

## עם שירי עזרא זוסמן

בלא שנחטא בחוסר טאקט, מר יר לנו להסתכן בהנחה, כי ה' שהיית ממושכת זו של פרסום השירים בספר, ובעה מספקותיו הטבעיים של יוצר בעל מצפון, משורר אמתי, הבודק שבע קודם שיצו לפרסם פעם.



עזרא זוסמן

ודאי לא מעטים היו אלה, א" שר הפצירו בו, כי "יעשה את הצעד". רק עכשיו נענה להם, או נכון יותר — נענה למצפוננו ש' לה. הספר ראה אור ויכה ללא טפק הדים ויבוקר על ידי מבקרים, אך מעל הכל — יהנה את אהבי השירה העברית, שאינם מעטים, ועל כך יקבל נא עזרא זוסמן את ברכתנו.

השבוע הופיע, בהוצאת "עם עובד", ספר שיריו של עזרא זוסמן. אין כל כוונה בדברים אלה להעריך — ולו גם על רגל אחת — את השירים. המדובר הוא ב' כינוס יצירות שזמנן משתרע על פני מסכת חיים שלמה — אחת מאלה שהטביעו את חותמן על היי התרבות שלנו. שכן, זוסמן המ' שורר הוא גם מבקר טפרותי ד' מבקר תיאטרוני, בעל מעמד מ' יחוד בתלדותיו של התיאטרון העברי בארץ.

מעטות הן הביקורות התיאטרוןיות, שנכתבו אצלינו ברמה הר' בותית, בידע מקצועי וברגישות לערכים אסתטיים ומוסריים כ' דברי הביקורת של זוסמן, מבהינה זו שמור לו מקום מיוחד בחיי התרבות העבריים. מוסף "דבר" גאה במבקרו זה: תקוותו היא — שרמת הביקורת של זוסמן תימד שך בדף זה.

אלם זוסמן, כשלונסקי בשע' תו, היה גם גורם מעודד של השיר רה העברית הצעירה. מתוך הסלי' יידה הצעירה של משוררים עבי' ריים, חייבים לו רבים וכן טובים את ראשית פרסומם. תזאיש שטיפח בשקידה כזאת את הדפסת שיר' ריהם של אחרים, ללא משוא פ' גים וללא התחשבות בבורסת הי' פרסומת, השהה שנים הרבה את הכינוס של שיריו שלו. לא המיד קל לבחון את לבו של היוצר, אפילו בא הוא בחברת הרבים, עולמו האוטורי ומקורות האמוצ' ית האסתטיה שלו, נשארים, בד' רד כלל, סודו שלו, שאין לזר חלק ונחלה בו.