

על הספרות במצרים אחרי אוקטובר 1973

שמעון בלס

המשורר הסורי-לבנוני נזאר קבאני, אשר שיר-הקינה שלו "בשולי פנסק התבוסה", זכה להדים רבים אחרי יוני 1967, פרסם רשימה נרגשת שבה כתב בין השאר:

"לפני 6 באוקטובר 1973 היו תווי-פני מטושטשים וכעורים. עיני היו שתי מערות שבהן מקננים עטלפים ועכבישים, ופי היה מיפרץ מלא שברי סמינות טבועות. סימן-ההיכר שלי בדרכון היה צלקת עמוקה במצחי ושמה 5 ביוני. גילי בדרכוני הישן היה מחוק כי בעיני העולם הייתי חסר גיל. היום מתחיל מניין גילי. היום הלכתי למינהל התושבים והצגתי את תעודת לידתי. נולדתי בבית-חולים צבאי נייד, הנע עם הלוחמים בסיני ובגולן. אגא הכירו בי כבן חוקי ורשמו אותי בפנסק הלידות של המולדת".

דברים כיוצא בזה כתבו גם סופרים אחרים במצרים, בסוריה, בעיראק ובשאר ארצות-ערב. אבל תגובות ספונטניות אלו לא נתמשכו זמן רב, ההתלהבות שככה והסופרים שבו איש-איש לשגרת הכתיבה שלו מלפני המלחמה. מלחמת יום-הכיפורים, בניגוד למלחמת ששת-הימים, לא הולידה ספרות חדשה; לבד מאי-אלה ספרים הכתובים בידי עתונאי-אים או מושכי-בעט צעירים שנטלו חלק בקרבות, אפשר לומר כי מלחמה זו טרם נתנה אותות ברורים בשדה ה-יצירה⁽⁴⁾. לעומת זאת יש לציין, כי מגמות-יסוד אחדות שבלטו בתקופה שבין שתי המלחמות, הוסיפו להדריך את הסופרים גם בתקופה החדשה. ביקורת המשטר הנאצריסטי, חשיפת שיטותיו בדיכוי חופש הפרט, עשיית חשבון-נפש אישי וציבורי וכו', היו וממשיכים להיות אחד המוטיבים המרכזיים בסיפורת ובמחזאות. מגמות אלו שלבשו צורות סמליות או אלגוריות במחילה, וכו' לביטוי ישיר וקונקרטי יותר במצרים לאחר מותו של עבד אל-נאצר ב-1970. אז פרסם נגיב מחפוז את הרומן שלו "האהבה תחת הגשם"⁽⁵⁾, שבו נתן ביטוי למועקה ולמשבר-האמון בשלטון בסגנון ריאליסטי וחושפני ולא על דרך ההפשטה והסמליות כפי שעשה לפני-כן.

מלחמת יוני 1967 היכתה בהלם את החברת הערבית והביאה סופרים אחדים לקונן על חיים בצל התבוסה, הנה באה מלחמת אוקטובר 1973 וחוללה סביבה צהלת-שמחה ותרועות-גיל. מיש-אלתם של הסופרים שצבאות-ערב ינהלו "מלחמה של כבוד" באה מן הסתם על סיפוקה, והם נחלצו להביע את רחשי-ליבם במאמרים נרגשים ובהצהרות לעתונאים. נגיב מחפוז, אשר היה הראשון שניסה להסיק את הלקח מתבוסת 1967 בספרו "תחת הסככה", נחפו גם הפעם להסיק את הלקחים בסירת-מאמרים קצרים שהכתירם בכותרת "לקחי אוקטובר בר". באחד המאמרים האלה הוא משתמש בביטוי "שיבת הרוח", שמו של רומן ידוע של תופיק אל-חכים, כדי להביע את תחושת ההתעוררות וההתחדשות שפקדה את מצרים לאחר שש שנות תיסכול וקפאון. הוא כותב:

"שבה הרוח מקץ שש שנות יסורי-מוות. ראיתי אז את המצרי מתהלך בשווקים עטוי השפלה, מפטפט ואינו דובר לעניין, מזעיף פנים בלא גאווה, צוחק בלא שמחה, נוהג במקום כזר ומתקיים בזמן ללא עתיד; ומסביב לו ערבים קרובים זה לזה וליבותיהם פזורים, וידידים בעולם הרוחשים לו אהדה מתוך חמלה שאינה נעדרת זלזול, בעוד אויבנו משתולל, לוכד אותנו באוויר ומאיים עלינו על פני האדמה, מנחית מהלומה על סוריה ומפליא מכותיו בלבנון. ואני שואל בעצב: מה לעשות? מה יהיה? המלחמה, אמרו לנו, בלתי-אפשרית והכניעה בלתי-אפשרית ולהקזת הדם אין קץ. והנה שבה הרוח מקץ שש שנות יסורי-מוות, רוחה של מצרים מזנקת לפתע-פתאום, אוצרת עזר-ענקים, גלומה בחיילים לאחר שהתגלמה בליבו של אחד מטובי בניה, שנשמת החללים מבין מנהיגינו הדגולים נתגלגלה בו לרגע אחד, והוא קיבל את ההחלטה וכיוון את המכה. קדימה איפוא. שבה אלינו הרוח ושבו לחיות את התקופה ואת העתיד, יהיו התוצאות אשר יהיו"⁽¹⁾.

ובאותה נימה של התלהבות כותב גם תופיק אל-חכים: "עברנו את התבוסה כאשר עברנו לסיני. תהיה התוצאה אשר תהיה, הדיקור הוא הזינוק (...). כן, עברנו את התבוסה ברוח וחשנו שדבר-מה מתרחש בתוכנו. אוויר התבוסה היה אוויר של כלא מחניק, עתה אנו נושמים אוויר צח, אוויר החופש והשחרור. זו משמעותו האמיתית של הניצחון; הוא לא רק ניהול קרב מוצלח, אלא כל מה שמתרחש בנפשות לאחר הקרב וכתוצאה מן המנון"⁽²⁾.

(1) ר' אחמד מ. עטייה, אדב אל מערפה, ביירות, 1974, עמ' 16.

(2) שם, עמ' 14—15.

(3) שם, עמ' 19—20.

(4) ר' שם, עמ' 41—51. ר' כמור-כן אל-טליעה, ינואר 1977, עמ' 173—181.

(5) תרגום עברי: "אהבים וגשם", הוצ' "תמוז", ת"א, 1976.

הצעדים שנקט סאדאת לתיקון העיוותים במנגנון השלטוני, הפיחו תקוות רבות בלב הסופרים, החרדים יותר מכל איש אחר לחופש הביטוי. אותם ימים (יולי 1972), כתב תופיק אל-חכים את המסה שלו "שיבת ההכרה", שבה הוקיע בלשון חריפה את המישטר הנאצריסטי ותבע עשיית רביזיה יסודית במערכת-החינוך ובמבנה השלטון. מסה זו לא פורסמה בשעתה אלא שוכפלה בסטנסיל והופצה באורה פרטי וכך הגיעה למערכת כתב-העת הצרפתי "אספרי", שפירסם קטע-עם נרחבים ממנה בינואר 1974⁽⁶⁾. הנוסח המקורי והמלא לא ראה אור אלא ביוני 1974⁽⁷⁾. אבל אם ביקורת העבר לא נתקלה בהתנגדותו של השלטון החדש, ואולי גם וכתה בברכתו, הנה קרה שבתחילת שנת 1973, כאשר חתמו עשרות סופרים ועתונאים על גילוי-דעת הדורש מהממשלה צהרת הקו המדיני ושיתוף אנשי-הרוח בהכרעות, הייתה תגובת השלטון מאסרים המוניים וסתימת פיות⁽⁸⁾. מקרה זה אירע באותם ימי מהומות שפקדו את מוסדות ההשכלה הגבוהה והחלישו עד מאוד את מעמדו של סאדאת. אבל המלחמה שמה קץ למצב זה של חוסר-יציבות וסאדאת יכול היה להמשיך במדיניות הרפורמה, כשהוא נשען יותר ויותר על החוגים הפרו-מערביים ופוסר עצמו מתמיכתם של נאצריסטים ואנשי-שמאל פרו-סובייטיים. תמורות אלו טרם מצאו הדים ברורים בספרות, ואם לקבל את טענת המקט-רגים, הרי הכוחות החדשים שהחלו חולשים על כלי-התק-שורת ומוסדות-התרבות, מכתיבים מדיניות משלהם שאינה עולה בקנה אחד עם הרצון המוצהר בחופש הביטוי⁽⁹⁾. ייתכן גם שמלחמת האזרחים שפקדה את לבנון חסמה את הדרך בפני סופרים שאינם יכולים לפרסם את יצירותיהם בארצם. לבנון היתה, כידוע, משך שנים ארץ-מקלט לסופרים נרדפים ושיתוק עתונותה הספרותית ובתי-ההוצאה שלה, שלל מהסופרים את הבמה החופשית היחידה בעולם הערבי. מכל האמור לעיל אין אני מתכוון לטעון, כי הספרות צריכה לשקף ללא הפוגה תמורות חברתיות או תהפוכות בשלטון סמוך לזמן התרחשותן. נהפוך הוא — לדעתי דרוש לסופר מירווח-זמן מספיק כדי לטפל בנושאים נכבדים ולו רק מהטעם הפשוט, שכתובתו לא תהיה מושפעת מרגשות בני-חלוף ומראייה מוגבלת וחד-צדדית. הספרות שנכתבה עקב מלחמת ששת-הימים באה כתגובה כמעט ספונטנית על מאורע שהרס במחי אחד מבנה מבוצר של ערכים ואשלייות. הסופר התפכח משכרו המליצה הנבובה ומצא עצמו נבגד ומרומה והוא הגיב על כך כפי שעשוי להגיב אדם במצבו.

(6) ר' קדרי קלעג'י, "מע.ת. אל-חכים", ביירות, עמ' 5.
 (7) ר' עוודת אל-יט'י, ביירות, 1974.
 (8) ר' ת. אל-חכים, "ות'אייק פי' פריק עוודת אל-יט'י", ביירות, 1975, עמ' 43—48.
 ר' כמור-כן ע', שוכרי, "מן אל-ארשיף אל-פרי", ביירות, 1975, עמ' 105—106.
 (9) ר' שוכרי, שם עמ' 109—111.

