

שירה

מאיה בז'רנו, צבי עצמון, שמעון אדף, רוני סומק, אוסיפ מנדלשטאם,
מרדכי גלדמן, עבד אל-קאדר אל-ג'נאבי,
לדימיר טאראסוב, אסיה מרגוליס,
נועה טנאי, סלבדור אוליבה,
אביבית רוח, אילן בושם,
סילביה פלאט, שמואל שתל

מסות

שמעון זנדבנק, דוד ארן, אבנר טריינין,
יעקב בסר, רוברט לוואל, צבי לוז,
יאיר מזור, גרשון שקד

פרוזה

דורין מרגלית





עם קבוצה העדתית-תרבותית שלהם שרומתה. הקמע של הרב כדורי תתמודד עם העוני המרוד של מצביעי ש"ס? האינטרס של מצביעי ש"ס, של מצביעי עיירות הפיתוח הוא בהצבעה לטובת מפלגה חברתית, שתילחם נגד השוק החופשי ובעד מדינת

←המשך בעמ' 47←

הגיליון הזה

כמעט כולו מקדש לשירה. לאחר הבחירות, כאשר מלים חסרות אחריות הוליכו שולל מיליונים של בני אדם, כאשר אנשים משכילים עשו שימוש שקרי במלים, הגיע זמן להחזיר למלה את כבודה. את מצפונה, את האמת שבמקור המלה. אין כמו משורר הנבחר על המלה האחת והיחידה המסוגלת להביע את אשר הוא חש באמת, המסוגלת להתנסח במשפט חד פעמי.

הבאנו כאן מגוון של מאמרים תיאורטיים, ביקורתיים, מפרי עטם של כותבים מנוסים; כל מאמר לחוד וכולם ביחד מציבים תמונה של שירה ותרבות שירה שהקורא עשוי למצוא בה עניין והנאה.

גיליון זה עשיר יותר מגליונות אחרים בשירים. גם בו דאגנו למגוון משוררים צעירים, אף צעירי הצעירים כמו אביבית רוח ושמעון אדף לצדם של ותיקים ומוכרים היטב כמו מאיה בז'רנו, רוני סומק, צבי עצמון ומרדכי גלדמן, ואלו רק דוגמאות בודדות.

גם הגיליון הבא יעסוק בשירה, וכמעט כולו יוקדש לאחד מגדולי השירה העברית, נתן זך. קריאה מהנה.

תי עובדות, לפחות, נחשפו בבחירות האחרונות, ובמיוחד בבחירה הישירה של ראש הממשלה: אחת, שההצבעה לא היתה פוליטית, לא מעמדית, כלומר, לא לפי רמת ההכנסה, אלא תרבותית. והעובדה השניה שנגזרה במדה רבה מן הראשונה, קבוצות שלמות הצביעו בניגוד לאינטרסים של עצמן.

התופעה הראשונה מוכיחה שאנשים קשורים זה לזה על רקע קבוצה עדתית יותר מאשר על בסיס אינטרסנטי. דוגמאות רבות לכך, למשל: מה מפריע למאות אלפי מצביעי ש"ס, שהם לרוב עניים מרודים, שרמת ההכנסה שלהם בשפל, שרבים, רבים מאוד מהם מצויים מתחת לקו העוני, שנושא ארץ ישראל השלמה לא מעניין אותם, להצביע בעד מפלגה שנאבקת נגד מדיניות כלכלית המנציחה אי-שוויון? הרי מובן לכל, גם אם הוא בור גמור בנושאים כלכליים, ששוק חופשי, אי מעורבות ממשלתית-פוליטית בכלכלה עומדים בניגוד למדינת רווחה. ורק מדינת רווחה מסוגלת לקבוע קווים אדומים שאין עוברים אותם לכיוון הגדלת הפערים הכלכליים.

הנושא הזה היה נהיר אפילו לאדם שנלחם בסוציאליזם בחירוף נפש כמו ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי קבע, שהמדינה מחויבת להבטיח לכל תושביה ארבע "ממים" - מזון, מזור, מגורים, מורה. במלים יותר עכשוויות - המדינה מחויבת להבטיח לכל רמה סבירה של רמת חיים, בתזונה, ברפואה, קורת גג מעל הראש (ההולמת את התקופה ולא את תקופת המעברות) והשכלה. כל זה חובה! ורק מדיניות כזאת, שהיא כמובן מינימליסטית, מסוגלת לקיים חברה אנושית ברמה סבירה, מעל זו של חברת בעלי חיים או פראי אדם קניבליים.

העניים, אנשים שלא גומרים את החודש, שלא רואים סרט, שלא קוראים ספר, שלא לומדים באוניברסיטה, שאין להם מזון מספיק ושאין להם דיור מובטח, הם לפחות למעלה מ-700.000 נפש. יותר מ-20% מכל תושבי ישראל; להם אין נציגות בכנסת כי הם הצביעו

נכון או לא נכון?

בבחירות, בטראומה הגדולה, נחלו כישלון צורב לא רק פרס - אחת הדמויות היותר גדולות ויותר טרגיות שבמקומותינו ולא רק תהליך השלום אלא הגישה הרציונלית-מערבית בכלל. ואני מתכוון לשיטות הסטטיסטיות, למחשבים, לפרופסורים ודוקטורים להסתברות והתפלגות. וחסא ההחסאה נובע אולי מאותו מקור: זחיחות דעת, ביטחון מופרז, התעלמות עמוקה מהפרטים הקטנים ומהמורכבות האירציונלית של אנשים, מהצורך שלהם בשקרים קטנים, בחנופה, באשליה ובעיקר - באמפטיה לכל אלה, רק לא בזלזול. וכמובן, אסור לי לעשות חטא דומה: כל הטענות שלי הן על תנאי - כמה עשרות אלפי קולות וכל הקולות היו אחרים, וגם פני הדברים. ובכל זאת.

כבוד נשיא המדינה מודאג מבורות הנוער בנושא תולדות הציונות ותולדות עם ישראל בדרות האחרונים. כדי לבחון את העניין נגיש כאן לקוראים חידון קטן. לכל טענה צריך בסך-הכל להשיב ב"נכון" או "לא נכון":

1. יגאל עמיר הרג את רבין מפני שהעדיף שלום בטוח על-פני השלום-בספק אותו הציע רבין.
2. הפרופ' יהושע פורת גילה לתדהמתו כי למרות הסכמי השלום, היהודים לא מחקו את הסעיפים "שפוך חמתך על הגויים" ו"זכור את אשר עשה לך עמלק" מן הטקסטים המקודשים להם.
3. פרס הפסיד בבחירות מפני שרצה להחזיר לערפאת את ההתנחלות הקדושה ברוקלין.
4. פרס הפסיד בבחירות מפני שהוא מושחת: הוא רצה למכור את הכור בדימונה, להקים במקומו מפעל טקסטיל ולשלשל את

5. מספר חללי צה"ל מקרב מצביעי יהדות התורה עולה על מספר חללי צה"ל הערבים, הדרוזים והבדואים.
6. אגודת ישראל ויהדות התורה הקדימו, כמובן, את ברית המועצות בהכרה שנתנו במדינת ישראל.
7. המפעל הציוני החל עם צעירים יהודים שמאסו בחילוניות של אבותיהם באירופה, עלו לארץ, יסדו ישיבות וחזרו בתשובה מלאה.
8. המפעל הציוני החל בכיבוש הכותל והר הבית, הקמת בית המקדש וייסוד הסנהדרין. מאוחר יותר עלו כל הערב-רב שהקימו לעצמם קיבוצים ובתי שעשועים.
9. היהודים שהקפידו לשמור שבת, כשרות, טהרה, לימוד תורה ותר"ג מצוות, השתטחו על קברי הצדיקים בעלי הניסים - כל אלה ניצלו מן הסופה הגדולה שעברה על שליש העם היהודי. האחרים נידונו למיתות משונות כעונש על חטאיהם, אבל גם הם קדושים כי היו חלק בתוכנית האלוהית הגדולה: חבלי משיח בדרך לאתחלתא דגאולה - הקמת מדינת ישראל.
10. בנימין זאב תיאודור הרצל וזאב ז'בוטינסקי לא קיבלו שום החלטה חשובה מבלי להיוועץ ברבנים ובמקובלים ולומר תהילים. דוד גרין (שכינה את עצמו "בן גוריון") פשוט שנא את התנ"ך וניסה להשכיחו. לפיכך נגזר עליו שלא ייקבר בקרב גדולי האומה, אלא הרחק, במדבר. פרס, שהיה עוזרו ויד ימינו של אותו גרין, בכלל שונא ספרים, וכמובן שגם את ספר-הספרים.

צבי עצמון



תמונת השער: ספפו מלסבוס

| | |
|----|---|
| 5 | מאיה בז'רנו: שירים |
| 6 | צבי עצמון: שיר |
| 7 | שמעון אדף: שירים |
| 7 | אסיה מרגוליס: שירים |
| 8 | אוסף מנדלשטאם: שיר; מרוסית: יעקב בסר |
| 9 | מרדכי גלדמן: שיר |
| 11 | עבד אל-קאדר אל ג'נאבי: שיר; מערבית: ראובן שניר |
| 11 | רוני סומק: שיר |
| 13 | נועה טנאי: שיר; פרסום ראשון |
| 15 | אביבית רוח: שירים |
| 17 | ולדימיר טאראסוב: שירים; מרוסית: גלי דנה זינגר וקבוצת סדנה |
| 28 | אילן בושם: שירים |
| 31 | סילביה פלאת': שירים; מאנגלית: עודד פלד |
| 33 | שמואל שתל: שירים |
| 42 | דורין מרגלית: שיר פנסו אהבת לאהוב (חלק א'): סיפור |

ביקורת ספרים, רשימות

| | |
|----|---|
| 2 | צבי עצמון: נכון או לא נכון |
| 7 | ראובן דותן על "מעוף הנזיר" לישראל בר-כוכב |
| 8 | רות לאופר על "אובה ימים" ליצחק לאור |
| 10 | ראובן דותן על שני שירים של אנדרד אלדן |
| 10 | אריה סיון על "תאנה על שן הסלע" למרים איתן-פלון |
| 12 | רות לאופר ויורם סלבסט על "הא ודא" לזלי גורביץ |
| 14 | שמואל שתל על "אשה צוחקת לבדה" ללאה זהבי |
| | רות לאופר על "בת קול, עולמה של משוררת" - אנתולוגיה בעריכת |
| 14 | גילה אוריאל ועדנה מיטוץ-מלר |
| 16 | דורין מרגלית על "נשים" ר'הגשר" לפנינה כספי |

מסות ומאמרים

שירה

| | |
|----|--|
| 18 | שמעון זנדבנק: שתי סגוריות על השירה |
| 20 | גרשון שקד: בן הארץ וחווית השואה |
| 22 | יעקב בסר משוחח עם אבנר טריינין על ספרו החדש "מעלות אחז" |
| 26 | דוד ארן: ההורים על שירים ועל שירה |
| 30 | דוברט לוואל: מבוא ל"אריאל" לסילביה פלאת'; מאנגלית: צבי יעקבי |
| 32 | צבי לוז: הגורם המכונן בשירה |
| 34 | יאיר מזור: מבוא לשירה העברית בשנות ה-60 (חלק א') |

מדורים

| | |
|----|-------------------------------------|
| 2 | לפי שעה: יעקב בסר |
| 4 | המלצות עתון 77 |
| 13 | מוסיקה: גדי להב על קורט קוביץ |
| 17 | חצי פינה: רוני סומק |
| 40 | מצד זה - ביקורת הביקורת: עמוס לויתן |

לכבוד ת"ד 16452 ת"א 61163
 הנני מבקש להיות מנוי על "עתון 77"
 לשנת 1997/1996
 שם ושם משפחה _____
 כתובת _____
 טלפון _____
 מצורפת המחאה על-סך 160 ש"ח עבור 11 גליונות
 כולל משלוח _____
 חתימה _____
 חאריד _____

שנה י"ם • גליון 197 • סיון תשנ"ו • יוני 1996 • 18 ש"ח

Iton 77
Literary Monthly

Editor: Jacob Besser
Managing Editorial Board:
 Shimon Ballas, Sasson Somekh
 Roni Somek, Arie Sivan, Zsvi
 Atzmon, Oded Peled
Vice Editor: Amit Israeli-Gilad
Management and Graphic Design:
 Michael Besser

המו"ל: אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות בישראל - עמותה
 בסיוע: משרד האמנויות, המועצה לתרבות ולאמנות. עיריית ת"א-יפו - האגף לאמנויות.
 המערכת והמנהלה: טל': 5619879, 5618271, ת"ד 16452 ת"א
 המערכת אינה עונה בכתב על פניות כותבים ואינה מחזירה כתבי יד אלא אם צורפה אליהם מעטפה מבוללת. חומר יש לשלוח רק בדואר רגיל, כשהוא מודפס ברווח כפול על צד אחד של הנייר. פגישות עם העורך רצוני לתאם מראש.
 גרפיקה ממוחשבת: דפוס מופת ירושלים בע"מ לוחות: אורניב

עתון 77

ירחון לספרות ולתרבות

העורך: יעקב בסר
 חברי המערכת: שמעון בלס, ששון סומך, אריה סיון, רוני סומק, צבי עצמון, עודד פלד
 עורכת משנה: עמית ישראל-גלעד
 ניהול ועיצוב: מיכאל בסר
 ניקוד: שמואל רגולנט
 יחסי ציבור: רותי סבט
 מועצת המערכת: יצחק אורבך-אורפז, גילה בלס, יוסי הדר, נתן זך, א.ב. יהושע, רוני סומק, אריה סיון, צבי עצמון, עודד פלד, עוזר רבין, גיורא שוהם, אנטון שמאס.

ישורון קשת: בתוך עמי; הוצאת כרמל-ירושלים; 1996; 204 עמ' ספר המשך לספר הזכרונות האוטוביוגרפי "קדמה וימה". תיאור חייו של המשורר, המתרגם ומבקר הספרות, ישורון קשת, משבו לארץ ב-1926 ועד מותו, 1977.

אילנה פרדס: הכריאה לפי חוה; מאנגלית: מיכל אלפון; הוצאת הקיבוץ המאוחד; 1996; 154 עמ' גישה ספרותית פמיניסטית למקרא. אילנה פרדס מדגישה ומאירה דמויות נשיות שוליות או מרכזיות. "הדין מראה --- כיצד שלובים הקולות הנשיים החתרניים בקולות אחרים, שהורחקו אף הם על-ידי התרבות המונותאיסטית --- מסיבות פגניות, תפיסות סקפסיות וגעגועים ארוטיים."

יוסף הלוי: בת המזרח החדשה; הוצאת אוניברסיטת בר-אילן; בסיוע קרן עמוריס; 1996; 316 עמ' מונוגרפיה מרתקת, שעיסוקה - יצירתה של שושנה שבבו, סופרת בת זכרון יעקב, ממבשרות הספרות הנשית הארצישראלית. יצירתה של שבבו נדחתה על-ידי המיסוד הספרותי, מאחר שלא תאמה את הקו האידיאולוגי המקובל. ד"ר יוסף הלוי מתאר את יצירותיה - כולל פרקים מהרומנים "מריה" - רומן מחיי הנוירות בארץ, ו"אהבה בצפת", וכן חליפת מכתבים, תוך ניתוח הסיבות התברתיות-פוליטיות של ההחרמה.



אורה עשהאל: פנים לרשת; ספרי עיתון 77; 59 עמ'; 1996 ספר שירים ראשון לאורה עשהאל, המדגיש את הביוגרפיה המיוחדת ונותן גם ביטוי לעיסוקה המדעי-מחקרי של המחברת. שיריה כתובים בלשון לירית עדינה והנימה הוידוית ביוגרפית מעוררת אמן. "אל הדלת הזאת/ שאתם פותחים/ פחדים פות - חדים/ לבוא אל תוכי/ כל חיי שביל/ נותנת לגמוע פרוי מוחי."

אל העתיד - מודאג. "מי שנולד, כמוני בתרצ"ח, מחפש שותפים למסע כל ימיו/ תינוק שהובל על רצפת/ אוטובוס משוריין/ ואם צעירה/ מסוככת כורעת עליו, / תייר שתצה את חייו/ והשאיר את לבו אחריו/ מפרפר בתחנת האיסוף."

ספר שירים חדש של יעקב בסר



יעקב בסר
את פני אמי אני מזהה

אלה בת ציון ורובר דסנוס: שפת סף או מים, אמא, נפש; הוצאת דגש; 1996; 55 עמ' הקובץ מחולק לשניים - שירים שכתבה אלה בת ציון ותרגומים משירתו של רובר דסנוס, ממיסדי הסוריאליזם בצרפת. "הכירו את סינדרום האיילה הפצועה/ ---נוריתי כאשר רצתי/ בשדות המשגה// שגיתי כאשר רצתי לבד באזורי סכנה/ הסתכנתי כאשר אהבתי// (אלה בת-ציון)

רומש גונסקרה: שזנית; מאנגלית: טל ניצן-קרן; הוצאת הספריה החדשה - הקיבוץ המאוחד - ספרי סימן קריאה; 1996; 156 עמ' סיפור אהבה מסרי-לאנקה, המסופר מפיו של נער בן 11. הנער, טריטון, משמש משרת בביתו של דלאדו, ביולוג ימי המאויב באוקיינוס ובנלי.



חיה אסתר: אייל כחול; הוצאת תמוז-אגודת הסופרים; 1996; 32 עמ'; הרוח והדם; הוצאת ירון גולן, בעריכת מנחם בן; 85 עמ' שני ספרי שירה שיצאו בו זמנית. שירה כנה הכתובה בלשון סוריאליסטית עזה, לעתים חושפנית ובוטה. לאחר שהמשררת נבלעת אל תוככי הגיהנום היא מצהירה: "יצאתי משם// עשיתי מעצם האבן סירה/ ואני משייטת..."

בנימין גלאי: שירים אחרונים, 1990-1995; הוצאת רביר; 1996; 68 עמ' שיריו האחרונים של בנימין גלאי, אחד המשוררים הבולטים בדור תש"ח, שונים משיריו הראשונים שחותרו של שלונסקי היה טבוע בהם. בשירים בקובץ הנוכחי הנושאים פרוזאיים, כמעט קונקרטיים. ויתור, לעתים קרובות, על חרוז וריתמוס קבועים וישירות ואף כאב במקום התחממות, עתים שנונות. "ושבו אינני בא לגבות את הובתי מהחיים, / תודה רבה, / היה נעים."

אהרן אמיר: מטה אהרן; שירים; הוצאת זמורה-ביתן; 1996; 68 עמ' תמישה שערים בקובץ: "כתיבת הארץ", "הכוכבים ממסילותם", "פלשת", "גולגלתא", "בבלה" - שירים שנכתבו בשנים 1991-1996, רואים אור בחלקם, לראשונה.

מרית בן-ישראל: אסור לשבת על צמות; ספריה לעם; הוצאת עם עובד; 1996; 210 עמ' רומן התבגרות - ילדה המגלה את מינותה במהלך ביקור אצל סבתה. על גבול הפנטסטי, כשהמציאות מטושטשת, מביטה הילדה אל עולם צבעוני ומשולש רומנטי.

שלוש עליכם: כתבים - סופרים יהודיים; מיידיש: אריה אהרוני; הוצאת ספרית פועלים-ידיעות אחרונות-המפעל לתרגום ספרי מופת; 1996; 430 עמ' הקובץ העשרים ואחד בסדרת כתבי שלום עליכם שמתרגם ועורך אריה אהרוני. שלוש חטיבות בכרך: פליטונים, שבמרכזם ידיו של שלום עליכם - "נפילי דור התחיה", המסה הביקורתית "משפט שמ"ר" ו"כתבים ציוניים".

אלישע פורת: ילוד תרצ"ח; הוצאת ספרית פועלים; 1996; 48 עמ' קובץ הבנוי משני מחזורים "דחיסה" ו"שיר, זיכרון". אלישע פורת בא חשבון עם הזמן החולף והמציאות המשתנה, הזדקנות הגוף, התיישנות השפה והזיכרון הממלא את החללים הנפערים. הזיכרון טיבל בגעגוע והמבט

דן צלקה: פיליפ ארכס; זמורה ביתן; 1977-1996; 298 עמ' הוצאה מחודשת של הרומן. פיליפ ארכס מגיע לביקור בארץ. דרך עינו הקולטת, הלא משוחדת, מתוארת תברה ותקופה - תל אביב של תחילת שנות המדינה.

אומברטו אקו: האי של יום האתמול; מאיטלקית: אריה אוריאל; הוצאת כנרת-סדרת אתנחתא; 1996; 459 עמ'

רוברטו דה-לה-גרייב, נצול אניה טבועה, מגיע אל האניה המסתורית "דפנה" והיא ריקה מאדם. אל היבשה הסמוכה אינו יכול להגיע מאחר שאינו יודע לשחות. הוא עובר דרך חדרי האניה במסע שהוא כמובן גם מטאפורי. כרגיל פורש אקו יריעה רחבה הארוגה מחומרים היסטוריים, פנטסטיים ואינטלקטואליים.

רוני סומק ואמיר אור: והשירה היא נערת פושעים; (ערבית); ערך ותרגם מעברית לערבית: ראובן שניר; הוצאת פראדיס; פאריס; 1996; 67 עמ'

שלושים ושלושה שירים מתורגמים לערבית. הקובץ יצא במסגרת סירת השירה הערבית הבינלאומית - סלסלת קצאיד אל עאלם, של בית ההוצאה פראדיס בפאריס. הקובץ כולל משיייהם של סומק ואור וכן הקדמה על שירתם במסגרת השירה הערבית והתקבלותה בעולם הערבי. את הקובץ יזם המשורר העיראקי הגולה, עבד אל-קאדר אל-ג'נאבי, עורכו של "פראדיס".



א"כ יפה: בשדות זדים; אוניברסיטת תל-אביב, מרכז גולדשטיין גורן; 1996; 467 עמ' סופרים יהודים ברומניה בשנים 1880-1940. סקירה של שישים שנות יצירתם, תוך עמידה על ההקשרים עם הספרות העברית באותו זמן.

מתוך "ילדות בתמונה ובקול"

י

ולאחר הקיץ, החרף
 וחוף ארמון ים סיפאלס
 הצפן מדי שנה כעריסת תינוק שגדל עוד קצת
 גלגלי גומי שחורים - צמיגי מונית של יוסף הנהג אביה של ברטי
 עליהם צפנו וצפנו על הים
 איני יודעת איך אפשר להצפין את פסי האור שעטפו אותנו שם,
 מעברי חציה של אור בין השמים לים ובחזרה עד לשקיעה
 ואנו צהלנו וצללנו בהם, ילדי שכונת דברי-חיים יפו
 עשירים שזופים בהבטחות, מוכנים להכנס בחרף לתוך שכמיות הגומי
 עם פתחי החריון לכל יד וברדס מחדד לכל ראש ומגפים מגפים
 בלי תוספת מפנקת, בשכבות גרבי צמר וכתנה פשוטה -
 יצאתי לדרך ככה כמו כלם.

רק היום!
 רק היום, רק היום
 מתוך מתוך אדם
 אדם, לחג הפסח
 אבל אצלנו זה היה בשני גרוש -
 גידיאלה גידיאלה
 בשני גרוש, שני גרוש
 ובכל השנה ולא רק יום אחד

למדנו על שמשון הגבור אז, ומנחת היה שם הילד
 עם שער פלטינה, שישבתי לידו מסתירה בקשי את רעידות ההערצה אליו
 על חכמתו בחבור ומחשבתו הצלולה
 מנחת מנחת!

דוכן הגידיאלות לפני בסיס צבאי בתל אביב
 כמו חלקת פרגים לחים מלטשת
 לחג המימונה - כמעט
 אותם תפוחי עץ מצפים אדם דם מזועזע
 שהיו מכרחים להוציא את לב הילדים שלנו
 משגרת הדרך, לעצור ולקנות וללקק

שחרר את את הזוכים שלה מן הקלמר, הם נתנקים
 התחננתי עבורם וכשהסטתי את מכסה העץ מצפה לאק, בלי שיראה
 היו הזוכים בחלישות גמלטים החוצה, צונחים לחפש העלוב
 ומנחת היפה היה רוטן וצובט רוטן וצובט את זרועותי.

ומכל הבנות הייתי רבקה
 עם תלושי מזון מקפלים בידי למכלת
 התאמנתי לשיר נכון לפני העבד הטוב שנשלח לקחתה לאשה
 לבן אדוניו ליצחק. ובסל עם בקבוקי לבניה וביצים ספורות
 וחלווה לחם ובוזה, שרתי בדיוק מה שאשיר בכתה
 כששבים כתנה לבן על ראשי רקום אדם בשוליו
 וכד חרס בידי: "שתה אדוני, כדי לפניך
 גם אתה גם גמליה"

כמה באמת סימו גידיאלה
 עד לגרעין האחרון של התפוח החנוט?
 כמה מתעקשים להמשיך ולהגיע
 מבעד לציפה המתוקה והקשה, המשלה
 אל החמוץ המרקיב לא פעם,
 אבל הממשי וזה שטעמו נשאר בפה?
 כשר חקירה, ובאמת אני שואלת האם הצליח
 האיש ליד הדוכן למכור את כלם לחילים ולחילות?
 ומה פרוש המלה גידיאלה?
 מלה שנשארה נאמנה לתפקידה
 לעולמה - קטן ומגדר כל כך
 פשוטה וצנועה
 ובשבילי זה היה מבחנה, שאותו עברה
 היא הצליחה, המלה
 גידיאלה.

איזה יפי ילדה טובה, רבקה.

יא

ואת כל זה אני רוצה להקדיש לכם -
 בשביל מה, בשביל מה
 עכשיו עוד אשכב והמים מעל גבי
 מכסים, ופני (מפנים) אל תחתית האמבט
 ולצנת המים המאפילים.

גידיאלה
 גידיאלה
 גידיאלה

בשקל
 בשקל
 בשקל

צבי עצמון

גלגול המזון, סיוע לרצח

עֲכָשׁוּ כְּלוֹם לֹא נוֹתֵר
 רַק לְשֶׁבֶת
 לְבֵהוֹת, עֵינֵהּ הִפְקוּחָהּ
 מִזְגָּגָתָה. אַחֵר כֶּךָ
 מִתַּחַת לְשֶׁסֶק אוֹ סְמוּךְ לְלִמּוֹן.
 רַק מֵעַט עוֹד לְבֵהוֹת
 בְּסִבְיָה רִיק, שְׂדֵשֵׁי מַחְשָׁבוֹת, בְּרִפְיוֹן, בְּזוֹבוֹב הַנוֹחַת
 לְשַׁלַּח יָד מִגְרֶשֶׁת, אֶחָד הַשְּׂכָנִים קוֹדֵחַ
 בְּקִיר שֶׁל בָּטוֹן, בְּתוֹךְ צִיּוֹץ
 הַדְּרוֹרִים, שִׁיר צוֹחַת הַשְּׁחֵרֶרֶר.
 וְדַבֵּר מֶה מִנְקֵב, מִנְקֵר, לֹא מֵנִיחַ:
 הַקְּטָלִי שְׁאֵנִי מִמְּלֵא, עָרֵב עָרֵב, קַעְרָה עַד שְׁפָתָהּ
 וְצִלּוֹחִית שֶׁל חֶלֶב לְקִנּוּחַ, טְרָפוֹ
 זְרַעוֹנֵי צִפְרִים וּפְתִיתֵי לֶחֶם שִׂידֵי יוֹם-יּוֹם מִפְּזָרָה
 מִתְרַקְמִים לְאַבְרוֹת הַכֶּנֶף, לְמִקּוֹר
 וְאֵין טַעַם לְשֶׁפֶט, לְלַכֵּת כִּנְגַד הַטֶּבַע,
 אֲפִלוּ לֹא מִדְּבַר בְּשֵׁנָאָה אוֹ רָעֵב,
 רַק אֵינְסִינְקָטִים טְבוּעִים, קָלֵלֶת הַקִּיּוֹם
 בְּנִשְׁמָה עֲטוּיָה פְרוּהַ חֶלְקָה לְהַפְלִיא, מִתְלַטֶּפֶת, אוֹ בְּבִהֶק נּוֹצוֹת,
 דְּבָרִים שֶׁהִכְרַח לְעֲשׂוֹת, אֵין בְּרָרָה, כֶּכֶר
 צְרִיךְ לְאַסֵּף אֶת רִפְיוֹן אֵיבְרֵי, לְמַחֹת אֶת כְּפִיּוֹת הַטּוֹבָה
 הַטּוֹרְדָתָה, הַזְּעָה הַחֶפֶז מִכָּל פֶּשַׁע, לְעֲטֹף בְּשָׂנֵי טִישֵׁיוֹ אֶת הַגּוֹף
 מִבְּתֵר, פְּלוֹמָה סִפּוּגָת דָּם, לְחַפֵּר בּוֹר בְּכַף הַגְּנֵה,
 לְכַסּוֹת בִּידֵים, אוֹ בְּבֵרוֹ לְשֶׁטֶף,
 וְלִבְדֵּק אִם דְּבַר לֹא חָסֵר, לֹא קָטָלִי אוֹ חֶלֶב בְּצִלּוֹחִית,
 לְרוֹצַחַת.

כבלתי מושגים. אין בכוונתי לומר כי המשורר הוא פסימיסט מושבע או כנוע לעומת ההשפעה או היופי, ואפילו הפשוט ביותר כגון שמים כחולים או מכנסיים חדשים; אלא שהתדירה או נסיגות החדירה של המשורר אל מושאי אהבתו נכזבים ואשלייתיים. ככלל אפשר לומר: בריכוכב מתאר בספרו הנוכחי תימהון ואשליה מול אוולת היד. הוא כמו מנפץ כל ניסיון או שמץ אפשרות לאשליות, שרוב בני תמותה נכנעים להן. אצלו נשארת ונותרת רק יתמות מול האהבה או יתמות מול עולם שותק, בלתי קשוב, שישראל בריכוכב מנסה לדובבו באיזה שהוא גמגום אמביוולנטי.

זר בתוך חלום יוצא נכנס / בחלוני ההווה בנוף נכמר / בקצה ציור נפשי היתומה / אותות שלא ידעתי בחיי / ברקמות פרומות של סיוטים / כל הלילה ביקשתי על נפשי / מטוס / הבוקר גולשים / מנתיב טיסה מעל ביתי / לתלוש אותי מגוף החלומות / אשר דבקתי בו לאהבה." המלה המסיימת את השיר היא למעשה תכליתו או כמיהתו. בספרו השני של המשורר "גיל האהבה הפגומה", עולים מוטיבים דומים ואפילו זהים לאותה מלה: "אהבה". כמושג כללי אפשר לדבר עליה גם באירוניה, בציניות ואף בסרקזם. אולם לא כך אצל ישראל בריכוכב. הגרעין המאחד את כל השירים הוא תובנת היפה כמושא לא נגיש כמעט. גם כשהוא מתאר מראות טבע וגם כשהוא מנסה לקלוט בחושיו געגועים ליפה, מגדיר אותם בריכוכב



ישראל בריכוכב מעוף הנוזר

ראובן דותן

ישראל בריכוכב: מעוף הנוזר; הוצאת הקיבוץ המאוחד; 1996 ספר שיריו החמישי של ישראל בריכוכב מקיף כשישים שירים, חלקם מיניאטוריים והגיגיים. הטון השירי של בריכוכב אינו משתנה עם השנים וכן לא משתנית תפיסתו האסתטית את המציאות. אפשר לומר על "מעוף הנוזר", שהוא מבטא כמיהה עזה ליופי בלתי ניתן להשגה. החוסר או החסך ביופי זה שאיתו מתאר המשורר על כל גווניו השונים, כמו נשמט מידיו, נעלם ופג בערפילי תהיה וכמיהה. בספר זה כמו בספריו הקודמים של ישראל בריכוכב, המגע שנוצר בין השירים לבין המציאות התובענית הוא של אסתטיקן. לא במובן של מגע קר או יבש, אלא שהמגע הרופף עם מושאי הערצתו או מושאי אהבתו נשאר בגדר נכספות וחלום. גם כשקיימת מרירות מסוימת, באי אילו משירי הספר, מורגשת שליטה מלאה, רציונליות ומפוקחות. הפיקחון, לכאורה, עליו אני מדבר, מבאר את אותה צלילות דימויית קצבית ורגשית של השירים בספר. פיקחון זה גורם בעליל גם לבהירות מבהיקה, מחשמלת ומרטיטה שלעיתים מאיימת. חדרות הראיה של המשורר אינה משאירה אותו אדיש לנוכח החוויות הפנימיות, הנפשיות והוויזואליות אותן הוא מגלה בשיריו. הכמיהה ליופי היא גם הכמיהה לאושר. ראה למשל בשיר הפותח את הספר "מעוף הנוזר": "שהגוף יאמר את דברו / כי הגוף איננו משקר / לכן מוטב שנשמע / איך הוא צובר את דברו / שירי העין אגורים ויכרון / אור עבר ואור אמת / בדוגית הגוף הנפש נישאת / השופה להשפעת מזג האוויר / הנפש היא תהום הגוף / אבל האושר מרחף מחוץ לגוף / כנשמת אושר על פני תהום".

כאן נאמר שהאושר המיוחל נמצא מחוצה לו ולמעשה הוא אינו בר-השגה. הגוף אומר זאת לא השכל. הגוף אינו משקר. תודעת המשורר מגיבה תמיד למצבים פיזיים אשר הדינמיקה שלהם היא פנימית וריבדבדית, זאת כמובן תוך נסיגות הפנמה של מושאי יופי בהם הוא נתקל בדרכו. מראשית דרכו יצר בריכוכב סגנון אישי וייחודי. הייתי אומר עליו כי הוא משורר מתוודה אבל בעקיפין. שירתו אינה ישירה דיה, וזאת לטעמי, על מנת להיחפך למשורר וידווי אמיתי. ובכך אינני מותח ביקורת, משום שאופן ההתבוננות מכריח להשתמש בדרך של הסוואה או הסתתרות מפני משהו, שאולי אורב מן הצד. אולי אותה בהירות ופיקחון עליהם דיברתי, יוצרים בו את הספקנות הנוזרית אליה הוא מתעופף ככנפיים שבורות. בשיר אחר בספר עולים הכמיהה והגעגע ליופי, גם הם דרך הגוף הכואב את אובדנו: "כל הלילה בין סדיני לא משי / על מזרון של עשב ים

3

2

1

לו היה זה בידי
הייתי עובר והורג כל גפּש חיה בעיר,
את הכלבים המצטוחים בלילות הייתי
טובח
בשלוליות נביחותיהם,
את הצפרים במסתור שנתם, בעצים,
בלי אהבה,
כמו פריחה לבקר.
זו התרבות האמתית - זכרה.
היכן ששטחי האדמה משתרגים מחדש צמיחה,
מתרקעים אוב טווי
סביב שברי כסא, פסות ראי
והפתים צונחים אל תהומות
הטיט.
אפשר לחיות כך,
ירח נטוש משכשך בחשך
מבלי להצטמצם במבטים רטבים, בעין זוממת
מבלי להלכד
שוב ושוב בשירים.

שכחתי.
כאן הים מרמז בכל קו אפק,
ושמם של העצים מודקר כמו צעקה.
ככד האור שלא היה מוכן לי
ברור מאד כעת
כמו משקל הערב בהרים.
אני חוזר עכשיו,
אחת מן הנשים הממתינות
היא אמי,
אחרת אחותי.
המלת הערים בן עברתי
שבשה את דבורי,
כך שאיני יכול לקרוא בשמן
ואיני מזהה את פניהן בחלונות
משום שאני עור.

גולדברג

ארוגה בלילה כמו שאת,
את נחמת על הרעה.
בחשכה נוקשות צמרות העצים זו בזו
ורוחות גרומות מחרישות
את מעבר הנשימה.
מבין קרעי האור השועטים אל הבקר,
דבר לא יכה את עיניך מחר.
כבר הגוף מוטל במרשל על כסא
כמו בגד זנוח.
איזה לילה פשוט ומפלא,
כוכבים מנהמים יורדים
אל רצועת הגבעות הרופסת,
נתזים אל הים.

אסיה מרגוליס

הרחוב המרכזי

שלום הציבור

הרחוב המרכזי
על שמו של המהפכן הגדול ולדימיר לנין
נוסע במסלול הנגדי
וסוטה פתאום.
אני כל אותה עת עסוקה עם שלמה המלך
על המושב האחורי.
מאז אתה מביט בי מבט ארכיאולוגי
מפריד מגופי אברי גוף מלכותיים
מנקה בזהירות את פני ואת ידי.
את הסיכה שמצאת על הרצפה
אתה מבריק מחדש בשפשופה על מכנסיה.
"אל תביט עלי" - אני מתחננת
כך בקשתי פעם מאמי
לא למרות לי יוד שורף על הברך המשפּשפת
ובכיתי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הוציאה
פתקים מהחריצים של הכתל
ולמדה
שרבוי היונים בעיר הקדש
מספן את שלום הציבור.
הכתל הערם עם החריצים הריקים
עומד כמו ספוג רחצה יבש
ספוג אחד לכל האמה
לכל התפוצות
לכל גר.
אשה צעירה נגשה אלי לכתל
והסבירה לי בשלוש שפות
שלבושי לא צנוע

שהיא תוכל לסדר אותי אחרת, אם ארצה:
פה ושם להזיז בי פרק
או להפוך חלקים
כמו בצעצוע של בני שהופך
מצפור תמימה לרובוט ולהפך.
אמרתי - אני רוצה.
וחשבתי על אלה שמתהפכים בקברם
ועל אלה שמתהפכים בחיים
ולא מתהפכים בקברם
ושוכבים להם בשקט על משכבם.

קוטף את המראה - מקלף מראות

יצחק לאור: **אוהב ימים**; הספריה החדשה לשירה; הקיבוץ המאוחד; 1996; 121 עמ'

בהתלהבות רבה קיבלו מבקרי השירה את ספר שיריו החדש והחמישי של יצחק לאור. ואכן, יש בספר הזה לא מעט שירים המצדיקים התלהבות, לפחות מסוימת. כפי שכבר אמרו וכתבו אחרים, לאור של "אוהב ימים" הוא מרוכך יותר, מפוס יותר מלאור של ספריו הקודמים, במיוחד הראשונים, כבר בספר שיריו הקודם "לילה במלון זר" (1992) ניתן לגלות את ניצניו של הפיוס או הריכוך. משני ספריו האחרונים, נראה שלאור, במקום לעסוק בתיקון העולם, בבחינת ה"מוכיח בשער", מעדיף לעסוק יותר בתיקון עצמו, ויותר משלאור סלחני בספר הזה אל הנעשה סביבו, הוא סלחני אל עצמו. הרבה יותר מאשר בספריו הקודמים, ב"אוהב ימים" לאור מרשה לעצמו לחוות את עצמו, את מה שהוא מרגיש, את מה שהוא רואה, את מה שהוא מתאהב איתו. מכאן, ששלישה הנושאים העיקריים בהם עוסק לאור, אינם מפתיעים; הספר עומד על תשעה מחזורי שירים, העוסקים במות (האב), בשירה ובאהבה, ששיאה בספר הזה הוא ביצירה של הנפלא מכל - היצירה של חיים חדשים.

אבל לאור הוא לאור. ולמרות שברבים מהשירים נראה שהוא הולך עד הסוף עם חוויותיו ורגשותיו, ואלה, ככלל, הטובים בשירי הספר, נראה שבה במידה קשה לו לננות לגמרי את לאור האחר. את זה הבושה "אני רוצה לזיין/ אותך חזק אם/תרצי אחר כך/ תמצצי..." (עמ' 45). את זה "הירוצה להתחנף.../לא/להתחנף, להטנף/ בקיא..." (עמ' 24); את זה המוכרח משום מה, לשמור על הפזיה (שאוילי בכלל אינה פזיה) של המאצ'ו המזיין עד גועל (עצמי?) (ראה עמ' 89 למשל), ועדיין גם של ה"מוכיח בשער" - המוכרח לומר "כך עושה המדינה לבן/ הארץ שמוכרו אויב:/ מוחקת את הקבר, דוחקת/את הוכרון, חונקת את שבר הגרון/ של אמו שוחקת/את כתפי האב..." (עמ' 79). גם כל אלה הן אמיתות שלו.

אבל המשכנעים באמת, המרגשים, הם אותם השירים העוסקים במות האב, ביצירה ובאהבה. נושאים שהם מטבעם כה טעונים, ולא רק אצל משוררים, עד שקל מאוד למעוד בהם הישר אל תוך זרועותיה המצפות של הבנאליה, לאור, ברוב שיריו בספר, אינו מועד. יתרה מזאת, הוא מפליא למוג את כל השלושה. כך, אף מחזור השירים אולי החק בספר כולו - "מרחק החורף מן הקיץ" - העוסק במות האב, הוא פותח בשיר "אמנות" שבו הוא אומר "עושה אמנות ממותך/אני, כן כן, אחרת אין לי/מה לעשות" (עמ' 27);

הוא מסיים את המחזור הכמעט מצמרר הוה בשיר "שירה" שבו הוא אומר "אני כותב שירה כדי/לא להתפורר" (עמ' 35). ובין שני השירים האלה מתואר מותו של האב "נמוג בשרך עד בלי הכר" (עמ' 29) והקשר שהיה ביניהם והקשר שנגמר, והקשר שבהכרח לא ייגמר "באו ולקחו את הסדינים/והגוף לא נעלם, נשאר בזכרון המגע/ שיעלם עמי..." (עמ' 30).

בנוסף על הקשר האישי של אב ובן



בשיר "רכבת": "אני קוטף/את המראה, מקלף/מראות." (עמ' 71). ואם השירה ומעשה יצירתה הם "קילוף המראות" והם ה"לחיות" הרי בהכרח הם מחוברים, ומחברים את הכותב והקורא לנוכחות המוות, לאבל, לקשיי הביטוי וגם לאהבה. והחיבור, הכביכול טבעי הזה, הוא שעושה את "אוהב ימים" למגובש בספריו של לאור. ולא שאין גם בספר הזה מספר שירים מיותרים בעליל, אבל איכשהו הם אינם מצליחים לפגום במכלול. ומי שחווים את ספר שיריו בשיר כמו "אוהב ימים", זכאי לסליחה גם על שיריו הפחות טובים.

המוטו של עזרא פאונד שלאור בחר לספרו "בואו, שירי, נבטא את תאוותינו הבסיסיות ביותר, נבטא את קנאתנו כאיש עם גיב וציב ובלי דאגה לעתיד" (תרגום שלי) מטיב לבטא לא רק את שירתו של לאור, אלא גם את יחסו אליה. ואכן, אילו הייתי מתבקשת להגדיר במונחי המודרנה (בניגוד לפוסטמודרניזם) את שירתו של לאור, הייתי אומרת שבמידה לא קטנה, היא קרובה ברוחה לשירה האימאזיסטית, שפאונד הוא זה שטבע לראשונה את שמה; אף כי בצורתה

היא שונה ממנה מאוד. אפשר אם כן לומר, שגם את המקורות שהשפיעו על שירתו, הטיב לאור לבחור ולהפנים. ולסיום, דווקא כשמדובר בלאור, משורר שמרבית המבקרים אוהבים לאהוב, ודווקא כשמדובר בספרו "אוהב ימים", שהוא, לדעתי, הטוב בספריו, נראה לי שיש מקום לנסות להציב הן את הספר הזה והן את משוררו בתוך תמונה כוללת יותר. לאור הוא ללא ספק משורר ומשורר טוב. אולי אפילו הטוב במשוררים שספריהם הראשונים ראו אור בחמש שנים הראשונות של שנות ה-80. (ספר שיריו הראשון של לאור ראה אור ב-1982). עם זאת, נראה לי שהביקורת קצת נסחפה במטר שבחיה על "אוהב ימים", במיוחד מול מספר ספרי שירה חדשים, של משוררים ותיקים, דוגמת ספריהם של נתן זך, ואורי ברנשטיין ואבנר טריינין, שללאור, עם כל כשרונו שאין להכחישו, יש עוד הרבה מה ללמוד מהם על שירה שהיא יותר מטובה, שהיא ממש מעולה. ■

רות לאופר

אוסף מנדלשטאם

מרוסית: יעקב בטר

אל תתפתה לניב של נכר

אל תתפתה לניב של נכר, אותו לשכח תנסה,
כי אין סכוי שבשנייה זכוכית תצליח לכרסם.

בכמה ענניים יש צרך עד המראה של מלל זר,
על תענוג של חטא בן-רגע משלמים מחיר אכזר.

ברור שגוף נוטה למות, ופה חושב וגם נצחי,
לפני פרדה, זו המכרעת, לא תצילים בצליל נכרי.

מה אם טסו ואריסטו שכובלים אותנו בקסמים,
הם מפלצות עם מח תכלת, לחות עינים קשקשים.

על התנשאות בלתי נסבלת, מכור לאהבת ניבים,
יגש לה הספוג בחמץ אל הפה הבוגדני.

הערת המתרגם

שיר זה פורסם קודם לכן, במדור השוואת תרגומים ב"תרבות וספרות" של "הארץ". המתרגם ערך את תרגומו מחדש לצורך פרסום זה.

י.ב.

מרדכי גלדמן

השאל

הכנסיה האנגלית את השאל בטלה -
 ציורי המענים באש בידי שדונים מכערים
 כאלו היו תבשיל שלעולם לא תשלם הכנתו
 ציורי הנגדמים עוד ועוד באומלים ומסורים
 כאלו הוסרו מהם גדולים אינספור
 ציורי המסחררים לנצח בידי מלאכי תבלה על גלגל הענוי
 כתנועתם הסהרורית במעגלי החטא
 - כל אלה הכרוזו כציורי תועבה
 שמקורם במחנות אנוש אכזריים ומעותים
 ולא בתודעתו השמימית של אלוהי החסד
 שנתגלם בבשר כדי לכפר על חטאי האדם
 אותו יצר במו ידיו
 (בצליבתו יצר כמובן חוטאים חדשים
 בעצם את הגרועים בחוטאים - רוצחי האל
 אף שרפה שכל בלבד יכול היה להעלות בדעתו
 כי הנצלב בכמה מסמרים על עץ גרדמים גס
 איננו אלא האלוהים עצמו)

ענשו של החוטא, החליטו האנגלים
 לא יהא אלא מות משלם
 מות שאין אחריו חיים מסוג פלשהוא - אין מחלט.

לו אלוהים הייתי אני
 זומם הייתי שאל של ענוייים פוסטמודרניסטיים
 העוברים היטב בתקשרת האלקטרונית:
 יצפו החוטאים לעד, בלי שנה ובלי עפעוף,
 ברחיפתה של נוצה מכנף מלאך
 או יאלצו להתבונן עד אחרית הימים
 במאמציו של זנוב לחדור מחצת זכוכית
 או פשוט ישבו בכסא מול קיר ריק
 אלף שנה או אולי אלפים, שלושת אלפים, או רבוא. נצח.

אבל ספק אם ימצא בי ענש הולם
 לאותן נפשות אמללות
 שכל חייהן בעולמות החיים
 עברו עליהן בשאל סמויה

ביסורים חשוכים ותפלות ממאירה
 לאלה שמתו בחייהם, לתוך חיייהם...
 מה לעשות באלה, מה לעשות...
 היוטל עליהם לחתום את שמם על גיר
 עד סוף הזמן, עד שיוזכרו את שמם,
 עד שעת החתימה האחרונה.

בינתיים, כיון שאיני מיטיב לדעת
 אם צדיק הנני, רשע גמור או בינוני פעול
 מכין אני עצמי לרע מכל - לחמרת השאל:
 במדיטציות ארכות אני מעין בנוצות וחרקים
 לעתים מזמנות אני הוגה מול קיר

ומרבה אני לחתום את שמי -
 עוד ועוד חותם אני את שמי
 כמין אקורד קודר אחרון לכל שירי -
 הי, הי, אלי הטוב והמיטיב, הפוסטמודרני,
 הואל נא לשגרני אל המות המשלם.

מלים נצולות

על שני שירים של אנדרד אלדן אנדרד אלדן מרבה בשיריו לתאר ולבאר את דרך ואופן כתיבתו והצורה שבה מתגלם אצלו השיר. ככלל אפשר לומר, כי בכתיבתו השירית אלדן כמו מפרק מאובנים. לעתים אלו מאובנים השייכים לעבר הרחוק והקרוב. לעתים אלו מאובנים השייכים יותר להווה הרגעי. היסוד המניע את המשורר בכתיבתו הוא בבסיסו ניסיון למגוון של רוח חיה חוויית. מורגשת אצלו בעליל התירה עקבית מתמשכת לחסכנות, וזאת למרות העובדה ששפתו העברית עשירה ומגוונת ביותר. ואולם לעתים, גיוון לשוני בשפה דווקא מעכיר את השיר וזורה עליו חוסר מובנות עקב מצוללים לא נהירים ומקצבים מעוותים. לא כן אצל אלדן. פה ושם קיימות אצלו סטיות מסוימות מן השיאים אליהם כבר הגיע לדעתי בספריו: "חושך זורם ופרי" ו"לבדו כורם הכבד".

כמעט בכל ספר מספרי אלדן יוכל הקורא למצוא, ואילו אף ברמה, משורר המודע לדרך כתיבתו ולאופן היווצרותו של השיר. דוגמה יפהפיה לרמזים אלה בשיריו מצאתי למשל בספרו "אור הפנים" המהווה אולי תמצית אלדן'ית סיפוטית ומינימליסטית ביותר. נגיעות מכחול חריפות ועזות המזכירות גם מיניאטורות של שירה יפנית קצרצרה. ב"אור הפנים" מגלה אלדן עולם פנימי קסום ואפילו הדיבור על אודות דרך ואופן הכתיבה מעירים ומעוררים התפעלות.

בינך ובינך / מגדה אל גדה / מתוחים פסוקים קמורים. / כשחדלה הזרימה להשמע / מתקעים מתמתחים כדמעה מהסת / ובצניחה: / אתה / ובך נפתחים הנחלים.

שיר קצרצר זה מכיל בחובו רבדים שונים. מצד אחד, קיים הרובד הטבעי או מראה הטבע. מצד שני קיימים בשיר יסודות מופשטים בעלי נטיה הגותית גיאומטרית.

כבר בתחילתו של השיר, מצהיר המשורר בכנות גמורה כי הכתיבה או היצירה היא בינו לבינו. זהו מעין דישיח מתמשך שבינו לבין עצמו, כמובן תוך התייחסות אובייקטיבית כלפי עצמו, אלא שהדימויים הם כבר סובייקטיביים ושייכים בלעדית לו עצמו. המשורר מדמה את עצמו לנהר הזרימה בנחל היא פנימית. כשחדלה הזרימה להשמע, מתקערים, כלומר מתעגלים ומתמתחים כדמעה מהסת ובצניחה איתה - וכאן קיים מומנט ההפתעה. המשורר מגלה את עצמו כחשאי. הוא ממתין, הוא מנסה להאזין לעצמו, ואז כאשר התדר הנפשי הנכון'לו מגיע, נפתחים בו הנחלים, כלומר יובלי אותה זרימה מתמשכת תת'קרקעת, תת'הכרתית, אשר אינה חדלה מלזרום. על מנת לקלוט אותה להקשבה והאזנה מתמדת המתרחשת בגופו. התוצאה היא השיר המדבר על

אופן בריאתו, המדבר על התרחשות פנימית הנקלטת בחושי השמע הפנימיים. כאן יש לציין, ולחשוב, כי אצל אנדרד אלדן כמעט לא קיימת התצנה או מבריקות מילולית לשמה. הוא גם אינו עסוק ואינו מתפתה לכתיבה רטורית הפונה לסביבה או לקהל רחב. לאורך כל שנות כתיבתו השירית על כל עליותיה ומורדותיה אין יציאה מן התחום "הצר" של העולם הפנימי הרבנוני והעשיר. אלדן אינו משורר מפגין. הוא גם אינו מריר ואינו לעגני ומתנשא. הוא מעולם לא ניסה ליצור סביבו רעש והמולה תקשורתיים, למרות העובדה כי שירתו במיטבה היא לדעתי מן הגדולות ביותר שידעה השירה העברית בת זמנינו. אלדן אינו משורר מינורי. שירתו היא אולי המאוזרת בהתגלמותה. יסודותיה מוצקים ואינם פסיכולוגיסטיים או אנאכרוניסטיים. השיר הקצר שצוטט מספרו "אור הפנים" מהווה בעיני שיר יודני אפילו ארוטי לגבי אופן כתיבתו של אלדן.

דוגמה נוספת לראייתו של אלדן את כתיבתו מצאתי בשיר: "במלה שנצלה" לקוח מתוך הספר: "לא על האבן לבדה" במלה אחת. / לא הדברים הנאמרים בחטף לא הבשלה של יום חמסין. / מלים כתגליות של טף. / לא מלים בחממות; / במרחבים נגיעי שמים / דיבור ממוקש מגומם. / מלים נצולות; / ויתור מעט.

בשיר קצר זה נותן אלדן ביטוי לקושי ולמאמץ הרב המושקע בכל שיר ושיר. סיומו של השיר "דיבור ממוקש מגומם / מלים נצולות / ויתור מעט" מסכם אלדן סוג מסוים של פואטיקה, הנובעת דווקא מחמת הקושי שבדיבור היומיומי הרגיל. אצל אלדן, כמו גם אצל הרבה משוררים אחרים קיים פער מכאיב, כמעט פיצולי, שבין השפה המדוברת הסתמית והשגרתית לבין עבודת הקודש שלו, שהיא מעשה השיר. מן הסתם, חש אלדן בקושי זה אולי יותר מאחרים, וזאת מחמת העומקים אליהם הוא חותר להגיע בשירתו. היות שהצד הרטורי דיבורי חלש אצלו ביחס לצד התמונתי ויוואלי, הקשור במישרין בעולמו, החג סביבו כל העת ומקרב אותו לכתיבה, הרי שהפיצול מעיק ביתר שאת. "לא הדברים הנאמרים בחטף" - משפט המכבט היטב את הפער העצום שבין תקשורת המונית, בין שירה לחשוב ואינטימית. לעתים, יש נטיה לחשוב כי שירה לירית או שירה בכלל גובלת בשטחיות לפעמים עד כדי פלקטיות. לא כן אצל הרבה מאוד משוררים בעלי נטיה ליריקה ארץ'ישראלית וכמובן לא אצל אלדן, אשר הפילוסופיה המנחה אותו היא "לצפות בלי הרף סביב" משפט שניסח המשורר עוזר רבין לגבי שירה, קולע למטרה במקרהו של אלדן: "שירה היא נגינה בכל הכלים".

לסיכום, אומר רק כי המשורר אנדרד אלדן מפקיד בידינו אוצר גנוז אשר ללא ספק יחקר גם בעתיד הקרוב והרחוק.

ראובן דותן

ירושלים שלה

מרים איתן-פלון: תאנה על שן הסלע; הוצאת כרמל; ירושלים; 1996

ירושלים רבדים לה, ואינני מתכוון לשכבות שהארכיאולוגים עוסקים בהן, אלא לרבדים של משמעויות, שבהם ירושלים מדברת אל יודעיה ונוגעת בחושיהם ובנפשותיהם. בדרך סכמטית, בוודאי סכמטית מדי, אפשר לציין שלושה תחומים של נגיעות ירושלים בספר הזה. ראשית - הנוף; המראות, הריחות, הרוחות. "ברייחה מן הכאב / אל מ'צין / שם תאנה בשלה / אתה שואף ריחה / כאלו לציה / עוצם עיניך... רוחך בצל



ותים... ("מי נפתוח", עמ' 6) "מי נפתוח" איננו שיר על נופה של ירושלים. זהו שיר של חשבון נפש כאוב. אבל נגיעתו של הנושא בנוף ירושלמי מוכר משנה את דרך קליטתו - בוודאי בנפשותיהם של נגיעות ירושלים. דוגמה נוספת: "לו וג'ובות / ב'רפות האור / בסלחנות של הרוח באלול / בנעירה של חמור / ובגעועים אל המדבר הצלול / ממצפה באבו'תור, אולי / הייתי כותבת אליך." ("הייתי כותבת", עמ' 14).

את מאפייני הנוף הירושלמי יכול הקורא לזהות בקלות ונאפילו אפשר לארגן טיול בירושלים בעקבות מרים איתן, כפי שהדבר נעשה לגבי יוצרים אחרים. יותר קשה לפצח את גרעיני הפנימי של השיר. ברור שמדובר כאן באי'תקשורת עם נמען לא'מפורש. המשוררת גם אינה מפרשת את הסיבה, והקורא מונח למלא את הפער הזה מעצמו. כדאי לתת את הדעת על המלה אולי, המובלטת בשורה שלפני האחרונה: היא תורמת לשיר מדרגה נוספת.

שורתו הרביעית של השיר הזה מעבירה אותי אל הממד השני של נגיעות ירושלים, הוא הממד ההיסטורי. במלה "סלחנות" לכרה מרים איתן לפחות שתי ציפורים: את

איכות'מגעה של הרוח הטרומ' סתוית, ואת ההליכה ל"סלחנות" לאורך חודש אלול. הצירוף הזה שותל בנוף השווה'לכל'נפש'אדם את הנקודה היהודית.

זוהי דוגמה קטנה ל"חזרה למקורות", כפי שמגדירה זאת המשוררת בשיר "תה ותהלים". אבל יש לומר מיד: ההישענות על המקורות, דהיינו שימוש באלויות מן המקרא ומרבדים אחרים של היהדות, איננה נעשית כלאחז'יד'כותבת, אלא דרך הפריזמות האישיות של מרים איתן, שהן אירוניות'ע'סרקסטיית.

גם בהקשר הזה, "ובשנה השביעית" (עמ' 26) הוא אחד השירים החזקים בקובץ, אם לא החוק שבהם. האלויות המקראיות בשיר הזה קשורות ברחל אמנו, כפי שמאזכר אותה ירמיהו בפרק ל"א, הוא פרק הנחמה הגדולה - אשר בהמשכו היא הופכת ל"בתולת ישראל". רק דיון מפורט בשיר הזה - שאינו אפשרי כאן - יוכל לעשות עימו צדק, והוא ראוי לכך, ללא ספק: השימוש בשיבוצים מימיהו, ששיאו - ההסענה, בדרך וירטואויות מאוד, של פסוקי'הנחמה במשמעות של חורבן, הדרך שבה מתהפכת שמחת'הגאולה לצער'אבלות על שבר גדול. מועט המחזיק את המרובה ומהדק אותו בשיניים חשוקות.

מרים איתן נשענת על המקרא, אבל איננה חיה בשלום עם ה"דתיות" היהודית. אמנם רבי נחמן מברסלב מופיע בחלומה, לבוש בגדי שרברב, ועושה נס בדומה לנס'המים שעשה משה במדבר (במשמעות מפליגה הרבה יותר) אבל הדתיים המהלכים ברחוב עזה "כאילו האויר שייך רק להם" ("איכות חיים ברחביה": עמ' 10) מעוררים בה סלידה, ואין להם דבר, כמוכר, עם "המלך ביופיו", השוכן ב"שחקים שאין להם שיעור" ("עד שלא תבקיעו סודי", עמ' 21). שאיננו בשום פנים "אל כובשי כנען בסופה", אשר עליו אומרת איתן: "אתה יושב לך דשון'ענג / מלסף זקנך על בטן מלאה / רואה כי טוב / פעמים כי טוב:" ("בזכות אפרודיטה", עמ' 38).

ואילו בתחום השלישי של מגע'ירושלים, הוא התחום הפוליטי, הנגיעות משתמעות לשני פנים. כאן יוצאת האמביוולנטיות מן הרבדים היותר'פנימיים ועולה אל פני השטח. עוזרת'הבית של המשוררת, פאטמה החאג'ית, "צועדת בראש סופולי כפרה / לנטוע חרוב של שטנה". בשירים אחרים, המדברים על היותה של ירושלים עיר מעורבת, הדברים מוצפנים יותר. אני, מכל מקום, מעדיף את השירים האישיים, גם אם איתן אומרת בפתח לספר "פוליטיקה היא בעיה אישית מאוד". והשיר האישי מאוד - שמשקף בעיני את מרים איתן כפי שאני מכיר אותה הוא "בואי, בואי, שלה מתוקה", החורג מגבולות ירושלים וממסגרתו של זמן נתון.

אריה סיון

רוני סומק



עבד אל-קאדר אל-ג'נאבי ורוני סומק. קפה "סלקט", פריס

עבד אל-קאדר אל ג'נאבי, משורר עירקי גולה, החי בפריס. פגשתי אותו במרכז פומפידו, בערך שערך מישל אליעל, עורך כתב העת "לבנט". ג'נאבי, משורר מצוין בעל טביעת אצבע סוריאליסטית. שיריו הם ערבסקות מורחיות המסתלסלות ברוח מערבית. הוא גם עורך כתב העת "פראדיס", המדפיס מפעם לפעם תרגומים (של ראובן שניר) מן השירה העברית.

סכין הגילוח שחתך לשירה את פני המטאפורה

לעבד אל-קאדר אל ג'נאבי

הוא השערה האחרונה בסלסול שפמו של סלבאדור דאלי.
הוא הכדור התועה בווינצ'סטר קצוץ הקנה של גון ווין.
הוא סכין הגילוח שחתך לשירה את פני המטאפורה.
הוא התמר שהמתיק את עצי גן-עדן לארץ הפרת והחידקל.
או מה היה לנו, עבד אל-קאדר אל ג'נאבי, אני שואל
בקומה החמישית, ברחוב גולה, על גבול רבע קלישי שבפריז.
לאן דוהרים הלילה סוסי האלף לילה ועוד לילה?
(כמה לילה היה לי בשורה אחת
וכמה אהבה היתה בעיני אשתו מונה,
כשאצבעו הבריקה את מסגרת התמונה בה
נסה להתגעגע למערבון חיי
ברחובות בג'דו).
בחדר השני, נפתח לרגע פריג'ינדר התודעה
וקבית קרח שטה כסירה על המים שנמשו מקרקעית גופה.

עבד אל-קאדר אל-ג'נאבי

מערבית: ראובן שניר

איגרת לנתן זך

אמיר אור ורוני סמק שני משוררים ישראלים
היו משוטטים ברחובות בג'דאד
בין זהות לתחביב.
לאחר שנים מצאה אותם ילדה
נחבאים בין הפסיק לנקדת הבקרת.

הראשון "דלג כל הדרך לפרק"²
והשני היה "האותיות העגלות
במכתב ההתאבדות של המדבר".³

היא סגרה אותם בחבילה
ושלחה אותה לראובן שניר
מיד לאחר שגנבה מבני ביתה
את דמי הדאר.

טעמתי אותם בלשונו של הבקר הבהיר הזה
יחד עם "פתח לשיר" שכתבת על מעשי בני-אדם
שנכתב על מלחמה ובעצומה
"על שלחן כתיבה ובלי נחמה".⁴

¹ השיר התפרסם בקובץ שיריו האחרון של אל-ג'נאבי, "החיים שאחרי האות י" (האות האחרונה בא"ב הערבי); (1995).

הערות:

1. השיר נכתב בהשראת מבחר משירתם של רוני סומק ואמיר אור, שקובץ משותף שלהם בתרגום לערבית יצא לאור בימים אלה בפריס, במסגרת סדרת השירה הערבית הבינלאומית של בית ההוצאה "פראדיס". הקובץ, בעריכתו ובתרגומו של ראובן שניר מן החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת חיפה, כולל מבחר משירי שני המשוררים בצירוף הקדמה. היוזמה לקובץ באה מן המשורר עבד אל-קאדר אל-ג'נאבי, עורך כתב העת "פראדיס", שהפך בשנים האחרונות לאכסניה המרכזית לשירה ערבית עכשווית. ההוצאה לאור של הקובץ ביוזמתה ובמימונה של ההוצאה, כמו גם השיר שלעיל, מסמנים מהפך חשוב ביחסי הגומלין בין התרבות הערבית לעברית. לראשונה מסתמנת לא רק פתיחות ונכונות מצד חוגי משוררים ערבים להיחשף לתרבות הישראלית אלא גם לגיטימציה להשפעת התרבות העברית על התרבות הערבית.

2. מתוך השיר "blue job" של אמיר אור מן הקובץ "ככה" (1995)

3. מתוך השיר "יום המלח" של רוני סומק מן הקובץ "אספלט" (1984)

4. השורות האחרונות הן פרפרזה וציטוט מתוך "פתח לשיר" של נתן זך מן הקובץ "שירים שונים" (1960).

התהילה והמוות

על קורט קוביין

I wish I was like you, easily amused; find my nest of sale, everything is my fault

I'll take all the blame all apologies

קורט קוביין

לפני מספר חודשים, הודיעה קורטני לאב, אלמנתו של קורט קוביין (וגם סולניתה הפרובוקטיבית של להקת "הול"), כי היא מתכננת להקים אתר קבורה לבעלה המנוח, זאת לאחר חודשים שביה, בו עדיין מונח אפרו של קוביין, היה תחת מצור של מעריצים מכל רחבי ארה"ב. הסיטואציה הזו מזכירה מצבים דומים, כמו ההתקלות היומיומית ליד קברו של ג'ים מוריסון בפריס, ומוכיחה כי קוביין, שנתיים לאחר התאבדותו, לא נשכח מלבם של אוהדי הרוק בעולם כולו.

קוביין החל את דרכו היכן שגם סיים אותה - כסולן ומנהיג להקת "נירוונה", אלבומה הראשון של ההרכב, Bleach, יצא ב-90' בחברת תקליטים קטנה, וכמו אלבומים רבים בארה"ב נבלע בורם המתונים הבלתי פוסק. יש מי שטוען כי ההבדל בין להקה מצליחה להקה שלא זוכה להגיע לתקליט, הוא מזלה של הראשונה שמישהו שם לב אליה. "נירוונה" היה המזל הזה ואלבומם השני יצא ב"גפן רקורדס", אחת מחברות התקליטים הגדולות בעולם. בויי, ויג, מפיץ העל האמריקאי (שאחריה גם לאלבומים המרתקים של ה"סמשינג פמפקינג" ו"סוניק יוט"), חבר ללהקה ויחד הם רקחו את האלבום השני, Nevermind, שהשיר הראשון בו, Smells like teen spirit, מחזק מיום ליום את מעמדו כשיר החשוב בעשור עד כה. Nevermind עצמו, כאלבום, נבחר על ידי מוסיקאים רבים (בעיתוני רוק כבריטניה וארה"ב) כאחד מעשרת האלבומים החשובים והאהובים עליהם בכל הזמנים. ההצלחה המסחרית היתה בהתאם ו"נירוונה" הפכה לרב מכר עולמי. יותר מכך, ההצלחה שלה פתחה את הדלת לגראנג', סגנון שמרכזו בסיאטל. הגראנג' הגיח לאחר האכזבה מהמוסיקה המשעממת של סוף שנות השמונים והצלחתו סימנה את חזרתה של הגיטרה לאופנה. בשנים הראשונות של התשעים, היה הגראנג' לורם המשמעותי ביותר במוסיקה העולמית. הסאונד שלו היה נויזי ורווי מיתרים, אולם הוא התאפיין ברווין לעומת הנפיחות של ה"heavy metal", ובניגוד לגנדרנות של הרוק הכבד הוא בלט לטובה באותנטיות שלו.

"נירוונה" עצמה הפכה למובילת הז'אנר. בחומר שלה ניתן למצוא באופן מוזקק את המוטיבים המרכזיים של הגראנג', כמו ההתבססות של

השלישייה הקלאסית בס'תופים-גיטרה, או המעבר החד מקטע רועש לקטע שקט וגרובי באותו השיר. אמנם ב"נירוונה", היו מספר כוחות יצירתיים (כפי שמזכיר המתופף דייב גרוהל, שלהקתו הנוכחית, ה"פו פייטרס", שוטפת את העולם כרגע), אולם הלהקה היתה למעשה קוביין עצמו, שכתב את כל המלים והלחנים. קוביין לא היה גיטריסט גדול, אבל צורת הכתיבה שלו היתה מדהימה, כמו היכולת לכתוב מספר מלודיות על אותו מהלך אקורדים, כפי שקורה בשירים רבים של הלהקה - השיר נע על אותו בסיס והמלודיה משתנה במהלך הביצוע. אולם נראה כי עיקר הקסם היה בקולו. גם כאן הברק לא היה ביכולת הטכנית, אלא בכישרון החדירה פנימה. כשהוא צרח, הוא ניסר את האויר, וכשהוא שר בלדה, הריסוק הקל בקולו הרטיט את הלב. "נירוונה" הוציאה ב-93' את האלבום השלישי, In utero, שחיוק את מעמדה עם שירים כמו All apologies ו-Pennyroyal, וכיצעה מופע unplugged ב-MTV שהצליח לרגש למרות השמאלציות שאפיינה את סוג המופעים הנ"ל. המופע הוקלט ויצא כאלבום בסוף 94', לאחר מותו של קוביין.

נראה כי ככל שההצלחה של "נירוונה" גדלה, כך גבר סבלו של סולנה, קוביין, רגיז ומלנכולי, לא רק שלא שאב עידוד מן ההצלחה, אלא התדרדר עוד יותר עקב הניכור והניתוק שחש בין דמותו כלפי חוץ לבין הברידות שלו כאדם פרטי. סימן מקדים ניתן היה לראות באשפוזו עקב מנת יתר של סמים ואלכוהול. שבועות ספורים אחר כך, ב-8.94, הוא השאיר מכתב מבלבל והתאבד ביריה.

מותו של קוביין זועזע את עולם הרוק בצורה דומה לזו של אובדנו של לנן. מכירות הלהקה עלו, כמוכן, פלאים, תספירת הקארה הבלונדיני שלו הפכה לנפוצה ביותר, ביוגרפיות שלו מציפות את חנויות המוסיקה ואפילו זמרות מיינסטרים כמו טורי אימיס ושינייד אוקונור מבצעות גירסאות כיסוי לשיריו בהופעותיהן. שנתיים לאחר מותו, מורגש חסרונו המוסיקלי של קוביין. הגראנג' עדיין קיים, אולם התוצרים האחרונים שלו, חיוורים, חסרי ייחוד ומשיכפלים. יחד עם זאת, נראה כי עתידו של הזרם אותו הוריש קוביין לעולם, יהיה דומה לזה של הפאנק של סוף שנות השבעים. גם הפאנק פרץ במהירות ודעך תוך זמן קצר, אולם כמה שנים מאוחר יותר התברר, כי הוא לחלל עמוק לתודעתם של מוסיקאים רבים שראו בו כור מתצבת. אחד מהזרמים שנחשבים להמשכו של הפאנק הוא הגראנג' עצמו.

רוק ומויות הלכו תמיד זה לצד זה. זה התחיל עוד בתחילת הסבנטו, כאשר תוך שנים ספורות איבד הרוק נדבך רציני ממנהיגיו - ג'ימי גופלין, ג'ים מוריסון, ג'ימי הנדריקס (שני



המכונה גם דור ה-X. בניגוד לקודמיו, שמתו אמנם בצורות שונות, אולם כולם בסופו של דבר לא תיכננו למות, קוביין טען את טיעונו של הדור, שאין בשביל מה לחיות, ופשוט תקע לעצמו כדור בראש.

אם נתמצת הכול לכדי קלישאה אחת גדולה, נאמר כי קוביין התאבד כדי לא לקחת חלק בזיוף המלאכותי שהוא ראה בעולם, אולם לא בטוח כי מותו אכן יעזור לו להימלט מכך. מי מבטיח כי לא יבוא מישהו בעתיד, ימצא הקלטה ביתית ישנה שלו, ידיבק לו חיוך על הפנים, יאחד את "נירוונה" ובכישופי אולפן יפיח בו רוח חיים סינתטית? אחרי הכול, אם זה קרה לג'ון זה יכול לקרות לכל אחד. המכירות יקפצו, המעריצים יקבלו עוד מנה, כולם יהיו מרוצים. רק המנות יתהפך בקברו.

גדי להב

האחרונים, אגב, מתו בגילו של קוביין - 27, בריאן ג'ונס ועוד. מאז, הרוק והמוות אינם נפרדים. כל כך צמודים, עד שירחון המוסיקה הבריטי, Q, פתח מדור בו הוא מודיע על "האבדות האחרונות", וכל חודש מופיעים בו לפחות שלושה שמות. באופן מפתיע (או אולי לא כל כך) מסתמן כי כל תקופה הסתיימה במוות האופייני לה. החלום והאידיליה של שנות השישים הסתיימו במוותם של הנדריקס ומוריסון ממנות יתר, הפיכתן וההתמסדות של שנות השבעים הסתיימו בהרצחו של ג'ון לנן, עקב הבגידה בערכים אותם ייצג ולפחות לפי טענת רוצחו, מארק צ'פמן, מותו מאיידס של פרדי מרקורי, סולן להקת "קווין", כביכול מספק הוכחה לקו השמרני של שנות השמונים. קוביין הוא נציג הניינטו, גיבורו של הדור האדיש,

נועה טנאי

לעתים

פרסום ראשון

שוב

לְעֵתִים מֵה מְעַט דְּרוֹשׁ

עֲתוּנֵי שֵׁשׁ

וּפְרָחִים בְּסֶגֶל.

הַבֵּית - מְקַלֵּט לְכֹאבִים

יּוֹמִיּוֹמִיּוֹת לְמַדִּים

הוֹפֶכֶת מֵהוֹת

קִמְטִים - רִבּוֹף לְצַעַר

גַּם "הַקֶּפְסָה" הַתּוֹקֶפְנִית

מְהוֹת מְרֻגָּז

בְּרִיחָה מִן הָעוֹלָם

הָעוֹלָם.

שׁוֹב מְצַמֵּחַ עֲצָמֵי

מִן הַהֶתחֵלָה

יּוֹרֶדֶת לֵאמֹס

לְתַנּוֹת אֶהָבִים

עִם הַרִיחַ

לְהִטְמֵעַ בְּמִים

וּבְעֶקֶר פְּדֵי לְמַחֹק

עֶקְבוֹת מְשַׁבֵּר אֶפְיֵי

לְהִיּוֹת לְעֵגוּל שְׁלָם

לבושם ועירומם של עצמים

לאה זהבי: אשה צוחקת לבדה; שירים (1988-1992); כרמל-ירושלים; תשנ"ה; 88 עמ' חיפשתי בספר שיר אהבה. קשה לי לחשוב שאם הרימנטיקה מתה, גם האהבה מתה איתה. אמנם יש בספר געגועים לאהבה כדוגמת: "אומרים אהבה יש בעולם/מה זאת אהבה", אך כבר בשורות הראשונות שבספר "כלה שלא נראית כלה/מתקדשת לקראת חתן/לא נראה" ובהמשכן "הינומה שלעולם לא תוסר/צעף רוח על געוע בשר"; השיר השני קורא: "בוא נסתכל כל אחד לחושך שלו בעינים" והשיר שעליו כל הספר נקרא, "אשה צוחקת לבד" (עמ' 24) היא "נגיעה בחיפוש מתמשך".

כשהאוב לא בא והאהבה היא "אווילה מתמשכת" (עמ' 10), נשאר רק "קר מהחיבוק - - - שדמינתי", "כאב חד של אי-חדירה לשורש הכאב". הארוטיות אצל לאה זהבי היא מגע עדין וקואב ואישי של בינה לבין עצמה: "כשאישי לא פורע רגשות כלפי", אהיה "אשה צוחקת לבד אל הנככים הפתוחים בגופה", מגיעה אל שיא הסיפוק בהפוכה הכול לזכר, "שתצחק בקול רם ולא תתניתי: לא ייחשב לה לרע, רוב נגיעה" (עמ' 24) "והליטוף לא יוצא מנרתיקן" (עמ' 15).

יש בשירים רטט, מתח - "בין האצבע הפורטת למיטת - - - מכף ההרגל אל ראש הליז מוכן" (עמ' 54). "ושתיקה של כל העולמות". לעתים, יש בשירים חריזה, שמקומה נמצא לה כך, ש"המפואר" הנחור עם "המאפר" לא נשמע נדוש. פעמים משתחררת הנצרה הלשונית, כדי "להפוך את היוצרות" ופעמים נאמר בשפה "צברית": "אז אני צנצנת" (עמ' 50) או "לא שווה גרוש" (עמ' 38). דימוי מעולם המכונות הופך "אני-פנימי" ל-"פנימית לגלגל חיי" ו"עצמי ובשרי" תנכ"י, הופך "דו-ערכי" תחת הכותרת "משחק גופים" (עמ' 27). "זכאי נקשר ל"זכוכית" (עמ' 88), והמטאפורות רעננות, למשל: "זנב פחמי של שחרור, שהוא מניפת זהב". לעתים, סידור הביטויים בשורות השיר מסבך את מובנם, כמו "יש יותר אין" שהמשכו בשורה הבאה: "ספור כוכבים ואורם"; שיכול להיקרא גם ברצף: "יש יותר אין-ספור כוכבים ואורם".

בספר כמה סדרות שירים: "ביסולמות" בעמ' 60, עשרה שירים קצרים וכל שיר הוא שלב באותו "סולם". כל שיר הוא פיתוח שונה של "מסגרת חלון שמים", "חומר רוחי", "כתם טורקזי רוטט" או "צירוף עצמים פשוטים, נעלמים/השייתי לבושם ועירומם". וכן, הסדרה "מודולציות" (עמ' 71, 70), בה "מלות השיר ניתקות מקרקע אחת/לנחות על/אחרת"; המלים, "האני-עצמי" והגוף



לאה זהבי
אשה צוחקת לבד

שידבק בי בשמחה לקרוא בשמי, הם "הסתר שקט הדברים - - - המתפשט ביי"; קצת מורכב, אבל מנוסח בקפידה, כשכל שיר בסדרה נושא חלק של רעיון הכללי, חלק המואר קצת אחרת בשיר אחר. סדרות שירים נוספות בספר: "יומן לילי זעיר" ו"מחזור רגעים בערב אחד", בהן שירים בני שבע מלים. ראוי לציון גם שיר ששמו "שלושים וכמה מלים" (עמ' 84, 85), שהוא גם בן שלושים וכמה שורות, כל מלה מהווה שורה שלמה.

האם יש לספר מסר? - "אני לא מחפש מובן לצד הבהיר או הכהה של העלה", מעידה המשוררת (עמ' 80) ובשיר מקדים בכמה עמודים: "אני אוהבת לשכוח את עצמי בחלון". ועוד: "יש ישים קטנים, נקודות חיבור - - - אור מנורה מקרין מתיקות - - - ספל קפה חם על השולחן" (עמ' 73). ואולי יעודה של השירה מתמצת בשורת השיר "מהקצה שלי יוצא חוט/והוא נמשך עדינות ובפראות/לאט או מהר/אני נפרם, או/...".

שמואל שתל

בנות הקול

בת קול, עולמה של משוררת; אנתולוגיה בעריכת גילה אוריאל ועדנה מיטווק מלר; הוצאת ירון גולן, 1995. כ-500 עמ'

מדי שנה, יוצאים לאור בארץ מאות ספרי שירה ופרוזה חדשים, ששפע שדומה הולך וגואה עם פתיחתן (הממוסחרת משהו?) על עוד ועוד סדנאות לכתבה יצירתית. על רקע שפע הכותרים הזה בולט מיעוטן היחסי של האנתולוגיות, הן בספרות והן בשירה. בתחום השירה המקורית, במשך עשרות השנים האחרונות, ראו אור רק שתי אנתולוגיות מקיפות.

האנתולוגיה היפהפיה "שירים ליריים 1970-1900" בעריכת מתי מגד שיצאה לאור בהוצאת מסדה ב-1970, והאנתולוגיה "שירה צעירה" שנערכה לראשונה על-ידי חנה יעון, ויצאה לאור בהוצאת "עקר" בתשכ"ט. כשתים עשרה שנה אחר-כך, הורחבה ועודכנה האנתולוגיה הזאת, הפעם בעריכתם של חנה יעון, יעקב בסר ואיתמר יעוויקסט. ב-1994, יצאה ב"הספריה החדשה" של הקיבוץ המאוחד האנתולוגיה "הקול האחר - סיפורת נשים בעברית", בעריכת לילי רתוק. אנתולוגיה בעברית של "שירת נשים", למיטב ידיעתי, לא יצאה לאור מעולם.

"בת קול" היא אנתולוגיה רחבת הקף (קרוב ל-500 עמודים למעלה מ-120 משוררות) של שירה שנכתבה כולה על-ידי נשים. היא כוללת שירה עברית מקורית, כמו גם מבחר מרשים של תרגומים ממגוון שפות ותקופות, ממיטב השירה הנשית העולמית. בסופו של הספר, הובאו תמונותיהן של רבות מהמשתתפות, וחשוב מזה, ביוגרפיה קצרה, ולרוב ממצה, של מרביתן. האנתולוגיה ערוכה על-פי נושאי השירים (לדעת העורכות) ולה ארבעה עשר שערי נושא, ביניהם: אשה בתנ"ך, באמונה, על שולחן הכתיבה, באהבה, כאם, ככת, כמות ועוד.

עריכה על-פי נושא, בניגוד, לדוגמה, לעריכה על-פי תקופה או שפת מקור, היא בעייתית מעצם טבעה, בעיקר משום שנושא השיר נתון הרבה פעמים לאינטרפרטציה הפרטית של הקורא. אולם הביעה העיקרית, לדעתי, של כל אנתולוגיה היא בעיית הייצוג. כלומר, האם הנושא המוצג באנתולוגיה אכן מופיע באותו יחס במכלול הז'אנר שממנו נלקח. האם הייצוג של משורר או סופר באנתולוגיה משקף את מקומו במכלול היצירה; האם השירים או הסיפורים שנבחרו לייצג את הכותב המסוים אכן מייצגים נאמנה את כתיבתו. כאשר דנים באנתולוגיה שלפנינו, התשובות לשאלות האלה בעייתיות במיוחד.

אין ספק שעבודה אדירה וחשובה עשו העורכות. עבודה אדירה, אך מאוד לא שלמה. מהשירה המתורגמת, רוב המשוררות המיוצגות הן מהגדולות ומהחשובות בשירה העולמית: אן סקסטון וסילביה פלאת, אמילי דיקנסון ואדריאן ריץ' האמריקאית, ויסלבה שימבורסקה הפולנית, אחמטובה הרוסיה, אלוה לסקר שילר הידועה ואחרות. לעומתן של אלה, מבחר השירה העברית המובא בספר הוא בעייתית כמעט מכל בחינה אפשרית. והעיקרית שבהן היא הדיספרופורציה הבולטת עד צרימה בין ייצוגן של המשוררות בספר לחשיבותן בשירה העברית. המשוררת הבולטת ביותר בספר היא עדנה מיטווק-מלר, אחת משתי עורכותיו. שלושים ושמונה (!!!) שירים משלה מופיעים בספר, לעומת חמישה עשר שירים של דליה רביקוביץ, ארבעה עשר שירים של אסתר ראב ושנים

עשר שירים של זלדה. יונה וולך האחת והיחידה מיוצגת באנתולוגיה הזאת בארבעה עשר שירים בלבד, ממש כמו עורכת הספר, גילה אוריאל, והמשוררות מרים דרור, מרים איתן ואחרות.

דווקא בשל הייצוג הנכבד שניתן למשוררות כמו אריאנה הרן, אילנה אביאל, לאה טרן, רינה לוויזון, מירי אשכנזי ס., עמליה נדיבי, אורה עתריה ואחרות, שחלקן היו עבורי אנונימיות לחלוטין, בולט מאוד העדרן של מספר משוררות מרכזיות ומעניינות דוגמת דליה הרץ, יאירה גנוסר, חמוטל בר יוסף ועוד אחרות. לאה גולדברג, אגב, מיוצגת מעט מאד בספר הזה, כדברי ההוצאה: "מטעמים שונים שאינם תלויים בנו, לא ניתן היה לשכנך באנתולוגיה זו את קולה של לאה גולדברג כראוי למסקלה בשירה העברית החדשה".

חבל ובחזרה אל התוכן. בשירת המקור ראוי להזכיר את שירה של אסתר ראב ובמיוחד את שירה הנפלא - "שירת האשה" שבעמ' 49 "ברוך שעשני אשה - /שאני אדמה ואדם, / וצלע רכה; /ברוך שעשניני / עיגולים עיגולים /כגלגלי מזלות / וכעגולי פירות - ...". ראוי גם להכאובים של תרצה אתר ובמיוחד לשיר המוקדש ליוכבד בת מרים שבעמ' 290. כמו כן כדאי לשוב ולקרוא בשיריהן היפים של בת שבע שריף ושפרה.

על שיריהן של רחל וולדה, דליה רביקוביץ ויונה וולך - אין, כמוכּוּן, צורך להמליץ. רוב השירה המתורגמת היא אכן שירת מופת. חלקם של השירים שהובאו באנתולוגיה זו כבר תורגמו בעבר על-ידי מתרגמים אחרים ולמתעניינים, מעניין להשוות. לדוגמה, את שירה של ויסלבה שימבורסקה "רשמים מתיאטרון" (עמ' 140) שתרגם גם רפי ויכרט ומופיע בספר "אטלנטיס" שיצא ב-1993 בהוצאת "עכשיו". כאן המקום גם להפנות את תשומת הלב לשיריהן של המשוררות בנות הארץ הזאת, הכותבות בערבית. מרשימים ביותר הם שירה של המשוררת נידאא תורי, ילידת הכפר פסוטה שבגליל. שירים קצרים, נקיים מאוד, חוקים ומפתיעים בייפויים. חבל שרק בודדים מהם הובאו בספר הזה.

ועוד הערה לסיכום - חבל שאנתולוגיה כזאת הוצאה בצורה כמעט רשלנית מהבחינה הסגנית של בחירת האותיות, הדפוס, העימוד, העיצוב וההגהות, לתוכן מכובד, ויש להניח שהוא כזה בעיני ההוצאה, מגיעה, לדעתי, גם צורה מכובדת. בסיכום - למרות מגבלותיה, האנתולוגיה שלפנינו היא מפעל חשוב וציון-דרך בשפה העברית. ישנם בה לא מעט שירים נפלאים ביותר, גם אם צריך לטרוח לא מעט כדי לגלותם. ■

רות לאופר

אביבית רוח

תשעה שירים

■
אני גלגולו של
תברון
מינכאון
מושכת בשערי
בבצות

תניני העצב
בולעים
את
הירח

גלולת השנה האחרונה שלי

מוקדש לחוקר הקולנוע - מן הקדוש שאמר
"להחזיר לאבן את האבניות"

■
גם המלים
מתחרות
על טריטוריה
אם היה להן
זנב
אזנים ארכות
ופרנה
הן היו הולכות
לארבעת פנות
הדף
ומשתינות

ומה יקרה לי
כשההזרה
תאבד
את הזריותה
ואי
אפשר יהיה
להחזיר
לה
את
הזריותה.
אני אמות
או שאני
אחיה מחדש,
צלופח קטן
במים עכורים

■
מרץ
צפרדעים מתחבקות
ואתה?
אתה מחליף צבעים
עם
הקשת

■
אני מאהבת
במוגלי
שהיית
לא
במוג לב
שהנך

כמו דגיגת זהב
יש לי זכרון
של
שלוש שניות
אתה אתה אתה

■
שוכבת על הבלטות
בקצץ

השרדים שלי קטנים ועומדים

אביב מקיף אותי
מסביב

אני מתעטשת מרב
התרגשות

■
עצים
עמוסי
שסק

כט בניסן
אתה
רחוק
מכאן

■
מה אתה יודע עלי
אני קטנה וחמוצה
כמו יוגורט
שחורה כמו הלילה
תולה על צוארי
גבישים של מלח
הרוח של הים היא רוח
החיים שלי

■
וכל החיים
מה שהציל אותי
היו
פצצות תאורה
שזרקתי לתוך
החשך
הנפשי

■
אני בת 6 אבל אני אשה
יש לי פטל בציצי
כי אני ילדה
ומתחת לתצאית הזאת
אין
לי תחתונים
גם לא פרח
גם לא סכריה

ששש
תשמע

שתי שממיות
מדוגות
על קיר
בפנה

גא

וביום האחרון לתיי
אני אוכל
גויכה
ואברך עליה כאלו
היתה אתרוג

להתיך את תאוותי ... מין דממה צלולה

פנינה כספי: נשים; הגשר, בהוצאת "עכשיו", 1995;

התרשמות אישית כששאלה אותי "עוקה" (כינוי חיבה של הסופרת לעזה צבי, המופיע הן במכתבים והן בפנקסי היומנים), בשיחה אלחוטית, קו ירושלים-ת"א, כיצד התרשמתי מיצירותיה של פנינה כספי, השבתי, שכאשר קראתי בה בכיתי.

ושתקנו לרגע, דום-שתיקה אלחוטית אחרי כן אמרה לי, שזה טוב, שכדאי שמהמקום הזה אצא בכתיבתי, וגם נאנחה, שתגובה כזו היתה בורדאי ממלאת את לבה של פנינה באושר. נבוכותי מעט, השתי כיצד דמות זו, אשר לא פגשתיה מעולם, הפכה ברגעים אלו, בתקשורת אלחוטית דקה כמו זו, לגשר פועם ביני ובינה, בין דמות הסופרת, אשר דרך נובלות אחדות, דרך תמונות מתנפצות בעלות אופי תסכיתי, ודרך פנקסי יומנים למכביר ושלאכת איסופם ועריכתם נמשכת עד עצם היום הזה, עליידי עזה צבי, ידית נפש של המחברת; בעיני רוחי, הצטייר דיוקן נערה עם פנים חיוריים ועיניים אפלות מייסורים, שתרנו אחר האינסוף בגעגועים עיקשים: אשה-ציפור עם כנפיים תבוטות ותובטות בעפר שוב ושוב, חובטות לעומת פני "הפרה הכחול", אשר נגלים וחומקים לעומתה, כך ללא הרף, בפני אלוהים, בחוץ גבואי של אשה.

פנינה כספי נולדה בפולין, בשנת 1916, נכדה לאדמו"ר מהעיר יבלונה, זיכרון שהפך עבודה למין חלום-מלכות, אך מאוחר יותר התנפץ לרסיסים. בשנת 1924, עלתה המשפחה ארצה והיתה בין מייסדי המושב הדתי, "כפר חסידים". בשנת 1948, נפל אחיה יעקב כהרי חברון, בין חברי הלי"ה. מאורע טרגי זה הביא לידי שתיקה ממושכת, של עשרים שנים. פנינה כספי אמנם לא זכתה לתשומת לב ציבורית, אך למרות זאת, חלק ניכר מיצירותיה התפרסמו עוד בחייה, וזאת במבחר מוספי ספרות וכתבי עת (בעניין זה, ראוי לציין, שדב פי שיחה עם גבריאל מוקד, עורך המהדורה של שני הספרים, אשר הופיעה ב"משא", בדצמבר 1995, מתברר שאברהם שלונסקי וגבריאל טלפיר גילו עניין בכתיבתה, כבר בצעירותה).

רשימה ראשונה מפרי עטה מופיעה ב"במעלה" בהיותה רק בת שבע עשרה שנים, בשנת 1933, וזאת תחת הכותרת "הספק". מבחר מסיפוריה מופיע, למשל, בעיתון "דבר": "האחות נעמי", בשנת 1938, ובאותה שנה: "צללים מלווים", בכתב העת "גוית", "המנהלת צילה", בעיתון

"המשמר", בשנת 1943 ו"אשה", בכתב העת "מאזנים", בשנת 1946. בתום השתיקה הציבורית הממושכת, חלק ניכר מסיפוריה, המאוחרים יותר, מופיעים במסגרת כתב העת "עכשיו", וזאת בעידודו של העורך; למשל "בת השען" מתפרסם באותה שנה, בשנת 1968, "ספינה שטה", בשנת 1975 וסיפור רשמי המסע של "הנסיך בעל ששת האצבעות", בשנת 1977.

שלוש שנים לאחר מכן, יוצא אף לאור קובץ סיפורים של המחברת, וזאת תחת הכותרת "שונה", בהוצאת "יהדיו" ובשיתוף אגודת הסופרים. קובץ זה כולל חמישה סיפורים וכמו כן שלוש "תמונות" מומחזות: "לאור הירח", "דף חדש" ו"קולות קולות" (בהוצאת "עכשיו", 1995; התמונה או המחזה, "קולות קולות", איננו נכלל וזאת יאמר לשבחיו של העורך, אשר בחר להמירו במחזה המאוחר יותר של המחברת, "הגשר", אשר לעניות דעתי, מגלה יותר בשלות, הן בפיתוח העלילה והן, בעיקר, באמינותו ונביעתו הדרמטית).

"הגשר", הספר השני במהדורה, חושף פרקים נבחרים מתוך פנקסי היומנים של המחברת, קטעי יומן שהם למעשה הרהורים, אשר מבחינת עוצמת הלשון ומבחינת הצלילות וקצות ההבחנה, נתפסים בעיני הקורא, כמסות אסתטיות-פואטיות ונפלאים הם עד לאין ערוך.

דרך קטעי היומן, ניתן אף לחוש עד כמה שתי הדמויות, המשוררות ולדה ויונה וולך, היוו מין מטוטלת נפשית ושירית של המחברת, כשזו האחת ביטאה את האיות הדתית-המיסטית וזו האחרת ביטאה את תהום הקיום, את הכאוס הייצרי, ומעבר לכך, את המשיכה והפחד, בויזמנית, מהשיגעון היצירתי.

ביטוי לכך מופיע בכמה וכמה התייחסויות, אשר נוגעות במדויק ובעומק ב"פסיכה" השירי של שתי הדמויות. כשאולי זו הממצה ביותר, היא בת ארבע מלים בלבד: "יונה-שרף, ולדה-מלאך". התייחסות שמבטאת ומשקפת את החתירה ואת המאבק של כספי ללשון תמציתית, ללשון מתבוננת: "כיוון שמלה, כאותו חלוק אבן קטן הנזרק אל הבאר: קודם משמיעה האבן קול רחוק, ואז נוצרים המעגלים מנפילתה ומקיפים אותה סביב סביב, כיוון שמלה היא כאותו ענבל המכה בפעמון שהוא עצמו אילם". ועוד בעניין זה: "אני משקיפה על הפרפורים העיוורים של החומר".

מטוטלת נפשית ושירית זו הופכת בכתיבתה של כספי גם לגותיקה, אשר משלבת בכפיפה אחת, ריאליזם ראשוני, נשי ופויטי עד כדי תמימות, יחד עם נטורליזם אפל, בטעם-מועקה של פלורב או אפילו של אמיל זולא.

ראשית הנופים של הארץ, מרחבי החולות שהיו טובעים בהם, והבתים הקטנים הלבנים של אנשי העליה הרביעית; עם אוושת הרוח הקרירה ועם כמיהה וחלום של נערה זרה, למה? - מחלחלים בלב הקורא, כמו פרלוד

של שופן, כמו מנגינה צ'וכובית. אך מה שהופך גם את כתיבתה של פנינה כספי לחוליה חשובה בהיווצרות ז'אנר הסיפורת הנשית בארץ, לחוט מקשר בין סופרת כדבורה בארון לבין



סופרת כעמליה כהנא-כרמון (בעניין זה, ראה שוב את השיחה עם גבריאל מוקד, שהופיעה תחת הכותרת, "גילוי החוליה החסרה", מאת יצחק לבטוב, "משא", דצמבר '95) - הוא הניסיון והמאבק של האשה לחירות ולמימוש פנימי, גם כשהמחיר ידוע מראש והוא, הבדידות לפנים ומלפנים.

ומה שהופך את כתיבתה, אולי, קרובה יותר לזו של עמליה כהנא-כרמון, הוא בעצם עמידתה לפני חלום-המלכות המתנפץ, בעצם עמידתה לפני אידיאלים ערכי ורוחני - המתמוטט. ביטוי לכך ניתן, לדוגמה בקובץ הראשון במהדורה והוא "נשים": השער הראשון בקובץ זה כולל ארבעה סיפורים - "ספינה שטה", "הימים הראשונים של המחנה", "אהבה ופחד" ו"שומר השדות" - שלמעשה חושפים את היוזף וערעור מושג "המשפחה הדתית", וכמו כן את היוזף וערעור מושג "העבודה העברית":

האחות הקטנה וה"אהובה" נישאת לסתם ברנש צעיר, ואחיה אביה ואמה משיאים אותה לו, "בדרך שצדים, זהיר-זהיר, ציפור וכולאים אותה בכלוב" (מתוך "הספינה שטה"). בעלה הטרי מעבר אותה שוב ושוב, אך היא מפלסת דרך לחירותה, דרך מחנה העולים, בארץ ישראל.

השומר העברי במושב אף הוא אינו מצטייר כפרש עם רובה על סוס, אלא כבטלן הרודף אחר נערות בכל מקום שמדמן לו: "האם עבודה היא זו? להתרוצץ בלילות על סוסו ולישון רובו של היום? ומה פלא שמרוב בטלה משתגע החבור וגוטל אלינו?" (מתוך "שומר השדות").

הנערה הכלואה, אשר מנסה להחליץ מתוך הסדר המשפחתי, הדתי, מתוך השימון של מיניות כבויה ומתוך התלות בבעל, הופכת בכתיבתה של כספי לדמות כמעט הרואית, אך גם התאבדותית; כשביטוי לכך ניתן לראות, לדוגמה, בשיחה הסיפורים, הנכללים בשער השני:

שישה דיוקנים של נשים, אשר כל

אחת מהן חורטת למעשה את חותמה, את צפונותיה ואת מאבקה למשמעות, אך במידה זו או אחרת, חורטת גם את בדידותה, ולעיתים אף את התאבדותה: "בת-השען" קמה והולכת מבית הוריה, על מנת להגשים ולמצוא ביטוי לנפשה הפיוטית, נפש שירית. והיא אמנם מטביעה את הגעגוע והחלום במרחבי החולות של איזה מושב וערורי, הנתון עדיין בתבלי לידתו, ובמצאיות החדשה של חיי פועלים ופועלות בבית חרושת עברי; והמפגש בין הנפש הצעירה והחולמנית לבין דמויות הגברים והנשים במפעל, ברקע הווי העליה הרביעית, מסופר בצורה לירית-תמימה וחושנית כאחד. אך דמות הנערה, ככל הדמויות הנשיות בסיפורת של כספי, נותרת בנוף העברי, בודדה וזרה.

הנערה "שונה", אף היא, נתפסת "כעוף מזור"; דמות קצרת קומה, המתפוצצת מרוב נשיות, נידונה לגיחוך, אך היא בשלה, אוהבת, את צביה - והיא בשלה אף מוסרת את נפשה - שם בדרך אל הקישלה (בית-מעצר, בתורכית):

"... אני מטילה על אנשים את ערבסקות היופי המוסרי שלי שנמחץ למוות/אנא אלוהים תן לי לפחות את הכוח הזה לא להתהולל כל כך בכובים האלה" (מתוך "תפילתה של שונה ברצע מותה").

"המנהלת צילה", רווקה מודקנת כבדת גוף ולה עיני תכלת וזעופות, לאק ואודם נורא על הציפורניים, על השפתיים - עומדת בראש מחלקה שרובה גברים; היא אמנם מנהלת את בית החרושת כמו "גבר", אך שם בלישכתה הקטנה על דלת סגורה, היא בוכה ודמעוניה שושפות על פניה בהתייפחות ששמה לה מחנק.

"יעדה" - סטודנטית, אשר לא תסיים ליעלם את בחינותיה באוניברסיטה העברית, חורטת את געגועיה, את נפשה הנקרעת בין התשוקה, האהבה מתוך הייסורים לבין האהבה השקטה המקבלת ללא שום תנאי - בתוך האפלה הגדולה של אימה ואובדן - כאופן דומה, מסתיים אף הסיפור, "צללים מלווים", אשר לטעמי הוא "פנינה" סיפורית בכתיבתה (סיפור זה מופיע בקובץ השני, "הגשר", בסיפורים ב').

ולסיום, ירושתה הספרותית של פנינה כספי אמנם צנועה ונושאת בתוכה אף בוסריות, שבאה לידי ביטוי לא פעם, כסגנון הכתיבה התמים והלידי, אשר משלב בין גבוהה עם לשון יום יומית יותר; אך באופן מפתיע, כתיבתה חושפת, בויזמנית, תכנים אוונגרדיים בעלי אופי אקזיסטנציאליסטי, ואפילו תכנים פוסט-אוונגרדיים, בעלי אופי התאבדותי. ובכך, ללא ספק, הקדימה את זמנה בסיפורת הנשית-הישראלית.

דוריין מרגלית

* ראה אור לראשונה ב"עיתון 77", בשנת 1993, סמוך למוחה של המחברת, וזאת בתוספת הקדמה של עזה צבי והערות נלוות של כספי בתוך טקסט המחזה

ולדימיר טאראסוב

זיהוי שמות

מרוסית: תרגום משותף, סדנת "שיח משוררים"

זהו שמות הוא מסלת-מדע:
 תנועה - רקוד, החשה הוא שתוק הרגע, תנועת החשה - קיטש, הגם ש - באטלס הפרשניות מצאנו: "רק רקוד יצליח לכסף את ערפל האפלה, אפלו אלהים רואים בזאת את ממשלתו בחשך". ולהלן תגלית: "החשה ששואף להכילו..." שואף? כמה מוזר! sic!

והשעור הבא מחריף את הענין: העטורים של הרקוד. עטור הוא כידוע מקלעת ערומה של פתולים, ובה פתול הוא מוחשי בנחשיותו. אך מן הנחש (וקדמונים פרשו זאת, חטא לשכח) נובעת הערמה. עבדה: הקלעותם ההדדית: סימן תנועה אבל פדאי גם להזכיר: החשה ברקוד חושק. ועוד יותר: שואף להכילו!

ובכן. נפנה למסקנות. De facto: - a העטור יפה הוא (לפי ההגדרה); - b לא יחקה בחרט (כמוהו במחול הנחשים לא יחקה); - c אינו דומה לחשה (אשר שאיפתו היא העדר הניע, דהינו - נקדה).

חזיון

מרוסית: גלי-דנה זינגר

בלשון הוזהרים
 הגוף בשחיתו נושא לאט
 בהק נדהם -
 הוא ערמה לחה של מסכות
 וזהר התמוזגות זרמים,
 הלמות של חוטיהם המקציפים
 נקרא נהר.

אם פאריג עצל של מים וחלום
 או פנועץ עינים כה לחות
 ולהג הן מרבוח
 ולחש לוחשות עינים אלה.

פנים
 ושוב אני על תויהם
 פנים
 צלה של הצורה
 אשר אורה אינו-נסוג
 עוות חי של רצון האור
 אין חפצים צלולים
 והמלה צלולה
 נפשם של חפצים -
 היא פעל
 תהלה -
 שלי.

ממים צעירים עוד טעמי גבעול
 עד יום שבו ביד המות את מולכת
 אחרת לא תדעי
 את קרקעית הרטט לב הודוים.
 הנה.

רוני סומק

חצי סלבדור אוליבה

מקטלאנית: רמי סערי

ארס פואטיקה קטנה

התשוקה נולדת בין התשוקה והשפה,
 מתחקה אחרי יצרות הלשון
 שלא ידעה להברא.
 שפחה לכל מלה
 מתה התשוקה בין התשוקה והשפה.

ביצרות הלשון נולדת התשוקה. התשוקה לשפה. השפה היא פולחן, ואולי כדאי לרחש אותה בשירו של רמי סערי. השיר נקרא "דת": מצל למקדש הראשי/ השום שבקצהו דבדכן./ מצל למקדשי המשנה/ בקצות השוטים תותים./ ששמינים פורעים אדוקים, / וחלי"מי בין רגליהם./ הוחל נעשה גלם./ חלב על המרצפות". סערי בנה לדת הזאת מקדש ושפך חלב על המרצפות. לא בוכים על חלב שנשפך, ואם בוכים הרי שגם הבכי הוא ענף בעץ הארס-פואטיקה.

שתי סנגוריות על השירה

שמעון זנדבנק



בעל המידות הטהורות ללא רבב, התבונה המושלמת. ומצד שני: גם אני לא סובלת אותה. לא רק אתם, אלא גם אני לא סובלת שירה. המשוררת שאינה בת אלים ואינה שופעת מימי חוכמה נצחיים, פותחת את השיר בהלם: אין שום הבדל ביני וביניכם, שבעיניכם כל העסק הזה ששמו שירה הוא קישקוש. מסכימה בהחלט. אבל – ובאבל הזה טמון כמובן הכול – אם תקראו אותה בכל מלוא הבוז המגיע לה, תמצאו בה בכל זאת מקום, לא יותר ממקום, לאמיתי.

על המלה הזאת, "אמיתי", צריך להגיד משהו. מריאן מור אומרת "genuine", וכאן יש לנו בעיה בתרגום. כי genuine פירושו אמנם "אמיתי", אבל לא מבחינת ההתאמה לאיזו אמת אובייקטיבית שבחוץ, אלא מבחינת האותנטיות, הכנות, ההתאמה לאמת הפנימית של מי שמדבר. וכאן מתגלה הבדל עצום בין המודרניזם של מור והקונספציה הרומנטית נוסח שלי, אפילו כאן, כשמור רוצה לשכנע את הנמען הקצת פרימיטיבי שיודה, שבכל זאת יש אמת בקישקוש ששמו שירה. יש אמת, אבל לא אותה אמת גדולה של הרומנטיקה, לא הסרת הצעיף מעל האידיאה העליונה של הטוב והיפה, לא חשיפת המשמעות העמוקה של הדברים. כל אלה אשליה מנופחת. אלא מה שיש הוא האמת הקטנה, האישית, הפגיעה של המשורר. חלפו הימים שהמשורר היה מחוקק ונביא מורם מעם. יש לו עכשיו אמת קטנה, והוא מבקש, בהיסוס-מה, שיכירו בה, למרות הבוז (המובן כל כך) לקישקוש הזה.

ועוד דבר רוצה המשוררת שיבינו: שהשירה היא דבר שימושי, שימושי כמו ידיים לופתות, עיניים נפערות, שער סומר. לאיזו שימושיות הכוונה? לא בנחמה שמימית או קתרזיס נעלה מדובר כאן. אלא בצורת תגובה פרימיטיבית, ספונטנית, כמעט חייתית, כמעט ביולוגית, על סכנה פיזית מיידית: ידיים לופתות, שער סומר. אחר-כך מתווספות חיות יותר אקזוטיות – עטלף, פיל, סוס-בר, ואחר כך – חיות אנושיות אקזוטיות לא פחות: אוהד קבוצת הבייסבול, הסטטיסטיקאי, וביניהם, ספק אדם ספק בהמה, המבקר, סוס תקוע במקומו כאבן שאין לה הופכין (מבחינה זו הוא נחות מאוד

מתרגם מרגיש שהוא חייב ללמד זכות על מלאכתו. מה גם מתרגם שירה, שחייב ללמד זכות לא רק על תרגום, אלא גם על שירה. אבל במה שנוגע לשירה, רבים וכן טובים כבר הרגישו, למזלי, בצורך לסגור עליה. על שתי סנגוריות כאלה רציתי לדווח, וזאת בתקוה, שבדברי הסנגוריה האלה אני מלמד אולי זכות גם על כמה חתני פרס אחרים, אף שייתכן מאוד שהם, שלא כמוני, כלל אינם מרגישים שהם זקוקים לדברי סנגוריה.

"המשוררים הם מכונני החוקים ומייסדי החברה האזרחית וממציאי אמוניות החיים... בימיי-קדם קראו להם מחוקקים או נביאים, שעל-כך המשורר מאחד במהותו את שני אלה... השירה מסירה את הצעיף מעל יופיו הנסתר של העולם... שיר גדול הוא מבוע השופע לעולם מימי חכמה ועונג... אכן, דבר אלוהי היא השירה, מרכז הידע והיקפו גם יחד... שורשן ואף תפרחתן של כל מערכות החשיבה האחרות... רשומות הרגעים הטובים והמאושרים מכול של נפשות מאושרות וטובות, מכול... טבע אלוהי יותר המחלחל וחודר אל תוך טבענו... [את ההשראה (השירית)] חווים בעלי הרגישות המעודנת ביותר והדימיון הרחב ביותר... הלך-הנפש הצומח ממנה מקדש מלחמה על כל תשוקה שפלה... המשורר, בהיותו לאחרים מקור החכמה, העונג, המוסר וההתילה הנעלים ביותר, ממילא אין אדם מאושר, טוב, חכם ומצוין ממנו. במה שנוגע לתהילתו, שאלו-נא את פי הזמן מי מייסדי החיים האנושיים יש לו מוניטין שישוו למוניטין של המשורר. ומי יחלוק על העובדה, שאין איש חכם, מאושר וטוב מן המשורר? גדולי המשוררים היו אנשים בעלי מידות טהורות ללא רבב, תבונה שלמה מאין כמוה, ואם נביט אל פנים חייהם, בניימול מכל אדם..."

כך כותב המשורר האנגלי הרומנטי פרסי ביש שלי ב"סניגוריה על השירה" שלו משנת 1821. כמעט 100 שנה אחר-כך, בשנת 1919, כותבת המשוררת האמריקנית מריאן מור שיר בשם "השירה" (Poetry).

מן העטלף הלולייני או סוס-הבר הגמיש ועורו מפרסם בעצבנות כשפרעוש בצורת טקסט ספרותי חדש מטריד אותו. ולא נכון להפלות לרעה, מוסיפה מריאן מור במרכאות "מסמכים וספרי-לימוד", ומסבירה בהערה לשיר, שהכוונה לפיסקה ביומניו של טולסטוי, שם הוא אומר שאין הבדל בין שירה לפרוזה, כי הכול שירה, חוץ מ"מסמכים וספרי לימוד". מור קיצונית מטולסטוי, לדעתה אין להפלות לרעה גם טקסטים כאלה, גם הם "תופעות חשובות".

השירה שימושית אפוא לא פחות מכל פונקציה אנושית אחרת, מידיים לופתות (כמו של קוף?) ועד סטטיסטיקה. לא מדובר באביבים וזמירים ושאר אבזרים של הליריקה המסורתית, ומה גם ב"שירה הטהורה" של הסימבוליסטים. אלא מדובר בכל התופעות של הקיום האנושי, ואין הבדל של ממש בין פרוזה של מסמכים ובין שיר.

כאן ניכרת השפעתם של האימוניסטים, של עזרא פאונד, שטען בפרדוקס מפורסם, כי השירה צריכה להיות כתובה היטב לא פחות מפרוזה. אבל מריאן מור אינה אשה טיפשה. היא יודעת כמוכם וכמוני, שאף על פי כן ולמרות הכול יש הבדל מהותי בין ידיים לופתות ושירה, בין אוהד קבוצת כדורגל

מריאן מור

השירה

גם אני לא סובלת אותה: יש דברים חשובים יותר מכל
הקישקוש הזה.
אבל כשאתה קורא אותה בכל מלוא הבוז, אתה
מוצא בה,
אחרי ככלות הכול, מקום לאמיתי.
ידיים היודעות ללפות, עיניים
היודעות להיפער, שער היודע לסמור
כשצריך, כל אלה חשובים לא משום

שאפשר להטיל עליהם פירוש מופצץ, אלא
משום שהם
חשובים. כשהם שאולים מאחרים עד שהם נעשים בלתי-
מובנים לגמרי,
הרי איש בינינו אינו
מעריך מה
שאינו מביין: העטלף
הנתלה ראשו למטה או מחפש משהו

לאכול, פילים שועטים, סוס-בר עושה גלגול, זאב בלתי-נלאה
תחת
עץ, המבקר התקוע במקומו ועורו מפרכס כמו סוס
שחש פרעוש, אוהד
הבייסבול, הסטטיסטיקאי -
גם לא נכון
להפלות לרעה 'מסמכים

וספרי-לימוד; כל התופעות האלה חשובות. ראוי
עם זאת
להבחין: כשמי שמנפנף בזה הוא חצי משורר, התוצאה
אינה שירה,
גם כל זמן שהמשוררים שבינינו לא יהיו
'אנשי הדמיון
כפשוטו' - מעבר
לעזות-מצח וטריוויאליות, ויוכלו להציג

לנגד עיניך גנים דמיוניים שקרפדות ממשיות בהם, לא
תהיה לנו
שירה. בינתיים, אם אתה רוצה מצד אחד
את חומר-הגלם של השירה בכל
גולמיותו ואת
מה שהוא מצד שני
אמיתי, כי אז יש לך עניין בשירה.

והנה ייטס אומר בעצם (בספר המסות שלו "Ideas of Good and Evil" משהו קצת אחר. הוא מותח ביקורת על המשורר הרומנטי בלייק ואומר עליו שהיה "ריאליסט מילולי מדי של הדמיון" (too literal realist Of the imagination), כלומר שהלביש את יצירי דמיונו בלבוש ריאליסטי מדי, תפס אותם כפשוטם, ועשה מהם, מן הסתם טקסטים חלומיים-חזיוניים סתומים, שמשמעותם הסמלית המופשטת מתפוגגת ומיטשטשת. מריאן מור, שהופכת את ה-Literal rialist ל-Literalist, אינה מותחת ביקורת; אדרבא, "אנשי הדמיון כפשוטו" הוא בעיניה השבח העליון; יצירי דמיון הנתפסים כפשוטם, ללא רדוקציה לסמלים, לרעיונות ולשדרים למיניהם.

זה מה שמבדיל, כנראה, בין משורר אמיתי ו"חצי משורר", כשם שזה מה שמבדיל בין משורר וסטטיסטיקאי או אוהד בייסבול. והניסוח השני של אותו דבר הוא נפלא עוד יותר: המשורר מציג לעינינו "גנים דמיוניים שקרפדות ממשיות בהם", גני הדמיון האסתטי המכיל את הממשי.

ה-genuine חוזר בסוף השיר, אבל עכשיו מתלווה אליו "חומר-הגלם של השירה בכל גולמיותו". רק מי שרוצה את שניהם - את האמת האישית ואת חומרי הדמיון הישירים, הנקיים מכל סימבוליזציה - רק הוא מעוניין בשירה באמת ובתמים.

לכאורה, שיר פופוליסטי, כמעט מאצ'ואיסטי, המבטא בוז לקישקוש הנקרא שירה, וכשמודה בכל-זאת באיזו התעניינות, הרי זו התעניינות בחומר-גלם גולמניים, ולא בתחכום דק ושכלול מעודן. אבל מבט אחרון בביטוי "חומר-הגלם של השירה בכל גולמיותו" (the raw material of poetry in all its rawness) מגלה כמה אנחנו טועים. מה זה "חומר-הגלם של השירה בכל גולמיותו"? האמנם גולמנות מלשון גולם, או אולי הדבר החמקמק מכול, הרוחני מכול, מה שעושה את היצור הבלתי-נתפס הזה ששמו שיר, שירה נטו? רק מי שרוצה שירה נטו מעוניין בשירה באמת. לא מי שמתמש בה לשדר שדרים ולהכריז הכרזות, אלא מי שרוצה אותה נטו. באין רואים, עשתה מור היפוך של 180 מעלות: השימושיות של השיר היא עצם קיומו. ואולי לא עשתה היפוך, אלא זה מה שביקשה לומר מתחילה.

בתור מי שעוסק בשירה, אני שואב נחמה מן הסנגוריה הזוהירה, המינימליסטית של מאריאן מור יותר מאשר מן הטענות הנשגבות נוסח שלי. "מקור החכמה, העונג, המוסר והתהילה?" לא בטוח, אבל "אחרי ככלות הכול, מקום לאמיתי" - כן. זהו בדיוק מה שידנו מגעת אליו. לא יותר מזה. וזה הרבה.

דברים במסיבה לחתני פרס ישראל מטעם הפקולטה למדעי-הרוח, האוניברסיטה העברית, 26.3.96

ושירה. ולהבדל הזה מוקדש חלקו האחרון של השיר. הוא מנוסח בשתי דרכים. קודם היא אומרת שמשוררים צריכים להיות "אנשי הדמיון כפשוטו", Literalists of the imagination ומייחסת את הביטוי הזה בהערה למשורר האירי ויליאם באטלר ייטס.

בן הארץ וחויית השואה

גרשון שקד

"החלשים לא יסלחוהו
על שעשו להם
מהשורה היא לא יסחרר גם המוות
לא אותם ולא את הבאים אחריהם."

(רקוויאם לחורף 1947, "הבא אחריי", תל-אביב,
1994, עמ' 76)

המקומות הללו. גורי אינו מתעלם
ב"החקירה" מן הניגוד שבין העברי החדש
לשארית הפליטה. נראה לי, שהשמות הזאת
עם השורדים וההתבוננות החריפה
והדו-משמעית בדרכי ההישרדות שלאחר
השואה הן מקור הנובלה "עסקת השוקולד";
ואין להבין את יחסו הדו-משמעי של המחבר
אל ההווה המעוצבת בנובלה זאת, בלא
שננסה להבין את מעמדו של העלם
הישראלי, הנפגש לראשונה עם אירופה ועם
השורדים, על פניהם המעוררים רחמים וחסד
אך גם חרדה וסלידה.

ג
הנובלה "עסקת השוקולד" נכתבה כחמש
עשרה שנה לפני הנובלה האוטוביוגרפית.
אין בה ניסיון לתאר דברים כהווייתם; לא
הדברים כפי שהיו ואולי גם לא כפי שעשויים
היו להיות על פי הכרח והסתברות, אלא את
הטעם והארומה של אווירת ההישרדות,
ששררה בין יהודי מרכז-אירופה, בשנותיים
הראשונות שלאחר המלחמת עולם השניה
והשואה, כששנות המשבר מציצות בין
השיטין והחרכים. המחבר אינו קובע את זמן
ההתרחשות, אבל, כאמור, זמן ההתרחשות
הוא בין 1945 ל-1947. המחבר גם אינו
קובע את מקום הפעולה, אך נראה שזה אחד
המקומות המרכזי-אירופיים המוזכרים בספר
הסמיוטוביוגרפי המאוחר: פראג, בודפשט
או וינה. הספר משטש מתארים יותר משהוא
מחדד אותם, ותוכו של אותו עולם מתגלה
יותר מאשר ברו. טישטוש המתארים וקטעי
אווירה רבים קובעים את אופיה
האימפרסיוניסטי-לירי של הנובלה, הנמנעת
מעיצוב ריאליסטי ישר.

גורם העלילה בנובלה זאת הוא משני למדי.
עסקת השוקולד, שעל שמה נקרא הספר
עניינה מכירת שוקולד מעודפי צבא הכיבוש.
תחילת העסקה בהפצת שמועה (וביסוסה
בעזרת רופא), שהשוקולד מוזק לכוח הגברא;
בעקבות השמועה קונה אחד הגיבורים את
השוקולד במחיר נמוך, ואז - מוכחשת
השמועה והשוקולד נמכר במחיר גבוה.
אינטריגה זאת היא עניין משני המופיע רק

המרטירולוגי של "העם היהודי שנרצח". מכל
מקום, משפט זה, הוא הוא שהעניק
לגיטימציה היסטורית לאנטי-גיבורים של
אהרן אפלפלד, ופתח פתח לתגובה
המאוחרת של חיים גורי "בעסקת השוקולד"
(1965), המבוססת על חוויותיו כשליח
לשארית הפליטה בשנת 1947.

ב
כשאני מציין עובדה ביוגרפית זאת בתולדות
חיי של גורי, אני רוצה להדגיש, שגורי
עצמו לא נזקק למשפט אייכמן כדי להיות
מודע לפלנטה האחרת. הוא הכיר את
השורדים מקרוב ואף מתאר מקצת הפגישה
עמהם בשנת 1947, בספר הסמיוטוביוגרפי
"החקירה, פרקי רעואל", ת"א, שנדפס כחמש
עשרה שנה אחרי "עסקת השוקולד", בשנת
1980.

גיבורו רעואל מתגלגל, אחרי ליל הראדאר,
כשליח המדינה שבדרך, בגלויות מרכז
אירופה שלאחר מלחמת העולם השניה
והשואה. הוא אינו יודע את שפת המקום
וכמעט אינו יודע כל שפה אירופית; תפקידו
הוא בהעברה ובבריתה. גורי מתאר את פראג
ובודפשט מנקודת ראותו של צבר, הרואה
לראשונה אותן ואת העולם היהודי השורד.
בין היתר, הוא מתאר פגישות של רעואל עם
זונה בפראג, בית-זונות בעיר שדה הונגרית
ורומן קטן שלו עם קתרין - נערה משארית
הפליטה. המחבר עוקב אחרי מעשים שילידי
הארץ עשו שם למען שארית הפליטה:
הברחת הגבולות, דאגה לשורדים; זאת,
בעיקר אחרי דין וחשבון שהגיבור גותן
לעצמו על יחסו ליהודים אלה ועל הקשר
שבין העברי החדש (הוא עצמו) לבין היהודי
הישן. גיבורו תוהה על תכלית החיים ועל
מקורותיו ומשמעותו של העם היהודי ומקומה
של המסורת בחייו. לאחר נדודיו בפראג,
בודפשט וערי השדה, מגיע הגיבור לווינה;
הוא מתאר את התנהגות השורדים (זידל)
החיים שם, למן הדרך שבה הם מנהלים את
חיייהם ועד לדרך שהם מנהלים מיני ברים עם
זונות אוסטוריות וחיללים אמריקאים. גם
הגיבור וחברו קובי מוזמנים לאחד מן

חיים גורי: עסקת השוקולד, ת"א,
1965; ת"א; 1995

א

משורר חיים גורי ליווה כעיתונאי
את משפט אייכמן ברשימות שנאספו
בספרו "מול תא הזכוכית", (1962).
באחת מן הרשימות הללו מבטא גורי את רגש
אשמה שלו ושל אותה קבוצת הצברים ילידי
הארץ שנתרה בחיים, שלא עשו, לפי
הרגשותו, למען הנטבחים כל מה שיכלו
לעשות: "ואנו שפטנו אותם בלי אשר נשפוט
את עצמנו. - - מי האיש המוכן להניח
ידו על לוח לבו ולהישבע כי היישוב העברי
בארץ הזאת עשה את כל אשר ביכולתו כדי
להזעיק, לגלות אמת לקראו תיגר, להציל?
מי האיש שיאמר בלב שלם כי מאמצינו
להושיע עמדו ביחס ישר לממדי הטבח
ההוא?"¹

התעוררות הזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי של
החברה הישראלית ביחס אל העבר הקרוב
בעקבות משפט אייכמן, יצרה יחס שונה אל
שארית הפליטה ואל חוויית הגלות: הציונות
החילונית, שהיתה מבוססת על שלילת
הגלות ועל שלילת האדם הגלותי, העדיפה
את העברי החדש על היהודי הישן, ואילו
משפט אייכמן העניק ליהודי הישן מעין
לגיטימציה: הקורבן אינו פחות לגיטימי
וראו להזדהות מן הלוחם. היהודים שנרצחו
ונשרפו אינם רק אשמים משום שלא קלטו
בזמן את המסר הציוני, אלא הם קורבנות
חפים מפשע של עולם עוין.

לא רק הגיבור הלוחם והחקלאי המעבד את
האדמה הם דמויות-העל של עלילת-העל
הציונית, אלא עלילת-העל היהודית
(שנסתבר שעלילת-העל הציונית היא רק
חלק ממנה) צריכה להכיר גם באנטי-גיבורים
היהודים כגיבורים לגיטימיים שלה.

במשפט אייכמן, הפכה החוויה ההיסטורית
של השואה למיתוס על "הפלנטה האחרת"
(כפי שהתבטא קצטניק). מעתה ואילך, עמדו
כל היוצרים שכתבו על חוויה היסטורית
זאת, בהתמודדות מתמדת עם המיתוס



בסוף הנובלה: אחד משני הגיבורים העיקריים, רובי, מציע את העיסקה לדר' הופמן. הוא תובע מהרופא לשתף פעולה עמו, משום שהציל את בתו משרפה ומשום שזו עיסקה שתכניס כסף, וכן, כפי שהוא מרמז, גם משום שהוא יודע משהו על התנהגותו של הופמן בתקופת השואה העשוי להרוס אותו ("עסקת השוקולד", עמ' 92-95).2

הסיום המתאר את עסקת השוקולד הוא קצר מאוד ומרמז מה עשוי רובי לעשות בכסף למען גרטי (אהובתו משכבר) וכיצד יקים מצבה על קברו של מורדי תברו. תיאור זה, כמו תיאורים רבים אחרים בנובלה הוא ספק דמיון ספק מציאות.

העלילה כאמור היא עניין משני, אך עיקר הנובלה הוא בעיצוב אוירת ההישרדות שלאחר שנות האפלה ובעיצוב דיוקן השורדים. בפתחה הוצגו הדמויות כדמויות אנונימיות ורק לאחר פגישתן, בהתפתחות אישית מאוד, הן יוצאות מהאנונימיות. האירועים הראשונים בין שתי הדמויות הם פנטומימיים, עד שהמיתארים בין הדמויות מיטשטשים. בראשית הטקסט אין יודעים מי מן השניים הוא רובי ומי הוא מורדי. רק לאחר מכן מתברר, שהשניים הם מכרים משכבר, (מימי בית הספר) שלא ראו זה את זה בתקופת החשכה, והפגישה המחדשת אופיינית לעידן הפוסט-שואה. (עמ' 7). גם בהמשך משאיר המחבר הרבה פרטים בערפל ושתי הדמויות מציבות מעין חידות שסודן לא נפתר. בהמשך הנובלה מתברר, שהשניים הם ראובן המכונה רובי קראוס, כנס של דוד ורחל ואחיה של חנה, ומרדכי נויברג, תברו מן הגמנסיה (עמ' 18). מדובר בשתי דמויות של אינטלקטואלים; לא זוטה של החברה אלא עדייתה. האחד, ראובן קראוס, גאון מתמטי והשני מרדכי נויברג, דוקטורנט לתקופת

הטרובדורים. תקופת החשכה נטלה מהם את זהותם המקורית והורידה אותם למכנה משותף הנמוך, שכל אחד מהם מתמודד עמו לפי דרכו.

זוג הידידים חושף שני צדדים של מטבע ההישרדות: מורדי רואה עצמו כצד הצל הנפחד של רובי, הוא אומר על עצמו שהוא "המחלה המלווה אותך. החיזורון היורד עליך כאשר אתה זקוק לאומץ המתחילים ההם..." (עמ' 29).

שתי דרכים יכול אדם לבור לו כדי להישרד: האחת, של מורדי, מובילה אל המוות שלאחר המעשה, משום שאין לשורד שוב כוחות להישרד בעולם, ששב כביכול לתיקונו; וחברו מוצאו מת, שהוא מעין גלגול של המרתף בבית המנזר ששרד בו בתקופת החשכה. (עמ' 68-69); והשניה היא זו של השורד המצלית, על פי כללי הישרדותו של החזק. רובי שורד בזכות אומץ לבו המטורף עסקת השוקולד. כלומר, אפשר לחיות עם הטרואמה ולהיסחף עמה אל המוות לאחר מעשה (מורדי) או לחיות עם הטרואמה ולהתגבר עליה במלחמת הקיום האזרחית והמכוערת, שבה שורד החזק, המסוגל לשבור את כללי המשחק ולהתגבר על אבני הנגף (רובי). אלה היו שתי האופציות בזמן השואה (ומעטים מאוד שחיו על-פי האופציה הראשונה שרדו) אלה האופציות בתקופת ההישרדות שלאחריה.

זכרונות העבר של חברת השורדים אינם מופיעים בפרטים רבים, אך חוויית האימה היא ברקע היצירה; כך מגלה העין הרואה כיצד נעלמו לפתע שחורי העיניים מנופה של העיר: "יש סבורים, כי הם עצמם שבים אל עירם בלילה לבעת אותה בחלומות. יש סבורים, כי הם נעים בה כמו תחנן חרישי המבקש לעורר את הלב על תועבה שלא נשמעה כמות. הם היו בני העיר הזאת והעניקו לה משהו שהיה רק שלהם, אותה רוח, אותו רעד, אותו חיוך נוגה, אותה חריפות מעודנת וחולה שנמסכה בגללם, שגרירים שחורי עיניים של מלכות רחוקה. הוא חשב על כך בראותו מה דל חלקם של בעלי העיניים השתורות בין העוברים והשבים." (עמ' 65-66) וכך הוא מרמז לאן נעלמו כל אלה שהיו ואינם עוד: "מעניין לעניין, עולה על לבו הסברה הבלתי-מתקבלת על הדעת, כי מכשף-ענק ורחום הפך את כל הלא-נראים הללו לאבנים, למען לא יפגעו מתגרת ידם" (עמ' 77).

ד

בסגנונו של גורי מה שבין השיטין חשוב יותר ממה שבשיטין עצמם: הוא מורכב בעיקר מקטעי נוף ואווירה פיוטיים מאוד ודיאלוגים עשירים שהנשתק בהם רב מן הנאמר. (דיאלוגים שבין רובי-מורדי, דיאלוג בין הופמן לרובי, דיאלוג מדומה בין רובי

ומושקו).
הדיאלוגים - כגון הדיאלוג הדמיוני של רובי עם יועץ הסתרים האחר והיחיד שלו, מושקו, המוביל את רובי לפתרון (עמ' 80) - הם הגורם הדרמטי בנובלה הלירית-אטמוספירית.

ה

מה שנראה בעיני חשוב מאוד ואפילו מדהים היא היכולת האמפתית של גורי: היכולת של בן-הארץ, העברי החדש, להבין את האטמוספירה של הבריחה והנדודים של יהודים פליטי שואה, חסרי בית ומשפחה. גורי, שיצא ממשפחה ארצישראלית טובה, מבין את מרדכי נויברג, הסטודנט לחקר הטרובדורים (מורדי): "לא הספקתי לבקר בערי הדרום נסוכת השמש, לראות את הדקלים ואת המזרקות, לא הספקתי לאהוב אשה." (עמ' 54). את בדידותו בבית הגדול, את הקלאוסטרופוביה שלו במנזר ואת מערכת היחסים המורכבת שבין המצילים והניצול, וגם את הרגשת התלות בשורד אחר, שהוא פחות רגיש ועדין ממנו. גורי הבין כיצד עבר הסטודנט לספרות, חוקר שירת הטרובדורים, את המאורעות הללו, מה היו התגובות הפיזיות שלו על הנוף ועל האביב ועל הציפורים ומדוע בחר לבסוף במוות, או מדוע המוות בחר בו.

לגורי היתה תובנה, הבנה או רגישות, כדי להבין שגם בין השורדים (בני אותה קבוצה חברתית של אינטלקטואלים) קיימת דיפנרציאציה: לא כל השורדים שווים; ראובן קראוס, העילוי למתמטיקה, שהפך לנוכל בעל כורחו, שונה מחברו שביקש והצליח למות.

טקסט איננו נמדד רק על פי תבניתו הכללית, אלא בעיקר על פי עוצמת הביטוי של הפרטים השונים; קטעים רבים בנובלה "עסקת השוקולד", כגון אלה המתארים את הפגישה בין רובי למורדי, תיאור בדידותו של מורדי במרתף בית המנזר, תיאור הפגישה בין רובי וגרטי, תאור המישגל וגם הדיאלוג שביניהם - מעוצבים ברגישות רבה.³

קבורתו של מורדי היא, אולי, השיא הפתטי המעודן של היצירה כולה: "אחרוני הנוטשים את בית-העולם ראו עם רדת הערב איש כורע על ברכיו ובוכה וממשיך לבכות, מקנח את פניו שטופות הדמע בשרוולו הקורע ונרדם לבסוף." (עמ' 105)

ו

יש לו לגורי בנובלה זאת הכשרון לתאר תיאורים מפורטים, הדורשים מידת אמפתיה גדולה עם האחר. גורי נתן, לפי עניות דעתי, תשובה מוחצת לשאלה האם ובאיו מידה מסוגל בן האץ להבין ולהתמודד עם עולמו של "האחר": היהודי הגלותי הוא "האחר" בחייו הממשיים והנפשיים של בן

אבנר טריינין: הניגוד שבין המנגינה לבין המנגנון

יעקב בסר

של משורר אחר עם כתיבתו, של מי שאולי היה אחרון האריסטוקרטים המהלכים בקרב המשוררים? בראש ובראשונה זו היתה ידידות ארוכה מאוד וקרובה מאוד. (אני אגב מצאתי את גופתו המתה במשכנות שאננים. גם כתבתי על זה. ביום שישי לפני מותו, סעדנו יחד, הוא הרגיש לא טוב ודאגתי לו, בשבת צלצלתי, הוא היה אורח במשכנות שאננים. הוא לא ענה, ופניתי לקבלה, ובסופו של דבר באנו לשם, עם רבקה שכטר, אשתי, ומצאתי אותו מת במיטתו). הוא היה חבר מאוד קרוב. היינו מבליים הרבה ביחד. גם אהבתי מאוד את השירה שלו. מופיעות כאן שורות לא מעטות מהשירה שלו. קשה להגיד מדוע אדם אוהב שירה. אני חושב שאצלו, בעיקר היתה יציאה מתוך עובדות, מתוך פרטים, מתוך עצמים מאוד מפורטים. יחד עם זאת, הוא היה יכול להגיע מהם לאיזו אפיפניה, להתעוררות כזאת. אני חושב ששירה טובה מגיעה מתוך העצמים לאיזו מהות, שאצל פרייל היא אפיפניה, והכול בטונים שקטים. אפיפניה חרישית. קול דממה דקה. דן מירון היטיב להצביע על המעבר הזה מן היומי לאפיפני אצל פרייל.

אולי זה המקום לשאול - אתה מוצא שיש קרבה מבחינת טון השיר בינך לבין קבוצת משוררים מאוד מוגדרת. דן פגיס, טוביה ריבנר ואולי ט' כרמי. לעומת זאת, אין דמיון בינך לבני דורך דורנו - זך, עמיחי, פנקס. שירה שונה לחלוטין. כן. ויש להזכיר את צבי עצמון. משורר מאוד אהוב עליי. אולי אפתח בכרמי. כרמי כמעט הכניס אותי לשירה. כתבתי שירי בוסר. כמו כל מי שמתאהב אהבה ראשונה. אחר כך עסקתי בסיפורת. כתבתי סיפורים בעיקר. השירה דחתה אותי, נראתה לי כמו תיבת זימרה כזאת שמהלכת בין בית המידרש הישן לפונדק של אלתרמן, עם סטיות צדדיות לבעל ולעשתורת של יונתן רוש. כל המוסיקליות הכבדה, ההשפעה הרוסית

יש דגים כאלה שקופים? שקופים לגמרי. בשבילי זה היה מין מונולוג-דיאלוג בין גבר ואשה. הגבר מדבר במושגים מדעיים ריאליים, חסרי רגשות. השיר הזה מבטא את אותו עימות בין מדע ושירה. הגבר מספר על כך שאפשר לראות בדגים האלה הכול, את צינור הרבייה וכו'. אבל לפתע הוא תופס שהיא לא איתו. היא שותקת כל הזמן. ואז הוא אומר: "פשוט הוא מנגנון / האם את מקשיבה". ההקשבה שלה היא גם חלק מהמנגנון. ואז פתאום הוא חושד שיש משהו אחר, מחוץ לזה, והוא אומר וגם שואל "למשהו אחר, / בתדר או בפנים, / נניח מנגינה". פעם כתבתי שיר שגם הוא היה מין דיאלוג מונולוגי כזה, ושמו "ענן". האשה אומרת לגבר: "אמור נוצות, כבשים / ולא האד שנתעבה / ונהפך ענן. / אמור השער והברית / ולא האור שנשתבר ברסיסי המים. (...). אמור כי רק ענן הוא / שעבר בינינו. / אמור לי אהובה". האשה מופיעה בשירים האלה כמי שמבקשת רגישות. התרגשות. ואילו הגבר מופיע כמין אנליטיקון. הכול בנוי על הניגוד בין המנגינה והמנגנון.

את השיר הזה הבאתי אתמול לסדנת השירה שאני מנחה. התפיסה הכוללת היתה שהדג הוא שיר. כמו שכוננים שיר, כך, מי שיודע לקרוא שירה, רואה את כל המנגנון, את כל המערכת. מי שכותב את השיר רואה אותו כך, אבל השומע, הקורא, רואה גם דברים אחרים. הוא תורם ומשלים את הדברים. זה מחזק את ההרגשה שלי, ששיר טוב מתאים לכל מיני זוויות מבט וראיות. הדגש היה בעצם על מדע ושירה, שני קטבים שנמצאים אצלי כל הזמן. הם מנוגדים - העימות ביניהם יוצר מתח. מה שאתה אומר בהחלט מסקרן אותי.

"הדוכס מניו יורק" של דן פגיס, מסתבר גם שלך; עם פגיס זאת היתה ידידות, הזדהות

אבנר טריינין - "מעלות אחז", ספר שירים חדש, הוצאת הקיבוץ המאוחד, סידרת ריתמוס, שונה מספריך הקודמים או המשך?

שונה והמשך זו ההגדרה הנכונה. אין כאן מהפכות סגנוניות. אני חושב שהספר המקורי יותר מבחינת המבנה והסגנון היה "אוקלידוס". זו היתה מערכת פסאודו מתמטית, שניסתה לבסס את תפיסת העולם של המשורר על מושגים ראשוניים, כעין הוכחות, נתונים וכד'. כמובן שזה אבסורד, אבל זה חלק מהעניין. כאן הטכניקה היא לא חדשנית, אבל הנושאים בלי ספק הם שונים.

אני מתרשם שיש הרבה סיכומים או מעין סיכומים בספר.

טוב, זה טבעי שיש סיכומים. יש גם כמה ניסויים מסוג אחר, תוכניים, יותר סיפוריים - למשל המדור על גבריאל פרייל - זה לא נוסח שהשתמשתי בו קודם, אבל הוא בהחלט נותן לי הרגשת סיפוק. מזכיר את "יעקב רבינוביץ ביארמות" של הלקין. הרגשה של יותר חופשיות בביטוי.

אני מוצא בספר הזה סיכומים כמובן של כאילו פרידה ממהו וגם סיכום כמובן ארספואטי.

תראה, פרידה ממהו, אני חושב שהופיעה כבר בספרים קודמים. יכול להיות שכאן זה יותר מגיע לחידוד. אבל בעיקר יש פה יותר סיכומים של מהות. יש הרבה התייחסות לזמן.

גם השם עוסק בזה.

כן. אבל זה זמן מכל מיני בחינות. המעבר כאן מן הפרטים אל המהות.

אם נתמקד בשיר הפותח את הספר - "מנגנון" -

חשבתי שהשיר הזה יהיה קצת קשה לקוראים, כי הוא שיר לא פשוט. הוא התחיל בכך שבאמת ראיתי דגים כאלה.



הרגשה שהמשהו "השני" אין לו חיים משלו. אם ניכנס לזרמים, פוטוריסט אתה לא. אתה גם לא רואה את עצמך אימאזיסט. אתה הכי קרוב לאקמאיזם?

אני לא אוהב את החלוקות האלה. יש כאן ניסיון שהוא כמעט אנטי שירי. השירה המקובלת עלי היא שירה פיסית במובן שאני מבין אותה. המשוררים הפיסיים שללו את ההכללות של המדע. אבל מבחינת היחס לעצמים, דעתם היתה זהה. שירה טובה בעיניי מוכרחה להתייחס לעצמים. היו אימאזיסטים שעשו את זה בהחלט.

אתה מדבר על סף האלף השלישי - (המחזור "ערב האלף השלישי") יותר מזה, ישנה כל הזמן השאלה אם אני אגיע לשם. בשיר על גבריאל פרייל אני אומר לו "כמעט עשית זאת... כמעט הגעת לאלפיים" - זה לא רק המספר הדרמטי. כאן זה גם יכול להיות הסוף פסוק. הדבר הזה שסוף חייו של אדם מתלכד עם סוף אלף...

החוקה. כרמי הכנים אותי לשירה היבשה, האמריקאית. הכרתי אותו בצבא, במלחמת השחרור. הוא היה בחיל האוויר אבל הוא הצטרף ליחידה מדעית שאני הייתי בה. תוך כדי שאנחנו עוסקים בייצור נפצים, דיברנו על שירה. הוא הביא שירה שלא הכרתי, וזה היה לטעמי. יין יבש, אחרי יין מתוק וסמיך. גם הטעם שלי ביינות השתנה במקביל. אחר כך הוא ערך עם אהרן מגד את "משא" ופרסמתי שם שירים. אהבתי את השירה שלו. מעניין שב"מום וחלום", שאחר כך הוא נידה, יש שירי אהבה שמשכו אותי מאוד. לפני מותו, כשהכין את קובץ השירים, והוא ידע שאני אוהב את הספר, שאל אותי, מה הייתי מציע שיכניס. הצעתי כמה שירים, והוא הכניס אותם לקובץ. בשירתו המאוחרת הוא הלך יותר ויותר למקורות ולתרבות היהודית על כל השכבות שלה, משחקי מלים ולשון. פגיס הוא המשורר העברי האהוב עליי ביותר. פגיס ועצמון הם בעצם אנשי מדע ברוחם. (עצמון הוא גם מדען בפועל). אצל פגיס יש העימות בין עולם החוקים והחומרים לבין האבסורד וחוסר הפשר. יתר על כן, האבסורד וחוסר הפשר עצמם שייכים אצלו לעולם החוקים. אצל עצמון יש הגיאוגרפיה של הנפש, הטופוגרפיה של הנפש, המעבר מן ההורמונים אל הרגשות, במין אוטוטרדה. אלו שניים שהייתי קורא להם "משוררי החומר". בשנה הבאה הסכמתי ללמד בבאר-שבע בסדנאות ובקורס לשירה. ההרצאות יעסקו בזמן ובחומר בשירה העברית. זמן מבחינה פסיקלית. ההבטים הפסיקלים של השירה תמיד משכו אותי. העימות.

מטאפורות הן בעיניי בעייתיות מאוד. יש משהו במטאפורה שמעורר בי אי אמון מסוים. אתה מדמה משהו למשהו, ולפעמים יש לך

שכולו אחוז בריאליה אמיתית. ואז נזכרתי במעלות אהו. חשבתי שהם חזרו אל הילדות שלהם. מה קיבל חזקיהו? לחזור ולחיות מחדש את ימי נעוריו. ככל שהעתידי הולך ומתקצר העבר הולך וגובר, ואיתו פוחת הזיכרון. יחד עם זה, מתעוררות בעיות. למשל, בעיית האמינות. האח התאום שלי ואני - חווינו את אותן חוויות והוא ראה דבר אחר. יש למשל השיר "מכונת אמת". הוא מתאר כל דבר משני צדדים, אבל הפוך. זה קוסם ומושך מאוד. אתה לא יודע אם אתה נמשך למין מהדורה משוחזרת בהתאם לשינויים באני שלך או שזאת האמת. והאם זה משנה אם זו האמת לאמיתה? בפרק של פרויד "ילדות וזכרונות מסוויים" - הוא שואל למה אנשים זוכרים כל מיני פרטים חסרי חשיבות. בזה הוא נאמן כמובן לתורת ההדחקה. לדעת, כשילד יושב בעליית גג או באיזו פינה והווה בהקיץ, אילו הרגעים הכי פורמטיביים, הכי יצירתיים. וזה מה שיוצר את האישיות.

באחד השירים אתה כותב: "שעון החול אוזל." / ואם אותו אז תהפוך, / הפוך הוא יחלחל, הזמן ילך אחורנית" - שעון החול אוזל - הפוך הזמן. החזרה בזמן. זו תמונה ממשית מאוד.

הספר עוסק בחיים ומוות. הרבה במוות. אתה יכול לומר משהו על השיר "לא" - ("מתי הנצח נעלם? בן ארבעים/ או חמישים או קצת"). אין נצח. הילד הקטן חי כאילו יש נצחיות. מגיע זמן, גיל ארבעים או חמישים, התגלויות מסוימות, אתה יודע שזה ייגמר. וזה לא עניין רק של ידיעה. זה עניין של הרגשה שזה ייגמר. הפרידה הופכת סופית. מלים שנשארו ללא המשך. ספרים שלא תחזור אליהם. הרגשה שהנצח נגמר.

אין משמעות אחרת לנצח מלבד החיים הפיסיים? אני לא מאמין בכלל בהישארות הנפש.

אדם שחי בסביבתו, ומשאר אחריו את עצמו במוכנים שונים - אם תשאל אותי מהי הישארות הנפש, זו היצירה. למה? שיקעת את הנפש שלך. אמן אמיתי משקיע את נפשו ביצירתו. וזו הישארות הנפש במובן הפשוט ביותר, הלקסיקלי. הדקדוקי. אבל כל הדברים האלה לא יכפרו על העובדה שאתה עצמך לא תישאר. אתה לא תקרא את הספרים האלה יותר, לא תפגוש את האדם הזה יותר, לא תמשיך את השיחה הזאת, זאת עובדה, הרגשה, ולכן זה נשאר "ללא".

ולכן גם השיר נקטע. כן. גם ללא המשך.

זה לא נראה לך פשוט עניין כמותי של שנים? משוררים בוודאי חיים על סמלים מסוימים. ולכל אחד יש גם סמלים ואמונות טפלות משלו.

אפשר לומר שהבעיה היא אם המשורר משתמש במלים שהן כבר סמלים או שהוא משתמש במלים שהופכות לסמלים בשיר שלו? ההשג הגדול ביותר הוא למי שמצליח להפוך את המלים שלו לסמלים. כל מלה היא סמל. אנחנו משתמשים במלים שמשותפות לכולם. בסופו של דבר כמעט כל דבר, שמרוכז במשהו מצומצם נהפך לסמל. סמלים קולקטיביים הם הדרך הקומוניקטיבית היחידה. אבל אחד הדברים המעניינים, כשלוקחים סמלים מוכרים, ובקונטקסט אחר מתקבלת משמעות אחרת לגמרי. למשל מהתנ"ך. ובוודאי שמי שיוצר לו סמלים משלו זה נפלא.

על שם הספר "מעלות אחוז" - כנראה שבימי אחוז המלך הקימו את שעון השמש הזה, אבל הוא מוזכר רק לגבי בנו חזקיהו. חזקיהו היה חולה וזקן, והוא מתלונן. יחסית הוא היה צדיק, ולא מבין למה מגיע לו העונש. הוא מקבל עוד זמן, וכאות לכך, הצל שבמדרגות של שעון השמש מתחיל לעלות במקום לרדת. הדבר הזה עורר בי זיכרון עצוב מאוד: כשאמי היתה בבית חולים במחלקה פסיכוגריאטרית ואחי ואני הלכנו לבקר אותה, זה היה ליל שבת וכולם היו במועדון. הזקנים היו מנותקים. אנשים שחיו בארץ עשרות שנים לא דיברו עברית. בשעון שם היה קלקול והמחוגים הלכו אחורנית. וזה היה סמל

אתה גם איש מדע. אבל חוץ מחוג צר, אנשים לא יודעים מה אתה חוקר. מכירים יותר את השירה שאתה כותב. מה אתה חוקר?

בעצם זה לא משנה. אני עוסק באור. וזה מופיע לא מעט בשירים שלי. מהי בליעת אור? מהי השפעת האור על חומרים? להשפעת האור על חומרים יש שני אספקטים. אספקט תיאורטי-פיסיקלי – לא התהליכים הכימיים אלא עצם תהליך בליעת האור על ידי החומר. מדוע חומר מסוים בולע אור זה ולא אור אחר. הבליעה הזאת קשורה גם בצבעים. צבע הוא האור שלא נבלע. מה שמוחזר. מה בעצם התכונות של המולקולות שקובעות את הבליעה? אחרי שהאור נבלע, מה התהליכים? האנרגיה נפסדת כחום, אולי החומר פולט אור משלו. דרך אחרת היא התהליך הכימי, כמו בפוטוסינתזה שהיא הפיכת האור לחומרי המזון שלנו. למה האור נבלע בעלה, בכלורופיל, מה יש בכלורופיל שבולע אותו. איזה תכונות יש לכלורופיל? למה הוא ירוק? איך האור שנבלע הופך פחמן דו-חמצני ומים לסוכרים וחומרים אחרים? התהליכים הכימיים – הפוטוכימיה. אני עוסק בספקטרוסקופיה – בליעת האור, והפוטוכימיה – הכימיה שנובעת מהבליעה.

בשיריך המוקדמים עסקת גם במה שנהוג לכנות - שואה. אתה יליד הארץ?

כן.

איך הגעת לנושא?

יש לי בני משפחה קרובים וזה עבר מהם אליי. אני חושב שזו הסיבה העיקרית. השירים נכתבו באמצע שנות החמישים, הייתי מורה בגימנסיה רחביה. פגשתי מורה שדיבר על זה בצורה כזאת, בשקט, בלי תיאורים מזעזעים, והעיניים שלו היו ממש מזוגגות. הוא שאל את עצמו האם יוכל לחזור לבקר באושוויץ. ואז כתבתי. העימות בין השקט העצור, שאדם כובש בתוכו לחצים כבדים מאוד, לדבר עצמו, דיבר אלי מאוד. תמיד נרתעתי מצעקות, אפילו שיש לה בסיס.

הכיוון הזה קיבל מטמורפוזה מסוימת בשיר הראשון בשער "אנשי הבוץ"?

אני לא חושב. זה נכתב אחרי נסיעה בארצות הברית. שמעתי אנשים מהתנועות הימניות הקיצוניות מדברים על אנשי הבוץ. לא הבנתי בהתחלה על מה מדובר. אחר כך הבנתי שלעומת אנשי העפר שאלהים ברא, יש מי שנולדו מהבוץ. וחשבתי לעצמי, שבמדה מסוימת, הילדות שלי כולה היתה בתוך הבוץ. ומתוך זה אני עובר לירושלים, ירושלים של ילד שהיתה עיר "ברנרית". "שכול וכשלון" היתה ירושלים. היא נפתחה בבית משוגעים. בכניסה היה בית משוגעים.

דבר שלישי, העניין של זיקוק, גיבוש. הניגודים הם ביחס לעצמים, לדברים עצמם. למשל, תאונת מכונת - איך מתייחס איש המדע או המשורר. איש המדע עושה הפשטה. מתייחס לכמויות. מהירות המכונת, מקדם החיכוך, הזווית של ההתנגשות. אחר כך - ההכללה ואחר כך החזרה על הניסוי. ומה יגיד המשורר? אני לא יודע מה יגיד המשורר, אני לא יודע אפילו מה אני הייתי אומר. קרה לי משהו שהדהים אותי. פעם נסענו לטייל והגענו לעין גדי. באחד המצפים למעלה, הרגשתי שאני מתחיל להידרדר למטה. מה שהדהים אותי זה שהרגשתי מין סיפוק, שחרור. הרגשתי כמו בשיר של פגיס על הנפילה החופשית ("בגבולות הפיסיקה"), התמכרות. אתה מוסר את עצמך. וכאן אי אפשר לעשות הכללה ואי אפשר לחזור על זה. הכול היה כל כך בלתי צפוי.

תודה רבה.

הביאה לדפוס: עמית ישראלי-גלעד

מוסד זקנים מצד שני. משהו קודר מאוד. זה הפחיד אותי. העיר היתה בוצית. וזה שיר של ילדי הבוץ. האסוסיאציה באה מדברים של גלוחי הראש דווקא. באשר לירושלים של ילדותי, המשורר הכי אהוב עלי הוא חיים באר בספרו "שעשועים יום יום".

סיכום הספר מבחינתך, לו נשאלת על מה כתבת?

שואלים אותי הרבה מאוד איך אני חי עם שני הניגודים, מדע ושירה. מחקר הוא משהו דיסציפלינרי, יבש, גם אצל מי שחוקר שירה, למשל שירת ימי הביניים שחקר פגיס. הניגוד שבין השירה והמדע חשוב לי. הוא חלק מהאישיות שלי. יש גם דברים משותפים וגם דברים שונים, ושניהם מושכים אותי. המשותף והשונה. המשותף הוא שבמדע ובשירה יש תמיד גילוי ואפשרות לשנות דברים. אתה יכול לשנות חומרים, לעשות מה שאתה רוצה. דבר שני, הדחיסה. המדע כולו בנוי על דחיסה, על סמלים, המלה הגרמנית "שירה" משמעותה לדחוס. -

אילן בושם

מעניין לעניין באותו עניין

אני מכניס (אותו) וזה לא מפיס (את דעתך)
לכל היותר מסיט אותי לרגע מהנושא
ואני חוזר ועושה בה או באחרות אותו מעשה
שאחרת לא הייתי עושה בה או באחרות אותו
מעשה

"אתה שמאל? אתה ימין?"

אני שמאל ימין, שמאל ימין;

הולך; הולך; הולך,

עד שהולך.

אני (בבית הקפה)

חושב, שובר את הראש, כותב;
מישהו בבית הקפה קורא - אני
מקנא.

שבץ

בלי שהרגיש הצמידו לו פצצה

תצלומה

חוקרים במה יכול היה (ומי

יכול היה) להיות מערב (אלה

שהפירושו אמרו שהיה ללא רבב

ונדהמו אבל לך תדע)

הוא חי (בזאת כלם היו משכנעים)

אבל פצצה כזאת פתאם באמצע

החיים.

1919-1994: הספר



(תמונת) מתוך גלריה

מיטב המאמרים של מיטב הכותבים
ב"הארץ" במשך 75 שנה - עכשיו בספר

המאמרים שליוו את ההיסטוריה של המאה העשרים.

הפובליציסטים ומעצבי דעת-הקהל בישראל פירסמו את מאמריהם ב"הארץ" מאז 1919, עם תום מלחמת העולם הראשונה, ועד היום. עכשיו כונסו מיטב המאמרים שלהם בספר אחד: "הארץ - השנה השבעים וחמש".

המאמרים עמדו במבחן הזמן והם בעלי משמעות אקטואלית ומוסרית גם היום, ובנושאים רבים - בעיקר היום.

המחיר:
80 ש"ח בלבד.
למנויי "הארץ":
60 ש"ח בלבד!

להזמנת הספר צלצל 03-5121333

הארץ

"מעל לכל הפסגות"

הרהורים על שירים ושירה
דוד ארן

א. שלוה ומוות



ש שיר קטן של גתה, הנחשב לאחד משיאי השירה הלירית בעולם, וגם בקהיליית השירה אצלנו, זכה לנסיבות תרגום לרוב לעברית. הנה הוא במקורו:

Ueber allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spuerest du
Kaum einen Hauch;
Die Voegelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

ובנוסה עברי פרוזאי (שנלקט מכמה נסיונות תרגום): "מעל לכל הפסגות / דומיה, / בכל הצמרות / אינך חש / כמעט משב; / הציפורים שותקות ביער. / רק המתן, עוד מעט / גם אתה תנוח."

השיר הזה מדבר על ירידתה ההדרגתית של דממת הלילה על העולם עד הגיעה (עוד מעט...) "אליך" הנודד, הנעוֹנֵד בעולם. (כותרת השיר במבחר יצירותיו של גתה בגרמנית היא "Ein gleiches", דהיינו - "כניל", וזאת אחרי שיר טעון פתוס רב יותר - ששמו "שיר לילה לנודד". נוהגים להעניק את הכותרת הזאת במישרין גם לשיר שבו אנו עוסקים, הוא לי נראה שקשר ה"כניל" אינו מקרי. הוא מבטא זיקה תוכנית עמוקה בין שני השירים. סיומו של השיר המקדים (שוב - בתרגום פרוזאי) הוא: "הו עייפתי מכל המהומה הזאת! / מה לי כל הכאב והעונג הללו? / שלוה (כתוב "Friede" - שלום) מתוקה / בואי, הוי בואי אל לבוי (בעצם "Brust" - חזה) -

הירידה היא מ"מעל ל...פסגות" לצמרות, ומשם לשתיקת הציפורים ביער, עד ש"גם אתה תנוח". השלווה-השלווה הודר אל "לבך" - אל ה"אתה", הכולל גם את האני של הדובר.

אך אין זו התנועה היחידה בשיר הקטן הזה, מעוט שורות ומלים, המתיחד במבנה מורכב



יהודה עמיחי

הן מבחינת המשמעויות והן מבחינת הצליל; מבנה "קונטרפונקטי", הגם שחרף ה"קונטרפונקטיות" הזאת - ואולי דווקא בגללה הוא משרה רוגע - "Ruhe".

אפשר היה לעמוד עוד על כך, ששתיקת הציפורים מובעת בטור הארוך ביותר; הרי הציפורים (בצורת ההקטנה הגרמנית - Voegelein) הן הגשר בין המקרוקוסמוס של הטבע מעל לפסגות ובין ה"אתה". והשיר כולו מגשר בין "Ruh" ו"Du". וזאת כנראה במודגש בהקשר המיוחד שיש לתנועה "U" המוארכת בשפה הגרמנית. היא מרגיעה, משרה "Ruhe", שהיא הן דממה, שקט, והן מנוחה, רוגע, שלוה. ולכך מצטרפת משמעותה המיוחדת של המלה "Du", שה-U שלה נפתח אל מעמקים קיומיים ומטאפיזיים.

היחלצות זו מכאב ועונג (Schmerz und Lust) ובוא השלווה (ה"Friede", הוא השלום) אל הלב, בשיר הראשון, וירידת השקט-המנוחה (Ruh) מן העולם "מעל לכל הפסגות", דרך הצמרות ובנות הכנף אל האתה (ה-"Du"), בשיר השני, מתפרשות תכופות ככיסופי מוות; ואכן בספקולציות הפסיכולוגיות של פרויד מה שקרוי בפיו "יצר המוות" הוא כיסוף החי להשתחרר ממתח החיים הבלתי נסבל ולשוב אל החומר האאורגני. ואולם יצירה אמנותית גדולה אחרת - "השיר על הארץ" של גוסטב מאהלר (לטקסטים של משוררים סיניים, ובעיקר של לי טאי פה) - מסתיימת בשיר "הפרידה", בו שוררת אווירה דומה לזו שבשני "שירי הלילה לנודד" של גתה - הנפרד עולה להרים וחוזר אל "המולדת, מקומי, כדי למצוא מרגוע (אף הוא Ruhe) ללבי העייף..."

מוות מאוד ממש - דווקא בניגוד למנוחה - מבטא שיר קצר עוד יותר של משורר עברי בן ימינו - "גשם בשדה הקרב", מתוך קובץ השירים הראשון של יהודה עמיחי "עכשיו ובימים אחרים"

גשם יורד על פני רעיי:
על פני רעיי החיים, אשר
מכסים ראשיהם בשמיכה -
ועל פני רעיי המתים, אשר
אינם מכסים עוד.

שיר קצרצר זה, ממיטבו של עמיחי, טעון מאוד מבחינה אמוציונלית. זה חל על השיר כולו, למרות שהמטען נעשה פיוטי הודות לשורה האחרונה המקרינה על כל היתר, ובגללה השיר ככוליות הוא כה חזק; כוונתי לתבנית הדקדוקית יוצאת-הדופן של הטור האחרון.

השיר פותח בקביעה פשוטה. המלה היחידה בטור הראשון, הטעונה רגשית במדת-מה, היא "רעיי" (שבהקשר של מלחמת הקוממיות בישראל יש לה משמעות מיוחדת). הסממן היחיד (חוץ מן השורות הקצרות והמקצב השירי, האנפסטי), העשוי להצביע על היות הטקסט הזה שיר, הוא החזרה על המלים "על פני רעיי" בטור השני; אבל החזרה הזאת, יחד עם החזרה השניה וההנגדה בין "רעיי החיים" ו"רעיי המתים" עשויה להיות גם רטורית. אך כל אלה נהפכים, כאמור, לשיריים במובהק, הודות לטור החמישי - היחיד שאינו יכול להתפרש כפרוזה יומיומית. "אשר / מכסים את ראשיהם בשמיכה" הוא משפט מלא, עם שני מושאים דקדוקיים ("את ראשיהם" ו"בשמיכה").

כאן, ללא ניתוח וללא פירושים:
 כאן במשלוח הזה
 אני חוז
 עם הכל בני
 אם תראו את בני הגדול
 קין בן אדם
 תגידו לו שאני

ב. בין חורבן וענווה
 לא מזמן הופיע בארץ מבחר של שירי פאול
 צלאן בתרגומו של שמעון זנדבנק, ובו שירו
 המפורסם והמצוטט ביותר (למגינת לבו של
 המשורר, כדברי המתרגם), "Todesfuge"
 - "פוגת-מוות". אך זנדבנק מביא גם שיר
 אחר, הקשור בפוגת-מוות, מתוך מרכזיות
 המלה trunken - לשתות, שותים: "Die
 Kruege - "הכדים".

ב"Todesfuge" חוזרים כמה משפטים
 וקבוצות מלים בצירופים שונים, שהידועים
 בהם הם

Dein goldenes Haar Margarete,
 - "Dein aschenes Haar Sulamith"
 "שערך הזהוב מרגארתה", "שערך-אפר
 שולמית", וכן

"Der Tod ist ein Meister aus
 Deutschland"

- המוות הוא (רב-) אמן מגרמניה (אגב,
 הציטטה השניה מדגימה את קשי התרגום.



טוביה ריבנר

למלה הגרמנית "מייסטר", במובנה כאן, אין
 מקבילה בעברית. בחירתו של זנדבנק
 עדיפה לדעתי: אמן - במשמע של בעל
 מלאכה. אך Meister הוא הדרגה השלישית
 - הגבוהה ביותר - בהירארכיה של
 המלאכה, אחרי ה"Lehrling" וה"Geselle",
 ששניהם מתורגמים בעברית ל"שוליה",
 (הראשון הוא מתלמד והשני שולט במלאכה
 - אך אין לו עדיין רשות לעבוד באופן
 עצמאי). לפחות מאז ה"Meistersinger"
 von Nuernberg של ואגנר ל"Meister"
 יש קונוטציה מכובדת במיוחד בחוגי
 הלאומנות הגרמנית. זה אולי מסביר את
 התקבלות דברי צלאן בגרמניה הדמוקרטית
 של היום. הבעיה בניסוי ההולם יותר - "רב

מזו), גם שניים בעלי מלה אחת בלבד. כל
 זה גראה כמו פרצי דיבור מקוטעים -
 חלקם, כאמור, קצרצרים, חלקם יותר
 ארוכים - מתוך שתיקה של מאבק עם שפה,
 המסרבת כביכול להיענות. קודם באה
 הקביעה "זה/עץ" - שתמצא את
 הקבלתה-ניגודה כפרק (שיר) השלישי
 והאחרון: "...זה היה אדם". בבית השני -
 סך-כוליות העץ: "השורשים, הגזע,
 הצמרת"... ולפתע, הדובר מתייחס למתרחש
 בתוך עצמו, לאותו דבר הנדחק לביטוי, תוך
 פסיחה בין השורות: "אני/זוכר". ובית
 נפרד "לאט, לאט", המתייחס אולי ל"אני
 זוכר" או לצמיחה האיטית, לחיים האיטיים
 של העץ שעליו מדובר בהמשך (או לשניהם).
 ואחר כך בא אפיון השורשים, בבית הארוך
 ביותר עם הטורים הארוכים ביותר בשיר
 ובחטיבה כולה. הדיבור המקוטע (גמגום?)
 כאילו מתגלגל בדיבור רצוף: טור של שלוש
 מלים ארוכות יחסית, הרחבה לטור של
 ארבע מלים ואחר-כך כאילו נפילה מן
 ה"ביטחון" אל האפלה.

והנה שתק, ושוב בית של שורה אחת (אמנם
 ארוכה יחסית): ציטוט (מניין?). לפתע -
 מעבר מן העץ אל האדם. רמז לבאות
 (האפלות שבעתיים) בסוף החטיבה.
 "השורשים באפלה והאדם בחלום".

אבל בבית הבא (אף הוא של טור אחד
 ומשפט אחד): "פקעת חכרת שחר באור
 הקר"... שוב רמז לבאות. והללו ניצבות
 בשער. שכן אחרי השורשים בא "הגזע
 (בית" של מלה אחת) -/ עומד, משמש/
 בין מטה ומעלה ממנו". בקשר ל"משמש" הזה
 ניתן לשאול כמה וכמה שאלות, ולענות
 בכמה וכמה פירושים, וה"למעלה ממנו"
 איננו ציון לצמרת בלבד, ציון לכיוון
 במרחב, אלא מה שהינו קרוב מאוד ל
 "Ueber" "Ueber allen Gipfeln ist Ruh"
 .Ruh. אלוהים, יקום.

אבל זה איננו סוף המשפט, בגלל החיבור
 הזה בין מטה ו"מעלה ממנו" -/ הופל".

ולאחר תיאור השורשים והגזע בא תיאור
 הצמרת - בנפילתה, בשיר (פרק) בעל שתי
 שורות קצרות: "אש ירוקה ברוח/ רגשת
 ציפורים"... שיר קצרצר ודחוס פיוט של
 חיים - לציון מותו של העץ. לא כן שיר
 הסיום, שהוא עירום ועריה, ללא תמונות
 ודימויים. כאן - בסיום - הקביעה
 (הפרוואית כשלעצמה) באה כתשובה על
 שאלה. ראשית היצירה היתה קביעה של
 מצב עכשווי: "זה/עץ". קביעה גרידא. אך
 בסוף באה שאלה - אף היא בנוגע למצב
 קיים: "מה/זה?" - (שתי מלים-טורים כמו
 בהתחלה). אך התשובה היא "היה". ובהיפוך
 הזה, מהווה לעבר, טמון כל כוחו הפיוטי של
 שיר הסיום - וטמונה האמת על המוות.

"עירום" כזה מצאתי רק עוד בחזק והמרכזי
 בין שירי השואה של המשורר דן פגיס,
 "כתוב בעיפרון בקרון חתום". אביא אותו

ואילו בטור החמישי, האחרון, אין שום
 מושא: הפועל היוצא "מכסים" כאילו נשאר
 תלוי באוויר. כאן פורץ המוות לתוך הלשון
 וכופה עליה להחריש (לפחות חלקית).
 וכבמטה קסם הופכת שתיקה חלקית זו את
 הלשון לשירית - לא על-ידי תוספות-חן
 אלא על-ידי גריעה.

בשיר הזה של עמיחי - ובשירים אחרים
 לאין-ספור בשירה העברית ב"תקופת
 המדינה" - המוות הוא מוות בקרב,
 במלחמה. בשונה מכך, טוביה ריבנר עוסק
 במוות כשלעצמו, וגם כשהוא כותב על מוות
 השייך כאילו לציבור - מלחמה, שואה -
 הנושא הוא היחיד שחדל להיות, ואובדנו
 לגבי הזולת. ואו, השתיקה שלו היא כמעט
 מוחלטת, כמו בשיר הקצר שלהלן: (בעצם
 אפשר היה לדבר על בית לולא המספור,
 שנותן המשורר למעין "פרקים" של מה
 שמוצג כחטיבה שירית אחידה בספרו "שמש
 חצות"):

חצות":

1

זה
 עץ.

השורשים, הגזע, הצמרת, אני
 זוכר

לאט, לאט

השורשים בקרקע, בטוחים
 לא-נראים לרוב, מסתעפים, יונקים
 מתוך האפלה.

"השורשים באפלה ואדם בחלום"

פקעת חכרת שחר באור החך.

הגזע

עומד, משמש
 בין מטה ומעלה ממנו

הופל.

2

אש ירוקה ברוח
 רגשת ציפורים

3

ומה
 זה?

זה היה אדם.

"זה/עץ" - בית של שיר, מורכב משני
 "טורים", כאשר כל טור הוא מלה אחת,
 ובסך-הכול קביעה, שהשתק בין שתי
 מלותיה הקצרות, וזה הכפול בינה ובין
 ההמשך, מעצבים את אופיו של השיר כולו
 (או של המחרוזת...): חטיבה שירית,
 שהשתיקה, הדממה, תופסת בה מקום מרכזי.
 בהמשך של השיר (או הפרק) שמספורו 1,
 תשעה "בתים", (יחידות במרחק קצוב זו



דן פגיס

אחד מהם מסכים לאמצעי התיאום המקובלים ביניהם.

זה היסוד האפיסטמולוגי של האמנות המודרנית: לא כפי שלפני כמה דורות ביקשו לקבוע: שאני, כצייר, מצייר את הדברים כפי ש"אני רואה אותם", אלא: אני כאמן משתדל לדייק בראייתי, ולכן מה שאני רואה - אלה הדברים; ואם אני משורר: אמירתי היא האמירה הנכונה, הדימויים שלי הם הדימויים הנכונים, ולכן האסוציאציות שלי הן הן ההולמות, והצורה והמקצב שלי הם הצורה והמקצב ההולמים. האמירה-הצבה שלי מספקת אותי בהיותה שייכת לעולמי, ולא אכפת לי מה שהיא עושה לאנשים אחרים.

ולכן אינני צריך לבדוק אם ראייתי, דימויי ולשוני מקובלים על קוראיי - בניגוד גמור למשוררים בתרבויות מסורתיות וקלאסיות, בהן המשורר כפוף (ורואה עצמו כפוף) לגורמות החברתיות והתרבותיות. ולפעמים היצירה השירית (והאמנותית) שם בנויה (על-ידי היוצר היחיד) כולה על קונבנציות. המחיר הוא שמובנות השיר איננה מובטחת עוד.

שני השירים של צלאן, המובאים כאן, לקוחים מספרו הראשון של המשורר, "פרג וזיכרון" (הכולל גם את "פוגת מוות"), שהוא, כמדומני, הקומוניקטיבי בין ספרי צלאן - ביתרם אפשר "להבין עד הסוף" אך את הנוף, לעתים קרובות - חופי ים, ואת האווירה - ולכן עמידה על הפרטים איננה עניין לניתוח מצביע, אלא למחקר מדעי שלם.

כל זה רחוק ממיצוי מהותה של השירה המודרנית. הנאמר קשור עם צדדים אחרים שלה - למשל השאיפה ל"מופשטות" - לאוו דווקא מושגית-שכלית אלא סנסואלית-אמוציונלית, תוך שאיפה להתעלם מן הדברים הקונקרטיים עצמם, מן הצד

לו הלכנו בדרך המקובלת של פירוש שיר (מה ביקש המשורר לומר?) היינו מציגים שיר אהבה בלתי-רגיל זה כתיאור של חלום, של אשליה חסודה, כפנטזיה רומנטית (שיודעת שהיא אך פנטזיה). אבל כיוון זה מחסל את המשמעות השירית האמיתית, שלא ניתנת לביטוי בפרוזה כמות שהיא, אלא אפשר רק להצביע עליה: "צחור היונים" (Die weisseste der Tauben), "מותר לי לאהבך", "את כה קרובה", "הפרח הגדול", "...את נוטלה אותו", "הנה נהיה אצל", ואף "חלון-חרש" ו"דלת חרישית", "העץ שקט" והחלון השקט - הם סממנים של "יש מלא" מבחינת האהבה, אך כל זה מוסב אל היפוכו באמירות לאו, ששיאן באמירה "כי לא היינו מעולם..." אבל "אנחנו" קיימים בתוך השיר, ועם ה"אנחנו" קיים כל מה שצינינו כסממנים של יש מלא - ולכן נשאר שיר נואש זה שיר של אהבה ושל היופי אשר בה.

ההכרה שבמהות זו של השירה - שבניגוד לפרוזה האינפורמטיבית ניתן לומר בה (אמירה במובן הצבה) דבר והיפוכו בלי לבטל את הנאמר - היא נקודת המוצא של השירה המודרנית, שכלל אי-אפשר לקרואה כטקסט אינפורמטיבי. אבל צריך לדייק: ככל שהטקסט מתרחק מן האינפורמטיביות, כן הוא נעשה "קשה יותר להבנה" של מה שהוא "מציב" (הקורא עלול שלא לדעת מה ש"מוצב" לפניו, דבר ששולל ממנו את חוויית השיר). גם רמזים וסמלים ודימויים הם אינפורמציה (וכמובן - חידות, וייתכן מאוד ש"פתרון חידות" הוא אחד הגורמים להנאה מקריאת שירה מודרנית; אך כאשר מבקרי שירה (או חוקרי ספרות שעוסקים בשירה) מדברים על שירה "אניגמטית" או חידתית - פירוש הדבר שקיים קושי אמיתי לחוות מה שיש בה... כך, למשל, אני מודה ומתודה שאני מתקשה לדרת לעומקם של כמה פרטים בשני השירים הנ"ל של צלאן, אך דומני כי די בתבונה שניסיתי לבטא אותה כאן, כדי לחוות את הנאמר-המוצב בהם בכללותו.

וכאן מגיעים לבעיית התקשורת, דהיינו - הפער בין עולמו האישי של המשורר ובין עולמם האישי של קוראיו. והבעיה הזאת היא במהותה אפיסטמולוגית: העולם שלי הוא מה שראות עיניי, שומעות אוזניי ואני חש בידיי כשאני ממשש את הדברים. וזהו העולם האובייקטיבי ממש - העולם בחלק האובייקטיבי של תודעתי. בל נטעה: אין מה שמעבר לזה. אפילו "תמונת העולם המקובלת" או "ראיית העולם המקובלת על הקהילה המדעית כיום", היא בסופו של דבר, מה שאנשים יחידים בחברה-ותרבות מסוימות, ובקהילה המדעית, מבינים כתמונת העולם המקובלת, שהרי רק אנשים יחידים הם סובייקטים לתחושה, להבנה ולמחשבה - ולא שום קולקטיב - כאשר כל

אמן", שהוא הרבה פחות שכית בעברית מן ה-"Meister" בגרמנית.

ה"נושאים" החוזרים השונים ב"פוגה" הזאת מובנים למדי - ורק זה הראשון אולי טעון פירוש כלשהו: "חלב שחור של שחר אנחנו שותים עם ערב/ שותים צהריים ובוקר שותים עם לילה/ שותים ושותים". המשמעות הסמלית של החלב השחור ברורה מתוך תפקודו של החלב הלבן כנוזל חיים, ושל הצבע הלבן כצבע החיים - בניגוד לשחור כצבע המוות והאבל (לפחות בתרבות המערבית). מוטיב השתיה הינו מרכזי גם בשיר "Die Kruege" ("הכדים"): בתרגום לעברית של שמעון זנדבנק:

לד שולחנות הזמן הארוכים
יושבים למשתה כדי אלוהים.
הם שותים לרוויה את עיני הרואים ועיני העיוורים,
את לבות הצללים המושלים,
את לחיי הערב הנבובים.
הם הסובאים היותר אדירים:
מגישים לפיהם את הריק ואת המלא
ואינם שוצפים על שפתם כמוך או כמוני.

כאן אנו שוב עדים לתמונה סוריאליסטית (כפי שציין המתרגם), שממד הכיליון הוא בפירוש הזמן, ומחוללו - האלוהים, הסובא את היש, במקום לבראו, והוא מוצג כאי-סוף ("השולחנות הארוכים")... של כדים, שבמקום להשקות הם שותים-בולעים נוזל שוצף אולי במקביל ל"חלב השחור" של "פוגת-מוות, או כמו ה"חורים השחורים" של הקוסמולוגיה בת ימינו. אך מה שהם סובאים (הקיים...) אף הוא הינו ברובו שלילה, אין, כשהיש (עיני הרואים... ו"הם מגישים לפיהם את הריק ואת המלא") הוא אך מסגרת ל"עיני העיוורים", ל"לבות הצללים המושלים", ל"לחי הנבובה של הערב" וכאמור - ל"ריק". והסוף: "ואינם שוצפים על שפתם כמוך או כמוני" מקביל ל"ולא נודע כי בא בקרבם". כי הרי כדי אלוהים "הם היותר אדירים בסובאים" - "die gewaltigsten Zecher": השיר הוא כולו עוצמה - "שולחנות הזמן הארוכים", "היותר אדירים בסובאים"... של האין.

האין שולט גם בשיר (ללא כותרת), שצלאן קורא מיד אחרי "הכדים" - ברסיטל, שהקלטת שלו צורפה להוצאה הדו-לשונית של מבהר שירי, בתרגומו של בנציון אורגד (ערך טוביה ריבנר, "ספריית פועלים" תשמ"ח) - והוא מלא "יש":

תרגומו של בנציון אורגד (זנדבנק לא תירגם את השיר הזה):

צחור היונים פרח: מותר לי לאהבך;
ובחלון חרש תנוע דלת חרישית.
העץ, שקט, נכנס לחדר השקט.
את כה קרובה, כמו לא כאן שהית.

את מידי לוקחה הפרח הגדול:

אינו לבן, אינו אדום, אינו כחול - אך את נוטלה אותו.
מקום בו לא היה, שם יישאר תמיד,
כי לא היינו מעולם, הנה נהיה אצלו.

במקום בו מרחבי נופים קדמוניים מוטלים שקועים וחיבים להתעורר מחדש לפני תמונות המוות - אתה יכול להאמין בחלומות התמימים שלהם. אבל לא סוקרטס, כלומר, לא עד שהוא מגלה לחבריו שהחלום שב הוופיע כל חייו, חוזר על הוראה אחת:

עסוק באמנות, ואמנות, נכון עד לאותו רגע, הוא תמיד פירש כפילוסופיה. אי לכך, מאושר הוא האדם עם כשרון טבעי

עסוק באמנות הנכונה מהתחלה - בשירה, נגידי, או בדייג; ושהלילות שלו ריקים מחלומות; ושמרחבי הנופים השקועים עמוק שלו מופיעים וחולפים

כמו אור יום דרך נקב החכה או נקב ציפורן העט.

השיר הזה נע בין שתי תמונות, המציינות את שני קטביו: תמונת הסכר הנפרץ ונופיי־קדם השקועים, הנחשפים עם פריצתו, ותמונת הזיק של אור היום הבוקע דרך נקביהם של כלי עבודה; עטו של המשורר ותכתו של הדייג. לסכר הזה משולים "המלכים השקספיריים" ואילו לאותו אור יום - אנשי המלאכה, שאצלם "הנופים השקועים" (בנבכי נשמתם) מתגלים רק להרף עין, אך זאת שוב ושוב.

כמו "מרפובליקת התודעה", השיר הזה מתחיל כסיפור, ומסתיים כסיפור עם מוסר־השכל. אך מה שהופך אותו לשיר - הלא הן התמונות־הדימויים. הייני מדבר על "מלכים שקספיריים" (ו"חלומותיהם התמימים", מן הסתם - חלומות גדולה), אך רק אחד מן השלושה אותם הוא מונה - קיסר - הוא גיבור בדרמה של שקספיר; תמונת הסכר שנפרץ והנוף השקוע שמתגלה, מצביעה לאו דווקא לכיוון של נוף אנגלי, אלא לכיוון יווני: הנופים הקדמונים, ה"חיבים להתעורר מחדש לפני תמונות המוות" - הם תוכן ה"היודעות" בתורת הטרגדיה ("פואטיקה") של אריסטו.

המלכים של שקספיר - וכל גיבורי הטרגדיות הקלאסיות שהם מלכים, מלכות או בני מלכים - מתים כולם בקטסטרופות בעלות ממדים קוסמיים (לדידו של הייני הן משולות לאסונות ספק טבעיים ספק נובעים מטכנולוגיה חדישה, למשל פריצת סכרים, תוך כדי גילוי המהות הנסתרת האימתנית). סוקרטס, אבי הפילוסופיה היה אף הוא "מלך", ואלויבא דהייני, מת מוות אלים בגלל התימרותו (ה"היבריס" שלו) לנסות ולגלות את האמת המופשטת, שהרי האמת מתגלה רק באופן חלקי, בנצנוצי אור, ורק בהקשר לעשייה - פואיזיה (מלשון "פויאיין" - לעשות), פיוט תומרי או רוחני־חוייתי - עשייה ללא חלומות.

מתרגם השיר מביע, ברשימתו על הייני (שנדפסה ליד תרגום השיר) השערה, לפיה ביקש המשורר לרמוז כי לו היה סוקרטס משורר או דייג (או עוסק במלאכה מסוג אחר) אולי היה ניצל ממוות. אך אנו נוספים: איראז לא היה סוקרטס... ■

הביא וייכרט בגליון אחר של "משא" ניתוח ממצה של השיר. רצוני רק להוסיף, שלדעתי העיקר כאן הוא הניגוד המרומז בין "conscience" ו"reason" - תבונה. שהרי "רפובליקה של התבונה" הוא ביטוי שגור למדי לאוטופיה, לארץ אידיאלית שכל אזרחיה מתנהגים על-פי צווי התבונה - והיא, כמו "רפובליקת התודעה" בשירו של הייני, "המולדת השניה" של "בעלי התבונה" בעולם בלתי־תבוני. (מי שהאמין בעבר שמדינות מסוימות מגלמות את התבונה, ראה בצרפת, ומאוחר יותר - בבריה"מ, את מולדתו השניה ואת עצמו - כשליט האידיאולוגיה של המדינות הללו בארצו־הוא.) בינתיים מניותיה של התבונה ירדו פלאים, והתברר שבמקרים רבים מאוד היא חסרת אונים: ה־conscience של הייני הוא לדעתי, אפוא, גם תודעה־מודעת למציאות כמות שהיא - וגם מצפון - אנושיות על כל המשתמע ממנה (כולל התחשבות בעבר ובטבע, וחינוך לבריאות, חיסון - ראה הזכרת התינוקות שהבריות



שימוס הייני

באותה רפובליקה תולים אותם מחותלים על עצים בעת גשם וסופה). לדעתי, הענווה הזאת, המוותרת על יומרות התבונה הקלאסית (ענווה - לא לנוכח כוח־עליון כלי־יכול אלא נוכח כוחם העליון של המקריות והתוהו־וזהו, ביקום ובחברה האנושית), קיימת גם בשיר השני, "אמנות לאור יום":

ביום בו עמד לשתות את הרעל סיפר סוקרטס לחבריו שהוא עסוק בכתיבה: הופך את משלי אופוס לשירים.

וזה לא מפני סוקרטס אהב את החוכמה או המליץ לחקור את החיים. הסיבה היתה שהיה לו חלום.

קיסר, נאמר, או הורדוס, או קונסטנטינוס או כל אוסף אחר של מלכים שקספיריים שנפרצים בסוף כמו סכרים

האובייקטי של החוויה. לא אעמוד כאן על הצד הזה, וגם לא על צד אחר, שהוא קשור בו: שימת הדגש על ה"סימן" והתעלמות מן ה"מסומן" - כלומר הרצון להתרכז בצליל הלשון. הנסיונות האלה (למשל - של פוטוריסטים מסוימים) בסך־הכל נכשלו, בגלל המרחב המצומצם של האפשרויות הצליליות־צרופות של הלשון. "המוסיקה של הלשון", במובן זה, מצאה שימוש לא בשירה, אלא במוסיקה האמנותית החדשה, תוך ניצול "הבזקי משמעות" שבמלל המוסיקלי, ושימוש ב"רעשים" אחרים, בעיקר במוסיקה האלקטרונית.

דומני שכתבתי פעם, כי בניגוד לשירה הקלסית המעמיקה, בה קיימות - כמו לגבי טקסטים מכתבי הקודש - "אקסגזה" - פירוש מילולי של הטקסט, ו"הרמנויטיקה" - דרשנות, וזו האחרונה מותנית בזו הראשונה, הרי בשירה המודרנית אין להבין את המובן המילולי של הטקסט בלי פרשנות דרשנית, דהיינו - "הבנת הנקרא" לא תיתכן בלי "הבנת הנרמז".

בעשורים האחרונים, מופיע בשירה זרם, הקרוב, לכאורה, לפרווה ולפעמים אפילו - פרווה מדעית), והפירוש המילולי אינו מציג עוד בעיות; אך עמימות ההקשר הכללי מציבה לפעמים דרישות בלתי־מבוטלות לכושר הפירוש והניחוש של הקורא והמבקר, המנסה לנתח את השיר. למשל, חתן פרס נובל האחרון לספרות, המשורר הצפון־אירי שיימוס הייני, שאחדים משיריו התפרסמו באחרונה אצלנו בעיתונות בתרגום עברי.

כפי שמתברר מארבעת השירים של הייני, שראו אור בגליון נובמבר 1995 של "עתון 77", הוא מרבה להידרש בשיריו למצבה העגום של מולדתו השסועה, ואף לאקטואליה תקשורתית כגון גילוי של ילד, אשר הוחזק במשך שנים בלול־עופות מחוץ לבית אמו ("ילד חוץ"). אירלנד מכונה, כפי שמעיד שמו של האחרון בין ארבעת השירים, "ארץ ביצה", ובשיר "סרנדוד" נאמר, בין היתר: "הזמיר האירי / הוא סבכי מסלסל, / ציפור קטנה עם קול גדול / המקימה מהומה כל הלילה, / - / לא מה שהיית מצפה לו / מאומה מוזיקלית, ... ו"הסרנדוד שלי הן / קולו השבור של עורב / במשב רוח או בחלום, / נשימת עטלפים שורקנית / - / או האק־אק של מלכי־שלו משוטט / אבוד בשטח הפקר / בין כימיקלים לקומביין..."

זכיתי לקרוא עוד שני שירים של הייני, בעלי ידיעה רעיונית־פילוסופית רחבה יותר - "מרפובליקת התודעה" (אשר תורגם על־ידי רפי וייכרט וגיורא לשם), ב"משא" של "דבר ראשון", ו"אמנות לאור יום" (בתרגום המשורר אייל מגד) במוסף לתרבות של "ידיעות אחרונות". על השיר הראשון לא ארחיב את הדיבור. אגב הבהרה, מדוע תירגמו את המלה האנגלית "Conscience" ב"תודעה" ולא ב"מצפון",

מעוף מלכת הדבורים

רוברט לוואל

מאנגלית: צבי יעקבי



ולוא עם דיסציפלינה, פשוט אינם שוים את זה.

מכאבי הדבר, במבט לאחור, לגלות שהסוד של הבערה האחרונה שאין לעמוד בפניה של סילביה פלאט', מונח אבוד היכן שהוא במעצורים והגיבונים של הביישנות העמלנית המוקדמת שלה. אף פעם לא היתה תלמידה שלי, אך למשך כמה שבועות לפני שבע שנים, הסתננה לסדנת השירה שלי באוניברסיטת בוסטון. אני רואה אותה עמומה כנגד השמים הבהקים בחלון גבוה, חסרת צורה, אלא אם מישהו טרח להביט למטה אל הלבנים הצהובות והמובסות של שולי העיר, ואל קוביות הבטון של תחנות הדלק. היא היתה זקופה כערבה, ארוכת מותניים, חדת מרפקים, עצבנית, גחכנית, נדיבה - נוכחות מתוחה ומבריקה, מרוסנת על-ידי איפוק. הכנעתה ונכונותה לקבל מוסכמות דמו לעתים כמאיירים סביבה אקלים של צייתנות בלתי-שפויה, אשר החביאה סבלנות ואומץ בלתי רגילים. היא הראתה לנו שירים אשר יותר מאוחר, פחות או יותר ללא שינוי, נכנסו אל ספרה הראשון, "הקולוסוס". הם היו קודרים, מתכונת הבתים גזורה במומחיות מפחידה, בעלי זיקה לאליטרציה ולזרם-מעמקים של תוגה נוסח מסצ'וסטס.

בן כלאיים מפסק רגליו לשעטה מעורר את סיעת השתפים לשקשוק בחול. שורות אחרות הראו שגינה וישירות. האגסים תופחים כמו בודהות קטנות.

איכשהו דבר מזה לא חילחל עמוק ביותר אל תודעתי. חשתי בכיזויה ובמובחנותה, ומעולם לא ניחשתי את הגשמתה העצמית המאוחרת יותר, המדהימה, את חגיגת הניצחון.

הרשימה היא מבוא לספר "אריאל" של סילביה פלאט' שנכתב על-ידי המשורר רוברט לוואל בשנת 1966. הספר יצא (בכריכה רכה) בהוצאת Harper & Row Publishers.

דוגמנית-מנקינית, כפותה כמו גוליבר בידי הליליפוטים... דירות, תינוקות, נופי בראשית אנגליים, כוורת, עצי טקסוס בוכיים, גנים, הירח, קרסים, המגף השחור, פצעים, פרחים עם פיות דמויי פצעים, אהילים עשויים מעור אדם, טנקי הברזל הרצחניים של היטלר מטרטרים על אדמת רוסיה. התאבדות, שנאת-אב, תיעוב-עצמי - דבר אינו מוגזם בשביל העליצות המקאברית של ביקורת-ההעצמית. ובכל זאת מוגזם: הנצח של אמנותה הוא ההתפוררות של החיים. ההפתעה, ההבלחה, מתנת יום-הולדת ללא עטיפה, הטרנסצנדנציה "אל תוך העין האדומה, יורת הבוקר", והאהוב, אשר תמיד מחכים לה, הינם המוות, מותה שלה הפתאומי והמקנטר.

הוא מספר לי כמה גרוע אני מצטלמת. הוא מספר לי כמה מתוקים נראים התינוקות במקרר של בית-החולים, ציצית

פשוטה על הצוואר, ומיד האימרות של כותנות-המוות האיוניות שלהם, ומיד שתי רגליים קטנות.

אתגר יוצא דופן טומן בחובו הרוח המאווש בין דפי השירים הללו. יתכן שרבים, אחר קריאת "אריאל" ירתעו מהלם הפגישה הראשונה, ויתהו בכאב מדוע כה הרבה מזה מותר אותם עם הרגשת ריקות, חמקמקות, וחוסר במלים. בשורותיה, לעתים קרובות שומע אני את לחישת הנחש: "בוא, אם רק היה לך האומץ, גם אתה יכולת להיות צודק, חוצפן ורב השראה כמוני". אך רובנו יפנו אחר.

שירים אלה משחקים רולטה רוסית עם שישה קליעים בקנה, ומשחק קוביות אשר בו נעולים הגלגלים של שתי מכונות המתקדמות זו לקראת זו. הן, אושר זה של המעתיקה הצנועה, ממלכת אלף השנים של אומנים מצריים המעתיקים את מתכונות הצורה הנשגבות שלהם! ועדיין שירי סילביה פלאט' אינם חגיגה של איזשהו קיום פראי ומושחת, זה של המשורר "המקולל", השמח להבעיר את גופו בשביל כמה שנים של אינטנסיביות מתמשכת. השירה הזאת, החיים האלה אינם קריירה; הם אומרים לנו שהחיים,

שירים אלה, שנכתבו בחודשים האחרונים לחייה, לעתים קרובות בקצב מואץ של שניים או שלושה ליום, סילביה פלאט' מגיעה אל עצמה, נהיית למשהו רבי-דמיון, הנוצר בדרך חדשנית, פראית ועדינה - כמעט לא בן-אנוש, או אשה, בהחלט לא עוד "משוררת", אלא אחת מאותן גיבורות על-מציאותיות, היפנוטיות, קלאסיות גדולות. הדמות הזאת היא feminine יותר מ-female, למרות שכמעט כל דבר שבאופן מסורתי אנו רואים אותו כ-feminine נהפך על ראשו. לרגעים הקול מפתיע בדרך צוננת ושנון, יש שהוא מר, יש שהוא מלא דמיון, קול של ילדה מקסימה, יש שהוא הופך לקרצוף צורם של ערפד - דידי, פיידרה או מדאה העשויה לצחוק על עצמה כ-"כבדה כפרה ופרחונית בחלוקה-הלילה הויקטוריאני שלי". למרות ששורות חוזרות על עצמן, ולעתים נעלמת העלילה, הלשון מעולם לא גוועת בפיה.

כל דבר בשירים אלה הוא אישי, וידווי, מורגש, אך אופן התחושה הוא של הלוצינציה מבוקרת, אוטוביוגרפיה של מחלה. היא בוערת לפעום בתנועה, הליכה, רכיבה, מסע, המעוף של מלכת-הדבורים. היא מונעת קדימה על-ידי הבוכנות הנעות של לבה: הכותרת "אריאל" מתארת את הרוח השקספירי, שהינו נחמד ועם זאת מקפיא למדי ואנדרוגני, אך האמת היא ש-"אריאל" זה הוא סוסה של המחברת. מסוכנת, חזקה מאדם, דמויית מכונה שחושלה באימונים קשים, היא עצמה הינה קצת כמו סוס-מירוץ, טופפת ללא רחם וצווארה נטוי אל סכנות, מעפילה ממשוכת מוות אל משנה. היא נזעקת אל החיים המסחררים של יריות הזינוק, סרטי ההרואי ושבירת שיאי עולם חדשים. הדבר ההרואי ביותר לגביה, מאידך, אינו כוחה, אלא הענייניות הנואשת של ביקורתה העצמית, יד המתכת שלה ביחד עם המגע העניו, הנשי. כמעט תנועה טהורה, היא יכולה לשאת את "אלוהים, הקיפאון העצום בלילו הריקן", בתי-חולים, מחלה, שיתוק, ריאת-הברזל, היות מפוספסת כילדה במופע של צד באוהל קרקס, לבושה כמו

סילביה פלאַת'

מאנגלית: עודד פלד

קצה

האשה משלמת.
גופה

אריאל

גִּדְרָר אוֹתִי בְּאוֹיֵר -
יִרְכִּים, שְׁעָר;
פְּתוֹתֵי עַקְבֵי.

גוֹדִיבָא

לְבָנָה, אֲנִי מְקַלֶּפֶת -
יָדִים מֵתוֹת, דִּקְדָּקָנִיּוֹת מֵתוֹת.

וְעַכְשָׁיו אֲנִי
מַעֲלָה אֲדוּהָ צְהֵבָהּבֶת, זֶהֱרֵ יָמִים.
בְּכִי הַיֶּלֶד

מֵתֻמוֹסֵס בְּקִיר.
וְאַנְכִי
הַחֵץ,

הַטֵּל בְּמַעוֹף
הַתְּאֵבְדוֹת, נִמְזָג בְּמַסַּע
אֶל תּוֹךְ הָעֵץ

הַאֲדָמָה, קַלְחַת הַבְּקָר.

קִפְאוֹן בַּחֲשֵׁכָה.
אַחַר כֵּךְ שֶׁטְפוֹן כַּחַל חֶסֶר
מִמְשׁוֹת שֶׁל גִּבְעָה סִלְעִית
וּמְרַחֲקִים.

לְבִיאַת אֱלֹהִים,
אֵיךְ הֵינּוּ לְאַחַת,
צִיר שֶׁל עַקְבִּים וּבְרַפְיָם! -
תֵּלֵם

מֵתַפְצֵל וְעוֹבֵר, אַחֹת
לְקֶשֶׁת הַצּוֹאֵר
הַחוּמָה שֶׁלֹּא אוֹכֵל לְהַשִּׁיג,

עֵין שְׁחוּרָה
גְּרָגְרִים פּוֹרְשִׁים מִלְּכּוֹדוֹת
כֶּהוֹת -

דָּם שְׁחוֹר מְתוֹק מֵלֵא הַפֶּה,
צִלְלִים.
מִשְׁהוּ אַחַר

הַמֵּת לוֹבֵשׁ אֶת חִיּוֹךְ הַהֶשֶׁג,
אֲשֶׁלִּית הַכֶּרֶח הַיּוֹנִי

זוֹרֵמֶת בְּחִלְזוֹנֵי הַטּוֹגָה שְׁלֵה,
דוּמָה

שְׂרַגְלִיָּה הִיחַפּוֹת אוֹמְרוֹת:
הַגְּעֵנוּ עַד כָּאן, תָּם וְנִשְׁלָם.

כֹּל יֶלֶד מֵת צְנוּף, נִחַשׁ לְבֹן,
אַחַד אֲצֵל כֹּל כֹּד

חֶלֶב קֶטָן, רִיק עַכְשָׁיו.
הִיא קֶפְלָה

אוֹתָם חוֹרָה לְתוֹךְ גּוּפָה כְּעֵלִי כּוֹתֶרֶת
שֶׁל וָרֵד הַנְּסָגְרִים שְׁעָה שֶׁהֶגֶן

מֵתַקְשָׁה וְנִיחּוּחוֹת מְדַמְמִים
מֵהַגְּרוֹנוֹת הַמְּתוֹקִים, הַעֲמֻקִּים שֶׁל פֶּרֶח הַלֵּילָה.

אֵין לְלִבָּנָה עַל מָה לְהַעֲצֵב,
לוֹטְשֶׁת עֵינֶיהָ מִבְּרֵדֵס הַשְּׁנֵהָב שְׁלֵה.

הִיא רִגְלָה לְכֹל אֵלָה.
שְׁחוּרִיָּה רוֹחֲשִׁים וְנִשְׂרָכִים.

שיר בוקר

אֵהָבָה מְכוֹנְנֶת צַעֲדֶיהָ כְּשַׁעוֹן זֶהָב גֹּס
הַמִּילָדֶת סֹטְרָה בְּכַפּוֹת רִגְלֶיהָ, וְצִרִיחַתָּךְ הַקֶּרֶחַת
תִּפְסָה אֶת מְקוֹמָהּ בֵּין אֵיתְנֵי־הַטֵּבַע.

קוֹלוֹתֵינוּ מֵהֶדְהִידִים, מֵהַלֵּלִים אֶת בּוֹאֶךָ. פֶּסֶל חֲרָשׁ.
בְּמוֹזִיאוֹן פְּרוּץ לְרוּחַ, עֲרֻמָּה
מַעֲבִיר עַל בְּטוֹחוֹנָנוּ. עוֹמְדִים שֶׁם חֲסָרֵי הַבְּעָה כְּקִירוֹת.

אֵינְנִי אִמָּה יוֹתֵר
מִן הָעֵצֵן הַמּוֹרֵף מֵרֵאָה לְשַׁקֵּף אֶת מְחִיקְתוֹ-הוּא
הָאֵטִית לְמַגַּע רוּחַ.

כֹּל הַלֵּילָה נִשְׁמַת־הָעֵשׂ שְׁלֵךְ
מֵהֶבֶהּבֶת בֵּין שׁוֹשְׁנִים וְרֵדוֹת תְּפִלוֹת. אֲנִי נְעוּרָה לְהַקְשִׁיב:
יָם מְרַחֵק נֶעַ בְּאוֹזְנִי.

צִרִיחָה אַחַת, וְאֲנִי כּוֹשֶׁלֶת מִן הַמְּטָה, כְּבִדָּה כְּפָרָה וּפְרֻחִית
בְּכַתְנַת הַלֵּילָה הַיּוֹקְטוֹרִיאֲנִית שְׁלִי.
פִּיהָ לְרוּחָה פְּעוֹר כְּשֶׁל חֲתוּל. רְבוּעַת הַחֲלוּזִן

מְלִבִּין וּבוֹלֵעַ אֶת כּוֹכְבָיו הַמְּשִׁמִּימִים. וְעַכְשָׁיו אַתָּה מְנַסָּה
צִלְלִים מֵלֵא הַחֶפְזִן;
הַתְּנוּעוֹת הַזְּכוֹת גּוֹאוֹת כְּכַדוּרִים פּוֹרְחִים.

הגורם המכונן בשירה

לקח תיאורטי מתוך שבע מונוגרפיות
צבי לוז

א.



מונח "גורם מכונן" יש להבין מרכז פואטי-ממטי, המיוחד למכלול שירתו של משורר מסוים, והקובע מן העומק את גילויי השטח של הבעתו, הן מבחינת ערכיה הצורניים והן מבחינת ערכיה התוכניים.

בעצם, אין בזה חידוש, כבר הבחינו רבים וטובים כי שירות מסוימות - ובמיוחד האותנטיות והמקוריות שבהן - מהוות כל אחת מעין מערכת שמש, מרכז מקרין שתלויות בו מערכות משנה, צבאות שמים וגילויי-ארץ. תכליתו של מאמר זה היא לעמוד על תוקפו הגורלי של הגורם המכונן בשירה, בתור מקור ההבעה ותכליתה. לאמור, לא רק נקודת-ההתלקחות הראשונית של השיר היא תוצאה מתכתיבו של גורם מכונן, שהוא לעתים גלוי ולעתים סמוי, אלא כל אמצעי-העיצוב, הישירים והעקיפים, וכל נושאי השיר האמורים בו, נגזרים ממנו. זה כוחה של חוקיות פנימית, סגולית, הנחקקת בתוקף סמכותו העליונה של יוצר על יצירתו. ולעתים קרובות - והן החשובות ביותר - מסתבר שכל תכלית ההבעה אינה אלא חיפוש של מרכז אישי, וגילוי באמצעות השירה.

מדובר אפוא בעיקרון ראשוני, מקור בכוח, המשלב בפועל את הנחות-היסוד הפואטיות עם גורמות צורניות מכאן, ועם גילומים תמטיים מכאן. וכיוון שמדובר בתחום העקרונות הרגולטיביים, יש המכנים אותו גם "עיקרון מכונן".

אין להבין מכך, שפעולתו של גורם ראשוני זה היא מודעת ומכוונת. ברוב המקרים - להפך: זוהי פעולה פנימית בלתי מודעת, ציות ספונטני לעיקרון טבוע, נתון מראש, המממש את עצמו בהבעה, כדרך שמבנה-עומק סמוי, מיוחד ואידיוסינקרטי, מתממש במבני-שטח גלויים. השיר הנכון אינו הפקה שרירותית של הבעה, העשויה לשנות את כיווניה כשבשבת הנענית לרוח מקרית, אלא הוא גילומו של הכרח פנימי - הוצאה לפועל, לאור עולם, של חוק, של מערך הנחות מוקדמות. בדיעבד - בשיר עצמו, בהפקתם של ניסוחים ושל המחשות

הגיוון והמורכבות, מגלות שירות מסוימות - ודווקא האותנטיות שבהן - מרכזים מכוננים ייחודיים. לכן, גם אם אפשר לחלוק על הגדרת מרכז מכונן בשירה מסוימת, קשה לחלוק על עצם קיומו, על התופעה האמנותית של התרכוזות סביב מרכז. אביא

פיגורטיביות, עדיין נשמרות מתחת לדברים, בעקביות מרשימה, אותן הנחות יסוד. מאן הרגשת האחדות שבריבוי, העקביות שבתוך התפתחויות ואף סתירות, השלמות האסתטית הכוללת - כל מסכת הרשמים שמעוררת בקורא שירה ראויה לשמה. אכן, היא דוחה כל מקריות, היא נמנעת מהרפתקה מזדמנת (הזדמנות היא דרכם של שירים לעת-מצוא) ונענית לעצמה, כלומר: מוכתבת תמיד, ממנה ובה, בתכתיבו של הגורם המכונן.

ב.

מציאותו ואיכותו של הגורם המכונן עשויות לשמש קריטריונים להבחנת שירות זו מזו, ואולי אף להערכה אסתטית מקפת של סגוליותו של מכלול שירי. מכלול שנעדר ממנו גורם מרכזי מתפזר לצדדים, נוטה אחרי אפנות חולפות, חסר סימני-יחוד עצמיים, שאין דומה להם. השגיו האסתטיים - ובוודאי שאפשריים השגים מרשימים גם בהיעדר כינון מרכזי - אינם מצטברים למערכת אחידה וקוהרנטית. ואילו שירות המיוסדות על עיקרון פנימי דומיננטי, מקיימות בתוכן את החוקיות הפנימית המיוחדת, שהיא סימנה של האותנטיות.

אין זה אומר דבר על גדלותם או צמצומם של עולמות שיריים. אפשריים עולמות גדולים חסרי מרכז, ועולמות מצומצמים יותר ומרוכזים היטב; כשם שאפשריים עולמות גדולים ומרוכזים, ועולמות קטנים ומפוזרים (דוגמאות שמיות להלן). אבל זה אומר משהו על מידת המהימנות שבעולם המסוים, על סגוליותו העצמית. כמובן, הניסיון להגדיר גורם מכונן הוא מסובך, מצריך דיונים טקסטואליים נרחבים, השוואות, מציאת מכנים משותפים, הבחנות בין עיקר וטפליו; וגם אז אין הממצאים מגיעים אלא אל גיסוחים טנטטיביים, הפתוחים לוויכוח. כי תמיד יימצאו במכלול גם דוגמאות אחרות, החורגות מהקרנת המרכז ואף סותרות אותו. גם יצירה אחדותית היא רבגונית ומורכבת, מושכת לכיוונים שונים ואף סותרים: מצבי רוח משתנים ומתחלפים, חזונות ממירים את פניהם, הכרות מתחלפות. ובכל זאת, עם כל



הג. ביאליק

אפוא הגדרות טנטטיביות של מרכזים מכוננים בשירות מדורות אחדים, רק כדי לסבר את העין בדבר מציאותם ופעולתם. הנה הגדול במשוררי העברית המתחדשת, ביאליק, סב על ציר, שקוטבו האחד הוא אלוהים וקוטבו האחר המראות, ובתווך, בין קוטב לקוטב, בעיית הלשון האמנותית (גילוי וכיסוי). עניינים אלה מתלכדים בשירתו לידי קומפלקס פואטי-ממטי מורכב וכבד משקל, המקיים שירה גדולה. שרניחובסקי התרכז סביב מעמדו של האדם בקוסמוס ובתרבות, מעמד רב-משמעי המתבטא בבעיית חירותו. מתוך מרכז זה פיתח את יצירתו העשירה. יעקב פיכמן יסד את יצירתו על המתח הפורה שבין מראות שלום, ברוח פסטורלית אידילית, ובין חזות תהום טרגית. מתח זה היה אצלו מקור היצירה, ופענוחו הוא תכליתה. יעקב שטיינברג אינו חדל מלתהות על שאלת "הבל הבלים" ומתעצם בשאלות קיומיות על

בכינויים רבים ומגוונים, והעלאתה בהדגשה בולטת, בכינוי מובחן ומוסכם, מעמידה על החשיבות התיאורטית והמעשית של אותו גורם המכונה כאן מכונן. קשב לגורם המכונן מכתוב דרכי קליטה נכונה. כיוון שזה גורם מתמיד, חותם קבוע של האישינות היוצרת, הוא מחייב התבוננות סינכרונית, הנאחזת בערכים מתמידים שביצירה. ההתבוננות הדיאכרונית, ההכרחית לחישוף תמורות והתפתחויות במהלך זמנה של היצירה, אינה צריכה - ואינה יכולה - להאפיל על הגורם המכונן.

לכן מורגשת פעולתו הרגולטיבית של הגורם המכונן במיוחד בז'אנר השירה הלירית. בז'אנרים אפיים ודרמטיים מיטשטשת הגורליות של גורם מכונן אישי, בגלל עצם ההנחות האובייקטיביסטיות והפלורליסטיות של הז'אנרים; אבל הליריקה היא ביסודה וידויית, דיבור המניח אמון ואמינות. המשורר מביע, אם באופן ישיר ואם בדרכי עקיפין, איוו ראות אישית, איוו חוות, והקורא נותן לו אשראי של אמון. ההבעה מכאן והאמון מכאן תלויים בהתאמה אמנותית בין עקרונות ראשונים ובין תוצאותיהם. התאמה זו כונתה מכבר

טעם החיים. צעיר דור התחיה, יעקב לרנר, מתייחד בתנועה דיאלקטית, שיוצאת ממצב סטטי, מתעוררת לידי דינמיות, ושבה להיות כשהיתה מלכתחילה. בדור הבא בולט פוגל, הממוקד סביב בעיות הזמן, החלופיות והמוות. ש. שלום מתייחד עם מסתורי העולם, שהם מסתורי הנפש. אצ"ג מודד הכול במבט מיטי, הנעוץ במערכת מורכבת של אדנות לאומית, שואה וחזון ותקומה. ואילו משורר כדוד רוקח חותר לגבש את הזמן, לשוותו כקפוא עד כדי התאבנות, ולשם כך הוא מרבה בדימויים מתחומי האבן הנייחת. אברהם חלפי משוקע כולו בדילמה הנצחית בדבר ישותו או אינותו של אלוהים, שממנה נגזרות מערכות יצירתו.

בדור בני הארץ ניכרת סידרה של יוצרים, המרוכזים במראות השתיה הארצישראלים. ראשונה היתה אסתר ראב, שמיטב הבעתה תלוי תמיד בחזון מראות ילדותה. אחריה בא יזהר, אמנם בפרוזה - אך הפרוזה שלו פיוטית, נענית לחוקי השירה - שכל סיפוריו כרוכים במראות הארץ. ואחריו - ע. הלל, המגלה חוקיות פנימית עקבית, היוצאת ממשותם של המראות, מגיעה עד ראייה ארכאית וארכיטיפית, מבלי לנתק את שורשיה במראות. אבל אפילו בדור בני הארץ אפשרית נטיה הפוכה, כמו בשירתו של עוזר רבין, המצטיינת בהתכנסות נהיצת בחלל עולם פנימי, שהוא מקור הבעה ותכליתה.

ג. מי שעולה ביצירתו ומתנשא עד התואר הרם "משורר אמת" - מגביל את עצמו, מדעתו או בתת-הכרתו, בהגבלות האוטנטיות. רק מה שנובע אורגנית מן הגורם המכונן שלו - הוא אותנטי לגביו; וכל שלל הנושאים והעניינים החורגים מחוץ לעיקרון הפנימי שלו, אין הם אותנטיים לגביו, והוא מושך ידו מהם אינסטינקטיבית, או נכשל בהם ומרופף את הבעתו. אם כך, סימנו של משורר אמת היא ההגבלה במסגרת הנחות-היסוד שלו. אין הוא מעוניין כלל - ובוודאי אינו יכול מבחינה אמנותית - להיענות לרוחות נושבות ולאופנות חולפות אלא רק לצו הפנימי שלו. הנתון הראשוני של אישיותו היוצרת הוא כעין צופן גנטי שלו.

הביקורת והמחקר של הליריקה מחפשים תמיד אחרי "האופייני", "הסימפטומטי", "האמין" או "המהימן", כתארים לאותה "נקודת ראות לירית". כינויים אלה מעידים על הכרה בתחמו האותנטי של המשורר, המיוחד לו לבדו מבחינה פואטית ומבחינה תמטית גם יחד. כי, כאמור, הגורם המכונן הוא הקושר את הקשר החד-פעמי בין הנחות-יסוד פואטיות ובין גילומיהן של הבעות ממשיות, קובע "אחדות אמנותית" ו"שלמות" במכלול המורכב של היצירה.

שמואל שתל

קילומטרים של שנים

- "הלוואי ואגיע לשנת האלפים" - -
 אמר לי זה, היושב לצדי ועיניו תרות
 בלוח המספרים שבמכוניתי, הממשיך לגלגל קילומטרים אלף ועוד
 כמעט אלף שנים כיום אתמול כי יעבור -
 הנה האחר עם שלוש התשיעיות לימינו וכבר
 מופיע השנים, עם אפסים שלושה, עולים מן הנסתר - -
 כאלו אני הוא הרושם בדושת הדלק, ברגלי,
 את המספר העגל, המיחל, עם השבל של הרבה אפסים גמורים

ואלו הוא, ברוחו על דושת הזמן, מגלגל לשנת האלפים
 תש בעקביו מספרים עצומים במרחק ובזמן -
 מספרים עגלים בסך, אפסים אפסים -
 גם אם יתפש אלפי קילומטרים בשנת-אור ממהרת -
 גם אם יציץ בשנת האלפים שלאחר או לפני
 הספירה -
 האם
 כבר מלאו שנותיו?

שלי

מתוך עתון-חלק-אלפים
 להיות שלי

כדי לשלוף אותך היום
 מתחת דפי-עבר מאבקים

הארץ את כל-כלי
 עוררת כל גיד שבי
 כאלו אני הייתי הפסל

בטרם נגע באבן
 כאלו היית האבן
 שלא נגע בך
 הפסל

את הדמות אשר תהו
 פסל בעשר אצבעותי
 היתה או לא היתה

והצלם שבזיית-עיני תפש
 את דמות האבן שחיתה
 בעצב נקישות אומל

ואני שגזרתי את צלמה

רק עכשיו, כשהאבק כבר שקע

השירה העברית בשנות השישים - חלק א'

יאיר מזור

"זמנים חדשים אינם מתחילים בבת אחת.
סבי כבר חי בזמן החדש.
נכדי בנדאי עוד יחיה בישון."
ב. ברכט. מתוך: "הזמנים החדשים".
(תרגום: ב. הרשב).

א. נסיגת השירה



ימים יהודות: למרות התמורה המכרעת שהתחוללה בשירה העברית עוד בראשית שנות החמישים (זך, עמיחי, אבידן, חבורת "לקראת" והנפת נס המרד הפואטי נגד האסתטיקה האלתרמנית ואיתה השלונסקאית), ולמרות שאותה תמורה נסקה וצברה תאוצה נוספת במהלך שנות השישים, השנים שמתחילים לספור, החל משנות השישים ואילך, אינן שנות בשורה מבחינת השירה העברית-הישראלית. כי מכאן ואילך, מאותו קו תפר, או קו פרשת המים האסתטי-היסטורי הנמתח אי-שם בין שלהי שנות החמישים לבין ראשית שנות השישים, מתחילה נסיגת השירה הישראלית מפני הסיפורת הישראלית. ובכן, נכון: תופעה דומה התחוללה גם ביחסי הכוחות שבין השירה לסיפורת העולם המערבי, אם כי לפחות שני עשורים קודם לכן. כי למרות שהספרות העברית החל מראשית תקופת ההשכלה מאמצת מודלים אסתטיים שעוצבו בספרות המערבית (ובעיקר גרמנית, צרפתית, אנגלית ורוסית), תמיד מסתמן פיגור היסטורי.

כלומר, הספרות העברית נידונה תמיד לאיחור ולפיגור כשמדובר ב"הגירה" אליה של המודלים האסתטיים של ספרות המערב, למרות הרגישות והקשב להם, אשר תורגמו לשאיפת השתייכות אליהם. כי הפער הגיאוגרפי-תרבותי בין "אגן ההענגות" של הספרות העברית לבין הספרות המערבית, עדיין נותר על תלו, עמוק ומפריד. וההתעסקות של הספרות העברית בעצמה, בעיצובה המחודש ומתחדש, בתגובה למציאות לאומית התובעת מאגרי אנרגיה גדולים (החל בגיבוש הלאומיות היהודית-עברית בראשית תקופת ההשכלה דרך צמיחת הציונות הלאומית והמדינית וגיבוש המרכז ההתיישבותי בארץ ישראל, ועד מלחמת השחרור, הקמת המדינה מתוך המשך המאבק על קיומה, עצמאותה ועיצובה) אף היא נשארה כשהיתה, במצב

צבירה קיצוני, בדציבלים מועצמים.

כך שהחל מספרות ההשכלה העברית של סוף המאה השמונה עשרה (ובעיקר המשכה במזרח אירופה, בתאוצתה המצטברת ממחצית המאה התשע-עשרה ואילך) ועד היום למעשה, הספרות העברית מבקשת להשתייך לספרות המערבית, אך מגשימה ומממשת את אותה שאיפה בפיגור ובאיחור, מחמת אותן הנמקות, סיבות ונסיבות. ובעיקר, הגדיעה הגיאוגרפית והפער התרבותי, והעיסוק "בעצמה" המוכתב על-ידי נסיבות היסטוריות-לאומיות, שאפילו אופיין משתנה, עוצמתן הקיצונית אינה מתקחה.

כאן כבר שבים לנסיגה של השירה העברית לעומת הנסיקה הסימולטנית של הסיפורת העברית בשלהי שנות החמישים. וכאן אף שבה, צפה ומתייצבת השאלה: מה גרם לאותה תמורה דרסטית ביחסי הכוחות בין השירה לסיפורת? ולא רק מה גרם לאותה תמורה. כי כאן כבר מסתמנת ומתנסחת שאלה נוספת המשיקה לקודמתה: מה הסיבה שנסיגת השירה ונסיקתה הסימולטנית של הסיפורת התחוללו בתקופה האמורה דווקא, ולא באחרת?

האמירה הרווחת כי האמנות היא ראי למציאות היא אכן, בהחלט בנאלית. אך לא פחות מכך היא אמיתית. או לפחות באורח חלקי. וזה בהחלט לא מעט. ובכן, האמנות מתפקדת על תקן של ראי למציאות הואיל והאמנות מגיבה למציאות שבתחומיה היא נוצרת, שבחיקה היא ניצוקה ומעוצבת. למשל: שירתם של עזרא פאונד וט.ס. אליוט. המגמות הפואטיות המפגינות בשירתם גדיעה ועמימות במישור התמטי, קיטוע תחבירי, האופי המפורר, הרופף, המשוסע והרצוף של רצף הטקסט, העדרם של קישורי נביעה סיבתיים בין אברי הטקסט המצטברים - כל אלה ועוד הם במדה ידועה, מובהקת ומובחנת כאחת, תגובה אסתטית למלחמת העולם הראשונה, מלחמה שהישרתה תחושה של קריסת סדרים מסורתיים, של התמוססות מוסכמות, שנראו קודם המלחמה כה חסונות ואיתנות, של

התמוטטות אמונות שנראו עד כה חסינות ומשרות שלווה.¹

ודאי. קשר הנביעה בין קריסת הסדרים ההיסטוריים הממוסדים במהלך ולאחר מלחמת העולם הראשונה לבין האופי המפורר המופגן בשירתם המודרנית של פאונד ואליוט לאחר המלחמה, אינו היחיד המנמק את הצביון הרצוף של רצף הטקסט בשירתם, את הקיטוע התמטי והתחבירי הבולט בשירתם. יש הנמקות אחרות, נוספות, המתנסחות במפלס אסתטי-אוטונומי, והוא משולל שייכות - לפחות ישירה - לנסיבות היסטוריות כאלה או אחרות. בסופו של דבר, ובבראשיתו של דבר, התפתחות פואטית המעצבת צורות חדשות, היוצרת דרכי ביטוי חדשות, היא תוצאת אבולוציה אמנותית פנימית, שאינה תמיד רתוקה לקורות המציאות החוץ-אמנותית ואינה כפותה לכלליה.

כך, למשל, בציור המודרני. הקוביזם נוסח פיקאסו וז'ורג' בראק, לדוגמה, הוא עדות לאותה טענה. ובכן, נכון: ראשיתו של הקוביזם עוד בעבודתו של פול סזאן, שהקדימה את פיקאסו ובראק. אבל סזאן חושף את היסודות הקוביסטיים של המציאות בלי לפרק את קווי המתאר שלה, בלי להתכחש ולהתנכר ליסודותיה הריאליסטיים. פיקאסו ובראק, לעומת זאת, עשו צעד נוסף אחד. ואולי יותר מאחד. הם לא רק חשפו את יסודותיה הקוביסטיים החסויים כניכול של המציאות הריאליסטית, אלא הם אף התנכרו לחוקיה, פירקו את המציאות והרכיבו אותה מחדש בקומפוזיציה המתכחשת לזו הידועה והמוכרת. הקומפוזיציה הקוביסטית החדשה של פיקאסו ובראק, המתגרה ומורדת בעקרונות הקומפוזיציה הריאליסטית, הדוחה את חוקי המציאות האמפירית, משיגה בין השאר סימולטניות קליידוסקופית של נקודות תצפית: האובייקט המצויר מוצג ברגע נתון מכמה נקודות תצפית שונות ומשתנות בתכלית. כך שניתן לאתר ולאבחן נקודות השקפה עקרונית - המסתמנת במפלס האסתטי - בין הקוביזם החדשני והמרדני

שכתוב אצל אלתרמן, "גם למראה גושן יש רגע של הולדת", גם אומה שידעה דעיכה יכולה להתנער ממעמדה הכבוי, לפתוח דף חדש, להתחיל מבראשית. ובקונטקסט אסתטי: עיין, כאמור, ערך "טרגדיה". ייתכן שתהליכי אבולוציה דומים מכתבים (ולו באורח חלקי) את ערוצי ההתפתחות ההיסטורית-אסתטית של השירה והסיפורת. לידת השירה, כידוע, הקדימה את לידת הסיפורת בשנים רבות. וכנראה אפילו רבות מאוד. ייתכן אפוא, שנסיגת השירה ונסיקתה הסימולטנית של הסיפורת מעוגנות - ולו באורח עקיף, רפה, רופף - בהפרש הגילים בין השתיים. אולי גילה הצעיר יחסית של הסיפורת לעומת גילה הקשיש אבסולוטית של השירה קשורים איכשהו בנסיגת השירה ובשגשוג הסימולטני של הסיפורת. אולי, כך אולי בספרות המערב וכך אולי אף בספרות העברית. ומכאן: משום שהשירה קשישה יותר מהסיפורת, היא מקדימה את הסיפורת בצניחתה לקראת נקודת המיצוי האבולוציונית שלה. וכאמור: אולי, מכל מקום, חשוב לשוב ולשנן בהקשר הנתון את



אברהם שלונסקי

האבולוציה של האמנות. וכאן כבר שבים לשאלה: מה גרם לנסיגת השירה העברית ולנסיקתה הסימולטנית של הסיפורת העברית אישם בשנות החמישים? ומה גרם לאותה תמורה בנדנדת הכוחות ההרדיים של השתיים להתרחש ולהתגשם דווקא באותה תקופה ולא באחרת? את התשובות אפשר למצוא בשתי האפשרויות הפוטנציאליות האמורות: במציאות החוץ-אמנותית ובאמנות עצמה.

ב. אמנות ומציאות

ייתכן שנסיגת השירה ונסיקתה הסימולטנית של הסיפורת כרוכות קודם כל בתהליכי התפתחות פנימיים שברפובליקת האמנות. כידוע, אחד העם טען במאמרו "עבר ועתיד", כי בחייה של כל אימה ניתן לאתר ולאבחן התפתחות פנימית המושתתת על שלושה שלבים הקשורים באורח נסיכתי: התגבשות, בשלות (או שיא) ונסיגה לקראת סיום, בשקיעה חרישית ומורגשת כאחת. ייתכן, שמודל לידה-התפתחות-דעיכה דומה מכתב ומתנה את נתיב, או ערוץ האבולוציה של צורות ספרותיות. הטרגדיה, למשל, הפגינה נסיקה שיאית בשלב מוקדם יחסית של התפתחותה, ביוון הקלאסית (אם כי אותו שלב מוקדם היה ממושך למדי, וראשיתו בטרגדיות של אייסכילוס וגיבושו בבשלות הטרגדיות של סופוקלס) ולאחר מכן החלה לדעוך. ובכן, דעכה, אך לא חלפה מן העולם. כי לאחר כאלפיים שנים של תרדמה פואטית (החל מהמאה הרביעית לפני הספירה) ידעה הטרגדיה עדנה חדשה, בניאוקלאסיקה הצרפתית של המאה השבע-עשרה (ובמיוחד הטרגדיות של ראסין וקורניי), ושלא לדבר על הטרגדיה השקספירית במאה השמונה עשרה. וכאן כבר שבים לאבחנתו של אחד העם, ובהקשר דומה; אחד העם טוען כי סיום, נסיגה ודעיכה בחייה של אומה אינם מבושרים בהכרח את סופה וכליונה המוחלטים. כמו

של פיקאסו ובראק לבין שירתם המודרנית של פאונד ואליוט; כאן וגם כאן המציאות המחוקה מפורקת לחלקיה ומעוצבת וניצוקה מחדש, תוך כדי יצירת רושם של רצף רצוף, גדוע ומקוטע. אלא שפיקאסו ובראק הקדימו בקוביות הנועז שלהם את מלחמת העולם הראשונה. כך, דרך משל, התמונה הנודעת של פיקאסו המתארת כינורות מפורקים (וכותרתה: "טבע דומם") משנת 1912.

מתוך כך, לא ניתן לטעון כי קריסת הסדרים המסורתיים במלחמת העולם הראשונה הכתיבה את הקומפוזיציה המרוסקת של הקוביות החדשני. כי כאן ההנמקה מעוגנת במאגר ההנמקות האמנותיות, האוטונומיות לאמנות לבדה ואינן תוצר מגע עם המציאות החוץ-אמנותית. כלומר, סיבות אסתטיות הכתיבו את החדשנות האסתטית ולא סיבות היסטוריות-חברתיות.

מכל מקום, קרוב לוודאי שפיקאסו ובראק יצרו אסתטיקה חדשה, נועזת וגדועה למראה, כי הרגישו שהצורות האסתטיות הקודמות כבר מיצו את עצמן, ומתוך כך חשו בדחף לחדש, ליצור משהו שונה.

הנחה דומה ניתן להחיל על שירת פאונד ואליוט, קל וחומר שאליוט ניסח באורח תיאורטי את מרייתו האסתטית בפואטיקה הרומנטית, את דחייתו האסתטית של שירתם הרומנטית-ויקטוריאנית של טניסון וקולרידג'.² (מדובר, אגב, באליוט המוקדם יחסית, עד שנות השלושים, לפני שנשבה בקסמי הדת האנגליקנית ושב לחיקה הממוסד ומרופד היטב של השמרנות). ובכן: האמנות אינה רק ראי למציאות. האמנות היא גם ראי לאמנות. כלומר, לא רק תהליכים היסטוריים-חברתיים מכתבים, מתנים ומתעלים את התפתחות האמנות. לא רק המציאות מעצבת את האמנות (האמנות, אגב, בניגוד לתקוות הנאיבים, משוללת השפעה על המציאות, ואם בכל זאת, אז במינן מינימלי). אף האמנות משפיעה על האמנות: האבולוציה האסתטית מתעצבת מתוך דיאלוג הדדי בין גישות אמנותיות שונות, במהלכו הדור החדש מורד בקודמו, מבקש לחדש, ומתוך כך מואס במוסכמות המסורתיות ומנסה לנדותן ולהדיחן. וכאשר המוסכמות המסורתיות עומדות בדרכו של הדור החדש והמחדש, הוא מנסה לסלק אותן, לרסק אותן, או לפחות לסדוק אותן. ולהמשיך בשלו. או בלשון אחר: התפתחות אמנותית המושתתת על דיאלקטיקה פנימית, על ויכוח יצירתי בין דורות הניצבים כיריבים משני צידי במת האבולוציה האמנותית. אך עובדה אחת אינה בהכרח מעיבה על האחרת ונוכחותן הסימולטנית אינה בהכרח בסימן סתירה. כלומר, מצד אחד, המציאות אכן משפיעה על האמנות. אך מן הצד האחר, לא פחות מכך האמנות משפיעה על האמנות, ואלה שני צדדים של אותו מטבע עצמו, הוא מטבע



נתן אלתרמן

קביעתו של אחד העם כי סוף לעולם אינו סוף סופי, סוף מוחלט. תמיד מתאפשרת ראשית חדשה, תמיד מסתמן סיכוי לעיצובן של צורות ביטוי חדשות (או שיקומן ושחזורן של ישנות) המצמיחות תאוצה אבולוציונית חדשה ונמרצת. וכבר כתבנו: ראה מקרה הטרגדיה. עד כאן, כאמור, בשטח השיפוט של הפואטיקה: אבולוציה דיאלקטית של צמיחה וקמילה וצמיחה מחודשת מכוחן של הנמקות פואטיות המשוללות שייכות למציאות חוץ-אמנותית. אלא משום שהתפתחות האמנות מוכתבת לא רק על-ידי דינמיקה פואטית פנימית אלא עוד מכוח ומכורח תהליכים היסטוריים-חברתיים. ייתכן כי נסיגת השירה לעומת נסיקתה הסימולטנית של הסיפורת היא אף (באורח חלקי לפחות) תולדת תמורות היסטוריות-

חברתיות. או אפילו תמורות בתחומי המדע והטכנולוגיה. ואחרות. כמו, למשל, המצאת המצלמה במאה התשע־עשרה שהשפיעה במדה ידועה על המדיניות האמנותית בתחום האמנות הפלסטית: אחת הסיבות שהציור האימפרסיוניסטי דחה את חיקויה המכני, משולל הפרשנות, של המציאות, היתה העובדה הפשוטה שהמצלמה מטיבה לעשות זאת מן המיומן שבציירים. ודאי: היו אף סיבות אסתטיות "טהורות" שפילסו את מסלול האימפרסיוניסטים, שדחקו בהם להפסיק לחקות את המציאות באורח מכני (אם כי אפילו בחיקוי אדוק של המציאות תמיד מסתמן אף יסוד פרשני) ולהציע את פרשנותה האמנותית. אך אין בכך כדי לגרוע מחלקה המדרבן של המצלמה, נציגת המציאות הטכנולוגית, החוץ־אמנותית, בעיצוב המגמה החדשה בציור המודרני. כך שייתכן שגם נסיגת השירה ושגשוגה הסימולטני של הסיפורת מותנים על־ידי נתונים מן המציאות, שאינם רק היסטוריים או חברתיים אלא אף טכנולוגיים, או אפילו מעוגנים בתמורות דרמטיות במדע. ואותן תמורות טכנולוגיות ומדעיות אכן התחוללו בקצב מואץ ונמרץ החל מראשית המאה העשרים. והן אכן השפיעו־באורח מכריע ושנינו באורח משמעותי לא רק את מציאות חייו היו־יומית של האדם המערבי אלא עוד את הדפוסים האסתטיים המסורתיים, בכל מפלסי האמנות לסוגיה.

וככל שהואץ קצב התמורות הדרמטיות במציאות היו־יום, כן הואץ קצב התמורות המכריעות והעמוקות שהתחוללו באמנות. ואחד השינויים היותר בוטים ודרמטיים שהתחוללו בעולם המודרני הוא הצטברותה של תאוצה מסחררת בקצב החיים: העולם המודרני הפך אלף מונים מהיר יותר מהעולם הישן שהשאיר מאחור. ואולי כאן מצטיירת קורלציה בין שתי התופעות, קשר נביעתי בין האצת קצב החיים המודרני לבין הישמטות השירה ממוקדי השליטה הפואטיים. כי הנתונים הפואטיים של השירה, תועדת הוהות הז'אנרית של השירה, הדפוסים האסתטיים היסודיים של השירה, אינם עושים אותה מדיום אמנותי המתאים לקצב מואץ, מסחרר, סוחף, גורף. להפך. מאגרי הישרדות של הטקסט הספרותי, פוטנציאל קצב התקדמותו, מעוגנים בעיקר בעלילה. כי עלילה מושתתת על התפתחות, והתפתחות היא תנועה ורק תנועה יכולה להיות מהירה. ואילו השירה – בניגוד לסיפורת – בדרך כלל משוללת עלילה על־פי טבעה ומכוח עקרונות המדיום.

לא רק מאגרי המהירות של הטקסט הספרותי מעוגנים בעלילה. העלילה מפגינה חלק חשוב מ"הפיגמנטים הריאליסטיים" של הטקסט הספרותי. כלומר, העלילה מפיקה דמיון מדויק, הדוק, קולע, לאנשים

ולתהררשויות המוכרים לקורא מהריאליה של חייו: אנשים נולדים, מתים, אוהבים, רבים, נפגשים, נפרדים, מבטיחים, שוכחים, לא אחת מקיימים, אך תמיד מתמודדים עם קשיים, לפעמים נכשלים, לפעמים מתגברים, ואם נכשלים, לפעמים נופלים, לפעמים קמים, משתקמים, ממשיכים הלאה, ושוב אוהבים, ושוב רבים, ושוב מבטיחים ושוב שוכחים, וכן הלאה והלאה. והלאה. כך בחיים. וכך בעלילה המעוגנת בסיפורת. לפחות כך יכול להיות רק בעלילה המעוגנת בסיפורת. ולא בשירה. כלומר, העלילה קומוניקטיבית מאוד מבחינת הקורא, מתחברת לחייו באותן נקודות חיתוך אותן הוא מטיב להכיר. העדר העלילה בשירה מקשה עוד יותר על "עיצולה" מבחינת הקורא, על תהליך קליטתה. גם אצל קורא רגיש וקשוב שצריך להתאמץ כדי לפצח את הצופן האסתטי של הטקסט השירי, להקדיש מחשבה שיטתית וממושטת כדי לפענח את הקוד השירי. ללמדך: אף כאן ניכרת האיטיות של השירה שאינה מיישרת קו עם המהירות הגורפת של העידן המודרני. וגם האופי המופנם של השירה, הסגירות האסתטית שלה אשר פחות מהסיפורת מתחברת לעולם המציאות החיצון, אולי אפילו האופי הפילוסופי יותר של השירה ביחס לסיפורת, העובדה שהשירה נוגעת נגיעה ישירה יותר ברגשות "נטו" מתוך ויתור מודע על עלילה, שהיתה יכולה לקרב אותה יותר למציאות החיים התיצוגית; הנטיה של השירה להתמקד ב"אני הלירי" של הדובר בשיר ופחות להיפתח למכנים משותפים השאובים ממודלים של חיי יום־יום, אליהם חש הקורא קרבה מיידית, טבעית, מובנת מאליה, שאינה תובעת "פירושי רש"י" – כל אלה ועוד מתפקדים ופועלים בניגוד לטובת השירה, כאשר מדובר ביכולתה לחקות ולשקף את מהירות העולם המודרני, לישר אתה קו, ומתוך כך להתחרות באופן אפקטיבי על תשומת לבו של הקורא המודרני, לגרות, לרתק וללבות את סקרנותו. ואילו הסיפורת, שהיא תמושה בעלילה היכולה לחקות ולהקרין את המהירות הרדופה של העולם המודרני, את הקצב המואץ, השוטף וגורף שלו, מפגינה כישורי הישרדות משוכללים יותר בעולם המודרני, ברוח תורת האבולוציה הדרוויניסטית; היא מתאימה את עצמה למציאות המשתנה ומשום כך סיכויי הישרדותה משופרים יותר. או כמאמר האמריקאים: בניגוד לשירה, הסיפורת מספקת את הסחורה כאשר מדובר בקליעה לטעמו של הנמען המודרני.

ג. המרד

וכבר כתבנו: מחמת אותם טעמים שנמנו, הספרות העברית המבקשת לשדר בתדר הפואטי של הספרות המערבית, לא פחות

מכך, מתמידה לפגר אחר ספרות המערב בכל הכרוך במועד התחוללותן של תמורות ומגמות מפנה. כך שרק בשלהי שנות החמישים ובמהלכן, השירה העברית מתחילה להפגין גירעון מבחינת שליטה ב"שוק הפואטיקה" הישראלי, מתחילה להישמט מעמדת הנוכחות הכוחנית שהיתה ברשותה בתקופת שלונסקי־אלתרמן. מתחילה לאבד גובה. ובמקביל, כאמור, הסיפורת מפגינה גילויים של שגשוג, נסיקה, השתלטות הדרגתית על קהל היעד הפוטנציאלי, צעד אחר צעד; כאשר עמוס עוז וא.ב. יהושע, למשל, מפגינים בראשית שנות השישים גילויים ראשונים ומגששים, נוכחות שכמו עדיין אינה בטוחה בכוחה, שוב אין בכוח השירה להתחרות בהם על היכולת למשוך ולרתק את הפלח המרכזי של זירת קהל הקוראים. ההכרעה כבר נפלה, ולטובת הסיפורת, לכל המאוחר בשלהי שנות החמישים. ודאי: אפשר תמיד להתווכח היכן בדיוק מונח קו התפר, אם בשנה מאוחרת או מוקדמת יותר עובר קו הגבול הכרונולוגי. אבל דבר אחד ברור: בשנות השישים היה כבר המגרש הפואטי של הספרות הישראלית ברשות הסיפורת, ולא השירה. וכאן כבר שבים לשירה העברית בשנות השישים. משום שכאן כבר משיקים לא רק לשינוי שהתרחש בספרות העברית במפלס יחסי הכוחות בין הסיפורת לשירה בשלהי שנות החמישים. כי כאן כבר משיקים לשינוי שהתחולל בפואטיקה השירה העברית של שנות החמישים. ואתו שינוי קשור וכרוך בעיקר בשם אחד. והשם הוא נתן זך (לשינוי שהתחולל באותה עת בשדה הסיפורת העברית אתיחה בהמשך). נתן זך משול כאן לקטר המושך את שרשרת הקרונות כולה. אפשר להרחיב את המשל ולטעון כי זך לא רק משך את שרשרת הקרונות כולה אלא אף פילס לה מסילה. כי נתן זך היה לשירה העברית במהלך שנות החמישים מה שעזרא פאונד וט.ס. אליוט היו לשירה האנגלית שניים־שלושה עשורים לפניו. ואתם שמות אינם עולים כאן באקראי. כי כאשר נתן זך פתח במתקפתו הפואטית על אסכולת שלונסקי־אלתרמן, הוא חימש את עצמו היטב, אליוט מצד אחד, פאונד מצד שני, שלא לדבר על שמות נוספים שהיו שמורים באמתחתו הפואטית, גם מן השירה האימאזיסטית האנגלית־אמריקאית (איימי לואל, הילדה דוליתל ומאוחר יותר ווילאמס קרלוס ווילאמס, וולאס סטיבנס, אי.אי. קאמינגס), וגם מהשירה העברית החדשה (דוד פוגל, יעקב שטיינברג). אולי אפשר לשער כי העיתוי שהפגיש וזימן את נסיגת השירה העברית מזה, ואת מתקפתו הפואטית של זך על אלתרמן (ובכלל זה על אסכולת שלונסקי), שגריירה של אותה שירה הנסוגה מפני הסיפורת, מזה, היה עיתוי נטול מקריות. או קרא לו עיתוי משולל

הקלאסית), המתכחש, או נשאר אדיש, לדיוקנו של התוכן המקובע בשיר. הימנעות מריתמוס סוחף ואוטומטי כמטרונום, שאינו נענה לשטף הטבעי של לשון הדיבור.⁸ ובכן, נכון: פאונד נטש מהר מדי את התנועה האימאזיסטית והתכחש למרשם השירי שהוא עצמו היה שותף בעיצובו ובגיבושו. אבל גם כש"סטה" לאסתטיקה אחרת בתכלית (שלא לדבר על נטייתו הסוטה לפאשיזם ואנטישמיות במינון כה גבוה שאולי אף פגע בשפיות דעתו [ואולי דווקא להפך, כלומר, דעתו שהשתבשה



דוד אבידן

הפעילה את מנגנוני הרוע שהיו מעוגנים בה בשתיקה עד כה), לא נתבטלה תרומתו לתורת השירה האימאזיסטית, שהגיעה, לאחר שניים-שלושה עשורים, למשורר עברי בשם נתן זך. כך שכאשר זך יצא חוצץ נגד הסגנונות הסימבוליסטית של אלתרמן, נגד הגודש הלשוני והלוליניות המילולית, נגד הריתמוס הסימטרי, המפיק רושם של נוקשות ואדישות לרגש - הוא היה חמוש למעשה באסתטיקה של השירה האימאזיסטית. ועוד. חשוב להדגיש בהקשר הנתון כי בשעה שבאנגליה מתגבשת המגמה האימאזיסטית בשירה, ברוסיה מתנסחת אסתטיקה דומה, האסתטיקה האקמאיסטית (acme, ביוונית, פרושו מיקוד קולע, ריכוז, תמצות, קצה גבול היכולת). הנפשות הפועלות בראשית התגבשותה של תנועת האקמאיזם בשירה הרוסית היו בעיקר סברגיי גורודצקי, ניקולאי גומילייב, אנה אחמאטובה ואוסיפ מנדלשטאם. בעוד האנתולוגיה הראשונה של האימאזיסטים ("Des Imagistes") ראתה אור בשנת 1914, כתב העת של האקמאיסטים הרוסיים, "אפולו", החל רואה אור עוד בשנת 1910. מה היתה "הטפתם" הפואטית של האקמאיסטים הרוסיים? בסופו של דבר, ובעצם כבר בבראשיתו של דבר, תורתם הפואטית של האקמאיסטים הרוסיים הפגינה דמיון מדהים כמעט לתורתם הפואטית של

לפני שזך נולד (ב-1930; "לפני השער האפל", ספר שיריו הראשון של פוגל ראה אור ב-1923 ושירים הוא החל מפרסם מ-1917). ולחיבור בין זך לבין פוגל עוד נחוור. אלא שזך היה לא רק הקטר שמשך בשירתו את שאר הקרונות, זך היה גם מפלס המסילה במסותיו הפואטיות-תיאורטיות, בהן ניסח באורח שיטתי ורהוט את המצע האסתטי המומלץ מבחינתו, את מתכון "השיר הנכון". זה שמדבר רק לאחר שהרגש דועך, מודבר. מוגלה משטח השיפוט הלגיטימי של הטקסט הספרותי. ובאשר לדבקותו הנלהבת של זך בפואטיקות של דוד פוגל ויעקב שטיינברג. וכאן ניכר משהו עקרוני יותר. כי כאשר דור ספרותי חדש מורד באסתטיקה של קודמו, הוא מגייס לסיועו סופרים (או משוררים) אשר נדחקו, נידחו והודחו על-ידי ה"decorum" האסתטי של הדור הקודם. כאשר הדור הספרותי החדש מונק לזירה האסתטית ומבקש לנשל ולרשת את קודמו, הוא מעלה על נס אסתטיקה שנדחתה והודחה על-ידי קודמו, סופרים או משוררים אשר נדחקו עד כה לשוליים הספחיים של האסתטיקה השלטת.⁵ דוד פוגל ויעקב שטיינברג (וגם אסתר ראב ויהודה קרני) היו אלה ששירתם נשללה על-ידי הפואטיקה המושלת של שלונסקי ואלתרמן. וכמו השכינה של ביאליק ("לבדי"), אשר "כבר נתגרשה מכל הזוויות", "ותתכס בצל", רק שירת פוגל ושטיינברג הורחקה וקופחה. בדורה. במועדה.

ד. אקמאיזם ואימאזיזם

וכאן כבר שבים לשירת ט.ס. אליוט, עזרא פאונד והאימאזיסטים האנגלים והאמריקאים, שתזורת ונזכרת בהקשר המרד שזך קשר והכריז על הפואטיקה האלתרמנית. כאשר פאונד חשב על לשון השירה החדשה, על המציאות המעוצבת בה, הוא חשב על משהו שקוף, בהיר, ברור, על "קצוות נקיים".⁶ וכאשר פאונד חשב על האימאזי (image), שהוא מושג יסודי, מושג תשתית בשירה, הוא התנסח כך: --- (the image) --- that presents an intellectual and emotional complex in an instant of time."⁷ את יסודות האסתטיקה של התנועה האימאזיסטית בשירה (שנסקה בעיקר בעשור השני והשלישי של המאה העשרים, אך השפעתה התפשטה והשתרעה אף לעשורים העוקבים) אפשר לסכם בערך כך: א. עיצוב והצגת המציאות באורח אובייקטיבי, משולל תיווך פרשני או סמלי. ב. תיאור ממוקד, קולע וקונקרטי של האובייקט החולש על השיר. ג. ריתמוס קולח, רהוט וטבעי, המפיק קורלציה בין התוכן לבין המקצב. ומתוך כך הימנעות מוחלטת מריתמוס כפייתי (המושטת, למשל, על משקלי השירה

שרירותיות. כי למרוד באלתרמן היה כמעט כמו למרוד בבן-גוריון. ואולי לא כמעט. נכון. גם בבן-גוריון מרדו בסופו של דבר. אך הדגש כאן הוא על "בסופו של דבר". מרדו בו רק לקראת הסתמנות סיפו הפוליטי, רק כאשר החלה תשה נוכחותו המשתקת, הרודנית, המדבירה. ונתן זך קם על נתן אלתרמן, כדיוק כמו הבן שקם על אביו ב"טוטם וטאבו" מאת פרויד; רק בשלהי שנות החמישים (1959), כאשר כתר הספרות החל נשמט מראש השירה העברית ונדד, או היגר, לגדה שמנגד, לשדה הסיפורת העברית. קל וחומר שלא רק נתן זך, אלא אף שאר משוררי ואנשי תבורת "לקראת" (יהודה עמיחי, דוד אבידן, משה דור, אריה סיון, גרשון שקד, בנימין הרושבסקי ואחרים) לא היו מחוסנים בראשיתם השירית מקסמי האסתטיקה האלתרמנית, והשפעתה מסתמנת לפחות בשוליים הרכים של כמה מראשוני שיריהם.³ ללמדך, כמה כובש היה כוחו השירי של אלתרמן, שאפילו אלה שקמו עליו לא היו יכולים בלעדיו קודם שמרדו. ואולי גם בעת שמרדו. כי המרידה באלתרמן אפשרה למשוררים החדשים להדגיש את החדוש



נתן זך

בשירתם, לחזק ולחדד את קלסתרה של תעודת הזהות האסתטית שלהם. וקרוב לוודאי שיש ממש בהשערתו של מאיר ויזלטיר: העובדה שנתן זך לא נולד בארץ, לא היה "צבר", אלא בא מן החוץ (ואפילו בגיל צעיר מאוד) עם מטען של תרבות אחרת מזה, ועם פחות מחויבות לתרבות המתהווה בארץ, מזה, הקלה עליו את התקוממותו נגד פואטיקת אלתרמן.⁴ תמיד נוח יותר לזר, לזה שהגיע והגיח מרחוק, להתנער מעול המסורת: כי עול המסורת אינו "דבוק" לכתפיו כמו שהוא דבוק לכתפי המקומיים. כבר כתבנו. לא היה רק זך לבדו. היו גם אחרים. עמיחי. אבידן. והיתה תבורת "לקראת". והיה עוד דוד פוגל שכתבתו קלעה למתכון הפואטי של זך עוד

האימאג'יסטים האנגליים-אמריקאים. ואם לא היה דיאלוג הדדי בין שתי התנועות הפואטיות, פירושו של דבר שיש כאן עדות שאותן תופעות מתפתחות בנפרד כאשר הן מגיבות למציאות דומה וכאשר הן מוכתבות על-ידי רצון לספק צרכים דומים. האקמאיסטים מאסו במוסיקליות "הסואנת" של השירה הסימבוליסטית, הם דחו את המבעים העמומים של השירה הסימבוליסטית, הם סירבו להכשיר את הגודש הלשוני והרגשי, הגואה על גדותיו, של השירה הסימבוליסטית. האקמאיסטים הטיפו לפואטיקה של "ניקיון" שירי, להפגנה של "היגינה" טקסטואלית, לנקיטת פשוטות ודיוק קולע, להתמקדות בקווי המתאר של האובייקט, בצורתו החיצונית, מבלי לנסות ולחשוף את פנימיותו, מבלי לבקש לפרש את שורש נשמתו. לתאר: לא לערטל, ברוח התנסחותה המפורסמת של גרטרוד שטיין, ההולמת להפליא את הפואטיקה האקמאיסטית: "A Rose is a Rose is a Rose" ולא פחות מכך שורתו השירית הנודעת של ארצ'יבלד מקליש, החותמת את שירו "ARS POETICA" (1926):

"A poem should not mean but be".

וכך פותח נתן זך את שירו הארס-פואטי "השיר הנכון":

"כשהרגש דועך, השיר הנכון מדבר. עד אז דיבר השיר האחר.

עכשו הגיע הזמן לשיר הנכון לדבר"

(מתוך: "כל החלב והדבש")

קשה לשער התנסחות יותר ארס-פואטית מן הנתונה כאן. כי כאן מודגשת השאיפה הפואטית לאלף ולאפק את הרגש, לדומם את הרגש, לרדד ולדלל את הרגש, לרסן את מפלס הסנטימנט, לכבוש את הרגש הגואה לפני שמאפשרים לו להתיישב ולהתאזרח במחוזות השירה. וחשוב להדגיש: לא מדובר כאן בהגלייתו הגמורה של הרגש מגבולות השיר. לא מדובר כאן בסילוקו או בסירוסו המוחלט. מדובר בהבלגת הרגש, בזיקוק זהיר ומוקפד של הרגש, לפני שמעניקים לו כרטיס כניסה לטקסט האסתטי, או ויזה לזירת השיר. בקיצור: האסתטיקה האימאז'יסטית, וגם האקמאיסטית, בחצי קליפת האגוז.

נאמן למצעים הפואטים של האימאז'יסטים והאקמאיסטים, זך נושא את נס המרד נגד הסדירות "הפרוסית" והסימטריות הקולעת כחוט השערה בפואטיקה האלתרמנית, נגד הססגוניות הגנדרנית, נגד הגודש הלשוני הגואה על גדותיו, נגד העדר הטבעיות בעיצוב המציאות. לעומת כל אלה, זך תובע שיבה ללשון פשוטה, לא מתפייטת, לתחביר קולח ולריתמוס שאינו סוחר, אלא להפך, תחביר וריתמוס המיישרים קו עם שפת הדיבור הטבעית. זך תובע עוד שיבה לחריזה במינון מתון, לא מצועצע, לא צעקני (ראה, למשל, מודל החריזה הפנימית, זו

שאינה מקובעת בסופי השורות דווקא, אותו סיגלה האסתטיקה של זך). וזך עוד תובע שיבה לתמטיקה אוניברסלית אבל לא סמלנית, "לאני דובר" אינטימי, אינדבידואלי, לא לאומי, לא נביא המוכיח בשער העיר לעיצוב ציור (אימאז') קונקרטי, מדויק, ביחס של אחד לאחד, בלי פתוס מסולסל, בלי סגנון בנוסח הברוק והרוקוקו. או כמו שהתנסחה רחל:

"יודעת אני אמרי נוי למכביר, מליצות בלי סוף/ ההולכות הלך וטפוף, / מבטן יהיר // אך לבי לגיב התמים כתנוק / וענו כעפר..." (ניב"; תרפו").

ואגב, רחל: במדה ידועה, או לפחות באורח חלקי, הפואטיקה של רחל הפגינה גילויים ההולמים את תביעותיו הפואטיות של זך. וכאן מדובר בשלושה עשורים לפני שזך החל מתנסח אסתטי. כי בשירה של רחל מסתמנים יסודות אסתטיים אקמאיסטיים במובהק ומתוך כך, התדר הפואטי שלה רחוק מרחק רב מהססגוניות הסימבוליסטית של שלונסקי ואלתרמן. שיריה של רחל מפיקים רושם של חרישיות המשולבת בכאב, של תמטיקה נמוכת רוח, של ריתמוס הקולח בנינוחות טבעית, של חריזה והירה ומרוסנת, של רטוריקה מאופקת, דקה ומעודנת, של תוגה הנוגעת בתוגה הפוגלית, של רוח ענווה הנוגעת ללב. בקיצור: פואטיקה הקולעת, ומאוד, למרשם השיר הנשאף של זך. אבל רחל, כמו יעקב שטיינברג, כמו דוד פוגל, כמו אתר רב ויהודה קרני, הודחה ונדחקה לשוליים של השעיה, אם לא שיכחה: "הדורסנות" האסתטית של שלונסקי ואלתרמן, על נהמת תופיה המהפנטת, לא הניחה אחרת.

במובאה הנתונה כאן משירת רחל מדובר על תמימות. ובכן, נכון: אפשר לומר הרבה דברים על שירת נתן זך. אבל אי אפשר לדבר עליה במונחים של תמימות. להפך. זך מחמש את שירתו באינטלקטואליות מפוכחת, חפה מתמימות, באירוניה שנונה ומלוטשת, לא אחת מרירה, תמיד מאוד מודעת, תמיד חדה ופולחנת, ערמומית כמעט, הייתי אומר. ובכך: איפה זך ואיפה תמימות. אבל בכל-זאת: הפשטות שעליה כותבת רחל ב"ניב", הפשטות הנשאפת בכל מישורי השיר, היא פשטות שאינה פשטנות, פשטות שאינה ההפך ממורכבות ורבי-רובדיות; ופשטות כזאת מתחברת עם בית מדרשו השירי של זך. עם השיר הנכון שלו, אשר מתחיל לדבר רק לאחר שהרגש גמר לדעוך.

ה. הבוקר שלמחרת

בשנת 1983 ראה אור ספרה החשוב של נורית גרץ, "חירבת חיזעה והבוקר שלמחרת" (הקיבוץ המאוחד, תל-אביב) המפגין מחקר קשוב, מוקפד ומפורט, המוקדש לסיפורת העברית-ישראלית של

שנות השישים. וכאן, עיין בעיקר ערכים "עמוס עוז" ו"א.ב. יהושע", בסיפוריהם הראשונים המפגינים מגמות עגנוניות (מופלגות לעתים), בעיקר אלו המוכרות מ"ספר המעשים" הקפאי עד מאוד (אבל לא רק "ספר המעשים"; השווה למשל בין "בדמי ימיה" לעגנון לבין "מיכאל שלי" לעמוס עוז. ועוד. ועוד.) הספר אינו ממפה רק את הפורטרט הפואטי של הסיפורת העברית-ישראלית בשנות השישים, אלא אף מתמקד בחילופי הדורות שחלו בסיפורת העברית-ישראלית - במעבר מסיפורת דור הפלמ"ח, על ערכיה האסתטיים והאידיאולוגיים, לסיפורת שנות השישים, שהיא באמת "הבוקר שלמחרת", בו לא רק מתעוררים אלא גם מתנערים מהמוסכמות האסתטיות והאידיאיות שסימנו וסימלו את הדור הקודם.⁹ הספר אינו רק חשוב אלא אף רלוונטי, ומאוד, בכל הכרוך בדיון המובא כאן, בשירה העברית-ישראלית של שנות השישים. כי למרות שמדובר באסתטיקה, בסיפורת ובשירה, כאן פועל ומופגן גם חוק פסיקלי, והוא חוק הכלים השלובים: מה שמתרחס בזרוע אחת של המערכת שב ומתחולל, חוזר ומשוחזר, בזרוע האחרת. התרחשות אחת מהדהדת את דיוקן מקבילתה. אחד ההבדלים האידיאיים-ערכיים העקרוניים המפרידים וחוצצים בין הסיפורת הישראלית החדשה של שנות השישים לבין סיפורת דור הפלמ"ח, מסתמן בהתייחסות השוונה (ובאורח דרסטי) למציאות הקונקרטית והאידיאולוגית כאחת. בעוד דור הפלמ"ח היה מאוחד באמונתו האדוקה במוקד ערכים משותף, הדוק, מגובש ומוצק, סיפורת שנות השישים דוחה לחלוטין אמונה זו וממירה אותה בהתייחסות ספקנית למרכז הערכים המשותף, בתחושה שמרכז הערכים המשותף נסדק וקרס, נשטט ללא כל סיכוי לאיחוי, התמוטט והותיר מאחוריו שברים ועיי חורבות המעלים אבק.¹⁰

אותה תמורה מהותית, כמעט תהומית כתבת, ברובד האידיאולוגיה, אותו הבדל דרמטי ומופגן המעוגן ברובד האידיאה, תורגמו גם לפואטיקה, חלחלו ופלושו לשכבות האסתטיות של הטקסט הספרותי והניבו שתי פואטיקות שונות ומשוללות גישור. ספרות דור הפלמ"ח, בעקבות אידיאולוגיות חברתיות והיסטוריות מהפכניות (ובעיקר הסוציאליזם הסובייטי) איבחנה כמציאות האנושית והחברתית סדר מובנה, מהוקצע ונשאף, אשר לקראתו ראוי לחתור ואותו אפשר וחשוב להגשים. ההנחה היתה, שחשיבות החברה דוחקת את מקום הפרט, והערכים החברתיים והאנושיים הם ממשיים מאוד, מגובשים מאוד, ומאפשרים הגשמה מלאה. שלמה. מכוח אותן אמונות חברתיות וערכיות הופקו ונוסחו טקסטים (מדובר בסיפורת בלבד) אשר עיצבו עלילות

בהשוואה לסיפורת של שנות השישים, שקודם מורדת ברובד האידיאלי-אידיאולוגי ורק במקביל היא מתרגמת את אותה מרידה לטרמינולוגיה פואטית.

ומתוך כך אפשר להמשיך ולשער מדוע שירת שנות החמישים והשישים היתה הראשונה להסתלק מאסתטיקה של לשון גדושה ודשנה בעוד שסיפורת שנות השישים המשיכה לטפח לשון עשירה, משוללת נטיה לקראת דלות החומר. כי המרד של סיפורת שנות השישים בסיפורת הפלמ"ח שקדמה לה היה בתשתיתו מרד אידיאלי. ולכן השינויים



אריה סיון

במישור הלשון הפואטית היו איטיים יותר. ומשום כך, רק בשנות השבעים, הסיפורת העברית "עוברת הסבה" במפלס השפה האסתטית ומתחילה לאמץ מודלים של לשון גדושה פחות, יותר צנומה ו"שרירית".

ו. בגובה העיניים

סיפורת שנות השישים הגיבה למציאות חדשה ושונה, ומתוך כך הניבה תפוקה פואטית חדשה ושונה. כי כאשר העיניים שוב אינן נשואות רק למעלה, סוקרות בדאגה, האם הדגל עדיין מתנוסס, האם עדיין המגדל עומד על תלו, הן, העיניים, מתחילות לסרוק סביב ולגלות את האנשים שעד עכשיו חיו בצל הדאגה לדגל ולמדינה, אותם אנשים אשר דיוקנם כמו נמחק ונמחה מחמת הדאגה לדגל ולמדינה. ולאותם אנשים יש מצוקות ולאותם אנשים יש קשיים אנושיים פשוטים, אך לא פחות מכך מענים ותובעי מענה, לא רק דאגה לגורל המדינה והדגל אלא גם געגועים, ערגה, כמיהה, מכאובים, גדולים יותר וגדולים פחות, ולא רק געגועים וערגה אלא גם מחושים אישיים, אנושיים, גם מיגרנה יש להם לאותם אנשים, ואפילו הדגל המתבדר ברוח, בראש התורן, אינו יכול להשכיח או לפחות לגמד את אותה מיגרנה. ועוד יש לאותם אנשים נשכחים עד כה טרדות, פחדים וחרדות, רגשות של בדידות, של אובדן כיוון ודרך

מוכתבת יותר על-ידי נתוני המציאות החוץ-ספרותית (והאידיאולוגיות המעצבות ומתנות אותם נתונים) מחמת הקרבה המסורתית והז'אנרית של הסיפורת (לכשתרצה: הפרווה) לדפוסים הנרטיביים של המציאות החוץ-ספרותית. דפוס הסיפורת - בניגוד לדפוס השירה - דומה למדי לדפוס המציאות החוץ-ספרותית: בשניהם יש עלילה המניעה אירועים, הנובעים אחד מן השני ומוליכים אחד אל השני, בשניהם יש דמויות הפועלות במערך העלילה, בשניהם יש אנשים שסובלים, מנסים, נסוגים, מסתגלים, אוהבים, שונאים, מוותרים, שואפים, מתכחשים, חולמים, שוכחים, מבטיחים, לפעמים מקיימים לפעמים מפירים את הבטחותיהם, בקיצור, אנשים שעושים כל מה שאנשים עושים ואינם עושים כל מה שאנשים עושים. ואנשים, כאשר הם עושים וכאשר הם אינם עושים, כאשר הם מעוצבים בסיפור, כדמויות בידיוניות, או כאשר הם מאכלסים את המציאות, אינם רק עושים או אינם עושים מכותן של נטיות אישיותיות ושאיפות אישיות אלא אף עושים או אינם עושים מכותן המדרבן של אידיאות, של אידיאולוגיות. וכאן מתגשמת נקודת המגע וההשקה בין הסיפורת לבין המציאות. וכאן מתחורת המחויבות הדומה בשתיהן לאידיאות ולאידאולוגיות.

אך בשירה זה אחרת. לפחות באורח מסורתי, ואף ז'אנרי, בשירה זה אחרת. כי באורח מסורתי ואף ז'אנרי שירה פחות נוטה להישען על עלילה דמויית-מציאות, על דמויות המונעות על-ידי אידיאולוגיה כמו במציאות החוץ-ספרותית (וחשוב להדגיש: כאן מדובר בשירה הלירית "הטהורה", וכאן אין מדובר באידיליות רחבות-טווח דוגמת האידיליות של טשרניחובסקי, או בשירת העולם, "אידיליות המלך" של טניסון או "האידיליות הדרמטיות" של בראונינג; ולא בשירה האפית-העלילתית דוגמת "האיליאדה" ו"האודיסיאה" של הומרוס, או "גן העדן האבוד" של מילטון, או "פאן טאדיאוש" של מיצקביץ). השירה הלירית נוטה לגבש עולם משלה, לשון משלה, קודים ומודלים משלה. ולמרות שאי-אפשר להתכחש לכמה נקודות השקה בין חומרי השירה הלירית לבין מודלים של מציאות חוץ-ספרותית, קל להבחין בעובדה שהסיפורת קרובה וסמוכה יותר למציאות החוץ-ספרותית מאשר השירה. כך שהסיפורת קרובה יותר, מושפעת יותר מהמשקעים האידיאולוגיים של המציאות, מאשר השירה. כי האידיאולוגיה היא אבן תשתית, אבן ראשה במציאות, והיא מעצבת ומפסלת את המציאות לפי דפוסייה.

מתוך כך אפשר לשער, ואולי לנמק, מדוע שירת שנות השישים מורדת מרד פואטי יותר, אידיאלי פחות, במודלים שקדמו לה,

מוצקות המונעות בשיטיות רוטה ובקישורי נביעה מחושקים; ובאותן עלילות פועלים גיבורים במסגרות היסטוריות מובנות ומובחנות, לא רק מתוך תחושה של השלמה או הענות לקוד מחייב, אלא אף מתוך תחושה של שליחות והכרה בחשיבות התהליכים החברתיים והנתונים ההיסטוריים. באותה סיפורת מסתמנת ראייה הרמונית של הדיאלוג ההדדי בין אדם לחברה, בין האינדבידואל לבין המסגרת ההיסטורית בה הוא מעוגן, בין הקודים המוסריים לבין הצורך לציית להם.

הסיפורת הישראלית של ראשית שנות השישים (אשר, כאמור, חוד החנית הפואטי שלה מוקד בכתיבה המוקדמת, האלגורית-עגנונית-קפקאית של עמוס עוז וא.ב. יהושע, ואשר אף הלשון המשנאית-עגנונית נתנה בה אותותיה והשאירה בה את רישומה) גילמה, הפגינה וטיפחה את ההפך המוחלט, אולי אפילו הבוטה. בהשפעת הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית (ובעיקר בעקבות מבטאיה הצרפתיים, ז'אן פול סארטר ואלבר קאמי) ולא פחות מכך בהשפעת האסתטיקה של פרוסט, יונסקו, בקט וקאמי (ובמדה ידועה אף הפואטיקה של



משה דור

ט.ס. אליוט ועזרא פאונד). הסיפורת הישראלית של שנות השישים מבקשת לשקף ולתעד עולם ערכים מהוסס, סדוק, רסיסי ומרוסק, עולם שהמוצקים והיציבים בערכיו נפלו אפיים, התפוררו ונפרמו. וגם: מציאות מנותצת, רצוצה, מצמררת במצוקתה, לא אחת מציאות סמורה, סהרורית ומסויטת בה דבר שוב אינו קבוע, בה שוב אין לבטוח בדבר. ועוד: עולם רעוע ומערער בו אי אפשר להאחז אפילו בזיו כי הוא נשמט בבוגדנות תחת היד המגששת, והכול, כמו שכתוב ב"לוליטה" של נבוקוב, משוסע, מזוהם ומת.

וכאן מגיעים ונוגעים בקשר ובשוני כאחד בין השירה והסיפורת הישראליות בשנות השישים. הסיפורת - לעומת השירה -



המוספים, הספרים, האירועים של החודש

א. קוצר המשיג של מבקר

בלת הפנים לספרו החדש של נתן זך "כיוון שאני בסביבה", שתיים עשרה שנה לאחר הופעת ספרו הקודם, לא התעלטה, בלשון המעטה, לרמתו של ספר חשוב זה, שטרם מצא, כנראה, את הקורא והמבקר שיהלום אותו. פוגעת במיוחד היתה ביקורתו של אריאל הירשפלד "יונק השראה כמו דרקולה - מהלך שירתו של זך" ("הארץ", 17.5.96) דווקא בשל היותה רשימה מנומקת שאינה חסרה אבחנות; אבל היא נכשלה, לדעתי, בהבנת האמירה הכוללת של ספר זה, או במושג המועדף על הירשפלד, "המקום" ממנו דובר מחברו.

"אפשר להניח לכרך השירה שפירסם נתן זך לאחרונה, להניח לו ולשכוח אותו. כמעט כל עמוד בו מתחנן שתניח לו, מתחנן ומתנצל על הויקנה, ההתקרחות, ההסתברלות וסוחט ממך סליחה על הרוח הרופסת, עד שאתה קרוב לאותו מצב של הדחקה מוחלת, שבה אתה מניח לזקנים להתעמר בך" - כותב הירשפלד בפתיחת מאמרו, פתיחה מעליבה במיוחד, קריקטורית במתכוון, הרבה מעבר למה שנדרש מהמשך המאמר עצמו, והרבה מעבר למה שמרשות העובדות הטקסטואליות עצמן. זו, דומני, חולשה אופיינית לכתיבתו של הירשפלד בכלל, שאבחנות פרטניות דייקניות מצד אחד, יכולות לדור אצלו בכפיפה אחת עם הכללות גסות, המקלקלות את השורה, מצד שני.

כזו היא, למשל, גם קביעתו הגורפת כי "הספר הזה, למעט עמוד אחד בתוכו, מושתת על שקר". האמנם? עד כדי כך? "למעט עמוד אחד" כולו מושתת על שקר? כדי להוכיח את טענתו זו מתחיל הירשפלד במלאכה כבר מן השיר שעל הכריכה, להראות, כביכול, שמכריכה לכריכה כולו שקרים.

לא אכנס כאן לוויכוח פרשני עם הירשפלד על שיר מקסים זה, לשם כך לא תספיק היריעה, מה גם שבעצמותי בוערת כאש השאלה מהו, באמת, אותו עמוד יחיד בספר שאינו שקרי ובאיזה שיר מדובר?

הירשפלד אינו ממחר לספק לנו את התשובה, וזאת במידה רבה של צדק מבחינת מבנה מאמרו, שכן עד שאנו מגיעים אל אותו מקום של אמת במסתו אנו גומאים כשני שלישים ממנה, שכאמור, יש בה לא מעט אבחנות חשובות ומעניינות, המוליכות אותנו אל לב העניין שאליו אנו חותרים. כזה הוא, למשל, ניתוח השיר "חגיגת קיץ" ממנו לקוחה גם כותרת מאמרו; כזה הוא ניתוח "האני" של המשורר שניתק מן "העצמי" שלו ועטה "קרום" מסביב לשמו וכזו היא הפרשנות לשיר "בצד השני של שינקין" (ממנו לקוחה מחציתה השניה של כותרת הספר) המוקדש לשאול טשרניחובסקי, וכפי שמראה הירשפלד מתייצב שם זך "על משמרת זכרו של טשרניחובסקי, מנגד לשינקין".

לדעתו של הירשפלד, אפוא, המקום שבו עומדת שירת זך במיטבה יחד עם שירת טשרניחובסקי, הוא, כאמור, מנגד לשינקין, שהוא, לדבריו, מקום חמור ומכלה במיוחד. על מקום זה מצביע לשיטתו על שיר אחד בספר, שהוא "אמת מתחילתו ועד סופו" והוא השיר "קרבן חינם" בעמוד 235 המוקדש בדומה לקודמו, לאחד הקלסיקונים של העבר, למשורר יעקב שטיינברג. לדברי הירשפלד בשיר זה מדבר זך על המרת שם נעוריו (זייטבלך) בשמו הישראלי והשיר מאיר את אובדן הזהות שבשיר האחר "כיוון שאני בסביבה" (חציה הראשון של כותרת ספרו). שיר זה, לדעת הירשפלד, הוא הוא השיר האמיתי היחיד בספר, העושה את העמוד עליו הוא מודפס לעמוד היחיד החף מכל שקר, ומן הראוי לכן, שנביאו כאן בשלמותו כדי לראות ולחוש במה מדובר:

קרבן חינם

שנים המה לרוח והאחד לבני אדם.
זרע מתים אל מלח ארץ עקר
מעוף הציפור שלעד לא יושלם
ואת נפשו לאוכלה בו ואת גופו לעפר.

אם בית כנה לו הנה בא היום הנמהר
ואת ביתו נגזר עליו לשכוח
ואם בית אין לו צאצא בשר
ולא מצא גאולת אנשים, לא שם ולא מנוח

כי שוא המיר את שמו, אם קל ואם רב,
והנה לעת פנה יומו ונישא אף הוא ברוח
גם דבר ענוה דבר רע הוא, גם גאות אכזב
רק תהילת אנשים היו מכבר לרוח.

ואיש לא ירהב לשאול עתה אם שוא
ואיש לא יחקור לבכו אם אהב
ואל מלונתו האחרונה על אם דרכים
איש לא יקרב.

לפי פרשנותו של הירשפלד, עיברת זך את שמו בשנות החמישים כחלק מבניין זהותו הישראלית, אשר הושתתה על קטיעה אלימה של זהותו הגנטית, הגופנית והתרבותית. אולם המרכז הזה כולו, אותו תחום של מודרניזם עברי חילוני, שהגדיר את תחושת המקום שלו על-ידי סתירת דרכם של "ההורים" (אלתרמן-שלונסקי), איבד באמצע חייו את מקור חיותו. לפיכך ההקדשה לשטיינברג אינה מקרית, יש בה הודהות עם דמותו של המשורר המר, הטרגי, שלא הסווה את תלישותו.

הירשפלד מוסיף, כי גם המודוס בו כתוב "קרבן חינם" דומה לגובה ההגותי והחגיגי של שירי האחרית השטיינברגיים וגם צורתו דומה לסגירות הקלאסית, המוסיקלית כל כך של שירי שטיינברג. "עוצמתו רחוקה ת"ק פרסה מתמקנות מידת ההשתוות המודקנת המאפיינת את שירי רוב הספר... תרזויו אינם רק מכות גונג כבדות, אלא פיגורות מחשבה מרתקות. זהו קול של זך מאוחר מזה שהספר מצהיר עליו. אולי זוהי



דן מירון

אינסוף טקסטים. ב"רעלת הביקורת" מסוג זה לקה דומני מנחם בן, עקב עיסוקו כמבקר ספרותי במדורו בעיתון "תל-אביב". בראיון לאורנה קדוש לקראת שבוע הספר ("מעריב" 31.5.96) הוא אומר: "ברגע שאפסיק להיות מבקר ספרותי, לא אקרא אף ספר אחד יותר בחיי. כל הקריאה הזו היא פשוט הבל אינסופי. אני בכלל חושב שאנשים אינטליגנטים באמת, לא מסוגלים לקרוא רומנים. מבין כל הרומנים שקראתי בארבע השנים האחרונות לא היה אף ספר ששווה קריאה. עדיף לראות סרט מתח טוב בטלוויזיה".

ואין כוונתו של בן רק לעירית לינור, רם אורן ואהוד אשרי, עליהם הוא אומר כי הם "זיבול שכל עמוק", אלא גם לספרו האחרון של עוזו עליו הוא אומר כי "היה זבל עיזים איטי וקלוש", לספרו האחרון של א.ב. יהושע אשר "מרגע מסוים הופך לעדימת הבל מוחלטת", או לספרו האחרון של דוד גרוסמן שהיא בעיניו "זבל ספרותי מסופרת. אני אומר מסופרת מלשון מסופלס" הוא מסביר.

אין ספק, קשים חיינו של מבקר הצריך להוציא את פרנסתו מקריאת ספרים השנואים עליו. לא פלא שבן פיתח גם שיטת קריאה מדגמית, המאפשרת לו לחוות את דעתו על ספר כלשהו לאחר קריאת אחוז מסוים בלבד מעמודיו. דבר זה כשלעצמו אינו אסון גדול כל כך ויכול אף להיות משעשע במידה רבה, בתנאי שהמבקר ידע את קוראיו למגבלתו זאת. לא תמיד הוא עושה כן. במדורו בעיתון "תל-אביב" (23.5.96) למשל, הוא תוקף בחמת זעם את הוראת התנ"ך בבתי הספר שהיא בעיניו "מחלת רוח תרבותית עמוקה וקשה". כראייה לכך הוא מביא את אחת השאלות מהבחינה בבגרות בה מתבקש הנבחן לומר אם החוקים המפורטים בפרק כ"א בספר

לפרוואיקונים הבולטים של המאה הי"ט, כדי להצביע על רציפותה של המסורת התרבותית - משמשת אצל דן מירון כאילוסטרציה למצבנו התרבותי העגום כיום. "כשהגעתי לפרק 'שורי השמש' לא יכולתי להימלט מן השאלה, האם מבצע מעין זה היה אפשרי במרחב הסיפורת הישראלית של זמננו, האם מספר ישראלי היה יכול לכתוב פרק ברומן המבוסס על שיחזור הפרווה העברית מן התנ"ך ועד תקופתנו...". הוא שואל ומשיב תשובה לגמרי לא מעודדת: "השאלה עוררה בי מין הרהור של עצב על המצב התרבותי והלשוני של הפרווה הישראלית בכללה, שיש בה כל כך הרבה גילויים של כשרון וחיות, אך אין בה - או לכל היותר הולכים ומתמעטים בה - סימני הכושר להמשכיות תרבותית, להכלה של העבר בתוך ההווה, ושל העובר בתוך היילוד החי". ומסקנתו הסופית באותה מסה היא, כי ספרות שבה למנדלי, ברדיצ'בסקי, ברנר, גנסין ואחרים אין חיי מדף - לא תותר מחר חיים גם למיטב גיבורי השעה הספרותיים.

על מסה זו קפץ שבוע לאחר מכן רוגזו של אמנון גבות ("מעריב" 31.5.96). לדבריו, מירון במסתו "חזר כהד אחרי טענות ומסקנות שכותב שורות אלה (כלומר, אמנון גבות - ע.ל.) מעלה עד כדי סיכון עצמי, מזה עשור שנים לפחות בעשרות רבות של מאמרים... מה לעשות, גבות, לפעמים חשובה לא רק הטענה, אלא גם מיהו הטוען אותה וכיצד.

ג. רעלת הביקורת

בעבודתי רבת השנים בעיתונות, נהגנו לקרוא לתופעה זו "רעלת עריכה", על משקל רעלת ניקוטין, והכוונה היתה לאותה תחושת בחילה וגועל התוקפת אותך לפעמים בסופו של יום מרוב עבודה על

פתיחת מהלך" - אומר הירשפלד במעין סיכום מתפעל משיר זה, וכסיכום של מסתו זו בכלל.

לדעתי, בדברים אלה ממש, נעוץ כשלוננו הגדול של הירשפלד להבין את ספרו החדש של זך. את עיקר חשיבותו רואה הירשפלד בשיר בודד זה, בו משיל, כביכול, זך מעליו את זהותו הישראלית העכשווית וחוזר לדמותו של התלוש המזרח-אירופי, מתוך מחווה למשורר הנידח יעקב שטיינברג. הירשפלד מציב מעין פוויציה פרשנית דו־קוטבית - "כיוון שאני בסביבה" זו איבדתי את זהותי, כנאמר באותו שיר (ששמו מהווה את חציו הראשון של שם הספר) אני ניצב "בצד השני של שינקין", כנאמר בשיר האחר (המרכיב חציו השני של שם הספר). אבל אין טעות גדולה מזו, בפירוש כזה של ספרו של זך. האמת היא שזוהו ספר מורכב הרבה יותר מאשר ספר דו־קוטבי מעין זה. אילו מה שאומר הירשפלד היה אמת, אותי ספר זה לא היה מעניין כלל ועיקר. הוא מעניין, בעיני, דווקא מפני שהוא מורכב, דווקא מפני שזך נמצא גם בצד השני של שינקין (ועם טשרניחובסקי ועם שטיינברג) אבל גם בשינקין וגם בסביבת שינקין, עם אלטרמן ועם שלונסקי, ועם אבידן, ועם פליאדה שלמה של משוררים, עברים, ישראלים ואף זרים, ושל סגנונות שיריים מגוונים, בעת ובעונה אחת. זהו ספר ישראלי מעורב ועכשווי ובשום פנים אינו ספרו של "תלוש מר". זהו ספר מגוון מאוד בסגנונו ובצורתו ולא ספר שהמודוס האחד ההולם אותו הוא "המודוס השטיינברגי". הירשפלד לא השכיל להבין זאת ולכן גם נכשל בהבנת הספר כולו, כמו שנכשל לעתים בהבנתם השלמה של שירים בודדים, כמו השיר הגדול והנפלא "כעבור שלושים שנה" לו הוא מקדיש את חלקו הראשון של מאמרו. וכנאמר בשיר ההוא, גם זו בעיה של "קוצר המשיג" (וראה שם, עמ' 11).

ב. של מי העדר הזה

איזכורם של טשרניחובסקי ושטיינברג בפרק הקודם מתקשר עם עניין אחר שנתפרסם במוסף החג של "ידיעות אחרונות" (23.5.96) וכוונתי למסתו המומלצת של דן מירון "חיים בתרבות השיכחה או: שורי השמש האבודים", שעניינה אובדן הרצף התרבותי ביצירה הספרותית העכשווית. מסה זו משתית מירון על הפרשה באודיסאה המכונה "שורי השמש" ("בקריו של הליוס" בתרגום טשרניחובסקי הנזכר לעיל) ועל מקבילתה ביוליסס של ג'ויס. לא אתעכב עליה כאן באריכות ורק אומר כי אפיוודה זו, בה עושה ג'ויס שימוש בטכניקת הפאסטיש - כלומר העמדת סיפור על רצף פרודיות, המבוססת על מודלים היסטוריים מוכרים, מראשית הפרווה האנגלוסקסית ועד

ש'ו פנסו אוהבת לאהוב

דורין מרגלית

ליקירי יצחק
בכאב ונהרה

"אולי בגן עדן נחיה או נמות
כמו שצריך"
ש'ו פנסו

1.



ני כותבת כי יש בי צעקה. גרון גופי חונק בתוכו צעקה עגולה ומהדהדת של כאב ותדהמה. אולי זו אותה צעקה שאיתה באתי לעולם, כי כאשר אני מתעוררת, לעתים קרובות, לילות, יבבות-החתול של תינוקה של השכנה ממול, גרוני נחנק מדמעות ואגרופי הילדה שבי מכים על הכר, ואני קוראת בשמך, שתבוא ותאהב אותי, ותאהב אותי, ותאהב אותי וכמו תמיד נרדמת מרוב תשישות על הסדין הלח. דרך אגב, שינתי את שמי, והפעם לשוי פנסו. שם שמצאתי הרוט על קיר בטון בתא המעצר; הלוא סיפרתי לך שאני משנה את שמי בהתאם למאורעות, לגימטריה. מן הסתם, את זו שנתנה לי את שמי הראשון לא הכרתי מעולם. בסוף הלילה, כאשר המתח העצבי זורם עד לכפות הרגליים ונתקע שם ועמו נתקעים, גם יחדיו, הסיוטים וגלולות ההרגעה, מדמינת אני את דיונות החול של מדבר סהרה, אשר נעות כמו גלים בשעות בין הערביים. ככה עומדת באמצע לא כלום עם זעקה של איוב, מצפה בכליון עיניים, שאבני החול ירעדו, שאיזה מלאך למעלה לפחות יבכה. עברה עלי תאונת דרך, ליתר דיוק, התרסקות מטוס נפשית! -המשפט הזה מעורר בי בחילה, וזאת משום שהוא מעלה בבטני ריח של סדינים מעומלנים של בתי חולים, ריח של כוסות תה ממותק, אשר מגישות בבוקר ובערב אחיות שחורות צמות וקצרות רוח, המטופפות בנעליהן הלבנות במקצב עצבני. הן כינו אותי "שודדת ניירות", משום שהתגנבתי לדלפק המחלקה בכותונת גדולה עלי בכמה מידות, ותלשתי דפים, וכתבתי לך מכתב, ועוד מכתב ועוד מכתב. אחרת... הייתי מתה.

האם מכתבי הארוכים עדיין שמורים עמך, או השלכת אותם יחד עם ריח גופי, אשר נטבע בסדיני המשי. ריח עונג החושים הדקים אשר נמתחו בגופות בשמתנו כמו מיתרים מכווננים? שמי אז היה נאדין, אתה נתת לי אותו במתנה ואחרי כן מחקת. אתה יצרת אותי בדמיוןך הגאוני, המטורף, ודמיוןך הפך למציאות עיר האדס שלי. קראתי לך "אורפאוס", זה שעורר בגוף נשמתי מוסיקה זרה, אך אתה לא הפנית את מבטך ולכן מתתי וקמתי שלוש פעמים, כשבפעם השלישית גם הקרבתי את גופי היפה. כמו בשילוש קדוש, כמו משולש תחתון של סמל מגן דוד. עתה אני בגלות, ככלו את אהבתי באזיקים, וגוף האשה שבי יצא אף הוא מכלל מחזוריותו.

2.

בבוקר ההוא, כמו בבקרים ההם, ישבנו לאכול את ארוחת הבוקר שלנו, אשר כללה, בדרך כלל, דייסת קוואקר וגבינה מלוחה מעוכה

יחד עם פלחי אבוקדו. תפקידי היה לנסוך את שמן הזית, והייתי נוסכתו ברוחב לב ובאותו זמן מתבוננת בידיך הרועדות, אשר כתמים חומים של שיבה היו נושקים אותן, כיצד אתה בוחש את הדייסה עם כף מלאה בדבש. לכל אחד משנינו היה מקצב משלו. אתה היית בוחש במעגלים קטנים ומהירים, ואילו אני, במעגלים רחבים ואיטיים, כשכף רגלי האחת גם מונחת על הכיסא. עד כמה אני מתגעגעת לידיך הרועדות. אלה שהיו תועות בלילות ובבקרים בתעלותי, יער הזהב. אך בבוקר דאגה עטפה את פני גופי בשמיכת צמר גסה ודוקרנית. התעוררתי בלילה באמצע הלום, מלמלתי שאני פוחדת ונצמדתי לגופך ביתר שאת. חלמתי שאני חוצה את הכביש אל מול ביתך, כשאתה מהלך מאחורי בצעדים איטיים יותר. לפתע מכונית חלפה במהירות טיסה ודרסה אותי. אתה עצרת לרגע, חוכך בדעתך, מטריד באצבעותיך קווצות בלורית ממקומן, והמשכת את מסלולך אל ביתך. כאשר סיפרתי לך, אמרת לי: "מה כל כך מבקשת את למות?" בבוקר ההוא, חלום זה הפך לחזון אפוקליפטי. כל הלילה שלפני לא עצמתי עיני, שוטטתי ושוטטתי, כמו דמותו של המלט. ניסיתי לפתור איזה תשבץ, אשר נתוניו השתנו מול עיני ללא הרף. אתה הקשת ביושב על מפתן הדלת: "ארוחת הבוקר כבר מוכנה", אני שכבתי מכווצת מתחת לסדין וכשלא קמתי, נעצת את ליון הבלורית ואת אישוני אגם הצפון העגולים, במראה, ומתוכה ניפצת זגוגיות, זגוגיות: "לא, לא רוצה עולל עם עיניים תכולות". אז הרחם שלי התכווצה. הרגשתי כיצד אני הולכת ומתכווצת, כמו "עליסה בארץ תלאות" ומתוך אופל פי רחמי הוצאתי צללית של עורב שחור. לא היה בי קול ותנועה. רציתי למות. אתה טוית בשתיקותי, כמו מיסטיקן, סמיוטיקן מחונן, וקלעת גם לעבר החלל הצפוף. שאלת "האם להזמין, עתה, את אלה או את אלה?" אך במות קול גופי ובאישוני הקבועים, הכבויים, לא הפצתי באלה ובטח לא באלה. ביקשתי רק אחיזה של כף הכריות, של השפתיים... ושמה, בקצה השביל סטרתי במלוא טס פרקי אצבעותי, ליש החמקמק שבעולם, להעדר... כי רציתי לחוש, שאני אכן קיימת, שיש לי תנועה ותגובה בגוף; שמתי גבול בין האינטואיציה הבריאה של התולדה לבין השיגעון, אך למחרת מתתי. זו הפעם השניה.

3.

בפעם הראשונה מתתי, היכן ששפני הסלע מצמצו בקולותיהם ואבני הדולמנים הכבדים כיסו את האדמה. דבקתי באבן בזלת גדולה, כדי לחוש ולהתמוגג בחיבוק להט אם התולדה. נשאתי פני אל מול השפע הזוהר של הלילה ותרתי אחר כוכב הלכת, שממנו הושלכתי אל העפר. הכלבה שלי, הצמרירית, הנבונה, שבה אליך עם ראש מורכן וזנב מקופל, היא קראה לכם לעזרה. בלילה ההוא מתתי וביום המחרת, עם טבוע השמש האדום במצולות הים, מצאתי את כל הפצי מיטלים על מיטתי ומנעול חדש הותקן בדלת ביתך. חדלתי לאכול ולשתות, ואך מתוך הכאוס שבתוכי, כבר רקמתי את הרומן הבא - הפכתי לדמותה של נאדין, האם, הנזירה המשוגעת, וזאת כדי לא

←המשך מעמ' 41←

שמות הם "קוואיסטיים או אפודיקטיים". קצפו של בן יוצא במיוחד על צמד המלים הללו - "...חישבו על עומק השערוריה הרוחנית: התנ"ך המופלא, האלוהי, העברי, מורידים אותו אצלנו לזנות של מינוחים יובשניים מגעילים. קוואיסטי, או אפודיקטי? פחס" - כאשר אינני בטוח כלל אם גם טרח לבדוק ולברר לעצמו לפחות, את פשרם. לקוראיו מכל מקום לא הסביר את מובנם ואת סיבת כעסו הגדול.

ד. נערות ליווי ונודניקים

בראיון אחר, המתפרסם ב"תרבות מעריב", גם כן לקראת שבוע הספר, תוקף מנחם פרי בעקיפין את מנחם בן מבלי לנקוב בשמו. אומר פרי: "אני חושב שאנחנו בעיצומו של שפל תרבותי שלא היה כמוהו... כרגע נראה שהצורך בספרות טובה נעלם. אין כמעט ביקורת, ומה שיש איבד לחלוטין את כוחו. מקומן גדול מעסיק בקביעות מבקר שמודה שאינו קורא

את הספרים שעליהם הוא כותב, רק בגלל שהוא פרובוקטיבי".

אבל בלי קשר לבן, גם פרי סבור כמעט כמוהו שהסופרים מודל '96 אינם ממש סופרים, שכל מי שיש לו מעבד תמלילים נעשה סופר ושקל מדי להוציא היום ספר, אבל זה לא ממש ספרות, אלא סוג של בידור או גרוע מזה מיסחור. לבקשת המראיינת לחדד את האבחנה הוא משיב: "זה כמו ההבדל בין סקס עם אשה שאתה אוהב לסקס עם נערת ליווי. היום מה ששולט זה נערות ליווי וכאלה הם רוב הספרים ברשימת רבי המכר של הארץ".

מי שאינו מוטרד כלל מהמצב, לא מדברי מירון ולא מדברי פרי, הוא חיים פסח, עורך ספרי המקור ב"כתר" כיום ו"בזמורה ביתן" לפני כן, אשר במידה רבה הוא גם מחוללו. פסח, הנחשב למגלה השמות הגדול בעשורים האחרונים (לזכותו נוקפים שמותיהם של קסטל בלום, עירית לינור, אתגר קרת, עוזי וייל, גפי אמיר, שי טובלי, שוהם סמיט ואחרים) מגלה

ל"זמן תל-אביב" (31.5.96) כי הוא מתמודד עם כ-600 כתיבייד הנערמים על שולחנו, מתוכם הוא דולה בממוצע לשנה שני כשרונות חדשים ועושה מהם, כלשון העיתון, "סלבריטאים". הנה כך מסכמת הכתבת, שירי לב ארי, את עמדתו: "פסח ממש מתרגז כשהוא נזכר בכל מיני נודניקים שחושבים שספרות כבדה היא איכותית וספרות קלה לא. 'בולשיט' הוא קורא לזה. במשך מאות שנים, מודל הכתיבה בספרות עברית היה מה שנכתב בעבר, כי אנשים פשוט לא דיברו עברית. היום המודל הוא הלשון שאנשים שומעים".

ה. ביום שחרב הבית

ביום שחרב הבית נולד משיח - אומר מאמר חז"ל. כל מי שחרב עליו עולמו ביום הבחירות '96, אל יאבד תקווה לשנת 2000.

←המשך מעמ' 2←

רווחה, מדינה היודעת לפרוש רשת ביטחון גם לאנשים במצוקה. לכן, הופעתה של מפלגת דוד לוי, גשר, העלתה תקווה שהנה קמה מפלגה שהיתה חסרה עד כה, אבל דוד לוי המיר את האידיאולוגיה בכיסא מיניסטרילי, וניצל את האחדות האתנית של מצביעיו. כך עשו מנהיגי ש"ס, ואגב, כך גם הצביעו מצביעי מפלגת העבודה. לדוגמה: ברמת הגולן פרס קיבל יותר קולות מנתניהו. למה? כי מתיישבי רמת הגולן, בחלקם, הצביעו הצבעה תרבותית ולא פוליטית. חלק ניכר מהם באים ממקורות תרבותיים של מפלגת העבודה, בעיקר הקיבוץ המאוחד. הם הצביעו פרס, למרות שידעו שפרס מוכן לרדת מרמת הגולן תמורת שלום אמת ונתניהו מבטיח לא לרדת. לאנומליה הזאת שורשים רבים ועמוקים שאין זה המקום לעסוק

בהם, הכוונה היתה רק להצביע על תופעה מרתקת שאין לה אח ורע במדינות אירופה הנאורות. לכן כה חשוב שתקום מפלגה חברתית. מפלגה שתדאג בצורה רדיקלית למעוטי היכולת, לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם מבחינה תרבותית. הערה אחרונה בעניין הבחירות. התנהגותו המלוכנית של ראש הממשלה החדש מעוררת חרדות אמיתיות. זו התנהגות של אדם שיש בו גם רצון וכוחות נפש להפוך את כהונתו לרודנות מסוג מסוים. זה מסוכן. על כן, מתבקשת מסקנה פשוטה ולא רק בגלל אישיותו השתלטנית של נתניהו אלא גם מסיבות רבות אחרות, שחובה לחשוב שנית האם חוק בחירה ישירה של ראש ממשלה מתאים לישראל. לדעתי, לא מתאים.

הגיליון הבא מוקדש לנתן זך -

מאמרים על ספרו החדש ראיון בלעדי אתו עליו ועל שירתו עם יעקב בסר שירים חדשים של זך ועוד - שירה, סיפורת וכל המדורים הקבועים.

אם אתה אדם קורא חושב – חתום על

שיתוף
הירחון לספרות
• חברה • ביקורת • תיארון • אמנות •

* ספרות עברית – מה שקורא

* מיטב הספרות העולמית

* הכרות עם ספרויות האיזור

* מעורבות חברתית

המתנה היפה ביותר