

# הקדמה היא נדם האדם



חדשות האחרונות סיפרו שקבוצת אנשים אשר מניינה אינו עולה על עשרים איש ואשה, חזו את צללי המלחמות הבאות, והבינו את כמות ההרס והייסורים להם מועד העולם הנאור, ביום בו יתחולל אותו טבח אנושי צפוי, על כל הכרוך בו, החל מפצצות אטום, וטילים המונחים ישירות ובאופן אלחוטי. ונתפסו לחרדה, או דאגה, או נלחצו, ולכן החליטו לנטוש את החברה האנושית המתקראת נאורה, ולצאת לאי קטן ונידח בערפילי האוקיינוס השקט, לחיות שמה את יתרת חייהם באופן פשוט ופרימיטיבי. זאת מבלי להביא עמם מאומה מיסודות החברה אשר עליהם מושתתים חיי הקדמה. אין רכישות שיעוללו מריבה, ואין מחסום שיעמוד בפני חופש וחירות. הנשים חופשיות לכל, הגברים חופשיים לכל, המזון חופשי לכל, אין בת-זוג ואין משפחה, אין דת ואין הלכות. וסביר למדי שלא יקחו אל האי ספרים, או חפצי מותרות יקרים, ושום גילוי מגילויי המחשבה, או האמנות, על-מנת שגרעין כלשהו מאלו של העולם הישן לא יתגנב אל מולדתם החדשה, שכן זה עלול להצמיח להם צורת מחשבה אשר תשיבם אל הבעיות הראשונות, ותפסיד את החיים שאיוו לעצמם, נקיים כחיי הטהורים שבעופות.

האם אפשר להגשים חלום שכזה? לדעתי הדבר תלוי באורך החלום ובטווח קיומו. כי לא ייתכן שהחולם יחזיק את תכונותיו הדמיוניות מעבר לטווח קצר. שאם יאריכו טווחיו יהפוך למציאות, ובכך יתווספו לו נסיבות ויסודות שהן מחוץ לתכונותיו וממילא זה ישנה את מגמותיו.

קבוצת הנשים והגברים הזו יכולה להגשים את חלומה באם יתחייב מהם, בקיצור, לחיות את חייהם ללא הולדה וריבוי. מבליים את ימיהם כפי שבחרו בהחלטתם. הימים יעברו עליהם בשהותם באותו אי, כאילו היו במסע העדרות ארוך טווח, עד אשר ימותו, וייקברו תחת עלי העצים הקמולים, ויחד עמם ייקבר סיפורם המשעשע.

ואילו הפן הנוסף של העניין קובע שיולידו שארים. וכאן מתחיל להיכתב מחדש סיפורה של האנושות. כי בקרב השארים הללו יהיו חלש וחזק, יפה ומכוער, וגם היפה ביותר והחזק ביותר, שיתגלו בנער ששריריו מפותלים, ובנערה שתוויה וחיתוכיה נאים, ואז יתפתח בקרב הגברים המאבק והתחרות על היפה ביותר, וכך יזכה בה החזק והבולט שביניהם, ואז תתפתח הרכושנות, ותיכף בעקבותיה תברא האשה את המשפחה. ואחר שיקים הגבר את משפחתו, יתרבו צאצאיו ועמם תגדל תחושת שייכותו להם, ואת פרי עמלו והשגיו יעניק להם בלבד.

ועם ריבוי המשפחות וריבוי הקניין, יידרשו סדר וחוק, ובעקבות זאת יהיה צורך במישהו שיאכוף את הסדר והחוק האמורים. ואז יופיע ראש השבט, או מנהיג האי, או גדול החברה הקטנה הזו שגרעיניה החלו מתהווים, וכאשר ייכוננו הסדר והחוק אשר יקבעו את היחסים בין יושבי האי, יופיעו מה שקרוי מנהגים ומורשת, ומכאן נידונו יושבי האי להידרדרות שאין ממנה מנוס; פעם יכו בכוכיהם רוחות סוערות, ופעם ידליקו סערות השמים את עציהם. והנה האיש השגוא על אנשי השבט בכל תכונותיו מטביע את ילדו. ואילו אחר בעל מזג ותכונה טובים מקבל מדגת הים כמות בלתי צפויה. ובכן קיים כוח נסתר המתבונן בהם מתוך הענן, או מעמקי הים, או מעבי היער, מיטיב לטוב ומעניש את הרע, ובמחשבה זו שתעבור במוחו של מי

מהם, תיוולד הדת, ועם לידת הדת או האמונה האלוהית, יופיע מקרב יושבי האי האדם שיתייחד במחשבה וטיפול בענייניה, וזהו הכהן... הממנהר אל מי שנפגע לבקש ולהשיב לו רחמים, להסיר ממנו צרה ולנחמו. והכהנים יעמלו באמנותם להמציא גורמים בהם ישפיעו על נפש הבריות, כדי שיתייחדו באופן ברור בנחמה, בעדינות ובהקלה שישפיעו על הזולת. וכך הם יוצרים את הלחשים והקמיעות והקסמים, בנימת דיבור שקולה ובנעימה מוסיקלית, התופסת את הנפש ומענגת את האוזן, וכך נולדת השירה, ואחריה בא המשחק הכולל את הטרגדיה לחולל תדהמה בלבבות, ופיקחון לעיניים, וכך נוצרת האמנות.

ובכן, נוצר גרעין של קדמה, אשר לו חברה, חוקים, מנהגים, הלכות ודת ואמנות. ואחר כך יעבור זמן רב, מאות בשנים אשר יצמיחו את הגרעין הזה, להופכו לעץ גבוה של קדמה מדהימה, אשר גרעיניה יוצרים את פצצות האטום, וטילים המונחים ישירות ובאופן אלחוטי, אשר אנשים שאין להם חלק בה יברחו בשאגה, - אל החיים הפרימיטיביים, אל האי הנידח אשר לעולם לא יצמיח קדמה.

בנאדם, לאן תברח? הדבר שאתה מנסה לחמוק ממנו נישא בדמך. באשר תלך ותוליד תצא מבשרך קדמה מאירה ומהרסת כברק. כך נוצרת, כך יצרך אלוהים מעפר האדמה הטובה. אולם, אחרי-כן נגע כך השטן, ונעשית ברק, לא שקט עד אשר יבריק וישרוף עצמו, צונח בתמורות הזמן.