

# עֵשֶׂת פְּנוֹן לֵל



מפעל הפיס

• חברה • ביקורת •

שנה כ"ה • גליון 257 • תמוז תשס"א • יולי 2001 • 22 ש"ח

## ספרות ערבית

שירה - מחמוד דרוויש: "הקרבן"  
- שני תרגומים  
רשיד אלדעיף; מוחמד אלמאע'וט;  
סאלמאן מצאלחה; מוחמד חמזה  
ע'נאים

פרוזה - חנאן אלשיח': קטע  
מתוך הרומן "הסיפור של זהרה";  
מוחמד אלמאע'וט: קטעים מתוך  
הספר "עוד אבגוד במולדתי";  
חוסין אחמד אמין: "המקור  
והתמונה" (סיפור)

תרגמו - לאה גלזמן, סיגל  
ויסבין-רוזמן ורוני סומק, ששון  
סומך, מוחמד חמזה ע'נאים, דוד  
שגיב, רו'ה תבור

שיחת החודש עם יעל לרר -  
ערכת הוצאת 'אנדלוס'

محمود درويش

رشيد الضعيف

سلمان مصالحة

محمد حمزة غنایم

محمد الماغوط

حنان الشيخ

حسين احمد امين



## הגליון הזה

אין זה גליון קליל של קיץ. והקיץ הזה אינו קליל.

חלקם של הקוראים, לאו דווקא הוותיקים, שמכירים היטב את דרכו של כתב העת שלנו, אלא דווקא המזדמנים, המדפדפים פה ושם, ירימו ודאי גבה בהשתאות, ואולי ברוגז: דווקא עכשיו, מציע כתב העת הספרותי הזה לקוראיו להתעמק בספרות הערבית; דווקא עכשיו, בימים בהם זורם הדם השפוף משני הצדדים, הוא מציע מבחר מהספרות של העם השכן, של העמים השכנים. למה דווקא היום? מבחינתי זאת שאלה לא רלוונטית. כן, דווקא היום. משום שאנו נמצאים בתקופת מבחן, אולי הקשה ביותר מאז קום המדינה הזאת. לראשונה, גדרשים אנו, וגם הפלסטינים, להניח על השולחן את הכוונות האמיתיות. ויש לעשות זאת באומץ, לאחר שיקול דעת עמוק ורציני. על הפלסטינים להחליט האם הם מעוניינים, רוצים, יכולים, לחיות עם העובדה שחלק גדול מחלקת הארץ ששני עמים מדברים בה נכבדות, לא יהיה שלהם. על אותה שאלה חייבים יהודי ישראל, על כל גווי הקשת הפוליטית, להשיב, שוב, בכנות, בלי תחמנות, ביישוב דעת, מתוך ראיית המציאות: האם הם מוכנים לקבל את העובדה שהמחלוקת עם העם הפלסטיני, על הארץ הזאת, אמיתית. העם הפלסטיני אינו המצאה של ההיסטוריונים החדשים, ולא של השמאל הקיצוני או המתון; קיומו הוא עובדה, לא פחות נחרצת מזכותו של העם היהודי, לחיות ולהתקיים כאן, בחלקת ארץ זאת. ההחלטה הדו צדדית הזאת חייבת לקחת בחשבון את הצרכים האמיתיים של שני העמים, את האפשרויות הסוציו-פוליטיות, המנטליות, הדתיות, הכלכליות וכו', של שני העמים. אם זה לא יקרה במהרה, בימים הבאים אנחנו צפויים לניסיון שלא ידענו כמותו למעלה משישים שנה.

מה לכל הנאמר עד כה ולגליון המציג מבחר מהשירה והפרוזה הערבית והפלסטינית? ברור כי כדי לנסות באמת להבין מדוע מגיבים הפלסטינים כפי שהם מגיבים, אין מגוס מלהכיר אותם. להכירם פירושו לדעת משהו על תרבותם, על אורח המחשבה שלהם, על אורח חייהם, הסודות הכמוסים שלהם, התסכולים, הגאווה, וכו'... וכו'... אני כבר רואה את פניהם של רבים ממכרי, הם מכוסים בצעיף של אירוניה הבאה לאמר, השתגעתי, אנחנו לא מכירים את הערבים? אותו הים, אותה הארץ, אותם הערבים, כפי שהיו מימים ימימה. איני מזלזל בתשובה זאת, חלקית היא ודאי נכונה. וכי מה אומרת התשובה הזאת? שהם ואנחנו שלמות אחת. אנחנו קשורים זה בזה בעבותות ובעבובות, בחבלים עבים ובערביות אינספור... פנימיים וחינוניים. ואם מישהו חושב שניתן לצור מציאות של - הם שם ואנחנו פה, וחסל הקשר בין שני העמים - הוא שוגה בגדול. שני העמים קשורים בקשרי גורל היסטורי, שאינם ניתנים לניתוק, לכן הם מהווים שלמות אחת. ומי שמפר את השלמות הזאת בצעד חד צדדי גורף ואלים, עושה לנו, להם, לאזור כולו, אם לא מעבר לזה, מעשה קין בהבל! המעשה שהפר את שלמות הקיום, כל השאר ידוע ומוכר.

באשר למבחר (המרתק לדעתי) שבגליון הזה, הפואמה "עקוד", או "קרבן לעולה" של מחמוד דרוויש, בכיר המשוררים הפלסטינים, אולי אף הערבים, ניתנת כאן בשני תרגומים שונים, המאפשרים לקורא

התרשמות עמוקה יותר מהיצירה חשובה הזאת. שירים רבים נוספים בגליון משל משוררים ומתרגמים מהשורה הראשונה. באשר לפרוזה, ברצוני לעורר את תשומת לבו של הקורא לקטע מרומן של הסופרת הלבנונית המעניינת מאוד, חנאן אלשיח': "הסיפור של זהרה". זו פרוזה וידויית, ישירה, אמיתית, חושפנית, מבחינת אורח החיים, היחסים במשפחה, זרות והגירה; וחשוב מכל, זו יצירה מעוררת סקרנות ואמון. הרומן בשלמותו עתיד להופיע בקרוב בהוצאת: "אנדלוס".

וכאן המקום להודות למי שסייע בהכנת הגליון, ומסייע, במשך השנים, בשמירת קשר רציף ומעודכן עם עולם הספרות הערבית: שמעון בלס, ששון סומך, מוחמד ח'מזה ע'נאים, לאה גלזמן ושמואל רגולנט; זה גם המקום להודות למתרגמים מערבית, בגליון זה ובגליונות האחרים. לא אמנה את כל שמצפה לקורא בדפדופו בגליון זה. המדורים הקבועים, הרצונות על ספרים חדשים, מדור התיאטרון, מדורו של עמוס לויתן, של רוני סומך. מן הראוי להדגיש, בגלל אופיו של הגליון הזה, את השיחה עם יעל לרר, העורכת והמייסדת של הוצאת הספרים הייחודית "אנדלוס", העוסקת בספרות הערבית הכללית ובזאת הפלסטינית, מצד אחד וביחסי התרבות בכלל ויחסי הספרות בינינו לבין הסופרים הערבים בארצות ערב. אני מניח שהקורא ימצא עניין רב בחומר שאנו מביאים הפעם, כפי שאני מצאתי.

## ועדת התרבות של הכנסת ו...גנר המלחין הגאוני, הביבים של הנאצים

מסתבר שאחת מוועדות הכנסת התפנתה מעיסוקיה, החשובים מאוד, כידוע, והחליטה להעניש את אחד מגדולי המוסיקה שלנו, את דניאל בארנבוים, כך אני למד מרשימתו הצודקת של יוסי סתוי בידיעות אחרונות', 26.7.001; מבלי להיכנס לוויכוח הישן, האם נכון לנגן את וגנר. אסתפק באמירה אחת: נכון, אם ישנם כאלה שרוצים לשמוע ו/או לנגן את וגנר. ואילו ועדת התרבות של הכנסת היא ועדה פוליטית מיסודה, פופוליסטית ואינטרסנטית, מבלי לפגוע בנבחרת העם המכובדים. ולכן, אין זו, לדעתי, הכתובת לעיסוק בסוגיה זאת. ובאותו עניין, הגרוטסקה היא, שהוועדה החליטה - לא אין כאן טעות - שיש לאסור על דניאל בארנבוים להופיע עם כל תזמורת ישראלית שהיא, מפני שהוא העז לנגן את וגנר בפסטיבל ישראל. לא יאומן.

לא לעיתים קרובות זכה מפעל הפיס לשבחים ב'עתון 77'. אבל בשנים האחרונות חלו שינויים באופיו של הגוף הזה. מפעל הפיס אינו מסתפק בבניית מבני ציבור, כמו בתי ספר, מועדונים ומתנ"סים בלבד, הוא החליט לתמוך גם בתכנים. בסופרים ובספרות, במשוררים ובשירה, והחדשה היא: מפעל הפיס השכיל להבין מה שאין מבינים מבין מקבלי ההחלטות. מדינת ישראל היא מדינה רב תרבותית, על כן יש לתמוך גם בתרבויות האחרות המתפתחות כאן. על כך, מגיעה למפעל הפיס תודה.



מרים עבד-אל-אליס, ליטוגרפיה 40x40

5	מוחמד ח'מוזה ענאים: "שירי 1984", מערבית: רוז'ה תבור
	מחמוד דרוויש: "אלקרבן" - פואמה - שני תרגומים:
6	"העקור" - מערבית: מוחמד חמוזה ענאים
7	"קרנן עולה" - מערבית: לאה גלזמן
8	רשיד אלדעיף: "אבו בשיר וכו', פואמה, מערבית: ששון סומך
18	סלמאן מצאלחה: "עמק המצלבה", שיר, תרגמו: סיגל וייסבין-רוזמן ורוני סומך
24	מוחמד אלמאע'וט: "בממדים סיניים", מחזור, מערבית: לאה גלזמן

**פרוזה**

19	חנאן אלשיח': "הסיפור של זהרה", קטע מרומן, מערבית: מוחמד חמוזה ענאים
	מוחמד אלמאע'וט: "עוד אכגוד במולדתי", שני קטעים מתוך הספר, מערבית:
26	לאה גלזמן
29	חוסין אחמד אמין: "המקור והתמונה", סיפור, מערבית: דוד שגיב

**ביקורת ספרים**

10	יהודית אוריין על <b>אהבת איתמר</b> לדבורה עומר
	משה בן שאול על <b>ספר הזכרונות</b> לאריאל רטהאוז ועל <b>סיפור מתוך לנערה שאהבתי</b>
12	לליאור עזיז
13	דן יהב על <b>החרדים האחרים, שלוש נובלות פלסטיניות</b> בעריכת עמי אלעד-בוסקילה
14	רוני סומך על <b>האהבה משחררת</b> לרחל טלשיר
14	שמואל שתל על <b>מגריט דורך לי על היבלות</b> לרבקה אסא
15	מירי פז על <b>בוקר טוב, חצות</b> לג'יין ריס
16	יהודית רונן על <b>זן מתחתן</b> לאלטייב צאלה ועל <b>מרוקו - יומן מסע</b> לרן צלקה
18	צבי רפאלי על <b>גבעת המורה</b> לאליעזר כגן

**מדורים**

	לפי שעה - יעקב בסר
4	המלצות 'עתון 77'
11	חצי פינה - רוני סומך: אנדוויי שופה, מפולנית: רפי וייכרט
32	שיחת החודש - עם יעל לרר, עורכת הוצאת אנדלוס
	מצד זה - עמוס לויתן על סוגיית עזמי בשארה; על ספריהם של נתנאל לאור, של
35	חנן חבר ורוברט אורי אלטר
	קולנוע - יהודית אוריין על "פולוק" בבימוי אד האריס; קציעה עלון על "שמונה
40	וחצי נשים" בבימוי פיטר גרינווי
	תיאטרון - כרמית מירון על "טוב" לס.פ. טיילור, על "קופנהאגן" למייקל פריין,
41	ועל "הלדנפלאץ" לתומס ברנהרד

לכבוד עתון 77 ת"ד 16452 ת"א 61163

אבקש מנוי לשנת 2001-2002

שם ושם משפחה.....  
 כתובת.....  
 טלפון.....

מצורפת המחאה על-סך 200 ש"ח עבור 11 גליונות  
 כולל משלוח

בנק..... סניף..... מס' המחאה.....

שנה כ"ה • גליון 257 • תמוז תשס"א • יולי 2001 • 22 ש"ח

**עתון 77**

ירחון לספרות ולתרבות

**Iton 77**

Literary Monthly

Editor: Jacob Besser  
 Managing Editorial Board: Shimon Ballas, Amos Lvitan, Shalom Ratzabi, Sasson Somekh, Rony Someck, Arie Sivan, Zvi Atzmon, Oded Peled, Dorit Peleg, Mohamed H. Ganaïem, Jacov Shai Shavit  
 Vice Editor: Amit Israeli Gilad  
 Management and Graphic Design: Michael Besser

המו"ל: אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות  
 עמותה מס' 580073575  
 בתמיכת משרד המדע, התרבות והספורט, מינהל התרבות והאמנות.  
 עיריית תל-אביב יפו - הגוף לאמנויות.  
 המערכת והמינהלה: טלפקס: 5619879, ת"ד 16452 ת"א  
 המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות.  
 לוחות: אורניב

העורך: יעקב בסר  
 חברי המערכת: שמעון בלס, עמוס לויתן, רוני סומך, אריה סיון, צבי עצמון, דורית פלג, עודד פלד, מחמד חמוזה ענאים, שלום רצבי, יעקב שי שביט  
 עורכת משנה: עמית ישראל-גלעד  
 עיצוב: מיכאל בסר  
 רכות מערכת: גילה שאול  
 ניקוד: שמואל רגולנט  
 מועצת המערכת: יצחק אורבך-אורפז, גילה בלס, משה דור, נתן זך, אב. יהושע, ששון סומך, ש. גיורא שוהם, אנטון שמאס

המערכת אינה עונה בכתב על פניות כותבים ואינה מחזירה כתבי יד אלא אם צורפה אליהם מעטפה מבוללת וממוענת. חומר יש לשלוח רק בדואר רגיל, מודפס ברווח כפול על צד אחד של הנייר. רצוי לצרף דיסקט, בתיאום עם המערכת. פגישות עם העורך רצוי לתאם מראש. טל': 5619879

מנדלי מוכר ספרים: פרקי שירה, תרגום, ערך והוסיף מכובא: שלום לוריא, אוניברסיטת חיפה/ זמורה ביתן 2001, עמ' 326  
 אחד ממפעלי החשובים של מנדלי מ"ס היה תרגום מן התפילה ומן התורה - מעברית לידיד, שתי שפות ששלט בהן היטב. כך, הצליח לקרב את שפת התורה והתפילה לציבור הקוראים. ד"ר שלום לוריא תרגם וביאר מיצירתו זו של מנדלי, באופן המאפשר לקורא בן זמננו להתמצא בה.

הלל ברזל: שירת ארץ ישראל - אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן, לאה גולדברג, ספרית פועלים 2001, 722 עמ'  
 כרך חדש במפעלו של פרופ' הלל ברזל - תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו". כרך חמישי בסדרה.

משירי איתמר יעוז קסט, 1956-2001, הוצאת עקד 2001, 349 עמ'  
 אוסף מתוך כ-40 שנות יצירתו של איתמר יעוז קסט, שירה ופרוזה; מסודר כרונולוגית וסובב במעגלי כתיבתו של יעוז-קסט - השואה והשלכותיה, העלייה ארצה, חוויית ה"דו-שורש", עימות מחודש עם נופי ילדות והלבטים בדרך אל עולם האמונה.



משירי איתמר יעוז-קסט

אוסף 2001-1956

אהרן קומס: האופל והפלא, עיונים ביצירתו של דוד פוגל, אוניברסיטת חיפה, זמורה ביתן 2001, 288 עמ'  
 ניסיון לצייר תמונה מקיפה של יסודות עולמו הפנימי של דוד פוגל - משורר וסופר האני. קומס ממקם את פוגל על רצף השירה העברית כבן זוגו הניגודי והמשלים של אלתרמן, כמשורר האלטרנטיבי, שסירב להתחבר אל המיתוס הלאומי; "משורר מינורי חשוב יותר ממשורר מאזורי".

ייבגני זמאיטין: סיפור על הדבר החשוב ביותר ועוד סיפורים, מאנגלית: חוה שאלתיאל, הוצאת כרמל 2001, 237 עמ'

סיפורים של הסופר, המחזאי והסטיריקן, יוצר ז'אנר האנטי-אוטופיה.  
 הלמה סנדרס ברהמס: אלוה לסקך-שילד וגוטפריד בן, מגרמנית: אריה אוריאל, הוצאת ספרית פועלים, סדרת זוגות בעריכת נתן זך 2001, 160 עמ'  
 סיפור אהבתם המיוסרת של המשוררת והציירת היהודיה יוצאת הדופן למשורר-רופא הגרמני, בנו של כומר, שניהל בתקופה מסוימת, רומן גם עם המפלגה הנאצית.

דן שביט: כמו לילה אחרון, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי סימן קריאה 2001, 124 עמ'  
 הרצאה של סופר נודע, השרוי בהפסקת כתיבה, בכפר, ערב פיגיון. לילה של חשבון נפש עובר על אנשי המקום.

יאיר טייב: דנה קמה והלכה, הוצאת חלונות 2001, 48 עמ'  
 40 סיפורים קצרצרים, המדברים מן "השוליים"; מדלגים בין סהרוריות למציאות עירונית-פרורית קשוחה ואפרורית; חיפוש אירוני ומודע לעצמו אחר משמעות, במציאות מקומית של נידחות, עבודות דחק ויאוש.

הנרי פטרוסקי: הספרים על מדף הספרים, הוצאת עם עובד, ספרית אפקים 2001, 244 עמ'  
 הנרי פטרוסקי - (מחבר תפיצים שימושיים) מגולל את תולדות מדף הספרים ושימושי; שיטות איסוף ואכסון ספרים לדורותיהם.

בריאן מגי: וידויו של פילוסוף, מאנגלית: רינה מרקס וויולה זולטי, הוצאת כנרת 2001, 573 עמ'  
 מסע ההכרות האישי של מחבר הפילוסופיה - מהשאלות שהעסיקו אותו בילדותו ועד להיותו לפילוסוף באוקספורד.

אריקה יונג: פאני, מאנגלית: יונתן פרידמן, זמורה ביתן 2001, 572 עמ'  
 "הסיפור האמיתי על הרפתקאותיה של פאני הקבאוט-ג'ונס". יונג משרטט דמות נשית חריגה על רקע תקופתה - אנגליה של המאה ה-18 - אשה תוססת, משעשעת.

אמלי נותומב: כחיל וכעודה, מצרפתית: אליזבט וייגל, הוצאת כנרת 2001, 150 עמ'  
 חווייתיה של עובדת זרה בתאגיד יפני, מסכת של השפלות המבטאת חוסר קומוניקציה מוחלט. בכל פעם שהגיבורה פועלת על פי יוזמה בנוסח מערבי ומנסה למצוא ביטוי לכישוריה, שבשלהם

נשכרה, היא ננופת ומורדת בדרגה.  
 קתרין הריסון: כיסא הקשירה, תרגמה מאנגלית והוסיפה הערות: אלינוער ברגר, עם עובד, ספריה לעם 2001, 376 עמ'  
 שנחאי, תחילת המאה ה-20 ומלחמת העולם הראשונה. בעיר של ניגודים אתניים וכלכליים נשורים קורותיהן של מי ואליס, אשה סינית נועזת ונערה מערבית סקרנית.

חגי דגן: מתחת לקו העונג, הוצאת הרגול 2001, 184 עמ'  
 ספר שני לחגי דגן. רומן משעשע וארוטי המתרחש בתל אביב - "עיר של אנשים שלא מפסיקים להצליח ולא גומרים לנצח". על גרשון ושמאי, על הנשים בחייהם: חווית, מעדן חלב וכרוב ניצנים.



אביב עקרוני: שכיב החלב, מבחר תרגומים משירת העולם, הוצאת בת קול 2001, 228 עמ'  
 תרגומי שירה של כ-80 משוררים מ-29 ארצות; המשך לספר התרגומים "גלקסיה"; תרגומים משל משוררים ממזרח וממערב, חלק ידועים וחלקם ידועים פחות.

דינה ורדי: שעז הדיאלוג, הוצאת הקיבוץ המאוחד, בית לוחמי הגטאות 2001, 206 עמ'  
 תיעוד מפגש בין פסיכולוגית ישראלית לקבוצת נזירות וכמרים קתוליים, במשך 4 ימים באישוויץ-בירקנאו.

חיה אסתר: אלוה מדבר בכשרי, הוצאת כרמל ירושלים 2001, 188 עמ'  
 שירים. "עכשיו נראה אותך תרהיב להכנס/עכשיו חרב פיפיות/ מי יעבור המאכלת/ אל נקמות אשה/ גן עדן/ תבלע אותך/ ולא נודע כי באת אל קרבי/ ולי לא יבולע" (עמ' 164). הספר מאויר בתצלומי עבודות של המחברת.

פטריק וויט: עין הסערה, מאנגלית: ג' אריין, הוצאת זמורה ביתן 2001, 652 עמ'  
 הרומן מתרחש סביב ערש מותה של אליזבת האנטר, שתודעתה נעה בין העבר - היזכרות בקורות חייה רבי התהפוכות - להווה, שבו מצויים אנשי משק ביתה, האחיות המטפלות בה, עורך דינה וילדיה.



יצחק כהן-אור: מות הסנונית, הוצאת עקד 2001, 47 עמ'  
 ספר רביעי. "חוצב מילים/ כורת/ קצב של נימים, גנב קולות// שומע, / מקשיב/ ליסטים של אהבות אוזלות/ עיניים רכות/ חיוך - / נעלם." (חוצב מילים, עמ' 32)

פאוולוס מאטיס: האמא של הכלב, מיוונית: אמיר צוקרמן, הוצאת כתר 2001, 221 עמ'  
 קורותיה האמיתיות וההויות של רראי, שחקנית תיאטרון שולית, משתלבים בקורות יוון במלחמת העולם השנייה ולאחריה.

אורציון כרתנא: אהבה לצמחי מרפסות, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2001, 62 עמ'  
 ספר שירים שמיני.

"מפת החלודה על גבי שנשכח בגשם. / תסיסת המרד בכהונות. / ארץ אחרת מתחת למחשבה / בשיפולי הראש העירום. / אצבע יחפה עושה הכנות. / כל הלילה בחצר, בעשב הפרא ליד הגדר, / עם הבובה שנפלטה, / ליד הצב שנעלם / מעבר לשריון. /..." (עמ' 40)

טל אזרד: גם כזה וגם כזה, הוצאת תמוז 2001, 64 עמ'  
 "לאחר שנהיית / אינך צריכה לעשות דבר. / אני עושה איתך / שיה מטפס על בית / לא גדול במיוחד, / הופך מלבן לירוק - / אינך צריכה לעשות דבר." (עמ' 58)

השיר הראשון

מה לך כי תפל ורר  
על צואר האביר  
ומה לך שהרואדה  
כי תגלי את סוד הדבור החוזר  
כשהבקר השיגך?

השיר השני

נשוב  
אל ספרי ההסטוריה  
והגיאוגרפיה והספורים התמימים  
ונמצא שלא השתנינו:  
הערבי  
מתרפק על חרוזיו  
על תסוס האציל  
על מבוכ הקצף.

השיר השלישי

אין המלים קניני  
להציל את מענני  
ולהשביע עיני נחת  
למרגלות נהר שעה  
המוביל אל נהר של דמע  
ולא אל נהר של חלב  
ולא אל מולדת  
ולא אל עסל  
ולא אל בסל  
איזה גן עדן הוא זה שאלהים מבטיחו?

השיר הרביעי

אל גבולות הגוף  
נועקה התאווה  
יוקדת בבשר הנערה:  
האביב מצפה לך נקבה  
היפה מצמאון הנאקות  
הממהרות אלי מעין-הבריות.

השיר החמישי

אין זה יאה כי נשכח  
למחרת היום  
להביט אל ערותנו  
המסתרת בעלי תאנה  
ביום הדין  
ביום פרעון החוב.  
אין זה יאה  
שצור תמשיך  
לבכות את צידון,  
ונבטיה  
מקוננת על גורל החרות.  
בוש והפלם:  
דוד!  
הדם נגר  
דם חי היה  
ואם תתחרט  
מי ירשם את צורת המקריות  
תבקשנה פסיק  
לסים את עדן העבד המולך?  
מי?

השיר השישי

כשאגיע לצהרי חיי  
יפגשוני ילדי העיר השחומים  
ועל כתפיהם חבלי דיגים  
גוררים צלב-הגחלת  
ונשרפים

השיר השביעי

ישמעאל  
"מדליק סיגריה הגזעים"  
הגבור הבעיתי והבולט הזה  
יודע כיצד לגרם לי  
לגלות את ההסטוריה  
בלי לחטא בראקציוניזם  
ובנאמנות לקולוניאליזם ולציונות.  
כשהמתיקו עמו סוד:  
שים מבטחה באלהים!  
היה ישמעאל צופה באפק הדולק

מקמט שפתיו בבוז  
כמי שאומר:

שקרת  
כאשר בראת  
אם כן מדוע תתחמק מאחריות  
אתה, היושב מעל לנצחיות?

השיר השמיני

אתה המתברגן!  
הלכת מאות שנים בדרךך אל נזירות המנזר  
וכאשר השיגך הזמן  
בטרם תסתים האגדה  
ותהיה האמת לדמיון,  
האם  
התחלת לעסק במשחק האהוב  
וזאטוטיך מדקלמים בסמטות המחנה:  
"רד אלינו אירון".

ועכשו אתה המתברגן  
מטוסף טס מעל המחנה  
הפנה גבה עכשו לנזירים  
וקפץ הוי אב קדוש  
על נזירות המנזר.

השיר התשיעי

מענין לדעת  
היכן הסתתרת כל הזמן הזה  
ואיזו יד כשופה  
משתה אותך מקרקעית הים?  
גופה  
שקשרוה בשתי משקלות ארגמן  
וצויה  
לשתות את הים.  
תמונה זו  
לא תמחה מהזכרון.

מתוך קובץ שירים גון ואת אשר יכתובו;  
דאר אל-שפק כבר קרע 1988

القربان - שני תרגומים

העקוד

הבה... צעד הנָה לְבַד, הנָה לְבַד. מסביבה הכהנים מחכים לְצו האל, הו הקרבן, עלה אם כן, אל מזבח האבן, הו קרבן הכפרות, הכפרות שלנו... ועלה חזק

ונאמין לחזון ונאמין בנשואים הגאונים בין הנשמה לגוף הקדוש. כל פרחי האדמה לא יספיקו לערשה. הוקל משקל האדמה, והתעגלה, ואז עפה כיונה בשמיה - הו זביחתנו המהדרת. השָרף כדי שתאיר אותנו, ופרוץ כוכב רחוק

לְה אהבתנו, ושירתנו הצרודה במדבר: הבא את המים מערפול הערפל, והער את המתים! כי בדמה התשובה, ולא הרגנו אותה... לא הרגנו נביא אלא כדי שנבחן את התקומה, בחן אותנו בהיולי המתכתי הזה. ותמות כדי שתדע כמה אזהבים אותה... כמה אזהבים: תמות כדי שתדע איך יפול לבך השופע, על תחנונינו, כתמרים ברוכים

גבוה וגבוה. אינה מאתנו לו ירדת ואמרת: "לי גוף שמענה אותי על עץ הצלב". ולו דברת... התעוררת, ונגלתה האמת שלנו. היה חלום אם כן, כדי שנחלום. אל תהיה אדם או עץ. והיה חידה קשה

לְה תמונת המובן. אל תשוב אל איברי גופה. והשאר את שמך בהד ככנוי לדבר מה. והיה איקונין הנבוכים ותפאורה לערים בלילה. והיה חלל ועד, נאה סבר באלו חסדים נכפור? מי יטהר אותנו וזולתה? ומי ישחרר וזולתה? וכבר נולדת במקומנו שם. מאור נולדת ומאש. והיינו אנו נגרים מכשרים ביצור הצלב, קח את צלבה ורחף מעל לרקיע

היה אות החבור הקלה בין אלילות השמים לבנינו. אולי ימטירו העננים העקרים מחלונות האות הגבוהה שלה. והיה אור הבשורה, וכתוב את החזון בפתח המערה, והראה לנו שביל המלך יחגוג אותה כל המוריק, מהעצים והאבנים, ומדברים ששוכח הפרפר על אם הזמן כשיר... ויחגוג אותה ויחגוג אותה כל מי שלא היה לו זכרון, ולא ירח בהיר

ונאמר: לא שגית, ולא שגינו. אם לא יפול גשם חפינו לו, והקרבנו את גופה פעם נוספת. מפני שאין זולתה קרבן, הו חביב האלוהים, הו בן הכלניות. כמה פעמים תחזור חי! הבה, צעד הנָה לְבַד, הו כנויני היחיד מעל תהום המשוררים הליריים. אנו החלולים הישנים על גבי הסוסים... מבקשים נאמנותה, היה נאמן אם כן לשושלת ולשליחות. היה נאמן לאגדות היפות, היה נאמן!

אל תשבר! אל תנצח. היה בין-לבין תלוי. אם נשברת שברת אותנו. ואם נצחת שברת אותנו; והרסת את היכלנו. אם כן, היה למת-חי, וחי-מת, כדי שימשיכו הכוהנים את מקצועם. והיה צל נעלם

ובאלו חסדים נכפור? והכוכבים בידיה. היה אותנו האחרונה. היה דברנו האחרון בריסי האלפבית. "עודנו חיים, ולו מתים". על דמה סמכנו הדרה אותנו, והאר למעננו את דמה הטהור!

והשאר לבדה גבוה. לא יגע הזמן הכבד בתחומה החיוני. עלה ככל יכלתה כי אתה החלל היפה שהקרבנו. היה רחוק ככל יכלתה כדי שנראה בהשראה את צלה ארגמן המפה. שלום עליה ביום הולדתה בארץ השלום, וביום מותה, וביום שתתעורר מחשכת המות חי!

איש לא התנצל לפצעה כלנו אמרנו לרומי: "לא היינו אתו". ומסרנו אותה לתלין. מחל את בגידתנו הקטנה, הו אחינו ליניקה. לא ידענו מה קורה. אם כן, היה סובלני ומרצה

מערבית: מוחמד חמוזה ע'נאים

## קרבת עולה

חיים גם אם מתים הננו". על דמה סמכנו  
נחה אותנו והאר לנו את דמה תוך!

איש לא התנצל על הפגיעה בה. כלנו אמרנו  
לרומי: "לא היינו עמו" והסגרנו לתלין.  
מחל נא על בוגדנותנו הנקלית הוי אחינו  
ליניקה. לא ידענו את אשר יקרה.  
היה אפוא נדיב ומפיס.

עוד נאמין בחזון נאמין בכלולות שאין משלם  
שבין הרוח והגוף המקדש. כל פרחי  
האדמה אין בהם די לכס כבודך  
קלה האדמה הסתוככה ועפה כיונה בשמיך  
הוי קרבנו היפה. עלה אפוא באש להאירנו  
להולד כוכב רחוק.  
הנשא מעלה מעלה. היטבת דבר מאתנו כשירדת  
ותאמר: "יש לי גוף המיסר אותי על קרשי  
הצלב". הרי אם תדבר... תקום ותתגלה אז  
אמתנו. היה על כן חלום אותו בחלום. אל נא תהא בשר ודם  
ואף לא עין. היה חידה מורדת.

היה נא חלית הקשר הסמויה בין אלוהי  
השמים לבינינו. העננים העקרים אפשר ימטירו  
מתוך פתחי ניבך הנעלה. היה אור הבשורה  
וכתב את החזון על פתח המערה. נחנו  
בדרך הישר.

הבה יחגוג בה כל המוריקי: עין  
ואבן ודברים אותם שוכח  
הפרפר מעל לפרענות הזמן בגדר שיר...  
יחגוג כל מי שאין ברשותו לא זכרון  
ולא ירח נגהות.

אל נא תובס! אל תנצח! היה נא בין  
לבין תלוי. הן אם תובס תביס אותנו ואף אם  
תנצח תביס אותנו ותהרוס את היכלנו. אם כן  
היה נא מת-חי וחי-מת. ימשיכו נא  
הכוחנים בעסוקם. היה אך רוח עלומה.

הותר נא לבהך רם ונשא. כבד הזמן הן לא  
יגע במרחבה רב החיות. עלה אל רום ככל שיהיה לאל ידך  
הרי הנף הטוב שבקדושינו. היה רחוק ככל שיהיה לאל ידך.  
כדי שנחזה בהתגלות בצלך שמפתו ארגמנית.  
עליה השלום ביום שבו נולדת בעיר השלום,  
וביום בו מת וביום בו תקום לתחיה מחשכת המות  
חי!

מערבית: לאה גלזמן

פורסם ב"אלכרמל" רמאללה, חורף 2001

חוש התקדם אתה לבדה אתה לבדה.  
סביבה הכהנים מיחלים לצו האל, עלה אפוא  
הוי הקרבן אל מזבח האבן, הוי כבש  
הפדיון-פדויתנו... ועלה איתן

אהבתנו נתונה לה ושירתנו הנחרת ב  
מדברי: הב לנו מים מתוך אפלת השרב.  
הער את המתים! התשובה הרינה בדמה, ואנו  
לא הרגנו... לא רצחנו נביא

אלא כדי להעמיד במבחן את תחית המתים, בחן אתה, אפוא, אותנו.  
באבק הפורח המתכתי ומות למען תדע  
עד כמה נאהבה... עד כמה נאהבה! מות למען נדע  
איך נשמט ארצה לבה המלא מעל תפלתנו,  
רענן ודואב

לה צורת המשמעות. אל נא תשוב אפוא  
אל אברי גופה. את שמך השאר בתוך ההד  
כתאר לדבר-מה. היה איקונין לנבוכים  
תפארת לערים בלילות. היה שהיד ועד,  
את קלסתרו נטש.

כאילו שלשה לאוים נכחש אפוא? מי יטהרנו  
זולתה? מי ישחררנו זולתה? הרי  
נולדת במקומנו שם. נולדת מן האור ומן  
האש. ואנו היה היינו נגרים מימנים  
ביצור צלבים. קח נא אם כן את צלבה והנשא לה  
מעל לכימה!

עוד עתידים אנו לומר: לא כשלת ואף אנו לא כשלנו. אם לא  
ירד מטר המתן נמתין לו ואת גופה נקריב  
שנית. הן אין קרבן זולתה הוי אהוב  
האלהים. הוי ילד הפלגיות. כמה פעמים עוד  
תשוב ואתה חי!

חוש התקדם אתה לבדה, הוי מטאפורתנו  
היחידה מעל לתהום המשוררים. אנו הנבוכים  
הנרדמים על גבות הסוסים... מבקשים ממה נאמנות.  
היה נא נאמן לשושלת ולשליחות. היה נאמן  
לאגדות היפות, היה נאמן!

ובאילו שלשה לאוים נכחש? הרי הכוכבים הם  
בידיה. היה נא סימננו האחרון. היה מצענו  
האחרון בשברי האלפבית "עודנו

\* קביצת כוכבים גדולה וצפופה במזל שור

## אָבו בְּשִׁיר וְכו'

אבו בְּשִׁיר רב עם בנו (לבטח יש סיבה לַמְרִיבָה  
אבל אין היא ידועה לי), וירה לעברו ברובה  
כדי להפחידו. הכדור חדר מבעד לחלון ביתי  
ונתקל בקיר, אחר נפל ארצה, ואני  
ראיתי בכך הצלה מחוויה רצחנית. הכדור  
יכול היה להרוג אותי אילו עמדתי ליד  
החלון.

נטלתי את הכדור והלכתי אל התחנה. אמרתי:  
זהו כדור שירה אבו בשיר מרובה ושכמעט  
הרג אותי. ענה השוטר: יש לך עדים? אמרתי: לא,  
זה היה בלילה, אבל כדור זה הוא עדות ממשית. ועוד  
יעידו החלון והקיר של ביתי. ענה שהוא זקוק לַעֲד חֵי.  
אמרתי: רצית שאביא לך את גופת בני בשתי ידי  
כדי שישמש עד חי. אמר: לא, מת  
אינו עד חי. אמרתי: אז מה? אמר: הכדור היה בקו  
ספיראלי, דבר שהוכח מצילומי המכשירים  
החדשים וכו'.  
השתוללתי מכעס וצעקתי: שטויות בריבוע. מיד זעק:  
תהיה שוטר. אמרתי: ומה בכך? הצטרפתי  
למשטרה ונשארתי בתחנה עד שיום אחד  
הגיע לתחנה איש ובידו כדור ואמר.

ופעם נכנסתי לביתי ומצאתי שם את האשה שאהבתי.  
כיצד נכנסת? שאלתי, איך השגת את המפתח? או  
יצאה דרך חור בדלת שלא שמתי לב לקיומו מעולם.  
וכשגבר הרוח, ניגשתי לסתום אותו ולא מצאתיו.

ופעם נכנסתי לביתי מַפְרָצָה של פצצה. השכנים חשבו  
שאני היא הפצצה. אמרתי להם: לא, ולא האמינו.  
נשבעתי, והם אמרו: אז מדוע לא נכנסת דרך הדלת?  
שתקתי כמי שאין בפיו מענה. כעבור דקות התפוצצה  
והם נמחו מעל פני האדמה.

נִכְנָסַת היתה ללבו ומלטפת את שרירי

והוא היה רועד רעדה עזה שרק העילפון  
עוצר אותה. אבל מי שאשה מלטפת  
את שרירי אינו מתעלף.

לא הייתי בטוח שזרועי מחוברת היטב אל כתפי;  
לפיכך הנחתי אותה על השולחן כשאני מברכו  
בלחיצת יד (וכמאמר הבריות: גרגר זהירות  
עדיף על סאת ריפוי).

לרוע המזל סבתא החליטה לבקר אצלי  
בעת ההיא. היא נכנסה ולא מצאה אותי (סבתא  
שומרת את כל מפתחות נכדיה, גברים כנשים) והיא  
ישבה וחיכתה, משחקת בזרועי בהנאה בולטת,  
עד שהאגודל נפרד מכף היד ודבק בידה.  
סבתא נבהלה וזרקה אותו דרך החלון  
וליוותה אותו ברקיקה.  
בעוד הוא נופל לרחוב הציפורן שלו  
היתה לעיץ, ומשני צדדיו צמחו כנפיים,  
והוא הסתלק במעוף הציפור ליעד בלתי ידוע.

פתחתי את דלת ביתי ונכנסתי כפי שאני רגיל  
להיכנס לביתי. מצאתי את האשה הנחשקת  
שראיתי על המדרכה לפני דקות.  
היא שרועה היתה על מושב,  
מושב שברגיל יושבים עליו, וכבר חלצה את נעליה.  
האמנתי למראה עיני, אלא שאירע שיבוש  
בשיווי המשקל שלי. הרגשתי שאני מזיע ושוב אינני  
מסוגל לעמוד על רגלי. ישבתי על החפץ הקרוב ביותר.  
היא לא המתינה שישוב אלי שיווי משקלי. נעלה  
את נעליה ויצאה בלי לסגור את הדלת  
ונעלמה. רצתי אחריה וביקשתי שתשוב  
מהיעלמותה, אבל היא סירבה. אמרתי לה:  
התכוונת למשהו? אמרה: את כוונתי  
אני שומרת לעצמי. והמפתח? שאלתי. היא הכחישה.

פעם עסקתי בציד עופות-ים. עבר עובר-אורח



ולא פניתי להביט. עבר צייד ולא פניתי להביט. חזרה אלי האשה ואמרה: אתה צד ולא מביט בים שלפניך? שתקתי רגע אבל חשבתי היטב ואמרתי לעצמי: אשיב לה תשובה שתיהפך לפתגם לדור ודור. ומיד עניתי: אני מביט בים שמאחורי. חייכתי חיוך של אנשי-שם. חייכה והמשיכה ללכת. לא פניתי להביט.

ידיד אחד תיאר אותי באופן שנטע בי הרגשה שאני מעורטל בחבורה של בנות-תשחורת אנינות-טעם. מאותו יום התחיל ידידי זה להשתנות עד שהיה למראָה. קניתי את המראָה ותליתי אותה באמבטיה. הוא הוסיף להשתנות עד שהיה לתינוקת. הולדתי את התינוקת הזאת מבטן אמה בטרם תחלוף ההזדמנות.

מראָה: לוח זכוכית מצופה מאחור. כשאתה עומד מולה אתה רואה את דמותך נשקפת. תכונות אינן נשקפות דרכה להוציא כאלה הבולטות בגירסה המקורית.

הפנים אצל האדם: צד בראש ובו שתי עיניים שכל אחת מהן שקועה בארובתה. הוציא את עיניו מארובותיהן ושם אותן בארנקו. ובשובו הביתה גילה שאיבד את הארנק. לא נבהל. קנה ארנק חדש והעביר לתוכו את מלוא תכולת הארנק הישן. אחר, החזיר את הראשון למצבו האובד.

פעם שם את עינו הימנית על כתף ימין ואת השמאלית על כתף שמאל. עבר את העיר רחוב אחר רחוב. עיניו שעל כתפיו חגו לכל העברים כציפור. פעם הניח עין על קצה אפו ונרדם, ופעם שם עין בחלל האוזן הימנית ועין בשמאלית.

פעם שם עין על קצה האצבע ופעם עין בכיס הימני ועין בשמאלי. פעם שם את שתי העיניים בכיס אחד, ולפני שהלך לישון הסיר את מכנסיו הניחם על כיסא, אחר הטיל את עצמו

על הכיסא והעיניים נמעכו. ופעם עזב את העיניים בבית ויצא מבלעדיהן. בשובו מצא אותן בתוך שקית ניילון ליד צנצנות תכשירי הדברה. כששאל מדוע נענה שזה המקום הטוב ביותר לשמור אותן מפגיעת התולעים.

פעם עבר באחד הרחובות בלילה. ראה חלון מואר. שלף עין מארובתה והשליך אותה לעבר החלון. היא נכנסה פנימה וחזרה כמו היתה כדור המושלך אל קיר. ופעם, לאחר שעניו הורגלו לצאת מארובותיהן נתן את עיניו שי לאמו היא החביאה אותן בשקית של קמח לבן ודק.

מכונית שלא יכלה להתקדם ברחוב עלתה על המדרכה ועלתה עליו באנושיות כדרכם של בני אנוש. וכדי להפגין את אנושיותה ולטהר את עצמה מאשמת חוסר נשמה היא אחזה בזרועה של נערה והלכה איתה שלובות זרוע. כתום תשעה חודשים ילדה הנערה נער שאהב את המכונית. היא קנתה אותה עבורו.

אמר לאמו: אסרס אותך. היא צחקה ואמרה שאין הדבר אפשרי. הנער הרהר וקרא: לא אכפת לי. נשא פרח על כתפו וחזר הביתה. אמרה אמו: מה זה סחבת את הפרח כאילו היה זרדי הסקה. ואביו אמר: תן לפרח להזין את דבורות השדה.

רשיד אלדעיף - מספר ומשורר לבנוני (נולד ב-1945). בן העיר זגרתא שבצפון לבנון. השיר המובא כאן מופיע בקובץ שיריו: **איזה שלג יורד בשלום** (1993).

שירתו של רשיד אלדעיף מתאפיינת בגישה ניסויית ומערבת יסודות של פרוזה עם יסודות שיריים מובהקים (לפיכך התרגום מובא כאן בלי ניקוד).

# איתמר ולאה - אהבת עולם, פולמוס עם בן יהודה



ועומר בספרה מרככת אותם קלות על מנת שלא להכתים את שתי הדמויות המיתולוגיות. סוף דבר נישאה לאה לאיתמר, הוחרמה ונושלה מכל נכסיה עד עולם. אפילו אחיה ושאר משפחתה לא הושיטו לה יד סועדת במצוקתם. כל חייה חיה בעוני כנסיכה שגלתה, לימדה ידיה לכבס ולמרק, ועטתה על דירותיה השכורות רוב חן. אבל דרכו של האושר לא להאריך ימים. איתמר בן ה-61 הלך לעולמו והותיר אחריו צעירה כבת 40 שלא נישאה עוד. בת 88 הלכה בעקבותיו בחוסר כל, אחרי 38 שנות ערירות. יופי של אהבה שנצרפה בכור העוני.

כשלמדנו תנ"ך בהתפעמות, לא היינו מודעים לעובדה שספר הספרים מונה כ-6000 מילים חצובות ונרדפות, ומעולם לא חשנו שהבעתנו נחנקת בכמה אלפי מילים בלבד. בכל שרצינו להביע, לא חשנו



חסרים. עם היתוספות הספרים החיצוניים ואחרים המשנה, הגמרה והשו"ת, ופסקי הלכה נוספים וקבלה ושירה עברית דתית וחילוניות מימי הביניים, התעשרה השפה ואימצה אל לבה מילים זרות, שעם השנים נעשו עבריות לכל דבר. "ממה נפשך" ו"מאיך גיסא" למשל, נכנסו למחזור הדם העברי מהארמית. פרצוף, בולמוס (בולימיה), איצטומכא (stomach) כקבה נספחו ללשון לאחר פלישת היוונית לעברית. בענייני אדמיניסטרציה ואמרכלות סייעו לנו המילים העתיקות מן הפרסית והאשורית, תרבויות שהצטיינו כבר אז במנגנונים מוניציפליים, ועם קום המדינה העשירו אותנו במושגים ביורוקרטיים כמו ארנונה וארכיב. ומן הרומית ידענו להטמיע כל שנדרש לצרכינו במוסדות חברתיים וממלכתיים ("קונסול", "הומו", במשמעות אדם ו"פאשיזם"). אחרי כל הסיפוחים והגיורים הגענו נניח לכמה רבבות מילים מקסימום; בעוד שהאנגלית כשפה היה ובלתי קבאית סיפחה אליה מילים זרות מכל השפות שאיתן באה במגע, לכן מדברים אצלם על עושר לשוני שאין דומה לו, למעלה מ-100,000, כולל פיג'אמליש ואנגלית אפרו-אמריקנית.

קודים בין איש לאהובתו. שמו של אליעזר בן יהודה כבר נישא על שפתי כל באירופה כמחדש השפה העברית, ובירושלים הישנה והנחשלת רואים בו מהרס ישראל ומחלל שפת הקודש. חמדה, אחות אשתו הראשונה קצרת הימים, עלתה ירושלימה וגידלה את אחיינה עם ילדיה שלה, ויותר מכל סככה על שלוות בעלה הגאון. כאשה מן העולם הגדול היתה ערה לעניינים של אסתטיקה. את ביתה צבעה בססגוניות, יצאה מהודרת בלבושה, ופרסמה בקביעות טור "אופנה", שכן יהודה המציא במקום "מודה". בטורה היא מתארת את ירושלים כבירת האופנה העולמית עם נעליים מפריז, כובעי שמש מוינה וארנקים מאיטליה. אין עדיין תוצרת הארץ. החייאת השפה נתקבלה כתופעה חד פעמית שאין לה אח ורע. דוברי הקלטית והגילית ראו בה אירוע מעורר התפעמות, וניסו לחקות את פלא ההתחדשות, בלא הצלחה. עניין היגוי האותיות הגרונות שמעמקי החך מתחת לענבל, יחד עם הרי' הלשוניות המתגלגלת, התקבלו כהיגוי הנורמטיבי, הקדום, כדרך שאהרן אמיר האשכנזי סיגל לו עד עצם היום הזה. קריאת החדשות בפי דרורה בן אבי, אחות איתמר, ובעלה משה חובב הדרמטי, היו חגיגה לאוון. למרבה הפלא לא שרדה בפי חובב הבן ההבחנה בין א', ה' וע' כמצוות סבו.

ואם נשוב למשפחת בן יהודה, נמצא כי "המשוגע לשפה העברית" לפי ירון לונדון (עוד משוגע לעברית, שנותן לה כבוד של גבירה ולא נכנע לשטפי הרפש המאיימים על אצילותה. ישמור האל אותו) הקריב את משפחתו ועוד יותר את ילדיו. לחמדה הם קראו אמא בפתח על משקל אבא וסבא (אמא נשמר לאמם הביולוגית). בביתם ליהגו בעברית בלבד, מה שמנע מהם לשחק עם ילדי הסביבה, שגלגלו לשונם בצרפתית, לאדינו וערבית, ולגלגו על כוהני העברית החדשה שבאו לירושלים, והם הולכים בגילוי ראש. 1908. התורכים שולטים בירושלים מאות שנים. היהודים העשירים ענתבי ודומא מורחים להם את החמאה, ומפתחים צורות שיחוד וחנופה, כדי לטשטש את מהדליהם כשליטים ולשרת אותם כמשת"פים. רוב התושבים היו ערבים, ורק עשר רבבות יהודים ותיקים וסתגלנים שמרו על איוון נוח. לא חשמל, לא צנרת מים וביוב. אצל האבושדידים יש אמנם אמבטיה, שהמשרתים דולים את מימיה מן הבאר, ומרתיחים אותם בשביל הגברת הצעירה. המכוננית הראשונה שהפגיזה את העיר בנשיפותיה היתה זו של ענתבי, הוא המחור שהאבושדידים הועידו ללאה בתם. אבל איתמר ריסס אותה במכתבי אהבה חושניים וארוטיים להדהים,

דבורה עומר: אהבת איתמר, הוצאת עם עובד 204 עמ'

כשמקסים גורקי נשאל על ידי סופר צעיר, איך כתבים סיפורים לבני הנעורים, השיב בעל **האוניברסיטאות שלי**, שכותבים בדיוק כמו למבוגרים, רק יותר טוב.

דבורה עומר מפרסמת בהוצאה למבוגרים ספר שאינו מופנה לגיל הנעורים דווקא והוא עשוי להנות ולהעשיר את הקורא הבוגר. אהבת לאה ואיתמר מרחפת על הארץ וואת כבר כמאה שנים, משהו כמו דפנים וכלואה, פירמוס ותיסבי. אבל אהבה זו היא כמדומה האחת שהתייצבה כנגד כל המחסומים, מימשה את נצחיותה, תוך שהיא בזה לכל היתרונות החברתיים והכלכליים שהיו מוענקים לה, אילו רק ויתרה לאה אבושדיד על האשכנזי העני והנחות איתמר, שזה מקרוב בא. גם הקורא המבוגר והציני נהנה לקרוא על אהבת עולם, שלא נשחקה בשגרה ובקשיי החיים, כשתוך כדי כך הוא מתוודע באגב לתחומים ההיסטוריים והסוציולוגיים של התקופה. וכבנוס הוא גם לומד על התהוות העברית החדשה, שהיום גיל חובב הנכד משתמש בה בשווקים, מבלי להיות מודע כלל למה שהתרחש בלשון הקודש במשך מאת השנים.

1907 בירושלים. איתמר בן אבי, גבר נאה ומחוויר, שב מפריז ומברלין אחרי שנות השתלמות, חוזר ונוצר בילדה שאהב, לאה אבושדיד, שהיתה כבר לתלמידת גימנסיה. המחברת דבורה עומר, מתעלמת מגילה המדויק של לאה, לבל יואשם חלילה איתמר בן ה-28, החומד קטינה עם עיני זיתים משוחות בשמן-תורק, בפדופיליה, ברוח הימים האלה. סיפור ילדותו ונעוריו של בן ציון בן יהודה כבר ראה אור **הבכור לבית אבי** שכתבה עומר, סופרת הנעורים הנערצת, ורומן חותם זה משלים את המעגל.

כיוון שהיה הראשון לבית בן יהודה, שנולד בארץ, נקרא בן ציון. לאחר פטירתה של אמו, המיר הילד את שמו לאיתמר - להנצחת את אהבת אמו לעצי התמר אשר בארץ. בן אבי על שתי הוראותיו, אלו ראשי התיבות לאליעזר בן יהודה, מהפכן השפה העברית.

משפחת אבושדיד, ס"ט אמידים, ומוותיקי הארץ (כמו ה-wasps באמריקה) התנשאו על האשכנזים, המזרח אירופים, שזה מקרוב באו, והם אבינוים. כדי להתפרנס מייסד הצעיר המלומד יומון בשם "האור", ובשל חסרון כיס הוא משמש בעיתון בכל התפקידים. מתרגם פרקים יומיים מהרומנים של הצרפתי הפופולרי ז'ול וורן; את חדשות העולם הוא נוטל מעיתונים זרים; ומחדש מדור מודעות של "דרושים" המתפרסמים - כמה נחמד - על פי

הנה מילה עתיקה מיותרת, שכנול אפטר להשליכה בצדי הדרך. אבל מנדלי, לשונאי ספרות ולא לשונאי אקדמיה מיושב-אוזן, שמע שהיהודיות קונות בשוק בולבעס ומוחתות מהם פירה, אמר החכם בלבו, הצליל היידי יישמר, והבולבוס העתיק יקבל משמעות עדכנית.

"בולבוסין" קצר יותר מ"תפוחי אדמה" וגם הרבה יותר נוח להטיה. במקום: אלה תפוחי האדמה שלנו, אפשר בפשטות, בולבוסינו. שהרי גם הטיות השם הן מיתרונותיה המובהקים של העברית החסכנית, או במה שמיש תפוח האדמה על הבולבוסין? הקונצפציה של מנדלי אמרה עדכון השפה העתיקה. חבל להשליך מילים, שהוראתן נשכחה, לפח האשפה ההיסטורי. מן הראוי להעשיר את משמעותן ולהשתמש בהן במשמעותן החדשה. כאב הלב הכי גדול שלי מקורו באובדן המילים המקוריות, ומאז שהבערות בכלל חוגגת, מתוך עשר מילים עבריות רק שתיים הן עבריות מקור, ושאר ה-8 הן המצאות בנות הרגע, או יצירות האקדמיה או שיבושים שנכנעו להם. כלום לא מוטב להעניק למילה העתיקה תוספת משמעות קרובה, כדי שתהיה שמישה גם עכשיו במקום כל מיני תרגילים וירטואליים. כשהחליט בן יהודה להחזיר אל לשון התנ"ך את המילה מברשת, יצאה לו מילה נוחה

← המשך בעמ' 43 ←

אין אנחנו עם החרדים, ישמור האל. אנו ביקשנו חרף שובלי הקדושה, שתהיה לנו שפה לאומית חיה אחת. אבל היו באותם זמנים שתי קונצפציות שונות, זו של מנדלי מוכר ספרים מאודיסא וזו של בן יהודה. וצר שמנדלי לא ניצה, שהרי אני דלוקה על הלשון-קודש וכל שובליה - מודה באשמה - ואינני אוהבת את הריחות הפרמצבטיים המעולים מבית היוצר של האקדמיה, מהן נקלטות, ומהן לא נקלטות. עדיפים עלי הביטויים שנוסקים מלמטה, מן הרחוב ומן השוק, מן התינוקות, שיש בהן תמיד איוו מטאפורה או שיבוש משעשע, והוא משיב על צורך חי של שיח היומיום. ראה להטוטיה של גפי אמיר "לבושה דגמ"ח" (מכנסיים עם כיסים מכל עבר), או בני הזאטוט שאמר "המגנט גונט" על משקל "המשפך שופך", ובכל זאת ואף על פי כן, אל תמנע עצמך מלשוננו של חיים סבתו שכולה אבני חושן ומרגליות. מנדלי מו"ס כתב בזמנו את העברית המושלמת. לא התנ"כית של תקופת ההשכלה, ולא המעוטרת והמעוגגגת של גדול סופרינו, שאינו ניתן לחיקוי. הוא התבסס על שפת המשנה, וכשנצטרך לביטוי חדש לא הודרו לפברק אותו. ואף הוא היה חילוני כידוע, ועוד איוו. דוגמה אחת תספיק: תפוחי האדמה הגיעו מהיבשת החדשה לאירופה. במקורותינו מופיעה המילה "בולבוסין" כפרי או ירק בעל צורה מעוגלת שאין יודע מהו.

ובכל זאת עם כל חידושי ההכרחיים של אב"י נצור בלבי עליו משהו מן הכעס. האיש אכן הכיר יותר מכל את הקשיים שבשימוש העברית במציאות היומיום. מה עושים עם האוטומוביל הראשון, עם האור האלקטרי המאיר את העולם המערבי? "חשמל" יופי של פתרון ישר מספר יחזקאל; גם מכונית מ"מכון שבתו" זו הברקה עם כל ההטיות של שורשיהן המשולשים, המרובעים ואפילו המחומשים שהם מיצירי זמננו. "טלגרפ" למשל. עד כאן טוב ויפה, בדרך זו הפיח האיש נשמה במילים המתות ובעצמות היבשות.

יתר על כן, בן יהודה חילוני לא יותר ממני, אבל שנינו יודעים שזו היתה השפה שבה "בחר" אלוהים לדבר עם האדם. שעד היום בשפות המערב אומרים "אדם" ושכחו אפילו שמקורו באדמה, וכך "חווה" כאם כל חי, ו"עדן" ו"שטן" ו"הללויה". וכשחוזרים מזמרים "אמן" תוך כדי מחולות לפני הטוטם, הם אומרים מילה עברית בעלת שורש ותצורה, שאת פירושה המדויק אינם יודעים. ומאידך, תעריף (משקל עברי וערבי) ואלכוהול (כוהל בתוספת ה' הידיעה הערבית) שהן ערביות בעליל, מצאו אצלנו בית חם.

הילכך, ידען גדול בעברית, בהטיותיה ושורשיה היה בן אליעזר, אבל קודם של נעליד, אחר כך טבול במקווה, כי בשפת האל והשכט היהודי אתה מעז להתערב. ומה שעוללת היתה פבריקציה של חידושי מילים, לא מווות ולא השראה אלא שורשים בני שלושה עד חמישה עיצורים, מתובנתים לפי התצורות והתבניות והבניינים הלוגיים שיש לשפה השמית הזאת, שהמבנה השורשי שלה הוא אחד הפלאים של כלל השפות השמיות, פלא הגובל בגניוס חד פעמי. גם על חידושי האקדמיה אינני ששה, אלא אם כן מצליח אהרן אמיר למצוא איוו הברקה שתוכל להחליק לתוכנו במקום המילה הזרה, מבלי לחוש בפה חומר כימיקלי. כמו שהציע למשל להמיר את המונח הבנקאי on call ב"פידיום" (פדיון יומי). עדיף שמילים יעלו משדרות העם, שיש לו חושי הבעה בריאים אינטואיטיביים וקליטיים. לזופז ולשלטט, שני פעלים מרובעים רוויי חיוניות, עד שקשה להחליט על איוו מהם נצטוונו ממבצר האקדמיה, ואיוו הכתיב הרחוב. את שניהם אימצנו לנו.

כאן גם המקום שלא להתעלם ממלחמת התרבות שמילון בן יהודה עורר בקרב החרדים. הללו נתקפו בעתה, העברית שפה לתפילה, כך היתה מעולם, וכך תהיה לעולם. עניינים של חול ועסקים וקניות יש לדבר בלשון עם הארץ. במינוח אקדמי קוראים לזה דיגלוסיא, תמיד היינו עם של שתי שפות מקבילות, מה ששימר את העברית עד עצם היום הזה. ואילו בימינו, אנו גם עבדי השפה האחת (איך מדברים שרון ואהוד ברק אנגלית, נעבעך) ואנו גם מסרסים אותה, עד שבועוד חמישים שנה ייאלצו לתרגם את התנ"ך לעברית, כמו שהבריטים נאלצו לתרגם את צ'וסר לאנגלית, כדי שדוברי זמננו יבינו את המשורר שלהם.

רוני סומק חצי

החצי  
אנדזיי שוֹבָה  
מפולנית: רפי וייכרט

יצחק

אוֹלֵי אַתָּה מִנְחֵשׁ אֶת הָאֵשׁ  
אוֹלֵי אַתָּה מִנְחֵשׁ אֶת הָאֵשׁ וְלֹא אֶת יַד אֱלֹהִים  
אוֹלֵי אַתָּה מִנְחֵשׁ אֶת הָאֲחֵת וְאֶת הָאֲחֵרֶת  
אֶךְ בְּנֵדָאִי  
אֵינְךָ מִנְחֵשׁ דְּבָר  
בְּשָׁעָה  
שְׁאֲנוּ אוֹחֲזִים יָדִים  
וְהוֹלְכִים לְאֹכֵל גְּלִיָּדָה  
לְחֹד

עמיחי כתב שהגיבור האמיתי של העקדה הוא האיל, אמיר גלבע דיבר בשם האב וצעק "זה אני הנשחט, בני, / וכבר דמי על העלים" ואנדזיי שובה יודע שיצחק יכול לנחש אש, את האחת ואת האחרת ולוקח אותה לאכול גלידה. במקרה הזה אפשר לעשות וריאציה על שורה של דליה רביקוביץ ולשלוח לו את ההודעה הבאה: הוא רוצה וניל, הרבה וניל, תן לו וניל.

# לא רק אסופת "זכרונות"

אריאל רטהאוז: ספר הזכרונות, שירים  
בהוצאת כרמל ירושלים, תשס"א 2001,  
62 עמ'

אינני יודע אם בכל מקרה טוב מראה-עיניים מהלוך נפש (או להיפך) אבל ראשית צדה אותי בספר היפה הזה, שהוא ספר שירה ראשון למחברו, האסטיקה שבצורתו החיצונית, העטיפה המעוצבת בדרגה גבוהה של שימת-לב, מעשה ידיה של יעל בר-דיין, שהיא, כנראה, מעצבת הבית של הוצאת 'כרמל ירושלים'.

ושנית, דברי ההקדמה של המשורר, תחת הכותרת: "ספר שירה טעון הקדמה בפרוזה"; ובהקדמה זו הוא מדבר על הזכירה, היא ה"מנמוזינה", בצטטו את הסיודוס שכתב כי המוזות הן בנותיה, ו"אולי התכוון לומר שהדברים שראוי לזכרם דורשים הנצחה מפי משוררים; ומכאן שהצורך לזכור קודם לשירה, ושהשירה היא אמצעי למימוש הזיכרון". והייתי אני הקטן מוסיף לכך, שהשירה היא, לעיתים, אמצעי כדי לזכור את השיכחה.

ספרו של רטהאוז הוא ספר על הזיכרון, דומה, שבזיכרון, חשובות, כמעט הכרחיות הן - "המילים שרשמתי בלורד סגול", אלו שנתחבו לפחית של קולה ריקה שנזרקה לים, אל הגלים, שם היא תצוף ותיסחף, אך המילים יבכו "כעכברים בבטן אניה נטרפת / אבל לא ינטשו". האם באים כמה מן הזכרונות, כדי שמה שהיה - יהיה ולא יסוף ולא ינטש, כפי שנכתב באחד השירים הראשונים בספר - 'ש'לג ירושלמי': "ויש מי שמהמר / על כל חייו, ושוקל אם יישאר או ינטוש",

## מקצבים של סרט אפל

ליאור עיזו: סיפור מתוך לנערה  
שאהבתי, הוצאת הקיבוץ המאוחד -  
ספרי סימן קריאה, סדרת 'הכבשה  
השחורה' 2001, 124 עמ'

מה שמרתק ביותר בקובץ הסיפורים הקצרים, בספר הקטן הזה (124 עמודים בסך הכול) הוא מה שרחוק, בדרך כלל, מכתובת פרוזה: המקצב שבסיפורים אלה. אטי או מהיר, במקום פתוח או במקום סגור - תמיד הוא מדויק, כשהכלים העומדים לרשות המחבר הם העמידה על פרטים ומעין 'סינקופות' מוסיקליות, שהוא באופן טבעי, כרגיש לשפת הדיבור, משתמש בהן. מקצב מדויק. וחכם. ופעמים שהוא מרגיז, כמו בצמד המילים השכיח בספר, החוזר על עצמו לא פעם כהתרסה מהירה, או כפניית-חיבה, או השד-יודע-לשם-מה: "בן-זונה!".

שהרי הזיכרון הוא גם מראה ילדות כמו 'עץ מקצפת וסוכר' שילדים עדיין ממשכים לזמר, והוא כנראה מראה חוזר ומשמעותי כחלום, או כחלום בהקיץ, שיכול לגזו, לפרוח - ואיננו.

או, אולי, הזיכרון יכול להתקיים כאשר אומרים אותו בהקפדה, באמת המשוררית, במילוליות פשוטה: "וביתי עפיון קל / ואני קורא לו / בשבעים אָקצנטים זרים".

ואגב, שיר זה, ממנו לקוחה המובאה הקצרצרה,



אריאל רטהאוז  
ס פ ר ה ז כ ר ו נ ו ת

מדבר על הארץ בה נולד המשורר (איטליה) שהיא "כספינה ארוכת-עוגן".

שיר יפהפה, שברוחו הזכיר לי כמה רגעים קסומים וחד-פעמיים בשיריה של אסתר ראב, למשל. בכתבה על חיפה היא מדברת על 'אגניות שנדבקו לשמן המפרץ', ואילו רטהאוז בשירו הזה 'אי הטל' כותב בפשטות יפה: "הארץ בה נולדתי שרועה / כסירה עצלה במי המוח".

שירים לא מעטים המצויים ב"ספר הזכרונות" הזה מתייחסים למקומות, לגופים, למשפחה ולמשפחות, כמו השיר הנוגע, המרטיט, 'מתי המשפחה', בו פונה המשורר "אל המתים המצויים במסגרות סגולות / על השידות, על מדפי ספרים" וכו', פניה שיש בה "הסגרה" היסטורית ואולי מעט "פולקלוריסטית": "לו רק אמרתם מלה, אתה

סבי המסתורי שרק עכשיו הגעת במסגרת שחורה אל קיר חדר, סהרורי וועף ונבהל, נכנע לצלף או למוות, ואתם חבורת גליצאים חביבים סוחרי ביצים

שחגגתם את יום הצילום ביום השבת ואת, סבתא ורשאית שהחרורת ועצובת עיניים כברונית סיציליאנית..."

גם בשיר אחר ('בואו לטייל בירושלים') יש יותר זכירה ורצון לזכור מאשר רצון לתאר נופים רבי אימאזיים. ההקשרים לא מעטים, ודרכם "ברחוב יפו פינת קינג ג'ורג', בהתחלף האור ברמזורים / המון נחפו חוצה / נהר בלתי נראה על סכך של גשרים בלתי-נראים / ואני חוצה", כך חושב-נוכר הכותב על בארות סתומות שבעיר, על המים שנסוגו מבריכת השולטן, ובלבו הוא שואל: מהו נהר? ולפני כן הוא מקשה: "איך תיתכן עיר בלי נהר? / וירושלים היא עיר בלא נהר / בלי טֶרְסֶטוֹרָה..." וזוהי החזרה לעיר ילדותו.

שירים לא מעטים כדאי לזכור בספר הזה, שירי אהבה ושיר הקרוי 'מסה לא עיונית בשני פרקים' ושיר בשם 'שם הנפש' אך ברצוני לסיים בשיר מקסים וחזק הנקרא 'נאמנות': "בגן החיות התנכ"י / הנער הצנום שחום-העור / שאל איפה חיה של ערבי / בו לטווס ולמלך החיות / שאל איפה גמל איפה חמור".

שאל, ולבטח נזכר.

הנזכר לעיל: הוא מסופר על-ידי גבר מאוהב, שמושאו הוא דני. דני היודע לספר שכאשר מונה זילברשטיין, שחקנית קולנוע ישראלית שמתה ממנת-יתר של סמים, הלכה לעולמה, היה הוא בן שלוש, וכאילו נשמתה התגלגלה בנשמתו. עתה הוא מונה, עתה הוא עצמו הכוכבת של "מציצים". את חבריו, וביניהם באדר הערבי, הוא פוגש בגן החשמל, מקום ויעודם של זונות ממין זכר, ואולי לא דווקא זונות. באדר הוא משתף פעולה עם השב"כ, ומאידך דמות יראה למדי, ובכלל, כאן אין הפרדה בין ערבי, יהודי, או זן שולי אחר. דמות כואבת ומשעשעת אחרת בסיפור היא "חלומית", "גבר בן ארבעים, שמן, עם פיאה על הראש" - דמות קומית אולי, אך מה מסתתר מתחת למסיכות האיפור הללו, קומיות וטרגיות כאחד, שעוזו מציג אותן על נפתוליהן ולשונן.

סיפור זה הוא מן החזקים בקובץ - ובמעברים אחדים שבו נזכרת הן **במדונה של הפרחים** של ז'אן ז'נה (מדובר בנרטיב - לא במהות האידיאית שמציג

הסיפור "הוא חזר הביתה", סיפור ריאליסטי או חלומי (יכול להיות) בו חוזר גבר לביתו ומגלה (על כורחו?) את האשה (אשתו) בוגדת בו, כותב במעין מקצבים אטיים של סרט אפל, ההולכים ומגלים, בזה אחר זה, פרטי-עשיה, או פרטי-דירה, או פרטי השתקפויות: "הוא כיבה את מנוע הרכב", "הוא לקח את תיק העור", "הוא נשם נשימה עמוקה", "הוא ראה אור דולק", "הוא לחץ על כפתור המעלית" - והקורא נכבש למקצב האטי וכמו מבקש להגיע לפתרון, שאין המחבר פותר אותו לחלוטין, רק המתח נשאר.

זאת, כשם שבסיפור אחר "פגישה עם השטן", שבכללותו הוא סיפור נוגה למדי על חייהם של צעירים ורוקים, מעשני סמים, הומוסקסואלים, בשוליים התל-אביביים, עשוי במעין זיגוגים של עליה ואתנחתא וכו'. אך אולי לא זה העיקר, כי דומה שכמעט כל הדמויות (הנלוות) והגיבורים (האמיתיים כל-כך) הן דמויות שאינן במרכז החיים, החיים הזורמים, הבורגניים, העשירים, כמו בסיפור



## געגועים למולדת

עמי אלעד-בוסקילה (עריכה ותרגום):  
**החדרים האחרים, שלוש נובלות פלסטיניות, הוצאת הד ארצי, סדרת גשרים 2001, 251 עמ'**

הספרות הערבית בכלל והספרות הפלסטינית בפרט כמעט שאינן מוכרות לקהל הרחב, ורק בזכות כמה "משוגעים לדבר" נחשפות אט אט יצירותיהם של שכנינו, הן בספרות והן בשירה. פרופ' שרון סומך, נעים ערידי עמי אלעד-בוסקילה הם מהמובילים בחשיפה זאת.

היצירות הפלסטיניות היותר מוכרות לציבור הן **האופטימיסט של אמיל חביבי** (הוצאת מפרש, 1984) שאף הומחו, יצירתו של אבו איאד **ללא מולדת** (מפרש, 1983) שחשף לראשונה את ימי ילדותו וגירושו מיפו עירו; יצירתו של נעים ערידי **חורתי אל הכפר**, (עם עובד, 1986) שאף תרגם יצירות פלסטיניות אחרות; (ערך גם את ספר השירה **חיילים של מים**, הוצאת מעריב, 1988), וספרו האחרון של מחמוד דרוויש **למה עוזבת את הטוס לבדו** (אנדלוס, 2000), שעורר מחדש ויכוח נוקב על דמותו ושירתו של דרוויש וחדירתה למערכת החינוך והתודעה הישראלית.

ע'סאן כנפאני, שהנובלה שלו "השיבה לחיפה", מופיעה בספר זה, הוא מהסופרים, המחזאים וההוגים החשובים ביותר (נהרג ב-1972 בפעולה ישראלית); הוא מתמקד לרוב בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ותוצאותיו הטרגיות לשני העמים. יחד עם זאת, כנפאני הרבה לחקור את הספרות הערבית בכללותה וכך היווה חלק מקורפוס הספרות הערבית המודרנית, עמה נמנים יוצרים כנגייב מחפוז, פתחי ע'אנס, עבד אל חכים קאסם, מחמוד דרוויש ואחרים. "השיבה לחיפה" ("עאידי אלא חיפה") נכתב בשנת 1969, שנתיים לאחר מלחמת ששת הימים ו"פתיחת" שערי המולדת הישנה. אמנם זהו הלז של הנובלה, ספק סיפור אמיתי ספק קפקאי-סוריאליסטי. סעיד (אבו ח'אלד) ואשתו ספיה עורכים מסע בעקבות הזמן האבוד, מביתם החדש ברמאללה, לביתם הישן בחליפה שבחיפה התחתית. מסע בעקבות החלומות, הזכרונות והציפיות, אך גם מסע בעקבות בנם ח'לדון, שנעזב בעת המלחמה.

במהלך הדברים, נחשפים מאורעות המלחמה, כפי שראו אותם הנכבשים, הן ב-1948 הן ב-1967.

הנסיעה הסהרורית היא ספק תקווה ספק יאוש: "מעולם לא תיארתי לעצמי שאראה אותה [חיפה] פעם נוספת."

"את לא רואה אותה, הם מראים לך אותה" (עמ' 94).

פתיחת הגבולות לאחר המלחמה נתפסת אצל סעיד כפטרוניות, כאדנות שלטונית וכלכלית: "בבקשה, בואו ראו כמה אנחנו טובים מכם ומתקדמים מכם. עליכם להסכים להיות לנו למשרתים, להעריץ אותנו..." (עמ' 95).

נימה זו מלווה אותנו למעשה מראשית תולדות הציונות. כבר ביצירתו של הרצל **אלטנוילנד**, מתואר

ז'נה), והן, להבדיל אלפי הבדלות בספרון שהופיע בארץ לפני שנים רבות, בשנות ה-60, והוא כבר נשכח בינתיים, זה ספרה של רינה ש.ר.ב. **הדווקאים**, שהפתיע אז בעזותו, בפריצה מן השוליים אל איזה קונצנוס ספרותי ארצישראלי-ריאליסטי-לאומי. אני זוכר היטב שקשה היה להשיג ספר זה והוא עבר מיד ליד. לא כל-כך בגלל טיבו, כי אם בגלל עזותו.

לא אמנה את הסיפורים כולם. באחד מהם מוזמן אב גרוש ושיכור לחתונת בתו, סיפור אירוני בסגנונו ובלשונו, ובעיקר בדיאלוגים שלו, כשהחתונה בסיפור הוא מעין 'טריגר' לחזרתו לחיק המשפחה, אך אהבה אין כאן.

ב"חברים ותיקים" ו"בהירות" בראשון בהם - חבר, ובשני בן, גוססים למוות - בראשון מתהווה מפגש מאולץ של שני חברים בבית-חולים. תיאור ריאליסטי, מבודח, כואב, כמעט מרגיז, דיאלוג קצבי (כמעט בסגנון ה'פינג-פונג') בין ארו הנוטה למוות, המכין עצמו למוות - ובין החבר-הכי-טוב-מאז, שהגיע לביקור בתיווכה של מירה, חברה מן הכיתה, שמנה ורכלנית - אבל בוודאי הרגישה מכולם. להלוויה הצפויה - החבר הטוב של ארו לא הגיע. ובסיפור "זהירות", מספרת אם על בנה הגוסס, שלקראת הסוף, היא עושה לו "גוד טיים" במלון מפואר. יש כאן וידיים מסעירים

ראשיד ביי כיצור חלש ונכנע, המקבל בודעות פתוחות את הציונים, שיביאו על הארץ פיתוח ושגשוג, וכך גם דוד בן-גוריון בפגישותיו ושיחותיו עם מנהיגים ערבים.

את ייחוד הארץ מציג כנפאני בשמות רחובות הערים ובמחיקת כל עברן ואת הדמויות כמייצגות את ה"נוכחים נפקדים" או "פליטי חוץ", סעיד, ספיה וילדיהם, ח'אלד וח'אלדה, ו"פליטי פנים" כפאארס א-לבדה ואשתו למיאה ובניו, באדר וסעד, המבקרים ביפו לאחר כיבושה ומגלים בביתם הישן את תמונת בנם.

"...התמונה לא תפתור את בעייתכם, אבל בעינינו היא הגשר שלכם אלינו והגשר שלנו אליכם." (עמ' 119)

כנפאני מנסה לשרטט דמויות יהודיות מתונות, שעברו גם הן מדורי גיהנום, והמציאות נכפתה עליהן. אפרת גושן ורעייתו עלו מוארשה והופנו לביתם של סעיד וספיה, באפריל 1948, בעת שהאחרונים נוהרים בורם פליטים לעבר הנמל, כדי להיות מגורשים לעכו.

מסקנתו הסופית של המחבר, ששימש כדובר החזית העממית לשחרור פלסטין ועורכו הראשי של העתון 'אל הדף' (המטרה), היא קשה ומקשה: "אני מקווה שח'אלד [בנם] כבר הלך... בזמן שנעדרנו!" (עמ' 129), דהיינו המסע לעבר נכשל, העתיד יפתח רק עם הליכתו של הבן למאבק כנגד עוולות העבר.

הנובלה "השיבה לחיפה" מייצגת את האבסורד שבסכסוך, אי הסכמתנו להכיר בטרגדיית זולתנו ובאי הכרה מלאה בזכויות הפרט והלאום הפלסטיני וכאשר האוכלוסיות מתערבבות זו בזו ויוצרות יחסים מוכלים, הפתרון היחיד והבלעדי הוא שלום כן ומלא, ללא כל התניות והסתייגויות.

שתי הנובלות הנוספות - "החדרים האחרים" של ג'ברא אבראהים ג'ברא ו"ערבות הקדחת" של אבראהים נסראללה, מייצגות, כדברי העורך, את היוצרים מהפזורות הפלסטיניות השונות, הראשון מ"הגדה המערבית" והשני ממחנות הפליטים בירדן. שתיהן אינן מתמקדות דווקא בהבט הפלסטיני הצרוף, אלא בבעיות המעסיקות את החברות הערביות בכללותן ובהרחבה ובבעיות אנוש קיומיות.

דן יהב



שלה על בגידותיה, אבל אומללותה לא מונעת ממנה למצוא עוד פיסת ארוטיקה שעליה לא תוותר.

ליאור עזיו שזהו ספרו השני - הראשון **מהי הסטייה שלך** הופיע ב-1998 - עם כל ההשפעות שהשפיעו עליו סופרים אמריקאים כקארבר ובוקובסקי וג'ק קרואק, הוא סופר צעיר בעל ייחוד, וסיפוריו הכואבים ומשעשעים, גם האירוניים, מעידים על כשרון סיפורי ודאי.

משה בן-שאול

## שחרור על תנאי

רחל טלשיר: האהבה משחררת, עורך:  
יגאל שוורץ, עמודים לספרות עברית,  
הוצאת זמורה ביתן 2001, 203 עמ'



העפר של האהבה לאוטוסטרדה העיקרית עליה נעה העלילה. הדברים שאומרת בלה לרופא הם התרופה היחידה שהיא ואולי גם הרופא מכירים, כאשר המחלה הנאצית הופכת למגפה. בלי אהבה אין משמעות לאדם המחפש משמעות, בלי אהבה גדרות התיל נראים גבוהים יותר, בלי אהבה ייעלמו אפילו, אם להשתמש בלשונו של עמיחי, "מטבעות החסד האחרונות שהורשה לנו אמא". יותר מזה: האהבה חשובה יותר לגיבורות העלילה, מהגורל היהודי. ושיהיה ברור: התיינה התפשרויות, אבל אלה יבואו אחרי שלא תהיה ברירה, העלילה משחקת על המגרש האין-ברירה. כוחו הגדול של הספר המרתק הזה הוא בהעמדת הרוך היכן שקוצים צומחים לגובה מטורף. רחל טלשיר בחוכמה רבה הרגישה, שזוהי תעודת הוהות האחרונה, של אלה שבכיסם נשרפו כל התעודות האחרות והיא קיעקעה אותה בגוף העלילה. "החיים", אמר פעם ויקטור הוגו, הם פרח ואהבה - דבשו". ברור שהחיים הצומחים ב**אהבה משחררת** אינם בדיוק "פרח" אבל הדבש הנקרא אהבה בורא את הפרח המטאפורי שלו גם כשהפרח איננו. במידה מסוימת הפרח הלא קיים חזק יותר מהפרח האמיתי.

אין לי ספק שיד העורך ריחפה מעל מי התהום של העלילה. יגאל שוורץ כתב לפני חמש שנים ספר מדויק ונפלא על יצירתו של אהרן אפלפלד **קצנת היחיד ונצח השבט**. שם ידע שוורץ לפענח את הקוד המיסטי של אפלפלד, שמצמרר את האימה מבלי לבקר בתאי הגוים שלה. ולכן נוכחותו של העורך שוורץ ב**אהבה משחררת** עורה לרחל טלשיר לראות ולהראות את ה"דברים עצמם" מבלי להניח רגל על המקום ששום רגל אינה מסוגלת לגדול למידותיו. ■

רוני סומך

ענף פרטי על עץ הגורל. אלא שהעץ הזה הוא יהודי והגרזן הגרמני חוטב אותו לדעת. וכך מערבלת העלילה את השלוש, לוקחת אותן עד הקצה, גושפת רוח רעה בעורפן ושולחת יד שתתפוס את קצה שערות ראשן כדי למשוך את גופן רגע לפי שהוא מושלך לתהום.

קשה לנווט עלילה כזאת. מוקש אחד בשדה הטעון הזה יכול לפוצץ הכול, לגמד את העלילה. רחל טלשיר עוקפת את המוקש הזה. היא מכוונת אצבע ל"דברים עצמם", אך נזהרת לא להתחשמל מהם עד הסוף. הוהירות היא אשתו של האפוק והסיפור שנולד מהשירוף הזה נוגע ללב בדרכו. טלשיר יודעת להניף את שרביט הסופר מול תזמורת שבה שבה מונמך הווליום לתופי הגורל ולעומת זאת קולו של החליל האנושי בוקע מקדמת הבמה. כך, באופן כמעט אבסורדי, אפשר להפוך את דרכי

באחד הרגעים המרגשים של העלילה פונה בלה אל הרופא היהודי ומספרת לו שהיא רוצה לעבור למחנה אחר, למחנה בו נמצא אהובה. הרופא, שעיניו "עיני כפתורים של דוב טוב", מנסה לתפור לה את המצב בחוטי מציאות ודוקר בתלומה מחט חלודה. "את", הוא אומר לה, "ודאי יודעת, שלבך עלול להתרסק לרסיסים". בלה מקשיבה ומצמיחה לעצמה כנפיים שאפשרו לה לרחף מעל לעובדות. "אני מרחפת מעל כל זה", היא תגיד ולאחר מכן תוסיף: "...האהבה משחררת. משחררת מההיגיון, מהסיוטים המחרידים, מהפחד. רק עוד רגע אחד עם זאנק, פעם אחת. אפילו לראות אותו מרחוק. לדעת שהוא רואה אותי". הרופא לא משיב לה. הוא יודע שבמרתון ההישרדות יש רגעים שבהם צריך לעצור את הסטופר, יש רגעים שהזמן מרד לא על חוג הדקות, אלא על מחוג הרגש.

בלה היא צלע במשולש שצלעותיו הן גולדה וליקי. השדה הגיאומטרי בו צמח המשולש הזה מתחיל בעיירה קטנה בגבול פולין-רוסיה, נמשך לאדמה הנאצית ומסתיים בריח אבק השריפה אחרי שהמלחמה היא נגמרת. בילדותן הן שבויות בצבא החלומות. בלה רוצה לשדרג את חייה אל מעבר לקו העוני, גולדה מקווה שסולם התווים שבגרונה יהפוך אותה לזמרת וליקי בטוחה, שהיא עוד גוון בקטלוג האדום של העולם עליו הולמת משפחתה. לבלה יש אח נכה, לליקי יש אחות נערצת. כל אחת מהן יכולה היתה להיות את חייה ולהצמיח

## "הסבל הוא כמו כדור שלג"

רבקה אסא: מגריט דורץ לי על היבלות,  
שירים ותרגומים, הוצאת עקד 2000, 96 עמ'



ניבלונגן החדש" (עמ' 20-22) שלה, האהוב שהיא "מחפשת אחריו / בכל הרחובות, בכל השווקים" (עמ' 24), כמו זה הדוד מ"שיר השירים" - "ביקשתיהו ולא מצאתיהו": "למה הסתלקת / כל כך מהר / אולי אליה, אל עולמה, / עולם המתים אולי--"; "אשה מבוגרת בוכה / וזועקת כל כך" (עמ' 25). אל השפה הפשוטה, היומיומית של רבקה אסא, זאת שפשטה מליצות, עוד יותר מבספרה הקודם **גוף הלילות**, מתגנבות לעיתים גם מילים גבוהות. אני אוהב את הפשטות שבשיריה, ולכן הייתי מחליף "עלטה" ב"חושך" ואת "באישון לילה" (עמ' 34) ב"חצות".

יש פרק בחיים, כמו גם בספר, של "דרכים מצטלבות בזמן שדוד". "השבילים מתפתלים - / אף לא אחד מהם / מגיב לי חיוך--- אני / בזמנית כל-כך בתוך / וכל-כך מחוץ לעינינו" (עמ' 30). יש הרבה מחשבות על המוות, על הזמן המיומת: "אולי אינך / אלא הד הצליל של עצמך" (עמ' 41)

לא היה -- כנשיקת מוות / משותף לשנינו" (עמ' 19); "פרי אהבה / שאין לה תכלה", הוא "אפוס

הספר פותח באופטימיות נעורים נטולת "יבלות כואבות" שאפשר לדרוך עליהן. "אהבה / עם המוסיקה -- עם הים", "ציפיה / לצליל גל חדש - או רגיעת ים שקט, / מלטף"; "הד קולם / של ילדים -- נמשך לרקמת העצבים -- לא סבל / לא קנאה / לא עינויי נפש--"; "אפילו "הגעגועים לא מספיקים / לשירים" (עמ' 7).

בהמשך, מתגנב גם צער. למשל, צער האהבה: שירים רבים נכתבו לדש, על ביתה של הכותבת שקישטה "לקראת בואו / שלעולם לא יהיה / מעולם

המכפלה המסתיים בשורות "אני מתביישת להיות יהודיה"; ויש גם חלום אגדה ארוך על מלך ובן מלך. הפרק מסתיים בשורות של "פליט ניצול/ של המאה-העשרים"; שירים אלה, גם אם הם קריאים ומעניינים כשלעצמם, אינם שייכים לספר הנעורים, הפשטות ו"יבלות התמימות", שהגישה לנו בחן רב רבקה אסא. גם פרק התרגומים מידיש, אנגלית ורוסית, ביניהם משל משוררים ידועים - יבטושנקו, צבטייבה, ויסוצקי וגורקי, אינו שייך לספר זה, אף כי מוכחת בתרגומים אלה ידיעה טובה בשפה ויכולת של חריזה שוטפת ולא מאולצת. אני מקווה ששירים אלה יהיו בסיס לספר תרגומים משירת העולם, שרבקה אסא תפרסם עוד בעשור הזה.

ספר צעיר ובוהר, מהנה, גם משום ש"מגריט דורך לי על היבלות".

### שמואל שתל

סיפורה כפי שהיא חיה את חייה המרוסקים - בבלבול מוחלט, ללא רצף, באופן מופרע. על הקוראים מוטלת משימה לא פשוטה: לקרוא את ההשתלשלות המקוטעת של הדברים בקשב מיוחד, לחוות את האפלה החדגונית בחייה, המשתנה רק במעומעם בין גוונים של שחור. "חייב להיות רקע אפל כדי שהצבעים העזים ייראו. יש כאלה שחייבים לבכות, כדי שהאחרים יוכלו לצחוק מכל הלב". זה משפט מתוך דברים שמפנה אששה למעביד שלה בבית האופנה, אבל היא לעולם אינה אומרת אותם, הם נשארים בתוכה, מונולוג פנימי הנקרא כמניפסט נגד ניצול, נגד שלטון ההון והזכר, נגד סדר חברתי הרומס את הפרט, מוחק אותו כשהוא חלש והופך אותו לאובייקט סחיר ונושא מחיר. "בוא נדבר על זה", אומרת אששה במונולוג ההווי למעביד שלה. "אתה, שמייצג חברה, יש לך הזכות לשלם לי ארבע מאות פרנק לחודש. זה מה שאני שווה בשוק, מפני שאני פרט בלתי יעיל בחברה, קשת תפיסה, הסרת ביטחון, פגומה קלות מרוב שימוש... לכן יש לך זכות לשכן אותי בחדר קטן וחשוך, להלביש אותי סחבות... לא כולנו יכולים להיות מאושרים, לא כולנו יכולים להיות עשירים... בני מזל..." (שם, עמ' 33)

ו.ס. נאיפול, הסופר יליד טרינידד, מציע קריאה פוסט-קולוניאלית בספריה של ריס. מבקרי וחוקרי ספרות מהללים את מקוריותה ומשייכים אותה כמעט לכל סוגות המודרניות: זרם תודעה, פמיניזם, 'הרומן החדש'. הקריאה **בבוקר טוב, חצות** איננה אתגר קל. יש בו קטעים מרגשים מעטים אך בחלקים רבים שלו הוא מייגע, בפרט בכליל המחשבות-מעשים החוזר על עצמו שעניינו צביעת שיער, רכישת שמלה, חלומות על עושר וידידים. גם אחרי מאמץ ניכר לא מצאתי בו יותר מתרגיל מעניין בכתיבה מודרנית.

מירי פז

צריך להקריב את עצמו למען האלמוות של המשורר" (ואן קוקטו בסרט "אורפיאוס") (עמ' 56); ובהמשך, עמוד של פרוזה "מגריט דורך לי על היבלות" שנתן לספר את שמו.

זאת רשימה על הסבל: "הסבל הוא כמו כדור שלג, יש לו דינמיקה מעניינת משל עצמו: תנו לו אור ירוק והוא יבוא ויפלוש, ויתפשט, וישתלט על כל תא רקמת חיינו, יגדל כמו סרטן, עד שיוריד אותנו לקבר. -- אי, מגריט, מגריט, אל תדרוך לי על היבלות".

ואכן, על כריכת הספר ציור של מגריט, הקורע את המים הקודרים בקו המתאר של יונה פורשת כנפיים, בלובן עננים, בתכלת גופה, מעל ים סוער.

בפרק האחרון קובצו שירים שונים משירי הפרקים הקודמים, גם מבחינת הנושא וגם מבחינת סגנון הכתיבה: שיר פוליטי על מלחמת המפרץ, שיר לאומי, 'השבת השחורה 1944, אחרי הרצח במערת

שורות אמת ללא הצטעצעות. את האמת הפשוטה הזאת, של החיים הזורמים בנפתוליהם, מביעים שני עמודי פרוזה שירית, המספרים סיפור מהעבר: על אח בעל זקן ופיאות ואחות "שרחקה מעמה", אב "חסיד" ואם בת למשפחה "מתנגדים", ועוד, אושפיון שהגיעו למרפסת סוכה ואינם מוצאים את הכניסה לשם.

בהמשך, בא פרק של "המילים שלא נאמרות": כאב "עירום ועריה, / רועד מקור" (עמ' 47). יש בו שירים לחברה טובה, אסיא, ששמה דומה לשם משפחתה של המחברת; והכאב בורא את השירה, והוא השירה עצמה: כאב "החיים הנירי", "חיים עתירי נייר", (ניירות עתירי חיים?) "הציר דלקרואה -- בניירות מדברים", והחשש שמא לכתוב שיר זה "להוסיף מילים / חסרות כל תועלת" (עמ' 50). רגשות קשים שמנסים להניס "במעשה כשפים / של כתיבה", וספרו של ארנסטו סבטו **גיבורים וקברים** ו"המוות

## שוויו של 'עולם מאורגן'

ג'ין ריס: **בוקר טוב, חצות**, מאנגלית: עדה פלדור, הוצאת כתר 2001, 181 עמ'



ג'ין ריס (1890-1976) נולדה באחד האיים הקריביים, דומיניקה, לאם קריאולית ולאב ולשי. היא היתה בהירה מרוב הילדים בני גילה, זרה בתוכם. תודעת ה'זרה' עוצבה בה כבר בשנים הקטן, אך באה לידי ביטוי האכזרי שנים מאוחר יותר במפגש שלה עם המערב. בגיל 17 שלחה אותה אביה ללמוד באנגליה, ומאז היו חייה מסע פוצע של נדודים והרס-עצמי, בין בירות אירופה. היא העידה על עצמה שאין היא יודעת לכתוב אלא על עצמה. ברומן **בוקר טוב, חצות** מהדהדים גם כמה מפרקי החיים של המחברת.

הזמנים וההרסניים שלה. אין ב"בוקר טוב, חצות" סיפור עלילה קוהרנטי. אין רציפות של זמנים, והקוראים בספר נשארים כמעט תמיד בספק אם האירועים בו מתרחשים בהווה או בעבר, בזיכרונותיה של אששה, בחלומותיה או בסיוטיה. חלקם חוזרים על עצמם כמו במונולוג של אדם השרוי במצוקה נפשית, שמתוך הצפה רגשית אינו יכול לגולל את סיפורו של אירוע אחד עד תומו. דבריו הם בליל של זוטות, בעיות פיקטיביות, שאינן מתנסחות למשהו שלם שהשומע יכול להסיק ממנו על הבעיה האמיתית. השומע יכול לשער את גודל המצוקה מתוך מה שבעליה אינו אומר, ומאופן הצגת הדברים, לא מתוכנם. סיפור האהבה האומלל של אששה, שהתרחש כנראה לפני חמש עשרה שנה, הוא רק ביטוי למצבה בהווה. אבל אששה אינה מסוגלת להבחין בין עבר להווה. אין כוחם של הקוראים לעשות מה שסאשה עצמה אינה מסוגלת לעשות. המספרת רוצה שנקרא את

בשנות ה-30 של המאה שעברה חוזרת אששה ינסן, גיבורת **בוקר טוב, חצות**, לפריז, שבה ידעה פעם אהבה גדולה, רגעי אושר בודדים, אך גם סבל רב שהוביל אותה לניסיון התאבדות. ידיד מממן לה מגורים בבית מלון. בהדר הסמוך מתגורר גבר מבוגר ממנה, דוחה ומאיים, אך בסוף הרומן מארחת אותו אששה במיטתה. היא עובדת כזבנית בבית אופנה מהודר אך מפוטרת, לאחר שאינה מצליחה למלא משימת שליחות פשוטה. פעם היתה דוגמנית. יום אחד היא משמשת כמורת דרך פרטית לתיירים עשירים בפרז, אך אינה מצליחה לעמוד בכך; הסוכנות השוכרת את שירותיה אינה נוקקת לה אחרי שירות חד-פעמי. נדמה שתלאותיה נובעות מאי התאמה בסיסית לעולם 'המאורגן', אי הסתגלות למערכת מקובעת של קודים המסרבים להתפענה, וגם כשסאשה מפצחת אותם, הדברים משתבשים אצלה. האלכוהול הוא אחד המפלטים

# על גדות הנילוס, בצלו של דקל הדום

אלטייב צאלח: זן מתחתן, מערבית:  
רחל חלבה, הוצאת אנדרלוס 2001, 101 עמ'

אלטייב צאלח הוא הסופר הסודאני היחיד, שמגוון מיצירותיו הספרותיות תורגם מערבית לעברית. עם זאת, יש להזכיר את הסיפור "האדמה הצהובה" (אלארד אלצפראא), פרי עטו של סופר סודאני חשוב אחר, אלטייב זרוק, אשר תורגם מערבית לעברית לפני כעשור (**מעבר לאופק הקרוב, סיפורים ערביים בני ימינו**, עמי אלעד עורך, הוצאת כתר, 1989). אלטייב צאלח מוכר לקורא הישראלי תודות לספרו **עונת הנדידה אל הצפון** (מוסס אלהג'רה אלא אלשמאל), שנכתב ב-1966, תורגם מערבית על ידי טוביה שמוש ונדפס לראשונה בעברית בהוצאת עם עובד/ספריה לעם, 1973. בספר זה, כמו **בן מתחתן**, מתמודד הסופר, המתגורר מאז שנות העשרים לחייו באנגליה, עם המפגש בין התרבות הסודאנית, הערבית והמוסלמית, לבין התרבות האנגלית-המערבית, השונה כל כך.

ב-1986, לאחר פסק זמן ארוך מדי, לטעמי, תורגם לעברית סיפור נוסף שכתב אלטייב צאלח - "עץ הדום של וד חאמד" (דומת וד חאמד). היצירה, שנכתבה ב-1960 וראתה אור שבע שנים מאוחר יותר, התפרסמה באנתולוגיה **מקום על פני האדמה, סיפורים ערביים בני זמננו** (בעריכת יוסף גבעוני, ירושלים, מכון ון ליי, 1986). הסיפור מופיע שוב באכסניות שונות, ביניהן באסופה המצוינת שערך עמי אלעד-בוסקילה ושהווכרה לעיל.

ב-2001, העניקו רחל חלבה והוצאת אנדרלוס לקורא הישראלי תרגום נוסף מערבית לעברית של קובץ סיפורי אלטייב צאלח והכתירו את שמו על-פי שם הסיפור העיקרי בו - "זן מתחתן" (ערס אלזין). עטיפת הספר עוצבה על ידי שריף ואכד, אמן ישראלי (נצרת, 1964), המציג בימים אלה של קיץ 2001 בתערוכה קבוצתית פוליטית "לא בן אנוש", המתקיימת במתחם הארסנלה, במסגרת הלא הרשמית של הביאנלה. ואכד בחר ברקע שחור דומיננטי, שרצועה ירוקה מאירה אותו במקצת, מתפשטת ומשתלטת על צדו האחורי (יש שעשויים לראות בצבע הירוק רמז לאיסלאם). על הרקע השחור מופיע רישום בלבן של זן, גיבור הספר. גם מוסא טיבא, שעיצב את עטיפת הספר "חתונת אלזין" (כך שמו במקור, בערבית והכולל רק את הסיפור על זן), שראה אור בהוצאת דאר אלעודה בכירות, 1988, קיבע את זן, או אלזין, במרכז העטיפה, אם כי בסגנון שונה לגמרי. אגב, אין כל קשר בין השם זן לזן הבודהיזם והצורך לשנות את השם אלזין כפי שהוא מופיע במקור

מובן לגמרי. שני המעצבים הבהירו מי הדמות המרכזית בספר, אם כי יריעת הסיפור כפי שהוא מופיע בהוצאת אנדרלוס, נפרשת הרחק מעבר לזן והיא נוגעת במכלול של נושאים הרלוונטיים למציאות החיים המיוחדת בווד חאמד, כפר סודאני קטן שעל ברך הנילוס. דקל דום ענק עומד על גדת הנהר ושניהם - העץ המופלא והנהר האדיר, מעצבים את חייהם של בני המקום, הזורמים להם בניחותא, או שוצפים, בדומה לנילוס.



כאמור, הסיפור הראשון, הנושא את השם דקל הדום של ווד חאמד (התעתיק על-פי חלבה), פורסם כבר בעברית (ראה לעיל) על-ידי עמי אלעד ומעניין להשוות בין שני התרגומים. ההבדלים בולטים כבר במשפט הפתיחה ובהיעדר המקור ברשות הקורא. ישפוט זה אל איזה מן השניים נוטה לבו. על-פי אלעד, נפתח הסיפור כך: "בני, לו באת אל כפרנו כתייר, קרוב לוודאי שלא היית שוהה בו זמן רב. אם תבוא אלינו בחורף, בעת האבקת התמר, תראה ענן כהה רובץ על הכפר. אין זה אבק, בני, ולא ערפל המיתמר אחרי הגשם. זוהי אחת מלהקות הנמתה, החוסמות את השבילים בפני הבאים אלינו". הנמתה, מסביר אלעד, הוא חרק קטן הדומה ליתוש, הפוגע בבעלי חיים ובבני אדם. על-פי חלבה: "אם באת לכפרנו כתייר, בני, קרוב לוודאי שלא תשהה בו זמן רב. תבוא בחורף, עם האבקת הדקלים, ותראה ענן כהה רובץ על הכפר. אין זה אבק, בני, וגם לא ערפל העולה אחרי ירידת הגשם. זהו נחיל מנהילי זובי הנמתה המתנפלים כשודדים על כל הנכנס לכפרנו".

בני הכפר, ה"עסוקים כל אחד בתלאות יומו" וה"חיים על המעט שבמעט", התחשלו עם הזמן. הם כבר "הסכינו לחיים הקשים האלה" וציפיותיהם מן החיים אינן גבוהות ממפלס הנילוס. למעט דקל הדום המיוחד, שהמספר מדמה אותו "לעיט אגדי הפורש את כנפיו על הכפר ועל כל אשר בו", אין ביכולתם להציע למבקר הבא מן העיר אטרקציות מיוחדות. הסיפור הוא, אי-לכך, סיפורו של דקל הדום, שהממשלה החליטה לכרות ולהציב במקומו

משאבת מים. בני המקום, שנבעתו למחשבה על גדיעת העץ, סכלו במאמץ רב את התוכנית ונשארו עם העץ המופלא. מאבק הכפריים בקידמה הצליח והנצחת הקיים גרמה להם אושר. הסיפור, הנמסך באדי התה המהביל, (תה היביסקוס האהוב כל כך בצפון סודאן?) אינו מסופר ישירות לקורא, אלא לאורח הצעיר, בן העיר, המבקר בכפר ומקשיב לדברי מארחו. המספר הזקן והאורח הצעיר, שניהם חסרי שם או פרטים מזוהים נוספים, הן שתי דמויות המלוות את הסיפור כמייצגות שתי תרבויות שונות. המפגש, או ההתנגשות, בין הישן לחדש, בין המסורת למודרניזציה ובין הכפר לעיר, נמצאים במרכז הסיפור.

הסיפור השני נקרא "חופן תמרים", שם, שגם הוא, באופן בלתי מקרי, לקוח ממרכז עולמו של בן הכפר הסודאני שעל גדות הנילוס. גם בסיפור זה מתמודד אלטייב צאלח עם שאלות הנוגעות, בין השאר, למסורת מול קידמה ולעושר מול אושר. הוא מספר את סיפור הסב, שהתעשר וביסס את מעמדו כתוצאה מחולשות האחר, שכנו מסעוד, שהירבה לשאת נשים, נוהג המעוגן במורשת המוסלמית, ונאלץ בכל פעם שהתחתן למכור אדמה ממשע התמרים שהיה ברשותו, כדי לממן את הליכי החתונה, גם הם מעוגנים בתרבות המוסלמית. המספר, שהעריץ את סבו בעבר, רואה כיצד זה מתעשר על חשבון מסעוד וכיצד גדלה עליבותו של האחרון. המספר, המביא לנו מן הסתם עומק אלגורי, החורג מן ההקשר הסיפורי המקומי, סולד מן ההתפתחויות ואת דעתו הוא מביע בבירור במשפט הנועל את הסיפור: "תקעתי את אצבעי בתוך גרני והקאתי את התמרים שאכלתי".

הסיפור האחרון, "זן מתחתן", משתרע על יותר ממחצית הספר. זן הוא דמות מיוחדת ולא מצודרת. "ברגע שנגע בקרקע פרץ בצחוק, וכך המשך לצחוק כל חייו. הוא גדל, ובפיו שתי שיניים [צהובות] בלבד, האחת בלסתו העליונה והשנייה בתחתונה... פניו מוארכים וגרמיים... עיניו היו קטנות ואדומות תמיד, וארובותיהן שקועות כמערות בפנים שלא הצמיחו כל שיער. לא היו לו גבות ולא ריסים. גם כשהיה לגבר, על פניו לא היה זכר לחתימת זקן או שפם... זרועותיו היו ארוכות כזרועותיו של קוף, ידיו גסות... חזהו היה שקוע, גבו מגובנן קמעה" וגופו מקושט בצלקות. זן המכוער, הבור והמתפקד בשולי החברה, מתאהב בנעמה, היפה שבנערות הכפר, היודעת לכתוב ומכירה בעל פה את הקוראן, הישג יוצא דופן בקרב בנות המקום. זן ונעמה הם שני הפכים מבחינות רבות. הניגוד בין שתי הדמויות יוצר מתח רב משמעותי, החורג מסיפור האהבה עצמו. חתונת זן ונעמה נתפרשה כמעט כמעשה נסים בעיני בני הכפר. הגיגת חתונתם, מלאת קולות ומראות צבעוניים, נועלת את הסיפור. מעגל הגברים הרוקדים, שבמרכזו חוללה נערה, "התרחב והתהדק, התרחב והתהדק, והקולות עלו וירדו, תופי הנחושת רעדו וסאנו, וזן עמד במקומו בתוך המעגל בקומתו הגבוהה ובגופו הרזה, כאילו היה תורן ספינה".



# להמריא למרוקו על כנפי הדמיון

דן צלקה: מרוקו - יומן מסע, הוצאת  
חרגול, תל-אביב 2001, 115 עמ'

קובלנקה הטובלת במימי האוקיינוס האטלנטי, חייתה השוקקים של החסידות בעיר המתים ברבאט, המלאח (הרובע היהודי) במקנס והחוכיה במלאח אשר בתיזנית, שפשואן - הפנינה הציונית וההרפתקנית של הרי א-ריף וכיכר ז'מע אל-פנא במראקש, המשמשת ככימה "להצגה צבעונית מימי הביניים", הן אחדות מנקודות הציון המענגות במסע המתואר בספר הצנום של דן צלקה. מקומות פחות מוכרים, ביניהם תאזה, ארפוד, תיזנית, תפראות ואימליל, נסקרים אף הם. לקורא-המטייל, שאינו מכיר את מרוקו ומטייל בה לראשונה באמצעות הספר, קשה לעקוב אחר המיקום והרצף הגיאוגרפי של המקומות הנזכרים. מפת מרוקו, לו היתה מצורפת לספר, היתה מקלה על ההתמצאות ואולי אף מעצימה את חוויית המסע ברחבי המדינה, ששטחה הוא 710,850 קמ"ר. הספר מתעד את שהותם בת שלושת השבועות (18.4.2000-8.5.2000) של המחבר ושל ידידו במדינה הרחוקה-קרובה, השוכנת על חופי הים התיכון והאוקיינוס האטלנטי.

שמו של הספר - "מרוקו: יומן מסע" אכן מעיד על תוכנו ועל סגנון הדיווח, הכולל פרטים על יעדי המסע ועל חוויות המחבר, חלקן מובאות אל המסע מתחומי ידע וחווייה עשירים, שאינם קשורים למרוקו. עטיפת הספר יפהפיה: ציור-רישום בעיפרון וצבעי מים - של נוף עם מסגד, דמויות ועץ דקל נטוי מאת הצייר הצרפתי אוזן דלקרואה, שהצטרף אל המשלחת הצרפתית, שיצאה מטעם המלך לואי פיליפ אל סולטן מרוקו ב-1832. דלקרואה שהה באזור צפון-אפריקה כשישה חודשים, שבמהלכם צייר במחברותיו את המראות מלאי האור והאקוטיקה ששבו את לבו, ביניהם בולטים ביופיים ציורי הנשים היהודיות על עדייהן ועל תלבושתן. מרוקו, שכיכבה בפנקסי הרישומים שלו, הוינה את עבודותיו במשך שנים לאחר שובו לצרפת ונופי הארץ ואנשיה שימשו בסיס לציורי השמן שלו. לא ייפלא אפוא כי נוכחות דלקרואה בספרו של צלקה בולטת.

המסע למרוקו, המגשים חלום נערות של צלקה, מאפשר לאלה שטרם מימשו את חלומם לתור ארץ זו, לטייל בה מבלי לזוז מן הספה, תוך לגימת "תה מנטה [נענע?] מרוקאי" והתענגות על תופיני "קרני האיילה" ו"אצבעות העלמה". מי שלא שבע, מוזמן לטעום מן הפסטיה - "בצק עלים חום מעודן, ממולא בשר, אגוזים, צימוקים ותבלינים". דן צלקה, המדווח כאחד ממבקרי המסעדות ביומן זה או אחר על המסעדה בכיכר בדחה שבפס, מציין כי "קווי אבקת סוכר חצו את הבצק כשלג עדין. זה היה נהדר". וכך, לא רק ניהוחות וטעמים באים

אל פינו אלא גם מראות וקולות. הקורא מוזמן להיטיב את תנוחתו על הספה, למוזג לעצמו תה ירוק מהביל ולהתיישב על "הצוק [ה]משקיף מגבוה על האוקיינוס, וגלי האוקיינוס נראים איתנים בקימורם ובעיבים ובלובן הקצף הדרמטי". המיית הגלים המתנפצים וכחוליו של הים נשמעים ונראים. הקורא-המטייל יכול להמשיך ולהתענג על "הקסבות היפות והעצובות" של הפּרָבְרִים, על "עשרות ומאות קילומטרים של מטעי זיתים", על המינארט המקסים "עם מלמלת התבליט והקישוט הקראמי, ובפסגתו קן גדול ומדובלל של חסידות" ועל חולות המדבר, שצבעם "הוא בין זהוב לוורוד עתיק" ושהרוח פיסלה בהם צורות "מענגות מאד, חושניות, מלוטפות". קבוצת גמלים ניצבת על פסגת אחת הדיונות. המסע בספר אמנם אינו הדבר האמיתי, אך הוא מצליח להעניק לקורא חוויית מסע מהנה.

הספר רווי בתסמיכים הנוגעים לספרות. "משהו

## מרוקו יומן מסע

דן צלקה



מאלחרידי ואלחריזי, מראבלה ומצ'וסר, עוטף את האורח כמו עשן המנגלים", משתף אותנו צלקה בהרגשתו בעת הביקור בכיכר המפורסמת ביותר בעיר מראקש. צלקה, שרגליו נטועות היטב בספרות - כתב כעשרים רומנים, קובצי סיפורים, שירה, מסות ומחזה - מזכיר בדרך אסוציאטיבית יצירות ספרות נוספות. המגוון רחב מאוד וביניהן הוא מתייחס אל ספרו של מוריס ארמה על דלקרואה, אל ספרו של פרנאן ברודל **הים התיכון** ואל ספרו של יעקב לסרי, **השירה היהודית עממית במרוקו** (הקיבוץ המאוחד, 1986), שהעורך המסור של הוצאת חרגול הוסיף מקף לשם הספר במקור וכתב **השירה היהודית-עממית במרוקו**. אגב דיוק, יש לומר כי בתעתיקי השמות מן השפה הערבית נכון לכתוב מהדי ולא מאהדי וג'מע אל-פנא ולא ז'מע אל-פנא (למרות שבערבית המדוברת במרוקו זה נשמע כז'מע).

ההיטב היהודי של המסע משתקף בביקוריו של

צלקה במלאח בעריה של מרוקו. המלאח במראקש, הרובע היהודי החמישי בו הוא מבקר במהלך המסע, העסיק גם - וביתר דגש - את אליאס קנטי **בקולות מראקש**, ספר מסע מופלא (הוצאת כרמל, ירושלים 2000, ראה רשימה, ב"עיתון 77", ינואר 2001). הבדלים רבים מפרדידים בין צלקה לקנטי, ביניהם תקופת הזמן בה טיילו במרוקו - קנטי ב-1953 וצלקה ב-2000, משך השהות - קנטי, במראקש בלבד ובמשך כמה שבועות וצלקה, ברחבי מרוקו ושהות קצרה במראקש. עם זאת, בולט הדמיון בהתרשמויותיהם, אם כי כל אחד מהם חווה את הדברים ותיארם בסגנון ובדגשים שונים.

הספר **מרוקו: יומן מסע** נטול תמונות, אך תיאוריו המפורטים והצבעוניים מאפשרים לקורא-המטייל "לראות" את הנופים. הספר מאפשר לקורא-המטייל להמריא על כנפי הדמיון, שעליהם ממריא גם הצעיר הפּרָבְרִי, המאומץ על-ידי שני הטיילים כמורה דרך. באופן תמוה כלשהו, מציין צלקה כי צעיר זה היה "המרוקאי הראשון שדיברתי איתו יותר משעה" ופגישה זו מתקיימת, בכל מקרה, לקראת סיום המסע ומדגישה עד כמה הביקור במרוקו הוא מסע בנוף הארץ ובנפש המחבר, אך לא בבכיה החברה המרוקאית, המגוונת באפיוניה האתניים, התרבותיים-לשוניים, הסוציו-כלכליים והפוליטיים. המגבלה הנובעת ממשך המסע - שלושה שבועות שבמהלכם ביקר המחבר בלמעלה מעשרים מקומות, מסבירה אולי תמיהה זו. מורה הדרך הברברי מרחיב את ידיעתם של שני המטיילים על החי והצומח במקום הנושא את השם טיוט ופותר עבורם את "תעלומת" העוזים השחורות המטפסות על עץ הארגן האופייני למרוקו ושמאגוזיו מפיקים שמן. מורה הדרך מצביע גם על עץ החרוב, הנותן פירות, "אבל קטנים". נישא על כנפי הדמיון - ובכך הוא שותף לצלקה - ממשיך הצעיר הברברי ומסביר לאורחיו כי בניגוד לפירות של עץ החרוב במרוקו, פירות החרובים בארץ הקודש ענקיים בגודלם ומגיעים לגודל של חצי מטר. "שם הכול גדול, יפה וטעים.

גן עדן. היהודים", הוא ממשיך בסיפוריו, "היו עושים משקאות מחרובים... משקאות חריפים". האם התכוון לויסקי של חרובים? קטע זה, המופיע בסוף הספר, משלים את מעגל המסע, שכן הוא חוזר לפרק הראשון של הספר, הפותח את המסע ובו שותה צלקה ויסקי - "מנה כפולה, אירית, לא אנגלית זהירה" - לכבוד הלילה הראשון במרוקו.

### יהודית רונן

ד"ר יהודית רונן - חוקרת ומרצה בנושאי מורח-תיכון באוניברסיטאות תל-אביב ובר-אילן. ספרה **ויסקי של חרובים** זכה בפרס יד ושם 2000, ובפרס אשמן, נוצת הזהב 2001

## “נרות שחורים לאושר”

אליעזר כגן: **גבעת המורה, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2001, 110 עמ'**

בלוויית פיסקת שיר זו מתוך אחד ממרובעיו שבספר האחרון **גבעת המורה**, נפרדנו מאליעזר כגן בלכתו בדרכו האחרונה, דרך בה התלבט בחרוזיו, בשנותיו האחרונות, הנעה לסירוגין במעגלי האלמוות והמוות. כבר באסופת שיריו **על גדות הלטה** (1998) היתה היראה מהבאות בולטת באורח ניכר. נימה של חשבון החיים ואחריתם, תוך הבט מיוסר של פכי הומור שחור. נימה סקפטית זו חוזרת במשנה להט **בגבעת המורה**.

שם הספר, המשרה פסטורליות, עלול להטעות.



לגבעת המורה, בה חי כגן הצעיר בראשית שנותיו כמורה, נקשרת בעליל קונוטציה חיובית של תהילת העמק, מעין מזמור מצטלצל “העמק הוא חלום, זוהר ואורה”, מן “הימים הטובים ההם”. ברם, גבעת המורה כאן היא אך “ליצנציה פואטיקה” של סגני נהור, וכל האתמולים בשירים אינם אלא תגי הווה של כאן ועכשיו, השרויים בנבכי תוגה, לבטי אירוניה מרה וסארקזום. התבנית הצורנית של המרובע הקדמון משרתת כאן היטב את עקרון המועט המחזיק במרובה, מבחינת תכני השירים. לעיתים, מעלה המרובע של כגן דמיון מה למכתם, שהוא בחזקת יעדו שיר וזכרון, אפיגרמה תמציתית ולאקונית. ואולי אין עוד אחד, שידע כאליעזר כגן, לשוות באמצעות מסגרות סגנוניות ארכאיות את העכשוויות המודרנית בכל.

בתרגום המופת שלו לספר המלכים לפרדוסי, וכנראה גם בעיוני הגות ב”מרובעים” של עומר כאיים, למד לכתוב את עצמו לדעת.

כבר באחד משיריו בספרו **על גדות הלטה**, מרובע גם כן, צועד הכותב על הגשר הצר, ומתחתי “תהום רבה”...

תהום הפעורה איננה משה ממנו בגבעת המורה, הרצון לברוח - “אך נעולה הדלת! אף לכבות האור, אך אין בכותל מתג”.

בכעין מזיגה אורגנית, שלובים ביצירתו פנים מזרחיים ומערביים, השוורים זה בזה כמקשה אחת. הקינה העתיקה, הארכאית, הדרה בכפיפה אחת עם ה-weltschmerz - “צער-העולם”, בפואטיקה המערבית, הלירית, לדורותיה.

ובכל זאת, ניתן למצוא במסכת השירית של כגן נימה דקה מאוד של השלמה.

“יבוא היום והעלבון ידעך, / יוהר לך: מה שקרה - הוכרת. / בגלגולו אף יזכר כוורד, / שעד יומך האחרון יפרח”.

התמצות המינימליסטי בתבונת היגון של ה”מרובעים” כופה גם על כותב טורים אלה כורח צמצום וחיסכון במילים.

בשורות שיר שלהלן, נפרד המשורר מאיתנו: “עשיתי את שלי ובוקני שלכת / מלאתי תפקידי ההצגה נמשכת. / אין טענות בפי ואין תביעות ממני / אני אדם חופשי. אני יכול ללכת.” ■

צבי רפאלי

## سلمان مصالحة سلمان מצאלחה

תרגום: סיגל וייסבין-רוזמן ורוני סומק

### עמק המצלבה

בְּעֵמֶק הַמְצַלְבָה רֵאִיתִי כְּבֶשׂ  
בְּשָׂמַיִם, וְלִהְק יוֹנֵי-עֵנָק  
מְתַרְגְּלוֹת נְחִיתֵת אָנָס,  
מִצְנַח כְּנַפֵּיהֶן אֲסוּר בְּקִדְשׁ,  
מְתַר בְּחַל, פּוֹעֵם בְּקַפְלֵי הַתַּל.

טְלוּ מִתְשׁוֹקֵת הַנְּזִיר חֵיל וְרֵעֵד.  
הִבּוּ לוֹ שְׂכִינָה וְדַעַת, וְאַל תִּתִּירוּ  
לְאַפֶּק לְשׂוֹא לְבַעוֹר בְּעֵינַיִם תּוֹעוֹת.  
אִם יִתְלַקַּח זְכָרוֹן-נְעוּרַיִם בְּיַדְיוֹ הַרְבוֹת,  
בֵּינָן שְׂפָתַי-כִּלְהָ כְבוֹהוּ, כִּי לְמַרְגְּלוֹת  
הָאֵל נִמְזַג לְגִבְעֵיִם דָּם בְּתוֹלוֹת יְרוּשָׁלַיִם.  
טְבְּלוּ בּוֹ אֶת נּוֹצוֹת הַיּוֹנִים,  
וְהַפִּיחוּ רוּחַ בְּכַנְפֵי הַמְצַנְחַיִם.

כְּגִזְזֵיִם רַכִּי פְלוּמָה יוֹלֵד מִחֲדָשׁ  
זְכָרוֹן הַעִיר. בֵּין חֲדוֹת הַהֵד בְּשׁוֹב  
נְבִיאִים שְׂפוּרַיִם, לְבִין הַלֵּילָה שְׂנַקְוָה  
בְּשִׁדֵי הַבְּתוֹלוֹת, יִשׁוּבוּ הַיּוֹנִים אֶל  
הַקֶּן, לְשִׁיר לְפִכּוֹכֵיִם הַחֲגִים  
מֵעַל הַגּוֹף הַמְדַמָּם. בְּשִׁירָה כְּבוֹלָה  
יָבִיאוּ בְּשׁוֹרֵת תְּחִיָּה שְׂנֵיָה.

# "הסיפור של זהרה"

קטע מרומן

חנאן אלשיח' - حنان الشيخ



לעמוד בפני האשם? ומוסיף: "האשם גבר אמיתי, אם הוא לא היה בביירות הייתי מחזיר את וופא' ואת אמא שלה לכפר כבר מחר".

לא ראיתי את דודי יותר מפעמים ספורות, אבל הכרתי אותו. הפנים שלו נרשמו בזכרוני בעיקר על-פי הצילומים שהיו תלויים אצלנו ואצל כל יתר הקרובים בסלון. זכרתי אותם בפרטי פרטים, בחלק מהתמונות אפשר היה לראות אפריקאים עירומים, עירומים לגמרי, כשעל גופם רק מחרוזות חרוזים ושנהב.

חיפשתי אותו בשדה התעופה. הוא זיהה אותי מיד. מאוחר יותר הוא הסביר לי באיזו דרך הוא זיהה אותי: "את היית הילדה היחידה, וכל היתר היו נשים" ואני הרהרתי: "נשים, שדיים, צמידי זהב, ילדים בבטן ועל הידיים, בקבוקי חלב ומוצצים בתיקי היד". הוא התקרב אלי ונשק לי על הלחי. נשקתי לו בחזרה, והוא חיבק אותי בזרועותיו החזקות. הרגשתי לא נוח, אבל השתדלתי מאוד להרגע, לחשוב: "הרי ככה הייתי מתחבקת עם סבא, ודוד האשם הוא הבן שלו".

הוא נאנח ואמר: "סוף-סוף אני מרגיש כמו בבית".

הוא בכלל לא נראה כמו בתמונות שהיו לי בזיכרוני. הוא היה נמוך יותר ומרופד יותר. ורק כאשר שמעתי אותו מדבר ידעתי שזה באמת הוא. טון הדיבור, המבטא הדרומי וצבע השיער שלו היו כמו של אמא שלי. כשנסענו במכונית היה ברור לי שאני מרגישה מאוד לא נוח במחיצתו, ופתאום התחרטתי שקיבלתי את ההזמנה שלו לבוא. הרגשתי מבולבלת. אמרתי לעצמי שעדיף שאשאר אצלו רק חודש ולא כמה חודשים או אפילו שנה כפי שתכננתי. חודש שלם? איתו? על מה נדבר? מה אני אעשה? כדי לברוח מהמחשבות האלו שאלתי אותו על דודה אחרת שגרה בעיר הסמוכה. כשהגענו לביתו מצאנו על הדלת פתק שהשאיר לו המשרת ובו הוא מודיע שהוא יאחר קצת לארוחת הערב.

מרות שלא ראיתי את הדוד שלי יותר מחמש פעמים במשך כל חיי, חשבתי שאוכל לזהות את פניו ברגע שאנחת בשדה התעופה באפריקה. גם לפני שהוא "ברח לאפריקה" כדי לחיות בגלות, הוא לא הרבה לבקר אותנו, אך נוכחותו תמיד הורגשה בקרבנו, לא משנה איפה היה ומה עשה. בשיחות של המשפחה תמיד הזכירו אותו, גם לפני שהוא ברח מלבנון. ובמחשבות של סבא ובלב של דודה וּוּפּא', הוא מעולם לא עזב.

דודה וּוּפּא' היתה גדולה ממני רק בשנתיים, אבל היינו חברות ולא התייחסנו לעובדה שהיא הדודה ואני בת אחותה. כשנסענו לבקר את סבא שלי בדרום, וּוּפּא' סיפרה לי שהאשם אוכל צדפות ועוד כל מיני מאכלי-ים, שהוא קנה פטיפון ותקליטים ושניסה ללמד את דודתי וּוּפּא' ואת החברה שלה לרקוד טנגו. בקיץ הוא התגורר במלון מפואר במרומי אלשון, החנה את המכונית השכורה או את האופנוע שלו מול מטה המשטרה, צפצף על האיומים של השומר והתעלם ממבטי השכנים הנדהמים, והלך לשחות.

כל דבר שהיה קשור לדוד שלי האשם, היה בלתי רגיל. צורת הדיבור שלו, סגנון החיים שלו, החברים שלו, האוכל שהוא אכל. הוא אפילו עזב את הבית והתגורר מעת לעת בחדר שכור בבניין שליד האוניברסיטה האמריקאית. כשההורים שלו נסעו לכפר, הוא הזמין בחורות לדירה שלהם, והתעלם מהמבטים המגנים של השכנים. הוא אהב ללכת ברחוב עם ידיים בכיסים, לשרוק, להציג לראווה את הכתפיים האתלטיות שלו ולהשאיר אחריו שובל של בושם. דוד האשם היה חבר המפלגה הלאומית הסורית שפעלה למען "סוריה הגדולה", הוא היה מקיים פגישות של המפלגה בבית הוריו, ואפילו צייר את "הסופה האדומה" בפתח הבית. הוא נהג בגסות כלפי אחותו וּוּפּא'. אבל סבא, בסוכה שלו בכפר, משחיל עלי טבק, תמיד היה אומר: "יש מישהו בעולם שיכול

שאלתי אותו אם המשרת ישן אצלו בבית. הוא אמר שלא. נעשה לי לא טוב.

נכנסתי לחדר שהפך כעת לחדר שלי, הוא מצא חן בעיני. החדר היה צנוע. על המדפים היו ספרים בערבית ולוח שנה לבנוני - לוח השנה של טַבְאָרָה. דוד האֵשֶׁם נכנס לחדר, התיישב מולי על הכיסא והתחיל לדבר על לבנון, על התעמולה הציונית כאן, וכיצד לבנון לא מנסה לארגן הסברה נגדית. הוא דיבר ודיבר על המולדת ותוך כדי כך הבנתי עד כמה אידיאליסטי היחס שלו אליה. בהתחלה לא התווכחתי איתו ולא התעניינתי בדבריו. אבל הוא חזר על אותם דברים שוב ושוב, ואז הבנתי כמה הוא משתוקק לשוב הביתה. פה באפריקה הוא חי עם דימויים וסמלים של המולדת, ומאמין שהתמונה שבראשו משקפת את המציאות. באפריקה, בין אלפי שחורים, הוא חושב את עצמו לאדון ותוהה כל הזמן מדוע הוא לא יכול להיות אדון בארצו שלו. הבנתי שהמחשבות על הארץ, על ההרים, העמקים והים מעסיקות אותו מאוד. הדיבורים שלו חזרו שוב שוב לאותה נקודה. הוא חי את הזכרונות שלו בצלילות מדהימה, בסגנון אידיאליסטי, שהתחיל לעצבן אותי. כשלא יכולתי לסבול את זה יותר צעקתי: "איפה השירותים!" כדי להגיע לשירותים היה צריך לדחוף את דלת המטבח, ולעבור דרך מסדרון צר עמוס מדפים ועליהם מכשירי טלוויזיה, רדיו ומכשירי הקלטה דחוסים עד לתקרה. פחדתי שהם יפלו לי על הראש. בפעם השניה שעברתי שם הרגשתי כבר יותר בטוחה. נרגעתי רק כשנכנסתי לחדר האמבטיה הקטן שבקצה המסדרון. מהר מאוד הפך חדר האמבטיה למקום המפלט שלי. שם הייתי מתכננת כל יום מה לעשות.

לא עברו ימים רבים ודוד האֵשֶׁם התחיל להציק לי. כל בוקר בשעה שבע הוא נכנס לחדר שלי והתחיל להסתובב בו. העמדות פנים שאני ישנה. הוא התיימש, הסיט את הוילון, אבל אני נשארתי קפואה ולא זזתי. הוא הלך לסלון והפעיל את הרדיו בקול רם. אני שכבתי בשקט, בעיניים עצומות. הוא שוב נכנס לחדר, התיישב על המיטה שלי ונגע לי בפנים. בפעם הראשונה חשבתי שזו דרך טבעית להעיר מישוהו, אבל הוא הניח את היד שלו על הלחי שלי והשאיר אותה שם עד שנאלצתי להתרחק ממנו במבוכה. לבסוף פתח את החלון. אחרי כמה ימים, הסת הוילון הפכה לסימן בשבילי לקפוץ מהמיטה ולבקש ממנו רשות ללכת לשירותים. בימים הראשונים לא הבנתי למה הוא לא גותן לי לישון כמה שאני רוצה. אך מהר מאוד הבנתי שהוא רוצה להשתלט על כל תשומת לבי. ההתנהגות שלו התחילה להציק לי עד כדי מחנק. בייחוד באותו ערב באולם הקולנוע.

אחרי שהאורות כבו והסרט התחיל, הרגשתי משהו שלא רציתי לדעת מהו. דוד האֵשֶׁם הניח את הזרוע שלו על הכתף שלי והתחיל לחבק אותי. לא האמנתי. עצרתי את הנשימה ולא זזתי. הוא המשיך להשען עלי. הרחקתי את ידו. לא יכולתי לעקוב יותר אחר הסרט. פתאום הייתי שוב בחדר הקטן בדמשק, התעוררתי וראיתי את אמא קופצת מהמיטה מבין הסדינים כמטורפת. משם עברתי באותה חדות של זיכרון לאזור מלון "דיו" שליד הבית

של דודתי. סבא סחב דלי של חלב טרי כל הדרך מהדרום עד לביתנו בכיירות. על מדרגות הבית של דודתי, הדלי נשמט לו ונפל, וסבא, שרצה לשכוח את האסון הקטן שקרה לו, הוסיב אותי על ברכיו. ניצלתי את ההזדמנות, הרגשתי בטוחה על הברכיים שלו. חיבקתי את גבו. אהבתי את סבא שלי. אהבתי אותו כי הוא אהב אותי. הייתי מאושרת. הסתכלתי על דודתי שאספה את הכביסה היבשה מעל השיחים. היא קטפה כמה עליים יבשים ונתנה לסבא להריח. סבא קרא בשמחה "לתה הירוק הזה יש ריח של בקלאווה" ושאל את דודתי אם יש לה סיגריה. היא הלכה אל עבר השיחים, ואני שאלתי את סבא בלחש, באוזן, אם היא הולכת לקטוף לו סיגריה בין השיחים. סבא צחק, חיבק אותי ואמר: "לא, לא, זַהֲרָה". קפצתי ורצתי אחרי דודתי שנכנסה למטבח. היא פתחה את הארון ונתנה לי שתי סיגריות בשביל סבא. הרגשתי שאני בעולם אחר. חלון המטבח שלה השקיף על אחד מאגפי בית החולים. יכולתי לראות משם אחיות לבושות לבן, ריח הסבון שהיה מונח על אדן החלון חדר לי לאף יחד עם ריח בית החולים.

באותו ערב נשארנו ללון אצל דודתי שעמדה לנסוע לאפריקה בימים הקרובים, ולהשאיר מאחוריה בכיירות את בנה קאָסֶם שנרשם ללימודים באוניברסיטה. כשסבא שאל אותה על קאָסֶם היא השיבה: "הוא תכף יגיע". וכאשר קאָסֶם הגיע הוא התכופף כדי לנשק את היד של סבא, הסתכל לעברי והתאמץ לזכור מי אני. דודתי קראה את המבט בעיניים שלו, צחקה ואמרה: "מה קרה קאָסֶם? זאת זַהֲרָה, בת אחותי פאטמה" קאָסֶם מלמל במבוכה: "בוודאי שאני מכיר אותה! מה שלום אחמד בימים אלה, באיזה בית ספר הוא לומד?" סבא העיר בטון של אכזבה: "בני המשפחה הזאת מתייחסים האחד לשני כמו אל זרים. אף אחד לא מבקר אצל השני. לקרובים אתם מתייחסים כמו אל אויבים. אתם משפחה רק בשם".

מאוחר יותר, כשישנתי על המזרון, על הרצפה, ליד סבא שלי, בחשכה מוחלטת, דחוסה, רוויית חושך ששום דבר אחר לא יכול לחדור לתוכה, הרגשתי כאילו יד קרירה וחשאית מפשפשת בתוך התחתונים שלי. התעוררתי וקפצתי בבהלה. היד נעלמה לה כאילו לא היתה. אבל הפחד והקור אחזו בי וטלטלו אותי, על אף החשכה שהיתה רוויית חושך ששום דבר אחר לא יכול לחדור לתוכה, נדמה היה לי שאני רואה הבוק של ברק זוגיות המשקפיים של קאָסֶם שנעלם במהירות. אחר כך הכול נעלם. לילה קשה היה הלילה ההוא. כאילו לא מציאותי. שכבתי ערה עד לזריחה, עד שהחדר התחיל להתמלא אור חיור. ואז שמעתי את הצעדים של דודתי מתקרבים אל המזרנים שלנו. "תתעורר אבא, קום לתפילה, השעה כעת חמש וחצי, תפילת שחרית!" סבא קם ונאנה. נזכרתי בנדודי השינה של ליל אמש, ורגש מעורב של עצב, פחד ודאגה הציף אותי.

את אותה הרגשה חשתי שוב בבית הקולנוע. היא מתקה כל קרבה שאולי היתה לי קודם לכן כלפי דוד האשם. אבל אצבעותיו גיששו אחר ידי, מצאו אותה שוב ואחזו בה. אורתי אומץ, משכתי

בעיתוני הנשים כדי לבקש עזרה. למעשה, הפצעונים הפכו לסיבה היחידה שבשבילה קמתי בבוקר. הייתי קמה, ממהרת אל המראה ובודקת באור היום המרגיע את התוצאות ההרסניות של ההסתערות האחרונה של הלילה. מנהג גרוע זה ליווה אותי למשך תקופה ארוכה. אבא היה משתגע בכל פעם שהוא שם לב לפנים שלי. פעם הוא תפס אותי עומדת מול הראי פותחת פצעים ישנים, ונתן לי סטירה. הוא נדנד לאמא בהערות עוקצניות: "היום שבו זָהָה תתחתן, יהיה יום השמחה של החטטים שלה... איזו התונה... הפנים שלה כמו לחם מחורר".



כל מי שראה אותי הציע הסבר לפצעונים שלי: "אלה פצעי בגרות, הם יעלמו מבלי שתרגישי". "זה בא מאכילת ממתקים". או: "זה בגלל שאכלת חריף וחמוצים". ואבא היה מוסיף שמן למדורה ואומר: "זה בגלל שלא איכפת לה. היא עושה את זה לעצמה". התגובה שלו היתה מקוממת אותי. כשאני הולכת לעבר היותר רחוק ומשחזרת את היחסים שלי איתו, אני מגלה שמאז ומתמיד הם היו מתוחים. מאז שאני זוכרת אותו במדי החאקי שלו, עם השפם, הקול המהדהד בבית והמריבות התמידיות עם אמא, החלום שלו היה לאסוף אגורה לאגורה כדי לשלוח את אחי אחמד לארצות הברית ללמוד הנדסת חשמל. למה דווקא הנדסת חשמל? לא הבנתי. אחמד בקושי ידע קרוא וכתוב. תמיד זרקו אותו מבית הספר. לא האיומים ולא היחס הנוקשה של אבא הצליחו להשפיע על אחמד, אפילו קצת. ולמרות הכול התוכנית של אבא נשארה בלתי מעורערת.

את הבשר שמרו תמיד לאחמד, הביצים היו בשביל אחמד,

את ידי מתוך אצבעות ידיו שהשתלבו באצבעות שלי וניערתי אותה. התפללתי שהוא לא ינסה למצוא אותה פעם נוספת. שילבתי את אצבעות ידי זו בזו בתפילה. הן נטפו זיעה. קיוויתי שבמקום להזיע הן ידממו. קיוויתי שהפנים שלי וכל הגוף שלי ידממו. לו יכולתי הייתי מדממת בלי פצע חיצוני, הספיק הפצע שבפנים. מבפנים דיממתי כמו מזרקה. רציתי לבכות. רציתי לברוח, לצעוק עד שהאורות באולם יידלקו ותיפסק ההקרנה של הסרט. מעודי לא חשתי כזאת שנאה לחושך ולקהל שישב בעיניים פעורות מול המסך. אבל אז התחלתי לחשוב שעוד מעט יידלקו האורות,

שכולם ילכו, ושאני ודוד האשם ניסע לבית שלו. עכשיו קיוויתי שהסרט לא ייגמר לעולם, כי אחרי שיידלקו האורות יבואו עוד הרבה ימים ולילות שבהם אנסה לקבור את עצבות הלילה הזה ופחדיו. ידעתי שלעולם לא אוכל לשכוח את מה שקרה. בתוך המכונית רציתי להגיד לו: "אני מתחננת בפניך שלא תקלקל את הביקור שלי כאן. אתה מציק לי", אבל לא יכולתי. עברו ימים. ניסיתי לקבור את הפצעים, לא הפסקתי לחשוב על היד שלו המונחת על הכתף שלי, באופן שגבר נוגע באשה.

גל חדש של עצב הציף אותי. הסתגרתי בתוך עצמי כמו בתוך קונכיה. איזו ברירה היתה לי. היד ההיא היתה היד של הדוד שלי. ומה אם הייתי צועקת? איך הייתי מביטה לו אחר כך בעיניים? איך הייתי חוזרת איתו אחר כך לבית שלו? אם הייתי מחליטה לחזור לביירות באותו רגע, איך הייתי נותנת לו ללוות אותי לשדה התעופה? ועכשיו הכול יכול להתפרש כאילו הסכמתי, הרי לא דחיתי את היד שלו, כמו שהייתי צריכה, לא צעקתי, כמו שהייתי צריכה, ולא הבעתי מחאה,

רק נעלתי את דלת חדר האמבטיה ונשארת כלואה שם, בדיוק כמו שהייתי עושה בבית, בניירות. גם בבית הייתי בורחת לחדר האמבטיה כשפחדתי מעיניו הנוקבות של אבא, כשפחדתי שהוא יגלה מה גדלתי להיות, כשפחדתי שהוא יהרוג אותי. אבא היה איש ברוטלי. האופי שלו ניכר במראה שלו: פנים זועפות, שפם כמו של היטלר מעל שפתיים עבות ומלאות, גוף כבד. האם אני טועה? היתה לו אישיות תקיפה. הוא הסתכל על החיים במושגים של שחור ולבן. ואולי האופי הזה שלו הוא שהציל אותי מהשחתה מוחלטת של הפנים שלי. הוא היה גוער בי בכל פעם שראה אותי משחקת עם הפצעונים שלי. האצבעות שלי חיפשו כל הזמן פצעונים. וכשנגעו באחד, התעסקו איתו, קילפו את הקליפה, מחצו, ולא הירפו עד שהיו סוחטות ממנו דם. זה כאילו שהאצבעות שלי היו יוצאות לעבודה לפני שיכולתי לומר מילה, מתחילות לחפור אפילו כשהייתי מוכנה לענות על השאלות. לא פעם, כשהייתי מביטה במראה ורואה פנים מכוסים פצעונים עם דם קרוש בצבעי חום ושחור, הייתי ממהרת לכתוב למדורי העצות

העגבניות הטרויות לאחמד. גם הזיתים הכי בשרניים היו לאחמד. ואם אחמד היה מאחר לחזור הביתה בלילות, אמא היתה פורעת את המיטה שלו ומניחה כרית מתחת לשמיכה. ואם אבא היה שואל עליו היא היתה ממלמלת: "אחמד ישן". היא חיפתה על אחמד אפילו כשהוא ניסה לגנוב ממנה את צמידי הזהב שלה בשנתה. פעם היא התעוררה בבהלה וראתה את אחד הצמידים שלה משתלשל לה מהיד ואת אחמד נמלט. אמא החזירה את הצמיד לידה והמשיכה לישון.

אחמד היה מבוגר ממני בשבע שנים, הפרידו בינינו תאומים ובנות ובנים שחיו רק בצלחת מרק מחרסינה, אחרי שאמא הפילה אותם לשם זה אחרי זה. למה היא נתנה לגוף שלהם שהיה בגודל של לא יותר מאצבע לשחות בצלחת של מרק בזמן שהיא היתה שרועה במיטה והמיילדת המוסמכת אָדָהָאר טלטלה בראשה ואני לא ידעתי אם מצער או משמחה? אני לא יודעת. אני זוכרת את השכנות נכנסות לחדר, מנשקות את אמא, מסתכלות לתוך צלחת המרק שבה שחו העוברים הקטנטנים ואומרות: "בשם אלוהים, יתעלה וישתבה, תראו, הנה יצור שלם". אחת מהן, שהיתה יותר ישירה מהאחרות, שאלה: "למה הפלה אחרי הפלה?" ושכנה אחרת היתה עוד יותר בוטה. היא ירקה וקיללה, ודחפה את צלחת המרק: "טפו, על הבן-אדם. טפו, ככה כולנו נבראנו, היינו קטנים כמו ציפורן ונעשינו גדולים כמו פרדים!"

אמא היתה צריכה להשען על אחת השכנות כדי ללכת לשירותים. אחר כך היא חזרה לשכב במיטה, אמנם חיוורת אבל מעיניה הנוצצות כאילו ניתר אושר. היא לא רצתה עוד ילדים מאבא. בכל פעם שביקרנו אצל סבא בבקתת הטבק שלו, הייתי שומעת אותה אומרת את המילה "גירושין". והוא תמיד נוף בה: "שאלוהים יסלח לך, פאטמה, שאלוהים יסלח לך בתי".

הרגשת הסלידה והפחד שהרגשתי כלפי דוד האָשֶם גרמה לי לחשוב מאה פעמים על כל דבר שעלול להציב אותי יחד איתו במצב של מבוכה. פעם מצאתי אותו מדפדף ביומני וקורא את מה שכתבתי בלילה הקודם. זינקתי עליו כמו נמרה קטנה. עשיתי את זה לא מתוך תחושת כוח, אלא בגלל ייסורי מצפון ובושה, ומחשש שהוא יקרא את מה שכתבתי עליו:

"כמו בפתגם טוב לשמוע את המשורר מעידי מאשר לראות אותו, כך אני מרגישה כלפי הדוד שלי. עכשיו אחרי שפגשתי אותו אני מאוכזבת ממנו. במכתבים הוא נשמע כל כך שונה. אני חוששת שהוא בן אדם מאוד מתוסבך".

תלשתי את היומן מידיו. כנראה שהוא לא הספיק לקרוא בו כי הוא צרח בעצבנות: "ממה את פוחדת? ממה יש לך לפחד? למה את מתנהגת ככה?" התיישבתי רצוצה על המיטה, ההתנהגות שלו היתה נוראית, עוד יותר איזמה מההתנהגות של אבא שלי. הוא עזב את החדר בכעס, ואני ברחתי לחדר האמבטיה עם היומן. שמעתי את עצמי חושבת: "אני לא יכולה לעזוב אותך חדר אמבטיה, אתה הדבר היחידי שאני אוהבת באפריקה. אתה, והמכשירים החשמליים שעומדים צפוף על המדפים במסדרון". תלשתי את הדף הכתוב מהיומן וקרעתי אותו לגזרים, היות שלא

סמכתי על דוד האָשֶם החלטתי לא לזרוק את הקרעים לאסלה ולהוריד את המים, אלא לגלגל אותם בתוך נייר טואלט ולהחביא אותם בתחתונים. כשהם בין הירכיים שלי, אף אחד לא יכול לדעת מה כתבתי על דוד האָשֶם. בדף חדש כתבתי את רשמי מאפריקה, ממוג האויר ומהשחורים. הרגשתי מאושרת. ברכתתי את עצמי על הפיקחות ועל השקרים שהמצאתי שהיו דומים לסוג התחבולות בהן השתמשתי כדי להערים על אבא שלי.

חמקתי מחדר האמבטיה, והחזרתי את היומן למקומו על המיטה בחשאי. דוד האָשֶם נכנס וראה אותו שם, לקח אותו ואמר: "אז מה, נראה שהחלטת להיות הגיונית". הוא התחיל לקרוא, זרק אותו ואמר: "את זה כתבת עכשיו! שקרנית!" וחזר לחפש בחדר בטירוף. הוא חבט בכל דבר, כמו נשר שנכנס בטעות לתוך חדר ולא מוצא דרך לצאת, או כמו עכבר רעב שמחפש אוכל. הוא הלך לחדר האמבטיה ושמעתי אותו מוריד את המים. הרגשתי את חתיכות הנייר מקננות בשיפולי הבטן שלי ופחדתי שהוא יחליט לעשות עלי חיפוש. לא שמתי לב שהוא חזר. הוא התגנב לחדר בשקט כדי לתפוס אותי מחביאה את פיסות הנייר. חתיכות הנייר שמורות בבטחה בין הירכיים שלי, גבר עיקש! אפילו אם היית מביא את רופא האליל הגדול ביותר באפריקה, הוא לעולם לא היה מוצא אותן אלא אם הן בעצמן היו צועקות ומסגירות אותי.

הלילה עבר. דוד האָשֶם כמעט לא דיבר איתי. למחרת באו החברים הרווקים שלו לבקר והזמינו אותנו לצאת יחד איתם לארוחת ערב. שוב הרגשתי בטוחה, בטוחה כמו בחדר האמבטיה הצר בבית שלנו בבירות. הרגשתי ביטחון ונינוחות, למרות שבדרך כלל אני לא מרגישה נוח בחברת אנשים זרים. בדרך כלל במצבים כאלה היד שלי עולה באופן מכני וממששת את הפצעונים. אבל הפעם שמחתי לבואם של החברים של דודי.

במסעדה אליה הלכנו למחרת, שרה זמרת אפריקאית בצרפתית ובספרדית, ברגש עמוק, מאַגֵד, אחד החברים של דוד האָשֶם, הזמין אותי לרקוד. התבלבלתי. במשך כל חיי רקדתי רק פעם אחת, וזה היה באחד הנשפים בבית הספר, ועם ילדה יותר קטנה ממני. רקדתי איתו בלי כל חוש קצב, דרכתיו לו על הרגליים, ידי הזיעו, התביישתי והפנתי את פני ממנו. גם הוא רקד בצורה מגושמת. ופתאום הוא ביקש ממני להתחתן איתו. ככה, בלי שום הקדמות. נדהמתי. הוא התעקש לקבל תשובה. ואני אילמת. הוא התחיל להסביר לי מה מצבו הכספי ומה דעותיו על החיים. נראה היה שהוא עומד לספר לי הכול על עצמו עוד לפני סוף הריקוד. ואני חירשת. חשבתי שבטח החום של השמש האפריקאית גורם לאנשים להשתגע. פתאום ההתנהגות של דוד האָשֶם כבר לא נראתה לי כל כך מוזרה. האיש שרוקד איתי עכשיו הוא בדיוק כמוהו. כל מי שפגשתי בארץ הזאת כאילו נדבק באותה מחלה מדבקת. האם המהגר נעשה לא נורמלי ברגע שהוא עוזב את ארצו? הגבר שרוקד איתי מבקש תשובה לפני סוף הריקוד. ואני אילמת וחירשת.

כאשר חזרנו הביתה, דוד האָשֶם שאל אותי: "מה אמר לך מאַגֵד?"

שבו הייתי פוגשת את מֶאֶלֶכ, אותו בית קפה שבו הוא פיתה אותי בפעם הראשונה, כשהוא דיבר איתי על חברות ואהבה. קל לפתות מי שיש לה פנים וגוף כמו שלי. ככה בכל אופן תירצתי לעצמי את ההתנהגות שלי. הוא אמר שהפנים שלי והפצעונים שלי מוצאים חן בעיניו ומגרים אותו, בזמן שהוא שכב מעלי וחדר לתוך הבתולין שלי. הדבר היחידי שהרגשתי באותו רגע היה רק הפחד שאני כמו כל אותן אחרות שהכרתי. שאני מישהי שההורים שלה שמרנים ופנאטים. בכל פעם שדמותו של אבי עלתה מול עיני נבהלתי. הייתי בטוחה שהוא יהרוג אותי אם הוא יגלה, שהוא מסוגל להפריד את הראש שלי מהגוף, שהוא לא יחסס לעשות את זה אפילו אם הוא יצטרך לבלות את שארית

בקולו הרגשתי קינאה. סיפרתי לו. הוא הזעיף פנים ואמר: "זה נורא. באמת? ככה, בלי הקדמות? הוא ילד בלי ניסיון. אין לו שום טקט. מה ענית לו?" "שום דבר" אמרתי.

ישבתי במיטה, התכסיתי בסדינים למרות החום. רציתי לעשות סדר במחשבות שלי. מה אני אעשה עם החיים שלי אחרי האכזבה של אפריקה? לאן אלך? הרי יבוא יום ואני אתחתן ובעלי יגלה שאני לא בתולה, ושעברתי שתי הפלות. הגעתי לאפריקה לא כדי לטייל בה ולא כדי להכיר את דוד האשם, למרות שאלו היו הסיבות שהדגשתי בפניו כשביקשתי ממנו להזמין אותי. רק עכשיו התחלתי לחשוב שהמכתבים שלי שבהם ביקשתי ממנו להזמין אותי אליו לאפריקה, הם שגרמו לו להתנהג כלפי באופן שהוא התנהג. ועכשיו אני באפריקה מפני שרציתי להתרחק מביירות. מפני שאבא שלי היה נחוש בדעתו לחתן אותי עם סמיר, החבר של אחמד, שהציע לי נישואים כמה פעמים וסירבתי, למרות שהוא נחמד. אבא עמד מאחורי כמו עוג מלך הבשן ושאל: "הייתי רוצה לדעת למה הוא רוצה להתחתן איתך, מה הוא מוצא בך, בפנים המצומקות שלך עם החטטים האלה?" רציתי לענות לו: "הוא רוצה להתחתן איתי מפני שאני צייתנית, מפני שהוא אף פעם לא ראה אותי חושפת שיניים, כי אני לא מאיימת על החשיבות העצמית שלו, ומפני שאני סימן שאלה בשבילי". אבל במקום להגיד את כל זה אמרתי: "אני לא מתחנת איתו. לעולם לא!" אמא צעקה: "את תהיי בתולה זקנה, את כבר בתולה זקנה, תתעשתי ותגידי שאת מסכימה לפני שהוא מתחרט". אבל התשובה שלי נשארה בעינה: "אני לא אתחתן איתו,



חיינו בכלא. ניסיתי להיפטר מכל התמונות האלו שרדפו אותי גם אחרי שֶמֶאֶלֶכ הגיע לסוף ההתנועעות שלו בתוכי, וחיכה שאני אצא מהמוסך שהיה שייך לאחד מחבריו, כדי שגם הוא יוכל לעזוב. הוא מעולם לא דיבר איתי על העתיד וגם לא על ההווה. רק על האהבה. והאהבה נגמרת.

על המחברת: הנאן אלשיח' היא אחת הסופרות המובילות בספרת הערבית בת-זמננו. אלשיח' נולדה בלבנון ב-1945 ולמדה בביירות ובקהיר. היא פרסמה 7 רומנים, 2 קבצי סיפורים קצרים ו-1 מחזות. ספריה עוסקים במעמד האשה, ביחסים בין המינים ובמוסד הנישואין. רוב ספריה תורגמו לשפות רבות וביניהן: אנגלית, צרפתית, הולנדית, גרמנית, דנית, איטלקית, קוריאנית, ספרדית ופולנית. הרומן **הסיפור של זוהרה** (1980) היה לרב-מכר ערבי ובינלאומי, וזאת לאחר שמהדורתו הראשונה יצאה בהוצאה עצמית, כיוון שלא נמצא מו"ל שיסכים לפרסמו.

**הסיפור של זוהרה** עומד לראות אור בקרוב בהוצאת 'אנדלוס', בתרגומו של מוחמד חמוזה ע'נאים.

אני אף פעם לא אתחתן". אבא, בשקט, חזר ושאל ולחץ לדעת את הסיבה: "וְהִרָה, אם יש לך מישהו אחר שרוצה להתחתן איתך אל תפחד, רק תגידי".

את התשובה שמרתי עמוק בתוכי. שמרתי את מֶאֶלֶכ רחוק מהם. הרחקתי מהם גם את המיטה הצרה בחדר האחורי במוסך שעליה הוא היה גוהר מעלי. הרחקתי את התמונה של אשתו ושל בנו התינוק שתמיד היתה בארנק שלו, ושתמיד הייתי רואה אותה בחטף כשהיה פותח אותה לשלם עבור הקפה ששתינו באותו בית קפה שאליו מגיעים רק אנשים שפחדים שיזהו אותם. הרחקתי את המחשבות עליו מהגוף שלי, שאף פעם לא הגיב לגוף שלו ואף פעם לא הרגיש רעד, התלהבות או הנאה, כמו שהרחקתי את ידו של הרופא הזקן שעשה לי את ההפלה. מחקתי את הרגע שבו חזרתי הביתה אחרי ההפלה כשאני מהדקת את הרגליים והירכיים חזק חזק כדי שאבא לא יוכל לגלות את הסוד שאני מסתירה. העלמתי אפילו את הכיסא שהכיר אותי כל כך טוב בבית הקפה

בממדים סיניים

אחד מהם השמיע שיר  
הנזקים שנגרמו היו אך חמריים.  
האמנות היתה מתחילה אצלנו בכל המישורים מן הינקות  
מבית הספר  
מגן הילדים  
מן האוניברסיטה  
אבל כיום היא מתחילה מעל לברך

עשן הרכבת המתמר עוד עשוי לשוב אל עמקי השמים  
אל הלע שמתוכו פרץ  
אבל חלומותינו משכבר לא ישובו לעולם אל תוך ראשינו ומחברותינו.  
אפלו כשהערבי מניף ענף של זית  
הריהו מניפו כמו מקלעת

אין בנמצא סופר גדול שהוא אופטימי לגבי דבר מה או נואש ממשוהו  
איני יכול לצבוע את יסורי העם בנחת ובסבלנות  
כמו את ביצי חג הפסחא

קבר פתוח על הים  
ולא ארמון פתוח על המדבר

כל הרוחות והסופות והדמעות החלומות הסיוטים המספדים  
יצאו מתוך מחברותי  
ואני עודני בעמוד הראשון  
אחרי שנעבור את הרעלת הפטרול  
לא יותר לנו אלא הכולסטרול

הסופר האמתי, כמו ישראל,  
אין לו גבולות ברורים ואין הוא מחיב לכלום.  
כל חיי ירא הייתי מפני אלה  
אחר כך גליתי שאללה הוא הנאותי.  
בעמקי רעם וברק וסערות וממטרים שהשרות  
המטאורולוגי אף פעם לא חוזה אותם



אני עושה צעד קדימה ושני צעדים לאחור  
כדי להגיע בגובה אל שנות החמישים

כל הפסגות האלה והעם עודו נמצא למרגלות ההר

התא הסודי בקלפיות ההצבעה הערביות משול לתא המדידות  
בחניות לממפר בגדי נשים שיש בהם אלף חורים ופתח ושסע  
לא נראה כדי לשדוד ולהמום פתאום כשהדבר נחוץ

האם הבחירות הערביות הן קומדיה שחורה? או לבנה? או אדמה?  
או בכל הצבעים גם יחד?

נלאיתי מן המחיכות לנימוסי שלחן  
להליכות הישיבה בצותא  
לגנוני שיחה  
לחקי החציה

ואף רוצה הייתי להפוך את הנושא למשא ואת המשא לנושא, את לשון הנקבה  
ללשון זכר, את  
הזכר לנקבה, לידע את הבלתי מידע ולהפוך את המידע לבלתי ידוע.  
מאסתי בנכון. אני כמה לשגוי!

אני חובש את כובעי נושא מקל הליכתי הולך ומתגבגבן עד כי מצחי נוגע בקרקע  
במקום כלשהו  
בעולם. כל אימת שאראה מקבץ נדבות או נכה או אסופי או בעל מום זוחל או זקן  
משפל או

תינוק בוכה או ורד קמל או צפור מתה או כנף שבורה או חוט של דם  
אני עוקב לי אחריו בדאגה קשה גם בדרךכים חתחתיות בערפל סמיה עד כי אני  
מרגיש בחסרונה  
של השפעת אמריקה.

העריצים בדומה לשיאים עולמיים לבטח יתרסקו ביום מן הימים.

מוחמד אלמאעוויט הוא משורר סופר ומחזאי סורי מקורי, פורה ומוערך. תרגומים לעברית משיריו ומסיפוריו  
נתפרסמו בעשור האחרון בכתבי עת שונים, במדורי ספרות ובמסגרת אנתולוגיות של שירה ערבית בת זמננו.  
השיר המתורגם כאן נתפרסם במקורו במדור הספרות של העתון 'כל-אלערב' ב-16 במארס בשנה זו.

# "עוד אבגוד במולדתי"

שני קטעים מתוך הספר

מוחמד אלמאע'וט - محمد الماعوط

מערבית: לאה גלזמן

## א. "אכן לא שמעתי"

האזרח ערב בן ערובה בן ערבאן [ערבי בן ערבים] זינק השכם בבוקר ממיטתו, רחץ פניו במהירות במי שלג, גילח את זקנו הנה והנה בתער, וטפח פעמיים על שערו במסרק שבור. לאחר מכן זרק מבט חולף על פניו ועל לבושו, וכן הביט באמו ובאחותו, לפני ששם תחת זרועו את מסמך התביעה שלו, וחיש יצא לדרכו אל משרדי הממשלה לצורך בירור בעייתו.

בעל הבית התנכר להם והזעיף להם פנים משך עשרים שנה; הוא נמנע מלברכם ב"בוקר טוב, שכן" או ב"ערב טוב, שכן", ואף הגיש תביעה משפטית לפינוי הדירה השכורה ולהוצאתם ממנה לרחוב.

ברם האזרח היה סמוך ובטוח, שהמדינה לא תזנח אותו בשעת צרה זו שלו. הרי לא ייתכן שרומח העושק של כל הפקידים וההותמות והתיקים שבמשרדי הממשלה יופעל כדי להיתקע בלבו דווקא. עלה על אוטובוס ופנה אל משרד השופט הממונה על תביעות אזרחיות במשרד המשפטים.

שומר הסף: כן?

האזרח: האם כבוד השופט נמצא?

שומר הסף: לא. הוא בנסיעה.

האזרח: לאן?

שומר הסף: לז'נבה, להשתתף בוועידת משפטנים בינלאומית.

האזרח: מתי ישוב?

שומר הסף: אינני יודע. ושקע באחד מסיפוריו של "ארסן לופן".

עלה האזרח על אוטובוס אחר, כדי לפנות לפקיד בכיר אחר.

שומר סף אחר: כן?

האזרח: האם מר זה וזה נמצא?

שומר הסף: לא. הוא בנסיעה לסיאול להשתתף בכנס סולידריות עם העם הפלסטיני.

האזרח: ומתי יחזור?

שומר הסף: אינני יודע. והסתובב אל מחם התה, כדי לטפל בו

ולהרתיחו.

עלה האזרח על אוטובוס אחר כדי להיפגש עם פקיד רשות אחר.

המזכיר: כן?

האזרח: האם דוקטור פלוני נמצא?

המזכיר: לא. הוא בנסיעה ללגוס, להשתתף בכנס סולידריות עם

העם האריתריאי.

האזרח: מתי ישוב?

המזכירה: אין לי מושג, ונעלמה בין דפי הירחון "רשת" (אלשכבה).

עלה האזרח על אוטובוס אחר לפגוש איש רשות אחר.

מזכירה אחרת: כן?!

האזרח: האם דוקטור פלוני נמצא?

המזכירה: לא. הוא בנסיעה למלטה להשתתף בכנס סולידריות עם

העם הקוריאני.

האזרח: מתי ישוב?

המזכירה: לא ידוע לי. ושקעה בתוך הירחון "בורדה".

כשנסתיימו שעות העבודה הרשמיות ונתרוקנו המחלקות ומשרדי

הממשלה מפקידים ומפונים לבידורים כאחת, ולא נותרו בהם

אלא מסמכים ותיקים, ולאחר שהתנפחו רגליו מן הטיפוס

במדרגות והירידה מהן, לא נותר לו מה לעשות, אלא להמתין

עם מאות הממתינים בתחנות האוטובוסים, כדי לשוב הביתה,

אל משפחתו.

וכשנתחייך אליו קו האוטובוסים, והופיע האוטובוס, גידפו אותו

כשעלה עליו, וחירפוהו כשירד ממנו.

כשהגיע אל פתח השכונה, הופתע למצוא את הפצי ביתו נערמים

ברחוב ואת אמו ואחותו יושבות מעל לערימות. כל אחת מהן

הניחה ידה על לחיה והחלה נועצת מבטה בעולם הזה; כיוון שהיה

גינוח מטבעו ונוטה להתפייס, שאל בשלווה: מתי זה קרה?

ענתה לו האם בלי להסתכל לעברו: זמן מה לאחר שהלכת.

טפח על כתפה, מנסה להרגיעה; ונתיישב על ערימת החפצים,

ירכיו צמודות לבטנו וידיו חובקות את שוקיו, ומסמך התביעה

אתה משוחח על בעיותיך אפילו עם היצור המאוס והמוזר הזה?  
 המשכיל: ועם מי אשוחח, אדוני?  
 הפקידים עסוקים באגודות בנייה;  
 האמנים - בסדרות טלוויזיה מן המפרץ;  
 המורים - בבחינות;  
 והתלמידים - בלהציק לבנות;  
 והסוחרים - באומדן רווחיהם;  
 והעניים - ביוקר המחירים;  
 והמנהיגים - בנאומים.  
 השוטר: על מה דיברתם?  
 המשכיל: נושאים כלליים. שוחחנו על אהבה.  
 השוטר: שקרן. אף אחד לא אוהב אף אחד.



המשכיל: מתוך ידידות.  
 השוטר: גם זה שקר. אף אחד לא בוטח בזולתו.  
 המשכיל: על העיתונות הערבית.  
 השוטר: אף אחד לא קורא אותה.  
 המשכיל: על שידורים.  
 השוטר: אף אחד לא שומע אותם.  
 המשכיל: על ניצחונות.  
 השוטר: איש לא מאמין בהם.  
 המשכיל: על ההתקוממות הפלסטינית.  
 השוטר: אף אחד לא מרגיש בקיומה.  
 המשכיל: על מלחמת המפרץ.  
 השוטר: אף אחד לא שם לב אליה.  
 המשכיל: על חקלאות.  
 השוטר: אף אחד לא זורע שום דבר.  
 כל המזון שלנו הפך לקופסאות שימורים. על מה דיברתם בפעם האחרונה?  
 בגילוי לב, שוחחתי איתו על סוגיית הסכסוך הערבי-ישראלי

עודנו תקוע תחת זרועו. הביט ברחמים באחותו הדוממת והאומללה ושאל: מה קרה לה?  
 אמרה האם: בנוסף לכל הצרה הזאת, הרי בשעה שהיינו מוציאות את החפצים וכלי הבית, והיא רכנה לצרור אותם, בא אחד העוברים והשבים וצבט באחוריה.  
 אמר באנחה: זה שום דבר, יהיה בסדר!  
 השיבה האם: יהיה בסדר, יהיה בסדר!  
 אבל מה תעשה עכשיו? הרי הלילה כבר ירד, האם נישן רחוב?  
 אמר לה: אל 'תתבאסי' אמי. הרי לא ייתכן שהמדינה תשכח אותי. אני סמוך ובטוח בכך.  
 וכאן פנה לעברו שוטר, שגרר את רגליו מרוב עייפות, ושאל אותו, כשהוא מוציא מסמך כלשהו מתוך תיק העור שלו: האם אתה הוא האזרח פלוני בן פלוני?  
 האזרח: כן.  
 השוטר: אתה נקרא לשרת את הדגל.

### ב. האזרח והכלב

משכיל ערבי שקוע היה בגילוי טרדותיו וצפונות לבו לכלב קטן וכבד מרוב פינוק ונרפות, שבאחת ממכוניות הסגל הדיפלומטי הזר, בלב בתקהלות של עוברים ושבים לגלגנים, כשלתע הגיח במהירות אחד השוטרים, על אקדחו ואלתו ואזיקו ושאר אזורי הדמוקרטיה הערבית.  
 המשכיל: נמשיך את שיחתנו אחר כך.  
 הכלב: מדוע קולך רוטט וברכיך רועדות?  
 המשכיל: הרי בא השוטר?  
 הכלב: ואם כן, במה זה נוגע לך, או לזולתך?  
 המשכיל: אם לא הבנתם את הקשר הזה עכשיו, הרי לעולם לא תקלטו, מה מתרחש באזורנו.  
 הכלב: אני לא פוחד מהברית הצפון-אטלנטית.  
 המשכיל: מפני שהברית הצפון-אטלנטית עשויה לטפל בבעייתך, בכל עת שיקרה לך משהו רע.  
 הכלב: האם אין לך משפחה וידידים, שיטפלו בענייניך?  
 המשכיל: כמובן. אבל הבעיה היא - שאלה אשר אליהם יפנו בענייני, יהפכו אוטומטית זקוקים למישהו, אליו יפנו בעניינם שלהם.  
 הנה הגיע השוטר. אני מבקש ממך לנהוג כאילו אינך מכיר אותי.  
 השוטר: מה ההתקהלות הזאת באמצע הרחוב?  
 המשכיל: האם אתם לא שומעים?  
 ההתקהלות מותרת רק לאנשי כוחות הביטחון.  
 הודרו. כל אחד לדרכו!  
 המשכיל: אזרח מדבר עם כלב - האם זו עבירה על החוק?  
 השוטר: זה אפילו פשע.  
 המשכיל: לפני שתרים את האלה הזאת עליך לדעת, בתור איש חוק, שבשום נהג, או חוקה, או הודעה פומבית ממשלתית, אין משהו שאוסר על אזרח לדבר עם כלב.  
 השוטר: כיוון שאין כמעט בסביבתך אנשים, במות או מלומדים,

מאלף ועד תו.

השוטר: בושה וחרפה! אתה משוחח על הסוגיה הערבית הכי חשובה עם כלב ועוד עם כלב זר? המשכיל: אל תעמיס על העניין יותר מדי. ראה בכך ספיח לדיאלוג הערבי אירופאי.

השוטר: ומדוע הראית לו את עיתונינו המקומיים? המשכיל: קראתי באוזניו את אחד המאמרים הראשיים.

השוטר: ואיך הגיב עליו? המשכיל: הוא השמיע יללה.

השוטר: כלב-מזימות!

המשכיל: מדוע אתה מדבר עליו בהשפלה ובזלזול כאלה, אדוני? נכון, שהוא כלב קטן בגודל אגרוף, אבל התבונן בו, איך הוא נראה: עניו, רגוע ושליט; יודע מתי לאכול ומתי לשתות ומתי לצאת לטיול ומתי לשוב ממנו; מתי לישון ומתי להתעורר. בקיצור: כלב קטן, שידוע את גורלו, ואיש גבוה ורחב, שאינו יודע את גורלו. אה, אדוני השוטר; אני האדם הערבי. אילו היו לי זכויות של כלב צרפתי, או של גור כלבים בריטי, הייתי מחולל גיסים בעטי האומלל ובדפדפת המתפרקת הזאת שלי. האם שמעת אל האיליאדה של הומרוס?

השוטר: לא.

המשכיל: ועל האודיסיאה?

השוטר: לא.

המשכיל: ועל האפוס של גילגמש?

השוטר: לא.

המשכיל: ועל הקומדיה האלוהית של דנטה?

השוטר: לא.

המשכיל: ועל המחזה פאוסט של גתה?

השוטר: לא.

המשכיל: על מה, אם כן, שמעת?

השוטר: מאז הפלישה ללבנון לא שמעת אלא את השיר "רוקח, הוי רוקח".

המשכיל: האם תרשה לי, אפוא, ליילל קצת ביחד איתו?

השוטר: לא. צעד לפני.

המשכיל: בשום פנים לא אלך כך ברחוב.

השוטר: מה אתה רוצה? תהלוכה רשמית?!

המשכיל: אני רוצה קולר סביב צווארי, כי אני עלול לברוח, וזמם על פי, כי אני עשוי לנשוק.

השוטר: את מי תישך?

המשכיל: אני עשוי לנשוק את המדרכות, את הספסלים הציבוריים, את ההמונים, את הימין, את השמאל, את המזרח, את המערב, את הדרום ואת הצפון. סלק את האקדח שלך, אדוני, ואל תאמין למה שאני אומר; הרי בסופו של דבר לא אשך בראש חוצות, אלא את לשוני, או את אצבעותי - עד ששן תגע בשן - על כך שהאמנתי בכלל אי פעם במשהו. לא כן, אדוני השוטר?

השוטר: בבקשה ממך, אל תפרוט על המיתר הרגיש שלי; כי אם לא תפסיק, אעזוב את עבודתי ואצטרף לשיחות עם שניכם.

## "עוד יבגוד במולדת המדומה"

### זכריא תאמר

מוחמד אלמאע'וט הוא סופר ייחודי ומעניין להפליא, שכן לפני שהוא "בוגד", הוא מחבר ספר, כדי להתריע באמצעותו כי גמר אומר לבגוד במולדתו, בעוד שפעולות בגידה מתבצעות כרגיל בחשאי.

איזו מולדת, אפוא, היא זו בה "יבגוד" בגלוי ובגאווה?!

ישנן מולדות משני סוגים. מולדות מזויפות ומולדות אמיתיות. המולדות המזויפות הן מולדות העריצים, והמולדות האמיתיות הן מולדות של אנשים בני חורין.

מולדות העריצים אינן מעניקות לבני האדם אלא דיכוי, השפלה ועוני. עריהן וכפריהן משולים לבתי קברות ובתי סוהר. אשר על כן, הנאמנות למולדות העריצים היא בגדר בגידה באדם, ואילו המרי וההתקוממות נגדן הינן בבחינת נאמנות לאדם ולזכותו להיות חיים בטוחים, שהשמחה שורה בהם, ואין בהם עוול וקלון.

על אחת כמה וכמה נכון הדבר, שכן עצם ההיוולדות במולדת כלשהי הינה השורש הרופף ביותר הקושר את האדם למולדתו.

ושורש זה בשום פנים לא יתחזק, לא יתפתח ולא יגדל, אלא מתוקף החירות והצדק שהמולדת מעניקה לו.

מוחמד אלמאע'וט חשב תמיד שהוא איש (סופר) המפסידנות והכשלון. ואולם העמידה לצד בני אדם, בשעות המבחן שלהם, לא היתה מעולם בבחינת סוגיית כשלון, אלא בגדר מבחן קשה, בייחוד לסופר. הרי הרבה פחות בטוח לעסוק במולדת העריצים בכתיבה מאשר לישון עם צפעים באותה מיטה.

בספר השחור, היפה, המהנה, המכאיב, הלגלגני וההומוריסטי הזה, עולה בידי אלמאע'וט לצרף ולמוג על קרקע אחת את הליל והיום, את התקווה והיאוש, ואת מרירות התבוסות עם זעמו של חסר האונים, לשם עיצוב תמונת ייטורי המבחן, בהם מעמידים את האדם הערבי מדינאיו ומשכיליו, צבאו ומשטרתו ואמצעי התקשורת שלו.

את מכלול הנסיונות והפגעים האלה דוחס אלמאע'וט אל תוך נגע עיקרי אחד, והוא - שלילת-החירות.

ועל החירות הרי מגינים, אפילו בממלכת החיות, בציפורניים ובשיניים, ודם נשפך כדי לשמור עליה; ובממלכת המין האנושי, החירות הרינה עצם טעם הקיום והצידוק להמשכיות; ואם היא אובדת, הופכים החיים לפן נוסף ותו לא של המוות.

מוחמד אלמאע'וט, שחי מחצית המאה ועוד שלוש שנים, ידע פסגות ותהומות ועודנו חי וקיים, מתבונן בספרו זה בנסיון חייו האכזר והמר במולדת הערבית; ואולם חוויתו איננה שלו בלבד, אלא חווית דור שלם; דור אומלל, שהולך שולל למן ילדותו בסימאות פוליטיות ואידיאולוגיות מסנוורות, ולא גילה שהוא בעצם מרומה, אלא עם התדפקו על שערי הזקנה, באגרופים רפים.

רק אז התברר לו שאיבד את מיטב שנותיו לריק, וכי אם לא יקום לאדם ערים מאושרות, בהכרח יבנה במקומן בתי כלא, בהם ייכלא, ייצר פרגולים, בהם ייסרוהו ויתקין גרדומים מהם תידלדל גופתו.

ספר זה הוא עדות כואבת וכנה לשלב אפל בחיי הערבים בעידן החדש, וראוי הוא לעמוד למשפטם של הדורות הבאים, בתור מסמך המפריך כל האשמה באוזלת יד וכניעה, שתופנה כלפי הדורות הקודמים.

והרי צוואר חשוף אינו יכול לבגוד על מלעות דורסים.

הספר אף מחזק את האמון במילה בעיתות של שקר וצביעות והוא משיב לה משהו מיופיה האבוד.

הסופר הסורי זכריא תאמר על עמיתו ובן ארצו - מוחמד אלמאע'וט

# המקור והתמונה

חוסין אחמד אמין - حسين احمد امين

מערבית: דוד שגיב



פני התחשבות בזמנו של הקורא וכדי להימנע מלדוש במה שידוע לו, אוותר על תיאור התורים הרבים בהם עמדתי, וממאות ההליכים שהיה עלי להשלים. את סיפורי אתחיל אפוא, מהרגע שהגעתי לאשנב למסור את ניירותי והתייצבתי פנים אל פנים עם הפקיד הממונה. זהו רגע שבלי ספק הקורא יכול לתאר לעצמו, כי הייתי כפסע אחד מהגשמת מבוקשי, רגע שגם אני יכולתי לתאר אותו לעצמי.

לאחר שהיה בטוח כי הניירות והתעודות שלמים וללא כל פגם אמר הפקיד: "אנחנו מבקשים תמונה שלך".

הוצאתי את ארנקי ושלפתי ממנו תמונה.

הפקיד נטל את התמונה והחל מתבונן בה. הוא הרים אותה לכיוון האור, פעם מצד ימין ופעם מצד שמאל, אימץ את עיניו, העביר את מבטו מהתמונה אלי ארבע או חמש פעמים. ואז, השליך את התמונה בפני המופתעים ואמר:

"תמונה זו אינה תמונתך."

צעקתי: "לא תמונתי? איך? למה אתה מתכוון? למה שאני תמונה שאינה שלי, בעת שאני מתרוצץ כדי לחדש את הרשיון שלי?"

ענה לי בשלווה, מישיר אלי מבט ממקומו הבטוח:

"ואפילו נניח שזו התמונה שלך, הרי אין ספק שהיא צולמה בימי מתושלח. אנחנו מבקשים תמונה חדשה."

"התמונה חדשה, היא אינה מימי מתושלח. היא צולמה לפני חודש בלבד, לפני שובי למצרים מחוץ לארץ. אתה יכול לראות את תאריך הצילום שמודפס מאחור."

הפקיד נטל שוב את התמונה, ובחן את התאריך המודפס מאחוריה. ובכל זאת החזיר לי את התמונה.

"התאריך נכון, כפי שאמרת, ומשום שזו תמונה חדשה, הרי שאין ספק שזו אינה תמונתך."

תמונתו של מי זו אם כן? סועאד חוסני? [זמרת מצריה מפורסמת] "אדוני הנכבד, אל תבזבו את זמני ואת זמנך ואת זמן הממתינים

בתור הארוך מאחוריך. הואל להתבונן יחד איתי בתמונה. הלחיים הרעננות שבתמונה, היכן הן במקור? והעור הוורוד שבתמונה, מה הוא לעומת העור שלך, האפרורי והחיזור? ומה על אותן שתי עיניים עליזות ונוצצות שבתמונה לעומת עיניך שלך השמוטות והנטולות כל ניצוץ? לא אדבר על החיוך שבתמונה או על הזעם הקדורני שבמקור, שכן החיוך והקדרות באים והולכים, אלא, באופן כללי, הפנים האלה, חי נפשי וללא כל צל של ספק, אינן שלך ועליך להודות בכך."

אמרתי בטון סבלני:

"אני מסכים איתך שחלו שינויים מסוימים במראה פני במהלך החודש שחלף מאז חזרתי מחוץ לארץ. אולי משום ששהיתי שבועיים מלאים בבית המכס של אלכסנדריה במאמץ לשחרר את חפצי. ואולי משום שאני מרבה לנסוע באוטובוסים, מפני שהמכונת שלי, שנשלחה דרך הים, עדיין לא הגיעה. ואולי משום ששבתי לקרוא את העיתונים ה'לאומיים', או משום שאני מאוין לשיחותיו של מתוללי שערואי [מטיף דת מצרי מפורסם ברדיו ובטלוויזיה] ומבלה את זמני בצפייה בסדרות טלוויזיה. אולי... אך אני נשבע באבי, בכבודי, בחיי בני כמאל, שהתמונה הזאת שלי היא."

האיש אמר ברוחב לב:

"אולי. אבל בכל זאת אנחנו רוצים תמונה חדשה. תמונה שלך כפי שאתה היום, כדי ששוטר התנועה יכיר אותך בעת שיעכב אותך לבדיקת הרשיון. בכל אופן, יש לך עוד חודש ימים עד שיפוג תוקף הרשיון. לך לשלום... הבא בתור..."

יצאתי ממינהל התעבורה הישר אל סטודיו לצילום בעיר "נצח" [עיר ליד קהיר, נבנתה בתקופת סאדאת]. התמונה היתה משביעת רצון, שכן היא היתה ללא כל ספק קרובה למציאות יותר: הלחיים שקועות בפנים, העיניים אף הן שקועות בזוויות העיניים, הקמטים במצח ובין הנחיריים וקצות הפה עמוקים. הכול כשורה. עם



זאת, רצייתי להיות בטוח יותר, ולכן הראיתי את התמונה לאשתי, ולידידי, לחברי ולעמיתי בעבודה ולכמה שכנים. שאלתי כל אחד לחוד, מבלי שאיש מהם ישמע את תשובתו של האחר: "תמונתו של מי היא זו?" כל התשובות, ללא יוצא מן הכלל, היו: "שלך היא".

בשל היותי טרוד בחיפושים אחר מקום מגורים, לא הצלחתי לשוב אל מינהל התעבורה עד ליום שבו פג תוקפו של הרשיון. הבאתי עמי (כדי להעביר את זמן ההמתנה הממושך בתורים הארוכים לפני עשרת אשנבי הקבלה במינהל) ספר עב כרס, על ההשגים המפוארים בתקופת הנשיא חוסני מובארכ. הספקתי לקרוא שלושת רבעי הספר כשהגיע תורי. הודיתי לאלוהים על שלא היה זה הפקיד המאוס שסירב לקבל את תמונתי בחודש שעבר. מסרתי לו את התמונה.

אמר:

"אנחנו משחקים, אדון? באת אלי בחודש שעבר עם תמונה שאינה שלך, ואתה חוזר היום עם תמונה שגם היא לא תמונתך?"

הרים אותה לכיוון האור וכנגד כיוון האור. הוא צמצם את עיניו ואחר כך הניע בראשו לשלילה: "ייתכן שיש קרבה בין שני האנשים. יכול להיות שזו תמונתו של בנו, אולם זו אינה תמונתו." "תמונתו של בני, חתיכת שוטה?" "שמור על לשונך, אדון, וכבד את עצמך."

"תמונת בני?"

"כבוד הפקיד שאל אותי לדעתי ועניתי לו. מה אשמתי אני, אם כן? די לי להבחין שהשיער של הבחור בתמונה שחור והשיער שלך, זרקה בו שיבה. ולכן, או שהתמונה היא שלך בצעירותך, או שהיא תמונתו של בנך."

אמרתי לעצמי:

"חי אלוהים, שערי הלבין רק בגלל ההתעללותכם בי, בני כלבים. ואולם, בדברי בקול רם, התאפקתי ואמרתי במלוא הנימוס:

"אני מודה שייתכן שאני נראה היום תשוש יותר משהייתי בעת הצילום, אבל אני מקווה שתתחשב במצבי ותמחל על ההידרדרות הניכרת בפני ובגופי, אם אספר לך שביליתי את כל החודש



האחרון בחיפושים אחר מגורים חדשים, ולא הצלחתי בכך עד היום."

הפקיד אמר:

"זו הבעיה שלך. זה אינו נוגע לנו ואינו מענייננו. אנחנו מבקשים תמונה חדשה, כדי ששוטר התנועה יכיר אותך אם יעכב אותך בדרך. מכל מקום, אין צורך להתרגז. אין העניין מצריך יותר מקנס של איחור."

תחבתי את הספר עב הכרס מתחת לבית שחיי ופניתי לאותו סטודיו בעיר "נצר". הכרתי את הצלם שצילם אותי בחודש שעבר אך בקושי. הוא לא זכר אותי. המקום היה מלא בלקוחות שבאו להצטלם. הצפיפות הזאת היתה הסיבה לכך שהצלם הכין את

הבנתי מיד, מלא השתוממות, כי טעיתי בחושי שזהו פקיד אחר...

אמרתי לו:

"אני נשבע באלוהים ובחיי בני כמאל כי התמונה היא שלי והיא צולמה לפני חודש ימים בסטודיו אחד בעיר נצר. התאריך רשום מאחורי התמונה ויש לי עדים, אם תרצה, שיעידו שהתמונה שלי היא."

נעץ בי מבט לעגני למשך זמן מה. אחר כך קרא לאיש שעמד מאחורי בתור:

"סליחה אדון יקר, רק רגע אחד, הואל להעיד כאן: האם התמונה הזאת היא תמונתו של האדון העומד לפניך?"

האיש הביט בתמונה. אחר כך הביט בפני. ושוב בתמונה. ואז

וגם לעמעם את הברק שנותר בעיניים. אבל כל מאמצי הטכניים כשלו. התוצאה היתה אסון. זה נראה לא פחות מאשר סילוף איום ובלוט של מסמכים רשמיים.

התמכרתי כולי לתחושת היאוש, ופתאום צץ במוחי רעיון מבריק. חשבתי כי יהיה זה מאמץ שווא ועניין שאינו מתקבל על הדעת להמשיך כך: להסתובב במעגל קסם שאין ממנו מוצא. להמשיך ולהתגלגל לנצח נצחים בין מינהל התעבורה לבין הסטודיו לצילום, ושוב אל מינהל התעבורה, אל הסטודיו לצילום, אל מינהל התעבורה, כל עוד זיק חיים מאיר בפני, שבוע אחרי שבוע ויום אחרי יום.

נדרש, אם כן, פתרון יסודי ושונה. נזכרתי כי הבריות היו אומרים לי תמיד שאני דומה מאוד לאמי עליה השלום, וכי על ערש דווי, יומיים לפני פטירתה ממחלת הסרטן, בגיל שמונים בדיוק, צילמתי אותה. חיפשתי את אותה תמונה עד שמצאתיה. זו התמונה שמסרתי למחרת היום במינהל התעבורה.

התמונה כעבור שלושה שבועות ולא כעבור ארבעה ימים, כפי שהיה בפעם הקודמת.

מטבע הדברים, וכפי שהקורא יכול לדמיין לעצמו, דאגתי הגדולה במשך אותם שלושה שבועות של המתנה, היתה להימנע, ככל האפשר, מכל מה שיכול להעכיר את דמי או להתיש את עצבי ולגרום לי מתיחות, מחשש שהמקור יהיה שונה בהרבה מהתמונה החדשה. דחיתי את החיפושים אחר מגורים. נמנעתי מקריאת העיתונות היומית. ניתקתי את קשרי עם ידידי, שהחלו מספרים לי על חרמת ספרים ביריד הספר הבינלאומי בקהיר. לא הרשיתי לשכני להמשיך ולדבר בפני על פסק הדין נגד מהברים, מוציאים לאור ובעלי בתי דפוס באשמת התבטאות בניגוד לדעת השלטון. צעקתי על אשתי כאשר החלה לספר לי על מקרה האונס של הצעירה בכיכר אל-עתבה\* לעיני הבריות. ביקשתי מילדי שלא יביאו אלי את חשבונות המים והחשמל החדשים. הנחתי לאשתי לטפל בכל ענייני רכישת המצרכים שלנו בשוק ולשלם את מסי המכירה. אסרתי על בני הבית להפעיל את הטלוויזיה או את



הפקיד הביט בה במשך שניות אחדות ואחר אמר: "סיף סוף הבאת לנו את תמונתך."  
"אכן."  
"אבל -

מה העגילים האלה באוזניים?"  
עניתי שאלה עגילים שענדתי לכבוד התמונה, בבחינת הלצה. האיש חייך ולא הוסיף.  
■ אחר כך הנפיק לי את הרשיון.

על המחבר: ד"ר חוסין אחמד אמין, בנו של אינטלקטואל מפורסם, נולד בקהיר ב-1932. למד באוניברסיטת קהיר, ובלונדון. אינטלקטואל וליברל, לוחם למען הדמוקרטיה ונגד הקיצוניות הדתית במצרים ובעולם הערבי והאיסלאמי בכלל. הסיפור שלעיל, מתוך ספרו **איגרת מתחת למים וסאטירות קטנות** (הוצאת דאר סועאד אל-צבאחי, כוויית, 1992), המותח ביקורת על המשטר, על החברה ועל הביורוקרטיה במצרים ובעולם הערבי.



הרדיו, לפני חידוש הרשיון. לסיכום, ניתקתי לחלוטין מגע עם העולם החיצון. עם זאת ולמרות הכול, התחורר לי, מיד עם קבלת התמונה, שיש בה שוני ניכר. ייתכן שהסיבה נעוצה באותו "ריטוש" ארוך שהצלמים מתעקשים עליו, כדי לטשטש את הקמטים ולתקן את אשר קלקל צוק העיתים, או אולי, האשם הוא בצוק העיתים. העיקר, חזרתי לביתי כשאני שרוי בצער ובדאגה, מתכנן להוסיף בעזרת דיו שחורה עוד קמטים לדיוקן המצולם, ועוד צללים כהים מתחת לעיניים, ולהסתיר את צלו של החיוך שהופיע בצד שמאל של הפה, להיעזר בצללים כדי להבליט את עצמות הלחיים

\* אונס קבוצתי שבוצע בצעירה בשכונה של חתיים, שטענו כי לבושה לא היה צנוע. דיו. הסיפור היה לשיחת היום והתפרסם בכל העיתונים המצריים.

# יעל לרר: הספרות הערבית חסרה בנוף הקורא בישראל

## יעקב בסר

יעל לרר - עורכת הוצאת הספרים אנדלוס, (שקמה ביוזמתך) שעוסקת אך ורק בספרות ערבית מתורגמת - מדוע?

הסיבה לכך היא בעיקר שצריך להתחיל במשהו. והספרות הערבית מאוד חסרה בנוף של הקורא הישראלי. חנה עמית כוכבי, בעבודת הדוקטורט שלה על תרגום ספרות ערבית לעברית, מצאה, למשל, שמאז שנות ה-30 ועד לזמן האחרון, תורגמו בסך הכול 32 כותרים. זה מעט מאוד. לצרפתית, לעומת זאת, תורגמו קרוב ל-400. מדובר בספרות מודרנית ולא בקלאסיקה, שבה יש מחסור כשלעצמו, ואולי גם בזה נעסוק בעתיד.

הסיבה היתה תרבותית בלבד, מבחינת הקורא העברי, או שהיא נבעה גם מתפיסת עולם?

ברור שמדובר בתפיסת עולם. אנחנו חיים בלב העולם הערבי ואנחנו צריכים להכיר אותו קצת יותר. אנחנו לא מכירים. וזאת, כי אין לנו הזדמנויות. אני לא רואה תנועת המונים שמבקשת להכיר את העולם הזה, אבל אני חושבת שצריך לפחות ליצור את ההזדמנות. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות.

את למדת וחקרת את הספרות הערבית?

לא. אני יודעת ערבית ואוהבת ספרות. במהלך לימודי הערבית שלי, כמובן למדתי קצת שירה קלאסית וכו', אבל באופן כללי, דרך ידיעת השפה ודרך החיים באזור התפר שבין שתי התרבויות, היתה לי הזדמנות להכיר את התרבות הערבית והיה לי חבל שאין אפשרות גם לאנשים שלא יודעים ערבית להכיר - ולקרוא, למשל, רומנים מצוינים. וזה לא הדבר היחיד.

אני מודה ומתוודה, אני יודע מעט מאוד

על ספרות ערבית. קראתי דברים רק בתרגום. לעומת זאת אני יכול לומר בביטחון מסוים שאני בקי בספרות העברית. ואני יודע שרוב רובם של הסופרים הבולטים והפחות בולטים, כשהם כותבים פרוזה עברית, נוגעים ב"בעיה הערבית", כפי שקוראים לזה כאן. במה שקראתי, בתרגום לעברית מערבית, לא מצאתי את "הבעיה היהודית". היחס שלהם אלינו לא קיים. אני טועה?

יש הרבה מאוד ספרים שמתייחסים לשאלה הפלסטינית שהיא בעצם אותה שאלה. עכשיו יצא בעברית, בהוצאת הד ארצי, בעריכת עמי אלעד בוסקילה, הספר **החדרים האחרים**. אחת הנובלות בספר היא "השיבה לחיפה", של ע'סאן כנפאני, שכתבתו עוסקת בנושא הזה. בקרוב, עומד לצאת לאור בהוצאת אנדלוס הרומן **באב אלשמס** של הסופר הלכנוני אליאס ח'זרי, שגם הוא עוסק בסיפור הפלסטיני. והסיפור הפלסטיני כולל ישראלים, כולל דמויות של יהודים. אנחנו בוחרים ספרות מכל העולם הערבי והיא לא מתעסקת רק בישראל ובעיה הפלסטינית. למשל הספר **רק לחם** של מוחמד שוכרי, שהוצאנו לפני כמה חודשים: זה ספר שמתעסק באופן מאוד ביקורתי בקולוניאליזם המרוקאי, מתעסק בדיכוי וכו', דרך סיפור אישי. היהודים נמצאים שם כמשהו מאוד טבעי. הם לא העניין המרכזי. למשל: הגיבור מוכר סחורות מזויפות ליהודים על אוניה שנוסעת לפלסטין; והוא שואל את עצמו - למה הם נוסעים לשם? הם לא צריכים לנסוע לשם. שלא לדבר על זה שהמקומות היהודיים בטנג'יר הם חלק בלתי נפרד מהרומן: בית קברות, מגן דוד, לא כקונפליקט, אלא באופן טבעי לגמרי.

אפשר לומר, שבספרות שלנו יש תחושות אשם בנוגע לנושא הערבי, הפלסטיני. יש רצון ללכת לקראת. ובספרות הערבית,

לעומת זאת יש רגשות של "נגזלנו"?

לא תמיד. אבל ברור שאין מקום לרגשות אשם שלהם. על מה?

אין לנו ויכוח על זה. אבל זו נקודה נוספת שמציינת שוני בין שתי הספרויות. נכון שיש צורך אובייקטיבי בספרות ערבית מתורגמת לעברית. נשאלת השאלה, לגבי קוראי העברית, מי שקוראים ספרים שרואים אור בהוצאות הגדולות, ידיעות אחרונות, כתר, זמורה ביתן, הקיבוץ המאוחד, וכו' - ואלו מאות אלפי קוראים - האם את מרגישה שיש מצידם עניין? מבחינת מכירת הספרים.

צימאון אין, אבל עניין בהחלט יש. למשל, ספר השירים של מחמוד דרוויש **למה עזבת את הסוס לבדו**, בתרגומו של מוחמד ע'נאים, נמכר בקצת יותר מאלף עותקים עד עכשיו. והוא ממשיך להימכר. לגבי שירה מתורגמת, זה מצוין, כפי שאתה יודע.

החלטנו להוציא את הספר הזה לאור, בזמן שהתנהל הוויכוח סביב שירתו של מחמוד דרוויש, כאשר בכלל לא היו טקסטים זמינים להתווכח עליהם. הוויכוח היה לגבי שירתו הפוליטית של דרוויש. **עיש הנוכריה**, גם הוא בתרגומו של מוחמד ע'נאים, שיצא בהוצאת בבל בתקופה שבה התנהל הוויכוח, מביא שירים מאוד אישיים של דרוויש, **למה עזבת את הסוס לבדו** הוא קובץ שעוסק בחווית הפליטות והעקירה של הנכבה של '48. שירים יפהפיים, והישראלים נמצאים שם, בהחלט. ובצורה דיאלקטית, לא באופן חד ממדי, בתור האויב הגדול. כמובן, אני חושבת שהספר הזה היה צריך להיות בספריה בכל בית בישראל, לפחות בספרייתו של כל שוחר תרבות, והוא לא, לצערי. בסך הכול - גם לגבי הספרים האחרים - אנחנו רק בהתחלה. יש הרבה אנשים שעדיין לא שמעו על קיומם הספרים





יעל לרר, צילום: יגאל נורי

האלה. קשה להוצאת ספרים חדשה, בתקופה האחרונה במיוחד. למשל: ספר כמו **רק לחם**, שאילו היה יוצא בהוצאה גדולה כמו ידיעות אחרונות והיה מקבל פרסום ברדיו, בהחלט היה יכול להפוך לרב מכר. הוא כתוב מצוין, הוא קריא מאוד, הוא לא מדבר רק לשכבה הגבוהה של קוראים איכותיים, הוא מדבר אל כולם. הוא פותח חלון לא רק לספרות הערבית, הוא פותח חלון אל הביבים, בעיסוקו גם במין ובאלימות; יש מעט מאוד ספרות בכלל בעולם, שמדברת משם.

מוחמד שוכרי למד לקרא ולכתוב רק בגיל 21. הוא מביא את קולו של הילד, שלא יודע

לקרוא ולכתוב, שחי בגבול הפשע והסמים, במקום של דיכוי וניצול ואלימות קשה במשפחה. זו כתיבה מאוד נדירה ואותנטית. מהבחינה הזאת, ציפינו שהספר ימכר בכמה אלפי עותקים, והוא באמת לא נכשל. עד היום נמכרו בערך 1300 עותקים ממנו, אבל בהחלט ציפינו ליותר. אני מניחה שהעובדה שהוא יצא שבוע לפני שפרצה האינתיפאדה גרמה לזה שרוב האנשים לא יקראו את הביקורות. אנשים כמעט לא הגיעו לעמודי הספרות. ודווקא היו המון ביקורות מצוינות, ברמה של "לרוץ לקנות את הספר"; אני מניחה שזה קשור גם בתחושה של חלק מקהל הקוראים, הנמנים עם מה שמכונה "השמאל המאוכזב"; הם נכנסים לחנות ואומרים - מוחמד? לא מעניין אותי מה שהוא כותב.

איך אתם מתקיימים מבחינה כלכלית?

בקושי רב. אני גייסתי קצת כסף בשביל ההתחלה, מהשקעה פרטית, ואני מקווה שנצליח קצת יותר, כדי שגם אם לא נחזיר את ההשקעה בשלב הראשון, נוכל להמשיך לגלגל את ההוצאה. אבל אני לא בטוחה שזה יצליח. בגלל שאנחנו מאוד מקפידים על איכות, אנחנו משקיעים המון בתרגום ובעריכה. לפי מה שאני מבינה, מאנשים שאני עובדת איתם ועובדים עם הוצאות נוספות, אנחנו משקיעים מעל לסטנדרד המקובל בארץ בעריכת טקסטים.

באחרונה שמענו - שבארצות ערב, במצרים, בירדן, סופרים המעניקים זכויות פרסום בישראל, או כאלה שקושרים קשרים עם סופרים או אינטלקטואלים ישראלים מוקעים. למשל, את עלי סאלם גירשו מאגודת הסופרים המצרים. לחץ ציבורי מסוג זה יש גם במדינות ערב

תפיסתי, כשסאדאת, בביקור ההיסטורי שלו, התעלם מהעניין הפלסטיני (הרי הפלסטינים במשך שנים הרגישו שהם חלק ממאבק ערבי, וכי יש להם גיבוי מארצות ערב) - אמרו אנשי הרוח - אנחנו לא משתפים פעולה עם הדבר הזה. אם נתחיל עכשיו ללכת למפגשים ותוכניות רשמיות של חילופי תרבות, ונבקר כאורחים של משרד החוץ, נתנהג כאילו הכול בסדר, והכול לא בסדר. זאת אומרת, הכיבוש ממשיך. אחרי הסכמי אוסלו, היה שינוי קטן, לתקופה קצרה, אבל אחר כך, בחוגים

הביקורתיים, חוגי השמאל נוכחו לדעת שהסכמי אוסלו מנציחים את הכיבוש, שהיום הוא הגרוע ביותר מאז '67. העמדה הזאת התחזקה. יש כמובן בעייתיות בכך שעניין ה"נורמליזציה" כבר הפך למעין דת. כבר לא שואלים לגבי פעולה ספציפית - האם היא נכונה או לא. שואלים אם זו נורמליזציה, ואם כן, זה אסון (לגבי חלק מהאנשים). אבל אני

בהחלט חושבת, שמנקודת מבט של סופרים מצרים, התנהגותו של עלי סאלם היא בעייתית. נכון שיש כאן גם שאלה של דמוקרטיה באיגוד הסופרים המצרים - איך מוציאים מישהו מהאיגוד. ומתנהל עכשיו ויכוח גדול במצרים סביב הנושא. גם על הדרך שהוציאו אותו מהאיגוד, בלי לתת לו הזדמנות לשימוע וכו'. אבל הדבר המרכזי שחשוב לי להדגיש הוא, שלא מדובר בחזית של סופרים אלא בוויכוח. ודווקא הוויכוח הזה מחזק אותי; אם נסגור את ההוצאה, לצערי הרב, לא נראה לי שאנשים רבים בישראל יתאבלו, שזה יחסר להם. לעומת זאת, בעולם הערבי, יש מאות אנשים שזה מאוד יכעיס אותם, בייחוד אם הם יפרשו את זה, ככניעה שלי ללחץ מתנגדי התרגום. יש כאן מאבק פנימי בין אנשים עם דעות שונות. כאלה שמבקשים שלא ללכת על פי דוגמות, ולא להתייחס לשאלת הנורמליזציה כמו לדת, ומבינים כמה חשוב בשבילם שהספרות הערבית תתורגם לעברית ולהיפך. במהלך הוויכוח היו גם קולות שאמרו שלא מתרגמים מספיק מעברית לערבית.

אתם עוסקים בזה?

כרגע לא. זה מסובך יותר. יש לנו פחות אמצעים. מי שצריך לעסוק בכך - אלו הוצאות ספרים ערביות. וזה קורה במדה מסוימת. יש אנשים כמו מוחמד ע'נאים או סלמאן נאטור,

האחרות. איך את מגיבה על זה?

זה לא חד ממדי. מצד אחד היו קולות שתקפו סופרים שהסכימו שיתרגמו את הספרים שלהם לעברית, והיו אפילו קולות שתקפו סופרים שלא הסכימו, מפני שלא מחו במוסדות הבינלאומיים על זה שגונבים מהם את הזכויות. מצד שני, היו קולות רבים, אחרים, שאמרו שזה טיפשי. יש ויכוח, שחלק ממנו מבוסס על בורות. אנשים לא תמיד אומרים מה שהם חושבים, הם מפחדים להגיד שלדעתם זה דווקא בסדר לתרגם. כרגע הוויכוח מאוד סוער, אני אספתי בינתיים קרוב ל-50 מאמרים בנושא, וזה רק אפס קצהו של הוויכוח.

את יכולה לספר קצת על הוויכוח הזה?

זה התחיל בעיתון ספרותי במצרים, אח'באר אל-אדב, שם נכתב - תראו מה קורה פה, ספרות ערבית מתורגמת לעברית, והסופרים אפילו מסכימים לכך וחותמים חוזים ויש מעין נורמליזציה. עמדת האנטי נורמליזציה של אנשי הרוח בארצות ערב היא עמדה שהשורשים שלה הם ב-'77 - הסכם השלום עם מצרים וביקור סאדאת. זו עמדה פשוטה, שאני באופן אישי מקבלת אותה לחלוטין. הטיעון הוא שכל עוד אין שלום אמיתי וצודק, שלום כולל, הכולל את זכויותיהם של הפלסטינים, אנשי הרוח וחוגי שמאל לא יתנהגו כאילו יש שלום כזה. ודרך אגב, אלו אותם חוגי שמאל, שבסוף שנות ה-60, ראשית שנות ה-70, היו הראשונים שאמרו שצריך להכיר בישראל, וצריך לעשות איתה שלום. במקור, עמדת האנטי נורמליזציה לא באה מתוך שנאת ישראל ואי קבלתה של הישות הציונית. להיפך. העמדה הזאת באה מאותם חוגים שרצו דיאלוג, אבל התכוונו שזה יוליך לאיזשהו פתרון צודק. ולתפיסתם, שהיא גם

שבאופן שוטף מתרגמים מעברית לערבית. אבל מצער אותי דבר אחר: סופרים ערבים היו יכולים לבוא לכאן, לא כאורחים של משרד החוץ הישראלי כמו שבא עלי סאלם; הם היו יכולים לבוא לנצרת, או לבוא לרמאללה. מצער אותי שהם לא באים גם לרמאללה, בגלל שזה ייחשב "נורמליזציה".

הם היו יכולים גם לבוא ליעתון '77 - ולדבר.

לפני שהם מדברים איתך; נניח שהם לא רוצים לדבר עם ישראלים. היום הם מחרימים גם את הפלסטינים כי זו "נורמליזציה". הם יפגשו אותם בקהיר אבל הם לא יבוא אליהם. ואני בטוחה, דרך אגב, שאם הם היו מגיעים, ורואים את ההתנחלויות, העמדות שלהם לגבי שאלת הסכסוך היו הופכות ליותר רדיקליות. זה הבסיס של הוויכוח.

איפה עומדת ההוצאה מבחינת הוויכוח הזה? האם היא יכולה להינזק?

כמו שאמרתי, זה ויכוח. לא חזית. יש אנשים מאוד משמעותיים, כמו אדוארד סעיד, אליאס חזירי, מוחמד בראדה, שכתבו הרבה מאמרים שבהם הם מותחים ביקורת חריפה על התופעה. כשהוויכוח התחיל, הוא היה מבוסס על אי הבנה. למשל, חלק חשבו שאנחנו גוף ממשלתי. כשהדברים הובהרו, הרבה סופרים אמרו שצריך להבחין בין שיתוף פעולה עם גוף ממסדי לבין שיתוף פעולה עם גוף שהוא אנטי ממסדי במהותו. לדוגמה, היתה טענה כאילו אנחנו מתעקשים להחתיים את הסופרים על חוזים, ובוזי יש מעין נורמליזציה. הסיפור הוא אחר לגמרי. אנחנו באמת לא מוכנים לגנוב זכויות, כמו שעושות הוצאות אחרות, כמו שעשו בתרגומים רבים מערבית לעברית עד היום. פשוט תרגמו בלי לשאול את הסופר. עד עכשיו עושים את זה. קרה גם, בתקופה האחרונה, שנודע לסופר, שתרגמו אותו לעברית, במקרה, דרך ידיד פלסטיני, שקרא על כך בעיתון.

זה פשע כזה כבר ? -

לי חשוב לדעת שהסופר לא מתנגד לתרגום ושלא יתנגד שהוצאת אנדלוס תתרגם אותו. הזכויות הן שלו ולא שלי. אחר כך חשוב לי שהוא יידע שזכויותיו שמורות לו. אני לא צריכה לעשות איתו הסכם. אני לא מתעקשת להעביר לו את התמלוגים עכשיו. ממילא, כל עוד אנחנו לא מדברים על רבי מכר, הסכומים של התמלוגים הם לא גדולים. ברור שאם סופר מפנה אותי לסוכן שלו באירופה, ואפשר לעשות את הדברים בצורה מסודרת, זה יותר נוח לכולם.

כרגע יש לנו המישה עשר ספרים בדרך, בשלבים שונים. וממילא, בגלל שאנחנו לא בטוחים באפשרות הקיום של הוצאת אנדלוס, מבחינת הקורא העברי, אנחנו לא מתחילים בפרויקטים חדשים.

תקופה קשה לספרות הערבית עכשיו בארץ מבחינת הקורא?

תקופה קשה. בכלל קשה למי שמנסה לעשות משהו בתוך התרבות העברית בסטנדרדים גבוהים; ולכן, אם ההוצאה תיסגר, ואני מקווה מאוד שלא, זה לא יהיה בגלל אותם סופרים שמסרבים להיות מתורגמים. זה יהיה בגלל הקורא העברי, ומפני שאין שום תמיכה. אנחנו מנסים לעניין כל מיני מוסדות וקרנות שיקנו עותקים לספריות ציבוריות ולספריות בתי הספר, בעינינו זה מאוד חשוב. זה היה יכול גם מאוד לעזור. התגובות שאנחנו מקבלים בדרך כלל מרוב הקרנות - ויש מיליונים ומאות מיליונים שקשורים לכל מיני קרנות של דו קיום ודיאלוג - הן: "אנחנו לא מבינים מדוע אתם פונים אלינו. מה קשור מה שאתם עושים לדיאלוג?"

תשובה מוזרה. בואי נדבר קצת על הספרות הפלסטינית בארץ. כלומר בישראל. מה שכולט בעיני הוא שהשירה "חוגגת" ברמות שונות, ופרוזה, במובן המודרני, לא הסטנדרטי, כמעט אין.

יש שאלה גדולה, שקשורה בכלל למצבו של המיעוט הערבי בישראל. זה מיעוט עם הרבה בעיות. זה קשור בכך שכמעט אין מרצים ערבים באוניברסיטאות, זה קשור בעובדה שאין אוניברסיטה ערבית -

כתיבת פרוזה קשורה באוניברסיטה? ג'ק לונדון התחיל לכתוב אחרי כיתה ב' -

יש ויש. אחד הסופרים החשובים בספרות הערבית המודרנית הוא אמיל חביבי, שהפרוזה שלו מעולה מכל הבחינות. אל תשכח שאנחנו מדברים על ציבור מאוד קטן. בסך הכול מיליון איש -

אבל זה ציבור שיש לו אינטליגציה רחבה יחסית, שאנשיו תופסים יותר ויותר עמדות בתחום האקדמיה -

מעט מאוד. הציבור הזה הוחרב לחלוטין ב-48. ומה שחרב יותר מהכול זו העיר הפלסטינית. כל הזמן מדברים על 416 הכפרים שנמחקו מעל פני האדמה, אבל מה שיותר משמעותי, כשמדברים על תרבות, הוא חורבנה של העיר. יפו, שהיתה עיר עם תיאטרון, קולנוע, עיתונים, שהגיעו אליה סופרים

גדולים, שהיתה בה התרחשות תרבותית, נמחקה לחלוטין. יפו אחרי '48 הפכה למין גטו שרוכזו בו פליטים מכפרי האזור ואנשים עקורים אחרי טראומה גדולה. כך גם עכו, גם חיפה.

יפו היתה בירתה של פלסטין כולה; עיר חשובה מבחינה תרבותית יותר מירושלים, רמאללה ושכם. כל מיני תהליכים שמן הסתם היו קורים, נעצרו. למשל העובדה שאין כאן אוניברסיטה ערבית: יש היום דור שלם של אנשים שאין להם שליטה בשפת אמם. אמיל חביבי הוא מדור קודם. הוא התעצב מבחינה תרבותית בתקופת המנדט. אנשים בדור שאחריו למדו במערכת חינוך, שכל מה שהיא עשתה היה לנכר אותם מעצמם; הם לא למדו את התרבות שלהם. נכון, בכל מקום, פה ושם, יש איזה סופר שהכתיבה שלו לגמרי אותנטית, והוא התחיל בכיתה ב' וכו'. אבל רוב הסופרים - הכתיבה שלהם מתעצבת בתוך כדי קריאה, תוך כדי הכרת התרבות שלהם וגם תרבויות אחרות. מערכת החינוך פשוט רמסה אותם, בייחוד במה שקשור למדעי הרוח, ספרות והיסטוריה. לא במקרה תמצא כל כך הרבה עורכי דין ומהנדסים ערבים, ומעט מאוד מרצים במדעי הרוח, או סופרים, או היסטוריונים. כמה היסטוריונים ערבים יש? שלושה בערך? זה מעט מאוד, לעומת הציבור היהודי, שבו יש, אני מניחה אפילו עשרה היסטוריונים לעומת כל סופר... יש עוד בעיה. אין שוק. אין חנויות ספרים. אין עיר. אין הוצאות ספרים של ממש. רוב הספרים יוצאים בהוצאה עצמית. אז שירה, גם בישראל וגם באירופה, ממילא יוצאת הרבה פעמים בהוצאה עצמית ובמהדורות קטנות, ומתפרסמים שיר או שניים בכתב עת או במוסף ספרותי של עיתון. הדינמיקה הזאת היא גם לגבי הערבים בארץ ולכן נמצא הרבה משוררים טובים. אבל פרוזה דורשת מנגנונים מורכבים יותר - הוצאת ספרים, עורך רציני שמנהל דיאלוג עם הכותב, חנויות ספרים, וזה כמעט שלא קיים. מצד שני, אני חייבת לומר, יש עכשיו מספר כותבים צעירים, שהתחילו לפרסם. יש אנשים שאני מכירה, שכותבים פרוזה. מן הסתם, יש פרוזה טובה יותר או פחות. חלק כותבים ומראים לחברים, חלקם מתפרנסים מעבודה בעיתונות. למשל, ג'מאל דאהר מנצרת הוציא עכשיו ספר בהוצאת ספרים שמרכזה בבירות והוא עובד על ספר שני. עדניה שיבלי פרסמה סיפורים קצרים ועכשיו היא עובדת על רומן, הישאם נפאע ועלא חליחל עובדים על רומנים, ויש עוד אנשים, בשנות השלושים והארבעים שלהם, שכותבים.

תודה. אנחנו מאחלים לך ולהוצאה הצלחה.

מוספים, ספרים, אירועים

## באפלה המתעבה

עם מסירת המדור למערכת, פורסם על פגישת אנשי-רוח ישראלים ופולסטינים. בין המשתתפים בתמונה החלקית בעיתון אני מזהה את יוסי ביילין, א.ב. יהושע, עמוס עוז, יאיר צבן, צלי רשף, חנאן עשראווי (ונוספים שלא נראים בה). בידיעה הקצרה ('הארץ' 09.07.01) נאמר כי ככוונת המשתתפים לפרסם הצהרה משותפת שתסייע להחזרת האמון בין הצדדים, תבטא את אמונתם בשלום בין העמים ותצביע על הסכם אוסלו כדרך להגיע אליו. בינתיים ההודעה התמהמהה. לדברי יאיר צבן, ששאלתיו על כך, הסיבה היא לבטי גיסוה. זאת דווקא בשל רצינות המפגש וסירובם של הצדדים להסתפק במלל חסר כיסוי נוכח חומרת המצב.

עצם הפגישה היא קרן אור באפלה המתעבה סביבנו. זו משימה שרק אנשי רוח, המושמצים לא אחת מימין ומשמאל, ובעיקר מימין, יכולים לה. בכך חשו כנראה גם מתנגדי השלום שטרחו מצדם לפרסם "גילוי דעת בעניין מפגשים עם האויב הפולסטיני" ('הארץ' 16.07.01) שמככבים בה כמה תתי-אלופים במיל', פרופסורים מ"חוסן מדיני" והסופרים אייל מגד ומשה שמיר. מנגד פרסם באותו יום ב'הארץ' עקיבא אלדר רשימה בשם "חובתם של אנשי הרוח" בה נאמר שעל אנשי רוח משני הצדדים חובה להמשיך והיפגש ושחשיבות הפגישות הללו היא בעצם קיומן.

בינתיים אני מתעדכן בידיעה נוספת ('הארץ' 22.07.01) כי פרסום ההודעה המשותפת צפוי בקרוב וכי שני הצדדים יקראו בה לחידוש המשא-ומתן וידגישו כי הפתרון נעוץ בשתי מדינות, יהודית ופולסטינית, בגבולות 1967.

לבטוף, דחיה בהגשת המדור מאפשרת לי גם לציין לטובה את דבריו של שרון לאחר מרכז הליכוד: "כמה צרחנים לא יגררו אותי למלחמה". גם הוא ראוי לחיזוק מול האספסוף של מפלגתו.

## שאלות הבהרה לד"ר בשארה

אין ספק שאנשי ימין שמיהרו להסית כנגד עוזי בשארה, כמו מיכאל קליינר, שתבע להעמידו מול כיתת יורים, או אהוד אולמרט, שתבע להעמידו לדין על בגידה, לא קראו כלל את דבריו בעצרת הזיכרון לנשיא חאפז אל-אסד בסוריה. אבל דומה שגם אנשי שמאל שפרסמו מודעת תמיכה בו ובדבריו ('הארץ' 15.06.01) קראו אך קריאה שטחית את דבריו. מודעת התמיכה בחתימת כחמש מאות אינטלקטואלים ערבים ויהודים היא לכאורה עניינית יותר. כותרתה אומרת "לא לתכתיבים ולא למלחמה" ומתהתיה מובאת הפיסקה הרלוונטית מדברי בשארה בוו הלשון:

"ממשלת ישראל מנסה להצר את מרחב ההתנגדות בהצגה בחירה בין קבלת התכתיבים הישראליים לבין מלחמה כוללת. לכן, לא ניתן להמשיך בדרך השלישית - דרך ההתנגדות - מבלי להרחיב תחום זה מחדש, כדי שהאנשים יוכלו להרחיב ולהתנגד, ולא ניתן להרחיב תחום זה ללא עמדה ערבית מאוחדת, וללא פעולה במישור הבינלאומי. זה הזמן לכך".

מחברי המודעה מסבירים בהמשך כי "דברי עוזי בשארה בדמשק סולפו והוצגו כקריאה למלחמה כוללת. האמת היא שבשארה קרא בנאמו ליצירת דרך ביניים, שתמנע מלחמה כוללת, אך לא במחיר של כניעה גמורה

לתכתיבי ישראל".

משום מה עדיין נדמה לי, שהן דברי בשארה והן דברי ההסבר להם, מנוסחים בשפה מקודדת, הידועה רק ליודעי חן, והניתנים, כנראה לא במקרה, לכמה פירושים. לכן, הייתי מבקש ממנו כמה הבהרות לדבריו:

ראשית, מהו בדיוק "מרחב ההתנגדות" שאינו מלחמה ואינו כניעה?

שנית, מהי "דרך ההתנגדות"? האם זו

ההתנגדות עממית, טרוריסטית, צבאית?

שלישית, האם זו רק "ההתנגדות" לכיבוש הישראלי בשטחים, או ההתנגדות למדינת ישראל בכלל?

רביעית, האם למשל, פיגוע ההתאבדות בדולפינריום הוא חלק ממנה?

חמישית, האם ל"התנגדות" זו מתכוון גם שייך בסראללה מנהיג חיזבאללה, שדיבר לפני בשארה באותה עצרת, בקריאתו להשמדת ישראל (ובשארה לא הסתייג מדבריו)?

שישית, מהי אותה "עמדה ערבית מאוחדת" הנדרשת במקרה זה, האם זו עמדת ירדן ומצרים, עמן יש לישראל הסכמי שלום, או עמדת סוריה, עירק, לוב ואולי גם עמדת חיזבאללה הנ"ל?

שביעית, מדוע נעדרו מדבריו המילים שלום, הסדר, פשרה, פיוס?

אלה מקצת השאלות. אסתפק בהן לפי שעה.

מאז נשאלו שאלותי נחקר בשארה במשטרה והיתה המלצה להעמידו לדין. איני סבור שהעמדה לדין זו הדרך, ולא לכך כוונו דברי, אלא צורך אמיתי להבין מה הוא אומר, וזאת דווקא משום ההערכה שאני רוחש לו.

אין זה חזון נפרץ במקומותינו, שמשורר היוצא לראשונה לציבור, זוכה לכניסה כה מפוארת לעולם השירה כמו הכניסה לה זכה נתנאל לאור, 50, פסיכיאטר ופילוסוף, ששני ספריו הראשונים **נגדי תמיד קירוב ראשון** רואים אור בה בעת בשתי הוצאות נכבדות כמו "עם עובד" ו"הקיבוץ המאוחד". אין זו, גם, תופעה שכיחה ששתי הוצאות ספרים עצמאיות משתפות פעולה מסוג זה ומפרסמות כיתוב זהה כמעט על גב הספרים, כאשר כל הוצאה מפנה את תשומת לב הקורא לספר האחר היוצא בהוצאה המתחרה. הכיתוב הזהה הזה יש בו לא רק גושפנקה כפולה לנאמר בו, אלא הוא גם נחלק לשני חלקים בהתאם לשני הספרים. וכה נאמר שם:



נתנאל לאור

השירים נושאים בתוכם התבוננות פואטית בחוויית היחיד ובמקורות תרבות מהם הוא שואב, בניסיון לכוון מרחב רוחני, עצמיות ואינטימיות נגד הזרם הפוסטמודרני. הם אף ביטוי להתמודדות ברגעי איום של בדידות אישית והתפרקות של תרבות. הניסיון לגעת בחוויית אינטנסיביות, שמתעוררת אל מול אתגרים רגשיים ואינטלקטואליים, נענה לניסוח מילולי בקירוב בלבד. הקירוב הפואטי מכונן שיתוף בין דימוי חוויית ההתמזגות של העצמי בפסי, לבין דימוי חוויית הריחוק של הפיסי מהרוחני. ניסיונות השיתוף השונים משרטטים מרחבים אפשריים לקיום אנושי.

שני חלקים אלה כמו משרטטים את תכני שני הספרים והרף אי בהירות מסוימת בפסיקה השניה, מבהיר לאור עצמו בראיון ("השירה היא כלי אדיר לשיקום הנפש", ידיעות אחרונות, 08.06.01) כי בתחילה חשב לפרסם את כל השירים בספר אחד, אולם ב"עם עובד", להם שלח את החומר לראשונה, רצו בעיקר "את השירים המנהלים דיאלוג עם המקורות היהודיים" (כמחצית השירים), ואילו ב"קיבוץ המאוחד", למזל, "היו מעוניינים יותר בשירים האישיים" (המחצית השניה). וכך, לכאורה שני הספרים כאילו משקפים את שני "החצאים" של עיסוקו - הפילוסופי-יהודי מצד אחד והפסיכיאטרי-אישי מצד שני.

יש אמנם הבדל בין שני הספרים, אבל הוא לא מהותי, לדעתי. מבחינה טכנית, הספר הראשון **נגדי תמיד** ("המנהל דיאלוג עם המקורות היהודיים") - קשה יותר לקריאה בגלל שפע ההערות ומראי המקום מן המקרא, התלמוד והמדרשים, הדרושים להבנת ההקשר, שלעיתים אך מכבידים על קריאת השיר. בעוד הספר השני **קירוב ראשון** רהוט יותר וההתחברות איתו קלה יותר. הקושי, לטעמי, הקיים בשני הספרים, הוא שהמחבר -

אם כל זה כתוב מתוך אירוניה עצמית, עדיין זה מפגין ידע רב מדי ומקומם.

שיר אחר, 'קירוב עצמי' (45) המרמז לשמו של הספר, "קירוב ראשון", מתאר מעין מהלך טיפולי: תחילתו בניסיון להתקרב אל הנמענת באמצעות זיכרונות ילדות ("אני מנסה לקרב עצמי אליך / כמו שהייתי. מקצר טייארה צבעונית / עם חוט..."). המשכו בניסיון התקשרות באמצעות ציור ("אדום. כחול. אני מצייר. / קורים. צובע תרנגולות. / את באה לאסוף ביצים..."). לאחר מכן מגיע תור האסוציאציות החופשיות ("מוזר: / מה הקשר בין קורים לכולסטרול?") ותור ההסבר ("...תבקשי הסבר. / תקשיבי לזרים מאריכי דיבור / ייראה לך משעמם"). שלב ההתרה, לבסוף, נעוץ דווקא בהשתחררות מכל אלה ובהאזנות באיזה מעשה יומיומי רגיל ("תפתחי חלון ותבשלי / ביצה רכה.") הביצה חוזרת להיות ביצה, בלי קשר ל"קורים" ול"כולסטרול", פתיחת החלון מאווררת את החדר החדוס מסויטיו ובישול הביצה מסמל חזרה לתפקוד נורמלי.

גם זה בעצם שיר לא רע, אך מה שמקלקל את השורה, לטעמי, הוא הידע העודף והמודע של המשורר.

מגמות אלה בולטות עוד יותר בספר השני, **נגדי תמיד**, שנוספת להן גם מגמה דידיקטית, חיובית אולי, להשכיל את הקורא במקורות היהודיים אליהם מתייחסים השירים, שהם באמת לפעמים כספר החתום לקורא החילוני. עם זאת, מגמה זו גורמת לכך שעל שיר קצר לעיתים נתלה מנגנון הערות שלא תמיד מועיל להבהרת השיר ואך מקשה על קריאתו. עמוס במיוחד הפרק האחרון בספר הקרוי "תורת העולה 2 - פיוטים לפרשת ספר ויקרא", וראה לדוגמה השיר 'סילודים' (עמ' 78) שמספר שורות ההערות רב ממספר שורות השיר.

אולם גם הפרק הראשון "תורת העולה 1 - נוכח רצח רבין", אינו קל יותר. לדוגמה השיר הראשון במחזור (הכולל מוטו והערה אחת):

תורת העולה

אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך  
והיתה נפשי בגללך  
(בראשית, יב יג)

לתפארת הפחד שאחז בי  
וכפה עלי חיים  
מול פרעה  
ואותו על אמן מחלל  
בנקביה (כמנהגם)  
לתפארת הדמעות ששפכתי  
בחושך לבדי על  
ציור אברו  
- שיושק. \* לשם יחוד:

הפילוסוף והפסיכיאטר - חכם הרבה יותר משיריו. שיר טוב, כך אני סבור, שיר מעניין באמת, הוא שיר שיודע יותר ממחברו, שחלק מידיעתו אינה מודעת לו עצמו והיא מתגלה לו רק בדיעבד. אצל נתנאל לאור, הכול יודע למחברו מראש. הוא יודע לא רק על הדחפים של עצמו, אלא גם על אלה של זולתו, המאזין לשירו. בשיר בעל השם החושפני 'חסר לב', הפונה לנמענת, אשה, הוא מדבר הן על דחפיו היצירתיים והן על התגובות להם בסביבתו הקרובה וחושף לא מעט מהמניעים של שירתו.

חסר לב

את זקוקה להפוגה.  
אינך רוצה לקרוא בשירי.  
אני פורה מדי לטעמך, דמוני  
כמו תובע את המוזה. בביתה. עוד ועוד.  
דוחה אותך האופן הכפיייתי שבו אני נוקק לה.  
מתעלם מהקיום המוחשי שבו את ממתנה  
ואפילו מתעניינת כי וכמה שאגיש לך ומוצאת אותי  
שואל לדעתך על אודות פירות ההריון היומיומי וצאצאי  
רוחי המשולחת ובלעתי גם אותך עמוק את נעלמת  
בתוכי.

(קירוב ראשון, עמ' 14)

זהו אחד השירים היפים, הלא כל כך רבים, לטעמי, בשני הספרים, אך זהו גם שיר מרגיז ו"דוחה", כדברי עצמו, לא רק בשל ההתמקדות האנוכית באגו של היוצר, הכולל הכול לקרבו, "גם אותך", אלא בעיקר בשל הידיעה הטוטלית של מחברו, שיותר משהוא מספר לנו מה מתרחש אצל היוצר בעת יצירתו, הוא מנתח את התגובה של הנמענת שלו, מתוך תחושה של בעלות גמורה עליה ("אינך רוצה לקרוא בשירי...", "אני פורה מדי לטעמך..."), תובע את המוזה בביתה...", וכדומה). אפילו

\* עשה לי בו [בפרעה] דין לבל יוכל כלילה לטמא את אשתי ממני (מגילה חיצונית, בראשית דף כ').

השיר כשלעצמו מורכב ואף מהפכני, לדעתי, בפירושו, והוא בא להסביר את נושא העקדה מנקודת מבטו של אברהם, הדובר בשיר. הרקע לשיר היא האפיוודה המבישה המזכרת במוטו מבראשית יב. כזכור, בגלל הרעב הכבד בארץ יורד אברהם מצרימה. אולם הוא חושש כי בשל יופיה של שרה, יהרגו אותו המצרים אם יידעו שהוא בעלה. הוא מבקש ממנה לומר להם כי היא אחותו, למען ייטב לו ולה. ובאמת, בבואם מצרימה רואים "המצרים את האשה כי יפה היא מאוד" ומביאים אותה אל בית פרעה. הקרבה למלכות מטיבה עם אברהם והוא זוכה לצאן ובקר, עבדים ושפחות, אתונות וגמלים. אך על בית פרעה מביא אלוהים נגעים גדולים כעונש על שהוא מחזיק באשת איש. כאשר מתברר הדבר לפרעה הוא קורא לאברהם ואומר לו: "מה זאת עשית לי, למה לא הגדת לי כי אשתך היא, למה אמרת אחותי היא ואקח אותה לי לאשה. הנה אשתך, קח ולך". פרעה משלח את אברהם ושרה מלפניו, אבל מותיר לו את רכושו הרב שצבר במצרים.

אברהם בסיפור המקראי מתגלה כדמות מפוקפקת למדי. הוא נתקף פחד ("משתפן" היינו אומרים בלשון ימינו) ומעמיד במצב בלתי אפשרי הן את פרעה והן את שרה אשתו. אולם הסיפור המקראי אינו מעניש אותו (אלא דווקא את פרעה) וגם נתנאל לאור בשירו משבח את פחדו שהציל את חייו. אברהם, הנושא את דברו מול יצחק בנו, אומר לו: "לתפארת הפחד שאחזי בו / וכפה עלי חיים / מול פרעה / ואותו על אמך, מחלל / בנקביה (כמנהגם)". אברהם משבח לא רק את הפחד שכפה עליו חיים, אלא גם את הפחד שכפה את פרעה על שרה אמו (של יצחק). שחילל את נקביה, בלשון הנקיה של המקורות. יתר על כן, הוא גם שופך דמעות (אולי צריך לומר "דמעות תנין", מה שאין נתנאל לאור אומר) על הסבל שנגרם לו כאשר נותר לבדו בחושך לדמיין מה עושה בשעה זו פרעה לשרה: "לתפארת הדמעות ששפכתי / בחושך לבדי על / ציור איברו / - שיושקתי". בהערה נאמר, כי בעת שעלה בדמיונו ציור איברו של פרעה ביקש מאלוהיו שיעשה בפרעה דין לבל יוכל לטמא את אשתו (וזה פירוש המילה "שיושקתי").

אולם לשיא מפתיע מגיע השיר בשורה וחצי האחרונות:

...לשם יחוד:

אשחט אותך היום על ההר.

על כל אלה, כלומר על הפחד והדמעות ששפך,

מבקש אברהם להעלות לעולה את יצחק ולשחוט אותו על ההר. במילים אחרות אפשר לומר, כי יצחק נבחר לשלם על כל פשעי אביו - הפחדים, השקרים, ההפקרה - ולהיות קורבן עולה על חטאיו. סיום מפתיע זה מותיר את הקורא עם שלל אפשרויות:

ראשית, אולי הידע שלו במקורות אינו מספיק והוא החמיץ משהו חשוב המשנה את הפרשנות? שנית, אולי זה שיר אירוני המציג את אברהם כאיש קטן ונתעב, המוכן להקריב לא רק את אשתו, אלא גם את בנו על מזבח טובתו האישית?

שלישית, אולי זה שיר תוכחה כלפי אלוהים המוכן לקבל פתרונות שכאלה? רביעית, מכיוון ששיר זה מופיע בפרק ששמו "תורת העולה - נוכח רצח רבין", אולי כוונתו לומר כי רצח יצחק רבין, כמו עקדת יצחק המקראית, הוא קורבן על חטאי אב מיתולוגי כלשהו (בן-גוריון, הרצל, דיין)?

איני בטוח בתשובה הנכונה, אולם מה שעושה אותי קצת חשדן כלפי השיר הזה (וכלפי שירים אחרים) הוא שיר קודם שלו הנקרא 'אני יכול לכתוב שירה' (עמ' 11) והמוצב בראש הספר ושבו מתפאר הכותב ביכולתו השירית הבלתי מוגבלת. הוא יכול לכתוב שירה פשוטה "שכל אחד יבין"; ושירה קשה "כך שיביט בפניה ולא יכיר"; ושירה מלומדת עם "מראי מקום, נספחים ושוליים"; ותרגילי שירה "לתרגל סוגים שונים של יחס עם הרוח" וגם דברים מורכבים יותר "שזר לא יבין".

הקיצור, תחושתו היא שמשורר זה, שאינו בלתי מוכשר, הוא לא רק חכם פי כמה משיריו, כנאמר למעלה, אלא גם חכם יותר מדי ביחס לקוראיו, מה שמעורר בי תחושת אי נחת מספריו.

### פוקו קורא בשיר של בת-מרים

פרופ' חנן חבר קבע במאמרו באסופה **זמן אמת** (מאמרים על אינתיפאדת אל אקצא, עורך: עדי אופיר, הוצאת כתר 2001, שנסקר במדור זה) את מבחן-האמת לאינטלקטואל הישראלי בעת הזאת: נכונות לחצות את הקווים לצד הפלסטיני (שם, עמ' 195). מאז אינו חדל לחצות אותם גם במחקריו, כאשר מטרתו המוצהרת היא לקעקע את המושג "ספרות עברית" (המשמשת לו בינתיים כר נרחב למחקריו) כספרות לאומית.

כבר בספר קודם שלו **קיצור תולדות הספרות הישראלית** (ידיעות אחרונות 1999, שנסקר אף הוא במדור זה) אימץ את תזת הפירוק של הקולקטיב הלאומי וטען כי מאז קום המדינה אין לדבר עוד על ספרות עברית כביטוי של הלאום היהודי, אלא רק על ספרות ישראלית.

לאור תזה זו הקדיש, למשל, בספר שהוא מקום רב יותר לסופר השולי עטאללה מנצור ולספרו **כאור חדש** (שם, עמ' 61) מאשר לס' יזהר ויצירתו, רק משום שהיה זה רומן ראשון שנכתב עברית בידי פלסטיני ישראלי, עובדה שהלמה את טענתו, שהשפה העברית שוב איננה שפת התרבות העברית.

לכך מוקדש גם ספרו החדש **פתאום מראה המלחמה - לאומיות ואלימות בשירה העברית בשנות ה-40** (הקיבוץ המאוחד 2001, 230 עמ'); אלא שהפעם הוא מעתיק את מלאכת הפירוק ללב השירה העברית בטרם מדינה - לשירתם של שלונסקי, אלתרמן, גולדברג, בת-מרים ואחרים.

עיקרו של הספר עוסק בנתן אלתרמן ובשתי הפואמות שלו "שמחת עניים" (1941) ו"שירי מכות מצרים" (1944). טיעונו המרכזי של



חבר (עמ' 64-113) הוא כי שתי יצירות אלו מנוגדות ניגוד קוטבי זו לזו. בעוד ש"שמחת עניים" היא יצירה סימבולית-לאומית (שנכתבה לפני השואה) ונענית לפרשנות ציונית, הרי "שירי מכות מצרים" היא יצירה אלגורית-אוניברסלית (שפורסמה לאחר שנודעו אימי השואה) והיא נענית לפרשנות פוסט-לאומית. לדבריו, לא ניתן לפרש את היצירה המאוחרת בכלי הפרשנות של היצירה המוקדמת, מכיוון שמוראות השואה חוללו מהפך מחשבתי אצל אלתרמן שנואש מכל פתרון קולקטיבי (מהפך ממנו חזר מאוחר יותר להוותו של חבר) ונדרשת פרשנות אחרת להבנתה, זו שחבר מייצגה בספרו.

מפאת קוצר המקום ומורכבות הנושא לא אוכל לעסוק כאן באלתרמן ובשירתו, אולם אוכל להדגים את דרך כתיבתו וחשיבתו של חבר (כולל השערתו מדוע הוא עצמו מתקשה לחבר



בין שני הנרטיבים של שתי הפואמות הללו) באמצעות פרשנותו לשיר אחד בעיקר, של יוכבד בת-מרים, משוררת בת התקופה, הכוללת בתמצית גם את גישתו ליצירות אלתרמן.

הפגישה הראשונה עם בת-מרים מתרחשת די מוקדם בספר, בפרק הנקרא "ביקורת הקריאה הלאומית". בת-מרים, אכן, חיתה ויצרה בשיאה, אולי, של תקופת ההתגבשות הלאומית במאבק על המדינה, אבל חבר עורך את התקפתו עליה בכלים פוסט-מודרניים לעילא, הלוקחים מעידן אידיאולוגי אחר. שירה של בת-מרים 'עמי והם', שפורסם לראשונה ב-1941, משמש לו אמתלה לתקוף אותה בכל הארסנל המצוי תחת ידו (בנדיקט אנדרסן, מישל פוקו, הומי באבא, פארטה צ'אטרג'י, ולטר בנימין ואחרים) עד שהקורא תוהה כיצד כתב על ספרות עברית לפני שנתוודע לעבודותיהם?

בעקבות ספרו של אנדרסון **קהילות מדומיינות** (1999), ששמו כבר מתמצת את תוכנו, הוא טוען כי הקריאה הלאומית היא קריאה אתנוצנטרית, קריאה מכוננת זהות באמצעות סיפור קולקטיבי אחד ורצוף (עמ' 23) בעוד הקריאה הביקורתית שהוא מציג מכוונת לפירוק אותה זהות ואותו קולקטיב. (אגב, בשום מקום בספר לא נערך דיון מקדים בשאלה מדוע הפירוק עדיף על הכינון. זו כנראה מוסכמה "טבעית" שאינה צריכה ראייה). שירה של בת-מרים 'עמי והם' (עמ' 214) במהדורת כל שיריה (1972) הוא בן חמישה בתים. בארבעת הראשונים מתארת בת-מרים את ה"הם", כלומר את הגויים בארץ מכורתה רוסיה, ואילו בבית החמישי והאחרון היא פונה ל"עמי" כלומר לעמה שלה. אני מביא את השיר במלואו כדי לתת לקורא אפשרות לטעום את כתיבתה של משוררת חשובה ונשכחת זו.

**עמי והם / יוכבד בת-מרים**

הם ישו בו לידום, מחשבתם המושזת ריחות אדמה וסוס ואורחת עגורים, המורה את הדרך איך איתה אחריה לטוס.

הם ילכו בננים, צלולים מן הלוּבן של מדונות הוגות על הכן, המברכות לחסם, שבעתם מאוהבת, זקופם הצח ורוּנן.

ירשמו על תמונה. יהו בספר. ועל סאן שוקי הפרוור בסרטים יענדו וברגל טוטפת שלל ריחות עתידים המנומר.

וליל יבוא: שלם עם שמים ועם חלום המשנן בעל-פה צהלת הסוסים, ומשוט על המים, ורגל חסידה בשדה - - -

רק אתה, רק אתה, הבדור מסחרחות, הפרוס ממראות והמי, רק אתה, רק אתה, עמוס סער ודרך, מה תעשה, עמי?

שיר תמים, לכאורה, זה, משחרר אצל חבר תגובת שרשרת פוסט-מודרנית. הביקורת היא לא כל כך על מה שיש בשיר - אתנוצנטריזם המתבטא, לדבריו, בתיאור הגויים בלשון "הם" בעוד שאל עמה שלה היא פונה בלשון "אתה"; הרוגע והשקט של הגויים לעומת קלותם של הנודדים היהודים "עמוסי סער ודרך", שאין לדעת מה יעלה בגורלם ומכאן שאלתה "מה תעשה, עמי?" - אלא יותר על מה שאין בו. על כך הוא כותב בהמשך:

חרף התהיה על גורלו של העם הסובל אין השיר מזה ולא קוראיו מזה, מעלים, ולו לרגע, שאלה או תהיה על זהותו. מבחינתם זהו גורל של סובייקט מובהק, בעל זהות לאומית קבועה. גם כינון הסובל המיוסר כסובייקט לאומי וגם אלה הצופים בו - מותנים על ידי הנחה אתנוצנטרית בלתי מעוררת כי אלה הם סובייקטים יהודים (עמ' 24).

חבר, החי, מחשבתית, לפי עדותו, בעידן פוסט-לאומי, מתקשה להשלים עם התארגנות קולקטיבית על בסיס לאומי. (כאן, לפחות, היה צריך לחוש בסתירה מסוימת על רקע תמיכתו במאבק הלאומי הפלסטיני.) מה שנראה, לבת-מרים ונמעניה "טבעי" ב-1941 אינו מתקבל על דעתו ב-2001. הוא קובל על מה שמשמע במרמוז מאותו בית קטן בן ארבע שורות ועל מה שאין בו:

כל אפשרות של קריאה אלטרנטיבית, שאינה מציינת להבחנה הציונית הדיכוטומית בין לאומיות ריבונית לבין העדרה של לאומיות כזאת, הוצאה על ידי קוראי השירה העברית ומבקריה מכלל האפשרויות הלגיטימיות. כל מה שלא ניתן לקריאה כייצוג קולקטיבי נושא זהות אחידה ורציפה היסטורית ונתון במאבק על קיומו הריבוני, לא זכה למעמד לגיטימי בתרבות הקריאה הלאומית (עמ' 25).

הציונות היתה אז בראשיתה, ועיקר מאבקה למדינה עדיין לפניו, אבל לחבר, השופט אותה מקץ חמישים שנה, חסרה בשיר ההוא האלטרנטיבה הלא-ציונית.

בעקבות אותו שיר של בת-מרים, פורש חבר, בהמשך, את מלוא תפיסתו האלטרנטיבית המבוססת על קריאה ביקורתית פוסט-מודרנית נוסח מישל פוקו (1977). לדבריו, קריאה כזו

צריכה להיערך מנקודת מבט הטרוגנית, שאינה מניחה מראש נרטיב היסטורי רצוף ואחיד של קולקטיב אחד. לכן, במקום היסטוריה של קיום יהודי, היא מאפשרת לדבר על גניאולוגיה של העבר, שאינה מניחה מראש את ייצוג העבר כסיפור טליאולוגי תכליתי של קולקטיב בעל זהות קבועה מתקיימת ברציפות.

על תפקיד הגניאולוג לפי פוקו, תפקיד אותו מבקש חבר למלא חבר בספרו, הוא כותב כי לעומת ההיסטוריון, עוסק הגניאולוג דווקא בשבירתו של סיפור התפתחות קוהרנטי. הגניאולוג מנתק את החיבור הישיר של העבר להווה. הוא הופך את העבר לזר, ובעשותו כן הוא נמנע מלהשתמש בעבר כדי להצדיק את ההווה. נקודת המוצא של הגניאולוג היא שההתחלה, המקור של השתלשלות האירועים, היא תוצר של החלטה שרירותית, כוחנית ולעולם אינה בגדר אפשרות יחידה (שם).

חרף הדיבור על נקודת מבט הטרוגנית, נקודת המבט שלו היא דוגמטית למדי:

קריאה ביקורתית של אסכולת שלונסקי היא גם קריאה ביקורתית של המסגרת הפרשנית הציונית [...] קריאה כזאת ניתנת לאפיון כקריאה פוסט-ציונית. לפוסטיות משמעות כפולה - קריאה מאוחרת וקריאה מרוחקת מנורמות הקריאה הציוניות [...]

קריאה פוסט-לאומית של הספרות העברית מאפשרת לערער על המסגרת הציונית כעל מסגרת מיובנת מאליה [...] ניתן לראות ביספרות העברית תוצר של המצאה, כותרת מטאפורית, המאגדת יחד קבוצת טקסטים (עמ' 26-27).

כל זה, כאמור, בעקבות שירה הצנוע של בת-מרים. פרשנותו שלו, כפי שאנו רואים, היא בעלת הטיה אידיאולוגית חזקה לא פחות מהפרשנות הציונית אותה הוא תוקף. זוהי פרשנות התולה הררים בשערה כדי להוכיח את "מה שהיה להוכיח", וזאת לא רק על סמך מה שנאמר בשיר, אלא גם על סמך מה שלא נאמר בו.

בדומה למהפך (הפוסט-לאומי) שגילה אצל אלתרמן במעבר מ"שמחת עניים" ל"שירי מכות מצרים", הוא מגלה מהפך דומה אצל בת-מרים במעבר משיריה הקודמים ל"שירי הגטו" מ-1943:

המשמעות הלאומית של הסמל הספרותי עמדה מול הסתירה החריפה שבעצם כתיבתו של שיר סימבוליטי שבעת ובעונה אחת הוא מחויב, מצד אחד, גם לסיפור הגאולה והתקווה וגם, מצד שני, לייצג את המוות נטול הגאולה... בת-מרים ניצבה כאן לנוכח דילמה חריפה ביותר שאחד הפתרונות שנמצאו לה היה אחד המהלכים הדרמטיים בשירת האסכולה, שחולל נתן אלתרמן במעבר החד, המהפכני, מן הסימבוליות הגאולתית של

המציבה דילמה אמיתית שיש להתלבט בה, לטובת קריאה אוטופית פרדוקסלית. פרדוקסים, כידוע, מכילים סתירה שאין לה פתרון עד ימות המשיח (כשישתנה ההיגיון), ממש כמו השקפתו הפוסט-לאומית. (ואגב, הצירוף "פוסט-לאומי" הוא פרדוקס כשלעצמו, כאילו היינו אומרים פוסט-אנושי).

**"הנאות הקריאה בעידן האידיאולוגי"**

לאחר ספר כספרו של חנן חבר, כדאי להתרענן בספר כספרו של רוברט אלטר **הנאות הקריאה בעידן האידיאולוגי** (מאנגלית: דוד שחם, הוצאת אוניברסיטת חיפה/ זמורה ביתן) המבקש



לשחרר מעט את הספרות מהלפית האידיאולוגית של השנים האחרונות. לדבריו, הנטיה הרווחת כיום בביקורת להעביר את הספרות "ללימודי השיח" וללמד שקספיר, קומיקס, מיזכרים ממשלתיים וטקסטים פרסומיים רק כדוגמאות של שפת הכוח, גרמה כמעט להיעלמות הקריאה. רבות מן המגמות החדשות כבר נטשו את העיסוק הישיר בספרות (הכול הוא מטא אצלן: מטא-לשון, מטא-טקסט, מטא-שיח); טקסטים ספרותיים משמשים לחקר סוגיות חברתיות, תרבותיות, ומיגדריות; אחד הסיפמטומים של מגמה זו הוא התרבות פרועה של פעלים הנוצרים בעזרת הסיומת -ize- כאשר כמעט כל דבר בשיר או בסיפור הוא problematized, thematized, historicized, וכדומה. אלטר אינו מבקש לבטל את לימוד התיאורטי אלא להשיב את האיזון שהופר ואת הנאות הקריאה. "ללא צורה כלשהי של מעורבות רגשית ביצירת ספרות, ללא תחושה של הנאה עמוקה מחוויית הקריאה, כל המפעל הזה מאבד את טעמו", הוא אומר.

כי צדיק בדינו השלח, - אך תמיד, בעוברו שותת, הוא משאיר, כמו טעם מלח, את דמעת החפים מחטא.

והנה חבר בספרו מצביע על תופעה דומה, אך הפוכה, כיצד הקריאה הלאומית-ציונית הסתייגה גם היא ממחזור שירים זה מכיוון שראתה בו הזדהות עם סבלו של האויב (עמ' 69).

מסתבר כי הבית המפורסם הזה (כמו היצירה כולה) ניתן לקריאה בשני אופנים לפחות, המצביעים על הדילמה הבאה: אפשר לראות בו "הצדקת הנקם בשם הצדק", כפי שהבין, כנראה, לאור את דבריו של אותו בחור מ"יחידה מובחרת" ביחס למצרים ב-1967; ואפשר לראות בו את "הוקעת הנקם למרות הצדק", כפי שהבינו זאת הפרשנים הציוניים, שהסתייגו מ"שירי מכות מצרים" מכיוון שראו בהם הזדהות עם האויב המצרי או הגרמני. בהכללה רחבה יותר, זו הדילמה המוסרית הידועה בדבר המטרה והאמצעים: האם המטרה מקדשת את האמצעים (דין השלח הצודק מכפר על דמעות החפים מחטא) או האמצעים הלא כשרים פוסלים את המטרה (טעם המלח של דמעות החפים מחטא פוסל את דין השלח הצודק). דילמה שהיתה ידועה, גם במאמר העממי "כשחוטבים עצים נופלים שבבים" והיתה חביבה על מהפכנים, מה שמעורר את המחשבה שאולי "שירי מכות מצרים" הם אלגוריה על המהפכה הרוסית, ויש עוד סימנים לכך.

חבר עצמו מציע קריאה שלישית, המנתקת כל קשר סיבתי בין הנקם והקורבן. הפגיעה בחפים מחטא היא אקראית ושרירותית. באקראיות זו הוא רואה סיכוי ליציאה ממעגל החטא והגמול: "במקום פגיעה באויבים האשמים ממליצים 'שירי מכות מצרים' על מאבק באויב באמצעות פגיעה אקראית" (עמ' 107). "האקראיות היא שמערערת את המשמעות הקולקטיבית ומציגה את התקווה האוניברסלית של מי שחורג מן המעגלים המחזוריים של עימות כוחני" (עמ' 108). "האלגוריה של מכות מצרים כנגד האויב (המצרי, הגרמני) אינה אלגוריה של נקמה, אלא של שבירת מעגל הנקמות" (עמ' 110).

מבלי לדון עד כמה טענה זו בדבר "האקראיות" משכנעת (אני סבור שלא), הרי בכל מקרה, לדעתי, קריאה כזו מחלישה את עוצמת היצירה בהופכה את הדילמה המוסרית המבוטאת בה לפרדוקס, כפי שמעיד חבר עצמו: "הפגנת התקווה הנצחית מנומקת ומוסברת באמצעות טענה מוסרית פרדוקסלית: התקווה נשמרת דווקא מכיוון שהשלל פוגע באקראי גם בחפים מפשע" (עמ' 105).

חבר ויתר על קריאה היסטורית דיאלקטית,

שירי "שמחת עניים" 1941 אל השבר האלגורי נטול התקווה הלאומית של "שירי מכות מצרים" 1944. ביטוי חריף לדילמה זו נתנה בת-מרים בקובץ **שירים לגטו** 1943 (עמ' 123).

מכיוון שלא אוכל להרחיב אומר בקצרה: חבר מעלה פירושים מעניינים רבים לגבי השוני שבין "שמחת עניים" ל"שירי מכות מצרים" (בעיקר על השוני שבין שירה סימבולית לשירה אלגורית) וכן ביחס ל**שירים לגטו** של בת-מרים בתוספת פרשנותו המיגדרית העכשווית. אולם נראה לי כי עיקר הקושי שלו ליישב בין שני הנרטיבים - נרטיב הגאולה הלאומי ונרטיב השבר נטול התקווה, ועוד בהיבט הפרשני הוולטר בנימיני בפרק "היסטוריה של מובסים" (עמ' 110) - הוא יותר קושי אידיאולוגי, מבחינתו, מאשר קושי ספרותי, המשותף לכל אנשי האסכולה הביקורתית אצלנו (צוקרמן, אופיר, זרטל ואחרים), המתנגדים בכל מאורם לחיבור שבין תקומה (הנרטיב הסימבולי-לאומי) לשואה (הנרטיב האלגורי-פוסט-לאומי) ורואים בכל קשר כזה מניפולציה ציונית.

בשל קוצר היריעה לא אוכל לאשש את חשדותי בדוגמאות, אבל רבות מן ההוכחות הטקסטואליות של חבר (למשל הטיעון הנפתל בדבר "הדרך לפרק את מחזוריות האלימות היא באמצעות הפגיעה האקראית", עמ' 106) נראות לי כתלויות על בלימה והקורא מוזמן לעיין בהן בעצמו.

**נ. ב. מדילמה לפרדוקס**

אף שחשבתי תחילה שלא לעסוק ברשימתי זו ב"שירי מכות מצרים", נתעוררו בי מחשבות נוספות על הנושא בעקבות מאמרו של יצחק לאור ב'הארץ' ואני מוסיף כאן בקיצור כמה מהן כנספח לדברי הקודמים.

יצחק לאור במאמרו "איך יוצאים ממעגל הנקם" (תרבות וספרות - 'הארץ' 13.07.01) מגלה לנו כי ספרו של חנן חבר, ובעיקר קריאתו הפוסט-לאומית של "שירי מכות מצרים" שחררה אותו מהימנעות רבת שנים בקריאת יצירה זו של אלטרמן. "עכשיו אני יכול לקרוא את אלטרמן ולהתרגש ממה שלא יכולתי לקרוא קודם בלי שאט נפש", הוא כותב. על "חטאו" זה הוא מספר, כי מאז 1967 לא יכול היה לקרוא את "שירי מכות מצרים" מכיוון שמתישוהו בקורס מדריכים של הנוער העובד, איזה בוגר של מה שקרוי "יחידה מובחרת" דיבר בשבח אכזריותו וציטט להגנתו את השורות הידועות משיר הפתיחה 'בדרך נא אמוך' שעוררו בו מאז איבה עזה:

# קולנוע



"פולוק"

מתעלל באשתו (מרשה גיי הרדן, מועמדת האוסקר בתפקיד משנה) שהיתה כבר אז ציירת בזכות עצמה. הוא בוגד בה, מתעלם מצרכיה, ובכל זאת היא נכונה לוותר על פרי בטן, כדי לקדם את הגאון שזכתה לשהות במחיצתו.

בכוונת מכוון בחר הבמאי-שחקן לפסוח על ילדותו ונעוריו של הצייר, והתרכז אך בדרכי הציור שכוננו "ציור פעילה". חשוד עלי האריס שבחירה מודעת זו נעשתה גם מטעמים נרקיסטיים, מה שנתן כר נרחב למשחק האגרסיבי שלו וקיפח את הסיפוריות הביוגרפית. גישתו זו של האריס מנוגדת לדרכם של האירופים לגבי תולדותיהם של ואן גוך, פול גוגן ואחרים.

אישית חסרו לי פרקי הביוגרפיה המוקדמים, אבל חובבי אמנות בת זמננו, צרכני מוזיאונים, סטודנטים והאינטלקטואל המצוי, חייבים לצפות בהנצחה מעניינת זו של אחד מחשובי הציירים של המאה ה-20.

## יהודית אוריין

מתקבל ממנו בקרירות. אל לנו להיסתף בורם העכור של ההמעטה בערכה של היצירה, שנראה לי כי הוא מוזן לא במעט משמחה לאיד: אה, סוף סוף לא ממש הצליח לו... לדידי עדיף כישלון מפואר כשל גרינווי מהצלחתם העלובה של רבים-רבים אחרים. "שמונה וחצי נשים" הוא ניסיון מעניין לחקור את המיניות. את המיניות הפוסטמודרנית, הקרה והמנוכרת, חסרת הארטיקה והאהבה, מושגים שהושלכו הצידה בבזו ותויגו כ"רומנטיקה וזלה". הכול חשוף וגלוי, דבר אינו מוצנע או מוחבא. הסטיות הפרועות ביותר מונחת

פולוק. ראיתי את שניהם על גבי הצלולויד ופרט לאיכות הצילום אפשר כמעט להחליף ביניהם. האריס בחר להצטמצם ב-15 שנות חייו האחרונות בלבד, משנות ה-40 זמן מלחמת העולם, ועד לאמצע ה-50, כשסגנונו האישי מתגבש ומקבל את הטפופים האופייניים לו. האיש אינו מצייר כדרך העולם בעמידה עם הפנים אל הפן, אלא פורש את הקנווס על הרצפה, וזחל עליו, דורך עליו, מושח במכחולו כאילו היה מקל, לא בהברשות רחבת אלא בהצלפות קוויות מסתלסלות, שהוא אומר עליהן כי היו מתוכננות לכל פרטיהן, ואילו הצופה ההדיוט - ואולי לא רק - רואה בהן דווקא את האקראיות ואת העדר התכנון.

בעודו מתנתק כליל מהפיגורטיביות של מורהו הגדול בנטון, הוא מתפרע בהתוות אלימות של קופסות הצבע, תוך שהוא שופך, מגיר ומערם תוליות של שמנים בין הנקודות. במיטבו הוא מושח את ציור הקיר הצבעוני, הענקי והדקורטיבי; במירעו הוא קפריזי, נטול משמעת אמנותית, מה שמבקרי האמנות של תקופתו יכנו חירות ללא גבולות, שאין לה התחלה והיא אינסופית.

פולוק עובר טיפול פסיכואנליטי ברוח יוגן, מושפע מהתת מודע הקולקטיבי, מהפרימיטיביזם האינדיאני ומהציור המקסיקני עצום הממדים. אחרי ימים קצרים של פכהון פורה ויצירתית, הוא עובר לשבועות של מלנכוליה, שכרות ועקרות. במשך השנים הוא

## סרט לאינטלקטואלים

"פולוק"; בימוי: אד האריס; ארצות הברית 2000, 121 דק'

קוראים לזה "אקספרסיוניזם אבסטרקטי" מאסכולת ניו-יורק בשנות ה-50. אירופה גוועה אז בעיני המצנטית הגדולה פגי גוגנהיים (בסרט מגלמת אותה איימי מדיגן, אשתו של הבמאי) והפעלתנות האמנותית נדדה לארצות הברית. ג'קסון פולוק מזה ודה קונינג מזה מהווים את שני קטביה, ובינותם יוצר מארק רותקו, המאופק וההגדסי, רועה בשדות הצבע ועובד באורח צרבראלי, מהמוח.

ב-1956, פולוק בן 44, בלילה ועוף של גילופין, הוא אוסף במכוניתו את רות אהובתו ואת חברתה ממסיבה הוללת, מגביר מהירות ומתנגש בעץ. ספק תאונה ספק התאבדות. פולוק והחברה נהרגים במקום וכך מקיץ הקץ על הקריירה של האיש שתואר כצייר המקורי ביותר בארצות הברית.

אד האריס הקשיש והנאה חלם זה שנים לגלם את דמות הצייר השערורייתי, ולו גם מפני המיון הפיוזי שביניהם. לשם כך הוא לומד את הדמות באמצעות תצלומי הסטילס וקטעי התיעוד הקולנועי הרבים, שהותיר אחריו הצייר. מאחר שהציור שלו כונה "אמנות בפעולה" ומאחר שהצייר האגוצנטרי ראה את האמנות באקט הציור גופו, הרבו צלמים ועיתונאים להנציחו במצלמותיהם.

לקראת הסרט למד האריס לצייר באופן מקצועי, כשהוא מחקה את התוקפנות והאקספרסיביות של

## כישלון מפואר למדי

"שמונה וחצי נשים"; בימוי: פיטר גרינווי; בריטניה, הולנד, גרמניה 1999, 120 דק'



"שמונה וחצי נשים"

נכון שסרטו האחרון, עד כה, של פיטר גרינווי - "שמונה וחצי נשים", אינו עומד בקריטריונים הרגילים של הגאון האנגלי, והוא אולי אף הפחות מוצלח מכל סרטיו. אבל... גרינווי נשאר גרינווי, ומה שאצל אחרים היה נחשב פסגת יצירתם,



# תיאטרון

## כרמית מירון



"קופנהגן"; אהר שחר ועודד תאומי

"קופנהגן": התיאטרון הקאמרי; מאת: מייקל פריין; נוסח עברי: אהוד מנור; בימוי: מיכה לבינסון; תפאורה ותלבושות: אורנה סמורגונסקי

המחזה המעניין הזה עוסק בביקור המוזר והמסתורי, שהתרחש במציאות, בסתיו 1941 בדנמרק הכבושה. הפיזיקאי הגרמני ורנר הייזנברג עורך ביקור אצל מורו וידידו למקצוע, נילס בוהר הדני, שנמצא תחת מגף הכיבוש הגרמני. בשנות ה-20 של המאה הקודמת עבדו השניים יחד על מכניקת הקוונטים ועקרון אי-הוודאות והביאו לפריצת דרך בתחקר פיזיקת האטום.

בפרוץ מלחמת העולם השנייה נמצאו המדענים-היידים כאויבים, משני צדי המתרס. מה התרחש בפגישה זאת? מה רצה הייזנברג לדעת מפי מורו וידידו בנוגע להתקדמות האטום, כנשק השמדה של עשרות אלפי בני-אדם? אין לדעת. שניהם העדיפו לא לדבר על הפגישה הזאת.

במחזה של פריין, המסתמך על תיעוד היסטורי, מפגיש הסופר בין נילס בוהר (עודד תאומי), אשתו מרגריטה (שרה פון-שוורצה) וורנר הייזנברג (אהד שחר), כאשר הם כבר בין המתים. יחד הם בוחנים את הבעיות שניצבו בפני המדענים שהיו מעורבים בפיתוח הנשק להשמדה

המונית. מול התלבטותו של החוקר הגרמני שמתנגד לנאצים, אבל רואה עצמו כפטריוט גרמני ועומד בראש תוכנית האטום של היטלר, עומדת זו של נילס בוהר הדני, שיהיה יותר מאוחר (ב-1943, כאשר ברח לאמריקה) שותף ל"פרויקט מנהטן" ולפיתוח פצצת האטום שהרסה את נגסאקי. בוהר היה מאבות רעיון ביקוע האטום, שהביא לפיתוח הפצצה הגרעינית.

מחזה קאמרי מן הסוג הזה, קם ונופל על יכולתם של השחקנים לרגש את קהל הצופים באמצעות רעיונות אינטלקטואליים. במקרה של "קופנהגן", זכינו במשולש מעולה, ההופך את המלל המדעי למסווה לרבדים רגשיים ואידיאולוגיים,

## הסתעפויותיה של תורת הגזע

"טוב": תיאטרון בית לסיין; מאת: ס.פ. טיילור; נוסח עברי: אבישי מילשטיין; בימוי: רוני פינקוביץ; תפאורה: דגלאס היפ; תלבושות: אורנה סמורגונסקי; ניהול מוסיקלי: רפי קדישזון

ה"התקרנפות" של האינטלקטואלים הגרמנים בתקופת המשטר הנאצי עדיין מצפה למחקר רציני ומעמיק, אשר יחשוף את מכלול הלבטים שהוביל לכניעת אנשי האמנות והמדע. יוצרים דגולים ומדענים רבים, יהודים ולא-יהודים, העדיפו לעזוב את משטר האימים הפאשיסטי (האחים תומאס והיינריך מאן, ברטולד ברכט ורבים אחרים). יש להזכיר גם את הצ'יץ הגדול פאבלו קאזאלס, שעזב את מולדתו בעטיו של המשטר הרודני של פראנקו.

במחזהו של הבריטי ס.פ. טיילור הופך ג'ון האלדר, פרופסור לספרות גרמנית, לנאצי - לא מתוך רשעות, אלא מתוך כניעה לטובות ההנאה שמשטרו של היטלר העניק לו. הוא טוען שאינו מאמין בשטויות האנטישמיות של "מיין קאמפף", אלא סבור שאנשים מתונים, דעתנים, משכילים ורגישים כמותו יכולים להשפיע על הקיצונים וכי האנטישמיות של אדולף היטלר הינה תעמולה וזלה בלבד. השקפה זו אינה עוזרת כמובן לידידו היהודי מוריס, הפסיכיאטר, שמגורש למחנה השמדה, תוך תחינת שווא לעזרה מידידו "ההומניסט-הנאצי".

ס.פ. טיילור מגולל את העלילה במעין מונטאז', האורג בתוכו תמונות מחיי משפחת הפרופסור האלדר, השומע בראשו תזמורת נעלמת, אשר הופכת במשך הזמן לתזמורת אמיתית: תזמורת האימים של אושוויץ.

הבמאי רוני פינקוביץ' הנחה את שחקניו המעולים - נתן דטנר (הפחות משכנע כג'ון האלדר) ואילן דר (המצוין כמוריס, היהודי המתבולל) - לסוג משחק אנרגטי וריאליסטי, במציאות אבסורדית ובלתי אפשרית. גם השחקנים האחרים השתלבו היטב באווירת האימה הרובצת הן על הגיבורים הבדיוניים והן על קהל הצופים.



"טוב"; אילן דר כמוריס



הרוחשים מתחת לפני השטח. מיכה לבינסון הבמאי השכיל להוביל את השלישייה המצוינת הזאת בנתיב יציב אל היעד הסופי: משחק אמין ומשכנע.

"הלדנפלאץ", כיכר הגיבורים: תיאטרון (גרמנית) Hchauspiel Frankfurt; התיאטרון הקאמרי; מאת: תומס ברנהרד; בימוי: פיטר אשברג



"הלדנפלאץ"

מחזהו האחרון של המחזאי האוסטרי האנטי-נאצי תומס ברנהרד (1931-1989) עוסק בהתעוררות הנאציזם באוסטריה מולדתו. בחודש מארס 1938 הכריז אדולף היטלר בכיכר הלדנפלאץ היפהפיה - כיכר הגיבורים שבמרכז וינה - על סיפוחה של אוסטריה לרייך השלישי, לקול שאגות השמחה מחרישות האוזניים של מאות אלפי וינאים נלהבים. את השאגה האיומה הזאת ממשיכה לשמוע בראשה, חמישים שנה מאוחר יותר, אחת הדמויות המרכזיות במחזה, שאינה מסוגלת להשתחרר מצהלת ההמון בלילה הנורא ההוא. העלילה מתארת את בריחתה מווינה של משפחה אינטלקטואלית יהודית, לאחר הסיפוח, ואת שיבתה לאחר המלחמה אל ביתה. ראש

הפיצוץ. השחקן הראשי, פטר לרכבאומר, לא הצליח להתגבר על פחדיו, עזב את זולקה וחזר למולדתו. בלית ברירה, נאלץ הבמאי ומנהל התיאטרון, פטר אשברג, למלא את מקומו, תוך קריאת הטקסט מתוך הספר, לקול מחיאות הכפיים האוהדות של הקהל התל-אביבי, שידע להעריך את המחווה המיוחדת. המחזה הוא נגד שכחת העבר ונגד כל ביטוי של פאשיזם ולאומנות, בעולם כולו ובאוסטריה בפרט.

המשפחה, פרופסור יוזף שוסטר, מתאבד לאחר שהוא מגלה כי אוסטריה נעשתה אנטישמית עוד יותר מאשר בתקופת המלחמה, כפי שקובעת אחת הדמויות במחזה: "היום יש בווינה יותר נאצים ממה שהיו ב-1938. באוסטריה אתה חייב להיות או קתולי או נאצי... כל דבר אחר - מחוסל".

המחזה הוצג בתיאטרון הקאמרי על ידי להקת התיאטרון העירוני של פרנקפורט: השאושפילהאוז, בבימויו של המנהל האמנותי פטר אשברג. אלי ההיסטוריה האכזריים קבעו עלילה משלהם להופעת התיאטרון הגרמני בארץ. בערב הפיגוע הנורא בדולפינריום טיילו השחקנים האורחים בליל שבת על חוף הים והגיעו למרחק של כ-500 מטרים ממקום

הפיצוץ. השחקן הראשי, פטר לרכבאומר, לא הצליח להתגבר על פחדיו, עזב את זולקה וחזר למולדתו. בלית ברירה, נאלץ הבמאי ומנהל התיאטרון, פטר אשברג, למלא את מקומו, תוך קריאת הטקסט מתוך הספר, לקול מחיאות הכפיים האוהדות של הקהל התל-אביבי, שידע להעריך את המחווה המיוחדת. המחזה הוא נגד שכחת העבר ונגד כל ביטוי של פאשיזם ולאומנות, בעולם כולו ובאוסטריה בפרט.



## קולנוע

← המשך מעמ' 40 ←

של דבר, מנצחות ה"אהבות האמיתיות" והנשים עוזבות את ההרמון בזו אחרי זו, עד למותו של האב ועזיבתה של פלמירה. כך נותר הבן במצב בו היה האב בתחילת הסרט: לבדו בטירתו הענקית. הארמון מהווה מיניאטורה של העולם, בהכילו את מוסדותיו: הבנק, הבריכה, המוזיאון, המנזר וחדר ההימורים, ויחסי הכוח המוצגים בו מצביעים על השינוי החברתי שחל במצבן של הנשים. בעוד הגברים משוכנעים כי עליונותם ההיסטורית עדיין עומדת להם, באה המציאות וטופחת על פניהם. הניסיון להגשים במציאות הזויה ופנטסיה מינית נועד לכישלון.

סצנות רבות מעוצבות כתמונות ידועות מתולדות האמנות, מתמונות הנשים של רומיר ועד לתמונותיו של דאלי. ג'וקונדה, כינויה של המונה ליזה, משחק אף הוא תפקיד בסרט. גם הציטוטים הספרותיים רבים, ואפשר למצוא את דסדמונה החוזרת אל אותלו שלה, אופליה המתאבדת, מאדאם באטרפליי ואבלאר ואלואיו.

הבל רק שמרוב תחכום ויומרות הלך "הקסם הקולנועי" לאיבוד....

קציעה עלון

הסנטימנטלית **קלאריסה ופלמירה**. פלמירה כאן היא אהובתו של האב, אשר הבן חושק בה בכל מאודו. אולם בסופו של הסרט, עם מות האב, היא זונחת אותו לנפשו בטענה כי הוא "פשוט מדי בעבורה". הנשים האחרות מסמלות כל אחת פן אחר של מיניות שונה ואף משונה. אשה המקיימת יחסי מין עם החזיר שלה, אשר נוהגת גם לרכב עירומה על הסוס שלה - תוך הצגה ויוואלית של המעשה המיוחס לליידי גודייבה. או הנזירה הנבחרת להרמון בשל דמיונה הרב לגבר - משל זו היא תוצאת הדחיקה של המיניות הנשית. פילגש נוספת מכורה להריונות, מובאת כשהיא בעצמה בהריון.

שלוש הנשים הנוספות הן יפניות. יפן הפכה זה מכבר לסמל העידן הפוסטמודרני בסרטים, משום שהיא מכילה במרכזה את מאפייניו: תחכום טכנולוגי היי-טקי יחד עם איפוק וקור רגשי.

הנשים הן: תלמידת קבוקי יפנית, יפנית המכורה להימורים, ומתורגמנית יפנית המאוהבת במהמרת; כך מוצג גם הפן הלסבי בסרט. כל אחת מן הנשים מוכנה למעשה "לסחור בסקס" ולספק אותו בתמורה למילוי תאוותיהן האמיתיות: הימורים, בעלי חיים, הריון, אהבת האל, אהבת אשה, אהבת האב. בסופו

על השולחן. כמו חזרה האנושות לשלב שלפני היות הבושה. לעירום, הנשי והגברי כאחד, אין כל משמעות. המין הוא מגע של בשר בבשר, כל אימת שעולה הרצון בכך.

השלב העלילתי פשטני, והוא אכן אינו העיקר כאן. (כמו שאמר פעם גרינווי בעצמו: "מי שרוצה לספר סיפור עדיף שיכתוב פרוזה"). לאחר מות אשתו בת ה-55, מוצא עצמו המיליונר פיליפ אמנטל לבדו בטירתו הענקית. הוא מזמן אליו את בנו יחידו, המוצג כפלייבוי עוד טרם מותה, והשניים מייסדים הרמון הכולל שמונה וחצי נשים המובאות אל הארמון, לא לפני שהאב ובנו קיימו יחסי מין, בסצנה שבה מוצג המין כמכיל מרכיב כלשהו של נחמה גופנית. מותה של האם פירק את המשפחה כולה, ומרגע זה הם הפכו למעשה לעמיתים שווי כוח.

הבאת הנשים אל הטירה מרמזת אל הספר הפורנוגרפי **סיפורה של או** של פולין ריאזו, והסרט כולו גדוש כטנא העולה על גדותיו ברימוזים, ציטוטים והבניות חוזרות של גרטיבים, כמיטב המסורת הפוסטמודרנית. שני מקורותיו העיקריים של הסרט הם - מצד אחד כמובן סרטו הידוע של פליני "שמונה וחצי", ומן הצד השני - הנובלה

וחביכה אחרי שנטל את השורש האנגלי צרפתי וכו' brush והכול טוב. אבל באותה שעה עצמה בחר ביאליק את המילה משערת שמקורה עברי לעילא, והיא יכלה לשרתנו בחיי היומיום באותה מידה. אז למה לזנוח את מה שיש, למען משהו של אחרים, שאינו טוב ממנו. ומי אם לא ביאליק שלט בכל רובדי הלשון? הרי הוא שתרגם מעברית-ארמית את מצבת המדרשים לעברית מצלצלת בספר האגדה שלו; שמטבע בריאתו הוא שומע יותר מכל מדען מילים, ומנגן את המילים יותר מכל בעל תואר בבלשנות.

שיטתו של מנדלי טובה בעיני לאין ערוך. ואת המילים הזרות כפי שהן, נאמץ אל שפתנו כדרך

שעושים הבריטים (וגם הצרפתים הקנאים ל"גלואר" שלהם) אומרים חרף רצונם "צ'ווינג גאם" ו"סטופינג" בכרכום פנים, וקוראים לזה פראנקלייז) עד היום. לא נכנה אותן כדרך האקדמיה מילים "שאלות", שאת מה ששואלים יש כידוע להחזיר. יש לדעתי להעדיף: מילים "מאומצות" או מילים מגוירות".

אבל, איך עבד "המשוגע לשפה לעברית"? אם חיפש סבון כביסה שינקה וילבין, בחר את המילה הצרפתית סאבון, למה? והיתה לפניו ה"בורית" שלנו (שעשתה בדיוק אותה פעולה, וכך יכולנו לכבס גרבינו בבורית (מרובע מוצק, או אבקה מלבינה או נוול כלים). אז מה יצא, אף אחד מצעירינו המהוננים לא יודע מה זה "בורית", ואם הכותב יבחר להשתמש בבורית לצרכיו ומתוך היצמדותו לשפת המקור,

ימחק אותה העורך - שלמד שלושה חודשים עריכה לשונית, בלי תנ"ך ולאחר שגמר ב-5 בגרות בלשון - ואת ה"בורית" הנחמדה ימיר לכותב המשכיל

ובעל השקפת העולם הלשונית, לסבון צרפתי. ובדידי הווה עובדא: הגשתי לעורך פיסקה ובה סיפרתי שלא צעדתי בשבילים הגלוחים במדשאות הגן, מה שמאריך את הדרך, אלא עשיתי קפנדריות כדי לזרוז את הליכתי. אחד העורכים שיגר אלי איגרת ובה הבהרה, שאי אפשר לקפוץ קפנדריות, כי זוהי עקיפה. לא תיקנתי לו, לא בכתב ולא בעל פה, שכן אינני נוהגת לתקן שיבושים לאנשים.

הרכנת ראשי עשתה לו טוב מן הסתם, אבל מישהו חייב להעיר לו שהזו"לינו הורו כי אין לעשות בתי כנסיות קפנדריה. משמע, גם אם דרך בית הכנסת קצרה יותר אסור לעשות דרכה קפנדריה. אז זה בשום אופן לא עקיפה.

# שנתון 77

זה קורה למי שקורא  
חתמו עכשיו על מנוי שנתי ל שנתון

שירה וסיפורת מקוריות ומתורגמות...  
ביקורת ספרות, תרבות וחברה... מסות... מאמרים...  
טורים אישיים -

זה הזמן לחתום עליו ולדעת בדיוק  
על מה אתם חותמים

החנה היפה ביוגר

ט. כרמי / תנאי

קדם אשיר. אחרי-כן, אולי אדבר.  
אני אחזר על המלים שאמרת

כאדם המשנן תוי-פניו עם שחר.  
אני אשוב על שתיקותי

כשם שהירח מתמעט.  
אני אגוף ברבים את עוף-הבכי

כילד השולף חרבו בפורים.  
אני אחזר על ידיך הסגורות

כעששית המשחירה בלי הרף.  
כן, אני אחזר ואשתק ואבכה

ואשיר. קדם אשיר. אעטף את המלים  
בשקיות-נר, כמו רימונים.

ואחרי-כן, אולי נדבר.

דבר אחר  
מבחר שירים 1951-1969  
עם עובד

מפעל הפיס לקידום התרבות  
והאמנות בישראל

