

כתב עת לספרות
אמנות
חברה
ביקורת

עֵת הַתּוֹקֵד

גליון 377 • אב-אלול תשע"ד • יולי-אוגוסט 2014 • 45 ₪

פסיכולוג על הדף

על פסיכולוגיה וכתובה

תמר זכריה, שבתאי מגיר, נעמה ארז, צביקה שטרנפלד, רות נצר, מרדכי גלדמן,
גיא פרל, אילה מולדר-דוכס, אילה יפתח-ולבה, סם ש' רקובר, שלי רקובר

עוד בגליון:

אילנה אבן-טוב, ישראלי,
ירון אביטוב, דוד אדלה,
יעקב אלג'ים, אנדד אלדן,
פול אלואר, ניקולא אורבר,
יותם במשלום, יערה בן-דוד,
שלמה בן-בסה, ישראל ברכוכב,
אורציון ברתנא, מאיה בז'רנו,
אילן ברקוביץ, חגית בת-אליעזה,
יובל גלעד, לאה גלזמן, נילי דגן,
תומר דותן, אמוץ דפני,
תרצה הכטה, רפי וייכרט,
גילי חיימוביץ, פיליפ זיקוטה,
דן יהב, עמוס לויתן,
אורנה לנגר, סלמאן מצאלחה,
שמעון מרמלשטיין, אופיר משרקי,
גונן נשר, עמיר עקיבא סגל,
רוני סומק, רמי סערי, צדוק עלון,
אורלי עסיס, אורה עשהאל,
דורית פלג, אביחי קמחי,
נאסר רבאח, פרץ רזניצקי



חדש!! ב ספרי עתודק





"החלילן מהמלין", מבט אקטואלי, ראה עמ' 36

הגליון הזה רואה אור בסיוע "קרן הטיפוח של אקו"ם לקידום ותמיכה ביוצר וביצירה הישראלית"

| | | |
|-------|--|--|
| 30, 4 | שבתאי מגיד | שופ"ש שירה: ארציות ברתנא, אמוץ הפני, אודה עשהאל, |
| 5 | יעקב אלג'ם | ישראל ברכוכב, גיא פרל |
| 6 | נאסר רכאה, מערבית: יתום בנשלו | סלמאן מצאלחה |
| 7 | רמי סערי | רוח נצר |
| 8 | שמעון מרמלשטיין | אילנה אבן-טוב ישראל |
| 11 | אורלי עסיס | פרץ רוניצקי |
| 12 | חגית בת-אליעזר | אביחי קמחי |
| 12 | גילי חיימוביץ | יערה בן-חוד |
| 15 | אנדר אלון | נעמה ארז |
| 23 | אופיר משרקי | סיפורת |
| 25-24 | | נעמה ארז: שתיקת המטפל |
| 20 | | אילה מולר-דוכס: זרחת בחלב שחור, סיפור על ניצולים בעת מלחמה |
| 32 | | סם ש' רקובר: התרגעות |
| 33 | | אילה יפתח-ולכה: אורחל ורגשה תל אביבית |
| 33 | מאמרים, רשימות | |
| 33 | אילן ברקוביץ: לברוא מחדש את מיתוס האמן, על לילה ולואיס | ביקורת ספרים |
| 41 | מאת חגית גרסמן | דן יהב על בן גורית, אפילוג מאת אבי שילון |
| 49 | שבתאי מגיד: ביכליתרפיה, פסיכולוגיה וכתובה | שלמה בן-בסה על קצרישירים ועוד מאת ודה פלין |
| 51 | צביקה שטרנפלד רוברטה גביאודופולסקי: על שירה, פסיכולוגיה ושיגעון | יובל גלעד על כשיר מעלות חרזן מאת טניה הדר |
| 31 | רות נצר: קולות כפולים | צדוק עלון על כל הסיפורים הולכים אל הלב מאת מיכאל רייך |
| 32 | שלי רקובר: החלילן מהמלין, מבט אקטואלי | ניקולא אורבך על עניינים לא סגורים מאת אורלי ארד |
| 35 | תמר זכריה: פסיכולוג על הדף | ירח אביטוב על אלופי החיים מאת דב בהט |
| 39 | מדורים | דוד אורלי על מכתבים מאוחרים מאת איליה בר-זאב |
| 4 | לפי שעה | מאיה בודינו על עמק יזרעאל, ירושלים מאת יוסף עוזר |
| 10 | על 2 - גיא פרל: על תבוא אחרת מאת ליאל אלכסנדרה | תומר חותן על נכבה לייט וסיפורים אחרים בעריכת אלטייב |
| 11 | ארמק ועל עקרונות הגן מאת רון דהן | ענאים וויסי גרטבסקי |
| 13 | מאות - רפי וייכרט: שני תצלומים | תרצה הכטר על שלישיית בית הכרם מאת אביחי אורן |
| 13 | חצי פינה - רוני סומק: פול אלואר, מצרפתית: דורית פלג | לאה גולמן על ללב יש היגיון משלו מאת מלכה נתנון |
| 21 | הפינה הצרפתית - צביקה שטרנפלד: פיליפ ז'קוטה | |
| 25-24 | סופ"ש שירה - מבחר בעריכת נילי רגן, קטעי קישוד: גונן גשר | |
| 36 | שיחה - גיא פרל עם מרדכי גלדמן: "פרשנויות הן ערוצי הקשר שלי" | |
| 47 | מצד זה - עמוס לויתן: על נפשות מתות מאת גוגול, על נקרופוליס | |
| 48 | מאת חודסביץ', על הרשעת החפים מפשע בישראל בספרו של בועז סג"ר ועוז | |
| 48 | "שירה יכולה" - עמיר עקיבא סגל: שלום לך שירה מזרחית | |
| 59 | פסטיבל ישראל - אורנה לנגר | |
| | המלצות 'עחק 77' | |

Iton 77

Literary Magazine

First Editor: Jacob Besser

Editors: Amit Israeli Gilad, Michael Besser

Editorial Secretary: Gila Shaul

Editorial Board: Shimon Ballas, Amos Levitan, Assaf Meydani, Tamar Mishmar, Yuval Paz, Oded Peled, Dorit Peleg, Shalom Ratzabi, Arie Sivan, Sasson Somekh, Rony Someck, Jacov Shai Shavit, Rafi Weichert

גליון 377 • אב-אלול תשע"ד • יולי-אוגוסט 2014 • 45 ₪

כתמיכת: משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות

עיריית תל-אביב יפו - האגף לאמנויות

המערכת אינה עונה בכתב על פניות כותבים ואינה מחזירה כתבי יד. טקסטים רצוי לשלוח בקובץ ווד, כצדופה.

המו"ל: אגרות סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות

עמותה מס' 580073575

www.iton77.com • iton77@actcom.co.il

המערכת והמינהלה: טל': 03 5618271 ת"ר 51208 ת"א 67137

עֵתוֹן 77

כתב עת לספרות ולתרבות

העורך המייסד: יעקב בסר ז"ל

עורכים: מיכאל בסר, עמית ישראל-גלעד

חברי המערכת: שמעון בלס, רפי וייכרט, עמוס לויתן, אסף מינץ, תמר משמר, ששון סומק, רוני סומק, אריה סיון, יובל פז, דורית פלג, עודד פלח, שלום רצבי, יעקב שי שביט, רכות מערכת: גילה שאול

מועצת המערכת: נתן וך, יצחק אורבך-אורפז, טלי שוורצשטיין בסר, משה דוד, א"ב יהושע, אריה סיון, ש' גיורא שהם

שבתאי מג'ר

מוסיקה נפלאה ברדיו

בשעה הזאת המוסיקה ברדיו נפלאה.
האיר צונן מעט. הירח עגל במלואו
מאיר בטבעות ענק את השמים.
שקט בבית. הרחוב שקט. העיר.
יודעים שאי שם אש. יודעים שיש נהרגים
יש על לא עול בפשם. אי שם כחומי ערים
ותוקפים ותוקפים. כאן הצדק מתפש כרית
לנות בה הלילה. הבקר מתכה לנו
אדיש פהרגלו. מטוסים ימריאו גם מחר
נחות מסבך יתחיל בבית חולים, מוגן מאנצקה
אקראית. השבת תכנס במועצה, וכיום ראשון בליה
גמר מונדיאל.

ליה מעורר עשרים ואחת שאלות –
מדוע נשים בקרבת משורר קופצות אל מותן
איך מסימים סכסוך מתרכן
מדוע האפי מסתיר את היפי שבתוך האדם
מנין פורצת המוסיקה פתאם
מדוע עם מאמין למנהיג
איך נאנה מצטמצמת ונותנת מקום לחכמה
מדוע עם, רבוננו של עולם
אלהים, מה הוא עושה בתוכנו
אם יש אלהים אלה, למה
למה קנאה
במה הבדידות מרצה את עצמה
למה חשוב יחד
למה בכח
חיבים, תיבים לאהב?
מדוע שיטה
היכן המנל
מדוע קשה כל כך לעצור
מדוע קשה להתחיל
במה מתוק יכל להיות ענרון
מדוע אין סדר באף משפחה
מה תפקידה של שירה
במה כוכבים בשמים
במה נסיונות אפשר לעשות עד שממש מבינים
מדוע לא יותר, הרבה יותר חיובים
מדוע שולט הטמטום
מדוע הרע יותר מארנן
איך ממשיכים להביא ילדים לעולם
למה אמא לא כאן
מה יכל לעזה, לבלם

כשיצא הגליון לאור, אולי תהיה הפסקת אש, אולי "הסדרה" כלשהי, אולי יתחיל סיבוב אש נוסף, אין לדעת, ולא קל להתרכז ולנסות להצביע על משהו שמחוץ לחרשות השואבות, הקודדות, הקשות.

קשה לומר אם שיריו של נאסר רבאח בתחילת הגליון (עמ' 6) נכתבו בימי המלחמה הנוכחית או באחת המלחמות הקודמות, זאת בשונה משיריהם של שבתאי מג'ר, יעקב אלג'ם ושמעון מרמלשטיין המציינים תאריכים או נקודות ציון ספציפיות המאפשרות לנו לזהותם במדויק על ציר המציאות; אך השירים מדברים בעד עצמם, והם עושים זאת טוב מאיתנו.

הגליון הזה מקריש מקום לפסיכולוגיה וספרות, עם דגש מסוים על ביבליותרפיה (ביבליו=ספר, תרפיה=ריפוי). על הסיפור שאנשים מספרים לעצמם, הסיפור שהם קוראים כדי לספרו לעצמם מחדש, הסיפור שהם בודאים או שהוא בורא אותם.

שלי רקובר מגישה קריאה פרשנית של הסיפור העממי על החלילן מהמלין כסיפור מעודד מחשבה על מנהיגות, הטקסט של אילה מולדר-דוכס בחון את הקשר בין טקסטים קיימים לטקסטים שבודים של ניצולי שואה, ואילו סם רקובר מתאר תהליך שבו הופך הסיפור לתרפיה; מכיון אחר – שבתאי מג'ר, רות נצר וצביקה שטרנפלד (משודרים שהם פסיכולוגים) מנסים, דרך כתיבתם, לומר מדוע הם כותבים, ובכך נוגע גם מרדכי גלדמן בשיחה שערך עמו גיא פרל.

עוד בגליון: חמר זכריה על פסיכולוגים בשלושה רומנים ישראליים, נעמה ארז עם דיאלוג ביקורתי של מטפל ומטופלת, אילה יפתח-חלבה פותחת צהר אל בחירתה לעסוק בכיבלותרפיה ועוד.

אגב תרפיה וסיפור, בשבועות האחרונים מופיע במרשתת סיפור, המוצג כסיפור אמיתי שהתרחש במלחמה: חיילים נכנסו למסגד ומולם צה מתוך מנהרה מחבלת מתאבדת. אחר החיילים צעק "שמע ישראל", או נאחזה המחבלת שיתוק, והחיילים הצליחו לפרוק ממנה את הנשק. בהמשך סופר שהיא בת לאם יהודייה ולאב פלסטיני, וכי היא מתגוררת בעזה ואם לילדים. כיום היא נמצאת בישראל, עם ילדיה.

הסיפור הלא ייאמן הזה מופיע בגרסאות רוממות למדי, מן הסתם הוא גם עובר מפה לאוזן. אין ספק שזה סוג של סיפור מרפא; הוא מבוסס על המציאות, על האימה שבמציאות, בטן הארמה, מנהרות תופת ואשה הנרשאת עמה מוות איום, אבל הוא מתהפך באופן ברור כאשר מתרחש סוג של נס, נס שמכתן וזוהת (המתאימה למי שמספר את הסיפור).

אנחנו מקווים שבעתיד הלא רחוק יהיה אפשר לספר סיפור חדש, אולי בלי נס אבל עם תקווה.

קריאה נעימה.

עמית ישראלי-גלעד, מיכאל בסר



*

בגליון הקודם נפלו ברשימתו של אשר רייך על ספרה של עדינה מור חיים המצב והרות (עמ' 6) שתי טעויות:

בכותרת צריך להיות כתוב "כל החושך כולו לא יוכל לאור שנאצר", ולא כפי שנכתב, כך גם בציטוט שבהמשך, צ"ל: "כל החושך לבדו/ לא יוכל לאור שנאצר בשאון ימיה".

שמו של השער הראשון הוא "אני" ולא כפי שנכתב.

והחיילים? החיילים יכולים גם בלי מלחמה

אל תפן לפחד להכנס למקלט!

הלו! מוקד! מה הפתכת של המרחב המוגן עבור האמת?
האלון הזקן יכול לפל על קרקע רכה ולעצם ידים
מאחורי הערף, כדי להציל את עצמו, אלון כזה
גדול חיב להציל את היער, גם מפני בולענים,
אלון גדול צריך למצא נמלה חורת
שתגור עבורו יהלום אל הקן
ואלו אנתנו

צריכים יום יום הכרה פשוטה ופתוחה
שתגור יום יום בצבת מחושנינו
כמתצב מזון פפי נמלה רעבה –
ש-לום אין ספק זו הכרה נוצצת בפנינו
ש-לום, כשפה קלה לדבור
זו שפה כבדה לבליעה.

שוב תטפתי מפרצת כרונית מהמות של הרצועה הצולבת.
הערב לא אלף להצגה. גם אם אשמע אועקה –
עוד אחשב לבן-תרבות.

בדרום מקרינים סרט אלם של לורל וררדי:
"אתה עקרת לי עין? אני אפרק לך גדר."
"אתה פרקת לי גדר? אני אשבר לך דלת."
"אתה שברת לי דלת? אני אהרס לך קיר".

והשאר יספר בחולרות האם-אמא של כל סכסוף מזין:
הילדים הגדולים הולכים מכות ואמא כבר ליד הקפות,
משלמת דמים בזמן. והחיילים?

החיילים יכולים גם בלי מלחמה, אבל
המדינה, בלי חיילים אינה יכולה.

הלוחש במפוח מרעיש עולמות. קשה להקשיב לזעקות האדם.
צפורי הצמרת שלי מנקרות עיניהן במקלחת אויר ועל המסך
מחצית המעופפים מציעים בצביעות: בקר טוב, צפורים. בקר טוב.
מפיץ מיהענן נלחם על תנייה עם מפציץ הגז. עתון הבקר טרם הגיע.
גברת וקלין שוב הזמינה משטרה. אולי המלחמה נגמרה?

בין טיל לטייל אני מתענג על טילון. "זה כמו טיל שנפל לחוף כפת קצפת"
מסבירה פקידה לחברתה הסרדה. ביום יפה כזה איך אתה מרשה
לפצע ככה את שמיר? אני נרדם עה, לבוש חלצה פרחונית
כמו תושב חוזר חולם עם מכנסים קצרים, הפנס ביד, צמוד לניד,
דוחק ארנק מתחת לפרית, כמו אקדח אישי של אנשים מאימים –
אנחנו שכנים מתים כבר בדרך למקלט. שכנים צהבים –
אין עלינו גוף. אנחנו אינות מכסה עש. אחרי כל זה,
ביש עלינו עירם – אולי נולד מחדש? והחיילים?

החיילים יכולים גם בלי מלחמה, אבל
המדינה, בלי חיילים אינה יכולה.

"אני מפקד פלגה בצמ"ה" – אומר רס"ן מוסטפה –
"האבסורד הוא אבי האקזיסטנציאליזם" – אומר אלבר קאמי.
"לפני הנסיגה יש לשלל מנהור נוסף בנתיב העלילה".
"יש לחתור לחשוף עמק של הגבור אל סבלו" אומר הבמאי –
ואז נתפנס פלנו להודעות שתביא להתפכחות בסופה
זאב אחר יגור עם ההסדרה וזאב אחר עם ההסדרה ירבוץ
אבל הבכשים, בכל מקרה יאכלו. והחיילים?

החיילים יכולים גם בלי מלחמה, אבל
המדינה, בלי חיילים אינה יכולה.

ואתה מר חפש ומר חרות, הנחבא מן האור מתחת לפני האדם
קום, בהפוגה ההומניטרית הראשונה של השנאה, קום וקטף זר
שושנים ירקים עבור אשתך, אם תגלה בתפת באה, רויץ פן תאחר
ועל המזנה בביתך תמצא כד של אפר במקום כד של פרחים.
ואתה, מר חפש ומר חרות, בהפוגה ההומניטרית הראשונה
של השנאה – רד אל התרבות של האהבה, אולי תצליח להשיב –
לחיים לפחות פחלץ אחר שהיה פעם חיל בצבא התקנה,
זו שלא גם לתה. והחיילים?

החיילים יכולים גם בלי מלחמה, אבל
המדינה, בלי חיילים אינה יכולה.

עזה, עזה

מתוך: מילים ישנות על מלחמה משמימה

1

שני גני ערן לכל בן עזה:
הגן של אלה,
ורמאללה.

2

לדם הרובץ נמאס להמתין לארץ מלחמה ישנה, והבקר יצא לטיל
על מדרכות העיר ונתקל בן הדם המתנופף כמו דגל שודדיים מעל
מטחי רומז אל הנרד הקמל לידו, ואני סופר את השלל וממלמל:
עזה, עזה.

3

הרגיעה נעה חרש חרש,
ואיש אינו אוסף את הצללים המשתרגים על הבתים.
בנראה שמלחמה עברה כאן.

4

בשבע וחצי חצינו את גשר עזה.
פירוז שרה,
הנוסעים דחקו בנהג והנהג קלל את המצב,
השוטר שקוראים לו עדלי הוא השוטר עדלי,
והדג היחיד נותר הדג היחיד.
שבע וחצי, לגמרי שבע וחצי!
לולא התעלמנו מעקבות הטנקים באספלט,
מבורות המוקשים העמקים ומכאב הראש.
כי אתמול בלילה לא ישנתי טוב.

5

בשהרופאים הזהירו שילדים הנחשפים למראות אלימים עלולים
להתכנס בתוך עצמם ולהתקף במחשבות ואף בסיוטים העברתי את
הטלויזיה לתדר השנה, והתחלתי לספר להם, בכל פעם שמתחילה
הפצצה, שהשכנים מכינים המון פופקורן.

6

הם היו עני ראיה,
הגדר והעץ והעשב,
הם ראו את שוחות הפצצות ופיהן הפעור,
ראו וצרחו: השיבו לי את אברי.

7

את כל הסכינים השחיוז, את הרובים טענו באבק שרפה וזעם, את
שטחי הדם שרטטו בדקדקנות על הקירות ועל הקרקע. אנו זורים
כאן מתים על העצים ועל המדרכות, מפוצצים את שגרתם של
השוטים בבית הקפה, ממיטים אסון על פטפוטי התלמידים; את
פני החללים מרחו בכנה טהורה וזכה ואת פני הפצועים בדם קר
הממתין להם כבר חרף שלם פלוס תור ללחם, את כל השלל חלקו,
שרפה על שרפה ובכי על בכי, לא נותר שום פרט אשר פסחו עליו,
אף בשכרון החזיון תמהו: בשעת הקרב, לאן ברחו הצפורים?

8

עזה מפשילה שרולים, קושחת כסוי ראש, מניחה יד אחת על
המתן הכחושה, בדיוק מעל חור הכניסה השוחת, ובשנה מנופפת
כמו דגל גאונה, מרימה שוק ומניחה שוק, מתחילה לרקד הבקה,
הראש מטה קצת לאחור כדי להביט לשמים, התזה מתוח כמו
מרחב המבקש לדעת מה רחבו, רקיעות רגליה תף קמאי המעיר
את הזמן ואת הפליאה, וכלם מתקבצים סביבה במעגל ומוחאים
כפים, ועזה שולטת עכשו בקצב, אם תאט יאטו, אם תמהר יאנקו
בעקבות גבורתה, לבותיהם יוצאים אליה כנשיקות דמויות פרח
או כמטבעות של כסף, אולי ילקטו אותם עיניה התהוות של עזה
השתויה, הטרזנית, היחידה. אף אחד לא יודע לרקד כמו עזה, אף
אחד.

9

אם ביריה אנא לא בפי אשר הצמיח צפורים, מלים ונשיקות, אם
בהפצצה אנא אל תעזבני זמן רב תחת ההריסות, אם בטביעה אנא
לא בברכת שתייה לעיניהן של היפות, אם כמו ידני אנא לא מן הקומה
הרביעית, שאז יגיע האמבולנס לאט ביחד עם המות. אנא, אלהי.

בהדרגה

לא בבת אחת, ממש לא, אלא
 בהגיון המתמשך של כמה וכמה
 דורות מגמתיים הגענו לתפיסה
 הזאת: המאה שעברה ובכללה
 שתי מלחמות עולם ומשטרים
 שקמו וקרסו, היתה אחרי כולות הכל
 פרלוד לעת החדשה שבה מעמד הבינים
 מחסל כמו תיז את מעמד הבינים.
 בעזרתו תהיה הדיכטומיה של העבר
 רבגונית ומגוונת לאין ערוף יותר
 מן הדיכטומיה של העתיד – זו שבה
 ינתרו בעקר מעמד הפועלים ומעמד
 המחסלים, בלי זקנים, חולים ומבטלים.
 בתזוץ הנפלא יקוץ הקץ על חלום
 מלחמת המעמדות כפי שאלט
 נוינלנד מסתיימת בקול ענות חלושה
 לנכח התקיעה, התרועעה והשברים
 של דוסנילנה. בעיני כלבתי
 שתתיה לכל היותר
 עוד נצח ועשור
 אני מביט לאחור ורואה
 את חיי הטובים שחלפו
 בין כסל לעשור.

המשתלם באושר

בחלום אף נרק אנשים
 דו שפתיים ורב לשוניים,
 כאלה שיורים לך בלי בעיות
 את כל הטקסט, מיד
 כשהקהילה הבינלאומית או אתה
 לוחצים להם בהגן
 על הכפתור הנכון:
 מספקים את הסחורה,
 מגיבים, שווקיים ורוחניים,
 שונים אלף מונים
 ממה שצריך אדם.
 ובחלום אתה אתם,
 לפה באור אחר ותם,
 נדיר כמו אבן עתיקה
 מפתח תקנה שהיתה
 שוב לעמק עכור –
 חד לשוני לחלוטין,
 צעיר, מאשר ומד קרן.

תמונה אטומית, 2011

ארבעה פורים מהבילים
 כמו בתי היקו קטנים

כלבים נטושים מארחים חברה
 לקשישים שהתעקשו להשאר
 ליד שדות הארז

הפוליטיקאים
 עכשו ותמיד
 מספרים למאמיניהם
 שהקרינה לא תויק

תחליפים

בלילה בקרת בחלום.
 בחלום בקרת במקסיקו.
 במקסיקו טעמת שלשה
 פרות טרופיים
 שלא ראית מעולם,
 והם השפיעו ממך לרגע
 כי לכלבה שאתה אוהב
 יש אולי סרטן במח.
 מה ערמומית הדעת
 כשהיא בוראת רגע של אשר
 במצולות האמללות, והתיים
 נעים ונודים בין שניהם כמוה,
 החי עכשו ביום
 ומבקר לרגע בלילה
 שבקרת בו בחלום.

מסע אל הפיניקים

(בנת ג'ביל) 1975

אנחנו מחקרים לפי

עטופים בחשך

ובאפור עם רמונים.

אנחנו

טור ארץ של כהני המות.

רוח קריחה מלטפת את הרקות ומרגיעה

אבל כשנפנה צפונה, היא תסגיר אותנו.

הכלבים יתחילו לנבח

קדם המנהיג, אחר הלהקה כלה.

עוד מעט ירח ממזרח

יהפך אותנו לצללים כהים

כמו בתמונת שמן של נרמי.

אני יודע שמהשכות כאלה על ציך הולנדי

– רגע לפני שנפרץ את הדלת הראשונה –

יובילו אותנו לאברון

הלילה.

ראס אל צופר (1982)

הכלבים מביטים בגופות

הגופות בזהות בהם, בחזרה.

אני כורע ברוך בתוך שדה קוצים

עין אחת על הגופות

עין שנייה על הכלבים

מנסה לרשם תמונה שלמה

במח, לפני שתעלם.

הכלבים מנסים

צעד אחד לפני

אני מרים אבן מהאדמה

הם נסוגים צעד אחד לאחור.

מבטם חלול

נעוץ בזמן אחר, קרום

לפני שהתחילו לבית אותם.

אני חושב שהם היו שלשה

עכשו הם תתיכות בשה.

גם הכלבים שלשה, מחשבים

איך להפטר מהמדים המנמרים

ומהנעלים המוצפות בדם

בדרכם אל העצמות.

חצי גרוד קומנדו סורי מת מקיף אותנו

בלילות שומעים את החצי שנוחר

מתחפר באדמה, מאה מטר מאתנו.

הם חופרים את הקברים שלנו או שלהם...

אנחנו כבר ללא מלים

אולי גם הם.

והכלבים עדין נצבים ממול

חושפים שנים צהבות.

גריקון בנזין אחד

יהפך את התמונה הזו

לערמה של אפר רך.

מות הוא מלאכת אמנות

פיניקית

המקשטת כאן את הדרכים

בין כפר לכפר.

אני מתקרב אל הגופות

יושב על סלע

נושם את ריח המתיים.

לא צריך עוד את האבנים

מספיק להרים את יד ימין.

הם מבינים, עוזבים אחד אחד

עם ראש שמוט וזנב בין הרגלים.

גם אני אחד, עם ראש בין הידים

מביט בצל שלי, שמתרחק

מפני.

תבליט חימר (2014)

עם הגנטיקה של אבי

נשארו לי פחות מעשר שנים

להיות כאן.

אני יודע מתי הוא יכנס

הרוצח

יביט בפני המים בכיור

ליד דלת הכניסה

ויתישב ממול, שותק.

זה הלב שלך שתכף יקרע

אל תוף יקום אחר, נטוש.

בכל אחד מרסיסיו –

מיקרוגרם חיים ואוקיגוס קץ אפל.

מות הוא שלנת הגוף

והתכוננות מתוך עין הקיקלופ

החוצה.

תראו את השדות, יצביע ...

ירוקים עדין.

ויכבר גופו מטה אל השמשה

לסגור

אחר אל הוילון

ואנו אחרי

הדי מאה אחת

רשומה על מצבות.

אנחנו לכודים בתוך

תבליט אטרוסקי עשוי חמר.

עינינו עצומות

ובדינו חניטות פלכה שלוחות

למעלה

אל השמש

הרחק ממה שהיה פעם גופנו

הדבר הכי קרוב לבית.

האב המייסד כ"משיח חילוני"

אבי שילוח: בן-גוריון, אפילו, הרצאת עם עובה, ספריית אפקים
2014, 284 עמ'

שלוש פעמים התפטר דוד בן גוריון ממשרתו הרמה כראש ממשלה, לראשונה ב-1953, לנוכח פרשיות ביטחוניות חמורות, בשנת 1963, בהחזירו את שרביט השלטון בידי לוי אשכול, ומשנת 1965 שירת כחבר כנסת באופוזיציה למפלגה שהוא יצרה בגלגוליה השונים: "הפועל הצעיר", "אחדות העבודה" ומפא"י ההיסטורית; ב-1970, לאחר שהקים את הרשימה הממלכתית (רפ"י), התפטר מהכנסת.

אבי שילוח מתמקד בשנותיו האחרונות של המנהיג הבלתי מעורער, שכמעט ונשכח מלב הדפך להיות פתטי ובלתי רלוונטי, בטענה שתקופה זו לא נחקרה דיה. מן הראוי להזכיר כי אבי שילוח כתב גם ביוגרפיה הכתלת את פרקי פועלו הפוליטי והמדיני של יריבו המובהק של ה"זקן", מנחם בגין (עם עורך 2007).

נראה שאין מנהיג בתלדותינו שזכה למחקר עיוני וספרותי כה רב כמו בן גוריון. בין החוקרים המובהקים ביותר נמנים דוד אחונה, יחיעם ויץ, שבת טבת, טוביה פרילינג, מיכאל בר זווה, זאב צחור ועוד.

למרות טענתו של המחבר שמטרת ספרו למצות נושאים שלא עסקו בהם לעומק, ובעיקר בן גוריון בערוב ימיו, הרי שרוב רובו של הספר מטפל באישיותו של ה"זקן", כדרכו הנפתלות בפוליטיקה הישראלית בכלל וזו של מפלגתו בפרט, וקשירת נושאים רבים לתפיסתו - שהוגדרה לא אחת כ"משיחיות חילונית".

כבר בבדיקת המקורות ומפתח השמות העניינים נראה שנושאים רבים שהסעירו את היישוב אינם מוזכרים או שהם נזכרים בהנף קלמוס ללא ניתוח מעמיק, כך המאורעות ו"המרד הערבי", רדיפת הקומוניסטים הארצישראלים, הצנחנים, כלכלה חקלאות, פערי שכר, טרנספרה הרס כפרים, שכונות ערביות ועוד.

מכיוון ששילוח אינו סוקר רק את האפילו אלא בעיקר את הפרלוג של חייו ומעשיו של בן גוריון, שהם סכוכים, מורכבים ורבים ביותר, הספר מתאפיין באי סדר כרונולוגי, חזרות רבות ואי מיצוי נושאים חשובים וכאובים.

קשה לכתוב דברי ביקורת על מנהיג שהיה משכמו ומעלה, ומי שהכריז על הקמת המדינה (ולא על שכינת נשק, שאולי היתה משנה את פני ההיסטוריה), ליווה כמה מלחמות, שהמרה כיניהן היתה מלחמת העצמאות, שבמהלכה נהרגו כ-6,000 איש (כאוחו אחד מתוך אוכלוסייה שמנתה מעל חצי מיליון). לכך אין המחבר מתייחס כלל וכנראה יוצא מתוך הנחה קונסנזואלית, שהנעשה היה ועדיין הוא מקובל על מרבית האוכלוסייה החוקרי ההיסטוריה הצבאית.

דוד בן גוריון שניסה "להבין" את האוכלוסייה הערבית, נושא שחזר לאורך הספר, לא קיבלם להסתדרות במשך שמונה-עשרה שנה מיום קום המדינה, וגם יחסו אליהם לפני כן היה עויץ (עבודה עברית; גאולת הקרקע; גידוש ארסים); הוא צירד בפיתוח גופי שליטה יהודיים וציוניים בלבד. "הסוכנות היהודית", "קקן היסוד", "קקן קיימת לישראל" וכד'.

בן גוריון נדע כאיש ריב ומדק, ירד לחייהם של מנהיגים פוליטיים שלא יישדו קו עם מפלגתו, כמשה שרת, גולדה מאיר, לוי אשכול ואחרים, ובודאי כיחסו למנהיגים יריבים כמנחם בגין, משה סנה, יעקב חזן ומאיר יערי. הוא פילג את מפלגתו ביצירת רפ"י ("רשימת פועלי ישראל") ויצר לראשונה מפלגות מרכז בעתיות. כך יחסו לפרשת "אלטלנה", לפיזוק הפלמ"ח ולפיזוקי הרמ"א (ראש המפקדה הארצית של ההגנה, ישראל גלילי) וכך בהתנהגותו האנטי-דמוקרטית: "כלי חירות ומק"י", ועוד קודם לכן, "הסוקן", שהיה מעין סיפור ראשומן הקדים את מלאכת הפירוק האחרון, כביטול הזימים בחינוך והותרת החינוך הרתי והחזרי על כנו, החלטה שהותירה את



ירשומה המפלג עד היום. למעשה נכנע המנהיג החילוני לזרמים הגלויים והנסתרים של הרת האורתודוקסית לכל אורך הדרך הרים ידיים מול ה"עגלה המלאה". גם רעיון "כור ההיתוך" לא צלח ביצירת תוכן ישראלי אחיד. אהבו את העליות אך לא את העולים, לא את שפתם ולא את תרבותם (דמוני גנב; מרוקו סכין; חסי מרגל ועוד).

בן גוריון לא היה סוציאליסט ואף לא הרבה לעסוק בפערים החברתיים שנפערו כבר ב"תקופת היישוב". הוא נתפס לא אחת בשקרים, בהטיות ובחוסר עניין כאמור בהתייחסותו לאוכלוסייה הערבית, לאי פיתוח הערים והכפרים, תוך שהוא משבח במפלגתו הראשונה מפא"י כמה ח"כים ערבים מטעם ואף סגן שר אחד (וועבי), כך גם לגבי יחסו לגירוש ערבים, להרס יישוביהם ואי מתן זכות השיבה, וכך גם לגבי פעולות התגמול (רוימה, לוד, רמלה, חסאס, קיביה, נעלין, כפר-קאסם ועוד).

הוא עודד את הקמת הכור הגרעיני בדומתה וכך יצר אפקט מאוחר יותר של גירעון המרחב הערבי; כרת בריתות ועסקאות נשק עם מדינות "העולם השלישי" ונחלץ ל"מבצע קדש" הקולוניאליסטי ב-1956. לאחר כיבוש חצי האי סיני הכריז על "ארץ ישראל השלמה" ועל הקמת "הבית השלישי". בן גוריון נקט מדיניות שהוגדרה במחקר כ"אקטיביזם ביטחוני". כל מי שהתנגד למדיניותו נתקל ביחס מלגלג, לזולת האכזריות רבה, עד שמדיניותו של מחליפו, לוי אשכול, הוגדרה כ"דה-בנגוריוניזציה".

מעניינת במיוחד גישתו לשטחים שנכבשו ב-1967. מחו, הוא גילה נכונות לוותר על הגדה המערבית, להוציא ירושלים חזרתו, אך לא על רמת הגולן מטעמי ביטחון, תוך התעלמות מיותר ממאה יישובים וקרויז למאה אלף אזרחים שברחו בשל המלחמה. ומאידך לא התנגד להקמת ההתנחלויות ולא מצא שהן עלולות להעמיד מכשול עתידו בפני הסכמי שלום.

חלקו השני של הספר אמור היה לטפל בנושאים אינטימיים יותר, יחסו לפולה רעייתו, לנחמיה ארגוב מזכירו שהתאבד, יחסו למשה סנה למאיר יעקב ומרדכי חזן - מנהיגי מפ"ם, שפע פתקיו ומכתביו, ויכוחותיו וספריו הרבים (שאינם מופיעים ברשימת המקורות) וכמיוחד בדידותו הרבה בהרף חיו, בעיקר לאחר מות רעייתו.

אך זאת בקיצוד נמרץ או חזר המחבר לנושאים מהותיים ופוליטיים יותר: יחסו השלילי לקיבוצים, בהרגשת העובדה ששרה בוקר הוגדר בתחילת דרכו כחווה חקלאית ולא כקיבוץ, יחסו לתנ"ך, רצה ארלחודב שלא פוענח עד היום, "הקיבוץ החשאי" של ישראל שחט ורצח הרב ישראל דה-האן, וידויים שונים, שהעיקר כיניהם, אמירתו של בן גוריון שהיינו "רבים מול מעטים" במלחמת 1948.

נראה שחסידיו של "הזקן" יקבלו בהבנה את משוגגותו ומכשלותיו, את האקטיביזם הביטחוני, חיסול יריבים, חיסול הפלמ"ח וקציני "ההגנה" הבכירים והעדפתם של יוצאי הצבא הבריטי, חיסול זרם החינוך של מפלגות הפועלים, התרפסותו מול הרבנות, פילוגי הרבים, התייחסותו לאוכלוסייה הערבית ועוד.

במבט על-היסטורי ייזכר דוד בן גוריון כמנהיג כריזמטי וכמעט חודני, כאשר בתודעתנו נחרתו התמנה על הכרזת המדינה, תיסיונותיו ליצור "כור היתוך" ו"יהודי חדש".

זהו ספר מעניין אך לא מספק על מנהיג שגודלה כל כך השפעתו על חיינו ועל סוגיות חיינו המרכזיות בעבר ובהווה וכנראה גם בעתיד. ♦

דן ירב



”קולי מחפש תווים בלשון ילדות מאוחרת”

ליאל אלכסנדרה ארמון: תבוא אחרת, הוצאת קשב לשיירה 70, 2014 עמ'

”וכשפסקת את עיניך, מפיך נשפכו צלילים חסרי פשרה/ תמיד היתה ביניהם מלת אהבה/ ששבה ורוקנה עצמה מתבונן// לא נסיתי לקשר משפטים ממלתיך/ הן שטפו את פצעי העמיקו מלחים בנפשי/ חשך מחשבותיך תך לתוכי// בימים הקשים שנאתי את שפתך וחפשתי שפת אם אחרת” (עמ' 10).

שירתה של אדמון עולה מתוך שבר, וספרה נפתח בסדרת שירים שבהם מתוארת ילדותה בחיק ובצל אם פגועה. בשורות אלו מתוך השיר 'בימים הקשים', כבשירים רבים נוספים, בולט מקומה של התפרקות השפה בתהליך ההתפרקות - התפרקות שפת האם מייצגת את התרוקנות המשמעות והתפרקות הקשה הילדה הולכת ותשמטת אל בדידותה בעולם חסר פשרה וחווה בעצמה תהליך התפרקות שאף הוא בא לידי ביטוי כהתפרקות השפה הדיבור - "מן הראי רק על אמה. שערותיה סומרות. היא מתקפלת לישן על השטיחון, תחבת ידים בין רגליה, שתיקה מתמקמת בגוף הקטן// בקצה המסדרון - אמה בחושך שלה" (מתוך 'שיר עזת של ידית', עמ' 12). בשיר 'מכאן' (עמ' 14) שוב מופיע מוטיב פרוק השפה הדיבור, ובסיומו נרמז כי מול תהליך הפרוק אדמון אכן מצאה לעצמה שפת אם אחרת, ובנתה לעצמה זהות חדשה - "כשהרצון להבלע בחשך



מציף את הקבוה/ הגוף מקיא את שפתו בלי מלים// כאן הספרים בתוכים מימין לשמאל, קולי מחפש תווים בלשון ילדות מאוחרת.” שירים רבים בספר עוסקים במתח בין המבנים הנפשיים שבנתה המשוררת, לבין השברים שעודם פעילים בתוכה. דוגמה לכך ניתן לראות בשיר 'חלל ראשון', שיובא כאן בשלמותו: "במרחים הפתוחים בפטן -/ העינים של אמה שלי/ שניה, לפני שיריה מורמות בכניעה/ היא מביטה לתוכי/ מבטיחה לשוב, ואז פשהלל יעבר שוב גשב על אדן החלוק/ וננסה לאמך את המרחק מהקומה החמישית לקרקע./ אני לעולם לא קופצת למדרון הזה// אצבעות רגלי חובקות את הקצה/ כמו שתני לפני זניק/ הגוף נוטה קדימה/ עוד מעט// עוד מעט”.

שיר זה, לתפיסתי, מתאר את האופן שבו ניצבת תדעתה של אדמון אל מול סיפור ילדותה ושבר האם אשר במרכזו; כיום היא חוקה דיה כדי להתקרב אל הקצה ולהתבונן, אך הנוכה מאיים, חווית ההתפרקות נחווית כפנימית וגופנית לגמרי.

בהמשך מופיעים שני מחזורים ארוכים אשר במרכזם ביקודים שערכה אדמון בארץ מוצאה. גם בהם ניתן להבחין בדינמיקה הנפשית העומדת במרכז השיר 'חלל ראשון' - אדמון קרבה בהם אל אדן החלוק ומתארת את המפגש הטען בין זהותה החדשה לזו הקודמת, והוא חווי ככאב ולצרו תחושת סכנה - "אנחנו יודים לנחיתה, החלוק מתקמר/ והשמש הרטובה שזרחה בעצמותי נעלמת// במקומה נגלית ילדות בצד דממה, שלג נערפל סמך מיזן/ עצים עיימים סודגים חוטי תיל מענפים חלודים בצדי הכביש/ קלפת הוהות שוב נסדקת” (לקראת נחיתה, עמ' 16).

מקום מרכזי במאבק על שימור השלמות הנפשית, ובהמשך, בניסיון לאיחוי החלקים שהתפרקו, יש לשיירה עצמה - "שם הרחף שלי מוטחת מקיר לקיר/ נחבטת עד שההכרה מרממת שירים// בקומה החמישית, מאחורי חלון מוגף -/ אין משמעות לשמי” (מתוך 'עץ נופל ביער', עמ' 15). מתוך תהליך פירוק קשה מנשוא, עולה השירה כעדות לקיומה של הכרה השוחדת את השבר. ההכרה השירה העולה ממנה נתפסות כגדולות מהכותבת, והן מתקיימות גם היכן שאחת מזהויותיה החיצוניות, המיוצגת כשמה (אלכסנדרה), עוברת התפרקות. תפקידה של השירה לרדת אל מעמקי השבר, מקומות שבהם המשמעות מפרקת והיא חסרת שפה, כדי לבנות מבנים קהרנטיים, ולפצות את הכותבת על שפת אמה שהתפרקה: "היא מעירה אותי באמצע הלילה/ כשהגרון מכרז חלומות למלים” (שירה, עמ' 20); באדן הספרים בבית אמי/ מצאתי ספר שירה מרפט/ הייתי בת שמונה הכרוך העפר הנגר בין דפיו/ מעמיק טעמים בלשוני גם היום. [...] שירה היתה מבט פן לתוך עמק המחשבות/ שלא ידעו לדבר בצבעים” (שפת אם, עמ' 32).

השירים נעים ללא הרף בין תהליכי פירוק לבנייה. כשיריה קרבה הכותבת אל אדן החלוק בידעה שהם יהיו אלו שיימשכו אותה חזרה אל תוך החדר. השיר 'ורות' (עמ' 50) מדגים היטב תנועה נפשית זו. בולט במיוחד תפקידה המורכב של השפה: חריטת המילים בעברית על פרקי כף היד מתפרשת בעיני כניסיון להגריר מחדש את גבולות הגוף, תחושותיו ומקומו כוהות העצמית, ובו זמנית ניסיון לפגוע בו ולסכנו, כביטוי לכישלון כניסיון ההגדרה המחודשת, או כניסיון להענשה עצמית על הבגידה באם.

”ומתעורר צורך רחוק/ לחרט מלים בעברית/ בפרקי כף היד/ על שורות עורקים. אין גשר לפער הזה// שני זוגות עינים בראש/ ובתוק לשון אם/ רק בכרי לגלות זרות אחרת// בין כל הנדרים הפנימיים שלי/ עובר תמיד רק גוף אחר”.

גם בשיר הפותח את הספר, 'צמיחה' (עמ' 9), בולטת התנועה בין פירוק לבנייה. אולם כאופן שונה מבשיר 'ורות', דומה כי אדמון מגיעה בו להשלמה עם מורכבותה, מכאוביה, ריבוי שמותיה ותהליכי התפרקות המתקיימים בתוכה, הדבר מוביל להתרחבות תדעתה. וכן מסתיים השיר: "אני שלכת פרצים ביערות הפטן שלי/ שמותי נשרים מענפיהם/ גופי ארמת נכר צמאה/ הפרתי נושכת רח”.

היפה, החיה והגן

רון דהן: עקרונות הגן, הוצאה עצמית 2014, 53 עמ'



ספרו החדש של רון דהן מורכב רובו ככולו משתי פואמות אוזכות: 'עקרונות הגן', שבו מתאר ביקור מתמשך בגן פרח, ריביבי דקנדל, הכתוב כפניה של דהן אל בתו דניאלה, ואף מוקדש לה. לצד הפואמות כוללים בספר כמה שירים נוספים. הן ביקור בגן פרח והן פנייה של אב לבתו הרכה בשנים עשויים לעורר ציפייה לפואמות פסטורליות - לא אצל דהן. לצד שירים רכים ומלאי עדינות כמו "החרציות נעות לפי השמש/ כמו איקרוס/ צונחות לעת ערב” (מתוך 'עקרונות הגן') - בשני המחזורים, ובייחוד בשני, גם שירים רכים טעוני זעם, הרס וכאב.

בי'עקרונות הגן' הזעם מתעורר מעת לעת דחוקא אל מול רחוו השלוה של הגן וניסיונו של דהן להתמוג לתוכו - "אתה מתישב בגן/ והוא מקפל את כנפיו למלך// אתה ממתין (כי כך למדו אותך)/ והוא מהדק אותך לגופו// קצות אצבעותיה בוערים/ לאן תוליד את האש” באחד משיאי המחזור דהן מעביר כדיוק רב תחושה של חוסר אותים מעורבת בזעם כבוש המאיים להתפרץ - "תאמר לי אתה/ בתוך הגן/ היכן לעמוד? // כבר שכבתי ערדם בין הספרים/

שני תצלומים

לפני מספר שנים, בפיסת טבע שעוד נותרה בצפון העיר, נתקלתי בגדם עץ. צילמתי אותו בטלפון נייד, בין עשבים מתייבשים, שלחתי אלייך וכתבתי "כך נראו חיי בטרם הגעת". בהמשך אותו מסלול ראיתי שני פרגים כורכים אחד על השני את עדינות צוואריהם. צילמתי ושלחתי אבל איני זוכר כבר מה כתבתי: אולי "אנחנו" ואולי "זוג" ואולי "הדדיות". והנה הפרגים כבר לא במקומם - קמלו, כמשו, התפוררו עם הרוחות. ואילו אנו, למרבה הפלא ובניגוד לכל הציפיות, איתנים. השמש לא יכולה לנו, גם לא צליפות מטה. אנחנו מעבר לתופעות הללו, המחזוריות, של גדם ופריחה, של מוות וחיים. האהבה בנתה לנו מקלט של קבע שבו אנחנו נצחיים.

אורלי עסיס

יִקְרָתִי עַל הַכּוֹחִים/ קָלְלִתִי אֶת/ הַתַּאֲנִים/ הַשְּׁתַנִּיתִי
עַל פְּרִיחַת הַרְחֻמְרִין// עֲכָשׁוּ תֵאמַר לִי/ בְּבִקְשָׁה/ לְרִכּוֹן לְעַמּוּד?

אל מול הזעם, מתייצבת בגן בת זוגו של דהן, אשר בשלוש הפעמים שבהן היא מופיעה בפואמה כינייה "האשה שמצילה את חיי". אחר השירים היפים ביותר בספר מוקדש לה, ואת שלוש שורות הראשונות קראתי בשלוש דרכים שונות שבהן היא משיבה את אישה לחיים: "וכל הזמן יש אשה שמצילה את חיי/ היא קוטפת לימונים בהסתר/ ומטיעה גוף בתוך גוף/ אין לתאר כמה אני אוהב אותה".

באותו מתח ניתן להבחין גם ב'בייבי דקנרל'. כבר בכינויים שבהם פונה דהן לבתו ניתן לראות שילוב של רכות אבהית שחודרת אליה מציאותו הקשה של העולם, לדוגמה - "יפתי כאובת הבטן", "יקרתי צרבת המבט", "חממת לבי העקשנית". זעמו של הכותב כלפי העולם ובייחוד כלפי עצמו נוכח כמעט ככל שודה בדבריו אליה. גם כאן, כמו ב'עקרונות הגן', פוגשים את הדמות הנשית המצילה אותו בכוח אהבתה - "יש זעם, יקרתי צרבת המבט, אותו זעם ממנו נוצרת, אותה דחיקת בשר סיופית, אותה התנשמות אלימה, אותה הצטברות רק בחלל הפה, אותה אנה, הפוגה, רעד הגוף אותה שמטה. אני אביה. אפך אספה אותי אליה כמו גור חתולים פצוץ. לילות שלמים היא נקתה את המגלה כמו ידיה. אחר כך היא נתנה לי אותך".

מוטיב הגאולה הריפוי כאמצעות האהבה הנו מוטיב ארכיטיפי מוכר ונפוץ במיתולוגיות ובאגדות עם. למקרא ספרו של דהן עלתה ברעתי אגדת העם הצרפתית 'היפה החיה'. כאגדה, נערה יפהפייה נאלצת להתגודד באחותו של יצור חייתי פרוע, אשר להפתעתה מתנהג כלפיה בעידון וברכות. מקץ תקופה ארוכה מניח לה היצור לחזור לבית אביה אך כעבד כמה ימים טובים עליה געגועיה, היא ממהרת לחזור אל היצור, שאותו היא מוצאת גוסס מרוב געגועיו אליה: "יצור יקר! יצור יקר טוב אל תמות. הישאר איתי. לא אעזוב אותך עוד, אלא אחיה אתך כאן ואנשא לך. היפה נשקה לחיה בעדינות ועצמה את עיניה".¹ בזכות אהבתה של היפה, מוסר הכישוף מעל היצור, והוא הופך לנסיך. דת נצר, במאמרה "החיות החכמות המאכלסות את שנתן: על סמל החיה החיה בחלומות",² רואה באגדה דוגמה לאופן שבו הכעור החייתי נאלץ בזכות האהבה, המאפשרת את "הטרנספורמציה האלכימית של היסוד הנחות של החיה ליסוד הנעלה שבה".

* * *

חֲרָפוֹת קְטָנוֹת שֶׁל הַגּוֹן
שְׁאִינִי מִגְלָה
שְׁעָרָה בְּמִקְוֵם הַלֵּא נְכוֹן
שׁוֹמֵה
צִלְקַת מִכְתָּה א'
קַעְקוֹעַ שְׁדָּהָה
שְׁפָתִים נִקְשׁוֹת,
עֲלִיזוֹת וְתַחְתּוֹנוֹת
שֶׁן שְׁזוּהָ
חֹר בְּלִי סְתִימָה
וְהַתְחַלָּה שֶׁל הַרְיוֹן

* * *

אֲנִי אִשָּׁה מִשְׁמַע אֲנִי עֲצוּבָה
אֲנִי אִשָּׁה מִשְׁמַע נְגִלִי קְצָרוֹת
לְבִי כֵף וְשִׁעְרֵי צוּמַח חֶלֶק וְנִכְלָם
אֲנִי אִשָּׁה מִשְׁמַע סוֹסֵי שׁוֹעֲטִים
וּמוֹחֵי מִשְׁתַּרְרֵךְ מֵאַחֵר
נֶאֱגוּדְרֵלִי נְטָמֵן בַּחֹל
כְּבוֹזֵנֵט חֲמִקְמִק
וְנִשְׁחָק
אֲנִי אִשָּׁה
לְכֵן תְּמִיד צוּוֹ עֲלֵי לְעַרְףְּ אֶת הַכְּפָחוֹת
עַל אִפְלִית נְשִׁים
אֲנִס נְשִׁים
אֲלִימוֹת נֶגֶד נְשִׁים
אֵי שׁוֹיִזוֹן נְשִׁים
הַתְּעוֹרְרוֹת נְשִׁים
נְשִׁים שְׁלֵא רוֹצוֹת יְלָדִים
נְשִׁים שְׁלֵא יוֹדְעוֹת לֹמַר לֹא

מתוך הספר *חרפות קטנות*, העומד לראות אור בספרי 'עותן 77'

כחמשך לאשה המצילה את הכותב במחזור 'עקרונות הגן', במחזור 'בייבי דקנרל' גם הכת מופיעה כדמות נשית המעודדת אותו לחיים בכוח אהבתה אליה, ובכוח האהבה שהיא מעודדת בו: "הנה את ישנה בשלחה אך הזעם עוד משוטט בעורקי כגנב, לאן אוליך את האש? שמרי עלי בתי, למדי אותי אקודים אחרים, שקטים יותר, הראי לי התחלפות רכה יותר, נגני לי מוסיקה אחרת, אל תחדלי בתי, נגני, נגני, נגני".

1 מתוך *אבות בנות, בנות אבות - אגדות עם*, ג'חפין אוטוֹסֶסֶק, מודן 2001
2 'תורת החלומות וחקר ההלימה' - כתב עת מקוון, כרך ב'

גופים

כדור הארץ לא מממש
את משיכתו אל השמש
בשל הציטת למחכיבות
למשל כלפי היצורים החיים
ולכן סובב סחור סחור
כך גם האנשים
אכל אנחנו נחרסק זה על זה

דרך השלילה

הלב כמה למה שהגוף לא ישיג
זה לא הלב
ולא הגוף
אלא נגע הסתירה בתוך האדם
המתענה לבר
ומתקשה בקשר

עם הנוצות בפה

המות מתקרב אל משפחתי
כשועל שחבר ללול
לכך תחילה
את התרנגולת החולה

ללא יתרון

הבנים אינם חכמים כמיוחד
והבנות לא כל כך יפות
צר לי שעליהם את המסע לעבר
כמו לפלס דרך בינע עבות
לעתים עם הגרון ביד

פועל יוצא

אני הפועלת שלצדה,
חבושה שדים ולוגו, מעל סנרה,
מעבירה לה, על הפס הנע, ילדה נוספת להלבשה
בחחול ואם אפשר, בבקשה, גם בהלצה,
כדי שלא אטבע
ביאוש החלבי
ואוכל, באיזשהו שלב,
לסובב את הגב,
לצאת לחפשה,
ששיאה,
בקור בצרכניה,
לאחר שהשארתי את השנים בעריסה.
לצאת לחפשה שבה
יותר חשוב מלהיכן אני מגיעה
זה מה שמאחורי אני משאירה.
לצאת לחפשה שבה
אני לא מצרכת
את שאני קונה.

פיקדון

אתה חולק אתי חיים אבל לא שמיכה.
אתה אף פעם לא פותח את החלון
עד סופו,
כדי שהרוח את שערך, הקצר ממילא,
לא יפרע.
אינה חוב עליך לפרע
כדי שהפראות תפרץ אותך?

יש חוב על שמך,

שאותו אביך לא גבה
אולם אמך שלמה.
פקדון, דמי קרימה שמוליכים אחורה,
לאשה שאחריה באה.

צמר פלדה

קשה להבחין
אתה חבוש
זה כובע צמר,
צמר פלדה.
כמו זה המסתלסל ממפשעתך.

קשה להבחין
בגבר נחמד כמותך.
וגם קשה לאהב, לריב,
כי בשביל מה?

קשה ללחך עשב
על גבעות ישבנה,
בעקר קשהעשב הוא צמר,
צמר פלדה.

קל למרק את כלי הזנן שלי
כנגדך
בפלגלית
או אוילי עדיף בצמר,
צמר פלדת אל חלד
למקרה שגם אתה תדמע.

הנקבה של

תחלת אביב
עץ מיפל נאנה
(היאוש פורח)
תרציות שואגות ("עוד, עוד")
העורב כל כך עירם מתחת לנוצות,
כל כך ערום.
השמים מסרבים להסמיק
לאורה של השמש הנכבית
אביב, הנקבה של הקר,
הנקבה של החרף.



חצי

סיון

פול אלואר

מצרפתית: דורית פלג

המילה:

יש לי יפי שקל לקלט נזה טוב.
 אני גולשת על גג הרוחות
 אני גולשת על גג הימים
 נעשיתי סנטימנטלית
 אני כבר לא מכירה את הכרטיסן
 אני כבר לא מניעה משי על הקרח
 אני חולה פרחים וחלוקי-אבן
 אני אוהבת את הפיני ביותר מבין העננים
 אני אוהבת את העירמה שבהתפלגויות הצפורים
 אני זקנה אבל כאן אני יפה
 הנצל שיוזר מן החלונות העמקים
 חומל מדי ערב על לכן השחור של עיני.

(את השורה השישית אפשר לקרוא גם "שוב אינני נעה, משי על קרח")

דורית פלג בחזן הנפלא שלה פני המקום חורטת בתחילת הפרק הנקרא "אהבה" את השורות הבאות: "לא הלכתי יותר לבלות בבתי הקפה. ישבתי בבית הסתכלתי בעלי האודרכת מצהיכים תושרים. הימים הלכו והתרוקנו. כאילו בא משהו ושאל להם את הבפנים..." אני לא יודע אם השורות האלה התנגנו לדורית כאשר תרגמה את שירו של פול אלואר, אבל אין לי ספק שהגיבורה שלה יכולה לצטט אותן באזור הרמדומים שחוקרי הנפש קוראים לו "תת מודע". ולכן אולי הוספתי גם אני מנודה ליד הניסיון ללכוד בדיו את פני המשורר. ככה זה שמסע מתחיל בגג הרח ונגמר בלב השחור של עיניים סודיאליסטיות מאד.

דני סומק

מועדון של אשה אחת

ורדה פלג: קצר-שירים ועוד, ספרי 'עתון' 77, 2014, 96 עמ'

באחד מן השירים בספר נכתב: "הלבר הזה כמו בחזונה, יכול היה להחטיף לי סטירה עכשיו... לפנטזו איזה לירי... ואני אתפשט כמו לפני תופרת ואשוב להחבט אל גומחת חיי". הלבר הזה מלווה את המשוררת בלא מעט שירים בספר. ברגעי חולשה הלבר - דמות שתלטנית שאינה מרפה מאחיזתה ואינה מאפשרת לצוף מעל ים הריקנות, ולעתים הכותבת מצליחה לאחוז בו מתוך מודעות עצמית, גאה על מעלתיו, באמצעותו מצליחה להימנות על מועדון נבחר האקסלוסיבי "אני טיפוס אקלקטי... חיה בנישה, לא משרדת בפריים-טיים". כמו בכל מועדון יוקרתי גם במועדון הזה של אשה אחת קיימת סלקציה מחמירה, במקרה הזה בבחירה של הגברים הנכנסים "חתנים בכס לא חפצתי עם הנץ כבר גיל עשרים... כעטלפים יצאתם ממערות חייכם... לינוק מלשד ימי" או "אין התאמה למצב צבירה של נישואין, סר צודות מרודות". אולי זרע הרגשת הייחוד הרתיעה נטמן עוד בשחר הילדות "כבר אז בבוקר חג ביכורים כיתה א', הציק לי כשעמדנו בטור... תשאתי טנא, לא אהבתי אותו, לא היה יפה לי".

הטבע ונגורותיו תופסים מקום נכבד בספר החתול, צמחי הבית, תהפוכות מוזג האוויר מאונים את "העצבצבת שנחתה בחדר". באני הוא חתול הבית האהוב "טובל באמבט רשא... גרגור מתוק: פס-קול לשעות טובות" והוא גם ביטוי להחיה חיותית מודחקת ובלתי ממומשת: "גם כשקולח גשם-ממטיר בגן ורחו נודאית דהרת באני שלי רחדש - החרצה! הוא מפנתר כחצר, דולק אחר ברדלסים דמויי עכבר". הצוצלות בחצר מצלצלות צפרא-טבא, ועם "שוך סערה... יוצאים חלונותי המתוקים פסוע פסוע... אני מגן להם - אם הם לי כרעים".

מילים רבות בשירי הספר מתגמשות. יש שהן מתארכות על מנת להרגיש

את צליליהן, יש שהן מקבלות את המקבילה הנשית כדי לבטא אישיות מגדרית מתריסה או להרגיש מבע ארוטי. לעתים השינויים משחקים לטובתה של הכותבת ולעתים הופכים העיקר, נפנוף ראותני שבא על חשבון התוכן והמבע.

בשירי הספר עולה קשר סימביוטי בין הכותבת לאמה "זאת אמה שלי, ילדתי, עלי לשמור עליה היא עלי" או "אמא-עוגן-קרן שפע, היא הילדה שלי, אני שלה, לטובתי - עלי להתנתק מחללית האם". באחד השירים המרשימים והמרגשים ביותר בספר, זנחת הכותבת את תבשיטיה המילוליים לטובת משפטים עיומים וכנים עד כאב, בהם היא קוראת לאם לצאת עמה למסע ספק רמיוני, ספק מציאותי, ולהגשים יחד את כל מאווייהן

הכמוסים ביותר. המילים הותכות בבשר החי: "בראי אמא. הסירי סיגרים, סירים, נעלה לעליות גגות... את תלמדי מה שתצני, אני אצמיח שלושה צאצאים-זהוב... נדלג בין בידות עולם, רק שתניני, לא צריכות את אבא, הוא עסוק... בראי אמא - ספרי על רזי החיים, למדי אותי חוכמת התנהלות, עוצי לי על גברברים... בראי אמא, עוד אוד בחוץ... אפשר". האם באמת אפשר? או שתמיד המציאות תהיה חמקמקה, חולפת כצל, מופיעה ומתחמקת תריר כמו הגבירה בחום "חזומי חום חרק ועירוק... אצלי על המראה... רוצה לומר דבר-מה, נעלם פתע, פינה מקום לדמותי בחום".

שלמה בן-בסה

שלמה בן-בסה הוא משורר ישראלי.

ורדה פלג
 קצר-שירים ועוד



מחור שירים

“עכשיו התפילה כמו עוף פצוע”

טניה הרד: כשיר מעלות חרוך, הקיבוץ המאוחד 2014, 204 עמ'

מסתפקת בקלישאות כדי לתאר את הכאב, אלא כותבת את הנוף בזיכרון האנושי לתמהיל לירי.

הנה שיר המזכיר ברוחו את שירי ירושלים המאחרים של פאול צלאן: “נפקחת/ ונסגרת/ ירושלים/ בחוץ העיף/ בית החולים הצרפת/ העיר העתיקה, פרפר לבן/ חותך בתוך חמסין, מעפעף/ עצי כרש עתיקים, חודש מאי חוגג, בלא מכאוב, בלא חולי”. צירופים נהדרים. שירתה הדתית של הרד היא לעתים קרובות רליגיוזית יותר מאשר אמונית, וכך גם חילוני שכמוני יכול להזדהות עם “וכמה אני חסרה את השבת/ נמלטת אלייך/ כמו פליט אל היער/

אל הבתוך הרחום, /הכראב”. ואפילו געגוע לבית המקדש הצליח לגעת בחילוני-שמאלני שכמוני:

“חוט אפרסק דק/ נוגע בהרבהבית, בשפתותי.../ בית מקדש מרוסק בוכה שם/ על שכריו/ בתוך

גוף מבויש ונבלם, / מעודטל כלו”. שירה טובה איננה תלויה בנרטיב, באידיאולוגיה: “אבני בית

שני/ אפרות, קמחיות/ נעות כנפש/ לשות אחי בחומן הבלתי פוסק... נשים צפופות כסיכות ליד

חופי הכותל/ מיטיבות את לבי המרוקן, היבש”. תיאור עדין ומרגש של דתיות שאינה דורסנית-

מיליטנטית, כחלק מההקשרות בספר. עם זאת יש במבחר גם לא מעט שירים בנאליים

צורמים, בהם הרד “מזחרת לעצמה” על מורכבות לשונית ומשתמשת בהכללות מן המוכן: “כדממה

הואת כשרקירות הכאב/ מוחצות את גופי”, “רואה בטוב ירושלים/ מבעד לכאבי/ את שלא

תמחק את/ העשב, את עדנת האביב”, “כך אני - שופטת ודנה ברחמים ולא/ באהבה מרטיטה, ברחמים ולא ברין”, כששתי הדוגמאות האחרונות יכולות

להיתפס כמייצגות אותה היתממות מיטהרת של השירה האמונית הישראלית. אני מומחה קטן מאוד ביהדות, אבל סיפורי התנ”ך הכילו ועם, רוע וקנאה

במנות גדשות, ואילו שירת המשוררים האמוניים הישראלים טהורה מכל רגש “מלוכלך” שכה, הכל קודש לבורא ולטוב הלב האינסופי, גם אם מדובר

במתנחלים הנוטעים בכבישים עוקפי פלסטינים במצוד על אדמתם. המתקתות הזאת של “אמא שלי מכוסה גשם/ כפות ידיה - קערות של אהבה”

או “ארוגה נפשי בשבת כמו בחומר חי” מייצגת ספרות לא מורכבת, חסרת דרמה, או אף שטחית כ”היכן אתה, אלי, בתוך המציאות השטועה הזאת/ היכן

אתה?!” ואכן שירה פוליטית ישראלית היא בדרך כלל שטחית, למרבה הצער. וכך גם “מי יעמוד בגשמים התנוקים/ בחברת, בקסאמים, בשרדות/ כגעועים

הפורצים בעשב” של הרד. אם כי, ויש להודות על האמת, השירה האמונית המבכה את ההתנתקות מעזה בדרך כלל כתובה טוב יותר ממרכיב השירה

הפוליטית השמאלית הנכתבת בימינו - שירה חד צדדית ופוסט ציונית ובלתי מורכבת לשונית - הצורחת כפרשן פוליטי. כרוגמה לשירת צער על עקירת

יישובי עזה אביא את המקטע הזה של הרד: “תמותה הים, תנועת התמרים/ כותרת לב דקה/ מפרכסת/ בית אחר בית מתמוטט/ ראשו מעוך באדמה, רגליו

מקרטעות שמים”.

אנו חיים בעירן של תרבות צריכה ורעש יח”צני, שחלים גם על עולם השירה. ובעידן שבו מבקרי שירה כמעט שאינם קיימים, ובמקומם מופיעות רשימות

של מקורבים מהללים ומפרכסים זה את זה, הרי כל ראלים גבה וכך שירה זכה ומעניינת כשל טניה הרד (חרף חולשותיה שצוינו), נשכחת בצד הדרך, חבל.

לכן האוסף החדש הנ”ל הוא הזדמנות לחובבי השירה הקשובים שבינינו. ♦

יובל גלעד

רחובות פולין הנידחים/ טניה הרד
רחובות פולין הנידחים
שהם חלק מאצבעותי הקטנות
אותן אצבעות המרימות בחלומות
הפצים שלא הפרתי,
בגדים שלא לבשתי מעודי
הפוחחים באויר כמטרפים

כמי שנמצא בצד השמאלי של המפה הפוליטית, התחשק לי לא אחת להטיח את מאסף שיריה של טניה הרד אל הקיר, אבל כמבקר שירה חובתי להודות שמדובר במשוררת אינטליגנטית, לירית וטובה, ששירתה ראויה ליותר תשומת לב מוזכותה לה בחייה. טניה הרד, שנפטרה לא מכבר (2014-1947) - משוררת שחזרה כתשובה, והחליפה את שמה לרבה-תניא קליין - פרסמה שלושה ספרי שירה בלבד בחייה; מאסף זה, שיצא לאחר מותה ומכיל גם מבחר שירים נוספים, נחתם באחרית דבר מעניינת שכתב איתמר יעוד-קסט. שירת הרד זכתה בעיקר לתמיכתו של המשורר ועורך ‘פסיפס’, כתב עת המעודד שירה אמונית כמו גם שירה הממשיכה לכאוב את השואה. וכזאת

היתה שירתה של הרד. אבל עיקר ייחודה, לטעמי, לא היה בכך, אלא בצירופים ייחודיים, מושפעים במשהו משירי ירושלים של פאול צלאן, שנכתבו זמן קצר לפני התאבדותה.

והי שירת כאב המקוננת על סבל היהודים לאורך ההודות וער ימינו אנו. ולמה ההתנגדות שהובעה בראשית הרשימה? לאו דווקא בגלל השירים, המציגים עמדת הזדהות מחולטת עם יהודים ומתנחלים ואין בהם ערכי אחר לרפואה, אלא מההקשרות הרבות, ביניהן לחגן פורת (ממיידי ‘גוש אמתים’), לנשמת מתנחלים ש”נרצחו בידי מחבלים שפלים”, או שיר שנכתב לאחר ההינתקות מעזה, ואחרי “שרפת בתי הכנסת וחילולם בידי הפלסטינים”. הקרשות אלה אינן מועילות לשירים, אם כי נשאלת השאלה האם הקרשות הפוכות, בידי משוררי שמאל, להרוגים מהצד הפלסטיני, היו מעודדות בי אותה חזיעה.

ובכל מקרה שירתה של הרד איננה פוליטית מעיקרה, אלא שירה אמונית-רליגיוזית לירית ראויה ביותר. כעשורים האחרונים חלה פריחה של שירה אמונית, בעיקר סביב כתב העת ‘משיב הרוח’, שירה שחלקים ניכרים בה נגועים, לדעתי, באיזה מיופייפות צדקנית של “אנחנו טהורים”. שירה השואפת לטהר אלוהי, אבל מצטעצעת ומתבצרת כולה בצד ה”יפה” של החיים, אהבת הילדים, המשפחה, היהדות, כאילו אין בעולם רגשות שליליים, רוע וכ’.

אבל שירת הרד, כמו שירת סיון הר-שפי, שהיא לדעתי הטובה במשוררות האמונית כיום, חודגת מאתוס זה בעזרת צירופי שירה מקוריים. שירת טניה הרד במיטבה כשהיא משלבת בין תיאורי כאב עזים לתיאורי נוף, בין אם נופי לוד של ילדותה (הרד נולדה במחנה עקורים בגרמניה, בתם של ניצולי שואה שעלו ארצה), או נופי ירושלים של שירה המאחרים יותר. ספר שיריה הראשון, *אין רחמים אחרים* (1976) עומד בסימן תיאורי נוף נאים. את ספר שיריה השני, *כארצות החיים* (1991), ניתן לשייך לשירת הרד השני לשואה, וספר שיריה השלישי והאחרון, *חלק* (2007), הוא המעניין והשלים מכולם.

כבר בספרה הראשון הכאב שלוב בנף, קיצי בדרך כלל: “העולם היה תאנה/ העולם היה קוף/ בתפרחת הקלה הזאת בתפרחת הזאת/ שרפה ונאקה לטיחוגין”. או “אדמה, מוחת רך, בואי, כפי אדמה פסגות הרים.../ בהמשך, כאמור, הכאב נקשר במועט השואה, אבל הרד מצליחה, לעתים, להעביר את מה שקשה להעביר, בזכות מטתימיות חרישית, כמו “רחובות פולין הנידחים/ שהם חלק מאצבעותי/ הקטנות”, או “הקבר צומח לאט בגשם/ מרחוב בתי הקברות שבפרנקפורט, כששובל הבתים/ התעשייתיים/ נמשך מאחוריו/ קרב לכאן סבי וכתה/ ריח העשב בפניו/ ריח העשב וקודרת העץ”. האינטימיות של תיאורי הנוף, ההזדהות עם מלרות הזדעה שהם קשורים בה, מצליחה לשלב בין אמירה ליופי: “ליד הריין ערמות פוחים/ ובתוך הנוף צעקות תלויות/ כמין מסך שקוף, עצי אשוח/ מגחכים לצדי הדרך...”; והי שירת זיכרון שאיננה

מיכאל רייך: כל הסיפורים הולכים אל הלב, ספרי 'עתון 77'
2014, 222 עמ'

אנדד אלדן

*

אַבְּק נַאֲבַק קַרְב מְהַמְרָחַק
כּוֹרַע עַל פְּרָפִים פּוֹאֲבוֹת וְנִזְרַק
לְהַרְקִיעַ מְכַרְפֵּר וּמְקַרֵּר לֹא נִמְחַק
חֹקֵר קְרָקַע קוֹרְעַת קוֹרֻחִיהָ זֶר נִבְק

כֶּךְ קָמְנוּ בְּנֵי אֶפְרַיִם אֶת קַרְבַּתְכֶם נִשְׁקָה
קָרִית הַמְרַחֲקִים לֹא נִתְקַתֶּם מֵהַשְׁקַת
שִׁירְתִּי הַשְׁקַחִיהָ שְׁקַט שְׁכּוֹחַשׁ הַשְׁתִּיקָה
קוֹרֵא פּוֹאֵב וּמְקַיֵּעַ אַבְּק חוֹלֵף כְּמַחְלָקַת

שְׁהִיגִיעָה גּוֹאֵה גּוֹמַעַת נַעְגוּעִים וְנִגְוַעַת
מַגַּע אֶבְיוֹן וּמִבִּין נְבוֹאוֹת הַתְּבוֹאָה הַקְּמָה
לְהַאֲבֵק מְבַקֶּשֶׁת שְׁגָרָה שְׁאוּגְרַת וְנִגְרַעַת
כְּשֶׁהַאֲבֵק שׁוֹקַע שׁוֹמַעַת שִׁירִי שְׁמַקְשִׁיב לְקַמָּה

שהוא ספק דוב, ושל דוב שהוא ספק נער. בסיפור "סדרות" האמא מושיעה את הבן מהרהוריו, ובסיפור "ייסורי הצלם הצנוע בתבל" רוצה גיבור הסיפור לצלם את בודא העולם, ואף משוכנע בקיומו כדמות מטושטשת המופיעה בצילומיו. בסיפור האחרון, "הנבואה שהגשימה את עצמה", מתיישר חנוך עמוקות על שהתפתה לירח לעבר בתקר של האיבי - ואז התחנן כי הרג ילה. אין לו ספק כי "במקרה או במאחר הוא יבוא על עונשו".

דרך הסיפורים הללו, העוסקים כאמור בטבע האנושי מתוך מבט מעמיק, אהה, חומל ואופטימי, מעביר לנו מיכאל רייך את התובנה שעלינו להביט על מציאותנו בטבע בדרך מאחנת ולא שכלית בלבד; בדרך שבה היסודות האי רציונליים אינם נשפטים בעיניים רציונליות אלא בעיניים אנושיות, כי בטבענו האנושי מהולים יסודות אי-רציונליים ונטועים בו ראייה אופטימית ורצון טוב להושיע.

את התובנה הזאת מעביר לנו רייך לא רק בתוכנם של הסיפורים אלא אף כצורה, בנימה, בטון, בסגנון הלכאורה פשוט, ובשפה עדינה, מלטפת ועשירה. כך, הן בתוכן הן בצורה, מתגלה הכבוד הגודל שיש לכותב לכל מה שאנושי בהחיינו.

לסיכום, אני רוצה לומר כי ההתבוננות המעמיקה בטבע האנושי, הפשטות (במובן העמוק) שבה מתנגנת העלילה עד שהיא מתעצמת לשיאה, שגם הוא פשוט במובן העמוק, והשילוב המיוחד שבין הארצי היומיומי עם ה"מחשבה המרחיקה לכת", תוך שילוב אלמנטים שהם ספק נסיים ספק מיסטיים - כל אלה כשהם מסופרים בשפה עברית עשירה וקולחת - מעצימים את התענוג הספרותי. אני רוצה לסיים בצייטוט הלקוח מסוף הסיפור האחרון, הממחיש היטב, לטעמי, את הרברים: "רק כעבור שלושים שנה מאז הטיל המואר עם חנוך עזריה, העליתי בכתב על גבי דפים אחרים את סיפורי של איש שכח אהה, שנגע בחיים ובמות בדרכו המיוחדת. סיפור שידע לרגש ולטלטל. יהי לו על כן זיכרון זה, למצבה".

במילים אחרונות אלו מחזיר אותנו מיכאל רייך להרהר שוב במטיב המושיע; אף שאין בידנו - חרף כל רצוננו - להושיע הושיעת אמת, הרי שיכולים אנו מתוך אהבת אנוש ומתוך אהבת הספרות להנציח את כל מה שאנושי בנג. ♦

צדוק עלן

שלוש תחושות עברו בי כשקראתי את שבעת סיפורי הקובץ הזה: האחת - שיש בהם יסוד אי-רציונלי (ולפעמים הייתי אומר אפילו מיסטי), אבל כמסגרת המובנת לנו מאוד, בקונטקסט יומיומי, וכמו על דרך השגרה. התחושה השנייה - שיש בהם ניסיון להדגיש את הצד היפה והאופטימי שבהחיינו, אבל בצורה מפותחת ומתוך ראיית העובדות לאשורן בלא לייפותן. הרגשתי שיש משהו בסיפורים שמבטא רצון מטפיו שהכל יסתים בטוב.

התחושה השלישית קשחה למטיב המושיע. הרצון הטוב לפעול ולהושיע בולט בסיפורים ועם זאת שזורה בהם התובנה הדקה העצובה כי באופן אמיתי אין ביכולתנו להושיע בהיותנו בני אנוש ובני חלוף. הישועה האמתית מצויה כנאלות הנפש או אם נרצה בחיי נצח, והלא הדבר נבצר מאיתנו. אבל, כאמור, למרות ההכרה כי אין בידנו להושיע טוטאלית, הרוח אינה נופלת מכך והרצון הטוב לעזור מצוי עמוק בנשמתנו.

שלוש התחושות הללו - וכרוד שהן קשורות ביניהן - הובילו אותי לשמו של הקובץ - "כל הנחלים הולכים אל הלב".

מה רוצה לומר לנו הכותב? איזה תובנה הוא רוצה להעביר? הוא רוצה לומר לנו, להבנת, כי על מציאותנו צריך להתבונן דרך הלב ולא דרך השכל; יש לצמצם למינימום את הפער בין הראייה השכלתנית את הטבע לבין הבנת הטבע דרך הלב. ובמילים אחרות, הכתוב רוצה למתן את ההתבוננות הלוגית, הרציונלית, הקרה-משהו, ולהפנות את תשומת הלב אל היסודות האנושיים שבהחיינו.

הוא מבקש לומר כי אין לתפוס את ההיבטים האי רציונליים בדרך רציונלית גרידא אלא דווקא בדרך אנושית; את האי רציונלי יש לשפוט דרך האנושי ולא דרך המתמטי. יש להוקיר את האי רציונלי ואולי אף ללטר אותו. מציאותנו הרי היא בסופו של חשבון תערובת של רציונלי ואי רציונלי ומשימתנו היא, כך אומר לנו הכותב, לראות את האי רציונלי דרך שערי הלב, כלומר באנושיות, זאת ברוח אמרתו של טולסטוי - שאלהים העניק לנו את הרגש כדי שנוכל להתרחק מהשכל, כדי שנושכיל - אם אפשר לומר כך - לשים אותו במקום. ואכן הסיפורים כולם אופפים אנושיות, ומיכאל רייך חושף בהם התבוננות מעמיקה בדמיונות, התבוננות המהולה בתוגה מסוימת אך מלאה אופטימיות, המודעת לכך כי היסוד האנושי הוא שביד-משהו, באשר אנושיותנו היא שברירית.

כמה רוגמאות להמחשת הדברים הללו:

בסיפור הראשון, "תה של עשר", אלתר, שהוא איש דתי ונשוי לא באושר, פתה אל קרוא בכף יד, אף שהוא מדע לכך שזאת אינה דרכם של יהודים שומרי מצוות. בסיום האופטימי של הסיפור נכתב: "ברגע זה ממש, הבחין אלתר כדמות לבנה כשגל מטושטשת מעט, ערטילאית, מוחפת מעליו, מחייכת ובידיה זר פרחים לבנים. הוא נשא עיניו אל על וידע כי בודך".

בפרולוג של הסיפור "סמוי מן העין, צורב מן הרוח" מתוודה הכותב כי הוא רוצה "לבחא לאמנון, אשר איבד את תרצה בתו האהובה, גורל טוב יותר". חשיפת הכונה היא בכחינת גילוי רצונו של הכותב לומר כי בכל אחד מקני "המושיע". בסיפור זה מסופר על מתן תל צור, שניחן בתכונה אי רציונלית: הוא "מסוגל לקרוא מחשבות אדם עד לטווח של חמישים פסיעות ממנו". בזכות כך הוא מצליח להניא אב שכול אפוף יגון מלטיים את חייו. ולא רק שהוא מציל, הוא אף הופך בעצמו לרפא, שההושעה היא מעצם מהותו. אבל גם באצטלת עיסוקו המדעי למהדרין, הוא תוהו: "האפשר שחיינו בקיבוץ לא נועדו אלא כדי שישמש מתוך שבין האב החי הובת המתה? מי חכם וידע?" ואכן, אין ידע, וכאמור אין לקבל ללא עוררין את מרות השכל הטוען שהכל מקרי.

בסיפור "אגדת עם אינדיאנית או: הנער מוילמונט" המחוזות כה בולטת עד כי אין כמעט מה להרחיב, שהרי הוא עוסק בגודלותיהם המצטלבים של נער

מבעד לבקע זולג האושר

אורלי ארד: עניינים לא סגורים, הוצאת גזונים 2014, 64 עמ'

בקדטי המבוא לחשיבה פילוסופית מודרנית, מקובל ללמד כי עמתאל קאנט הטיל ספק ביכולת האדם לקבוע את קיומן המוחלט של מהויות שמעבר לניסיון החושים המוחשי. ארתור שופנהאואר, ששכלל הקצין בכתביו את תורת ההכרה הקאנטיאנית, סבר כי ידענו את העולם היא סובייקטיבית, ולכל אדם משקפי תרעה שדרכם הוא קולט עולם נפרד הייחודי לו. בספר ביכוריה של אורלי ארד, **עניינים לא סגורים**, נחשפת - ואולי מטוב לדייק ולהוסיף מודגמת - התפיסה השופנהאוארית. עלמנו המוכר, שלכאורה עבר תהליכי קולקטיביזציה והאחרה תרבותית, לאומית חברתית, מתפרק לפתע בספר, מבורה, נחלק לקטגוריות ומוצג מנקודת ראות סובייקטיבית כאוסף מקוטע של התרשמיות המאורגנות כחן אסתטי והגותי כאחד.

אורלי ארד, העוסקת בפסיכותרפיה, מחול וכתובה, איננה כותבת על סוגיות חברתיות, פוליטיות. כתיבתה נקיה ממניירות רומנטיות וזרואיות והקול האוניברסלי בספרה נרחק לטובת הקול האישי, האינטימי. מבחינה צורנית-אסתטית, בספר ובשירים ישנה הפרדה רעיונית בין פנים-חן, מסודר-כאוטי, יפה-כעור, רחף-תובנה. לצורך קיומן של דיכטומיות ולעתים טריכטומיות אלו מייחדת ארד בית נפרד לכל רעיון ומגייסת להרגשתו ממגוון הרפרטואר הפיגורטיבי: מטאפורה, האנשה, חפצון, סינסטוניה, הגזמה ועוד. כך למשל בשירה 'חן, פנים' (עמ' 8) המדכב משני בתים, היא יוצרת ניגוד עז שאינו מסתפק בחלוקה לשני בתים, אלא נלווים לו אמצעים אסתטיים ופיגורטיביים נוספים: (בית א') 'בחן/ה' הגינה מטופחת/ השיחים גזומים בקפידה/ העלים היבשים נאספו זה מכבר...דגי זהב משכשכים בחן/ בין פרחי נופר/ ואור'. (בית ב') 'בפנים/



תמתת חייל/ מביט בי צעיר יפה/ ושני תאריכים, התחלה וסוף/ ומסמר קטן נערץ בקיר/ חוד". ההקפדה על הפרדת החוץ מהפנים אינה ניכרת רק בחלוקה לשני בתים. בית א' תחום ומגודר היטב כתיאור מלא חן ומפורט של גינת הבית, ככל הנראה מנקודת ראותו של הצופה מן החוץ הוא נחתם במילה 'אור', כאשר המרחב החיצוני המתואר (מחוץ לבית) מזוהה עם האור (בלוט גם בשירים נוספים של ארד). בעוד שפנים הבית (בית ב') מצטמצם לתמונת החייל שנהרג והחדר (עליו תלויה תמונתו) כמו בולע את כולו והמסמר הנועץ בקיר ננעץ בתום השיר בלב הקורא, שמבין שההפרדה המוקפדת בין אור לחדר ובין פנים תמציתית וטוטל חן לחוץ מפורט ומלא חן נובעת מהנתק והמוקושי שנוצרו בעקבות לכתו של אותו אהוב. בשיר 'דיק' (עמ' 9), שגם הוא עוסק, ככל הנראה, באובדן, מפרידה שוב ארד בין פנים לחוץ: "הבית ריק ממנו/ המיטה סדורה/ הבגדים מתחים במקומם/ לרגע משתהה/ מול החלון/ משהו זע שמ/ אולי זה בנה?" ההתמדה עם הקושי בפנים הבית היא באמצעות יצירת הסדר (המיטה סדורה, הבגדים מונחים במקום) ואף על פי כן, הבית ריק דק כאשר היא משתהה מול החלון ומביטה אל החוץ, משהו זע, שמץ תקווה שניצתת ומכלה את שורת הבית הקודמות, את פנים הבית, שבו זולת סדר הכל ריק.

הרדישה לסדר והצורך ביצירתו היא מוטיב החוזר ושוב ברבים משיריה של ארד. בשיר 'מחשכי הזיכרון' (עמ' 10) היא מבקשת להעלות את זיכרון האם המתה באמצעות תביעה לסדר ב'זיכרון החמקמק' ולסכרוך בין המוחשי לבלתי מוחשי: "מנסה לשרטט קווים מדומים/ לדמותה של האם המתה/ לתוכה, מתאודה לצקת/ איוו ממשות/ גם אם קטנה...רק שתהיה ברדה". בבית האחרון מציגה המשוררת הדגמות מפורטות, כמעט הגוררות, לממשות הברודה. בכוחו של הסדר, כך מצטייר לפי השיר, להפוך את הבלתי ממשי לממשי, את המת לחי ומכאן כנראה גם הצורך שהממשות תהיה ברודה, מסודרת ומודגמת. דוגמה מאלפת לשימוש בסדר ככלי להתמדה עם מאורע טרגי ניתן למצוא בשיר 'עניין של דיוק' (עמ' 23). בשיר זה המשוררת מפרטת

באופן כמעט מעיק ומלאך מידות, תאריכים, כמויות, באמתלה של דיוק, כאשר המניע האמיתי, אף שאינו מוכר אלא בעקיפין, נגלה בסוף השיר: "בחישה בחודש/ סגרותי שבעים ואחת... בשבע אכלתי שני מלפפנים/ ושלוש שיני שום, /פרוסת לחם וכוס תה/ בשמונה פחות רבע/ יצאתי מהבית/ הלכתי כאחת עשרה דקות/ (דקה פחות מאתמול) לאשתי עליה השלום/ שנפטרה לפני שבתיים/ שלוש שעות ו.../ שבע-עשרה דקות". המכניזם של ההתגוננות מפני התמודדות עם האובדן מפתיע ומחזק. בשורה האחרונה נרמה שבאשר מגסה דובר השיר לציין את תאריך המוות הוא מתקשה ומרצף רגשית (והו בריוק תפקידן של שלוש הנקודות מבחינה ספוחית), כרם לבסוף הוא מצליח להשלים את התאריך המדויק ומתגבר על הצורך להתמודד עם הכאב באמצעות ציון תאריך מדויק, עד לרמת דיוק של 'שבע-עשרה דקות'.

החשיבות שמייחסת המשוררת בשיריה להקפדה על הסדר מגיעה לשיאה בשיר 'ברגע זה' (עמ' 26): הפרת הסדר, שהיא טבעית ובלתי נמנעת, גוררת מאושרה של הרוברת: "ברגע זה הילדים בסדר/ כל אחד במקומו שלו/ ברגע זה אתה בשלך/ כל אחד בעולם שלו/ אני יודע שזאת אהבה/ רק חבל שכרגע אחר/ של תוזה, נוצר בקע/ האושר זולג בעוד". תחושת ה"בסדר" - הנעוצה בסדר וכשמירה עליו - היא האהבה. הכאוס הרגשי נוצר כאשר הסדר מתערער ומופר ברגע אחד של תוזה, או מתהווה בקע בין המקומות של כל אחד ממוטיבי האהבה. ררך הבקע זולג האושר בשיר 'ברוחן מכוער' (עמ' 38) "פלומת הברזוח רכה ולא מסודרת/ כונוני צמיחה סותרים ומנוגדים/ מגששים אחר סדר וארגון... אני לחושת, הזמן יגבש/ וסדר ישליט... לפעמים הוא מכוער ונורא ומטיל עלי מחדא". חוסר הסדר נתפס ככעור ומפחיד התקווה המובעת היא שהזמן ישליט סדר ויביית את הפרא.

אורלי ארד אמנם כמהה בשיריה לסדר ומבקשת להשיכו על כנו, אך לצד כמיהה זאת נשזרת ברבים מהשירים פילוסופיה דטרמיניסטית המלווה בדיחור ובהשלמה עם הקיים בלא מאבק; נוסח אמירתו של ברטולד ברכט "על כן אל תילחמו יותר מדי ברשע. אל תילחמו יותר מדי ברשע, כי קה, והוא יקפא בין כך וכך" (כמחזה "אופרה בגרוש"). בהקבלה בשיר 'נקבה' (עמ' 46) נטען: "כבר אי אפשר לחזור לאחור/ ומה כבר הייתי עושה אחרת? עכשיו נותר רק לחכות/ לעבור את הנקבה בחילה... לא לספור את הדקות/ לא לחפש דרכי מילוט/ לא להתאמץ יתר על המדה/ לזכור שבסופה רואים אור?" אובדן הרחף לפעול לשינוי האובדן האמונה בשינוי, אינם תולדה של דיכאון או ריתוד על החיים, אלא של ראייה מפוכחת של המציאות, הנגזרת מדפוסי חשיבה דטרמיניסטית. לשיאה מגיעה החשיבה הזאת בשיר 'היית חייבת' (עמ' 31): "היית חייבת לטפס/ כדי להגיע לאחור/ זו לא היתה בחירה/ לא היתה לך ברירה/ היית חייבת לטפס עלינו". ארד מכירה ברמיסתה כאקט הכרחי לקיומו של האחר באופן רומה היא מכירה בטבעיות שבאובדן הזיכרון של אהובים שהלכו לעולמם: "גלריה של זיכרונות/ על קירות חרדי תלוים.../ מבקשים להישמר - ואחלים" (עמ' 29). רצון הזיכרון להישמר ולשרד אינו עומד במבחן המציאות ואחל כשם שרמיסת האחד הכרחית לקיומו של האחר, הסדר חיוני לקיום היציב של המבנה הרגשי המשפחת.

יהא קשה ואף יומרני לסכם את ספרה של אורלי ארד ברשימה קצרה המוגבלת לניתוח צר המבוסס על נקודות ראות בודדות. היריעה הרעיונית והספוחית המובעת בספר הביכוריים רחבה ועשירה וכינות שירי ההגות הלירית, מתחבטת המשוררת בכתביה ומייחדת לסוגיה הארס-פואטית שישה שירים, כשהמרחק שבהם הוא 'מילים' (3) (עמ' 58). בשיר זה הכתיבה היא כבריחת שתן, חוסר אונים אנטומי-פיזיולוגי הכופה עליך להיחשף ולהותיר את מבושיך הרגשיים גלויים: "השתיקה לחצת לי על/ השלפוחית ואני מטפטפת/ מילים שאינן במקומן כמו/ טיפות על שולחן ממחוק/ השתיקה לחצת לי/ ואני מתיזה/ מותירה כתמים מבישים". לסיכום, בשירתה של ארד יש כנות אסתטית מרעננת נטולת גיננים ומחויבויות לאידיאלים ודעינות נשגבים. בספרה הראשון כן 64 העמודים מצאתי יכולת ספרותית מרשימה חזן רב או כפי שארד מטיבה ממני לתאר (עמ' 49): "רוקא הקטנות/ כשהן רדקות/ תופסות את המרחב/ הכי גדול/ כמו ציפורי שיר/ לקראת ערב/ ממלאות את השמים".

ניקולא אורבך



פלנטה רחוקה שהתגלתה ואומצה לחיק המשפחה, וממליץ על הכוכב החדש "לרומנטיקנים/ שמחפשים מקום חדש לדייט" (עמ' 44). כיוון שבימינו רוחות המגמה של צעירים המחפשים עתיד בחלל אחרי שנואשו מהמצב הכלכלי החברתי באזרנו, כמדומני ששירי של בהט יכולים לכוון אותם לגלקסיית האהבה הנכונה.

המגע הגיאופואטי של בהט מגיע לבשלותו כשיר 'סקטנופוקטוגרפיה', שבו הוא עורך השוואה מודעת-לא-מודעת בין סדרות היצירה של השירה לסדרות היצירה של כרד הארץ, שהיוצרותו בעיניו היא סוג

של שירה צרופה. "סדרות היצירה/ של תהליכים אטיים/ בזמנים קדומים, אבודים לעולם, ומתגלים - רק לעין מיומנת/ בהכפלת גדולה של התמונה... כיצד... יצור/ כחות גדולים איורים קטנים/ בסלע?" (עמ' 29).

בשיר 'לאנדרו' הוא מכילא בין עולמות המדע, האמנות והתנ"ך. "כך עובר המדע, בקפיצות של מאות, באישורים/ מדעיים ליופיץ של השערות/ פיוטיות עתיקות" (עמ' 31). בשירי המדעיים האחרים מאזכר בהט לא פעם את ספר הספרים: בראשית (21 ו-26), תהילים (31), משלי (34) ועוד.

לא רק בפרוזה שלו אלא גם בשירתו מתריע בהט כמו נביא קרום בשער על הסכנת האורבות לכרד הארץ ועל האפשרות שהמין האנושי יחוסל. "הגיע הזמן שנחשוב בגרול/ על מצבים ריאליים, של פיזון סופרנובה ומותם של כוכבים, ועל נגיפת 'ארץ' על ידי אסטרואיד ענקי/ שיחסל את המין האנושי" (38).

אלופי החיים כולל שלושה שערים. החלק הראשון הוא, לטעמי, המיוחד והטוב ביותר בספר, אולי משום שנושא השירים הוא לכאורה ה"תפר" ביותר למידותיו של המחבר השערים האחרים עוסקים בחברה ובאישי. בשירים אלה מתבטן בהט יותר לתוך עצמו ולחופעות חברתיות מאשר על כרד הארץ והכוכבים במסילותיהם. הוא מבקר את עשירי הקרת ואת הקפיטליזם החזירי, ועמדתיו באות בין השאר לידי ביטוי בשיר 'המובחרת' העוסק בבת השר המפורסמת, "שסךדה על ראשה היפה/ כובע חדש שהביא לה ממילנו" (עמ' 77). אידתיה לא חסרה בשיריו של בהט העוסקים בנושאים מגוונים הנעים בין נדידת הלאות, נדידת העמים, היהודי הנחד ושאר נרתי הנפש הרגישה המבקשת לעצמה מנוח וגם מפלט מאוחר ביצירה.

ידן אביטוב

כאשר פרימו לוי, הסופר היהודי-איטלקי הרגול, שהיה גם כימאי במקצועו, רקח מטראומת השואה שלו ספרות גדולה, הוא השתמש במדעי הכימיה כדי לכתוב את הזמן הידוע שלו, הטבלה המחזורית. רב בהט, מרען וגיאולוג, מצליח לרקוח מהגיאולוגיה שירה לירית בעלת ערך, וכל זאת לאחר שרקח כבר מהגיאולוגיה גם רומן (יקיצת נשיקה, 2013). אלא שהשירה הגיאולוגית שלו אינה ממחזרת את המוטיבים מהפרוזה שלו, יש לה אמירה צלולה משלה, המשלימה את הפרוזה. אינני יודע אם בהט חשב על פרימו לוי כשכתב את שיריו, ששניים מהם אגב עוסקים בשואה, אבל באחד מהם, 'גביש קראויר' מחזורי, הוא מתכתב, אולי בצורה לא מודעת, עם הרעיון שמסתתר מאחורי הטבלה המחזורית, כאשר הוא מציג "סימטריה אחרת" (עמ' 46) גם בכתיבת שירה.

שיריו הגיאולוגיים של בהט מזכירים ציטוט משידור של יוסי גמזו, 'הכחול', שכבר הפך לנכס צאן ברזל: "יש אנשים עם לב של אבן/ יש אבנים עם לב אדם". כשיריו מוכיח בהט את תקפות החלק השני של המשוואה העוסק באבנים. נעזר בידע שלו כגיאולוג, הבקיא בדלקות בקרום כרד הארץ כפי שרופא בקיא בדלקות בקרום המוח, מצליח בהט להאניש את האבנים והסלעים והשכבות הגיאולוגיות ולתת בהם סימנים ושמות, כאילו היו קרובי משפחה שלו מדרגה ראשונה. נראה שכך באמת חש ביחס אליהם מי שחקר אותם עשרות שנים, ועתה, בהתקרבו לגבורות, הוא מצא סוף-סוף פנאי להעניק להם לא רק חיים אקדמיים אלא גם פואטיים.

דב בהט / כאילו

יש לי אליבי.
לא, באמת. עוד לפני שנצרך הארץ
שליטה באן העמדת הפנים.
דג האבן, למשל,
היה אורב, דומם בסלע, ולפתע טורף.
הנחש הירוק התחזה לענף,
ופתאם זנק והכיש.

זה מה שקורה תמיד,
וז המסרת העתיקה שלנו.
אנחנו מאירים לתרגלות
כל שעות היממה
שישילו יתר ביצים.
מזריקים הורמונים לפרות
כדי להוסיף חלב בעטניים.
גם המתודדנו עם חקי הגרביטציה,
בפיוה, בחלל.

אפלו הבענו לשיאים:
נפחנו ונפחנו חקי צדק.
אכל צדק פגום.
ראגב, פפתנו פרימריז
פתחליה לדמוקרטיה.

בפתח הדבר לספר כתב פרופ' גבריאל מוקד, שבהט מצטיין בהתבוננות ביומימי ובקוסמו. הייתי מוסיף ואומר שבשיריו על החלל בהט מתגלה כקוסמונאוט פואטי ("בסמטה צדדית בחלל/ מרחפות בדממה/ ספינות החלוק/ ברוקח לחצות/ את גתים הקול", עמ' 39) או משה רבנו של הגיאולוגיה, וכמהו הוא יודע להציא מים מן הסלע ולחצוב ליריות מן האבנים. מיטב ההתבוננות שלו היא בחופעות שמשורדים אחרים לבטח אינם בקיאים בהן כמהו. נהוג לעתים לחשוב שמאמר מדעי אינו מסוגל להיתרגם לשפת השירה, אבל לא רק פרימו לוי היה כימאי-סופר; פרופ' אבנר טריינין היה משרד ופרופסור לכימיה פיזיקלית (הוא כמובן אינו היחיד, ישנם עוד רבים, ביניהם צבי עצמן, ששון צחייק, אריה איסר ואחרים). בהט מוכיח ששפת המדע המושגית יכולה להיתרגם יפה לשירה, והמדען יכול גם להיות פייטן. בהט מעמיק חדר אל בטן האדמה וגם מרחיק ראות עי גרמי השמים. הוא רואה סלעים ובני סלעים וגם כוכבי שביט במסילותיהם ("הכוכבים כבר אינם נענים לתפילותינו", עמ' 45), כאילו גם הם רק המשך הגיאולוגיה הנסתרת של כרד הארץ.

את כרד הארץ הוא ממשיך ללא יותר מאשר "ביצה קשה עם קליפה חיצונית סדוקה" (עמ' 23). מבין שיריו של המדען הפואטי אפשר לציין במיוחד את 'נדידת הלאות', שבו הוא מתאר את נדידת לחות כרד הארץ כמו נדידת העמים הגדולה, ומגיע למסקנה שלפני 480 מיליון שנה "אילת שכנה סמוך לקוטב הדרומי" (עמ' 25). כמה טוב שהיא לא נשארה שם, אחרת כל הסקרניבים המשתופים לחופיה היו הפוכים לנציבי קרח.

בשיר אחר, רזי הומוד כמו כמה משיריו הגיאולוגיים האחרים, הוא כותב על

כשהגעגוע והזיכרון נועדים יחדיו

איליה בר זאב: **מכתבים מאוחרים**, הוצאת קשב 2014, 70 עמ'

את ספר שיריו של איליה בר זאב **מכתבים מאוחרים** גמתי כחטף אחר אף שאני קורא אטי מאור. זה לא הצריך מאמץ הרואי, בגלל המבנה הייחודי של הספר: הוא כולל קטעי מכתבים שקיבל מאמו (בירושלים) ומאביו (ששירת בבריגדה היהודית) כששהה בין השנים 1943-1946, בין גיל שמונה לאחת-עשרה, בקיבוץ גניסור במעמד של ילד חוץ, ובצד המענה השירי, המאוחר, לכל מכתב ומכתב ותמונות מתקופת ילדותו. כל אלה פורשים תמונה ביוגרפית, גם אם לא סדורה ומלאה, השוורה בתקופה קשה וסוערת.

זו תמונה אנושית, חשובה וכנה מאד, המעוררת הרבה אמפתיה - בעיקר לילד ולמשרד המשיב להריו באיחור של כמעט שבעים שנה. האמפתיה כלפי ההורים היא מיידית פחות, גם בשל יחסו רב הפנים של הכותב אל הוריו ואל סדרי העולם, באשר רגשותיו של הילד דאו ומבטו של המשורר דהיום משמשים בערכוביה. פה ושם נבזקת אירוניה (המיטיבה עם שירים), שמאחוריה ביקורת, גם אם מרוככת ועקיפה, כלפי הוריו. כל אלה וכישרונו הפואטי של בר זאב, שניכר גם בשני ספריו הקודמים, עושים את הספר הזה למעשה אמנות פואטי בעל משמעות, גם אם לעתים (מועטות) הוא לוקה באמירות לקונית.

זה ספרו השלישי של בר זאב בזמן קצר למדי (מעל קורי המתח (קשב, 2010) ושיסה נגד השעון (קשב, 2012). מה רוחף איש ארמה, חינוך וספורט, יליד 1935, לכתיבה בה נמרצת שורת

שיר שלו - "אני מתגעגע מקצועי - גם כיום" - מציעה אולי תשובה. הגעגוע לירושלים כשהוא בגניסור הגעגוע לניסור כשהוא בירושלים וכך תמיד לעולם. אך זה נשמע פשוטי מדי. נראה שלא רק הגעגועים, אלא גם היוכרונות שאינם מרפים והרצון לתעד אותם דוחפים אותו.

בתחילה לא התכוונתי לכתוב על הספר הזה. כבר כתבתי על ספרו הראשון של בר זאב ("משורר בשל נולד. הלידה מאוחרת") ושם הרגשתי את ייחודו של מי שלא כתב כלל שירה או פרוזה שבעים שנה ויותר, גם בנוף המשוררים שפרסום שירתם התאחר ותהיתי "איך כישרון כזה נובט וצץ פתאום כאילו משום מקום?" והנה, חשתי דחף לכתוב. תהיתי אם הסיבה לכך היא האמפתיה לספר ולמחבר (שמעולם לא פגשתי והכרתו מסתכמת בחילופי מיילים) או אולי הקשר הרגשי לתקופה הקשה הזאת. אני צעיר ממנו אמנם כעשר שנים קריטיות, שבהן חווה שתי מלחמות ומהפכים, אך בכל זאת כילד יכולתי לחוש בהרי התקופה ובשובליה. זאת ועוד, כמדומי מלחמת העצמאות עבר איליה בר זאב לגור עם משפחתו משכנת מחניים לשולי שכונת קטמון (תמונה משנת 1948, ברחוב הגרוד העברי, כלולה בספר), לא הרחק מהמקום שבו התגוררתי אני בילדותי, נעורי ובחורתי. ייתכן שגם עובדה זו תרמה לאמפתיה.

אך חשוב להדגיש: אין זה ספר תיעודי-ביוגרפי. כך למשל, מתחורר מאחד המכתבים שאביו בא לחופשה בארץ באוגוסט 1944, אך אין לביקור הזה כל הר בתגובותיו של המחבר.

ואכן המתח בין התיעודי לפואטי מתקיים בשלושת ספריו. כבר בספרו הראשון כלל המחבר מכתב ששלח בגיל עשר למטפלת שלו בקיבוץ, שהובא כמעט כלשוננו. כשעתו ביקרתי אותו על כך, כי לא מצאתי בו, ובתיעוד לקוני נוסף שהביא, ערך-מוסף אמנותי או פואטי. המבנה הנוכחי של מכתב, ומולו תגובת-שיר, מציע לדעתי פתרון הולם לשילוב הביוגרפי עם הפואטי. האותנטיות של המכתבים ניכרת גם בשפה וגם במצוקות העתים. אם הביטוי "ממכיר לב" לא היה טחון עד רק, לא היה מתאים ממנו לתארם. בעיקר את מכתבי האם, הנקראת בין רצונה להתאחד עם בנה או לפחות לבקרו, לבין קשייה, הכלכליים, הפיזיים, הנפשיים, כשעבודתה "כמטבח לחיילים אנגליים" קשה ומתישה וגם הדידה אינה מקום להתכבד בו ("נגררים בבית דיבנישטיין אל חדר פינתי עלוב, שירותים בחצר, מטבחון").

בתגובותיו בר זאב אינו מעצים את הקשיים ואינו מוסיף אפילו קיסם למרות המלודרמה. לעתים אף נדמה שהוא מנמיך את הלהבה. כך למשל נפתח אחד משיריו במשפט: "מוכנה לנסוע אליך אפילו באמצע הלילה" - משפט מורכב, שב מרי פעם; ובתגובה ל"...אולי תהיה אפשרות שנהיה יחד עם אבא'לה, הרי הכל אפשרי" הוא כותב: "אפשרות להיפגש עם אבא'לה// אשמת להכיר". כשיר אחר, בתגובה ל"...ונשחח בינינו על הכל" הוא כותב: "על מה נשחח בדיוק?" אך בל נטעה, מבנה הספר מלמד כי הוא לא רק מוקרש, אלא גם נכתב לזכר הוריו ולהנצחתם, ויש בו אהבה גדולה, מוסוית ברובה, שלובה בביקורת לא מעטה.

לעתים לא ברור אם המענה הוא של הילד, של המשורר, או שזו תוכנה שהבשילה בריעבר למשל הסקפטיות לגבי האמירות החוזרות ונשנות במכתבים שהנה המלחמה תסתיים והכל יהיה טוב ("מלחמות לא מסתיימות.

באות הפוגות, מפליאות/ לעשות במקום אחר" ו"ומלחמות מוז ישן אל זך חדש"). לעתים נודד המענה למהחיות אחרים. כך למשל אזכור במכתב של "האחד במאי, חג הפועלים" מביא לשיר משא תוכחה חברתי על ימינו אלה ("ברזומה של עיר לבנה -/ עבדים ללא קולר/ בצווארם"). כך גם אזכור "הרגל" מביא כשיר 'דגלים' לפרץ של זיכרונות אסוציאטיביים, החל מ"סמאות אדומות בקירות האבן" (מחברת בבנק", ברית הנוער הקומניסטי) עד להיותו בהוה טייל מתמיד.

לעתים יש במענה דגש פואטי: בתגובה לשורת מכתב "... שותל ירקות ובטח לא שוכח להשקות אותם" הוא כותב: "מים רבים מהלכים סביבי -/איני זוכר אם שכחת/ להשקות". לעתים המענה משתעשע באמירות מתחכמות: "יפה איטליה/ לא תמיד תואם המגף את מידת הרגל"; או

אמירות אישיות ישירות כמו "אני מגדל ענבי מאכל ושתא גרמנים". אך קורה שהתגובות לוקות כאמור בלקונית. למשל, שיר התגובה ל"צחקנו מהאשה הפטפטנית שקשקה לך בדרך", נפתח כך: "ימימה טשרנוביץ" היא כנראה 'האשה שקשקה". טוב עושה המשורר אשר מעיר ומרחיב בהערות שוליים עניינים ביוגרפיים שונים, כפי שנעשה גם כאשר לסופרת הילדים כהערה המפרטת את פועלה, גם בהקשר לקיבוצו. גינסור, אך לעניות דעתי השורה כולה צריכה היתה להיכלל בהערות השוליים ולא בשיר.

מכל מקום, איליה בר זאב הוא משורר איכותי לא בשל מטען זיכרונותיו. כחמו, כפי שניכר בספריו הקודמים, אך מוצא ביטוי גם בספר זה, הנו בעיקר בתיאורי טבע. והרי את הטבע תיארו משוררים אינספור ואין זה עניין של מה בכך להפתיע, לחדש, לחרוג מהבנאליות. ובכך בר זאב מצליח מאד, זה מרכיב עיקרי בכוחו הפואטי. למשל באחד משיריו היפים: 'לאן את ממהרת?' הוא כותב בפשטות מהלכת קסם "חלומות מתחככים/ בשלונות גלים חרישיים בחופי הכנרת -/ נותעים ונסוגים אחרו". כמי ששואב את השראותו, כרכיבו, מטיולים בשבילי ארצנו, תיאוריו ציוריים, מאופקים, אמינים, הזכי חשוב בעיני, נקים ממטאפורות מזויפות וצורמות.

למרות מבנהו הייחודי, אין הספר הזה עומד לעצמו. שלושת ספריו של בר זאב מהווים קורפוס אחד לא רק של געגוע אלא גם של תיעוד זיכרון. וכך השיר הפותח וכן השיר הסוגר לקוחים מספרו הקודם. יש לא מעט "התחביוות" בין הספרים ואין זה מפתיע, הואיל וגם בספריו שיריו הקודמים רבו ההתייחסויות הביוגרפיות. כך למשל סוף השיר "מוכנה לנסוע אליך אפילו באמצע הלילה" בספרו הנוכחי: למשל, רובליה המשוטט ומינות נוספות, נופים (הכנרת, כמובן, אך גם הארבל וצלח), מקומות (בית הקברות סנהדריה, קולנוע עזון) מופיעים בספריו שוב ושוב, אולי כי אינם מרפים ממנו. חלקם געגוע. חלקם זיכרון. ולעתים השניים האלה נועדים יחדיו. ♦

דוד אדלר

ספרו של דוד אדלר **סקיצות לתמונה כלתי שלמה**, בהוצאת "אבן חרש", זכה בפרס רמת גן לספרות תשע"ג, בקטגוריית שירת ביכורים.



משורר נגוע נגינה, בקודש ובחול

יוסף עוזר: עמק יזרעאל ירושלים, הרצאת אפיק 2013, 130 עמ'

"אני הצמת/ אני חסימה/ אני המדינות והארצות/ אני שטח הפקר/ אני שטרם נדל/ אני עשוי חול/ אני הפתרוך/ משאכה לא משלמת/ פגם מחויך/ אני ער מבית/ אני חלקת המעי החרש/ מביט במראה/ מוציא לשוך/ אני הנעלם/ הגלוי ללב/ אעמד בכניסה/ תכירי מיד..."
 או שיר עד: "הייתי אחר עם האויר והאור/ הייתי הזמן נוחם... הייתי אל אני/ באין גבולות/ ממריא באדם שמש/ ... נפשי יצאה בדברי/ הציתה את שמי..."
 וגם: "לו יכלתי להמריא במהפך/ להנחות בתוך תכי", בשיר צב."

נדמה לי כי האמירה המחדשת של יוסף עוזר אינה רק במקצב או בחומרים

התרבותיים המגוונים כל כך, המשולבים בחייו בין עבודת אדמה ללימוד ומחקר, כי אם במשהו עקרוני חשוב הרבה יותר והוא - כנגד המשחרים החילוניים השירה החילונית העברית בכלל, שעניינה הראשי הוא הווירטואוזיות הפואטית הלשונית, הבעת הייאוש והברירות, הכמיהה לאהבה, השכר והכאב שבשבב, השפה העברית כהישג; הרי שירתו של עוזר, עם הדראוליות המתריסה שבה, מודה לנו דרך אחרת. לא שלמות הרמונית שלוחה ומרצה מעצמה, כי אם מודעות עצמית הכוללת ניגודים וקצוות, הנעלם הנוכח, הרע הטוב הניסיונות הלא פשוטים שעברו עליו עד שמצא עצמו בחיי לימוד תורה ומצוות, חיי משפחה ועבודה, לצד פתיחות לתרבות המודרנית. ולעומת האמירה הכואבת הקשה של משורר כרוד אכירן בשיר הנודע "יפוי כוח": "מה שמצדיק יותר מכל/ את הברירות, את היאוש הגדול/ את הנשיאה המתרה בעל/ ... היא העברה הפשוטה החוזקת/ שאין לנו בעצם לאן ללכת/ והמלאכים פסלם שלו לא יורדים לא עולים"; הרי יוסף עוזר מעיד ואומר משהו אחר לחלוטין - שיש לו דווקא לאן ללכת.

השהייה והאחזה בעולם, ההליכה בדרך, היא החסר הגדול, היא יעד ההליכה, אולי כמו בשירו הגדול של קואפיס 'איתקה'. האקזיסטנציאליות האמונית של עוזר מחייבת את החיים האנושיים באשר הם הקשר לנופים, לאדמה ולמקורות, ואין שם שליטה לייאוש וגם הברירות היא לא מחצת ומכלה; אולי כי יש מלאכים בסולם הרוחני שלוש אולי אלו מלאכי השירה האמתה באל.

זיכרון העבר ההיסטורי-משפחתי שלו מעניק לו כוח חזיונותי.

שיר פא: "אני שר באגן הים התיכון/ ללבנת... לבגד אני שה ממנה באו הודי, שהודישו לי תמונות מצהיבות/ משכונת א-שורג, מבית חנוני/ ... לדמשק המנומרת אלי בשיר השירים בצואר של אשה/ ... לירושלים בה נולדתי בה אכתב את המלה האחרונה/ לכן מימון, שכתב יהדות בערבית משפחת/ ... אני שר לגלים הכחלים הבאים מבירות לחיפה...//

ואת הגשר השרוף שבין המלה סלאם המלה שלום....
 בין המלה אורשלים והמלה ירושלים

בין המלה אללה המלה אלהים."

זו שירה בשלה בעלת קול ייחודי חשוב, המצטרפת לקולות הקיימים כיום בשירה העברית.

מאיה בז'דנו

"אני נביא על הנדה סיוויק/ נהג ראה את מה שהיה/ מראת המכות/ מראה/ את מה שהיה"; "סביב העמק בדי ילדות/ הר המודה השד הימני/ התבודד שמאל/ הגלבע לעת מצא/ החרמון ביום בהיר/ מכלם אני יתק".

יתרון גדול הוא למשורר שהתנועה במרחב הגיאוגרפי היא מהלך מרכזי ביצירתו, כפי שאנו קודאים בפואמה 'עמק יזרעאל ירושלים'. תנופת הנסיעה והנהיגה - כשהמשורר הוא הנהג בעצמו - הופכת למהלך פואטי מרתק שבו הניגודים השתי בנופים שבין עמק יזרעאל לירושלים מגלמים ופחדשים גם את העולם הדראולטי הרוחני הנפשי של עוזר. זו שירה בעלת מנעד מוסיקלי ותוכני-תרבותי עשיר ומגוון. מקווחתיה יהודיים ישראלים ומערביים כאחד. התנ"ך המוסיקה המערבית המודרנית, משוררים עבריים ולועזיים (בהמשך אתרכו באחד מהם, ג'ון קייג').

הפואמה כאמור פותחת בתיאור כמה תחנות מחיי משפחתו של עוזר שעלתה מבגד, התגודדה זמן מה בירושלים ועברה לשדות עמק יזרעאל. וכך כלשונה התחלפה קדושה אחת בקדושה אחרת: "פרכת חרציות צהבות/ וקדשה אחרת של/ אדמה, אור שמים/ ותפלת ממטרות".

עוזר מפתיע ומרגש בהעזה שלו להכיר בין עולמות חזקים לכאורה ולהעיד שיכולים הם לודד בכפיפה אחת; דרך הלשון העברית הגמישה והמוסיקלית רבת הרכבים שלו בהומור וכיפוף, בהתפעלות ובשמחת יצירה. המתח שבין קדושה וחולין לבין הנופים והכונים מוסיף עניין רב - יש בו מן המציאות הישראלית המובהקת. אני מוצאת שהקונטרפונקט המצלולי זה התוכני מגיעים בכל זאת להרמטיה ולאיוון כי גם החול מקודש - כך עבודת האדמה בעמק, במושב ברק, שבו גדל כילד וכנער, מופיעה בכמה שירים, כמו בשיר זה: "כל השמים לכמדים בקשת/ שממטרות קרץ הזריחו בן רגע", או שירים יב' ויג': "בבלמים תרגלות יראות שמים מטילות ביצים..."; "הפתנה היא כידוע האש הלבנה...".

עוזר הוא משורר שהמוסיקה הריתמוס חשובים לו והם חלק בלתי נפרד מנשימתו השירית. הקול הייחודי שלו עובר באמצעותם - "אשרי השירה אוהבת אותי/ מתאדה מיפי, נגוע נגינה..." הוא מכנה עצמו בשיר פט'.

אני רוצה להתייחס כאן במיוחד לשיר שנשאו הוא פואטיקת השקט דרך יצירתו של ג'ון קייג' - ג': "בשנה בה נולדתי 1952/ נולדה היצירה ששמה/ four thirty three
 4 דקות ו-33 שניות של שקט. ... המוסיקה תהיה/ הרהור חייג, פליאת הפלנטה/ ומעל לכל: ההוי. שקטה כמלה/ וידם".

זהו עוזר הוא משורר שהמוסיקה הריתמוס חשובים לו והם חלק בלתי נפרד מנשימתו השירית. הקול הייחודי שלו עובר באמצעותם - "אשרי השירה אוהבת אותי/ מתאדה מיפי, נגוע נגינה..." הוא מכנה עצמו בשיר פט'.

אני רוצה להתייחס כאן במיוחד לשיר שנשאו הוא פואטיקת השקט דרך יצירתו של ג'ון קייג' - ג': "בשנה בה נולדתי 1952/ נולדה היצירה ששמה/ four thirty three
 4 דקות ו-33 שניות של שקט. ... המוסיקה תהיה/ הרהור חייג, פליאת הפלנטה/ ומעל לכל: ההוי. שקטה כמלה/ וידם".

זה לתלמיד חכם דתי חרדי ולמוסיקה מערבית אותנדרית? במכתב ששלח לי עוזר הוא מספר על המקור התנ"כי המודשי - עניין השקט והשתיקה נאמרים על המקרה של אהרון: "ויידום אהרון" נאמר שם לנוכח שני בניו הנשרפים למות. מעלת השתיקה מחכת גם בספר יהושע כאשר אומר יהושע שירה לנוכח דמיית השמש. על כך אוסיף שכמו שהצבע הלבן מכיל את כל הצבעים, כן השקט, הקשב העמוק כאן ובמקורות פתוח למקרי, לאפשרי, ללא צפוי ולצפוי; העיקרון המודשי כל כך אצל קייג' של גבולות הריק והאין, לכיחה הנעלם במשמעות של יצירת אמנות מתקשרים למקור היהודי: המשמעות האסתטית מתחברת למשמעות מוסרית דתית יהודית. זו עשייה ואמירה מקורית ואמיצה. אבל אין לתמוה על כך כי לפנינו אישיות רבת פנים ומתריסה, כלשונה בשיר עג':

הצעה לגבול אחר

נכבה לייט וסיפורים אחרים, לקט מהסיפורת הפלסטינית החדשה, ליקט ותרגם מערבית: אלטייב ע'נאים, ערכו: אלטייב ע'נאים ויוסי גרנובסקי, הוצאת מטען 2014, 132 עמ'

"נכבה לייט": כבר בשם האנתולוגיה ישנו השקר הקורץ של ה"לייט". האשליה. כאילו סיפוריות "לייט" מסרטנות פחות מהרגילות, כך הנכבה המתוארת דרך סיפוריהם של ארבעה-עשר נציגיה הספרותיים היא פחות אסוניה, פחות "נכבית" מ"הנכבה". כראוי לאסופה בעלת שם כה מחייב, נדמה שנעשים בה כל המאמצים כדי שהנכבה הזו תחליק טוב יותר בגרונתו של קורא העברית - עם זאת, וכצפוי מתוצאותיהם של מאמצים מסוג זה, חזרת הנכבה הבלתי נמנעת מאחורי הקלעים לקדמת הבמה בתחבולות ובתפרשות שונות.

כמו הנכבה המשתמעת משם האנתולוגיה, השאל מאחד הסיפורים הנכללים בה (מאת ראג'י בטחיש), כך על פי הקדמתו של העורך המתרגם אלטייב ע'נאים, חומקת לה הפרחה הערבית לאט אל קדמת הבמה, לאחר ש"נדחקה בגסות", דבריו של ע'נאים, לשולי עולם הספרות הערבי, לאחר שנים בהן פינתה את המקום המרכזי לשירה.

כבכל אסופה, מעידים הדמיון והשוני בין המשתתפים ויצירתיהם על הלך רוח בחברה שממנה נבעו. ע'נאים לא מגביל גיאוגרפית את פלסטין הנאספת באנתולוגיה שלו, אלא מקבץ מגלויות שונות. משני צדי הקו הידוק, ממדינות אחרות באזור ושלא באזור. פלסטין המשתקפת בעיני היוצרים היא לא פלסטין של זמן או מקום, אלא ביטוי לרוח רפאים מהלכת מסביב לדמויות, מקיפה אותם ורשבת בסוף כל משפט שהם אומרים.

חלקם מודעים לה, חלקם פחות, וחלקם מתעלמים ממנה לחלוטין. כך למשל בסיפורו של סלים אל-ביכ, "פיאס", הוא חלופת מיילים קצצורה בין ע'סאן לסלימה, אהובתו שעזבה ללותרן. אולי דווקא משום שאל-ביכ בחר לסיפור בשם שבחה אל הקריאה מתלווית תחושה איומה של ציפייה. מה שנדמה דמנטי ונוגה משנה צורתו, נדמה שאמת מרה נכחת במלוא עוצמתה מתחת לפני השטח. "יוני קרב הולך", הנה היא מבצבצת. האהובה שעזבה, האהבה שהפכה לדיכאון ולמחלת



גוף ונפש, וההפרדה הגיאוגרפית, או הפרדה בכלל, הממלאת וקושרת את האנתולוגיה כולה יחד, כאילו מתקיים העולם האישי של הסיפורים השונים על קרקע שלא מסוגלת לייצר הרמתייה שאינה מעוקמת, שאינה מתחלקת או מפרידה, מייצרת מתרס.

בסיפור שעל שמו נקרא האוסף, מתחרים ביניהם חמישה חברים על יצירת זיכרון משלהם לנכבה, השייכת בעתותיה לזרחות הקודמים. הצעירים המעורבים רואים בעצמם שליחים של זיכרון, אבל זה האחרון מתעתע - כמיוחד כשהוא כבר יד שנייה או שלישית. נסחפים לתחרות ונתונים להפרדה הבין-דורית המרה, היא ההפרדה המלווה את היצירה של בטחיש, הופכים הנערים לתסריטאים מיומנים, הם במזרח וראשם בסוף מערב, מרמו לאימפריה ההליוודית הגדולה, וסופה של אותה נכבה מדוללת שתגשר בין הזרחות ותתקיים בטרגיותה עד עצם היום הזה, אף אם ממרחק מצופה ממנה גרנדיוזיות מסוימת, הרי שהיא קרובה הרבה יותר, ממש מתחת לאף.

סיפוריה של מייסאן חמדאן, "שפת, שפתם ותיכוד מתמשך", משתמש בשפה כאמצעי וזיהוי, שיק, סידור בקטלוג המבולגן של הסכסוך. השפה מדברת, כל הזמן ולכל הכיוונים. גם כשנדמה לרגע שהשפה אטיבירסלית ועשויה לאחד את כל הצדדים, סביב הפגנת מחאה נגד אלימות בתוך הכפר פנימה למשל, נבחנת עדיין הסיטואציה דרך פילטרים של שפה, חצה לומר, דרך פילטרים של זהות, של הפרדה בין מעגלי שייכות. גם ביצירה העוקבת, "חופן של צדפות... וקצת ים" מאת שיח'ה חליחה, נמצאת ההפרדה, הפעם זו הקלאסית. זו שאינה של השפה הסממנים התרבותיים, להפך: זו של

עינת מגל שמאלי

*

אתה מצביע
על רקיע אינסופי,
ועמק המצולה
אשר נפרש תחתיו.
בשחר שאבד יומי
מזהיר כמה קשה הנפילה
ומאפיר עינים.
איך צריך לדאג,
בטבע הדברים
אני צפור -
עפה נמוך,
בורחת מהמים.

עינת מגל שמאלי עוסקת באמנות, פיסול, אסמבלאז', צילום, עיצוב ואיור.

המחסום. המחסום המפריד בכוח ובתרומוליות, באקראיות כמו נסתרת ונוכחת בו זמנית, שרדשה שאלת ילד תם כמו לקמאן, שישאל מאיזה צד זו שפגש לאחרונה, כרי שיידע אם לשים בה את מבטחו או לחשוך.

ההפרדות השונות מרצפות את האנתולוגיה, ומייצרות תהליך דומה בכל אחת מהיצירות: שרטוט קו ההפרדה, מיקום הדמויות ביחס לקו, ובחינה מדוקדקת של תנועתם במרחב המוקצה להם. קו הפרדה גיאוגרפי בתנאי מעבדה מייצאת תמרה נאסר עם היצירה הפותחת את הקובץ, "למי המכנסיים האדומים האלו?"; היא גרה ברמת אביב, עוברת ביופ, וגם היא מוצאת בשפה את הביטוי לתנועה בין שני התחומים המופרדים ובתוכם. עברית כצד אחד, ערבית באחר, והאנגלית בתפקיד המפשר, המקצועי, נושא החלום, התשוקה. הכמיהה למקום שמחוץ להפרדה הלשונית; בתפקיד הלינגואה פרנקה המחברת בין צפון לדרום, בין תשוקה לדיכאון.

עוד הפרדה פיזית, או מטא-פיזית, נמצאת ביצירה "הסתבכות" של השאם נפאע. נפאע נכלא בעבר בכלא הישראלי מסיבות פוליטיות, מנדב לנו המידע בעמדים האחרונים המפרטים על היוצרים. הפרדה זו של פרוטגוניסט מגופו, מגלה ממד טרנסצנדנטלי נוסף ואינסופי, שכתוכו מתקיימת האפשרות להעמיד אדם לדין על רציחתו שלו עצמו. שפת הטקסט היא אבסורד. הרמויות מגוחכות, ועם זאת, איך כאן גיחוך. תהו ובהו של מערכת קפקאית אלימה, ובין סרקה מאבד עצמו אדם לדעת. ושוב, אף מילה על נכבה, הנגלית לרגעים בין המעברים הפנטסטיים של היצירה.

"נכבה לייט" אינה פשוטה לבליעה. היא לא לייט. היא הקלות הבלתי נסבלת, היא אחרי טרגדיות אישיות לכדי אחת לאומית ופירוק שיטתי של הלאומית לאישיות. האנתולוגיה בעצם ובאופן קיומה מציעה אינטרפרטציה לכל אחת מהיצירות הגלומות בה, בכך שהיא קושרת אותן זו לזו. הן מספרות מעתה סיפור אחד. סיפור של הפרדה, של זיכרון ושכחה, של דוד סופרים העוסק בנכבה המושגית, זו של המושג, המנותקת ממקום ומזמן מצד אחד, אך תופסת מקום נרחב יותר בתודעה מצד שני. לצד שכירת גבולות אמנותיים, כמו כתיבה כזרם תודעה מרחק בסיפור קצר, וחברתיים, כמו השימוש בזהר ארגוב והביטוי "אין עוד מלכוד", המגשרים היישר ללכה של התרבות "האחרת", יש כאן הצעה לגבול אחר, הצעה הממונעת לכל הצדדים ולכל החזיתות, למורח תיכך חרש, הצעה לבחינת הנכבה כאירוע אישי תפשי ובחינתו ככזה, כ"לייט" כלפי חוץ תכבה כלפי פנים.

תומר דותן

תומר דותן-דייפוס - סטודנט לספרות כללית והשוואתית לפילוסופיה, מתגורר בברלין כארבע השנים האחרונות.

צביקה שטרנפלד - הפינה הצרפתית

פיליפ ז'קוטה

*

אני הקו המטשטש של העצים
מקום בו יוני האויר מכות בכנפיהן:
אף המלטפת במקום בו בוקעות השערוות...
אבל מחסת לאצבעות שהמרחק אכזב
השמש הרכה נשברת כמו קש...

לפני כמה גלילות הבאתי כפינה זו שיר של פיליפ ז'קוטה
(Philippe Jacquet), שחיצרו, יליד 1925. סופר, מחזאי, מתרגם
ומשורר עטור פרסים.
אהבתי. לכן אני מביא שיר נוסף שלו. זהו השיר השני מתוך הקובץ
'ענת הזריעה'.

היא הקביעה שברוך סובל מ"מחלה לא-מאובחנת". גם אמו וגם קרתי, הידיד
הקרוב, בחורים שלא להקדיש תשומת לב למצוקותיו הסימפטומים הגלויים
שלהן - כגון הקרשי לפתח יחסים תקינים עם אשה, הורים וקרובים, והחיפוש
הבלתי מושג אחר עבודה ותחומי עניין. אם יתברר שהם כופים אידיאליים
לא-מציאותיים על דוד ההמשך - צעירים אלה "עלולים עוד
להפנות להם עורף בסוף, להשאיר אותם בבדידותם" (עמ' 138).

ברוך וכני דודו מתבטאים כקולקטיב המבקש לברל
עצמו מדור הוריו ולקרא תיגר על דוקטרינות ביטחוניות
לא-מציאותיות שעדיין הם נאחזים בהן, לכל אורך הרומן
פוזרות אמירות שמשמעותן אחת: מאבק במוסכמות
ובאידיאליים שעל ברכיהם חונכו בני הדור השני. למרות זאת
ניכר כי המאמץ שלהם לגבש זהות משל עצמם אינו נטול
החלבטות. ממחישה זאת סצנה המתרחשת בטקס הסרת
הלוט מהאנדרטה לזכר חללי מלחמת יום הכיפורים מגרוד
חרמ"ש-מילואים. כשברוך מתבקש שם לחתום בספר הגרדה,
הוא כותב: "הרמשו של מלאך המוות". דא עקא - הוא אינו
שלם עם האמירה שזוה עתה פלט מקולמוסו, וכשהוא עומד

על מלוא משמעותה הוא נחרד: לא בטוח שיש לו זכות לדבר בשם אחרים,
במיוחד בשם החללים; להביע בשמם תסכול מהמצב הבלתי אפשרי שנכפה
עליהם והסתייגות מהתביעה לציינת בעל בודחם לאידיאליים של דוד המדינה
ולדוקטרינות שלו (עמ' 55-56).

מתחילתו עד סופו עוטפת את הרומן גימה של דוד אבוב, המתומצתת באחד
מהמשפטים המשמעותיים הנפלים מפיו של ברוך במהלך שיחה עם חברו
אהרון: "איך לי וגם ארלי לא היה לי אף פעם מקום שהוא באמת שלי" (עמ'
27). מועקה תמידית בשל "תקיעות", היעדר החמצה בחייו הצעירים בוקעת
מנבכי נשמתו, כסמן קיצוני של הדור השני המתקשה - שלא באשמתו -
לגבש זהות קתסטרקטיבית משל עצמו.

תרצה הכטר

ספרה של תרצה הכטר מלחמה כבוד דמים: טראומה, זיכרון, מיתוס על מלחמת יום
הכיפורים ראה אור באחרונה.

אל תגיד לי איך למות

אביחי אורן: שלישיית בית הכרם, הוצאת גוונים 2014, 399 עמ'

שלישיית בית הכרם, רומן ביכורים של אביחי אורן, עוסק בכרוך, הלום קרב
וגרוש טרי, המתקשה לפתח רף חדש בחייו. המחבר משקף בו את המציאות
החברתית בישראל של שלהי שנות השבעים ותחילת שנות השמונים, בספר
גרוש דילמות, תסכולים, מתחים ומורכבויות חברתיות, שחלק נכבד מהם
קשור לשבר שחנתה ישראל בעקבות מלחמת יום הכיפורים (1973).

עיקר חשיבותו של הרומן באופן שבו משרטט אורן את ההתנסו של דוד
מלחמת יום הכיפורים כנגד הוריו ובעיקר כנגד דוד מקימי המדינה. זו פרצת
החוצה ומתמקדת בפגמי הדוקטרינות הביטחוניסטיות ובחינוך לאידיאל
ההקרבה הפטריוטית למען המולדת, המוזהים עם דוד המדינה.

בדובר הרחב יותר משיק הרומן לסיפוריה של המדינה שהוקמה כרם בניה
ולקשר המורכב שבינו לבין השבר של מלחמת יום הכיפורים, המעיק
על הדוד השני מייסדי "שלישיית בית הכרם". אלה הנקודות היותר
משמעותיות של הרומן, וקשה להתעלם מהרמיון שבין המסר העולה ממנו
לתובנות הספרות המחקרית על המלחמה ומשקיעה החברתיים. הרומן חותר
לערוטל האידיאליים של מייסדי המדינה מהשכבות המיתיות העוטפות אותם,
המציגות את המציאות בישראל כ"מצב מלחמה" דטרמיניסטי.

אף שמדובר ברומן דמיוני, אורן - שלחם בגזרה המרכזית ליד התעלה במלחמת
יום הכיפורים - משתמש ברמיותיו כדי להבליט את מצבו של דוד שחונך
לגבורה והקרבה פטריוטית, שידע שעליו ללחום ולהיות מוכן למות למען
המולדת, אך פיתח משבר אמון בעקבות המלחמה וחש שהאידיאל איכר
מקסמו ומשמעותו. את משבר הזהות ואובדן הדרך ממחיש אורן באמצעות
דיאלוגים שנתיים בעלי גוון אירוני.

אידיאל ההקרבה הפטריוטית, כגורסה חילונית מודרנית של מוות על קידוש
השם - שהרחיבה את תפקידו של יצחק במיתוס העקדה הפכה אותו לשותף
פעיל בסיפור - לא רק נסדק בחזית; יחד עמו התערעה

הסולידריות החברתית במדינה ונפעה תהום בין הדוחות.

בתוך כך הפך דוד הלוחמים על פניו את המסר הפטריוטי-
חילוני של מיתוס עקדת יצחק: יצחק הוא קורבן סביל שהאב
המקריב כופה עליו את "מצב המלחמה" ואת הציפייה
ל"גבורה" ול"הקרבה".

מוטיב הקונפליקט הבין-דורי מומחש בסצנה משחזרת מתוך
חזית הקרב בחזית, שאי-אפשר להבינה אלא כבבואה של
תהליכים חברתיים שהניעה המלחמה, ובתוכם ניפוץ כמה
מהמיתוסים המקודשים בישראל, כגון דמות ה"צבר", שאומץ
לבו ונכונותו למות למען המולדת הם מאפייניה העיקריים: הוא
[ברוך] לא הסתפק בריסקות שעל צווארו... זרק לכל הרחחות
את הקפל"ד [...] ונבח על הקצין שהעיר לו על כך, "אל תגיד
לי איך למות, עם הקפל"ד או בלעדי, כי בכל הג'אנק הזה, זו
הזכות היחידה שנתרה לי" (עמ' 282-285).

מערכת היחסים בין שני הדוחות, ההורים - עברייה, אמו של ברוך וקוטי, ידיד
המשפחה - והבנים, מומחשת היטב בסצנה שמשתתפים בה קוטי, היושב ליד
ההגה, וברוך העובר למקום מגוריו החדש. מסתבר שלברוך יש כטן מלאה על
האני מאמין של דוד ההורים שקותי מסמל. הוא נוטר להם על היותם חרורי
אידיאליים אך חסרי גשוי קרבה לילדיהם:

זו שיטה שהפכה עם הזמן לחגיגה מתמשכת, מסלידה, שמסמלת את החושים,
שלא נחנת לך להגיד דבר ממשי [...] אלא רק אותם דברים שכולם אומרים
[...] זהו דוד שהיה בידיהם הכוח לנצל למטרותיו צעירים חסרי אונים כמותו,
ולקחת חיים שהם ממש בתחילתם ולהמית אותם (עמ' 138-139).

בדובר המנטלי, ברוך הוא בבואה של קולקטיב שמצוקותיו כ"הלום קרב"
נתקלות בקיר אטום של דוד ההורים, שאינם מבינים או אינם רוצים להבין
את "המחלה" ואף אינם מזהים אותה כמחלה. עדות ראשונה לכך ברומן



לא להתרסק, להתעלות

מלכה נתנון: ללב יש היגיון משלו, הוצאת עקר 2013, 288 עמ'

לא מעט יוצרים החיים בתוכנו הנם "ענווי עולם" (אך לא "אילמי נפש"), שאינם זוכים תמיד בתהודה הציבורית שהם ראויים לה, הן בסוגת השירה, הן בסיפורת.

מלכה נתנון מוכרת מכבר כמשוררת יוצאת דופן וכובשת לב בתוכני כתיבתה ובאיכותה הפואטית המרגשת המתחכמת כאחת. בשנה הקודמת פרסמה את ספרה הראשון בפרוזה, שזכה לתגובות חיוביות במאמרים ובסקירות אשר נכתבו בידי חוקרים ויוצרים שונים (בתוכם פרופ' נורית גוברין, פרופ' אביבה דורון, יערה בן דוד ואהוד בן עזר). ואולם ספרה לא זכה להיכלל כרשימת "דבי המכר" ולא הוצע עד כה להתמדרות בתחרויות כרוכות פרס, שבהן השתתפו ספרים פחותים ממנו בכל מובן.

זהו ספר טורד דעת, מפר שלווה ומסעיר רגש בהיותו מבוע לא נדלה של משברי חיים נוראים ומפלאים כאחד, של חוויות, התנסויות וחובנות נוקבות, של שעות ענות ורגעי אושר נדירים גם יחד. נטול שמץ של רביקות סנטימנטלית וסממני "השתפכות", כתוב הספר ברם-הנפש, אך באיפוק ובתמציתיות מהדקת ומדויקת. הספר כתוב מתוך השראת אמת שירית אינטימית, שכדרך כלל איננה נוכחת בסיפורת, השראה הקשובה אל מקסם המילים, שמופעלות מכוחה המאגי של השפה, במרב צלילותה ושכנועה.

רוב השפה השירית, המוצאת ביטוי בתמונות, כדימויים ובמטאפורות, שזור תוך הרילוגים המתבקשים הנכונים, ברבדים של לשון פרוחאית יומיומית, ושילוב זה אף מגביר את מפלס השפעתו (גם מלשון "שפע") על הקורא. נתנון קולפת את המציאות הנראית לעין לשכבותיה וכתבתה צוללת אל מעמקי הרגש המחשבה של הדמויות על דקויותיהם.

במרכז פרשת החיים הנפרשת בספר - דמותו של נמרוד, אישה של המספרת-הנבחרת, והאירוע המגלגל את העלילה הוא אסוק הלם הקרב שנחת עליו במהלך מלחמת ההתשה, אסוק שהיפך את אישיותו והפך את מהלך חייו הצפוי. בעקבותיו הפכו הוא ורעייתו ריקן, בת דמותה של המספרת, לפרסנות איוביות, שאינן זוכות למענה אלוהי מתוך הסערה. בנם ובתם נגזרים אף הם אל עמק הבכא של החיים המשפחתיים, החברתיים והכלכליים אשר נתהפכו. מתוך תהומות מצוקתו מכריז נמרוד שהחיים אינם אלא "פארה". תחושת העולם המשתלטת עליו ברוב שעותיו היא של הסתחררות שטנית ושל שקיעה "בברץ השנאה המסמאה כל חשיבה רציונאלית" (עמ' 55). נכותו הנפשית המייסרת היא תולדת פציעתו בהפצצת הטנק שעליו פיקד ואובדן ההכרה שבעקבותיה; עולמו הפנימי מסתייג ומשתבש בשל תפיסתו את עצמו כאחראי למות חבריו לטנק. דווקא אותו "גן" מוסרי-נפשי הנטוע באישיותו מילדות, כפי שמתברר מן הסיפור הנע אחרת וקדימה, הוא המחמיר את תסמונת "אשמתו של הניצול". השאלה החוזרת ומנקרת בו היא "למה הם ולא אני", והיא מסלימה את התאכזרותו העצמית לעתים עד אובדן שליטה.

בספר משולבות מובאות ממחקר על תסמנת "הלם הקרב", בעיקר מתוך מסע הגיבוש מאת הפסיכולוגית היתגיאנית רות נצה. על פיהן, תהיינה נסיבות ההלם אשר תהיינה - קרב, אסוק טבע, טראומת שבי, פיגוע או התעללות - תחושת האשמה של הקרבתן התפקוד למרכיב קבוע בתחושותיו ובתודעתו וכך תעכיר כדי הרס גם את חיי הקרובים לו ביותר. המספרת מתארת את אלוף נעוריה כגיבור הלום שמתפורר דווקא על רקע



אנושיותו, האכפתיות שלו, טוב לבו, אחריותו המוסרית ונכונותו להקריב למען חבריו ולמען עמו ומולדתו - מכלול האיכויות שאפיינו אותו לפני האסוק. איכויות אלה הן-הן המאיות באופן אירוני את דימויו העצמי כ"בוגד" שאכזב את אשתו, את משפחתו וחבריו ואת משיכתו אל מבוק הרסני של הענשת עצמו עד זוב גוף ונפש. נמרוד, המתואר בידי זוגתו מתוך אהבה ללא סייג, מידרדר לקראת ויתור על עצמו ועל אהוביו.

תיאורי הפן האישי המשפחתי של האסוק, בלשונה היצירתית ועתירת הרמיון של הכותבת, משולבים במובאות מחקריות בתמהיל מחושב. אלה אמורות לשתף את הקורא, בעיקר זה הדחוק מהמציאות המתוארת, בהבנת הסיבות, התגובות ודרכי התמודדות עם עינוי הנפש-גוף של פגוע ההלם. ככל שמעמיקים בקריאה, מסתבר שיעילות הטיפול הפסיכותרפי והתרופתי מוטלת בספק הטיפול בהלומי קרב מתגלה אפוא כמסוכן יותר, עם פרוגנוזה פסימית יותר מן הטיפול בפצועי מלחמה בגופם.

ההתייחסות לנפגעי הלם קרב היתה דחוקה בחברתנו בשולי שימת הלב וסדר העדיפויות, זנחה וברוב המקרים כושלת, זאת בשל כוונות ואטימות מקצועית ולא במעט, כך מתברר, גם באשמת התפיסה המסורתית המוטית של אתוס הגבורה בחברה הישראלית: מהי "גבורה" ומיהו "גיבור"? מבחינה זאת רב המכנה המשותף בין ההתייחסות בשעתו כלפי ניצולי שואה, אותם אנטי גיבורים, שהלכו לכאורה כ"צאן לטבח", לבין לוחמים שנפגעו בעיקר בנפשם ואינם מצליחים לשוב אל תפקוד תקין. שימת הלב, ההערכה והסיוע הופנו משום כך כמשך שנים אל מי שנפגעו איברי גופם יותר מאשר אל מי שנפגעו תאי נפשתייהם.

הרקע האישי של המספרת כבת לניצולי שואה שמשפחתם אבדה בה, מאפשר לה להגיע לתובנות אמפתיות גם בהתייחס אל פגועי נפש וחולי נפש "רגילים" המחפשים תמיכה וחיוק הדדי. נמרוד הופך להיות עבורם לדמות עוטפת, מבינה ומתחזקת. התייחסות הכותבת, על יסוד ניסיונה האישי, אל דרכי הטיפול הנפשי - ובעיקר אל התרופות המוזרות לנפש בתיווך הגוף - היא בעיקרה ספקנית וביקורתית.

הטכניקות המציעות החלמה דרך התבוננות פנימית, התמודדות אקטיבית עם מעמקים אפלים ועם זיכרונות טורדניים וסיוטי לילה, כמו גם סיגול אוטו-סוגסטי של "חשיבה חיובית" וליבוך הבוקר זיכרון לאחד בשיחות ובריווח יומני וכו' - אלה דומותיהן אף הן אינן סוללות דרך וראית למרצא מן התופת הפנימית, ורגעים של שכיבי תקווה ויכולת הנאה נסוגים מפני המעגל החוזר של שקיעה והתרסקות. אולם מעל ומעבר להתרבויות ולנבירה בדמותו של נמרוד, מתנשאת במלוא גדולתה ונרדויותה דמותה המשנית כביכול של ריקן, בת דמותה של הסופרת. היא נוכחת לכאורה בצד ובצל, מתפקדת כמתבוננת ומדוחזת. היא "הכותבת" והיא "הנכתבת", כלומר נמצאת "מבחוץ" כיוצרת וכלואה "כפנים", הו ללא ספק משימה מורכבת במיוחד. עם כל האנרגיות שהיא משקיעה באישה, היא נאבקת לא לזנוח את שאר הסובבים אותה: ילדיה, בני משפחה, חברים קרובים, ועם ההתקדמות בזמן, גם נכרים.

כשרוך התיאור היצירתי של מלכה נתנון, הניזון בין השאר גם מויקתה העמוקה לטבע (והדוגמאות רבות מספור), בשילוב עם מודעותו העצמית החכמה ויכולתה האמפתית הנדיבה, הם המפתח להישג הספרותי החשוב המרטיט הזה, ספרה הראשון בפרוזה, שנכתב ברם הלב ונובע מ"היגיון הלב", כלשון כותרתו. קשה להימנע מהפיתוי להרגיש את האמור במובאות אחרות:

"עדר פילים עובר בה, בחץ הרוח חובר ליללת המכונות ולגשם המכה בתריסים. היא שבה ומשפשפת את כפות ידיה ומניחה את רטיות לבה על עיניו היפות. חוליות מותניות שלה, שכבר מומן גילו אותה מצוקה, מתמרדות ומפעילות את צינור הרמק. התיווך האלרגי נופל לידיה כמו שעת דמומים ארגמנית..." (עמ' 100); התיאור לעיל מתייחס אל בנה, שמפנים בקיצוניות מסוכנת את שברו של אביו. ותיאור נפלא אחר: "עין בעין - ריקי ונמרוד - כשתי ציפורים אבודות הנאחזות זו בזו לרגע אחד של חמלה מטהרת - שני פרפרים נמלטים מאימת הצייד, מלופפים ונלפתים במחזור קצר של חסד מזוכך - אחר הטלטלה" (עמ' 103).

הפואטיקה של הרילוגים לאחור בזמן, אל ראשיות הזוגיות של נמרוד

אופיר משרקי

וריקי תוך שיבוש סדר הומנים הקווי, מדגישה את התרסקות האידיליה קצרת המועד. ריקי שואפת אל קרביה את מלוא ארי הרעל הנפלטים מאימי היאוש ותחושת האסון, חוסר המוצא הכיליך שמצטברים כנפשו של נמרוד, המוצף בסבל שאינו נסבל, שדבק גם בה. עוצמת אהבתה, זיכרונות העבר וטעם האושר שחלף אינם מניחים לה להתמוטט, או לחילופין להיפרד ממנו למען עצמה טובת ילדיה, כפי שאכן מיעצת לה הפטיכולוגית לנהוג.

בתמונה מעוררת השתאות מוצאת עצמה ריקי פוסעת בהגנב אל חזר היילודים שכבית החולים, מופעלת מכוח כיוסוף לא רצינולי לכאורה לתינוק נוסף משלה, שגופה "זועק" אליה. כמיהה זו נעוצה ושזורה לכלי הפרד בהשתוקקותה המייסרת וחסרת הסיכוי אל בעלה. פרץ המילים השירי הנובע מחוויה רגעית זו הוא מכמיר: "והוא לא ידע כי אש המלחמה הפרידה בינינו/ הוא לא ידע מה המקום ומה הזמן/ והילד שלא נורע/ מבקש להיחלד עדיין" (עמ' 139).

נצודה במלכות של חוסר אונים והתמרמרות המהולים באהבה וחמלה ללא גבול, הופכת ריקי לקורבן מכורח ומרצון, אף כי מכוח ההיגיון ברור לה ש"גם לה מגיע להיות מאושרת" (עמ' 140).

הזדהותה עם נמרוד והישאבותה הטוטלית אל גיהנום ביעותיו וצרכיו מתחרות בדאגתה ומסירותה לבנה ובתה, ש"נפשם זעקה בדידות" (עמ' 142) וצלוקתיהם נערמות ללא רחם. אין המדובר כלל במה שמכנה "מידת ההשתוות", בנוסח המלצתו של אביה "לקבל את הטוב ואת הרע ולשמוח בשניהם" כדרך חסידים (עמ' 196), כשם שאין מזור באימון רכבו של רבי נחמן מברסלב, שמשנתו מצטט הרב פרנקל: "למצוא את המשמעות לסבל" על ידי הפיכתו ל"מנוף להתפתחות ולעזרה לזולת" (עמ' 199).

ריקי מטפסת בשלבי "סולם ההתעלות" שלה בדרכות ובעקבות, אך עם חלוף עשורים ללא תמורה ממשית, אין לה מנוס מעצירה ותהייה: מה נותר לה מלבד "הראגה לשלומי ולבר מן הכמיהה אליו", והאם אהבתה אליו הפכה ל"רגש חובה", ל"יריחיים על הצוואר" כדברי נמרוד עצמו (עמ' 274). סוגיית "צדיק רע לו" היא רילמה נפשית ומוסרית בלתי פתורה אפילו במסגרת אמתית שלמה. הקריסות החזרות ונשנות לצד הפגנות קצרצרות של תקווה "לעלות על דרך המלך" מתנקזות בסופו של דבר בתורעתה של ריקי אל ההחלטה: "יהיה אשר יהיה נמרוד, אני ואתה על הסירה הזו עד סוף המשחק", ובהבלחה רגשית ומילולית נוקבת: "אני אהבת אותך על מה שאתה ועל מה שאינך ועל מה שהיית יכול להיות לולא המלחמה הארוכה" (עמ' 208).

בזכות עוצמתה הנפשית ריקי אינה נכנעת. בשאריות כוחה הנפשי הפיזי היא מנסה לא לחתך כליל על ה"אני" שלה; היא מנסה לזוּם ולטפח לעצמה, כלשונה, "אלטרנטיבה חיובית", לטנן ולמקד את תחושותיה ולעבוד את "הרסטורציה של המחשבה, הרמת של הנפש" ו"כנייה מחדש" באמצעות לימודים, עשייה, יצירתיות, טיפוח קשרים אישיים וסיוע למעניי נפש אחרים (עמ' 234-235), זאת ללא אשליות שווא. היא יודעת שהמציאות לא תתהפך בדרך נס, אך מוסיפה לפסוע הלאה עם זרימת החיים.

'חולשתה' היחידה (אם אכן חולשה היא, או תכונה נעלה) נעוצה בזולתיותה המאפילה על שאר הרחפים האנושיים, אל מול הברירה העומדת בפניה ותובעת את כוליותה: "להתרסק ולשקוע יתר איתנו או להתעלות ולהעלות" (עמ' 288). ♦

לאה גלזמן

פטר

הם רצו לי בראש

ולא רציתי

לתת להם גוף

פטר

נסגרתני בין קירות

או לפחות חֶשֶׁשׁ

מתגבר

יוצר קירות

הייתי שם

פטר

ומהי משמעות השם

הוא בלתי נראה

כמו הגוף בדימויות

כמו שהן רצות

(בפעם הרביעית בזמן מדיק)

והגופים שלי מתרבים

פטר

נזרקו מלים בין קירות

להתלקח בהרף

נסיתי לשמע

את הקול הכי גבוה

ואתה צפת בי

פטר

גירוד אינטנסיבי

היא אבתנה גרוד אינטנסיבי

של שבע הפרעות אישיות

מי רושם פתקיות

לאליסה

למי העגנן בגדילתה

או בדמעותיה?

מי מכנן אותה

לנסות מכל קצותיה

אם לא היא עצמה

שוחלת המזים ושוכחת

הצופה

מישהו נפרד בשער

ולובש את כל

הפרדות שארעו

חנה מאדם אדם

מגן עדן אליה

מקוץ בה וכי

הוא עוזב בשער

לפני שהקמיות מתות

לפני שהקונפליקט נפתר

העלילה תמשיך לנצח

הוא היה הצופה האחרון

את השיר בין ערביים

והו קול מהבטן פטר אכל

אתה שומע אותו ישר עם הראש

ומחזיר אלי מבט עם הגרשים

ומחבק אותי ברמיזות

לקטף לך שיר מהעץ

אתה אוכל אותו בלי נטילת ידים

ומשתמש בסכין ומזלג,

וחולץ בבץ נעלים

אחר כך מבקש ממני להסתובב,

והולך ישר, לא נשאר

לטמן את השיר בין ערביים

בלבך הנהיה המבר

מתוך ספר השירים יחד מ'7, העומר לדאות אור כספרי 'עתן 77'

הים כמו באהבה

קטעי הקישור – גונן נשר, מתוך *לעוף כמו בוב בימון*, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2011
ליקטה: נילי דגן

ובדיוק ברגע הזה, של האמפתיה הנשית האחרונה בחיים היבשתיים שלי, כננסתי אל מי הים. נורא התאמצתי בהתחלה, הג'ינס התמלא מים וחול ואצות, זה היה כבד, אבל כעבור מטרים נוספים כבר שחיתי.

אורציון ברתנא

הים כמו באהבה

הים כמו באהבה –
למרות הריח המקדים
יודעים אותו רק כשכבר לגמרי רטבים.

הים כמו באהבה –
נגר בין האצבעות, משאיר את היד המתאגרפת
ריקה ורטבה.

הים כמו באהבה –
מי נוגע במי? מי בא אל מי? מי צף
ומי נושא על גבו?
ומי מטביע?

הים כמו באהבה –
כל-כה הרבה מים
ובכל זאת אמות בצמא לפני שארוה.

הים כמו באהבה –
הרוח והעננים והצפרים
במערכת ארטיק קרטיב.

הים כמו באהבה –
לתקע פגור מקל בפגור מדוזה
עסק רבי-שאוץ, מתפשט מתפיס מתלבש
ושוב

מתוך *הים כמו באהבה*, ה. לייזויק-פארלאג 2011 (סופ"ש שירה 14)

מבחר שירים מתוך

סופ"ש

שירה

בעריכת נילי דגן

מיליוני דגיגי כסף הקיפו אותי, שואלים את עצמם מי זו הנוכחות הזו, הערומה, אחר כך ראיתי אצות סבוכות, ירקקות, נעות לקצב הגלים, כמו בתנועות כף יד של מנצח תזמורת סימפונית, טעם של מלח וצריבה התפשט בנחיריים ובושט ובחלל הפה.

אמוץ דפני

עיר שחורה



בנמל הדיג
בעיר ויזאג
במפרץ בנגל
הררי דגים כסופים
ברציפים
וסיעות עורבים
גל אחרי גל.
לאן נעלמו כל השחפים?
ענתה זקנה אחת
קמוטה כרשת
"בעיר שחורה
עמוסת כשפים,
גם צפרים לבנות
עיפו מגשת".

מתוך *זרימת הרקפות*, עולם חדש 2014 (סופ"ש שירה 17)



אראפטר ממש לזכור תחושה, בכוח הזיכרון, אלא באמצעות תחושה, זה בדיוק מה שקורה לי עכשיו, כאילו ההרגשה המלוכה הזאת, שאני מרגיש בשפתיים ובגרון ובעור הבטן ובדפנות העדינות של מערות האף ובעור התוף ובחניכיים הוורודות, ההרגשה של כאן ועכשיו היא זו שמעוררת ומחיייה את הזמן המלוח.



ישראל בר-כוכב איי אנדמן

רק באיי אנדמן נוכל לשוב להיות מה שהיינו
בין סערות העתיד לבוא,
בינתיים יש להורות לאור השופע
ולאהבה שהיא אשר היודע את עצמו.
במחזור הדם גאות ושפל
כמו בים ההרי
מקום למקום מסייע הדם
עצב נסתר לאיי אנדמן.
רק ברגע האהבה תאבד הפבידה,
אחר כך תלמד הפיזיקה של הסבל
הנפש פה בלתי צפויה,
כענן על איי אנדמן.

מתוך מחברת השמש, הוצאת קשב לשירה 2014 (סופ"ש שירה 16)

כבר לא רואים יבשה. רק כחול כהה למטה וכחול בהיר למעלה. בערך
בעוד כשעתיים ירד הערב והמעבורת תהיה כמו גחלילית בודדה.

גיא פרל אהבתנו סערה

וכמו אלים יונים, גם אנו בוראים סופה
וטובעים
ומבקשים מקלט.

כבואה חולפת בעיניך:
דמות נחפזת,
קמוחה,

מוזרה. זה אני?
כן. בראתי לי גוף של אדם וראש של
דג.

נמלט למערה.
שם נולדנו, שם נסתתר מזעם עצמנו,
שם תשקט הארץ ויקוו הפנים –
או אחליף זימים בשפתים.

מהוך יש נקודה מעל הראש שלך, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2013 (סופ"ש שירה 41)

מה שהיה צלול ונקי ברגעים הראשונים הפך לעכור, חולי, ירוק עם
נגיעות של מכחול שחור, נקודות צהובות של חול ברזולוציה ירודה,
כתמים בודדים, כתמים מחוברים, ולפתע כתם שחור גדול.

אורה עשהאל אהבה בנמיביה



עד שמצאה נפשה ספינה טרופה
בחוף נמיביה –
מקום בו הדיונות הצהבות
נפגשות ברוזי הגלים.

בחול פזורות עצמות מתפשי יהלומים.
שפל מגלה שרידי אצות וצדפים,
השחפים המבקרים, מקורים, אברות,
כבר אינם עושים לה דבר.
רק המשברים, קצף הים,
אל מול דיונות החול
המשפנות, הנשאות, האינסופיות.
צמחים המנסים לשלח שרשים,
להתפס במרחבי הקפלים הרכים,
הנשפכים ועוטפים נפש נרפאת.

כפות רגליה שוקעות
בין גרגירי החול, נכספות
לפרודות המלטפות עצבים
חשופים, מחפשים,
לאחר שעצים מכשפים
שלתו אליה זרועות בולעניות.
פטריות בשרניות, לחות,
הרטבו ידיה בריר דביק –
שדות הפלגיות ערסלו את מחה
בצבעי זריחה ושקיעה,
עד שמצאה
אהבה.

מתוך הולדת תמת, ספרא 2013 (סופ"ש שירה 41)

מדור סופ"ש שירה בעריכת המשוררת
נילי דגן נפתח במאי 2012 ומארח, עד
כה, למעלה ממאתיים משוררים היוצרים
אנתולוגיה מקוננת ומגוננת של שירה
ישראלית. השירים מופצים בין קהל שוחר
שירה ברחבי האינטרנט.

לברוא מחדש את מיתוס האמן הטוטאלי

על הרומן **לילה ולואיס** מאת חגית גרוסמן

האמן הטוטאלי, והיא עושה את זה דווקא דרך הרומנים שלה, שם היא חושפת את אשר לא נגלה ביצירותיה השיריות, המתרכזות בדרך כלל בתיאור של חוויות מן החיים ולא במה שעורר אותן לכתיבה.

פנייתה של גרוסמן המשודרת אל הפרחה לא בלתי שכיחה בקרב המשוררים בני דורה, ודי אם נזכיר משוררים כגון אלמוג בהר, יאיר אסולין, רון דהן, עודד כרמלי, יערה שחורי ואחרים אשר מפרסמים בשנים האחרונות כמעט במקביל לספרי השירה שלהם גם רומנים רחבי ידיעה; אולם בשנת מהם היא מתעקשת להמשיך ביצירתיה הסיפוריות את דרך שירתה ולהעמיד במרכזן בראש ובראשונה רמות של משוררת טוטאלית, סוערת ויצרנית, ללא עבודה מסודרת או כמי שעובדת בעבודת מזדמנות ואו מפוטרת מהן, שכמהה אל חיי חופש אך נקלעת שוב ושוב למאבק עקוב מרס על התקיימותו בחייה. במרכז הרומן **היכן שאינם**, המסופר כולו בגוף ראשון, וזוהי המשוררת מלי רחנטל, ובמרכז הרומן **לילה ולואיס**, המסופר כולו בגוף שלישי, להוציא פרק האפילוג הקצר שחותם אותו, וזוהי המשוררת לילה אבלנש. לילה ממשיכה את דרכה של מלי, דווקא: גם צליל שמותיהן דומה, באותה המידה שלואיס ארתורו, בן זוגה של לילה ברומן החדש, ואבי בתה אלינה, הוא ממשיך דרכו של ארתור, בעלה של מלי רחנטל ברומן הראשון.

נקודת המגח העיקרית של הספר שלפנינו, שזרעה נודעו כבר ברומן הראשון של גרוסמן, הנה לדעתי בריאתו מחדש של מיתוס האמן הטוטאלי. אמנם כן, קו העלילה המרכזי ב**לילה ולואיס** הוא סיפור האהבה של לילה אבלנש ולואיס ארתורו, אנשים צעירים שנפגשו לראשונה בקפיטריה של הפקולטה למדעי הרוח, ומאז נקשרו יחד חייהם לטוב ולרע והועמדו שוב ושוב למבחן החיים התובעני. אבלנש היא משוררת. ארתורו הוא חוקר ספרות. הוא בן מזל דגים. היא בת מזל מאזניים. הם מקימים בית בישראל בת ימינו ומביאים אל העולם ילדה, אלינה. על פניו נראה אפוא כי הרומן עוסק בחיי הנישואים שלהם או כפי שתיאר זאת עורך הספר, יגאל שוורץ, על הכריכה האחורית שלו: "הרומן נטוע בכאן ובעכשיו. הוא מתאר את דיוקנותיהם של אמנים כאנשים צעירים קשי יום", ואולם, ככה, ברומן שלפנינו לא היה כל חידוש משמעותי, וזאת העובדה שהיא נכתב ביד אמן של משוררת, וירטואוזית של השפה, המטאפורה והרעף הנפשית של האדם. שוורץ ממשיך ורומז אל מה שאני מכוון אליו: "אבל", כך הוא אומר, "הרכיבים הריאליסטיים [של הרומן] משתלבים ברכיבים שנכחדו במחצבות מובהקות של העולם הרומנטי: כמיהה לאהבה טוטאלית על מאפייניה הנרקיסטיים, התמכרות לחוויות קצה ושיאיה אל הנשגב". אמנם כן, דבריו של שוורץ נאמנים אף הם לקו העלילה המרכזי של **לילה ולואיס** אך רומזים, כמרומה, אל מה שנמצא מעבר לו, ושמהדהד לדעתי את עיקר חשיבותו של הרומן הזה כמו גם של קודמו מבחינה תרבותית וספרותית כאחד והוא סיפור הבריאה של מיתוס האמן הטוטאלי מחדש. נחזור לרגע קט אל דוגמאותיו של העיתונאי רענן שקד שפתחנו עמנו ונתמקד אצל המשוררים: הן שדה הן וולך חיו את המיתוס של עצמם. המיתוס הזה לא קידש את החיים כי אם את חדלותם. הם נהו אל המוות. שדה פתח את דרכו כמשורר בספר **משא דומה**, שעיקרו הפלגה אל המציאות האחרת שמעבר למציאות היומיומית ואילו וולך תיארה בחלק משיריה מסעות אל מחוזות האל-אס-די. חייהם האוטוביוגרפיים התערבבו ביצירתיהם וקהל הקוראים נענה לזה ואף טיפח את המיתוס גם עד כדי הצנעה של מה שכפועל התרחש מעבר לו. שדה תואר כמי שמיישם ביצירתו חזון אינדוידואלי נבואי ואילו וולך - כמי שחלפה את העולם בסערה. שאלות של מגלומניה, ריכאן, מחלות הסרטן שמהן נפטרו השניים, נדחקו לשולי הבמה משום שהן פגמו במיתוס הרווח של האמן הטוטאלי כמקרה השיגעון, המוות, העולם שמעבר. גרוסמן אמנם נענית גם היא למיתוס הזה בהציבה במרכז הספרים שלה דמויות של משוררות שחיות על סף השפיות, בין השיגעון לאיננה, אך היא גם מעידה להתבונן

ברשימה שפרסם בראשית השנה העיתונאי רענן שקד במוסף '7 לילה' של העיתון 'ידיעות אחרונות', תחת הכותרת "אומץ אמיתי", הוא המליץ על סדרת הטלוויזיה "המקוללים" מאת הבמאי חגי לוי העוסקת בארבע דמויות של אמנים ודוגים: פנחס שדה, יונה וולך, משה קרוי ואביבה אורי (24.1.2014, עמ' 2). שקד זיהה נכונה כי ארבע הדמויות הללו קיימו בחייהם צרות חיים אחת: "הטוטאליות", הסביר: "האנשים הטוטאליים. האמנים הטוטאליים. החושבים הטוטאליים. אלה שהיו מוכנים לעשות רק את הדבר שלהם, עשו רק אותו, נצמדו אליו לחיים ולמוות, חיו כפי שיצרו ולהפך, ולא סטו מעצמם במילימטר" (שם). אלא ששקד לא רק המליץ על אותה סדרה ברשימה הזאת וגם לא התמקד בדבריו בתיאור אותם יוצרים "בלתי נשכחים" אלא הפנה את דבריו גם אל זמננו. הוא תיאר את האמן הטוטאלי כחיה שנכחדה, כך בלשוננו, ואפיין את האדם הבוגר העכשווי כאדם מתפורר ב"קריירת פדטפוליו", שעושה מזה ומזה, מחליף מקומות עבודה, מקצועות, בתים, פרויקטים, בני זוג וכן הלאה. בתוך כך הוא קבע כי גם האמן בן זמננו הוא אדם מתפורר: "אתוס האמן שיוצר מרס לבו הוא כעת קלישאה מילולית ועקרונית. כן, 'יש לנו אמנים', אבל גם הם 'מנהלים קריירה' בתיווך סוכנים, גלריות וכסף גדול, כשהגביע הקדוש הוא בהכרח הכרה מסחרית" (שם). גם בתחום השירה נגע שקד קלות, אולי בהשראת וולך ושדה, כשקבע כי "משוררת הבית היא אני משעול, קולה הפואטי המחמיא של בודגנות שבעת רצון". "האומץ האמיתי", סיכם שקד את רשימתו החשובה, "האומץ להיות טוטאלי, לשחרר את עצמך מתביעות חברתיות כדי לכלוא את עצמך ברעיון הגדול שלך - עבר מן העולם" (שם).

רענן שקד טוען. כלומר הוא לא טוען במובן העקרוני של תיאור דרכו של האמן הטוטאלי כפי שהוא מזהה אותה היטב בתרבותנו, אך הוא כן טוען בכך שהוא קובע כי טיפוס האמן הזה עבר מן העולם. אם נתמקד בתחום השירה העברית העכשווית, למשל, נוכל לזהות אי פה אי שם שרירים נבחרים שלו, משוררים טוטאליים, שהפכו את שירתם לדרך החיים שלהם ואין בלתי. אחת הבודדות שבהם היא המשוררת והסופרת חגית גרוסמן, שבימים אלה התפרסם רומן חדש מפרי עטה, **לילה ולואיס** (2014, כנרת ומוהדג), בתוך הספר: יגאל שוורץ, שקדמו לו שלושה ספרי שירה, **תשעה שירים לשמאל** (2007, פלונת); **לוייתני האפר** (2010, קשב); **ודעד העיר** (2013, קשב) וכן הרומן **היכן שאינם** (2012, ידיעות אחרונות, עורכת הספר: תמר עומר). גרוסמן (ילידת 1976, ראשון לציון, תל אביב) היא לא משוררת בעלת קריירה. עיסוקה המרכזי הוא כתיבת שירה וההופעות עמם. אף לה משלח יד אחר. כל מי ששמע אותה קוראת פעם משיריה על כמה, בעל פה, ידע כי הם בוקעים פשוטו כמשמעו מרס לבה. שלא כמו וולך, גרוסמן לא מסתפקת בכתיבת שירים וברומה לשדה, מחבר הרומן האוטוביוגרפי הנודע **החיים כמשל ויצירות** ספרותיות חשובות נוספות בתחום הפרחה, גם היא כותבת פרוזה. בשונה ממנו היא בוחרת להתמודד באופן אחר, חדש ומפתיע עם המיתוס של

עצמה שאין לה עבודה שלוציפר מכיר בה ומעניק עבודה חלוש משכורת. היא לא מאמינה בלוציפר. היא מאמינה שהאהבה קדושה. היא מאמינה באלהים. אותו היא פוגשת לפעמים בחרדה ואז נולדת שירה. כולם רצים אחרי החרא של לוציפר. מוצאים את סדר היום שמתאים לו, מתעוררים בשעות שהוא מכתוב להם. משכירים את הקול שלהם, את הנשמה והגוף. קוראים לעצמם חרצים תהנים מהערכה עצמית על פי גדל הסכום שניתן להם בסוף החדש. משהרדים נחשבים לבטלנים רק בגלל שלוציפר לא אוהב שירה. לוציפר מעדיף גיטרות חשמליות ומחיקאים רכים, נגני בלוז כמו רוברט ג'ונסון שמכר לו את נשמתו. להם הוא מעניק הרהיב. להם הוא נותן הרבה חרא בשביל להזריק את החומר לוודים ולמות צעירים. זה גורם ללוציפר לשלשל. לוציפר אוהב את הוליווד. הוא טס לשם כל שבוע לחרבן מיליטרי (עמ' 133-134). התיאור הביקורתי המצוין הזה נחתם בכך שלילה מציינת את לוציפר לטובה על כך שלעתים הוא מפריש מכספו הבזוי גם לקריאות השירה שלה, למשל סכום של מאתיים

ושלושים שקלים שהיא תרויח על קריאת שירים "מתוך ספרה האחרון, בספרייה של כפר סבא" (עמ' 134).

שילוב המכרה הספרותי עם היסודות האוטוביוגרפיים המרכיבים יחדיו את הרומן, בא לידי ביטוי גם בציטוט של שירים או קטעי שירים שלמים או סיטואציות שהביאו לכתיבתם של שירים המופיעים בספריה של גרוסמן עצמה ומצאים את מקומם גם בחזמן שלפנינו. כך היה גם ברומן הקודם. אמנם היא מחזיקה בדעה ששירה ופרוזה הן תאומות סיאמיות ולא חייבים להסכים לעמדה הזאת, אך נדמה כי עוד יותר מכך משמעותי שילובם של קטעי השיר בחזמן כדי לטשטש את הגבולות לא רק בין סוגי המדיום של הכתיבה אלא גם בין הכותבת עצמה לבין בת-דמותה, גיבורת הרומן, היא לילה אבלנש, כמי שרוקמת בחייה את המיתוס. כך למשל החלק השלישי של הרומן נקרא "רעד העיר" כשם ספר השירים

השלישי של גרוסמן; בפרק השני של החלק הראשון היא מתארת את הנסיבות שהביאו לכתיבת שירה הידוע 'נחלת בנימין 107' ומשתמשת אף באותן המילים שבהן הוא נכתב (עמ' 16-17); והפסקה הראשונה הפותחת את קטע האפילוג של הרומן, הנקרא "נישואים", היא ציטוט מלא של השיר 'אופניים' המופיע בספר רעד העיר הובא כאן בצורת פרוזה וללא ניקוד (עמ' 201). מקומות אלה ואחרים כמהם כארמונים אינטרסקטואליים המחייבים את הקורא ללוש את יצירותיה של גרוסמן מן השירה אל הפרוזה ולהפך ולהבינן כחלק ממכלול אחד של המיתוס. בין אם הדבר נעשה במודע ובין אם לא, שילוב קטעי השירה ביצירותיה הפרוזהיות של גרוסמן תורם לעיצוב הכללי של מיתוס האמן הטוטאלי כמשוררת שזהו משלח ידה הבלעדית, לכתוב: "ללילה לא היתה עבודה אחרת מלבד כתיבה. גם לא אישור אחר לקיומה" (עמ' 95).

ב: קשר הנישואים בין לילה ולואיס: הגם שקשר הנישואים בין לילה ולואיס מתואר כגב הספר כקשר בין שני "אמנים כאנשים צעירים קשי יום" זה לא בדיוק כך. מהר מאוד מתברר לקורא כי לילה ולואיס שונים לגמרי באופן שבו הם תופסים את החיים ומתנהלים בתוכם. בעוד היא מרחפת על גלי האמנות הדיכאון, הוא פרקטי. עובד כטבח ואחר כך כספרן; מרויח כסף; מפרנס ומשלם את דמי השכירות. כשהם חוזרים

בעיניים של המרחה עצמה, ומתארת את רגעי הדיכאון; ההתרכות של האמן הטוטאלי בעצמו; אפילו העצלנות ההשתמשות בכתיבה ככריחה מן העולם הפרקטי של התופעות או כסוג של התמכרות כפי שהרבר מתואר בפרק השני של הרומן, זה הנקרא "התעללות העלילה". עיקר החידוש של גרוסמן הוא בעימות של אותו אמן טוטאלי היא לילה אבלנש עם חיי הנישואים, אולי לב מימוש החיים של החברה המערבית הבורגנית בת זמננו. אין לנו בספרות המקומית תיעוד של הרבר הזה משום שרווח לנו בדמויות של אמנים טוטאליים סגפנים, המקדשים את המוות על פני החיים, ולא מקימים משפחה נורמטיבית. גרוסמן מתארת באומץ לב מרשים את ניסיונותיה ההרואיים של לילה אבלנש לעשות רווקא את זה ובתוך כך את הקשיים הרבים שהיא חווה בדרך. זה מה שהופך את הרומן לכה משמעותי ומרגש: הוא מציג לפנינו את דמותו של האמן הטוטאלי במערומיו או באנשיותו, ומסיר מעליו את מסכות הקסם החזוב שהקלה הרוב נוטה לאפר אותו בהן, לא פעם בעידודו של האמן עצמו.

איך נברא המיתוס מחדש? אנסה לבחון את הרבר דרך ארבע נקודות מבט עיקריות: א: עיצוב הספרותי של הרומן; ב: תיאור קשר הנישואים בין לילה ולואיס; ג: התעללות העלילה, כשם החלק השני של הרומן; ד: רמתו של השד בל מגו כדמות מפתח להבנת מימוש המיתוס של האמן הטוטאלי ברומן.

א: עיצוב הספרותי של הרומן: לילה ולואיס נע בין מברזה ספרותית לבין יסודות אוטוביוגרפיים המצויים בתשתיתו. זו גם הדרך שבה עוצב הרומן הקודם של גרוסמן. נקל להבחין בכך באמצעות איתור השמות של דמויות הנזכרות ברומן, מרכזיות ושוליות גם יחד. כאמור למעלה, גיבורי הרומן הם בני הוגו לילה ולואיס, ששמותיהם כמו לקוחים לא מכאן אלא מרומן רומנטי או מארצות אחרות, למשל זו המעטרת את שמות החלקים הראשון והרביעי של הרומן: "איטליה של מעלה", היא ממלכת הרמית. מצד אחר מופיעים ברומן גם שמות של אנשים חיים כמו למשל המשוררים דויד מור וישראל הר, אותם פוגשת לילה אבלנש בדרכים הספרותיות שבהן היא מהלכת, בהשתתפותה באירוע שירה או כבואה אל בית הנצאת קשב לשירה ברחוב אבן גבירול בתל אביב. כל מי שמצוי בסצנה הספרותית המקומית יוכל לזהות את דמותם, אך שילובם במברזה הספרותית של הרומן יוצר אפקט כפול של משמעות: מצד אחד הוא מעניק למברזה הספרותית ממד ריאליסטי ומצד שני הוא מעניק לעולם התופעות הריאלי ממד ברזי ולעיתים אף סוריאליסטי. שני הקטבים נוגסים זה בזה ומכרסמים זה את זה כחלק מאותה בריאה חרשה של המיתוס. הוגמה נפלאה להתממשותה של התחבולה הספרותית הזאת היא בשעת ביקור של לילה בבנק לצורך בירור המצב הכלכלי בחשבתה (עמ' 134-129, פרק 11, בחלק השני "התעללות העלילה"). לאחר שלילה מתעמתת עם פקידת הבנק חודקת עליה את כרטיס הכספומט שלה, מפנה אותה זו האחרונה אל מנהל הבנק, לוציפר, בן השטן מפיסטו, המשלשל מישבנו כסף בצורת "חרא". לילה, אמנית טוטאלית השתאת בנקים וכסף שעושים לה בחילה (עמ' 129) שואלת את פקיד הבנק "כמה חרא יש בחשבון החיסכון שלי?" הפקיד הקיש במקלות את מספר החשבון ואמר שהד רוממותו לוציפר חרבן לחשבון שלה ארבעת אלפים שקלים חדשים וכל זאת במשך שלוש שנים חודשיים בריוק... היא הרגישה כל כך ענייה. היא חשבה שזה חייב להיפסק ושהחרא הזה לא מעניין אותה" (עמ' 130). מתוך המקום הכדיתי הגרוטסקי הזה, שנושא בחובו ביקורת חברתית משוננת, הבזה לאלו החרדים אחרי הכסף, ממשוכה גרוסמן את תיאור הרברים אל עבר החיים הספרותיים הפרקטיים, כשעתה מתערבבים פרטים ריאליים כגון ביקודות אהרות שנכתבו על יצירותיה של לילה בעיתון 'הארץ' עם מטבעותיו הצאותיות של לוציפר, מנהל הבנק: "כבר שבע שנים היא אוספת את המטבעות של לוציפר... חרשבת: 'איזו עצלנית אני'. שתאת את



מאירוע שירה היא "מרחפת כל הדרך הביתה כמו מכשפה על מטאטא, מניפה את ידיה לצדדים ומעילה השחור מתנופף ברוח כגלימה" ואילו הוא "משגיח עליה, הולך אחריה ומדבר אליה" (עמ' 18-19). "ממה נתפרנס?" היא שואלת בדאגה. "אני לא יודע" הוא משיב. "אז מה נעשה?" "אני רוצה לקרוא ספרים ושישלמו לי על זה" (עמ' 19). עד מהרה לילה מבינה את ההבדל הניכר ביניהם: "למה אתה כותב? למה אתה לא מודר מודר לשמו?" היא שואלת אותו בחצות הלילה אך גם הוא מבין את השתיי ביניהם ומשיב: "אם אני מכבד אותך זה לא אומר שאני כותב. את רוצה שנעשה יד אחת נגדך?" (עמ' 21). מה שמחזיק אותם ביחד הם חיי האהבה. לילה מרגישה אשמה ואילו לואיס מטיח בה האשמות: "איך את מסוגלת לא לעבוד ורק לשבת כל היום ולקח את הזמן שאת רוצה אותי עובד כל כך קשה? זה לא מוסרי!" (עמ' 30). קול המספרת מתערב כאן וקובע כי "חיי האהבה מניחים בצד כל חיים אחרים" (שם), אך נשאלת השאלה על אלו חיים אחרים מדובר כאן? האומנם חיייה של לילה לא מוסריים לעומת חיי של לואיס? האם אין גוף קולו מסמן כאן את קול האדם הנורמטיבי היוצא כנגד האמן הטוטאלי והסכנות שכביכול הוא משית על החברה היצרנית? הפערים בין בני הזוג יוצרים תהום שעיקרה בהבדלי התפיסות הריאליזם והאמנותיות שלהם: "הוא מתרגם סיפורים. הוא כותב סיפורים. הוא חוקר סיפורים. הוא תלמידו המצטיין של אריסטו. ידע ליצור התחלה אמצע וסוף. מכיר את השפה שבונה עולם קהרנטי ואת הנשימה האיטית של הסוס הסחוב על גבו את מוחלת הסיפור. הוא איש חכם חרוץ, לילה לא מרגישה תמיד כל כך אינטליגנטית, ונוסף על זה קשה לה לדחוק את תודעת המוח לכיסי נפשה. לכן היא אינה יכולה להתרכז בחיים. ללכת לעבודה בכל בוקר ולשוב אחר הצהריים. לשרוף את הזמן בשכיל תלוש משכורת. היא חייבת לכתוב כי החל חולף, מלבד מה שכותבים עליו" (עמ' 96-97). אך לצד אותה תהום מתברר גם כי חיי האהבה מושכים את בני הזוג, כל אחד בדרכו, להקריב זה למען זה. לואיס קונה לילה מכותנת כתיבה, הוא עובד קשה כדי לקיים את שניהם ואחר כך גם את ילדתם; לילה מצדה מנסה פעם אחר פעם מקומות עבודה מזדמנים עד שהיא מפוטרת או מתפטרת. הרצון לאחז בחיי האהבה בכל מחיר הוא שמאפשר לגרוסמן ררך הדמיות בזמן לבחור מחדש את מיתוס האמן הטוטאלי כאדם שלא דואג רק לעצמו אלא נאחו בחיים למרות קשייו ובורא את הטוטאליזם של היצירה דווקא דרכם חרף המעקשים שהם טומנים בחובם עבודה.

ג: התעללות העלילה: החלק השני של הרומן נקרא "התעללות העלילה" (עמ' 95-135) והוא לדעתי המשמעותי ביותר בספר לצורך בריאת המיתוס המדובר. אם נדמיין את עלילת האמן הטוטאלי השגורה הרומנטית, הרי שבשלב הזה הוא אמור לקרוא אל תוך עצמו; לאכזר קשר אל החיים; להסתגר בתוך יצירתו ולהישוף בלהבת אמונתו. גרוסמן מתנגדת לכוח האינרציה החזק הזה ומחליטה לבחון את הגבולות של גיבוריה בדרכם אל המטרה. כאן היא מסירה את ההרואיות והקסם הנסוכים על פני מלאכת הכתיבה ומתארת מצב של התמכרות, מחלה אפילו עצלנות כגדמים שהובילו את לילה לכתוב ללא הפסקה: "מכיוון שהתמכרה לכתיבה נרשמה לילה לקבוצת תמיכה... בחברת חמישה אנשים. שניים מהם פרוזאיקותים... אחת משורדת... החמישי מכוד לכתיבת מסות" (עמ' 99). היא תובעת כאן את המושג "חיי כתיבה" ומהרהרת בקול המשוררת שחודת השיער אולי גם את קולה שלה: "אם יש לכם מזל והצלחתם לחיות חיי כתיבה, אז חובה עליכם לעשות זאת הכי טוב שאתם יכולים... כך חזרה המשוררת על אותו משפט בכל מיני גרסאות שונות" (שם). תחושת התלישות שאופפת את לילה באה לידי ביטוי בדבריה אל הקבוצה: "שלום, קודאים לי לילה ואני מכורה. אני סובלת מרגשות אשמה. אני כותבת וחשה אשמה שאני לא משועבדת לפרנסה ולא מרוויחה מספיק כסף כדי לקנות מזון. בקיץ חם לי

ובחורף קר לי. אני מרגישה נורא" (עמ' 100). מן הצד השני ניצבים דבריו הנוקבים של לואיס ותובעים חזקה: "אם תביאי לנו שלושת אלפים שקל בחדש זה יהיה נפלא. את תצילי אותנו" (עמ' 114). כך הוא פתח אל לילה לאחר יום עבודה קשה בעוד היא שוכבת במיטה. שתי הדמויות נוגעות ללב ואנושיות דווקא משום שהן לא דכקות ברזומה. לילה לא צובעת את מלאכת הכתיבה שלה בצבעים מושלמים וחזר-ממדיים מובנים מאליהם אלא מטילה בהם ספק, ולואיס אוהב אותה חרף הקשיים האובייקטיביים שהתמסרותה לכתיבה משיתה על כושר הישדותם בעולם החומרי על פי דגם האהבה הרומנטית ("את תצילי אותנו").

ההכרה במעבר מן השלב המוכר של מיתוס האמן הטוטאלי אל ההכנה של השלב של בריאתו מחדש פורצת אצל לילה דווקא בעת פרידה המתרחשת בין בני הזוג כאשר היא פונה אל בית הוריה בעיר פריפריאלית המכונה "הכפר" (עמ' 143). שם היא נושאת בלבה מתולוג דרמטי המתאר את המעבר מחיי הרחוקת שלה אל חיי הנישואים וההורות. אמנם היא מתארת תחושה של עיוורון מפני החיים הפרקטיים, אך גרוסמן שמה בקול מחשבותיה גם ביקורת על אותם בני אדם נורמטיבים אשר מבחינתם היא תלושה: "האם התעוררת? כן, אני עיוורת. עיוורת. אני יושבת בחושך ומתבוננת בחיים של אחרים. לא הרסתי את העולם. אין לי מכתית. אין לי מזון. אין לי מייבש כביסה. אני לא מבזבזת מים. לא הייתי חיילת קרביה. לא הרגתי אף אחד. לא ניקבתי את האוזן. איך הבאתי ילדה לעולם הזה?" (עמ' 148) ובהמשך: "היום הבעיה היא בעיקר עם הספק. פעם לא הטלתי ספק. פעם הייתי משוכנעת שחיי לא היו יכולים להתרחש אחרת. שכל מה שקורה כתוב לי מלמעלה, צורת היד הנפשית, העוני, הכתיבה, הטירוף, האהבה הנכזבת... עסקים תמיד שעממו אותי. בוסים לא סבלו אותי. ראשי תמיד בשמים וצורת ידי מסגירה נפשיות מוגברת, הצפת גרשיות ושאיפות אמנותיות... פעם לא היה לי ספק אך גם לא קורת גג. הייתי חסרת בית וכתבתי שירים ברחובות תוך כדי הליכה ושוטטות. לא הצלחתי להשיג לעצמי קודת גג" (עמ' 149). לנגד עינינו נפרש כאן מעין קודיקולום ויטה של מיתוס האמן הטוטאלי כשהוא נבוא מחדש, כשהפעם הוא לא נברל מן החברה כי אם מנסה לחיות בתוכה ולשקף את פניה דרכו. זה מקור כוחו של הרומן וגם המהלך המרכזי החשוב ביותר שלו, בעיני משום שהוא מטשטש את הגבולות הברורים בין הבריות ומאפשר לאמן הטוטאלי החדש, שגרוסמן בודאת אותו הפעם כדמותה של לילה אבלנש, אך היא עצמה גם משקפת אותו בחייה שלה, לשאת את ביקורתו מתוך ספרת הקיום האנושי ולא מחרצה לה. מי שמסייע לה לעשות כן הוא דווקא שו, המכונה ברומן בל מגו, מי שנע על פי המסורת העממית על קו התפר בין העולמות, אלו האנושיים מזה ואלו הספיריטואליים מזה.

ד: דמותו של השד בל מגו כדמות מפתח למימוש מיתוס האמן הטוטאלי מחדש ברומן: בפעם הראשונה מופיע בל מגו ברומן כאשר לילה ולואיס עוברים לגור בבית ילדותה של לילה "כעיר המנומנמת שבמערכה נולדה וגדלה" (עמ' 37). במוכן הזה הוא שד מן העבר שלילה מעירה לחיים. היא מתארת את בית הוריה, סמי ונעמי אבלנש, ואז פתח לתיאור השד: "הקללה עדיין רכזה בין הכתלים, בגלל דמך משועמם, בל מגו שמו, שנהנה לעתים קרובות לצאת מן הברידעם ולחליץ את רשעותו" (עמ' 39). בל מגו משמש במהלך הרומן מעין אלטר-אגו של לילה עצמה אך גם של לואיס, שאף מתעמת עמו פיזית פעם אחת כאשר הוא חולה ואולי גם לוקה בהזיות (עמ' 62-68). בל מגו הוא ההשראה; הוא הרצון המניע את לילה לכתיבה; הוא הרמק שעמו היא צריכה חייבת לחיות בשלום כדי להיות מאושרת; הוא האופן שבו עליה לממש את עצמה: מצד אחד לכתוב ולכמוד אל היפה ומצד שני לא להסיר את המבט מהעולמות החברתיות; מן השקרים שבני אדם מספרים לעצמם. נבחן את שמו: בל מגו - בסיכול אותיות - מוג לב. שוב ושוב חוזרת לילה (או גרוסמן המתארת אותה

סלמאן מצאלחה

שיר גלות

בְּאֶרֶץ בְּנֵי חַלְמָתִי לִי חֵלוֹם,
עַל תְּכֵלֶת בְּשָׁבִי
וְאֶפֶק אֲדוֹם.

עַל אֶרֶץ רְחוֹקָה בְּשׂוּלֵי נֶהָר;
בּוֹקָה וּמְבֻלָּקָה
וְעֵצֵב שְׁנֵשֶׁר.

בְּאֶלְמַת חֲשִׁים, וְהוֹכָה בְּאוֹר חֲמָה,
שׂוֹקֶקֶת לְעֵתִים
זַעֲהָ שְׂקוּפָה תְּמָה,

וְזִכְרוֹנוֹת שֶׁל טַל, שֶׁל שֶׁחַר מְפָקָק
בְּנֶפֶשׁ הָעוֹלָל
שֶׁזֶה עֵתָה נִמְקָק

מִמַּחְשָׁבָה קִטְנָה עַל עוֹלָם גְּדוֹל
עַל אִמָּא יִשְׁנָה
רוֹחֶפֶת כְּבֶת-קוֹל.

כְּכֹחַ יְלָדִים מִפְּנֵי הַשָּׂדֶה,
בְּלִיל הַנְּדוּדִים
יָרַח מְבַדָּה

בְּשָׂמֵי הַתְּלַאוּכָה, נוֹשָׂא אֶת גְּעוּגוּעֵיו
לְאֶרֶץ הַטּוֹבָה.
לְשׂוּא יִשָּׂא, לְשׂוּא.

קְרוּבָה וְרְחוֹקָה, כְּמִטְחָנִי מִחַר
שְׂכִיבָה אֶךְ הַדּוֹקָה
בְּלֵב אֲשֶׁר נִצַּר

קִינָה וְדוּמְיָה, שְׂמֵם לְאִידִי;
גוֹרָל שֶׁל יְהוּדִי
בְּנֶפֶשׁ עֲרִבָה.

בקול המספרת) על כך שהכתיבה היא דרך להתמודד עם הפחד מפני המוות או הצורך להתמודד עם החיים בעולם; אך כל מגו הוא גם רב-מג הנחה אל היפה (כלו באיטלקית פירושו יפה), כלומר אל האמנות, המתארת את העולם גם בדרכים אסתטיות; הוא האהבה והתממשותה. היקרויותיו בולטות בעיקר בממלכת הדמיון של לילה, הנקראת ברזמן בשם הסמלי: "איטליה של מעלה" (בחלקים הראשון והרביעי). המפגש המחודש בין המשוררת לילה אבלנש לבין השד כל מגו הוא אחד משיאיו הסימבליים של הדרמן והאופן הספרותי שבו הוא מתואר מענג במיוחד לקריאה: "במסדרון נפתחה דלת הכוידעם, רגל ארוכה נשלחה החוצה ואחריה רגל שנייה. מישוה קפץ החוצה. סידר את החולצה מול הראי, סירק את שערו לאחור במסרק שחוד, התבונן בעיניו התכולות בראי, נכנס לחדר המקלחת והתבשם בבושם של לואיס. אחר כך דפק על דלת חדר השינה" (עמ' 49-50). בעוד לילה קוראת בספר מעשיות פורץ כל מגו מן הכוידעם ומשקף בנהגיו את כל מה שאולי היתה רוצה שלואיס יהיה עבודה ולא תמיד הוא נענה לרצונותיה או הבין אותם. כל מגו מזהה עצמו בפניה כמשורר שלבו השחיר והוא רוצה שהיא תחיה אותו מחדש. הוא מתאר בפניה את התרחקותה מפני עצמה וקורא לה לשוב ולממש בחייה את אשר חייתה בימי ילדותה: "אני שומע אותך חולמת על איטליה, ולי יש את הכוח להביא אותך לשם. את רוצה להיות חופשייה? אני יודע שכן... החיים קפצו עלייך, לילה. אני זוכר אותך ילדה, הצצתי עלייך כל יום, פעם היית צוחקת וקופצת ושרה, היית כל כך שמחה... איך הצלחת לבגוד בעצמך כל כך? את לא מאושרת. את כבר לא שמחה. את עייפה כל הזמן. נהפכת לאישה שלא רצית להיות. אבל אני יכול לגרום לך להשתנות. אם רק תאמיני בי. אם רק תתני לי אקח אותך אל איטליה" (עמ' 50-51). השד הרך אחרי לילה למטבח היא משקה אותו ומאכילה אותו: "הנה, שב כאן, תשתה את החלב ותטבול את העוגיות" (עמ' 51). הוא מגלה את נפשו ומספר לה על כל השנים שבהן הסתתר בכוידעם כשהיא לא היתה בדירת נעוריה, כתב שירים וקרא בספריה. כביכול הוא חי את החיים הטוטאליים שהיא זנחה וכעת מבקש להשיבם אליה. היא מבקשת לקלחו באמבטיה, ממלאה אותה במים חמים וטובלת אותו בתוכם: "עכשיו שב. היא קבעה. הקצף (של השמפון) האפיר כשגופו שקע במים החמים, והיא הסתובבה אליו וקרבה ושטפה את שערות, ערמת אבק נשרה מפניו וגילתה עוד לבן כחרסינה. הוא שלח את ידו וגרר אותה פנימה, גופה נפל לאמבט היא צעקה. 'גם את זקוקה לאמבטיה', הוא הירק את שפתיו אל שפתיה ואחר לחש: 'לילה, לילה, לילה, לילה'. האור במקלחת כבה והחדר החשיך. לילה פקחה את עיניה. מעל ראשה עמד לואיס ונשק למצחה, נכנס מתחת לשמיכה והחזיר את לשתו לתוך פיה, פישק את רגליה ונכנס ולחש לתוכה: 'אני אוהב אותך, לילה, את זוכרת?' (עמ' 52-53).

התמוגגותם של לילה ולואיס השד כל מגו לכדי ישות אחת והאהבה הנסוכה עליהם מסמלת את בריאתו מחדש של מיתוס האמן הטוטאלי שגורסמן מיטיבה לתאר ברזמן החדש שלה. כמו בעבר עדיין מדובר באותה דמות של אמן המקריש את כל חייו ליצירה ויצירתו משקפת את חייו, אך בשתה מתפיסת התרבות המקיפה אותנו לגביו, היא מתארת היחכנות של אמן מן הסוג הזה רחוק מתוך חיי נישואים ואימהות ולא בהכרח מתוך חיי כליה, התבודדות ומוות. זהו מסע שעיקרו במאבק בלתי פוסק בין האמנות לבין החיים המבשרים אותה אך בה בעת גם מאיימים על קיומה. מתוך הבנה של מרכזיות המאבק הזה במכלול יצירתה של גורסמן עד כה, אפשר להתפנות עתה ולקרוא את הדרמן לילה ולואיס גם מנקודת מבט אחרת, כגון זו של הביקורת החברתית הנוקבת שבו על נהגי-אדם בחברה הקפיטליסטית של המאה העשרים ואחת ולחשוב על מקומו של האמן הטוטאלי במסגרתה. זהו קול נריה, שמוטלת עלינו החובה להקשיב לו משום שהוא מסמל דרכים אחרות להלך בהן, כאלו שהמוסותים את תרבות ההמון מנסים פעם אחר פעם להסתיר מפנינו לכל תיפרע הדרך השגורה, הערדית, זו שלא עוצרת לשאול שאלות ולא מטילה ספק בפני הבאות.

הרגע

מגיע הרגע, הרגע
 ואז, ואז
 ואז נעסקות המלים
 ולא נותר אלא
 להביע זאת במלים
 לא נותר אלא
 לשמר מבט אל הרגע שהוא
 שהיה וחקלף
 ואחו נעלמו המלים

פי אז נותרת ארנה כחלקלה
 נקיה מפראה וניחוח
 ואתה למרומים נפתחים
 למרומים נפתחים

בזה אמור לגעת איש מקצוע שאמך על טיפול במילים נפש. הידע שלו והרגישות שהוא מטפח מלמדים אותו לשלוח עין רכה ולאתר נימים ותחושות בנפש האדם ולחברם באמצעות מילים בתפר עדין כזה, שייצור קשר חי, שבהיותו הוא מאתה שדות נפרדים וגם מצמיח מתוכו מילים ותחושות חדשות שנאחזות תחילה בתפר הזה, ואחר כך נפרדות ממנו וגדלות ומתהוות לידע חדש, תחושות ומילים.

שפה נכטה בתוכנו

גָּרְלָנוּ עַל רוּבֵים. צִיֵּרְנוּ רוּבֵים בְּמַחְבְּרוֹת הַלְמוּד
 וּבְצַד גְּבוּרִים גְּדוּלֵי מְמָדִים.
 חִזְקְנוּ בְּמִלּוֹא הַמְרִץ בְּקוֹל רוֹעֵד וְחִשּׁוּף
 הַרְבִּינוּ בְּדִיחוֹת וּגְלָגְלוּנוּ צְחוּקִים,
 נְבוּכִים, מִתְמַקְרִים לְאֲדִי בְּטַחֲוֹן שֶׁנִּפְשָׁנוּ דָּרָשָׁה.
 שְׁפָה נְבֻטָה בְּתוֹכְנוּ מְבַלֵּי שִׁדְעָה אֶת עֲצָמָה.
 הִשְׁקוּ אוֹתָהּ מִבְּחוּץ אֲמֵרוֹת לְעוֹסוֹת וּדְתָפִים נִשְׁלָטִים
 תְּהַגְמֵנוּ אוֹתָם בְּעֲצָמָנוּ, פִּמָּה שֶׁלְמִדְנוּ בְּבֵית הַהוֹרִים.
 מָה הַפְּלֵא בְּכָלֵל שֶׁשִׁבְעָנוּ מְקָדָם, וְלֹא בָּא אֵל לְבָנוּ
 שֶׁאֲנַחְנוּ תְּמִיד רַעֲבִים.

ההבעה בכתב היא ביטוי ומיצוי במילים של מצבי נפש ותנועות נפש. היא מגיעה למקומות נסתרים, לפעמים אף לתהומות, ומציאה משם קולות ותמונות, שלאחר מכן מתפענחים באמצעות המילים וסידורן שמאפשר הגדרה הענקת משמעות. הקריאה במילים הללו מאפשרת יציאה למסע חזר אל אותם אתרים בנפש, שהייה בהם ומפגש עם קולות ואותות נוספים.

כתיבה ומאגרי הנפש

ביבליותרפיה, פסיכולוגיה וכתיבה

חיי הנפש אינם מסודרים תבניות תבניות, וגם אם כן, אין בידינו המפתח לקוד או לשיטה שבה הם מסודרים. סביר יותר להניח שהם נעים במעגלים, מחליפים ומשנים צורתם, מתגבשים ומתפרקים, מגיחים ונעלמים, בונים תבניות ותבניות סותרות; חלק מכל זה גלוי לעינינו ולהכרתנו, חלק נסתר.

בחרתי או נבחרתי לעסוק שלא לעסוק באופן מאוד ממוקד בשיטה או במודל או בפסוקים לשינון.

בחרתי למצוא ולברוא את המילה ואת ההיגד מתוך הדברים ותוך כדי התהוותם. כך אני מאמין, עולה מן התהומות מה שנמצא בנו בחומריהנו הגולמית, ושואף או לא שואף להיאסף לכלל מבנה, להיחלץ או להיוולד, להיראות לעיני אחרים ואולי לומר אמירה, או לפחות להשמיע צליל, או להציע נגיעה כלשהי מתהומות אדם אל אוויר שומעת ועין רואה, ומשם ללב מצפה, ומשם, אולי, ימשיך בדרכו בנתיבים מוכרים אל תהומות פרטיים אחרים, שבנימה כזו או אחרת, דומים לשלו.

כלומר, הדהוד תהום לתהום באמצעות צלילים ומילים, שאוספים בדרך משמעות וחכמים, מרכיבים בהיסק, השערה ותרגום, עד שמגיעים ליעדם, אם אין מפריע בדרך, הופכים חזרה לחומר גלם, שממנו עשוי הכל, חומר רח ונשמה שנודדים בעולם מעצמם, עד שפוגשים פשר כזה או אחר, וממנו זוכים לשמם ולקיום זמני, או נותרים לעופף אל היעלמות שאינה ידועה לאיש ולנפש.

מפריד דבר מדבר

לֹאט לֹאט הַתְּחַלְתִּי לְהַפְרִיד דְּבַר מִדְּבַר.
 קָדָם מְזוֹן מִמְזוֹן
 אֲחַר כֵּן מִסְפָּרִים – שְׁאִינָם מִתְחַלְקִים
 וְאֵלֶּה שֶׁבֶן. אֲחֵרֵי הַגְּשָׁמִים הַבְּחִנְתִּי
 בֵּין חֲלָקֵי גוֹפֵי הַשּׁוֹנִים. בְּגִיל שֶׁלֹּשִׁים
 הַשְּׁנִיתִי בֵּין גְּבָרִים לְנָשִׁים, וְלֹאט לֹאט
 בֵּין אֲנָשִׁים לְבִינִי. מִזֶּה שָׁנָה וַיִּוֹתֵר
 אֲנִי מְשַׁקֵּר לְעֲצָמֵי בְּאֵמָת.

על שירה, פסיכולוגיה ושיגעון

צביקה שטרנפלד התבקש לכתוב כמה מילים על שירה ופסיכולוגיה (כלי טיפול? ולצדף שיר הקשור לנושא. צירפתי כאן שיר שכתב צביקה, ומצאתי לנכון לספר קצת עליו ועל עצמי: השיר עצמו לקוח מספר השירים המשותף (של צביקה ושלי), פליטים של זמן (כרמל 2003).

צביקה הוא פסיכולוג ומשורר, ואני, האלטר-אגו שלו, רופאה מומחית לאיברים פנימיים ונרות שבת ומשוררת.

אחת השאלות המרכזיות בחיי האדם נוגעת במתח שבין השגרה השלמה לשיגעון, ולגטימציה לאובדן דרך, כלומר הצעידה בדרך לא מוכרת על כל הריגושים המקורים בה.

מבחינתי ללא השיגעון החיים הם נטולי טעם. לכן עלינו לגדל אותנו באהבה, בנזקקות ובהגבלה. הפסיכולוגיה מציבה לו גבולות, מקצצת את ראשו, וכדומה לה השירה מקצצת בו על ידי הענקת פודקן ('כלי טיפול'). לשתייה תפקיד דומה, שתיהן ניזונות ממנו (מהשיגעון) וכות קיומן נובעת מעצם קיומו. הפרדוקס נערץ בהיותן מארגנות.

אילו היינו רובוטים רציונליים לא היתה פסיכולוגיה והשירה היתה הנדסה. הירידה מהפסים החזרה אליהם היא זכות קיומן לכן הן מקצצות הן את ראשה של ההנדסה והן את ראשו של השיגעון, אך עושות שימוש בשניהם.

בחרתי לצדף גם את שירו של צביקה שטרנפלד על המהגרה הטמן במשורה. לכאורה ההנדסה כניגוד לשירה, אך את השיר כתב פסיכולוג משורר על הקונפליקט שהזכרתי: "אנטי-פסיכולוגיה ושירה" או "הנדסה ושירה".

בלב כל משורר שוכן מהגדר מחשבים / שלא נתון לשקיעה לבלבל את לבו / וריחות לא מטלטלות את קרביו / ובחשבוך הבנק שלו / אהבות מבקרות נושאות ריבית / פקידות מבעבעות לכבוד / כמו שמפניה במועדון יקרתי // בלב כל משורר / מאחורי סורגים / חי מהגדר מחשבים / המשורר מתקלס בו / לפעמים מצליף בשוט / שחלומות קשים על נצח / בקצותיו / קורה שהמהגדר מפנץ את סורגיו / ובלבו משורר חי או מת.

צביקה שטרנפלד

משהו נוסף

אני נתון לעצמי את הזכות להגיב. אני חושב שהנדסה ושירה או הנדסה ופסיכולוגיה הן ניגודים וגם אילו היו ניגודים, אין לי ספק שניגודים יכולים להתקיים בכפיפה. הראיה, למרות שרעותינו וגישותנו אינן חופפות, דברטה גביאזדופולסקי ואני מתקיימים בי. ייתכן מאוד, שלשם כך אני נדרש לשירה ולפסיכולוגיה, על קרקע של 'הנדסה'. לכן הכתיבה היא טיפול בסימפטום, אף שבלעדיו אין קיום.

אולי עוד נקודה, דברטה ואני בדרכה בחרנו באספקט מסוים של הקיום האנושי. לא עסקנו בטראומות ובסימפטומים הרסניים שאין בהם משהו בונה. ♦

* חברטה היא רמות בריתית שכתבה איתי ספר (שאכן יצא תחת שמותינו). היא האלטר אגו שלי, גביאזדופולסקי משמעו שטרנפלד (פולנית מול גרמנית). היא נועדת ממני ולכן כנראה קיומה נחרץ. הספר עוסק במידה רבה בתחום ההתמחות שלי, הנוגע לאיברים וזגיים פנימיים. השיר שצירפה כאן דברטה נכתב על ידי ומופיע בספרי האחרון אליהם הוא מכר מהתקופה הסטודנטיתאליה.

לא אוכל לכתב על שלג
על דפים ועל מזחלות.

אני חי בארץ מוצפת שמש.
לא אוכל לכתב על מסתרי מצולות האוקיינוס.

אני חי בגוף מדברי חשוף.
כשארצה לכתב על אהבה מאחרת
אצטרף לנסע רחוק.

כשארצה לכתב על חיים רגילים
אצטרף להתחיל.

לעתים הנפש מתנגדת להרירה הזו לקרביה. לפעמים ההוריה שמכונה נפש מכסה עצמה מפני הבנה ופענוח. היא עושה זאת גם באמצעות מילים. כך שהדרך אל מסתרי הנפש אל מאגריה כרוכה בעדינות רבה שמחייבת כושר הבחנה בין חומה לבין אוצר החבו מאחוריה; בין הגנת מסתור חיונית לבין אמירה וקריאה שמשתוקקת להיחלץ ולראות את אלה גם אלה עשויות ממילים. לכן נדרשת אמנות הנגיעה הרכה, ההבחנה בין צליל תגובה אחר למשנהו, ניווט מדויק שמרגיע מקומות חודים תמנע ככל האפשר משבילים מסוכנים.

"אני חש את הרברים ולא יודע כיצד להביע אותם". זהו משפט שגור היגד אחר הוא: "אני לא יודע מה אני מרגיש". אזורים אלה רחיים במילים שאין להן מוצא. ובאין מוצא הן ממשיכות להיטען ולהתקשות עד כדי תסכול חכם, או ייאוש, או עצב וויתור, או השטחה של רגש של מוטיבציה, והסתפקות בקיום צר ומצומצם.

הסכמה לפנייה אל האזורים האלה עשויה לגרום לתכנים מופנמים להתרפות ולפתוח מרווחים להבחנות בין תחושה לתחושה, בין מילה למילה, וליצור הבעה שקרם לא נוסחה, ואליה לצדף הרגשה, ויחד - הבנה, עם יצירת זהות ומבנה למה שמתרחש בתוכי, נע ומתהווה בי. למה שמתחיל להיתפס ולהיות מוכר כאני.

זו עשויה להיות תחרשת התגלות. לפעמים יש בזה חוויה של התרפאות או יציאה מאזור זמן אחר לאזור אחר, התרעננות והתחלה של רצון למצות מה שיש בי.

הנחת יסוד מציעה שקולות תבטים נמצאים בנו ומחפשים דרכם החוצה, להתנסח כהיגד או כצעקה. הכוח הכותב, שנמצא בנו במצב גולמי, רוחף החוצה, נע וזע, מנסה להתגדר בשם ובהגדרה, ולמעשה מתאווה לחילוף, שיגיע, אם יגיע, בעזרת קרן מתודעה שהבליחה, ויד שהצליחה לתפוס בעיתוי הנכון את החומר וללדת אותו כמילה. ♦

קולות כפולים

בעוד הפסיכולוגיה, תודת הנפש, מנסה להוות ולהגדיר את מה שעולה מההזוי הזה אל התודעה, הרי שהשירה מבקשת לשהות במרחב הקיומי הזה של הנפש, שאינו חלקיקים ואינו גלים והוא גם זה וגם זה. זה מה שאומרות השורות האלה:
 הזמן הנצוד וחוזר / כעתיד כלול בעברו / משחזר עצמו כשועל הזה בגוריו / כעוף במעוף גוזליו
 כנחש האוחז זנבו בפיו.

שירה

שירה היא מנדלה
 שגזירים צירו
 בשלנת מדיטציה
 בקולות כפולים
 ואז ערפו את ראשה

המציאות החזרתית היא זו שגורמת לחיות הלילה לדהור כעת מעבר האור אל החושך בעקבות האור אל קצווי אפלת הלילה, לחפש נתיב מלוט באפק / לקראת שיבתו בשחר ההשכמה.
 על כן יש צורך: לאחוז את זה החוצה / את סף המעברים.
 השירה היא זו היחידה המסוגלת להתקיים ללא הרף במרחבי המעברים האלה ולאחוז בהם ובנו החוצים את המעברים. היא זו ש: יש לה גם שפה אחרת / שמתקפלת מאחורי הלשון / כדי לדייק אף פעם לא -
 שהרי השפה האחרת של השירה שאינה שפת היום-יום מדייקת ואף פעם לא מדייקת, היא קולות כפולים, היא גם שלמות מעגל המנדלה וגם המנדלה שעורפים את ראשה כשמסיימים לצייר אותה.
 שפה שהיא גם מות התודעה אל תוך הלילה ואל תוך האינסופי ואל אלהים ואל תוך המים, וגם היוולדות התינוק שהוא גם הנפש וגם השירה, מתוכם.

שפה אחרת

ויש לה גם שפה אחרת
 שמתקפלת מאחורי הלשון
 כדי לדייק אף פעם לא
 כשנכנסת לתוף המאורה שלה
 ומניחים לה לנפשה
 היא מתפוצצת כמו עברה ומחפצת
 הבונים במאורה כזו
 הקירות מתפוצצים סביבה
 פרנה חמימה שאין לה שם
 והיא שוכחת
 שכבר מלאו לה מאה

בהתייחסות לנקודת מבט של פסיכולוגיה-ספרות, עולה ברעתי ששם השיר הראשון בשירים המובאים כאן מבטא את העובדה שקיומנו נתון תמיד במעברים שמשחזרים עצמם בין לבין, במרחב ובזמן, ובין לבין עולמות פנימיים וחיצוניים, מציאותיים והזויים, גופנים ורחנניים. וכן בין הקבוע והמשתנה ובין החיים והלילה מחדש. רק השירה היא היכולה לבטא את המצב ההזוי הזה שבעת כותבי אותו איני יודעת למה כוונתו.

מעברים

עוד מעט קט יפל הרוכב
 הלילי אל משת היום.
 יעטפו אותו בשמכה
 יהקו את שוליה מתחת למזרון
 כדי לאחוז את זה החוצה
 את סף המעברים.

הזמן הניצוד

1.
 הזמן הנצוד וחוזר
 כעתיד כלול בעברו
 משחזר עצמו כשועל הזה בגוריו
 כעוף במעוף גוזליו
 כנחש האוחז זנבו בפיו
 ולפתע יגשרו מפיו
 זרעי פריחת הג'קרנדה
 לזהבים כמזרקה

2.
 אור טובע במים הנכנעים
 חיות הלילה וההרות בעקבותיו
 אל קצווי אפלה
 מחפשות נתיב מלוט באפק
 לקראת שיבתו בשחר ההשכמה

לעשות בור לכעס

לחנן בני, לזכור

לעשות בור לכעס, לקבד אותו ברעש גדול. אחר כך לשחל עץ פרי.
אפשי? אי אפשי?

ישבו חכמים על מרוכת הפעס, רגש אנושי שאין לו גדר.

עשה לו גדר, ופרץ את הגדר. עשה בור, ועלה על גדותיו. עקף
אותו, ונדף אחריו. נחש.
צעק: אוי אוי, נחש. צעק אוי.

בא לילה, שאין בו שליטה. יצאה בת קול משמים ואמרה:
הגיעה עת מנוחה. עשתה עגול של חני, התישב כעס בתוכו.

ומכאן?

עצמו חכמים עיניהם, שאין הידיעה מגעת אלא עד היכן שמגיע.

המקום שהונח אל הבור היה דממה.

עוף לא ציץ. אחרים בכו

את מה שטרם אבד.

אחרים עשו עגול לעצמם.

היא לעצמה.

תהו שאי אפשר לחיק. אי אפשר לרקם מחדש. עש. עש.

לשה עונת תפוחים שקטפה מן העץ.

בסר תמצמן מתקתק.

נשימה של ים שנרנע אל חופיו.

עכשו נדמה יש הפוגה.

צקצוקי לשון

כשצקצוקי לשון
ממלאים מקומן של מלים
ואגרופי זרועות
מחליפים נמוקים ומחשבות,
שבים לימים
בטרם הזולת הגית
כשאנכי וטוב הם הינו הך
וקרבן מנחה אבד עליו כלח.

*

במים שבין ניסן ואיר
אני זקוק למנות דחף
של פו הדב, וקרזה מולורובסקה
שתעלינה בדמי רמת נוגדנים
כנגד דאבה, זעם ותסכול,
שיררדים מתחת לרמה הקריטית
ומסכנים אותי ואת סביבתי.
אולי אז אוכל אפלו לשוחח שוב
עם הנסיד הקטן.

עליית גג

עלית הגג שלו
מספרת מעין
עם צהר אטום
משנים של שגרה.
עלית הגג שלו נשכחת
היא שם בהסתח הצעת
ואין הוא יודע
אם גניזה מאחסנת בה.

לעכברושים, ניצל ילד אחר שצליעתו עיכבה אותו, הוא שנתר לספר על צליליו המפתים של החלילן. אף שראש העיר ואנשיו שלחו שליחים לקצווי ארץ, החיפושים אחר הילדים העלו חרס. גדלם לא נדע עד עצם היום הזה.

עד כאן סיפור העלילה, שעל פניו, גיבורה הוא החלילן. ברם, מנקודת מבט פסיכואנליטית, דוקא המלין היא הגיבורה. מיד בתחילת הסיפור נאמר כי זו עיר חולה. סימפטום המחלה הבולט ביותר לעין הוא מכת העכברושים שפשטו בעיה, אולם, ברור כי זהו רק הסימפטום לבעיה עמוקה יותר, או בפרפרזה על מילותיו של שקספיר "משהו רקוב בממלכת המלין". לעיר (או כל קולקטיב אנושי אחר) יש אישיות. ומשהו באישיות של המלין אינו מתפקד כמו שצריך, שכן עכברושים, שוכני המקומות הנסתרים והבלתי נראים (הלא מודע) עולים וצצים בכל מקום וללא בקרה. מצב שבו תכנים לא מודעים עולים ומציפים את המודעות, גורמים לכלבול בין מציאות לרמיון ודיסאוריינטציה, הוא מצב פסיכוטי. אולם לא זהו מצבה של המלין. אנשי המלין, ובראשם ראש העיר, מודעים לכך שהעכברושים מהווים בעיה ומחפשים ריכים לפתור אותה. היינו, הממד הקוגניטיבי (בחן המציאות והיכולת לחשוב בהיגיון) באישיות מתפקד היטב. אם כך, סביר להניח כי הבעיה נמצאת היכנשהו במרחב הרגשי.

ואכן, האגדה מספקת לנו שלל רמזים להנחה זו. בגרסתו של בראונינג, יש לא מעט תיאורים של ראש העיר, שבאישיותו משקף את אנשי עירו. איש שסיפוק יצירי ותאוותו שולט בו. איש שמן ושמוני בהליכותיו (ערמומי), איש של הנאות הגוף ויצריו (אהוב אוכל, שתייה, לגוף כותנת פרוחה). אנשי עירו יודעים מיהו ומהו ראש עירם, אך לא מחליפים אותו. נהפוך הוא, הם משתפים פעולה עם נחמתיו (מעדיף להשתמש באלף הפלורליים למשתאות ולהניגות מלשלם לחלילן), מסכימים לערכיו המוסריים הירודים (לא מקיים את שהבטיח), מבחינה זו, הוא בברואה שלהם הם בברואה שלו. והי אישיותה של המלין. הרקב המוסרי והערכי פשה בה. המלין מתפלשת ומתמוגגת בהדוניזם של עצמה. היא המקבילה לטרנס ועמורה המקראיות, שם עיקר החטאים (לפי הטקסט המקראי) היו של סיפוק יצרים מיניים וסדיסטיים חולניים. בשונה מהן, ההדוניזם 'ההמליני' נוטה יותר לסיפוק צרכים אוראליים ראשוניים (אוכל, שתייה, גידויים טקטיליים נעימים), שמבחינה זו מתאים יותר לטקסט המיועד לאחניהם של ילדים. הגרונות הבלתי מווסתת סביב סיפוק יצירי הראשוניים של הגוף, מצביעה על כך שמהו בקשר הרגשי הראשוני (אם-ילד, ראש עיר-אנשי העיר, אנשי העיר-ילדיהם) אינו תקין, אינו בטוח.

האגדה לא מספקת לנו מידע באשר לסיבה או לסיבות לכך. האגדה נותנת לנו תיאור מצב של אישיות, שזו מחלתה ואלו הן מגבלותיה. הידע הווכמת החיים שאנו מביאים איתנו כקודאים/שומעים, מהדהדים בתוכנו תובנות ופרשנויות למצב זה. ברומה, אין לנו כאורחים/צופים ידע על מקורות המצוקה הרגשיים-אישיים שהביאו אישי ציבור כאלה ואחרים למעול/לגנוב מכספי הציבור, שמופקדים בידם מתוקף תפקידם. למשל, פרשות ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט המואשם (הורשע בחלק) מתכנים אלה, כפי שהובאו בבתי המשפט ובתקשורת, מרמזות גם על הבטים רגשיים בלתי נשלטים (בקשר עם אח פושט רגל, עם מזכירה לשעבר, עם עד מדינה שהלך לעולמו ועוד), אך עדיין רב הנסתר על הנגלה בהקשרים אלה. אם נחזור לטקסט, אזי ניתן לומר כי המלין כ'פרסונה' - חולה, ומחלה בקנה מידה שכוה, עבור עיר, מעידה על התנהלות מתמשכת של הסתאבות פיזית (שומן) תפשית (היידרדות מוסרית-ערכית).

עדות נוספת ומרכזית לכך שמחלתה של המלין מקורה בממד הרגשי-נפשי, היא דמותו של החלילן. החלילן מופיע כאשר האישיות (המלין) חווה את שיא מצוקתה ואת שיא תסכולה ויאושה לנוכח המצב הבלתי פתיר, שכן, בפתרונות שהציע האגו, החלק בנפש האמון על ההיגיון

החלילן מהמלין

מבט אקטואלי

התבוננות לצורך ניתוח - בטקסטים, יצירות אמנות, ביוגרפיות של אישים (או במילים אחרות, של התרבות), בכלים פסיכואנליטיים - איננה חדשה. פרויד עצמו עסק בכך לא מעט (למשל: המלך אדיפוס, פסל משה של מיכלאנג'לו), יונג כמוכן, וריכס מן הפסיכואנליטיקאים שקמו אחריהם. תחום זה נקרא 'פסיכואנליזה יישומית' (applied psychoanalysis) והוא מאפשר התבוננות מנקודת מבט של מושגים ותהליכים דינמיים המתרחשים בנפש הלא מודעת, על היוצר, הנרטיב, העלילה והרמויות. זהו תחום שאינו קליני וצמח לצדו, אך ניזון מאותם שורשים, שכן פרויד הגה את הפסיכואנליזה לא רק מתוכנות קליניות אלא גם מתוך התבוננות בתהליכים ובכוחות תרבותיים, המשפיעים ומעצבים את נפש האדם.

במאמר הנוכחי בחרתי להתבונן דרך הפריזמה הפסיכואנליטית בסיפור (אגדת עם) ידוע: "החלילן מהמלין". זוהי אגדה ששורשיה כפי הנראה בימי הביניים והיא זכתה למספר גרסאות (האחים גרים, ווברט בראונינג ועוד). הדרך שבה כל כותב בוחר לגולל את עלילת הסיפור, גם היא מלמדת לא מעט (על הלא מודע הקולקטיבי של התקופה והתרבות) וניתן לתת גם עליה פרשנויות בעלות ערך. במאמר הנוכחי בחרתי שלא להתעכב על כך, שכן הרבר מצריך רחב וריעה גדול מזה שלפני. לפיכך, אתמקד בסיפור המוכר תוך התייחסות לאילכורציה החיננית שמציע ווברט בראונינג (1842) בפואמה שלו על The Pied Piper of Hamelin.

כידוע, סיפור העלילה פותח בכך שמהו לגמרי לא תקן בעיר המלין. עכברושים בהמוניהם פושטים על העיר. הם בכל מקום: כעריסות החינוקות, במטבח ובמזוזה, אפילו בנו קני עכברושים בכובעי הגברים. איום תורא, מצב בלתי נסבל! כך גם חושבים תושבי העיר ופונים לראש העיר הזקן והשמן בתייעה שימצא פתרון עכשיו ומיד. ראש העיר הנואש, מוכן למכור את כותנת הפרחה שעל גבו בפלורין, לו רק יעזור לו הרבר למצוא עצה. ברם, שום עצה לא נמצאה גם לאחר ישיבה ממושכת על המדוכה ורק כאשר לפתע הופיע החלילן והבטיח כי ביכולתו לגרום ליצורים המזיקים לעקוב אחריו ואז לחסלם, נמצא הפתרון המיוחל. אלף פלורניים ביקש החלילן המחר (ראש העיר בהתלהבות, אף הציע הרבה יותר) אשר לבש בגדים צבעוניים, חציים אדום וחציים צהוב. לאחר שסוכם החחה, יצא החלילן לרחוב תיגן בחלילו. אלפי העכברושים שיצאו מחודיהם עקבו אחריו לנהר וטבעו (אצל בראונינג, אחד ניצל וסיפר בארץ העכברושים על חזיית הצלילים המפתים ששמע).

כאשר חזר החלילן כדי לקבל את שכרו, חשב לעצמו ראש העיר שאלף פלורניים הם שכר גבוה מדי בשביל משימה שכבר הושלמה ותוצאותיה בלתי הפיכות (מה שמת לא ניתן להחזיר לחיים) וסירב לשלם את השכר המובטח. החלילן המושפל והכועס חזר לרחוב והחל לחלל. הפעם נהר אליו כל ילדי העיר ועקבו אחריו בדרך שהובילה לגבעת קופלברג. שם, נפער פתח בהר והילדים נכנסו ונבלעו בתוכו. אך גם במקרה זה, ברומה



"החליץ" מהמליץ" על גלית דואר, 1902

הקשר עם המציאות, אין די בגרסת בראינת ניהן למצוא תיאור משעשע של ראש העיר האנשי המרעצה היושבים על המדוכה ומנסים נאשות לחשוב על פתרון לבעיה. אך לשווא. יש צורך לחפש פתרונות שאינם מטריטודיות הרציונל. הטריטודיות הולונטיות, הרגשיות-נפשיות-לא מדעות מיוצגות ברמותו של החליץ, רמות הטריטודיות שמעצם היותו שכזה, מבטא באורח מתעתע גם את הבעיה אך גם את הפוטנציאל לפתרונה.

רמות הטריטודיות מבטאת הבטים מסוימים בנפש, לפי יונג, בעיקר תכנים של חלקים דחויים ומודחקים מן האישיות המודעת (הצל). הטריטודיות הוא הבט צלי של ארכיטיפ רחב יותר בנפש, שבמיתולוגיה היוונית למשל, בא

לידי ביטוי ברמותו של האל הרמס, האל המכתף, שליח האלים החכם והמניפולטיבי. ארכיטיפ זה מתייחס לתהליכי השינוי, הטריטודיות המהירות וההיפוך שאנו נזקקים להם ועוברים במסע חיינו, ולא בכדי היסוד הכימי המשיך לאל זה הוא הכספית (מקורו, בשמו הרומי), שמשנה צורתה בהתאם לתנאי הסביבה. ברומה לארכיטיפים אחרים, גם לארכיטיפ 'ההרמסיאני' שבנפשנו הבטים חיוביים (הפסיכופומפ - המלווה תהליכי צמיחה והתפתחות נפשית, רוחנית, מוסרית) הבטים שליליים (הטריטודיות - 'החבל' הנפשי, המתעתע בתודעה, המטיט אותה מדרכה). בדרך כלל רמות הטריטודיות היא זאת שמדיחה לרבר עברה/הונאה או כל סטייה אחרת מדרך הישר (פיטר פן, החתול והשועל ב"פינוקיו", הזאב ב"כיפה אדומה" ועוד) אך היא גם זו שיש לה הפוטנציאל להוביל לטרנספורמציה נפשית ולהרחבת המודעות.

"קמעו" ומיני פתרונות אוטוריים אחרים. תעשיות שלמות המגלגלות מיליארי חללים (למשל: קוסמטיקה, הרזייה, קוראים בקפה, בקלפים, בכדורי בדולה ובכוכבים) יושבות בדיוק על ההבט הטריטודיות הזה. בנפשנו, ובאופן ציני ומניפולטיבי לחלוטין מנצלות אותו למטרות רוח. ברמה הקולקטיבית, הדברים 'ארוחים' קצת אחרת (עם לא פחות ציניות ואולי אף יותר) אך עובדים על אותם מכניזמים נפשיים. ההבט הטריטודיות שלנו יכול לבחור להאמין ולהתמסר לכל מיני הסברים 'מלומדים', 'לאומניים', 'היסטוריים' ואחרים, כדי להצדיק מציאות לאומית/כלכלית/ חברתית מסוימת, שבסופו של דבר פועלת נגדנו הן כקולקטיב והן כאינדיווידואלים (מרוקנת אותנו ממשאבינו הפיזיים/המנטליים/הרגשיים). ברמה הקולקטיבית, יש להרגיש, הסכנה גדולה שבעתים, שכן מדובר בהשפעות נרחבות שעשויות להביא לתוצאות הרסניות בממרים גדולים.

המליץ מתמסרת לחליץ. התמסדות זו מעידה על כך שהאישיות צריכה לעבוד טרנספורמציה. הסדר הקיים אינו עובד ("משהו רקוב בממלכת המליץ") ועדיין לא בחר מהו הסדר החדש. צבעי בגדיו של החליץ מלמדים משהו על התהליך הנפשי-פסיכולוגי שעל העיר לעבור. הצהוב הוא צבע אנרגטי שבאלכימיה נחשב לצבע מעבר. הוא מכיל את ההבטים השליליים של הקנאה, צרות העין (ורגשות 'מסריחים' אחרים כמו הגופרית הצהובה המיוחסת לו) אך גם את החיוביים, שכן הוא צבע הזהב. ארום הוא צבע הרם החיים. הוא צבע המעיד על תהליך שהושלם, על התחדשות, על חיים חדשים. לו המליץ היתה מצליחה לבחור נכח, בסדר מוסרי-ערכי חדש (לשלם לחליץ את שכרו כפי שהתחייבה), עתיד ילדיה היה טוב. אך לשם כך היה עליה להסכים לעבור תהליך של 'התנקות'. היה עליה להסכים להתבונן ולהודות בהידרדרותה המוסרית, בהסתאכותה הערכית ולנקות את הסחי שפשה בה (למשל: להריח את ראש העיר ומועצתו המושחתת). תהליך ההתנקות הוא 'מסריח' אמנם, אבל הוא בעל פוטנציאל זהב והוא מבטיח חיים חדשים, בריאים יותר. אך המליץ בחרה להמשיך בדרכה ואף ניסתה להערים על הטריטודיות! ניסיון זה מזכיר סוג של פרויטים בעולם החי, שבסופו של דבר הורגים את המארח וגם את עצמם. המליץ בחרה בדרך ההרסנית ולפיכך אין לה עתיד, וילדיה נעלמים בתוך ההר.

כאשר המליץ נקלעת למבוי סתום, מאחר שאין ביכולתה לחשוב על פתרון רציונלי-לוגי לבעיה, מופיע החליץ. האכן, זהו שעתו של הטריטודיות הנפש המשוועת לפתרון למצוקתה, פתה עתה ללא רציונל, לבלתי הגיוני, לקסום. החליץ מספר שיש לו יכולת לגרום ליצורים שמזיקים לאדם לעקוב אחריו וכך להשמידם. אמנם נשמע (ונראה) הזוי, אך ראש העיר ומועצתו מוכנים עתה לנסות הכל. גם את החליץ המחור, הלבוש בבגדים שחציים צהוב חצויים אדום (לבוש המעלה על הדעת את הג'וקר או הליצן, טריטודיות ידועים). הסיפור מלמד אותנו שכך עובדת הנפש: במצוקה קשה אנו פתים למטפיזי, אנו מייחלים לגאולה ממקור שהוא חיצוני לנו, גדול חזק מאיתנו. אין בכך הפתעה, שכן נפשנו צרובה בחוויות הילדות שלנו שכזאת היתה המציאות שלה. מקורות חיצוניים לנו, הורינו (או מבוגרים אחרים), שהיו חזקים וגדולים מאיתנו, הם שפתרו את בעיותינו. בכגרותנו, אנו נרדשים לפתור בעצמנו את מצוקותינו. בדיוק בצמתים אלה, קיימת ההיתכנות לשינוי טרנספורמטיבי, שיביא לצמיחה אישית ולהרחבת המודעות או להפך. השאלה ההתפתחותית היא אם כן, האם תכני הנפש הלא מודעים (שנחווים כחיצוניים לנו) יצליחו לעלות כך שיאפשרו את השינוי החיובי, הארפטיבי לאישיות (הפסיכופומפ) או שמא עקב חולשה רגשית-נפשית (בעיקר עקב קושי ביחסי אובייקט ראשוניים), תכנים אלה יתעתעו בנו, יגרמו לנו להאמין ולהתמסר לכוחות הרסניים (הטריטודיות, "החבל" הפנימי) באישיות.

ברמה האישית, אנו מכירים מקומות רגשיים-פסיכולוגיים אלה בנטייה של אינדיווידואלים במצבי מצוקה לפנות לקבלת "ברכות", "שיקויים",

ד"ר שלי רוקבר היא פסיכולוגית ופסיכותרפסטית.

”פרשנויות הן ערוצי הקשר שלי”

בעקבות הספר **שכנים וסוטים אחרים**, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2014, עמ' 123

ספר הסיפורים הקצרים של מרדכי גלדמן כולל שני חלקים. הראשון, 'שכנים', הנו אוסף סיפורים העוסקים בשכניו של המספר. הסיפורים בחלקו השני של הספר, 'סוטים אחרים', עוסקים בדמויות שונות, בהן גם דמותו של המספר, והם כתובים תוך עירוב מקורי בין העלילה לבין רובד הגותי. הריאיון התקיים ב'דירה מס' 11' - שמו של הסיפור החותם את סיפורי השכנים - מעונם המשותף של גלדמן ושל דמות המספר ב'שכנים וסוטים אחרים'. בחדר המדרגות פגשתי אשה מבוגרת ותהיתי ביני לבין עצמי אם היא אחת מהדמויות בספר.

- כיצד הגיבו שכניך לסיפורים שנכתבו עליהם?
 - כנראה שאף אחד מהם לא קרא את הסיפורים, ואני מקווה שגם לא יקראו. בסיפור הנוגע לדייד ברירה מס' 11, העוסק במספר עצמו, אני מתייחס לכך: אם אתה מספר את האמת על אנשים, או מה שנראה לך כאמת, זה יכול להיות טרדני, משום שאנשים שומרים את תחושת הערך שלהם כמיטב יכולתם וכל ניסוח של התנהגותם שאינו הולם את תפיסתם העצמית מרגיז אותם. ואם אתה משקר או בודה עליהם דברים, זה מרגיז עוד יותר. השכנים עלולים להרגיש מותקפים מאופן תיאורם בסיפורים, למרות שהצהרתי במפורש שהם שימשו רק נקודת מוצא. מכל מקום, חלקם כבר הלכו לעולמם, חלקם שוכנים במוסדות סיעודיים ואין סכנה שמישהו יקנה להם את ספרי במתנה. להערכתך, הדרך הצעיר שהתגורר בשעתו עם מיס תבל, בסיפור המוקדש לה, קרא את הסיפור כשהתפרסם לפני כמה שנים במגזין של 'הארץ'. הוא היה מאוד ידידותי כלפי אחרי כן חשבתני שאהב את תיאורו כ'מוקיון מקסים'. הוא באמת בחור מקסים במיוחד.

- הדמויות בסיפורים, בייחוד הגברים, חיים חיים מצומצמים, דלי משמעות, והם דועכים אל מותם מרוקנים. אלו הם חיינו?
 - ראשית, צריך לזכור שהתמנה הדלה הזאת משקפת רק את מבטי המציצני. ייתכן שהיה בהם עושר נפשי שמעולם לא נחשפתי אליו. בשנים שבהן התבנתני בהם הם כבר היו סמוכים לשער האפל, והם מצטיירים כמי שכוחות חייהם דעכו ותקוותיהם נכזבו. בוודאי היו להם בשעתו חלומות רבים - אנשים הרי עשויים מחלומות - ואולי היו בעבר אנשים אחרים.

- אם כך נראית ערבית חיינו, כיצד זה צובע את כל קיומנו?
 - אני לא חושב שזה צובע את חיינו או את חייהם בצבע זה או אחר. לאנשים הללו לא היו כוחות יצירתיים מיוחדים כלפי זקנתם. כוחות היצירה והמשמעות שליוו אותם לאורך חייהם לא עמדו להם באחריותם, תראה שבסופו של חשבון, חייהם הנחילו להם אכזבה. לא נובע מכך שהאכזבה עתידה להיות גם מנת חלקנו. עם זאת, הרי גם אם השגנו דבר מה בחיינו, תמיד ניכשל לכסוף כמות. אבל הנפש יכולה לנסות לטפל בכוח המוות. הנפש יכולה אולי להכיל את המוות בצורה חכמה. המשוך רילקה ריבר על כך שאדם צריך ליצור את מותו כראוי, באופן

המיוחד לו. ליצור את המוות הנכון לך זו משימה שאולי תצליח בה, אבל אתה לא יכול לצפות לזה מכולם. זכור גם שהשכנים המבוגרים בסיפורים הם אנשים עקורים, מהגרים שנשטשו בעל כורחם את ארצות מוצאם - רובם פליטי שואה שעברו עליהם כאן בשנות התהוות המדינה חיים קשים ושחוקים. אני עצמי כבר לא צעיר, וכשהתבנתני בצורות המוות שלהם, נגעתי ביצר המוות הפועל בי ונפגשתי עם מותי.

- שמתני לב לכך שדעיכת החיים של השכנים מתוארת באריכות, אך המוות עצמו ונסיבותיו הקונקרטיים מתוארים בשתיים או שלוש מילים. עלה בדעתי שהמוות כה נוכח בתהליך הדעיכה של השכנים המבוגרים, עד כי התממשותו אינה אירוע המצריך התייחסות מיוחדת.

- את אחד השכנים אני מתאר כמת'חן, רוח רפאים, ואני אומר עליי בהומור מר שאולי לא יוכל למות כי כבר מת מזמן. הוא הצטייר לי כרוח של מת שמתרצצת בעולם עם מסור בידה. אבל לשאלתך - פשוט לא ראיתי את מותם של השכנים וגם לא הלכתי להלוויות שלהם שהרי לא היה לי קשר גלוי איתם. אל תשכח שעם רובם לא שוחחתי אפילו פעם אחת. נחשפתי קצת לחייהם אך לא לדגה הקונקרטי של מותם. ראיתי את מודעות האבל וכך למדתי על מותם.

- כלומר, אתה נאמן לעמדת המציצן?
 - בדיוק, מה שהמספר לא ראה - לא מדווח בסיפוריו. גם מה שנודע לו כמצוות מקורו מנוסח - שכנה אחת סיפרה לשנייה מהמרפסת או צעקה בחדר המדרגות.

- ספר יותר על עמדת המציצן והשפעתה על הכתיבה.
 - עמדת המציצן הופכת למעשה את הספר כולו גם לסיפור על המספר. הדמויות הן די-דמוריות בגלל זווית ההצצה המוגבלת שיש לו, ולכן ניתן לראות את הספר כתיאור האופן שבו הוא מרהט את עולמו בדמויות שהוא פוגש בחדר המדרגות. המספר מצטייר כאדם בודד המאכלס את עולמו בהצצות האלו, וסביבן הוא בונה את הפנטזיות שלו. הוא דומה לאנשים בחדרים שיושבים בבתי קפה, ומצותתים לאלה שיושבים לידם. זה מקל על בדיחותם.

- לגבי עמדת המספר: הגבול בינו לבין מוטוטטט בעיני אפסר לומר שאתה ממש משחק במתח הזה?
 - לגבי אנשים שמכירים אותי נדמה לי שהמתח הזה משעשע מאוד. אבל המספר הוא כרגיל פרסונה ספרותית. דמות המספר עשויה מקטעים של עצמי, אך יש בה גם חלקים בדויים שרוח הסיפור המציצן. זו טעות לחשוב שאני מספר כאן על שכני; זה המספר של גלדמן, שהוא הזיה בפני עצמה, שמספר את ההזיות שלו על השכנים. ואל תהיה תמים, חלק משכניו של המספר הם המצאות או שלא התגוררו מעולם בביתנו.

- בכמה וכמה סיפורים אתה מתייחס למחזוריות החיים, ולעיתים הבחנתי בהם גם בגוון מיסטי: התינוקות שענייה הן עיני הצייר המנוח שגר פעם בדירה, ובעלה החדש של אשת המומחה לכבד שהלך לעולמו, אוהב מאכלי כבד, ויש דוגמאות נוספות. אתה מוצא במחזוריות הזאת נחמה?

עמדת המספר כלפי ההתרחשויות היא פעמים רבות פרשנית - יש לו הסברים מורכבים לסיבות העומדות מאחורי ההתרחשויות. לעתים באמצעות פירושים מפירושים שונים, הוא ממלא את החורים ברצף - שנוצרים מזווית הראייה המוגבלת שלו. זה בולט, למשל, בהשערות שהוא מעלה באשר למר קסטנבוים וקולות הניסור העולים מדירתו, ובאשר לפצעים המדממים שהופיעו על פניו של לרמן.

המספר מביא לכל דבר דרמטי כמה פירושים, זהו זרם התודעה שלו, זרם הפנטזיות שלו. הצורך הפרשני מתעחד אצל המספר גם כדי להרגיע את עצמו. הוא מחפש איזה היגיון בהתרחשויות. ככלל, רכרים שאני מפרש אני תמיד אוהב אותם, לפחות במקצת. פרשנויות הן ערצני הקשר שלי, החיבור שלי אל הקורות אחי. גם בהרבה משידי יש צד רשני מובהק. ועם זאת אני לא מתאהב בפירושי, ותמיד פתוח לפירושים אחרים. רש"י אמר "הפשטים מתחדשים בכל יום". לאדם דתי הפירוש המתמיד של התורה הוא עבודת השם. אבל מעשה הפרשנות נתון גם לעיקרן העונג - היצירתיות שבמעשה הפירוש מענגת.

תהיתי אם עמדתו הפרשנית של המספר היא חלק ממה שמרחיק אותו מן העולם. זה צד בביקורת שנוטים להטיח באנשים העוסקים בטיפול, שעמדתם הפרשנית אינה מאפשרת להם חוויות של ממש. יחסי לפרשנות פוסטמודרניסטי לגמרי. הפירושים שלי אינם קדושים או אמת סמכותית. יש סוג פרשנות שאופייני לעתים לתחום הטיפולי, פרשנות שכל כולה תיג. התיג הזה הוא השלכתי מעיקר ונועד להקנות לפסיכולוג עליונות הזירה על הפציינט, ואני נמנע כמיטב יכולתי מהעמדה הזאת.

מרתק לראות כיצד לעתים עמדתו הפרשנית של המספר, בדומה לעמדתו של איש טיפול שאינו יהיר או נרקסי, מובילה אותו אל אמפתיה גדולה. זה בלט לעיני, למשל, בסיפור 'חיים נחמה והעכבר'. המספר מנסה להבין מדוע גבר צעיר ובודד אוסף אל דירתו חפצים שהשליכו השכנים הקשישים אל החצר. לבסוף הוא מציע את האפשרות הבאה: "אפשר שיחד להם (לחפצים) פינה קטנה בסלון והניחם בעדינות הראויה זה בצד זה ואולי אפילו הציב לידם נר נשמה, אותו הדליק בחגים שבהם מזכירים את המתים ומתפללים לעילוי נשמתם". זה אכן פירוש אמפתי, אבל יש בו דבר נוסף: הוא מהדהד את המספר עצמו. הרי המספר עושה דבר דומה. העכבר הוא דמות צל של המספר. המספר אוסף סיפורים, ומכנסם במחשב, וכך מציב נר זיכרון לאנשים שעליהם הוא מספר.

אתה כותב זאת במפורש בסיפור 'דירה 11' בו המספר מתבונן בעצמו: "עם זאת, הטקסטים שחיברתי על שני הם יד לזכרם של הנפטרים ושל כל אלו המשתהים עדיין מעט בשערי המוות. יהי זכרם מבורך". הכתיבה מממשת את אחריותו הרחנית של המציץ כלפי דיירי הבית. היא המשך ישיר לשתילת הפרחים, השמירה על צמיחת הגן ושיפוח המקלט.

בסיפור 'עיני השמאלית', בחלקו השני של הספר, ובו המספר קרוב אליך במיוחד, אתה קושר בין עמדת "היודע" המאפיינת אותך, לבין העיוורון החלקי שלקית בו בעקבות שבץ בעין שמאל. אתה מציין שעמדת היודע "מעכבת לעתים את חמלתי או מרדדת את יכולתי האמפתית". האם זה קשור לעמדתו המרוחקת של המציץ?

כל חזרה יש לה משמעות ייחודית. עיני הצייר של התינוקת קשורות בהתחלפת הקשישים בצעירים שהספר מרבה להתייחס אליה. ואילו אהבת מאכלי הכבד של הבעל החדש מרמזת לכך שהאשה לא השתחררה לגמרי מבעלה האכזר, והיא רדופה לפחות במקצת על ידי מנגנון של חזרה כפייתית. אחד המוטיבים החוזרים בסיפורים הוא הכלא הקרמתי. ההסגר הקיפאון שהקרמה יוצרת. הקרמטיות הזאת מבתא את גם בחזרתיות. הרי אין מנוס ממעגל הלידה והמוות - לא נחלץ ממנו לעולם, גם אם יקפאו את גופותינו לרגע תחיית המתים.

התייחסותך לחזרתיות היא אם כן פסימית, ואינך מוצא בה נחמה מסוימת.

אני לא מוצא הרבה תקווה בחזרה. כמשורר אני חושב שהחזרתיות היא מטרה, היא כלא. אם חזרתי בשיר על רעיון יסוד של שיר קודם אני כועס על עצמי. אם אנשים חוזרים על התנהגויות ומחשבות כרוכזים או אנדרואידים זה מעורר חרדה. אבל גם ברור לי שבאמצעות החזרה אנחנו מצליחים להעניק משמעות לקיומנו, ובלעדיה העולם יהיה כאוס גמור. למולנו תהליכי האבולוציה איטיים, מנמרה נולד תמיד גור נמרים ומאשה נולד לרוב אדם רגיל ולא מוטציה מטורפת. אני נזכר בשיר המפורסם של המשורר הפילוסוף הונ בודהיסטי רוגן, הממזג בין חלופיות לחזרתיות באורח אופטימי: "אביב - פרח / קיץ - קוקיה / סתו - ירח / חורף - כפור השלג" וכי'.



אני רוצה לדבר על גברים ונשים. הנשים בסיפורי השכנים חזקות ושתלטניות ללא יוצא מן הכלל, ואילו הגברים חלשים, תלותיים, וגם מתים לפניהן. כך זה היה אצל הזוגות המבוגרים בין השכנים, כך העלו תצפיותי. הנשים היו חזקות יותר ועריצות, הגברים נחלשו ולרוב גם מתו קודם. ככל שאני זוכר, גם מבחינה סטטיסטית בכלל האוכלוסייה המערבית תחלת החיים של גברים פחותה. ייתכן שתשומת הלב שלי כלפי הדומיננטיות במשפחה נובעת גם ממאבקי הכוח האלימים מאוד שהיו בין הורי. אבי מכל מקום מת הרבה לפני אמי. אני לא זוכר כבר היכן קראתי שבמשפחות של מהגרים הנשים תמיד מסתגלות טוב יותר לתרבות החדשה וכך מחזקות מאוד את מעמדן במשפחה.

האם שמת לב לכך שהמספר חורג בהדרגה מעמדת המציץ הפאסיבי. בסיפור 'העריץ הפתטי מר לרמן', הוא הופך ליותר ויותר אקטיבי. נכון, בסיפור הזה יש התפתחות דרמטית בעמדת המספר. בלית ברירה הוא הופך לפעיל ומתחיל לטפל בענייני ועד הבית כדי לשמור על חיי הבית. הביטוי הסמלי החזק ביותר לכך הוא כשתילת היביסקוסים צבעוניים בחצר. לכן יש פרוזי היביסקוס לבנים על כריכת הספר. כאשר השכנים המבוגרים החלו להיעלם ולדעוך, המספר הבין שעליו לטפל בבית במקומם. את שתילת היביסקוסים ניתן לקרוא במימד ארוטי - המספר מגדל את ילדיו בתוך הבית כשרמות האב המרושע בדמותו של מר לרמן דועכת. אבל הפרחים הצבעוניים הם גם מטאפורה לשרירים. הוא מכניס פיות ויצירה אל החצר. מר לרמן חדל להשקות את הגינה היא קמלה כמעט לגמרי ככל הנראה מפני שמותו התקרב והלך כבר בתחילת הספר הדיירים כורתים עצים מפוארים - יסוד המוות שבהם מוביל לכך ומקומם את המספר. ואילו המספר מאכיל את החתולים, ממגן את המקלט, שותל פרחים ומתע את כריתת העצים הענפים; הוא שומר כביכול על החיים והצמיחה בתחומו של הבית.

- אני רוצה להתייחס לסיומו של הספר. בסיפור האחרון מתוארת התנסותו של המספר בסם הפיצוציות המסוכן נייס גאי במהלך מסיבה תל אביבית.

- כן, באותו ערב לוקח המספר בכלי דעת שאיפה מסם גרוע, כאקט של ייאוש מן הריקנות רבת הפנים של המסיבה ומחודיה עמוקה של ניכור. כשהוא מסומם ומחזו משובש מתרחש בתודעתו דבר טראומטי. המספר ראה את נפשו ברימוי חזותי, כיישות כחולה חסרת צורה מוגדרת, שצורת סימטריות מרחפת בה, והוא מגלה שהיא רוצה לעזוב את גופו ולהיעלם אל גובה שאין לו גבול.

- ובכל זאת, הוא מתאושש. בדרך לביתו הוא מאזין למונטוורדי באייפון, והמוזיקה הנפלאה משיבה את רוחו. הספר מסתיים בשורות "ובדירתי קידם את פני החתול יוסף ביללות תובעניות, כי המסיבה אליה יצאתי דחתה את הגשת מנת הטונה היומית. כשסיים לאכול בא לישון למרגלות מיטתו; דבר שהוא ממעט בו. הוא ישן בחדר השינה שלי רק לעתים נדירות." לדעתי אלו שורות מלאות יופי ונחמה.

- המספר מוצא אחיזה ונחם בתוך שגרת הערב שלו אך האחיזה הזאת היא רק לכאורה קטנה. המוזיקה של מונטוורדי בכל תחומיה היא מן היצירות המושלמות של כל הזמנים, והיא גודמת לי תמיד אושר עצום. וחתולים כידוע יכולים להיות בעלי קסם גדול.

- יש הבדל להערכתך בין סופר למשורר, בין הסופר גלדמן למשורר גלדמן?

- כן ולא. תמיד חשבתי שהפרוזה הטובה היא סוג של שירה. קח למשל את בדמי ימיה של עגנון, את סיפורי גוגול, קלייסט וקפקא או את סיפוריהם הקצרים של קלאריס ליספקטור ויאסונארי קואבטה. להערכתך אני נזקק לפרחה של הסיפור הקצר כאשר אני מרגיש צורך בפירוט גדול יחסית הנמשך על פני ציר הזמן. בעלילה יש תמיד ממד של זמן, שירים נחים אל רגע של הווה נמשך.

- האם הפרסונה של המשורר שונה מזאת של מספר הסיפורים הקצרים?

- דומני שיש לי יותר מפרסונה אחת בשירתי ויותר מפרסונה אחת בסיפורי. אבל אפשר להערכתך למצוא את היסודות המשותפים לכל הקולות האלה. אם להשתמש באנלוגיה מוסיקלית - המיסות, מחזורי הענק של תפילות הערבית למריה, המרריגלים האפורות הנפלאות של מנטוורדי כאילו נוצרו בידי כמה קומפוזיטורים. אבל יש משהו המאחד אותם. כך גם בשירים ובפרחה של פסואה שנכתבו בידי ההטרנזימים שלו.

- האם הפסיכותרפיסט משפיע על הפרוזה שלך?

- כן. הרבה. החומר שמטופלים מביאים מתארגן במוחי הרבה פעמים כסיפורים. אלה סיפורים הנכתבים בידי ובידי המטופל בשיתוף פעולה ומתוך חקירה משותפת. עם זאת אני משתדל לשמור על גמישות קוגניטיבית נאותה שתאפשר לי לשנות את הסיפוד לפי מידע חדש שצץ במהלך הזמן. בין סיפורי המטופלים יש לא פעם כאלה שהם בעלי ערך ספרותי מבהינות שונות ולעומתם, ברשותו המפורשת של המטופל, אני מעלה אותם על הכתב. בכל מקרה אני מראה את היצירה למטופל עם סיום כתיבתה, אחרי שהסתרתי בה את זהותו ואחרי ששיניתי את הסיפור מסיבות ספרותיות. רק אחרי שקיבלתי את הסכמתו אני מעז לפרסם את סיפורנו. לא פעם נקרו אל חדר הטיפולים שלי סיפורים כה קשים וכה אינטימיים עד שלא מצאתי כי כוח נפשי להפוך אותם לספרות. ♦

- לדעתי לא, וההפך הוא הנכון. כל הסיפורים ב'שכנים' הם הפרכה של עמדה זו. עמדת המספר ב'שכנים' היא תמיד אמפתית, גם אם היא ביקורתית, היא תמיד מגיעה אל החמלה. הסיפור 'עיני השמאלית' עוסק כבעייתיות שבשיפוט אסתטי הגותי. השיפוטיות האסתטית או ההגותית נובעת אצלי ממנגנונים די רחניים. מנגנון השיפוט האסתטי שלי מפותח מאוד, כאילו יש בי מאזני יהלומים. אני מבחין בדקדקיות אסתטיות כחשים מיוחדים. אני נהנה מכך מאוד, אך בו בזמן זוכר שבביקורתיות יש חוסר חמלה כלפי היצור. כבר פגעתי בכמה באנשים לאורך השנים כאשר הבחינו בביקורתתי גם אם לא ביטאתי אותה. עם הזמן ולמדתי להסתיר את מחשבותי טוב יותר. גם החשיבה הביקורתית שלי כלפי הגותם של אחרים היא לעתים קטלניות וגם זה עלול לפגוע בזולת. בכך בין השאר הן הסיפור 'עיני השמאלית', ומסקנתו היא שצריך תמיד לזכור את מידת החסד, ולא להילכך על ידי מידת הדן. יש עוד גישות לעניין. הבחדיסטים מציעים לא להעריך כלום - לדידם כל ביטוי של שיפוט ערכי יוצר קרמה. אבל הפתרון שלי יותר יהודי-קבלי - להיות בקו האמצע בין הדין לחסד. אינני מוותר בינתיים על יכולתי להבחין בין שירה טובה, בינונית וגרועה, בין ציור טוב לרע, ובין מחשבה נכונה למטעית - חשוב לי להיות מסוגל להבחנות האלו. הרקונסטרוקציה הפכה את המבקרים לסוגיהם לצנועים יותר, אבל אין זה אומר שלא ייתכנו אבחנות אסתטיות או הגותיות בעלות תוקף. מעניין שההבחנה בין טוב לרע מתוארת בבראשית כחטא קמאי של הראייה הכרוך בתפיסה עצמית אומניפוטנטית; כך אומר הנחש: "תפקחו עיניכם והייתם כאלוהים ידעי טוב ורע". הסיפור 'עיני השמאלית' עוסק כזכור בשלל הטאיה של הראייה.

- בחלקו השני של הספר כאמור הסיפורים הרבה יותר הגותיים, ונוכחותך כאמן, מבקר אמנות ופסיכולוג גלויה מאוד.

- בהחלט. ב'סטים אחרים' ניסיתי ליצור סוגה ספרותית מקורית המערבת עלילה עם הגות. בסיפור 'הנקודה' למשל משמשת העלילה לדין בדימויי האל התנ"כי, המציירים אותו כיישות נרקיסית, זעפנית ונקמנית. הדין הזה ממשיך את העיסוק בדימויי האל התנ"כי כשירתו, בעיקר ב'שירים על אלוהים' בספרי הו יקדי יקדי? ב'הנקודה' תולה המספר את דימויי האל התנ"כי באופיו של השבט העברי שהמציא לעצמו את אלוהיו. ההמצאה הזאת היתה לה השפעה נמשכת על אופיו של העם היהודי וגודלו, טוען הסיפור. בסיפור 'עיני השמאלית' מעלה המספר רעיון חדש: לא רק בני האדם ממציאים את אלוהיהם, האל עצמו מופיע במסכות שונות ל'קהלים' שונים. מול כל קבוצה אתנית מופיע האל במסכה המתאימה לה מבחינת יכולת ההבנה שלה ואופיה. בסיפור הזה, הנובע מהשבץ שפגע בעיני השמאלית, גם נרונה הראייה מאספקטים שונים ובעיקר מההיבט של התשוקה: המבט הוא המעורר הראשי של תשוקתנו, האופן שבו אנו רואים נובע מתשוקתנו. גם האופן שבו אנו מבקשים להיראות נובע מתשוקות ארוטיות תריקסיות.

- הסיפור 'ראשו של שומר הראש' העוסק בא"א - שומר הראש של הרמטכ"ל ומי שביצע אונס כשבוע לפני יום נישואיו המיועד - ממשיך את הקו הזה. קראתי אותו ממש כתיאור מקרה של מטופל, שנכתב מתוך חירות אמנותית שאינה מקובלת בתיאורי מקרה רגילים.

- ראיתי בסיפורו של א"א סיפור של אינדיבידואליזם נאשט המתאפשרת דרך סוג של התאבדות. האנס מתואר בסיפור כמי שמוצא לראשונה בעצמו פיסת נפש קטנה שאינה נשלטת בידי ציפיותיהם של האחרים ממנו. הוא יצור שכל כולו הסתגלות נקשה, כמעט טוטאלית, למערכות החברתיות שבהן התפתח. בבית הסדר הוא חוזה את עצמו לראשונה כבן חורין אחרי ששימש משך שנים ככלב השמירה של רמי מעלה לסוגיהם.

פסיכולוג על הדף

נדיר הוא שסופר לוקח על עצמו לתאר עולמו של מטפל, פסיכולוג או רופא. דוגמאות לאירוע מעין זה באות לידי ביטוי ב"הרופא הכפרי" של קפקא, שיצא למסע שבו הוא מאבד את זהותו כרופא; "הרופא וגרדשתו" של עגנון, שבמהלכו מאבד הרופא את יסוד החסר שבו בקנאתו לאחות שהיא אשתו ("רופא אני ואין לפני אלא מה שעניי רואות"... "אחות, אחות, בואי אצלי") וב"סיפור פשוט" של עגנון, שבו רופא הנפש מוצא בגיבור שיצא מרעתו, אדם שניתן לאהבו ולהזדהות עמו.

לעומת זאת, לא נדיר למצוא מטפלים שהנם גם סופרים המתארים את עבודתם בצורה ספרותית. אולי הראשון הנגיש לקהל הקוראים לחיבור בין הפסיכולוג לסופר היה זיגמונד פרויד, המדען בעל הרמיון, המטפל והסופר כרוגמה ניתן להביא את חיבורו "משה של מיכלאנג'לו". פרויד מוצא שלוש מקבילות בין היסוסיו שלו כפרשן של הפסל לבין היסוסיו של האמן מיכלאנג'לו, ולבין המורכבות הקודמת מתוך יצירת הפיסול עצמה, שאותה הוא מנתח באופן אנליטי. בתהליך האנליטי והרציונלי המאפיין אותו, הפסיכואנליטיקן והפרשן נוגע כנשגב והופך הוא עצמו לאמן הניסוח האמנותי בכתיבה.

גם היצירות הבאות הן משל מטפלים מתחום תורת הנפש: **דיבס - הילד המחפש את זהותו** הוא סיפור על מקרה טיפולי אמיתי: וירגיניה אקסליין, פסיכואנליטיקאית בריטית שפיתחה את שיטת הטיפול במשחק, מתארת את צמיחתו של ילד מופרע להיות המטפל של הוריו, בהשראת נוכחותה המשקפת והבוטחת של המטפלת לצדו; ברומן הבריטי **כשניטשה בכה**, הפך ארווין יאלום, פסיכיאטר אמריקאי, את היוצרות בין רופא הנפש שהיה אמור לרפא בעזרת דיבור לבין הפילוסוף שהדיבור כלפיו הביא כסופו של רכר גם את הרופא לנסות ולהבין את עצמו. בכפיפה

אחת נזכיר גם את **האדם מחפש משמעות** מאת ויקטור פראנקל, שתיאר את חייו במחנה הריכוז ואת הסוד לסיבה שנשאר בחיים; ואת **אמנות האהבה** מאת אריך פרום, פסיכואנליטיקן קומוניסטי, שיצר נוסחה שבה דרך החיים האישית של האדם המודרני אמורה להביא את בני האדם ליכולת לאהוב במקום להחריב זה את זה.

במאמר זה אביא שלושה ספרים ישראליים שנכתבו בשנים האחרונות ובהם מופיעה דמות של פסיכולוג שאינה מהותית ליצירה אלא מלווה כלבר את ההתרחשויות הסיפוריות. בשלוש הדמויות של הפסיכולוגים ביצירות חדשות אלו עולים הדים לנושאים שהעסיקו גם את קודמיהם: עד כמה הפסיכולוג אותנטי בתחושת הזהות שלו כמרפא? ("הרופא הכפרי", "הרופא וגרדשתו"). עד כמה הפסיכולוג יודע את האמת על טבע האדם ועל הדרך הנכונה לחיים? (**האדם מחפש משמעות**, **אמנות האהבה**). עד כמה הפסיכולוג יכול להבין את האמת של האחר, שהוא גם המטופל שלו? ("סיפור פשוט", **כשניטשה בכה**). עד כמה הפסיכולוג רשאי להתערב באופן נרחב בחיי מטופליו, או - מהם הגבולות לטיפול שלו? **דיבס - הילד המחפש את זהותו**. ולבסוף, השאלה שעומדת אולי

כבסיס שאלות אלו, עד כמה המטפל מעוניין בתפקידו של האמן, שהוא להבין את הנשגב הטמון באדם, לתאר ואף להיות לו לפה ("משה" לזיגמונד פרויד). בניגוד לרצינות בהתייחסות לפסיכולוגיה ביצירות שהוזכרו, הרחוקות מאיתנו מרחק של בין חמישים למאה שנים, נמצא בספרות הערכנית תופעה שונה לחלוטין של תיאור של פסיכולוג, לדוגמה בספרה של סקרלט תומס, סופרת בריטית, **היקום הטרגי שלנו**. זהו ספר ארס-פואטי בעיקרו ובו פסיכולוגית מאזכרת בקצרה בין שאר תופעות תרבותיות מודרניות מגוונות. תומס מתברחת על חשבון המתודה הפסיכולוגית, ואצלה נראה כי הפסיכולוגית מנהלת דו-שיח חידתי עם המטופל בדומה לספר המנהל דו-שיח עם קוראו. "היא (הפסיכולוגית - הערת הכותבת) מספרת המון בדיחות וסיפורים, ... אני אמור לחשוב עליהם".

הקצנה במגמה לזילות של הפסיכולוגיה נרקמת בספרו של תומאס ברנהארד **אחיינו של ויטגנשטיין** (עם עובד 1996), ובו מתוארים הפסיכיאטרים כעדה הנגועה בשיגעון גדלות, שהוא בעצם אלטר אגו שלילי של המטופל, ושיגעונם שובר את שיגעון הגדלות שלו. ביצירות הישראליות שיידונו במאמר זה, דומה כי עולה ספקנות לגבי דמותו של הפסיכולוג, אולם הרקע לספקנות הוא דווקא התחושה כי הציפייה לתגמול ממנו עדיין גבוהה.



"כשניטשה בכה", כרות הסרט

פרידה נכונה הוא ספר הביכורים של רמה מרינוב כהן. הסיפור נסב על פגישה בין אהובים לשעבר אשר לאחריה הם נפרדים שוב, אך הפעם מצליחים לשלב בפרידתם פנטזיה ספרותית שבה ההווה העבר מתאחרים. הרקע לסיפור הוא ארץ-ישראלי מודרני, תעשייתי, פתוח ונאוה. את **יום השנה לקארל שיינפלד** כתב יצחק נוי, סופר ותיק ופורח. כמוקד הסיפור עומדת הימנעותו של בן מנוכחות ליד קבר אביו ביום השנה הראשון למותו, ותוצאותיה. על הצלחתו להימנע מהימצאות פיזית במקום, הבן משלם מחיר כבד המתבטא בהתפרצות של שיגעון. הרקע לסיפור הוא ארץ-ישראלי ואירוני, בירוקרטי, חשוף לדעות קדומות, משכיל אך מפורק מבחינה נפשית. **ואם היו אומרים לך** הוא ספר ראשון מאת גלית ריסטל אטבריאן והוא עוסק בהתמודדות עם גידול ילד חריג, שתחילתו ביוון כילד לא קיים, המשכו בירושלים, דרך ילד חולה והמגיע בסופו, ברחוב ההולנדי במודיעין, להיות ילד אמיתי. **פרידה נכונה** עוסק בפרידה מן החלום על הקשר הזוגי הלא-בשל ששייך לעבר, וביסוס הקשר הזוגי הנוכחי במקומו. **יום השנה לקארל שיינפלד** מתאר פגיעה נפשית פטאלית ושאינה ניתנת לחיקון בניצולי

השואה ואף בכניהם, כדור השני שחי את השואה באופן סיטוי. ואם היו אומרים לך מעמיד את מושג האסון כהכרחי לכל אדם מטבע חוקיו של העולם; הוא נוגע בשואה הלאומית (אגב, הוא מעמיד את השואה היהודית מול הפלסטינית) רק כדוגמה לשואה פרטית שפוקדת כל איש ואשה ללא יוצא מן הכלל.

בשלושת הספרים מלווה את הדוכרים העיקריים, במידה כזו או אחרת, דמות של פסיכולוג. בפרידה נכונה, הפסיכולוג נלווה אל הגר, אשתו של ירון, הוא הגבר המשתתף לצד האשה האחרת, איה, באותה פגישת האוהבים המאוחרת שאחרי שלושים שנים. בינם השנה לקארל שיינפלד, הפסיכולוג מלווה את איסה, הדובר את הספר בגוף ראשון, כשהוא מבטיח לו שיזכה בקתדרה מול קברו של המהר"ל מפראג. בזאם היו אומרים לך מופיעה פסיכולוגית כחיה של הגיבורה כמעט כמקרה, ולקחת על עצמה, אמנם לזמן קצר בלבד, ייעוץ קצר מתוך תוכנה חדרת למצב הבלתי־אפשרי בו האם נמצאת מול צוות רחב של מאבחים ומטפלים משדה החינוך, הטיפול והרפואה, העיוורים למצוקותיה. הפסיכולוגית נוגעת בקולה בכך החולה ומרפאת אותו מיידית: "תראי מה קורה כשאני לחזשת, היא אומרת, ... 'מה?' הוא עונה ומסתובב מיד. 'מישהו קרא לי אליז?' (עמ' 387), ובכך מסמנת בעקיפין דרך עבור האם הפגועה ליצור קשר אהוב עם ילדה.

בפרידה נכונה, ובינם השנה הפסיכולוגים מעוצבים כחסרי הבנה לצורכיהם של מטופליהם. בפרידה נכונה, בהנגדה לתעצומת הנפש הנדרשות מאיה ומירון, החברים לשעבר, לדבוק בהווה הקיים ולוותר על האפשרות שעיצבו לעצמם בעבר, הגר נדרשת כרגע להתגבר בכוחות עצמה על משבר חריף של ירידה בתחושת הקיימות שלה, כדי שתוכל לוותר לחלוטין על הפנטזיה שיואב המטפל יכיר בערכה. בינם השנה... ניתוק הקשר של איסר עם הפסיכולוג רפאלי מתרחש ללא השקעה של מאמץ מצד המטופל, על רקע אכזבתו העמוקה מן המטפל שהבטיח לו הבטחת סרק. בזאם היו אומרים לך המצב שונה - הפסיכולוגית, אף שאינה יודעת לפרטים האישיים הייחודיים של המשפחה שבטיפולה, מבינה את הצורך המרכזי של המטופלים שלה - הצורך בשייכות. לפיכך היא דואגת ליצור מחאה חברתית, שתחת כנפיה תוכל האם לילד החולה לחסות, שתציל את הילד מתיג לא נכון: "רעות כאלה צריך לכלוא במרתפים השוכים, אני נחרדת לגלות שהאישה הזאת (פסיכיאטרית מאבחת - הערת הכותבת) מקבלת משפחות לטיפול, זה וידוא הריגה של הילד, של האימא, ושל כל האחים" (עמ' 392). להגר, לאיסר ולענבל, יש צורך לתקף את מצבם מול העולם. הגר - תיקוף היחיה היא עצמה נוכחת באמת בעולם, איסר - תיקוף קיומם של יחסי אובייקט אמיתיים החורגים מן המאגיה שהציפה את חייו, וענבל - תיקוף קיומו של בנה בחברה כילד אמיתי, כחלק ממשפחה אמיתית.

הרמויות בשלושת הספרים עוברות במסגרת הטיפול הפסיכולוגי תהליך של התפכחות מאשליה. אולם רק בשני הספרים הראשונים ההתפכחות נשארת בתחום היחסים בינם לבין המטפל ואינה מעפילה להבנה, ולו במעט, של מכלול חייהם. הדבר נובע מכך שהמטפל הוא ביסודו דמות מאבכות ואף נצלנית, שלוקחת את כספם ואינה מספקת קשר אנושי אמיתי. פרידה נכונה, עמ' 204: "אתה מחזיק ביחד איתו את החיים שלו. איך יכול להיות שאתה עושה את זה בגלל הכסף שהוא משלם", ואת הדרך להתפכחות מציפייתה לקבל תמיכה אמיתית מן הפסיכולוג, הגר עוברת על ידי התגברות על צורך נואש שיואב "יכיר אותי כמו שאני באמת" (עמ' 181). גם בינם השנה, עמ' 20-21, מבוטאת הכרה זו: "צריך גם לזכור שמדובר בקורוועס (זנות). גם פסיכולוגים לא יתעניינו בכך, אלא אם כן תשלמו להם." בזאם היו אומרים לך המפגש עם הפסיכולוגית הוא קצר וכאשר ענבל פונה אליה כעבור זמן רב, שוב בעקבות משבר, היא נרחית: "... אבל אני לא יכולה לטפל בשאלו

הילד החולה, הערת הכותבת) באופן קבוע" (עמ' 492). ההתפכחות היא לא מיכולתה של המטפלת ליצור קשר עם מטופליה אלא מן החלום שהמטפלת תהפוך לחלק מן המשפחה ותסדר את ענייני היומיום שלה.

ביום השנה, כבסיס נסתר לסיפור, נמצא חוסר האפשרות של המטופל להירפא, שביסודו עומדת שאיפה עמוקה שהוא מפתח להיענש על הסבל שכבר קיים. לכן, ניסיונו של הפסיכולוג ליצור מחיצה בין הסבל המורש לבין זה של ניצול השואה לבין נפש המטופל כיצור העומד בפני עצמו, נובע מאי הבנתו את הדינמיקה האמיתית. עמ' 226, מילותיו של איסר הגיבור המטופל: "צריך להאמין, ואני מאמין רק בהיטלה" את שיקוף המציאות מקבל איסר בסיום הספר מידי שולה הזונה, עמ' 275: "היא (ה'בת' הפנטזיונרית, הערת הכותבת) כאמת מטומטמת קטנה." בפרידה נכונה, ביסוד אי האפשרות של המטופלת להירפא עומד הצורך שלה לייסד קשר אמיתי ואהוב עם הפסיכולוג. בהנגדה לפרידת האוהבים משכבר, איה וירון, לפרידה של הגר מיואב אין פוטנציאל לפיצוי, שכן יואב המטפל אינו מהווה פרטנר אמיתי לתהליכי הפגישה והפרידה. עמ' 240: "את יואב אני צריכה פשוט לשכוח כי הוא אותי מעולם לא זכר"

הפסיכולוגים בשתי היצירות הראשונות משולים לתעלת מים הסוכבת את העיר ואשר אינה מתחברת לצינור שביבא את המים פנימה. לכן הם מהווים את הכתובת המתבקשת שאליה ניתן להפנות את ייאושן של הרמויות שבסיפורים ואף את תסכולו של הקורא. הפתרון האמיתי לחוסר האפשרות להכיל את הכאב שהמלחמה גרמה, מצוי מחוץ ליום השנה - דווקא אצל הקורא, שנקרא על ידי הסופר מפיו של איסר, להתחייב למנוע את המלחמה הבאה, או לפחות, בינתיים - להתחבר לחיים. בפרידה נכונה הקורא נקרא על ידי יעל, חברתה של הגר, להרהר במהות עמדתו של הפסיכולוג כלפי מטופליו: "אתה (הפסיכולוג) יכול להיות אחר האנשים החשובים בחייו. הוא (המטופל) לא מסוגל להרגיש שבשבילך הוא רק עבודה" (עמ' 204). המסקנה היא מחאה של הפרט הסובל כלפי הכלל-יודע של המקצוע. אל הפסיכולוגית בזאם היו אומרים לך ענבל מפנה לא ייאוש אלא תחנונים - והם חשובים ליכולתה להיפתח כלפי הוולת: "למה?' אני שואלת כאילו שנרחיחי על ירי מחזר נחשק. 'את הרי שייכת לקופת החולים שלי'" (עמ' 492).

חוסר חיבור הנובע מניכור של המטפל כלפי חוויית המטופל עולה ביצירות פרוחה ושירה נוספות, כמו לדוגמה בשירה של אנה הרמן (שהתפרסם בשירונט באינטרנט) 'את אמרת מהמ'. הוגו ברגמן אומר (מופיע באני ואתה/ מרטין בוכר, הוצ' מוסד ביאליק, 2013), 'הרופא העסוק אינו יכול לגייס את הכוח הנפשי ... והחולה נהפך לו מ'אתה' ל'מקרה'...' אגב, המקור התיאורטי לחוויות אלו נמצא דווקא אצל הפסיכואנליטיקאי רונאלד לאינג, בספרו האני התצוי (1960). לאינג הוא פסיכיאטר אנטי-פסיכיאטרי שמחה על חוסר האפשרות של המונחים הפסיכיאטריים לקבל את המטופל בתנאים שעל פי עולמו שלו. השקפה מחאתית זו מהדהדת בחקקה בזאם היו אומרים לך. ואילו פרידה נכונה מרמז על חוסר הרלוונטיות של מקצוע זה, "ויעל ציטטה לי מתוך עוד אחד מהספרים השמנים שלה, 'בגנות הפסיכותרפיה' ומאת ג'פרי מייסון, הערת הכותבת: אנחנו זקוקים ליותר חברים טובי לב ולפחות אנשי מקצוע" (עמ' 211).

המעניין הוא כי בשלוש היצירות שלפנינו, כישלונם של הפסיכולוג מביא להצלחה, במובן מסוים, של המטופל. בשני המקרים הראשונים הקשר הכושל שביניהם מביא להתגלות של עולמו הפנימי האמיתי של המטופל כלפי עצמו ולסגירה של מעגל החיפושים שלו אחר תשובה שתבוא מבחוץ. הגר נאלצת לחוות לראשונה דיכאון אמיתי ולצאת ממנו

אביחי קמחי

בתי

לילות נסעתי עד ששמעתי
את נשימותיך נרדמות
את ראשיך הנחתי על כתפי
ורחפתי אסף ארבע קומות
כשנכנסנו לבית הנדקפת
הילדה של הילדה רוצה לשחק
לפנות בקר
כשיצאתי את הבית לעולם הקשה
היית שרועה באלכסון על המטה
שתי ידיו פרושות מאחורי ראשיך
וכל משחקי הנסיכה
מפנרים סביבך
קצת כשפכר חצית את העשירי
עלי להרפות
אמתין באהבה עד שתניתי
את ראשיך על כתפי
בתי

פה ושם

לפעמים כשאני הולך בירושלים
אני צועד על חוף ליד הים
לעתים כשאני צועד על חוף הים
נדמה לי שאני הולך בירושלים

הוראות לחיים בריאים

כשמכשיר הטמוגנפיה
סורק בקרני ננטון
את גופי לאתור גדולים
הוא מצנה במחזוריות
לא לנשם ולא לזוז
לא לנשם ולא לזוז
ואחר כך הוא מודיע
אפשר לנשם אף לא לזוז
אפשר לנשם אף לא לזוז
במשך חמש שנים למדתי
איך לא לנשם ולא לזוז
קצת נדרשת אפליקציה
שתבחין בין אצקות שוא
לאצקות אמת של הגוף
ותצנה עלי
לא לכעס, לא לכעס, לא לכעס
לנשם עמק, לנשם עמק, לנשם עמק
לא לדאג, לא לדאג, לא לדאג

צבעים

לפעמים
כשאני סוחט תפוזים בבקר
אני רואה בסמוך למפתן החלון
צפור עפה בין ענפי העץ הדקים
צבועה בשחור בזהק וזנכה בצהוב בווער
ועל הענפים פורחים כתמים כתומים
כגביעי קריסטל שכירים מזוגים בין
מה אכפת לצפור מה שמו של העץ
ומה אכפת לי מה שמה של הצפור
המביאה לחלוני רסיסי אשר

תוך הכרה באהבתה לחברתה הטובה. ביום השנה מגלה איסר כי ניסיתו להבין את חייו ולשלוט בהם באמצעות המנטרה של הקתארזים אשר הובטח לו על ידי רפאלי, הביא למפגש עם כאב שאין אפשרות להכילו: הרגש הכמוס העדין ביותר שבו, רצונו לגדל בת - התנפץ. במקרה השלישי, לאחר החוויה המיטיבה של המפגש היחיר עם הפסיכולוגית, חוסר הפניות של הפסיכולוגית בהמשך הדרך כואם היו אומרים לך מחזק את יכולתה של ענבל להתעמת עם דמויות קרובות לה מתוך המעגל הראשון והאינטימי של חייה - אמה, אחותה, בתה הבכורה ובעלה.

שלושת הספרים עונים באופן מסוים על השאלות שהועלו בתחילת הדברים: שני הפסיכולוגים הראשונים אינם אותנטיים בזהותם כמרפאים (הם עסוקים בעצמם ולא במטופל), אינם מבינים את טבע האדם (הזקוק לקשר אהב ללא תנאי) וגם לא את האמת הייחודית של המטופלים שלהם. הפסיכולוגית השלישית אותנטית ומבינה את הצורך של מטופליה בתיקוף של חויות של וכתחושת שייכות, אולם היא עסוקה בשאלת הגבולות לטיפול באופן מוקצן.

ייתכן כי בתיאור דמות הפסיכולוג עולה תופעה ישראלית משלנו - מצב נפשי של כמיהה של אנשים המחפשים את זהותם (הגר), או המבקשים לאיין את זהותם (איסר), או כאלה המגששים למצוא מקום בתוך החברה (ענבל), למצוא דמות חיצונית שתצליח לשנות את המציאות הפנימית של הסובייקט, מצב אשר מעצם הגדרתו נידון לכישלון. בשתי היצירות הראשונות, ייתכן כי כמיהה בלתי אפשרית זו נובעת מן האכזבה מדמויות בעלות סמכות שלא עשו אף את המינימום הנדרש מהן: הרמויות המגוננות של האב האישי (אבא) וההיסטורי (אלוהים) ביום השנה לקארל שיינפלד, או אנשי המקצוע שאמורים (או משתדלים) להסדיר את החיים החדשים והעצמאיים בפרידה נכונה. כואם היו אומרים לך, קוצר ידה של הפסיכולוגית להמשיך את הטיפול המיטיב בו התחילה, מקביל לתהליכי היקשרות ופרידה רגילים בתוך משפחה, והפרידה מן הדימוי הכל-יכול מאפיינת תהליכים רגילים של התבגרות. בעוד שני הספרים הראשונים עוסקים במיתוס על אודות ריפוי ומרפאים, הספר השלישי עוסק בהתפכחות מן המיתוס. הישראליות של איסר מתבטאת ביכולת להרגיש שיש לו בת. הישראליות של הגר היא היכולת להרגיש שהיא עצמה קיימת. הישראליות של ענבל היא היכולת לאהוב את הזולת. אולי קיים כאן שרטוט עדין של התפתחות שעוברת החברה שלנו בתחום הרגשי - החל בצורך בהמשכות דרך הצורך בהגדרה אישית ועד התפתחות היכולת לראות את הזולת. זוהי אותה יכולת אחרונה שחייבת להיות כלי עבודה מרכזי של הפסיכולוג - ולשם הבנת אופן פעולתה גויסו בשלוש יצירות אלו הפסיכולוגים, על הפוטנציאל הלא ממומש עד הסוף שלהם. ייעודו של הפסיכולוג הוא כמובן, לדרת מן הדף ולגעת בחיים.

בעקבות: פרידה נכונה/ תמה מריטב סון, הוצאת פנידישה ספרים 2012
יום השנה לקארל שיינפלד/ יצחק נוי, קרת החדשה: הוצאת ספרים 2010
ואם היו אומרים לך/ גלית ריסטל אטכראן, הוצאת זמורה ביתן 2009

תמר זכריה היא פסיכולוגית, משוררת ומבקרת ספרות.



אדם כמעט, ולא רק באופן ספרותי. ספר מבהיל שחייב להיות בידי כל אדם ובעיקר למראשותיהם של שוטרים, תובעים, ושופטים.

99.9 אחוזי הרשעה

גדולת ספרו של סנג'רו בהראותו באופן שיטתי מן המסד ועד הטפחות, כיצד המעצה, החקירה, הבדיקה, הראיית, העדים, התביעה, כתבי האישום, הערעור, הפרוצדורה המשפטית - מועדים כולם לשגות ולהרשע חפים מפשע. מי שמפקפק בכך ראוי שיעיין תחילה בנתונים סטטיסטיים שהוא מביא: לפי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה לשנת 2004 היה אחוז ההרשעות על עברות רציניות בישראל 99.8% ובשנים 2005-6 הוא עלה ל-99.9%. משמעות הדבר שרק אחד מאלף נאשמים, פרומיל אחר, זוכה. בשנים 2007-8 היתה ירידה מזערית בלבד ל-98.6%. "אין פלא - כותב סנג'רו - שאנשי רשויות אכיפת החוק דרשו להפסיק לפרסם נתונים אלה בטענה שהם מטעים, ואכן בשנתון של 2011 הם כבר לא מופיעים" (עמ' 177). פירושה המזעזע של נתונים אלה הוא שכל אדם כמעט המובא בפני בית המשפט מודשע בסופו של דבר. סנג'רו אומר כי בעשורים הראשונים של קיום המדינה רמת הוויכוחים עמדה על עשרות אחוזים, ומעשור לעשור הולכים הוויכוחים ונעלמים מבתי המשפט. כלשונו: "שופטי ישראל שכחו כיצד מזכים אדם. חזונו המבטיח של פרנץ קפקא, מתגשם לנגד עינינו" (עמ' 179). זאת ועוד: מה שתורם לאחוז הרשעות כה גבוה הוא התעלמות השופטים למעשה מהכלל שיש להוכיח את אשמת הנאשם "מעבר לספק סביר", ואם יש ספק כזה, חובה לזכותו. "חוששני ששופטי ישראל אינם נוהגים לפי הכלל החשוב הזה" (עמ' 179) הוא כותב. אם לכמת זאת באחוזים, מקובל שנדרשת ודאות של 99% לשם הרשעה, אבל שופטים מרשיעים גם ב-85% ואף בפחות מזה. גורם נוסף הוא "הרשעה ברוב דעות", המקובלת בישראל. אם בהרכב של שלושה שופטים, שניים מרשיעים ואחד מזכה, הרי ברור שיש כאן ספק סביר (עמ' 181), אבל אין מתחשבים בדעת המיעוט. בכך שונה שיטת המשפט הישראלי משיטת המושבעים הדורשת הכרעה פה אחד. היא גם מתעלמת מדברי הרמב"ם שכתב: "ויותר טוב לפטור אלף חוטאים מלהרוג נקי אחד". בהנחה מבוססת על תחשיבים שונים מהעולם כולו, של 5% הרשעות שווא, הרי שבישראל כיום, מתוך אוכלוסיית אסירים של 20 אלף, 1000 מהם כלואים על לא עוול בכפם.

המקרה של רגב שוובר

אפשר לומר בהכללה, כי את "חוקת החפות", לה זכאי כל חשוד, החליפה אצלנו "חוקת האשמה", הצועקת מכל כותרת בעיתון ומכל משרד טלוויזיה, עוד לפני שנפתח המשפט. (כך היה למשל, למרבה האירוניה, במקרה של שני השדרים עמנואל רחון ושרון גל, שנחשדו בהטרדה מינית ולא הועמדו כלל לדין, אבל בינתיים איבדו את משרותיהם והקריירות שלהם נהרסו). כל אדם אשם עד שלא הוכחה חפותו - זוהי הפרקטיקה הציבורית הרווחת אצלנו וכנראה גם בבתי המשפט המושפעים ממנה, שהרי כלל הסוב-יודיצה (שאינו דנים בציבור במה שנמצא בדיון משפטי) כבר מזמן אינו מקוים.

לפני שנרד לפרטים, הגה סיפור מעשה שמביא סנג'רו (עמ' 183): קטינה נאנסה בדרכה לביתה על ידי אדם זה. היא מסרה למשטרה תיאור שלו ושל לבושו. כעבור חודשיים ראה אביה בסופרמרקט אדם שנראה לו רומה לחשוד. הוא חש להביא את בתו לצורך הזיהוי. היא לא זיהתה אותו ממש, אלא נבהלה ופרצה בבכי בלי להביט בו. אביה איתר את פרטיו ודיווח למשטרה. למחרת נעצר החשוד, רגב שוובר, סטודנט נורמטיבי אך כיש מזל. מכאן ואילך החלה מסכת שקרים שהוליכה למעצר ולהגשת כתב אישום. השוטרים שיקרו לשופטים כאילו

דיפלומטיה בקצה המנהרה

בנימין נתניהו הוא אולי אידיאלוג מוכשר, אבל דיפלומט כושל. אידיאלוג הוא מנסחם של עקרונות רעיוניים, ואילו דיפלומט הוא מי שמנסה לסגלם למציאות. הדיפלומטיה מנסה ליישב סכסוכים באמצעים בלתי אלימים ובמקום שהיא נכשלת פורצת מלחמה. לנתניהו חשובים העקרונות (שלו ושל ידיביו). הוא בוחן אותם ופועל בהתאם. למשל, ברגע שהגריר את חמאס כארגון טרור, ואת העיקרון שאין מנהלים משא ומתן עם ארגון טרור, חסם את הדרך הדיפלומטית והמוצא היחיד שנותר היה מלחמה. כאשר הודיע אבו מאזן על הקמת ממשלת אחרות פלסטינית עם חמאס, לא היה מוכן נתניהו, מתוך אותה עמדה העקרונית, להעמידה אפילו למבחן המציאות (אולי היינו מגיעים להסכם ואולי לא?!). כך הגענו די מהר ל"צוק איתן", שעל מנת לסיימו נזקקנו לאבו מאזן כלקדש הצלה. בשעה שדברים אלה נכתבים הושגה הפסקת אש לזמן קצוב, אולם כדי להופכה להסדרה או להסכם של ממש, תידרש פעולה דיפלומטית נמרצת, אחרת תתחדש האש. דברים אלה אינם באים לערער על חשיבותם של עקרונות, או על צדקתנו במלחמה הזאת, אלא לומר, שלא די להיות צודק (עקרונית), אלא צריך גם להיות חכם (מדינית). לא די באידיאלוגיה המתווה כיוון, אלא צריך גם דיפלומטיה שתנווט אותה בתנאי שטח קשים לכל נטיח ראשו בקיר. במצב הנוכחי שבו חמאס מבקש להוסיף ולהילחם בנו, ולישראל אין שום דרך מעשית להביסו (פרט לכיבוש הרצועה במחיר מבהיל שלא יביא פתרון), רק דיפלומטיה תוכל להתיר את הסכך. לנתניהו, "צוק איתן" של צדקנות, קשה לחשוב דיפלומטית ולהציע הצעות שלום יצירתיות לפלסטינים. הוא אמנם גילה זהירות במהלכים הצבאיים, זה טוב, אך גם עיקשות מחשבתית, זה רע. חשיבה אידיאלוגית, מעצם טבעה, היא חשיבה לעומתית, המובילה לעוד ועוד עימותים עם עוד ועוד ארגונים ומדינות, כפי שכבר קרה לנו כבר עם איראן ועם טורקיה. עימותים אלה צוברים עוד ועוד איבות וטינות שסופן שנאת נצח שקשה יהיה לפוגג. אחד הלקחים ממלחמה זו, יש לקוות, הוא שבקצה המנהרה ממתנה לנו הדיפלומטיה ושנעשה בה שימוש מושכל להשגת רגיעה ופשרה.

משפט ומשפח

כבר זמן רב אני חש כי יש משהו רע ורעוע במערכת המשפט שלנו ובמשפט הפלילי בכלל. מאז חטא אדם הראשון וביתר שאת מאז המשפט של קפקא, אנו יודעים כי האדם אשם בעצם קיומו. עתה בא ספרו של פרופ' בועז סנג'רו הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם (הוצאת רסלינג, עורך ד"ר יואב שיבה, 2014) ומראה לנו כיצד נעשה הדבר גם מבחינה משפטית וכאיזה קלות בלתי נסבלת ניתן להרשיע כל

שערות, או השוואה של טביעת נעליים. (במשפט זדורוב, זו היתה הראיה המרשיעה, בנוסף להודאה). על כך יש להוסיף גם זיהום של ראיות דנ"א, של החלפת הגימות במעבדה ושל השתלת ראיות. וכן התחום האפור של ראיות נסיבתיות.

הפרק השלישי מוקדש לגורמים השייכים לפרוצדורה הפלילית, הכללים המסדירים את הליכי החקירה והמשפט. בעולם קיימות שתי שיטות משפט, האינקוויזיטורית, שבה השופט חוקר באופן אקטיבי ומתערב בהליכים, והאדברסרית (הלעומתית) שבה השופט פסיבי והתביעה והסנגוריה מתעמתות לפניו זו עם זו. בישראל נהוגה השיטה האדברסרית שבה נמצאת הסנגוריה, וממילא גם הנאשם, בנחיתות מבנית מלכתחילה. מצד אחד ניצבת המדינה עם כל עוצמתה, משטרה, תביעה, שפיטה (התביעה והשפיטה הן בדרך כלל באותו צד) ומצד שני ניצבת הסנגוריה (אם יש לנאשם סנגור) בכל עליבותה. המשטרה היא אשר חוקרת, מאתרת ראיות להוכחת אשמה, מגייסת את המעבדה הפלילית ומומחיה, ומצד שני אין, כפי שכותב סנג'ור, "משטרת סנגוריה" שתוכל להתמודד עמה. יתר על כן, על פי הנהוג בישראל, בניגוד לזה האמריקאי, הסנגוריה מקבלת את כל חומר החקירה מהתביעה ואסור לה לערוך חקירות עדים משל עצמה וביחמתה, אחרת תואשם בהטרדת עד ושיבוש הליכי משפט. מה פלא שתשעים ותשעה אחוז מהמשפטים מסתיימים בהרשעה.

הפרק הרביעי עוסק בהליכי הערעור, הדיון הנוסף, המשפט החוזר, שמות יפים שאין מאחוריהם דבר רבות כאן המגבלות הקבועות בחוק ומעט הסיכוי לשינוי גור הדין. הכלל של "סופיות הדין" מקשה על הגשת ערעור, ובערעור שלטת "הלכת אי ההתערבות" כאשר בית המשפט אינו רץ מחדש בעוכרות אלא רק בפרשנות משפטית. המקרה של עמוס ברנס, שהורשע ברצח רחל הלר ומשפטו בוטל לכסוף, הוא יוצא מהכלל הבא לאשר את הכלל, וגם הוא לא היה מתרחש ללא מאבק שנמשך שנים ושנתמו לו קצין משטרה בדימוס עזרא גולדברג ושופט העליון חיים כהן.

בטיחות המשפט הפלילי

הפרק החמישי והאחרון "לקראת בטיחות במשפט הפלילי" עוסק בשורה של הצעות ספציפיות שמציע סנג'ור. אמנה בקצרה כמה מהן: הקמת גוף מרכזי לבטיחות המשפט הפלילי, דוגמת מנהל המזון והתרופות בארה"ב (FDA) שיחקור תאונות במשפט הפלילי (הרשעות שווא), כמעט תאונות, פרקטיקות של שוטרים ותובעים, יפיק לקחים ויפקח עליהם. קביעת סטנדרטים מרעיים לעבודת המו"פ. בדיקות סמים, שכרות נהגים, בדיקות דנ"א, טביעת אצבעות, עקבות, שערות וכרומה, שיסננו החוצה "ראיות זבל". קביעת פרוטוקלים ברורים לעדויות ראייה, תיעוד בוידאו של מסדרי זיהוי, הבהרה לעד שייתכן שהחשוד לא נוכח במסדר הזיהוי, מעבר ממסדר סימולטני (בשורה) למסדר עוקב (זה אחר זה), ועוד. מידור הראיות והשפעתן זו על זו. עובדי המעבדה אינם צריכים לדעת פרטים על המקרה ועל החקירה (כגון שהקורבן זיהה את הנאשם, או שהנאשם הודה) לבל יושפעו מכך. לקבוע כלל, אין הרשעה על סמך ראיה אחת בלבד, גם בראיות החזקות ביותר נפלות טעויות, לכן ראיה אחת אינה מספיקה. העיקר לשנות כליל את הגישה כלפי הודאות חשודים; לא עוד לראות בהודאה ראיה חזקה שנדרשת לה רק תוספת ראייתית, אלא לראות בה את התוספת לראיות מרכזיות, אם ישנן.

הקטינה זיהתה את החשוד. כמו כן סירבו לתחנות אמו של החשוד לברוק את יומנו ואת שיחות הטלפון שלו כדי לברר אם היה בכלל באותו יום בסופרמרקט. רק לאחר חודשיים ויותר, כשבוצעו בדיקות אלה לבסוף, הוברר כי רגב שובר שהיה באותו זמן במקום אחר, כלומר היה לו אליבי מוצק. בינתיים החזק 88 ימים ויללות במעצר שבמהלכו הכהו החוקרים והתעללו בו. (הם ביקשו, למשל, שיאונן לפנייהם משום שחשבו שהאנס אינו שופך זרע). בנוסף הציגו לו גם בדיקת דנ"א מפתרכת שנמצאה כביכול על גוף הקורבן, מצג שווא האסור על פי חוק, משום שהוא עלול להביא לכלל ייאוש ולהודאת שווא. סנג'ור מסכם כי הפרקליטות שאישרה את השימוש בו כשלה לכל אורך הדרך בפיקוח על השוטרים והטעיית שופטים. בספר מובאות עוד דוגמאות רבות מישראל בלבד (ומזעזעות פי כמה - מארה"ב), כמו המקרה של דניאל אליהו, משה עזריה, פרשת מע"צ, המקרה של שי קורן (190-194) ועוד.



הקונספציה של "אשמת החשוד"

מפאת מיעוט מקום אסתפק בסקירה תמציתית של פרקי הספר. הפרק הראשון עוסק בהיקף התופעה של הרשעת חפים ממשע, והיא רחבה מכפי שסבורים. בשל מה שמכונה "עיקרון התאונות הנסתרות של המשפט הפלילי" המקרים הללו גם לא מתגלים בדרך כלל. בניגוד לרפואה, תעופה, הנדסה וכל תחום אחר שם הטעות מתגלה כשמתרחש אסון, בהרשעת חף ממשע לא נודע זאת לעולם, כי אין בידינו "תקן" שבאמצעותו נוכל לגלות זאת. רק משנות התשעים, מאז גילוי הדנ"א והקמת "פרויקט החפות" באוניברסיטת ניו יורק בארה"ב, ניתן לבצע בדיקה חוזרת של השוואת ראיות מזירת הפשע עם דנ"א של המורשעים, ונמצא כי 300 אסירים שהורשעו על אונס ורצח, כשליש מהנבדקים באותו פרויקט, היו חפים ממשע. בישראל כלל לא ניתן לבצע בדיקה כזאת, כי הראיות לאחר תום המשפט אינן נשמרות.

הפרק השני עוסק בדיני הראיות ובדרכי החקירה והמשפט. בתחום זה רווחת התפיסה המוטעית של "אשמת החשוד" (כמו במקרה רגב שובר שהבאנו למעלה). כאשר נעצר חשוד מניחים שהוא אשם ונתר רק למצוא ראיות להוכחת אשמתו. ממילא לא חוקרים עוד בכיוונים אחרים, אלא מתמקדים בהוצאת ההדאה מפי החשוד, שהיא הגורם המרכזי בהרשעת חפים ממשע. לפי תפיסה זו ההודאה היא "מלכת הראיות", ואם אדם מודה, משמע שעבר את העברה. המחקר מלמד, כותב סנג'ור, שישנם מקרים רבים שאנשים מודים בעברות שלא ביצעו, אם בשל לחצים בתנאי מעצר, אם בשל איומים ופיתויים של חוקרים, אם בשל מדובב שהוכנס לתאם, אם בשל חולשת אופי, אם בשל רפיסות שכלית (כמו במקרה של סולימן אל עביר שהורשע ברצח חנית קיקוס), אם בשל נכונות לקחת את האשמה על עצמם (כמו בארגוני פשע) ואם בשל עסקות טיעון התורמות גם הן להודאות שווא, בהן מודים אנשים בעברות שלא ביצעו רק כדי להיחלץ מהסיוט במחיר מופחת. הבעיה היא שבתו המשפט אינם מסוגלים כלל להבחין בין הודאת אמת להודאת שווא. גורמים נוספים הן עדויות ראייה מוטעות, מסדרי זיהוי מוטעים (עדים נוטים להצביע על מישהו כדי לרצות שוטרים גם כאשר החשוד לא נמצא במסדר), ועדויות שקר. ראיות ששופטים נוטים להסתנוור מהן - הן ראיות מרעיות (של המעבדה לזיהוי פלילי, מו"פ), כגון טביעת אצבעות, פריטי לבוש, פיסות שיער וכדומה הנתמכות בעדויות מומחים. סנג'ור טוען כי חלק גדול מראיות אלה הן "ראיות זבל", שאין להן שום בסיס מרע, כגון השוואה מיקרוסקופית של

"רוחה של רוס שם וניחוחה"
(פושקין, 'רוסלן ולודמילה')

אנחנו נכתוב שהן חיות, כמו שרשום במרשם האוכלוסין. אני התרגלתי לא לסטות בכלום מהחוק... אני נאלם רום מל החוק". סופו של דבר שמנילוב מוכן להעביר לו אותן אפילו בחינם בתור "פסולת", וגם לשאת בהוצאות שטר המכר, כל זה בתנאי שהעסקה "איננה סותרת את התקנות האזרחיות ואת שגשוגה של רוסיה בעתיד" (עמ' 44-45).

לאחר נסיעה לילית בסופת שלגים שבה הם טועים בדרך - סליפן, הרכב השיכור, גודם לבריצי'קה להתהפך ואומר בלשון איכרים עקלקלה "תִּיָּה מַה זֶה, הַתְּהַפְּכָה לֵה" - הם מגיעים בחצות לתחנה הבאה, אחתה של "קודובצ'קה, אלמנת מזכיר קולג'י". קודובצ'קה ("קופסונת" בעברית, הערת המתרגמת) היא סוחרת ממולחת. היא חושבת שצ'יצ'יקוב הוא קניין ממשלתי ועוד לפני שהוא מסביר לה מה רצונה, היא כבר מציעה לו לקנות את מרכולתה, רבש וקצת קנבים. אבל כשהוא מבקש שתמכור לו את איכריה המתים היא איננה מבינה:

"את מי אבי?"

"נו, את אלו שמתו, את כולם."

"אבל איך לתת לך אותם?"

"ככה, פשוט. או אולי תמכרי לי אתן לך כסף תמורתם."

"איך זה? אני באמת לא תופסת. אתה לא מתכוון לחפור אותם מהארמה?" (עמ' 64).

הזקנה חרשית, מהססת ומתישה את צ'יצ'יקוב במשא ומתן ארוך ומייגע. אולם לאחר שהעסקה נחתמת היא מגלה נדיבות. השולחן כבר ערוך ועמוס כל טוב: "פירושקי, חפזניות, נמרחיות, פחזניות, חביתיות, בצקיות ממולאות בכל מיני מיליות: עם בצל, עם פרג, עם גבינה רכה והשר יודע מה עוה. 'אבקש בהכנעה לטעום' היא אומרת לו", וצ'יצ'יקוב טועם וטועם (עמ' 71).

התחנה הבאה היא אחתו של נודריוב. אנו מדלגים עליה ומגיעים היישר לאחתו הדי גדולה של סובקביץ (סובקה - כלב ברוסית) ואשתו. פרק זה, לטעמי, הוא אחד השיאים המשעשעים המאלפים שבחלק הראשון. לכן, אתעכב עליו קצת יותר הנה כיצד מתאר גוגול את הרושם הראשון של צ'יצ'יקוב מבני הזוג: "כשקרב אל מרפסת הכניסה, ראה בחלון שני פרצופים שצצו כמעט בו זמנית - פנים של אישה בשביס עם סרט, צרות ומארכות כמו מלפפון; ופנים של גבר עגולות ורחבות כמו הרלעות המולדביות הידועות אצלנו בשם 'גורִלְיאַנְקוֹת' שעושים מהם ברוסיה בִּלְלִיקוֹת" (עמ' 117). כאשר הם נפגשים פנים אל פנים נראה לו סובקביץ' "כמו דוב בגודל בינוני. הפראק שלבש היה בגון רובי מושלם; השרותים היו ארוכים, המכנסיים ארוכים, כפות רגליו פסעו לכאן ולכאן ודרכו בקביעות על רגלי אחרים. פניו היו בצבע קלוי, מלוהט, מהסוג שרואים במטבעות נחושת. הטבע לא טרח במיוחד על גימודן, אלא פשוט חצב אותן במכות ישר מהכתף. בהינף גרון אחד הופיע האף, בשני יצאו השפתיים, במקרה גדולה קרחה את העיניים. מין קלסתר כזה, חזק וחשוב להפליא היה לסובקביץ'" (עמ' 118).

תחילה מנהלים השניים שיחת חולין על דמויות מוכרות להם (הנשמעת כמו מערכת מוכר של אורי זוהר ושייקה אופיר על הצגה שראו אמש בתיאטרון). כאשר צ'יצ'יקוב אומר על ראש הלשכה איוואן גריגוריביץ' בעיר N הסמוכה שהוא "אדם נפלא!" משיב לו סובקביץ' שהוא "טיפש שהעולם עוד לא ברא כמהו". כשצ'יצ'יקוב אומר "לעומת זאת המושל הוא אדם מצוי!" משיב לו סובקביץ' "השוודר הכי גדול בעולם!" כשצ'יצ'יקוב מנסה מזל במילה טובה על ראש המשטרה "אני מחבב



"נפשות מתות" חיות ובוטות דמני ששום כתיבה על יוצר גאון לא תוכל להטעים אותנו את טעם יצירתו ממש. במקרה כזה אין טעם להרבות בדברים "על", אלא לתת כמה שאפשר, "את" הדבר עצמו. דברים אלה נכונים פי כמה כאשר מדובר בנפשות מתות מאת ניקולאי ר' גוגול (1809-1852) בתרגומה של המשוררת והמתרגמת רנה ליטוין (הקיבוץ המאוחד/ספרי סימן קריאה, עורך התרגום: מנחם פרי, עמ' 496, 2013) שהלכה לעולמה עוד לפני שזכתה לראות את פרי עמלה ברפוט. לו יהי ספר זה נר לזכרה.

מהסיבה דלעיל לא הלכתי שבי אחר פרשנותו הפסיכולוגית-סקסואלית של מנחם פרי לפואמה (כך כינה אותה גוגול). פרי כותב באחרית דבר, כי הגיבור "צ'יצ'יקוב נראה אדם א־מיני לחלוטין, נשים בדרך כלל מעוררות אצלו רתיעה" וכי "פרייקט רכישת הנפשות המתות הוא אך כיסוי, הסוואה של האובייקט המיני" (עמ' 488); גם לא אחרי תיאודיות אחרות, כמו טירופו הרתי של גוגול שהביאו לשרוף את רוב חלקו השני של כתב היד; או תוכניתו לכתוב יצירה בשלושה חלקים בדומה לקומדיה האלוהית של דנטה. פרשנויות כאלה לא מצביעות בהכרח

על המקומות הגאונים ביותר בטקסט עצמו. לכן, לא אעסוק כאן בפרשנות מקיפה כזו, אלא רק אציע כמה טעויות מן הטקסט הגוגולי, שאין יכולת לדעתו בלא לטעום ממנו (כמאמר האנגלים the proofing of the pudding is the eating). פרי מציין, זה, אכן, חשוב, את הסגנון ההיפרבולי של גוגול, אותן "הגזמות פראיות על כל צעד ושעל וכמעט בכל עמוד בספר" וגם מביא כמה דוגמאות קצרות, אבל אין הקומץ משיב את הארי. לכן ברעתי לכתב כברת דרך ארוכה יותר עם הטקסט עצמו, כדי להמחיש את ההמצאות הנפלאות האלה, שהן תמצית הקסם של אמנות הסיפור הגוגולית. למי שאינו מכיר כלל את היצירה, צריך לומר כי ההמצאה הגדולה מכולן מצויה כבר בכותרת הגרוטסקית "נפשות מתות", שאלה הן הצמיתים שמתו ועדיין רשומים בבעלות בעל האחזה אשר חייב לשלם עליהן מס גולגולת עד שיימחקו ממרשם האוכלוסין

במפקד הבא. גיבורנו, צ'יצ'יקוב, מציע לקנותן בזול ולהציגן בפני השלטונות כאיכרים חיים שכנתנו ליישב מחדש, שכן על החיישבות כזו היו מקבלים הלוואות זולות מהשלטון שהיה מעוניין לעודד אותה. וזה, אפוא, תוכניתו, להתעשר מהר ובלא מאמץ. עיקר החלק הראשון מספר על מסעותיו בבריצי'קה (כרכרה קלה) שלו עם הרכב סליפן, בין בעלי האחוזות השונים במטרה לשכנעם למכור לו את הנפשות המתות שלהם. הנה כיצד כל זה מתרחש.

התחנה הראשונה בדרכם היא מנילובקה, אחתו של מנילוב. "אולי רק אלהים לבדו יכול היה לומר מה אופיו של מנילוב. ברגע הראשון של שיחה אתו לא ייבצר ממך לומר 'איזה אדם נעים וטוב לבני' ברגע השני לא תאמר דבר, ובשלישי תאמר 'השר יודע מה זה' - ותתרחק", כך מהרהר צ'יצ'יקוב בפוגשו אותו לראשונה. המשא ומתן שהוא מנהל עם מנילוב הזקן מצחיק עד דמעות. מנילוב לא מבין תחילה מה הוא רוצה ממנו. כשצ'יצ'יקוב מסביר שהוא "מציע לרכוש את המתים שעם זאת נספרים כמרשם בתור חיים", נופלת המקטרת מפיו והוא נשאר פעור במשך כמה רגעים. כאשר צ'יצ'יקוב מציע שהדבר ייעשה כשטר מכר כחוק, שואל מנילוב "איך, שטר מכר לנפשות מתות?" צ'יצ'יקוב מרגיעו: "אה, לא,

גרמנים, לא פינים, לא כל מיני שבטים אחרים, אלא ישנו רק העם המקומי - שכל דוסי חי ונועז, שאינו צריך לפשפש בכיסים אחר מילה קולעת, אלא מטיח אותה כך בבת אחת, כמו דוכן לנצח. בקו אחר תשורטט מכף רגל ועד ראשו! (עמ' 136).

כזה הוא גוגול וכזאת היא כתיבתו הגאונית. מענגת כל כך בעברית ובוודאי פי כמה ברוסית.

שתיינים ומציתים - יסנין וגורקי

אני אוהב ספרי זיכרונות על סופרים, ועל סופרים רוסים במיוחד (כמו ספרה של נדוידה מנדלשטאם תקומת השיר על המשורר אוסיפ מנדלשטאם בעלה), כתנאי שתוכנם הוא היצירה הספרותית ולא משהו אחר. ספרו של לדיסלב חודסביץ נקרופוליס בתרגומה המצויץ של דינה מרקין (הוצאת כרמל, ספרי מופת, קרן מיכאל פרוחורוב 2013) מקיים

תנאי זה רק בחלקו. חודסביץ (1886-1933) משורר וסופר רוסי השייך ל"תור הכסף" של השירה הרוסית (זו שלאחר "תור הזהב" של פושקין), בשלהי המאה התשע-עשרה ותחילת המאה העשרים, כותב בחלק הראשון של ספרו על שמונה סופרים ומשוררים, אבל רק על שניים מהם - סרגיי יסנין ומקסים גורקי - כתיבתו גם צולחת בידו מן הבחינה שציין: רמותו המחוננת ההטרגית של יסנין (1895-1925), בן הכפר מחבל ריאזאן, שהספיק בחייו הקצרים להינשא שלוש פעמים, לאהוב אינספור נשים ולהתאבד בתלייה בגיל שלושים, מושכת את לבנו כחבלי קסם רווקא משום שהיא מתוארת באמצעות שיריו, שמרקין כה היטיבה לתרגם (כל התרגומים, אלא אם צוין אחרת, הם שלה). המולדת שלו היא הכפר הרוסי, רוסיה של בתי עץ, של שרות



ויערות. "רוסיה זו היא רוס (שמה הקדום) ורוס היא כפר" (עמ' 128). הנה בית מתוך השיר 'ארמה טובענית וכיצות, רדיד שמים כחול': "תאזנה ערבות/ לשריקת הרוח.../ הו מחוץ יקר ללב, הו מחוץ שכוח".

בשיר אחר 'מכתב לאמא' (תרגום נטלי גוטמן, כרמל) מתואר אלוהי המחייקים באחד מהם:

"היה ואלוהים בדמות קבצן כורע/ ירד לדרש אל אהבה בלב אדם/ על גרע מתפורר זמן ישב, מודח/ בתניכיו פריד יבש ישן".

חודסביץ אומר כי אפשר לשחזר לפי שירים מוקדמים אלה את נטיות הלב המחייקות-דתיות של יסנין, בהן נושא האיבר שליחות שמימית ויש לו חלק ביצירה האלוהית. כשהגיע לראשונה יסנין הצעיר לפטרבורג ב־1913 כבר פרחו שם תנועות מוחייקות-מהפכניות שיסנין נתפס להן מיד ולשירתו מתוסף עתה נופך מהפכני: "די לילל, להעלות רקב, להלל תועבה בנסיקה -/ כבר רחצה, נקתה את הזפת/ רוסיה שקם בה דוחה".

כתקופה הכאוטית ערב המהפכה היטלטל "הנער המשורר" בין השפעות שונות, ואפילו החמן לקרוא משיריו באוזני הקיסרית, אבל כשפרצה המהפכה ב־1917 התייצב מיד לצדה. "המהפכה - הכרוז - היא העורב שאנו משחררים (כמו נח מהתיבה) מתוך הראש שלנו... שיברוק את השטח... את העתיד הגדול יותר...". אולם גם בהופכו למשורר המהפכה,

את ראש המשטרה. איזה אופי ישר, גלוי כזה, משיב סובקביץ "נוכל! ימכור אותך, ירמה אותך, ואחרי כל זה עוד ישב לסעוד איתך. כל העיר הזאת, נוכל על גבי נוכל יושב, ונוכל נוהג במ. יש רק אדם הגון אחר, התובע, אבל גם הוא, אם לומר את האמת, חויד" (עמ' 121). זוהי השיחה המקדימה בין השניים שלאחריה הם מתיישבים לסעודת צהריים מרוכת מנות ומעדנים המשתרעת על פני כמה עמחים. לצערי אני נאלץ לדלג עליה (אחדת אצטרך עוד להעתיק את הספר כולו), אבל לא אוכל שלא לציין כי גם במהלכה לא מפסיק סובקביץ להטיל דופי בסעודת הנאכלות בבתי מידועי: "מה שאצלנו אקולקה זודקת לאשפה, הם מכניסים לתוך המרק ... הטבח המנוזל ההוא, שלמר מהצרפת, קונה חתול, פושט את עורו, ומגיש לשולחן בתור ארנבת" (עמ' 122).

אנו מבינים כבר כי סובקביץ הוא קולאק אמיתי וקשה לפיצוח. ציצי'קוב פותח, לכן, את דבריו בזהירות, "בעיקוף גדול", כדברי גוגול. שכן סובקביץ "מכוסה קליפה עבה כל כך, עד שאם גם ח משהו במעמקים, לא נראה שום זיע על פני השטח". אבל מתברר שהרוב המנומנם הזה מקדים את גיבורנו בכמה מהלכים. וכשמגיע ציצי'קוב לעיקה, הצעת הרכישה, הוא משיב לו מניה וביה כאילו כבר חיכה לה: "אני מוכן למכור לך... וכדי לא לבקש ממך יותר מדי, נסכים על מאה רובל לחתיכה". ציצי'קוב נדהם. מאה רובל לחתיכה?! בכל משאיו ומתניו עד כה לא נוכר סכומים כאלה. "נראה לי שיש כאן איזה טעות", הוא אומר. "אני מצדי חושב, יד על הלב, ששמתים קופייקות לנפש יהיה מחיר מצויץ". סובקביץ מתרעם "אני הרי לא מוכר לך סנדלים מרפיה... אתה חושב שתמצא איזה טיפיש שיסכים למכור לך נפש רשומה בשמתים קופייקות?" ציצי'קוב מתרצה ומסכים כבר לחובל וחצי, אבל לסובקביץ יש עוד נימוקים שטרם נשמעו כמותם כדי להעלות את המחיר עוד ועוד. וכך הוא אומר:

"באמת, זה לא ביקר! נוכל היה מרמה אותך מוכר לך זבל ולא נפשות. אבל שלי שלמים, כולם מוכחים, בעלי מלאכה, אומנים. הנה קח למשל את בונה המרכבות מיכייב! הרי אף פעם לא בנה שום רכב אחר אלא על קפיצים. ולא כמו אלו שעושים במוסקבה, שמחזיקות מעמד שעה, אלא חוק שכזה, ובעצמו מרפד וגם מכסה בלכה!

"וסטפן פקק, הנגר? אני נתן את הראש אם תמצא מח'יק כזה באיזה מקום. איזה כוח עצום זה! אילו שירת בחיל המשמה, אלוהים יודע מה היו נותנים לו. שלושה ארשין וורשוך היה גובהו" (כ־220 ס"מ).

"או מילושקין, מניה הלכנים, הוא ידע להתקין תנור לכנים בכל סוג של בית שתצוה. או מקסים טליאטניקוב, הסנדלר; דקירה אחת במרצע ויש לך מגפיים, וכל מגף - תודה רבה, ואין אף טיפת יי"ש בבטן. יורמי סדוקופליחוק! הרי המח'יק הזה לברו שווה את כל האחרים. כאלה הם האנשים אצלי. זה לא מה שימכור לך איזה פליושקין" (עמ' 128).

ציצי'קוב נדהם ממבול הטיעונים הזה, ואומר "לשם מה אתה מונה את כל מעלותיהם, הרי עכשיו אין בהם שום תועלת, הרי כולם אנשים מתים". אבל סובקביץ לא נשאר חסר מענה "אבל כך אפשר לומר גם על אלה הנחשבים עכשיו לחיים? איזה מין אנשים הם? זבובים ולא אנשים?" ציצי'קוב מוכן כבר לעלות לשני רובל, אך סובקביץ מוכן לרדת רק לשבעים חמישה רובל. ציצי'קוב אומר "זהרי הסחורה היא פשוט הבל הבלים. למי היא נחוצה?" סובקביץ משיב "אבל אתה הרי קונה אותה, זאת אומרת שהיא נחוצה". ציצי'קוב נשך את שפתו ולא מצא מה לענות (עמ' 129). הסחר מכר הזה נמשך עוד כמה עמודים ולא אגלה לקורא על איזה מחיר הסכימו לבסוף, כדי שלא לגרוע מהנאתו.

הפרק הזה, החמישי, בעקבות פגישתו עם סובקביץ, מסתיים בהרהורים של ציצי'קוב על אופיו של העם הרוסי (ובו אסיים גם אני).

"כמה עז ביטוי הוא העם הרוסי. אם יזכה מישוהו בכיטוי, ידבק בו הכינוי ובצאצאיו עד עולם... מילה שנתה שנאמרה אין לכרות אפילו בגרן. ובעיקר קולע כל מה שיוצא ממעמקי רוסיה, ממקומות שאין בהם לא

נותר עולם הדימויים שלו העולם הכפרי, ואהבתו למולדת מתגלמת באהבה לפרה, שהוא מבשר לה את בשורת המהפכה. מתוך 'ספר תפילה' ('אוקטואר' ספר תפילות פרבוסלבי): "הו מולדת, שעת נהרה/ שאין לה תכלה! טובות ויפות לא אמצא/ מעיניך, עיני פרה".

הבשורה המהפכנית בפואמה 'ביאת המשיח' (אחרנית) משולבת בדימויים נוצריים פרבוסלביים שהתחנך עליהם כפרח כמורה, אבל תוך שינוי משמעותם, עד כדי הפיכתה לאנטי נוצרית. חודסביץ טוען כי "אחרנית" היתה שירת הברבור של יסנין כמושור המהפכה. מכאן ואילך מתחילה האכזבה ממנה לכרסם בלב. נראה לו שהתרבות העירונית הבולשביקית מרעילה את רוס הכפרית. כך בפואמה 'תפילת אשכבה': "עולם טמיה, עולמי הקרמוח/ שקטת כרוח, הנמכת שבת, הנה חנקו את הכפר בגרוח/ ידי הכביש, ידי האבן".

יסנין החל להתהלל ולשתות לשוכרה. נרמה לו כי רוסיה כולה התמכרה לטיפה המרה, מצעה עכשיו הבולשביקים מעוררים בו תיעוב והוא מסתפק אל "החולייגנים העירונים" אל "יחפני השיר": "לזונות אני קורא שירים/ עם בנדיטים בולע כוהל...".

כפרק חייו האחרון התחתן עם הרקנית איזידורה הנק, נישואיו השלישיים, ויצא עמה למסע הופעות באירופה ובאמריקה. הוא התגרש ממנה כעבור שנתיים וב-1924 חזר לרוסיה, רצון ושכוח, לתקופת חייו האחרונה. שוב שם פעמיו אל כפר הולדתו במחוז ריאזאן, שלא ביקר בו שש שנים, אך גם שם מצפה לו מפח נפש. בשירו 'כה עייף לא הייתי עדיין' בספרו זיכרונותיו של חולייגן בתרגום יעקב בסר (עקד 1970, ספרי 'עתון '77' 1985) הוא כותב:

"כה עייף לא הייתי עדין/ בקר אפרפר לחלוח/ חלמתי ריאזאן השמים/ חיים בלי תכלית אשר לי.../ הו ארצי, עץ גלמוש שם פורח/ שם גדלתי בעשב צוחב, שא שלום ינשוף מתפוח/ הדרורים וגם העורב".

כשוכו אל הכפר לא זיהה יסנין עוד את מראהו. אפילו את ביתו אינו מוצא מיד. אחותו נעשתה חברה בקומסומול והיא מצטטת לו מתוך הקפיטל של מרקס. הוא קובל כי אותה "רוס של עץ" שממנה צריכה היתה להופיע "ביאת המשיח" (אחרנית) פשוט איננה. במקומה יש רוס סובייטית, גסה, אכזרית, נדושה, ששרה שירי תעמולה". הוא חושש שאמונתו בשליחותו כשם העם אולי בטעות יסודה, כאשר ממילא אין מקשיבים לו (מתוך השיר 'שיבה למולדת'):

מדינה לתפארת! או למה אללי/ צעקתי בשירי שלעמי אני ירד העץ/ הן השירה שלי לא נחוצה כאן כלל/ וגם אני עצמי איני נחוץ עוד, למפרע".

יסנין שב העירה, התמכר ביתר שאת לשתייה ואף נשא נאומים אנטי סובייטים ואנטישמיים בבתי מרח. שיריו מאותה תקופה מתנבאים כולם על מותו הקרוב. "לבסוף הסיק מסקנה אחרונה, מעשית, מאותם שירים שכתב כאשר האמת התחילה נחשפת בפניו", כותב חודסביץ. כך בשיר 'מחוז שלי, ילדות שלי' מ-1921: "רע, רע, הטוב! רואות שהתפכחו/ רק המות ישביל לכסות".

חודסביץ כותב כי יסנין התפכח סופית, אבל לראות מה שהתחולל סביב סירוב. לא נותר לו אלא דבר אחד - למות. חודסביץ שואל, מה היה ביסנין שכל כך משך את הלב, ומשיב, מה שנפלא ונאצל ביסנין הוא שהיה גלוי לב עד אין קץ ביצירתו. בכל דבר הלך עד הסוף. לא פחד להכיר בטעויות וקיבל על עצמו גם את החטאים שאחרים פיתו אותו אליהם - ועל כל אלה ביקש לשלם מחיר נורא. האמת שלו היתה אהבת מולדת גדולה, גם אם עצומת עיניים (עמ' 166).

ומה שמושך אותנו גם כיום אליו, אלה הם השירים. אפילו מתוך

הציטוטים המעטים בספר קל לחוש את גדולתו השירית. לאחר הפרק על "המושור היחפן" יסנין, מספר חודסביץ את זיכרונותיו על "הסופר היחפן" גורקי (1868-1936). כאן אסתפק בהיבט אחד של דמותו המודרכת של גורקי, שבאשר אליו כותב חודסביץ "יחס מבלבל להחריד לאמת ולשק, אשר נודעה לו השפעה מכרעת על חייו ויצירתו" (עמ' 181). חודסביץ מסביר כי גורקי גדל בתוככי טומאה למיניה. האנשים שראה סביבו היו פעם מעולליה ופעם קורבנותיה, ולעתים מעוללים וקורבנות בה בעת. מתוך רקע זה צמחו גם גיבוריו הספרותיים. מחד הם שוחרי טוב ביסודם, מאידך הם חיים במציאות שפלה ולא אחת נוהגים בשפלות. לדברי חודסביץ, הנרשא העיקרי של מחזהו הידוע של גורקי "בשפל" (תרגמה לעברית עוה צבי 1970) הוא הנרשא של אמת ושק. גיבורו הראשי, לוקא, הלך, נוה, ישיש ערמומי, מופיע כדי לפתח בשקר מנחם את השרויים בשפל, שקר אשר עמו קל יותר לא רק לחיות אלא גם למות. אחרי היעלמו המסתורי של לוקא, החיים נעשים שוב רעים ומפחידים. כנגדו מתייצב סאטין, הדמות החיובית במחזה בעיני הביקורת המרקסיסטית, המגלם את ההכרה הפרולטרית ומכריז "השקר - הוא רת העברים והאדונים. האמת - היא אלהי האדם החופשי". אבל, מעיר חודסביץ, דמותו של סאטין חיוורת לעומת דמותו של לוקא. הגיבור החיובי עלה בידי גורקי פחות מן הגיבור השלילי, מפני שבפיו של החיובי שם את האידיאולוגיה הרשמית, ובפיו של השלילי את רגש האהבה והחמלה שלו לבני אדם. גורקי העריך את עצם היכולת לחלום, ליצור, יותר מאשר את הכרת המציאות והאמת. אחת הרמויות במחזה אומרת:

"אם אין לעולם מי שיוזר/ את נדכו לאמת הקדושה, אז תנו כבוד למטרף שישרה/ חלום זהוב על בני תמותה!"

זהו "האני מאמין" של גורקי, אומר חודסביץ. בתקופתו "החלום הזהוב" היה חלום המהפכה, הוא תמך בחלום זה לא כל כך מפני שהאמין במהפכה, אלא מפני שהאמין בישועה הטמונה בעצם החלום חשיבותה לבני אדם. כבר ב-1893 כסיפור שירי מוקדם - "החורפני אשר שיקר והנקר שאהב אמת" - הוא כותב כי החורפני, הרבק ברוח, עף גבוה בעוד הנקה, הרבק בעוברות, עף נמוך. (בחיפוש אחר המקור לאותו סיפור גיליתי כי מופיעות בו ציפורים נוספות: העורבים, מייצגי האינטליגנציה, מדברים בקול הרם ביותר אבל אינם מסוגלים לשנות דבר; הומוידיים, המשוררים והסופרים, עונים אחריהם אמן; הנקה, הזעיר בורגני, רבק בעוברות ומזהיר את העופות שלא לעוף לעבר הלא ידוע; ורק החורפני הקטן, בן דמותו של גודקי, רבק באמת שברוח, ומנסה לסחוף אותם אחריו בכוח החלום).

חודסביץ מציין כי כך נהג גם גורקי בחייו וביחסיו עם אנשים. הוא אהב סופרים צעירים מתחילים, וסרב לנפץ את אשליחותיהם, גם של חסרי הכישרון, ודאה בכך חילול הקדש. (בסופרים שכבר ביססו את שמם נהג אחרת). הוא אהב אנשים בעלי מבנה נפש יצירתי, החולמים להביא משהו חדש לעולם. אפילו היו ביניהם להטוטנים ומאחזי עיניים. מצאו חן בעיניו גם מציחים, פירומנים, עליהם יכול היה לספר שעות. חודסביץ מספר כי "הוא עצמו היה מציח במקצת. מעולם לא ראיתי אחרי שהדליק לעצמו סיגריה, שכיבה את הגפרור, אלא השליך אותו בוועה... אחרי שהצטברו די ברלי סיגריות נתיירות במאפרה, היה מגניב לשם גפרור דולק, ומציץ בנכלוליות מעבר לכתף, במדרדה המתלקחת. לדלקות הללו הייתה בעיניו מין משמעות סמלית" (עמ' 186). ודבריו בסיכום: "כשתפסו אותו בשקר קטן, עורר בו הדבר מודת רוח מלווה בשעמום, כמו ניתוח של חלום נשגב. השבת האמת על כנה נראתה לו כנצחונה האפור והנדוש של הפרחה על השירה" (עמ' 195). סיפורי זיכרונות כאלה, תענוג לשמוע.

על שני שירים מתוך שריקה

משהוספתי להרהר בו התברר לי שגם שיר זה מתכתב, או מתפלמס, עם שיר ידוע עוד יותר של זך, השיר 'דגע אחר', הניצב בפתח ספרו שירים שונים (כל השירים, כרך א עמ' 127). הדובר בשיר ההוא של זך מבקש: "דגע אחר שקט בבקשה. אנא. אנא רוצה לומר דבר מזה. הוא הלך/ ועבר על פני. יכלתי לגעת בשולי/ אדרתו. לא נגעתי. מי יכול היה/ לדעת מה שלא ידעתי."

הדובר בשיר "לא ידע", "לא יכול היה לדעת", את כאבו של הזר שעבר על פניו (נוה, נביא, אב), שנמצא למחרת מת "דיק כמו ציפור, קשה כמו אבן". לכן, בשל אי ידיעה זו, לא עשה עמו את הטוב המתבקש.

זן מירון בספר מסות הרש שעניינו "תשתיות קוגניטיביות בשירה הישראלית המוקדמת" (הוצאת אפיק, ספרות ישראלית, 2013) מקריש לשיר זה מסה ארוכה שכותרתה "דגע אחד שקט: מסע החיפוש האפיסטמולוגי/ (ואי) אפשרות הנבואה/ בשירתו המוקדמת של נתן זך".



חמוטל בר-יוסף, בהשקת ספרה

מבלי להאריך אומר כי מירון רואה את הנושא העיקרי של השיר בתור "הניגוד החרף בין ידיעה לאי-ידיעה" (שם, עמ' 384) והוא עוסק בו במסגרת "כנושא הגותי-אפיסטמולוגי המתמקד בשאלה כיצד יכול אדם לדעת את הנעשה מחוץ לעולמו הסובייקטיבי, בעיקר את המסתתר בלבו של הזולת?" (שם, עמ' 385). (סקירה מלאה על המסה יוכל הקורא למצוא במרדך 'מצד זה' (עתן 77, גיליון 374 מרץ-אפריל 2014)).

איני יודע אם חמוטל בר-יוסף מכירה את הפרשנות האחרונה הזו של מירון לשיר 'דגע אחר', אבל בלי כל קשר לכך, שני שיריה אלה, בעיני, ואולי גם הספר כולו, ואולי כל ספריה, הם בבחינת הצעת כיוון אחרת, בשירה, במחשבה, בחיים. עשיית הטוב (או נמנעותו) לא מתוך תיאוריה פוליטית, או נבכי תשתית קוגניטיבית, אלא כמשהו ראשוני ועמוק יותר, הקודם לכל אלה.

(רביים בהשקת הספר, אולם פליציה בלומנטל תל אביב, 30.05.14)

לקראת השקת ספרה החדש של חמוטל בר-יוסף (שריקה, סדרת ריתמוס, הקיבוץ המאוחד 2014) התבקשתי לכתוב שני שירים ולומר עליהם דברים אחרים. השיר הראשון שמשך את תשומת לבי מיד בתחילת הספר היה 'השיר הנכח'. כל קורא שירה עברית חש מיד בעליל שזהו שיר הבא חשבוך עם שירי המפורסם של נתן זך בשם זה בספרו כל החלב והדבש (כל השירים 2008; א, עמ' 295). שירי של זך, שכבר הפך מאז לפואטיקה משפיעה על הדחת שלמים של כתבים, נפתח בבית הבא:
"כשהרגש דועך, השיר הנכח מדבר/ עד אז דבר הרגש, השיר האחר/ עכשו הגיע הזמן לשיר הנכח לדבר".

"השיר הנכח" של בר-יוסף הוא בבחינת פחיטיב לנגטיב של השיר של זך, בהיותו חותר תחת הפואטיקה של הרעיון. הנה הוא בשלמותו:

השיר הנכח

השיר הזה שאני רצה אתו
אליה - בן אדם שלא היה קורא דבר מלבד עתך ספורט
לולי הסתבכו כי קרניו היפות -
פוערת לעומתך עיני,
מתעופפת אליה עם גבותי
ומכריזה: "אתה חיב לקרא את זה!"
כאלו הייתי אמא צפור שמצאה לך תולעת טעימה
הוא השיר הנכח.

בשיר הזה מקופל האני מאמין של המשודדת ברבים משיריה, הרואה בשירה דבר מה חיוני ומזין לכל אדם, גם לקוראי מדורי ספורט בעיתונים ולא רק לאנני טעם. יתר על כן, אם זך כותב "עכשיו הגיע הזמן לשיר הנכח לדבר", כלומר לשיר שבו, להשקפתו, "הרגש דועך", בא שירה של חמוטל בר-יוסף ואומר לנו, עכשיו הגיע הזמן להחזיר לשירה את הרגש החי, העני, את הראייה הבהירה שאינה ספקנית ואינה דכאונית, את האמת של חיוב החיים. כמובן, אין היא אומרת זאת בהצהרות שכאלה, אבל היא עושה זאת בשכל טוב, כתבנה שירית, באיפוק שמאחוריו מסתתרים נועזות ואומץ לב.

השיר השני שנחרתי לקרוא ואשר שבה את לבי מיד, פשוט בשל יופיו, הוא השיר הבא:

לא בשמים

לא בשמים
לא נחוק
הטוב נשב.
הלא קרוב הוא מאד
הלא פה הוא
הלא להטו בידך
לחש לעשותו
עכשו.

השיר הזה מבוסס על הפסוק בדברים (ל יב-יד) "לא בשמים היא ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הרבה, בפיך ובלבבך לעשותו". עשיית הטוב כפשוטה, כמעשה אנושי ספוטני בלא חשבונות רבים. כבר בקריאה ראשונה התחזר לי ששיר זה תומך בבחינה רעיונית בקודמו. אבל רק

עמיר עקיבא סגל / "שירה יכולה"

שלום לך שירה מזרחית

"מה זו נקודת מבט מזרחית?" שאל אלי אליהו את רדעי חסן ("ים של דמעות", 'הארץ', 05.12.2013), והתשובה שקיבל היתה: "מבחינתי זו שאלה מאוד פשוטה. זו נקודת המבט שלי. של רדעי חסן, בעולם הזה". כך, בצורה פשוטה ואלגנטית, הגדיר רדעי חסן את השימוש שעושה קבוצת ערספראטיקה במזרחית, את השימוש שהוא עצמו עושה בה ואת מה שמשמשת הוהות המזרחית כשירתם.



עדי קיסה, שחר מריו מרזכי, אלמוג בהר, צילם: עודד לוי

ארבעה ספרים פורסמו עד כה על שירה מזרחית בשנים האחרונות: **כאב השורשים הכפולים של רזלי אברהם איתן** (עקר 2008), **מה זה להיות אותנטי של יחיא אופנהיימר** (רסלינג 2012), **אפשרות שלישית לשירה של קציעה עלון** (הוצאת הקיבוץ המאוחד 2011), **שושנת המרי השחורה**, גם הוא של קציעה עלון (מרחק הוצאה לאור והוצאת משרד הביטחון 2014). היו שניסו לבקר את עצם היותה של השירה המזרחית; אם אינני טועה המבקר הבולט ביותר של השירה המזרחית היה אורי הולנדר, שערער על עצם הקטגוריה. ערעור על עצם קיומה של הקטגוריה שירה מזרחית הוא סביר כשם שהוא מופרך.

ככל ארבעת הספרים הללו לא הצליחו המחברים, ולעתים גם לא ניסו, להגדיר את השירה המזרחית בבחינת מה בפנים ומה בחוץ. לא ברור האם מדובר בשירה העוסקת דווקא בתמות מסוימות, או נכתבת בסגנון מסוים או אולי היא פשוט שירה הנובעת מזהותם האתנית של כותביה. זה לא הובהר, למרות הסקירות המחכימות בכל אחד מהספרים הללו.

ובכל זאת, הקושי להגדיר את השירה המזרחית לא יכול לבטל את קיומה. למעשה, כמעט כל ניסיון להגדיר זרם שירה עכשווי, וגם כמה זרמי שירה תיקנים יותר או פחות, ייתקל פעמים רבות בגבולות מעורפלים, קושי להחליט מה בפנים ומה בחוץ, והיסמכות לא מעטה על זהות הכותבים לצורך הקביעה לאיזו קטגוריה שייך שיר.

העובדה שלא מדובר בקטגוריה "פואטית" אלא בקטגוריה פוליטית או אתנית לשירה, הופכת אותה לקשה לבליעה בקרב כמה מהמבקרים, אך זה חלק מחשיבותה. המשך התפיסה של "המזרחיות" בקטגוריה חברתית הוא סיבה טובה מאוד למרוד בדרך שבה מתקבלת "המזרחיות" בישראל.

זה עניין פוליטי, לא רק פואטי. זה המקור לתנועות חברתיות, פוליטיות, תרבותיות. זה גם עניין ראוי ולא רק מובן מאליו.

הפריצה של השירה המזרחית עם הופעת **מנחה מרוקאית** ספרו הראשון של ארז ביטון בשנת 1976 (למרות שהיו לפניו כמה משוררים מזרחים, שלא הגיעו לחשיפה אותה קיבל ביטון) חייבת היתה לקרות. הבחירה של ביטון להנכיח את המזרחיות בקטגוריית זהות חיוכית - כמו למשל בשיר 'שיר זהרה אלפסיה' הקורא תיגר על התפיסה של יהודי המזרח כמי שבאו מארצות נחשלות ועניות, או 'מה זה להיות אותנטי', מציבה את המרידה הפרובוקטיבית באופן הביטוי היחיד שבו יכול המזרחי להביע את עצמו בצורה כנה.

אחרי ביטון המשיכו אחרים להוסיף תכנים אל הקטגוריה של שירה מזרחית. ריקי שירן בפמיניזם המזרחי "שובר הקירות". מתי שמאלוף בכך שהציג את הוהות המזרחית כביקורתית כלפי הגמטניה שלטת וכלפי כלל העוולות הישראליות. אלמוג בהר כתפיסה יהודית-ערבית שאתגרה ועדיין מאתגרת את מרבית הציבור. אנקדוטה: באחד הערבים שהנחינו שלומי בן-עטר ראני בכית אבי חי, הקריא בהר את שירו 'הערבית שלי אילמת', בעברית ואו בערבית. שניים יצאו את האולם בהפגנתיות. לא יכלו לעמוד בזה. ראיתי בכך הצלחה של הערב ושל בהר עצמו. השירה המזרחית היא דרך לייצר נראות למשוררים המזרחים, היא דרך לאתגר את השירה. למעשה, קטגוריות כאלו הן-הן הדרך לאתגר היום את עולם השירה.

כבר שברו את ההכרח בחריזה, שברו מקצבים, עברו מהעולם הריתנים האם לכתוב יידיש או עברית, כך גם לגבי כניסתה של העברית המדוברת וביטויים משפות אחרות. התפתחות השירה חייבת לבוא לא רק מתוך השירה.

לאחר שנאמר כל זה, יש להבחין בקבוצת ערספראטיקה. קשה לחשוב על משוררים שהצליחו לייצר בולטות בשנים האחרונות כמו משוררי קבוצה זו, ונראה שרדעי חסן הוא הכולל בהם. שיריו "משכו אש" וביקורות וגם הערכה התייחסות, שרק משוררים בודדים זכו להן. התגובות לביקורות הגיעו גם הן. בין השאר השאלה ששאל אלי אליהו את חסן לגבי זהותו המזרחית ותשובתו של חסן. השאלה והתשובה הן חלק מכתבה שלמה, כראי לקראת אותה - כמו גם ראיונות נוספים עם חברי הקבוצה ועם חסן עצמו - כדי לקבל מושג שלם יותר ותמונה מלאה יותר.

בכלל בפעילות קבוצת ערספראטיקה, כמו גם באותה כתבה של אליהו ב'הארץ', יש ביטוי חרש לשירה בזהות המזרחית. הפעם השימוש במזרחיות לא מביא כל תוכן חרש, מרענן, מקורי - לא זיכרון מארצות אחרות, לא ביקורתיות חרשנית, לא דתיות אחרת ולא כל ערך מוגדר חרש או מקודי. המזרחיות היא מזרחיות. תכני המזרחיות הם תכנים שכבר נכתבו ועוצבו קודם לכן, אם בכלל יש כאן תכנים. דהיינו - המשורר המזרחי הוא משורר מזרחי כאשר הוא משורר מזרחי.

מאמצים של עשרות שנים הצטברו כדי לכתוב את הרגע הזה. הרגע הזה חשוב כי למשוררות המזרחית הזאת שתי משמעויות גדולות. האחת היא היכולת להגדרה עצמית, שער לפני כמה שנים הרשה הסברים רבים - מצד המשורר לעצמו ולחברה הסובבת אותו. השנייה היא כי הגדרה זו משמשת את חסן, כמו את שאר חברי הקבוצה, כמקדם מכירות.

לקרוא למשהו "מקדם מכירות" לא נתפס בצורה חיוכית כמיוחד, בוודאי שלא בענייני תרבות, אמנות או שירה. אבל קשה לחשוב על רדעי חסן מצליח להגיע לבלטות שזכה בה, או על חברי ערספראטיקה מגיעים אל המקומות שהגיעו אליהם ללא שימוש בזהות המזרחית. הדיבור מתוך זהות זו, כמו השיר 'מרינת אשכנז' הם שהביאו לדיון הציבורי סביב חברי הקבוצה, הם שהביאו לקבלתם. הם ולא איכות השירים - שהרי יש רבים אחרים ששיריהם מצוינים גם כן, ולא הצליחו במה שהצליחו חברי ערספראטיקה.

כאשר קטגוריית זהות הנה "מקדם מכירות" משתמעת מכך היכולת

מתי שמואלוק, אלמוג בהר ואחרים. הביקורת מצד משוררי ערספואטיקה מופנית כלפי ון, גוריו ו"מדינת אשכנז". כלומר, באופן רחב, "מזרחי" נגר "אשכנזי ממסרי", ללא תוספת לארכיטיפים הישראליים הכמעט קמאיים הללו.

זה מצביע על בחירה להשתמש בזהות קיימת בלי לערער עליה, בלי לאפשר ערעור עליה, ולכן גם בלי לפתוח לה אפשרות להתפתח. זהות שלא מאפשרת ביקורת היא זהות שלא מתפתחת. מבחינה פוליטית, זהות שאי־אפשר לבקר אותה היא זהות השייכת לקבוצת המיעוט המדוכאת, השולית. קבוצת המיעוט שלא תהפוך להיות רוב, שלא תגדל להיות משמעותית, מרכזית.

בנוסף, זה מעקר את השירה מחשיבות, מרלוטטיות. זה משאיר את השירה בתור עוד קריאה לתשומת לב תקשורתית, ציבורית. שירה כזאת לא יכולה להיות חשובה, כי היא לא יכולה לקדם שינוי, היא לא יכולה לאתגר, אלא רק "לעשות קולות" של אתגור. היא משתמשת בתכנים שמשוררים קודמים הביאו בצורה מאתגרת (למשל מושג האוטנטיות המזרחית של ביטון, או היהודיות הערבית של בהר, ואחרים) כדי לעצבן, כדי לקבל תשומת לב. היותה שולית, במופגן, באופן בלתי נמנע, הוא רק פועל יוצא של היותה שחקן נוסף בהצגת הזהויות הרוֹ-ממריות במרחב הציבורי. למעשה, שחקנים המשתמשים בסדר הקיים, ומתוך כך משמרים אותו. ♦

לאחז בה ללא צורך בהסברים. הסיבה לכך היא כי ההסברים כבר ניתנו וקטגוריית השירה המזרחית שרודה וקיימת. יותר מכך, היא קטגוריה מעוררת עניין ובעלת כוח משיכה. זה לא רק פרס יהודה עמיחי לארו ביטון - אלא העובדה שרבים מצפים לשירה מזרחית, מתעניינים בה, מגיבים עליה.

אבל האמת, האמת המצערת, היא שיותר ויותר משוררים מחפשים את הזהות שתספק להם מקום מכיחז. ממש כמו שכל מי שנכנס אל בית האח הגדול מביא איתו קטגוריית זהות וסיפור אישי, כך עושים עתה רבים (מרי) מבין המשוררים. המשמעות היא כי גם כשהם ביקורתיים, מרדנים, אפילו בוטים - הם בעצם משחקים את המשחק התקשורתי־יחצ"ני של התקופה, משחק שבו זהויות כבר התגבשו ועתה מה שיש לעשות בעזרתן הוא להתפרסם.

זה גם מה שעושים חברי ערספואטיקה. שתי נקודות חיוב בעשייה זאת: האחת: שמשוררים זוכים לפרסום שלרוב לא זוכים בו, זה מכורך, השנייה: זהו עדות לדרך ארוכה ומפרכת שעשו משוררים מזרחיים עד כה, ועדות לכך שהבניין שבנו עומד.

נקודת השלילה היא העובדה ששימוש כזה בקטגוריית זהות לא מפתח אותה. "המזרחיות" הופכת לדבר שאין לערער עליו ולכן אי־אפשר לראות ביקורת של משוררי ערספואטיקה על קודמיהם - ארו ביטון, ויקי שירן,

יערה בנדוד

קרוב לקצה הצבע העז

1. קיימת

תהום מלאה קול כחיה
נאני החיה מלקקת ונרגעת
כאלו בא טרפי בקרבי.

בערב קרוב לקצה הצבע העז
אני צופה ברעד שפבר עבר
אל משהו אחר.

זה הגוף המתהולל, השיר כל עוד בו נשמה.
נאני קימת, קימת, משחרת בשכבי ובקומי.

ממה עלי להתחיל -

מן הרחוף הנוצתי של שומדבר.
יונה עוברת מבלי שאתבונן בה ועוד יונה
מסמנת מעוף בשמי אחלמה, כמו מלה מנדגת בלשון.
מכל היפי הנה עולה טעמו של העדר
שאין לטעות בו. הטוב בעולמות.

במקדם או במאחר יעלו מי תהום,
מתק הגלוי השגוי, המצאי הנמין, צחות בדיחותא.
דבר לא הולך לאבוד במרבצי הזמן.

ומנודת המדרך של כף הרגל בממשות ובבדיה
אט אט להרים את העולם.

2. שיר

להיות תמיד צפן אישי נחשק, מגלגלת פנים ואחור,
מחבבת בכריכה רכה או קשה,
גם בהשמת האחיזה בגוף
שפבר אינו מגלה התנגדות לכה הכבידה.

הרס, אפרודיטה, היגו הק,
מותחים מיתרים בצמת התרדה.

ואתחיל מבראשית. הד מכה תועה,
הברות קרועות זו מזו, פרודות אגיר ומים.

מטין האנמה הרך אהיה גלושה מחנש,
מלשון הפעמון, הכסף והבדיה.

3. נ.ב.

להקדיש שיר זה לעשותו
מעט למטה ממדרגת מלאכים,
תכריך לעבר או לעתיד בלתי נראה. למי - אם בכלל.
אולי לזה שהנצח חפץ ביקרו, לו אני מקדישה את קרואי,
מצותחת, מצטטת, מצודדת, משילה נעל.

ללא פרי וקלפה, בי בגלעין לנפשו.
לכן מוטב ללא הקדשה, כמו שאומרים למלצר:
בבקשה קפה שחור ללא ממתיק וחלב.

מתוך ספר העומר לראות אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד

שתיקת המטפל

חלק ראשון – אינטימי

אני מקשיב לה בתשומת לב. מרגיש איך בשיפולי הבטן מתגבש לו רגש שתופח ועולה כלפי מעלה. סוג של הנאה. אני מנסה להסות את הרגש הזה, אך הוא בשלול. למה היא כחרה בי כמטפל שלה? זוהי הסתכנות מיותרת מצידה, אני חושב, הרי ברור שיתוהוה פה טרנספרנס עמוק. אני כבר יכול כמעט לנבא את השתלשלות העניינים. הרגש הזה עולה שוב. אני מסתכל בה מזווית העין כדי לראות אם היא הבחינה בזה. היא לא. היא ממשיכה לספר על השתיקות של אביה. כולה בתוך הסיפור. חיה אותו מחדש. אני מוזהב אצלה זלקים מנותקים בזמן הסיפור, ומרגיש זקפה קלה. הערב אני חייב לזיין את זהבה, חייב, אחרת אני אהיה מלא ולא קשוב מחר.

לרגע אני מוסס בגלל הרמיק של כפות ידי מחזיקות את שריה, התרגשות קלה ממלאת אותי. לא להאמין שאני נשוי לה כבר עשרים חמש שנים. עדיין מתרגש כמו ילד. אני ממחר להתבונן בעצמי יושב על הכרסה, ונרגע. זה בסדר. לא רואים.

היא מתייפחת ומפליגה לתוך תיאור כואב במיוחד של ילדה קטנה, בת ארבע אולי, שבאה מהגן ומנסה למצוא חן בעיני אבא. היא מגישה לו ציור שציירה היום והוא בחוסר סבלנות שם אותו הצידה. היא מתבוננת בו, לא יודעת איך להגיב. לא יודעת מה עליה להרגיש. היא מנותקת. למה זה מגיע לי. - היא שומעת את אביה מתלונן באוזני האם. - לילדה הזאת אין בכלל גבולות. רק תשומת לב היא רוצה, רק תשומת לב. ואז היא נזכרת כיצד היא התאמצה למצוא חן בעיניו ונתנה לו את החפץ היקר ביותר שלה, את המרצף שהיה מרגיע אותה ברגעים סוערים. אבא הסב את פניו והשים את עצמו שאינו רואה את המחווה הזאת.

היא בוכה. אני מרגיש קורטוב סיפק. מתבונן בה. מקווה שהיא מרגישה שאני מתבונן בה בחמלה. אני רוצה להגיד לה שזה בסדר, שתבכה עכשיו, שמותר להרגיש. שזה שחזור של רגש כואב, שהכי טוב שתחוה את הכאב כל כולו, לגמרי. ואז מזדחלת לה הנאה מנחלת, אסור לי להרגיש ככה. אני נאבק בעצמי. אבל תמיד כשמישהו בוכה לידי אני מרגיש את זה. מין סיפוק קטנטן, פצפוק, על קיומו של הסבל.

סדיסט! - אני גוער בעצמי אבל לא מסוגל לעצור את זה. היא ממשיכה לבכות. אני יודע שעכשיו הולך ונבנה טרנספרנס שהיא לא תוכל לעמוד בפניו. היא תצטרך טיפול של שנתיים מינימום, אני חושב. ושותק.

חלק שני

אני יושבת מולו, זה לא ממש מולו, יש זווית משונה בינינו. ומאחורי יש מנודה עומדת עם אהיל מגייה, כזה שקונים באיקאה. אבל הוא בטח לא קנה את זה שם, לפי כרסאות העור שאנחנו יושבים עליהן. שלו קצת יותר גבוהה, עם מנוף, והוא יכול לעלות ולרדת כרצונו. הוא איש קצת

נמוך ויש לו מבטא מצחיק, אבל אני מרגישה שאני נקשרת אליו. אני מספרת לו על אבא שלי שהוא שותק. תגיד משהו. אבל לא. הוא שותק. מה הוא חושב עלי עכשיו? מה הוא חושב. אני מיישרת את החולצה, שהציצי שלי לא יגלוש משמה, שלא יחשוב שאני עושה לו דווקא. ופתאום אני מתחילה לבכות, לא יודעת למה. והוא שותק. אני מספרת לו על אבא שלי. שמעתי שמטופלות מתאהבות במטפלים שלהן. ולא אכפת לי כי כבר מזמן לא היתה לי אהבה. אבל מה הוא שותק כל כך כל הזמן. אני מספרת לו על התקרית עם הציוה. לראות איך הוא מגיב, אבל הוא שותק ואני עוד פעם בוכה. אני אף פעם לא כל כך בודדה כמו מולו שמה, שותק. שיגיד משהו, שינחם אותי. פסיכולוג לא אמור לנחם אותי? בשביל מה אני באה אליו?

ואו אני רואה את המבט הזה, המוכה, של גבר חרמן. הוא נרלק עלי. אני בטוחה בזה. היה מת לזיין אותי, כמו כולם, נדלקים שבחודרה בוכה. אז אני מחליפה פחה ונשענת קצת לאחור. עכשיו הוא בטוח רואה את הציצי שלי. ורואה שהם יפים, ככה כולם אמרו לי. כראי לו. יהיה לו גוד טיים, ולהלהיט אותו אני מספרת לו את הסיפור עם המוצץ, איך שאבא שלי המנוול לא ראה שאני נותנת לו את המוצץ שלי. זה הקטע שתמיד אני בוכה וכולם נעמרים ללטף לי את הראש ומשם כבר אלוהים גדול. אבל הוא לא. הוא שותק. אלוהים, אבן הבן אדם הזה, אבן. אבל אני אשבור את השתיקה הזאת. יהיה לו גוד טיים, אני אעשה לו. אבל הוא פתאום מציץ בשען ואומר לי שהזמן שלי נגמר. הוא רוצה לקבוע אתי פגישה נוספת. זין אני אבוא אליו עוד פעם. זין.

אשתו מחכה (חלק שלישי)

אני מחכה לו שיבוא הביתה שאוכל ללכת לישון. ממה מעייפות אני עשיתי היום טעות נוראה מול הזוג שטיפלתי בו. רק אחרי שהם עזבו נפל לי האסימון למתק השפתיים של הגבר שדיבר לכל אורך הפגישה. נו איך קוראים לזה ברח לי השם שלו. אני מתחילה להיות סנילית. רק בסוף הפגישה שמתי לב שהיא לא הוציאה הגה כל הזמן הזה. איך לא שמתי לב לדבר כזה מרכזי אצלם. נתתי יד להמשך ההתנהלות הלא בריאה הזאת. אריק לא היה עושה את זה. אין לי ספק. הוא ערני כמו קשת מתוחה ורק מחכה לאפשרות לירות את החץ שלו. אני בטוחה בזה. מעניין מה איתו. הוא די מאחר לי עכשיו. מקווה שלא נתקע עם עוד מטופל. תמיד הוא מצליח לדחוף עוד מטופלים בשעות הערב. אני לא מבינה איך הוא מצליח להישאר רענן עד עשר בלילה. אבל אז הוא בא הביתה מודעב מכל הכיזונים. אני מקווה שלא היתה לו היום איזו הפרעה היסטוריונית, נמאס לי כבר מזה. אני צריכה למצוא משהו טוב. אולי אני אצא למרפסת ואז ייכנס למטבח ויאכל משהו ויירגע, ויילך לישון בלי זה? אבל אם היתה לו הפרעה היסטוריונית או אישיות גבולית הלך עלי. לא יעזור לי מרפסת או גינה. הוא יבוא ישר אלי ויתפוס אותי ביד ויביא לי את המבט הזה שלו. אין לי כוח לזה בחיי... ממש לא בא לי. ממש לא. אני רוצה לנחם ואין לי כוח לזה עכשיו. אני רוצה לישון. נו. שיבוא ככה, שאוכל ללכת לישון. כל החיים שלו סביב העבודה שלו. רק עוד כסף להרוויח, רק עוד כסף. לא יקרה כלום אם דניאל תלמד בארץ. אבל לא! רק ניו יורק יש בראש שלו. כאילו שבארץ אין אקרמיה מספיק טובה. עובדה, חלק מהמורים מגיעים אליה מחוץ לארץ. אבל הוא רוצה שהיא תעשה את המסלול שלו. ניו יורק ואחר כך בוסטון. אני ממש לא מבינה איך הוא יכול לקבל שמונה מטופלים ביום. לפעמים עשרה. אני אחרי שלושה מוכרחה לנחם. לא יכולה לספוג יותר. אבל הוא... אולי אני פשוט אכנס למיטה. אנסה להירדם.

גשה פמה דורצ'ה / נעמה ארז

פֶּאָשֶׁר גֶּשֶׁה פֶּמָה דוֹרצ'ה נִכְנָס לְאוּלָם
 קָמִים תְּלִמְיָדָיו הֶרְבִּים מִכְּסֹאוֹתֵיהֶם עַל מְנַת לְקוֹדֵר לְפָנָיו
 קָדָה עֲמָקָה, מְלֹאֵת רִגְשׁ, כְּשֶׁפּוֹת הַיָּדִים צְמוּדוֹת זו לְזוֹ לְפָנִים.
 הוּא מְזַכְּרוֹ לְהִשְׁקִיטֵם תוֹךְ תְּנוּעַת יָד
 וּמְחִזִּיר לָהֶם קָדָה עֲמָקָה מִשְׁלָהֶם.
 וְאֲנִי יִלְכֶה עוֹלָה עִם סָבִי אֶל הָאוֹטוֹבוּס הַעָמוּס בְּאֲנָשִׁים,
 וְהוּא מְשַׁקֵּט תוֹךְ תְּנוּעַת יָד,
 וּמְחִזִּיר לְאֵמָהוֹת שְׂמֹרְזוֹת אֶת יְלָדֵיהֶן לְקוֹם קָדָה וְאוֹמֵר בְּהִגָּיָה לְשׁוֹנִית מְשַׁבַּחַת:
 "יִשְׁכּוּ נָא הַיְלָדִים"
 אֶת גֶּשֶׁה פֶּמָה דוֹרצ'ה עוֹטְפֹת עֲנַנֵּת חֲמֵלָה בְּהַכְּנָסוֹ לְאוּלָם
 וְכָל עֵינָיו מוֹצְפוֹת בְּרִגְעוֹ.
 גֶּשֶׁה פֶּמָה דוֹרצ'ה זוֹרֵק אוֹתִי,
 פֶּאָשֶׁר הוּא מְתָאָר אֶת פְּגִישׁוֹתָיו עִם נְצוּלִים
 שֶׁשָּׂרְדוּ עֲשָׂרִים וְשֵׁתִים שָׁנִים בְּכֵלָא הַסִּינַי,
 אֶל אֶרְנֶה הַיְפָה שְׁבָרְחָה מֵאֲבִיָּה:
 תְּשׁוּפָה לְתַקִּיפַת הַקּוֹלְגוֹת שְׁלִי
 קִנִּיתִי לָהּ פִּיצָה. אֵיזָה קְאוּנְטֵר טְרַנְסְפֶּרֶנְס דְּפוֹק יֵשׁ לִי.
 וּמָה הִיָּה אוֹמֵר דוֹקטוֹר פְּרוֹיֵד לְגֶשֶׁה פֶּמָה דוֹרצ'ה עַל חֲמֵלָה?

וככה או ככה מוקדם מדי לפרש לה. כנראה היסטוריונית, אם נשפוט לפי עוצמת הטורנספרנס הפיתוי שהיא מפעילה עלי כבר מהפגישה הראשונה. אבל מצד שני - ההתהפכות שלה. זה - ממש גבולית. אבל ההתנסויות עם האבא לא מספיק חזקות בשביל גבולית. ולמה היא עוד לא סיפרה לי על אמא שלה? איך לקחתי אינטימיק בלי לשאול אותה על אמא שלה? מטומטם אני. מה שלא יהיה, כנראה צפריות לי שנים קשות עם המון משאבים שאני הולך להשקיע פה. רק שלא יהיו לה ניסיונות אובדניים, רק זה חסר לי, כמו מירה לפני כמה שנים, מתי זה יהיה? ארבע שנים, לא, חמש שנים, זה יהיה באותה שנה של הפיצוץ כמלך פארק, נדמה לי, או קצת אחרי זה. ממש לא לעניין לעבוד את זה שוב. לא בתחת שלי בכלל. אולי אני אעביר אותה לאדוארד? או לחגי? אולי בכלל לחנה? אבל עוצמת הטורנספרנס כמו שיש לה אלי לא תהיה לה עם אשה, או אולי לא כראי. ואדוארד לא יסכים לקבל אותה עכשיו, אחרי שהיא התחילה כבר אצלי. בעיה. בסופו של דבר אפילו די חיבבתי את מירה אז, למרות כל הסערות שהפעילה עלי. יפה אמיתית היא היתה. ותמיד הכירה את הנקודות הלחיצות אצלי. מדהים שבכלל יש תופעה כזאת בחיים. אני חי עם זהבה כבר כמה זמן? ... אבל היא לא מכירה פסיק קטן ממה שידעה מירה לזהות אז. איך היא באה פעם עם מכנסיים הדוקים, טייץ, אבל לא לבשה תחתונים... ופעם היא ביקשה עוד פגישה, כי היא רוצה להתאבד, ואז לא הגיעה ונשמתי פרח. חיפשתי אותה בכל העיר. מה יכולתי לעשות אז חוץ מלדווח למשטרה? ובדיקת על זה היא לא סלחה לי לעולם.

נעמה ארז - משודרת וסופרת, פסיכותרפיסטית קוגניטיבית התנהגותית (בדיקה בודהיסטית).

אם הוא יעיר אותי אני אגיד לו שעוד פעם קיבלתי וסת. אני אשים לו עכשיו את הצלחת על השולחן ואלך לישון, גם מחר יש לי עבודה.

לא יודעת למה אני חוזרת לפה (חלק רביעי)

בפעם הקודמת הוא אמר לי שהחוד הזה הוא כמו מבל ושהוא רוצה "להכיל" אותי כמו שאני, אבל האמת - החדר הזה הוא מכל ממתכת. אני צריכה להתאים את עצמי למכל הזה. אם אני אתמתח בתוכו אז יכאב לי, מה הוא חושב לעצמו, הרגליים שלי ייתקלו בדופן הקרה הזאת שהיא ממש לא נעימה למגע למרות כל מה שהוא חושב. אבל מה, אם אני אתקפל חזק חזק בפנים ואתאים את עצמי, אז הוא יוכל לכשל אותי ואני אהיה טעימה. חשבתי שלא אבוא יותר, אבל קבענו ואני יש לי מילה: כשאני קובעת אני מקיימת. גם אם יש לי חום גבה אני אבוא. רק עם גברים אני לא מקיימת, כלומר אני קובעת ואז מבטלת - מותר לי. שיחשבו שאני אשה, שאני הפכפכה, מה שהם רוצים, העיקר שזה משגע אותם והם רוצים יותר. למה באתי? הרי גם זה גבר? מעניין אם היה נרלק יותר אם לא הייתי באה. בפעם הבאה אקבע ולא אבוא, נראה מה יעשה. בכלל מה שאני רואה מכל המטפל הזה שזה מערכת יחסים הכי לא שפויה שיש. אני הרי שוכרת אותו. אני משלמת לו ואז אכפת לי מה הוא חושב עלי? לא אכפת לי מה הנהג שהביא אותי להנה -

מה הוא חושב עלי. רק אמרתי לו: לרחוב ולפסוק בבקשה! תמיד אני זוכרת להוסיף בבקשה, שלא יחשוב שאני סתם פריקית מהרחוב. ואז הוא נסע לפה בלי בעיות והוריד אותי בלי מילה. אני אוהבת נהגים שלא מדברים, אף פעם אין לי סבלנות לחוכמות שהם ממציאים. אלופי העולם בפוליטיקה הם. פתחחחח... אז ככה, אני שוכרת אותו וצריכה לספר לו דברים ואז המערכת יחסים מתעקמת. אני משלמת לו והוא מתחבא מאחורי מסכות.

זה, המסכה הכי אהובה שלו זה "השותק". יענן, זה - אין לו דעה. הוא רק מקשיב.

אולי אני אספר לו את החלום שהיה לי בדיוק בלילה. הרי הם אמורים להגיד לי על עצמי דברים לפי החלומות לא? אולי הוא ישמע את החלום הוא יגיד משהו ולא רק ישתוק לי על מכלים. זה שאני חלמתי שאני והוא הולכים יחד להצגה בהבימה ואנחנו יושבים בצד, ביציע, ואז פתאום האולם רועד וההצגה מפסיקה באמצע והסדרן בא ואומר לנו לעבוד לשורה הראשונה ביציע באמצע. אולי אני אגיד לו את החלום הזה ואז הוא יתחיל לשים לב אלי?

הרהורי המטפל (חלק אחרון)

סוף סוף היא פתחה משהו שאפשר להאזן בו. אחכה עוד קצת עם לפרש לה את החלום הזה. אדיפלי לפי הזמנה היא הביאה לי היא מתחילה לפתח תלות. אני יודע שאדוארד היה טוען שזה מילוי משאלה, אבל זה פשוט מדי. מילוי משאלה איתי זה כפירוש אדיפלי. אבל עוד מוקדם לפרש. עוד לא החלטתי אם היא אישיות היסטוריונית או גבולית

*

באותו ערב מוֹדָר
מישהו שאל:
האם אפשר לשנות את העבר?
האשה החולנית ענתה בזעף:

העבר איננו תכשיט
חתים בתוך קפסה של בדלח
גם איננו
נחש בתוך צנצנת של כהל -
העבר מתנועע
בתוך ההרה
וכאשר ההרה נופל לתוך בור
נופל אתו העבר -
כאשר העבר מביט השמימה
וז' תרמת החיים כלם,
גם חיי עבר רחוק עד מאו.

כערב, בזמן שיטוט ברשת, אני מגלה שהשיר מסתיים אחרת, שיש לו בית שלא הכרתי.

אך האיש הגלמוד מלמל:
הלא היה פעם אברהם בתבל
זה שלא לקח אפלו חוט
מגנפוש מולידו.

(מתוך: שירי זלדה, הרצאת הקיבוץ המאוחד 1985)

ג' אומר שמדברים ברדיו על כך שהחקלאים לא יכולים לקטוף את הפירות מהעצים בגלל המצב ובסוף הם יצטרכו לדרוך על הפירות שינשרו וכל הקרקע תהיה מכוסה בהם הם ידרכו עליהם, החקלאים, זאת אומרת. אני נזכרת באבנים העגולות שמשמשות לריצוף רחובות ערים באירופה, שנקראות 'ראשי ילדים'. ג' מספר על הכת האמצעית שמתקשרת רק כשהוא בבית חולים ולא מגיעה בכלל לבקר וכועסת עליו כל כך, עץ שגדל עקום כבר אי-אפשר ליישר, הוא אומר, ספר לי עוד על העץ הזה, אני מבקשת וג' עונה מיה, זה עץ ריק מבפנים, צריך להוריד אותו ככה, עצב גדול יושב בינינו עכשיו, מעל מפת השולחן הפרודת, וג' מוסיף, אני אומר לך, זה ממש הזכיר לי את הפוגרומים, איך שהם גרדו אותי אז על הקרקע, חזה היה בלילה, והכלבים נבחו. ג' נזכר איך כשהגיע לכאן בחורף אחרי המלחמה ירד שלג והוא בכלל לא התרגש והסתובב במכנסיים קצרים. מה זה לעומת הקוד שם כהרי הטרדה.

ג' נזכר במסע לשם. מסע שורשים. ככה קראו לזה. הוא נזכר בשיחות שהיו מקיימים בסופו של יום שבהן כל אחד סיפר שהוא בא מכאן ומשם, ושם הוריו היה ככה וככה, ורק הוא לא ידע מה להגיד, כמו אידיוט, ערפל, זה מה שאני בעיקר זוכר, כל הזמן אז היה מין ערפל כזה כבד ורטוב. ובלילות כשהיו בורחים היה רואה מדי פעם כדורי אש נופלים מהשמים.

זלדות בחלב שחור

סיפור על ניצולים בעת מלחמה
ביבליותרפיה כמסע משותף בשדה טקסטים שבורים

ג' לא יצא מהבית כבר שנים. זה התחיל בנפילה פשוטה שבעקבותיה הוגבלה תנועתו ואז החליט להישאר בבית. לא, לא החליט. זה לא מדויק. הוא פשוט לא יצא מאז. אנשים מחפשים אותו ושולחים לו הודעות והוא אינו מגיב. בבית הוא מוגן, ברחוב לא. זה פשוט מאוד. עכשיו מלחמה בחוץ והמלחמה שבפנים שוקטת. כשאני באה לבקר הוא לראשונה מבליע חיוך. ולראשונה הוא מספר לי על קרוב משפחה שאחרי המלחמה בחר להמשיך להסתתר במחבוא שלהם תחת רצפת הרפת של האיכה והאיכר נתן לז' כן, זה היה לו כראי הוא קורץ. כל שלישי בערב ג' נערך. שם את השעון המעורר על השולחן, מעמיד כוס מים ובקבוק. היום מין סערה חומה עכורה בחוץ. כפנים הרצפה מבהיקה המזוגן מומזם. כשש חצי הוא שומע צעדים ואחרים דפיקה בדלת ופותח אותה לסרק. בודק שזו אני ואז פותח לגמרי. מתיישבים ליד שולחן האוכל. השעונית קרירה למגע.

מה יש לומר, אין בחיים של ג' הפתעות גדולות. כשהוא הולך למכולת מלווה אותו קומר ההרדי צעד צעה. הוא מפיל את שקית הבייגלה, קומר מרים, מנקה, ג' מחייך חיוך מתחטא. הוא מתקדם צעד צעד לקראת סוף שבו אין כלום. רק שקט גדול.

או מה, מתחילים שוב לשפוף? הוא אמר כשהתיישבנו לצדי שולחן האוכל עם השעונית שקפאה בפריחה עזה. לשפוף? שאלתי; כן, איתך זה לפעמים כמו בחדר חקירות, ענה ג' ודואים שקצת נעים וקצת לא נעים לו להגיד את זה. חקירות? ככה אתה מרגיש? שוכ אני שואלת, ודואה שהוא מופתע בעצמו. כן, לפעמים, זה כמו חקירה פה. איזו חקירה למשל? וג' מספר על חקירה שעבר לפני שנים כשהלך מכות עם אדם שפגע לו באוטו, והשוטרים שבאו גרדו אותו על הקרקע, חזה היה בלילה, הכלבים נבחו. אנחנו שותקים רגע ואז אני אומרת - העולם כולו יכול להפוך עוין בן רגע.

העיניים של ג' כחולות, שערו השחור הלכין. לאבא היה שיער בלונדיני ועיניים כחולות, אולי לאבא היה שיער שחור? ג' סבור שצבע עיניו כחול-שבור.

הבאתי לך שיר של אשה בשם זלדה אני אומרת. זלדה, כמו השם של אמא, אומר ג', כן, אני מסכימה, רוצה שאקריא לך? לא, הוא עונה. טוב, בסדר, אז אני אחזיק את השיר בראשי עבורנו.

שלום רב

שמי ג', נולדתי בתאריך המשוער: W ב T. אני זוכר שבלידתי נקראתי A או B. אני משער שנולדתי בעיר X או Z/Y או R. אני מבקש מידע היכן נולדתי תאריך לידה וכל פרט אחר על עברי שתוכלו למצוא. אם אצלכם משפחה ששייכת אלינו. מה מראה פניה של אמי. משפחת אבי או משפחת אמי היו איכרים והיו להם מטעי פרי.

אני מתרגמת לאנגלית והוא שולח. אין תשובה.

צריך למחוק הכל ולהתחיל מהתחלה, אומר ג'. הבית של ג' קפוא בנקיונו. ממדק. למה בחרתי דוקא בביטוי הזה אני שואלת את עצמי תוך כתיבה. מה ממרקים? ברא נברוק איך מתחילים מהתחלה, אני מציעה, ואנחנו פותחים בבראשית. בתנ"ך. כמו בחרד כשהייתי קטן. חרה כל מילה מפריחה דימויים בראשי ומתפזרת כמו פטריית עשן. פטריית עשן. מה קורה לי "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ". כמה חוזרת יש בטקסט הזה. מה רצית לומר, אלהים? חזרות מרגיעות, זה ידוע. ואנחנו ממשיכים לקרוא איך אלהים בורא את עולמו צעד צעד. הנה הוא מתחיל כל מעשה באמירה "ויאמר אלהים ויהי אור" ויהי אור" והנה הוא מסיים כל מעשה באמירה "ויקרא אלהים לאור יום ולחושך קרא לילה". המלחמה האינסופית בכאוס. מלחמה. שלום לך מילה. כל כך טבעית את מתחמקת פנימה.

כשאני יוצאת מביתו של ג' אני מתחברת שוב לעולם. פותחת את הסמארטפון ונכנסת לפייסבוק, מוצאת את השיר הזה של רועי חסן באתר של תולעת ספרים. איכס! תולעת! וחלתי מתוך מנהרות תכנסת למיטות הילדים.

על המיטה/ רועי חסן

על המטה
לפני עוד יום
עבודה
אני לוחש לעצמי
כתפלה חרישית
את מלחתי של נרחוטסטרן:
אדם אשר אין בו כאוס
לא יוכל להוליד כוכב ורק.
יש בך כאוס, יש בך כאוס!
יש, יש, יש.

בלילה אני חולמת שג' ואני דוהרים בג'פ בפרדס האדמה נפערת תחת רגלינו ואנחנו דוהרים הלאה כי אסור לעצור הגלגלים נאחזים ברגבים וביניהם מזנקת לבה.

בצבא, בסדרה, שלחו אותי להיות נהג של זלדה, מספר ג' כעבוד יומיים. פעם היא התהפכה עלי וכל העצמות התרסקו, היו צריכים לחבר אותי מחדש בבית החולים. שם הכרתי את אשתי... היא באה אלי ונתנה לי קנקן כזה של חלב, אני זוכר, היה לו מכסה כזה עגול מקרטון והיה בו חלב קר. ואז סוף סוף נרדמתי.

*

...חלב שחוד של שחר אנחנו שותים אותך לילה...
שותים צהרים ובקר שותים עם ערב
שותים ושותים
איש גר בבית הוא מנגן בנחשים
הוא כותב כותב לגרמניה בשעת הדמויים זהב שערך מרגריטה
אפר שערך שולמית אנחנו כוידים בור קבר ברחו שם שוכבים לא צפוף...

(פאול צ'לאן, מתוך 'פוגת מוות', סודג' שפה, הקיבוץ המאוחד 1994; בגרמנית: שמעון זנרבנק)

מרתה מבולגריה. במלחמה הגדולה נהרגו הוריה בהפצצה והיא נשלחה לעיר אחרת לבית יתומים. שם, בעיר הזרה, כאחר צהריים אחר, נמלטה לבדה, חסרת נשימה, בסמטאות, מחיילים גרמנים שודפו אחריה. מרתה מאושפזת בבית החולים. כעת כשהיא בשיקום אני באה אליה ואנחנו ממשיכות שם את הטיפול. את יודעת, כשהייתי בהתאוששות היה לי סיוט, היא אומרת. מספרת חלום על הסתחרות במערה, על לב הולם ותוקפים שכמעט ומגיעים היא לא יכולה לזוז. אנחנו שותקות, אני מחזת את קרעי דבריה לתוך המחשב מוכלים במילותי שלי והיא מתבוננת בי בשעת מעשה ושחזקת, אחר כך אני מקריאה לה והיא אומרת 'ככה' וכשהיא אומרת את זה אני מבינה שכתבנו נכון. כשהיינו בבית יתומים, מספרת מרתה, היה שם בוסתן מלא עצי פרי, עם פירות בכל מיני צבעים, שזיפים ותפוחים, והיו שם ורדים ענקיים אדומים כאלה יפים אבל אמרו לנו לא לרדת מהשבילים כי בן השבילים היו כל מיני בליטות של מרפקים וברכיים שיצאו מתוך האדמה והיה ריח נורא, כנראה דופאים קטעו שם איכרים של כל מיני אנשים וקבור אותם באדמה, אני לא יודעת, ככה אמרו. אני חושבת על כיפה-אדומה המסויטת שמולי ועל זה שמאז כנראה אסור לה לסטות מהשביל.

מרתה כמעט עיוורת ונוגעת בלי הרף בכתפי כדי לברוק שאני איתה. כמו הילדים הקטנים שתופסים לך בסנטר באצבעות דביקות ומפנים את פניך אליהם כדי לרדוש את תשומת לבך במלואה. פתאום נצרכת אזעקה בחלל הרחב של בית החולים. אני לא קמה! אומרת מרתה ואיזו עיקשות כמעט מבדחת מתגלמת בהבעתה. אוברת עצות אני נקרעת בין הרצון להישאר לצידה לבין הדחף לרוץ. בסופו של דבר היא מתרצה לברא איתי למרחב המוגן. בשבילי. עד שאנחנו מגיעות לשם עם ההליכון האזעקה כבר הסתיימה. אני מודה לה. אני לא מפחדת, היא אומרת. מתים רק פעם אחת. מה זה אומר, מרתה? זה אומר שאין אחרי זה כלום.

מרתה משתחררת ולביתה מגיעה עזרה. אנה מהביטוח הלאומי באה כל יום לכמה שעות. עכשיו חופש גדול ומלחמה, ואנה, שהיא עולה מרוסיה ואם חד הודית רזה רזה, עם שיער בלונדיני קצוץ ופנים עייפות, מביאה איתה לעבודה את מודן, בתה בת העשר, שפעם קראו לה מרינה, שעל גבה תיק של משחקים. אנה מקודה שהמשחקים יעסיקו את הילדה, בזמן שהיא תעשה ספונג'ה ותלחה את מרתה לסידורים בחוץ. שעת בוקר מאוחרת. ג' ומרתה נפגשים עכשיו בקבוצה טיפולית של ניצולי שואה. אנה ומודן מחכות בלובי. בפנים ג' חושב שמרתה רכלנית ומרתה חושבת שהוא אשכנזי מתנשא. מה ביקשתם למצוא כאן? שואל המנחה. ג' עבר את מצעד המוות והגיע לקבוצה כדי למצוא מישהו שעבר גם הוא את המסע כדי שיוכל להאמין שזה באמת קרה. מרתה מבקשת הכרה בניצולות המזרחית שלה.

[בנקודה הזו בסיפור עולה בי כמיהה מוכרת. האם מותר לייצר כאן חיבור בין ג' למרתה? אולי אפילו תשוקה? אבל לא, לא הפעם.] המנחה אוחז באצבעותיו הברשניות ספר חום וצנזר ומקריא מתוכו: "באו שני חיילים ותפסו אותי. ניסיתי להחליץ מידם אבל הם לא הרפו. הם הוליכו אותי אל ארזים, קצין. כמה ססגניים היו מריו! אמרתי 'מה אתם רוצים ממני, הרי אני אורח' הקצין חייך ואמר: 'אתה אורח, אבל זה לא מונע אותנו מלהחזיק בך. הצבא שולט על הכל'."

(מתוך: פרנץ קפקא, "היונה שעל הגג", מכתב אל האב, עם עובד 2007, מגרמנית: אילנה המתמן)

מה תופס אתכם בסיפור הזה? המנחה שואל, ומוסיף שכתב את זה קפקא. בינינו, מה שתופס אותי בעיקר הוא שגם קפקא היה צ'כי, ג' אומר בחיך. נשימתה של מרתה נעתקת. רגע קודם עוד חשבה לדבר סוף סוף ולספר להם מה שקרה לה והנה שוב גונבים לה האשכנזים את הסיפור. היא קמה בחטף ובנוקשות חדרשת לצאת. אין לה כאן מקום. קחי אותי עכשיו מכאן, היא אומרת לאנה. כאמצע הדרך הביתה אזעקה. מוח הקטנה נדחקת לבטנה של אנה תוך יבבות ואנה לא יודעת לאן לפנות קודם כי מרתה מתכוננת בה בזעם. את פה בשבילי, היא מסננת בין שיניה ולילרה היא פונה ואומרת - בגללך ובגלל הבכיות שלך האזעקה הזאת. אם תבכי עוד פעם, אז עוד פעם יורקו עלינו טילים, ויותר בשקט היא מוסיפה - אם היית בת שלי כבר הייתי מראה לך. מוחך ואנה לא עונות. בבית מרתה מבקשת מבעלה להתקשר בשבילה לסוכנות ששלחה אליה את אנה, ואל מול עיניה הנדהמות של אנה ומויך היא לוקחת לידה את השפופרת, מבקשת את המנהלת ומוריעה לה שהיא לא רוצה יותר לראות את אנה אצלה. כשנפרדים צריך לחתוך חזק, מהר וישר, היא מסבירה לי למחרת.

נגד פרידה / נתן זך

החֵיט שלי הוא נגד פְּרִידָה.
לְכוּ, כִּד אִמָּה, לֹא יֵסַע עוֹד, אֵינִי
רוֹצֵה לְהַפְרֵד מִבְּתוֹ הַיְחִידָה. הוּא בְּהַחֲלֵט
נֶגֶד פְּרִידָה.

פֶּעַם נִפְרַד מֵאִשְׁתּוֹ וְאוֹתָהּ
שׁוֹב לֹא רָאָה (אוֹשְׁרִין). נִפְרַד
מִשְׁלֵשׁ אַחִיּוֹתָיו וְאָף אוֹתָן
לֹא רָאָה (בוֹכְנוֹאֵלֶר). פֶּעַם
נִפְרַד מֵאִמּוֹ (אֲבִיו מֵת בְּשִׁיבָה
טוֹבָה). עֵכָשׁ הוּא
נֶגֶד פְּרִידָה.

בְּפִרְלִין הוּא הֵיָה
מוֹדְעוֹ וְיִדְרֹוֹ שֶׁל אָבִי. הֵם בָּלוּ בְּנַעֲמִים
בְּפִרְלִין הֵיָה. אוֹתָהּ תִּקְוָה
חֲלָפָה, אֶרְוֶה. מַעֲתָה
לְעוֹלָם לֹא יֵסַע. הוּא
בְּהַחֲלֵט
(אֲבִי מֵת בִּיְנֵתִים)
נֶגֶד פְּרִידָה.

(נגד פרידה, נתן זך, כל החלב והדבש, הוצאה עם עובד 2002)

בדרכן הביתה תופסת שוב את אנה ומויך האזעקה. הן רצות ומשתטחות תחת השיחים הקוצניים שלצר הדרך. חיק הגב של מוחך מתהפך והמשחקים מתפזרים על הקרקע. תעזובי את זה עכשיו! תשכבי על הבטן ותשימי את הידיים על הראש! צועקת אנה על מוחך. הסכירו בטלויזיה שזה עוזה, היא מוסיפה בקול מעט רך יותר.

*

אני הבת של ג'. ג' הוא אבא שלי. אני העין העקום. אז במקרה, זאת אומרת ברור שלא במקרה, אני יודעת שיש דברים שהוא לא יספר. יש לו מגירה עם דוקומנטים. הוא שומר טוב על ניירת. יש שם דברים. יש שם למשל רחנקרצדוקומנט שזה דוקומנט שנתן כניסה למטבח של הקצינים במחנה אחרי שנגמר האוכל, כרי ללקק את הסירים. אין גיבור ממנו. נער נמלט על נפשו בגיא צלמוות. מושך ומושך באמונה שאיזשהו סוף חייב לבוא. ישועה או התמוטטות סופית. אז זהו. רציתי שיהיה ברור בעניין המגירה.

אילה מלוד-רוכס היא ביבליותרפיסטית, עובדת בארגון 'עמך' בטיפול נפשי בניצולי שואה.

| | |
|---|--|
| <p>עם עצמי</p> <p>יעקב וקסלר - עבודות</p> | <p>יעקב וקסלר</p> <p>עם עצמי</p>  |
| <p>5 בספטמבר</p> <p>בשעה: 11.00</p> <p>מרדכי זעירא 48 תל-אביב</p> | |

התרגעות

בו את הכאבים. ולמרות שהוא מכריח את עצמו לחזור ולחפש בנכחי זיכרוננו מאודע מתוק ומרגיע, עולה בו בצבעים חרים ההתרחשות הישנה.

זה קרה בשנה הראשונה בתיכון. הוא שכנע שני חברים להתחמק משיעור היסטוריה וללכת לשחק כדורסל במגרש. כשנכנסו למגרש מצאו קבוצה של ארבעה בחורים משחקים. התיישבו על ספסל בצד המגרש וחיכו.

"הי, מתי אתם גומרים לשחק?" שאל אחד מהם כעבור זמן מה.
"אולי אנחנו יכולים להצטרף?" שאל אסף.
"לא."

"אנחנו יושבים פה כמו גלמים כבר יותר משעה," אמר אחד מהם.
"צריך לעשות משהו."

"מה? תראה אותם, הם בחורים גדולים, בטח מהשביעית או מהשמינית."

"איך מה לעשות, עוד מעט שיעור היסטוריה ייגמר ונצטרך לחזור. אז בואו נסתלק מכאן כבר עכשיו."

אולם הוא לא מש ממקומו. לאחר היסוסים, קם, פסע במהירות לתוך המגרש, נדחף בין שלושת השחקנים, ניצב מול השחקן הרביעי, הגבוה מכולם שהיה בתנועה לזריקת סל, חטף מידי את הכדור וניצב נטוע, נועץ את עיניו בעיני הגבוה. ההוא, מופתע ונדהם, הניח את ידיו על מותניו, רכן מעט קדימה ונעץ בו את עיניו בחזרה, כשלתע ניסה להחטיף לו סטירת לחי. אך אסף התחמק מתחת לידו, חלף מסביבו בתנועה מעגלית, התרומם חזק תוך כדי ניתור סל נקי. הכדור אף לא נגע בחישוק.

האחות עדיין מתמהמהת, הוא עדיין מתייסר בכאבים ומתאמץ לרלות מזיכרוננו מאודע מעטה שלווה, כשמול עיניו עולה אותה התרחשות רבת השנים.

הוא שכנע שני חברים להתחמק משיעור היסטוריה וללכת לשחק כדורסל. כשנכנסו למגרש מצאו שם ארבעה בחורים משחקים. התיישבו על ספסל בצד וחיכו.

"אנחנו יושבים פה כמו גלמים כבר יותר משעה ולא נראה שהרביעייה הזאת מתכוונת לרדת מהמגרש," אמר אחד מהם. "עוד מעט שיעור היסטוריה ייגמר ונצטרך לחזור. צריך לעשות משהו."

"מה? תראה אותם, הם בחורים גדולים, בטח מהשביעית או מהשמינית."

בנחישות התרומם אסף מהספסל ופסע לתוך המגרש, ניצב מול השחקן הגבוה מכולם שהיה בתנועה לזריקת סל, חטף מידי את הכדור, נעמד מולו כשפיפה ונעץ בו את עיניו. הגבוה, מופתע ונדהם, ניסה להחטיף לו סטירת לחי. אולם אסף התחמק מתחת לידו בזריזות, ובתנועה אחת רציפה חבט בכוח בכתפו השמאלית בחזונו של הגבוה שנפל על גבו וראשו הוטח במשטח האספלט, התרומם בניתור מרהיב והטביע סל נקי.

האחות הופיעה סוף סוף ובידה מגש זריקות. כשהתכופפה אל האיש השוכב במיטה, מצאה שפניו שלווים ונשימתו רגועה. היא בחנה את המוניטור וראתה שלחץ הרם והרופק ירדו לתחום הנודמלי. החזירה את המזרק למגש והיטיבה את הכר למראשותיו של הישן.

סם ש' רקובר הוא סופר ופרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה.

האיש שוכב עצום עיניים בבית החולים. שמו אסף הוא מצפה לאחות שתבוא להזריק לו זריקה להשקטת כאבים. בינתיים, עד שהאחות תבוא, הוא מנסה להסיח את דעתו מכאביו ולהשכיחם בעזרת שקיעה בזיכרונות מתוקים ונעימים. ובעודו מתאמץ לרלות מזיכרוננו מאודע שבו היה יקיר ואהוב, קופצת ועולה מול עיניו בצבעים חדים ובקולות רמים התרחשות שנשתכחה ממנו כמעט מיד לאחר שאירעה.

זה קרה בתחילת השנה הראשונה בבית הספר התיכון ואולי לקראת סופה, הוא כבר אינו זוכר בדיוק. הוא שכנע שני חברים להתחמק משיעור היסטוריה משעמם וללכת לשחק כדורסל. כשנכנסו למגרש מצאו קבוצה של ארבעה בחורים באמצע המשחק. התיישבו על ספסל בצד וחיכו.

"הי, תגידו, מתי אתם גומרים לשחק?" שאל אחד מהם כעבור זמן מה.

"עוד מעט," ענו המשחקים.

"ה'עוד מעט' הזה התארך התארך והם ישבו בצד כמעט שעה.

"אולי אנחנו יכולים להצטרף?" שאל אסף.

"לא," ענו המשחקים פה אחד.

"אנחנו יושבים פה כמו גלמים," אמר אחד מהם, "צריך לעשות משהו"

"מה?" אמר השני, "תראה אותם, אלה בחורים גדולים, בטח מהשביעית או מהשמינית."

"גם לי הם מתחילים לעלות על העצבים," אמר אסף, מתנועע על הספסל.

"איך מה לעשות," הוסיף ואמר השני. "עוד מעט שיעור היסטוריה ייגמר ונצטרך לחזור.

אז בואו נסתלק מכאן כבר עכשיו. נספיק עוד לאכול גלידה או משהו."

אולם אסף לא ח מהספסל. לאחר היסוסים, כשהוא שוקל ברעתו מה ניתן לעשות, מצא את עצמו קם, פוסע במהירות לתוך המגרש, נדחף בין שלושת השחקנים, ניצב מול השחקן הרביעי, הגבוה מכולם שהיה בתנועה לזריקת סל, חטף מידי את הכדור וניצב נטוע, נועץ את עיניו בעיני הגבוה. זה, מופתע ונדהם, הניח את ידיו על מותניו, רכן מעט קדימה ונעץ בו אף הוא את עיניו, כשלתע החטיף לו סטירת לחי מצלצלת בכף ידו הימנית, ושם לעמוד בכפיפה כשידיו על מותניו. בלחיים להטות הצמיד אסף את הכדור לחזונו כשתי ידיו וכך עמדו היריבים רושפים מבטים. רק כאשר הגבוה השפיל לרגע קל מבט, הסתובב אסף, בעט את הכדור לקצה המגרש והלך.

האחות עדיין מתמהמהת וזיכרון משחק הכדורסל המשפיל רק מגביר

אורוול ורגשה תל אביבית

אחר כך. לימים, כאשר עשיתי סדר בארונות של אמי שהלכה לעולמה, גיליתי שאמנם לא התפתחתי להיות ציירת אך נשתמרדו שם, כאחד מהתיקים שלה, כמה מיצירות האמנות שלי ובהן ציור של בית עם ארובה שמיתמר ממנה עשן. מין ריבוע שבתוכו שני ריבועים קטנים כמו עיניים של אדם, אחד מימין ואחד משמאל ועוד מלבן צר באמצע בין שני הריבועים, עומד על הקו התחתון המסמן רלת האולי פה? כך שאם תרצו יש זהות בין הבית הארכיטיפי הזה שציירתי לבין פרוצופו המסומן של אדם. בפרט ששני הריבועים הקטנים בהקשר זה ממש מתבנתים בצופה בהם. ומה עם האף? אין כוה. ומה קורה בתוך הבית? זו כבר שאלה של תוכן ולא של צורה. כרגע אין זה שייך לעניין. לעומת זאת אפשר לומר שהארובה שבציור מוציאה עשן שרפות המתרחשות בתוך הבית ושולחת את העשן הזה שיעוף למרחקים וידיע שמשהו מתבשל שם בתוך הבית. אגב, גג הבית נצבע אדום. למעלה חכלת שמים והבית עומד על אדמה חומה. והיה גם עץ ליד הבית. כמו ידי ציירתי בעיפחן ובצבעים יציחת אמנות זו וכל סממניה בתיים ואוניברסליים כל כך ובצבעים אנתטיים כל כך.

פעם, כשהייתי חולה, זה היה כבר בכיתה אלף בבית החינוך לילדי העובדים ברחוב בצלאל, גרנו אז בקצה רחוב טרומפלדור בקומה השלישית. אמא ישבה על ידי וסיפרה לי על בית ילדותה בקמיניץ פודולסקי. אז זה היה ברוסיה היום זה באוקראינה וכעבר הרחוק - בפולין. אמא ציירה לי בית. היא ציירה את הבית שלה שהיא גדה בו עם הוריה, אחיה ואחיותיה וסבא וסבתא. כולם התכנסו באותו בית, שבציור של אמא, ולא הופיעה עליו ארובה מעשנת. מסביב לבית אמא ציירה הרבה עצים ואמרה שזה גן של עצי תפוחים שהקיף את הבית. לימים הגעתי לקמיניץ פודולסקי, לרחוב מוסקובסקיה ומצאתי שם באמת שורת בתים בני קומה אחת המסתכלים אל הרחוב מבעד לחלונות מווגנים המכוסים בוילונות תחרה לבנה. שמתי לב לכך שחלונות הבתים ערוכים בשורה סדודה, ברווחים שווים בחזית כל בית ויוצרים מין מקצב מחיקלי שעושה סדר בעיניים. מישוהו המומחה לארדיכלות אירופית הסביר לי כי היתה זו שיטת בנייה תועלתנית מאוד - לבנות כך שהחלונות יהיו שווים בגודלם, מסודרים בשורה וברוח שווה ודציף. היה זה הכלי שבעזרתו הרשות העירונית גנתה מיסי ארנתה. פשוט היו סופרים את החלונות כדי לדעת מה מספר החדרים. שם בקמיניץ פודולסקי גיליתי ליד אחד מהבתים האלה גן של תפוחים. ייתכן שזה היה הבית שאמי גדלה בו.

אני - שהורגלתי לבנייה הבינלאומית שיצרה את תל אביב - כבר נולדתי לשיטות מרידה אחרות של בתים ובניינים, של חצרות וגדרות המקיפות אותם. כל בית בתל אביב שאני נולדתי אליה, היה מסדר לו את החלונות אחרת. היו גם הרבה מרפסות או בלשון אחרת "בלקונים" ואנשים בתל אביב אהבו לשבת על הבלקון ולתפוס את הרוח שכאה מהים.

התחלתי קודם לספר על החלטות, למעשה על ההכרעות, שקיבלתי לטובת היר השולטת בעיפרון כדי שיכתוב על גבי הנייר. לזכותה של אמי ייאמר שהיא היתה מלומדת ומעולם לא התערבה בכתיבותי השונות בשעה שנאבקתי בראשית חיי עם העיפרון על גבי הנייר, כדי לרשום ישר מהמח את מה שהוא מייצר. כך כשאני משרכטת בזה את זיכרונותי, ועל ההחלטה הבנאלית הזאת לכתוב בעיפרון שבידי, אני אומרת לעצמי כי הגעתי כנראה להכרעה סופית לגבי הדילמה הקשה הזאת. הייתי כבר אשה מבוגרת וערב אחד טלפנתי אל פרופ' ישעיהו ליבוביץ.

"... אחרי זאת כמובן שהיו ויכוחים בלי סוף על הריגת הפיל. בעליו של הפיל היה מלא זעם, אך הוא רק הדי ולא היה בידו לעשות כלום... הרבה פעמים תמהתי אם תפס מהם כי עשיתי זאת רק כדי שלא להיראות שוטה..."
 נ"ח' אוחלד מתוך "הריגת פיל" בתוך מופע אני מותבו. הוצ' עם עובד

הבוקר עשיתי כמה החלטות שנוגעות להתלבטויות ולהתחבטויות הנפש שלי. אחת שקדם לכתוב על נייר ואחר כך להכניס למחשב. התחבטות כזו גולה ממני זמן רב, אנרגיה מרובה ורגשות אינסופיים. ניצחו הנייר והעיפרון. מסתבר שהיד עדיין זוכרת שהיא זו שמוכילה את העשייה, מתחברת אל הגוף ונתמכת על ידי הלב ורם הרם המוכל בעורקים. איכשהו היר הכתבת בעיפרון נונחה בשנים האחרונות. אבל כשאת כותבת ביד האוחזת בעיפרון את ממש מניעה את גלגלי העולם. כך גם כשאת נוהגת במכונית, מחזיקה כהגה בשתי הידיים ומסוכבת את ההגה והופכת למלכת הכביש. פתאום את יכולה לגמא מרחקים. רגל אחת על דורשת הגג, השנייה נחה לה בצד הידיים מנהלות את הכל. וכך זה ברור שהיר ניצחה. אז זו היתה החלטה ראשונה. כותבים בעיפרון על נייר. מזל שלמדתי לכתוב.

אמא ואבא התלישו לגדל אותי בדרך מיוחדת. בעיקר אמא. היא היתה צופה בי בשקט בראשית דרכי בכתיבה. לא שהיא לא עיצבה את דרכי באותן שנים שבהן אחזתי את העיפרון ביד ואחר כך עברתי לעט שטובלים בקסת דיו וכותבים. אחר כך עברתי לעט נובע ואחר כך לעט כדורי הידיים נעו בין עיפרון לעט על פי הצורך, כותבת בכתב מרובע עוברת לכתב מעוגל, מאותיות רפוס עבריות לאותיות כתב מעוגלות. כזאת היתה השיטה. קודם להקשות ואחר כך להקל. העתקנו מהלוח באותיות רפוס מרובעות ואחר כך לימדו אותנו שכל האותיות דומות לאות ריש, רק צריך לדעת לעשות את התנועה המעוגלת משמאל לימין של הריש, ושוכ ריש ועוד פעם ריש שמוסיפים לה משהו. למשל ריש גדולה ומתחתיה ריש קטנה שיחד עושות הא. ואחר כך ריש שמקצה הרגל שלה עולה עוד ריש קטנה עושה את האות בית. וריש שעושה עיקול דורכת על הקרקע עושה את האות רלת. ומה עם האות כף? אמא ידעה לגדל אותי או. היא פשוט לא התערבה. מהחיים עם אבא, שהיה יוצר במחיקה, היא התרגלה שאין להתערב ליוצר במלאכת היצירה שלו וכומן שהוא עובר על יצירתו מוטב שתדאג לצרכי האחרים. לשאול אם החליף גרביים ואם ירצה להתרחץ עכשיו או

פוסעים כטוחים. הם זקוקים למידה מסוימת של ספקנות לגבי עצמם, לגבי זהותם. מה אמר לי אותו בר-אודין - "מי אני שאייעץ לך?" ולמה התכות, שככל שחקר דרש ולמד, כך הבין כמה ים הדעת גדול ועד כמה לא נכבש בידיו.

"אבא שלך חוקר", אמרתי "כך תגיד לחברים שלך". הילד הזה נולד להתייה של שיח בין אביו לאמו. שניהם באים מאותו עולם ידע.

הבוקר הזה קמתי עם שני חלומות. היתה שעת בוקר מוקדמת. סופו של חודש אוגוסט. אני בדידה תל אביבית צפונית, לא הרחק מהירקון. בימים האחרונים עולה ממקלט הטלוויזיה שלנו מידע כי עומרים לייבש את הירקון. סבא, בעלה של אמה (כן סבא שהחליט לקיים יחסי אישות עם אשת בנו) נחשר כי רצה את נכדתו - בתה של אשת בנו, שעכשיו היא אשת חיקו, שילדה לו שני תינוקות נוספים.

סבא זה טוען שהחטיף בידו סטירה לילדה בת הארבע וחצי שנים. הסטירה הונתה הרגה אותה. ואז הכניס אותה למזוודה. חרק אל הירקון. בימים אלה נמשכים החיפושים. עכשיו כולם מחפשים את המזוודה עם גופתה של הילדה: צוללנים, חוקרי משטרה. איך מייבשים את הירקון? לא מצאו את המזוודה. לא יודעים איפה הילדה. אנחנו לא יודעים, לא מכינים, איך אפשר לעשות כזאת לילדה קטנה.

כבר שבועיים שאני מסתובבת עם דמעות פנימיות. מזוודה עם הילדה הזאת. נזכרתי שוב בשיחתי עם המלומד הירושלמי לפני שנים רבות כל כך. סיפרתי לו שאני מטפלת בעזרת אמנויות. "מה זה?" שאל אותי. עניתי לו - "בדרמה ובכתיבה". "מה זאת אומרת?" שאל. החוקר האגדי הזה רצה לדעת כל דבר שבעולם. הוא מדבר איתי זו השעה התמישית. עדיין אנו מתפלספים על המשגים "צרכים" ו"רצון" ויודעים כי לא כל כך פשוט לאנשים לעשות את ההבחנה הזאת. שאל אותי ולא הרפה "איך מטפלים באנשים בדרמה ובכתיבה?" עניתי לו שאנשים באים אלי ומציגים סצנות דרמטיות שהם עצמם בונים והם לא מוכתבים בדי איש. זה הרצון שלהם. ביקש ממני שאתן לו דוגמה לדרך טיפולית זו. סיפרתי לו על מקרה שטיפלתי בו באותם ימים.

באו אלי זוג, הם היו בעל ואשה ונשואים זה כמה שנים. שניהם בראשית שנות השלושים לחייהם. הם באו אלי בשל בעיות בחיי הנישואים שלהם והתברר שהם מכים זה את זה. "מכים?" תמה המלומד, "איך זה קורה? אני מבין שמתווכחים אבל מכים?" אמרתי לו שגם אני חשה קצת אובדת עצות עם בני הזוג האלה, שחזרו ותיארו בפני את הרגלם זה. מדי פגישה היו חוזרים ומתארים את הקשר הזה שביניהם. אמרתי למלומד, שלא הפסיק להקשות ולשאל, את הדברים האלה: "למיטב ניסיוני, זהו סוג של קומניקציה בין השניים, שהפך להרגל התנהגותי. וכי בפעם הראשונה שאדם עושה משהו חדש כמו להכות בן זוג או בת זוג זה עדיין בבחינת גילוי חידוש. כאשר חוזר אותו דבר על עצמו בפעם השנייה, זה כבר בבחינת הרגל ולכן יש להיזהר מהפעם הראשונה".

לימים שילחתי את הזוג המכה לביתם משום שלא הצלחתי להועיל להם בכלום. לגבי תשובתי, יידי המלומד ענה לי או - "כך גם נאמר בדברי חז"ל".

באמירה זו הגענו לידי הסכמה בדבר טבע האדם והליכותיו.

בסופו של דבר נמצאה גזייתה של הילדה במזוודה שנמשתה ממי הירקון. הודיעו על זה מעל כל במה. לגבי ייבוש הירקון, שלא יצא אל הפועל, אפשר לומר שהמציאות לעתים עולה על כל דמיון. ♦

אילה יפתח-לבה - סופרת ומטפלת כאמנויות הכעה ביצירה, בשילוב עם כתיבה תרפיד.

הצגתי את עצמי ואמרתי לו שאני זקוקה לעזרתו. "אני מחנכת-מורה" אמרתי לו "ויש לי דילמה גדולה בנושא חינוכי מסוים הייתי שמחה לקבל את עזרתך". והאיש ענה לי במילים אלה: "מה ביוכימאי יכול לעזור לך בחינוך?" התשובה המדהימה הזאת מלווה אותי עד היום. תשובתו הביכה אותי. האיש שהיה באמת פרופסור בתחומי המדע המדויק, היה בר-אודין גדול ביהדות, יהודי שומר מצוות, שנתפס בעיבוד כמוכיח בשעה. כמו נביא התהלך בארץ, מחזיק אנך בידו ומודד בעזרתו את דברים. כשנפגשנו אמר לי: "את מדברת על החלטות או על הכרעות?" נפעמתי מתשובתו. שם בביתו העמוס בספרים, בבית אבן ירושלמי, שחזנו על מושגים נוספים כמו "צריך" או "רצונה". "בסופם של הדברים יש להגיע להכרעה" אמר לי אותו מלומד. ועוד אמר לי כי הוא שומר מצוות כיהודי משום שהוא רצה ולא משום שהוא צריך. זאת כזו להרגיש בפני כי היתה זו הכרעה רצונית ומושכלת שלו ולא משום שהיה צריך.

בקיץ שביליתי בקיימברידג' מסצ'וסטס, גרתי במעונות הסטודנטים ברחוב אוקספורד. היה לי חדר לעצמי בלבד, ומבעד לחלון רחב הידיים נשקף אלי יער החורף שהוביל אל האתיברסיטה. עם בוקר הייתי מתעוררת לקולות ציוץ הציפורים וברחוב ראיתי אב צעיר דוכב על אופניים וילדה קטנה מאחוריו מתרפקת על גבו. ראיתי אשה ממהרת להגיע לאנשהו. אני שומעת את קולות עוברי התבראה המרוקנים את פחי האשפה ואני מתמתחת ופחדת ידי לצרדים, כדי להכיל את היום החדש שהפציע אלי. אני רצה אל המקלחת שבקצה המסדרון, ואחר כך לחדר האוכל המשותף עם בנות אחרות. כמדון גם אני מגיעה לשם מרוחצת, מסודקת ומבושמת בבושם שריחו עדין. בלוק ציור גדול בירי ואני ממהרת עם הבנות אל חדר הכיתה שמעבר לבית. בתשע בבוקר אני יושבת במעגל על השטיח הרך. המנחה, אשה אמריקנית, ששערה בלונדיני ושיבה אחזה בו, מדברת אלינו בקול נינוח וממגנט. מבקשת שנפתח את בלוק הציור ונצייר את מה שעולה על לבנו.

חזרתי לימי בראשית. נזכרתי בישעיהו ליבוביץ' שלימד אותי פרק במושג ההכרעה. רצה או צריכה? ההכרעה שלי להסכים לצייר על רף הנייר הגדול בצבע, הניעה את ידי ואני רציתי לנסות ולעשות זאת, אף שבמשך עשרות שנים ירי עשו רברים אחרים: לשו בצק, כיבסו בגדים, קצצו בצל לתוך סיה, עטפו את מתברות ילדי, פרפו את כפתורי בגדי, ליטפו ראשי תינוקות, ליטפו את פני האהוב וכתבו.

היד האחת אחוזת ברף הנייר שלא יברח, כך לימדו אותי או כשהייתי ילדה. היד הכותבת רצה עם העט על הנייר. יש להניח את הרף כאלכסון. הרי אנחנו כותבים מימין לשמאל, אנחנו העברים, שרירים אנכרטיסטיים לתרבות קדומה.

"סדרת החלומות" פתחה את לימודי הקורס.

שיעורי בית: "הלילה בבקשה לחלום חלום", אומרת המנחה, "מחר נעסוק בחלום שלכם". במשך כל אותו קורס היו החלומות שלי נחלמים על פי הוראתה של המנחה ואני הייתי מביאה אותם לסדרה וכותבת אותם, מציירת אותם ומספרת אותם.

הלילה חלמתי חלום וגם בלילה הקודם.

אנחנו יושבים מסביב לשולחן המשפחה. ילד קטן שואל את אביו: "אבא מה העבודה שלך?" אביו עונה לו בהיסוס "אני לא יודע להגיד". הילד ממשיך להקשות הוא רצה לדעת - "אתה מורה באוניברסיטה". האב מנענע בראשו.

נזכרתי בישעיהו ליבוביץ' שעזר לי בשעתו. אנשי רוח אמיתיים אינם

הבזקים מפסטיבל ישראל

על גרסה ערכנית ל"טרטיף" נוסח גרזייה; מה בין הקוד המשמים הנושב מקברם של "רומיאו ויוליה" בגרסת בלט ביאריץ לשיתופי הפעולה החודקים בין בלט קולבן ללהקת מרגרט ג'נקינס; ומה בין קרב ההישרדות הצעקני של פיפו ולבנו ליופי הטהור שבנגינת הזוכה בתחרות רובינשטיין. רשמים מפסטיבל ישראל ה-53

דומה שגם כעידן שבו למילה "ירושלים" יש משמעות כמעט מיתית, המעוררת לחלחית בוויית העין, אין די בבירת הנצח על אתריה הייחודיים כדי לשמש נושא מאחד לפסטיבל ישראל. השתא החליטו מנכ"ל הפסטיבל הפורש יוסי טלגן והמנהל האמנותי שלו - במאי התיאטרון משה קפטן, להתרפק על ירושלים כרגל. דמויות מיתולוגיות דוגמת יוסי בנאי (הירושלמי) קמו לתחייה בערב מחוזה חגיגי בבדיכת הסולטן, וייבדלו לחיים ארוכים - יהודים גאון אשר "אירח" את אסתר עופרים, ועוד מחזות מרטיטות. לקהל הרחב נפתח פסטיבל זוטא (בחינם, בחינם) כמתחם הרכבת הישנה הדומה היה שהעיר העייפה קמה לתחייה.

פסגת הפסטיבל היתה ביקודו של תיאטרון מרג'נשווילי מטביליס, הזכור לנו לטובה מביקודו הקודם (2009), אז העלה את "הגברת עם הכלבלב" של צ'כוב. הפעם הגיש הבמאי לבאן צולרזה גרסה ערכנית, מדויקת ומלאת פלפל ל"טרטיף" של מולייר.

טרטיף - הכומר המתחסד המצליח בדרכי עורמה לנשל את בעל האחוזת אודגן מביתו ומנכסיו ומפתה אותו להשיא לו את בתו - הוא בן דורו של לואי הארבעה-עשר - המלך שסבר ש"המדינה זה אני". כמחזה גם לטרטיף בודד שיש לכנסייה זכות "להלאים" את הרכוש הפרטי של הבודגנות. לא בכדי הוטלה על המחזה צנזורה חריפה של הכנסייה הקתולית ודק אחרי שבסוף הטוב המקרי מתערב המלך עצמו ומציל את אודגן מציפורני טרטיף - הועלה המחזה (1669).

אך בגרסתו של לבאן צולרזה אין הפי אנד וטרטיף הנוכל מצליח אכן לנשל את אודגן ולגרש את בני משפחתו מביתם. את הקומדיה כחר צולרזה לפתח דווקא בטבילה באמבט חם. לצלילי מוצרט, הדמות הראשית שכיכבה היתה סחנה (לא, סליחה, המשחתת דוויץ), בכיצור השחקנית ברברה דואלישווילי, שהתרצצה הלך ושוכ על סקטים בין דמויות הגיבורים הראשיים. הקצב היה מהיר וקופצני ובעיקר - השחקנים דיברו ביניהם ולא דקלמו לקהל, מה שהפך את הביצוע למלא דומה חזית תוססת. בניגוד לכך, עיצוב הבמה והתפאורה היה חסכוני ואסקטי, כמעט כמו בהצגת המקור שבה נמתחו ידיעות בר כ"קירות" השולחן הענק שמתחתיו מתרחשת סצנת הפיתוי בין רעייתו הנאוה של אודגן - השחקנית החושנית היפהפייה תיאונה קודאשווילי לטרטיף (Skhirtadze) - הפך לגיבור העלילה. גם הפעם בחר הבמאי בקיר דיקט מרובה חלונות ובידיעת סרין שעליה ישבו הגיבורים באלכסון. הצמצום הזה תרם לאחדות העלילה, הזמן והמקום - הכל התרחש ביום אחד על רקע שולחן, כיסאות וחלונות. הרלת השימוש שהדמויות עשות בה תרמו להגברת המתח: אלמיר, רעייתו של אודגן, מבקשת מטרטיף לסגור את הדלת כדי

שבעלה לא יפתיע אותם כשהיא מנסה לפתוחו. אחר כך, כשהיא חצה שבעלה יצא סוף-סוף ממחבראו מתחת לשולחן, היא שולחת אותו לבדוק אם אודגן נמצא מאחורי הדלת וכשהיא חוזר, הוא מתעמת עם אודגן. השימוש באכזרים הוא מינימליסטי ועם זאת העליצות שהשרה מעצב התלבושות נינו זורגולדז'ה, כולו בסגנון "קומדיה ד'ל ארטה", השביסים, הפאות והסינרים בסגנון fin de siecle, הפמוטים המסולסלים הנרות כאמצעי תאורה - כל אלו הבליטו את אווירת השוכבות הקלילה והעסיית של הנוכל שמצליח לשטות בכל. הליהוק היה משובח: ניקה קרצ'בה יפה המראה וחיביב הנשים בתפקיד אודגן הצדקן - היה מלא הומור; פליאה היא היכן מצא הבמאי שחקנית כה יפה וחושנית דוגמת תיאונה קודאשווילי לגילום אלמירה, רעייתו המפתה של אודגן המתנה כמעט אהבים עם טרטיף על שולחן עטוף במפת חג צחודה חגיגית, שמתחתיה מסתתר הבעל הקנאי והשוטה. גם דמויות המשנה דוגמת הסבתא פנל (Manan Kozakova) המשרתת שלה, תמר בוקניקשווילי, וזכו לעיבוד מופלא ומדוקדק לפרטי פרטים. הסבתא הדתייה התומכת כמובן בכומר החסד טרטיף וחבושה בפאה מסולסלת כדך - סירבה להיפרד מקערת המרק וה"רבע עוף" שאליה נקשרה בכל נימי נפשה עד אחרון רגעי הפינוי של המשפחה מביתה.

למגינת הלב, המשחק המבריק של הגיבורים, התפאורה והתלבושות הנחרדות, המחיקה המלווה של מוצרט, ג'רי גולדסמית' ואניו מודיקונה - כל אלו לא הועילו כאשר הקהל הישראלי נאלץ לשאת את עינו לכתוביות התרגום שממעל. וכך, במקום להתענג על המשחק המשובח ועל שפע הרעיונות הגאוניים בתמצותם של לבאן צולרזה - היה עסוק בקריאת הכתוביות. אחזיות או מסכים עם תרגום משני צדי הבמה היו מאפשרים לקהל להתרכז בשחקנים על הבמה!

רעם חסר חמלה היה מופע הסטנדאפ ה"רב תחומי" של קבוצת התיאטרון שייסד פיפו ולבנו. תיאטרון המחאה האוונגרדי של הסופר, הבמאי והאנימטור הציג סרט על אונייה שוקעת עמוסת פליטים מאפריקה, שלצלילי לקרימוסה (הרמעות) מתוך הרקוויאם של ורדי נאבקו על חיייהם. דלכנו עצמו הסתובב בקהל עם מיקרופון כשהוא זועק נגד הרשע, האטימות והשחיתות בעולם, בין השאר של ברלוסקוני. יודשם של פינה באוש, יוג'ניו ברבה, פיטר בוזק ולינרזי קמפ, לא היסס להשתמש בדמות של בובו בן ה-78, חירש-אילם שבילה חמישים שנה במוסדות לחולי נפש. קטעי המחול בכיכובה של מריג'יה מג'יפינטו - רקדנית בלהקתה של באוש אחת-עשרה שנים ופירודי ההומור היו קצרים מדי. הם שולבו בלקט נאומים נמלין, ארכני וצעקני של דלכנו עצמו.

"אחרי הקרב" היה אמוד לשלב אירניה עם פרובוקציה ורוך. המופע נפתח בתצלום קבוצתי של כמרים אריסטוקרטים הציגו אסירים המנסים להימלט מבתי כלא ומנודים נוסח "המשפט" של קפקא. בדיעבד הצליח להתריס ולנגח אבל בעיקר לקומם. דווקא את הקהל שעייף מלחזות בהלקאה עצמית בדציבלים חסרי חמלה - גם אם היא חוסה תחת כנפיו של ה"אוונגרד" האירופי.

שיתוף פעולה מרתק בין להקתו של אמיר קולבן ללהקה של הכוריאוגרפית האמריקאית מרגרט ג'נקינס ניסה להעלות את חותמה של ירושלים עליהם. שיתוף הפעולה בין הקלילות הוירטואוזית המרחפת של רקדניה של ג'נקינס לנוקשות התנועה הזוויתית של רקדני להקת קולבן לא הוכיח את עצמו בשטח. יפה היה דווקא החלק המנותק מ"ירושלים", שרקדו בגמישות על הרצפה. בהשראת האגדה על אדיריס, אל המתים, שלא יכל היה לנח עד שעצמותיו הפוזרות נאספו באורנו - העלתה ג'נקינס מחול המלקט את "עצמותיה" הפוזרות. בגרסה המקוצרת של Times Bones מעיינת הכוריאוגרפית המרתקת בדרכים חדשות להתייחס לשינוי משקל הגוף - לעמידה ללא תנועה כלל באפס נשימה! לסדר חקר תנועת היד ובעיקר לגרעין הטמון בכוח המשיכה המניע את הרקדנים לצנח ארצה.



המופע של פיפו רלבנו



בלט מלנרין, "חמיאו ויוליה", צילום: אוליבה האוקס



תיאטרון מרג'נשווילי, "טרטיף", צילום: תיאונה קוחרלי

פסגת מופעי המחול הפעם היתה להקת המחול מלנרין מצרפת. לצלילי הסימפוניה הרדמטיית של ברליוז ובין מזמורות מתכת בהקת התנהל קרב איתנים בין משפחות מתנגני וקפולט. הכוריאוגרפיה של תיירי מלנרין תבעה מהרקדנים הווירטואוזים גמישות שלא תיאמן - שפגאטים שנראו מסוכנים ויכולת ריחוף כמעט בלתי אנושית. אך למרות שלמות התנועה שבבסיסה היתה קלאסית - הרעיון לקפץ בין קבריהם המתכתיים והקריים של זוג האוהבים הפך על נקלה למשמים ולמעין חזרה אינסופית על אותו רעיון שחוק. התחושה היתה של בוכח - ללא ספק בראה של להקה כה משובחת הוא אירוע "פסטיבל" ברמתו אך הקוד הניכור המתכתי ה"נוצץ" בעת הריחוף של הרקדנים ממזוהת מתכת אחת לשנייה הפך במהרה למעייף בשימתו.

הרחק מארצות היםרות הפסטיבליות וההצהרות על השלמות או על תכלית השלמות של התנועה, בממלכת "כייפלנר" קיימה תזמורת הקאמרה קונצרט שהיה בגדר פנינה במסגרת הפסטיבל. הוא גרפינקל - צמד הקלרינטים הצעירים - תאומים בני עשרים ושתיים - שהם בני שושלת קלרינטים מפוארת - ניגנו במחיקליות ובוירטואוזיות קלילה ומרחפת את הקונצרטו במי כמול מז'ור לשני קלרינטים של פרנץ קרמר (אופ' 91). בתיאום שלא ייאמן, כאילו היו גוף תשמה אחת ובהבליטם את הניגודים בין פרק הארדאג'יו הנוגה המולחן בסולם הסוער דו מינור לבין הפולקה החותמת החזרת שוב למז'ור הבהיר; השניים הקרינו בנגינתם בעיקר חדות נערים צהלת. קשה היה להאמין שבגילם הצעיר הם מנהלים דיאלוג כה מושלם עם התזמורת - משל ניגנו עם תזמורת מיום היוולדם.

למרות גילו הצעיר (25) גילה בנגינתו אנטוני ברישבסקי - הווכה המפתיע בתחרות רובינשטיין - בעיקר "עמוד שדרה" בפרשנותו למטרט. את הקונצרטו ברה מינור (מס' 20, ק. 466) פתח הפסנתרן האוקראיני הצעיר בקלילות מרחפת. נגני התזמורת ניגנו בריחמיות קפיצית כשהם קצת "דופקים". ברישבסקי נכנס בדיוק בזמן בצליל שקוף ובשמירה על איפוק ובעיקר ורימה קדימה. הפרק השלישי נוגן בנביעה הכרחית כאשר מחד הוא "נארג" לתוך התזמורת ומאידך גם בפרק המהיר שומר על מתינות. כמיטבו היה ברישבסקי בביצוע העיבוד לפסנתר של "תמותות בתערוכה" מאת מוסורגסקי. הקלסטרים הנהדרים, הקתדרלה שקמה בנגינתו, משחקי הצבע - אפילו את החשמל העומד באוויר ניתן היה לחרש בנגינתו.

על סימפונית ה"שעון" של היידן ניצח וכטנג קחירזה ששלט בתזמורת הקאמרה משל היתה כף ידו. חתן הפרס היוקרתי ע"ש שווארדוסטולי (המלחין והפסנתרן המוכשר, אף הוא בנו וממשיך דרכו של מנצח נודע). הפתיחה היתה רועמת מדי אך מיד השכיל לנתב את הנגינה לפיאנו חרישי. התזמורת ניגנה רתמי כשהיא קצת דופקת כך ששמעו כמעט רק את תוף הרוד. אך את הפרק האיטי ניגנה התזמורת בפריטה של פיציקטו מלא "בשר" ואת פרק המינואט בחן קליל. בלכירות ובפחדטה פתאומי "התפרץ" פרק הוויחאצ'ה החותם את הסימפוניה. זה היה מפגש מרענן עם כישרנות צעירים ומבטיחים בערב שהוכיח שגם ל"כוחותינו" יכולת להתעלות לרמה "פסטיבלית" מרשימה. כהרגלו הוכיח פסטיבל ישראל כי כאשר הוא יחד מרף הסימפונות האיריאולוגיות ה"גדולות" או מדבקתו הנוסטלגית ב"ציון" או "ירושלים", אפשר להתענג במסגרתו ממפגשים מרתקים עם אנסמבלים נדידים ברמתם, דוגמת תיאטרון מרג'נשווילי מטביליסי או מסתם מפגש מרענן עם כישרנות צעירים ותזמורת מצוינת משלנו דוגמת הקאמרה.

יוכבד בתזמורים: **מחצית מול מחצית**, כל השיירים, הקיבוץ המאוחד, מוסד ביאליק 2014, 584 עמ' מכלול השיירים ורשימות שכתבה בת-מרים, בעריכת חת קרטון בלום וגרעון טיקוצקי, כולל מאמר מאת רות קרטון בלום על שירתה.

"כזאת לפניך, כמות שהנני/ לא כחל, לא שרק, לא פרכוס חזן/ אך פרעה, סורדה דעה מאד /- וכך לפניך אני הרצה לעמוד...". (עמ' 90, טבעות).

חיה אסתר: **מראה הלום, שירים וקטעי פרחה**, הוצאת כרמל 2014, 179 עמ'

"ואני לילית ויש לפענח אחת/ ואיני ידעת מה איני ידעת ואיני ידעת אנה אני באה// ובעודי מתעלסת עם הלא נודע באה בי ידעת ידעה/ והידיעה ערינה אלימה שורפת/ והידיעה ענה" (עמ' 54, חלומות לידה).

צביקה שטרנפלד: **אלוהים הוא מכר מהתקופה הסטודנטיואלית**, הוצאת קשב לשירה 2014, 81 עמ' "שורות צריך לסמוך/ כמו שערות על זרוע// על השורה להודוקר במאחז/ כי המאונך כבר מצוי/ בקרעי שמים שנתלו בקצה" (עמ' 34, משורר מזכיר לעצמו).

ירי סילביה מנור: **הגיל המדומה**, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2014, 151 עמ'

"אל תתרגלו למות// לעולם אל תאמרו// איזה מול, היום היה רק מת אחד בפיגוע// אל תתרגלו למות ולהמית" (עמ' 120, אל תתרגלו למות)



דניאל באומגרטרן: **כתב יתדות**, הוצאת פרדס 2014, 64 עמ' "כאן שיחי הלגנה מצופים מגיניהם במבנה לגיון, חרבת חצבים ניצבים בעדם, הסבֵרסים תעסיסם מדמים רמדומים/ כמותנו תתקם, ללא אשם" (עמ' 36, ללא אשם).

המלצות עתונות 77

אורן אגמון: **הכול מיהר לדרכו הסודית**, הוצאת פרדס 2014, 81 עמ' (הספר יוצא בו זמנית גם בערבית, בהוצאת 'ראיה'): "באתי אל רבי הקומות של העיר/ כי ככל מקום שבו רכזו רגלי/ לא מצאתי אדם פוגע באדם/ שהביט בו עין מול עין" (עמ' 49, שיקוף).

א"ב יהושע: **ניצבת**, הוצאת הספריה החדשה 2014, 296 עמ' נוגה, נגנית נבל בתזמורת בהולנד, פרחה מבעלה וללא ילדים, מגיעה ארצה לשהות של שלושה חודשים, כדי להשיג על דירת אמה, בעת שזו עוברת לכית אבות. בתקופה זאת היא משמשת ניצבת בתפקידים שונים באופרה ובתיאטרון, ויכולה לבחון את חייה ואת עצמה בתוכם.



משה ליסק: **העתיד שלא היה, קטעי זיכרונות**, הוצאת כרמל 2014, 239 עמ' זיכרונות של ילד הארץ בן דוד תש"ח, משנות העשרים במאה הקודמת עד המאה הנוכחית. באמצעות הקווים האוטוביוגרפיים הוא מבקש לתאר ולנתח את השפעת תבנית הנוף והתרבות של המדינה החדשה על עיצוב אישיותו שלו ושל בני דורו.

מקסים גילן: **משולחנו של בית קפה**, הוצאת מטען 2014, 181 עמ' אסופת מאמרים בנושאים שונים - הקריה על שם שבחר מקסים גילן לטרוח ב'עתק 77' (שבו התפרסמו חלקן של הרשימות), יחד עם פרקי

זיכרונות של המשורר, האינטלקטואל והמהפכן. עורכים: יוסי גרנבסקי חלית להב-דורסט.



מקסים גילן

משולחנו של בית קפה

לאומיות ומוסר, **השיח הצינתי והשאלה הערבית**, ערך: אפרים לביא, הוצאת כרמל, בשיתוף אוניב' תל אביב, ומרכז תמי שטיינמץ ללימודי שלום 2014, 368 עמ' כינוס של חמישה-עשר מבכירי החוקרים בישראל, המתחקים אחר השיח המוסרי בשאלה הערבית בצינונות: חיים גנז, יוסף גורני, שלום רצבי, דן לאור, יוחאי אופנהיימר, נורית גרץ וגל חרמוני, אריה נאור ועוד.

יגאל שוורץ: **אמנות הסיפור של אהרן אפלפלד**, הוצאת דביר, אוניברסיטת בן גוריון 2014, 582 עמ' מתנגרפיה מקיפה על יצירת אפלפלד; יגאל שוורץ מחלץ את הדין ביצירה ממסגרת ייצוגי השואה לנושאים נוספים באמנות הסיפור של אפלפלד.

אילנה איבצן: **לכ נגינות יש וצלילים, ששה ארגוב - חייו ויצירתו**, הוצאת הקיבוץ המאוחד, מרכז הספר והספריות 2014, 188 עמ'

מחקר מעמיק על המלחין, תחנות בקריירה שלו וניתוח יצירתו על רקע התרבות והאמנות בארץ בשנים שבהן פעל.



שמואל ורסט: **המארג של בדיח ומציאות בספרותנו**, הוצאת מוסד ביאליק ירושלים 2014, 421 עינים בויקת הגומלין בין בדיח ומציאות בספרות העברית והיידית במאות התשע-עשרה והעשרים. דיון בדימויים של תנועת השבתאות, כתנועת החסידות, הזויית יהודי מזרח אירופה, בעיקר בכתבי מגרלי, מו"ס ועוד.

הלל ורמן: **איך אנשים טיפשים**, הוצאת גוונים 2014, 111 עמ' ויכח בין שני סטודנטים בבית הספר למשפטים, בשאלה האם יש "טיפוס של סנטור" (או נהג אוטובוס), כלומר מה קובע את דרכו של אדם, מוביל לסיוע בעולם ולתוכנות בנוגע למנגנון המניע את האדם אל ייעודו.

תל אביב נואר: עורכים: אתגר קרת ואסף גברון, הוצאת זמורה ביתן 2014, 254 עמ' ארבעה-עשר סיפורים חדשים של יוצרים שונים, כולם בצד האפל של שכונה או אזור בעיר: חלקי גופה צצים בדיונגוף סנטה, סיווד באתרי פשע מיתולוגיים ועוד.



כחול: **50 סיפורים ארוטיים של גדולי הספרות העולמית**, ערך: א. בן מרדכי, הוצאת אסטרוולוג 2014, 315 עמ'

לקט סיפורים ארוטיים מתרבויות שונות (תודגמו בידי מתרגמים שונים) - החל ב"סטיריקוק", "קמה סטרה", עבוד במרקוזי וה-טאה, דוד אוסקר ויילד, גיום אפולינר ועד ארית ורדת, ועוד.

