

• כתב עת לספרות

• אמנות

• תברה

• ביקורת

עֵתוֹן קֵל

גליון 384 • אלול-תשרי תשע"ה • אוגוסט-ספטמבר 2015 • 50 ₪

"...שימו לב שהמשתף לכלן נמצא/ בין הרגלים. האם בשל כך/ פורצות מלחמות?/ אדמת אויב, אדמת/ הפקר, החוררים אליה בהסתר..." (מרגרט אטווד, 'ענייני נשים')

"כלם אוהבים את שלגיה/ בגלל שעה השחור, עיני/ התכלת, ההפקר. כי אמא/ שלה זרקה אותה מהבית/ יפיה נמצא בסכון/ והיא יכולה יום אחד/ להעלם. כי לבה עלול/ להעקר..." (חגית גרוסמן, 'שלגיה')



THE OHIO STATE UNIVERSITY LIBRARIES
Received on: 05-18-16
Thompson Library
PJ500118
c.1

רואים אור ב־ ספרי שתן 77



טל איפרגן
קינת הטל



עליזה ראובני
עד הנה



טלי גנט
רישום באמצעות האור

בקרוב! שתן 77 בבית היוצר של אקו"ם

* בתאריך: 2.11.15 בשעה 20:30
עם צאת הספר **הקשב הזה**
ספר שיריה השלישי של לאה הרפז

יקראו, ישוחחו, ילוו:
ארלט מינצה, דיתי אלון, שושנה ויג, יעל גזית, ליאור שדה,
יעל גור, יבחר גנאור, זיוה שמיה, מוטי גלדמן, שלומי חסקי,
גיורא פישר

מנחה: דיתי רונן

* בתאריך: 13.10.2015 בשעה 20:30
עם צאת הספר **קינת הטל**
ספר שיריה הרביעי של טל איפרגן

יקראו, ישוחחו, ילוו:
עמיר לב, נמרוד לב, אלי אליהו, דני גלבע, יחזקאל נפשי,
לורן מילק, צביקה שטרנפלד, יקיר בן-משה, רן יגיל, טומי
ויאן אגמי, רונן רוזנה, מאור פרץ, קרן אברשי, שחר כהן, יוני
גבריאל, שמעון הוטניק, פביאן ברויטמן, אילנה סגל, סיון
אביסרור

בית היוצר של אקו"ם, האנגר 22, נמל תל אביב חניה בתשלום בחניון של הנמל; חניה בחינם בחניון 'רירינג'; תחבורה ציבורית מהרכבת



תמונת השער: אברהם פסון, "הדרך", 2015
שמן על בד, 150x150 ס"מ

11	ירון אביטוב על הזריחה מאת ויקטוריה היסלופ	9
12	אלישבע זהר רייך על עד הנשימה הבאה מאת ערינה מור חיים	25
12	גבריאל צורן על רצה ושבה מאת לאה זהבי	27
	גיא פרל על קו לילה מאת מרדכי גלדמן ועל מזמן לא שמעתי	51
	את טוסי הלילה מאת איריס	
14	איריסיה קובליו	7
16	רבקה שאול בן צבי על שאנן, כתב עת רב תחומי לעיון ומחקר	18
	רשימות, מאמרים	31
17	יוסף עוזר על שיר של יהודה עמיחי	33
19	רינה ז'אן ברוך על מתנות החתונה מאת שמעון ארץ	33
22	יובל פז על בלט על הקדה מאת רחל חלפי	34
24	דוד אדלר על אריה סיון	34
26	עמוס לויתן, לזכר יצחק אורבך-אורפז, פרידה מצליין חילוני	35
26	ירון אביטוב, החסד של אורפז	35
32	רפי וייכרט משוחח עם אספהאן בהלול	36
44	יובל גלעד על 'טראפיק' במרשתת ושירה בישראל 2015	36
	מדרורים	37
	לפי שעה	37
8	מאות, רפי וייכרט - ראשית אהבה	48
9	שירת ישראל, אילן ברקוביץ' - סמי שלום שטרית	49
	חצי פינה, רוני סומק - ריצ'רד בראוטיגן,	
15	מאנגלית: ליאור שטרנברג	
16	הפינה הצרפתית, צביקה שטרנפלד - גיום אפולינר	46
	מבחר מתוך סופ"ש שירה, ליקטה וערכה: נילי דגן -	49
28	קטעי קישור: צדוק עלון, "צלילי השקט"	
	מצד זה, עמוס לויתן על הנפילה מאת קאמי בתרגום חרש, על	
38	דוגמקה מאת תמר גטר, על ספר שירים של ראובן פורת ועוד	6
42	שירה יכולה, עמיד עקיבא סגל - ההבטחה שכ'גרילה תרבות'	7
50	תיאטרון, מאיה בז'רנו על "אח יקר" מאת גדי ענבר	8
51	תגובות, ירידיה יצחקי - שקיעת החילונית?	8
52	המלצות עתון 77	10

סמי שלום שטרית	9
אריה סיון	25
יצחק אורבך-אורפז	27
יוסי עבאדי	51
סופ"ש שירה:	
נגה מרקמן, אהובה רקנטי, ליבנה כץ, שלומי חסקי, דיתי רונן	28
אנתולוגיה קטנה של שירת נשים:	
מרגרט אטווד, מאנגלית: הילה אהרן ברק	4
אנה איזוצ'ייב	5
דולי אריאלי צור	7
דונה ברנס	18
סיגל בן יאיר	18
אספהאן בהלול	31
חגית גרוסמן	33
נעמה קלורמן עראקי	33
דלילה מסל גורדון	34
חגית בת אליעזר	34
מיה פרי	35
מיטל נסים	35
שירלי אברמי	36
הדר פישר	36
חגית מנדובסקי	37
ורדית שלפי	37
אסנת צירלין	48
לאה הרפז	48
אילנה אבן טובי-ישראל	49

סיפורת

אביבית משמרי, זה לא צחוק
תמר זכריה, עבודה

ביקורת ספרים

יוסי ברנע על עת לחננה בעריכת אסף ירידיה
דן יהב על דוקדים ברחובות מאת אלונית ברנזון
יוספה כהן על אל קצה הזמן מאת אסתר רחנפלד
שלמה בן בסה על חתן פרס ישראל מאת אתגר מויאל
עודד מנדרה-לוי על קריאת הדורות ה-10 מאת נורית גוברין

Iton 77

Literary Magazine

First Editor: Jacob Besser

Editors: Amit Israeli Gilad,

Michael Besser

Editorial Secretary: Gila Shaul

Editorial Board: Shimon Ballas,

Amos Levitan, Assaf Meydani,

Tamar Mishmar, Yuval Paz, Oded

Peled, Dorit Peleg, Shalom Ratzabi,

Sasson Somekh, Rony Someck,

Jacov Shai Shavit, Rafi Weichert

גליון 384 • אלול תשע"ה • אוגוסט-ספטמבר 2015 • 50 ₪

עתון 77

כתב עת לספרות ולתרבות

העורך המייסד: יעקב כסר ז"ל

עורכים: מיכאל כסר, עמית ישראלי-גלעד

רכזת מערכת: גילה שאול

חברי המערכת: שמעון בלס, רפי וייכרט, עמוס לויתן,

אסף מידני, תמר משמר, ששון סומק, רוני סומק,

אריה סיון, יובל פז, דורית פלג, עודד פלד,

שלום רצבי, יעקב שי שביט



בתמיכת: משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות

עיריית תל-אביב יפו - האגף לאמנויות



המזל: אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות

עמותת מס' 580073575

www.iton77.com 77iton@gmail.com

טל': 03 5618271 ת"ד 51208 ת"א 67137

המערכת אינה עונה בכתב על פניות כותבים ואינה מחזירה כתבי יד.
טקסטים רצוי לשלוח בקובץ וורד, כצורפה.

חודש תשרי הוא בדרך כלל חודש של סיכומים וחשבון נפש.

אנו מבחינתנו, המשכנו לעשות את שאנו עושים תמיד, הוצאנו גיליונות רציפים של עתון 77, נגענו בנושאים שונים, נתנו במות לקולות שונים ואנחנו מתכוונים להמשיך בכך גם בשנה הבאה.

*
השנה הזאת נפרדנו משני יוצרים נפלאים וחברים יקרים: אריה סיון לפני כחודש וחצי, ויצחק אורבך-אורפז ממש בימים אלה. יהי זכרם ברוך.

*
בענייני סיכומים, עמיד סגל ויובל גלעד, כל אחד מכיוונו, מנסים בגיליון זה לסכם ענייני מחאה חברתית כפי שכאו ובאים לידי ביטוי בשירה הנכתבת כאן ובנושאים המעסיקים את עולמה - מחאת האהלים ו'גרילה תרבות'; ובהמשך לכך, 'ערס פואטיקה', שהוויכוח שהיא מעוררת ליוה את השנה החולפת וילוה ככל הנראה גם את זו הקרובה.

באופן לא מתוכנן כלל אך מרתק, מתייחסים גם עמוס לויתן וגם רינה ז'אן ברוך לנפילתו הסמלית של לוציפר, הוא הילל בן שחה. לויתן כותב על תרגום חדש של הנפילה מאת אלבר קאמי וז'אן ברוך מתייחסת למשמעויות של נפילה זו בספרו של שמעון ארף מתנות החתונה. מעניין לבחון את התגלגלות המוטיב בשני הספרים, האחד אירופי שהיה לקלאסיקה, והשני של סופר ומשורר ישראלי צעיר, כאן ועכשיו; גם בצל חשבון הנפש.

*
הגיליון מציע אנתולוגיה קטנה של שירה נשית, המשמיעה קולות שונים; כך שיריה של אנה איזוצ'ייב בעמוד 5 מדברים בכמה קולות: מהגרת בחברה, מהגרת בעולם השירה בשפתה הזרה, מהגרת כ"נציגת המין היפה" שאינו אמור להשמיע קולות ("לא תשמעו אותי גומרת"). שירה המצמרר של מרגרט אוטווד (בעמוד זה) מציג את האשה כאובייקט ממוסמר במחיאוק.

קולות אחרים הנשמעים בשירים הם קולות שגרה של אשה טרודה בחיי זוגיות יציבים או מתפרקים, טרדת גידול ילדים, אמירה מחויבת על ענייני משטר אכילה, הומאז' לסילביה פלאת', משוררת ערבית המושפעת מדרוויש ומביאליק, הוזה נשית-מזרחית במבחן עצמי מול מבט "לבו", גיבורות אגדות ילדים כנשים קשות יום, אהבת אשה לאשה ועוד.

ומה היה בשנה החולפת מבחינה זו? לא משהו יוצא דופן. פחות מדי נשים בסגל האקדמי הבכיר, יותר נשים בכנסת, רוכן באופוזיציה, שרה לענייני שוויון מגדרי, חברת כנסת בגופייה מעוררת תגובות סוערות, עם מלאת שנה ל"צוק איתן" פתחו נשים פתחו בצום בדרישה לנהל משא ומתן לשלום, היו גם "מחאת המכנסונים", מחאת בעלות המידות הגדולות ודאי שהיו עניינים נוספים, בדרגות שונות של ווליום וחומרה.

בתחום שלנו, ראוי לציין את הפרויקט של המשוררת ריקי כהן, את לא נולדת אשה, כינוס של 100 שירים ותצלומים המתכתבים עם הציטוט הנודע של סימון דה בובואר, בספר העומד לראות אור במימון הר סטארט. בסך הכל, הכיוון המסתמן בישראל הוא שנשים בריאות יותר, משכילות יותר, פעילות יותר וקולן נשמע, אך עדיין רבות מהן סובלות מהדרה, עדיין רבות נרצחות על רקע מגדרי, עדיין הן קורבנות אנוס.

תקווה מסוימת יש בכך שגוברת המודעות למצבן, וזה מעודה.

שתהיה לכולם שנה טובה ופורייה
עמית ישראלי גלעד, מיכאל בסר

מרגרט אוטווד מאנגלית: הילה אהרן בריק

ענייני נשים

האשה במתקן הממסמר
הנגעל סביב המתנים ובין
הרגלים, מחרר כמו מסגרת תה,
היא מצג מס' 1.

האשה בשחור עם חלון מרשת
להביט ויתד בארץ
עשרה סנטימטר שתקועה
לה בין הרגלים כך שלא תוכל להאנס
היא מצג מס' 2.

מצג מס' 3 היא הנערה הצעירה
שנרדפה לשיחים על ידי המילדות
הכרחה לשיר בעוד הבשר
שבין רגליה מגרה, ואז נקשרו ירכיה
עד שפצעיה הגלדיו היא נחשבה למי שהבריאה.
עכשיו תוכל להנשא.

בעבור כל ילד שתלד יחתכו אותה
לדחה ואז יתפרו.
גברים אהבים נשים מתוחות.
את המתות קוברים בזירות.

המצג הבא שכיבה על גבה
בעוד שמונים גברים
עוברים את הלילה דרבה, עשרה בשעה
היא מביטה לתקרה, מקשיבה
לדלת נפתחת נסגרת.
כל הזמן פעמון מצלצל.
איש אינו יודע איך הגיעה לכאן.

שימו לב שהמשתף לכלן נמצא
בין הרגלים. האם בשל כך
פורצות מלחמות?
אדמת אויב, אדמת
הפקה החודרים אליה בהסתר
מתגנבים, בוועלים, לעולם לא באפן גלוי,
מערכה של הסתערויות נואשות
בחצות הלילה, מלכת
למעשי רצח רגשניים, כפפות מנתחים מגומי
שמנניות מרם, בשך חסר חיים, התפרצות
של כך מטריד מבפנים.

זה אינו מחיאוק.
מי המציא את המלה אהבה?

מחמד

הספר

מי שמביט בי מאחור לא יודע מי אני
אלא אם יביט היטב גם מלפנים וגם אז
מי שמביט בי מלפנים לא יודע מי אני אלא אם
ישמע את שמי הפרטי

אך גם מי ששומע את שמי הפרטי לא תמיד יודע מי אני אלא אם ישמע
את שם משפחתי מרשרש כניר צלופן העוטף נתח בשך לבן משכח
וגם מי ששומע את שם משפחתי מרשרש נתח לבן אולי לא יודע מי אני
אלא אם שומע אותי משוחחח בעברית ומי ששומע אותי
משוחחח בעברית

לא יודע מי אני כאשר אדווח לשוני מחככות את השין והחית והריש
בנחת שוחקות אותן לאבק אלא אם שמע אותי

משוחחח אנגלית גורסת את האל והאר תחת בחפזי השנים הקהים
חורקים כשלהביהם מעלים עשן בארמה המסלעת
לא מצליחים לשטח את קרקע הלע

תחתיה מחקוממים שלדי צלילים זרים מניפים זרועותיהם אל מיתרי הקול
ואז, מי שמביט בי יודע מי אני
מביט היטב ושואל בנימוס
מה, את רוסיה?

ואני מחזיקת בנעימות, עונה "כן"
ומרכינה ראשי אל היר המנמיכה אלי

הרצועה

ידעתי באיזה קצב תרוץ הלהקה.
בפרותי המענגת פשו כתמי דיו שחור. כפותי
נחבטו בסלעים המשננים ולא לכסנו הצדה.
קרענו דרך בתוך היער. הותרנו כתם אפר
על שמי הלילה כשרוח קרה סגרה עלינו סביב.
המתנתי בסבלנות לתורי להלש גירים מצואר הטרף.
נשמתי עמק כשיללתי בשבע וקולי הצרוד
הסתלפל מעלה לפני שנשמע במקלה.
לעתים, כשטעייתי לרוץ עם הרגל השגויה
או אחרתי בריצתי, או הרחקתי לתוך השממה
למדתי לטעם באויר את הבל פיה של הלהקה ומחרתי לשוב.
לא היה כל ספק: מעולם
לא הייתי מהבודדים.

השיר האחרון שאכתב בחיי יהיה על
כך שלא קבלו אותי לחוג לכתיבה ספרותית.
לא יהיה זה הספדי. יהיה זה הספדה של שירתי
כלומר זו שנכתבה כבר
על זו שטרם הספיקה להכתב;
שיר-בינים חטוף כמטפחת לבנה ממכונית נוסעת.
לא אני המתאבלת. לא אני הרוכנת
על הכור משליכה מטה קמץ אותיות לפרידה.
פרידתי תהיה עניינית גרידא:
פעם שירה, פעם לא. השירה היא זו
שצריכה להתאבל על עצמה
ואני רק שליחתה. אל
חירו גם בי.

שקט

לא רציתי שתשמעו אותי גומרת
ובכו אני מדליקה ברקע מוזיקה קלסית
ופתאם הזיון מתמוסס בחם הכנורות והופך
התעלסות
והאצבעות הופכות עגנות-עגנות ואינן זוכרות עוד כיצד לחפז, רק לרפרף מעדנות
ילפתע האצבעות אינן מחברות לדבר
מותירות כריות-אצבע רחפות באויר הכבד

המיו משתרר בחלל החדר.
הכנורות טוחים סביבו פרגוד תחרה
והוא שולח חוטיו להסתלסל
סביב השוקים, הירכיים, הקרסלים, ואם תרצו
להזכר כמתארו של הגוף הריהו מגש לפניכם לכן על גבי לבן
(אנא הניחו שאי שם היו פטמות
שכן לא רציתי שתשמעו אותי גונחת אז
העדפתי ללכת בלי)

באויר העמום שודר המיו היפה
ללא שעז או רק וגם הזעה
מופיעה רק בתור זהר פנימי, אתם יודעים, אהיל שפזה

תחת פרגוד התחרה מתפוגגים מיתרי הקול מותירים לבדן שפתים חתומות-אדם
אתם לא תשמעו אותי גומרת

אנה איזוצ'ייב - נולדה ברוסטוב גרה בתל אביב, סטודנטית לתואר שני במדעי המוח.

אחורה בזמן עם מבשרי הציונות

עת לחננה, הרב צבי הירש קלישר וההתעוררות לציון, מקראה בעריכת אסף ידידיה, הרצאת יד בן צבי ותנועת הקיבוץ הדתי 2014, 280 עמ'



עורך אסף ידידיה

לתודעת הגלות החזקה ולתודעת האחרות הלאומית, לתקוות השיבה לארץ ישראל ולהופעת המשיח כמלך לוחם את מלחמות ישראל. טקסטים אלה מופיעים בתפילה, בתורת הנגלה והנסתר ובהווי היהודי, והם היו גם הבסיס להיווצרותן של חלק מן התנועות המשיחיות" (עמ' 35). את טענתו מסיים המחבר באמירה כי "האופי הלאומי המובהק של כל אלה אינו מתבטל מחמת זיקתם ההדוקה למרחב התרבותי התי", ומתעלם מכך שלא מדובר בזיקה אלא בקשר

איינטגרלי לעולמה של היהדות כרת. לסיום רצוני לאזכר בקצרה את מאמרה של יעל ויילר-ישראל: "דת, לאומיות וכשורה חדשה: הרב ד"ר יהודה אריה ליאון ביבאס מבשר הציונות". ליאון ביבאס (רב בקהילת קורפו, צאצא למגורשי ספרד, חי בשנים 1782 או 1789 עד 1852), פגש בשנת 1839 את הרב אלקלעי "המסר החדש, הנועז והמקודר" ששמע מביבאס, טלטל את אלקלעי (עמ' 56), שאף הגיע לארץ ישראל (או מחוץ באימפריה העות'מאנית) וביקר בחברון (1852) שבה התגוררה קהילה יהודית שמנתה כחמש מאות איש.

אולם עיקר חשיבותו של ביבאס הוא בכתיבתו שראתה בפרשנות פסוקי התנ"ך כלי להכנת המציאות הפוליטית והלאומית, תוך מציאת צפנים לעתיד הפוליטי בתורת הסוד. לטענתו, הגאולה תהיה בעיקר באמצעות פעולה יזומה של בני אדם, לצד האמצעים הרחחניים המסורתיים המקובלים. ביבאס האמין ביכולתם של בני אדם להשפיע על "מהלכים עליונים", קרא "להסתפקות במועט [...] לסגפנות הכרובה בשיבת ארץ ישראל על פני החיים בגולה [...] האמין בגאולת עם ישראל בדרך הטבע, כפשוטה" (עמ' 61).

מן העובדה שביבאס היה עד למלחמת העצמאות היוונית נגד האימפריה העות'מאנית, מסיקה ויילר-ישראל שהוא מצא אצל המתקוממים היוונים עוצמה נפשית ורעיונית של לאומיות עתיקה חדשה, הקרובה ללאומיות היהודית במבנה ההיסטורי המהותי (עמ' 62). עוד היא מעירה כי ייתכן שביבאס שמע על אגודת 'איטליה הצעירה', שהקים ג'וזפה מנציני ב-1831, אשר הקדימה את מהפכות אביב העמים (1848-1849).

בשורתו העיקרית של ביבאס, כפי שנתפסה בהיסטוריוגרפיה, היא ההכרה וההכרה בנחיצות חזרת היהודים לארץ ישראל בדרך הטבע והקמתה של ריבונות יהודית בחסות בריטית. אולם בדבריו על נחיצות כוח יהודי אריד שיוכל למגר את השלטונות העות'מאניים, הקדים ביבאס בחזונו הפנטסטי את אחי הציונים מאז תקופת הרצל, שגרסו ציונות צבאית עוד בטרם ניתן לממשה. ●

יוסי ברנע

אחה. האומנם אהבת העיר או המחוז זהה לפטריוטיות של אזרחים החשים שותפים שווים ומזדהים רגשית עם המסגרת הפוליטית? הרי בתקופה העתיקה לא היו אזרחים אלא גתני ממלכות אבסולוטיות, שהמושג ריבונות לא היה רלוונטי עבורם. מה לכך וללאומיות? לכן יש לדרות את טענת מלאך שבממלכות עתיקות היתה תודעה לאומית ברורה, שכללה יחס לטריטוריה, שפה, דת ומנהגים "וכן תודעה של נבדלות, עליונות

על זרים, גשי פטריוטיות ואהבת מולדת" (שם). מלאך עצמו מסביר את העדר הלאומיות באשר האימפריה בתקופה העתיקה לא התבססה על תודעת המוצא המשותף ולא על שיתוף דתי תרבותי לפי המודל השבטי המורחב, אלא טבעה דפוס חדש של ארגון פוליטי: המרכזיות של המלך וכית המלוכה באה במקום המרכזיות של הלאום. כך שנוצר גיוון תרבותי במסגרת האימפריה, ולכל אחת ממדינות החסות והפרובינציות היתה תודעה שבטיה-לאומית משלה (עמ' 24).

בסיכום תת הפרק מתמודד המחבר עם הטענה כי המוטיבים הלאומיים בעולם העתיק הם חלק מתמונת עולם מיתית דתית ומשום כך הם שונים מהותית מן הלאומיות המודרנית. הוא סבור שהבעיה נעוצה בהגדרתו המצומצמת של מושג הלאומיות (עמ' 26).

בהמשך הדיון עובר מלאך מהעיסוק התיאורטי לכתיבה מחודשת של מבשרי הציונות, ומסיק (בעקבות יעקב כץ) כי הם החלו בניבוש התופעה החברתית של התלכדות סביב רעיונות הלאומיות (עמ' 28). עם זאת חולק מלאך על כץ, שהתעלם מן המאפיינים המתמשכים של הלאומיות היהודית מן העת העתיקה ועד ימינו, דהיינו, גילויים לאומיים טקסטואליים, פולחניים וגם פוליטיים - אף בעת הניתוק מן הטריטוריה הלאומית (עמ' 28). מה שמעלה את השאלה: האפשרות לאומיות זו כתפוצה "לאומית" או כתפוצת "לאומיות" בהיעדר בסיס טריטוריאלי?

מלאך מסכים עם כץ שיש צורך בויקה סוציולוגית או ארגונית לתנועה הציונית, מכאן גם הכללתו של הרב קלישר בין מבשרי הציונות, זאת בשל השפעתו על ההתגבשות הסוציולוגית של התנועה הציונית, בעיקר באמצעות 'חברת יישוב ארץ ישראל'. אך לדיוו של מלאך אין להפריז במציאת מבשרים מעבר לשנים הסמוכות להקמת התנועה הציונית ומה שקדם לכך: "שאם לא כן יהיו גם הרמב"ן, רבי יהודה הלוי, בר כוכבא ונחמיה ממבשרי הציונות ואין לדבר סוף" (עמ' 31).

עם זאת הוא חחד לטענה כי ההיסטוריה הלאומית היהודית תחילתה בעולם העתיק, "ולה מופעים רבים, חשובים ומגוונים [...] טקסטים הנוגעים

בשנת 1862 התפרסם ספרו של הרב צבי הירש קלישר **דרישת ציון**, שטמן את הזרעים הרעיוניים שהנצו בראשית שנות השמונים של המאה התשע-עשרה (כך לתפיסת מחבר המקראה), עם התגבשות הפלג הדתי בתנועת "חיבת ציון". במקראה ארבעה-עשר מאמרים מעניינים וקצרים יחסית, שמקורם בכינוס שנערך בשנת 2012 במלאת 150 שנה לצאת הספר **דרישת ציון**. העורך אסף ידידיה מציין שהיו הגוים וסופרים שראו ברב קלישר מ"מבשרי הציונות" כאשר במשנתו ניתן למצוא תפיסה לאומית מודרנית למרות השימוש במונחי המסורת. אולם ידידיה מכנה את תפיסתו זו תפיסה "טרנס לאומית" (עמ' 11), כשככל זאת האמנספיציה של יהודי מערב ומרכז אירופה "הן יד התשגחה האלוקית ומטרתן להניע את התהליך ההדרגתי של גאולת ישראל" (שם).

אעסוק רק במאמר הראשון, של אסף מלאך - "מוחשבה מחודשת על מבשרי הציונות בעקבות חקר הלאומיות העכשווי" - שהנו המאמר התיאורטי היחיד על הלאומיות. יש לציין שמלאך כתב וזקטורט על סוגיה לאומית - "בסיסי הלגיטימיות של מדינת לאום יהודית בעידן הפוסט מודרני"; תמצית תפיסתו היא באבחנה בין ההיסטוריה של התנועה הציונית כתופעה מודרנית לבין ההיסטוריה ארוכת הימים של הלאומיות היהודית, שהתנועה הציונית היא רק אחד ממופיעיה ההיסטוריים (עמ' 17).

להצגת תפיסתו מוכאים מודלים: הראשון הוא מודל הלאומיות המודרנית של בנדיקט אנדרסון (שטבע את המונח "קהילה מדומיינת"). המודל השני הוא של אנתוני סמית, אבי תפיסת ה"אתנו סימבוליות" שצמחה מתפיסת הפרימורדיאליזם התרבותי. המודל השלישי מנתק בין הלאומיות לבין מודרניות וחילון, על סמך מחקרים שונים שמתוכם אפשר להסיק שגם בתרבויות עתיקות ישנם רכיבים המאפיינים לאומיות מודרנית (עמ' 21). בין היתר נדרש מלאך לקביעתו של בנימין אקצין כי "כמה תרבויות עתיקות כבר הגיעו בלי ספק למעמד של אומה בימי קדם - סין, הודו, פרס, מסופוטאמיה [...] יהודה וישראל, מצרים וזון וכן כמה תרבויות באמריקה שלפני קולומבוס" (שם, שם). לא ברור מדוע בכל זאת גורס מלאך כי "כל עיר מדינה תפקדה כלאומיות זוטא, הנבדלת מהלאומיות המודרנית בעיקר בגודל אך לא באופי הזהות" (עמ' 23) ושהרי מדובר במשטר פוליטי שבו לא כולם נחשבו אזרחים, הדיר מתוכו נשים, זרים ועבדים, הרואה עצמה כשותפה ללאום

רולי אריאלי צור

מפתן

- בחירה גבולית
- שעונרת צפון
- בדש השמלה
- עומדת קפואה
- במפתן
- באין כניסה
- כי הפית עקם
- עקם להחריר
- אחרי חבוק
- של קסם
- הציליים
- הנשיקה שבחשך
- המקסם
- במפתן
- לא בכניסה
- באין כניסה
- לאהבה
- בבית של זוג
- שעוסק בחשבונאות
- כדי לשמר קשר
- בתוך המציאות

התמונות וכו'.

הסיקור כלל גם תופעות "שליליות", דהיינו צידוד בארגונים בינלאומיים, בגלובליזציה ובסחר החופשי. הממצאים מצביעים על אמצעי התקשורת האמריקאיים כשליליים והאירופאים כחיוביים.

נראה שמחאת קיץ 2011 בישראל - מחאת "הצדק החרתי" - קיבלה יחס חיובי מצד התקשורת. המונים יצאו ל"מחאת האוהלים". "מדורת השבט" - הטלוויזיה, סיקרה מדי יום כיומו בכל מהדורות החדשות את התפתחות המחאה וכך גם התקשורת הכתובה. "הפגנת המיליון" מיולי ועד ספטמבר בשדרות רוטשילד זכתה למסגור הסיקור באופן נרחב ביותר.

רכים וטובים הפכו להיות סקפטיים בשל תוצאות כלכליות עלובות של המחאה, אך היא מציינת פרשת דרכים וצומת חשובה בתולדות המחאות בישראל והשפעותיה מחלחלות בזרמים תת-קרקעיים שתוצאותיהם יצוצו בעתיד. ♦

דן יהב

נראה שהמעבר ממחאות לוקאליות (בערים, באזורי הארץ), בתוך מדינת הלאום להתארגנויות חברתיות של קבוצות ויחידים במרחב הגלובלי, החל בסוף שנות התשעים והמשיך במאה העשרים ואחת, גם בצל נושאים החוצים גבולות, מדינות ויבשות, ובעיקר בשל אמצעי התקשורת הדיגיטליים (עמ' 40).

הביקורת על הגלובליזציה החלה מיד עם התפשטות התופעה, בדגש על תוצאותיה העכשוויות וההרסניות ומתוך ראייה מחקרית ומציאותית - כי זו דווקא מזרח ומעמיקה את הפערים ואת המתחים הכלכליים בקנה מידה לאומי ועולמי; זאת לצד ייצור עולם מקוטב גם במגזרי חיים אחרים, חברתיים וסביבתיים, עד שסקרים המופיעים חרשות לבקרים מצביעים על מגמות התכנסות ההון (מונופוליציה) ביד כמאתיים טייקונים שהונם שווה לשאר אוכלוסיית העולם.

מקובלת גם הדעה שהגלובליזציה מחלישה את מדינות הלאום על תרבותן ומאפייניהן השונים. מנגד עומדים מחקרים אחרים השוללים טענה זו, ומוכיחים כי רוב הסחר ו"הגירת ההון" נעשים במסגרת אזורית למרות מטבע האירו. ואכן מדינות רבות שומרות על מטבעותיהן לצד "השוק האירופאי המאוחד", ולאחרונה התנהל המאבק הלאומי היווני בין חברת כלכליות כאירופה "המאוחדת" לבין שמירה על עצמאות כלכלית כתנאים קשים ביותר.

עם זאת קיימות התארגנויות על-לאומיות שמטרתן לפתור בעיות אקוטיות, כגרינפיס (איכות הסביבה), תנועה לפירוק החימוש הגרעיני (END), אוקספאם (סיוע לנוקמים), הצלב האדום (בשרות מלחמה), אונר"א (פליטים) ועוד.

המחקרים האחרונים מצביעים על האינטרנט כגורם ראשון במעלה להפצת ידע בנוגע למחאות והפגנות המוניות. כך בסיאטל שבארה"ב וכך במדינות אירופה ובישראל, בשל המבנה הגמיש, המספק פעילות של יחסי גומלין בין זירות וקבוצות שונות. לאחרונה התארגנו הפגנות ופעולות מתאמות "מהיום להיום", כאלה שהתקשורת המסורתית התעלמה מהן לחלוטין. האינטרנט הוא "מוסד המתנגד למיסוד. האינטרנט שייך לכולם ולא שייך לאיש" (עמ' 87).

התקשורת, חו "החדשה" ככללה, משמשת מוסד תיווך חברתי ומשפיעה על הפוליטיקה ועל החברה. בכך גם חשיבותה העצומה בסיקור המחאה הגלובלית, בעיקר כנגד הגלובליזציה הקפיטליסטית.

לצד הפרקים התיאורטיים מציגה החוקרת גם מחקר השוואתי בסיקור מחאות גלובליות (פרק 7). שיטת המחקר היתה בריקה איכותית של עיתונות עולמית ותופעות "מסגור" המחאות בעיתונות זו, כמויות, הקף מיקום הידיעה, התיאור, המאמה,

המחאה החברתית בעיני התקשורת

אלונית ברנזון: **דוקדים ברחובות: על אזור הדמדומים בין תקשורת למחאות חברתיות**, הוצאת רסלינג 2015, 229 עמ', כלל הערות וביבליוגרפיה

"תנועות חברתיות ממשיכות לשקף קונפליקטים חברתיים... ואלה משקפים שיבושים פוסט-תעשייתיים של החברה בת ימינו" (חל, 2007). זהו המוטו המרכזי של הספר - שהוא עיבוד של עבודת דוקטורט - המנסה להרחיב את הידיעה בנושא המחאה החברתית הגלובלית והלוקלית. זהו מפתח להבנת הקשרים בין מחאות המוניות לתקשורת המודרנית והישנה. הרבר נעשה תוך ניתוח ההמשגות של מהות "הקבוצה החברתית", הגלובליזציה וההתנגדות לה, ותיאור ממוקר של סוגי התקשורת כמוסד מתוך חברתי והשפעותיו החיוביות והשליליות על המחאות לסוגיהן.



ארבע שנים חלפו מאז גל המחאות הגדול אצלנו, בקיץ 2011: מחאת "האוהלים", "הצדק החברתי", "הקוטג'", "העגלות" ודומיהן. כל אלה הושפעו ופרצו בדומה לגלי מחאות בעולם הרחב שהחל בסוף המאה הקודמת וכיתר שאת בשני העשורים הראשונים של מאתנו, בערי יוון, ספרד, פורטוגל, איטליה, צרפת ומדינות מזרח אירופה, והאביב הערבי במרחבנו.

מחקרים, ספרים ומאמרים רבים מספור נכתבו על גלי מחאות אלה מחו, ועל אמצעי התקשורת

האלקטרוניים מאידך, אך מודגש מחסור במחקרים על ההלימה והמתאם ביניהם לבין הצלחה או כשלון של המחאה החברתית. ספר עיוני זה של ד"ר אלונית ברנזון בא למלא את החסר בניסיונו לתת תשובות לקשר ההדדי ביניהם (עמ' 19).

התקשורת מעצם טבעה היא סלקטיבית והמחקר מלמד שלעתים בעלי ההון והאליטות הפוליטיות הם בעלי השפעה על מה שייכנס לתוך החדשות - עד כדי כך שעיתון יכול לשרת את אדונו הטייקון ("ישראל היום") ועיתון אחר יכול להיות בעיקר אנטי-ממסדי ("הארץ").

המחקר מצביע על ארבעה גודמים המסבירים את הדיוח החדשותי או היעדרו: מאפייני האירוע, מאפייני העיתונאים, מאפייני הנושא ומאפייני הזמן. לרוב, ככל שהאירוע קרוב לזמן הפרסום, גדלה עוצמתו האיכותית והכמותית. אלימות הגלונית לו היא מהגורמים המשפיעים. התערבות המשטרה וכוחות הביטחון יש בה לרוב להלהיט את הדיוח ולדרכן את התקשורת לדווח על האירוע.

ראשית אהבה

לדבר בחום, ללא ספירת מלאי

אסתר רזנפלד: אל קצה הזמן, הוצאת גוונים 2015, 63 עמ'

אסתר רזנפלד התחילה לכתוב קרוב להגעתה לגיל גבורות. הצורך לכתוב התפרץ כמעין המתגבר והלך והשתבח מספר לספר (ספרה הראשון חסד נעויר לא יאפיד הופיע ב-2007 וספרה השני סחלב וזוד ב-2011, שניהם בהוצאת גוונים).

נושאי השירה של אסתר רזנפלד מגוונים. עינה רגישה לפרטי נוף, חברה, משפחה, העולם האנושי ובעיותיו. עלמה האישי משתרע מנכדים אהובים מחד ועד סבל וחולי מאידך, הקשורים לגילה המתקדם. עם זאת תשוקות נעורים וקשר זוגי רב שנים הזקוק לשימור, זוכים לביטוי ערין ועז כאחד. המשותף לנושאי כתיבתה הוא ההתבוננות החדה, הרגישה, המזהה והאמפתית. יש תחושה



בספר של מעין שליחות שהמשוררת הציבה לנגד עיניה ככתיבתה. בשיר, זק על עצמי הפותח את הספר, היא כותבת: "מי יתן וכסיסמולוג הכוזן רטט לב האדמה/ אחיש עצמת גלי ההלם האנושיים/ ארע משאלות לב וכאב/ ולא אעשה שקר ברגשות של אחרים".

כמי שהחלה לכתוב בשלב מאוחר בחייה, היא מתפעלת מיכולתן המופלאה של המילים: "אני דבקתי בנפלאות המילים/ ולא אחרל" אך קיים הפחד שמא ייגמר פרץ המילים כשל גבול הזיכרון. היא מודעת למגבלות שהגיל יכול להציב וזאת כנראה הסיבה לאינטנסיביות הפורה של כתיבתה - להספיק כל עוד אפשר. "לעתים מתעלל בי הזכרון/ אני שוקעת במקומות/ בהם אני רוצה להיות". ובאותו שיר היא כותבת - "סנאי על ענף זעוף חור/ שמור במאגר האפיוודי של מוח/ בלבי מקנן פחד/ כך זה מתחיל" כתיבתה נוגעת בלב, לא מתחכמת, אמיתית,

נוקבת, אנושית ורגישה. כך בשיר 'איך יאהבני': "אני מסתירה תשוקתי/ שוקעת בעלטה/ פוצעת אהבתנו/ לו יכלתי לדבר אליך בחם/ ללא ספירת מלאי"

מתוך האמת שבה, הכותבת לא חוסכת מעצמה העלאת טראומות מהעבר כדי ללבן במילים: "נוראה היתה תשוקתה אלי/ קטינה הייתי בת-מצוה", ובסוף השיר: "נרונה אני לזכור חרפתה תניח בשלום על משכבה".

זוהי כתיבה ללא אגוצנטריות ומצוקותיהם של החלשים מטלטלות את נפשה של המשוררת. כך בשיר 'הוי' שבו היא מגיבה במחאה כנגד השלכתו לצד הדרך של שוהה בלתי חוקי בחלוק בית חולים וקטטר אל מותו: "דמי הולם בעורקי/ כל אשר אהבתי עזן יותר בכלנו הוטל הרפש".

לנוכח נפילתם של נערים בקרב, אוכד הטעם בשימור החיים עד גיל גבורות: "מה טעם לי בגבורות?/ אני בולעת קלונקס וריסיל/ ובפאתה של רגע אני רואה/ את הצחוק בעיניו, בשלא ידע/ שזו תמונתו האחרונה".

היותה של הכותבת כסיסמוגרף רגיש לסביבתה מתממשת עם כל שיר נוסף בקובץ. כך בשיר 'צבע אדום' שכמרכזו ילדה תחת התקפות טילים: "היא תזכר תמיד/ את הנברשת המתננרת/ את החלונות הרועדים/ את תמונת המשפחה שנפלה והתרסקה/ היא רק בת חמש ושונאת צבע אדום/ היא ילדה מעירה דרומית בצל רולטה רוסיט".

כך גם ההאנשה הניתנת לעץ עטור צמרת - שעלוותו נגומה בברוטליות - מגלה נפש צעירה, בעלת חמלה ותמימות שרובנו מאבדים בכגרותנו: "עם בוא הסתו/ זמרו הגוחמים עלותו/ נפלה עטרת ראשו/ מלכים מטילים בעלות עליה, מה נוראה השפלתו".

קובץ השירים נחתם בהתרכוז בעיקר משמעות חייה של הכותבת: בן הזוג שאיתו הקימה משפחה: "קרבתך היתה כל כך מובנת/ פמו דבר לא השתנה/ בערב ימינו/ יחיוו אני פוסעים אל קצה הזמן/ ובהשמע הרקואס תרד הימה על שירת חיינו". זו שירת החיים שכוללת גם את אושר המשפחה המורחבת, נכדים ונינים: "אני נפעמת אל מול היפי/ המתיקות והחן/ הם שלי/ אני מלטפת רך עורם מתבשמת בריחם/ חווה

ויותכן שהדברים הללו אכן קרו אי פעם בעולם. בילדותי נהגנו אמי ואני להפליג לאירופה באוניות שיצאו מנמל חיפה. באחד המסעות היו איתנו על הסיפון שלוש נשים צעירות שמפאת החום לבשו מכנסונים או שמלות קצרצרות. לאחר ימים של הפלגה, שבמהלכם עקבתי אחר תנועותיהן, עגנה האונייה בנמל איטלקי והן נעלמו לבלי שוב. עצב נורא ירד עלי, תמציתו של צער עולם. אמי שהבחינה בשינוי הדרמטי בבנה בן השש שאלה לפשר הדבר. אני זוכר את עצמי מנסה להסביר לה במילים שטרם עמדו לרשותי רגש כביר ששטף את כולי. כמובן שכשלת. מאז אני מנסה להגדיר מילולית את פינות האהבה המוצלות. אלו שחומקות לצללים ואלו שניצלות.

רגעים צרופי ענג.

הקריאה בקובץ השירים של אסתר רזנפלד השתתה עלי חזיה של התעלות, בזכות יכולת ביטוי עשירה, אך לא מצועצעת, אלא אמיתית ואנושית, שמדברת לקורא בגובה העיניים.

יוספה כהן

"אני רוצה לרקוד/ אבל הדמעות שלך"

אתגר מויאל: חתן פרס ישראל, הוצאת ספרי עיתון 77, 2015, 63 עמ'

הספר חתן פרס ישראל מתהדר בעטיפה נוצצת שאינה אופיינית לספרי שירה. יותר מאשר גימיק מוצלח יש בבחירה זו אמירה רחבה יותר, בעיקר מתריסה. שם המשורר מוצמד לשם הספר, לאמור - אני יכול לכוזר לעצמי כל פרס או תואר נוצץ שחשקו בהם נפשי או כשרוני בלי שאהיה נתון לחסדי השופטים קובעי הטעם והבן-טון, אף יותר מזה - אל תלכו שולל אחרי כל מה שנוצץ בשמים המשתקפים בכניצה הספרותית. אתגר מויאל מרגיש כבן לא חוקי של השירה העברית, בנם של חתן פרס ישראל וכלת פרס התרבות, כאשר "הזוכה הגדול הוא טעם השופטים" עם כל המשתמע מכך.

רוב השירים בספר קצרים מאוד ומעצב הספר השכיל למקם אותם באמצע העמוד. שירים קצרים תופסים יותר ויותר מקום בימינו ומשקפים את עולם המסרים העכשווי, קשורים בחבל הטבור של פייסבוק וואטסאפ. שירים שפונים לקהל הרחב, לא תופסים יותר מארבע חמש שורות, לעתים שורה אחת (כמו בספרה האחרון של ללי ציפי מיכאלי). על פי רוב אינם רחשים התעמקות יתרה תוך כדי קריאות חוזרת ונשנות. אלה אינם שירי הייקו, אבל מודכזים כמותם, תמציתיים, מרדדים, ויחד עם זאת מסודרים לתכתיבי השירה. שירים ממזריים, מהתלים במחשבה, נוצצים כהכרקה קופירייטרי, קורצים לקורא.

וכך כותב אתגר מויאל, ספק ברצינות ספק



סמי שלום שטרית

15 דולר לראש

זה הספור:

דיויד גרוסמן בא לניו יורק

לדבר בקונסרט קולג' בין היתר

על ספרות וצינונות,

15 דולר כניסה, יש הנחה

לסטודנטים.

לא הלכתי.

גם בתל אביב, חנם, לא הלכתי.

מה אלה?

במגרש החניה ראיתי אב ובנו,

יהודים טובים, נרגשים, מזדוּרְזִים

לתפס מקום טוב –

גיאויש אינפוט הישר מארץ ישראל, בני

זה הספור:

היהודים שכאן תמיד טובים

והם תמיד צודקים, היהודים שכאן,

כאשר הם, כאשר הם, כי

דיויד גרוסמן בא לניו יורק.

ולא יעזר לו חיוך הגדי המכוב,

החרש עתה

חרצים מזינים באשמה עתיקה:

אלהים יראה-לו השה לעלה, בני...

זה הספור:

כי היהודים אוהבים גרוסמן, עכשו

יותר מאי-פעם,

יותר מאימוס את, בטח

יותר מאי.בי ג'ושוע.

ערכו עלה בעיניהם:

15 דולר לראש

יש הנחה לסטודנטים.

אפשר שהיתה גם לחילים

אלו נמצאו כאלה כאן,

יהודים.

זה הספור.

ניו יורק, אפריל 2008

השיר שלפנינו לקוח מתוך ספר שיריו החמישי של המשורר סמי שלום שטרית (יוליד 1960, העיירה קסר א-סוק בדרום-מזרח מרוקו; עלה ארצה עם משפחתו ב-1963 וגדל באשדוד; מתגורר כיום בניו יורק ומכהן ככופרסור במחלקה לשפות ותרבויות המזרח התיכון ואסיה בקונינס קולג'), *זמן מרוקו* (2015), בימת קדם הוצאת ספרים, עורך ראשי: יצחק גורמאנו גורן, עמ' 82-83). קדמו לספרו החדש של שטרית הספרים *פתיחה* (1988, עקד); *פרחה שם יפה* (1995, נור); *שירים כאשדודית* (2004, אנדלוס) ו-*יהודים* (2008, נהר). הספר הנוכחי מכיל שירים שנכתבו בין השנים 2008-2014.

שירי הספר החדש מחולקים לשלושה שערים: זמן מרוקו; זמן שכור; ושעון ישראל, שהשיר המופיע כאן לקוח מתוכו. יש כמה דרכים אפשריות לקרוא אותו. קודם כל הוא מסמן את מדינת ישראל או כפי שהיא קרויה בשיר במבטא יהודי-אמריקאי, "ארץ יוראל", מנקודת מבט גלותית. נקודת מבט זו החלה להתפתח אצל המשורר כבר בסוף ספרו השני, *פרחה שם יפה*, בשירי השער החותם את הספר, "מחזור גלות ניו יורק", שחלקם מצאו את עצמם לאחר מכן בשירי השער הלפני אחרון בספר השלישי, *שירים באשדודית*, תחת השם "שירים גולים". נקודת המבט הגלותית באה לידי ביטוי במחיר הנקוב להוצאה, כשם השיר, '15 דולר לראש', וכן גם באינולח של שמות הסופרים מישראל, שמחמנים להוצאות בניו יורק, דיויד גרוסמן; אימוס או ואי.בי ג'ושוע. אל תוך נקודת המבט הזו נכנס הדובר בשיר ומתנגד פעמיים לקחת חלק בהוויה הגלותית היהודית בניו יורק: הוא לא הולך להוצאתו של גרוסמן על ספחת וצינונות בין היתר ומספר כי גם להוצאה דומה שהתקיימה בתל אביב, ואף בחינם, הוא לא הלך.

מכאן עובר הדובר בשיר לשאת ביקורת על אותה קהילה יהודית גלותית של אמריקה, "היהודים שכאן תמיד טובים" והם תמיד צודקים, היהודים שכאן, כך הוא כותב במהלך השיר כמו מבקש לומר שאין להם הזכות לשפוט את המתחרש במדינת ישראל מבחינה פוליטית, למשל. ביקורת נוספת שהוא נושא כלפי אותה הקהילה היא שערכו של הסופר גרוסמן עולה בעיניה משום הקורבן שהקריב, שלכאורה הוא קודבן הגורל היהודי הכלתי נמנע. גרוסמן שכל את בנו, אודי, מפקר טנק שנפגע מטיל נ"ט במהלך מלחמת לבנון השנייה ונהרג, בן עשרים במוחו. הדובר בשירו של שטרית מתאר אותו בצורה קשה: חיובי מכוב; החדש חריצים מזינים של אשמה עתיקה; הדוברים נקשרים כמובן לפרשת העקדה (בראשית כ"ב), עת שואל יצחק את אביו איה השה לעולה הלה משיבו: "אלהים יראה לו השה לעולה, בני, וילכו שניהם יחדיו" (פסוק ח). בעקבות המידע החוץ-שירי על זאת שגרוסמן שכל את בנו אנו יכולים כעת לקרוא את כותרת השיר ככפולת לשון: גם 15 דולר לראש כמחיר עלות ההוצאה וגם ראשו של הבן המת.

דרך נוספת לקרוא את השיר החוץ-ישראלי הזה היא לשלבו כשיח המזרחי בשירה העברית החדשה, שלמשורר סמי שלום שטרית יש בו חלק מרכזי וחשוב ביותר, למשל בעריכת האסופה החשובה, *מאה שנים מאה יוצרים – אסופת יצירות עבריות במזרח במאה העשרים* (1999, הוצאת בימת קדם), הכוללת שלושה כרכים, בהם גם כרך שירה, ובמיזמים רבים אחרים שערך בנושא. לא לגמרי ברור מדוע הדובר בשיר לא נכנס להוצאה של גרוסמן. אם בגולה הניו יורקית הוא עושה זאת מפאת סלידתו מהצביעות היהודית-אמריקאית או מדוע כאן בארץ, בתל אביב, הוא לא נכנס להוצאה הנישאת בחינם? יכול להיות שהסיבה טמונה בזהות הסופרים המרצים, שכלשון השיר המזרחי החדש בשירה העברית – משתייכים כולם לשמאל הלבן – נציגיה הבולטים של ההגמוניה האשכנזית בחברה הישראלית? האם זהו שיר 'מדינת אשכנז' של סמי שלום שטרית? לא בהכרח. יש לו שירים אחרים, חריפים הרבה יותר בהקשר הזה, שיכולים להיות מועמדים ראויים יותר לתפקיד, ועדיין זהות הסופרים המרצים שנבחרה מעוררת גם אפשרות קריאה כזאת. ♦

בביקורת: "שלושה משפטים/ אחר השני/ היום/ זה כבר יותר מר/ אז לוקחים שני משפטים/ מחלקים אותם/ לשמונה שורות/ קוראים לזה שיר" לא שאין בספר שירים אוהבים יותר, אבל דווקא הקצרים הם אלה שמוותחים לפנינו עולם מורכב יותר. השירה הקצרה של מויאל מתכתבת עם האהבה ולהפך ויחד הן מוזינות אחת את השנייה: "לא הייתי טרח/ אם הייתי ידע/ שאפגוש אותך/ כל פעם שאכתוב שיר", או בשיר אחר: "תכף אצא מהדיה שלך/ אלך לשלך/ כדי שתוכלי להיות לבד/ לכתוב עלי קצת שיר".

לאהבה בספר יש טעם מתוק מה, כל התקרבות טמונת בתוכה גם התרחקות והתפכחות בלתי נמנעת: "בוא נכיר/ בטח/ אני אשמוח/ לחפש בך פגמים". ובאחד משירי האהבה המרגשים בספר, בשיר 'צ'רלי צ'פלין - המשורר כותב "אני רוצה לרקוד/ אבל הדמעות שלך/ אני מחליק בהן/ מכל כיוון".

ברוח הזמן גם בספר זה יש התייחסות לסוגיות של אפליה שזוכות לקבל טיפול שונה ומעניין, לעתים סרקסטי "לא קיפחו אותך/ אף פעם/ אגב/ מעולם לא ביקרתי באוסטרליה/ גם אוסטרליה/ לא קיימת", ובשיר אחר הגילוי שהאפליה "היא עתיקה מהגזע/ היא מתחילה באפליה/ בין לילה ליום".

ליצן עצוב או קוסם של מילים אתגר מויאל ידע היטב שתפקידו "אינו בכוח" ו"תמיד ישנה תקווה/ שיהיה יותר רע" ואף על פי ש"כולם אותו שיר" הוא ממשוץ לכתוב, לא כי כותבים רק כשרע "אבל כמה טוב כבר יש" ולא על מנת לקבל את פרס ישראל כי כבר הכתיר את עצמו כחתן הפרס בחיך רחב ושובה לב.

שלמה בן בסה

מפעל הצלה

נורית גוברין: קריאת הדורות, כרכים ה'-ו', גוונים תשע"ה, 994 עמ'

כמה נתונים. הופעת צמד הכרכים השלישי (ה'ו) כפרויקט כינוס מאמריה ומחקריה של נורית גוברין קריאת הדורות, משלים, לפי שעה, שישה סדרי קריאה, 28 שערים, 280 מאמרים ו-2870 עמודים, שנכתבו ופורסמו לאורך 50 שנה בקירוב. אם נוסיף לכל אלה 17 ספרי מחקר ועוד 15 ספרים בעריכתה, נעמוד בפני הקף מחקרי מעורר השתאות. הפניית מבט פנורמי אל מכלול יצירתה המחקרית, ובכלל זה אל קריאת הדורות, מגלה מערכת הנחות שיטתית ועקבית ברבר אופיה של הספרות, ובהתוך כך של הספרות העברית למן תקופת ההשכלה ועד ימינו אלה ממש. ההבנות שהספרות אחזה בזמן ובמקום, מקיימת הוויית חיים עצמאית (מרכיבים, מוסדות, אסכולות, דורות, מ"לות, כתבי עת, רשת מורכבת של קשרים, יחסים וכוחות), ונתונה בתוך הקשר תרבותי רחב, הן השתיות עומק בעבודתה המחקרית. במידה רבה עקרונות מנחים אלה הפכו למזוהים עם רמותה של נורית גוברין כחוקרת ומחנכת. קודא הדורות, אתר מבינוייו של האלוהים (ישעיהו מ"א, ד), הגרמו מפרויקט הכינוס מעמיד מבט מובחן היטב של גוברין על אודות מקומה היציב, הנוכח והנצחי של הספרות העברית לדורותיה בתוך התרבות העברית והישראלית. "קריאת הדורות", הכותרת למעגלי המחקר לאורך הכרכים כולם, מרמזת על פוטנציאל תלת-ממדי בקשר ובקשב אל תולדותיה וריבוי פניה של הספרות העברית. לצד הקריאה העקבית בספרות של דורות קודמים, והריאליזם, או בלשונה של גוברין "ההיענות להזמנתם, כביכול, של סופרי הדורות הקודמים לקרוא ביצירותיהם" (פתח דבר, כרך א), "קריאת הדורות" היא קריאה לדורות. זו מערכת מסועפת, עשירה בעובדות ופרטים, קטלוג של נושאים ורעיונות, מרחב של פרקטיקות מחקר שלמרבית הצעה, מקומם בתוך השיח המחקרי האקדמי של היום, הולך ומצטמצם, וכמעט נעלם בתוך מציאות פופוליסטית ומתחנפת. מן הפרספקטיבה הזאת, פרויקט "קריאת הדורות" הוא מפעל הצלה של ממש, הנרמז גם מדבריה של גוברין בפתח כרך ה החדש על אודות "מארת השכחה", הד לכרכיו של כרנר ב"אזכרה ליל"ג" (1913): "שהרי מי אינו נשכח אצלנו, שהרי את מי זוכרים". מתוך תקווה שהקוראים והלומדים בדרך הנוכחי לא יהיו, בלשונו של כרנר, "הקוראים-הזוכרים האחרונים", מציעה גוברין בעושר מחקריה התקרבות אל "משפחת הנשכחים" (כשם כותרת פתח הדבר של כרך ה) מתוך רצון וצורך לגלות בהם צדדים חדשים ורעננים, לעורר סקרנות לקריאה חוזרת, ולהציג את חשיבותם ההיסטורית בזרם ולדורות. עבודתה המחקרית של נורית גוברין לאורך השנים היא עבודה של הנחת יסודות ותשתיות,

הן במונח המתודולוגי והן באופני הפרישה של הממצאים. גוברין פונה במחקריה ומכססת אותם על עובדות ועל איתור והבנה של מקורות ראשוניים: כתבי יד, מכתבים, וכתבי העת בהם ראשית הופעה של יצירת ספרות, המתפרסמים בתוך הקשרים של מקום, זמן, מערכת או קבוצה. ההקשר הרחב, שחזור החומרים, איתור טקסטים ודוגמאות מרכזיות כמו גם צדדיות, מעמיד בכמה וכמה ממחקריה של גוברין איוו תנועה ממינית, קטלוגית, כזאת המציעה קורפוס, ומצביעה באופן שקול, אחראי ובהיר על אפשרויות הגלומות בנושא הנחקר. כאלה הם המאמרים מתוך כרך ה, הנוגעים בקשר שבין ספרות למקרא; מאמד מתוך שער סופרי מופת, שעוסק בדמות הלמדן בספרות העברית; רשימה מרתקת בשם: "בין אבות ובנים: בין אימה לחסד", טקסט חדשני באופני ההתבוננות, ולעומת, במידה מסוימת, ביחס לאופנה של השנים האחרונות במחקר מערכת היחסים של אמהות ובנותיהן. כך, בכרך ו מאמרים הנוגעים בייצוגים של גליציה, הונגריה או מלחמת העולם הראשונה כראי הספרות העברית. אחת המטרות העקרוניות של מאמרים מסוג זה היא להאיר ולהצביע על שפע כיווני המחקר האפשריים בנושא. מבחינה זאת המהלך האינטלקטואלי שמציעה נורית גוברין הוא של תפיסה "דמוקרטית" ופולרליסטית, המתעניינת במרכזי וגם בצדדי, כריבוי ובמגוון הדאגרי (מכתבים ספרותיים, מסות, מניפסטים, כתבי עת, מערכות פולמוסים), של פריצה נועזת של גבולות המחקר ומושג הטקסט הספרותי. מתוך הבנה שהכל שייך ומשתיך למערכות הספרות, הפועלות במקביל ומתוך מגעים גלויים וסמויים, אותם יש לחשוף ובעיקר להציע כאפשרויות מחקר לדורות, אין נושא ומסגרת טקסטואלית שאינה כשרה לבחינה סדורה ועקבית. מכאן, גם מתבררת תכונה שכיחה ביצירתה המחקרית של גוברין, המצטיירת גם מתוך צמד הכרכים החדש, והיא אותה מידה של התרחקות ואולי אף הימנעות מהכרעות פרשניות ביחס לטקסט הבורד. מתוך הבנת מעמדה האסתטי של היצירה הספרותית, גוברין נמנעת מן הצורך "לנתח" או להסביר, וכמו מניחה בגישתה הפתוחה לקולות מרובי גוונים להציע מתוך היסוד והתשתית אינטרפרטציות התואמות לגישה, לאסכולה או למגז האיש. נורית גוברין צמחה כחוקרת ספרות, כשקולות דומיננטיים ומשפיעים באקדמיה, שבאו מן החוג לתורת הספרות הכללית, שהחל לפעול בתל-אביב כמחצית השנייה של שנות השישים, כמו גם הפרספקטיבות של הפורמליזם, הניו-קריטיסיזם והסטרוקטורליזם בחקר הספרות והתרבות בישראל דחקו לשוליים קולות מסוג אחר. גישתה החוץ ספרותית אל הטקסט כתוצר של רקע, נסיבות וקשרים שהביאו להיווצרותו, וההשקפה שהערכה של יצירה מצריכה הבנה ושחזור של תקופה, מקום, עמדות, רעיונות, הנחות ומושגים שבבסיס הידע התרבותי, עמדו לא פעם בפני ביקורת נוקבת. אחד מהיבטי



הביקורת על ההיסטוריוזים היה בכך שחקר הספרות מצטמצם לידע היסטורי, ומוכיל להגש על כוונת היוצר, בבחינת "למה התכוון המשורר", בעוד עמדות מתנגדות מציעות את ההבנה שלעולם אין היוצר נוגע אלא בסובייקטיביות שלו עצמו, ואילו האובייקט שהוא יוצר הוא תמיד מעבר להישגיו. נורית גוברין פונה, ולא בפעם הראשונה, לדיון שכותרתו: "לא כחלל הריק", ומגישה באומץ, ובראייה מפוכחת ומאחזת ריונים מאלפים המחזקים את ההבנה שהספרות במלוא מורכבותה היא יותר מאשר מכנים עשויים מילים, אלא חוליות במסורת, המעודדות קריאות עומק בהופעות ובתופעות תרבותיות רחבות. כאלה הן הרשימות: "הסופר כתכנית נוף הוריו"; "למה התכוון המשורר?"; "חדרת ההשפעה וחדרות ההשפעה" "הנחמה שבספרות"; "כולנו אחרים" ועוד הרבה. בשנים האחרונות השתנה מעמדה של הגישות החוץ-ספרותיות בהשפעת התפנית הפוסט-סטרוקטורליסטית, שעדרה על האוטונומיות של הטקסט הספרותי, והציגה אותו כנענה לכוחות הפועלים בחברה ובתרבות. המפגש המפתיע הזה בין תפיסת עולמה של נורית גוברין לקולות עכשוויים המשפיעים על דרכי השיח האקדמי הוא סגירת מעגל, מענה הולם ותמורה לעמדה עקרונית ועיקשת. בפתח הדבר לכרכים ה-ו, מקווה נורית גוברין להצליח ולכנס מאמרים, רשימות וראיונות, שנתרו מחוץ לכרכים, לכרך נוסף, אישי. המחשבה על כרך אישי, אולי ממארי, שראשיתו כפרספקטיבה של ילדה המתעניינת בעבודתה, עולמו הרוחני וידידיו היוצרים של אביה הסופר, המבקר והעורך ישראל כהן, והמשכו בקריירה אקדמית ארוכה, החל משנות השישים ועד ימינו אלה, כחוקרת מרכזית של הספרות העברית היא לא פחות ממסעיה. כתיבה אישית המשקפת את אהבתה הגדולה לספרות, את התשוקה לפרטים ואת המחויבות המתמדת להבנה מדויקת של המכלול, תהא תשורה מרגשת למכבדיה של נורית גוברין ולמכבדיה של הספרות העברית. ♦

עודד מנדה-לוי

בנות יענה במלחמה

ויקטוריה היסלופ: **הזריחה, ידיעות ספרים**, ספרי חמד 2014, מאנגלית: שרון פרמינגר, 398 עמ'



בעיצומה של מלחמת האזרחים בקפריסין, 1974, כאשר שיירות של מאות אלפי פליטים נעו בדרכים, ורבים אחרים מצאו את מותם באכזריות מידי הצבא הטורקי שפלש לאי או בידי המחתרת היוונית, הצליחו שתי משפחות, האחת יוונית והשנייה טורקית, למצוא יחדיו מחסה זמני באי של שפיות - מלון מהודר אך נטוש על חוף ימה של העיר פמגוסטה. שלוש נשים סרקו את חדרי המלון המהודר ומדדו את כל השמלות שהשאירו מאחור האורחות הנחפזות לעזוב, מסתחררות בריקוד מול המראה, "כמעט שוכחות איפה הן נמצאות" (עמ' 277).

שלוש הנשים שכחו היכן הן נמצאות, ואילו מחבת **הזריחה**, ויקטוריה היסלופ, שכחה לא פעם שהיא כתבה רומן על מצב מלחמה.

בתחילת שנות השבעים הפכה פמגוסטה לפנינת תיירות שניקזה אליה נופשים רבים מרחבי העולם. העיר פרחת, נבנו בה בתי מלון והעתיד נראה ורוד. אלא שאז פרצו בפעם-המיידית-כמה עימותים בין יוונים לטורקים בקפריסין. נשיא קפריסין, הארכיבישוף מאקריוס, הורח בהפיכה צבאית שביצעו אנשי התנועה הלאומנית היוונית אאוקה ב'. אלה רצו להסתפח רשמית ליוון, שנשלטה אז על ידי החונטה הצבאית. בקפריסין נוצר תוהו ובוהו למשך תקופה ארוכה, צבא טורקי פלש לאי, כבש כארבעים אחוז משטחו ויצר את "קו אטילה", החוצץ עד היום בין שני חלקי קפריסין, היוונית הטרורקית. מאתיים אלף יוונים שחיו בצפון האי וארבעים אלף טורקים שחיו בדרומה הפכו לפליטים. העיר ששילמה אולי את המחיר הכבד ביותר במלחמה היתה פמגוסטה, שהפכה למעשה למשך שנים רבות לעיר רפאים וכל תושביה נטשו אותה.

כולם, למעט שתי המשפחות, האחת יוונית והשנייה טורקית, המככבות ברומן ומסייעות זו לזו בעתות מצוקה. באמצעותן, מנסה היסלופ להוכיח שאולי יש עוד תקווה לדו-קיום בקפריסין המחולקת של ימינו וסיכוי לאיחוד שלה מחדש (ובפעל, חלוקת האי שרירה וקיימת לאחר שתושביה היוונים, המונים כ-77 אחוז מאוכלוסיית האי, דחו במשאל עם שהתקיים בשנת 2004 את הצעת האו"ם לאיחוד האי וכך הרפובליקה הצפון קפריסאית בחסות טורקיה שומרת על עצמאותה אך ריבונותה אינה מוכרת על ידי גופים בינלאומיים).

הסופרת הבריטית היסלופ מתמחה בכתובת רומנים על יוון. היא פרסמה כבר שלושה כאלה: **האי של סופיה**, העוסק באי המצורעים הסמוך לחופי כרתים, **חושנים מקשרים** העוסק בתולדות

ימי פמגוסטה האחרונים. אולי משום כך, הנחיתה שלהם על קרקע המציאות היא קשה וכואבת.

לאחר הכיבוש הטורקי, נאלצים בעלי המלון, סאוואס ואפרודיטי פפגוסטה, לנטוש את פמגוסטה ולחיות במחנה פליטים מאולתר, בעוד כמה מהעובדים שלהם, אולי כחלק מהחוקיות של הצדק הפואטי, מצליחים להסתגל למלון הסגור מבעד לטבעת השמירה של הצבא הטורקי, ולחיות שם חיי מותרות למשך חודשים אחרים.

ההחמצה הגדולה של **הזריחה** היא לא רק בהערפת הקלות על הכוכב, אלא בעיקר בבחירת דמויות הגיבורים. שלוש הדמויות ראשיות יש ברומן - שלושתן ייצוגיות מאוד וסובלות משטחיות, רדידות ופלקטיות. סאוואס מייצג את הוורקהוליק שמתעניין רק בעבודתו ולא בשום דבר אחר, אפרודיטי מתעניינת רק בחיים הטובים וגם לאחר שנהפכה לפליטה, כל מה שמעניין אותה זה - האם תוכל לפגוש שוב את המאהב שלה, ואילו מרקוס הנכלולי מתעניין רק בהישרדותו ובעשיית כסף בכל מצב. היסלופ רוקחת אמנם כמה סצנות מעניינות הקשורות לגיבוריה הראשיים, אבל הקוראים יתקשו להזדהות איתם.

עם זאת, דמויות המשנה של כמה מבני שתי המשפחות, המצליחות להתאחד בעיצומו של הסכסוך, מעניינות יותר ומייצרות רגעים אנושיים בתוך התופת מסביב. אילו היסלופ התרכזה יותר בדמויות המשנה ובמערכות היחסים ביניהן וקצת פחות בדמויות הראשיות, הרומן שלה היה מצליח לדבר הרבה יותר אל הקורא.

היסלופ חקרה לעומק את הסכסוך בקפריסין, יודעת לתאר נופים ומצבים אנושיים, ובכמה מפרקי **הזריחה** היא מצליחה לתאר בצורה אמינה גם את מוראות המלחמה. אבל כיוון שהמלחמה הזו מרופדת בשכבות רבות של תכשיטים ותסרוקות, היא נראית לעתים כמו עוד ענק יהלומים המעטר את צווארה של אפרודיטי. אולי היסלופ חושבת שיהלומים מוכרים טוב יותר מאשר הרוגים ופצועים והחך העדנדן של הקורא יסבול כך פחות במהלך הקריאה.

במהלך קריאת רומן העוסק באיבה ההיסטורית בין הטורקים ליוונים בקפריסין, שאלתי את עצמי מה הקורא הישראלי, החי אף הוא באזור של עימות היסטורי, יוכל ללמוד מהספר. לא מספיק לצערנו. **מהזריחה** אפשר, כמזדמה, ללמוד יותר על מחירי התכשיטים מאשר על מחיר הדמים. ♦

ירן אביטוב

העיר סלונקי, ועכשיו - **הזריחה** העוסק בקפריסין. בהאי של סופיה הצליחה היסלופ להתגבר על הנטייה המלודרמטית שלה ולרקוח רומן, שעם כל פגמיו מצליח לרתק את הקורא. **בהזריחה** היא לא מצליחה למחזר את ההצלחה הזו ונופלת בפח של עצמה.

העימות בקפריסין מצדיק ללא ספק רומן אפי מהז'אנר של **חידות** או **מוות** של הסופר היווני הרגול, ניקוס קונצקיס, אבל היסלופ היא לא קונצקיס, אלא סופרת סספריה קורצים לרשימת רבי המכה. במקום רומן עקרוני העוסק כסכסוך הקפריסאי, היא כתבה רומן שמהלך בין ספר קצפת יאפי, ספר טיסה וספר העוסק בטרגדיה איומה. היסלופ לקחה סיפור "טוב" ודאגה לדלל ממנו את הצד העקרוני לטובת השמאלץ וצלצל הקופה הרשמית.

עד עמוד 120 כמעט, ישאלו הקוראים את עצמם האם מרובר ברומן העוסק בתסרוקות ובתכשיטים או בעלילה המתרחשת על פי ההום. קפריסין עומדת לפני שבר גורלי, אבל כל מה שמעניין את אפרודיטי, כעלת מלון סנריי, הוא התסרוקת שלה ואהבתה לברמן של המלון, שהפך בינתיים לסגן המנהל. אפרודיטי ובעלה סאוואס, כמו גם אורחי המלון, מתנהגים כבנות יענה ולא נותנים למציאות להעכיר את מצב רוחם.

הם משלים את עצמם שהמצב יחזור לקדמותו והמשבר הוא זמני בלבד. הבעל סאוואס ממשיך לבנות בכפייתיות את המלון החדש שלו, מתעלם מכך שהוא מפסיד את כל הוננו, אשתו אפרודיטי ממשיכה לרכוש תכשיטים יקרים ואילו מרקוס, סגן המנהל, ממשיך לחייך לכולם. הם כמעט ולא רוצים לשמוע חדשות ולרעת מה מתרחש באמת מסביב. ניסיונות ההתנקשות במאקריוס, הפריצה לארמונו, בריחתו מהאי, ההתנכלויות של המחתרת היוונית לטורקים ועלייתו לשלטון של מנהיגם, פלישת הצבא הטורקי, ההפצצות ועוד.

גיבורי הרומן - וגם אורחי המלון - נהגים כאטימות. התיירים ממשיכים לבלות במועדון הלילה המפואר, החדשות עוברות להם ליד האוזן, הם מנסים להמשיך כבילווייהם לפי המודל של

שירי גשטלט

עדינה מור חיים: עד הנשימה הבאה, הוצאת חבר לעט 2015, עמ' 62



עד הנשימה הבאה

ומטיב זה מלווה את שירתה של מור חיים. משפטיה הנוגעים לדרך המדינה התפתחויות בלתי צפויות ההולמים בעכשוויים.

בכל מנגינה או שירה משנה מור חיים בצורה דרמטית את החלקים המרכיבים אותה תוך שימוש בגשטלט המוכר לה ולכלנו הבאת חידושי לשון וצורפים מטאפוריים ואקסימונים מרובי וריאציות. בכל אחד מהמילים, משפטים, תווים במנגינת השירה יש מוכן פנומנולוגי אחר, אם מנגנים אותו לכד או אם הוא מופיע במנגינה אחרת.

בכל השירים מכתוב השלם את התפיסה והחוויה. השלם נבנה מצירוף חלקי סיטואציות המרכיבים אותו. המכלול כספר עולה על סך כל חלקיו. ♦

אלישבע זהר רייך

מצליל לקול

לאה זהבי: רצה ושבת, הוצאת אבן חושן 2014, עמ' 230

במרכז ספרה החדש של לאה זהבי רצה ושבת עומדת התבנתות עצמית של "אשה עוד מעט קשישה" מתקשה ללדת את עצמה" (עמ' 21). האשה עוקבת אחר אירועי חייה הפנימיים והחיצוניים, אחר זיכרונות ילדות וחוויות הבלות, אחר אנשים קרובים ורחוקים יותר, אחר בתים, חפצים, נופים, וגם, ובעיקר, אחר עצמה כמי שעוקבת אחר הנושאים הללו, מנסה להעלותם על הכתב תחושה אך הם הופכים לחומרי שירה. זהו ספרה השביעי של משוררת, הפועלת במרחק ניכר מאורח חיים, אבל ראויה מאוד לשימת לב.

כשאני סוקר את הספר החדש הזה בויקה אל ספריה הקודמים של לאה זהבי, עולה ברעתי בראש ובראשונה ההבחנה בין צליל לקול: צליל הוא היסוד המוסיקלי של השירה, מה שמזדמר בה, ששרים אותו. זה הקשר שבין שירה כפואיזה, לשירה כזמרה. קול הוא עניין אחר. בשפה "קול" משמעו לא פעם רצון: "לשמע בקול" פירושו לכבד את הרצון. הקול בשירה הוא עמדה מסוימת שנשמעת מאחורי השיר - הקול בהכרח שייך לדובר מסוים, והוא בא לידי ביטוי בנימת הדיבור שלו. בעוד שעל צליל אפשר לומר כי הוא קצב, מהיה צבעו, ריקו, אטי - על הקול אפשר לומר כי הוא נחוש, רגשי, קובל, כועס, מתנגל.

שני המרכיבים האלה חייבים להימצא יחד כשירה או לצורך העניין, בכל יצירת ספרות, גם כפרוזה. צליל לבדו הוא כערוך כמו טרללה או אומפפה; קול לבדו הוא משהו כמו שיחת טלפון. הספרות היא שמלכדת את שני הדברים האלה. אבל העובדה שהיא מלכדת אותם אין פירושה שהם יבואו תמיד באותו אופן, באותו מיטן ובאותו יחס. הם יכולים לקיים קשרים לאינסוף ולבוא באינספור מינונים

"רנע הגרש הבא ארוח במזודה/ על המסלול בדרך/ חורה לחיל אשר בתוכי/ עצי האיקליפטוס לובשים בגדי הסתו/ הירק נעלם בחאקי/ עננים כחלים נעים ודומה/ עם לכן נצתם יהיה עשן/ תהו שחור עולה ממנהרות החול/ כאן נפגשנו לפני/ הפעם שעבר/ כשעשנו יחד סיגריה אחרונה."

כתוצאה השירים מכניסות את הקורא ללב של מלחמת צוק איתן על מוראותיה, מורכבותיה והשפעתה על חיי היומיום: "חרשות עשר חצי", "בהר הרצל", "שמים לעוסים", "חיל של בית", "כשל המנהרות", "המקלט השכונתי" ועוד. אלה מתכתבים לעתים עם דור משוררי הקמת המדינה כדוגמת השיר 'אל תחכי' (עמ' 18) המזכיר את השיר הידוע 'את חכי לי האחזור' של קנטסנטין סימנוב בנוסחו העברי של אברהם שלונסקי, אלא שהסדר שלו ממיר גבורה בכאב:

"לא אחזה ואם אחזר/ אל חיקך לא אשוב/ זכר היטב את לילנו האחרון/ גב אל גב מתנו כמשתנו עם הנשימה בפנינו/ תקרב הזה נכנס לבי/ גם אם תחכי בשעה/ לבי יגיד את נקמתו על אהובך שיבוא/ כשהמלחמות הציתו אש אהבים בך אל מולדת עתיקה/ לבי שתה כוס יין מר על נצול אחר/ שחזר לבד משדה הקרב."

ב'שיר תועה' המוקדש לדביר בשם (עמ' 48), מובע אבל אישי שמתחבר בעזרת לאבל הקולקטיבי, ואולי מכאן ניתן להבין עוד יותר את כוחה של עדינה מור חיים לכתוב בתוך ימי המלחמה שירים אלה; בעוד החרדה אחוזת בנו והכאב מטבעו משתק, מתייצבים מנגוני ההגנה להגן על האגו - כותבת מור חיים שירה מזוככת, חיה, נושמת, בועטת ועמוקה מתוך הזדהות וקשב לכל המתרחש.

בטקס: "ריח אמו עולה באפו/ זורה סכר על פצעי/ לכן ברגל מתחת לצריח/ כחל כמו מתוק/ לפני הדם."

מתוך קריאת שירי הספר אנו עדים להבניה מחדש של השלם. חסידי תורת הגשטלט גילו כתיאוריה שקליפת המוח היא זירת המפגש של גירדי כנס עם שדה כחות. ולאילו כחות נזקקה הכותבת בתהליך כתיבת השירה חלוצי הגשטלט היו אמני הדגומה הנגידת להשקפה הסטרוקטורלית אורתודוקסית,

שירתה של עדינה מור חיים - משוררת, חוקרת שירה ועורכת - היא עכשווית, ספונטנית, עוצמתית ונוגעת בחיי כל איש, אשה וילד במדינה שלנו למחמת המלחמות. ספר שירים זה יפה ומלוטש, וכשם הספר יש לו נשימה שירית גלויה או סמויה הנספגת כנשימה קודאיה. השירים קולחים ואיתם הכאב וכך נבחנת גם דמותו של ה"אני" הדובר בשירים אלה. "אני" זה מבטא כאב של אשה, אם ובת, בנוסף לכאב הכללי.

הספר נכתב בעקבות מלחמת צוק איתן, אך הוא ביטוי גם לאובדן שחווה המשוררת דרך אובדן של משפחות יקרות סביבה. דרכן מביטה היא על חייה בצל מלחמת: כיצד הן משפיעות על אהבותינו, על והותנו, על היחסים שלנו בתוך המשפחה, עם שכנינו מזוויות ראייה של חייל, אהובה, אם, אב, עד התגבשות השירים לכדי ראייה על לאומית. כיצד זו נקשרת לעברו של עם למוד רדיפות שהציפייה שלו לעתיד שזורה בסבל החי מתמשך.

בכל אחד משלושת השערים בספר - "אועקה"; "צבע האבל"; "עוד" - תיאור ההולך ומתחזק עם כל שיר העוסק בעבר המלחמתי, בהדה חסר הביטחון והאפקו שכול; הביטוי "עד הנשימה הבאה" מתכתב עם "עד הנשימה האחרונה" - הצופה בעתיד שכול וכאב מתמשך כעם וכפרט במלחמותיו, כדוגמה המובאת כאן בשיר 'שיירח' (עמ' 11):

"מובלים/ במעלה/ העבר/ ללא עצים משה/ אל הוד בצל/ קולות מלאכים בולמי רעם/ כפות ברזל/ אל תשלהו ידכם בנערים!"

הכאב הוא היסטורי ומוטבע בגודלו של העם כהרגל שנרבק בו ליצור זיקה טבעית עם מתיו מאז ומתמיד, כפי שמוכר גם בשיר 'גל הנשימות או אחר כך' (עמ' 10):

"גופו נשבה בתרועות מלחמה/ מאז נודה בראשו בגיא ההר/ הכאב שנמתח בפיו לצעקה/ גבר על כל תודה שידע/ התרגל להתחבא מעל מחלות/ עד הנשימה הבאה."

גודל זה משפיע על ההווה בשימו סייג ליכולת כסודי כלא הנצמדים לגבולות המדינה, ככשיר 'היצמדות' (עמ' 12):

"מפער לסודים צבע אדם/ מאיר ימים של אש/ אי אפשר לצאת מפה/ עכשו. רק כאשר החשך מציון החרצה/ אפשר לתכנן בריחה מהחומות/ שכנינו סביבנו/ השם היה רק המיוח/ לארץ נצמדת בגבולות יכלתה."

גבולות אלה מוגדרים כל פעם מחדש עם כל מלחמה האוספת את חייליה - אורחיה באותה נקודת איסוף המציינת את כל הנקודות שבהן גורשנו ממקומות שנאספנו כאשליה שמצאנו בית בכשיר 'נקודת איסוף' (עמ' 9):

ויחסים. ויכולה בהחלט להיות דומיננטית למרכיב אחד או לשני.
כשאני חושב אפוא על הקובץ הזה ביחס לשאר יצירותיה של לאה זוכי, נראה לי כי אפשר לזהות במהלך הכולל של שירתה מין מעבר מדורג מדומיננטיות בולטת של יסוד הצליל לדומיננטיות בולטת של יסוד הקול.

נחשוב למשל על הכותרת **רצה ושכה**. הכותרת הזאת מרמזת על סוג מסוים של מחזוריות ומעגליות, מעין שקלא וטרא פנימי המתרצף קדימה ואחורה, ומסתחרר סביב עצמן, מפריך את עצמו. במילותיה שלה היא אומרת "זרמי הסותרים ומבול של מילים" (עמ' 7) או "השעים ותשעה אחחים מעצמם/ אני מוציאה על טיפוח פרוזי הפרכה" (עמ' 72). האם מעגליות - הרי יש מעגלים מובהקים גם בשירה מוקדמת יותר של לאה זוכי. נתבונן לדוגמה בשניים משיירה - 'דוח הפלגה' מן הקובץ האחרון (עמ' 7) ו'בולדו' מתוך הקובץ הראשון שלה, **תנועה שואפת לאבן** (1984, עמ' 10), שהוא שיר מעגל טיפוסי.

'דוח הפלגה' נפתח במטרה מצהרת אחת - "להפליג ולהגיע אל סוף המסע אחרת". לכאורה תבנית ליניארית מובהקת. אבל הליניאריות מיד מתכרסמת: "אמנם הנתיב לא ברוח, גם לא משך הזמן", אבל "היעד היעד בוער". לאט לאט היא מתחילה להתפורר:

"למרות ש/ מה כבר אפשר לגלות כגילי/ לכאורה שבילי פנימיות/ כבושים ומסומנים".

כלומר, יכול להיות שהנתיב המסתורי הוא לא דווקא בלתי מסומן, אלא להפך - טריטוריאלי, ושמה יש סיכוי לצאת מן הטריטוריאלי? "ובכל זאת, אולי תצוץ כבדת/ עצמי לא מיושבת?" אבל זה מפחיד מדי: הדבר שיתגלה במסע יכול להיות חלילה צמח קניבלי. האופציה הזאת נשללת אפוא, וכך בסוף - "שוב תקעתי סכין בלב/ היציאה לדרך [...] המעגל הלוני הושלם. הפעם הוא מביא לביטול המסע, ומה שנשמע אינו אלא "צפיחות של בטרם".

כמה זה רחוק מחזיונית המעגליות של השיר 'בולדו'. "אני עומדת במעגל/ ומביטה סביב/ אני מושיטה את ידי/ למעגל שלא שלי/ בואו רדו במעגל סביב/ ואמר לי ואמר לי/ מי אני/ [...] כולם כולם עומדים סביב/ ולא דאים אותי/ אני מושיטה את שני/ רצה לנשך אותם/ היער היער בולע את כולם [...]"

אף שהמעגל הזה אינו זהה למעגל הרקדים משיר הילדים התמים שעומד בתשתית הטקסט, עדיין הוא מעגל ריקוד, והשיר כולו בנוי ומצוק סביב המעגל הזה. אבל אם נברח את מכונו בכללותו נראה שהמעגליות כלל לא סגורה. זו אינה תנועה החותרת על עצמה אלא תנועה ההולכת ומתעצמת, כמו ביצירה המחיקלית שכותרת השיר מרמזת אליה. החברת בעצם עומדת בתוך המעגל, ותנועתה היא קווית, לקראת שיאים של ריגוש. המעגליות רק משווה סגנון לתנועה האלימה הזאת, היא מעצבת אותה בתבנית ספיראלית, אבל בשום פנים אינה מהווה מחסום - להפך, היא היא מסלול התנועה. כמה ההיקסמות מן היער ה"בולע את כולם" רחוקה מן החשש מן הצמח הקניבלי ב"דוח הפלגה".

אם 'בולדו' ממופה על ידי הפזמון החוזר בחדיאציות שונות, והתנועה החזרתית של מעגל הרקדים, הרי 'דוח הפלגה' ממופה על ידי מילות הוויתור שלו. השלד הפנימי שלו הוא מערך של מילות ויתור הנגוסות בחיווי הראשית:

מטרה אחת - למרות ש --- מה כבר אפשר --- ובכל זאת אולי --- רק לא --- ממש לא --- שוב --- אך. אם נבחן את הקובץ השלם נראה כי זהו בעצם השלד העומד ביסוד מרבית השירים. אמירות והסתייגויות, התנצלויות והתנצחות פנימיות. חקירה סטטיסטית היתה אולי יכולה להציג זאת ביתר דיוק, אבל די בהתבוננות חפה על מנת להבחין שהספר הזה מלא וגרוש במילות ויתור, תנאי ושאלה, בעוד שבספרים המוקדמים, דומיננטיים משפטי חיווי נמרצים.

המעגליות הצלילית של 'בולדו', ואפילו כותרתו, מעידות על דרגה גבוהה של איכות צלילי המעגליות הלוגית של 'דוח הפלגה' ומכלול שירי **רצה ושכה**, מעידים יותר על קול מוטור, שמנסה לומר משהו, להעמיד דברים על דיוקם, גם להסתייג להיחזק ולהתנצל. כאן השייה חוקרת למעשה את הקול המדבר יותר מאשר את הקול המזמר.

מה הוא הרקע לתפנית הזאת? יש לתת את הדעת לכך ששנה לפני הקובץ הזה וגם תשע שנים לפניו פרסמה לאה זוכי שני ספרי פרוזה: **דדימינג דק** ב-2005 ו**סיפורים שתוקים** ב-2013. הפרוזה הזאת האמנות המובהקת של הקול, ובמקרה של לאה זוכי זה חל במיוחד על **סיפורים שתוקים**. הסיפורים הללו מנסים לתת קול לדמויות שונות מעולמה של הכתבת, אבל גם לה עצמה. אלה סיפורים על משהו הנמצא על גבול השתיקה, צלקות וגלדים שאין מדברים עליהם כרגיל, או מרברים נגוסים. זה כבר לא סיפור על האשה הצעירה המסתערת אל תוך היער, אלא על האשה המבוגרת, העושה את חשבון נפשה ומנסה לגעת בגחלים צודבות מן העבר.

הנה בקובץ **רצה ושכה** משהו מן הקוליות הסיפורית הזאת נכנס אל תוך השירה, וכך נראה שהשירה הזאת נותנת ביטוי שירי לקולות שכרדך כלל שמורים לפרוזה. אדגים זאת מתוך עוד צמד של שירים, שוב אחר מוקדם ואחד מאוחר.

בתנועה שואפת לאבן בסדרה 'מיניאטורות' (עמ' 24) יש תמונה קצרצרה של בקבוק דקוטיבי עם ספינה:

"אגיות מפרשים בבקבוק/ ואין סערות ותננים נשברים/ ושמים לא נוגעים בים/ כל מפרש במקום/ הצופה הגמדי בחרטום מכריז/ פקאאאקא."

ברצה ושכה יש שיר מחזור שירים על כלים (-65: 68); מתוכם:

"קערה עגלגלה מחקר אדמדם/ שיצרה אמ/ טביעות אצבעותיה נראות עדיין/ בנוף הכלי שנותר ללא זיגוג/ שום נגיעה מתחנפת/ רק מאמץ/ של אשה כבר לא צעירה/ לחץ מעצמה שרידה/ חלום שנשבר/ על הצד הקמור עיטור/ שציירה בהינף ק/ מעין אילה/ בדילוג/ אחרון/ אל החופש."

אלו שתי התבוננויות ככלי, ובשתייהן המלי עומד בזיקה לבית. אבל בתנועה שואפת לאבן

ההתבוננות טהורה. נוכחותו של הבית נרמזת רק מן ההקשר של החטיבה כולה, העוסקת בדימויים שונים של המועקה שמשרים מושגי המשפחה הטובה והציפיות הבוגרות. אבל הבקבוק אינו ממוקם בשום אתר ספציפי, ובעצם גם שום דבר לא מסופר עליו: השיר מתמקד בהתבוננות חדה במה שיש בתוכו: ספינה שטה באוקיינוס סגור, מוגן מסערות ומפגעי העולם החיצון, מעין עולם מקביל, והדבר היחיד היכול לרמוז על חיכוך כביכול עם המציאות - מה שיכול היה להיות גילוי של ימשה או להבריל ספינה של פיראטים - הוא גילוי הפקק שבקצה הבקבוק, המהווה גם את החיץ בין העולם הסגור לעולם הפתוח.

המפולש של החוץ. כלי החרס המתאר בשיר מתוך **רצה ושכה** (ראגב, כמוהו גם כלים אחרים המתוארים באותה חטיבה) איננו מהווה רק מושא להתבוננות, אלא בעיקר אמתלא להיזכרות. הפרטים המשמעותיים הנמסרים על אחדותו, ואפילו מראהו, אינם קשורים רק באופן שבו הוא מתגלה לעין אלא באופן שבו נוצר, וביקשה שיש לתהליך היצירה עם אנשים שנים, ובעובדה שהוא שרד ימים רבים כל כך. הוא בעצם משמש עילה לסיפור. זו המתכנת שבה מוצגים גם הכלים האחרים באותו מחזור.



מכיוון שהשיר הראשון עוסק בספינה, קשה להימנע מהשוואה נוספת, על בסיס ההקבלה שבין השיר הזה ל'דוח הפלגה', שבו נגענו כראשית הרשימה. בשני המקרים מצויר מסע ימי שלא יצא לפועל, אבל נקודת המבט שונה באופן משמעותי. בשיר **בתנועה שואפת לאבן** החברת מדברת באידינטיה ובריחוק על המלחים המוכנים להיכלא בבקבוק ולהסתפק בביטחון שמעניק להם המרחב המוגבל והמצומצם שבתוכו. נקודת ראותה היא של מי שעומד בחוץ, מקושרת אל היער האפל והפרך של 'בולדו', שממנו היא משקיפה מתוך ריחוק אל המרחב הביתי המוגן והמסתגר.

בשיר 'דוח הפלגה' הרוברת ממקמת את עצמה במובן מסוים בתוך הבקבוק. כאן היא אחד מן המלחים, ומתגלה שהבקבוק אינו כאמת מוגן מסערות: היא היא שמביאה אליו את הסערה. הפקק גם הוא אינו גורם חיצוני שנועד להעניק ביטחון בתמורה להגבלת תנועה; הפקק הוא תוצר טבעי של אורח מחשבתה המעגלי והמפריך את עצמו.

הקול המעגלי המוטור הזה נוגע בעדינות רבה במגוון של נושאים ושאלות המעסיקים אדם, מזוטות היומיום ועד לשורשים המרחקים הנעוצים בעבה העוצמה השירית, העידון, וההומור הפוכים. זאת לקובץ שירה מרגש ורואן זרפן בנוף המקומי.

גבריאל צורן

"בכל יצור מצווד יש חתול שאיננו"

מרדכי גלדמן: קו לילה, הוצאת קשב לשירה 2015, 140 עמ'



הספר קו לילה נפתח ומסתיים במחזורים ארוכים של שירת היימן. נאמן למסורת ההיימן, מביא בהם גלדמן התבוננות נקייה מעודף מחשבות ומילים אל עומקי ההתרחשות הפנימית והחיצונית. באופן מנוגד לכאורה, שאר שירי הספר הגם שירים ארוכים למדי, וסגנונם סיפורי. אולם ככל שהעמקתי בשירי הספר יוצא הרופן הזה, הבנתי כי גלדמן נותר במגע עם אותו מצב תודעתי בריוק גם כאשר הוא מתאר באריכות את נסיעותיו בקו 25, ישיבה בבית קפה שכונתי, ביקורים שהוא עורך בים, כפארק ובמקומות נוספים. שירי קו לילה מזמינים להצטרף אל מבטו של גלדמן - מבט צלול המתעכב על נימיה הדקים ביותר של המציאות, חושף את עומק הכאב והחמלה הגלומות בה, וממשיך אל הרוב הנסתר והנשגב המשיק לה.

מהלך תודעתי מסוג זה מתקיים כמעט בכל אחד ואחד מן השירים, והוא בולט במיוחד בכמה שירים שבהם מופיע פער ניכר בין אופי ההתרחשויות הנלכדות במבטו של הכותב לבין שורות השיר האחרונות, ההולמות בקורא חושפות את עצמת החוויה התודעתית שאליה הובילה ההתבוננות. דומה שהתגלות שכזו לא הייתה מתאפשרת אלמלא קדמה לה התבוננות רגישה, חסרת פניות, חפה מגינני נימוס ושיקולים אסתטיים ופואטיים - התבוננות במציאות כהווייתה. ארגים מהלך זה בקצרה, אף שכאמור ניתן לזהותו ברבים משירי הספר.

כך נפתח השיר 'רעשי הקפה' (עמ' 28) 'רעשי הקפה גואים/ כמה שמנים סביב שלחנות/ צורחים פוליטיקה ועל שחיתות/ מלצרים מזויים פסאות בקריקות/ רצים חופים בין שלחנות/ כשמכונת האספרסו גועשת עשנה/ מרממת דם שחר'. בהמשך השיר מתאר גלדמן את ניסיונו להתעמק בספר בליבה של ההמלה, והדבר יוצר חיץ בינו לבין המציאות, ובהמשך אף מעורר - 'דחף רצחני כלפי המרעישים'. אולם, כישלון הניסיון ליצור חיץ מוביל לתובנה שבבסיסה התמסרות להתרחשות - 'אבל פתאם ריח של עוגת שופים חמה/ מגיע פקנטום של נחמה/ ואני מבין שלחיות פרושו/ לשמע את רעשי היקום/ את הכליל הכאוטי הגואה/ ממש כשהעונה החביבה עלי/ מובאת בידי נערת אביב עוררת/ למישהו בשלחן הסמוך'. המולת בית הקפה חולה מלהפריע, ומתחילה לאפשר מפגש הכרתי עם

מצבו הקיומי של המשורר כמי שבו זמנית מהווה חלק מן העולם, אך גם מתבונן בו מן הצד, מתרחק ממנו, ונפרד מן האפשרויות שזימן עבורו.

דוגמה נוספת לאותו מהלך אביא מן השיר 'אלנבי של מכאוב' (עמ' 30) אשר כשירים רבים נוספים מתאר התבוננות כשעת נגיעה באוטובוס. 'קשי יום נרגנים/ שהזמן והגודל מתאנים להם/ מצטופפים בתחנות/ עם סלים וכלי/ ממתנים לאוטובוסים בסבלנות כפויה [...] נהג סוגר הלחות/ על ארם שנספה לרדת/ בין הרכב לרחוב/ הוא זועק 'נהג נהג' כאיוב הקורא לאלהיו'. לאורך חושף מבטו של המשורר את הסבל הגדוש את העולם סביבו, וכמו בשיר הקודם שאליו התייחסתי, בסופו של השיר מופיעה התובנה שאליה הובילה ההתבוננות בשורות חיות חמלה עמוקה - 'בחורה עם תחת ענק/ קמה לפנות לי מקום/ אני נראה קשיש/ כי אני אכן קשיש/ בערב קצת חשיש/ ישניה כי אין מושיע/ חמלה גדולה מתפתחת/ כמעמקים הנאנקים/ עלי עליכם עלינו/ מחסורים ממרדים'. ניסיתי להבין מדוע במהלך תיאורו של 'דגע פתאומי של חסד', ושורות ספורות לפני חוויה תודעתית גבוהה שבה הוא חש 'כמעמקים הנאנקים' וב'מחסורים ממרדים' מתואר דווקא ישבנה הענק של בחורה. ייתכן כי זהו טבעו של המבט חסר הפניות - הישבן מתואר משום שהוא חוצה את תודעתו של המשורר, והתייחסות איליו הנה חלק מן הצלילות והדיוק אליהם הוא מחויב.

מקום מיוחד בספר יש למותו של יוסף, חתולו האהוב של גלדמן. בחייו, היה החתול עבוד המשורר מודה חשוב - 'גורד של אהבה' הוא חוקק על קברו ('קבר יוסף', עמ' 95) מותו מפגיש את גלדמן עם ריקות גדולה, למשל בהייקו - 'החתול איננו/ החתול איננו/ החתול איננו' (עמ' 13). או כשיר 'החתול איננו' (עמ' 93) - הוא מתבונן בעורב, כלב תמלה אך נזכר כי חתולו איננו - 'הדגה עורב שותה מזרחי/ ואומר כלפי מה נאה עורב זה/ אבל החתול איננו'. אולם גם בשיר זה מתקדמת ההתבוננות אל עבר תובנה. בשתי השורות האחרונות מתפתחת ההיזכרות בחסרונו של החתול אל מול היצורים מלאי החיים, לכרי הכרה במוות הנוכח תמיד בתוכם וכתובנו - 'בכל יצור מצווד/ יש חתול שאיננו'.

הכרה במוות הנוכח תמיד מהווה חלק מרכזי בתהליך התודעתי אותו פורש בפנינו גלדמן. אסיים את הרשימה בשיר 'קלמנטינה' (עמ' 60) שהמוות הנוכח תמיד עומד במרכזו. בשיר זה, כבשיר 'רעשי הקפה' בו פתחתי את הרשימה - מופיעה עיוורת. מעניין להשוות בין עיוורתה של 'נערת האביב' המגישה את העוגה החביבה על גלדמן לשולחן אהה, לעיוורתה של הזקנה האוכלת קלמנטינה. מבטה של הראשונה מסוננור מחיים, נעורים ואביב ולכן עיוור למות. מול עיוורתה פוקח גלדמן את מבטו, מסיר את החיץ כינו לבין המציאות, ומתבונן בחיים המתרחקים ממנו (במקרה זה מוגשים לשולחן אחר). העיוורת השנייה באה בימים החיים אינם מסוננורים אותה עור. עיוורתה אפשר לה לפקח את מבטה, דומה כי גלדמן מזמין את עצמו ואותנו לפקוח את

מבטנו, להתבונן ב"אין קלמנטינה, אין תפוח, אין תות", ולהתכונן.

קלמנטינה

היא אכלה כדור זהב
ליד הפיליפינית שלה
וניחוחו כמעט צרב
גילה יעד לחכמה גדולה
ראפשר שמפירה את הקלמנטינה
בידיעה שלמה
שהעורים נחננו בה
למרות שהיתה פקחת
הן מתוך עיניה כבר הציץ
האין קלמנטינה, אין תפוח, אין תות
האין עולם
הקלמנטינה היתה טובת לב
ולא נסתה לאכל את האוכלת
כמו הטבע היפה שפרח סביב
שומם להמית ולבלע
ויכבר החל

"אדוות האגם היא

הקשה

ביותר לציור"

איריס איריסיה קובליו: מזמן לא שמעתי את טוסי הלילה, אכן חושן 2015, 52 עמ'

בספרה של איריס איריסיה קובליו שזורים שיריה באקוורלים שציירה. מצאתי קווי דמיון בין האקוורלים לבין השירים דומני כי גם תהליך יצירתם דומה. לתחושתן שניהם פרי התבוננות ממושכת במהלכה התמוסס הגבול בין הגן, הים, הלילה, העץ או אובייקטים אחרים שבהם התבוננה לבין החוויה הפנימית. בסופו של תהליך ניגשת קובליו אל כתיבת השיר או ציור האקוורל מתוך הכנעה, ובעדינות רבה. היא כותבת במילים מועטות, מציירת במשיכת מחל ספחות, עטה ומכחלה אינם חודצים בדף או בתודעת הקורא, כי אם נעים עליו באיטיות ומבקשים להספיג בו חודה משהו ממה שנספג זה עתה בתודעת המשוררת והציירת. תהליך תודעתי זה אופייני לשירת היימן, וכלולים בספר שירים קרובים במבנם להיימן, אך מרתק לראות כיצד ספוגה רוח ההתבוננות של ההיימן דווקא בשירים שאינם כפופים כלל לתבנית המסורתית ואף באקוורלים.

שיר מס' 3 במחזור 'ספטמבר באגם' (עמ' 20) ועל הכריכה האחורית של הספר, מלמד על מודעותה של קובליו לתהליך שניסיתי לתאר: 'אדנת האגם היא הקשה ביותר לציור/ גם שיר לא יוכל לבכות אותה/ הלילה'. שיר פשוט לכאורה זה מכיל

ריצ'רד בראוטיגן
מאנגלית: ליאור שטרנברג

הארץ

בחיי, מרוב שאת יפה
מתחיל לרדת גשם

הו, מרסיה,

אני רוצה שילמדו את יפוך הבלונדיני הארץ
בבית הספר התיכון,
כדי שהילדים ידעו שאלהים
חי כמו מוסיקה בתוך העור
ונשמע כמו צ'מבלו מופו.
אני רוצה שתעוררות סוף השנה
יבאו כף:

משחק בחפצי זכוכית ערינים -
טוב מאד

קסמי מחשב -
טוב מאד

כתיבת מכתבים לאהובי לבך -
טוב מאד

חיי הדגים -
טוב מאד

יפיה הבלונדיני הארץ של מרסיה -
מצוין!



אם תהיה פעם רכבת ארוכה ארוכה של שירי אהבה, הרי שהשיר הנפלא הזה יהיה, בעיני, מועמד רציני לתפקיד הקטר. ריצ'רד בראוטיגן לא כולא את אהובתו בחרד פרטי, הוא שובר את הקיחות ונותן לנו להתפעל יחד איתו. הו מרסיה, הו אהבה.

רוני סומק

ולכן יפוגו כאשר שקיעת השמש לא תאפשר את המשך ההתבוננות, אך לתחושה עולה ממנו האפשרות שעם סיום ההתבוננות עשויה להעלם אף המתבוננת עצמה. אסיים את הרשימה בשיר מס' 5 במחזור 'יראציות על אושר' (עמ' 40) העוסק אף הוא בהתפוגגות גם בשיר זה מובילה ההתבוננות הממזגת פנים דוהן להתעוררותה של חוויה פנימית - במקרה זה של אושר - אולם בשורה השלישית (האמצעית בשיר בן חמש השורות) מתחדשת ההפרדה, והדבר מוביל לגירוש התודעה מגן העדן שזה עתה נגלה: "שקבות הירק הסמיך/ נסגרות כפספילודה בלילה/ האשר מסמן לך לקום/ את נכנסת הביתה/ הוא נשאר בחצר."

גיא פרל

שכין משיכת מחול האקוורל לבין הדף. דוגמה נוספת, מפורשת יותר, לאותו שטטוש גבולות - "בשעה הסופית הזאת/ אי אפשר להבחין בין הירדן לפנסים מפער לצמרות/ בין שקשוק הלב לחפוף הרכבת/ בין צללית גופי על השביל/ ובין הריק הגדול" (עמ' 43). שטטוש הגבולות בין הפנים לחוץ מוביל למפגש בלתי אמצעי עם החוויה, אולם חידוש ההפרדה בין אובייקט לסובייקט כרוך בסכנת היעלמותה. בדומה לשיר אליו התייחסתי בפתח הרשימה, שירים רבים בספר עוסקים בהתפוגגות, העלמות ודעיכה. כדוגמה נוספת אביא את השיר שממנו נלקח שם הספר - "מזמן לא שמעתי את טוסי הלילה/ אני חוששת שחפלו אותם/ כמו שעשתה הבוגגלילה לשיח השושנים/ את השיח אולי עוד אוכל להציל/ אבל איך אחזיר את קולם הכחל/ בלילות הלבנים" (עמ' 34). עוד דוגמה מעניינת לתיאור התפוגגות מעמיד שיר מספר 5 בשער 'ים' (עמ' 30): "הסרטנים אינם נאחזים/ בשהים מקה על הסלעים/ וכשהשמש שוקעת/ הם פגים באפלה/ פלא היו/ שיר נפלא זה עוסק לתחושה בהתפוגגות כפולה - עולה ממנו האפשרות כי הסרטנים אינם קיימים אלא בהכרת המתבוננת

בתוכו מודכבות רבה. קובליו אינה מנסה להבין או להסביר מדוע התעורר הצורך לככות את אדוות האגם, כי אם מרלגת ישירות לקושי שיש למעשה היצירה להתמודד עמו. זהו ביטוי נפלא להכנעה ולעדינות המאפיינות את שירי וציורי הספר - קובליו מבקשת לשרטט את החוויה הפנימית באמצעות התמונה החיצונית, תוך השארת הסיבות וההסברים מחוץ לטווח המילים. כאשר קראתי את השיר הוצפה הכרתי בתנועת ההתפוגגות ההתחלית המתמדת האצורה באדוות האגם, ודומה שללא הצורך לרשום רשימה זו היתה נותרת אצלי מחוץ לטווח המילים - שם היא מתקיימת במלוא עצמתה.

הנוף, או כל אובייקט שהיא מתארת, אינו משמש לקובליו כמטאפורה - היא מתארת אותו כהווייתו ומבטת, כמבטת של ציירת, נותר קרוב אליו ונאמן לו. למרות זאת, ובוה כחם, מובילים השירים אל החוויה הפנימית. דוגמה נוספת - "הים מסתער על הסלעים/ כמו בלבים כחלים על כפרות והב/ דבר אינו משביע" (שיר מס' 5 בשער 'ים', עמ' 30). בשיר זה, ככרכים מן השירים, הגבול בין המציאות לבין החוויה - במקרה זה חוויית רעב מתמיד - אינו ברור, והוא נותר מטושטש כגבול



אורים ארוכים מסוג
מזמן לא שמעתי
את טוסי הלילה
שירי אהבה

15

שאנן: כתב עת רב-תחומי לעיון ומחקר, שנתון המכללה האקדמית הדתית לחינוך, קריית שמואל, חיפה כרך כ', תשרי 2014, 440 עמ'

פרופסור רב לנראו היה איש אשכולות שרכש בקראת עמוקה בהרכב החומי דעת ואמנות ושלט בתריסר שפות. כפרופסור באוניברסיטת בר אילן עודד וקידם עשרות חוקרים; כמפמ"ד ספחת של כתי ספר תיכון דתיים שדג את הוראת הספרות, ונלחם להכנסת לימוד הספרות לישיבות תיכוניות ולא לפנות. רב לנראו זכה בהכרת תודה של רבים מאוד שחכו לו הודקה, פרגון ועודה החנית ומעשית.

רב לנראו לא הפך להרשים איש. הוא היה אדם צנוע בעל מראה אפרורי, נטול הדר וגינונים. כמעט כלי אגו. כתב עשרות ספרים ומאות מאמרים, ומי שקרא את הדברים הזכיר את האיש מקרוב, התודע לחוכמתו העמוקה. הייתה לו נקודת מבט ייחודית על נושאים רבים, ומעולם לא חתר להיות אופנתי ומתקדם. אני זוכרת אותו מטית, כתובה לאופנת ההקלות במבחיני הבגרות: "אתם מגדלים נמושות!" כי סבר שצריך לחזק את התלמיד ולא להחלישו על כפינוקים והקלות.

כרך כ' של שאנן חוגג עשרים שנות פרסום, ומכאן היקפו העצום. הכרך מוקדש לזכרו של פרופסור רב לנראו, ופותחים אותו הספרים של הפרופסורים יחיאל פריש וטליה החוביץ, ובמיוחד בולטים דבריה של פרופסור החוביץ המשקפים את ההוקרה ובעיקר את האהבה שרב לנראו זכה בה.

בכרך שלפנינו מאמרים אקדמיים המכוונים למגוון רב של אנשי מחקר ולמורים מן השורה. אכן, לא כל אחד ימצא עניין ב"שקילות בפתרון משוואות, מערכת משוואות ואי-שוויונים" של דוקטור רחל מוגילבסקי, וב"חקירה של תמונת מצב גיאומטרית בתהליך ספירלי של אינדוקציה ודוקציה" מאת דוקטור דוד פרייבט; אך בתחום ההומניסטי, שהוא עיקרו של הכרך, מופיעים מאמרים רבים שהעניין בהם חוצה תחומים כמו "עידוד ציורי ילדים בגן באמצעות יצירת הצלחות" מאת דוקטור שרה כץ ונירית קרסקרוקנין, וגם השוואה מרתקת של דוקטור שפרה מישלוב בין הראי"ה קוק לבנו הרצי"ה מבחינת יחסם ללימודי החול.

בכרך עשרים מאמרים, שניים מהם באנגלית, המתפורים בארבעה מדורים שהם: מקרא ופרשנות, הגות יהודית, ספרות ואמנות, הוראה ומחקר. כיוון שמן הנמנע להתייחס לכולם, בחרתי לזון מעט באחדים מהם, ברגש על ספרות עברית. על כל פנים, מומלץ לקרוא המתעניין לגלוש באתר של שאנן ולהגיע בכוחות עצמו למחקרים השונים, שנגישים לכל גולש. (בתפריט של הרצאה לאור).

אתיחס בראשונה למאמר של פרופסור משה צפוד "קריאה כפולה בסיפור מפגש יוסף ואחיו". על נושא המפגש הדומטי הזה בפרשת "ייגוש" נכתבו תלי תלים של פרשנויות; הוא גם מהווה אחד השיאים בספרו של תומאס מאן *יוסף ואחיו*. נראה כי ישנו דבר עמוק ומסתורי בסיפור שאינו מגיע למיצו, ומותיר בקורא תחושה של חידה. מאמרו של צפוד מעלה תמיהות שהסיפור מעורר, ומנסה לפתור אותן על ידי התייחסות ליסודות מילוליים חוזרים, למוטיבים ולאנלוגיות, וכך חושף מישורים סמויים במהלך האירועים ובדיאלוגים שבין האחים.

במדוד החינוך בולט מאמרו של עמיקם מרכך "המשבר הוא התכונה של ההוראה", היוצא כנגד "הפרדיגמה הלינארית הרקאנית של מקור הידע". המאמר ממחיש את מוקשי ההוראה הדלמידה, מנקודות ראות של תלמידים ומורים, ומציג את חוסר העצמאות של המורה, כמו ששבתי בפרדיגמה הלינארית. מאמר מעורר מחשבה.

מודי תנ"ך ימצאו עניין רב במחקר של דוד שניאור: "למידה משמעותית בשיעורי תנ"ך בעזרת הגינה המקראית בבית הספר". ניכרת חתימה להחזקה בין תחומי שממחישה באופן חי ומרתק את הנושא. מצודפת תמונה של הגינה המקראית שהוקמה על ידי הסטודנטיות. מאמר רב הראיה!

המרור הספרותי עשיר במיוחד בנושאי: בתחום האמנות בולט מאמרו של דוקטור נהדיה צדרכאום על אמנות יהודית, המבוסס על הערכות ציורים של

צביקה שטרנפלד - הפינה הצרפתית

הדלת / גיום אפולינר

דלת המלון מחיכת נורא
כמה זה יכול להזין לי אמא יקרה
להיות הפקיד שרק בשבילו דבר לא קיים
הצאים שהיו לזוג מתהלכים בעצבו העמק של הים
מלאכים רעננים שאמש הגיעו למרסי לעגן
אני שומע שיר מרחק שגוסס ושוב גוסס ביגון
שפל רוח אני אין בי ערך ולא שמץ הוד

בני נתתי לך מה שהיה לי עבר

גיום אפולינר (Guillaume Apollinaire) 1918-1880, משודד מחזאי, סופר ומבקר ספרות ואמנות, בן לאב בלתי ידוע ולאם פולנייה, היה ממבשרי הסדיאלים וממגיני הקוביסם. הוא זה שטבע את המתח אדפיוס והקליגרמות שיצר הן ממיטב יצירתו. אפולינר (פסכודזים), נלחם תפצע במלחמת העולם הראשונה בשנת 1916. כעבור שנתיים מת משפעת ספרות. יש סבורים שבשל הפציעה גופו נחלש ולא עמד במחלה.

סיגל מאור. צדרכאום טוענת בין השאר שהציירת מחברת בין שפה מילולית לשפה חזותית, ומשתמשת בכלים של אמנות חזותית כדי להביע אמירה אישית. המאמר עוסק באמנות יהודית, בתהליכי קריאה ובמעברים בין טקסטים שונים. למיטיבי קראו.

חלק מהמאמרים מקשרים בין מקורות יהודיים לשירה מודרנית. פרופסור ישראל רחנסון ודוקטור סיגלית החמרין הנים בגלגול של מאמר חז"ל עד נחיתתו כשיר של דן פגיס; פרופסור טליה החוביץ עומדת על זיקתם של פיוט קדום וסונטה מודרנית לספר יונה.

עניין רב מצאתי במאמרה המרתק של דוקטור עופרה מצוב על הקול הנשי ברומן *כלה של אודה אחימאיר*, רומן 'נגע' בעל אופי אישי, שזכה בפופולריות רבה ואף היה מועמד לפרס ספיר. מצוב מעמידה לפנינו עיון עמוק ברוח המחקר המגדרי, ובסוג של כתיבה שמשטשש תחומים בין ספרות למגדה ומאפשר עיסוק מחקרי ברמות שונות של טקסטים ספרותיים. אופי שונה למאמרה המאלף של אסתר מלחי, העוסק בשינויים שחלו בספרות הילדים החרדית מבחינת היחס לבעלי חיים כדמויות בספרות ילדים. במאמר מידע רב על מקומם של בעלי חיים בספרות ועל אפיונים של עולם חרדי.

מקוריות רבה בולטת במאמרה של אסתר אזולאי "עמוס עוז בעבותות מרק שאגאל ואיחודיו של מייק ונציה". הכותבת מתמחה במחקר האינטרסקטואלי, ומחקרה מפלסי הדרך מאתרים זיקות שמעבר למידים המילולי. אזולאי חושפת מערכת קשרים בין *פתאום בעומק היעד* של עמוס עוז לבין תמונות של שאגאל, וטוענת שניתן לחוות באופן סימולטני גם את האגדה של עוז וגם את התמונות. כמאמר תוכנות עמוקות על כתיבתו של עוז.

בכרך כה עשיר ומגוון ייתכנו פערים קלים במידת העניין והחשיבות, אך הרמה הכללית גבוהה, ויש בכתב העת שהפך לספר עקב גדולו, שפע של מידע, תוכנות החכונה ליישומים לימודיים חינוכיים. המאמרים נכתבו בדרך אקדמית, האופיינית לכתב עת שפיט, שמאמריו נבחרים על ידי אנשי אקדמיה, ועל כן מומלץ לקרוא מן השורה לזלג על הערות השוליים הרבות ולהתמקד בעיקר שאנן כ' הוא אנדרטה חינוכית ראויה לאיש חינוך מובהק.

רבקה שאול בן צבי

שיר של יהודה עמיחי -

מהתת מודע של צלילי ראש השנה



יהודה עמיחי, צילום: אינולדה אולבאט

באקראי מצאתי במחשב שלי קצצים כפולים שכתבתי על יהודה עמיחי: סל המחזור החל להתמלא. הנה אני קורא שורה של עמיחי, שהעקתני למחשב לפני שנים רבות: "עברתי במקום בו היה לי פעם מחסה" - משהו מפתיע אותי ואני משתהה. השורה מכריחה את המוח לסרוק חזר מה ואינני קולט מה, אולי לחן כלשהו שהשורה של עמיחי 'יושבת' עליו? מה קרה פה? אני מתרכז וקורא את הבית כולו. (בתוך 'בוזחית' ישראל מחזור מדובעים' בספר שירים 1948-1962).

עברתי במקום בו היה לי פעם מחסה
תהיו לי תקוות חרות בצפרתים, תהיו לי עיני שה.
עכשו שמים מכסים אותי. אני אינני מכסה
אלא אדמה תחת רגלי. והוא, כל שאני עושה.

ואני משווה את חרזי הפיוט עם חרזי עמיחי, ואני אומר לעצמי: מבריק! כל הכבוד לך, אני אומר לעצמי. גאוני! אני משתחף לי מול המקלדת. ומוסיף (הרי לידי רק האור והשקט) - לולא חרשת בעגלה החרדית לא פתרת את חידת עמיחי!

פיוט העקרה הובר על ידי ר' יהודה בן שמואל עבאס. הוא מרגש את המתפללים בשיח הנוקב והמקאברי בין האב אברהם לבין בנו יצחק, המזרח את אביו לשחוט אותו כראוי. הפיוט סוחט את נפש המתפללים, והזעזוע מכייל את נפשם להזדהות עם המופת האמוני של הילד הפרשט צוואר לשחיטה כדי להביע רבקות באלהים.

לאחר הגילוי ביקשתי להשוות בין שני הבתים והופתעתי לגלות את השיח הנוקב שמנהל יהודה עמיחי, שורה מול שורה, עם הפיוט:

א: בשורה הראשונה בשני הבתים ה"מחסה" האלוהי שבפיוט, אצל עמיחי - הוא היה איננו.

ב: השה המופיע בשורה החוזרת של הפיוט מדויק במיקומו גם אצל עמיחי. בפיוט הוא מטאפורי ליצחק ואצל עמיחי הוא תמימות שאברה.

ג: בשורה השלישית קדה דבר מופלא: עמיחי מצפין את המהפך האמוני של בן המאה העשרים. הוא קרא בפיוט על "כיסא" (רימוי שבא לתעתע ביצחק), אברהם מכסה את האמת מכנו. לכן אומר עמיחי בהקבלה מופלאה: שמים מכסים אותי אבל אני אינני מכסה!

ד: נעמיד את השורה המסיימת אצל עמיחי - כל שאני עושה - מול השורה השלישית בפיוט החתמת - כל אשר... אלהים עושה. החרוזים חופפים הכתונות קוטביות האדם לעומת אלהים.

מישהו הרגיש פעם שהוא גילה את אחד מאוצרות המקרש?

אני מתחיל לקלוט משהו מהשורות של עמיחי, שלא עניינו אותי כל כך בעבר, שאינן כלולות בשורות המפוארות שהעניק בשפע, לספר התפילות (!) הבלתי רשמי של התרבות הישראלית.

האם היוכרח הסמוי שייך למוסיקליות או לתוכן? לא ברור לי. אני עובר שוב על השורות של עמיחי: זה קשור לחרויה. אבל מה? מחסה... שה... מכסה... ערשה...? מחזי?

לא, זה לא מתאים למילות השיר "תני לי מחסה/ עוד פעם/...". ששר אריאל זילבר למילים של שמוליק צ'יזיק: "עשן סמיך את עיני מכסה/ מחפש אותך, אבל לא מוצא/ ולא ידע איך לצאת מזה.../ תני לי מחסה - עוד פעם/ תני לי מחסה - עוד פעם/ תני לי מחסה". יש מוקדם ומאוחר בתרבות.

הנה אני קולט משהו - החרוזים של עמיחי כתובים על פי המבנה של הפיוט "עת שערי רצון להיפתח" ששרים הספרדים בראש השנה. השערה פרועה! מה לעמיחי ולפיוט ההוא?

אני הולך לספרייה שלי ומוציא סידור לראש השנה. סידור תפילה עצוב מאוד, שאין זה המקום להרחיב במידת עצבותו. ואני קורא:

רענה אביו באל חי מחסה
כי הוא אשר יראה לעולה השם
דע כל אשר יחפץ אלהים עושה.
נבנה בני היום לפניו כסא
אז יאמיר וזכ תהאבת
ועוקד הנעקד המזבח

*

אמהות גדולות ומשוררות. משוררות ואמהות גדולות.
רקדו לנו שיר. ספרו ספור.
אל תספרו לנו על אהבתכן.

האימה רק מחליפה צורה

חמשה נרקיסים צמחו בגנתי. אני בקשתי עוד.

אימת הילדים כבר אינה מפחידה אותי, אמרתי לך אמא. ככה זה עכשו.

מחר גשם. עננים. רוחות ערות.

אבל העורבים מחכים עתה שסבא ירדם.

סבא נרדם.

והאימה רק מחליפה צורה.

אני כבר שכחתי.

פעם בחצי מאה (או שמא פעם בשנה) אני שוכב מפתעים.

יש מי שמביע צער. יש מי שמתחלחל.

ככה זה עכשו.

הרבור גם לקח מאתנו את הצרף להבין.

איננו יכולים לחיות עם המוסר.

כן. איננו יכולים לחיות עם המוסר.

מישהו קורא לעורה. איש אינו קם.

ככה זה עכשו.

האימה רק מחליפה צורה.

סיגל בן יאיר

מורה

לפי הטון המצוץ, נקוב הארס
בו כתבת –

כדאר בית הספר הפנימי:

"חמוטל מרבה להעדר משעורי הספרות"

אני יודעת, שלעולם לא תשמעי

את קולה המתוק של היונה

שלקטה מלים כגרגירי חטה

מכף ידו הפרושה של אלהים.

בית

אני משכפלת לך מפתח

כרי לומר – זה

הבית. מעבר לדלת הוא נישן,

נצחק, וגם הבכי ונעקת האשר, פה

אשים את ראשי

בין הכתף לחזה שלה, כאן נמות

זה בזרועות זו.

שמע את קול כשכויש ונכות הפלבים.

הרי היינו עוד לפני שהיינו

וכל הזמן אשר מחוץ לה ובלעדיה, אינו.

כשנסעתי

כשנסעתי כתבתי לה: אני מתגעגעת, גופי

הלך למקום אחר. רק אתה מבין את המלים.

מחלון חדר המלון נשקף חלון אחר.

אנשים מדברים בו כשפה שאינני מכירה את צליליה,

או מתבוננים גם הם בסקרנות של זרים

האומדים זה את חיי של זה.

לו היית שוכב כאן עכשו לצרי מזמזם את השיר –

Darts of Pleasure הייתי נוגעת בשפתיה כעור

הממשש את תוי ההברות.

כל יום שחולף בעיר הזרה הזאת אני בולעת מלים לקרבי.

כל יום אני כותבת לה: השפה היא ביתנו.

הגעגוע שט בתעלות כמו סירת ניר.

קח אותו, קפל אותו, עשה ממנו אוירון וכוא

"החיתוך של האור מבעד לרצף הזמן"

מחשבות על אור וגאולה במתנות החתונה לשמעון ארף*

במוטו לספרו כפוז, בחר שמעון ארף לשים שורה משירה של שבא סלהוב: "ספור פשוט אבל מספר בדרך מתעצת". שורה זו מאירה משהו בפואטיקה של ארף לאורך כל ספריו. בעוד שלפעמים התעתוע תופס קודם את העין, כשהוא מפתיע, מפליא או מרתיע, דווקא פשטותו של הסיפור המפציעה מבעד לתעתוע היא התופסת את הלב. ובכל זאת, סיפוריו של ארף הם פשוטים כמו שסיפורו של עגנון הוא "סיפור פשוט": הם לוכדים במדויק את הרגש, את המניע האמיתי שמפעיל את רמויותיו ואת המסורתי הגדול שעוטף את הדברים כולם.

מתנות החתונה, אשר ראה אור בשנת 2014, עונה אף היא להגדרה זו. רומן מורכב המתפרש על פני תקופות שונות ונוגע בעניינים רבים, ובדברי אלו לא אוכל לתפוס את כולם. אני מבקשת להציע התחלה של קריאה בו דרך אחד מהנושאים המרכזיים שבהם הוא עוסק: אפשרות הגאולה ומשמעותיה. לצד הדיון בנושא זה, מופיע האור, שהרומן מלא בו, כמוטיב מרכזי. האור הוא אחד הסודות הנושאים את משמעות הדברים ברומן, ואת התשוקה אליה.

מבנה הרומן הוא מורכב וחירתני. מה שעלול להידמות בקריאה ראשונה כמבנה שרירותי, כצירוף מקרי של סיפורים ושירים, מתברר בקריאות הבאות כמבנה מרהיב ומוקפד. לזמן שבעה חלקים, שלושה מהם - הראשון, החמישי והאחרון - כתובים בשירה וארבעת הנותרים בפרוזה. לשלושה מתוך ארבעה חלקי הפרחה ארף מעניק מוטו מרכזי השונים של תורת הסוד היהודית (התלמוד הבבלי, ספר היכלות וספר החזיונות של ר' חיים ויטאל). לדעתו, יש להתייחס לכל מוטו כחלק בפני עצמו, וכך סך חלקיו מגיע לעשרה. העיסוק הנרחב בגאולה, באור ובמוטיבים משיחיים מקשר את החלוקה המבנית של הרומן אל מבנה הספירות הקבלי ובמסגרת מצומצמת זו אוכל רק לרמז לכך. מעבר להכרזים הברורים בין השירה לפרחה, גם החלקים הכתובים בפרחה אינם דומים זה לזה. הם נבדלים במקום ובזמן, בדמויות שבהן הם עוסקים ובסגנון הנרטיבי הוואנרטיטי שלהם. על כן, הקשר בין החלקים אינו תמיד מובן מאליו או ברור לחלוטין. הרומן משאיר הרבה אזורים אפלים, שאליהם אור התכתה אינו מגיע. אך זוהי בחירה מודעת ברומן העוסק בנושאים כהם רב הנסתר על הגלגל.

סקירה קצרה של חלקיו מגלה עד כמה מגוון הרומן: כאמור, הרומן נפתח בשיר החלק השני מספר את סיפורו של סליאור ומשפחתו ועל חלק זה ארחיב בהמשך. החלק השלישי מתאר את סיפורו של סופר היוצא לבלות קיץ במושבת אמנים בג'ונסון, ורמזט שבארצות הברית, בקרבת אגם ששמו "עדן". כך הוא מצטרף לרשימת האנשים כמו חנוך, אליהו והמשיח שנאמר עליהם ש"נכנסו בחייהם לגן עדן". שם הוא עובר חוויות טכנור-מיסטיות, פגישה עם אורקל רובוטי וסדרת מפגשים עם אמנים שונים. החלק הרביעי הוא סיפור מדע-בדיוני עתידי שמתרחש על פלנטה אלטרנטיבית ושמה ארידו. היא משלכת את סיפוריה של גב' די לאון, מורת תיכון שנועם - בנו של סליאור שנעלם בחלק השני - לומר בו. אנו למדים שלאחר היעלמותו, נועם מופיע שם כשהוא סובל מאובחן זיכרון.

הוא לא בטוח איך בדיוק הגיע למקום או למה, וגם אנהנו לא. גברת די לאון עוזרת לנועם לברר מה קרה ותוך כדי כך עוברת סדרת תגליות על עצמה, ועל סוף, הבן שהיה לה פעם. החלק השישי מתרחש באותו עולם עתידי של די לאון, הפעם הסיפור חוזר אחורה בשנים אחדות, לסיפור שלה ושל בנה. מכאן הולך ומתבהר שסוף, שנהרה בניסיונות מופקפקות (בדומה לישו, אך באופן אחר) הוא למעשה משיח שמיועד לו תפקיד בין העולמות. החלק השביעי החותם את הרומן הוא שיר.

אף שניסיתי להבהיר את נקודות החיבור בין החלקים השונים של הרומן, הן אינן כה ברורות בקריאה ראשונה. כמו כן, הסיפורים מסתיימים באמצע הדברים, והקוראים נופלים מסיפור לסיפור ללא אזהרה או הסבר שוב ושוב על הקוראים לכך איפה הם נמצאים ומתי, ולנסות להבין איך ולמה הגיעו לשם. נדמה, לעתים, שכל חלק ברומן הוא עולם סגור משל עצמו, כוכב לכת אולי, המוקף בחשכה. זה נכון, במידה מסוימת. אבל אור מצליח לחדור פנימה. זהו האור שבו עסקיני.

מתנות החתונה נפתח בשיר המתאר מפגש, שמעביר את החכה מקיום חרף-זמני ואל-מקומי אל העולם. "פגשתי את העולם/ בנקדת חיצון אשר מנכח/ ציר" (עמ' 7). הוא מוכנס באחת לעולם של "שדות תעופה, מסלול/ מתכת וחשמל" (שם), נדחף באלימות וכאגרסיביות לעולם של "סקסו!" ו"צרים/ גדולות ובצורות" (עמ' 8). אל מול כל האפשרויות האלו שיכולות להיות גם מפתות, הדובר מביע התנגדות אחת ויחידה, "לא" (עמ' 7,8). הוא חוזר עליה, כנאנס, "אמרתי / לא" (עמ' 7), שוב ושוב. אם אונס הוא כפיית הגוף כנגד רצונו, כניסה לעולם הזה היא מעשה האונס הגדול הראשוני מכולם. בכוח אנו נדחפים אל העולם, ולא מבחירה. התנגדותו המילולית של הדובר היא התנגדות ריקה, לעולם אין צורך בהסכמתו, רק בו, בגופו. העולם יעשה בו שימוש כרצונו. השיר מסתיים בשורות: "בנקדת חיצון בטרם/ ציה אמרת/ לא/ לא הנח לי/ והעולם אמר תראה מה זה/ באמצע הרבוי/ כמה/ ממה כבר יש לי, כמה/ ממה כבר/ פה" (עמ' 8). השיר שנפתח "בנקדת חיצון אשר מנכח/ ציר", לפני ומעבר למקום ולזמן, משרטט את מסלול הנפילה אל תוך העולם המסתיים "פה". כאדם הנופל מגן ערן, כמלאך הנופל מהשמים, "פה", הוא המקום בו מוטל גופו של הדובר.

לאחר דברים אלו, מתחיל חלקו השני של הרומן, נובלה ריאליסטית, ארוכה למדי, המספרת את סיפורו של סליאור פרידה ומשפחתו. סליאור חוזר לגור עם אמו לאחר שנפרד מיוליה, אשתו. יוליה גרה לא רחוק משם, ושלושת ילדיהם, נועם, שירה ושלוש עוברים ביניהם. סליאור עריץ לא בן שלושים, אבל הוא נדמה כמבוגר בהרבה. הוא סובל מעודף משקל, מבעיות נשימה, שינה ושתיה. הוא נאבק למחירתו כמתקין מצלמות אבטחה בחברתם של זוג אחים, משה ואהרן. יום אחד, בשעה שהוא מתקין מצלמות בסופרמרקט ה"מגהזול", הוא פוגש את קסניה, קופאית בת תשע-עשרה, וקשר מתפתח ביניהם.

אבל מתחת למציאות המוחשית הזאת, נפערת תהום; נועם, בנו הבכור של סליאור, רק בן שש וחצי, נופל לתוכה ונעלם. היעלמותו היא בלתי צפויה עבור הוריו והקוראים יחד. ובשלב זה אנו לא יכולים לנחש אפילו מה פשר היעלמות. המשפט האחרון בנובלה הוא שאלתה של יוליה לסליאור, "איפה נועם, תגיד לי שהוא איתך, אני לא מוצאת אותו בשום מקום" (עמ' 133). וכך, פתאום, מסתיים סיפורם. בהיעדר תשובה לשאלתה של יוליה ולשאלות שבחודאי עולות כראשם של הקוראים, מראית העין של הריאליסטי, האמיתי והמוכר מתמוטט. הונו אותנו. זה לא מה שציפינו לו. למישהו או למשהו יש תוכניות אחרות עבורנו, עבור סליאור, עבור נועם.

ההבנה הזאת היא כמובן חלק מהמעשה הספרותי הקפדני של ארף. הסיפור נגמר בחדות, באמצע הדברים, עם היוודע דבר היעלמותו של נועם. הסברים, סיגור או פרולוג - אינם ניתנים. לקוראים נותר רק לשער

את הגעגועים לכן האבוד, התקווה שיום יבוא והוא יחזור, או איך זה ייתכן בכלל, שמישהו יעלם בצורה כזאת. וכך, סופו הלא פתור של חלק זה ברומן נשאר צרוב בתודעתנו, בשעה שאנו גופלים כבר אל הסיפור הבא, העוסק, על פניו, בכרכים אחרים לגמרי. נועם ישוב מאוחר יותר ברומן, אבל בשלב זה, אנו עוזבים אותו בנפילתו.

ככל חלקי הרומן ולמרות ההבדלים ביניהם, מושם רגש על אור ועל חשמל. המילה חשמל לקוחה, כידוע, מחזיונו של יחזקאל: "וְאָרָא וְהִנֵּה רוּחַ סַעֲרָה בָּאָה מִן־הַצָּפוֹן, עָנָן גָּדוֹל אֲשֶׁר מִתְלַשְׁחָת, וְגֵהָ לוֹ, סָבִיב; וּמְתוּכָה כְּעֵין הַחֲשֵׁמֶל, מִתּוֹךְ הָאֵשׁ" (יחזקאל, א, ד).

איש אינו יודע בבידוד למה מתכוון יחזקאל במילה חשמל, אבל הפירושים תמיד קשרו אותה אל האור המופלא, האלוהי. מאחר שהמילה המקראית התגלגלה למילה המודרנית עדיין יש בכוחה לשמור משהו ממהותו המופלאה והחידתית שמופיעה בחזיונו של יחזקאל. לטענת, האור הוא אחד המפתחות המרכזיים להבנת הקשר בין החלקים השונים ברומן ונכחותו מסמנת כמה מהתמות המרכזיות בו. מקוצר המצע, אתמקד בסיפור הראשון, של סליאור ומשפחתו.

לאור יש מופעים רבים בחלק זה: נרות, פנסים, מכשירים דיגיטליים ואלקטרוניים מהבהבים בחשכה. גם אור טבעי ישנו: ברקים, אור שמש ואור ירח. ייתכן שאפשר להבחין קטגוריאלית בין סוגי האור השונים (למשל, אור טבעי מול אור מלאכותי), אך לדעתי ארף אינו עוסק בכך אלא דווקא מססך את החלוקות הללו, בהדגישו עיקרון אחר, בניסוחה של חביבה פריה, "כל מיתוס של זיכרון עתידי כולל בתוכו גם אוריינטציה מובהקת אל העבר (וגם היפוכו של דבר הוא הנכון)", במאמרה "אור כתוך ואור כמעטפת" מתוך הספר אנדים. על כן, העתיק המית, נוטה להיות דומה אל החדשני הטכנולוגי. לכן, לא רק שאין ברומן חלוקה נוקשה וניגוד בין סוגי האור ומקורם, אלא מתוארים בו דווקא המקומות שבהם נפגשות הטכנולוגיה המיסטיקה.

בנוסף למופעי האור השונים, גם הדמויות עצמן מקיימות יחסים שונים עם האור. סליאור, למשל, מתאר "וכן המוצק ביותר בבית" (עמ' 20) ואשר כבודו חוזרת פעמים אחרות בנוכלה, מתקשר לאור דרך שמו - מילולית - "נושא האור" (שאר-לי-אור). גם "ידי [ה]זהב" (עמ' 114) שהיו לו בנעוריו מחכזת לא פעם. אבל כמו שמודגש הניגוד בין גופו הגשמי לבין האור המוכל בשמו, כך מודגש הניגוד בין ידי הזהב שהיו לו בנעוריו, לבין תחושתו לגביהן בהווה; בלילה של שכרות, חש סליאור ש"כפות ידיו עשויות בשר נא, בשר טחון שכורד לכפות יד, ורק רצונו כפה עליהן תנועה" (עמ' 114-115). כך שלמרות החיבור האימננטי בין סליאור לאור, האור כמו עוז אותנו, ואינו נושא משמעות מיוחדת עבורו. סליאור הוא כפי שתואר "מוצק". לעומקסניה, הנערה הצעירה בה הוא מעוניין, שנוכריותה חרותה גם הן מבוטאות בשמה ("xenos" משמעו נוכרי), היא היפוכו של סליאור. קסניה מתבוננת בעולם וכל תופעה בו היא מבחינתה עדות למסתורי שביקום ולקיומו של האל, ואילו סליאור סולד מהתפיסה הפאנתאיסטית שלה. בשיחה ביניהם הוא אומר לה:

"את אהבת להסתכל בשמים, אמר. כן. מי ידע, אולי אני יצליח בסוף לראות את אלהים. הוא צחק.

אני רצינית, היא אמרה, כשהייתי ילדה, אמא שלי הבטיחה לי שאלהים עוקב אחרינו מתוך העננים.

את לא ילדה כבר.

לא, אבל היא צדקה. אם מסתכלים מספיק, יש פרט שלא מתאים, משהו נפתח אחרי זה, עומק יותר עמוק, זה בעצם, זה בחרקים, זה בנשיבות של הרח. בעננים יותר קל לראות...]

את באמת מאמינה בחרטא הזה של העצים שאמרת.

היא התמלאה מרחק, משהו כעיניה נטוג פנימה. היא השפילה אותן. ברעד אמרה, בקול עצום, הכי טוב עכשיו שאני לך הביתה" (עמ' 78).

סליאור אינו יכול לראות אותו או לחוש בו. כתמונת מראה של טריזיאס העיוור, שרואה טוב מכולם את אורה של האמת, סליאור, שנושא את האור, אינו יכול לראותו כלל. אבל לקסניה ולנועם יש קשר חזמה לאור, לטבע ולחוקיהם. עבורם הם נושאים מסתורין. כך שהרומן אינו עוסק רק בחיפוש אחר תשובה לשאלה מה משמעותו של האור או מה מקורו, אלא גם בשאלה עבור מי הוא מאיר, מי מסוגל לראותו ומי מחפש אחריו. אך מרוע דווקא סליאור אינו יכול לראות את האור אף שהוא חלק ממהותו; לאורך כל הנובלה, לא רק שהוא אינו מסוגל לראות את האור הזה או לתת לו משמעות מעבר לתופעה הפיזיקלית ה"פשוטה" שלו, אלא שכל יחס מיסטי אל האור, בין אם זה יחסה הפנתאיסטי של קסניה ובין אם זה היחס הדתי של צדדים במשפחתו, סליאור מתנגד ממש לכל ביטוי של רוחניות או משמעות כלשהי המשוויכת לאור. מרוע הוא מתנגד לו כל כך? אפשרות אחת שנרמזת היא שאהבתו ליליה "עיוורה" אותו. "האהבה סותמת לך את העיניים" (עמ' 56), אומר סליאור. האם בכך שהתחתן עם יליה, הוא הופך לירח שרק מחזיר את אורה של האשה, שאולי היא ג'ולייט, אשר שקספיר משווה לשמש? ייתכן שהבחירה שלו ללכת "אחרי הלב" (עמ' 89), אחרי תשוקתו ליליה בנעוריו גרמה לו לאבד את האפשרות לקיום רוחני יותר. זוהי אפשרות אחת, לאפשרות נוספת אניע בהמשך.

ככל אופן, חוסר היכולת שלו לראות את האור הופך אותו למעבר לגאולה. וחוסר היכולת הזה הוא המחסום שמפריד בין סליאור למי שהוא אהב. "אתה לא מבין כלום. אתה אבא עלוב" (עמ' 130), אומר נועם לאביו, מעט לפני שהוא נעלם. נועם מנסה לחלוק עם סליאור דברים שגילה, הקשורים לזמן ולמרחב, שיש בידם להסביר כדיעבד את היעלמותו. אבל סליאור כאמור דוחה מעליו כל מחשבה המבקשת לראות מבעד ומעבר לדברים, והוא מתעלם ממסע הגילוי המשונה שבנו נאלץ לעבור לבדו. בניגוד לסליאור, ובדומה לקסניה, לנועם יש קשר הדוק לאור ולזמן. נועם וילדים אחרים ברומן (וכיצירות אחרות של ארף), הם אפשרות מסוימת לגאולה. מסוימת, כי לא ידוע אם בכלל אפשר להציל, האם אפשר להינצל, ובשם מי או מה בדיוק מתרחשת הגאולה. ילדים וילדות על סף בגרות הם אלה שמקיימים קשר עמוק עם העולם ועם הכוחות - יהיו אשר יהיו - אשר שולטים בו. "הילד הקדוש", על פי קרל יונג ואריך נוימן הוא "המרכז המוגבה, המתרומם [...] אשר מאחד בתוכו את העליון עם התחתון, את הגברי עם הנשי, את השמים עם הארמה, שהופכים אצלו למשהו 'אחר לגמרי', למשהו 'חדש'" (ארף, נוימן, האדם המיסטי, 127-128). הקוראים אינם יודעים לשם מה נקרא נועם, ולאחר מכן גם סו, בנה של גב' די לאון, אבל אנו עדים לכך שהנערים אינם דואים את העולם כפי שדואים אותו שאר האנשים. נועם למשל מבין שלא בכל מקום קיים הזמן באותה צורה. הוא מגלה בחרדו הישן של סליאור נקודה שהוא קורא לה "נקודת אפס" - נקודה קבועה של רשת קואורדינטות כלשהי. כאשר הוא מניח שם את שעון היד שלו, השעון עוצר מלכת. וליה אחת, במהלך סערת ברקים, מתרחש משהו מחר: בשעה שנועם מביט החוצה אל הסערה, ברק מאיר וצורב את דיוקנו על זכוכית החלון: "על משטח הזכוכית היה צרוב דיוקן חיזור של נועם, דיוקן רפאים ניבט החוצה בפליאה" (עמ' 96). החרד של סליאור, של נועם, הופך לקמרה אויבסקורה. עבור כל דמות ברומן הצילום המזור והפלאי הזה מסמל משהו אחר. עבור סליאור זהו תופעה טבעית גם אם נדירה. עבור הצד הדתי במשפחתו מדובר בנס והם רוצים לקחת את נועם אל הרב. עבור קסניה זהו יצירת אמנות שחלל הטבע. אבל עבור נועם, שעתידי להיעלם בקרוב, זוהי קריאה, אות, או פגישה מיחלת. האם הברק/ האור חיפש דווקא אותו? או שנועם, בכך שנמצא ליד החלק



"נפילתו של לוציפר", גוסטב רחה

זמן כה רב, מחכה למשרו שאפילו הוא לא יכול להגדיר, עד שבכורח כמעט נוצר המפגש החרד-פעמי הזה עם האור? כך או כך, בין אם נועם נבחר ובין אם הפך לכזה בכוח הרצון בלבד (כמו חברו של סליאור, חמורבי), הוא סומן. הפורטרט הרפאי הזה הוא הדבר היחיד שיישאר למשפחתו לאחר היעלמותו של נועם לזמן אחר, לסיפור אחר.

היכולת הזאת להקפיא רגע מסוים בזמן ובמרחב היא תכונה שאדף מעניק לאור ברומן. תיאור כמו "וזהר התפרץ אל החלל, צורב את שניהם על לחיית השנייה החולפת" (עמ' 46) מוזכר עוד פעמים אחדות. אבל כמו שהאור הוא בה בעת מיסטי וטכנולוגי, כך הוא מאפשר לא רק הקפאה רגעית של הזמן אלא גם זרימה אינסופית שלו. לכן האור יכול לזרום מחווינו של יחזקאל אל המציאות שלנו, וגם להקפיא רגע מסוים. זהו המשמעות הכפולה של "החיתוך של האור מבעד לרצף הזמן" (עמ' 47); כמו מצלמות האבטחה שסליאור מתקין, התופסות תנועה בזמן, אך בעצם תנועה זו מורכבת מסדרה של תמונות ברורות וקפואות בזמן.

אבל ישנו סיפור נוסף שקושר בין סליאור לבין נועם והאור, ולמעשה יוצר חיבור בין שאר הסיפורים והשירים המרכיבים את הרומן. הסיפור מסביר גם את תחושת הנפילה שהזכרה לעיל. זהו הסיפור כפול הפנים של לוציפר ושל הילל בן-שחר: "אִיךָ נִפְלַת מַשְׁמַיִם, הִילָל בֶּן־שַׁחַה, נִגְרַעַת לְאַרְץ, חוֹלֵשׁ עַל גּוֹיִם. וְאַתָּה אִמְרַת בְּלִבְּךָ: הַשָּׁמַיִם אֵעֲלֶה מִמֶּעַל לְכוּכְבֵי אֵל, אֲרִים כֶּסֶף וְאֶשֶׁב בְּהָר מוֹעֵד, בִּירְבִּתִּי צִפּוֹן, אֵעֲלֶה עַל בְּמַתִּי עֵב, אֲרַמֶּה לְעֵלְיֹךְ. אַךְ אֵל שְׂאוֹל תִּרְדָּה, אֵל יִרְבִּתִּי כוֹר." (ישעיהו י"ד, פסוק י"ב-ט"ז)

הילל בן-שחר הוא כנראה כוכב הצפון, או כוכב הלכת ונוס, שגם הוא נוכח ברומן. בתרגום השגוי של הירונימוס הוא תורגם כלוציפר, שם נרדף לשטן, למלאך שנפל. משמעותו המילולית של השם לוציפר היא "נושא האור" (המילה "lux", משמעה אור). וכך מתקבלת דמות כפולה ומוארת, של כוכב-מלאך-נופל. יש כאן תזכורת לסליאור, שגם הוא - כלוציפר נושא האור - מבהיק בנפילתו, אבל האור כבר לא חלק ממנו. יש לשים לב לפרדוקס, שכן גם הילל בן שחר - ככוכב שמחזיר אור, וגם לוציפר - כמי שמאבד את האור האלוהי, נושאים אור, מוליכים אותו, אבל הוא אינו משלהם, הם מנועים ממנו. וכך הקשר בין סליאור ללוציפר ולהילל בן שחר מציע הסבר לכך שסליאור מתכחש לאור וסולד מבל וזר לרוחניות. סליאור, הנושא את האור אבל עיוור אליו, מתנהג לאורך הנובלה כמי שנבגד, כמי שהוכטח לו דבר מה שלא התקיים. אבל שלא כמו לוציפר, המורד אל השאול, סליאור מורד לגופו שלו, לחיי העולם הזה. ומכאן מוצקתו הגשמית, וגופו הנוכח בכבדות בבעיותיו הרבות. ועל כן הנפילה הזאת מקפלת בתוכה גם נפילה אחרת, הנפילה מגן העדן אל הגוף החי, המשתוקק החסר. מוטיב המלאך הנופל משתקף גם בדמויות אחרות שנתפסו או ראו עצמן כדמויות לוציפריות - כמו המשוררים ארתור רמבו וויליאם בלייק - שכתב את הנפילה מגן עדן - המחזרים ברומן. ייתכן אפילו ששמו של הרומן רמנו ליצירה אחרת של בלייק, נישואי העדן והשאול (על פי תרגומו של גיורא לשם). מובן שהנפילה מתבטאת שוב ברמותם של הילדים-נערים נועם וסין, הבנים האהובים הנופלים לעולם אחר, לסיפור אחר.

למעשה אדף אומר לנו שהנפילה הזאת היא המשמעות האמיתית של להיות נבחר או להכיל את אפשרות הגאולה. מה זה אומר להפוך באחת מאדם החי את חייו במסלולם הידוע למישהו ה"נדרש לזנק מליבת עצמו" (עמ' 128). יש מחיר לקרבה אל לב האור, אל החשמל, אל סודם של הדברים. המשמעות היא להיקרע מרקמת חיין, המשמעות היא להיעזב לבד מחוץ לזמן. אדף חושף ברומן זה את האלימות המסתתרת

מאחורי ההבטחה, את הבגידה המקופלת כבר ברגע הבחירה. הבנה זו מהדהדת לא רק לאורכו של הרומן, אבל גם לאורכה של ההיסטוריה כולה. זה סיפורם של כל אלו "הנופלים בלא/ יכלת תעופה" (עמ' 267); את קולם ניתן לשמוע בקריאתו של המשיח על הצלב, "אלי, אלי, למה עזבתני?" המדהדת בקריאתו של גדי, אחיו של סליאור, לאחר מות אביהם, "אהבתי אותו והוא הרס אותי" (עמ' 92, 132), ובקריאתו של גרונטיון בשירו של ת"ס אליוט "I that was near your heart, was removed therefrom". למעשה, כל חלק ברומן חוזר ומתקשר לנפילה זו, ומספר שוב ושוב את המיתוס הנצחי של להיות נבחר ובו זמנית להיענש על כך. "אכן, רדוש משיח לעולם", כותב אדף בהמשך הרומן, "אבל אין זה תפקיד לגיבור. אף פעם לא היה. [...] אנחנו זקוקים לנבל" (עמ' 259).

כאמור, סיפור הנפילה שמספר אדף מאחד בתוכו גם את הנפילה מגן העדן שכלאה אותנו בגוף בעל רצונות וצרכים. ועל כן כאשר הדמויות נופלות ברומן, הן נופלות פעמיים. פעם מהעולם שהן מכירות ואחזכות ופעם אל הגוף שאי-אפשר לחמוק ממנו. "אני רעב/ ארון/ מדוע קללתיני פעמים/ הגוף/ שלא אוכל להבינה/ אלא רדכו" (עמ' 268). במילים אלו מסתיים השיר החותם את הרומן. וכך סיפור שהתחיל ב"בנקדת חיזון אשר מנכח/ ציר", מסתיים בגוף הרעב, המשתוקק לדעת שהוא לא לבד באפלה שאליה נדחף בכוח, לא מבחירה.

תנועת הנפילה היא גם דרך לקרוא את הרומן הזה. כל חלק מספר סיפור של נפילה אחרת, אבל החומן כמכלול גם הוא תנועת נפילה מתמשכת אחת אשר יוצרת אקסס מתני ("נכח/ ציר") מתחילתו של הרומן ועד סופו. וכך, כל אחד מעשר החלקים מספר סיפור אחר האוצר בתוכו את אודו שלו, כניצוצות בתוך הקליפה, אבל הקריאה ברומן כולו היא כקו אור שתופסת את כל העולמות האלו יחד, כמו מסלול נפילתו של מלאך אל הקרקע, כ"חיתוך של האור מבעד לרצף הזמן".

הדברים נכתבו בעקבות הרצאתם בכנס בינלאומי בנושא האור בפרספקטיבות סוציולוגיות ותרבותיות, שהתקיים באפריל 2015, באוניברסיטת בן גוריון.

פגישה עיוורת עם הזמן

רחל חלפי: בלט על הקרח, הרצאת קשב לשירה 2015, 131 עמ'

"אני היא הכותבת/ במים// מנגנת באוויר// מפסלת ברוח// ובקוטב הזה/ חורטת בקרח". השיר 'כותבת' הפותח את בלט על הקרח, ספרה החדש והמרתק של רחל חלפי, מציג קווי מתאר של יצירה בשני מצבי יסוד משתנים: אוויר שהופך לרוח ומים שהופכים לקרח ואת מעשה הכתיבה - כחריטה בקרח. בשיר השני, אשר העניק לספר את שמו, מתארת המשוררת את המצב הקיומי, אך אולי גם את האמביוולנטיות שבמעשה הכתיבה: "זהו בלט על הקרח/ בלט על הקרח הדק// הקרח נקי ומוצק// ברבור שחור אחר/ גוהר/ שותה מעט מים/ מסדק זעיר/ בקרח הדק// זהו בלט על הקרח/ כתם שחור על צהור/ רוקד בתנועות// שהופכות/ באחת/ עווית/ מאבק/ מעל לקרח הדק". אם נבחר להתייחס לשורות אלה כתיאור מעשה-הכתיבה, הרי היוצר הוא "ברבור שחור", כתם שחור, שתנועתו הופכת ב"אחת" למאבק: "שומעים את נפץ/ הבקע/ בקרח// ברבור צמא אחר גוהר/ בתנועות עדינות/ של ריקוד/ מעל אגם מתבקע". טקסט זה ממחיש היטב גם את המצב הקיומי: אנחנו תמיד בצימאון, נעים במדרון חלק ומסוכן שבו מעשה האמנות הוא מראית-עין של חיים: "בלט על הקרח/ תנועות אחרונות/ של רמה-חיים/ על הקרח הדק/ הרק// שהופכות באחת/ עווית/



רחל חלפי | בלט על הקרח

מאבק/ בטורף לא/ נראה/ מעל לקרח הדק/ הנשבר". החוויה של קרקע שכירה, הנשמטת תחת הרגליים, מרכזית גם בשיר 'שכיריות', המאוכלס יצורים כמו שפרירית, עכביש, נמלה - שקיומם נתון לחסדים קוסמיים שאין להם כלל שליטה עליהם. הללו מתגלים כרימויים לתא זעיר כמוח האדם, תא שמייצג את השחצנות האנושית שבעצם הרצון לדעת: "היהוהה/ לקרוא ספרים על הקוסמוס/ ההעזה לומר/ אינסוף/ היומרה/ להבין תנ"ך". השכירות של האדם כמה כ"ישיבה, כמו של פשפש-היער, על גב עלה נידף/ ברוח/ מצליפה". זו אפוא נקודת המוצא של בלט על הקרח - חיים במציאות קיומית נוילה. המציאות הנוילה הזאת מגלה את פניה בכל פינה. כך בשיר 'בבניין הרבי': "בבניין הרב-קומתי העשוי מים/ שבו אני מתגודדת [...] סחרחרת אני נגדרת/ בין קומות המים הרבים/ [...] רצה על פני קומות המים חושבת שהן קרח דק/ חושבת שהן העולם/ אבל אז הבקע שדרכו אני נופלת/ מזכיר לי שהקרח הדק/ נשבר/ ואוהב לבלוע אותי/ גורס בי בשיני הקרח שלו/ נאחו בצעיפי המתנופף עדיין החוצה/ נאחו בו ככמעקה". כך הופך האדם הנופל, הנבלע, הטועה - הוא עצמו ל"מעקה". במקום שהאדם השברירי יאחו במעקה ביתו היציב, הוא עצמו יקרא לשמש מעקה, מעקה בחלל שבו הוא אמור לחוש מוגן, אלא שכאן הבית הוא "בניין רב-קומתי עשוי מים". השיר 'הגוף, אחר כך', הפותח את השער השני בספר שנקרא 'צופן ריגול', מבקש להתחקות אחר דעיכת הגוף. מאז ראשית כתיבתה ואפילו

כבר כשירי הנעורים שלה, עוסקת רחל חלפי, בתוך המגוון העשיר של נושאי שירתה - גם בחלוקה, בשבירות-הקיום. בשיר זה, הדוברת מייחדת את הדיבור על הגוף האנושי ש"כבר לא מוכטח לא מבטיח": "אנו מסתכלים בו מרחוק לאחר/ נזכרים בו ככמאהב ישן - נידח זה [...] עדיין אנחנו משלמים לו קשורים בחוזה-קבע/ אבל הוא חותר תחתינו/ מנסר בענף שאנו יושבים עליו". חלפי מצליחה בשיר זה ליצור דימוי עוצמתי למערכת היחסים בין האדם לבין גופו: "זהו פשוט מרגל לרעתנו/ כבר לא שוחר טובחנו/ לא מוכן. לא מאליו/ חורש רע. זהו בוגד נאלח/ הפרפרת חופרת בתוכנו/ מעצמה זרה".

במחזור בן שלושה שירי-כאב המוקדשים לעילוי נשמתו של משה שטרנבוים, הודה של המשוררת, מבקשת חלפי לפצח את הצופן שיאפשר ויכרון של אדם יקר שנכנע בקרב על חייו. העט "רופס" נוכח "לפיתת הברזל" הנחרצת של המוות בגופו של החולה. הפער בין הנפש המשתוקקת לעוד זמן של חיים, לבין הגוף שכה מתקשה להביע את הרצון הבסיסי הזה הוא נורא: "המילים מפלסות דרך בקוש/ אני רוצה להיות בריא/ אמר כמו ילד קטן - -". גיבור השיר, הגיבור המובס, ממחיש בחדות את השכירות הקיומית: "הכובש כה מוחלט והנכבש/ אינו מנחש את עוצמת גזר הדין". לאחר מותו של הרוד האהוב, נותרת המשוררת בייסורי הזיכרון: "הניסיון לזכור אותי/ מבעד לאני העלוב שיושב בתוכי/ דוחף דוחף קרימה את התסקה העלובה שלו/ על גבי משברי ים גדולים" - היא יודעת שהניסיון הזה לזכור-ממש נועד לכישלון.

בכתיבתה של רחל חלפי, מאז ספרה הראשון, יש עניין במרחקים, ובעיקר במרחבים קוסמיים. היא עוסקת ברבים משיריה במרחבים אלה גם כייצוגים למרחבים תודעתיים. עבודה כדור הארץ איננו אלא בית קטן שנדרשת יציאה ממנו לשם פרספקטיבה מדויקת. בשיר 'כוכבים טורפים כוכבים' היא כותבת: "הגלקסיה הקרובה ביותר אלינו/ רחוקה/ מרחק/ מיליוני/ שנות-אור/ ולי אין עכשיו חמש דקות פנויות". מחד - מיליוני שנות-אור; ומנגד - אפילו לא חמש דקות פנויות. אכן, פרספקטיבה מדויקת. בשיר הבא 'כוכבים, חושך', מדמה חלפי את חיינו, מזווית מסוימת, כמתנהלים על כוכב שנטרף בידי כוכב אחר: "חושך טורף חושך/ החושך הגדול שכולנו בתוכו" והיא חוזרת על מילות סיום השיר הקודם: "ולי אין כרגע חמש דקות פנויות".

בניגוד של הומור - בשיר הבא, 'דיוקן עצמי, בלח', מציירת רחל חלפי תמונה של פרודיה עצמית - וגם ביקורת נוקבת על מושג "האני" והזהות העצמית: המשוררת מתחבבת כמשך "חודשים" בבחירת שיר 'דיוקן עצמי' לכתב עת לשירה, שעורכי כיקשו לשתפה בגיליון המוקדש לנושא זה. היא מחפשת בין שיריה ומתלבטת מה לשלוח: "את ההוא שבו דימיתי את עצמי לארכיטקטית/ של גשרים רעועים? [...] את ההוא שבו הייתי/ מאוהבת לשעה באיש ההוא שליטף את גופי כמבטיס? [...] איפה אמצא איזה דיוקן עצמי סולירי לרפואה, אה? מה אני, ברכבת השדרים הזו המרצרת בתוכי/ יורה רותחת? שלוה מחכה? דיגית עם חכה שהתאבנה מרוב חֶפְפָה? אחת שחיה כאילו הנצח מוכטה לה?"

באנטי-קליימקס חריף היא מסכמת: "בינתיים עבד". ביטוי שנון ומקורי ל"בעיית הזמן" מעניקה רחל חלפי בשיר 'חבל על הזמן'. בשיר סלנגי ומתפרע זה, היא מתעמתת עם הזמן החמקמק: "הזמן מה אני יגיד לך הזמן הוא/ חבל על הזמן [...] פתאום תפסתי שהוא משהו כזה ממשי כזה את יודעת רבר/ שאפשר להחזיק ביד פתאום ראיתי שאני/ לא בו בזמן הממזר הזה/ הוא פחדן מה זה פחדן הזמן כל הזמן/ מתחבא/ בורח מתחת למיטה" - האנשת הזמן מבחירה את מהותו שהיא מעבר לממד קיומי, כלומר לא רק משך של רגע או תקופה, אלא ישות כאילו ממשית: "מתחת למיטה/ כן שם נפגשנו לרגע/ טוב את מינינו ופתאום היה לי כל/ כך טוב איתו ולו היה כל-יכך טוב/ איתי מה אני יגיד לך/ ממש חבל

דוגמת: "אני בכפר/ בלהט -/ כך וכך// אני חתול ההיינו הך"; "מסתפק במועט// אם אין קרן-שמש טובה - יש קרן-תקווה". אותו חתול פונה גם ישירות אל המשוררת ומשמש עבורה כ'אגו מתכונן': "מבטי מרוחק// דבר לא נצח/ דבר לא נמחק", "חתול רזה// מתעקל סביב/ ליללת/ המבקשת"; הנותן ביטוי ליצירה-יצוניתיה: "אני חתול הקרח שלך// למר/ לשלף ציפורנייך", "תני לי בשקט/ להתכונן// לחרור אל/ עצמי// אליך"; ומותח ביקורת עצמית: "שנים רבות/ שאת/ כותבת הייך// ועוד לא/ מיא/ קצר אחרי".

השיר 'לוקוד', שכולו מודעות לחולשה האנושית, קורא תיגר על חוקי הפיזיקה: "תנועותי זקיפים ניצבים/ זקופים כטבע הקרח/ עמידים כחוקי הכפור/ ומיד נמסים/ קדים/ מתקמרים/ אל חוקי הלהט/ האורב/ אל כורות האגם האפל/ שמתחת". בשיר הנפלא 'על סכיני הנעל', המשוררת ה"כותבת בקרח" עולה מתוך רמותו הנאבקות של "הכרבור השחור": "אני מנסה לאחוז בגופי הרופף/ גליסנרד לוחב// לפתע מפולח-קרח/ לפתע/ קמתי עלי/ גם יחר// וחידדתי את סכיני הנעל/ לשוב ולוקוד/ על הקרח הרק// והמוסיקה ליטפה הריעה/ ונעתי ברוך אחורה/ כאילו האחורה הוא קדימה// והקדימה רקד אחורה/ תחת להבי רגלי/ וחרצתי עמוק בקרח/ חרצתי עמוק וחד/ בקרח הרק/ הלבן". וכאן, חידה, פרדוקס. כתיבה על הקרח.

טרף/ רחל חלפי

דבר בתוך דבר
 לולאה בתוך לולאה
 הצעיר לאינסוף חבוק
 בענק לאינסוף
 שנית השקט
 בה דג זהב קטן
 צף
 ובחלקיק השניה שסוגר על השקט
 מלתעות אדירות של הדג הטורף
 חוטפות את דג הזהב
 אל בטן האפלה
 השקט של יצור אחר הוא להט
 החרב
 של אחר
 החרב מתהפכת בכלנו ללא הרף

מתוך בלט על הקרח, הוצאת קשב לשירה 2015

על הזמן". חלפי מפרקת את הביטוי השגור 'חבל על הזמן', שהוא אחד מסימני דלות השפה (מה שמסביר גם את השגיאה הלשונית הצורמת בצירוף "אני יגיד"), ובעזרת חזרות טרוריות על המילים "את מבינה", היא משוחזת על סגולותיה האמיתיות והמדומות של הזמן. במסווה של שיר קליל והומוריסטי, אומרת חלפי דבר-מה חשוב על הזמן, על היותו קצוב, מתעתע ונעלם: "אבל אחר-כך/ מצאתי את עצמי במקום אחר לא/ מבינה איך וגם הוא בכלל לא/ היה שם מתחת למיטה/ אבל מעכשיו אני יודעת שהוא/ משהו-משהו שכדאי לי נורא לפגוש/ אותו/ שוב/ באיזה זמן".

בספר סין (2013), הופיע השיר 'ככה זה הזמן' שבו כתבה חלפי: "ככה זה בראשית הזמן עומד דום אתה עומד דום/ שמש וירח הם אחד בהודווגות קוסמית וזהרת נצח/ אחר-כך אתה וע בזמן קמעה מתחיל לנוע בו לאט/ מתנועע בו דרכו בנועם והוא מושיט לך יד/ אחר-כך לפתע הוא נע כך דדכך הולך כך/ אתה עומד נדהם הוא נוסע אין כך/ פתאום הוא משתופף תופס תנופה מזנק/ מרלג לגובה קופץ עליך קפיצת חמור". בשיר-המשך בבלט על הקרח, 'ככה זה הזמן 2', נראה שהארס והזמן אינם מזדווגים עוד כשמש והירח, וגם ולוחלו של הזמן המדלג מעל הארס כ"קפיצת חמור" הוא עדין, יחסית למתואר בשיר החדש.

בשיר זה שומרת חלפי על הסגנון המחויך רק בבית הראשון: "פתאום הוא מציץ אלי מבין/ הקפלים. פתאום הוא עושה לי 'קוקו' פתאום/ הוא אומר: "את שלי" - מה שנראה תחילה כמשחק מחבואים עם הזמן, מתגלה בהמשך השיר כהשתלטות אלימה: "מתחבא מתגלה/ סוכן סמוי. סוכן כפול. מבטיח נצורות תוקע סכין בגב." את ההתפכחות באשר לזמן ממחישה חלפי במעבר מדילוג הזמן מעלינו בקפיצת חמור לפעולה מכאיבה ואלימה של ערבוב ודחיסת זמנים בארס: "גורס לוועס/ דוחס בו-זמנית זמנים זמנים שהיו לא היו פתוכי מחוצי/ שאני הויה - לא היה/ עבר-הויה-עתידי מתנים אהבים כהבהובים/ [...] זמנים מתמוזזים במעשי זנונים/ [...] מתנופפים ברוח הפראית הזאת/ לכל הרוחות לכל הרוחות". זוהי המחשה חדה ומכאיבה של הפן האלים של הזמן.

בהתייחסותה של חלפי לזמן, יש אמנם הכרה ביכולותיו הנלוחות, ואף על פי כן אין בכונתה להניח לו לשטות בה. כדרכה לעתים, היא מתמודדת רווקא עם סוגיות הרוח-גודל כדרך פרועה, חצופה, מרדנית ורווית הומור: היא מוצאת לעצמה תחליף לזמן הסורד, כמתואר ב'פגישה עיוורת עם הזמן': "אז קרובי משפחה מוראגים/ דאגו לסדר לי פגישה עיוורת/ עם איזה זמן אחר// נפגשנו בקפה, הוא לא מכיר אותי/ אני לא מכירה אותו/ גיששנו. כוס קפה. עוגה/ סיגריה// מאז אנחנו נפגשים/ פעם/ בשבועיים".

השירה של רחל חלפי מעמידה את המאבק הקיומי לא רק באור מעמיק, אלא גם בפרספקטיבה אירונית, באמצעותה היא בוחרת לעתים לנתב אותה למבע של הומור. כך למשל בשיר הנהדר 'הקיץ אחר על פרנדרו פסואה', בו היא הופכת חלוס בהקיץ לזמן רמיוני מסעיר עם משורר זר ונערץ. מה שהתחיל ב"פגישה עיוורת כסטימצקי" הופך להיכרות מעמיקה עם שלל פניו של המשורר הפורטוגלי, המנסה לדחות אותה מעליה, ומסתיים בחזרה למציאות עם ניסים אחר שמתרה בה נחוצות: "קחי שלוק ותסתמי כבר [...] תעשי טובה לעצמך! תעזבי את פרנדרו/ צועק עלי ניסים/ קחי קצת ערק, תעזבי את פרנדרו! [...]"

קסמה של שירת רחל חלפי מתבטא באופנים רבים. בפרקים אחרים שכספה למשל כזה הנקרא: "בואו נעשה חיים כחו"ל", היא מתזמרת קולות, פנימיים וחיצוניים, של קבוצת מטיילים באמסטרדם למסע של חרות-קיום מהולה באי-קיימים. במחזור נוסף של שירים קצרצרים, "מ'אוקו", היא שופכת אור אחר, מנקודת מבט מפתיעה על הקיום. את מקום הדוברת תופס חתול, שיללתו הופכת למונולוג המחולק לפרקי הייקו קצרצרים, בהם הוא שוטה את תובנותיו על החיים, בוודוים

לאוהי המשוררים פתרונים -

עם מותו של המשורר אריה סיון

אריה סיון, משורר נפלא וצנוע, חתן פרס ישראל לשירה 2010, שהלך לעולמו ביום שישי 19.6.2015, נולד בתל אביב באוגוסט 1929, כשמלאו לעיר רק עשרים. למרות שתל אביב היתה מרכז חייו הפיזיים רק עד שהתגייס לפלמ"ח (בהמשך למד בירושלים ועבר עם נישואיו לדמת השרון), העיר הלבנה עמדה במרכז חייו הספרותיים-חזוייתיים, והשאירה בו חותם עד לשנותיו האחרונות. יעיד על כך קובץ השירים האחרון (על חול ועל ים: שירי תל אביב, קשב לשירה 2009). אמנם אין זה נרדף שריוקנו של האמן כאיש צעיר מתעצב בשנות ילדותו, נעודתו וראשית בחירתו, אך אצל סיון בא הדבר לידי ביטוי מועצם.

סיון פרסם את שירו הראשון בעיתון 'דבר' כבר בהיותו בן שמונה-עשרה, ומכאן שמאחוריו כמעט שבעים שנות יצירה. נהגים לציין שסיון היה ממייסדי חבורת 'לקראת', שפעלה בתחילת שנות החמישים והיה מעורבי ביטאונה. בשנת 1953 פרסם במסגרתה ספר משותף עם נתן זך ומשה דור בשלושה: *שלושה פרקי שירה*. מעניין לציין, כפי שיפורט בהמשך, שיש בשירתו, גם בוו המוקדמת, "סטיית" מובהקת מהאופי "הילידי", שלא לומר הכנעני, שיחסם לאותה חבורה.

מאז פרסם כבר חמישה-עשר ספרי שירה שמקיפים קשת רחבה ומגוונת של נושאים שזכו לביקורת אהודת ביותר, וכן ספר בלשי, תרגומים ומחזה. אך למרות הפרסים להם זכה, ובכללם גם פרסי ברנר וביאליק, הוא מעולם לא ניצב במרכז הזירה השירית. הוא משמש הוכחה, אם בכלל נדרשת כזו, שלא רק כישורו האמנותי של היוצר חשובה לפרסומו ולמיקומו במעלות היוצרים, אלא גם תכונות אופיו. צניעותו הידועה של סיון התרחקותו מהמולת הכרך ומחיכוך עם מוקדי הכוח בעולם השירה הספרות, הן שגרמו לכך. פרס ישראל שהוענק לו בשנת 2010, היה הכרה הולמת, גם אם מאוחרת.

אך לא במכלול חייו ושירתו אני רוצה לדון כאן היום. את זה עשו, ויעשו אולי אחרים, טובים, קרובים ומבינים ממני. ברשימה זו אתמקד רק בהיבטים אחדים, חלקם אישיים ולכן נסתרים, חלקם גלויים לכאורה לכל קורא ועם זאת נסתרים מהתודעה, המאירים את שירתו ואישיותו של אריה סיון באור פחות מוכר.

ספרים ראשונים

אני מעלעל שוב, בנוסטלגיה מהולה בעצב, בשני ספריו הראשונים (ככותב יחיד), ספרים שהיו גם בין הראשונים לאכלס את מדף השירה שבספריית. בשידור-שירי שיצא בשנת תשכ"ג בהוצאת 'עכשיו', בכריכה עבה וללא תג מחיר ואת ארבעים פנים בהוצאת דר שיצא בשלהי שנת 1969 (כי השנה העברית היא כבר תשל"ל) שקניתי במחיר הנחה (2.40 במקום 4.00 ל"י קודם היות השקל). ספר מהוה בכריכה דקה וסגפנית ללא ציור עטיפה מבחזק, אך עם תוכן נפלא מבפנים,

שיצא כפי הנראה בהוצאה עצמית. אני מתכוון שוב בגיור העיתון המרופט, שגורתי כחמישה עשורים קודם לכן, התחוב בין העמודים 15 ו-16 ובו גרסת שיר עלומה של שירו הידוע 'לאה היתה' שהיתה מאוד קרובה ללבי. גרסה מול גרסה. גרסה אהובה (בגיור העיתון המרוט) מול גרסה מנוכרת (בספר). גיור עיתון שהניע אותי ליצור קשר מבורך עם המשורר בערוב ימיו.

שידי שרית היה אחד מספרי השירה הראשונים שרכשתי - או כתלמיד תיכון חסר אמצעים בעליל או בעת שירותי הצבא, או העדפתי את הופלים הפשוטים על ה"מצופים" כדי לחסוך את ההפרש לקניית ספרים. צילום עטיפת הספר (של פטר מירום) - דיונות אפרוריות - מלווה אותי זה שנים, כשאני מעבירו מכוננית אחת לאחרת או כשאני שולף אותו לעיין בו שוב ושוב. תמיד סברתי שדיונות בתולדות אלו משקפות את חולות סיני ששרשראות השריון של גדרו של סיון פצעו, ללא חמלה, במסעו כחייל מילואים במבצע קדש בשלהי 1956. זה כנראה נכון. אך ספרו זה מתחיל בשער "פרטים אוטוביוגרפיים" שבו גם השורות הבאות: "זה הים אשר אפשר/ את עצם קיימי, כהביאו/ את מולידי אל/ חולותיו הלבנים". כך שיש בתמונה זו גם כיסוי לדיונות של העיר הלבנה כפי שנשקפו לסיון בילדותו.

מקובל, ומי אני שאחלוק על כך, שחבורת 'לקראת' נולדה כתגובת-נגד לשני מאפיינים של חבורת אלטרמן-שלונסקי. הם העמידו במרכז את שירת היחיד לעומת קודמיהם שקידשו את הקולקטיב. אך יותר מכך היתה זו שירה "ילידית" "שקשר הטכור שלה מחובר לנופי הארץ הזאת, הפייסיים והאנושיים" כפי שהגדיר זאת משה דור ממעצבי החבורה, לעומת אלה שנשאו על כתפיהם את עול הגלות. הם נולדו, כאילו מן הים, כאן ועכשיו, ללא עבר וללא שורשים. אך המציאות, כרגיל, מורכבת יותר. אפילו בשני ספריו אלה, הראשונים, של סיון, נגלית התייחסות אחרת: "נוערתי להולד בצרף/ שקש גגו נושק/ לבנים צחורי תנה// בשלג הלכן עמדה/ אמי... חשבתי לעצמי לנוכח שורת אלו והמשכן, שאמו נשאה אותו בכרסה כבואה ארצה ואם כך אין מנוס מאזכור פרט ביוגרפי זה. אך עין בביוגרפיה המשפחתית, הלא פואטית, מלמד שמאורע זה אירע תשע שנים קודם ללידתו ומי שמבקש להינתק משורשיו מבחינה אידאולוגית, לא היה מזכיר זאת ומייחד לכך פרק משמעותי, את ה"מבוא" כולו בשער "פרטים אוטוביוגרפיים" בשידי שרית.

גם ב"ארבעים פנים", שמתייחס לגיבורים רבים מהתנ"ך ומהברית החדשה, לא נפקדים שירים מאזכורי-שורשים כאלה: "פועלי ציון שמאל/ כפולטבה, פעם, עיר/ שלא הייתי בה אף פעם: "השיר העוקב עם השם האנטי-כנעני "שיבת ציון": "דוכרים בלשונות צמאות/ באים אל ארץ יבשה/ בדתם בעפרה..."

"לאה היתה" - גרסה מול גרסה

הנה אני חוזר אל אותו גיור עיתון של 'לאה היתה', שיר מהידועים שבשיריו, גם לפי ערותו שלו. אולי זה המקום לוירודי אישי קטן. נראה שלכל שוחר שירה, ויותר מכך למי שחוטא בכתיבת שירים, יש מקום מיוחד שבו הוא אוצר שיר אחד או שירים אחדים, שטבעו בו חותם עמוק, במיוחד בראשית דרכו השירית. לעתים הם מקרבים אותו לשירה, שמודיו הצליחו בדי עמל להרחיקו ממנה, ולעתים כוחם כה רב, שהם פותחים לו מוצא למעיין שוקק של שירה שהיה כלאו בו. גם אם השירים נגלו לו לראשונה בנעוריו או בכחרותו המתרחקים והולכים, הם יהיו נצורים בלבו שנים רבות. אולי לתמיד. טעמם לא נמר גם אם טעמו בענייני שירה אולי השתנה במהלך השנים. באשר לי, אחד

אריה סיון

לאה היתה

1

לאה היתה
 לאה. תמיד
 היתה לאה. בערכים
 היתה יושבת ומונה את
 הטפות בשעוניי
 הנר סביבה
 קפצו הילדים, והיא
 אפילו לא זכרה
 את שמותיהם. כל
 מה שבא
 צריך היה לבוא.
 כל שצריך היה
 בא.
 לא אמינו לה. לא
 אמינו לה, שלא נסתה
 להערים בערמה
 ובמומה על איש,
 ולא מרב ככי עיניה רכות.
 ורוח לא היה בה
 להסביר, ולשם מה? הרבה
 הרבה יותר פשוט היה לה
 לשכנע את עצמה, שאהבה
 את יעקב, ושנגע
 בשרו גאל אותה
 ממשוהו, באיזה אפן.
 היה בזה ודאי מן האמת.
 בכל דבר יש משהו
 מן האמת, וממילא
 הכל נסבך ונארג
 עם השנים
 לארג מתעבה, לפקעת
 בגרוח.
 על ידיו היה בזה ודאי
 מן האמת. בכל דבר
 יש משהו מן
 האמת, אבל למי
 יש כח לברר
 אותו? ממילא
 הכל מתקשה מסתבה,
 נארג עם
 נטף השנים
 לאריג
 מתעבה, צפוף
 ומחריש משעה
 לשעה.

2

לאה היתה
 לאה. תמיד
 היתה לאה. בערכים
 היתה יושבת ומונה
 טפות של חלב מן הנר.
 סביבה קפצו הילדים
 והיא לא נזכרה בשמותיהם.
 הלא כל מה שבא
 צריך היה לבא.
 כל שצריך היה
 בא.
 לא אמינו לה. לא
 אמינו לה, שלא נסתה
 להערים בערמה
 ובמומה על איש,
 ולא מרב ככי עיניה רכות.
 ורוח לא היה בה
 להסביר, ולשם מה? הרבה
 הרבה יותר פשוט היה לה
 לשכנע את עצמה, שאהבה
 את יעקב, ושנגע
 בשרו גאל אותה
 ממשוהו, באיזה אפן.
 היה בזה ודאי מן האמת.
 בכל דבר יש משהו
 מן האמת, וממילא
 הכל נסבך ונארג
 עם השנים
 לארג מתעבה, לפקעת
 בגרוח.

השירים שהשפיעו עלי, אולי יותר מכל שיר אחר בצעירותי, היה השיר 'לאה היתה' שהופיע כאמור באחד העיתונים. היה זה קרוב לוודאי לקראת סוף שנות השישים, שכן לפי עדותי של אריה סיון השיר נדפס בעיתון לפני פרסומו בספר; אם כי ראוי לציין שהוא לא היה מודע לקיום גרסה זו ולא זכר באיזה עיתון פורסם השיר.

אני יודע זאת, כי שלחתי אליו ברואר ישראל, באפריל 2009, תצלום של גזיר העיתון עם מכתב מלווה שפתח במילים: "אני פונה בעניין שאני מקודה שלא תמצא אותו תמוה, גם אם אין הוא שגרתו" וכו' שאלתי בין השאר האם הגרסה שבידי היא המתקנת והמאוחרת או להפך, ואיזה גרסה מועדפת בעיניו אז והיום. הייתי כמי ששולח לחמו על פני המים והצעתי שישב לי בערוץ התקשורת הנחו לו, דואר טלפון או דוא"ל. דואר ישראל היה אז יעיל ורזו כי להפתעתי שמעתי את קולו בטלפון כמה ימים לאחר מכן. קולו היה כבד או קטוע בשל מחלתו והיה איזה ניגוד מכמיר בין הסגנון הצעיר והנימה המבודחת שהיה חשוב לו ללוחת בה את דבריו לאי הבהירות שכהגייתם, ובהגייתם בלבד. כך לדוגמה בשיחה מאוחרת יותר, לאחר שפרסמתי מאמר ב'הליקון', בו השווייתי בין שתי הגרסאות, הוא סנט בי שבפרסום הגרסה העלומה של השיר אני מציג אותו בקלקלתו (או ביטוי דומה). נדרש היה לי מעט זמן להתעשת ולהבין שהוא בעצם מרוצה, אפילו מרוצה מאוד. בניגוד למשוררים "נודעים" אחרים הוא היה מוכן לעסוק לא רק בשיחתו שלו אלא גם בשידיהם של בני שיחו, בפרטנות, בגובה העיניים, ממש. זו אינה תכונה מובהקת של משורר מצוי, מכוגר כצעיר, ותיק כחדש. על כך אני אסיר תודה לו.

השיר מתאר את מחשבותיה ומהלך יומה הלאה של לאה, אשתו הלא אהובה של יעקב. רחל לא מוזכרת - אך צלה כאשה האהובה מרחף מעל השיר. ציינתי שתוכנו של השיר לא השתנה. אך הרייתמוס השירי השתנה, השתנה מאוד, ולדעתי שלא לטובה ונימקתי זאת בדוגמאות. יתרה מזו ציינתי שאיני מוצא, ולו לשינוי אחד, סיבה ראויה.

האם שיפוטי אובייקטיבי? האין הוא משוחד? שהרי הגרסה הראשונה נחרטה בזיכרוני לאחר קריאות מדובבות והיא קרובה מאוד ללבי. מכאן שחזויית הקריאה של הגרסה השנייה הייתה מהולה בהרגשה מוזרה, משונה ואפילו מנוכרת. ברור היה לי שאני "קשור" לגרסה שנגלתה לי לראשונה ולקצבה השונה בעבותות של זיכרון ואהבה.

כנראה שגם בגרסתו הפחות אהובה עלי, עדיין השיר ראוי ואפילו יפה. עובדה היא שהשיר נבחר, כאחד מתוך שלושה, לייצג את סיון בעל שפת השיר - אנתולוגיה לשירה חדשה לבתי הספר העל יסודיים (בעריכת נילי כרמל פלומין, הוצאת דביר, 1989). מעניין לציין שגם בעיני סיון, הגרסה הראשונה נראתה עדיפה וגם הוא תמה מדוע מצא לנכון לשנותה. כנראה שרק לאלוהי המשוררים פתרונים.

ובאשר לתוכנו של השיר - סיון היטב לתאר בשירו, ככשרון פואטי רב וברגישות אנושית מופלאה, את תחושותיה של לאה, לא רק של זו המקראית, אלא של כל "לאה". כי בסופו של דבר "לאה היתה לאה. תמיד היתה לאה" וכך גם תהיה. עניין של תודעה.

פרידה מצליין חילוני

החסד של אורפז

1993. ערב שבת. עשיתי את דרכי מתל אביב לירושלים, ובעליות של הקסטל התחכטתי עם עצמי בעצה הספרותית שהעניק לי שעה קלה קודם לכן יצחק אורפז, שקרא את הטיוטה הראשונה של סיפור שלי בשם "מרים ששון יוצאת לעבודה". עצתו כללה רק מילה מאגית אחת, חסד, שלא ידעתי בתחילה כיצד לעכלה. כששאלתי את אורפז לדעתו על הסיפור ציפיתי לדע מכל, אבל אורפז, בדרכו, השיב כמו חכם זן ואמר רק שתי מילים: "חסד חסד".

כשראה אורפז את פני מתעגלים בסימן שאלה, הסכים לתרום הסבר קצרצר נוסף. "הבסיס מעניין, אבל...".

כל הדרך לירושלים הפכתי אפוא בדבריו של אחד הסופרים המוערכים בעיני בספרות העברית לדורותיה, עוד הרבה לפני שזכה לקבל את פרס ישראל. לא ידעתי כיצד והיכן אמצא את החסד שלכאורה חסר בסיפור שלי. בלילה נרדמתי מיואש, משוכנע שעוד סיפור שכתבתי ייזרק לפח. למחרת, כשהתעוררתי, חיממה שמש שבת חורפית את בתי הרעפים של שכונת הנחלאות בירושלים, שבה התגוררתי אז. יצאתי לשוטט בלי דעת כסמטאות השכונה הצרות, המזכירות את הסמטאות של "שכונת הרעפים" בטיוטה של הסיפור שכתבתי באחת מהן, נעצרתי והתחממתי כחתול מפונק בקרני השמש שפיוזו על גגות הפחים. קשישה אחת שפגיה בפני תהילה, הגיבורה המיתית של ש"י עגנון, נתגלו אלי בחצר ביחה, כשהיא מתהלכת אנה ואנה, שוטפת כלים ותולה כביסה. עקבתי אחריה מבלי שהיא הבחינה בי כלל. האור שנגה מפניה לכד את תשומת לבי ולא יכולתי להתנתק ממקומי שעה ארוכה.

כששכנתי הביתה, התחברה בתודעתי דמות הצרקה הירושלמית עם דמותה של גיבורת הסיפור שלי, מרים ששון, והן התמזגו לאחת. כך מצאתי את החסד החסר כהמצלצת אורפז ויכולתי להשלים את הסיפור, שנכלל לבסוף באסופת הסיפורים שלי *אדוק הסליחות* (ספריית מעריב, בעריכת איתן בן נתן 1996) וגם באנתולוגיה *תה עם לימון* בעריכת נודית גוברין.

שיעורים ספרותיים רבים שיננתי בחיי, אבל השיעור שהעניק לי יצחק אורפז היה אולי הנבון שבהם. אורפז הצטייר לעיתים בטעות לכריות כאדם מרוחק, אבל בשיחות הארוכות והעמוקות מאוד שקיימתי איתו במשך לא מעט שנים, שבהן הוא עודד אותי להפוך לסופר, התגלה אדם פתוח שמוכן לתרום מזמנו היקר כדי לקדם סופרים צעירים ולהקנות להם ארגו כלים שישמשם בעתיד. לפני שפרסמתי את האסופה הראשונה שלי, טרח אורפז לקרוא את כל סיפורי הקובץ ולהעיר מהעוררות הפילוסופיות-משהו, שהתגלו לי במרוצת השנים כמן המתחכמות שקיבלתי מעודי.

הוא יחקק בזיכרוני כאדם מכריח, עשיר בידע, מהעניקים של פעם, שכל שיחה איתו היתה אוצר בלום שהעשיר אותי.

אורפז ידע לכוון את הכותב אל לב המאפליה של הנפש היצירתית. הוא היה לא רק צליין חילוני אלא גם צליין ספרותי, ו"מסע דניאל" שלו היה במידת-מה גם המסע של דוד שלם וגם המסע שלי, האישי והספרותי. עוד בימים שהרגשתי עקוד לשולחן העבודה במקום פרנסתי, הרבה לפני שיצאתי לחרוש ארצות שונות, כבר ידע אורפז לנבא

בחרוש אוגוסט השנה, הלך לעולמו הסופר, חתן פרס ישראל ופרסים נוספים, יצחק אורבך-אורפז, בן תשעים וארבע במותו. יצחק אורפז היה מחברם של הספרים *עשב פרא*, *מות ליסאנדה*, *ציד הצביה*, *נמלים*, *מסע דניאל*, *רחוב הטוממנות*, הטריולוגיה: *העלם*, *הגבירה*, *הכלה הנצחית*, ושל ספרים נוספים וכן מחבר ספר המסות הנודע *הצליין החילוני*. יוצר מקורי, חדשני, נייטוני, שלא רבים היו כמוהו בין כותבי הפרחה העברית המודרנית. יצחק אורפז יחד עם המשורר אריה סיון, חתן פרס ישראל אף הוא, שהלך לעולמו כמה חודשים לפניו, היו גם חברי מתעצת המערכת של 'עתק 77'. הסתלקותם היא אבדה גדולה המותירה אותנו עניים יותר. התמול מזלי ויצא לי לעבוד כמה שנים במחיצתו של יצחק אורפז במערכת החדשות של 'על המשמר'. התיידדנו ושמרנו על קשר גם לאחר סגירת העיתון. לפני כארבע שנים, בהיותו כבר כבן תשעים, פגשתי ברחוב אבן גבירול בתל אביב סמוך למגדל המאה. שאלתיו לשלומו. הוא סיפר לי כי הוא מתאושש מניתוח שעבר וכי זה עתה ביקר במרפאת קופת חולים הסמוכה. תוך כדי כך סיפר לי סיפור קטן, אשר בדרכו של אורפז הוא תמיד גם משעשע וגם מעמיק: "בגופנו, אמה, רבים האיברים הזוגיים. זוג אחניים, זוג עיניים, זוג ידיים וכדומה. מטרת הדבר לתת ביטוי לשני היצרים שבנו, יצר טוב ויצר רע. הניתוח שעברתי היה להוצאת כליה, אחת משתיים. התברר שהוציאו לי את הכליה של היצר הטוב ונשארו רק עם היצר הרע."

סיפור אופייני לאורפז, שהיה מתעב בכל דבר, לא רק בכתיבתו, את המתקוות של הטוב ומעדיף עליה את האמת המרה. עוד סיפר לי אז כי "סגר את הבסטיה", קרי, כתיבת ספרות וכי עתה הוא מתנדב מעת לעת בבתי אבות, משוחח עם אנשים על סף מותם.

בשנת 2010 הוציא אורפז את ספרו האחרון *נגיעות*, בהוצאת אבן חושן, ספר שלא נועד למכירה הודפס בארבעים עותקים בלבד. וכיתי לקבל ממנו עותק אחד וגם כתבתי עליו אז כמדודי: "נגיעות" הן מהשבות, מכתמים, שירים ליריים קצרים. כמו למשל השיר הזה: " - אז כמה אתה מעסיק את זקנתך? - אני מלקט עדשים מבין המצעים/ ששכחו במנוסתן נסיכות מבוהלות". והנה עוד שיר יפהפה של יצחק אורבך אורפז:

*

אוֹלֵי הַמַּיִם כְּחַלְיִים
אוֹלֵי הָאֲנָשִׁים יָפִים
אוֹלֵי הַשִּׁירִים יָפִים
אוֹלֵי הַיּוֹגִים שְׂמֹנֹת
אוֹלֵי הַבְּדִידוֹת שְׂמֹנֶה
עִם קָפָה וְעִם מוֹצָרֵט
אוֹלֵי הַמּוֹת יָפָה
וְלֹא מִסְפָּרִים לָנוּ

היה שלום חבר!



יצחק אורפז, צילום: דניאל מורבינסקי

יצחק אורבון-אורפז

שעון הכיס של אבא

הצפרים מתו.
המחוגים יכשו.
שם רק חשך יש
ילד טוב שלי.

אבל מה צועק שם, אבי.
מה שם צועק
אבי אבי
כמו חיה שחוטאה?

זה רק רעש
השתיקה, ילדי.

כאזני בחוכמתו שאהפוך לאיש מסעות ולסופר מסעות. נבואה זו התגשמה כמלואה, במובן העמוק של המסע פנימה והחוצה - מסע שבו המרחקים הופכים למרחבים, מרחבי הנפש כמותן. אורפז לא הקל על עצמו וגם לא תמיד על אהביו. הוא היה אדם סקרן מאוד, ותמיד ביקש לשמוע את דעתי נטולת הפניות התעקש שלא אחסוך ממנו את שבט הביקורת. "מי אני שאבקר אותך? אני רק כותב בראשית צעדי", הצטנעת; והוא אמר: "אל תזלזל בדעתך. אתה תהפוך יום אחד למבקר ספרות". וגם בנבואה הזאת הוא צדק, אף שאני לא האמנתי אז בכוחי להפוך למבקר, הגם שוללתי ספרים מקטגוריה.

אורפז הציע פעם שאכתוב מונוגרפיה עליו, אבל תאוות המסעות שלי התנגשה אז עם הרצון לכתוב את הספר שהוא כל כך רצה שייכתב, ונאלצתי לוותר. יצאתי שוב לרכי בתחושה שמפגשי איתו עומדים תמיד בסימן המסע הבא שלי, וקילומטרו' השיחות איתו מסתיים תמיד בקילומטרו' של מסעות.

כשפרחה נשמתו של אורפז מתוך גופו שנתרם למדע, חזקה עליה שיצאה למסע צליינות חילוני אינסופי במרחבי הקוסמוס והספירות, ואולי גם ברחובות הטומח'נה של השמים. אם היא תשוב יום אחד כתחיית המתים, אורפז מן הסתם יכתוב על כך ספר צלייני מרשים ועמוק לא פחות מקורמו. ♦

עמ' 77, דצמבר 2002, גל' 274

צלילי השקט

ליקטה וערכה: נילי דגן

קטעי הקישור מאת צדוק עלון

מתוך האילים ומפוחית הפה, הוצאת 'עמדה' 2015

מבחר שירים מתוך

סופ"ש

שירה

בעריכת נילי דגן

"ללא השירה עולמנו לא היה כמות שהוא. אפילו היה נחרב," שמעתיה אומרת. ודבריה, שנאמרו בשלוות נפש ובפשטות שאינה זקוקה לאישור, שקעו אט-אט בנפשי. ידעתי כי מכוונת היא לגעגע לעולמות שהמוזיקה מביאה אותנו עד פתחם - געגוע הטמון כה עמוק בנפשנו, עד כי בלעדיו היה אף לבנו חרב.

ביקרתי אתמול את אמי, כהרגלי, אמי אשה באה בימים, ישבה, וכהרגלה האזינה בשקט לשירה שבקעה ממכשיר הרדיו הישן. בירכתיה לשלום, והיא השיבה לי בפנים מאירות. "בוא, תשב ותקשיב," אמרה. ישבתי להאזין, נעתר יחד עמה להיות מובל בידי המוזיקה.



אהובה רקנטי

חוטים נמשכים

חוטים נמשכים מתהומות שמים
אל תהומות ארץ
מותחים את הדין
חורצים את האהבה ואת השמחה
מפוררים ומשליכים אל תהומות ים.
אומרים: זהו נסיון
אומרים: נסיון הוא מתנה, הוא שעור
שאינו לו מדה
ואינו לו בלי להתמלא
ואינו יודע היכן קצו
המנחם ומפיס.



נגה מרקמן

לעזוב הכל

כשאני שרה, זה רגע מפלא,
חזק ועמוק יותר מאהבה.
אני מרגישה כתוכי את הזרם
המתחיל באמצע הגוף,
עמוק וחם. מרים אותי ברוך -

אני נוגעת באדמה.

ארום נוגע בפסיכו גוף בנשמה:
מגע רך של הרף שניה.
הצלילים זורמים בורידך.

מירמעין נותנים את כל צרכי לרוייה
איך רעב, איך צמא.

מתוך סופ"ש שירה 62

מתוך בין המיתרים, הוצאת פרדס 2013 (סופ"ש שירה 39)

נער צעיר הייתי. עד אותה עת המוזיקה ששמעתי היתה אקראית והצטמצמה לאותות פתיחה דרמטיים ונעדרי צליל גיטרה, וארוחות הבוקר שבאו אל פי היו מבוססות אך על לחם שחור מרוח במרגרינה ובריבה. אפילו במעמקי לבי לא הרשיתי לעצמי להאמין שיש טעמים מרוויים מאלה.



שלומי חסקי

ילדות

אבא בגופית עבודה
 צועד אחרי
 מפציר שאשמר על שווי משקל
 אמא חובשת פצעים
 חצי לחם שחור
 חביתה שתי ביצים
 אין אתמול עוד לא מחר
 שני בתי כנסת
 אחד בית משגעים

מתוך *בקרן הרחובות המקבילים*, הוצאת עמרה 2013 (סופ"ש שירה 4)

הערב שמעתי באקראי את "צלילי השקט", ובשקט, לקולו של גרפונקל ולקול נגינת הגיטרה של סיימון, נטלתי לעצמי מלוא הקערה קורנפלקס - הבסיסי, הפשוט, שאשתי בשום שכל מציבה ליד אחיו המשופרים ובעלי הטעמים השונים - ויצקתי לתוכה את החלב.

אני שומע את צלילי השקט ואוכל לאט קורנפלקס בחלב, וכבילדותי טעם ההנאה הנפשית וטעם ההנאה הפיזית נוצקים למקשה אחת, ושערה האחד של ההווה נפתח בפני שוב.



דיתי רונן

שירים לשאנקארגאטה

1.

בשקט הזה מוזיקה יכולה
 אבל קולות הלילה חזקים ממנה
 מושכים בחבלי יחוס
 לפתח את הדלת עכשו
 כשכל החיות מתרוצצות.

מתוך מחזור השירים "בזמן שלא הייתי", מתוך הספר *שיבת הבית ונדודיו*, שיראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד 2015 (סופ"ש שירה 25)

את השיר "צלילי השקט" של סיימון וגרפונקל שמעתי לראשונה כשאכלתי קורנפלקס (הבסיסי, הפשוט, שהיה חידוש גדול בארץ) בפעם הראשונה בחיי. שני שערים גיליתי באותו יום והם הפכו לאחד: שער התחושה הבראשיתית של טעם השיר, ושער



התחושה הבראשיתית של טעם הקורנפלקס בחלב. בעל עוצמה רבה כל כך היה המפגש, עד שדומה בעיני כי רק פגישתו הראשונה של הילד עם אלה שהוא מכיר כאביו וכאמו היא בעלת עוצמה גדולה יותר.

ליבנה כץ

ציפור

מתי מתרחש הרגע בו הצפור עוצמת עינים ועפה,
 מפקידה גופה הזעיר ביד הזרם
 הנושא אותה אל
 מעבר לגלות.
 גשמים נעצרים מעל ראשה,
 צפרי טרף נצבות כשומרי ראש
 מימינה ומשמאלה,
 משחרות ללכד את הרגע
 בו תוכלנה גם הן לעצם עינים.
 ויש מי שגוזם צמרות מדרכה,
 מרחיק רעשים, חתולים,
 מרוקן כיסיו
 חכרונותיו,
 משגיח עליה מלמטה.

מתוך הספר *פלחי ידה*, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2014 (סופ"ש שירה 55)

מדור סופ"ש שירה בעריכת המשוררת נילי דגן נפתח במאי 2012 ומארח, עד כה, למעלה מ-300 משוררים היוצרים אנתולוגיה מקוונת ומגוונת של שירה ישראלית. השירים מופצים בין קהל שוחר שירה ברחבי האינטרנט.

בין העולמות, ללא פשרות

רפי וייכרט משוחח עם
אספהאן בהלול



לצד ריוקו שימבורסקה, כיתה לימוד באוניברסיטת ורשה

אספהאן בהלול היא משוררת, העובדת על ספר שיריה הראשון, מרצה העוסקת בחקר התקשורת והתרבות ודוקטורנטית באוניברסיטה העברית בירושלים. לאחרונה חזרה מפולין שם שהתה במסגרת מלגת הצטיינות מאוניברסיטת חיפה. היא למדה באוניברסיטת ורשה קורסים כגון חקר השואה בראי הפילוסופיה והמדיה, קורס בפולנית למתחילים וסדנת קולנוע שבה נותחו יצירותיהם של אנדז'יי וידה וקשישטוף קישלובסקי. רפי וייכרט שוחח איתה על שירה ואקדמיה ועל חיים בשתי תרבויות ובשתי לשונות.

בצד הכתיבה השירית יש לך קריירה כאשת תקשורת וגם כחוקרת באקדמיה. מה עשית בתחום התקשורת? מה תחום המחקר שלך, שעליו את עובדת בימים אלה?

מאז שאני זוכרת את עצמי אני חיה ונושמת תקשורת. אני מצהירה בזאת כי גדלתי בבניין של רוממה בערוץ 1, במחלקה לערכית ובאולפנים בירושלים, שלהם אני חבה חסד נעורים עשיר. בעצם את חיי בירושלים ביליתי בין רוממה לבין ה"מפלצת", אותו מונומנט אימתני שהיה מוקד לעלייה לדגל והתגלשות שלי ושל אחי.

את דרכי המקצועית בתקשורת התחלתי ברדיו חיפה, בהמשך התקבלתי לערוץ 2 - לאחר שעברתי אודישנים וגברתי על שועלים ותיקים מהעיתונאים הערכים בארץ. הגעתי לשם מאוד צעירה, בת 22 בערך. ערוץ 2 היה חוויה מלמדת, מכוננת ולא קלה מבחינות רבות. לא הגעתי מבית החרושת של גלי צה"ל, ונזרקתי לגלים הגבוהים. סיקרתי, בין השאר, את אירועי האינתיפאדה השנייה והייתי כתבת בצפון ובהמשך גם במרכז.

לימים, כשעבדתי בערוץ 1, חזרתי למסדרונות שזכרתי ואהבתי. ישבתי במזנון המוקד ועליתי כמעלית העתיקה, מרחב שהיה גם מקום מפגש מפרגן של רבים מהעובדים שהכרתי בילדותי. לעריכת מבזקי החדשות הצמידו לי בתחילה שני כוכבי עכר, שאורם מעולם לא הועם עבורי, דניאל פאר ועמוס ארבל.

בגיל 24 הפכתי למורה צעירה: לימדתי בקריית שמונה - כתיכון דנציגר במגמות תקשורת, כימיה, תסריטאות ועוד וגם באולפן לתלמידות ותיות.

התקשורת תמיד סקרנה אותי, אך גולת הכותרת היתה בשבילי העיסוק בתחום כמגדלי האקדמיה. אני לומדת וחוקרת תקשורת שנים רבות. צברתי גוף ידע שאני גאה בו, אך איני נחה על זרי דפנה. סיימתי את לימודי באוניברסיטת חיפה, ונושא המחקר המרכזי שלי הוא זיכרון קולקטיבי וחקר השואה. מה שמרתק בחקר התקשורת הוא עובדת היותו שואב ויונק מדיסציפלינות שונות - סוציולוגיה, פילוסופיה, פסיכולוגיה וכו'. החיבורים והקשרים שנעשים במחקרים אלה מרתקים בעיני. באקדמיה, המילים שאני אוהבת לאהוב מקבלות משמעות אחרת: קודם כל הרעיון ורק אחר כך חיפוש המילה. לפני הגרנדיוזי והסנסציוני יש רעיון, והוא אמור להיות מגובש ומזוקק.

לימדתי באוניברסיטת חיפה ובמכללת נתניה קורסים שונים, ביניהם תקשורת כתרבות ותקשורת המונים, תיאוריה קולנועית, תקשורת

מתי התחלת לכתוב שירים? למי הראית אותם? היה לך עם מי להתייעץ בסביבתך הקרובה?

התחלתי לכתוב שירים בגיל 18-19. מרכיב השירים שאני כותבת מאז, מצויים בעיקר בחשכת המגירות. זולת כמה אנשים יקרים וקרובים, את השירים באותה התקופה העדפתי לשמור לעצמי. בגיל מבוגר יותר, עם היוודע דבר "החטא" - שאני כותבת גם שירה - הזמנתי לאירועים לקרוא שירים משלי. השירים נחשפו בעיקר בפני חברה קרובה או חבר קרוב שהיה לי באותה התקופה. רציתי לדעת - כאשר אני קוראת את השיר - מה הם חשיטת האם הם מעריכים באוזנם הרגישה, אך החובבנית, שיש פוטנציאל לשירה ולמילים שמונחות זו לצד זו? לרוב כשקראתי את השיר היתה דממה, ותגובה כמו: האם את באמת חשה כך? ותשובתי היתה: הן (כמשמעות של כן). "הן, המילים, יצרו אותי ולא אני אותן".

מי הם המשוררות והמשוררים שאת אוהבת במיוחד? למי היתה השפעה בולטת על שירתך?

אני אוהבת מאוד את שירתו של המשורר הגולה מחמור דרוויש. אני קוראת את הטקסטים בערבית ואת התרגום שמעניין אותי לא פחות בשפה העברית. לא מזמן, כשחיפשתי שירה של משוררים ערכים-פלסטניים, שכותרים על השואה, מצאתי שירים נפלאים של ראשיד חוסיין שכתב, בין השאר, על חיינו בניו יורק, על הנכבה ומאורעותיה ועל יפו. כל מילה שלו על יפו התכתבה עם המחקר שערכת על אל-מגשייה ב-48', מה שהיום נקרא צ'ארלס קלור. בזכותך קראתי מדי שבוע בכמה האלקטרונית שייסדת באוניברסיטת חיפה שיר של משוררים מהעולם ומן השירה העברית.

כמובן יש בי הערכה גדולה לשירה העברית הישנה והטובה של עמיחי, יונה וולך, רחל, לטקסטים הנפלאים של אלתרמן. וגם: ד"ה לורנס, פבלו נרודה ועוד רבים טובים. בחצי השנה האחרונה למדתי באוניברסיטת ורשה בפולין. אם עד הגסיעה בלעתי בשקיקה טקסטים של שימבורסקה, בוורשה נכנסתי להנחות ספרים וקניתי שירה פולנית מתורגמת של צ'סלב מילוש, אדם מיצקביץ', זביגניב הרברט ואחרים.

ורעיונות אשר נובעים מאותו המקום. את החשיבה ההומניסטית אני חבה להורי, שהשכילו לעשות את הבחירה הטובה ביותר עבורי, לצד הקשיים להכניס אותי לבתי ספר עבריים.

באילו נושאים את עוסקת בשירתך? האם יש יחסי גומלין בין יצירתך הפיוטית לצדדים השונים בקריירה שלך?

אני עוסקת במגוון רחב של נושאים כמו זהויות, קשרים, חבלים התרה ביחסינו עם העולם, שאלות פילוסופיות קיומיות על מהות חיינו, והמוות הוא נושא שמלווה אותי מגיל צעיר. אני כותבת שירים על זיכרון ועבה אהבה על גזוניה וסוגיה וכמובן על כאב. כמו שיש מרפאות כאב, יש משוררים שעוסקים בכאב, וייתכן כי המילים, המבע וההתבטאות הם חלק מתהליך תרפויטי שמתקיים בינם לבין עצמם. הם מהדהדים עם הקוראים הדמיוניים ועם העולם החיצון את עולמם הפנימי, את נימי נימיהם. בדרך כלל אני כותבת ולא מסתכלת. עם שוך הסערה הפנימית אני שבה אל השירים וקוראת אותם שוב ולעיתים אני מופתעת מעוצמת התחושות שעולות מתוך הטקסט.

סוגיית הזהות והשאלות הקיומיות על חיינו מתכתבות עם נושאי המחקר שאני עוסקת בהם, בעיקר בתחום הזיכרון הקולקטיבי והשוואה. הזיכרון מעסיק אותי מאוד. החל בשאלות הקשורות בחקר הזיכרון מבחינת המבנים הפיזיולוגיים והנוירולוגיים של חקר המוח, משמעות הזיכרון בקרב פרטים, וכלה בשאלות רחבות יותר על זיכרון, כגון המשמעות והזיקה התרבותית והחברתית של הזיכרון הקולקטיבי לגבי קבוצות. כלומר, כיצד קבוצות משמרות את עברן וכיצד כל קבוצה מספרת את סיפור שלה. בעבודת התזוה שלי אני דנה בסוגיית הסמכות לספר את סיפור השואה - למי יש לגיטימציה לעצב את השיח בתרבות ובעיתונות הערבית. השיה על הבניית הנרטיבים הוא שיה מרכזי ויש בו נגיעה פוליטית, תרבותית וחברתית לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שנמשך זמן רב מדי. השיח על הנרטיבים משרת כוחות סמויים מן העין. פוקו, למשל, מתייחס למשמעות מושג הכוח וביטוייו בחברה: ישנם כוחות רבים אשר פועלים ואיננו רואים אותם; הכוח מגולם בחברה באופנים שונים ומאפשר לנרטיבים לנוע. חלק מהנרטיבים הופכים לדומיננטיים יותר וחלקם נרחקים לשוליים, ואז נוצרת הבחנה ברורה ומוגדרת של יחסי כוחות בתוך החברה.

אבל בשירה המצב אחר, עדין יותר, רגיש יותר. אמנם לא שואלים משורר למה הוא התכוון, או לפחות מנסים שלא, אבל נדמה שלעיתים אין גבולות והמשורר מנסה להגדיר את גבולותיו בתוך המרחב של האנן, של העצמי מול העולם, פנימה והחוצה. מרכיב ומפרק אמיתות, מרכיב ומפרק זהויות. מרכיב ומפרק את עצמו לרעת. זה מה שקורה כשחיים בין שני עולמות ללא פשרות, תוך הלקאה עצמית תמידית, וללא רחמים עצמיים. אחתם במילותיו של ד"ה לורנס מתוך שיר שאני מאוד אוהבת, שמגדיר מחדש את משמעותם של רחמים עצמיים:

מעודי לא ראיתי חֵית־כֶּבֶד

מרחמת על עצמה.

צפור קטנה הצתחת מענף קפואה למות

אינה חשה לעולם רחמים על עצמה."

ויזואלית ועוד, אך אהבתי הגדולה באמת היא לימודים. לצד למידה ממוסדת, מאורגנת, קוהרנטית באוניברסיטאות, חשובה לא פחות למידה אוטודידקטית, שתיתן דרוור גם למחסני הידע הפראיים. שתאפשר לצאת מגבולות המשנה הסדורה של רעיונות ותיאוריות; להיות כמצב צבירה תמידי של סקרנות מכחירה. בזכות סקרנות זו נכניס הרעיונות הגדולים והמשמעותיים.

האם את כל שיריך את כותבת בערבית או שיש כאלה שנכתבים בעברית? איך את נעה כיוצרת בין שתי השפות הללו?

לרוב אני כותבת את שירי בשפה העברית. כתיבתי מושפעת גם מסופרים שונים. החשיבה שלי נעה בשבילים קוסמו-שיריים. מגיל צעיר נחשפתי לסופרים ולמשוררים רבים. את אהבה הראשונה שלי אני זוקפת למילה הכתובה. מאחר שלמדתי בבתי ספר עבריים, נטיית לבי הראשונה, ואני חושבת הטבעית, היא לכתיבה בשפה העברית, אם כי אני יוצקת משמעויות תרבותיות נוספות לתוך השירה, משני העולמות והזהויות: מעולמי התרבותי כערבייה אך גם כמי שספגה תרבות יהודית וישראלית עמוקה. אני רואה בכך יתרון - ערך מוסף לכתיבה, תרומה למבט רב-ממדי על דרכי החשיבה והיצירה. בביתנו בעכו היה מזנון מעץ מלא, עתיק וטוב. לא לקחנו ספרים מהספרייה הציבורית, אלא קראנו ספרים מהמזנון העתיק, שאכסן את כל הספרים והסופרים אשר גדלתי על ברכיהם. בגיל צעיר מאוד נחשפתי ל**מאהבה של לידי צ'טרלי הארוטי של ד"ה לורנס**, ובעקבות ההתאהבות בו וכתיבתו רכשתי ספרים נוספים שלו. במזנון - שהיום הועבר לרשותי, על כל הנכסים התרבותיים והרוחניים שבו - היו ספרי שירה עתיקים עם ריח שרכים כבר שכחו: ביאליק, יונה וולך, סמיח אל קאסם, טהא חוסיין ו"הימים" המיתולוגי, שלימים כתבתי עליו עבודה באוניברסיטה. חוסיין היה דמות שהזדהיתי עמה ושאתי ממנה כוחות נפש למסעותי השונים. אבי דווקא כתב שירים לאמי, אך אמי הכירה לי את עולם הספרות והמילים בבית, ממקומה הייחודי.

אהבתי למילה הכתובה התפתחה יחד עם השאיפה להיות מצטיינת, להיות הטובה ביותר. הכרתי אז את עולם המילים והשירה והספרות והטקסטים התנכ"יים המופלאים, שלימים ימלאו את עולמי. נהגתי לשנן את המחברות והפסוקים והשירים בעל פה, ובהמשך קראתי אותם בפני אמי, שלא תמיד הבינה הכל, אך הקשיבה ועקבה אחר המילים. היחסים הרגישים עם הורי, ובעיקר עם אמי הצעירה, הולידו בי רצון עז להצליח, להוכיח, לכתוב. הזהויות המורכבות שהגדירו את עולמי והעשירו אותו, הגבירו בי את הרצון לכתוב ולהתבטא ולרצות שיהיה יותר ויהיה עוד וכמה שיותר רחוק, כדברי ס' יוהה, שאני מרבה לצטט אותו.

באחת משיחותינו אמרת שהיית רוצה לפרסם ספר שירים כששתי השפות מופיעות זו בצד זו. מדוע זה חשוב לך?

אני רוצה להגיע דרך השירה לכל הלבבות. עם השנים גבר בי הצורך להוציא ספר בשתי השפות האהובות, עברית וערבית. השפה הערבית היא שפה נפלאה ומהלכת קסם על המילים ועל המשמעויות של הטקסט. היא שובה את הקורא, ומוליכה אותו למעין מסע מופלא על שטיח מעופף מעל שמי פרס העתיקה. עושרה של השפה הערבית ידוע - יש בה מעגליות ושיריות והתפתחות ייחודית של ניואנסים, בדומה לעולמי. בתוך עמי אני חיה והייתי רוצה לגעת גם בנפשו של הקורא הערבי. שנים רבות אני חושבת על הוצאת ספר שירים בשתי שפות. שנים רבות אני חושבת גם כמה חשוב לפתח את הרעיון החינוכי של לימודים משותפים של יהודים לצד ערבים. פרויקטים

מתוך: ודד כל העולם, מאנגלית: גיורא לשם, קשב לשירה 2001

אם כל המנזרים

למנזרים הגעת בהגעי התעוררות אחרונים
 שלפני פרידה, אם המנזרים,
 טבלת ידינו הקטנות בין עצי הכרמל
 בכרי מים קלים, באגני טבילה קרושים.
 בכנסיות אמרנו תפלה ולא היינו לנוצרים,
 אם כל המנזרים,
 בהגעי הארה התעוררות'
 זנקת בפעם האחרונה ממטת חליה.
 חזרת אליה לרגעים, לא כנועה.
 כשהלכת - רמית,
 אם כל המנזרים,
 האילי מעולם לא הלכת
 ואולי לא ידעת שנתר עירייה
 לעד.

* המילה הערבית היא סאחודה

נשימות

ואולי תלמד אותי את רזי הנשימה
 רקועי הכרות ואותיות
 על טס מנחשת
 מהעיר הישנה
 ואולי תלמד אותי להשאר צמאה
 עד לרגע הרניה
 גם אחריה אקשית צוארי
 אכתב בלשוני את קורות הימים
 את רגעי הצמא של עלומי
 על צוארה.

אוהל יזכור לאהבתנו בוורשה

פסענו בבית הקברות היהודי בפולין
 המקום היחיד שהיקרים לא מגיעים לבקר בו את
 יקיריהם
 בין המטפסים אחזנו ידיים
 מארק ארלמן היה עד לקרבתנו
 בית המתים היהודים בפולין הפך לאהל יזכור
 בו יטמנו רגשותינו
 מקום מפגש ראשון בו תזכר אהבתנו

תרשום

תרשם, אני ערביה
 בתם האובדת של ביאליק, עמיחי ודרויש
 תרשם, אני ערביה בת למדינת ישראל
 קרויה על שמך ועל שמי
 שמותינו ערבסקות על האבן
 ששמת בטרם נולדתי
 במקום לפני נכדתך.
 בתם האובדת של ביאליק, עמיחי ודרויש
 אחותם של שאר יתומיה
 הודעה קצרה מארץ החיים:
 הנביא עוד תר אחר בית והורים
 בנה הפליג לאיים
 היפה בנשים בינה לבין החיים
 וזאת ששמה על אבן כשמה
 יתומה בשנית.

אנליזה לתשוקה

ימה ירפא את תחלואי הגוף והנפש
 הפילוסוף?
 היכלי געגוע,
 נוהל אחר משלם של הרגשה
 בתוך אפסי הלילה
 פסיכואנליזה פשוטה
 עירם חסר מגן
 אם לא פגש בכפותיה
 לטוות סביבן מחשבה
 יסודית של פרטי המיון
 כרוכים סביב האזורים
 ימה ירפא את גופה המתמכר?
 געורו כמו פעמונים מפרקסים
 מעלה מעלה
 עד הגסיגה
 בתוך אפסי הלילה לחלציו

היא עדין לא נגבה
את השוקולד מהשפתים
וכבר הושבת על כדור
בראש. כי אי-אפשר להמשיך
להכבל אל בית הממתקים
אז תמי יוצאת לשחק עם
מכשפות. הן אומרות לה
שיש חפש אבל רק לאחרות
כי תמי תמיד בהריון
אבל אוהבת לעשו. היא קונה
שוקולד וסיגריות היא רוצה
להיות במקום אחר. אבל
לבית הממתקים יש ריח של
אפטר שייב ותמי אוהבת
לשחק. הראש שלה מלא
מלא ודלב שואג: הצילו!
יש לי חלב בורידים.
חלב במקום דם. אני הופכת
לחית פרא וכשאני חושבת
על זה אני מעלה עשן ואז
האפטר-שייב מתנדף והולך
לשחק עם תמי אחרת.

כלם אוהבים את שלגיה
בגלל שערה השחור, עיני
התכלת, ההפקר. כי אמא
שלה זרקה אותה מהבית
יפיה נמצא בסכון
היא יכולה יום אחר
להעלם. כי לבה עלול
להעקר. כלם אוהבים את
שלגיה בגלל השחור
ההתכלת. אבל שלגיה
לא אוהבת את שלגיה
היא אוהבת כל מה
שעלול למחק את השחור
והתכלת. כל מה שעשוי
לעשות לה קבר. כפפותיה
הלבנות נעוצות אל הקיר
בבית הנסיה, איש מקריח
עם לב רחום שלעתים תכופות
מקשיח. לא, היא לא יכולה
לברח. משכנעת שהנסיה
הוא כל מה שחפשה ביצר
בטרם פגשה בגמדים
שטפסו על גופה הצחור,
התרוממו, התנשאו ולקקו,
אבל הגמדים חיים בקומנה
ושלגיה בתוך תוכה היא
שמרנית.

תפוז כתום

את מחבקת אותי חזק
ראני נפרסת כמו מפה אדמה גדולה
מכילה את עצמותיך
ים שקט גועש בפנים
מערבלת עולה מהקרקעית
עין הסערה פוגשת גבולותיך
ואת חמד הלבו הממשל
יר חופנת את וילון העור
צפרנים לשונות ושנים
לופתות
חודרות בנשמה
גוף נרקם בגוף
אהבה באהבה
הלכ פועם ומזמר
להחזיק חזק
שלא יגמר

כיפה אדומה

מישהו זעק זאב זאב וברא את עולמם.
הצידים הביטו ולא ראו שום זאב,
כך נבנה חדרם, בצלו של זאב ממצא.
שם הם ישבו וחכו לגאלה.
תמיד הוא נכנס ויצא מן הדירה.
לילה אחד היא יצאה ולא חזרה.
כל יום הוא הרג את הזאב בשבילה
צנת הבקר הכתה בפניה ביד נעלמה,
קוק קוק או... קוק קוק או... צוחה בראשה הקוקיה
על רקע הרברים שחלפו תמיד היא אהבה רק מי
שלא הרג את הזאב בשבילה ורפק את ראשה
ברצפה. אבל הוא הרג את הזאב בשבילה
לכן קעת היא נועלת נעלים אדמות
ימחקה בתחנה

אצבעותיך מפלחות את מרכז לבי
כאלו היה תפוז כתם
בדיוק מפתיע מוצאות את נקדת מרכז העצב
נרחפות פנימה ברעב תאוותני
יוצרות בו חלל ריק
אוויר לנשימה
המתמלא באור כחל
מיץ מתוק מריר נגד
על אצבעותיך
צובע בברק כתמתם את שפתיך התופחות



אמא שלי, ד"ר גיטלה ואני

אמא שלי היא מטריה
יום מקפל לשנים.
דגים פרחוניים וטפט כתם
שעושה גלים וספינת ים.

אמא שלי היא מבר סינתטי.
אין לה גוף אבל יש לה עגיל בלשון.

אמא שלי היא רב
מפרות רב.

אמא שלי היא בת ארבעים ושמונה.
אני בת ארבעים ושש
וחולה רצח, מרממת
דגים פרחוניים וטפט כתם
שעושה גלים וספינת ים.

אמא שלי היא מבר סינתטי.
אמא שלי היא מרמי לוי.
אמא שלי היא ניר לקמוס.

אחר כך אני אומרת לה שזה כבר לא צחוק.
שאלך לד"ר גיטלה.
למרות שהיא נראית כמו הוברמן?

להב של סכין בצורת סנפיר של כריש

מאו שעברה לתחתית –
לרקעיית האוקינוס –
אני נאלצת לסתם את האזניים ברונג
כדי לא לשמע אותה
קוראת לי לחור.
קבלתי ממנה מכתב איום –
רוצה שאחתך לעצמי את הורידים.
אין לי הסבר אחר לזה.

דיאטה

רוצה לאבד את המשקל העודף
במהרה בלילותינו
ולא בין תולעים

ימס בחום יריה המתענגות
לא אכל יבוא אל פי
תמריץ את דפק חלוף החמרים

אתה לי תרופה מצילת חיים
אנחנו מתרים

תהודה

אתה מאתגר את שירי בשפתך הפראית
אל שפתיך פורחות שושן בר
כמו יעלי אדלג
אין עבר

נהיה שני גרילי DNA נפתחים
לפני שכפולם
אשלים את בסיסה הגדול
עם חלקי המתאם

נעלה בשלבים אל האפק שהוא המחבר
גן העדן וגם גיהנום
במפץ הקטן הפרטי
עד ידם

הצעת חקיקה

להוציא מחוץ לחק
את נשיקות הלחי הסתמיות
בין גבר לאשה

לא ראויים לשפתי
משטחי זיפי ציה

רק הנוה המפכה
פתח זרימת העוז מקדם

ודמוי לנגנים:

נשיקה
היא רביעה לשפתיים
שפוקעת את כל המיתרים

פרסום ראשון

מיטל נסים

מורה, עובדת קבלן

אם תהיי ילדה טובה
 עוד ועוד ועוד
 ותעשי כאלו את אהבת סטירות
 הזמן יעבר
 ואז יעבירו אותך למשרד החנוכה
 והשכר יעלה יפה.

ופתאום נעלמה מעינייה טבעת בציפוי
 עשרים וארבעה קרט

1

היא הביטה בי
 מביטה במרדף,
 האשימה אותי בעצם,
 עשתה את התפוש
 בנעם לכאורה,
 חברה את המשפטים,
 שאני לא ארגיש לגמרי
 את המחשבה שלה
 שרק לא יהיה לי נוח זמנית
 וכשהיא הופיעה
 אנחת הרוחה
 (שהיא הטבעת)
 היא חיכה אלי
 בינות לבגדי המעצבים
 החל אביכיים
 וכובעי הברט מפריז
 בעטיפת הפוסטר בצרפתיות
 שמכריז על סוף העונה
 יעני מרשה לי להמשיך
 עוד קצת לחיות
 בלי להזכיר את המוצא

2

ואם הייתי אומרת לה שאני בכלל משוררת
 עושה דוקטורט בבן גוריון
 על יסודות פוליטיים בשירתו של אהרן שבתאי
 ואם הייתי מדקלמת לה את ביאליק

3

זו בכלל זחילה
 מה שאני עושה שם

במטבח עמדתי

במטבח עמדתי
 הרמתי סכין
 חתכתי דק דק
 עשרה תפוחים
 כתפוח האחרון
 כטעות נחתכתי

הם מחכים לי
 ורק אני מחכה להם
 זמזום עדין מהמקרר
 ממלא את החדר
 מזכיר לי את החשמל
 שהזרימו לגופי

אצבעי נושאת הטבעת
 המעה
 טפות
 נטפו על צלחת
 שקניתי בפריז
 עליה מצירת צפור

במטבח עמדתי
 גבי כפוף, ראשי כבד
 בשמלה פשוטה צמודה
 אני רוצה לגרד ולגרד

הצפור טבעה
 אצבעי נושאת הטבעת
 הכחילה
 קלפות התפוחים
 הפכו לחומות

כמעט
 הרגשתי
 אך הזכרון
 התמלא בכלום

השיר מתאר את הרגעים האחרונים כחיה
 של המשוחדת סילכיה פלאת, שהתאבדה
 כשאיפת גז במטבח דירתה בלונדון.

עמדתי
 לפתע קפואה
 כמו קביות מים
 ההופכות לקרח
 כשנסגרות בקור

עדין
 מקרם
 שומעת את ילרי משחקים באור
 כמעט
 נזכרתי
 ההרגשה
 התמלאה בכלום

המטבח עמד אתי
 ואתו כל מה שעשיתי בבקר
 סיר מלא על אש קטנה
 כוסות שטופות על המרדף
 בגדים מלכלכים
 בסלסלה

ברכת האוניברסיטה בגבעת רם

בעיטה מכונת בערך
 לברך
 או לירד
 גברת
 את חותכת לי את הקו
 לא לשחות פה גב עכשיו!
 קרסל קשיש מחרץ מתחספס בי פתאם
 נגיעה מהעמיד בתחלתו של יום
 והפרופסור בדימוס
 כאן הוא סתם זקן בבגד ים
 כך חולפת תהילת עולם

מבט במלתחה

הילד
 בן שבע או שמונה
 שאמא לוקחת אתה
 למלתחות הנשים בברכה
 כי מה הוא מבין בכלל
 רואה מלמטה
 תלתלי ערוות
 תפוח עכח מעגל
 שד מרדף
 את כל זה יזכר
 כשיגדל

הדר פישר

*

מסביב השחור שחור
 עמק עמק עמק
 הכל חם
 מה לומר ופתאם
 הלשון שלה עומרת לי על קצה
 הלשון
 לשון נופל על לשון
 לא אומרים דבר אנחנו לא
 שוחקים
 קרוב אליך
 חם
 מסביב
 הרגש
 כבר

*

כשיהיה לי אהוב אני אומר לו כך
 תבכה
 תבכה
 מי אמר שאסור לבכות מרברים יפים
 אתה בר מזל
 אתה בר מזל
 אתה יודע איך זה מרגיש
 להיות אתי
 תחזיק
 חזק
 אני אומר רומנטיקה זה אקזוטי
 אתה בר מזל
 הנשיקות שלי אומרות
 אתה בר מזל אתה בר מזל
 אתה בר מזל
 אתה יודע איך זה מרגיש
 כשיהיה לי אהוב אני אומר לו כך
 כמה בני מזל הם
 מי שידעם איך זה מרגיש

אופק

כשנשם היום, אני שופכת את המים
 מהאמבטיה שלך, עם הצעצועים.
 פורשת אל ארוך מיתתי, תשישות היא נצח.
 באמבט העצב שלי כרישים מלקטים שאריות
 מאוהות הערב ששכחתי לפנות מהשלחן.
 צעצועי שלדים ואני נאחזת בית צלעותיהם
 שלא להסחף אל ים של מים עכורים.
 השוך כאן. נפילה רודפת
 נפילה רודפת
 נפילה. ולפתע, קור קטן, מוביל אותי
 בחסדו כי רב אל עינה, ללטף מעליך שאריות
 שנה. אני מניקה אותך מתוך שדים מלאים,
 מרקנת צעה מחיכת שתזכור את אלה הפנים,
 תשפח ימים בהם אולי נשקפת לי סכנה, בלי משים.
 אפק -

קראתי אותך ממעמקים, ילד רך עג
 בודא אהבותי יוצר מציאותי:
 קרן שמש זהבה כתמה
 בין ים ושמים. כל חיי חלמתי לכוא.
 גופך הכדורי מתרפק בתאים משלם
 על בטני. אני צומחת כגבעול נשא
 מעליה, לאם שפללתי.

בואי לסיכוב בחללית הכאב שלי.
 אחרי שמתרגלים כבר לא כל כך כואב.
 השעני אלי. קרוב.
 ראשך מרגיש חמים ונח.
 הילדה שפי רוצה גם להניח ראש.
 דהרי אתי.
 דהרי עלי.
 נפשט ידינו הישר
 אל הרבה הגדולה. והקטנה.
 כל הבשר הזה. והעור. הכאב,
 הכל שמים.
 תני לי לרצה. רק הלילה -
 אני מבקשת לזהר.

שוב את לא דוברמן

שוב את לא דוברמן.
 נחיל עכבישים בקר אותך הלילה,
 אכל את. בסינר טויטי,
 אפית להם עוגיות (גינג'ר?)
 והשקית לימונצ'לו (מעשה ידנה, נניח).
 אם המפרי היה רואה, היה צורח:
 "טוסה זקנה, עופי לארונה!"
 אבל המפרי כבר מזמן בהוליווד
 עושה עינים לפטאלית מ'קונבלנקה'
 וכל שנותר לך הוא לשכב על הגב,
 בשמש,

לספר ענני כבשה.
 בסוף יבואי האדונים החדשים,
 היגו בוס,
 פפיח,
 סטיק וגלה בקצה
 לשוך יפה
 ותה של מנחה.

את חושבת שאני לא רואה?
 את מתחבאת בין הענפים
 מטטפת טפות ארסן
 שני שימפנזים נמים את שנתם
 ואת - כאלו כלום.
 כשכילך העולם עצר מלכת
 אי-אז בשלהי הסיקסטיו
 קליף ריצ'רד בקר אצלנו בחוף
 הספינה הרעועה שלו הטילה עגן
 ומאז הפל רק הדרדר.
 הפחור שהביא לך פוינץ בננה
 ממונטנה
 כבר מזמן הגר למחסן הגריטאות
 התפוצצת מרב אשר וקלודיות
 הירח זרח מעל המזח כאלו
 גרסת הדיאט עומדת לפוג מן העולם
 (ונתת הרצאה שלמה על חסרונות ממתיק האספרטיים).
 הוא לא חשב שפרט זו אופציה
 העדיף ציר ראשים באירופה שלאחר המלחמה.
 אמרת לו: "אתה מדבר כמו סבתא שלי".
 אבל הנוסטלגיה הצמידה את שניכם
 למארעות.
 תראי, שמש של אוקטובר שולחת קרן קטנה.
 עוד מעט שלכת וכל זה.
 הימים יתארכו
 הקפה-בין-חוק-שנים-סכר יחמם את מסלולו במורד הבטן יותר
 מתמיד
 השמיכה המשבצת תחכה (למי?)
 הרופא לא צריך לדעת איך את אוהבת את זה.
 יש דברים שישארו לתמיד רק שלך.





בן שיחו שבאחוזי הוא מגלגל את סיפורו.

עד כאן, בעיקר, ויכוח הקריאה הראשונה, אבל רק בקריאה השנייה מתברר עד כמה זהו סיפור מורכב בהרבה, המעביר תחת שבט ביקורתו את המיתוסים המכתיבים של תרבות המערב, מהנצרות ועד האקזיסטנציאליזם לאחר מלחמת העולם השנייה. על כל אלה לא ארחיב את הדיבור, אלא אנסה לפענח את פשר החידה המוצגת כבר בעמודים הראשונים. בפגישה עם הור באמסטרדם מציג עצמו ז'אן בטיסט קלמנס (איך זה שמו האמיתי) ואומר: "אם מעניין אותך לדעת, לפני שהגעתי הנה הייתי עורך דין. עכשיו אני שופט מתוודה". מהו, אפוא, אותו "שופט מתוודה"? צירוף שהוא מעין תרתי דסתרי שהמספר לא מודרך לפרשו: "יש לי פשוט מקצוע כפול. כבר אמרתי לך, אני שופט מתוודה". בהמשך הוא חוזר ואומר לבן שיחו: "מהו שופט מתוודה? אה! עוררתי את סקרנותך עם הסיפור הזה. אני יכול להסביר עצמי ביתר בהירות, אבל קודם אני צריך להציג בפניך כמה עובדות שיקלו עליך להבין את הסיפור שלי".

היהדות יוצאת מארון הספרים היהודי

הצגת הכנסייה בחוף הכנרת, דקירת שישה צוערים במצעד הגאווה בירושלים, שרפת הבית הפלסטיני על יושביו בכפר דומא, ומן הסתם עד פרסום הרברים יהיו, לא עלינו, אירועים נוספים, הם ביטוי נוסף ליציאת היהדות הקמאית מארון הספרים היהודי. אין זו היהדות בהא הידיעה, אבל אין זו גם יהדות השוליים בלבד. זו יהדות קנאית שיש לה שורשים עמוקים במקרא, במשנה, בתלמוד ובדברי רבנים בימינו. ישי שליסל שדקר שישה במצעד בירושלים, חשב בודאי שהוא מקדש שם שמים רבים ועושה כמעשה פנחס (שדקר למות את זמרי בן סלוא ואת המראבית כחבי בת צדו) ושאלהים נתן לו על כך את "בריתי שלום" (במדבר כה). גם מציתי הכנסייה שריססו על קירחתיה את הכתוב ו"האלילים כרחה יכרתוך" (תפילת "עלינו לשבח", בסידור), חשבו שהם עושים את רצון בודאם. וכן מרססי הכתובת "יחי המלך המשיח!" בכפר דומא. אם כך נראה המשיח שלהם, אבוי לנו יהדות השוכה זו יוצאת עתה מארון הספרים היהודי ומאיימת על כולנו.

תמיד מאוחר מדי

"הוי נערה, השליכי עצמך עוד פעם למים, כדי שבפעם השנייה תהיה לי תדמנות להציל את שנינו. ברח... המים קרים כל כך! אבל אין מה לדאוגו מאוחר מדי, עכשיו, תמיד יהיה מאוחר מדי. למולנו" (עמ' 104)

תרגום חדש של הנפילה מאת אלבר קאמי ביד עמנואל פינטו (תרגום קודם מאת צבי ארד הופיע ב-1959) ומהדורה חדשה של הספר (הספריה החדשה, עורך מנחם פרי, הקיבוץ המאוחד 2014, 104 עמ') הם הזדמנות לקריאה חוזרת שאינה דומה לקריאה ראשונה. ויכוח הקריאה ההיא מובלט על גב הספר גם במהדורה זו: "עם נפילתה של האישה האלמונית אל נהר הסן מתחילה גם נפילתו של ז'אן בטיסט קלמנס, אולי הדמות העמוקה ביותר שיצר אלבר קאמי, הנופל מרקיע הערן אל תחתית השאול. מאוחר הפסגות של פאריז למקום הנמוך ביותר באירופה, בר מלחים

מפוקפק באמסטרדם. התאבדותה של הצעירה, שהגיבור-המספר לא עשה רבר להצלתה, אף לא הסתובב למשמע הצעקה וקול החבטה במים, רודף אותו כסיט ("קול צחוק מאחורי גבו") ומניע את העלילה לאחר מכן: הוא נוטש קרייחה מצליחה של עורך דין בפריז, עוקר לאמסטרדם, מתגורר שם ברובע היהודי לשעבר ("ככה כינו אותו עד שאחינו ההיטלריינים פינו בו מקום. איזה טאטוא! שכעים חמישה אלף יהודים גורשו או נרצחו") ומעתיק את משרדו לכר מלחים בשם "מקסיקו סיטי", בו הוא מוצא גם את



אלבר קאמי
הנפילה

"כמה עוברדת" אלה הן רוב רובה של הנבלה (עמודים 17-91) אשר בסופם חוזר המספר אל "השופט-המתוודה". אם לקצה, אומר כי טעות היא לחשוב שלאחר אותו אירוע על הגשר משתנה קלמנס והופך לאיש אחר. כלל לא. כשהוא נפרד מהמאוזן שלו בתום אחת הפגישות ביניהם באמסטרדם הוא אומר לו: "אני נפרד ממך על ידי הגשר. לעולם איני חוצה גשר בלילה. נדד שנודדתי. אחרי הכל, תאר לעצמך שמישהו ישליך עצמו למים. ואז אחת מהשתיים: או שתקפץ אחריו כדי להציל אותו, ובעונה קרה זו אתה מסתכן בגרוע מכל. או שתפקיד אותו" (עמ' 15). הלך של קלמנס מאירוע ההתאבדות איננו כי יש להציל את הזולת בכל מחיר, אלא להימנע מחציית גשרים בלילה. קלמנס איננו אלטרואיסט וגם לא אגואיסט. הוא "כל-אדם" מודרני שסימן הכר שלו הוא כפל פנים. "כוחו האדם אחרי היקר. יש לו שתי פנים: הוא אינו יכול לאהוב מבלי לאהוב את עצמו" (עמ' 28). והי אחת ממסקנותיו של המספר ושל המחבר, שאיננו חותר לאיזה

אידיאל מודם יותר. (באמסטרדם, למשל, הוא משמש גם עורך דין לסוחרים בתמונות גנובות ומחזיק אחת כזאת בעצמו. תמונה בשם "השופטים הישירים" מאת הצייר ראן אייק, שם לגמרי לא מקרי כפי שנראה).

ובכל זאת: מדוע בעקבות אירוע הנפילה מהגשר בפריז, נופל עוד יותר הגיבור-המספר אשר אינו חסר גששות אשם מייסרים? כאן צריך להבין יותר את נסיבות נפילתו של קלמנס. הנפילה שלו היא כמו הנפילה של לוציפר בפרשנות הנוצרית או של הילל בן-גשר בישעיהו ("איך נפלת משמים הילל בן-שחר, ואתה אמרת בלבך השמים אעלה, מעל לכוכבי אל ארים כסאי, ארמה לעליך"; יד יב"טו); זו נפילה מחמת חטא הגאווה. ולא סתם גאווה, אלא גאווה מוסרית. קלמנס שלפני הנפילה מתהדר במעלותיו המוסריות: "התמחיתי במטרות נעלות. הייתי מגן יתומים ואלמנות. בחיי, היה אפשר לחשוב שהצדק נכנס אתי למיטה כל לילה" (עמ' 17). אבל כשהיה צריך, בלילה על הגשר לעמוד במבחן המעשה, התברר לו עד כמה חלול וריק המוסר שלו, כמו אצל

מרבית האנשים בשעת מבחן. אלא שזה גם לא סיפור של חטא ועושה. קלמנס מסרב להישפט ובכך לסיים את הפרשה. עוד בהיותו עורך דין לחם צדק בפריז, חש "בחז כלפי השופטים". התחושה שאתה צדק, הוא אומר, היא מנוף רב עוצמה המסייע לנו להישאר זקופים. הוא יודע כי לא מעט "פשעים" בוצעו רק מפני שמי שביצעו אותם לא יכלו לסבול את היוחס אשמים". הוא מספר על תעשיין אחר ממכריו, שהיה נשוי לאשה מושלמת ולמרות זאת בגד בה, משום שלא היה יכול לקבל או לתת

חיים: "הנפילה מתרחשת תמיד עם שחר", הוא אומר אבל גם זו עדיין איננה התחנה האחרונה. "שופט מתודה" הוא, אכן, בעל כפל פנים נוסף: מצד אחד, זו הודאה בחטא המאפשרת לו להאשים אחרים; מצד שני זה הוא גם שלב בתשובה, אמצעי להשגת מחילה, שאליה כעצם הוא שואף. הרמב"ם כותב ב"הלכות תשובה" כי תשובה גמורה מתרחשת כאשר נקריא לאדם בשנית אותה סיטואציה שבה חטא, ועתה הוא עומד בניסיון (בלשוננו שלו: "איזו היא תשובה גמורה? שבא לידי דבר שעבר בו, ואפשר בידי לעשותו [להתנסות בו שוב] ופירש ולא עשה [ופירש ולא עבר העברה], מפני התשובה"). קלמנס חוזר עתה לתשובה שכזו. הוא מבקש לשחזר באמצעות בן שיחו את האירוע על הגשר. לאחר שמתברר לו כי בן שיחו גם הוא עורך דין ("ידעתי שקורצנו מאותו חומר"), הוא מבקש ממנו: "ספר לי אפוא, אני מבקש, מה שקרה לך ערב אחד על גדות הסן ואיך הצלחת לא לסכן אף פעם את חיך. בטא אתה בעצמך את המילים שזה שנים אינן חדלות להדהר בלילות, וסוף סוף אומר מפיו: הוי נערה, השליכי עצמך עת פעם למים, כדי שבפעם השנייה תהיה לי הזדמנות להציל את שנינו" (עמ' 104).

פסקה זו חותמת כמעט את החומן. ארבע השורות שאחריה בסך הכל הופכות אותה על פיה: "הא איזה חוסר זהירות! תאר לך שיתפסו אותנו במילה? יהיה צריך לקפוץ. בדרך!... המים קרים כל כך! אבל אין מה לדאוג! מאחר מדי, עכשיו, תמיד יהיה מאחר מדי. למולנו!" זו גאונותו של קאמי. תמיד דיאלקטי, תמיד דבר היפוכו. כי כאלה הם החיים. תשובה גמורה איננה באמת אפשרית, ועל ספה הוא חוזר בו.

הנבואה (פרא-רו-צ'יסטובה) של איליה רפין

קובץ הסיפורים של תמר גטר ורגטקה (הוצאת רסלינג 2014) הוא הראשון שהופיע בסדרת 'מעבדה' המוקדשת לפרוזה מקורית ניסיונית. סמוך להופעתו כתבתי עליו רשימה שלא נשלמה ופרסומה נדחה. בעיקר משום שלא הייתי בטוח כי הצלחתי לפענח את סיפוריה באופן משביע רצון. בינתיים חלף זמן והיא קצת נשתכחה ממני. מה שעורר בי שוב את העניין בו, הוא ספר אחר לב טולסטוי - הבריחה מגן עדן (מאת פאול בסינסקי, מרוסית: ליה צ'רנובסקי, הוצאת שוקן 2015) שאני קורא בו עתה. על עטיפת הספר מופיע ציור משנת 1904 של לב טולסטוי ואשתו סופיה אנדרייבנה, מסביב לשולחן חדר האוכל בביתם, מעשה ידיו של הצייר הגדול איליה רפין, שגם צייר דיוקנאות נפלאים של טולסטוי המעמיקים לחזור לאישיותו. רפין וציורו המפורסם "תשובת הקחקים לסולטן מוחמד הרביעי" הוא גם גיבור הסיפור הארוך של גטר 'אפטר לאפטר' ברגטקה. תמר גטר נודעה כציירת חשובה עוד לפני היותה סופרת, ובסיפורה על רפין (וכן בסיפור ארוך אחר, קודם לו 'הלב הולך מהסוכר אל הקפה') היא מעלה, לדעתי, סוגיות מעניינות מתחום האמנות. העניין ברפין וביצירתו גרמו לי אפוא לחזור לרשימה ההיא, שאנסה הפעם להשלימה.

כדברים הכתובים על גב ספרה של גטר מצוין הקשר שלהם לציור: "הגיח הכתיבה של גטר הוא מרחבי ותמוני, והוא יונק באופן עמוק מצורת הקומפוזיציה של ציוריה". ובאמת, בשני הסיפורים הארוכים (ולא רק בהם, אולם אליהם בלבד אתייחס) 'הלב הולך מהסוכר אל הקפה' (29 קטעים) ו'אפטר לאפטר' (22 קטעים), אפשר לראות הקשרים - עקיפים בראשון, ישירים בשני - לאמנות הציור במובנה הרחב ביותר על דרך ההכללה הגדופת אפשר לומר כי הסיפור הראשון עוסק באיתורו של חלל מופשט, ואילו השני - באיתורו של אירוע היסטורי ריאליסטי.

הסיפור הראשון עוסק במאמציו של המספר, אדם בשם ריכטה, לשחזר את מקומו וגלגולו של חדר בבניין שכבר אינו קיים. מדובר בחדר שינה של הזוג ק' (בלוי או עם קשר לקפקא?) שדירתם שכנה מתחת לדירת בעלי הבית. גם הזוג ק' וגם בעלי הבית, כבר אינם בין החיים. הבעלים תלה את עצמו ואילו

לעצמו "תעודת יושר". וכאשר "לא יכל היה לסכול עוד את אשמנת, הרג אותה" (עמ' 18). קלמנס מבקש להישאר וקוף. בהקשר זה צודקים הדברים הכתובים בגב הספר: "קאמי מותח כאן ביקורת על חוגי האינטלקטואלים בצרפת הששים תמיד להאשים, לשפוט ולקשור אל עמוד הקלן את מי שהיו רק אתמול חבריהם. רמו עבה לזאן פול סרטור וחבורתו, שתקפו את קאמי בארסיות על התנערותו מן הקומוניזם הסטליניסטי". קלמנס אינו מוכן להכיר בירתון המוסרי של השופטים. הוא מוכן להיענש אבל לא להישפט. "השאלה היא בעיקר איך לחמוק ממשפט. אני לא אומר לחמוק מעונש. משום שעונש ללא משפט הוא נסבל" (עמ' 56). השופטים בעיניו הם גם נאשמים: "הם בעיקר שופטים, שופטים בשמו (של ישו, ע"ל). הוא עצמו פנה אל החוטאת בדברי רתן, אמר לה 'אני איני מרשיע אותך'; ואילו הם בשלהם, הם מרשיעים, אינם מחילים לאיש. 'בשם אדוננו. אדוננו לא ביקש את כל זה'. הצביעות, לא רק הנוצרית, אלא גם זו ההומניסטית הנאודה מדברת על חסד וחמלה אבל מרשיעה בכל חומר הדין. 'אי אפשר לומר שאין יותר רחמים; לא, אלוהים אדירים, אנחנו לא מפסיקים לדבר על רחמים. פשוט הפסקנו לגמרי לזכות. החפות מתה, השופטים והחשים בהמתיהם על גופתה" (עמ' 81).

"שופט מתודה" איננו שופט מודם מעם שלא רבק בו רכב. להפך הוא שופט שכבר חטא ורק כך זכתו לזך את האחרים. (בנוסף הממרה התלמדית "אל תרוך את חברך עד שלא תגיע למקומו"). כדי להסביר סוף סוף מהו "שופט מתודה", מזמין המספר את בן שיחו לכיתו. גם בפעם זו אין הוא מגיע היישר למטרתו, אלא תוך סטיות גדולות מהסיפור, סטיות שהן אולי מפסגתו של הרומן. אחת מהן - מספרת כיצד נעשה "אפיפיור של האסירים" - משל מופתי על האופן שבו "נולדות אימפריות וכנסיות תחת שמש המוות" (עמ' 90). אבל אני מרגיש גם עליהן בחתירת אל העיקר. כאמור, שאיפתו של קלמנס היא לחמוק ממשפט והוא הגה לשם כך "פתרון גאוני":

"לכן, היה עלי למצוא דרך להחיל את המשפט על כולם, כדי להקל את הנטל שעל כתפי שלי. גיליתי שכדי לנצח את האדונים עם השוט, אנחנו צריכים לחשוב הפוך, כמו קופרניקוס בשעתו. מאחר שאינך יכול להרשיע את האחרים מבלי שתתן ומיד תשפוט את עצמך, עליך להאשים קודם כל את עצמך, ואז תהיה לך הזכות לשפוט את האחרים. מאחר שכל שופט סופו להתחרט ביום מן הימים, צריך להתחיל מהסוף, דהיינו קודם כל לעסוק בהתוודות, להיות בעל תשובה, ורק אז להפוך לשופט" (עמ' 97).

אין זה סתם תרגיל, אלא מהלך שמטרתו לומר שאין לפנינו חלוקה בינארית של שחור מול לבן, נאשמים מול שופטים, חוטאים מול טהורים, אלא כל אדם הוא בעל "כפל פנים" (בנוסף "כל הפוסל במומו פוסל" ו"קשוח עצמן תחילה"). בפגישות עם בן שיחו מבקש קלמנס להשיג עוד משהו: הוא אינו מאשים את עצמו בצודה גסה, בחבטות של "אשמנו בגרנו" על החזה. מטרתו אחרת: "אני מנחט בגמישות, מוסיף עוד ועוד גוונים, ומתאים ככל הניתן את הנאום שלי למאזין. מערבב מה שנוגע לי עצמי עם מה שנוגע לאחרים. בוחר במכנה משותף. בחולשות שכולנו חולקים. בקיצור באדם הממוצע כפי שהוא מתגלה כי ובכל השאה מכל אלה אני יוצר דיוקן שרומה לכלום ולאף אחד. כשמסתיימת העבודה, כמו הערב, אני מראה אותו בצער רב: 'אבוי, הנה מי שאני'. התביעה סיימה את נאומו. אלא שבר בבו, הדיוקן שאני מציג לבני רודי הופך למרא"ה" (עמ' 99-98). כך הוא יוכל להטיח בפני שומעיו את האמיתות של חייהם. כולם באותה קלחת, אבל יש לו עדיפות עליהם, עדיפת שנתנת לו את זכות הדיבור: "ככל שאני מרבה להאשים את עצמי, יותר יש לי זכות לשפוט אתכם". בתור שכזה הוא מרגיש כאלוהים: "איזה שיכוח הוא להרגיש אלוהים. אני מושל על הכס בכיפת הרקיע של הולנה, ומביט איך עולים אלי המתי נשפטים ביום הדין" (עמ' 101). "שופט מתודה", אם כן, הוא מלאך אלוהים שנפל (היילל בן-שחר, או לוציפר), שהנפילה היא לו דרך



איליה רפין, "תשובת הקחקים לסולטן מחמד הרביעי"

המספר עלום השם של סיפור זה הולך אל אירנה ירבסקי, "לשעבר חוקרת ציור וסובייטי היום שומרת במחיאון תל אביב", כדי שתרחיב ותפרש לו את דברי האיגרת והציור שצויר בעקבותיה. האמת ההיסטורית היא שאין מקור אותנטי לאיגרת, ומה שיש הוא כנראה שחזור מאוחר, אבל שחזור זה, שקרא איליה רפין, עשה עליו חדשם כה גדול (ואיך אפשר שלא?) עד שיצא למסע שחזור בעקבות האיגרת ההיסטורית הקריש עשר שנות חיים לציור התמנה גדולת הממדים, ששמה הוא כאמור "תשובת הקחקים של אפרודיסקיה לסולטן מחמד הרביעי", שהושלמה ב-1891. כאן צריך לומר, כמאמר מוסגר, כי קשה לקרוא את הסיפור של גטר מבלי להכיר את הציור של רפין. ואכן בעקבות סיפורה יצאתי לתור אחר הציור איליה רפין, שבעיני מומחים נחשב לאחד מגדולי הציור העולמי. ואמנם, נגלה לי ציור

מדוהים. ציור זה, כמו ציורים אחרים שלו, למשל, "איוון האיום ובנו", שאפשר לראותם באיכות טובה במרשתת, גרמו לי חוויה אסתטית עמוקה שעליה אני חייב תודה למספרת.

אני רואים כי גם בסיפור זה, כמו בקודם, נושא השחזור - מה היה באמת ומה לא - הוא נושא מרכזי. מספר סיפורנו הפעם מוטרד בשאלות כגון: האם רפין הוא גאון או שולטן? האם ציורו הוא מופת של ציור ריאליסטי או ציור משעמם וחסר ערך? וכדומה. לאירנה ירבסקי, העולה מבדידת המועצות, אין ספק בתשובתה חו מובאת בסיפור בלשונה שלה, שהיא תערובת של עברית ורוסית: "איך תגיד שזה ציור מחודכן פרובנציאלי? הצייר גאון, יפימוב איליה רפין, מאדני? תשובת הקאזאקים היא אירוע היסטורי, אבל הפאלטה מאדניתי! דבר כזה הוא פרא-היסטוריה - צ'יטטבה - נבואה".

הסיפור של גטר עובר הרבה תפניות ויורד לפרטי פרטים היסטוריים - הביוגרפיה של רפין (הוא היה, מסתב, ממצא יהודי וביקר גם בירושלים); תולדות רוסיה ואוקראינה בתקופה ההיא (וכיצד כתבו עליו פושקין וגוגול); איך רקה רפין את הצבעים שלו; כיצד צייר חפצים, חרבות, מגלבים, רובים, בדים, אריגים, גלגולות של קחקים וקלסתר פנים של נשותיהם, ועוד. המספר החוקר מגיע עד זמננו ועד לתערוכה רטרוספקטיבית של ציור סובייטי ופרה-סובייטי שנערכה ב-1990 בפרנקפורט (עיר הנזכרת גם בסיפור הקודם, ועירם של ולטר בנימין, תיאודור אורדנ, אנריאס באוד ופרופ' ישעיהו לייבוז'קין, שהתארח בה בזמן התערוכה והסביר לקהל שומעיו את פירושו דבריו "יודד-נאצים"). מאז חזר המספר מפרנקפורט רפין לא מרפה ממנו. הוא הופך בו והופך בו ואין עניין שאינו מזכיר בקשר אליו - מבחלה, דגא ועד בן לאון. הסיפור נחתם בביקור חזר של המספר אצל אירנה ירבסקי בביתה בנתניה. אם תרצו זו עלייה לרגל, מעין מחוזה לממחיותה של העולה מרוסיה ברפין ועולמו. השניים מקנחים במרמלה חסית, הקרויה "פטיצ'יה מאלאקו", כלומר חלף (חלב) ציפודים. "זה בראסית שפה נקי, אמר חלף במקום קקי" (עמ' 195). עד העמוד האחרון איננו יודעים בדיוק מה היה טעמה של המרמלה, ומה היתה דעתו של המספר על רפין, אם כי אני נוטה להניח שהייתה מעיקרה.

לטעמי, הסיפור הזה הוא הטוב שבסיפורי דוגטקה וזאת בזכות הניחוח הרסי שלו, המרקם הלשתי העשיר שלו, צבעוניותו העזה, דמותו המרתקת של רפין. האמירות שמצוטטות פה ושם מפיו, כגון "המתקן ביותר באהבה היא האלימות", או "ככל אדם נשמת גוג ומנגו תשמת משיח" מחיות את הטקסט הצחיח בדרך כלל של סיפורי גטר ומפיחות בו יותר משמץ של

ק' נחנק למוות, בעוד אשתו החזרה לארץ בארוך מטויל בארגנטינה. גם אלמנתו של הבעלים מתה מזקנה ושתי הדידות נותרו ריקות. מקץ עשור למוותם, חולם ריכטר על הרידה של הזוג ק', כיצד הודחבה תוספו לה חדרים, כאשר החדר המרוחק ביותר באגף החדש היה חדר השינה של בני הזוג ק'. לאחר שהתעורר ריכטר מחלומו הוא החל לחפש בקרחנות אחר התוכניות המקוריות של הבניין כדי לשחזר במדויק היכן היה ממוקם חדר השינה שלהם ביחס לרפת שהיתה שם קודם, ומה היתה ההיסטוריה של הבניין ושל בעליו. מתברר שבמקומם של הרפת והפרדס הוקמה בסוף שנות השישים מרפאה משוכללת לשיקום נכי מלחמה ומאוחר יותר הוסב המקום לסדנאות אמנים. ריכטר אינו מרפה מהחלום האובססיבי שלו הוא חזר אליו שוב ושוב, ומוסיף עליו עוד חלומות, ממוספרים, בני ארבע ספרות, תוך שהוא משרבב לתוכם אירועים היסטוריים שונים, מהספוטניק של יורי גאגרין בטיסתו הראשונה לחלל, ועד כלי חרסיה לכן לסוכה שהלב האדום המעטר אותו נודד ממנו אל קנקן הקפה (שמו של הסיפור). זהו סיפור אבסורדי, קשה לפענח. אולם דומה שאפשר לומר כי החלל של חדר השינה הוא גם חלל תצוגה לתולדות דייריו וחלומותיהם. הוא מאכלס את התקופה החלוצית (רפת ופרדס), את הטיסה הראשונה לחלל (יורי גאגרין), את מלחמות שנות השישים (מרפאת שיקום נכים), את הפנטזיה של הלב המצויר הנוהר מכלי לכלי (סדנאות האמנים). כדאי עוד לציין כי השם Richter בגרמנית, פירושו שופט (גם שופט בתחרויות אמנות). כמו כן הוא מזכיר לנו את "סולם ריכטר" לרעידות אדמה. כלומר, יש לנו כאן עניין בשיפוט אסתטי ובסקאלה של דירוג.

הסיפור הארוך השני, 'אפטר לאפטר', שלטעמי הוא המעניין בספר, עניינו ציור שנרשאו אירוע היסטורי ממשי: "תשובת הקחקים לסולטן מחמד הרביעי" בשנת 1676, וביתר דיוק, בציור המפורסם בשם זה של הצייר איליה יפימוב רפין (1844-1930). זהו הרקע שלו: האוקראינים של הדיניפר, בהנהגת איוון סירקו, הביסו את הצבא העות'ומאני בקרב ארסלן (1675), אולם הסולטן מחמד הרביעי הציב להם אולטימטום התובע נסיגה מיידית. הקחקים של מחמד אפרודיסקיה השיבו לו באיגרת רצופה עלבונות וגסויות, שגטר מביאה קטעים ממנה, הראויים לציטוט:

"בן שחץ שחך, אח ארוך לשטן, מזכירו של לציפה, את אשר יחרבן השטן אוכל צבאך, בן זונה, לעולם לא תכניע את בני הנצרי. מורא אין בנו מפני צבאך, וגם נזיין את אמן, כלב בבילוני, גלל מוקדוני, אלוף זייגי התיישים של אלכסנדריה, וב עולה, בדל זין, ורוביית חזיר, חזר אתך, בן כלאיים, טינפת בית מסבחים, מביאך, שק לנו בתחתו" (עמ' 144).

התלמודי ברבר שלושה דברים המרחיבים דעתו של אדם, אשה נאה, דירה נאה וכלים נאים. "שולחן חלטה ירוק" הוא היפוכו של זה, כלומר, סמל להימנעות, קונו ולחיים בהמיים חילוניים, "סעודה לאחר האחרונה" היא הסעודה שלאחר סעודתו האחרונה של ישו, כלומר כבר מחוץ לעולם החי ולכן אין בה גם "שיירים לנרבות". ושבו, "לחם הפנים" אשר במקדש, שאינו מקדש עוד.

עד כאן סמלים מוכרים פחות או יותר אבל מה שעורר את פליאתי היה הביטוי "כפיית עכו"ם" שלא ידעתי פשרו חייבה אותי עיון במקורו, במעמקי מסכת גיטין בתלמוד. מדובר בסוגיית מה שקרוי "גט מעושה", שבו מחייבים גבר ליתן גט לאשתו (מסיבות שונות) אפילו כשאינו רוצה. אולם מכיוון שגט חייבים "ליתן מרצון", הרי "כופין אותו עד שיאמר רצה אני". לצורך כפייה זו, באלימות ממש, מכות חבטות, מותר להזדקק לעכו"ם (עוכרי כוכבים ומזלות) כלומר לגוי בריא שיפליא מכותיו ביהודי. מכאן הביטוי "כפיית עכו"ם" לגט שניתן בכפייה והוצא לפועל בידי גוי (הפרשה לא מסתיימת כאן, אבל די לנו בה לצורך עניינינו). ראובן פחת עושה כאן, אפוא, שימוש במושג המוכר למעטים בלבד בציבור החילוני (העלולים אולי לחשוב שעכו"ם הוא מין של סכו"ם), כדי לתאר לנו באופן מוצפן מציאות מורכבת: הרובר בשיר עורך לפנינו שולחן, אבל לא שולחן משפחתי כהלכה לפי דיני "שולחן ערוך", אלא אולי, אפילו "שולחן הפוך" (בתלמוד "הפכה עליו שולחן" - הוא ביטוי לאשה הכופה על בעלה יחסי מין אנאליים). השימוש בביטוי "כפיית עכו"ם" מעיד שהשינוי באחד חייו של הרובר, ממקדש למחולק ואולי גם מחולל, איננו לגמרי לרצונו החופשי. לא פלא שהרובר חש צורך, בסופו של השיה, בוויזיו, אבל בהיעדר ויזוי דתי ("לחם הפנים אינו מקדש עוד"), זהו ויזוי אילם, "שתיקות מפוארות של ויזוי". בכל זאת, הוויזוי הוא בן שתי שורות קצרות, וגם הוא (כמו בדוגמאות למעלה), ויזוי מקודד.

אין כי מה שצריך יש בי כל השאר.

מה פשר הוויזוי הזה. מהו "מה שצריך"? ומהו "כל השאר"? אם להמשיך באותו מישור פרשני (של "כפיית עכו"ם"), "מה שצריך" הוא להאמין (העיקר הראשון מ"ג העיקרים של הרמב"ם), זה מה שאין בו (אמונה). ואילו "כל השאר" מצויים, כביכול, במדדגה נמוכה יותר. או אם לנקוט דימוי אחר על פי אותה השקפת עולם: "מה שצריך" הוא לקיים את המצווה הראשונה שהיא "פרו רבו ומלאו את הארץ". מצוות יישובו של

עולם כדברי ישעיהו: "לא לתהו בראה, לשבת יצרה". "כל השאר" הן "התהו" של הנאות העולם. אם להרחיב מעט את המבט, אומר שירים לא מעטים בספר עוסקים באהבת גברים. למשל השיר 'עטיפה כסופה'. "הסדין נאסף אל בין הידניים/ חורץ את תלם התשוקה / איכרד הזקוד נוגע-לא-נוגע/ בסדין? כבשר?" השיר 'עשרים אלף רגל מעל דטרזיט' אחריו, עוסק ב"כתובה": "עשרים אלף רגל מעל דטרזיט/ כתובתי נחתמה בלא אידיה" ("כתובה מאוירת", שוב לפי המסורת, היא כתובה מפוארת). הכתובה

הנוכרת בבית הראשון עדיין איננה מאוירת. אנו מבינים כי התהליך נמשך "שנתיים או שלוש" והוא מסתיים רק בשודה האחרונה בבית האחרון: "בשיקגו השלמתי את איורי הכתובה". משמע, זה היה תהליך לא פשוט...

טירוף הודוש, לרעתי, לכל יצירת אמנות גדולה. במבט כולל על ספרה, אני סבור ששני הצירים המרכזיים שלו הם שני הסיפורים הארוכים שנסקרו למעלה, שעניינם, כאמור, האמנות עצמה. הראשון מתאפיין בקווים מופשטים, מפות, שרטוטים, תוכניות בנייה, וחלום סדרתי המניע את המספר. הסיפור השני הוא כולו ריאליזם עשיר, עמוק, מורכב, אנושי, משעשע. אינני יודע אם זו היתה כוונת המחברת, אבל מבחינת החוויה הספרותית כקורא, דומני שהריאליזם המשתגע של רפין מנצח כאן בגדול. גם אם אין זו בהכרח פּרָא־רִיצ'יֶסְטָבָה, "נבראה" על עתיד האמנות, נראה לי כי מה שמשתמע ממנו הוא שהריאליזם (או המימוזיס, כמקובל להגדיר בתולדות האמנות), עוד לא אמר את מילתו האחרונה. כשראיתי כאמור את התמנה של רפין על עטיפת ספרו של בסינסקי, חשתי כי רפין מצליח לכטא כאן דברים ששום מצלמה לא תצלח להם. ומעבר לשאלת הזרמים באמנות (מופשט מול ריאליזם וכו'), הסיפור הזה מחזיר אל מרכז הבמה את רמותו של הגאון האמנותי, שנדחה כמדומני לשוליים, ואולי הגיע הזמן לחזור אליו.

עלעולים

ספרי שירה רבים דאים אוד כל העת. רבים מהם טובים ויפים. אי-אפשר להקיף את כולם, רק לעלעל בהם. לכן ארצה מהם, מעת לעת, כמה אכנים טובות ודוקא מאלה שאינם זוכים לאור הזרקורים.



*
כתיבתו של ראובן פורת - בים הזה אין לי סכר (ספרי עתון 77, 2014) - היא אינטליגנטית לעילא הרבר בא לידי ביטוי בהיותה מקודדת ומוצפנת (ולא חשופה ומחצנת). הרברים מנוסחים תמיד בדרך עקיפה ומרומזת, למשל: "כשאתה מבקש/ אני מביך/ שחסרתי" (עמ' 126). ניסוח אליפטי לתשוקה ולידידות. או: "הלא ידעת/ שסימטריה/ היא פחד" (עמ' 129). ניסוח התובע פענות: מדוע פחדו אולי משום

שבסימטריה שניים, או יותר, מאיימים זה על זה בכוחות שקולים? בנוסף לכך זו גם כתיבה מלומדת המפתיעה לעתים במתחים שהיא עושה בהם שימוש. למשל בשיר הכא.

שולחן ערוך

אני עורך את השולחן ככפיית עכו"ם כלים ממוקדים, מסמכים לנגד עיני, שולחן חלטה מרפר בלבר ירק וסעודה לאחר האחרונה. אין שירים לנרבות.

לחם הפנים אינו מקדש עוד במקומו שתיקות מפוארות של דתי שאין בי מה שצריך שיש בי כל השאר.

שיר עשיר כסמלים יהודיים, נוצריים, חילוניים. "שולחן ערוך" מעבר לפשט שלו, הוא ספר ההלכות של יוסף קארו המשמש עד היום מרדף לחיים יהודיים בכל בית אורתודוקסי. "כלים ממוקדים" דומו למאמר



שירים על ארץ הנגב

שירה יכולה / עמיר עקיבא סגל

ההבטחה שב'גרילה תרבות'

בנובמבר 2007 התקיים אירוע הקראת השירה הראשון של קבוצת 'גרילה תרבות'. מלצריות 'קופי טו גו', שפועל בכניסה לאוניברסיטת תל אביב, פתחו במאבק נגד הנהלת בית הקפה, מאבק שכלל התאגדות המלצריות דרך 'כוח לעובדים' ודרישה לקבלת תנאי העסקה הוגנים. הנהלת בית הקפה סירבה לתנאים והעובדות פתחו בשביתה, שגורדה ניסיון לפטר חלק מהן. המהלך - שהיה שביתה המלצרים הראשונה בישראל - הסתיים בהצלחה ומרבית דרישות המלצריות התקבלו. קשה לחשוב על הרבה מקומות סטריאוטיפיים יותר לקיום אירוע שירה מאשר בית קפה באוניברסיטת תל אביב, אך אותו אירוע בסוף שנת 2007 היה פתיחה לשישה-עשר אירועי הקראת שירה, שהאחרון בהם - במרץ 2011 - התקיים בשדרות ומטרתו היתה הכעת תמיכה במאבק העובדים הסוציאליים בתנאי העסקתם. בשנים אלו התקיימו אירועי גרילה תרבות שכללו הפגנה נגד גירוש ילדיהם של עובדים זרים, התנגדות לפינוי כפר אל-עראקיב, נגד גדר ההפרדה באזור דים, תמיכה בעובדי מפעל אקרשטיין בירחם, מתאה נגד ההתיישבות היהודית בשיח' ג'וראח והפגנה מול בנק ישראל בקריאה להעלאת שכר המינימום. גם במהלך "מחאת האוהלים" - פעלה קבוצת גרילה תרבות בכמה אירועים. בשנות פעילותה הוציאה לאור כמה אסופות שירה - שהאחרונה בהן היא שירת האוהלים בעקבות מחאת קיץ 2011. אירועי המחאה של גרילה תרבות יחסו בעיקר אל הצד השמאלי של המפה הפוליטית. גם כשמשוררים שהזדהו כאנשי ימין השתתפו באירועים, היו אלו האירועים "החברתיים" שארגנו חברי הקבוצה. אבל טעות תהיה להתייחס אל גרילה תרבות רק כאל עוד גורם פוליטי שמאלי או קבוצת משוררי שמאל. גרילה תרבות היתה ניסיון לשינוי עומק בחברה הישראלית - בעולם השירה וגם בעולם הפוליטי. במוכן זה, גם פעולות הקבוצה המתונות או אלה שאירעו תחת קונצנוס רחב היו חלק מתפיסת עולם דיקלית למדי. מתי שמואלוף, מיוזמי הקבוצה, אמר בריאיון לתוכנית 'שירת מחאה' (שהנחיתי יחד עם שלומי בר-עטר באוגוסט 2010): "אנחנו מביאים את השירים כהתנגדות למציאות שקורות בשטח. אנחנו מוציאים את השירה מהמקומות השבועיים והבטוחים שלה בין משכנות שאננים לבית ביאליק וכדומה מה קודה לשירה כשהיא הופכת לאירוע של סולידריות עם מאבקים חברתיים".

לאחר מחאת קיץ 2011 התקיימו אירועים אירועים בודדים בלבד של גרילה תרבות, מעטים השתתפו ונעדרו מהם הברק, ההר התקשורת והעניין שקדמו למחאה. כמה מן האירועים שתוכננו אף בוטלו. כך שלמעשה לאחר קיץ 2011 גרילה תרבות, במתכונת שבה הוקמה, חדלה להתקיים. לכן, אף שהקבוצה לא פורקה רשמית, ולכאורה עדיין קיימת, אפשר לדבר עליה בזמן עבר. למעשה הפכה גרילה תרבות להוצאת ספרים, שהוציאה לאור את ספרה של עדי קיסר שחוד על גבי שחוד. אך אי-אפשר ליצור קשר ישיר בין הקבוצה להוצאה. הן משום שלא כל חברי הקבוצה המקורית (והגמישה למדי) קשורים בהוצאה, והן משום שחברי הקבוצה המקורית של גרילה תרבות הקימו עוד הוצאות ספרים - למשל 'מעין' או 'רעב'. גרילה תרבות התנהלה אחרת מגורמים אחרים בעולם השירה. ללא יד מכוונת ברורה, ללא עורך הקובע מה ייכנס לאירועים ומה לא. חלק ממשתתפי האירועים היו ידועים מראש, אך לא משום שנבחרו אלא

הקורא הישראלי לנוף הארץ המדברית. לא אתחיל למנותם כאן כי צר המקום. אציין רק אחד ששבה את לבי. השיר 'ברדך לנחל צין', מאת תלמה דינשטיין. הנה הבית השלישי החותם אותו:

לפתע, בירידה הגדולה, נפערות הממה. מדבר.
לע בקוע, אלפי גרמי סלעים חרוקי שנים.
בקצה השקע הטקטוני פתול וחות בודדים.
צל צריף מסגף מצטנף לרגליו של ריח לחם בחלב.
רק מעבר לסף חדר הקול -
אדם מדבר לפרה, ברכות.

מלבד התיאור היפה והמדויק של נוף המדבר (המשתקף לרבים משירי האסופה) מתבלטת שורה ייחודית: "בקצה השקע הטקטוני פיתול וחות בודדים". העין החדה של המשוררת קולטת כמו במשקפת שדה "חות בודדים" ו"צריף מסוגף", ו"ריח לחם בחלב". ובמיקרוסקופ רגיש היא שומעת ממרחק "אדם מדבר לפרה, ברכות".

לא שמעתי קודם את שמה של תלמה דינשטיין. כשבדקתי מצאתי כי כבר פרסמה שני ספרי שירה, טקטים אישיים בספריית פועלים (2000) ואוד חתוד באבן חושן (2005), אך טרם קראתי. ועוד פרט שצד את עיני (המעיד על טוב טעמה), השיר מוקדש לר' בליי משהו הרודד בזיכרוני. מלום אין זה המשורר האמריקאי רוברט בליי (Robert Bly) יליד 1926? אכן כן! נזכרתי שבמדורי משנת 2008 כתבתי על ספרו אנשים כמונו שתורגם בידי משה דוד והופיע בהוצאת קשב לשירה. מתברר שגם תלמה דינשטיין תרגמה כמה משיריו. ברשימה ההיא כתבתי עליו בין השאר: "כמבחר הזה אהבתי במיוחד את שירי מינסוטה שלו. לכאורה שירי נוף פשוטים, אבל כמה אמנות גדולה התבוננת עמוקה משוקעת בהם. תמיד קינאתי במשוררים האמריקאים הגדולים, היודעים לתאר את הנוף הכפרי והעירוני של ארצם". לסיום הבאתי שם שיר קצר אחד בשלמותו, 'ברכת'. הנה הוא:

ברכת / רוברט בליי

שלג קל ירד.
פסי מכונית פהים מגיחים ונעים מתוך החשכה.
אני לוטש את מבטי אל חלון הרכבת המסמן באבק
התעוררתי במיזולה, מתטנה, מאשר לגמרי:

מאנגלית: משה דוד



ג'רילה תרבות' בפעולה, צילם דניאל עוז

שלא בהכרח היו חלק מהקבוצה, כך למשל חברי ערס פואטיקה (שקיבלו תמיכה משמעותית לפחות מחלק מאנשי 'גרילה') או קבוצת 'מאבק המשוררים' שחבריה הפכו את העיסוק במשוררים ושירה לתביעות מגוריות של "המשוררים".

מדוע דעכה פעילות גרילה תרבות לאחר מחאת קיץ 2011? אני סבור שיש לכך שתי סיבות עיקריות. הראשונה היא כי גרילה תרבות היתה חלק מגל חברתי שקדם למחאה זו וגם הביא אותה - מהיציאה לרחוב, שביטאה כמיהה להעצמה אורחית רחבה. במובן זה גרילה תרבות לא היתה לבד והתקיימה במקביל אל מחאות חברתיות וגורמים פוליטיים שונים. מחאת קיץ 2011 הביאה למיצוי המחאות הללו ביציאתם של מיליון ישראלים לרחובות והקמת המוני אזהלים ברחבי הארץ. בין אם הצליחה ובין אם לא, המחאה ביטאה התפרצות של רגשות, דרישות וצרכים שקשה לשחזר או להצית שוב.

כמו כן, דעכה השאיפה למחאה בין השאר בשל האכזבה הגדולה ממחאת קיץ 2011 שלא הביאה איתה מהפכת צדק חברתי, שמהותה מעורפלת וכוללנית מדי, אשר למעשה אינה יכולה להתגשם אלא בחלומותיהם של מרקסיסטים ו/או נאיבים.

הסיבה השנייה היא אופיים של הקבוצה ושל חבריה, שהחלו כמשוררים צעירים ולא מוכרים שנוקקו לכמה חרשה לשירה. משוררים שרבים מהם הפכו למשוררים כולטים ובעלי נוכחות בעיתונות, בתקשורת בכלל ובעולם השירה והספרות. הם התבגרו, וקבוצה כגרילה תרבות נושאת בשורה של מחאה צעירה, שמבוגרים יכולים בדרך כלל רק להצטרף אליה, אך לא להיות יוזמיה.

בסיפור של גרילה תרבות יש מן התקווה, ההצלחה והייאוש. התקווה שבהקמת קבוצה המתאגרת את המציאות, ההצלחה שבהקמת דור חדש של משוררים המשפיע על עולם השירה, והייאוש מכישלון המחאה ואפילו מכך שכלל לא ברור אם היתה לקבוצה השפעה ממשית על סדר היום הציבורי בישראל. ייאוש זה מקבל משנת תוקף כאשר אלו שנחשבים ממשכיבי דרכה של הקבוצה, נוקטים עמדה שאינה אלא עמדת שוליים, שלא יכולה ואף לא מתיימרת לשנות מציאות, אלא רק לעמוד בליצן חצר מול עולם שכבר אין להם שאיפה או תקווה להשפיע עליו.

משום שהצהירו על כוונתם להשתתף. חלק מהמשתתפים הצטרפו, לעתים בצורה ספונטנית לגמר, במהלכם - והקראת השירים היתה לרוב בלתי מסודרת. באחד האירועים למשל, כללה ההקראה תקיעה בוובחלות מול משרדי בנק ישראל. גם ארגון האירועים ניתן לכל מי שחחר לארגן אירועים - ובחור קבוצה בעלת גבולות גמישים למדי היו שלל מארגנים שארגנו שלל אירועים.

התנהלות זו של גרילה תרבות גררה לא מעט ביקורת. נטען שהקבוצה מעודדת שירה רדודה, שחבריה בורחים משירה מעמיקה, שהשירה משמשת להם רק כלי לקידום מדיניות. אכן לא מעט מהשירים שהוקראו כאירועי גרילה תרבות היו רדודים למדי, אבל כלל לא ברור שמדובר בשירים רדודים יותר משירים שהוקראו באירועים אחרים באותו זמן (כמו גם לפני ואחרי התקופה המדוברת) - למעשה כחינת משתתפי אותם אירועים מעלה פנורמה רחבה למדי של משוררים שעדיין פעילים, כמה מהם מהבולטים שבמשוררי ההווה, כולל כמה זוכי פרסים נחשבים או שלל כיבורי שירה שונים. בנוסף, חשוב יותר, באסופות השירה שיצאו תחת גרילה תרבות אפשר למצוא לא מעט שירים מרשימים.

בין האסופות הללו אפשר למנות את אסופת גרילה תרבות שיצאה בשנת 2010 במקביל לאחר מגיליונות כתב העת 'דקה', את אסופת השירים לצאת! שיצאה ממש בימי הראשונים של מבצע "עמוד ענן", את אסופת שירה מפרקת חומה שיצאה במקביל לגיליון 6 של כתב העת 'מעין' ואת שירת האזהלים - אסופה שיצאה במקביל למחאת האזהלים בקיץ 2011 (ושוב, בתוספת שירים, בכריכה קשה, מעט אחריה).

מה היתה השפעתה הציבורית של גרילה תרבות? האם פעילות הקבוצה הביאה לשינוי פוליטי או חברתי? כמה מחברי הקבוצה טענו כי פעילות הקבוצה הביאה לשינויים, כמו למשל העובדה שבעקבות ההפגנה לטובת מלצרות 'קופי טו גו' התקבלו מרבית דרישות המלצרות, וכי אחרי ההפגנה מול מפעל אקרשטיין בירוחם פוטר מנהל המפעל.

עם זאת, בהחלט ייתכן כי מדובר בצידוף מקרים אקראי, וכן גם אם הפגנות גרילה תרבות סייעו להעלות נושאים למודעות תקשורתית, הרי שלא היו מקרים שבהם יזמה הקבוצה מאבק ציבורי. בנוסף, מידת החשיפה התקשורתית והציבורית של פעילות גרילה תרבות היתה מוגבלת למדי, ופעילים חברתיים ופוליטיים לא תמיד הכירו (או מכירים) את הקבוצה ופעילותה.

אך למען האמת, השאלה כיצד השפיעה גרילה תרבות באירוע מסוים אינה השאלה הנכונה. גרילה תרבות לא היתה מפלגה או תנועה פוליטית מכוונת שינוי מוגדר, אלא קבוצה שמטרתה לקדם שינוי כולל בחברה הישראלית, ממש כפי שביקשו אנשי מחאת קיץ 2011. במובן זה אפשר לראות כגרילה תרבות אחר הגורמים שהכינו את השטח לקראת אותה מחאה משמעותית; אף שגם היא נידונה לכישלון - ולו בשל העובדה שציפיות השינוי החברתי היו כל כך עמוקות שבלתי אפשרי היה להגשימן במלואן.

בעולם השירה היתה לגרילה תרבות השפעה ברורה יותר. אחרי שנים שבהן שירה פוליטית קיבלה מעט מאוד מקום - ושירה חברתית עוד פחות - גרילה תרבות קידמה בפעילותה את האופן שבו נתפסת שירה פוליטית וחברתית. הן בכמה שהעניקה הקבוצה במיוחד לשירה זו, הן בכך שעודדה משוררים לכתוב שירים כאלה ולהציג את שיריהם הפוליטיים, והן באסופות שהוציאה, שפרסמו שירים פוליטיים, מחאתיים, חברתיים, ואפשרה בכך לשירים להיכנס אל "ארון השירה העברי". מתוקף גבולותיה הגמישים יכלה קבוצת גרילה תרבות לכלול באירועיה השונים את מרבית המשוררים הפעילים היום; כך שאפשר לראות בקבוצה זו וברעיון שהניע אותה במה חשובה לצמיחתם של לא מעט משוררי הדור הזה. בהשראת גרילה תרבות צמחו גם משוררים

על 'טראפיק' במרשתת ושירה בישראל 2015

ברשימה זו אבקש לדון ב"תופעת חסן" - העיסוק האינטנסיבי בשירתו של רועי חסן - תופעה יוצאת דופן בעידן שבו שירה איננה מעניינת את הציבור הרחב, עידן שבו ספר שירה טוב נמכר בממוצע כעשרות בודדות של עותקים. תקופתנו היא תקופה שבה כדי לאפשר הקשבה לשירה טובה, על מבקר השירה לעסוק בנושאים חרוץ-פואטיים, למצער ברשימה זו אבקש להבהיר מהם המנגנונים הכלכליים שיצרו את "תופעת חסן" - וזאת בנפרד משירתו כשלעצמה, שהיא שירה טובה מאוד ברובה, גם אם מוגבלת. וזאת, במידת מה, כדי לתבוע את עלבונם של משוררים ומשוררות לא מעטים שאינם זוכים אף לשמץ מההתייחסות שגורפת שירתו של חסן, וזאת בגלל המנגנונים אותם אתאר.

את "תופעת חסן" יצרו מנגנונים חומריים לחלוטין, ובראשם - ה'טראפיק' שמייצר השיח הערתי במרשתת. 'טראפיק' הגו המונח המגדיר את תנועת הגולשים באתר מסוים. ככל שהטראפיק גדול יותר - כלומר מספר הכניסות רב יותר - כך האתר יכול להשיג יותר מפרסמים ופרסומות, בתמורה גבוהה יותר.

עתן 'הארץ', למרות ההתנשאות המאפיינת אותה, שומר על איכות כבר עשורים. כך כמו כל העיתונות המודפסת הוא נתן בקשיים כלכליים. סיכויי עיתון יומי לשרוד הם אפסיים ללא מעבר לדיגיטל והשגת מנויים רבים למהדורה הדיגיטלית באתר העיתון.

טראפיק הוא המפרנס את העיתון, אבל לאו דווקא מעורר בני אדם לפעולה של ממש. אבקש לטעון שהטראפיק שמייצר השיח הערתי של משוררי 'ערס פואטיקה', ובעיקר שירת רועי חסן, מעיד אמנם על שיח ער סביב הנושא, אבל מידת השפעתו על המציאות הישראלית היא מוגבלת ואולי אפסית ממש. שיח הוא עניין של מסמנים, ובניגוד למילים שמייצרות מציאות, השיח מייצר כעיקר את עצמו, מזין את עצמו, ניזון אמנם מהמציאות אבל חוזר על עצמו בלופ של ניסוחים המתחרים זה בזה. כך גם ה"שיח הערתי".

המחאה והביקורת הופכות למסמנים בעולם של לייקים שאיבוד קשר למסומנים, במקרה זה - בני האדם. ורצוני להרגיש: איני מזלזל ואיני ממעיט בערך המחאה הערתית כנגד ההתנשאות והקיפוח - שהיו ואולי עדיין הם מנת חלקם - של צאצאי תפוצות צפון אפריקה ואסיה, כמו גם יוצאי רומניה, אתיופיה ועוד.

מצבם של משוררים בהקשרי המדיה היה תמיד בעייתי, והוא הופך יותר ויותר בעייתי בישראל 2015, שבעצם אין לה עניין מיוחד בשירה, אלא בעיקר בהקשריה הסוציולוגיים. הסוציולוגיה בלעה את הספרות, ומשורר נקרא בעיקר לדיונים בנושאי סוציולוגיה, לא פואטיקה, או במידה שהוא מוכן לחשוף סיפור חיים, עדיף קשה, נטיות מיניות וביוגרפיה פצועה. וכך משוררים שלמצער אינם עוסקים בפוליטיקה הזווית, ואין להם ביוגרפיה פצועה שרצונם לחשוף אלא רק שירים - טובים יותר או פחות - מתקשים להתקיים מדיאלית. ומאחר שלמרבותנו המשוררים אין די קוראים, הרי שללא קיום מדיאלית, השירה (כמעט) איננה קיימת.

אנו חיים בעידן שבו ה"שיח" במרשתת תפס את מקומה של השיחה

הספרותית, העיסוק הסוציולוגי בלע את השירה, המשוררים המעטים שזוכים לרכוב על גל השיח הם במידה רבה פיונים במשחק תרבותי הנשלט בידי כוחות שוק הפועלים במרשתת. מאות אלפי לייקים של מי שאינם מתעניינים בשירה אבל מתעניינים בטוקבקים הם המנוע הכלכלי גם של עיתון רציני כמו 'הארץ'. בלי לייקים וטוקבקים אין טראפיק - כלומר גולשים - שבלעדיהם אין פרסומות, שבלעדיהן אין עיתון. והקיום במרשתת הוא מטבעו אנרטיכי, צעקני, חרשפני ושטחי.

אם כן, כאשר משורר מורכב למדי כרועי חסן נחת על שולחנו של עורך המוסף לתרבות וספרות של 'הארץ', התגלה לעורך לא רק משורר טוב מאוד, אלא אף מכרה זהב עבור מוסף נטול פרסומות. וכך "הוכח" העורך כבר שנה ויותר על הגל שנוצר, כאילו מדובר בגדול משוררי ישראל. אכן מדובר במשורר טוב מאוד, שהוא אחד מבין עשרות משוררים ומשוררות צעירים וצעירות, טובים וטובות מאוד, הפועלים כיום בישראל. אך זאת צריך להבין: יש ערך כלכלי לא מבוטל לשיח של חסן המתפרסם במרשתת באתר 'הארץ', ומושך אליו אלפי גולשים, טוקבקיסטים ומלייקקים. כי ה'טראפיק' כאמור מביא מפרסמים.

ובאשר לרועי חסן, אני טוען שהוא לא ניסח פואטיקה חדשה ופורצת דרך (כפי שביקש לטעון מבקר השירה של 'הארץ', אילן ברקוביץ') וגם אינו גרפומן חסר ערך פואטי כפי שטען המבקר דוד (ניאו) בוחבוט, על רפי אותו עיתון ממש. שניהם טועים, לדעת, גם אם יש אמת חלקית בטענותיהם - וטעותם, כאמור מייצרת טראפיק. מדובר במשורר טוב מאוד, אבל לא כזה המשנה את פני השירה. פרסום שתי הרשימות הנ"ל במרשתת, שתיהן קיצוניות, גרר אלפי לייקים, מאות טוקבקים, והרבה טראפיק. כך שני המבקרים אהבי השירה נכנסו, כנראה בבלי דעת, ל"משחק" כלכלי מתוחכם, שעושה שימוש בידע הפואטי לצורך משיכת גולשים, שכל קשר בינם לשירה הוא מקרי כלכלי.

ככלל, שירת חסן מבקשת, כמו הילד כמשל על המלך העירום, לחשוף את הזיוף של האליטות האשכנזיות, ועושה זאת היטב, בישיחות ובאמינות. ואכן תשומת הלב שקיבלה עוררה את חמתו של המשורר הוותיק והמעולה מאיר ויזלטיר, שביקש לשים את הרברים בפרופורציות, בעודו יוצא נגד מי שהפואטיקה הזועמת שלו דומה במידה לא מבוטלת לזו שלו. ולמרות האמת הזיופית הרב בשירה ישירה ובהירה כגון זו, הרי אין בה חידוש פואטי - מדובר בשירה נרטיבית שכמותה כתבו צ'רלס בוקובסקי ועוד מאות אלפי משוררים. גם תמטית אין כאן חידוש - שהרי לפני חסן כבר כתבו אהרון אלמוג, מואיז בן הראש, ארז ביטון (שהליריות שלו הקלה על הממסה, המעטיר כעת שפע פרסים עליו ועל שירתו, בצדק אמנם).

שיריו של חסן, לפחות הטובים שבהם, יכולים לעורר קנאת סופרים (אפילו אצל כותב הרברים האלה, גם הוא משורר), אבל אין בהם חידוש פואטי (למעט אולי הכנסת מקצב הראפ האמריקני לשירה העברית). יותר מזה, אני טוען שהמחאה החברתית העולה מהם, לא תוכל, ככל הנראה, לשנות מציאות, כי מדובר ב"שיח" שאינו מגיע אל מרבית הציבור הישראלי, שרובו עני, נוסע באוטובוסים, לא קורא 'הארץ', ואין לו מושג מיהו נתן זך, מושא התקפתו של חסן (וסביר גם שאין לו מושג מיהו חסן עצמו).

זהו שיח שנועד לשעשע, במוכח של "לחם ושעשועים", את ציבור הקוראים והגולשים בעיתון הטוב והאליטיסטי, וגם: להעביר את שעות הפנאי, לנקו זעם, להפוך אנרגיה פוטנציאלית לפעילות במציאות - למסמנים אינסופיים פרי מקלדות הומיות. בעיה נוספת, ועליה לא ארחיב כאן, היא בעיית היעדר הביקורת העצמית, סממן המאפיין את מרבית השירה הישראלית הנכתבת היום - כשירת היופי והמשפחה המאוהבת בעצמה של מרבית משוררי 'הליקן', או שביעות הרצון העצמית של משוררי 'משיב הרוח' האמוניים.

אומר בנושא רק שבעיקר - בשירה יש שתי אפשרויות ליצירת עומק:



רועי חסן, ישיב

החופשי גולשים בין הטוקבקים ביחס לשיר של רועי חסן והמהומה המתחוללת סביבו.

ואותן דמויות בשיריו של חסן, הנוסעות באוטובוסים ואין להן כסף לתקן שן שבורה (כפי שמוצג הרובך באחד משיריו) לא גולשות ב'הארץ'. זהו ציבור קשה-היום הנאבק לגמור את החדוש, ובמקרה הטוב, קורא את החינמק 'ישראל היום' (וזאת מעדות אישית, גם אני נוסע אוטובוסים, וקורא את העיתון המדובר). ה"כבוד" הראוי המודעף כיום על ארז ביטון לא משנה את חייו של עובד שירות-לקוחות המשיב על טלפונים במשך יום עבודה שלם. השירים של חסן, טובים יותר ופחות, נקראים בעיקר בקרב קהל קוראי 'הארץ', ואלה אינם בדיוק מי שחסן כותב עליהם בשיריו. כלומר שית. כך, באופן פרדוקסלי ומצער למדי, הרצון לתעד את ישראל השנייה והשלישית, הפך לדיון מסמנים שטחי באתר של 'העיתון לאנשים חושבים', על גבם של אנשי צווארון כחול, שבינם לבין שית זה אין רכר חצי רכר.

נרמה לכאורה שהספרות יוצאת נשכרת - הנה, בכל זאת אלפי לייקים ומאות טוקבקים למשורר. אבל זה לא קשור לשירה, זה עוד אחד מסממני התבוסה של הספרות כיישות סוברינית. וגם בעידן הווירטואלי, למרבה הצער, לספרות אין טראפיק. בעידן הפלורליסטי של המרשתת, עידן שבו בכל זאת קונים ספרים (אמנם לא שירה), ניתן היה לצפות לשלל אתרים מקוונים בעברית שעיסוקם ספרות. טעות. אין כאלה, למעט אחדים הנמנים על אצבעות כף יד אחת ('קום תרבות', 'קורא בספרים'). וכל הרברים הללו, המוסיפים שית לשיח המיותר למדי גם כך, נכתבו כדי לומר שעל הספרות להישמר לנפשה מהסוציאולוגיה הבולענית. כי כשציבור הגולשים ישמעם מהשיח המזרחי, גם אותם משוררים שהימרו בכל הוויטונים שלהם על הנושא וקוטפים כעת פרסים, לא יזכו בקוראים, מלבד אולי במסגרת הכפייה של מערכת החינוך. כלומר עיקר ענייננו כאן אינו במציאות, בקיפוח אמיתי שהיה והנו נחלתן של אוכלוסיות מקופחות, אלא בשיח, כלומר בייצוגים של ייצוגים. כלומר באופנה.

שית מסמנים וייצוגים זה אינו חסר קשר למציאות, כמובן. אבל השפעתו עליה מזערית. וכך נמצא שגם משורר מעורר תהודה עצומה כרועי חסן משתתף במשחק המסמנים והייצוגים, ולא ממש משנה למעסיק שצריך לבחור בין גבר אשכנזי למזרחי בראיונות עבודה, אלא אולי רק למעסיק כלשהו באקדמיה, הנדרש לאפליה 'מתקנת' כרוח התקינות הפוליטית של ימינו.

בעזרת הלשון (פאול צלאן, שם, נניח, או יאיר הורביץ - כאן) או בעזרת הסיטואציה (בוקובסקי, שם, חסן - כאן). רועי חסן כותב שירה דיאליסטית בהירה ופשוטה, שהעומק שלה נובע מהטחת הרברים בפני הקוראים, והוא עושה זאת טוב. אבל כדי ליצור מורכבות, נדרשת גם ביקורת עצמית (כמו, למשל, בכמה מן השירים הביקורתיים של ויזלטיה, שניכרת בהם השפעת שירי התוכחה והזעם של ביאליק, והאני-הדובר נתפס כמנוול כמו ההמון המבוקר). ביקורת עצמית שכזאת כמעט לא מצאתי בשירתו של חסן.

מאז ניסח מישל פוקו את מנגנוני יצירת השיח, והדרך שבה הוא הופך להיות אמצעי רכאני של בעלי הכוח השולטים במנגנוניו, חלפו כמה עשורים, אבל התזה הפוקויאנית שרירה ועומדת: בעידן המודרני אין צורך בהענשה פיזית, בכליאה, אף שגם זה נעשה. מספיק הפיקוח. בעבר - נדרש הכוח השלטוני לעוד ועוד גייסות כדי לשלוט על המונים עניים חועמים, כיום - אפשר לייצר "שיח" וידיי פייסבוק, המספק למנגנוני הפיקוח את האינפורמציה הדרושה להם. כי בעידן המרשתת, היחיד כבר אינו אלא "סובייקט" (על פי הגדרתו של אלטוסר - כלומר אני המזהה עצמו רק במסגרת שיח חברתי) מוכפף לאיזה נרטיב-על.

כך פייסבוק, המרשתת והשולטים בהם (צוקרברג ושות') הם המוסד הרכאני האולטימטיבי של ימינו; ימים שבהם בני אדם בוחרים באופן עצמאי ואוטונומי לחשוף את חייהם בפומבי, לשתף, למתג ולהעצים וכו זמנית לספק לאותו אה גדול פרנסה של מיליארדים. כך גם העיתון לאנשים חושבים מסרסר בשיח העדתי לצורכי טראפיק. השיח העדתי החליף את שיח הכיבוש שהידלדל וגווע כתוצאה מאי רלוונטיות למציאות הישראלית, כאשר אין פתרון נראה לעין. גוועת השיח על הכיבוש כתוצאה מהייאוש המאכל בשני הצדדים - התורה חלל תודעתי שהוליד שעמום.

השיח של הכיבוש מת, והשיח העדתי קם לתחייה (אם כי, למרבה הצער, לא תמצאו משורר מזרחי אחר כיום שיחבר באופן מובהק ובריש גלי בין ריכוזי המזרחים לריכוזי הערבים).

קוראים רבים - בעיקר מקרב מי שמכונים "אליטה" (אנשי הייטק שאינם רואים אור יום ויושבים כל היום מול המסך) - זקוקים לשעשוע מחשבתי כהפוגה מעבודתם. כלומר - יושבים להם מאות אלפי בני אדם ומקלידים טוקבקים, מעלים פוסטים בפייסבוק, ועושים לייקים לשיר כלשהו במקום לצאת אל העולם האמיתי - ואף לראווג למוחלשים, מכל מוצא שהוא.

קבוצת המשוררים שהתאגדה תחת הכותרת 'גרילה תרבות', בראשות מתי שמואלוף ורועי ארז, אכן ניסתה לעורר תשומת לב לעולות שונות. עבודתם היתה עבודת קודש, של ניסיון חיבור בין הפואטי לאתי. אבל הצלחתם העיקרית היתה בסלילת הדרך לרועי חסן ומשוררי 'ערס פואטיקה'. כלומר ביצירת שית. השיח הוא שית של מסמנים, שהקשר שלהם למסמנים - כלומר, בני האדם וסבלם, קושיים להתפרנס - רופף עד לא קיים. לשירה יכולת מוגבלת ביותר לשנות את המציאות, כמו גם לאמנות בכלל. המשורר ו"ה ארז אף סבר שאין לה כל השפעה על המציאות. לדעתי פעילות 'גרילה תרבות' היתה מבורכת, אבל עוררה ציפיות גבוהות מדי משירה. חשוב שתהיה שירה פוליטית, וכתיבת שיר פוליטי-מחאתי טוב היא אתגר רציני. לא כדאי לוותר על שירים שכאלה. אבל לחשוב ששיח לייקים וטראפיק משנה מציאות - זוהי טעות במקרה הטוב ויהרהר במקרה הרע.

מדובר בשיח וירטואלי, והוא אינו מוציא אלפים לדחוכות. זהו בעיקר דיון של האליטה בינה לבין עצמה. כך שזו חגיגה של כלום, מפוקחת, במידה רבה, על ידי האח הגדול של ההון השולט בישראל, של ממשלתה ושל בעלי הכוח האמיתיים בחברה. הם "מרשים" לציבור לנקז את זעמו למרשתת כתחליף למחאה אמיתית, וזעמת, כזו שהחלה ברחוב רוטשילד ונעלמה כלא היתה, כי המפגינים מנסים להתפרנס, ובזמנם

זה לא צחוק

הוא מנמס מכרי לשאול אותי באמצע המעשה. הוא לא שאל באמצע המעשה אלא חיכה שנגמור, שנינו, ואז שאל "רק תגידי לי מה זה מצחיק."

"מה זה מה?"

"כשנכנסתי אלייך. את תמיד צחקת כשאני נכנס אלייך. מה מצחיק?" ברקתי את פניו לראות אם יש שם סרקום, מהסוג הרגיל שלו, ואולי כאב. אבל היה שם שיתוק, כמו פניו של מישהו שלא החלים לגמרי מסיבוך שפעת. הוא חיכה למכה.

"אני לא ממש צחקת. אני שמחה."

"טוב."

"אני שמחה, מאושרת."

"אז תגידי את זה."

הוא לא הבין. ואיך יבין? כשהוא בתוכי הוא עוטר וגם ממלא, מכיל ומוכל, בפנים ומסכיב. נשמה נוגעת בנשמה. איך לא אתפרץ בשמחה הכי גדולה? ואני גם לא באמת צחקת. לכל היותר מחייכת אליו, אבל לפעמים לא מתאפקת. היום למשל באמת לא התאפקתי.

"אני פשוט שמחה", אמרתי לו שוב. "זה לא צחוק, זה שחוק."

"זה מה?"

"שחוק של שמחה. בת שחוק."

"בת שחוק. אין בת שחוק."

"יש גם בת שחוק."

"איפה, אצל טשרניחובסקי?"

"בטח אצלו יש."

"אבל אני שואל אותך, לא את טשרניחובסקי ולא את המילון."

"אתה לא נעלבת או משהו."

"או משהו."

כן, הוא נעלב. עכשיו זה כבר מגוחך. הוא חושב שאני צחקת עליו. באמצע החדירה.

אנחנו חודשים, בעצם. כבר הספקנו לפתח הרגלים חזרים, אבל הם עדיין לא מעוגנים בהבטחות לקבועות. לבי עולה על גדותיו מהאיש הזה. לקח חודשים עד שהבנתי, שהאמנתי, שהוא לא יפגע בי. לא הוא. והנה יוצא שאני פוגעת בו. במתכוון, שלא במתכוון, מה זה חשוב. אולי זה עוד סימן שהתבגרותי, שאני קולטת סוף סוף שלפעולות שלי יש משמעות בעולם.

שטריות, אמרה על זה חברה. לא צריך למצוא משמעות נסתרת בכל דבר. הוא פשוט נעלב וזהו, תתנצלי ותמשיכי הלאה. אמרתי לה שיש בזה משהו. הנחתי את הטלפון. להמשיך הלאה, זה אומר שאני צריכה להפסיק לצחוק. לשחוק. אבל איך אפשר, כשהוא - במידה המדויקת הזו, במידת התובענות המדויקת, במינוח המתאים של רעב. איך אפשר להעביר לו את זה כך שייבין באמת.

הוא דוחק לא מפה, לא מרגש ולא ממני. כך חשבתי עד עכשיו. והוא מדבר ופותח ונפתח. כבר מההתחלה אמר: אני פה, אני לא הולך לשום

מקום. ואני, די מהר ויתרתי על העמדות הפנים. אפשר להיות חשופים, קלטנו יחד, זה לא כואב. עד הרגע שזה מתחיל לכאוב. הרגע הזה מתמקם באמצע העונג. אני לא רוצה לגייס שום דיבורים ברגע החיבור הזה. רק להתחבר לאורך הגל שלו. והנה מסתבר שאין שום גל.

ובעצם איזה מסד יש למסד פה? הוא מרגיש כמוני. או לפחות דומה, גם דומה זה טוב מספיק. נהנים, לא צריך הדעה מיוחדת. לכולם יש אורגומה חוץ מאשר למי שאין לו. כולם רוצים סקס חוץ מאשר מי שלא רוצה. תחושות נועדו להישאר בממלכתן ולדור בה.

אבל זה בכל זאת שחוק של אושה, או לפחות שחוק של הכל בסדר. ברגע שהוא פתאום לא צריך מילים. ואולי בדיוק לכן אני מוצפת. כי אין לאן להוליך את התחושות. מחייכת אליו, זה לא מספיק. או אני שוחקת. האם זה יוצא לי דומה לגיחוך? הקנטה? לא יכול להיות. על מה הוא חושב שאני צחקת. לא על הגודל, לא על הביצועים, איך זה יכול להיות. אף פעם לא התלוננת; להפך.

אני עובדת במילים. יכולתי גם לפרוט את זה למילים: כן, עוד, כן, תן לי אותך, הנה ככה, קח אותי פה, קח אותי שם, אני באה מותק, ועוד הברות ריקות. לו היה האשם במילה כלשהי, הייתי מוצאת לה מילה נרדפת. אבל האשם הוא בשחוק, ואין שחוק נרדף.

הוא נעלב, וכבר כמה ימים שלא הודיינו. אבל הוא לא מעז לא לבוא הנה כל יום. הוא מחבק אותי לפני השינה, עגום ובשחור לבן פתאום. תוויו נראים לי כמו כרולוציה נמוכה. האגנים נוגעים כל פעם, נראה מתבקש שנתחיל, אבל הוא לא דורש ואני לא תובעת. עד שלא אוכל לעצור את השחוק הזה, שנראה כמו צחוק, אי אפשר יהיה.

שחוק. הוא פגוע עדיין. ואולי סתם חרמן. מתכנס במיטה וכתפו כמו הר שמשליך מעליו את המטפסים. אפשר גם להסתפק בתנועת אצבעות קלה. לגעת בכריות בקצה הכתף, לילה טוב. אולי הוא ידחוף לי אצבע, חשבת, קודחת. משחוקקת כולי. על אצבע הוא לא ייעלב פתאום אם אצחק. על אצבע גם לא תהיה לי סיבה לצחוק, או לשחוק, כי זה לא בדיוק זה. אבל תהיה לפחות הזדמנות לשביתת נשק. איך פתאום אנחנו במלחמה?

אני בוכה. כמובן, לא לידו. אי אפשר לדחש את הנחמה שלו על סבל שאני סובלת מפני שגרמתי לו לסבול. איזה מין מצב מסריח, איזה אגו שביר יש לו. מחפש מענה לאישיותו העדינה. ממש. אולי כל הגברים הם כאלה, שבירים, הרסניים. גבר בלי פרנסה הופך לדוב תוקפני. גבר בלי סמכות יוצא למסע הריגה. אמנם הוא לא מהסוג שהורג. אבל בכל זאת הכל גועז מולי. ואני לא רוצה להקטין את הגבר שלי.

"אתה לא יודע שאני רוצה אותך?" אמרתי לו בבוקר.
"כן. אבל זה - מתעתע."

זה מכורץ אותך, כמעט אמר את זה הוא לא אמר. אבל אני יודעת עכשיו. השמחה הכי גדולה שלי עושה אותו כזה קטן. טיפשה, טיפשה, כמה טעויות עוד תעשי עם גבר שאת אוהבת.

כבר כמעט לא התלבטתי כשהוא נכנס לחדר השינה. "בוא", אמרתי לו. הבנתי שאני יודעת יותר טוב עכשיו איך לעשות. אני יכולה רק קצת להשתיק את עצמי, את שמחתי. בזוגיות צריך להתפשר. ואני רוצה אותו. עדיין, מאוד. וככה בדיוק. ויותר. כשהתחיל להחליק על מותני בתנועות המוכרות האלה. כן, זה כאן, ושנינו התחלנו עכשיו יחד. כשבשלים כל כך, אחרי הפסקה כזו, לא צריך כמעט להשתוות קודם. והנה הוא חודר. האם דמעות עומרות לו בעיניים? אולי לא. ואני מוצפת, אני פה, אני והוא, הווי שלו ממלא. חג בדיוק במעגל הקוסמי שלו שנמצא לי בכוס. אין שמיכה מנחמת מזו ואין יופי אכזרי מזה. לא, לא רוצה את התיאורים האלה עכשיו. יכולתי להגיד לו במילים: כן ככה, כן ככה. אבל לא רוצה. אסור לצחוק אסור לשחוק גם לא



אברהם פסו, "הדרך", שמן על כה, 2015, 150x150 ס"מ

לחייך.

פני מאומצות והוא מתחיל לנוע. ביסט את עצמו בשורש הגשמה שלי ואת שורש הזין שלו בתוכי. חוכמה גדולה, אחת שתיים, אחת שתיים, אחת שתיים, אני אוהב אותך, איזו קרבה זו, איפה הזיוף, מתי יהיה אפשר להבין את כל הרבר הזה, אנחנו חיות, אבל גם אנשים. ולכן אני כל כך שמחה שזה הוא, ולא קוף אדם אחר. אנחנו כבר לא חדשים בעצם אבל עדיין לא בהגדרת מקובעות, אלהים תן לי את זה עתה. אלהים כמה שזה טוב. ניסיתי לומר לו כמה שזה טוב, אבל בלי לצחוק, לא אקטין את הגבר שלי. ובגלל זה פרצתי בבכי.

בכיתי בקול באמצע המעשה. הוא נבהל ורצה לסגת ממני אבל אני משכתי אותו אלי חזרה, להכאיב. רצית רגש הנה רגש, אתה רוצה שאוהב אותך בבכי, אוהב אותך בבכי, כי אני לא יכולה יותר, נפלא כמה שזה טוב, הוא החליק על פני בכך ידו תוך כדי וככה גמרתי, ענק עמוק ומספק וגם חלול מאוד, כי הגעתי לשטח הריק שבפנים. לא זה שעליו אין מדברים אלא זה שעדיין לא נבראו לו מלים.

ורוקא עכשיו הוא לא גומה ומתמהמה. כמה זמן לוקח לו, חתיכת בן זוגה, קשה לו לראות אותי ככה, זו הדייסה שהוא בישל, שיגיד תודה. חבק אותי כמו ילדה קטנה, אני לא צריכה להגיד כי הוא כבר מחבק, קולות האם הגדולה

הבת הסודית והנערה הנורקת בוקעים ממני, ביפחות, הא הא הא. זה כבר קורה, אתה ניזון מהחולשה שלי, מניאק, איך קרה שנקשרתי אליך ככה. והאם עכשיו אני אשנא גם את הגוף שלי, שמספק לי כזה סיפוק כשהכל חשוך ומביך איתך ככה? אנחנו עדיין חדשים ולא נקבע עדיין שום דבר שאי אפשר לבטל. עוד תשמע ממני. לא תשמע ממני יותר.

קמנו אחר כך לסלון וכמעט שלא פתחנו את זה. הוא לא פתח. "איך אתה?"

"חרא. לא התכוונתי שייצא ככה."

ישבנו לצפות באיזה פרק בסדרה. עם גלידה שהיתה במקפיא כבר שבוע.

"מחר אני יוצאת", אמרתי. "אני לא אהיה פה בערב." "לאן?"

"יוצאת עם חברה."

שיקרתי לו. רצית שקר ברגע האמת, אז הנה לך גם שקר ברגע של ימיים.

ולמחרת הלכתי לחפש בכל טשרניחובסקי, למצוא איפה הוא כתב שחוק. בחרר שהוא כתב שחוק, מי יכתוב שחוק אם לא טשרניחובסקי:

"וְאֵלֶּיךָ נִבְּחַן שְׁחֹק תָּמִים, שְׁחֹק נְעִים יִתְפָּרֵץ מִפִּיהַּ הַקָּטָן."

אבל זה שיר שבו הוא קורא לה מענתי הנאותה. ממש מה שאני צריכה עכשיו. באמת תודה רבה, שאלו. לא צריך אותך, יש כבר בתנ"ך. רגע, קונקורדנציה. הנה, כמשלי: "גַם בְּשֹׁחַק יִכָּאֵב לֵב וְאֶחְרִיתָהּ שִׂמְחָה תִּוְגֶה." אוי לא. ואפילו בירמיהו: "הֲיִיתִי לְשֹׁחַק כָּל־הַיּוֹם בְּלֹא לַעַג לִי?"

אז הנה אחד יפה: "שְׁחֹק לְרַעְיוֹ אֵהִי קָרָא לְאֵלֹהִים וַיַּעֲנֵהוּ שְׁחֹק צְדִיק תָּמִים." סוף סוף משהו חיובי. רק שזה לוקח מאייב.

וכך כל המקודדת באו ללעוג לי נבראות זעם של עתיד יחסינו. שפת אכותינו והבת הסודית. זה לא הולך ביחה. אני לא הולכת ביחד עם זה.

*

הוא התקשר וכתב הודעות ולא עניתי. אחר כך כתבתי: עטוקה עכשיו.

זה נראה המון זמן, אבל בסך הכל היה אולי חצי יום שלא דיברנו. בסוף פשוט בא וצלצל בדלת.

"לא התכוונתי שזה ייצא ככה."

"טוב."

"אפשר להיכנס?"

נתתי לו. ישבנו על המיטה. לא היה טעם להושיב אותו בסלון כמו אורח.

הקליפה הישנה שבה ונבנתה. זה לא כל כך רע, קליפה. אנחנו חיות ולכן לא קוראים מחשבות. אנחנו סכלים שמבקשים לשכוח מעצמנו ולבחוש בעצמיותם של אחרים.

"אני אבכה לך כל פעם ככה."

הוא מבליע חיוך. "כבר עדיף שתצחקי."

"זה לא צחוק, זה שחוק."

"אהא."

"אני שוחקת אליך. כי אני מאושרת ברגע הזה."

הוא שותק.

"מה בכלל הסיפור שלך, מה אתה נעלב לי ככה."

"את מחזיקה אותי - כמו ביד שלך."

אז כן, הוא כזה קטן. אצבעו מתווה סימנים על הספה, כאילו ממציא שפה.

אז לא עניתי.

"אני לא רגיל שאת לא מדברת."

◆ "שתוק", אמרתי. ושנינו מצאנו עצמנו שוחקים זה לזה.

אביבת משמרי - כותבת ועורכת. ספריה: הוקן השתגע (2013), חרגול-מוח, זוכה פרס רמת גן לספר ביטורים, הנפש קמה באמצע הלילה (2015, בוקסילוז). ספריה הפינה של טריסטאן ידאה אוד בהוצאת כתר.

אסנת צירלין

לא היה כתוב בעיתון

עצמאות, ששת הימים, יום הכפורים –

אלה האפשרויות לשאלה "מתי שרטט הקו הירוק?"

71 טעו.

מספר הטועים (גלינג גלינג ...) הגבוה ביותר כ-1 נגד 100.

האם לא ראוי שעבדה זו תפרץ את גבולות השעשועון

ותשמש כותרת ראשית, מאמר ב"דעות",

או, אם תשאלו אותי, חותמת רפואית?

אני מודה בכישרון: גם אני הייתי טועה.

"נופלת".

על אף שב-1 נגד 100 לא נופלים (ובכלל קוראים לזה "לעוף")

רק מחשכים. יושבים בחשך.

הקו הירוק ירק ירק – רק מלשמע רק מלקרא

נופלים

נופלים

(כמו דון רביפר

בקווים

שחורים לבנים

קפואים לארבה

של כל הנפילה).

תעירו אותי לשאלה הבאה.

המדורים

מעשים קובעים

— (לא מחשבות)

זו הדעה הרווחת במדורים.

לכן אני מכינה אכל.

בפעם האחת והיחידה שלא הכנתי,

הכתה בי מחשבה:

איזו אמא מזניחה!

הנה האמא:

עכשו תראו מה קובע:

כל פעם שאמא שלי הכינה אכל

היא נצלה.

כשהגישה לי צלחת

שמרו עליה גבעות הצלי והפירה מפני המח

שהיא הידרשת של אם מזניחה.

אני, לעמתי, קבלתי צלחת מלאה,

מלאה ומזורה.

נסתרת ובאושה,

הגשה לי גם מחשבה.

מאיפה הגיעה האמא הזו?

זו לא אני,

זו לא אמא שלי,

זו לא...

אהה!

זו סבתא שלי.

לאה הרפז

אלף רוחות שמים

אלף רוחות שמים

פתוחים ומבטיחים אויר

אך הוא מכיר רק שמים

ימין ושמאל

בין פח לפחד

ילד מהלך על חוט

תחת קויע מעגן

ולא יודע כי יומו נחרץ

ולילו חסר כוכב

על פלס שלעולם אינו מתאזן.

מה ללמד לך

מה הייתי צריכה ללמדך ילדה

לא לתפר, שלא תדקרי אצבע עננה

האם לא די שבסין

תופרים ופודמים ילדים רבים

לא לחתך פת של לחם

הסכין להכה שחתך בכשר – מדמם

לא לבכות, כל פחדך אצורים בדמע

בכית בך

בכית בך

לצחק. הייתי צריכה ללמדך לצחק

שתצאי לפרמים בשמלה לבנה לברך לך דודים

לצחק אתם את החיים

ביום הדין

וביום הדין

מי יתן את הדין

ומי יבוא חשבון על עשיותיו

ועל חדלונו

ומי יקפד את ראש האמת

זה המת המנח בשערי תקוה

עת כל התקוות נאספו

אל תחנת האסוף.

בין המלים שלי לא תמצא "הללויה"

מכיון שההלל אינו שלם

גדולו שלא השתבח, נוספו בו סדקים

ואחי עדין מתחפר בין גרגרי החול.

ארבעים ושתיים שנים למלחמת יום הכיפורים, הנדאה כמלחמות שלנו.



הרשות נתונה

"את הכל עשה יפה בעתו, גם את העולם נתן בלבם, מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלהים מראש ועד סוף: ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמח ולעשות טוב בתינו".
קהלת, ג', 11-12

אולת הורסת את החיים, היא אמרה, ופתחה את החלון.
סוף מאי. שוב סוף מאי. בבית ממול סונטה של מוצרט.
מעבר לחלון, הים.

על שפת ים אחר ילדיה לשו את החול באצבעות ברורות
אחר כך נעו בזהירות עם אביהם בסירת גומי קטנה.
השקט היה מקיף כמו ענפי הזית שצמחו עכשו בחצר.
היתה מתבוננת בהם, נכנסת ויוצאת כמו רוח, שומרת מרחק
של קרבה.

כשכגרו הלכה אחריהם לגלש בכרמל. ארבעה גברים.
החבל היה ארוך על גבם בחבילה שעומדת להתפרק.

בנעוריה היתה מספרת ספורים. היה להם כוון מתפתח
של התחלה, אמצע וסוף.
היא היתה הולכת אז בעינים עצומות וידעת שתגיע.
מפתח הבית היה שמור בגמחה שבחדר המדרגות.
היה רק מפתח אחד לבית ברחוב הנביאים.

החלון בבית החדש רב הזמן מביט אל הפנים.
בשכנות ובחגים הוא נכמר אל החוץ.
הורדים נוצצים פרח ארם במסגרת עץ האלון,
עץ התפוח מרמס בתפוחיו. הצפרים עוד מעט
ינעצו מקור בקלפה הדקה.

האם זו הקדמה. אמצע. סוף.
האם הכל צפוי? האם הרשות נתונה?

האולת כמו מסמר חלוד. חדשות פנים
וחדשות חרץ. משהו שמאים
לקרע את עור החף.

היא מרחיקה נדד -



כמעט שנה ישבה על שפת האוקיינוס
מניחה לגאות והשפל לזרם בעורקיה
נהמה קבועה של נוכחות
כמו שיח הצפרים כל בקר בהתעוררות
כמו עץ הרמון פורח שוב אל בשלות.

סבלנות היא לומדת מהעצים
מתנועת גופם של אנשים
מחשוקי העינים שכבות ונרלקות.
משהו ששיד לאהבה.

הרשות נתונה.

מאי 2002

תמר זכריה

עבודה

היא נשאה איתה את הצלחת לכל מקום שהלכה. לפעמים
נשאה כוס. לעתים רחוקות שניהם יחד. אידה סיגלה לעצמה
דרך לעבוד ביד אחת, יד ימין, כשיד שמאל אחוזת במעין הלא
נרלה של כוחותיה. זה היה צריך להיות קפה שחור מתוק, או
יין, או קוניאק. משהו מתוק מאד ומחזק מאד. מרומם את הנפש.
רק סידרה בגדים בארון בעודה לוגמת, או ניגבה אבק וטעמה,
וכמוכן כאשר דיברה בטלפון, וגם בעת הבישול, הערבוב,
היציקה. שתי הידיים היו אחיות, חברות, אחת עוברת והשנייה
מתענגת. גם כשסרה למיקרוגל לראות אם התבשיל חם, אחזה
בדרכה הקצרה צלחת נוספת עם סלט גזר הצלחות היו אבני
הקסם שלה, גולת מוט ההילוכים, המצפון.

תיאטרון

מאיה בירנו

על מיתוס הגבורה - השקר והאמת

"אח יקר" מאת גדי ענבה, בכימוי עורך קוטלר, הקאמרי 2015

בפוליטיקה אין מקום חף משקר או אמת חלקית. למען אינטרס מפלגתי, חברתי או אישי, השקר הוא ציד מרכזי, כורח מציאות שמסייע לשמור על יחסים תקינים ונחמים על פני השטח. אבל יש שקר ויש שקר, ובמחזה שלפנינו מדובר בשקר מביש, שחזיפה על מחדל צבאי, כמלחמה קשה ואכזרית. יותר מזה, על פי דבריו של המחזאי עצמו, חובר המחזה בעקבות מקרה אמיתי - מות אחיו שלו - אשר יכול היה להימנע; ומשום כך גדולים עוד יותר הכאב והתסכול.

יפה עשה הבמאי עורך קוטלר שהמחיש את תמונת אסון המחדל. בסצנה המוזכרת, מבעד למסך מערפל, אנו צופים בטנק בזמן אמת. בתוכו יושבים ארבעה חיילים, ביניהם האח עופר, שהופקדו למותם בשרה הקרב, כאשר מפקדם, דדי גבע, נמלט מהטנק רגע לפני שעלה באש מפצצה סורית. מחמת הברוושה, מסתיר גבע את ההימלטות שלו ואת שיתוק הפחד שאחו בו בעת שהסתתר ליד סלע.

אבל עוד לפני כן מוטחת האמת, כשהאב האומלל, יהושע מעיין, שמגולם גם כן באופן מצויני בידי רמי ברוך, מתחנן להקים אתר הנצחה לבנו, ונשאר מתוסכל ומיואש מול סירובו העיקש של האחראי על מדור ההנצחה, סיחוב



"אח יקר", בתיאטרון הקאמרי

על עמוד השער של תוכנית ההצגה "אח יקר" נראים משתתפי ההצגה כשפיהם חסום במדבקה שצורתה דגה צבאית. כך כולם, למעט אחד: אורי, האח הצעיר של משפחת מעיין, פיו חופשי לדבר; זוהי חובתו ומשימתו, והוא שניע את ההתרחשויות בחשיפת האמת.

המחזה הזכיר לי את הדגם המובהק של מחזה איכסני 'הבנוי היטב', שבו מגיע אדם זה, מכר רחוק ובכל זאת קרוב, ולאחר היעדרות ממושכת נכנס ומתערב בחייה של משפחה שלווה למראית עין, וחושף באחזיה סוד נורא. בכך הוא מפרק ומערער את הציפה של יחסים מאחזים כביכול, עד לטרגדיה מטלטלת. כזהו למשל המחזה הנודע של איכסן "אוח הכר". בוודאי ציפה ישראלית מהופכת, כלומר במחזה "אח יקר", המגמה של חשיפת הסוד והשקר אמנם מערערת, מכאיבה ופוגעת בבני המשפחה והמעורבים, אבל בונה מצב חדש, אמיתי וחיוכי, המציע המשך בעתיד טוב יותר.

ההצגה נפתחת עם כניסתו של אורי מעיין (אורי רוטשילד), ששב מחו"ל לטקס האזכרה של אחיו עופר, שנפל במלחמת יום הכיפורים. הופעתו ומשחקו של רוטשילד מלאי חיותיות ואנרגיה סוחפת ונוכחותו כובשת. הוא מעיד על אי שקט בתהליך מאבקו עם הממסד הצבאי במדור ההנצחה של צה"ל, שבראשו יחיאל פרלמטר - משוחק בידי גדי יגיל. גם יגיל עושה זאת בוידטראחיות כתמיד - שילוב של הומור וקלילות לצד אידנטיה מרידה בתנועות ובקול.

ההצגה נפתחת עם כניסתו של אורי מעיין (אורי רוטשילד), ששב מחו"ל לטקס האזכרה של אחיו עופר, שנפל במלחמת יום הכיפורים. הופעתו ומשחקו של רוטשילד מלאי חיותיות ואנרגיה סוחפת ונוכחותו כובשת. הוא מעיד על אי שקט בתהליך מאבקו עם הממסד הצבאי במדור ההנצחה של צה"ל, שבראשו יחיאל פרלמטר - משוחק בידי גדי יגיל. גם יגיל עושה זאת בוידטראחיות כתמיד - שילוב של הומור וקלילות לצד אידנטיה מרידה בתנועות ובקול.

ההכחשה היא רגש ירוע בחוויית השכול, אבל אצלנו, בחברה הישראלית, היא באה לצד אובססיה של תשוקת הנצחה מופרכת: כאילו אפשר לנצח את כאב ההערר של יקירינו, את המוות ואת השכחה, בריכוז של אנדרטאות ואלבומי זיכרון.

התמנה היא תמונה משפחתית, בידית קיבוץ פשוטה וצנועה בשנת 1974. לכאורה זהו מחזה על שכול וכאב, ועל קגאת בן שנותר בחיים באהבת אביו, שנתונה כולה לבן הגיבור שנהרג בקרב; על התכשורתו של האב לבן שחזר, שממנו הוא מתרחק ונמנע, לצד האשמתו באסקפזים ובהתנערות מאחריות בכך ש'ברח' לארדה"ב.

בעיני רחוק רגעי הווידוי המיוסרים של דדי גבע - שהוא גם ארוסה של הבת נוגה - על בריחתו ובריחתו להישאר בחיים, לאחר שהבין כי אין לו ברירה אחרת - מציגים אלטרנטיבה אנושית מרגשת, טהורה אמיצה ואמיתית: לא מיתוס של הקרבה חלל לקרבות וללחימה ער מוות הם כורח חיינו כאן, אלא אפשרות חיוב החיים הערפתם היא אפשרות שיש בה המשך ועתיד לכלולנו. דדי גבע הוא דמות מורכבת ומעניינת, שמשוחקת יפה בידי דייוויד בילנקו, ונושאת בעיני כשורה לכל החברה הישראלית, ואין כוונתי לתבוסתנות!

אבל בתמונות הבאות אנו מתודעים בבהירות לנושא המרכזי האמיתי של המחזה המורכב הזה. בעצם, השכול הוא נושא נלווה לנושא העיקרי - חשיפת השקר וצביעות תעשיית הצל"שים ואתרי ההנצחה לחללי המלחמה.

הרמויות הנשיות במחזה - האם השכולה והאבלה קטי מעיין (אסתי קוסוביצקי) לצד הבת נוגה (כינרת לימתי) - דמות נשית וחגיגית -

האם גילוי האמת הוא הכרחי והכנס? הפילוסוף הדני סרן קירקגור סבר כי רק הונאה אחת אפשרית, וחדה ההונאה העצמית, שהיא האותנטיות המובהקת ביותר.

עם זכרו של רפאל שנפל במעברי
תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים

הייתי שתף
לסוד משיכת המכחול. חויתי
חוט מחבר בין שדה הלחם ובין סירת
פוסעת במערבלת צבע. השמש
במאבק עם ענן חול חור
אבק של בריאת העולם
מטיל קהותו
בשולי היצירה.
שדרת גמלים
עוברת על פני
דיונה גודרת
מקלע יורה
בפתם
החורג
אותו.
נתתי
שם
לארוע
אוקטובר
שבעים
ושלש
ואז באתי ואחזתי בה
וכבר לא היה צריך לאחו
כמו שומט אני אותך מידי
נבלעת בתוך שכבת הצבע.
אסור היה לי לנטש.
בזה הרגע היה עלי
להלחם, להמשיך
ולהלחם.

שתיהן מייצגות את הצד האזרחי הפסיבי של החברה הישראלית מול
הדומיננטיות של הגבר החייל-הלחם-הקרבי.
אבל המחזאי לא הסתפק בכך, והעניק לנוגה עוד קול שפוי וחיוני,
שמתחבר עם דמותו של ארוסה דדי גבע. היא מכינה אותו ומגינה על
בחירתו בסוף באסטרטגיות ובכיסוח.
למעשה אין גיבור אחד למחזה. יש בו מארג סבוך ואנושי של יחסים
רגשיים בין אב לבנו, בין אם לבניה, בין האזרח הקטן לממסד ולפיקוד
הצבאי; כשמעל, מסביב, ובתוך כל זאת, מלחמה ומות תמידיים המעצבים
ומוליכים את חיינו. בכך כחו והשיבוcho של המחזה - הוא רלוונטי, נוכח,
מקיף ומטלטל, ומוגש באופן מקצועי ומצוין בכל מרכיביו: המשחק,
הבימוי, המוסיקה המקורית של אפי שושני, הלבוש ועיצוב הבימה. ♦

!!! תגובות !!!

שקיעת החילוניות?

על מאמרו של יובל גלעד "שקיעת המערב, בין אירופה
לישראל"

לא קראתי את כניעה, קנייתוהו אך טרם הספיקותי. אני לא בטוח שאקרא
אותו, הסוגה של עתידנות דיסטופית היא לדעתי קצת ימים, ולטעמי
משעממת. מישוהו יודע מה היה עקב הברזל? כלום יש עדיין קוראים
ל-1984? אפילו עולם חדש נפלא של הקסלי מונח על המדף ומעלה
אבק. כניעה, עתידנות דיסטופית אקטואלית, שלפי הביקורת מניח את
שקיעתה הגמורה של תרבות המערב החילונית ועלייתה של הדת, במקרה
זה האיסלם. יובל גלעד (עיתון 77, גליון 383) סבור שאמנם כן, "החילונית
הגיעה למבוי סתום". הוא סבור ש"גם כאן החילונית הולכת וניגפת ---
ישראל התרבותית-רוחנית של ס' זהה, דוד שחר, יורם קניוק, אורי זוהר,
אסי דיין ואריק איינשטיין לא קיימת עוד".

אין טעות קשה מזה.
אמנם, כל האשים שבחר גלעד כמייצגי "ישראל התרבותית-רוחנית"
הלכו לעולמם, אבל האם גם התרבות החילונית הישראלית גוועה
איתם? זה נכון שאנחנו מצויים בתהליך רגרסיבי, זמני ללא ספק, במהלך
היסטורי, פרוגרסיבי, שנמשך כחמש מאות שנים של מעבר מדתיות
ביניימית לנאורות. גודמיה של רגרסיה זו, שהיא בעיקרה כלכלית, אבל לא
תרבותית, הם כנראה האכזבה מכישלונן של תורות הקידמה, סוציאליזם
וקומוניזם בעיקר, אולי גם הציונות. אכזבה זו הביאה לפריחתם מחדש של
משטרים קפיטליסטיים שבאים כברית עם הדת ומוסדותיה. אמנם רואים
אצלנו הרכה "חוזרים בתשובה", שניכרים בכיפות שעל ראשם ובציציות
משתלשלות בהפגנתיות מעל המכנסיים שלהם, אבל הסטטיסטיקה מראה
שיש דתל"שים (דתיים לשעבר) רבים לא פחות, יש אומרים יותר. אבל עיקר
הקושי במאמרו של יובל גלעד הוא בהכחשת התרבות הישראלית החדשה,
שלעמים עולה על קודמותיה. כידוע, תקופות של משבר חברתי וכלכלי
לעתים קרובות הן תקופות של יצירה תרבותית גואה. גלעד רואה במדודי
הספרות של שני עיתונים מדד למצבה של התרבות החילונית לעומת זו
הדתית, אבל מדודי הספרות בעיתונות היומית אינם ראי נאמן למצבו של
השיח הספרותי, אלא לכישרונם של העורכים ומידת ענינם האישי בשיח
הספרותי. למעשה, הספרות הישראלית עולה כפורחת. היא מתורגמת
לעשרות שפות, סופרים ותיקים, בני דורו של יורם קניוק ז"ל, ממשיכים
להעשיר אותה, עשרות סופרים צעירים מתגלים ככישורנות רציניים ביותר,
בהם הרכה סופרות מצטיינות, משוררים ובמיוחד משוררות מוציאים לאור
שירה מרשימה ביותר, לא פחות מהשירה של הדורות הקודמים. הקולנוע
הישראלי מוקר ומוערך היטב בעולם כולו, כך גם התיאטרון הישראלי,
מוסיקה ומוסיקאים ישראליים, ציירים ופסלים וכיוצא בהם. ועוד, אולמות
הקונצרטים והתיאטרון מלאים מדי יום כיומו וערב בערב קהל רב, שוחר
תרבות. ספרים יוצאים לאור ונמכרים יחסית יותר מבכל ארץ ושפה
אחרת. על כל אלה יש לציין את הישגי המדע הישראלי, שבסופם של
הדברים יכריעו את הבערות הרתית. ההישגים שכאלו חלפו, לדעתו של
מר גלעד, לא רק שלא חלפו, והם לא "לא ישובו" כיוון שהם מצויים אתנו
כאן יום יום ושעה שעה. מהצד האחר, מה מציעה התרבות של הדת? מהי
"המלאות" של הרתיות שגלעד ממליץ עליה? שום דבר. יש אמנם כמה
וכמה יוצרים דתיים, מהם טובים מאוד, אבל יצירתם אינה דתית, היא
במפורש חלק חשוב בתרבות הישראלית הכללית, וודאי שאין בה איום על
התרבות החילונית. האיום האמיתי על התרבות הישראלית מצוי בממשלה,
שתמיכתה באמנויות ובתרבות היא דלה ביותר, ומגלה מגמות של צנזורה
פוליטית.

♦ ידידיה יצחקי

המלצות עיתונות

חיים גורי: אף שרציתי עוד קצת
עוד, הוצאת הקיבוץ המאוחד
הניאלה דינור 2015, 87 עמ'
"הפעם, לצערי, אין זה מסתם בטוב.
ברגע האחרון ביק ג'ונס אינו מופיע על
סוסו, מתנשף המרמקים הנהורים,
הצדק אינו יוצא לאור, הסוף הטוב שקר
לאחרים, לא נראה באפק שום סימן
לאצבע אלהים!" (ילשם שינוי, עמ' 57).

ארו ביטון: בית הפסנתרים, הוצאת
הקיבוץ המאוחד 2015, 150 עמ'
הספר מבטא את הווייתם של ילדים
עיוורים במסד ואת כמיהתם לפרוץ את
גבולותיהם. "העצרים אותי מעור הגוף/
נתתם בי/ שמות/ החלפתם בי/ פנים
כפנים/ עקשו/ אני בלי פנים" (בין פנים
לפנים, עמ' 16).



סיון שיקנאג'י: מאץ לך אהבת
החורף הזאת? הוצאת פרדס 2015,
65 עמ'
" [...] ארבע סבתות כפופות/ עומדות
מעליה/ מברכות ושופפות. / כשאני
נכנסת/ הן מצויות/ 'לדה, תעשי הקפות
ותצאיי' / ככה - גוף שני, נקבה, עתיד... /
ואז אחת מהן לוחשת/ שפעם היית
המורה שלה לעברית. / גוף שני, נקבה,
עבר" (שהרה, עמ' 30).

ורד אלפרט: סונאן, הוצאת פרדס
2015, 52 עמ'
"אמי, / נולדה / ברו / קורקוס / נומרו /
קטורו, / מרקש // אבי, / נולד /
בשארע / פארוק / מיה תנין / נותמניו /
קתיר // שתי פתובות, / כתבה אחת"
('חתונה מזרחית', עמ' 18).

מיכל ארמוני: שירי אי-עקביות,
הוצאת גוונים 2015, 45 עמ'
"נפשי מצמיחה תאים חדשים / לכפא
פצעים, / לאחות קרעים. / תא ועוד תא
באים ומתקשים / מהצפיפות, המתקן.
מתפרעים, / צלקת פרא וזה בחצפתה /
לחתה ולחץ, להקפיא או לדקר. / אולי זו
הקתה רק פציעה פשוטה, / עקשו זה רפוי
שצריך לצצר" (יקלואיר, עמ' 35).

מאיה ערד: העלמה מקזאן, הוצאת
חרגול מודן 2015, 511 עמ'
חלומה של עידית, רווקה בת 39, הוא
למצוא בן זוג ראוי; משה מתממה
נוסף עליו החלום להיות אם לילד. גם
הילד צריך להיות ראוי. החלום מוליך
את החיפוש, והחיפוש מוליך את עלילות
הספר עד לרחבי רוסיה ובחזרה לישראל.

מגי ארצרי: שתי השמשות של
דדיקה, הוצאת כנרת כיתן 2015,
237 עמ'
ספר ביוגרפי. סיפור על אהבה נכזבת בין
ילדה לאמה, וכן סיפור על שושלת נשים
בגרווייה, החל במלחמת העולם השנייה
ועד שנות השמונים בחיפה. הרומן מיישיר
מבט ושופך אור על קהילת יהודי גרווייה
מזוית נשית ופמיניסטית.



ניצן ויסמן: ארוחת בוקר ישראלית,
הוצאת הקיבוץ המאוחד 2015, 192
עמ'
ספרו השני של ניצן ויסמן. גיבורי
הסיפורים (הייל עריק, פיזיקאי המחפש
בית חלומות, עורך דין שנתקל בבריון
מתעלל מילדותו ואחרים) מגיעים
לפרשיות דרכים, לדגש מכונן, בלי
שהתכוונו לכך. כל זאת בתוך הוויה
ישראלית יומיומית ושגרתית.

יחזקאל נפשי: פני עצמי (כרך ב'),
הוצאת עמדה 2015, 466 עמ'
חלקה השני של הסרילוגיה פני עצמי
המגוללת את סיפורו של נער שאינו
מסתדר עם המסגרת הרגילה בשל מום
גופני נדיר. לאחר סדרת ניתוחים הוא
יוצא למסע בין יבשות, ומגלה את מקומו
בחברה האנושית.

תומר גנייהר: סדום סיטי, הוצאת
זמורה ביתן 2015, 445 עמ'
סיפור על חברות וחלומות. שלושה
חברים לצוות הטנק ולסוד הכרוך בכך,
מדשדשים בשוליים התל-אביביים של
שנות התשעים. אל חייהם פורצת אליס,
החולמת לעשות סרט המשך ל"אקסודוס".

גילה פורת: חוט מתגלגל, הוצאת
פרדס 2015, 145 עמ'
"התחום המקצועי בגמילה / המפרקים
על הפנים / המיניות חוכא ונטולא //
התחום המקצועי בגמילה / מחי גמיש
ומאחסן כמות גדולה / המלים מפסלות
מן האבנים // התחום המקצועי בגמילה /
המפרקים על הפנים" (צמצום, עמ'
138).

אילן שאול: אקורדים כשיפוע,
הוצאת עמדה 2015, 124 עמ'
"מלכים ומשגעים / נובטים מאתו ון
גרעיני / החלק המכתר / פורח ומקשט כל
בית וגנה / החלק המכתר / דוקר בעצין
מהק פלגלית לבנה" (קן הקוקייה, עמ'
46).

תמרה אור סלילת: התמדנות, הוצאת
שופרא 2015, 145 עמ'
"אני תשוקת לב ממקרת / נחש נושך
זנבו מרקם / גשר בין פאן ומעבר / נשואי
גיהנום וזן ערן" (שיר בעמ' 7).

יחזקאל אורכוך אורפו: מות ליסאנדה
ונובלות אחרות, הוצאת הקיבוץ
המאוחד 2015, 218 עמ'
שלוש נובלות של אורפו (שכוננו בפי
גרשון שקד "הסרילוגיה הסוריאליסטית"):
"מות ליסאנדה" (1964), "נמלים" (1968),
"ימדונה צרה" (1972), במהדורה מחודשת
בעריכת אבנר הולצמן, שהוסיף אחרית
דבר ("האיש על הגג").

אהרן אפלפלד: לילות קיץ ארוכים,
הוצאת כנרת זמורה ביתן 2015, 216
עמ'
בימי המלחמה הפיקד אביו של הנער
היהודי יאנק את בנו בידיו של סבא סרגיי
העיוור, לשעבר פועל במחסן העצים שלו.
השניים נורדים ממקום למקום, יאנק
מוביל פיזית, וסרגיי מוביל לחיים של
משמעות.



אילן אקסלרד: אנולת, הוצאת אופיר
ביכורים 2015, 214 עמ'
כאשר טלסלה מזועזעת את שגרת חייו
של גיבור הרומן, גדעון, הוא מבין שחיי
הקיבוץ אינם מספקים לו עוד הגנה; משום
כך הוא פורץ את מסגרת השגרה ונחשף
לעולמות חדשים.



צדוק עלון: האילם ומפוחית הפה,
הוצאת עמדה 2015, 133 עמ'
ספרו הרביעי של צדוק עלון; קובץ
סיפורים קצרים, אשר נובעים מן ההגות
יותר מאשר מן העלילה, ברות שפינוחה,
קאנט ושופנהאואר; זאת בצורה חופשית,
כשהאנושי במרכז.

מוטי זעירא: פועם ונפעם, הוצאת
כרמל 2015, 238 עמ'
סיפור חייה של אראלה הורובין, מאירת
ספרי הילדים הקאנונית (ספריהם של
דבורה עומר, פוצ'ו, אוראל אופק, גרה
הראל ונוספים). בנוסף לכך היתה אראלה
חברת קיבוץ נתיב הלה, פלמ"חניקית,
סופרת, עיתונאית וחרתם הטובה של
ילדים.

הרפר לי: אל תיגע בזמיר, מאנגלית:
מיכאל אלפון, הוצאת עם עובד
2015, 367 עמ'
תרגום חדש לספרה הידוע של הרפר
לי; רומן התבגרותה של סקאט בשנות
השלושים של המאה העשרים, בעיירה
נידחת שבדרום ארצות הברית. הרקע
הוא משפט גזעני, שבו משמש אביו של
סקאט, אטיקוס, כסגור לנאשם באונס.

אליף שאפאק: כבוד, מאנגלית: עדית
שורר, הוצאת ספרית פועלים 2015,
367 עמ'
דרמה משפחתית: דרכיהן של תאומות
- שנוולדי בכפר כורדי נידח - נפרדות.
פמפה נישאת ועוקרת ללונדון וגמילה
הופכת למיילדת. כל אחת מהן מורדת
בכבליה, ובני הדור הצעיר נתונים
בקונפליקט שבין שתי התרבויות.

