

0170



אדוניס, יעקב אלג'ס, רפאל אורפל, דוד אדלר, ניקולא אורבך, דן אלבו, אסתי אדיבי-שושן, לדמילה אוליצקאיה, מאיה בז'רנו, יורם בק, אילן ברקוביץ, שלמה בן-בסה, יובל גלעד, זיוה גל, צבי גבאי, איטה גולדברג-עמרם, רינה גינוסר, מאיר גן אור, מיכאל גורי, אמילי דיקנסון, ש"י הופמן, נדב הלפרין, רפי וייכרט, מאיה ויינברג, אורי וייס, עומרי זיידנברג, גלילי חיימוביץ, מדי טריניצ'ר, אלפרד כהן, אביבית לוי, עמוס לויתן, רוני רז לקס, שעייה לזרסון, גלעד מאירי, יצחק מלר, לאה מור, מכבית מלכין, הדר מוריץ, פבל מובשוויץ, עדנה מור-חיים, יאיר מזור, יואל נץ, רוני סומק, עמיר סגל, רז סופר, יוסף עוזר, יובל פז, גיא פרל, סם רקובר, אורלי שמואל, מתי שמואלוף, יערה שחור, צביקה שטרנפלד

THE OHIO STATE UNIVERSITY LIBRARIES
Received on: 11-21-17
Thompson Library
PJ500118
c.1

S. J. 17

רואים אור ב־ ספרי עֵתוֹנָה





עודד ישראלי, "ברוך", שמן על בד 2014, עמ' 35

שירים

| | |
|----|--------------------------|
| 4 | יעקב אלג'ם |
| 5 | אורלי שמואלי |
| 10 | יובל גלעד |
| 11 | גלעד מאירי |
| 15 | רפאל אורפלי |
| 17 | זיוה גל |
| 21 | רוני רוז לקס |
| 25 | אדוניס, מערבית: צבי גבאי |
| 32 | יוסף עוזר |
| 33 | מאיה ויינברג |
| 33 | איטה גולדברגר-עמרם |
| 34 | שעיה לזרסון |
| 34 | עומרי זיידנברג |
| 34 | הדר מוריץ |
| 35 | מתי שמואלוף |
| 42 | גילי חיימוביץ' |
| 42 | פבל מובשוביץ' |
| 42 | רז סופר |
| 42 | רינה גינסור |
| 47 | יורם בק |
| 47 | מכבית מלכין |

סיפורת

| | |
|----|--------------------|
| 46 | לאה מור, האחות אנה |
| 48 | יצחק מלר, תשליך |

ביקורת ספרים

| | |
|-----|--|
| | יובל גלעד על עיד סודית מאת עמוס אדלהייט |
| | ועל המשורר האשכנזי האחרון מאת אילן ברקוביץ' |
| 6,7 | גיא פרל על ארבעים ושתיים מאת אלה נובק ועל כותנה מאת ילי שניר |
| 8,9 | יערה שחורי על חלונות הזמן של אביגיל מאת מאיה בז'רנו |
| 9 | ניקולא אורבך על דער שמייכל פון א בוים / חיוכו של עץ |
| | מאת רבקה בסמן בן חיים |
| | דן אלכו על אגרוף קטן מאת נעמה ארז |
| | עדינה מור-חיים על מתעברת עם הזמן מאת אביבית חזק |
| | מאיר גן אור על בעזרת חברים מאת חגית בת אליעזר |
| | יובל פז על בדממה דוברת הדממה מאת הוגו מוחיקה |
| | יאיר מזור על כוכבי יצחק, מפתח מוער לכתב העת |
| | העברי של ההשכלה |
| | אביבית לוי על להתלבש להתפשט מאת לאה טרן |
| | מיכאל גורי על רחובות אחרים מאת רביד יערה בנקין |

| | |
|----|--|
| 20 | ש"י הופמן על גם החתול, שיר-בוטים מאת ערן צלגוב |
| 21 | שלמה בן-בסה על אמא מאת רונית בכר שחר |
| 22 | אסתי אדיב-שושן על שטוקהולם מאת נעה ידלין |

רשימות מאמרים

| | |
|----|--|
| 24 | דוד אדלר: א"ב יהושע - האומנם מהפך, ושמה הוטמן פח? |
| 26 | מדי טרינצ'ר: על מותה האפשרי של הדיסציפלינה ההיסטורית |
| 28 | לודמילה אוליצקאיה, אפולוגיה, מרוסית: יואל נץ |
| 30 | סם רקובר: יוליסס כחזרה בשאלה |

מדורים

| | |
|----|---|
| 8 | מאות, רפי וייכרט - שיאים |
| 9 | חצי פינה, רוני סומק, אמילי דיקנסון, מאנגלית: אורי וייס |
| 19 | הפינה הצרפתית, צביקה שטרנפלד, הקטור דה סן-דני גרנו |
| 23 | שירת ישראל, אילן ברקוביץ', שיכונים/ אלפרד כהן |
| | מצד זה, עמוס לויתן על חוצה שערים למאה אחרת, קריאה |
| 36 | ביצירות אשר רייד, על השירים הגנוזים של דליה רביקוביץ ועוד |
| 44 | שירה יכולה, עמיר סגל, המגמה האנטי-פוליטית בכתבי עת |
| | תיאטרון, מאיה בז'רנו על "פילוקטסט" מאת היינר מולר |
| 50 | בתיאטרון החאן |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Iton 77 Literary Magazine</p> <p>First Editor: Jacob Besser Editors: Amit Israeli Gilad, Michael Besser Editorial Secretary: Gila Shaul Editorial Board: Shimon Ballas, Amos Levitan, Assaf Meydani, Tamar Mishmar, Yuval Paz, Oded Peled, Dorit Peleg, Shalom Ratzabi, Sasson Somekh, Rony Someck, Jacov Shai Shavit, Rafi Weichert</p> | <p>גליון 393 • שבט-אדר תשע"ז • פברואר-מרץ 2017 • 50 ₪</p> | <p>עתון 77</p> <p>כתב עת לספרות ולתרבות</p> <p>העורך המייסד: יעקב בסר ז"ל</p> <p>עורכים: מיכאל בסר, עמית ישראלי-גלעד</p> <p>מנכ"ל: אדם פרנס</p> <p>רכזת מערכת: גילה שאול</p> <p>חברי המערכת: שמעון בלס, רפי וייכרט, עמוס לויתן, אסף מידיני, תמר משמר, ששון סומך, רוני סומק, יובל פז, דורית פלג, עודד פלד, שלום רצבי, יעקב שי שביט</p> |
| <p>משרד התרבות והספורט Ministry of Culture and Sport وزارة الثقافة والاربابية</p> <p>משרד תרבות וספורט TILT אגודת תרבות וספורט</p> | <p>בתמיכת: משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות</p> <p>עיריית תל-אביב יפו - האגף לאמנויות</p> <p>המו"ל: אגודת סופרים ואמנים לקידום הספרות והתרבות</p> <p>עמותת מס' 580073575</p> <p>77iton@gmail.com</p> <p>www.iton77.com</p> <p>טל': 03 5618271 ת"ד 51208 ת"א 67137</p> | |

על האמת ועל השקר

*
מזה שש שנים, ובעקבות "האביב הערבי", מתחוללת בסוריה מלחמת אזרחים. מאות אלפי הרוגים גבה הסכסוך האלים, ומיליוני פליטים נמלטו מאזורי הסכסוך ועדיין הם נמלטים.

כמה שירים בגליון הזה, ושני הסיפורים, מנסים לגעת מזוויות שונות בפליטות, בהגירה, בזרות, באזורי מלחמה ומנוסה.
"שעת הפשע אינה מצלצלת לכל העמים בזמן אחד. זה ההסבר לתמידות ההיסטוריה", מצטט כאמל דאוד את א"מ סוריאן בספרו *מרסו חקירה נגדית* [עברית]: אילנה המרמן, הוצאת אחוזת בית; מתוך מסתה של מדי טרינצ'ר, בגליון זה.*

"בשירה אי-אפשר לשקר", אמר המשורר אורי ברנשטיין לדורון קורן בריאיון האחרון שלו לעתון 'הארץ' (2.10.2016), זמן לא רב בטרם הלך לעולמו, לפני כחודש ימים.

בגליון הקודם של 'עתון 77', "תל-אביב יפו, דיוקן שירי", פורסם שירו 'העיר שלי'. ברנשטיין היה משורר של שירי אהבה, והשיר הזה הוא שיר אהבה לעיר שבה נולד ובה מת, והנה שורות אחדות ממנו:

"עיר לחוף ים, עיר בַּה נולדתי, עיר הוֹזָה חֲשָׁמְלִים, קְשׁוּטָת תְּאוּרָה, עיר מְאֻפֶּרֶת, עיר מְפֹאֲרָה, // עיר המְרַחֶפֶת מֵעַל לְעֵצְמָה, וְרַק חוֹט שֶׁל זֶהָר קוֹשֶׁרָה לְאֶרְצָה [...] // עיר שְׁלֵא אֶפִיר לְעַד עַד בְּרִיָּה, עיר שֶׁל התְּחַפְּשׁוֹת וְשֶׁל עֲרִיָּה, // עיר לֹא תֹאֵר וְלֹא דְמוּת, עיר שֶׁבָּה נולדתי וְבָה אָמוּת" (פני הימים, הקיבוץ המאוחד 2016).
יהי זכרו ברוך.

בעידן שאנו נכנסים אליו עכשיו, מתקיים שיח אינטנסיבי על אמת ושקר, ואף מושג חדש נכנס לתוכו: מושג 'הפוסט אמת', שמקבל רוח גבית ממשטרו המתבסס של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. הוא לא לבד. השיח הזה כולל בתוכו גם את המאבק בין המערכת השלטונית לעיתונות שנכנס לשלב נטול רסן, והמציאות נראית מבולבלת מתמיה.

רשימתה המשוועשעת אך המעמיקה של לודמילה אוליצקאיה מהמילניום הקודם (בתרגומו של יואל ניץ, בגליון זה), עוסקת באמת ובשקר, ומסבירה מדוע מקומו של השקר נוטה לתפוס את מקומה של האמת.

מסתה המעמיקה של מדי טרינצ'ר, מהימים האלה, דנה גם היא בצמד הדיכוטומי הוותיק, ומותחת קווים בין טשטוש הגבולות המתרחש היום, להשטחה שהתחוללה בימי רפובליקת ויימאר.

כאשר לעניין האמת והשקר והמאבק השלטוני בעיתונות, נציין בהקשר לגליון זה את תצלום הילד מחאלב (הילד מוכתם הדם והעפר היושב באמבולנס, שהיה לאחד מסמלי המלחמה, ואשר שירו של הדר מוריץ, בעמוד 34, מתייחס אליו) - תצלום שאסאד טען כי אינו אמיתי... והיו דברים מעולם. אמת חלופית היתה קיימת תמיד, אך הטכנולוגיה המתקדמת והרשתות החברתיות מאפשרות למנף תעמולה ולקצור פירות פוליטיים במהירות.

עמית ישראלי-גלעד, מיכאל בסר

יעקב אלג'ם

מקרה לילה

לאורי ברנשטיין

אָנִי תוֹפֵס אֶת נַפְשִׁי
בְּגֵרוֹנָה
וּמְנִיף אוֹתָהּ קֶצֶת גְּבוּהָ
שֶׁתִּפְרָפֵר
עִם זֶהָר בְּכֶטֶן, צִטְטֵתִי אוֹתָךְ אוֹרִי
קוֹ הַמִּתְאָר שֶׁל הַנֶּפֶשׁ תְּלוּי עַל בְּלִימָה
וְהַנְּעֵל תְּכַנִּית יְצִיבָה.
כְּמוֹ גֶבֶת רְעוּל גּוֹף, בְּאִמְצַע הַלְּיָלָה
בְּאוֹר פְּנִים מְהֻבָּה
מִן הַפְּרִסְמָת לְשֵׁם הַקּוֹלְנוּעַ
מְמוּל
אָנִי סוֹחֵט מִמֶּנָּה אִיּוּמִים
שֶׁתְּנִיחַ לִי
אִם לֹא
אָנִיחַ לָהּ.

מתוך באחיזת עיניים בנוף, עקד 1990

מחווה לעיר הגדולה - שירה חיה בתל אביב

גליון מיוחד של עתון 77



אנתולוגיה תל-אביבית

בעריכת רפי וייכרט

מעל 100 משוררות ומשוררים

ניתן להשיג במערכת עתון 77

ב 50 ש"ח בלבד

כולל דמי משלוח

המעיל

1.

עֲטוּף בִּי, אֶתְּה הוֹלֵךְ, עֵינֶיךָ מְשַׁפְּלוֹת,
 רְגָלִים, רַק רְגָלִים.
 קוֹלוֹת מַפְעֵם נְאֻסִים
 מִמְּרַחֵק רְחוֹבוֹת הָאֶבֶן.
 מְלוֹא דְמוֹתֶךָ בִּי,
 מִכֶּסֶה אֶת דְּמוֹת אַחִיךָ מִיָּמִים שְׁאֲבָרוּ.
 הִיִּיתִי לְבוּשׁוֹ, עֲכָשׁוּ לְבוּשֶׁךָ.
 רְאִיתִיךָ, כְּפִתְוֹרֶיךָ רְכוּסִים בְּאַצְבָּעוֹת הַזְּמַן,
 רוּחַ מְנַשֵּׁב סְבִיבֶךָ,
 בָּא אֶל בְּטָנְתִּי
 הַקְּמוּטָה, הַנוֹגַעַת גּוֹפֶךָ.
 נְשִׁימָתֶךָ אֲשִׁית
 וְהָרוּחַ, אֵין לוֹ קוֹל.

2.

הָיוּ יָמִים בְּלִי פְּחָד.
 אַחִיךָ לְבַשׁ אוֹתִי כְּשִׁיֶּאֱתָאָם
 מִרְעֵשׁ הָעִיר אֶל הַכֶּפֶר סִילוּאָן.
 בְּשׁוֹבְכֶם הִתְעַכְּבְתֶם עַל אַבְנֵי הַחוּמָה. הַקְּשַׁבְתֶּם לְמַתְפְּלָיִם.
 פְּעָמִים הַשְׁתַּרְכַּתְתֶּם מֵאֲחוֹר, פְּעָמִים אַחֲזַתְתֶּם בְּשִׁרוּלֵי.

בְּיוֹם שְׁאֲבַדְתָּ אֶת אַחִיךָ
 יָדַעְתִּי שֶׁתָּשׁוּב אֵלַי לְהִתְעַטֵּף
 בְּמָקוֹם הַחֶסֶד מִמְּנֹנ,
 כְּבֹד הַרְפוּי.
 רַב וְכָבֵד עָלַי עָלֶיךָ
 וְאֶתְּה עוֹטְנִי כְּגוֹף.

3.

מְצַחֶךָ יָאוּשׁ, עֵינֶיךָ אֵימָה
 כְּמוֹ בְּצִיּוֹר שֶׁל אֶל גְּרָקוֹ.
 אֲנִי עוֹטֶף אוֹתְךָ בְּזְמַן אַחֵר
 וְאֶתְּה מְשׁוֹטֵט בְּרִגְלֶיךָ בְּסַמְטָאוֹת
 כְּזֹר מוֹל דְּלָתוֹת נְטוּשׁוֹת.
 צָא מִמְּנִי, צָא וּקְרָא,
 הַבֵּט עֲכָשׁוּ אֶל עֲכָשׁוּ.
 הִנֵּה הָעִיר, הִנֵּה הָרְחוֹב
 הִנֵּה הַבַּיִת, הִנֵּה הַדְּלֵת
 הִנֵּה הַפְּרוֹת עַל הַשֶּׁלֶחָן.

4.

יוֹם יוֹם לְבַשׁ אוֹתִי אַחִיךָ.
 אֲנִי מִתְפַּוֵּרֵר כְּבָה.
 אֲנִי זוֹכֵר עוֹד אֶת הָרַעַד,
 אֶת סוּפוֹ הַקָּרֵב שֶׁל הַגּוֹף.
 יָדַעְתִּי שֶׁמַּחַתוֹ. לוֹ רַק יְכַלְתִּי
 לְהִנִּיפָה בְּכַנְפֵי,
 לְעָרְסֵל אֶת בְּכִיוֹ.

5.

אֶתְּה מִתְפַּתֵּל בְּתוֹכִי
 יוֹרֵד מִהָעִיר וְעוֹלָה אֶל הָהָרִים.
 אוֹמְרִים שְׁבִירוּשָׁלַיִם
 אֲפָשׁוּר לְהִתְפַּלֵּל בְּכָל עֵת,
 וְאֶתְּה אוֹמֵר
 לְכָל אַחַד יֵשׁ יוֹם בְּשָׁנָה
 הַרוֹדֶף כְּמוֹ צֵל.

6.

שְׁבוֹר יְשִׁבָת
 עַל הַכֶּסֶא הַשְּׁבוֹר,
 מֵאַחַר לְהַבִּיז,
 כְּבֵד מֵאַרְוֹנוֹת הַסְּפָרִים.
 פֶּשֶׁט אוֹתִי

מתוך ספר בכתובים, העומד לראות
 אור בהוצאת פרדס, בסדרת 'כתוב'
 בעריכת אמיר אור.
 אורלי שמואלי נולדה בעמק
 המעיינות, מתגוררת בעפולה. מורה
 לספרות ומייסדת המגמה המורחבת
 ללימודי ספרות בקריית חינוך אורט
 עפולה. כותבת עבודת מחקר על
 יצירתו של אימרה קרטס, "קדיש לילד
 שלא נולד".

שְׁבָבִים שְׂרָפִים וּמִבְעִים

עמוס אדלהייט: עיר סודית, הוצאת עמדה חדשה/כרמל, 2016, 46 עמ'

השירה העברית של שני העשורים האחרונים הלכה והתמקדה בשירה סיפורית בטון וידווי, לטוב ולרע. כששירה כזו טובה, היא מתחברת בקלות לקורא, ויכולה להעביר באופן ישיר ובהיר את עמדת הדובר. אבל לעתים קרובות ההתבססות על אמצעי אמנותי יחיד – של האני הדובר שכוונו הרטורי נחשב – מובילה לקריסת מערכות של השירים אל פורמט וידווי/פייסבוקי. לא כך בשירת עמוס אדלהייט, ששירתו רוויית הדימויים, מטאפורות, מצלול אינטנסיבי, זיקה נרחבת למסורת הספרות העברית, ובעיקר צירופים מפתיעים ומקוריים, היא מפגן כוח של דמיון ויכולת אמנותית. לעתים אף יתר על המידה, בעיקר בהיעדר נרטיב להישען עליו, היוצר עולם הרמטי ואידיוסינקרטי מדי. ברשימה זו אתמקד בכוחם של צירופים מפתיעים והֶלְחָמִים חדשים בין מילים בספר.

שירת אדלהייט מרבה לשלב את ז'אנר המדע בדיוני, השייך ברובו לפרוזה, עם השפעות מקומיות ארצישראליות. זוהי שירה לא קלה, אניגמטית, לעתים מאוהבת יתר על המידה בבארוקיות המילולית, שירה למיטיבי קריאה. היא תובעת ריכוז הדרוש לקריאת פרוזה של זרם-תודעה, והיא במידה רבה שירה של זרם-תודעה. קוראי השירה עלולים למצוא עצמם מתוסכלים מהשפע הצורני המתגה, אבל אלה המתעקשים, יפתח בפניהם עולם מבריק למדי. "עיר סודית" הוא החלק השלישי והמסיים בטרילוגיית "עיר ההיטלים הנוצצים" ('עיר ההיטלים הנוצצים' 2012) ו'עיר ב': היטלים ונספחים' (2015). המשורר אמנם מוסיף הסבר קצר בדש הספה אך זה מקשה אף הוא על הקורא: "עיר ההיטלים הנוצצים היא מחשבה ארוכה על שירה ודימוי ומוזיקה ומקצב וחזרות בתוך זרימה חופשית בעלת מרכז כבידה פנימי ברור ומשמעת גיאומטרית קשוחה המתאפיינת בדחיסות לשונית ובהסטות מכוונות של התחביר השגור אל עבר מרחבים לא צפויים מן העבר ומן העתיד..."

ניתן לראות את הדגש המודע של המשורר על אמצעים אמנותיים (נטייה המאפיינת לעתים משוררים שהם גם מבקרים ועורכים, ואדלהייט הוא מבקר ועורך כתב העת 'עמדה'; גילוי נאות: כותב רשימה זו משתתף קבוע בכתב העת הנ"ל). אבל המיומנות השירית איננה מחליפה את הרגש בשירת אדלהייט. שיאה של שירה זו, עד כה, היה באיגרת *מפלסטינה* (2008), ששילב אידיליות וסונטות על פי מסורת ארצישראלית מעורכנת לימינו. אבל גם בעיד *ההיטלים הנוצצים* יש די יופי לקורא החרוץ.

ככלל, הגיבור של טרילוגיה זו הוא אדם אחר, שלא ידוע עליו הרבה, העורך מין חשבון נפש



ומסע עצמי על רקע נופים של כוכב דמוי כדור הארץ, אבל עתידני, עם חלליות, "אגמים גיאומטריים" ועוד. בת זוג נוכחת לפרקים, אבל פרט להם אין נפש חיה באותו כוכב, "עיר ההיטלים הנוצצים". העיר הדמיונית היא מקום מפורט ביותר, ובו זמנית מין היטל פנימי של נפש הדובר, המאפשרת לדובר לומר מדי פעם דברים

ישירים מבלי להישמע בנאלי: צער פרידה מנעורים, מאב שמת, ורגשי אהבה רומנטית, חצרונית בסגנונה, כלפי הדמות הנשית. כך שירה זו מכליאה בין עולם טבע רומנטי של היחיד המתמוזג עם יער, נהר או עץ, עם עולם עתידני קה, מובנה ושכלתני.

"עיר סודית", כאמור החלק המסיים של הטרילוגיה, חוזרת לנופים המקומיים, מהירקון דרך רחוב אלנבי ועד יפו, אבל תמיד במקביל ל"פלדה של כוכבים", או "נופים מדוללי חמצן של קפלר B 452" (הכוונה לטלסקופ העוצמתני קפלר המגלה כוכבים).

שירה היא מדיום הפועל דרך אמצעי התקשורת הנפוץ ביותר, השפה, כך שעל המשורר לנסות לגלף משהו רענן מתוך חומר שחוק ולעוס לעייפה, למצוא צירוף מפתיע של שתי מילים או יותר, שאינן משולבות יחד בדרך כלל. מהלך זה, שהולך ונעלם בימינו, הוא "מסוכן" שירית: אם הצירוף טוב, הוא יכול להחזיק שיר שלם. אם הוא גס או שחוק, הוא יכול להפיל. גם תעוזה יתר עלולה להסתים בשחצנות מילולית ריקה, בלתי מוכנת.

לכן, בשירה טובה על האוזן של הכותב (והקורא) להיות רגישה ביותר לקונטציות של המילה בשפה, אפילו לאסוציאציות, וזוהי גם אחת הסיבות לקושי העצום לתרגם שירה, שכן לכל מילה יש משמעות אחת בדרך כלל, אבל קונטציות אחרות בכל שפה, על פי השימוש. צירוף שירי טוב הוא כמו גוון מעניין שהצליח צייר להלחיים מכמה צבעים.

כך מתוך המשורר בין נופים מקומיים לנופים חלליים: "עיר סודית מעירות מִכְרָמָלִים/ על רגל ים כצלע הר עומד והרקיע מְפֹקֵב/ גדרות התפוצצויות של אור על מישור/ מנומר". אלה תיאורים המאפיינים את הפואטיקה של אדלהייט, ואכן "התפוצצויות של אור על מישור" הנו צירוף מרשים, וכך גם "שְׁבָבִים שְׂרָפִים וּמִבְעִים" של צער ואימה/ נשקפים מתוך הקוונטום האטום". תשאלו, למה התכוון המשורר? מה הקשר בין שבבים (אלקטרוניים?), שרפים (מלאכים) ומְבָעִים של צער ואימה? האם אין כאן פיזור אקראי של מילים המנסות להרשים? לא, אלה הֶלְחָמִים מילים המכוונים ליצור נוף דמיוני,

נפשי במידה רבה, שבו הצער והאימה מצטייירים באופן חדש, במקרה זה מדעי מצד אחד (שבבים) ועתיק־דתי מצד שני (מלאכים). תפקיד הצירוף המקורי ("קוונטום האטום" למשל, על חזרת האותיות האינטנסיבית שבו, וינטיס, מה שקרוי אליטרציה), הנו לעורר את הדמיון, לפתוח תמונה, ולהרשות לקורא ללכת לאיבוד במקומות לא מוכרים.

הנה כמה צירופים מפתיעים, בשורות המציירות נוף מוזו, קונקרטי וערטילאי גם יחד: "כל שְׁלֹכֹת היער השבבי/ רוגמים אותו עכשיו", "תרנים של אַנְיֹת טרופות/ בים של היטלים",

"הלילה נתתי לגלים של רִיק לשטוף את פני", "בקצב הפלאי המתגשם של מטוסים של הרגשות חיצוניות" (כאן מורגשים איזה הדהוד והשפעה של יונה וולך), "בשורשים המתייגעים בְּמַעְבָּה" (תמונה יפה, שורשים לא כבסיס איתן אלא כמי שנחנקים באדמה), "שלוחים אל החלל כמטאורים קְנֵטָאוֹרִים", ועוד.

הצירופים של אדלהייט מודרניסטיים, מבקשים למפות עיר דמיונית שהיא בו זמנית גם עיר-תודעה, והדובר כאן מעיד על עצמו שהוא "תלוי על קורים דקים של הרגשה".

תמונה סוריאליסטית מוזרה ומשכנעת מופיעה במרדף דמוי החלום: "על זכוכית פערתי תהום ביני לבין האיש שאחריו/ רדפתי לכאורה הוא צללים קרים של אישיותי כ/ הוא שאחריו אני רודף כל לילה ואין בלתי... כי הרקיע רק הקשיח את עמדתו". לא ידוע מיהו הנרדף, שגורלו מר: "האיש שאחריו רדפתי לכאורה נמצא ירוי בחץ/ פלדה מקרי", אבל ל, כקורא, זה לא משנה: ככל אדם, אני מכיר חלומות מסויטים, ובהם ההיגיון המוזר והלא מופענח עלול לרדוף את החולם גם במהלך היום. כקורא שירה, שורה כמו "הרקיע רק הקשיח את עמדתו" מספקת אותי ביותר. יש בצירוף הקצר הזה אליטרציה מעניינת ("הרקיע" ו"רק"), האנשה (הרקיע כבן אנוש המקשיח עמדתו) ושילוב בין ערטילאיות הרקיע, המסמל בדרך כלל בשירה משהו שמיימי ומרגיע, לבין אכזריות של נושא ונותן קפקאי ושריריות.

בגלל הפונט הגדול יחסית והקפו הצנום יחסית של הספה, הוא צלול יותר משני קודמיו. הקיצור מקל מעט על התעייה ביער הצירופים המפתיעים. זאת אף כי בעיד הסודית מורגש אפילו יותר חסרונו של נרטיב כלשהו; שכן בעוד שבחלק הראשון של הטרילוגיה השירית ברא הדובר את העיר הדמיונית, ובחלק השני התאבל על מות האב, בחלק השלישי אין אפילו שלד נרטיבי המבצבץ מתוך מעבה היער.

לעתים, כאשר עוסק המשורר באהובתו, הוא גולש בכל זאת לצירופים בנאליים – "את מתקתקת בלבי", "אם רק היית רואה כמה תנועה יש בלבי אליך", או "אזעקות לבי דלקת הלב" – בשורה של שימושים צורמים משהו, בוליוסם גבוה מדי של אזעקות ודלקת, בדימוי החבוט של

ש"רוצה היה להיות אב לילדים כחול אשר על שפת הים/ ולמלא את כל אדמות גרמן הנאצי/ בילדים יהודים כשרים, ילדים/ עשויים פלדת אלחלד/ לשונותיהם מגן דוד/ וצפניהם שורטות עד זוב דם בבשרו".

זוהי נקודת מבט מרעננת על רקע הנהייה העכשווית לברלין, כאילו לא היתה שואה רק לפני פחות משבעים שנה.

דובר השירים אומר ש"לדעתו, מאורעות השואה היו צריכים להיאסף לכדי/ ספר תנ"ך החדש". אמנם עמדה זו זהה במידת מה לתפיסת השואה היהודית כייחודית, המקנה לנו סוג של עליונות על כל שואה אחרת (וזאת, בלי קשר לעובדה ששואת היהודים היתה הנוראה והשיטתית ברציחות העם). אבל נימת הספר אוניברסלית יותר, חיפוש זיקה וזהות של אדם אחד, לא גאווה לאומית על היותנו המושמדים מכולם, המאפיינת את האתוס הישראלי בימינו. שפתו של המשורר ישירה, פרוזאית כאמור, אבל במקומות המעטים שבהם הוא חורג לדימוי או למטאפורה, הם מפתיעים ומקוריים: "הסבל פוקד את מעונו של האדם כמו סנטה קלאוס שעבר/ באירופה/ שחור כמו איש העכביש שנכנס בו הרוע, מפזר מוות/ כמו קופסאות של מתנות".

ועם זאת השירים החלשים יותר בספר נגועים בפרוזאיות דיווחית יבשה: "המשורר האשכנזי האחרון צופה בסרטון עדות של מי שו סידור/ הוא מספר על גירוש היהודים מבוטושאן", "המשורר האשכנזי האחרון עובר על רשימות מתקופת/ השואה... רשימות של יהודים נרצחים/ רשימות של יהודים ניצולים". כאן הפרוזאיות היבשה המבקשת למנוע מהשירים לגלוש לרגשנות הופכת לצחיחה, סתמית, הרשימות של היהודים הופכות לשירי רשימה של "שמות של 118 יהודים מרומניה/ נלקחו לפלוגות עבודת כפיה של הצבא הרומני ביום/ 15.12.1943, בה מופיע שם סבו מצד אמו..." כמוכן שנחמץ הלב על הסב, שמתואר בהמשך כמי שזוכה לקצבה ממשרד האוצר על כך שלקח ב"סרטן המחנות". אבל על משורר להראות את החדר-פעמיות של הדברים בתיאוריו, בשפתו; עצם השימוש במילה סב, או בזיקה משפחתית אחרת, אינו פוטר אותו ממישימה זו. אז נכון ש"שם הומתו מאות אלפים מהם בשיטות ההריגה הישנות", אבל דיווח זה עקב.

שונה מהם השיר האחרון בספר, ובו מתואר ביקור של הדובר בבית עלמין ישן, שבו קבורים סבו וסבתו: "כורע ברך על האדמה בבית העלמין/ הישן בנהריה/ מניח ילקוטו/ ונשען על האבן הגדולה של הקבר... יש המיה אל ריקוד של אושר שלא יתרחש כצעפי אויר/ השכחה/ שלא ימצאו את מנוחתם בין העצמות". כאן, ובמקומות נוספים בספר, מתוך המשורר את החד פעמיות של המקרה הפרטי, ה"לירי", עם הטרגיות האנושיות, האוניברסליות.

יובל גלעד



המשורר לגעת ללב, בין השאר כי מסע השורשים הוא גם מסע פרטי, לעבר ילדות ונעורים שעברו בתחושת נידחות ונידוי חברתי מסוים.

ברקוביץ' מוכר בקהילה הספרותית בעיקר כמבקר השירה ב'מוסף לתרבות וספרות' של 'הארץ'. הביצה הספרותית בישראל קטנה, ואין כמעט משורר שאין לו סיפור ברקוביץ' משלו, לחיוב ולשלילה. גם לי: מהתנגחויות באינטרנט שנבעו מחילוקי עמדות פואטיים (כאשר טענתי נגד המבקר היתה ועודנה שהוא ממהר להכתיר משוררים צעירים בכתרי מלכות חסרי כסוי, ומתקשה לקרוא שירה שאיננה מלווה בנרטיב), ועד לשיחות ידידותיות בינינו עקב נסיעה משותפת באוטובוס.

אבל בספרו זה, הטוב בספריו, מוכיח המבקר שהוא משורר ראוי, בספר מוקפד, יפה וטוב, המוכיח את כוחו של צמצום עריכתי. בספריו הקודמים של המשורר, אמנם היו ניצוצות של אמת, אבל ככלל, היו עמוסים מדי בשירה רומנטית, מאוהבת בעצמה, קלישאתית, שבה האני הדובר עלה על גדותיו. בספר זה נמצא למשורר נושא טרגי המצמצם את האני לממדיו הזעירים בעולם בלתי נתפס ועצום, כמו הרוע הגרמני. המבקר ברקוביץ' "נרחף" במידת מה לפתיח הספר, שבו הוא מסביר ש"לכל אדם ישנה הזהות שהוא קובע לעצמו", הסברים מיותרים המציגים את מה שהשירים אומרים טוב יותר. אבל הספר עצמו נפתח בשירים יפים, המתארים בין השאר את דמות הסבתא המספרת על קורות המשפחה. היא אמנם לא היתה במחנה השמדה, אבל קשיי החיים בתקופה ההיא, הפכו אותה למי ש"גם כשהיא תמות/ היא עדיין תחיה".

זעמו של הדובר אותנטי, בשורות יפות שבהן הוא תמה על הפייסנות הפרקטית בגישה הישראלית לאירופה, אולי בהשראת הסכם השילומים המוקדם שחתם בן גוריון עם הגרמנים, שנים ספורות לאחר הזוועה. באחד השירים מתאר המשורר את היהודים שחוזרים לערי השמד ומצטלמים, "במקום ליידות אבנים על החלונות/ ולשבור אותם למען יראו כולם/ את הבית אשר היה/ את הילד אשר נעלם". ובשיר יפה אחר כותב ברקוביץ' על המשורר האשכנזי האחרון

הלב המייצג אהבה. בעיה נוספת היא חזרה על דימויים מן החלקים הקודמים של הטריולוגיה, אף שהחזרות מכוונות, כפי שמצהיר אדל הייט בדרש הספר, על "רצפים של דימויים חוזרים בתוך הקשרים נופיים ורגשיים משתנים".

ואסיים בשורות היפות הבאות: "במחשכים אמו/ גרה בארון פלורנטיני לנצח עכשיו/ בין חדריה הגבוהים אולמות רכוסים/ בשיש לכבות פועמים בקטקומבות". כדרכו של אדל הייט, לא ידוע כמעט דבר על האם (או אפילו על הדובר), ובכל זאת, הציפורים והתמונה נוגעים ללב, ומדגימים בזעיר אנפין את כוחה של השירה לרגש ולעניין, גם אם הנרטיב אינו ידוע.

נושא טרגי המצמצם את האני

אילן ברקוביץ': המשורר האשכנזי האחרון, פרדס 2016, עמ' 57

ספר שיריו החמישי של המשורר והמבקר אילן ברקוביץ' הוא ספר לירי יפה וצנוע, גם אם פרוזאי מדי, שעוסק במסע שורשים של הדובר אל זהותו כבן למהגרים יהודים רומנים בישראל. כותרת הספר הבומבסטית משהו, 'המשורר האשכנזי האחרון', מכניסה את הדובר לסבך פוליטיקה הזהויות המרעיעה את עולם השירה הישראלי מאז החלו לפעול בה משוררי 'ערספואטיקה', בראשות רועי חסן, שציטוט משייר שלו משמש גם מוטו לספר. אף שמרבית השירים בספר מקבלים ככותרת את 'המשורר האשכנזי האחרון', בווריאציות שונות, ואף שהצירוף חוזר יותר מדי פעמים בספר, הרי המשורר איננו נופל בפח פוליטיקה הזהויות הנוטה להשטחה של האדם את מוצאו. כך הספר הוא מעין מסע שורשים נפשי במובן העמוק של המונח, וזאת מבלי לנסוע ליעדים הנזכרים בספר, ברומניה, מקום המוצא של המשפחה. זהו מסע של אדם באמצע חייו, המתבונן לאחור ורואה ששורשיו כמו כרותים, והוא מבקש למצוא אותם בשירים. זהות יהודית-רומנית זו, השייכת לעליית יהודי רומניה שהתרחשה במאוחר, ויצרה מצב של קיפוח מצד העולים הוותיקים, משתקפת גם בפרוזה של אמנון נבות ויותם ראובני. דובר ספרו של ברקוביץ' הוא מעין אלטר אגו של המשורר, שהוא אף מתווכח עמו בכמה מהשירים, כשהוא חש שהאלטר אגו משתלט על הכותב.

קשה עד בלתי אפשרי לכתוב על השואה, וברקוביץ' אכן נכשל בשירים המבקשים להעביר את הזוועה של מחנות עבודה וילדים מתים בצורה דיווחית, יבשה, אבל אינפורמטיבית מדי, בעידן ובמקום שבו זכר השואה כבר סורסר לעיפה בעזרת מערכות חינוך הפעילות יתר על המידה. אבל בשירים שבהם נקודת המבט הליינית, המחפשת, היא השלטת, מצליח

מאות / רפי וייכרט.....

שיאים

כמה מעט אפשר להעביר במילים. כאילו שהגרון רוצה לפרוץ בקריאות שמחה ויוצאת השתנקות. הנחיריים מתאווים לשאוף פנימה את העולם ותכולת הריאות מגבילה את זרם החמצן. אני זוכר אותך על ספסל ברחוב ישן – שניהם עוד קיימים. אני זוכר הטיית צוואר בבית הקפה שנסגר על אצבעותינו. שלך יתופפו לעד, אדומות ציפורן, על מקלדת המ-חשב. הייתי יונק אותן בפי כמו סוכריות על מקל בקיוסק מהילדות אבל תמיד חמלתי על אלה שישבו סביבנו, ספונים בבדידותם. גם עלייך שמרתי מהאש. עכשיו היא כמו לפיד אולימפי שעשה את שלו. הספורטאים כבשו שיאים והזדקנו, המדליות הונחו בארון הסגור ורק כרוז האהבה מסרב להודות שזה היה שירו האחרון.

”עדינות נבהלת” - קריאה בשני שירים על בת ואביה

ילי שגר: כותנה, הוצאת כרמל 2016, עמ' 61

ליל הסדר

לאבא

קראת ספרים, נסעת בטרקטור. הלכת בזמן למלחמה / מי שגדל על אפר מתידר בקלות עם אבק השרפה / כששבת הנחה בחיקך תינקת אפרת עינים / ראשה החזק בידך פאותה עדינות נבהלת / שהכרת עד כה רק מן המוקשים. //

פעת מצטבר החמר: / אתה מביט בי בעיניך הרכות, נזוף נצח / מן הגערה שהטיחו בך החיים / אהבתי שבאה להגן עליך / שורפת לך מתחת לעור / כמסנן קרינה על כויה. //

בשעות קשות אתה פונה ממני אבא, / פן ילחץ החבוק על הנצרה שסגרת / כשנפתח אלי מוצא נהרותיך / אבל המות בו נגעתי עובר במברק בתעלה הסמויה בינינו / שכר פתוח במדבר סיני שופך חמתו / דם, חשך, בלילה נחלם לי תינוק בתוך תבה / ואני צועקת בבהלה פשהוא מביט ב / חי או מת אינני יודעת / מהיכן אביא את הגמא. "

במלאכת מחשבת שירית מתארת שגר את מערכת היחסים בינה לבין אביה. אציע קריאה צמודה בשיר דחוס ומדויק זה, שכל שורה בו חושפת רובד נוסף בקשר ההדדי.

השורה הראשונה מציגה את האב כבעל מאפיינים גבריים ארכיטיפיים – איש של מחשבה, עבודה, דיוק ומחויבות – וכבר בשורה השנייה נרמז כי אל כל אלה נלוותה גם תשתית פוסט-טראומטית שהונחה בו עוד טרם צאתו אל הקרב (עלה בדעתי כי הוא דור שני לניצולי

החמישית מאפשר אולי כפל משמעות: עוצמת השבר המועבר אל הבת, מושווית למכת בכורות מן ההגדה של פסח; המוות מועבר ומאיים עליה (אולי היא אף הבת הבכורה), ולצד זאת, ייתכן כי מדבר סיני הוא המקום שבו חווה האב את מוראות המלחמה.



הבית השלישי מסתיים בחלום ובו, בדומה לאמצע הבית השני, שוב מתהפכת התמונה ועוסקת בניסיונותיה

של הבת להגן על אביה. תמונת החלום היא גם היפוכה של תמונת הבית הראשון, שבה אוהז האב בבתו התינוקת: הבת מקבילה ליוכבד האם, והאב מקביל למשה התינוק. רובו של החלום קל להבנה, אך עניין מיוחד עוררה בי העובדה שהתינוק נחלם בתוך תיבה, ובכל זאת מחפשת אמו את הגומא (שממנו היתה עשויה תיבתו של משה). דומני שזו דרכם של השיר והחלום להמחיש תהליך נפשי מעגלי ובלתי פתור. האב מוגן וחשוף בו זמנית, כשם שהוא מת וחי ובו זמנית, ואילו הבת, במלוא אהבתה וכמיטב כוחותיה, מבקשת להגן על האב, ובכל זאת חשה שאין בכך די ומגבירה את מאמציה.

מעברו השני של הרף, ללא כותרת חדשה אך בהפרדת שלוש כוכביות, מופיע השיר הבא:

”אך יש וחיכוך של אבי אוסף אליו את הקמטים תחת עיני העמקות / ונחשפת הקרבה המסגלת להבטיח את שהמרחק מסגל לקים.”

את השיר הקודם סיימה שגר, בתבונה רבה, באופן שבו הסתיים החלום והיא אינה מרככת או מנחמת את עצמה או קוראיה. ארבע שורותיו של השיר הנוסף מאירות את האב ואת הקשר עמו באור נוסף, אך ההפרדה בין השירים מאפשרת לעשות זאת ללא כל ערעור על תקפות התהליכים הרגשיים שבהם עוסק 'ליל הסדר'. שגר נמנעת

שואה). הקשר בין השניים מתחיל עם שובו של האב מן המלחמה והדבר מתואר בשורה השלישית של השיר. אולם, שתי השורות הפותחות מבהירות כי מה שקדם ליחסי האב והבת, ובכלל זה טראומת האב וטראומת הדרות הקודמים, ארוגים אל תוך הקשר בין השניים. זאת ועוד, הקשר מתחיל כאשר האב שב מן המרחק, ומאכן ואילך נפרשת מורכבותו הרבה של האב – הוא שב מן הקרב ומיד אוהז בבתו ויוצר עמה קשר, אך דומה שהמרחק נותר חלק מרכזי ממנו ומן היחסים, וכי שיבתו אינה שלמה לעולם. מורכבות זו עולה גם מן הצירוף המזהיר "עדינות נבהלת" – המחזיק הן את הרצון לקרבה, הן את הפחד מפניה והן את שורשי הטראומטיים של התהליך בשתי מילים בלבד.

"כעת מצטבר החומר" כותבת שגר בפתח הבית השני, ואין דרך או צורך לקבוע אם המילה 'כעת' מתייחסת להמשכו של המפגש בין השניים, או אל מערכת היחסים שנפרשה ביניהם מאז ועד עתה. דומה ששתי התשובות נכונות וכי המורכבות והאמביוולנציה שתוארו בתמונת המפגש אכן ניצבות בבסיס הקשר. בשורת הרביעית של הבית השני, בנקודת ציר של השיר כולו, עוברת שגר לתיאור חלקה בקשר, כבת שניסתה להציל את אביה במידה מוגבלת של הצלחה – נושא שתוסיף ותפתח בחלקו השני של הבית השלישי.

הבית השלישי ממשיך בתיאור מערכת היחסים, ובסיכונים הנלווים אליה כל העת: יצירת הקרבה, והסרת חלק ממגננותיו של האב, מובילות להטמעת חלק מן הקושי האיום שהוא אוצר בתוכו, במעמקי נפשה של הבת. השורות הרביעית והחמישית בבית חושפות את עוצמתו הפנימית של התהליך – הדברים התרחשו בלי להיראות לעין, אך הצטברו, והם נחווים כשבר פנימי עמוק. מדבר סיני המופיע בשורה

אמילי דיקנסון מאנגלית: אורי וייס

הזרים הללו בעולם נוכרי

הַזְרִים הֶלְלוּ בְּעוֹלָם נֹכְרִי
חֶסוֹת בְּקִשׁוֹ הֵם מֵאֲתִי -
הַתִּדְרִי עִמָּם, שְׁמָא בְּשָׂמִים
בְּעִצְמָךְ פְּלִיטָה תִּהְיִי -

אמילי דיקנסון כמעט ולא יצאה מפתח הבית שבו נולדה. מערכות יחסים שלמות ניהלה בהתכתבות, ולכן השיר הכל כך יפה הוא גם תצלום רנטגן של מי שהעולם מעבר לדלת נראה בעיניה כעולם נוכרי, וגם שורות אפשריות של פתיחה בהרצאה מלומדת על פרנויה.

רוני סומק

ודומה כי סופר, ההולם בקורא באותה אגביות המאפיינת את נובק, חושף את מקורותיה העמוקים: "אבא, קפוץ לבקר - / יש לי שאלה / לא משהו קונקרטי, לא משנה מה... / רצייתי לעדכן ש... בעצם אין לי מה / בוא לבקר, עברה כמעט שנה... מתחת לכרית / טומנת הזמנה / לסנטה קטרינה / אני ילדה קטנה // הלכת להביא לי / מסטיק מתנה / אבל עוד לא חזרת / אני עוד ממתינה // אובדת במדבר / רק עץ בודד עומד / אבא שלי תלוי / על חבל מתנדנד".



מה שנסתר מפניו. לדוגמה, 'הג'וק' (עמ' 20): "חרק גדול מאוד גורם לי להרגיש לבד", 'ראתמול' (עמ' 21): "היי ג'וק / שוכב על הגב / באמצע הסלון / איפה היית / כשחזרתי אתמול שיכורה / מבילוי כושל". ההיגד הראשון (מסומן בכוכבית והוא ספק שיר ספק מוטו לשיר הבא אחריו) מתאר חוויית ברידותה של אשה בעת שהיא ניצבת לבדה מול "חרק גדול מאוד".

בשיר העוקב פונה הדוברת אל ג'וק מת בבוקר שאחרי דייט כושל. השיר קצר, מוזר, ובקריאה ראשונה הוא עשוי להעלות חיוך. הפירוש הראשון שעלה בדעתי לשיר הוא כי יש בדברי האשה אל הג'וק מרכיב של הקלה על כי לא פגשה אותו בלילה ונאלצה להתמודד גם איתו. אלא שאז רכנתי אל השיר, כפי שיש לרכון אל שירת נובק, וחשתי כי אפשרות נוספת נחשפת בפני: הפנייה אל הג'וק בריבור ישיר ובוודאי שהפתיחה ב'היי' ידידותי הופכת את הג'וק לנוכחות שיש בכוחה להפיג במשהו את הברידות. בקורא את ההיגד הפותח מייחס הקורא את חוויית הברידות לקושי להתמודד עם הפחד מפני החרק. אחרי קריאת השיר, עולה האפשרות כי הברידות עמוקה כל כך, עד כי דווקא נוכחותו של החרק ולא החרדה מפניו היא המדגישה אותה.

גם השיר 'מסטיק תות' (עמ' 28) עוסק בברידות,

מדילול כוחו של השיר הקודם גם בהכנסת השיר הנוסף אל תוך סוגריים, כאילו ביקשה להבהיר כי הוא חיוני, אך משני להתרחשות הרגשית העיקרית. בשיר הנוסף מביאה שנו את חלקיו השמורים והיפים של אביה. בשתי השורות האחרונות היא שבה ומתייחסת אל המרחק שהוא חלק בלתי נפרד מן האב (התייחסתי אליו בפתח דברי), אלא שהפעם מתוארת האפשרות לאיזון בין קרבה ומרחק - אפשרות שיש בכוחה להציע מזור, ולו חלקי, לתהליך המעגלי והכואב הנפרש בשיר 'ליל הסדר'.

"לא שמעתי כלום" ופתאום בום!

אלה נובק: ארבעים ושניים, ברחש
2016, 54 עמ'

ספרה של אלה נובק הוא ספר קטן לכאורה - ממדיו צנועים, גדול האותיות קטן למדי וזבובונים (מודפסים) קטנטנים מעוכים פה ושם בין דפיו. עוד לפני שהתחלתי לקרוא חשתי כי לפני ספר שבאופן מוזר מבקש להתחבא מפני עם תחילת הקריאה התחושה התחזקה: נובק עושה שימוש בשפה רזה, ומכתיבתה נעדרים כמעט לחלוטין אמצעים פואטיים - היא מדברת, או לוחשת את הדברים באוזן קוראיה בלי גינונים וללא מאמץ. כחלק מ'הורדת הפרופיל' הפואטית שלה, מעמידה נובק במרכזם של שירים רבים נושאים כמו מלפפונים חמוצים, ג'וק מת או חפיסת ופלים. אולם, ככל שהתמשכה הקריאה, השתנתה התחושה. באמצעות הצניעות, האיפוק והלחישת יוצרת נובק אינטימיות עם הקורא - אינטימיות שבתוכה הוא נחשף אל מה שכמעט הוסתר ממנו. אביא כמה דוגמאות לכך. נעייך בשיר 'אמא של שכן בחדר המדרגות' (עמ' 18): "מתיישבת בקלאסה על המדרגה / מחיכת במבוכה / מזמן היתה האזעקה? / שאבתי במזגן / לא שמעתי כלום / ופתאום בום!" בשפה פשוטה מתארת נובק תמונה יומיומית מתקופת המלחמה. אין בשיר כל ניסיון לחדור אל מתחת לפני השטח של ההתרחשות. אלא שדווקא האיפוק הוא שמרגיש את הממד הטראומטי של ההתנסות בפגיעת הפתאומית של בועת השגרה הימיומית והמגינה. בפשטות - כולנו אמו של השכן, והטרגדיה עשויה להתפרץ דווקא מתוך הרגעים הקטנים, ממש כפי שהיא עולה מתוך השיר הקטן שלפנינו. נובק לא מפרשת, לא מעצימה, לא מנסה לחשוף רבדים נסתרים בהתרחשות - היא מתבוננת, ומבטה מלא חמלה משום שמקופלת בו ההבנה שהדברים נוראים דיים כהויותם וכפשוטם.

הדברים דומים גם כאשר מתבוננת נובק בעצמה. ברבים מן השירים היא מספרת סיפור או משתפת תמונה, והיא עושה זאת, שוב, כמעט ללא מבע רגשי או ניסיונות לחשוף רבדים נוספים. הקורא מתקרב, רוכן אל עבר השיר, ורק אז נחשף אל

עומד / אבא שלי תלוי / על חבל מתנדנד". דומה שאת הדוגמה המובהקת ביותר לפואטיקה של נובק ניתן למצוא על כריכתו האחורית של הספר. על גבי הכריכה האחורית של ספרי שירה רבים מופיע פעמים רבות שיר המדגים, שלא לומר מפגין, את איכות השירים שבין הכריכות. אצל נובק הכריכה חלקה ומופיעה עליה השורה - "חסר לי ברזל". שורה פשוטה, פרוזאית, מעלת חיוך, ועבור מי שטרם קרא את הספר היא חסרת הקשר ומסתירה, כדרכה של נובק, את רבדיו הרגשיים. אולם, אחרי קריאת הספר לא מצליח וידויה של נובק על המחסור בברזל ממנו היא סובלת להסתיר את החוסרים הנחשפים בין דפיו. ההפך הוא הנכון - הקורא מבין שנובק לא באמת ניסתה להסתיר דבר מפניו, למעשה, היא הזמינה אותו לרכון לעבר שירתה.

גיא פרל

מפוצצת את הגדרת האוטוביוגרפיה

מאיה בז'רנו: חלונות הזמן של אביגיל, הוצאת ספרא 2016, 280 עמ'

יש יצירות שפני השטח שלהן חלקים, מלוטשים. וישנן אלה שאפשר לראות בהן את טביעות האצבע של המחבר. לראות את החומר ממש. כן, זאת כמוכן רק עוד חלוקה סכמטית לגבי יצירות ספרות, והחלוקה הזאת לא דווקא מעידה על רמת המיומנות של היוצר, אלא לא פעם על תקופה או ז'אנר או יותר מכל אלה, על נטיית לב.



ובכל זאת נניח לרגע שזאת החלוקה שבאמצעותה נחצה עולם-היצירות, על פי הפטיש או שמה השופין הדק שבו משתמשים היוצרים, על פי הרגע שבו הם נעצרים מול יצירתם מעשה ידם ואומרים: די. אמרתי מספיק. אין לי צורך שהדבר ילוטש כמראה שתשקף, נאמר, את בבואתו של הקורא. מוטב שהספר יתפקד כאלם מראות שהמראות בו חלקן סגלגלות, אלה מקטינות בעוד אחרות מותחות את קומתך ואתה הקורא יוצא מתוך האולם או אוהל הקרקס, משפשף עיניך מול האור ומנסה לתת מידה לדברים. במקרה של הספר שלפנינו, נדמה לי שמדובר בדבר אחר, המעמיד פנים שהוא דבר אחר. לכאורה החוט המארגן נתלש, נקרע בשיניים ממש, ונתפר פעמים רבות. זוהי רקמה שלא פעם רואים (לכאורה או שלא לכאורה) את צדה האחורי הפרום לכאורה, שאין בו האריגה הצייתנית של הצד הקדמי המוצג לבאים להתארח. כך גם טיבם של הקשרים שבין הדמויות ואפילו בין הסוגות שמשוטטות בטקסט הוא לא דווקא מוחלט. יש בו עירוב בין חוויות פנימיות למחירי שכר דירה, בין חוויה אינטימית לבין אבחות מלומדות כמו גם ביקורות קולנוע. הטון שמוסר רגעי התוודעות עצמית וחילופי שלטון הוא כמעט אותו טון. אפשר להתבלבל מול זה, אבל רצוי לראות שיש כאן בחירה של סיפור ההיסטוריה, בחירה המפצלת ואולי מוטב אמר לעתים מפוצצת את הגדרת האוטוביוגרפיה. יש כאן כוונת מכוון, כאילו הכל שווה בפני

יובל גלעד

*
משאית קרוור
התגלטה
לצד כביש מהיר
באוסטרליה
כמוכן
פליטים דפקו
על הדלת
עד כלות

*
חרף יורד
על אירופה
חושף שוב
מלכות קר
נשמתה

*
כדי למדד
קר חרפי
יש להכפילו
בכדידות
הנוף סביב
במיוחד
כשאתה זר
בעיר אירופית
כה יפי קר
רק מגביר
בדידותך

*
היה היתה
פעם ילדה
עד שגברים
לקחו אותה
לחדר חשוד
עם אור לירי
במכון לוי

*
כדור הארץ
קודח מחם
כדי להתרפא
מהמחלה
ששמה אדם

הכותבת - ההתפתחות האמנותית והאישית של הגיבורה ועבודה כמו-פקידותית ואהבה. גם את האהבה אופף בספר מעין שוויון נפש המסמך זו לזו קלה כחמורה, אבל מתחת לזה יש מיתר מתוח שהוא החיים עצמם ומאמץ ההתבוננות בהם. ואת המיתר הזה יש לשמוע ואת צליל הנגינה עליו ניתן למצוא ברומן כולו. כי אפילו דימוי החלונות שמגיע מתוכנת המחשב הפופולרית ביותר הופך בידיה לדימוי אישי - לאפשרות לצרף מרחב וסימן ושם. יש כאן היסטוריה שנכתבת, את זה יש לומר, ולא נכון לקעקע את התחומים ולשוב ולהפריד בין האישי והכללי שמעורבים בספר זה בזה, כך שכל הפרדה נדמית כמו סנטימנט. דומה שניתנת בידינו עדשה המתקרבת ומתרחקת

במהירות ממה שהיא צופה בו. ובעצם במחשבה שנייה אביגיל עצמה, גיבורת הספר, היא הכלי, היא האינסטרומנט שניתן בידינו כדי להרחיב ולקצר, להביט בדברים כולם, בין אם היו קומה של בניין, גבותיו של אדם, או גבעול של עשב, כאילו היו כולם עשויים מאותו חומר. וזה כוחו של הספר שמעמיד עולם שיש בו מקום גם ללחם וגם למים ולקורותיה של אשה משוררת באופן שאינו נע מן המוקדם אל המאוחר או להיפך, הוא שם את הכל בידינו כמו טנא, כמו גל, כמו הזיכרון, באיזה בבת אחת שאי-אפשר ולא נרצה להתנגד לו.

יערה שחורי

פראזת אהבה

פתאום את סולו.
 לשונך מאלתרת לולאות,
 אצבעותיך עולות
 ויורדות בשריגי הצלעות,
 עוברות בריטואוזיות
 בין פוזיציות
 ואני
 בס
 מהלך,
 יורד חצאי טונים
 דרך גבה,
 פורט בטפינג על אנגה,
 מתלפף על חמשת
 חושיך כמפתח סול,
 מרעיד פיקאפ לח לקראת
 דממת אונסון.

פירוז זוגי

את מתחפרת בכרסה
 עם מחשב ניד, חמושה
 שתיקה רועמת, נשק דמה
 להשמדה זוגית. בתקרה
 המאורר סורק את החדר
 כמו מכ"ם, מירט
 תנועת כחות, מלה
 לא במקום. מבקש
 אשור מעבר אליה,
 את מבקשת פרוז.
 ללא מודיעין על הפוגה
 מסיג עצמי בדממה לתצפית,
 העמדה האחורית
 של האהבה.

פואטיקת הבלוק

ומהבלוקים
 תצא שירתנו
 בלי חקים
 עם חריזה
 רזה
 בפרוזה
 פשוטה פיגורות
 רפות בשר
 סיכים מצמקים
 של אקזוטיקה
 רכה ומהרפכות
 (לא קשור לאשכנזים)
 יצאו צטוטים
 ממקורות מקראיים
 לא מקוריים
 פיוטים
 בלי סכונים נתאונן
 על השכונים
 נתגעגע למשפחה
 לתבשילים לנגונים
 לבית כנסת
 אהבה נכזבת

מודר האדם

פתאום קם אדם
 והמזרח בו לא קם
 הגרוניות גולשות
 כסקטים קהים
 טוען עני
 יוצא אני
 אומר אשכנזים
 כמו קלה או
 התחלה של בדיחה אך
 אין צוחק
 מגביר את קולו
 אבל המזרח
 כבר לא צועק
 ההגמונים הלכנים
 לא מסתבכים אתו
 הם אף נהנים
 להנהן צורק

תבין

אני לא בנויה לזה יותר.
 אני מבין.
 חצי משרה על חמש מאות תלמידים.
 אני מבין.
 רק היום דחיתי שנים.
 אני יכול להבין.
 דבר אל הקיר.
 כן, זה בודאי מתסכל.
 לא זוכרת מתי יצאנו לסרט.
 אני מבין.
 אתה תקוע מול המסך.
 אני מבין אותך.

אתה מבין? שבוע פלים בכיור.
 אפשר להבין.
 רק מלטש את הסכין בה אתה אומר לי לא.
 אני מבין.
 קשה לי, רוצה לשים לזה סוף.
 אני מבין.
 אתה לא.
 אני מבין.

”אולי יידיש/ בעמקי” מילה עברית נושמת”

רבקה בסמן בן-חיים: דער שמייכל פון
א בנים - חיוכו של העץ, הוצאת קשב
לשירה ולייוויק-פארלאג 2016, 111 עמ'



בשנת 2013 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתון לפיו כ-2% מאוכלוסיית היהודים בישראל בגיל 20 ומעלה, כ-100,000 תושבים, הצהירו כי הם דוברים יידיש כשפת אם. כיום (2017), ככל הנראה מניין דוברי היידיש כשפת אם נמוך מ-85,000 תושבים, וסביר להניח שבתום העשור הנוכחי מספרם של אלה שבחלקם כבו חצו גבורות, יוסיף להצטמצם אל גבול 50,000 תושבים, ואף למטה מכך. מלבד זאת, עתודת החרדים דוברי היידיש כשפת אם, שנחשבה כעתודה מובטחת, הולכת ומתדלדלת עם היטמעותם בחברה הישראלית. תהליך דומה מתרחש בקרב הקהילות היהודיות בצפון אמריקה ובאירופה והס מלהזכיר התמעטות תפוצתם והדפסתם של יומונים, כתבי-עת וספרים בלשון היידיש.

לשון אחר: אַ ברוך צו אונדזער שפראך. ברם, בסטטיסטיקה היבשה המוצגת לפנינו אין די כדי ללמד על התעניינות מצד בני נוער וצעירים בלשון היידיש ותרבותה ועל פריחה חסרת תקדים במספר הלומדים ובמספר מוסדות הלימוד והקורסים ללימודה. אלו אינם נכללים בסטטיסטיקה, אך הלכה למעשה הם קהל היעד החדש של שפת היידיש ואפשר שהם ידרשו בעשור הבא לשאת את הלפיד ולהבטיח קיומה של אש התמידה. משכך הדבר, ולאור השינויים שהתרחשו ומתרחשים בגנום התרבותי-חברתי-לשוני של דוברי היידיש, נדרשת שירת יידיש רלוונטית, הצועדת במקביל להתפתחויות ולהתרחשויות בחיי החברה והתרבות בארץ ובעולם וקשובה להם. נדרשת שירה כגון זו המופיעה בספרה החדש של רבקה בסמן בן-חיים, *חיוכו של עץ (דער שמייכל פון אַ בנים)*.

באפילו לספר כותב רפי וייכרט: "כשקוראים בשיריה רוצים לחיות. לחיות עד כלות". ואפשר שעל רגל אחת, ספר זה הוא כמעין חיות המתפרץ בשירת היידיש בת זמננו שעודנה נטועה, ברובה, באדמת נכר, מלקקת את פצעיה ומבכה על אוכדנה בשירה קודרת ומייאשת אליבא דמוריס רוזנפלד: "אימער גיי, גיי, גיי/ אימער וויי, וויי, וויי" ("תמיד נרוה, נרוה, נרוה/ תמיד כאב, כאב, כאב").

משוררת היידיש בת התשעים ושתיים בסמן בן-חיים, זוכת פרס הרשות הלאומית לתרבות היידיש לשנת 2015, שחיברה למעלה מעשרה ספרי שירה, עשויה להטעותכם. לכאורה, היא משם. מוילקומיר שבליטא, מאדמה ספוגת שנאה ודם שהנביטה אלגיות ויבבות פואטיות

אהבתה העזה לחיים: "נדמה לי/ שאף פעם לא אהבתי עוד טעם/ כטעם הלחם. לו הכרתי את האופה - אני מקווה שלא היה במחנה -/ הייתי מודה לו/ באינספור תודות, יותר מכפי שיכול אדם להודות, ומילה לא הייתי אומרת/ על רעב שרעבנו עד כלות" (עמ' 33). בשיר נפלא זה הלחם הוא החיים וטעם הלחם הוא טעם החיים ואין תימה שהמשוררת לא טעמה ולא אהבה בחייה טעם כלשהו כטעם החיים. הרעב ללחם, אף שאינו רצינולי, פיזיולוגי או נובע ממחסור, עורנו מקנן בה "כבימים אחרים, כשגווענו לפירור", ולתהייה הרטרורית מדוע באמצע היום "נרעב בה הרעב/ הרי לחם יש בבית/ די והותר", היא משיבה: "מן הסתם/ כדי שעוד אזכור -". הרעב הוא אפוא בבחינת קריאת הודיה לחיים לא פחות מאשר תזכורת לנוראות העבר.

אף שהשוואה וזיכרון השואה מופיעים בשירים רבים, הם אינם כאמור הנושא העיקרי או המרכזי. בספר כמה תמות מרכזיות: לשון היידיש, הווי ישראלי, ארס-פואטיקה וזקנה. בסוגיית הזקנה עוסקת בסמן בן-חיים ממקום אופטימי, מלא און ורעב להמשכיות. בשיר 'בדרך' (עמ' 87) היא מנתחת בעדינות של אמן את צעדיהם המדודים והאטיים של הקשישים בפוסעם ברחוב או בפארק: "לאנשים בודדים/ לא אצה הדרך;/ לא ימהרו, צעדיהם מדודים, יניחו לכל לחלוף על פניהם. יש להם זמן לראות עשב, עלה, אילן. לרוח הם חסים/ על מה שהיה גם להם..."

ומנין אנו למדים גורה שווה בין אנשים בודדים לזקנה? מהשיר 'מפי שכנים' (עמ' 105): "את השכנה השתקנית כולם פה מכירים; לעצמה היא בידידיש כותבת שירים. ואם תמצא עוד איש שאת שפתה ידע/ אף פעם לא תהיה עוד בודדה". בשיר נוסף העוסק בזקנה, 'לילה' (עמ' 99) פוגשת המשוררת בזקנתה הנראית לה כזרה ומשונה "ולבושה כחודש מאי" (כצעירה) וכשמתברר לה שמתחת לתלבושת חודש מאי מת - "מזמן כבר פרחו עלומי" - נוקטת המשוררת הנפלאה פעולה שובת לב: "ואז באצבע לזהותה/ קרעתי לה (לזקנה) את בת הקול/ הבטחתי ללמד אותה/ את זמר שיר פריחת האתמול".

במילים אחרות, המשוררת שחצתה את גיל תשעים מלמדת את זקנתה כיצד לשמור על עלומיה: "ימי אביב מתעוררים/ לפרוח בעבר עייף". בדומה לבסמן בן-חיים שרואה נעורים בזקנתה, כך נראה כי ספרות היידיש בת זמננו, זו שכבר חיברו רקוויאם (המי יודע כמה...) לכבודה, עודנה מלאת חיוניות, רעבה להמשכיות, מתחדשת, והודות ליוצרים כרבקה בסמן בן-חיים מתגלה במלוא חיותה, חרף כל הקשיים, נבואות הזעם והסטטיסטיקות הקודרות. ♦

ניקולא אורכך

כשנחרשה בידיהם הרצחניות של נאצים ואנטישמים. בפועל, היא קונגלומרט עשיר ומגוון המשלב כאן ושם, עברית ויידיש, גלותיות וישראליות, תל אביב וקיבוץ לצד עולם יהודי שהיה וחרב: "אני חיה בעברית/ ביופיה והדרה/ וכל כולי נושמת יידיש/ בבדידותה" (עמ' 55).

במקום אחר מבקשת המשוררת להסביר את קרבת המשפחה בין העברית ליידיש באמצעות קשרי הגומלין ביניהן, המוצגים כיחסים בין אחיות התומכות זו בזו או כאם המחוקת את ידי בתה הקטנה: "אולי יידיש/ בעמקי מילה עברית נושמת/ את האותיות היא מחממת, וצעד רק מקנה/ ואז, כשיידיש/ לעברית/ את דמעותיה מספרת, שתי הלשונויות/ נושאות לאל/ תחינה אחת".

שיר זה, בדומה ליתר השירים בספר, מופיע סימולטנית בעברית וביידיש. תרגום השירים לעברית הופקד בידי שמונה מתרגמים ובהם: חמוטל בריינסוף, רועי גרינוולד, בני מה, רותי זקוביץ' והמשוררת עצמה. בשיר שכותרתו 'הרכבת' (עמ' 57) בסמן בן-חיים מספרת על מפגש עם תיירת שביקשה לדעת "איך מגיעים מתל אביב/ לרכבת". מרוב "שמחה מחרישת אוזניים" למשמע השאלה היא בקושי שמעה את המשך דברי התיירת, שכן שמחה "להורות לה דרך/ מתל אביב/ אל"; מעניין שדווקא הרכבת מסמלת בשיר זה את החיים, וכמוה גם היציאה מתל אביב. אפשר שיש בשיר ביקורת כלפי תל אביב הבוועתית ועידוד מרומז לבקר/לצאת אל חבלי ארץ נוספים ואפשר שהמשוררת שמחה על שמצאה בת שיה "להורות לה דרך, לדבר עמה. כך או אחרת, המשוררת בוחרת להורות דרך לחיים, וזהו רעיון שחוזר על עצמו ברכים משירי הספר. כך למשל בשיר 'חדשות מקיבוץ מעפיל' (עמ' 59): "כשאתם מספרים לי/ מי מת, ספרו לי כעת, מי נולד/ כך אדע שהסוף לא מפחיד... בסוף הדרך אני יכולה/ לראות עוד ראשית/ אדמה בפריחה".

הערכת החיים, רדיפתם וחיבור שירי שבה לכבודם מקורם בעברה, בתקופה שבה ראתה מוות על מופעיו השונים וחמקה ממנו, בתקופה שבה איברה יקרים וקרובים לה; משם מגיעה

יש גם משוררת

נעמה ארו: **אגרוף קטן**, הוצאת נתיבים
2016, 78 עמ'

ספרה החדש והשביעי במניין של המשוררת נעמה ארו, מציע ויתור כמעט סגפני על פרטים מיותרים בדרך למהותה הראשונית של הצורה. הספר ניזירי במובן זה שהוא זונח במודע מרכיבים צורניים הכרוכים בפרובוקציה, אקלקטיות, היסחפות דתית אקסטטי, דקורטיביות או צעקנות אופנתית, ויוצא ממעמקי תחושותיו של מי שרחק מרצונו מהמולת החיים. ההומור והאירוניה מצילים את הספר מכובד מעיק, ומשוטטים בהיתוליות כמו ילדותית בין רבות משוררתיו. המשוררת שחה בישרות בדברים הרציניים ביותר ועם זאת אינה לוקחת את עצמה ברצינות יתרה, מכל מקום, לא עד כדי אובדן קשר עם המציאות. לצד הלך נפש מהורהר ועגמומי הנוגע לעתים במלנכולי, משוחה על השירים ענווה של מי שמביט על החיים בכלל ועל חייו בפרט מהסוף אל ההתחלה. המוות והחיים נוכחים בשירים ללא מורא. אכן כדבריה, "צריך מזל כדי לחיות/ ויותר מזל כדי למות" (עמ' 72).

החיים בסופו של דבר הם חלקיקי קיום ורגעים שניתן לחלוף על פניהם בשוויון נפש ובהתעלמות גמורה, או לחוות אותם, לגעת בהם בחמימות כף היד, להיפתח אליהם, ולהתבונן בהם במלוא צבעוניותם האנושית, ניחוחותיהם ומורכבותם. רגעים מינוריים אלה מזינים רבים משירי הספר, למשל: "בבית המרקחת/ מספק לי אבו מוח/ את כל התרופות הנדרשות/ ושואל אם אני מכירה./ אני אומרת לו מתוך סקרנות, מהו שם המשפחה שלך?/ והוא עונה לי:/ מוח זה בעברית הוא אומר/ כנראה היה אחד מאבותיך חכם, אני צוחקת, ומרגישה איך כל הגוף שלי מתרחב ומתפשט/ והוא מחייך אלי". (שיר ללא שם, עמ' 32).

דו שיח בבית המרקחת הופך לחוויה פואטית בזכות הנכונות של המשוררת להתעכב על פניו של הרוקח, על חיובו ועל שמו, כלומר על זהותו, תולדות אבותיו ותפיסתו העצמית. בשיחה אגבית זו, שמשכה לא עלה על שניות ספורות, נברא השיר.

"ומה לי, משוררת זקנה ולכל זה?" (ללא כותרת, עמ' 72) שואלת ארו את עצמה, מה זה משורר? האי בהירות המתלווה להגדרה עצמית זו, לצד הזיהוי המובהק של האני עם אותה הזיהוי, מזינים את השיר 'דמות': שואלים אותי מי את./ אני מגמגמת:/ נכון, אני כותבת שירים/ אבל מי יושבת מאחורי הראש?/ העברית דלה/ מלהכיל אותה/ או את ההווה שבה היא/ מופיעה ונעלמת" (עמ' 91).

בפתיח לספרה כותבת ארו: "מילים בוראות אשליה הרחוקה מן החוויה". אבל עם כל דלותה



"השיר הזה לא יציל אותי/ וגם לא עורך המוסף הספרותי הנכבד/ נתגלגל יחד לאבק באותו בית הקברות/ על שלדו יציבו שלט מאיר עיניים:/ פה נקבר המבקר והעורך הספרותי הנכבד" (עמ' 39). אכן תודעת הזמניות והמוות מביסה גם את כוחם של מבקרים ספרותיים.

החומרים הפואטיים הקשים שמהם עשוי הספר, אינם מעכירים את צלילתו האסתטית. מול ההתרחשות החד פעמית, הסנסציונית, השטחית ובת החלוף, העוברת את מסך הטלוויזיה, מצויה בסופו של דבר ההתרחשות העל זמנית הקוראת תיגר על האופטימיזם המסולף המניע את תרבות הצריכה ואת הסגידה של החילונית לתרבות האושר המדומה.

כך בשיר 'זיכרונות': "יושבת מול המסך הגדול עוקבת אחרי/ ילדה קטנה ההולכת לבדה בשביל... הזיכרונות שלי מתקבצים בתוך ראשי... הרגשות נשחקו המחשבות נשכחו וכל התוכנות מתלכדות לכדי נקודה אחת פשוטה: ... הבל הבלים הכל הבל" (עמ' 29).

ויותר מכך, "חדר ההמתנה", "מחזור מן המחלקה האונקולוגית" מאפשר להתבונן דרכו בשאר שירי הספר ולראות את גון הצבע הנעדר מפלטת הצבעים של אדם צעיר מלא תקווה ורוח נעורים. ארו שמה לבה לפרטים הקטנים ומצביעה על דברים שחומקים מן העין: "גם כאן יש חלוקת תפקידים:/ הנה מגיעה מלכת חדר ההמתנה/ מנהלת את גופה בחן [...] והנה זאת שמספרת בקול/ על הכימותרפיה האחרונה שלה [...] המתוקתקת./ היא לא תצא מהבית מבלי להשלים קווי מתאר סביב עיניה/ ויש גם זאת עם הספר ביד/ שימות העולם, אבל היא תקרא עוד שורה/ ועוד מילה ודי/ ויש גם משוררת" ('ההצגה הכי טובה', עמ' 64).

ארו מודעת למשוררותה ולתפקיד השירה בחייה; ועם זאת רואה בכך לפרקים סוג של הוויה נטולת מובן ותכלית. בשורות שצוטטו קודם נאמרים הרבה דברים, ובעיקר עובדה שקשה לומר אותה אך חייבים לומר אותה: ככל צער, גדול ככל שיהיה, יש ביטויים צורניים, טקסיים ותיאטראליים, ויש מחוות ומילים שאינן יכולות לומר דבר. ודווקא בשל כך יש פיתוי לגלוש אל הדקורטיבי, לאותה תפאורת-צער של נהי ובכי, הנוגעת בנקל במלודרמה. **אגרוף קטן** עומד בנחישות מול הפיתוי הזה.

דן אלבו

של השפה האנושית, ללא מילים אין אפשרות לתעד את חוויית הקיום או להנציח את הרגע. מוזר שעיסוק זה כה נחשק בעיני כותבי שירים. מבט אירוני בהווה זו מניע את השורות בשיר 'שירים למתי מעט': "אני כותבת שירים למתי מעט אשר קוראים שירים/ ולמעטים שבהם הקוראים את שירי" (עמ' 11). ובמקום אחר: "אני לא המילים שאני משתמשת בהן" ('יכולתי להשתגע', עמ' 42). מצד אחד, שירה מצריכה עיסוק כלשהו במילים, מצד שני, מילים הן אשליה.

לשון הספר רזה, נטולת ראוותנות. היא אינה מרחיקה משפת דיבור ועם זאת כרויה מאותם עומקים שבהם מוות וחיים אינם חוששים לאחוז זה בידו של זה. לא קל להביט בעיניים פקוחות בסופך או לגעת בצער ובתחושות האין-אונים של אדם יקר ההולך למות. שירים אחדים עוסקים בחוסר אונים המתלווה לזקנה, בנקודת המבט של מי שרואה את אמו או אביו מביטים במוות. מעלתה של השירה נעוצה אולי בכך שהיא מאפשרת לפחד המוות להסתתר במילותינו כאילו היו יקום נפרד ומרוחק שאין לו ולנו דבר במשותף. כבר בתחילת מסעה הפואטי מודעת המשוררת למגבלותיה של השירה להיות תחליף לחוויית הקיום. "מילים בוראות אשליה, הרחוקה מן החוויה", ועם זאת עוצמתן טמונה בקיבולת האין-סופית שלהן, בהיותן עמוקות דיין לשמש מקלט נוח גם לחרדת המוות.

ככל תחום אחר בחיים, שירה אינה נקייה מקנאה, שנאה ותאוה: "משוררת/ צריכה דברים אחרים:/ משוררת צריכה כתפיים/ משוררת צריכה שדיים/ משוררת צריכה לכתוב זין/ בשלוש הטיות שונות בשירים" (עמ' 40), ובהמשך, בנימה צינית: "משוררים מעולים בלהזדעזע" (עמ' 51). באותה רוח היא כותבת על מבקרת הספרות המבקשת למכור ספר שניתן לה, תמורת כמה פרוטות. כאותו מבט סרקסטי-פילוסופי של אן סקסטון בשירה 'שלושה חלונות ירוקים', על מה שאין היא רואה או זוכרת - "שכחתי את שמותיהם של המבקרים הספרותיים" - כותבת ארו ב'שיר מחאה מנוקד':

כל הזמן הזה

אביבית חזק: מתעברת עם הזמן, פיוטית
2016, 95 עמ'

עם צאת ספרה הראשון מתגלה האמנית הרב-תחומית אביבית חזק כמשוררת בעלת עמדה פואטית חדשנית. ברוב שיריה היא ניכרת ביצירת מושג זמן משלה, שבו מתרחש מפגש נשי בין הרגעי למתמשך במחזוריות קבועה, שהמסמן שלה הוא עונות השנה: "חמש/ עונות/ קיץ/ סתו/ חרף/ אביב/ ואשה".

הופעתה המודגשת ברש הימני של העטיפה נחקקת בקורא כשבעה דיברות. דרכם מתגבשת בו תחושת קודש המתחדשת עם קריאת כל אחד מן השירים בספר. בשיר הפותח בו, 'מחזורי געגועי' (עמ' 8), מתבררת החוקיות שבהיווצרות השירים:

"אני מתעברת/ במחזורי הזמן/ כמו געגועי/ הלכנה/ לשלמתה/ כמו געגועי/ שקיעת השמש/ לזריחתה/ להעיר/ בי מחזורי יצירה/ המתאים לצאת/ לאור/ כמו/ תינוק/ המתגעגע/ להולד לאור/ נשימתו".



דימוי התהוות שיר לתהליך התמלאות גרמי השמים מגעגע ממושך אל שלמותם, נרשם בקורא כאירוע קוסמי-פואטי בלתי נשכח. הוא מתחזק בסיומו של השיר עם הקבלתו לגעגועי תינוק להיוולדו. בהקניית ממד אנושי-נשי להשלמה עם הציפייה והאיפוק הכרוכים בהשגת שלמותה של יצירה, הופך הקורא לחלק מהתרחקותה: הקשבתו מתחדדת לכל ניד ושיח בעולמה האקוסיטנציאלי, שממנו מרקיעה שירתה של חזק. האי האצה ביצירה וההמתנה לבשלות עד להאחדת עמה, לא רק כובשת את לב הקורא, אלא מוחזרת בכך עטרתה של השירה ליושנה. התייחסותה המכבדת של המשוררת אליה כאל מדיום יקומי וכבעל עוצמה פרטית להמשך קיומה עוברת לקורא, וכתמורה על השקעתה מכבד הוא את שיריה ואת קורות חייה, אלה הנרמזים ואלה המוצהרים, כבשיר 'הצהרה' (עמ' 36):

"אני מודה באשמה/ רצחתי את הילדה/ הקטנה שבי/ כדי שאוכל לגדל/ ללא הצללים של הוריי/ שעלו ממרוקו/ שמעתי שאמר/ אתם לא שוים/ אתם אבק אדם/ ואני האמנית/ באמונה שלמה/ שזה נכון והתבישתי/ כל השנים רציתי/ להחליף את/ הורי המרוקאים/ בהורים אשכנזים// עכשו אני יוצאת/ לחפש את הילדה/ האהובה של/ אמא ואבא שלי/ איבונה// אוי כבר מאחר/ אני מקשיבה/ לקנן של פאכבל".

דרך הצהרתה על דיאלוג שהיא מנהלת כאן עם תקופת ילדותה, כמו גם עם תקופות אחרות

בחייה שאירועיהן הושקו, מכה על חטא ככל שתהיה, מופקת מן הקורא הקשבה מקסימלית לרגשותיה ולעמדותיה, הוא, שחלף זמנו. בכך היא מייצגת את מי שחוזה התכחות למקורותיה, במחיר אהבה שנגולה ממנו תמורת גדילה הרחק מצל הורים. השיר 'ספירת מלאי' (עמ' 20) הוא אחד הביטויים לדרכי המרתה של המשוררת תחושות של החמצה לכדי מעשה אמן:

"אני והים/ מחליפים מבטים/ אני מחפשת בו את/ החיים שאחרי המות/ וראוה רק גושי מלח/ של דממה מדברית/ מנצנצת כיהלום/ אני עושה ספירת מלאי/ לזכר הימים שיבואו/ אינני יודעת לכמת את/ מפלס הזמן המרדה/ בין חלוקי האבנים/ המצטופפים בגרוניי".

כוח אמנותה של חזק בהעמדת הטבע מולה - כאן הים - כפרטנר לשיח דומם, כמו בפסוק השירי המתומצת עד כאב בשתי השורות הראשונות בשיר: "אני והים/ מחליפים מבטים"; הכרתה בפרדוקס שהוא נושא ביפיו ובאכזריותו הדטרמיניסטית מולידה תמונות חזקות בנואשותן מול סופיות גורלו של בן אנוש. הן מזכירות לעתים תמונות הרות גורל מן המקורות, כמו זו המשתמעת מ"שיר למעלות: / אשא עיני, אל-ההרים-- מאין, יבא עזרי" (תהילים קכא). אף התייחסותה הגלויה לתמונות השאובות מן התנ"ך מעוררת בקורא זיקה חדשנית אל הטקסט, לדוגמה בתמונת העקדה (המופיעה בספר לפחות פעמיים). יחסי עקדה וקורבן בין אם לבת מטמיעים פרשנות בין דורית נשית דרך האשמה הסמויה שנושאת הבת/ המשוררת על מחלה ממושכת של אמה. בשיר 'למי יקרא המלאך' - שכותרתו מעוררת אסוציאציה לשירו של ח"נ ביאליק 'אם ישאל המלאך' - מתברר שהפתרון למנוסה מקונפליקט שנוצר בין בחירה באורח חיים הרחק ממורשת הורית לתחושת בגידה המתלווה לכך, אף הוא טעון אשמה, שפתרונה הוא יצירה:

"ואיך הדרך/ עד לעקדה/ ואיך היא/ ואיפה המנוח/ והיכן העצים/ והיכן המקום/ ולמי יקרא המלאך/ הנה האיל נאחז/ בקרניו בסבך/ ואני נאחזת/ בקרני השמש".

דוגמה לכך אינה רק בהבלעת כפל משמעות - קרני השמש לעומת קרני האיל בשתי השורות האחרונות בשיר, אלא בזימון שלו. ברוב שירי הספר כפל המשמעות מופיע כפתרון מרפא, כיצד לנהוג במצבים של איזון מוצא, מבלי להתכחש לאמת הרוחשת בשיריה ובחיה. בכך שהשמש מופיעה בשיר, הן כמקור של חום ואור והן כמסמן מרוחק ואולי בלתי אמין להיתלות בו, נוצרת בקורא אמינות לגבי שיתופו במורכבותו של כל פתרון להביא ארוכה לעצב.

סוד כוחה של המשוררת הוא ביכולתה לאחוז בזמן וכד בכד להיאחז בו. שליטתה במושכותיו מועברת בשיריה כדרך חיים. את הכאוס הפנימי היא מסדירה בינה לבינה תוך כדי ניהול דיאלוג פנימי חוזר ש"לכל עת וזמן", כמו בשיר הבא,

'קחי לך את הזמן' (עמ' 21):
"קחי לך את הזמן/ אם לא הוא יבוא/ ויקח אותך אל מחזורי/ הנאגרים והנעלמים/ קומרת הרוח/ מחצית מחזור מזמני/ עבר ותלוי בערפל/ הזמן שנותר צולל/ במחזורי שקיעות/ פוערות של שמש/ אדמה מתלהטת/ המכלה וגורסת/ גופי לפרוירי רחם".

ישים לב הקורא שגם בשיר זה כבשירים אחרים בקובץ, מופיע בדרך כלל כפל משמעות בסופו. כאן בביטוי "פירורי רחם" המזכיר כמובן את הביטוי "פירורי לחם", כפתרון לכל מאבק שהוא. מסמני הנשיות המופיעים בשירים, כמו רחם או עיבור, מצהירים על העדפת הדרך הפאסיבית ללידתו של כל מה שנוקק לאינקובציה: בפשרה, בהמתנה, בייחול, בתקווה, מוטמנת יצירת החדש.

הקורא מוזמן לקחת חלק בחוויה פואטית מיוחדת מזווית ראייתה הססגונית ורבת הפנים של חזק. התכתבותה עם יוצרים כוורגיניה וולף, מאטיס, נתן זך ('חרד משלך', עמ' 24), עם התנ"ך וכן עם תרבויות יצירה מגוונות מן המזרח והמערב ('נדודים', עמ' 46) מעשירה אותו במנעד פואטי של קול מפעים בדיוקנותו, כפי שהוא בא לידי ביטוי מרשים בשיר 'שימני כחותם' המבוא בגב הספר:

"ובלילות על משפכי/ השתוקקת לשירים/ באותיות שחרות/ על ניד לכן בכריכה/ קשה או רכה/ ואני קמתי/ והלכתי/ לשוטט/ עד שריסי הלילה/ רפדו גופי/ הרוח/ והיונים עפו מתוך/ עיני והוטריו/ חרים שחרים".

עדינה מור-חיים

לפתוח את חסכונות

הרגש

חגיית בת אליעזר: בעזרת חברים, הוצאת כרמל 2016, 88 עמ'

שמו של ספר השירים השלישי של חגיית בת אליעזר, בעזרת חברים, עלול להטעות, לפי שאין זה ספר בעל זיקה סוציאלית, והוא אינו מבטא סולידריות חברתית או תחושת קולקטיב נוסח פעם. "החברים" המוזכרים בו הם בדרך כלל גברים שאליהם מתייחסת המשוררת כאוהבים או מאהבים, פרטנרים ליחסים אינטימיים וקשרי תשוקה.

הספר מעוצב ושזור יופי עדין. כתיבתה הרוויה ארוטיות מאופיינת בראייה מפקחת, לפעמים כמעט בוטה, אבל הציוריים התחביריים והלשוניים טעונים חוכמה ועדינות. המשוררת ממעיטה בשימוש בנקודה בסופי משפט וחרף זאת ניכרים בכתיבתה הבהירה שליטה ואיפוק. רבים

רפאל אורפלי

גורלי בידי

לְשׁוֹן אֵשׁ כְּחֶלֶה פּוֹלֶשֶׁת לְשַׁחֵר
 יִלְדָה מְכַנְפֶת יוֹצֵאת אֶל הָאוֹר
 עַל בְּטֵנָה הֶהָרָה שֶׁעַר רָךְ, אֲדָמוֹנִי
 עוֹמֵד לִי
 דוֹמֵם, עַד קֶצֶה לְשׁוֹנִי

"מְגֹבֶה הַגְּעֵתִי אֶלֶיךָ עַד פֹּה
 לְמָקוֹם בּוֹ הַיַּעַר מוֹשֵׁל בְּגִפּוֹ
 אֲנִי הֵרַת גּוֹרֵל וְאֵתָה הוּא אָבִי
 אִם הַשְּׂמֶשׁ צוֹדֶקֶת
 אֵלֶּךְ בְּאֵבִיב"

גלות מרצון

מֵתוֹךְ הַצֶּרֶךְ לֵהִיֹּת נֶאֱהָב
 גְּלִיתִי עֲרִירִי לְאֵי רְצוֹן שֶׁם עֲבַדְתִּי
 חִלּוּמוֹת זְרִים,
 שֶׁם זוֹהָרִים פּוֹכְכֵי מִשְׁאֲלוֹת לֹא לִי
 וּבּוֹלֵט בְּחוֹרוֹנוֹ הַכּוֹכֵב שְׁלִי

הַיַּעַר, הַסְּהַר, דְּמוּתָהּ, דְּמוּתֵי
 מִשְׁהוּ יֵשׁ בָּהּ שְׂמֵזְכִיר לִי אוֹתֵי
 "קוֹרוֹתֶיךָ קוֹרְמִים בִּי עוֹר וְגִידִים
 בְּרַחְמֵי הַקֶּטֶן
 כְּכָר נְעִים וְנָדִים"

וּלְפִתְעַ צִירִים וּמִימֵיָה יוֹרְדִים
 מוֹל הָאֵשׁ הִיא כּוֹרֶעֶת, רֹאשָׁהּ מְאָדִים
 "מֵהָר וּפְרֵשׁ עֲנָפִים מְעַץ הָאֲשׁוּר
 מִסְתַּבֵּר שֶׁהַשְּׂמֶשׁ
 נִשְׂרָפָה בְּהַמּוֹר"

אֲנִי גוֹהֵר בֵּין רִגְלֵיהָ וּמוֹשֵׁךְ אֶת וְלָדִי
 נִשְׁמָתִי נִעְתָּקֶת - גּוֹרְלִי בְיָדִי.
 הַיַּעַר, הַסְּהַר, דְּמוּתָהּ, דְּמוּתֵי
 מִשְׁהוּ יֵשׁ בָּהּ
 שְׂמֵזְכִיר לִי אוֹתֵי

לֹא רוֹצֵה בְּגוֹרֵל הַנִּתְּנוֹן בְּחֶסֶדִי
 הַיִּלְדָה מִתְחַנְּנֶת "אֵל תִּפְגַּע בְּיַלְדֵי"
 אֵלֵי גוֹרֶרֶת כְּנִפְיָהּ בְּתַנּוּעָה עֵיפָה
 דָּם עַל יָרֵךְ, שְׁלִיָּה עַל עַפָּר
 אֲנִי מִפִּיל אֶת הַפּוֹר, אֵינִי מִי שִׁימְנַע
 לְנַגֵּד עֵינֵיהָ מִתְלַקַּח לּוֹ בְּנָה
 צוֹחֶת הַעוֹלָל וְזַעֲקָתָ אִמּוֹ
 וְאֵבִי הַמְּבִיט בּוֹ עַד תָּמוּ

הַיַּעַר, הַסְּהַר, דְּמוּתָהּ, דְּמוּתֵי
 מִשְׁהוּ יֵשׁ בִּי שְׂמֵזְכִיר לִי אוֹתָהּ
 לְעַד אָנוּס עַל נִפְשֵׁי הַשְּׂפֵלָה
 תְּמִיד תִּדְלוֹק אַחֲרַי
 לְשׁוֹן אֵשׁ כְּחֶלֶה

"וַיְהִי לַיְלָה וַיְהִי יוֹם
 וַרְאָה כִּי רַע כְּתָמוּל שְׁלִשׁוֹם"

וּמִחוּף הַגְּלוּת הַמְּזוּהָרֶת
 עוֹלָה גֵל קוֹל צְרוּר -

חִלּוּמֵי הָאֲכָזֵב
 כְּכִכֵּי גוֹרֵעַ מִקְרֶבֶת פֶּח אֲשֶׁפָה
 שֶׁם תִּינּוֹק נִעְזֵב

"אָז אֲרֹז גּוֹרְלוֹת וַיֵּצֵא אֶל הַיָּם
 הַלֵּילָה נִשֵּׁם אַחֲרָת
 וַזָּרַח כּוֹכְבוֹ שְׂבַעֲתַיִם, בְּהַצְתָה הַמְּאֻחֶרֶת"

מְשִׁירֵי הַקּוֹבֵץ מְצִיגִים בְּפָנֵי
 הַקּוֹרָא אֲמִירָה הַעוֹלָה מֵתוֹךְ
 הַתְּבוֹנָנוֹת עֵמוּקָה בְּמַעֲרֻכּוֹת
 יַחֲסִים עִם הַגִּבֵּר בְּהוּוּהַ שֶׁל
 חַיִּיהַ.

בְּשִׁיר 'הַטְּבָה' הִיא פּוֹתַחַת
 וְאוֹמֶרֶת: "הַזְּקָנָה מִשְׁחַרְרַת/
 מִמְּחֻיבּוֹת/ הָאֲנוּכִיּוֹת
 הַיִּלְדִּית חוֹזֶרֶת/ נוֹפְלוֹת
 חוֹמוֹת הַמִּשְׁפָּחוֹת/ כְּלָם
 מוֹתֵרִים... אֶפְתַּח אֶת
 חֲסוֹנוֹת הַרְגֵשׁ/ הַגּוֹף
 הַמְתַּאֲיִן אֵינּוּ מְכַשׁוֹל יוֹתֵר/



הִיָּה אֵתִי."

שִׁיר יִפֵּה וְחַכֵּם. הַצּוֹרֵךְ לְהַתְקַשְׁרוֹת רַגְשִׁית אֵינְטִימִית דּוּקָא
 מְקַבֵּל הַתֵּר בּוֹזְקָה, הַמְשִׁלָּה מְעַלֵּיךְ אֶת הַעֲכָבוֹת שֶׁל "מֵה
 יְגִידוֹ". וְלִזֶּה הִיא מוֹסִיפָה בְּשִׁיר 'שׁוֹלִיּוֹת': "בְּנֵי הַמִּשְׁפָּחָה/
 רוֹצִים אוֹתִי בְּמִקּוֹמוֹ/ אִף שִׁמְתֵּרוֹקֵנִים חַיִּי/ מִשְׁמַחְתֵּם/..."
 כֵּאֵן הִיא כְּמוֹ אוֹמֶרֶת - מִשְׁפָּחָה יְקָרָה, עֲשִׂיתִי דִּי לְבִיתִי
 וְלִמְעַנְכֶם, עַכְשֵׁיו אֵל תַּחֲנֹקוּ אוֹתִי, תִּנּוּ לִי לְקָרוֹא דְרוּר
 לְמֵאוּוִי. וְכִדִּי לְחֹזֵק זֹאת, הִיא מוֹסִיפָה בְּשִׁיר אַחֵר: "אִם נָכִי
 רוּחַ אֲנִי/ טִיּוֹט יִלְדִים/ אֶהְבֵּתִי אֵלֵיהֶם נִרְקָבָה/ לְחַמְלָה..."

בְּאוֹמֵץ רַב הִיא מֵתוֹוֶדֶה כִּי אֶהְבֵּת הָאֵם שְׂקִינָה בַּה כֹּל
 הַשָּׁנִים, קְמֵלָה וְהַתְּגַלְגָּלָה לְחַמְלָה, וְזֹאת כְּמוֹבֵן דְּרַגַּת קְרִבָּה
 וְהַתִּיחַסוֹת אַחֲרָת. שׁוֹרוֹת שִׁיר אֵלֶּה מְעִידוֹת עַל אִישִׁיּוֹת
 חֻזְקָה וְנַחוּשָׁה. הִיא מְטִיחָה בְּנֵי אֲמִיּוֹת לְלֹא כַחַל וְסָרֵק, וְהֵן
 אֵינֵן שְׁלוּחוֹת רֶסֶן אֵלָּא נֶאֱמָרוֹת בְּרוּחַ אֲסִתִּי בְּלִתי מִתְּפִשָּׁה.

וְהִנֵּה שִׁיר, שֶׁאֵלּוּלָה אֲהַמֵּת הַסּוֹבִיבִיקִיבִית וְהַכֵּל כֶּךָ אִישִׁית
 שְׁבוּ, יִכּוֹל הִיָּה לְהִקְרָא כְּשִׁיר 'אֵימָאגִ'סִּי': "הַטְּבַע צוֹנֵן/
 הַסְּתִי מֵתַעֲטֵשׁ רוּחַ לְחַה/ הַגּוֹף עוֹטָה/ שְׂכָבוֹת הַסּוּוֹאָה/
 וְאֵתָה/ מֵתַאמֵץ יוֹתֵר/ לְנַחַשׁ אֶת פִּירוֹתִי/ בְּמַעֲבָה הַקְּלִיפּוֹת".
 זֶהוּ פִּיקְחוֹן אַכּוֹר בְּמִשְׁפֵּט שִׁירֵי מֵאוּפֵק וּמֵהוֹדֵק. אִם לְנִקּוּט
 לְשׁוֹן פְּרַפְרוֹה, הִרִי הִיא כְּאוֹמֶרֶת, חֶרֶף כֹּל מֵאֲמִצִּיךְ, לֹא
 תִקְטוּף וְלֹא תוֹכָה בְּפִירֵי הַטְּמוֹן בְּתוֹכִי, לְכָל הַיּוֹתֵר אוֹלֵי,
 בְּהַתְּקַרְבוֹתֶךָ זֶה תְּצַלִּיחַ לְנַחַשׁ (שִׁימוּ לִב - לְנַחַשׁ, לֹא לְדַעַת
 וְדוֹאֵי שֶׁלֹּא לְנַגּוֹס וְלַטְעוֹם) אֶת 'פִּירוֹתִי בְּמַעֲבָה הַקְּלִיפּוֹת'.
 בְּמִקּוֹם אַחֵר מוֹטַחַת אֲמִירַת מוֹחֵץ גְּלוּיָה: "אֵתָה אוֹהֵב גְּבָרִים/
 מְבִינָה אוֹתְךָ/ גַּם אֲנִי", שְׂמֵאֲחֻרִיָּה מִסְתַּתֶּרֶת אֲמַת טְרַגִּית.
 אִם אֵתָה אוֹהֵב גְּבָרִים הִרִי שְׂמִידַת הַקְּרִבָּה בִּינֵינוּ לְכָל הַיּוֹתֵר
 יִכּוֹלָה לֵהִיֹּת וְרַבִּלִּית, מִיִּלּוּלִית, לְלֹא נְגִיעָה, לְלֹא מִישׁוֹשׁ, או
 טַעֲמִיָה הַנַּחֲשָׁקִים כֹּל כֶּךָ.

וְאִסִּים בְּשִׁיר 'מִפְּגַשׁ פּוֹרָה' שֶׁהֵאֲמַת שְׁבוּ בּוֹטָה, כְּמַעַט נִיתֵן
 לֹמֵר 'גְּבָרִית' מִשְׁהוּ בִישִׁירוֹתָה: "הַבֵּאֲנוּ שֶׁאֲרִיּוֹת תִּפְקוּדֵי
 הַגּוֹף/ וְעוֹדֵפִי הַכְּמִיָּה/ אֵלֶּה הַחוֹמֵרִים/ אֵינִי בְּתַבְשִׁיל הַזֶּה
 יוֹפִי/ אֵךְ הוּא גְּרוֹשׁ רִיחַ וְטַעַם/ יִסְפֵּק אֶת רַעֲבוֹנֵנוּ/ בּוֹאֵת
 הַפַּעֵם".

אֵינִי מְדוּבָר כֵּאֵן בְּאֶהְבֵּת נִפְשׁ בְּנַפְשׁ, אֵלָּא בְּהַשְׁלָמָה שְׂבֵאָה
 מֵתוֹךְ נִסְיוֹן חַיִּים לֹא קָל וְלַעֲתִים, כְּנֵרָאָה, לֹא מִסְפֵּק. דִּי לְנוּ
 שׁוֹנִשְׁבִיעַ אֶת רַעֲבוֹן הַבֶּשֶׂר זֶה עִם זֶה עַל יְדֵי חֲגִיגַת הַחוּשִׁים.
 בְּגִילָנוּ, לְרוּחוֹת דּוֹדִים וְלַחֲגוּג עִם "שֶׁאֲרִיּוֹת תִּפְקוּדֵי הַגּוֹף
 וְעוֹדֵפִי הַכְּמִיָּה", אֵינּוּ דָבָר שֶׁל מֵה בְּכֶךָ. אִזֵּי הֵבָה נִטְעַם זֶה
 אֶת טַעְמוֹ וְרִיחוֹ שֶׁל זֶה.

מֵאִיר גֵּן-אוֹר

אם לא היה איש, במה נתקלה צעקתי?

הוגו מוחיקה: **בדממה דוברת הדממה**, מספרדית: שלמה אביב, קשב לשירה 2016, 103 עמ'

"לְבִסּוֹף לֹא יִהְיֶה סוֹף/ תְּהִיָּה הַתְּמַסְרוֹת:// קְפִיצָה כְּזֹאת/ בְּלִי גְדָה לְזֶנֶק מִמְנָה, קְפִיצָה זוֹ אֶל הָרִיק/ שְׁמַמְנוּ הַגְעֵנוּ פַעַם// הַתְּמַסְרוֹת זֹ/ שְׁלִמְעֵנָה הַתְרוֹקְנָ/ וְהִלְכְנוּ."

הוגו מוחיקה הוא משורר אקזיסטנציאליסטי, מי שמקדיש את יצירתו לבחינת הקיום האנושי. בשיר זה מבטל המשורר את מושג ה'סוף' ומחליפו ב'התמסרות', אלא שאין מדובר בהתמסרות לפעולה כלשהי או להשקפת עולם ממוסדת, כי אם ל"קפיצה אל הריק", אותו ריק שממנו הגענו פעם. השקפת העולם הקיומית רואה באדם קורבן לחירות שנגזרה עליו עם היוולדו מבלי שבחר בכך. זוהי גזרת גורל שעלולה להוביל לאימה, לייאוש ואף להתאבדות מחד גיסא, או לחגיגת החירות ולמימוש מלא של רעיון הבחירה, מאידך גיסא.

מוחיקה בוחן בשיריו את עצם הקיום, על התעותעים המאפיינים אותו. הוא נדרש לשאלה: האם אני באמת קיים? ובשיר קצרצר ונפלא הוא מצייע דרך לברוק זאת: "נִוְקֵשׁ בְּדִלְתֹ/ הַבַּיִת הָרִיק// לֹא כְּדִי שִׁיפְתַּחוּ לִי/ כְּדִי שְׁאֲשַׁמַּע אֶת עֲצָמֵי קְרוֹא." פעולת הנקישה בדלת מפעילה את חוש השמיעה, ודי בה כדי לאשר את קיום האני.

"לְחִיּוֹת כְּמוֹ מִתְחַת לַיָּם/ שֶׁם לְנֶשֶׁם פְּרוּשׁוֹ לְכַלֵּעַ מוֹת// אוֹ כְּמוֹ לְחַפְשׁ/ בֵּן אֲבוֹד בְּתוֹךְ הַהֶמוֹן// מְבִלִי לְדַעַת הֵיכָן הוּא/ מְבִלִי לְדַעַת אִם נוֹלָד." הוכחת קיום האני מובילה את מוחיקה לברוק את דרך קיומו. מתברר שזהו קיום רחוק המדומה לשהות מתחת לים. משמעות הנשימה היא בליעת מים, כלומר מוות. גם הדימוי של חיפוש אחר בן שהלך לאיבוד בתוך ההמון הוא מבהיל, אך כאלו לא די בכך, מוסיף המשורר לחוסר-האונים הזה גם אי-רואות טוטלית באשר לאותו בן, שאין לדעת אם בכלל נולד. תחת החיפוש הממשי יש שכבה נוספת של חיפוש קטגורי - חיפוש בחלל אינסופי שלא ברור אם הוא מכיל בתוכו אותו קיום מיוחל, המגולם במציאת הבן האבוד. כך מחולל מוחיקה מציאות ספוגה במוות, או קיום בהעדר מוחלט של תכלית.

בשירו 'היעדרות' מוחיקה מביא את עמדתו האונטולוגית לפסגה נוספת של יופי בניסיון להשיב על השאלה "מה קיים?" הוא כותב: "זֶה הָיָה כְּשֶׁלֹּא יְכַלֵּי עוֹד וְצַעֲקָתִי: 'אֲנִי!' כְּשֶׁשְׁמַעְתִּי/ אֶת הַהֵד שֶׁלִּי עוֹנָה לִי 'אֲנִי'// יְדַעְתִּי שֶׁלְּדַבְּרִים מְעוֹלָם לֹא הָיוּ גְבוּלוֹת, שְׁבוֹר כֹּל/ מְפָרְצֵי הַיָּם נִפְעַר בִּי, שְׁגָבוּל כֹּל הָאֲחָרִים מִתְחִיל/ בְּמִקוֹם שְׁאֵינִי חֹסֵר// אוֹיָאָו יְדַעְתִּי שֶׁלֹּא הָיָה שֶׁם אִישׁ... [..] אוֹיָאָו תִּקַּף אוֹתִי הַסֶּפֶק: אִם לֹא הָיָה אִישׁ בְּמָה

נתקלה / צעקתי ששכה אלי כְּדִי לְהַפְךָ לְהוֹר שְׁלִי?"

האם קול ההד (כמו מראה הצל) מוכיח את קיומה של ישות כלשהי? האם חזרת ההד על הצעקה מוכיחה קיום של עולם אמיתי, ממשי, או שאין היא אלא רמז לעולם כלשהו, סובייקטיבי, המתקיים סביב מקור הצעקה בלבד? אלו סוגיות פילוסופיות מורכבות, שמוחיקה לא מתיימר לתת עליהן תשובות. בכתיבתו הצנועה הוא מסתפק בשאלת

שאלות, בהצגת הספק. כנגד ספקנותו הוא מבקש להציב תקווה לגילוי זולת כלשהו, ואם לא זולת, אז לפחות לקבלת סימן לקיום העצמי. שיר תהייה זה מסתיים בבית קצר הכתוב בתוך סוגריים: "(עַל סֶפֶק זֶה אֲנִי כּוֹתֵב עֲכָשׁוּ, אוֹ שְׁמָא עַל אוֹתָהּ תִּקְוָה/ שְׁתִּמְיֵד כְּתַבְתִּי)."

בעיסוקו בקיום מצביע מוחיקה על הזמן כעל נקודת מגז, כלומר הזמן כממד עומק הבולע לתוכו את הקיום כולו, עד שזה נעלם מן העין. הוא כותב: "הַכֹּל יִמְחָה בְּזִמְנִי." אף שמדובר בהכרזה גדולה ומשמעותית מאוה, הפיתוח שלה בשיר נעשה באמצעות דימויים קטנים ומעודנים ביותר: "כַּחֲפֹץ/ שְׁלֵג/ נִמּוֹג בֵּין הָאֲצָבָעוֹת/ וְהַמְבֵט// אוֹ נִקְדַּת סִיּוֹם שִׁיר/ שְׁאִישׁ/ לֹא הִקְשִׁיב לוֹ [..] כְּפַעֲפִיפוֹ/ שְׁנַתָּה/ בְּיִלְדוֹת." הזמן אמנם מעלים את כל שהתקיים בו, אבל היכולת לדמות את פעולת החורבן הזאת בציורים לשוניים של חופן שלג, נקודת סיום של שיר ועפיפון ניתק, מעידה על רגישותו של מוחיקה לפרטי הקיום הקטנים ביותר המנכיחים את היש גם בהיעדרו.

שירתו של מוחיקה אינה קודרת ופסימית. היא מצייעה נקודת מבט מפוקחת על קיום ששווה להתאמץ ולהבחין אפילו בפירוורים של יופי שהוא מותיר אחריו. כך למשל בשיר 'מגולף בשברי-אבן' כותב מוחיקה: "תִּמְיֵד נוֹתְרָת/ עֲקֵבָה שֶׁל כֹּל/ מֵה שְׁאָרְעִי, וּמֵבִיא כְּרוּגָמָה/ סְדִין בְּלוֹי/ שְׁעֵלִי הַתְּאָרְחוֹ/ חִלּוּמוֹת שְׁהֶקְלוּ/ אֶת מִשְׁאֵ הַחַיִּים."

התובנה המפעימה העולה מתוך ההתבוננות בשברי הקיום היא ש"כֹּל אָדָם/ הוּא פְּלִיט הַתְּאָבְדוֹת/ הַנֶּטֶף בְּגָבִיעַ/ שֶׁלֹּא גְמַעְנוּ עַד רִיק." אם המצב הרגיל הוא מוות, הרי שלחיות פירושו להיות פליט של המוות, ובמצב קיומי שכזה מוטב לו לאדם להיכסף לגמיעת הנטף שנותר בגביע. מוחיקה קורא בשיריו להתמסר אל הבחירה באופטימי: בשיר הנהדר 'מה שהוענק לנו', הוא משרטט כמה מהיפות והטובות שבחוויות הקיום, למשל: "הַמְחִילָה שְׁזָכִינוּ לָהּ/ מָזָה שֶׁהָאֲחָרִים שְׁתָּקוּ." הוא מבקש להתרפק על לילות שבהם ניצת זיכרון של דבר-מה, או סתם להיווכח בקיומם של "צְרָצֵר/ מְאֻחְרֵי חֵלּוֹן/ אוֹ אֵיזָה פְּרַח/ מְאֵלָה הַנֶּפְקָחִים/ כְּשֶׁהֲשָׂר נִמְסִי." אלו



הוגו מוחיקה | בדממה דוברת הדממה מספרדית: שלמה אביב

תופעות קטנות בטבע שעשויות לבשר על קיום רוגע, שניתן לנו בפשטות, בלי אלימות ובלי כל מיני קלישאות של ראוי או לא ראוי. אלו החיים כפשוטם, "החיים בלי מדוע ולשם מה, הקיום עצמו, הנס..."

עיקרון זה ממשיך ומתפתח בשירים נוספים. מוחיקה קורא "לְהִלֵּל אֶת נְגַה הַהַעֲרָה/ לְשַׁקֵּף/ אֶת מִתְנַת הָאֵין/ בְּכָל מָה שְׁאֲנוּ יוֹצְרִים." בניסוח פרדוקסלי הוא מבקש להבליט את האופציה האופטימית - להכיר בחוסר

המשמעות הקיומית, אך במקום לשקוע במרה שחורה ובייאוש, הוא מזמין את האדם להלל את ה'כלום' ולברך על מתנת ה'כלום', שהיא תכלית כל יצירתנו.

כמשורר הוא מיישם עיקרון זה בדרך ניסוח מקורית המציגה את משנתו הפואטית. בשיר 'וידוי' שכולו כתוב בתוך סוגריים, מתאווה מוחיקה ל"שִׁיר שְׁתֵּן לְקִרְאוֹ בְּקוֹל רֶם/ מְבִלִי שְׂדָבֵר יִשְׁמַע." מאחר שהקיום הוא תעתוע, גם היצירה היא תעתוע, וכוחה בניסיון לכתוב את הבלתי אפשרי. זוהי פעולה סיופית המזמנת כל העת כתיבה ומוחיקה. רעיון זה שב ומופיע ביצירתו של מוחיקה המתאר את הקיום כחלל המתמלא ומתרוקן בו זמנית במשמעות ובהיעדרה. זהו מתכון בטוח לחיים כאוטיים, סוערים, מחרידים ומייאשים, אך לתפסתו זוהי גם הזדמנות להשתקת הרעש וליצירת הוויה של שלוה.

בשיר הקצר 'לפרוש את הידיים' כותב מוחיקה: "לְהִכִּיר אֶת עֲצָמֵנוּ זֹו הַתְּמַסְרוֹת, לֹא לְדַעַת עַל עֲצָמֵנוּ// פְּרוּשׁוֹ לְהִרְפוֹת אֶת אֲחִיזוֹתֵנוּ/ וְלִהְיוֹכַח שְׁאֵינָנוּ טוֹכְעִים, שְׁתִּמְיֵד הַחֻזְקָנוּ מְעַמָּה." זהו שיר חכם וצלול המצייע חלופה של שחרור מההתמסרות המעיקה של הכרת עצמנו. יש כאן חתירה תחת מוסכמת הצו היווני הקדום: "דַע אֶת עצמך." דומה כי הקיום לא מחייב ידיעה במובן השכלי או התודעתי, אלא די לו בידיעה נפשית פנימית. אפשר שמוחיקה בחר לחיות את הממד הרוחני של הקיום מתוך הבנה שידיעת העצמי כמובנה הקלאסי עלולה להוביל להתעקשות שסופה טרגי. הוא קורא להחזיק בעמדה פילוסופית של ויתור על החיפוש. בשיר 'ויתור' הוא מבהיר את כוונתו: "הַחֲפוּשׁ אֵינִי הִלִּיכָה לְקִרְאת/ וּפְחוֹת מָזָה - הַגְעָה בְּקָרוֹב// הַחֲפוּשׁ הוּא נְשִׂיאת הַעֲדָר מְבַקֵּשׁ, הַרְגֵל לְחִיּוֹת עִם וְתוֹר עַל הַמִּיחָל."

מוחיקה מאמין אפוא שאין טעם בחיפוש אם הוא גובה את מחיר התסכול שבנשיאת ההיעדר. הקריאה המרתקת בספר המואר הזה מובילה אל המסקנה לפיה מי שעסוק תמיד בחיפוש - אף פעם לא מוצא, וכי מוטב לחדול מהיות מחפש וכך למצוא תמיד. ♦

יובל פז

משה פלאי: כוכבי יצחק, כתב העת של
ההשכלה באימפריה האוסטרו-הונגרית
(1873-1845), מפתח מועד לכתב העת העברי של
ההשכלה, הוצאת מאגנס 2016, 628 עמ'

ביאליק כתב את השיר 'לנתיבך הנעלם', ופרופ' משה פלאי שב וכותב את נתיביהם הנאלמים של כתבי העת בתקופת ההשכלה, כתבי עת שהיו לא רק אילמים אלא אף אלמונים לולא מפעלו החשוב והמבורך. הכרך הנוכחי הוא השישי במספר לאחר הכרכים המוקדשים לכתבי העת "המאסף", "בכורי העתים", "כרם חמד", "מכתבי העתים", "החלוץ",



ו"בכורים". פלאי דן בו בכתב העת "כוכבי יצחק" שיצא לאור במשך עשרים ושמונה שנים, משנת 1845 עד שנת 1873 בעריכת מנדל שטרן, להוציא הכרך האחרון שנערך בידי מרדכי וייסמאן חיות. מטרתו של כתב העת, כפי שמובלט בשער, היתה לעודד יצירה עברית בכתיבה בלטרסית ובמחקה, מתוך מטרה "להועיל וללמד" משכילים צעירים המושכים בשבט סופר ולהדריכם בנתיב ההיגיון ובהבנת הספרות הקלאסית העברית, ולקדם את ידע השפה העברית ותחייתה מתוך הכרה במטרתה של ההשכלה המתבטאת ב"אמת" ו"אמונה" - מחויבות ליהדות המודרנית.

ב"כוכבי יצחק" התפרסם מגוון רחב של ז'אנרים ספרותיים: שירים, מכתמים, משלים, חידות, סיפורים, סאטירות, חזיונות, תיאורי טבע, תיאורי מסע, תרגומי שירה ופרוזה משפות קלאסיות ואירופיות. בכתיבה עיונית ומחקרית נדפסו פרשנות המקרא וביאורי פסוקים, פרשנות בתלמוד מאמרים בלשון העברית, בהיסטוריה ישראלית וכללית, חקר כתבי יד וההדרתם, ביורפיות ועוד.

בין היוצרים העברים שפרסמו ב"כוכבי יצחק" היו שמואל דוד לוצאטו (שד"ל), א.ב. גוטלובה יהודה לייב גורדון (יל"ג), ורבים אחרים. קודם פרישת המפתחות המועדים הועמד מבוא פרטני עד מאוד לכל כרך וכרך של כתב העת, המשרטט את דיוקנו בדייקנות מעוררת עניין. קשה שלא להביע הערכה עמוקה למפעל אדיר ממדים שכזה. ♦

י א י ד מ ז ו ד

*

המישור הולך ונעשה כפוף
הנמלים זוחלות
מדברות בשפה שלהן
אני לא מבינה אותן

מישהו שורק לאפק,
אוהז אותו בשרשרת,
הוא מוביל אותו
הולך ומתרחק.

נסה

נסה לראות את יציר הדמיון הולך בעזרת הרגלים.
אולי על שתים
או שלש או יותר.
כשיעצר תבין לבר ש"זה לא הולך".

כך מתריע מזל – הולך והולך עד האפק הקר
וגם כשהאפק מפתיע
שובר הסכמים, מתרחק.

מעין הרהור עצמאי שהופך עורו לאחר
וכבר לא יכול מישהו לשמר אותו בלי
שראשו מתרסק.

עתים

תודעה מתנתקת. יוצאת להרפתקה
אינה משתפת את ציר הויתרה, ממנו נחלקה.

היא מותירה אותו יתום מזכרון
נמצא בחלל פלשהו
מציר חתימה פלשהי

לרגע איננו מכיר
שלא סימה תנועתה.

שפת הבגד

לאה טרן: **להתלבש להתפשט, הוצאת**
ליינס 2016, 72 עמ'

בחירתה של טרן בצמד המילים ללא קשר תחבירי מוגדר לכותרת ספרה דורשת הסבר לטיב הקשר והרעיון שהיא מבטאת. הצבת המילים בנפרד ככותרות לשני שערים מציעה פרשנות של ברירה: להתלבש (שער ראשון) או להתפשט (שער שני). בחלוקה זו, להתלבש מייצג מבט החוצה, אמירה לעולם החיצון, בניית תדמית, כך לדוגמה: "להיות את/ זה כל המאבק/ ... העיקר שלא יאמר/ שאת מתלבשת/ כמו אחת מנעמת" (להיות את, עמ' 21).



להתלבש להתפשט
לאה טרן

לעומת זאת, להתפשט מייצג מבט פנימה, הסרת מחיצות, ביטוי אמת פנימית, למשל: "הסרתי קליפות התפוח/ ציוויתי על נפשי להראות" (הסרתי קליפות, עמ' 43). מעניין בהקשר זה השימוש החוזר בביטוי "רק מי שלבש לבן", שבשער הראשון נקשר לאופי דמות: "רק מי שלבש לבן/ הרבה ויכוחים" (רק מי שלבש לבן, עמ' 14), וחוזר בשער השני בהתבוננות אל תוך רגשותיה: "רק מי שלבש לבן/ ידע טעם בגידה" (בגידת הבגד, עמ' 58). אולם, השימוש במושגים 'להתלבש' ו'להתפשט' חוצה את גבולות ההגדרה הראשונית ויוצר דיון מרובה פנים.

ראשית, בעיני טרן, הלבוש מבטא זהות, מציאת "שפת הבגד": "מחפשת בגדי זהותי האובדת" (אמי תפרה לי, עמ' 24). שיר זה מסיים את חלקו הראשון של הספר, ומופיע אף על גבי העטיפה האחורית. תוכנו מציע כי המטרה היא להתלבש ולא להתפשט, אלא שישנו חיפוש אחר הבגד הנכון. בחלקו השני של הספר יש תימוכין נוספים: "איך תעמוד במקום שתעמוד/ בלי בגדים. בלי גוף /- נשמה ביישנית/ לפתע היא/ לא עובדה גשמית" (איך תעמוד, עמ' 28). ההתפשטות היא אמנם גילוי של מהות פנימית, "נשמה ביישנית", אך גילוייה מערער את קיומה והופך אותה ל"לא עובדה גשמית".

תצלומי לבוש של המשוררת המובאים בין דפי הספר, בודקים את גבולות המושגים "להתלבש" ו"להתפשט", ומשקפים חזותית תהליך חיפוש אחר שפה, זהות ואמירה אישית. ראייה זו מעמעמת את הפירוש הפרובוקטיבי שמציעים חלק מהתצלומים, משום שראיית הבקשה לתשומת לב לפרט המתגרה כחלק מתמונה כוללת מקהה את מידת ההתגרות. למרות זאת,

ההצבה המודעת של המשוררת אינה מאפשרת לבטלו, ואף מציעה אמירה אחרת, המתבטאת היטב בצילום בחזית הספר - להתלבש הוא להתפשט: לבוש אינו כיסוי גרידה אלא ביטוי של מהות.

מרכיב בולט בשפתה של טרן הוא שימוש בסמלי דמויות ידועות מעולם האמנות, הספרות או הקולנוע, כחומר גלם מילולי ושיבוץ כקולאז' ליצירת משמעות. כך כבר בשיר הפותח: "ריטה הייורט ... היתה יפה בעיני/ יותר מכל החולצות הכחולות, ממנה למדתי/ שפת בגדים, נעלי עקב/ וסדרות המעיל השחור, שעטף את אנה/ לדורותי/ בהשליכה נפשה/ אל פסי-הרכבת" (יש לי אהבה, עמ' 9). דמות השחקנית ריטה היורט, סמל לפתיינות מן הקולנוע של אמצע המאה קודמת מוצבת לעומת דמותה של אנה קארנינה גיבורת הרומן הידוע של טולסטוי, שהתפתחה לאהבה מחוץ למסגרת הנישואים, וכשזו אכזבה נטלה את חייה בין פסי הרכבת. הייורט מייצגת את מצב חוסר הבגד בשל האסוציאציה לסצנת ההתפשטות המרומזת מן הסרט "גילדה". לעומתה, סודותיה של קארנינה דורשים כיסוי במעיל שחור, כרמז לגורלה. ביניהם ניצבת החולצה הכחולה ככיסוי שאין בו גילוי העצמיות. "שפת הבגדים", שלל אפשרויות לביטוי אמנותי חופשי מכבלים ומוסכמות, מועדפת על קוד התנהגות מחמיר בפשטותו ואחיד בביטוי, המיוצג בביטוי "חולצה כחולה". יש כאן קשר של סיבה ותוצאה - להתלבש כדי להתפשט - לבוש נועד כדי להתפשט אצל הייורט, ולבוש (מעיל שחור והאובדן) נובע מהתפשטות (שבירת מסגרת הנישואים) אצל אנה, בניגוד ללבוש חסר התפשטות וגילוי אישיות - החולצה הכחולה.

שימוש אחר קיים בשיר 'תפילת סולווג' (עמ' 30): "אהב אותי פֶר/ בחדר הצנתורים/ מול מצלמה/ כשכל העורקים/ פתוחים אלי אמת./ ... הפוך ידו האלוהית/ של הרחוק/ קרוב, קרוב ללב". סולוויג, אהובתו של פר גינט במחזה של הנריק איבסן הנורווגי שהלחין אדוארד גריג, חיכתה לו שנים במהלך נדודיו עד שהזדקנה. טרן שמה בפי אהובתו המזדקנת של פר בקשה ציווי להוסיף לאהוב אותה על אף אובדן נעוריה המודגש בתיאור ריאליסטי של ניתוח לב. הסתייגות המשוררת כלפי פר הזונח ויוצא לבקש הרפתקאות מובעת מתוך תיאורו כ"רוכל ביריד הבליים, שלוח מעל הרי חושך/ מסעות סרק". השאלה אם יצליח להפוך קרוב לאותו לב שנמצא על שולחן הניתוחים נותרת ללא מענה בשיר. עם זאת, השימוש בביטוי "הפוך ידו האלוהית של הרחוק" מרמז על חוסר אמנות המשוררת בהצלחת. הרחוק לא יוכל להתקרב בלי לאבד את עצמיותו. ההתפשטות, העירום של חדר הניתוח בדמות סולוויג, מזוהה עם קרבה ומועמד כברירה ניוודית ללבוש בדמותו פר. הברירה להתלבש או להתפשט היא שאלה על טבעו האנושי והמוסרי של הגבר והאדם. מרכיב נוסף בשפתה של טרן הוא משחקי

לשון. לדוגמה, בשער הראשון מופיע הביטוי "חלון תחרה" (צעיף שחור, עמ' 13), שמזכיר 'חלון ראווה', ומדגיש שהלבוש משקף דמות שמעוניינים 'למכור'. לעומתו, מופיע בשער השני הצירוף "בגידת הבגד" בשיר החותם את הספר: "אדם/ מתגעגע למש/ חולם אריגי-כותנה/ עטורי-מלמלה/ ממלמל טקסט/ ידוע מראש" (בגידת הבגד, עמ' 58). הדמות החיצונית והאשליית שהתבטאו בלבוש קרסו מול המציאות, והאדם פשט צורה בחזרה "לשאריות מי שהיה".

לסיכום, לאה טרן מעניקה חשיבות מילולית להשתקפות החזותית, והשימוש בלבוש נבחן מבעד לזכוכית מגדלת המבקשת לראות בו, ולא פחות מכך בהעדרו, עולם אנושי עשיר, רב-הפוכות ונוגע.

אביבית לוי

מטען צד של כאב

רביד יערה בנקין: **רחובות אחרים, גוונים**
2016, 61 עמ'

עמוק לתוך הלילה. מהחלון אל שולחן הכתיבה, מהדהד צליל מהפנט של גשם מאיר בנאי שזכה. הטלוויזיה משרדת בלי קול. קודם את החייל היורה ואחריו את תחזית מזג האוויר. בחוץ מהומת אלוהים וסערה שמרקדה את צמרות העצים. אני מתבונן באיור העטיפה המיוחד של **רחובות אחרים** שאיירה המחברת לספר שיריה הראשון.

נקודת המבט בציור היא מעבר לכתפה של אשה שחורת שיער בגבה אלינו; היא לובשת סריג סתווי אדום.

ידיה שלובות זו בזו, מבטה פונה קדימה והלאה במורד רחוב עצוב. נוכחות גם שתי שורות של בתי קופסה כמעט זהים, כהים, נמוכים וצפופים. כבר סתיו וזו שעת בוקר מוקדמת או שעת שקיעה מאוחרת. החנויות נעולות והמדרכה שוממת. למעט שתי דמויות מטושטשות רחוקות, ממנה וזו מזו, היא לבד. בעומק התמונה, בקצה הרחוב, מאיר כמו מגדלור, ניצב בית כנסת. אולי היא מביטה לעברו, אולי מעבר לו ואולי היא הולכת בלי לדעת לאן. ואת תחושת התלישות ואת הכאב הפועם כמו דופק בבטון המזוין ובמדרכות השבורות, מכסה שמיכה של יופי מלנכולי רך.

אותה יכולת להקריין רגש, פיוט ונשמה יתרה, מצויה בשירים של **רחובות אחרים**. רובם קצרים, מדויקים ונקיים מעומס יתר מילולי. כך למשל בשיר 'מחבואים', השיר הראשון בספר, כורכת בנקין זה בזה חשבון נפש נוקב ומשחק 'מחבואים' חסר דאגות.

"איפה אָנִי? הֲנֵה אָנִי? מִי אָנִי? כל העומד
מֵאַחֲרַי מְלַפְנִי וּמְצַדְדִי/ הוא אָנִי, אַחַת שְׁתֵּים
שְׁלוֹשׁ/ דְּפַקְתִּי אֶת עֲצָמִי."

צביקה שטרנפלד - הפינה הצרפתית

משמרת / הקטור דה סן-דני גרנו

החלט להעביר לילה
למען פוכב קטן בעייתי
האם יש זכות להעביר לילה
לילה על העולם ועל לבנו
למען ניצוץ
האם ינצוץ
במדבר השמים האדיר

החלט להעביר לילה
למענו
לשחרר את הלילה על פני האדמה
שעה שידוע מה זה
איזו חיה זו
שלמדנו לדעת איזה מדבר
הוא מיצר לעינינו בעוכרו

החלט לשחרר את הלילה על פני האדמה
אף שהשלוכות ידועות
ולקחת את המשמרת הבוחרת שלו
למען פוכב
למרות שכלל אינו בטוח
ואולי יהיה כוכב שביט
או ברק מזיף של אשליה
במערה שעפעפינו החמדניים
חופרים בקרבנו

Hector de Saint-Denys Garneau (1943-1912)
משורר קנדי בשפה הצרפתית. נחשב כמשורר המודרני הראשון של
חבל קוויבק.

"סופר שאהבתי הלך/ מעולמו, ולפני שהלך/
כתב/ דבר פרידה/ בעתון/ רצייתי לגזר/ ולשמר/
אך פרסמו מאחור/ קופונים, על החיים/ ועל
המות, גזרתי קופון."

הכל וכלום, נצח מצדו האחר של מבצע על
שואב אבק. החוויה האנושית, התרוממות
הרוח וההתפלשות באדמה, רביד יערה בנקין
משתמשת בזה, מכניסה פנימה ונוגעת עם שירה
כנה עד כאב. עצב שקט אבל נוכח. פועם כמו
♦ דופק מתחת לעור.

מיכאל גורי

ורגע ההכרה הזה, שהחיפוש בסופו של דבר מוביל אותך בחזרה לנקודת
ההתחלה, הוא גם הרגע שבו החרטה ננעצת כמו מאכלת. אבל אין
דרמה, זה מה שזה. הכאב מרוסן, מאופק.

בנקין ממשיכה את החיפוש אחר זהות, בתנועה מתמדת - פנימה
והחוצה ושוב פנימה. חיפוש שחוצה נופים אנושיים אורבניים תלושים,
סחופים בכמיהה לחסד, מגע, חום אנושי ואוויר לנשימה, בין סמטאות
הנפש ורחובות שמסתרנים כמו ורידים.

היא נעה בין גבולות, קצוות וקטבים. אין נורא או נפלא, נשגב או נתעב,
או אור גדול שגובר על חושך.

הכל הבל, הכל קדוש, והכל תפילות שבורות. היא מכילה את הניגודים
והסתירות בלי לשפוט. כמו בשיר 'איני נוח':

"איני נוח/ אני עזוב הקיר/ מעלי העננים/ נעשים עבים// חרדת המבול
אינה מניחה לי/ אני שולח זוגות זוגות/ של גבויים/ לתבת מייל/ שטה
תבתי במים עלומים/ בה ברואי שמורים/ אך אני לא מגבה/ איני צדיק
תמים"

בנקין שטה בנחלי האדם, אינה מוצאת צדיקים ותמימים, וקו האופק
מעל הים מתמלא עננים כהים, כבדים.

כמו תריס של מצלמה, השירים תופסים פיסות חיים של אנשים חולי
אהבה, דפוקים מרוב בדידות, כואבים במקום לאהוב, חוששים להישאר
ליותר מלילה ולהיפגע מעוד מטען צד של כאב. כך ב'נציה של עצב'.

"ערכ/ שטה אני בנציה של עצב/ טומנת ראשי בכר/ מתוכו עולים
הבלי מלים/ של גברים שחלמו בו/ והלכו."

בשיר 'עדן חלומי' כותבת בנקין באירוניה עצמית: "כמעט מאכזבת, אני
תוהה/ מתי נעשיתי כל כך מימנת/ בנפילות."

כמעט מאוכזבת, כי הרי הכל צפוי והנפילה נתונה. אנושיים כל כך,
אנחנו חוזרים על אותן שגיאות בלתי
נסלחות, נותנים לסיכוי לחמוק מבין
האצבעות, נופלים ומתרסקים לאלף
חתיכות, מכורים לחיפוש אחרי אושר
אחר ואחר משהו שאיתו זה ירגיש
יותר. אבל תמיד ברגע האמת קופאים
מפחד וממשיכים לדפדף אנשים
בפיקדאפ בר דיגיטלי. כמו באחד
משיאי הספה, לטעמי, שבו מתארת
בנקין עיר שבה הפחדים ניתנים
מקיר לקיר כמו קליעים חלולים
כאשר ברירת המחדל היא הימלטות
נמשכת. 'רויתי מהעיר':

"...הבוךדים בה עושים/ מני
לאהבה/ ומנהלים מערכות/ במקום
יחסים// אחוזי בית בולעים כדורים/
זקנים כדירות קרקע/ מפחד המות, וצעירים
כדירות גג - מפחד החיים."

העיר של בנקין רוויה היסטוריה פרטית ומפוזרות
בה קפסולות של זיכרון. מתחת לחלון הזה
התאהבת, בחוף הים הזה רקדת כמו משוגע, על
הספסל ההוא חיכית, במדרגות האלו כבר עלית
וסידרת את הנשימה לפני שנכנסת לרגע לחיים
של משהו אחר. הכל מזווק לרקוויאם שבור לב
ומקסים, על אשה וגבר שלדגע היה להם זו את זה
ורגע אחרי לא נשאר מזה כלום. 'סימטריה':

"כפניסה לבית יושבת/ בפנה ריקה שפעם/ היה בה
פח זבל ריק, מתמלאת/ בסגיגיה ומחשבות על/
הסימטריה של חסר הפטחון/ על השואת רכוזי



משורה לשורה זה נעשה חתול יותר

ערן צלגוב: גם החתול, שיר-בוטים, פרדס 2016, 111 עמ'

בין סוף 2013 לתחילת 2014 יצאו כמה ספרי ביכורים מרשימים בשדה השירה הארצישראלית העברית. ביניהם בצע מאת תהל פרוש (מוסד ביאליק) וניסויים בחשמל (ידיעות אחרונות) מאת מיטל גדל. כמוהן הציע ערן צלגוב בספרו בחירות (2013) שדה של ניסויים פואטיים בלשון השירית המתכתב עם שיחים שאינם "שיריים" מקובלים.

בספרו הקודם היו ציפורים, עתה שעת החתולים. הציפורים לא נזנחו אך הבמה שייכת לחתולים. כותרת המשנה של הספר - "שיר-בוטים" - עלולה להשתמע כמשחק לשוני, אבל היא מדגישה את העובדה שהספר משלב שרבוטים. הרישומים כמו השירים מצריכים מאמץ פענוח. כמו השורות בשיר כך טבעות על זנבות החתולים בונות תמונה. המושג המתבקש הוא הגשטאלט: השלם העולה על סך חלקיו. גם אם נוצר עומס לא אחת בין המילים והרישומים החוויה הסופית מרגשת. זהו מהלך שמצריך התעמקות, כל קו ברישום הוא כרפליקה בשיר, ומקו לקו ומשורה לשורה, נוצרת תמונה מלאה יותר (בפראפרזה על זך - משורה לשורה זה נעשה חתול יותר).

הרישומים בספר אינם איורים: השירים עומדים לבדם והרישומים עומדים לבד. אין לשירים צורך ברישומים. אין כאן עודפות או מהלך פרשני. זהו קיום הדדי המשלים פערים ופותח נוספים. כמו שלב המראה האקאניאני, כלומר השתקפות. השתקפות המראה את השלם, לעתים המושלם, האחר שלעולם לא נגיע אליו. ההשתקפות המאפשרת להתפתות לקיום אחר, לנוע הלאה מתוך רצון להתגבר על החוסר - זוהי הקריאה או המבט. במקרה זה לא ברור, ואין זה אמור כנראה להיות ברור, מה המקור ומהי ההשתקפות אם בכלל.

אותה מלאות שאינה חסרה, המלווה את המבט, עשויה להקביל לתחושה שיש למגדלים חתול - חיית מחמד עצמאית לחלוטין שחסרונה מורגש מיד רק כשאיננה. בספר שלפנינו, המגע בין הכתיבה והרישום פותח פתח או אפשרות נוספת. ג'ורג'יו אגמבן מדבר בספרו "The Open" על אפשרות של מחשבה חדשה בדיון על ההיררכיה בממלכת החי. ומכאן אולי הסיבה שמרבית הרישומים הם של חיות. ביטול ההיררכיה הזאת מאפשר חיים שווינויים יותר, נכונים יותר: לא כנזר



הבריאה, אלא כפרט משלל הבריאה. פוליטיקה נכונה של חיים עם פילוסופיה ולא כנגדה.

הספר נותן נקודת אחיזה הומניסטית בקשר בין האדם לחי סביבו. ועם זאת, ניתן לשירים להתמודד עם הרישומים כשוים ללא היגררות לאידיאולוגיה פוליטית (למשל זו הצמחוניות/טבעונית שהיתה אולי מתבקשת). את הבנאליה של הפוליטיקה באמנות, כפי שהבחינו מבקרים שונים, יש להשאיר מרוסנת, אחרת זו הופכת לסדר המקשה על השיר להתרומם מעבר למייד, לפמפלט או הקיטש. בספר הזה, החתול שמופיע ברוב השירים אינו מטאפורה, דימוי או כלי.

החתול, כמו הרישומים, מאפשר מבט נוסף על הקשר בין האדם לסביבתו, הוא מחזיר מבט שמטיל ספק בנכונות המילה מצד אחד ומצד שני מעניק לה אופציה טרנסנדרנטלית להביע את אשר על לב המשורר.

מלאכת השיר של צלגוב מדויקת במוחשיותה. ראו כיצד הוא פורט את חרדותיו אל מול ההתרגשות של בנו:

*
 "אתה מְלַטֵף פֶּעַם רְאוּשׁוֹנָה/
 אֶזֶן חֶתוּל וּמְתַרְגֵּשׁ/ כְּמוֹ נִגְעַת
 בְּאֵלֵהִים חַיִּים/ בְּאֵלֵהִים אֵיךְ אֲנִי מְקַנָּא/ בְּחֶתוּל.
 אַתָּה מְמַשֵּׁךְ לְצַחֲקֶךָ/ וְנִשְׁמַתְךָ כְּמוֹ פּוֹרְחַת. לֵךְ,
 פְּעוּנָה זוֹ/ שֶׁל הַשְּׁנָה יֵשׁ אֶלְגֵּיָהּ, הַשְּׁנָה/ לֹא.
 וְעַם זֹאת כְּלֵי בּוֹעֵר/ אֵלַיךְ וְאֵינִי כֹּהָ. צַחֲקֶךָ יִלְד
 צַחֲקֶךָ. מִחֵר אוֹלֵי/ אֵינִי וְאַתָּה כֹּל/ הַעוֹלָם. שְׁלֵי.
 אִם אֵי-פֶעַם/ אוֹכֵל לְהַצִּיב מֵרֶאֱוָה/ כְּדֵי לְרְאוֹת
 אֶת הָאֵימָה/ שְׁעוֹלָה בִּי כְּשֶׁאֲנִי/ רוֹאֶה אוֹתִי בָּךְ.
 אֵיךְ/ עֵינַי-עֵינַי וְאֵינִי כְּלֵי/ אֵין אֲנִי יוֹתֵר צַחֲקֶךָ.
 וּבְאוֹתָם/ רְגָעִים יֵשׁ גַּם שְׁלוֹהָ, קְבֵלָה/ בְּשִׁתִּיקָה
 דְּקָה. יְדִיעָה/ לְדַעַת שְׁאֵמוֹת וְתִשְׁאֵר/ לְבַד צַחֲקֶךָ
 יִלְד צַחֲקֶךָ. עֲכָשׁוּ - יַחַד. אֵל תִּפְחָדוּ, הַפְחַד בּוֹא
 יְבוֹא. יֵשׁ זְמַן/ כֵּן יִלְד. זְמַן לִפְחַד, לִפְחַד/ אַחֲרֶיךָ,
 כְּשֶׁאֲלֶךְ, נִסְחָ/ לְזִכְרֶךָ. לֹא לְטוֹב אוֹ לְרָע/ רַק נִסְחָ.
 כִּי יֵשׁ בִּי פְחַד/ שְׁאֵקְלֶל, שֶׁחֶתוּל יִשְׁרָט/ שְׁלֵא
 אֲדַע, שְׁלֵא אֶהְיֶה/ מְסַפֵּיק. בִּינָתִים, צַחֲקֶךָ יִלְד/
 צַחֲקֶךָ. אֲנִי וּזְחַל לְקֶרְאָתְךָ, אֶעֱשֶׂה מֵאוֹ וְאַתָּה/
 יִלְד צַחֲקֶךָ. עַל אֲבָא/ כְּמוֹ חֶתוּל, אֲכַל רַק בְּקִצְתָּ"
 (עמ' 56).

השורה "צחק ילד צחק" חוזרת שלוש פעמים ומדהדת, כמוכן, את סיפור העקדה. החזרה מעצימה את הכאב אך המשורר מפרק את השורה כל פעם אחרת: הפסיק נע לאורך השורה, כל פעם ננעץ במקום אחר, ופורט את האימה והחרדה לאט ובהחלטיות.

דוגמה נוספת לחרדה שהיתה בולטת ב"בחירות" ולא נעלמה:

עתידה של אשליה
 "הֵבֵט בְּתַמוּנָה: הָעֵץ, חוֹמַת הָאֶבֶן, הָאוֹפְנִים
 שְׁלֵה וְשֶׁל הַקֶּטָן, וְהַשְּׁלֵג -/ הָעֵץ לֹא אֲמַתִּי/
 חוֹמַת הָאֶבֶן לֹא אֲמַתִּית/ הָאוֹפְנִים וְהַשְּׁלֵג לֹא

אֲמַתִּים/ רַק הָאֵימָה שֶׁהִכֵּל בְּר חֲלוֹף - עַד כָּאֵב"
 (עמ' 99).

השיר, במהלך הדומה לאמיר גלבע בשירו 'בעלטת', מוליך שולל תוך חזרה על המילה "אמיתי" מלבד השורה הסוגרת. הקוראת משלימה לבד ובכך נהפך הלא-נאמר לאימה מוחשית. נותרת השאלה מה אמיתי יותר - התמונה או האימה. עצם ההתחבטות מפעילה את תהליך אימוץ הטראומה והופכת את המילים בדף לכאב אמיתי שחווה הקוראת.

צלגוב לא זנח את הראייה החברתית-פוליטית: בשיר 'יש לי חלום' הוא נרתם למאבק הגאה, ב'מה זאת אהבה' למען בעלי החיים, ובשיר אחר המוקדש לקיצי, חתולתו של אריה זקס, הוא מתאר את סוף המלחמה - סוף שאנו מדחיקים ורק החתולים יודעים.

בשיר אחר, המוקדש למשורר הניגרי כריס אבאני, שמבחר משירתו ראה אור בתרגומו ובעריכתו, מבכה צלגוב את המלחמה האין-סופית ואת חוסר תוחלת השירים. בסופו משיב נמנע השיר: "הָאֵף שְׁלֶךְ מִדְּמָם שׁוֹב... וְמִצִּיעַ לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּשִׁיר" (עמ' 105). זהו שיר יאוש: מהמקום, מהשירה שלא מציעה פתרון ומהמבקרים שמנסים בכוח למצוא משמעות בשיר. מהלך זה מציב את השירה נמוך מאוד בשרשרת הצרכים ומעשי האדם (והשוו ל'קח' של ויזלטי).

יש בספר שירי אהבה נפלאים (למשל 'זמן אחר' הקופי), שירי הומור (ראו 'אם כבר להציץ') ובכולם ניכרת הבנה במלאכה: שימוש הולם בפסיחה ובחריזה הפנימית. מעניין לראות שבספר זה להבדיל מקודמו, יש יותר כותרות, אם כי עדיין ניכרת עצלנות. בנוסף האזכורים המפורשים ליצירות אחרות נעלמו. ניתן לזהות רמזים לביאליק, רביקוביץ ולזלדה, וואלס סטיבנס וללאונרד כהן, למשורר האיטלקי קיסר פבסה, למשוררים השחורים לורד וברקה, לכתבי הקודש ואף לשירים המוקדמים שלו עצמו ('מבט נוסף' מול התפוז מבחירות). הוספת הכותרות והשמטת ההפניות מעידה על התבגרות המשורר, על ההכרה בכוחו והאמון בידע המוקדם של הקוראים. ההימנעות מהפניה לשירה מזרחית עכשווית מציעה כי צלגוב, במודע או לא, ממקם את עצמו על המפה של השירה הישראלית ללא התייחסות לגל העכשווי.

אם בחירות היה ספר טוב מאוד, ספר זה הוא הוא (גם) יפה מאוד. אולם בשולי השבחים מילת ביקורת - הייתי שמחה אם פורמט הספר היה גדול יותר, גם אם ההעמדה הנוכחית עושה חסד לשירים וגם לרישומים - דף גדול יותר היה מאפשר אורוד ומרחב נשימה לקוראים ולמתבוננים.

תשומת לב לקול השירי של צלגוב היא תשומת לב לקול שיש לו מה לומר: לא בצעקה אלא במילים הפשוטות. אין זה ספר שיידחה אל חזית המדף, אבל הוא ספר שראוי שיימצא על מדף השירה. ספר שאוהבות ואוהבי השירה ראוי שיכירו אותו.

ש"י הופמן

מה זה מבקרי שירה, כשהיה לי אותך

רונית בכר-שחר: אמה, עם עובד 2016,
95 עמ'

רוני רוז לקס

*
מודל של תרבות יפי
להיות זה לתת את גופך
תפיסת מציאות אקראית
כמו הקיום של הכוכב הזה
מבעד לדפן הסכה
היא שומעת ילדים מצחקים
מנגבת את עצמה
בתנועות אטיות
גוססות
כמו הפדור הזה
גוף בתאדם בנוי מ-70 אחוז מים
טפות נוזלות
אוקיגנוסים גועשים
אורות נכבים ודולקים
כמו החיים שלה
נעה ונדה ממקום למקום
אחרי שהשכנים התלוננו לבעל הדירה

החיים שלה מפרקים
כמו סכה במוצאי החג

רוני רוז לקס, לשעבר בכני ברק, כיום בתל אביב.

*
הרי אני מקדשת
לגוף זה
אף אדם לא יכולה
לחיות מחוץ לגופה

הנתוק שלי
מוליד ממני הבנות
חדשות ישנות

היות מתחדשות
מתוכי
מאז שזוגתי לגוף זה

*
עלמה תמימה
עולה שלה
קרנן לאדני
אדוני המין
אדוני המח
אחד לא ידעתי
עד אשר באו עלי יודים
חמסו נשמה שנתת בי
מלאוני נקבים נקבים
ונותרתי חללים חללים

זהו ספר הביכורים של רונית בכר-שחר שפרסמה בטרם צאתו את שיריה בעיקר מעל דפי הפייסבוק. היא מתגוררת בנכר אבל שומרת בעקביות על קשר שוטף עם קוראיה בארץ.

רוב שירי הספר מוקדשים לתיאור היחסים המורכבים של הכותבת עם אמה, ניצולת שואה, שכבר אינה בין החיים; כבר שם הספר על הכריכה הקדמית שכתוב בכתב ראי - משדר את הרעיון שאמא שלה הפוכה, עקומה, לא כפי שאמא אמורה להיות. גם הכריכה האחורית מרמזת על טיב קשר שבמהותו לוקה בחסר, ושם נזכרת האם כזו אשר "לא תיזכר אף פעם כמישהי חשובה מלבד לי ובגללי/ וגם בגלל כמה קטועי גפיים שהעמידה על הרגליים/ באותה העת ממש/ כשקטעה את אלה שלי".

בדיעבד מבינה הכותבת שהיותה מטרד לאמה כבר מהיום הראשון לחייה: "כשיצאת מהכוס של אמא שלך ברבע לחצות היום/ בשבת/ עמדה השמש לשקוע/ אמא שלך שאף פעם לא היה לה מרגוע/ פיללה שתמותי מיד אחרי".

בשיר אחר, כפרפרזה על המעשייה של כיפה אדומה, האם היא זאב מחופש, והיא נשאלת שאלות נוקבות וכואבות מתוך יאוש וחדלון: "למה היו לך ידיים כל כך גדולות אמא/ וצפורניים כל כך ארוכות אמא... למה שיניים אמא/ בבשר הרך אמא... למה אוזניים נעולות אמא... ולמה מילים כאלה אמא/ למה מטונפת אמא/ מטורפת אמא וזנה למה אמא".

ההשתוקקות האדירה להכרה מצד האם מלווה את שירי הספר והיא כוח מניע לצורך בביטוי יצירתי כמו הוצאה לאור של ספר זה. "עוד אוציא ספר אמא/ את תוכלי לשמוע את הדיו שם עמוק למטה/ בין רגבי העפר סביבך... האם עדיין תחשבי: 'מבוזבות' 'מסוכנת' 'פה גדולי' 'טיפשה'/' בינינו אמא, מה זה מבקרי שירה, כשהיה לי אותך)".

לעומת האם הקשה, מתואר האב בקווים רכים ועדינים, ונטבע בתודעתה של הכותבת כקורבן נוסף של המשפחה: "אבי התאגרף בקטגוריית קל כבד... לכן אינני מבינה למה לא עצר/ בימנית חזקה/ את הבוקסים של אמא".

הרגעים במחיצת האב הם רגעי הנחמה והרגשת החיות היחידים שהיא נושאת מזיכרון ילדותה: "הושבת אותי על הכידון/ אחזתי אותו בידי הקטנות שְעָרֵי מתבדר מתעופף/ עד קצה השמים/ כפה פעור צרחתי צוחקת רוח ומים...לפעמים אני עוד רוצה/ לשבת למעלה על כידון/ להריח את

החולים, כשהאם מחוברת למכשירי החייה: "תבעתי עלבונך/ דיברתי על זכויות ראשוניים/ על תקומה ועל חמלה/ ולא עזרה שם שום מילה/ לפתע ראיתי שאת שבה להכרתך/ ספרתי לך איזו בדיחה".

הכאב הוא כבד ושורשיו בישותה של הכותבת עמוקים. ובכל זאת, אותה אם שנתפסת כדואגת בדרכה המחוספסת, שאינה מסוגלת לבטא אהבה, ואשר "את כל כאבה הפכה לתסכול נורא ותחושת כשלון שקעקעה בנו", לא הצליחה לעקור מהכותבת את "מוזיקת החיים הטהורה, האופטימיות המנצחת, האמת הרוחנית, האמפתיה, השאיפה להיטיב, הרצון לשנות/ ואת היכולת לאהוב האמונה באדם/ וביצר הטוב". ואם כל התכונות הללו קיימות בה, יש סיכוי שהכריכה הקדמית של המהדורה הבאה של הספר המרשים הזה, תציב את הכותרת ההפוכה בצורתה המתוקנת.

שלמה בן-בסה

ריח הסכנות כולן/ מריחות כריח תחתוני". הפרק האחרון בספר משנה כיוון ומתרכז בחייה הנוכחיים של הכותבת, בין היתר בבן הזוג המשמש קרש אחיזה, מרפא למכאובים, ישועה ותיקון: "חיבוקיך שיבולי זהב כתומות נשיותיך צוף פרחים/ כְּכִלְכְּלִים אנחנו מתקרבים ושוב מריחים/ לעתיד יש ריח/ של יסמין עם פריחת הדרים"; או בשיר אחר: "בערוב ימי לקחתי לי

נער צעיר למשכב/ שיחמם יצועי שיאהב כדורך". בכר-שחר מציגה לפנינו כתב אישום קשה כלפי אמה. הציפייה הטבעית היא שכשאשה בוגרת היא תמצא בעצמה אמפתיה מסוימת, תבין, תסלח, תתפייס. אולי כהורה תגלה שאף אחד לא חף מטעויות מול ילדיו. זה כמעט קורה בבית



"מת, מת, השם ייקום"

דמו ונקסט -

נעה ידלין: שטוקהולם, כנרת, זמורה-ביתן 2016, 514 עמ'

תשוקה, ציפייה לתינוק שעומד להיוולד, רצון להכיר בן זוג חדש, משאלת לב להתקבל חברתית, החלטה לעבור מקרית אונו ללב תל-אביב, רעיונות מוטריפים ויכולת לבצעם, כל אלה ועוד מאפיינים את חברות בני השבעים המתוארת בספרה החדש של נעה ידלין **שטוקהולם**. העשור השמיני לחיים כמעט שאינו מתואר בספרות העברית. אם בכל זאת מתוארים בני שישים-שבעים ומעלה הם מוגלים למרחבים סגורים וממשמעים כבתי אבות או בתי חולים סיעודיים וכמעט תמיד מחשבותיהם נסובות על מפגעי הגוף וקצם של החיים. ייחודו של ספרה שובה הלב של ידלין הוא בתיאור משובות החיים, שיגיונותיהם, משאלות לבם ואשלייתיהם של בני השבעים ומעלה כאשר הם אינם מרגישים מאוימים על ידי המוות. ידלין מלהטטת בכישרון רב בין ז'אנרים - סיפור הרפתקאות, סיפור בלשי ורומן הגיגי פילוסופי על החיים בצל המוות השוכב לצדך.

כשרונה הגדול של ידלין, כפי שניכר גם בספרה הקודם **בעלת הבית**, הוא ביכולת ללקט ייצוגים מגוונים של ישראליות בת הזמן ולהציג תמצית מזוקקת שלה בקבוצה דורית וחברתית מסוימת. דרך אזכור שמות ערים ורחובות, שמות אנשים מוכרים, אופנות רווחות כמו צמחונות, טבעונות, בריאותנות, בריאותנות, ובעיקר, בשימוש מדויק להפליא בשפה העברית באופן המתאים לרמויותיה, מצליחה ידלין ללכוד את ה'צייטגייסט' - רוח הזמן החמקמקה של הישראליות בת הזמן. עיקרה של רוח'זמן זאת, בעשור השני של המאה העשרים ואחת, באליטה הישראלית, לפי ידלין הוא טשטוש גבולות גמור בין ערכים שבעבר היו ברורים ונחרצים לבין היפוכם. הגבול בין טוב לרע, בין יעשה לבל יעשה, בין מותר ואסור, שבעבר היה ברור ומבוצע, בהווה הפוסטמודרני, טושטש לחלוטין וכל ערך מכיל ומוצדק בהיפוכו. הערך המרכזי הנבדק ונבגד ביצירה הוא החברות רבת השנים. כך לאחר מותו במפתיע של אבישי בן השישים ותשע, מחליטים חבריו להוציא לפועל את מה שנראה להם "בוודאות שהיה הכי חשוב" לחברם אבישי - זכייה בפרס נובל. לאחר שהם מבינים בוודאות שרק אדם חי יכול לזכות בפרס, הם מחליטים לא לפרסם את מותו עד ההכרזה על הזוכה. רביעיית החברים הוותיקה חוזרים ומשכנעים את עצמם: "אנחנו לא עושים פה שום דבר רע, זה הכל מכוונות טובות." ביטוי נוסף ל'רוח הזמן' הוא האכזבה של הדור בני השבעים מדור של בניהם בני הארבעים. כך חושבת בלבה נילי, רופאת ילדים בפנסיה, המואסת בבקשות

הרבות לטיפול בנכדיה המתרבים, לטעמה, במהירות ובכמות עצומה: "רוחצים באיזה אשליה של ליברליזם, של אינדיבידואליזם, של חופש, אבל אז, ברגע האחרון [...] משלימים את כל חסכיהם בתחום הבורגנות, השמרנות, עושים שניים, שלושה, ארבעה ילדים בין גיל שלושים ושמונה לארבעים ושתיים, משתעבדים לדבר הזה, זורקים הכל, בעיקר הנשים."

אבישי, עמוס, יהודה, נילי וזוהרה הם חברים במשך עשרות שנים, מרבים להיפגש, לטייל יחד בעולם, מתייעצים זה עם זה ומרבים בחיבוקים, נשיות ודברי ידידות. כך לאחר פגישתם של יהודה וזוהרה - שבה הם משוחחים על ספרו של יהודה, הם נפרדים "בחיבוק אמיץ" - אומרת זוהרה: "אתה יודע שאני אוהבת אותך ושאיני חושבת שאתה הכי מוכשר", ויהודה "נישק את לחייה שוב ושפשף בחיבה את זרועה", אלא שמאוחר יותר מתברר שזו היתה פגישתם האחרונה כזו וזוהרה פועלת כנגד הצלחת ספרו. הרביעייה שנתרה לאחר מותו של אבישי מתבוננת ומתייגת את עצמה כדי לתאר את חוסר ההיתכנות של המעשים שעשו ואת ההכרח העצמי והציבורי להאמין ביושרם ובתומתם. כך אומרת נילי, רופאת הילדים שפרשה לפנסיה: "אני יודעת שזה לא פוליטיקלי קורקט אז מזל שאף אחד לא שומע אותנו, אבל כן אנחנו חברות אנשים לבנים עם מקצועות חופשיים מגוד דן, אם אנחנו אומרים שחבר שלנו מת מהתקף לב, [...] ובני שבעים, זה לדעתי החלק הכי חזק, מה אנשים בני שבעים ילכו עכשיו להסתבך?"

נרטיבים גדולים ומפוארים של מדינת ישראל מוזכרים כבדרך אגב, כעיסוק כושל של אחת הדמויות, תוך שהם מושלכים לפח האשפה של השאריות חסרות המשמעות של חייהם. כך זוהרה שכותבת סיפורי חיים לפי הזמנה, מגוללת

סיפור חיים יהודי טיפוסי של זקן משפחה העומד לחגוג יום הולדת תשעים: הילדות באמסטרדם, הגירוש לווסטרבורק והעלייה לארץ. הספר שיגובה בתמונות מיועד "לנכדים ולנינים, זה ספר שנועד לשמש אותם לדורות, ויש להם גם בבית תמונות מדהימות, דברים נדירים גם ברמה היסטורית מהחפירות הארכיאולוגיות של אבא". זוהרה עומלת הרבה על הספר ומתווכחת עם המשפחה על שם הספר. היא מציעה "אני ואנה" או "מקלף את השכבות", אך בעל השמחה מתעקש על "כצאן לטבח". טעות קלה של הקלדה הופכת את שם הספר, בחמש מאות עותקים, ל"לצון לטבח" מה שגורר שיימינג של הכותבת באתרים החברתיים ותיבת דיבה. כך, בעוד החברים מרגישים את המאמץ שהם משקיעים כדי לאפשר לחברם לקבל את הנובל, מזכירה זוהרה ליהודה: "מה זה פה, תל חי, מה

אתה בתחרות גבורה?"

מאפיין נוסף של ישראליות שעובר מהמציאות לספרות בכל ריבוי הופעותיו והשתלטותו על מערכות היחסים בין בני אדם הוא הטלפון הנייד ושאר התקשוריות טכנולוגיות. כך מסבירה הגרפולוגית לזוהרה הנדהמת, לאחר שמישהו תייג וכתב על עמוד הפייסבוק של העסק שלה: "האשטאג המטפורה המושלמת לניצולי שואה [...] הם עשו לייק לעמוד, הם יכולים לפרסם לנו על הוול [...] הבעיה היא שזה רק שר [...] יש להם כבר עשרים וארבעה שירים ב [...] בערך שש שעות." כאשר זוהרה הנדהמת מנסה למזער נזקים ופונה ליועץ פייסבוק בן עשרים ומישהו בעודו מאזין לה "רק נדר עם אצבעו על העכבר בין חלונות [...] כמין תנועה מוכנית, פייסבוק, ג'ימייל, וויינט, פייסבוק, ג'ימייל, וויינט..." בהגיעה לביתה "היו לה שנים עשר נטייפיקיישנס בעמוד הפייסבוק". העקבות האחרונות של חיי אבישי הן במכשיר האייפון שלו, שאותו ניתן להשיב לחיים על ידי חיבור למטען, כפי שעושה חברו הטוב יהודה בעודו מהרהר: "חבל שאת אבישי אי-אפשר לחבר למטען, חמישה אחוזים, שבעה אחוזים, עוד שיחה, אולי עוד ארוחת ערב." הדרך להמשיך את חייו של אבישי המת היא בעזרת האייפון, המחשב והרשתות החברתיות שהוא משתתף בהן. כך מחלקים החברים ביניהם מי יענה למיילים ומי יחזיק את האייפון ויענה להודעות ווטסאפ.

עמוס עוקב אחר הצלחותיה כשלונותיה של בתו הגר דרך אתר לגיוס מקוון של כספים. הוא מתמכר לרענון כפייתי של העמוד של בתו ובורק את זהותם של המשקיעים השונים תוך שהוא חוזר וקורא את פנייתה: "אני הגר ברזאני, זמרת, מלחינה ויוצרת מתל-אביב. אני שרה ויוצרת מגיל ילדות - [...] יותר מאשמה אם תחליטו להצטרף למסע שלי ולהפוך אותו למסע משותף. שלכם, הגר". עליונותו של אבישי על פני עמוס ניכרת בכך שאבישי זכה בערך בוויקיפדיה ובו כל הישגיו ופרסיו, בעוד שלעמוס אין כל ערך על שמו.

"מבצע סבתא", סרט קומי ישראלי שכתב וביים דרור שאול בשנת 1999, ונהפך לסרט פולחן, משמש כטקסט תשתית לספרה זה של ידלין, כפי שרומזת לכך, בדרך האירוניה והשלילה, אחת הדמויות בספר: "בואי נסכים שלאף אחד כאן לא מתחשק להופיע מחר ב'ידיעות אחרונות' על תקן מבצע סבא". כך בשתי היצירות מתלכדת קבוצה של אנשים, שיש ביניהם היכרות מוקדמת, לטיפול בהבאת מת, קרוב להם, לקבורה. בשתי היצירות תוכנית הקבורה נתקלת בתקלות רבות ובלתי צפויות במהלכה. הצורך להמחיש את ההרפתקאות ניכר בסרט "מבצע סבתא" בתלאות שעובר ארון הקבורה, ואלו בספרה של ידלין ההרפתקאות מומחשות בגופת המת הנגררת,



מתארת את חיים



צילום: רעי גלעד

שיכונים / אלפרד כהן

שִׁירֵי שֶׁל בּוֹרִיס רִיזִי מוֹצִיָאִים אוֹתִי
לְמַסָּע אֶל תּוֹךְ שְׁכוֹנַת הַפּוֹעָלִים שְׁלִי
שְׁכוֹנָה ד' בְּאֵר שֶׁבַע שְׁנוֹת הַשְּׂמוֹנִים
יְלָדִים אֲבוּדִים וְנִעְרִים נְטוּלִי
מִסְגֶּרֶת, בִּיד הָאֲחַת מְזַרְק וּבְשִׁנְיָה סִכִּין
מְטִילִים אִימָתָם עַל זִקְנֵי הַשְּׁכוֹנָה
וְעַלִּי

מְלוֹתֵי הַמְדִיקוֹת הַמִּיטִיבוֹת לְתֵאָר
שְׁלַחוּ אוֹתִי בְּחִזְרָה לְבֵית סִבְתָא
לְדִירָה הַשְּׁכוֹרָה הָרֵאשׁוֹנָה שֶׁל הַהוֹרִים
וְנִדְמָה כִּי הָאֲנָשִׁים הַחֲדָשִׁים
עוֹטִים עֲלֵיהֶם אֶת אוֹתָן אֲדָרוֹת וְצַעֲפִים
וְהוֹלְכִים מִהַחֲנוּת לְבֵית
וּמִבֵּית הַסֶּפֶר לְגֶן הַשַּׁעֲשׂוּעִים
רַק עַל הַקְּוִים רַק עַל הַקְּוִים

וְאֲנִי מְבִיט עֲלֵיהֶם מֵהַצֵּד, בִּידֵי סֶפֶר הַשִּׁירָה
מְשׁוֹרֵר מְבִיט בְּשִׁתֵּי עֵינָיִם
אֲנָשִׁי חֶק מְבִיטִים בְּאֲחַת
וְאֲנָשִׁי הַשְּׁכוֹנָה כְּכֹר לֹא מְבִיטִים
הַלְוִאי וְהַמְלִים יִשְׁרְפוּ אֶת כָּל הַשְּׁכוֹנִים
בְּשְׁכוֹנָה הַזֹּאת
אֶת כָּל הַקְּוִים אֶת כָּל הַמְזַרְקִים
וְלֹא יִשְׁאָר שְׂרִיד אֶחָד
לְזִכֵּר אוֹתוֹ.

רוסי מהפכן, שהתאבד בשנת 2001 בהיותו בן 26 בלבד, ושהיה לאחד המשוררים הבולטים של "רוסיה החדשה" ונציגו של דור הפרסטריוקה ונפילת הקומוניזם ברוסיה (1987-1991, בהנהגת מיכאיל גורבצ'וב). ריז'י גדל בסביבת עבריינים, כך שדמותו ושיריו הולמים את מסע החזרה אל עולם הילדות והעבר שעורך אלפרד כהן אל שכונה ד' בבאר שבע שלו. כידוע, השיכונים הם מבנים ציבוריים שהממשלה מקימה עבור אוכלוסייה עירונית מעוטת יכולת, והדובר בשיר מתאר את החיים הקשים בהם, חיים של פחד ואימה, עבריינות וסמים, ב"שכונת פועלים" שאמורה היתה לייצג לכאורה את החזון הסוציאליסטי של ראשית המדינה אך בפועל ייצגה את העוני וחוסר השוויון בין האזרחים. החזרה אל בית הסבתא דווקא, מגלה למשורר כי גם האנשים החדשים שהגיעו לדור בשיכונים, אולי ברוח מושג הפרסטריוקה (שפירושו בנייה מחדש), נטמעים בשכונה הישנה ולא בהכרח משנים את אופיה.

הדבר הזה מוביל את כהן לחזון הזעם שלו בבית השלישי של השיר, חזון שמתכתב באופן מסוים עם ציור שרפת הספרים של נתן זך משירו המפורסם של המשורר הבולט, רועי חסן, 'מדינת אשכנז'. אצל חסן שרפת הספרים נובעת מהכעס על גילויי הגזענות הפומביים של זך כלפי המזרחים. בשיר השיכונים של כהן, לעומת זאת, ציור השרפה הוא כמעט הופכי: הוא מתפלל לכך שהמילים ישרפו את המציאות העגומה ואת זיכרון העבר של כל שיכוני השכונה, אולי גם את אלו של ההווה. תפילה שכזאת בוודאי אינה יכולה להעיד על ילדות מאושרת.

שיר השיכונים של המשורר אלפרד כהן (ליד 1981, באר שבע, מתגורר כיום בתל אביב) לקוח מתוך ספר שיריו הראשון, *אינדיפּוּפּ נונסטופ* (2014, הוצאת פרדס, עמ' 10), המצטיין במקוריותו (והרי כבר שמו המוזיקלי החריג בין שמות ספרי השירה במחזורותינו יכול להעיד על כך). אלפרד כהן הוא אחד הקולות הדומיננטיים בדור המשוררים הנוכחי אותו אכנה דור השירה הערספואטית בהנהגת רועי חסן, שלומי חתוכה, עדי קיסר, תהילה חכימי, וישראל דדון. בהמשך לכך ייאמר כי השיר שלפנינו הוא שיר ערספואטי מובהק מצד אחד, כזה שמחפש אחר שורשי משפחתו וזהותו של הדובר בשיר, שמוצא משפחתו הוא מזרחי, טוניסאי על פי שיר אחר בספר ('שיר שואה של סבא, בעמ' 20), אבל שמצד אחר מוסיף על הזהות הביוגרפית הזו גם זהות גלובלית מארץ אחרת, היא מקום הולדתו של בוריס ריז'י המוזכר כבר בשורה הראשונה של השיר, משורר

מסתיימים ברגע כפי שמודיע יהודה לאשתו בצדי הכביש, כך יחסה חסר הסבלנות של נילי לילדיה ולנכדיה וכך גם יחסה העוין לאחותה סמדר חולת הסרטן, שאין לה כל עניין ורצון לפגוש אותה. הספר נקרא בעניין רב ובתחושת שעשוע מענג, אלא שבסיומו מביין הקורא, לעוגמת נפש, שהניהיליזם בספר הוא מוחלט וחובק כל ואינו מותיר כל נחמה.

אסתי אדיבי-שושן

"סוחר המוות מת" - דיווח בעיתון צרפתי על מותו של אלפרד נובל. כך הפרס היוקרתי ביותר בעולם מנציח את שמו של "סוחר המוות". רצונה של ידלין לתאר את הכוזב והעמדת הפנים בכל זיקה בין-אנושית תוך התמקדות בדאגה לאינטרס האישי בלבד משתלטים על כל מניפת הרגשות האנושיים. כך היא משאירה את גיבוריה עירומים וחפים מכל רגש של דאגה ואכפתיות כלפי הזולת. כך גישואים של עשרות שנים

מועמסת, נופלת, נחבלת, נדרסת וחוזר חלילה. בשתי היצירות מוחלף הרגש המקובל המלווה את תהליך הקבורה באווירה קרנבלית פרועה, המשחררת מהקורא והצופה פרצי צחוק. למרות ריבוי האירועים הבלתי צפויים מסתיימות שתי ההלוויות כנדרש - הגופות נטמנות באדמה והדמויות הקוברות ממשיכות בדרך. ככל פנים מתעתע, שהוא העיקרון הפואטי של הספר, ניכר כבר בציטוט המופיע בהקדשת הספר

חוד אדלר

א.ב. יהושע -
האומנם מהפך,
או שמא נטמן פח?



שחלקו על דעתו מבחינת תבונתה ותוקפה המדיני (שלמה אבינרי: "מדוע א.ב. יהושע טועה", 'הארץ', 30.12.16), ומבחינה עובדתית, באשר להקף האדמות, האוכלוסיות וכדומה (שאו אריאלי: "א.ב. יהושע, אתה מפנטז", 'הארץ', 30.12.16). גם עמידה הס החרתה והחזיקה אחריהם, וגם תיקנה והוסיפה הטפה אידיאולוגית משלה ("ל.א.ב. יהושע קשה להורות שהציונות הולידה מפלצת", 'הארץ', 1.1.2017).

גם לו לא נכתבו אותן חוות דעת בידי בקיאים המכירים את הסוגיות לפני ולפנים, לא הייתי בא לחלוק על דעתו של יהושע (וכמובן גם לא לתמוך בה). לא שאין לי דעה. אך מזה

כמעט חמישים שנה נכתבים מאמרים המביעים דעות מגוונות באשר לאותה סוגיה בסיסית של הכיבוש וזכות הבעלות על הארץ. גם בנושא הספציפי שהעלה יהושע, שנגזר מאותה סוגיה, נכתבו אין-ספור מאמרים בעשורים האחרונים. יותר מזה, קל להבין את הייאוש שתקף לפתע את הסופר המחונן והמצפוני לנוכח המהומה שפרצה בפניו כמה קרוואנים בעמונה, בעת שנשא את דבריו. הרי כל מי שעניו בראשו מבין כמה יהיה זה מורכב וקשה לפנות כמה עשרות אלפי מתנחלים באזורים מבודדים (גם אם לא מאות אלפים כדבריו, כפי שציין שאול אריאלי המומחה לדבר). יותר מכך, הייתי יכול להעריך עוד יותר אומץ לב מהסוג שיהושע הפגין במהפך בדעותיו, אילו הייתי נוכח שמסקנותיו נובעות מידע מעמיק ומקיף של העובדות לאמתן ולא תוצאה, כפי שהתגלה, ככל הנראה, בדיעבד, של שיחת שכנוע מוטה ומגמתית של אישיות מתוחכמת וקלת לשון.

הרצאתו של יהושע היתה כמובן מקיפה יותר מזו שבאה לידי ביטוי במאמרו שלו או במאמרו המקדים של אחימאיר, ובה באו לידי ביטוי מועצם לא רק הספונטניות הסוחפת שלו אלא גם מה שנראה אי-התמצאותו בנבכי הסכסוך ואולי גם תמימותו. באשר לאי-ההתמצאות - אביא שתי דוגמאות שהובילו למסקנתו שהפלסטינים אינם חפצים בהסדר בשום תנאי סביר. הוא תמה איך ייתכן שאבו מאזן לא הסכים למפת הוויתורים שהציע לו אולמרט - אך מה לעשות שההיפך הוא הנכון. הוא גם ראה בסירובו של אבו-מאזן לקריאתו של ביבי להיוועד עמו, ללא תנאים מוקדמים, בירושלים או ברמאללה, ערות מובהקת נוספת לאי-רצונו של הראשון להגיע להסכם, תוך אי-ידיעת העובדה שהתנאי של הפלסטינים היה הקפאת ההתנחלויות. כי לטענתם, אי-אפשר לדון באופן חלוקת הפיצה ובו בזמן לאכול אותה. מתגובתו להערות בנושאים אלה נוכחתי עד כמה אין הוא בקיא בעצם קיומן של עובדות ידועות אלה.

ובאשר לתמימות, האם יהושע לא יכול היה להעריך, שהימין ימחר ויתחכם להציגה לראווה, כתמיכתו של אחד מאדמו"רי השמאל המובהקים (שבצמרתו נמנים גם עמוס עוז ודוד גרוסמן), בסיפוח (למשל, נפתלי בנט בציוץ עולז וציפי חוטבלי בנחרצות ב"גב האומה").

ידע מוגבל עם נופך של תמימות ניתן למצוא גם בהתייחסותו למצב בירושלים. בהרצאתו זו שניתנה בערב עיון שהוקדש לנושא "האפשרות למרחבים משותפים בירושלים" הוא הדגיש שבחיים המשותפים בירושלים הוא רואה מופת, שאותו הוא מבקש להעתיק לשטח C. איני יודע אם צפה בכתבתו של חיים יבין, ששודרה כחודש לאחר דבריו, על השסעים העמוקים בעיר הזאת. כיליד ותושב ירושלים אני יכול להעיד שהמציאות המורכבת בעיר (שבה נולד יהושע אך נעדר ממנה מזה עשורים רבים) משתקפת בדרך נאמנה יותר (גם אם לא שלמה) בכתבה המצולמת של יבין מאשר בתיאור המילולי האוטופי של יהושע.

במאמר שהופיע בגיליון שהוקדש ל"שירה

ופוליטיקה בישראל" ("עיתון 77", גיליון 80-379) ציינתי שגם אם "לשירת העמדה יש כיום השפעה של כלום... עדיין אין המשורה, כיחיד, רשאי לראות עצמו פטור ממנה". דין שווה יש כמובן לסופרים, אמנים, מרצים ואנשי רוח. מאחר שבעיניי זו תופעה מבורכת שאנשי רוח יוצאים ממגדל השן ומגיבים לעולות מוסריות, התלבטתי רבות אם לכתוב את המאמר הזה, שעומד בסתירה, לכאורה, לעמדתו זו.

איני בא כמו אחרים לחלוק על א.ב. יהושע, הסופר המחונן והמוערך, בהקשר למהפך, לכאורה או למעשה, בדעותיו: כאשר חדל לאמץ את פתרון שתי המדינות והמירו בתמיכה מפתיעה במתן תושבות לתושבים הפלסטינים של אזור C. כמי שנכח ואף התעמת (עובדתית ולא רעיונית) עם יהושע, כשזה העלה את רעיונותיו לראשונה במכון ירושלים לחקר מדיניות כבר ב-30.11.16, אצביע על עובדות שנעלמו ברובן מהציבור הרחב שמתוודע לדיון בנושא בתקשורת בכלל וב'הארץ' בפרט. עובדות המצביעות על אי התמצאותו של יהושע בעובדות פוליטיות ידועות וגלויות כמו גם על חוסר שקיפות מסוים, שהתגלה מאוחר יותר ושפך, בדיעבד, אור על חלק מטיעונו וטעויותיו.

אי התמצאות זו של יהושע בעובדות פוליטיות, שעליה העידו אחרים ואעיר גם אני, מחזקת לכאורה את דעתם של אלה שסוברים שאל לאנשי ספר ורוח להביע את עמדתם בנושאים פוליטיים, משום שאין הם בקיאים בהם יותר מהאזרח מן השורה. ובכל מקרה גם אם הם מביעים את דעתם אין להם כל יתרון או ערך מוסף עליו. ממש כמו בקלפי איך מיישבים את שתי המגמות הסותרות האלה? אשתדל לעשות זאת לאחר ליבון העובדות.

לא קל היה לי קל לכתוב המאמר מכמה סיבות. ראשית כי אני מאמין בטוהר כוונותיו של יהושע "להפחית את דרגת הממאירות של הכיבוש הישראלי" (כשם מאמרו שהתפרסם ב'הארץ' ב-30.12.16). שנית, הואיל וכאמור אני סבור שזו תופעה מבורכת שאנשי רוח יוצאים ממגדל השן ומגיבים לעולות מוסריות, לא יהא זה הוגן לתקוף את מי שעושה זאת, גם אם דעתי לא עולה בקנה אחד עם דעתו. בנוסף, כך חשבתי מלכתחילה, יש להעריך אומץ לב ציבורי מהסוג שיהושע הפגין בהבעת דעותיו החדשות, אם הן אכן משתנות, לפי דעתו, בהתאם לנסיבות.

לאחר שיהושע העלה את רעיונותיו בעל פה, הוא השעה, מטעמים השמורים עמו, את פרסומם בכתב ואני אף סברתי שטוב שכך. אלא שיעקב אחימאיר שנכח כמוני בהופעתו של א.ב. יהושע (בפני "קהל מצומצם", כדבריו) במכון ירושלים לחקר מדיניות, הקדים אותו במאמרו: "אכן, מהפך" ('הארץ', 16.12.16), שבו הציג אחימאיר את השקפתו החדשה והמפתיעה של הסופר המוערך במהימנות (בהתחשב במגבלות המצע). במאמרו של יהושע, כשבועיים לאחר מכן, כבר ניכרות הסתייגויות מתונות אחדות.

בינתיים, הופיעו בצמידות למאמרו של יהושע, שני מאמרים מלומדים

הכוכב היורה חץ לכבד הליל

ההנה פורש לעצמו ערש הני, האהבה הניחה ראשה על אבן כרי שתוכל לנשם. במפתיע האבן נחצתה מפגיעת פגז קטלני, שהיה חבוי בחזה ילד ערבי.

ברחוב עצים מפגזים ובתים שרופים: העצים הם היסטוריה למישרים שהיו למדבר, והבתים הם היסטוריה של ריקנות ואפר. הבית הפך למחצה בין רחוב נהרס וגופות נשרפות.

האדם צורת, חוזר וצורך

האם הוא מטיל ספק בגרונו, בלשונו או בשפתיו? האם הוא חוזר על קריאת היום שבו נולד?

האמן, הוגה הדעות או המשורר אינם יודעים לככות:

לכן הם בורחים בקריאת הזמן הערבי? לאסון אין הגמון לאסון קול חנוק.

ערים כספרים שהקוראים ממלאים במלים שלא הפרנו מעולם, אומרים יוצריהם. לכל ספר שני מרחבים: חיצוני שאליו נכנסים, ופנימי שממנו יוצאים.

הזקן שכח הכל פרט למלה אחת: הילדות. התקנה צולעת, ואין מוצא לדרך: היא יודעת ללכת רק לאחור.

בין הטבע ועלי העצים שוררת ידירות ללא סוף: היא אותה ידידות האהבה.

האם תרצו בזמן הערבי הזה ללכת באמת בדרך הישר, אם כן, קראו ספר מזיף, או טוב יותר קראו קצידה מפתלת.

במפתיע חשף האביב את נשקו האלים על סוגיו, וצבאותיו תקפו את העונות ושרדו את הדרכים.

לא הטעות היא שלמדה אותי, אך היא היתה המורה הראשונה.

מי יודע מתי המים טעימים ורעננים יותר כאשר הם משתפשים באבן גסה או כאשר הם נוגעים בעשבאים?

אל תנסה להציע לקוראך תשובה או משמעות נסה ההפך, לגרות אותו לגלות משמעות, על ידי הצגת שאלות.

תדיר בילדותי, קויתי שלכוכב אחד יהיה האמן לירות בחצו לכבד הליל.

האגמים המשתרעים בין נהרות המלחמה אינם פחלים יותר. הרחוב אמר בככי: לך, לך לא אוכל לחבק אפלו צפור.

המדבר מכתר את העיר ואף אילה אינה עוברת בו.

המשורר והפילוסוף הסורי-עלאווי עלי אחמד סעיד אסבר, המכונה אדוניס (על שם האל הפיניק, סמל ההתחדשות) נולד ב-1930 במחוז לטקיה, וגלה לצרפת לפני כמה עשורים. אדוניס מוחה בכתיבתו על המתרחש בארצו ובעולם הערבי. הקטעים לעיל התפרסמו במדורו "מדאראת" (היקפים) בעתון "אל חיא'ת" הלונדוני, ב-28 באפריל 2016.

השקיפות הנדרשת מהסופר ואיש הרוח המוערך, המצפוני, שהתאפיין עד כה בכנותו הסוחפת והספונטנית? איך מיישבים אם כך את הסתירה בין המעורבות הנדרשת מן הסופר ואיש הרוח ובין העובדה, שבהיותו עסוק בכתיבה או בתחום יצירה אחר, אין הוא בקיא בפרטים כמי שעוסקים בכך ביומיום. לעניות דעתך, התשובה היא פשוטה. על איש הרוח שבקיא בהיסטוריה האנושית ובאופיו של האדם להתריע בשער בעניינים עקרוניים, בעוללות מוסריות, בתופעות חברתיות פסולות ומסוכנות שדגל אדום ניצב מעליהן. אך אל לו להציע תוכניות אופרטיביות מפורטות, ובעיקר עליו להיזהר ממלכודות שטומנים לו פוליטיקאים ערמומיים.

אך אולי אין מדובר כאן בתמימות בלבד? בשלב השאלות והתגובות מהקהל, העיר משהו שזו בעצם הצעתו של בנט. תגובתו של יהושע היתה מבטלת למדי (איני זוכר אם במילים או בתנועת פנים וגוף). וגם זה עוד נראה סביר, כי אם ההצעה טובה, תמיכתו של בנט בה לא אמורה להעלות או להוריד. אך תמונה זו השתנתה, מן הקצה אל הקצה, בעיני לפחות, כשנודע, שבטרם הגה הסופר את תוכניתו, הוא נועד בביתה ובתיכונה של פרופסור יפה זילברשץ מאוניברסיטת בר אילן, המכהנת כיו"ר הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת), עם שר החינוך בנט. אז הדהדו בי דברי הנביא עמוס "הילכו שניים, יחדיו, בלתי, אם-נועדו". אז, רק אז, יכולתי לשמוע, בדעיכה, בדבריו של יהושע, בעיקר על אבו מאזן, את הדבריו, המוטעים כרגיל, של בנט. או אז הרגשתי מאוד לא בנוח. היכן

על מותה האפשרי של הדיסציפלינה ההיסטורית

השיח על רפובליקת ויימאר כמשל

בדיונים האינסופיים המלהגים פוליטיקה מאז בחירתו לנשיאות של דונלד טראמפ, שולטת עדיין נימת הפתעה, משל היה זה אירוע כאוטי של 'אל שיצא מן המכונה' כבדרמה שאינה עשויה היטב. אולם לאחריות לאינפנטיליזציה של הפוליטיקה ולפיחות מעמד האמת כבמשחק ילדים נעדר אחריות קיומית - שותפה גם האקדמיה שנסה מתחום ההיסטוריה הפוליטית הבוחנת מטבעה את היחס בין סיבה ומסובב. היה זה אופיו הבוטה של המחקר האקדמי בתקופת המלחמה הקרה, שנוגע באידאולוגיה, שהביא לזירוז התערות המסקנה הגורפת באיבחה שוללת - שאין אמת. בהיסטוריה היה אפילו קל לאמץ את המסקנה החפוזה, כי מושא מחקרה, העבר, חסר אובייקט בעין ומתגלם כהיצג מוכנה של מציאות רק בפעולת הכתיבה. "לודביקו די ורתמא: מתחזה סדרתי" - כשם המאמר שהתפרסם לאחרונה ברבעון האקדמי 'זמנים' (אוניברסיטת תל-אביב) - מוקדש לחקר קוריוז ההתחזות בתקופת התגליות הגיאוגרפיות, ומצטרף לשורת התייחסויות לתופעה של אחיזת-העיניים.

ועם זה ההנחה שההיסטוריה היא תחום למדני, לא אותגרה באמת עד נפילת הקומוניזם - לא על ידי ההיסטוריונים שהאמינו בקדמה ולא על ידי השמרנים שזיהו בנאורות את החטא הקדמון של המודרנה. בשנות התשעים נענו בקלות סוכני תרבות משניים לקריאה הקרנבלית בזכות אי הרצינות, ומתקפתם המשתובבת על עקרון התבונה, החלה סודקת את סיסמת הדגל של הנאורות: 'העז לדעת'. והנה דוגמה: לפני זמן מה, ירון בן עמי, מתרגם עלילותיו המפתיעות של הברון מינכהאוזן לרודולף אריך ראספה, סיפר בקריצת עין בריאיון רדיופוני לתוכנית "מילים שמנסות לגעת" ברשת א' של קול ישראל, שכמורה להיסטוריה, הוא מקדיש מדי שנה את השיעור הראשון לפולחן פגני של גירוש האמת מן הכיתה. אני מנחשת שאמירה ניהיליסטית מפי מורה מקורי, מחשמלת את המתבגר הצופה בחייו בדריכות ומגבש את הכרתו על העולם גם לאור שאלת האמת והלא אמת.

ההיסטוריונים החדשים בדרך השני (פוקו, שהשפיע על שדות ידע רבים, היה אביה הרוחני של האסכולה כבר בשנות השבעים), כופרים בריש-גלי וללא עכבות, באפשרות לשאוב מההיסטוריה ידע האוצר משמעות, ומתארים את תקופתנו כעידן של התפכחות ברוכה מאשליה זו. לטענתם, היותנו תושביו החופשיים של העולם הפוסט-אידיאולוגי הגאול מאמונה הוא מצב נתון ולא עמדת בחירה, כי תפיסת הזמן ההיסטורי, שכלל עבר תחום, הווה קצר ואופק של ציפיות לעתיד שנגזרו מהפרספקטיבה האפית, לא אוששה על ידי הקורות בפועל. מנגד גם הכתיבה החדשה המאפיינת את השיבה השמרנית הלא-ביקורתית אל העבר טורדת מנוחה לא פחות. בכמה מהבטיה התמטיים והצורניים, הפואטיקה שלה מזכירה את אמנות הפופ

הפלטטית בראשית דרכה, שראתה עצמה כהיסטוריה של תרבות ללא בדיקה עצמית רדיקלית. הפופ חיקה את עולם הצריכה והפרסומת הקיים באמצעות תבנית הקולאז' שצירפה זה לזה קטעי נתון, כתובות גרפיטי וציורים ממקורות שונים כציטטות מן העולם הממשי. שאלת הייצוג נדונה כבר במודרניזם, שגילה את פתרון הקולאז' המצניע את מרכיב הבחירה הסובייקטיבי של האמן, ובהמשך אומץ גם על-ידי הפופ. בדומה לכך, כדי לשמור על אובייקטיביות נטולת פניות, חוקרי העבר החדשים מנסים להשתחרר מהמטען הסובייקטיבי שמביא לכתיבתו כל היסטוריון, על ידי המרת קולו בציטטות רבות של תוצרים מילוליים (רשימות, כרונקות, ודברי הגות), המציעים לקורא סוג של התנסות ישירה בעבר. טכניקה פואטית זו של שימוש בציטוטים מהתנסויות משותפות המוכרות גם לקהילה התרבותית בהווה, מהסה את קול המחבר החשוד מראש בהטיה, כי הלשון עצמה נושאת עמה משמעות. העבר הלא-נגיש הופך לפתע להווה מוכר ומורחב, מסונן מרעשי האירועים הפוליטיים לטובת ממדיו האסתטיים של הניסיון ההיסטורי. לתייר בזמן, שתשוקותיו קרובות לתשוקות האספן, זמינות עתה אפשרויות מפתות של נגיעה-הרחקה-טעימה וירטואליות מעולמות עברו.

בספרו להיות ברפובליקה ויימאר שיצא לאור ב-2007, בועז נוימן נוטש את השאלה הקלאסית שהעסיקה את ההיסטוריונים, 'מה לומדים מההיסטוריה', ומעדיף על פניה את השאלה 'מדוע אנו נמשכים לעבר', הנארגת כתת-טקסט מרשמים מצוטטים של עדים בני הזמן. העולם המתואר על ידיהם, הוא מרחב של חפצים, המוכר היטב גם לבני תקופתנו. זהו עולם של אריזה ושל שיוק דימויי יופי והצלחה סטראוטיפיים במערכת הצריכה הקפיטליסטית, המרפים את מוסרות ההכרה, מצד אחד, ומשככים קמעה את האימה מפני שאות אדם וטבע, מצד שני. פרסומת, קוסמטיקה, תעמולת המונים, ספורט ואופנה, נוכלים מאחזי עיניים ואמצעי תקשורת המונים - כל אלו משמשים תווים באודה לחיים החדשים של האזרח בעל הצווארון הלבן ברפובליקת ויימאר, שהטילו צל יעיל על נוכחותו האורבת של היטלר. בהעדר המעמד המיוחד השמור לציר ההיסטורי-הקווי, המעדיף את המוקדם על פני המאוחר, תבנית הקולאז' של ציטטות מתוצריה המילוליים של התרבות יוצרת תמונת מציאות שטוחה. במקרה הטוב אפשר להתנחם בכך שהקריאה בטקסט זה מעוררת באופן לא רצוני את הקורא להתייצב מול קולו המהוסה מרצון של המחבר, שמשמש רק מדיום פרפראזי לציטוטים ready made.

אפשר רק לדמיין מה עלולה היתה לגרום פעילות היתר האורבנית הווימארית לנפשו של הגרמני שיצא זה עתה מהמלחמה. הוא התהלך כסהרורי במציאות וירטואלית פורעת ממשות ומפיקה אמצעים נרקוטיים לבעיות אמיתיות. צילומי התקופה מנציחים תפאורות-חוץ שהשיאו את המבט מעלה, ואת הנפש דחפו אל מרתפי היצר. פרסומת למברשות שאייאפשר היה להתעלם ממנה בגודל של כ-400 על 750 מטר נורית לשמים מתחת-פרסומת שהונח על סיפון אונייה, ארכיטקטורה מגלומנית מפיצה בלילה אור מאגי מפתה, התענגות המחופה במסכות של אורחים במופעי קברט לא צנועים, פרוטזות וניתוחים פלסטיים לתיקון קלקולי גוף, נוכלים שהתחזו לממציאים, שטרי היפר-אינפלציה נהפכים לנייר תוויות על בקבוקי יין ולקוביות במשחקי ילדים - כל אלה ודאי התגרו בתחושות המוכרות והנורמטיביות של התושבים. בדעיכה אפשר להעריך שמופעים קלידוסקופיים אלו של קליטה חושית אל-זמנית היו לאזרח הרפובליקה סמינר הכנה לסדר פוליטי שפיגומיו היו רוע סנסואלי פתיני.



אוגוסט פון וילה, הברון מינכהאוזן רוכב על פגז, 1872

עבר-הווה: "לזרא לי להתייחס לבעיות העבר. תפקידו של הדור הצעיר להביט קדימה אל העתיד. הרשו לי להרגיש, שגם אם קדמו דיונים ממושכים לחברותה של גרמניה בחבר הלאומים, זו ערוכה ליציבות ולהצלחה" (שם, עמ' 298). והוא מוסיף: "לראות את נציגיהן של אומות יריבות לשעבר ישובים לשיחה סביב השולחן ללא מתרגמים או עדים אחרים, מאזכר יחסים אישיים בתוך המשפחה". ואמנם, האובייקטיביזם המכני שלו מאפשר לקרוא לשמוח בדומה לגרמני בן התקופה על הישגיה של גרמניה בנקודת זמן זו: חוזה לוקרנו, קבלתה למשפחת העמים, וההתאוששות הכלכלית. אלו גורמים לו להאמין שגרמניה צועדת לקראת עתיד מבטיח. אולם עקרון המקריות ששחרר את כתיבתו מדטרמיניזם שיפוטי, ממקם את הופעת הנאציזם בזמן היסטורי-טרנסנדנטלי, כאחד ממופעי האימים הלא נצפים של פורטונה, שהתפרצה במפתיע לנשף הפיוס.

ואולי מן הראוי להיות קשובים לאינטואיציה הפוליטית שמעורר בנו ההווה ולרחות את ההנחה שהלימוד מההיסטוריה הוא מעמסה תודעתית מיותרת. "שעת הפשע אינה מצלצלת לכל העמים בזמן אחד. זה ההסבר לתמידות ההיסטוריה", מצטט כאמל דאוד את א"מ סוריאן בספרו *מרטו חקירה נגדית* (בתרגום אילנה המרמן, הוצאת אחוזות בית).

מדי טרינצ'יר - מורה לתחומי ההיסטוריה והקולנוע (בגמלאות).

נוימן הושפע מהכתיבה על פנומנולוגיית-המבט, שהשיבה את דמות המשוטט מראשית המאה הקודמת, למרכז הדיון. כמקרה בוחן להעדר פרספקטיבה ביקורתית בספרות השיטוט, כתיבתו של פרנץ הסל היא מעניינת במיוחד, ותופסת פרק מרכזי בספרה של אנקה גלבר *אמנות השיטוט - ההלך, ספרות וקולנוע ברפובליקת ויימאר*, שיצא לאור ב-1999. הספר נמצא על המדף של ספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשוואה באוניברסיטת תל-אביב. פרנץ הסל הוזכר משוליה של הספרות הגרמנית לא מזמן, אך מעורר עתה עניין רב בביקורת. הוא היה ידידו ושותפו של ולטר בנימין לתרגום הרומן *בעקבות הזמן האבוד* של פרוסט לגרמנית ובעל מעמד כאיש מקצוע בהוצאת הספרים הגדולה "ראוהולט" בברלין. ספרו *שיטוטים כברלין* מ-1929, יצא לאור לאחרונה גם בתרגום לעברית (הוצאת כרמל, בתרגום טלי קונס). גלבר מתעכבת על המבט שוחר הטוב והידידותי שלו, שמטביע סימני אסתטיקה אפילו במציאות כעורה, ומונע על ידי היזכרות בתמונות הרמוניות של יופי בברלין המוקדמת. שתי תמונות מתוך "אלבום התמונות במילים" של הסל זוכות לביקורתה במיוחד, שכן הן מצביעות על הבנה מוגבלת של המציאות, ההולכת אחר נטיותיו האסתטיות התמימות. בביקור במפעל הטורבינות בהוטנשטראסה המכונה בפיו 'מקדש המכונות', או 'קתדרלה', הוא נפעם ומשתאה לנוכח הכוריאוגרפיה של דייקנות המכונה, אך בולט עד כמה הוא מרוחק וזר לביקורת המרקסית הידועה על המשטר שהפך את הפועל ספח למכונה, כאמור: "וכעת אפשר לראות כיצד החוט עובר במכונות הריקוע ובמטבעות, מתחדד בקצוות ומלובן ונמתח עד שהוא נהיה לפתיל דקיק המשמש כנורת הלהט. את כל זה עושות המכונות. בני האדם רק מדליקים

אותן, מוציאים מהן, מעבירים הלאה". גלובקה אינה יכולה להתעלם מהכישלון המוסרי של הסל בתיאור סצנה אחרת, אידילית, על שפת תעלת לנדוורק שמאפילה על היזכרותו בסצנה קשה וחשובה הרבה יותר, הזוכה רק להערת אגב שלו - רצח הקומוניסטים רוזה לוכסמבורג וקרל ליבקנכט, שגופותיהם הושלכו לאותה תעלה. ועם זאת היא הולכת שבי אחר ניסיונותיו הנוסטלגיים של הסל להחיות את 'המבט הראשון' כבסיס ראשון לאוסף הזיכרון, ורואה בפעולת ההתבוננות שלו במצב של חלימה את המפתח להכרתם של אתרים, אשר לו היה במצב של ערות ופיקחון, היו חסומים בפניו. לדעתה, המיידיות הלא שיפוטית של מבטו מסלקת מסגן מיותר, שעלול היה למנוע גילויים מרתקים.

בספרו *1926 חיים על קצה ההיסטוריה* האנס אולריך גומברכט מאתר את הקודים שהנחו את החברה המערבית ברגע היסטורי שבחר באקראי, ומחבר אותם לתיאוריה על אודות 'בו-זמניות': פעולה ואימפוטנציה, אותנטיות ומלאכותיות, מרכז ופריפריה, ממשות וטרנסנדנציה, עבר והווה. הוא מאמין שכך ניתנת הזדמנות היפותטית להתפתחותן של כל האופציות שנבטו בשנה זו, בלי להכפיף את סיכוייהן אל מול הידע המאוחר שלנו. בציטוט מנאומו הפרוגרמטי של גוסטב שטרומן, שר החוץ של גרמניה עם כניסתה של זו למוסד חבר הלאומים, הוא מדגים את פוטנציאל הפתיחות של צמד המילים

לודמילה אוליצקאיה

מרוסית: יואל נץ

אפולוגיה

עצמו בחבלי עור אל התורן, כדי להאזין לשירת הסירנות המפתה מבלי להיספות.

המיתולוגיה הקדומה איננה מגנה את השקר. אודיסאוס הפיקח, הרמאי והשקרן הוא אחד הגיבורים שאין עליו עוררין, והמקצע הידוע בשם "הסוס הטרויאני", שאבהותו מיוחסת לאודיסאוס, נחשב עד היום כיצירת מופת של אמנות המלחמה. היוונים הקדמונים ביססו את הנחותיהם המוסריות והאתיות מאבני בניין שונות מאלה שעשו זאת הדורות הבאים.

ההיסטוריה של הציוויליזציה היהודו-נוצרית בת זמננו, של האנתרופולוגיה במובנה הרחב ביותר, תחילתה בשקר שהתרחש בגן העדן. השקר או שלילתו הנם אבן הפינה של המבנה העתידי.

אחרי שקראנו בעיון את הטקסט שמרבים לקרוא בו בספר בראשית (פרק 3), שם מדובר לראשונה על השקר, נוכחים אנו לדעת, שכל ארבעת המשתתפים באירוע המתואר נהגו הרחק למדי מהתנהגות שאין בה דופי: האל סטה מעט מן האמיתות, בשעה שהודיע לזוג הצעיר, שאסור לאכול פירות מן העץ ביש-המזל "פֶּן-תִּמְתּוּן". נכון אמנם שהודעה זו באה מפיה של חוה, ולא ישירות מפי הבורא. עם זאת מתבקשת ההנחה, שהבורא לא ממש הזהיר אותם מפני מלוא התוצאות; אדרבא, הוא איים במוות, בעוד שהאיום לא טמן בחובו, כפי שלמדנו מן הטקסט שבהמשך, אלא גירוש מגן העדן. דהיינו, הבורא במחילה הקל מעט ראש.

השטן, מצדו, אף שהוכרז כאבי השקר, השמיע דבר שהוא קרוב יותר אל האמת: "לא-מות, תִּמְתּוּן. ה. כִּי, יִדַע אֱלֹהִים, כִּי בְיוֹם אֶכְלֶם מִמֶּנּוּ, וְנִפְקְחוּ עֵינֵינוּ; וְהָיִיתֶם, כְּאֱלֹהִים, יֹדְעֵי טוֹב וָרָע." אף כי גם קביעה זו – אינה אלא דמיון של אמת. עד עצם ימינו אלה לא למדה האנושות להבחין בין שתי אבני היסוד הללו.

אחר כך מתחוללת השערורייה הרגילה בנוגע לשקר: האל משתכנע שהאיסור הופך, אדם מגלגל את האשמה על חוה, חוה – על הנחש. תוצאות האירוע ידועות לכל. אנחנו ממשיכים לחיות בעולם שקשור בטבורו אל השקר הקדמון של הנפשות הפועלות. וגם העולם עצמו – אם אין הוא תולדתו, הרי שהוא תוצאתו של השקר. כדי לרכך ביטוי חריף זה, ניישם נא תחת המילה "שקר" מילה אחרת – "טעות". כל ההיסטוריה המסובכת הזאת, המכונה "החטא הקדמון", מספרת על הפרתו של האיסור (אבטיפוס של חוק) והעונש שהושת בעקבות ההפרה. כאן בדיוק נמרץ מתקבע הנושא הגדול של החופש, בייחוד החופש להפר איסור. היום לא נעסוק בנושא כה מרגש זה, נניח לו עד לפעם הבאה.

נתמקד בשקר. השקר מתחיל בדיוק נמרץ מן האדם. היכולת לשקר היא תכונה אנושית טהורה, וכאן עוברת עוד פרשת מים אחת בין האדם לבהמה.

אם טובה בעינינו תורת האבולוציה של דארווין ואם היא מעוררת בנו סלידה, אין לכך משמעות: במאבק הקיום בטבע שורר החזק יותר. זהו חוק האבולוציה של הביולוגיה. בחברה האנושית שורר הערמומי יותר. לפעמים – השפל יותר.

אין הטבע מכיר בקריטריונים מוסריים: את היתוש אוכלת צפרדע, את הצפרדע – נחש, את הנחש – עוף. את העוף – בן אדם. רק טיפ-טיפה בילפתי. אבל בדרך כלל זה נכון. אם אתם מבקשים דיוק רב יותר, הרי שבן האדם ניזון לעתים תכופות מאוד מתרנגולות, שהוא מאכיל אותן קמח דגים. כך או אחרת, כל שרשראות המזון הארוכות הללו מורכבות מצמדים רבים של אוכלים ונאכלים, וחייה של הפלנטה שלנו אינם דומים לאידיליה. אבל אם אנו מדברים על עולם החי, שבו משמעות הקיום וייעודו הם העמדת צאצאים, הרי שבני האדם, שהם, בלא ספק, בעלי חיים במובן הביולוגי, מצהירים אך לעתים רחוקות מאוד

יושב לו ישיש קטן מידות בעל אף גדול ליד האח ומספר את הרפתקאותיו... כך נפתח ספר ההרפתקאות המפורסם של הירונימוס קארל פרידריך פון מינכהאוזן, כפי שהוא נרשם הלכה למעשה מפיו על ידי האדון רֶסְפֶּה. בהזכירנו את האיש האגדי הזה, אשר היה לגיבור ספרותי, הגם שהיה חי וקיים במציאות, נפתח את שיחתנו הקטנה על שקר...

אם נבקש להיות ישרי לב בשעה שבשקר עסקינו, אין מנוס אלא להודות שאנו שבויים במושגים של שקרים, ואחת היא המקור ממנו שאבנו אותם: מכתבי הקודש, מן הקפיטל של מרקס, מתורותיהם של אפלטון, אריסטו, דארווין או של אלברט איינשטיין בכבודו ובעצמו. מה שאתמול היה מקובל עלינו כאמת, הופך להיפוכו היום. מסתבר שהאמת והשקר היו לגמישים וחדורים זו בזו. צמד זה, ששורשיו משורגים בצפיפות אהרדי אינו אלא אנטונים שקרי, מאחר שהיפוכו של השקר איננו האמת, לא כל שכן אין הוא צורתה העליונה – האמיתות. האנטיפוד של שקריות הנו במידה רבה יותר יושר, שהוא אינו שולל לא טעויות ולא שגיאות.

טוב היה לו נוהגים היינו על פי המרשם האוונגלי: "...לו תהי מילתכם 'הן-הן', 'לאו-לאו'; מה שמעבר לכך, הוא מן השטן". ומה אם בין ה'הן' וה'לאו' מצויים מדרגות רבות וחצי-טונים? באזור בלתי מוגדר זה ממש משתרע המעניין ביותר לדידו של בן האדם: ההכרה העצמית, הכרת העולם, זרימת המחשבה, היצירה המדעית והאמנותית.

השקרי בעולם מרובה כמה וכמה מונים מן האמיתי. בנוסף לכך, זה לא המילניום הראשון שמתנהלים בו ויכוחים בעניין הקריטריונים של האמיתות (האמת). הרבה יותר פשוט להתחקות אחר השקר מאשר אחר האמת. השקר הוא מגוון יותר, עשיר יותר בניואנסים, מצוי בו מקור שעשועי מצודר. אין זאת כי אף לא יצירה ספרותית חשובה אחת בעולם לא היתה שורדת, אילו עקרו מתוכה את השקר, אם ביודעין ואם שלא ביודעין. הספרים הנעלים שבעולם – *הקומדיה האלוהית* של דנטה אליגרי, *המלך ליה*, *המלט*, *אותלו* של שקספיר, *פאוסט* של גתה – חבים את קיומם אך ורק לשקר, לרעיונות השקריים או המפוקפקים, לגיבורים הידועים מראש כשקריים. אבל איזה עושר נחשף בפני הקוראים! איזו עוצמה מתגלה במאבק הזה אשר נידון מראש לכישלון שבין האמת והשקר, בין הטוב והרע, בין החיים והמוות! מעניין לדעת, אם היו מי שבחנו אי פעם את השקר בתור תמריץ לידע? והאם ניסו הבוחנים להביט אל עיני השקר, תוך שהם מסלקים היצירה מוסריות והתחסדות? אין זאת כי הידע מסוכן: שהרי לא לחינם ציווה אודיסאוס לקשור אותו

לודמילה אוליצקאיה, אשר נולדה בשנת 1943, חשה עוד מאז ימי נעוריה דחייה עזה כלפי אנשי המשטר הסובייטי, שמעלים היו על נס את הסגידה ל"קולקטיב". יום אחד, שעה שנקלעה באקראי אל חברתם של אנשי דת (כחשאי) פרובוסאלבים, הלך לכה שבי אחריהם ואחר יחסם החם כלפי אדם באשר הוא אדם, והיא גמרה אומר להסתפח אליהם, הגם שלא ייחסה חשיבות לדת, לא לנוצרות, וגם לא ליהודית.

לא יכול הייתי שלא לתרגם לעברית את המסה דלהלן.

יואל נץ

שנטרפה עליו דעתו...

קרוב למותו היה הברון מינכהאוזן מרושש וחולה, ולו משרתת יחידה אשר טיפלה בו.

"כיצד אבדו לך שתי אצבעות ברגלך?" שאלה האשה.

"דוב לבן נגס אותן בעת ציד", השיב הברון. היתה זו הלצתו האחרונה.

הלצות בצד, רכות! אנו פותחים סוף סוף בשיחה רצינית. אני מציגה בפניכם פילוסוף דתי נפלא, שאותו קראנו עוד בנעורינו הסובייטיים, בסודי סודות ובלילות; ניקולאי ברדאייב הוגלה מרוסיה בנובמבר 1922 בצוותא עם פעילי תרבות אחרים אשר מנו 500 איש, ספריו נאסרו. הוא הפליג מרוסיה ב"אוניית הפילוסופים" המפורסמת. היה זה אחד הרעיונות הגדולים והבלתי מוסברים של לנין: הפילוסופים והסופרים, אשר לא תמכו במהפכה הסוציאליסטית, הוגלו מן הארץ, תחת להיות מושמדים, וחלק מן התרבות הרוסית ניצל.

להלן ציטטות אחדות מתוך מאמרו של ברדאייב "פרדוקס השקר" אשר נכתב בשנת 1939:

"העולם נחנק מן השקר. מעט מדי תשומת לב הקדישו הפילוסופים לבעיית השקר..."

לא רק בני אדם שהם שקרנים מטבעם משקרים, משקרים גם דוברי אמת. משקרים לא רק בידועין, כי אם גם שלא בידועין.

בני אדם חיים בפחד והשקר הוא אמצעי הגנה להם...

צורתו של מבנה ההכרה משתנה בהתערבותו של השקר, אשר נולד בפחד...

קיימים כמה טיפוסים של שקר. אבל המשמעות הגדולה ביותר של השקר מצויה בשקר החברתי, אשר מוצהר כחובה. הוא זה שממלא את חיי המדינות והקהילות, הוא זה שתומך בקיומה של הציוויליזציה, זה הוא, נזר גאוותנו, שהוא ניצב מעלינו כשומר בפני ההתפרקות והאנרכיה...

למיתוסים בני זמננו אופייני שקר שהוא מאורגן בידועין. אין בהם מן התמימות...

...השקר אשר זכה להכרה כבמועיל מבחינה חברתית, משיג כעת ממדי ענק והוא מעוות את ההכרה במידה רבה כל כך, עד כי עולה התהייה שמא מן הראוי לאמץ שינוי יחס רדיקלי כלפי האמת והשקר; התהייה באשר להיעלמותו של קריטריון האמת גופא מכל וכל.

...משרישים את השקר כחובה קדושה, חובה ביחס לגזע הנבחר, ביחס לעוצמתה של הממלכה, ביחס למעמד הנבחר. זה אפילו לא נחשב כשקר. השקר עשוי אפילו להיראות כאמיתות האחת והיחידה..."

אני חייבת להודות שאני שונאת שקר - גם את הגדול, הממלכתי, וגם את הקטן, השוכן בחיינו הפרטיים. כל אימת שאני עונה בטלפון: "סליחה, אני לא יכולה לבוא ביום שלישי, כי בדיוק ביום זה אני עסוקה: יום הולדת לחברה, אני נוסעת בתפקיד, אני הולכת לקונצרט או שומרת על הנכדים", במקום לומר ביושר, שאינני רוצה לשבת באספה שלכם, שהבעיות שלכם אינן מעניינות אותי ורוחי אינה פנויה לבזבז עליהן מזמני... אני כועסת על עצמי. לומר אמת תמיד קשה יותר מאשר לשקר. מעניין אותי טבעו של השקר, בייחוד שקר שאין בו משום רווח, אשר קיים, כמו הפרפר או כמו הנמלה, נטול הכרה ונטול מטרה, אולי רק כדי לייפות את עצמי, השקרן, להקנות לעצמי יתר חשיבות, להפתיע ידידים או לאידידים בהישגי ובניצחונות. וזה לגמרי לא פשוט לכתוב ביושר על שקר.

*המחברת מסתייגת כאן שלא לצורך; ב"בראשית", מופיע "שירותי מפי הבורא" כפרק א': "שז ויצו יהוה אלהים, על האדם לאמר: מכל עץ הגן, אכל תאכל. יז ומעין, הדעת טוב ורע--- לא תאכל, ממנו: כי, ביום אכלך ממנו--מות תמות." (ההערות הן של המתרגם)
**הקטומבה - קודבן מסודתי שנערך ביוון העתיקה על שם מאה פרים.
***רוטמיסטר - דרגת קצונה בחיל הפרשים.

שהמשמעות לקיומם היא העמדת צאצאים. אנו, בני האנוש, תרים מזה אלפי שנים אחר משמעות החיים ואחר ייעודם בתחום הרוחני ואין אנו מתביישים כהוא זה להצהיר על כך. נהפוך הוא, אם תצהיר שאתה חי "למען הילדים" - אתה עלול להיחשב כזעיר-בורגני צר-מצח. שונה הדבר כאשר מצהיר אדם שהוא חי למען העתיד המזהיר. במקום זה מצוי בית קברות שלם של אוטופיות למיניהן - אחדות מהן בלתי מזיקות, כל זמן שאין הן עקובות מדם, ולמען האחרות, המסוכנות, נערכו במהלך ההיסטוריה הקטומבות** ולא של מאה פרים, אלא של מיליוני בני אדם. השקר של האידיאולוגיות הוא טוטאלי, נטול פנים, והוא נתפס רק באמצעותו של מאמץ מחשבת.

האידיאליסטים, במובן מסוים, מסוכנים יותר לאוכלוסייה האנושית מן הזעיר-בורגנים צרי המצח, מן הבורגנים ההמוניים, מן האגואיסטים לסוגיהם, מן ההדוניסטים ומן הריאליסטים האחרים, שלדירם הרווח הנקי חשוב מן הרווח הטהורה. משקרים, מכל מקום, אלה גם אלה. ואילו בעלי החיים אינם משקרים. בשעה שהם הורגים לצורך סיפוק מזונם והמשך קיום מינם, אין הם מסתירים את כוונותיהם, אלא אם כן עוצם אולי החתול את עיניו כדי להטעות את האנקה. זה איננו שקר, כי אם נטייה טבעית של צייד.

את המשלים על השועל הערמומי, הזאב הטיפש והעורב הלהוט אחר החנופה המציאו בני אדם. הם גם הולידו, בזמנם הפנוי ממאבקם לקיום, אוקיינוס שלם של מיתולוגיות, המשתפך על גדותיו מיכשת אל יבשת, עם אלים מרובי פנים, גיבורים נודדים ובעיות אוניברסליות של חיים ומוות, טוב ורע, אמת ושקר. וכל האפוזיציות הבינאריות, כפי שהן מכונות, לא נבטו כלל וכלל בשדות גידולם של הדגן, הצנונית והמלפפונים, אלא בשדות ההכרה, התרבות, הדמיון.

ומהו דמיון? פנטזיה, עשן, שקר! אבל הוא גם חומר הסיכה, שבלעדיו לא יפעלו מכוונת הקדמה הטכנולוגית ולא התהליך היצירתי. ואצטט כעת עסקן פוליטי אחד, איש המעשה האוטופי ואיש המעשה הנפשע, אשר הזכרת שמו ברוסיה שלאחר הפרסטריוקה כמעט שראויה לגנאי: "לחינם יש הסוברים כי הפנטזיה נחוצה רק למשורר. אין זו אלא דעה קדומה אווילית. היא נחוצה אפילו במתמטיקה, אפילו גילוי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי היה בלתי אפשרי בלעדי הפנטזיה. הפנטזיה במהותה הנה בעלת ערך רב מאוד".

מחבר ציטטה זו הוא ולדימיר לנין. שקרן ורמאי, משולל לחלוטין כל כישרון אמנותי.

ידיו של השקרן והרמאי שבו פתחנו את השיחה אינן מגואלות בפשעים. הברון מינכהאוזן הוצב לשירות צבאי אצל בית האימפרטור הרוסי, והוא שימש בו זמן מה אפילו כראש משמר הכבוד. הוא היה בנו של איש צבא, אציל, אריסטוקרט מחד, ושקרן, שחקן וליצן מאידך. הרוטמיסטר*** הנפלא והבלתי נשכח של האימפריה הרוסית פון מינכהאוזן סיים את חייו בסוף המאה השמונה-עשרה במולדתו, בעיר וודנודרה.

סיסמתו היתה *Mendace veritas* - "האמיתות מצויה בשקר". והקביעה הזאת איננה טובה ואיננה גרועה מרבות אחרות. שלושת הברוויזים המתעופפים על פני הסמל הם אבות אבותיהם של כל הברוויזים העיתונאיים, כל השקרים הרדודים נטולי עניין אנוכי, כל הרכילות.

ידידיו ושכניו של הרוטמיסטר בדימוס היו מתאספים בביתן שבגינתו, אשר כונה "פאביליון השקר" או בפאב גטינגני שבקרבת מקום, כדי להאזין לסיפוריו.

ואנו, המאושרים, שעושים אוזנינו כאפרכסת, זוכרים את סיפורי הצייד ואת סיפוריו האחרים - על הצבי עם עץ הדובדבנים שבמצחו, על שבע החוגלות המשופרות על חוטר אחד של ניקוי נשק, על מעיל פרווה

יוליסס כחזרה בשאלה

כל מי שקרא את יוליסס, ספרו הבלתי רגיל של ג'יימס ג'ויס, עבר שרשרת של מעברי תחושות ורגשות כמסע ברכבת הרים. מתחושות של - הספר הזה פשוט בלתי קריא, אני מפלס דרך בסבך קדמון של מילים ואסוציאציות בעזרת מצ'טה, דרכי אובדת בסבך מילולי שמסתיר שמים וארץ, נסחף טובע בנהר אסוציאטיבי שוצף הנשפך לים אזכורים וציטוטים אין-סופי, לאות שומטת את עפעפי בנחישות, ועד לתחושות ברורות שאין להתעלם מהן: היצירה שלפניך היא ייחודית, לא קראת מימך דבר כה שונה ומעניין, ואינך יכול להפסיק לחשוב על יוליסס גם כשאתה מניח את הספר כדי להירגע מעט. ואכן כשאני קורא את יוליסס (בתרגום של יעל רנן, הוצאת מחברות לספרות, 1985/1999) אני על רכבת הרים הנעה כנחש עקלתון, סינוסואידי, מערכים שליליים אל ערכים חיוביים, מדחיית הספר לאלתר אל משיכה כפייתית להמשיך ולקרוא. בין שטף אסוציאציות מלאה ודוחה לבין כתיבה מהפנטת וממכרת; בין הסכמה מלאה עם המבקרים הבזים ודוחים את היצירה לבין המשבחים ומהללים. אין מנוח. טלטול בלתי פוסק מעלה ומטה. והנה באחד הפיתולים האלה, בין דחייה לבין משיכה, התעוררה בי השאלה הבאה על אודות "סיבת-היצירה": איך ניתן להסביר את התופעה הזו של כתיבת יוליסס? במילים אחרות, מה הביא את ג'ויס לכתיבה של רומן מסוג זה?



עטיפת הספר יוליסס

איני מתיימר לפתח כאן מאמר אקדמי למדני המבוסס על קריאת החומר העצום שנכתב על הסופר ועל יצירתו. בשום אופן לא. אני מתבסס על קריאתו של הרומן, כמה סקירות אינטרנט על חייו של ג'ויס ועל הרומנים שכתב, ובעיקר אני מסתמך על ספרם המצויץ של חזי ועפר שלח המדריך ליוליסס (מחברות לספרות 2012). ומסיבה זו של דלות הקריאה, אני מוכן לקבל שייחכן ואחד החוקרים של ג'ויס עשוי היה להעלות שאלה דומה לשאלתי, וייתכן אפילו שכבר הוצעו הסברים דומים לאלה שאציע כאן. (וכן, אני מוכן בהחלט לקבל את הרעיון שאנשים רבים בעולם המציאו מחדש את הגלגל, ושנאשים רבים הצליחו להוכיח את משפט פיתגורס גם לפני יום היוולדו וגם לאחר מותו של המתמטיקאי היווני הגאון.) מה שהביא אותי להצעת הפתרון הם כמה רמזים בספרם של חזי ועפר שלח, המצטטים ממכתבים ומדבריו של ג'ויס עצמו, ומהביוגרפיה של הסופר, רמזים שהובילו אותי להצעת התשובה לשאלת סיבת-היצירה המתארת

בהמשך הדברים:
 א. "ג'ויס תיאר פעם במכתב את זיכרונו כאוסף של 'שברי זכוכית וגפרורים שרופים'" (עמ' 28).
 ב. "ג'יימס ג'ויס תיאר את עצמו לא פעם כאדם חסר דמיון. 'הזיכרון הוא הדמיון שלי', אמר לידידיו" (עמ' 417).
 כאן אני חייב להעיר הערה. התרשמתי מקריאת הספר היא שאכן חלק נכבד ממנו מושתת על זיכרונות מפורטים מדבלין 1904. אולם לדמיון היוצר של ג'ויס ישנה חשיבות גדולה. נבחן שתי דוגמאות: ראשית, כפי שנראה להלן, יוליסס הוא בבחינת פארודיה-סאטירה על האפוס של הומרוס "האודיסיאה" הכוללת שימוש במגוון של סגנונות כתיבה; ושנית, פרק 15 ביוליסס, "קירקי", הארוך במיוחד, נכתב בצורה של מחזה סוריאליסטי הזוי, הגובל בתזזית מחשבתית אסוציאטיבית שנגרמת מבקיעתם של פחדים ומאווים מודחקים, הבאים לידי ביטוי תיאטרלי-קרקסי (מחזה מטורף שהוא ממש פנינה). בשתי הדוגמאות האלו, לדעתי, מתגלה הדמיון היוצר של ג'ויס במלוא כוחו ועוצמתו.
 ג. חזי ועפר שלח מסכמים דיון בתיאוריה האסתטית של ג'ויס כדלהלן: "האמנות חייבת לשאוב מהחיים - ולפיכך, אנו למדים מהביוגרפיה של שקספיר על מחזותיו, ולא פחות מזה מהמחזות על יוצרם" (עמ' 155). ג'ויס עצמו כותב: "השאלה המכרעת לגבי יצירת אמנות היא מהו עומק החיים שמהם היא צומחת" (יוליסס, עמ' 223).
 ה. כאמור, בנוסף לאמירות-רמזים אלה, קיימת הביוגרפיה של הסופר: ג'ויס עבר משבר מוסרי-דתי בגיל העשרה והפך מאדם דתי קתולי לאתאיסט, או כפי שנוהגים לומר במקומותינו - 'חזר בשאלה', מאדם דתי הפך לחילוני. הביוגרפיה מציינת שג'ויס, שחי בדבלין במשפחה ברוכת ילדים, בן לאב שיכור ואלים, למד בבתי ספר דתיים ישועיים וכיוון עצמו להיות כומר. אולם בגיל ההתבגרות השתנה הכל, הוא התרחק מהאמונה וחי חיי חטא. (כמה חוקרים סבורים שהבעיות הקשות שמהן סבל ג'ויס בעיניו נבעו ממחלת העגבת שנדבק בה כתוצאה מביקורים תכופים בבתי בושת.)

התמונה שעולה מתיאור קצר זה, שג'ויס חזר בשאלה, כלומר, שהוא זנח את הדת ונהפך לחילוני, מעלה את השאלה הקריטית הבאה: מה קורה למערכת הקוגניטיבית של האדם הדתי ההופך לחילוני? לדעתי, בפני מערכת זו נפתחות שתי אפשרויות יסודיות. לפי האפשרות האחת, שנקרא לה "ניתוק", מנתק האדם המתחלץ את עצמו מעברו, מניח בצד, במגירה נפרדת את כל זיכרונותיו הקודמים-דתיים ומנסה ככל האפשר להמעיט ולאפס את השפעתם על עולמו החדש-חילוני.
 לפי האפשרות השנייה, שנקרא לה "אינטגרציה", מנסה החוזר בשאלה, המתחלץ, לערוך מיוזג מסוים בין עברו, עולמו הדתי הישן לבין עולמו החילוני החדש. אפשרות זו קשה וכמעט אינה בת-ביצוע, משום שאורח החיים הדתי עומד בסתירה לאורח החיים החילוני. לחזור בשאלה קשה ליצור מיוזג רעיוני בין האידיאות החילוניות לבין האידיאות הדתיות - הניגוד קיצוני מדי. אין אפשרות למזוג חיים חילוניים למיכל התפיסה הדתית ולהמשיך לחיות באורח חיים דתי

מחפש לו אב רוחני ומוצא את בלום, וכן הלאה. זרם האסוציאציות השזור ממרכיבים קתוליים וחילוניים, כולל גם מרכיבים סאטיריים ופארודיים רבים ההופכים את המשמעות הדרמטית-טרגית של **האודיסאה** עצמה. נבחן דוגמה אחת: פרק 12, "הקיקלופים", המתאר תיאור פטפוט ושתייה של מבקרי פאב בדבלין המתבסס על שפת רחוב, ציטוטים ואזכורים של שירה ותפילות, והומור פארודי-סאטירי על ספרות דתית וחילונית גם יחד. (הנה שלוש טעימות מההומור של ג'ויס: "אדון כל-יודע. מלמד את הסבתא איך לחלוב ברווזים" (עמ' 364); "אתה יודע שלפעמים הוא צריך ללבוש בבוקר את הכובע שלו בעזרת כף-נעליים?" (עמ' 370); "כל אחד והטעם שלו, כמו שאמר מוריס לפני שהתנשק עם הפרה" (עמ' 432). כך נוצרת יצירה ספרותית חדשה המאגדת הבזקי



ג'יימס ג'ויס, גרפיטי, באופטיה, קרואטיה

זיכרון, שבדי זכוכית וגפרורים שרופים של קתוליות הנרשמים יחדיו עם חילוניות בצורה כזאת שדווקא הניגודיות הרעיונית-התנהגותית שלהן נאספת, נערמת ומתכנסת למסה קריטית. ומסה זו היא הגורמת להיתוך הבורא יצירה ספרותית חדשה, אחידה ושלמה. (האמת חייבת להיאמר, איני יודע כיצד תהליך זה מתרחש ומביא בסופו של דבר לידי בריאתה של יצירה זו, **יוליסס**, ולכן מחוסר ברירה אני משתמש במטאפורות השאובות מהתחום התת-אטומי.)

אפשר להדגים את הנאמר כאן באמצעות גיבור הרומן, ליאופולד בלום, שאמנם עוצב בדמותו של אודיסאוס היווני, אך בסופו של דבר עולה מדפי הספר דמות חדשה, שלמה ומושכת לב. אודיסאוס מלך איתקה היה גיבור ומצביא, הוגה רעיון הסוס הטרויאני שהביא בסופו של דבר לתבוסת טרויה תחת צבא יוון. קשה לומר שבלום ניחן בתכונות של גבורה וחוכמה נוסח אודיסאוס (למשל, הוא לא נוקט כל פעולה על אף ידיעתו שאשתו בוגדת ומתכננת בגידה נוספת עם אדם המוכר לו). ייתכן שג'ויס ביקש לעצב דמות אנטי-הרואית, מעוררת גיחוך במקצת, אבל בלום אינו טיפש והוא אוהב חיים. האספקט הדתי נכנס גם הוא לדמותו בחיך משועשע: אמו נוצרייה ואביו יהודי. מנקודת הראות של היהדות בלום אינו יהודי, אבל מנקודת ראותו של האירי הקתולי, בלום יהודי וזוכה אף לכמה רמזים אנטישמיים. כפי שזה נראה לי, בלום הוא לא זה ולא זה. לאמיתו של דבר, הוא יצור חילוני. ובכן, הנה לפנינו יצירה של דמות ייחודית: מצד אחד, דמות זו מעוררת צחקוק כשמשוים אותה לאודיסאוס המלך הגיבור, וכשמנסים לסווג אותה לפי הסכמות של הדת (קתולי, יהודי) הוא לא זה ולא זה; אך מהצד האחר, זו דמות חביבה, מלאת חיוניות, שבה מוצא סטיבן דארלוס את דמות האב הרוחני שהוא מחפש.

מה אם כן אני יכול לומר בסיום כל ההרהורים האלה שעלו בלבי תוך כדי קריאת **יוליסס**? אני סבור שהמשפט הבא מסכם את הכל: מכל הדמויות שג'ויס יצר **ביוליסס**, ליאופולד בלום הוא האדם שהייתי הולך איתו לאיזושהו באר בדבלין, לשנות בירה ולרכל על הדבלינאים. מעניין אם ג'ויס היה מוכן להצטרף.

ספרו של סם רקובר **המוקד: מה שיש להעלות על, רואה אור בהוצאת כרמל**.

- זו סתירה. וההפך, קשה לראות אדם החי חיים חילוניים נוסך רעיונות דתיים בתפיסתו החילונית - שוב, זו סתירה. אולם, לדעתך, זה בדיוק מה שג'ויס עשה: אינטגרציה בין עולמו הישועי לבין עולמו החילוני, האנטי דתי. והוא מימש זאת בכך שנעשה לסופר הכותב לא בארצו, אירלנד הקתולית, אלא באירופה (צרפת, איטליה), שם האווירה הקתולית/לאומנית היתה מעיקה פחות. נדמה לי כי רק במסגרת הספרות ניתן להצמיד יחדיו שני עולמות אלה מבלי שהניגודים יהרסו זה את זה. מצד אחד, אתה יכול לתאר את הזיכרונות של עצמך ושל ידיך הקשורים בדתיות (ואכן **יוליסס** ספוג זיכרונות על הדת הקתולית מכל מיני זוויות, כולל ציטוטים רבים מתפילות, מיסות, הברית החדשה וכו' גם בשפה הלטינית), ומהצד האחר, ניתן להצמיד אליהם, אפילו באותו משפט, זיכרונות חילוניים ואף אנטי-דתיים (שגם הם מתוארים לאורך ולרוחב **יוליסס**. למשל, התייחסויות למשוררים החילונים,

ייטס, גתה וכמובן שקספיר, ובמיוחד המלט המחפש את אביו). במילים אחרות, ג'ויס חיפש מסגרת שבה שני העולמות, הדתי והחילוני, יוכלו לשכון זה לצד זה ולהתמזג לכדי ישות שלמה אחת - ואת זאת בדיוק הוא עשה בכתיבתו של הרומן **יוליסס**. (אפשר גם להציע שמיזוג כזה הופיע בדרגות שונות בכתיבו האחרים, כמו למשל באלה הקודמים: **הדבלינאים** ו**דיוקן האמן כאיש צעיר**.)

וכאן עולה שאלה נוספת: איך ניתן להגיע לאינטגרציה מסוג זה באופן מעשי? כלומר, כיצד אפשר להשיג מטרה זו של איחוד הניגודים המביא לידי שלמות? והתשובה היא: על ידי יצירת שלמות ספרותית אחת. מטרה זו השיג ג'ויס באמצעות פיתוח של צורת כתיבה המבוססת על זכירה מדויקת של המפה האנושית והפיזית של דבלין - דמויות, אירועים, מקומות, רחובות - דברים שאירעו בדבלין הקשורים הן לחיי הדת והן לחיים החילוניים, חיי הכפירה של ג'ויס בעת ההיא המכסה את ימי ילדותו ובחרותו. כתיבה זו מתארגנת במסגרת סכמה כללית, בתוך התבנית של היהלום הספרותי הגדול בכל הזמנים, האפוס היווני הנפלא של הומרוס - **האודיסאה**.

יוליסס הוא **האודיסאה** המודרנית של 1904, שבה אודיסאוס, הגיבור היווני, הוא ליאופולד בלום האירי מדבלין. והנה כיצד התאחדו הדתי והחילוני בנפשו של ג'ויס לכדי יצירה שלמה חדשה: הרומן של **יוליסס** מחקה את מבנה האפוס היווני, וג'ויס בונה, מרצף ומשבץ תבנית זו בזיכרונות ובאסוציאציות שלו עצמו (מה שנקרא 'זרם התודעה'), בין שזיכרונות אלה מבוססים על ימי חייו הקתוליים ובין שהם מושגים על אלה החילוניים. וכאשר אתה רושם בפרטי פרטים את כל שחושך קלטו, את כל שלמדת (דתיות וחילוניות), את זרם האסוציאציות של הגיבורים השונים (שחיו ופעלו בדבלין) זרם המתנתב על פי גבולות האפיוזורות העלילתיות של **האודיסאה**, נוצרת יצירה ספרותית חדשה וייחודית: אודיסאוס מנסה לחזור לביתו במשך עשרים שנה, ואילו בלום המשוטט בחוצות דבלין חוזר לביתו בסוף היום; פנלופי אשתו של אודיסאוס שומרת לו אמונים בקשיים גדולים, ואילו מולי אשתו של בלום בוגדת בו; טלמאכוס בנו של אודיסאוס מחפש את אביו מולידו, ואילו סטיבן דארלוס, כלומר, טלמאכוס - סטיבן - ג'ויס,

חומס, סוריה, חתן וכלה

בחומס, בסוריה,
חתן לופת זר פרחים,
כורע על ברךיו, זרועו מושטת, חזקה, ישרה.
הכלה מולו, מתניה דקים,
שמלתה תקנה לבנה,
מתרחבת כמו פעמון –
כל גופה מצלצל צלצולי אהבה,
כל גופו ענבל אשר גדול.

בחומס, שבסוריה, בחומס.
שם אין בית אחד שלם וילדים,
לא ולא, לא ולא.
מה ברקע רואים? רואים
את מה שנותר מעיר ואם.
איפה האב?
איפה האם?
בתמונה השניה הריסותיהם עריסותיהם.

והשנים צמודים – עומדים
על קצות קיר הרוס.
בקומה השניה הם מחיכים.
בתמונה השלישית הצל אותי מרגש:
צל מאחד של עצמם,
הצל שכלנו חולמים, שחלמתי.
והם מסתכלים.
הצלם עושה קליק.
החתן במדים.
כל קליק של רובה עוד רגע יכניס את
כדור הרובה אל בית הבליעה
ויבלע את
החיים נמשכים.

איש אלוהים

איש אלהים ראיתי, בטורקיה, בטלויזיה,
שר לגופות שאסף מן הים,
חופר להם קבר, ושר להם,
שאין להם שמות והם פליטים מעמק שנאה,
כמדות קברים שראיתי בהר הרצל,
אל תתממו,
כמדות קברים בכל קצוי עולם.
הפרתי כמה אנשי אלהים
אזקו את שפתותי מלבכות בשום שפה.
אבל איש אלהים כזה ששר,
שאוחז מעדר. שעודה. פותח את ידיו כשתי ידי
די, די, על החיים.
והמות, די.
די עד בלי די במאחר ובמקדם הם
קרוש מלוח יותר מדמעות ים נאהב. הב
הב הב, נובח ירח עגל מתרוקן ונמלא מאליו
לאו מימינו לאו בכל סביבותיו
תו ועוד תו של מות ורקב.
איזה אלהים ראיתי: איש.
שר לאללה רחום וחנון, ונוקב קללה בעין השטן.
אוסף גופות שפולט שוב ושוב
ימנו התיכון הכחל, הזוכה, שמקיא כי
קשקוש בלבוש כל הנהי השקרי בעתון
כי איד מעולם לא שמענו, לא ראינו, לא האמנו,
באנו ראינו נרצחנו,
למה שראינו אתמול, בלחיצת שלט וחשבנו,
שזה היה בצחוק. כי יש מוסר ויש חק,
ים שראה לגיונות, צבאות, שגעונות
איפיגניה שאין לה צבי, עולה קרבן להניע רוחות,
להשיט טרוף ברוחות,
איש אלהים, בטורקיה, בטלויזיה,
עם ידים פתוחות, עשר אצבעות יפות.

פליטים

ואין קושר בין הסודר לעור
ואין קושר בין החגורה והמכנס
ואין קושר בין הילדות והילד
וקושר רופף בין חיים
לסוף החיים.

*

במקום אחר ובזמן אחר
היו להם בגדים
היו להם פנים נקיים
היו להם בתים מלאים
עומדים על תלם
היו להם שמות פרטיים.

*

רק העשר אנונימי
לעני יש פנים.
עינים גדולות
לעני חסרה שן
לעני יש קיר מלכלך
פסת בד על מסמר
נעלים פרומות בתפרים.

*

מה ממכיר את הלב?
ילדים הם ילדים הם ילדים.

פליטים

עגלון קם בבקר
ואין לו עם
הוא רותם פרדה
לעגלה
מחליף הונגרית וידיש
בעברית
זוגתו שתחיה
מחליפה לדינו
בידיש ועברית
בתו תהיה לעם
הוא מקנה

הבת קמה בבקר
ואין לה עם
היא רותמת מזודה
למטוס
מחליפה עברית
בשברית
שברית באנגלית
ומקנה
שילדיה יהיו
לאנשים



עוזר ישראל, "החורף 1", שמן על בד 1990

חאלב

אנשים בבתים מפצצים
ועגלת נכים ברחוב נטוש,
עליה נראית מקפלת
גופת אשה שהמתינה למציליה.
המתינה והמתינה עד צאת נשמתה.
ראשה וידיה שמוטים מעבר לגב עגלתה
ולרגליה האיש שלה, ספק ישוב ספק כורע,
מתנפח מרה מרה ומקלף מרגליה הקפואות את
מגפיה, אולי לרשתם, אולי להמירם לאכל לילדיה.
"האביב הערבי" השתהה, לבסוף הגיע גם לחאלב.

בעקבות תצלום בעתון 'הארץ', דצמבר 2016

ימים נוראים

דוקא תכננתי לכתב שיר על רועי חסן וכמה
שכותב יפה המניאק כשהוא
לא מתעסק בפוליטיקה
בגרוש אבל אז
פרסמו את צלום הפעוט
שגופתו נסחפה אל החוף פליט
אתם יודעים והעולם
נעצר. חוץ מהג'וקים השחרים שלא פסקו מלעופף נחבטים
שוב ושוב בדלת הכבדה. איך
אפשר להמשיך אפלו עוד רגע אחרי רגע כזה? איך
אפשר לצעד עוד צעד אחד בחול?
וביחד עם הסיגריה כביתי גם את הדחף
לרוץ לתדרו של בני ולחטף אותו ממטתו
ולטלטל ולחבק עד
שיבכה ואגרופיו הקטנים יכו
על חזי בבקשת סליחה

הדר מוריץ

הילד מחאלב

כשראיתי אותך לראשונה חשבתי על גורל,
אני יודע שאתה ואני נפגש פעם,
כמו הכבשה והנשר על החלצה שלך
ההלם בגופך ידחק למות, היאוש בעיניים
לקר רוח,
הלחיים הילדותיות יתקשחו לזעם

כשנפגש, תאמר: שתקת
תביט בי במבט העקם שלך
ותגיד, כשאני קם בבקר, השמים
שלי פצועים, ואין דרך לתקן אותם
ואחר כך תעזב, ואחריה יצעדו
שורות של חילים פגועים ופצועים
עורים, צולעים, מוכי שגעון

ספר ביכוריו של הדר מוריץ שוב רמלה גונחת געגוע
ראה אור ב-2016 בהוצאת פרדס

התינוק לא

כמו סוחר ממלח הבודק את שניו של
הסוס ביריד אבי
מעביר את ידיו על ראשו של בני
התינוק "לא"
הוא אומר "השער אינו בהיר דיו"

יום ראשון בבוקר בוואדי ניסנאס

רוחות חמות מערבלות את רחוב הוואדי הצר,
בתי אבן כפופי גו משני צדדיו כנער
הנאלץ ללבש את בגדי אחיו מן הקיץ שעבר.
גורי חתולים מדבללי פרוה משחקים
ברחוב השומם העמוס
אשפה וקרקורי עורכים.
השוק הקטן ריק מירקות ומקונים
והדלתות מוגפות.

כך בודאי נראה היום שלאחר ביאת המשיח
כך בודאי נראה היום שאחרי הגרוש

מתוך הדר הרואה אור בימים אלו בספרי 'עתון 77'

אני אומר לך, עליך להיכנע לתשוקה

"בגידה היא פניעה כואבת ליפי
ככל שתתנגד אליה, היא תכער לך את הנשמה
כמה יפים היינו בים של התמימות, העור המתוח והזקוף של הנעורים
והיום השמחה האמתית היא החרטה"

בזמן האחרון אנחנו לא מדברים על מה הם חושבים עלינו,
בזמן האחרון אנחנו נוהגים למחזירות למחזר אותנו
בזמן האחרון אנו מתפללים בשקט חזק יותר, שלא ישמעו השכנים
בזמן האחרון אני לא מתקשר אליהם, הם לא מתקשרים אלי,
בתוכי נפש קרועה, כמו דגל שהרוחות והשמש קרעו את כל חוטיו
בתוך רחם של תרופה.

איפה זה חו"ל

אני זוכר שהייתי מחכה לחברים שלי שיחזרו מחוץ לארץ
והאמנתי שיש חוץ לארץ
ופתאום אני זה שגר בחוץ לארץ
אבל אם אני גר בארץ גרמניה, אז מדוע אני גר מחוץ לארץ
חו"ל זה לא באמת מלה לאנשים כמוני
שמתגלגלים מחוץ, לחוץ, מארץ לארץ
משפה לשפה.

תיירים הם גם פליטים ברכבת של השירה

מחשבות נזרקות על נופים שנשכח מיד,
האם באמת עזבנו, או שזאת רכבת שירה אחרת שזזה,
האם באמת הגענו אל פרח האהבה, ואם כן, מדוע הוא נובל
כמה אמונה אנו מניחים בקרון המלה הזאת, שתגאל אותנו מיסורינו ולמה אנו מעדיפים לא לחשב על סיום המסע
איך אפשר להמשיך לנסע, ולהביט חסרי אונים שקיות תשוקה קרועות שאין לנו יכלת להרים בהצרות אחריות של מה שלא נכתב עדיין,
ואין לנו משג מי נוהג את הגורל שלנו, ובכל זאת אנו מבקשים תן לנו להשאיר בנסיעה ולא לרדת מהרכבת, רק לנסע לנסע,
ופעם היתה הבטחה שהרכבת תגיע לצחוק ילדים, לתחנה שאין בה צער של מלחמה
ופעם היתה לנו יכלת לכתב שירה, שתשנה את מסלול אותיות השירה
ומה נשאר?
רק חרטה על האותיות המעטות שנותרו בנסיעה, לאטם את האזנים לתאונות הבלתי פוסקות של גלגלי הרכבת
להביט אחורה ולראות שחבל הטבור לא באמת נחתך

ברוך ממנשייה לכזיב



עורך ישראלי, "ברוך", שמן על בד 2014



של השם אָשֶׁר ("מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך", בראשית מט) ומסיימים עם פרידת הבן מאביו על ערש דוויו. והכל על רקע רשת צפופה של רמזים וארמוזים מקראיים, באמצעותם "רייך בודה סיטואציה אישית על פי סיטואציה תנ"כית מכוננת" (עמ' 48). דוגמה יפה אחרת להיפוך כזה, היא שני הבתים הראשונים בשיר 'מזמור לחוה של לילה'; אסתפק בבית הראשון: המים הראשונים היו לילה/ החשך היה אלוהים אחרים/ שלא אמר: יהי אור.

על התקופה השנייה של כתיבתו (1986-2001) כותבת מור חיים, כי "רייך מסיר (בה) את הלוט מתעוועי המיתוסים הלאומיים. את מקומם תופסת השפה על כל רבדיה, המשמשת לו מולדת חדשה" (עמ' 50). זו עוד הקצנה של התקופה הראשונה. אם בתקופה ההיא עסק רייך בהפרטת מיתוסים לאומיים דתיים, הרי בתקופה השנייה הם עוברים רדיקליזציה נוספת עד שלא נותרת מהם אלא השפה. אין ספק כי "מלחמת יום הכיפורים", שהתרחשה בתקופה ההיא, השפיעה השפעה ניכרת על התהליך, כפי שמעיד השיר 'לדוית היתה' (סדר השירים):

אני המבלעת בצרור הארץ
עור מאחזות עינים פסח מהולכת שולל
אני הפרוטזות האינטגרציות

השפה היא מולדת
והמלים הן מראה מקום מערבל
והמלים הן צפירת זכרון לעתיד לבוא.

על התקופה השלישית ביצירתו (2002-2013) כותבת מור חיים כי "רייך עושה בה שימוש במיתוסים של מדע בדיוני, תופעות עב"מיות, קץ העולם, והמצב החברתי" (עמ' 51). כתוצאה מהמפגש עם השירה הגרמנית בתקופה זו, גם לשונו השירית נעשית ישירה, אמירתית וקונקרטי יותר. מי שהשפיע עליו ביותר היה המשורר הגרמני הנס מגנוס אנצנסברגר, שמשיריו תרגם לעברית. מור חיים כותבת: "מלאכת התרגום, מפגישה את רייך עם אותה אמת פנימית של השפה: לפיה לעולם לא ניתן לייצג באופן שלם ומלא את המציאות" (עמ' 55). זוהי, בעצם, השקפת יסוד של הפוסט-מודרניזם שאנצנסברגר הוא ממבשריו בגרמניה. שיריו של רייך מתקופה זו מבטאים את מה שהיא מכנה "היפוך המבט", כמו למשל בשיר 'תעסוקת ערב':

בשעות הערב הקפה לוגם אותי
וספר לוקח אותי לידיו.
עוברים ושבים בתוך הספר
מספרים לי על עצמם ובשרם.
בשעת ערב מאחרת הספר מניח אותי
מבין ידיו ויוצא להפגש עם ספרינית.

לדבריה, "אחת הדרכים לדענן את שפת השיר היא בהפיכת שם העצם במשפט לנושא ואת שם הגוף למושא" (עמ' 55). הקפה הוא שלוגם אותו, והספר הוא שקורא אותו. גם זה חלק מן הכפילות הפואטית שרייך אמון עליה, ומן הרעננות של שיריו המתחדשים תדיר.

וכך, דרך חתך שלוש התקופות, שהן רק חלק מכלל ההיבטים הנידונים בספר, היא מדגימה לנו כמה ניתוח מסודר חשוב להבנת המכלול. עם זאת בסופו של דבר וככלות הכול, הנאת הקורא המיידית היא כבר מן המילה, הדימוי, הפסוק והחוכמה של השיר. לאו דווקא הידיעה הרחבה של הרקע והתקופה עושה זאת, אלא השיר והשורה הבודדת. מעידה על כך גם המחברת, עדינה מור חיים, ב"פתח דבר", שם היא כותבת, כי כבר לפני שנים, כאשר שימשה כעורכת בספריית פועלים, שבה יצא ספרו של רייך סדר נשים ב-1986, מלאכת שירתו של רייך, אמנותה החזותית, דרכה להביע רעיון באופן תחושתני, דיברה אליה מיד כקוראת.

המכלול וחלקיו

השפה היא מולדת / - / והמלים הן צפירת זכרון לעתיד לבוא.

את יצירתו השירית של יידי המשורר אשר רייך, אני מכיר ומוקיר כבר לא מעט שנים. פה ושם גם כתבתי על ספריו ותרגומיו, אבל למעשה רק עתה, למקרא ספרה של עדינה מור חיים, חוצה שערים למאה אחרת - "קריאה ביצירתו של אשר רייך: שירים ותרגומים" על כלל יצירתו (ספרי עתון 77, 2016), התברר לי עד כמה הכרותי עמה היתה חלקית. השיבות ספרה של מור חיים היא קודם כל בכך שהיא משרטטת מפה שלמה של המשורר וספריו. מכלול שהוא יותר מסך חלקיו.

אשר רייך, יליד ירושלים (מאה שערים) 1937, הוא מחברם של 17 ספרי שירה, 2 ספרי פרוזה, 4 ספרי תרגום מהשירה הגרמנית. את ספריו מחלקת מור חיים לשלוש תקופות יצירה: התקופה הראשונה תחילתה עם ספרו הראשון בשנה השביעית לנודדי (1963) וסופה עם ספרו

השישי חפיסה חדשה (1983). התקופה השנייה תחילתה עם ספרו השביעי סדר השירים מבחר וחדשים (1986) וסופה עם ספרו השלוש-עשר הנשיקה מבעד למטפחת, השוואת תרגומים (2001). התקופה השלישית תחילתה עם ספרו עתיד דומם (2002) וסיומה עם ספרו האחרון עד כה חלונות לפארק (2015). עובדות יבשות אלה הן חשובות כאשר הן מסודרות לבנה על גבי אריח, וכאשר החוקרת יודעת להפיק מהן תובנות משמעותיות. בספרה של מור חיים שמונה פרקים שבהם היא מציגה היבטים שונים ביצירתו של רייך (פואטיים, ביוגרפיים, אסתטיים, פוליטיים, תרגומיים, ועוד). אסתפק כאן בדוגמת שלוש התקופות הנ"ל כדי להראות את השימוש המושכל שהיא עושה בעובדות.

כך, למשל, התקופה הראשונה (1963-1983) מקבילה מבחינה ביוגרפית לעזיבת המשורר את הבית ואת הדת. מור חיים מזכירה לנו, כי



רייך היה זה שטבע לראשונה את הביטוי "חוזר בשאלה", שהפך לימים תו הכר לתופעה תרבותית רחבה בעלת כפל פנים: מצד אחד עזיבת הדת והאמונה; מצד שני שמירה על עושר המקורות התרבותיים עליהם התחנך החוזר בשאלה (אותו חסרים בדרך כלל משוררים ישראלים שלא צמחו בערוגה הזו). מכאן נובע גם מרכיב יסוד אחר בשירת רייך כפי שמגדירה אותו מור חיים: "אחד ממאפייני הפואטיקה של רייך, הוא דה-מיסטיקציה של מיתוסים מקובעים בתודעתנו הקיבוצית". זה מצד אחד. ואילו מצד שני, כדבריה, "הדרך הטובה להילחם במיתוס, היא להשתמש בו כנגד עצמו". מור חיים מציגה יפה את המהלך הזה של "הפרטת מיתוסים מן המקורות ופרשנותם החילונית" בפירושה לשיר 'שלושה שירים מן הזיכרון'. שירים אלה פותחים במשמעות המקראית

האשכנזית, אפוא, היא זהות מאומצת, שהתעוררה אצלו למקרא שיריו של רועי חסן. ייתכן שחסן, בהשתייכותו המזרחית, הציב מול ברקוביץ' מראה שחייבה אותו לברוק גם את עצמו. (וראיה לדבר: לספרו זה קדמו שלושה ספרי שירה אחרים שבהם לא נדרש כלל לנושא האשכנזי). ועוד מגלה ברקוביץ' ב"פתח דבר": "שירי הספר הזה הם תולדה של שיחות שערכתי עם אמן, גולדיצה, במהלכן התבררו לי קורות בני משפחתי בתקופת השואה ברומניה. למרבה התדהמה גיליתי שאני בן למשפחה ניצולת שואה". "למרבה התדהמה", כלומר, העניין הזה הוא חדש לו לגמרי ומאוחר בחייו. למעשה שירי הספר הזה כולם הם מסע חניכה מאוחר של הפרסונה השירית "משורר אשכנזי אחרון", שבו נלמדת ונבנית דמותה. כל שיר מספר על הבט נלמד אחר. בשיר הראשון, למשל, הוא לומד לאכול את המאכלים המתאימים: "המשורר האשכנזי האחרון/ שותה מרק-בורשט ומקנח בסלט-ורזה/ מכרוב חמוץ שקנה במעדניה של הרוסים" (עמ' 10). בשיר אחריו הוא לומד את ההיסטוריה המשפחתית מפי אמו. "עכשיו היא יושבת מול הבן האובד/ ומספרת... כל משפחה ברחה מהעיר הצפונית בוטושאני/ לכפר נוצרי להסתתר... הוא כותב את מה שהיא אומרת/ כמו סופרי סתם המעתיקים את התנך" (עמ' 13). כך הוא מחבר לו מסורת, מורשת משפחתית שתועבר מדור לדור. וכן הלאה,

הוא מתבונן בתצלומים מהמלחמה (עמ' 14), הוא מתנסה "בפוליטיקת האקזוטיקויות" במפגש עם "תימנייה מצנעא" הדוחה אותו בתור "אשכנזי לי מדי" (עמ' 16), הוא "חושב על מעמדו הספרותי" מבעד לפריזומה של "יהודי רומני, המרוקאי של האשכנזים" (עמ' 17). משעשע לקרוא את השיר 'זאלה שמות המשורר האשכנזי האחרון' על הכינויים שניתנו לו בימי בית הספר בחולון: "גבינה לבנה/ גבינה חמישה אחוז/ קוטג'/ לבקן/ סבונים/ קשקבל" וגם: "אתה יש לך פרצוף של מצביע מרצ" (עמ' 18).

לא אמנה את כל ארבעים השירים בספר העוסקים בכך. עם זאת יש לציין כי בכמה מהם, לקראת סופו, מתפתח דיאלוג בין שתי הדמויות ("המשורר" מחד ו"המשורר האשכנזי האחרון" מאידך) מתוכו עולה שתהליך הלימוד הזה של "משחק הזהויות" לא עובר בלי התנגדות. מא"א מזהר "לא להיכנס לזה" יותר מדי. "אתה אוהב את זה, נוכר ברשימות, בזכרונות, בשביל מה אתה עושה את זה? אל תיכנס לזה (הוא נכנס לזה)" (עמ' 38). בשיר אחר מבקש המשורר ממא"א - "צא מבן דמותי/ חפש לך מקום אחר לגור בו, שחררני לחופשי...". (עמ' 39), כאילו חושש המשורר שהפרסונה של מא"א תשתלט עליו לגמרי. אין זה מאבק קל: "לילה של כוונות פקד את המשורר האשכנזי האחרון/ עד שאמר במלוא הגרון/ אני הוא אתה, והשיבותי לו שאינני יודע" (עמ' 40). בשיר ששמו 'המשורר האשכנזי האחרון מסיר את הגלימה' נדמה שמטשטש הגבול בין הדמויות ואין לדעת בוודאות מיהו מי: "אני כותב עכשיו את שירתי/ אני כותב עכשיו את שירתך/ אני כותב עכשיו את שירתם" (עמ' 41). לפעמים גם מא"א רוצה בהפסקה. "המשורר האשכנזי האחרון רוצה לקחת קצת הפסקה מכל/ הדבר הזה שנקרא שואה" (עמ' 43). אבל זהו רצון שאיננו מתממש, כי בשירים הבאים הוא שב ומעמיק בחוויית הסבל של הנספים והניצולים. עם זאת צריך לשים לב לעוד בידול שהוא מקפיד לברל עצמו: מא"א לא כותב את שיריו "בעקבות מסעו אל ארץ השואה" (בשיר 'מא"א עונה למבקרי', עמ' 46). מא"א גם "לא נסע, לא טס, לא עזב את גבולות ארצו". כל מה שיש

גם דרכה בספר זה, מציינת מור חיים, היא "להפגיש את הקוראים עם מכלול יצירתו של רייך דרך האמירה בשיר הבודד, וממנה להגיע לכוונותיו הפואטיות" (עמ' 11). ואכן, אני סבור שזו דרך נכונה ומור חיים עושה עבודה יפה בבניין העובדות. כבר כותרת הספר מדגימה זאת: "חוצה שערים למאה אחרת", יש בה התכתבות עם "מאה שערים" מקום הולדתו של רייך וגם, בשיכול אותיות, עם "המאה העשרים". אבל היא אינה פוסחת על השירים עצמם. מניסיוני כקורא אני יודע כי בכתיבה על שירה יש חשיבות רבה לציטוט המדגים. אם הוא כובש את לבו ודמיונו של הקורא, הוא שבויו שלו. והציטוטים המובאים כבר בפרק המבוא "מידע אוטוביוגרפי ספרותי" עושים את העבודה. הנה כמה מהם: מהשיר 'עד כלות' המתאר תמונה ממלחמת יום הכיפורים ומשלב לשון תפילה וישועה: "ככלות החושך/ מן החפירות יצאתי לראות/ איך היו חיי לשיחה קטנה/... ובשירי תותחים תותחים".

האסוציאציה המתבקשת היא "ובשרו נעשה חידודין חידודין" במסכת סנהדרין. לא במקרה לא מביאה מור חיים את הפירוש הזה, כי הוא ארוך ונפתל. הרברים בסנהדרין הם פירוש לנאמר על יתרו (שמות יח) "ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל אשר הצילו מיד מצרים", כאשר הפועל "יחד" מציין גם שמחה על הישועה (שנשעו בני ישראל), וגם צער שהצטער על אובדן המצרים. וציטוט מרשים אחר מאותו ספר **תמונת מצב**: "אני אדם בודד/ בתוך מדינה מבודדת/ אשר בודדה אותי/ חי משעה לשעה". איזו הברקה מעמיקה. וההומור השנון של רייך, למשל בציטוט מספרו **השחיין המהיר של הדגש במבוא**: "אֶהְבֶּתְנוּ מוֹחֶקֶת אֶת חֻקֵי הַטֶּבַע /.../ כְּשֶׁדֹּאֲרוּיָן רָאָה אֶשָׁה יָפָה/ הוא לא חשב שמוצאה מן הקוף".

הזמנה מפתה לקרוא את הספר כולו.

כורע ברך, אבל לא משתטח

המשורר האשכנזי האחרון מבטא יחס מורכב למסורות השבטיות (מזרחית ואשכנזית). הוא מכבד אותן, אבל לא מתבטל בפניהן.

המשורר והמבקר אילן ברקוביץ' התכוון במלוא הרצינות כשכתב בשעתו על רועי חסן עם הופעת ספרו **הכלבים שנבחו בילדותנו היו חסומי פה** (2014), כי "חסן בדורו כאלתרמן בדורו". מתברר כי הופעתה של חברת "ערספואטיקה" ושל חסן כבולט בין חבריה, ובמיוחד שירו 'מדינת אשכנז', גרמו לטלטלה בשדה השירה והשפיעו אישית גם על אילן ברקוביץ'. בפתח ספרו החדש **המשורר האשכנזי האחרון** (פרדס, 2016) הוא מעמיד את שירו של חסן 'שואל ברצינות', ומבקש להתמודד עמו. וזהו הבית החותם את השיר ההוא: "ואני שואל/ ברצינות - אשכנזים/ זו קללה? כי לא הייתי בטוח/ עד שכתבתי/ אשכנזים". חסן שואל ברצינות וברקוביץ' משיב ברצינות. צריך, לכן, להעריכו על רצינות זו, שכן אין זו משימה פשוטה והוא יכול היה בקלות למעורר למהמורות הרבות שפערה להגליו. ברקוביץ' מצליח להתחמק מרובן בזכות תחבולה חכמה שהוא נוקט: "המשורר האשכנזי האחרון" (להלן מא"א), איננו אילן ברקוביץ', אלא מישהו אחר, בן דמותו אולי, שהוא רק כותב עליו בגוף שלישי. על ידי כך שהוא מברל את אישיותו שלו מזו של מא"א, הוא נמנע מלהפוך עצמו לקורבן של הפליה וקיפוח (כמו רועי חסן) ואיננו מתחרה על התואר מי מקופח יותר גדול.

יתר על כן, ב"פתח דבר" מספר ברקוביץ', כי "זהותו" האשכנזית, כלל איננה זהותו המולדת. "מעולם לא חשבתי על עצמי כאשכנזי בחיי הבוגרים עד שלא אמרו לי זאת. ומשמרו, נפתחו אצלי דלתות נסתרות אל עולמות מרוחקים מן העבר כפי שלא אירע קודם לכן". זהותו



אילן ברקוביץ', צילום: חן לב

לו הם "המסמכים, התמונות, הסיפורים, סרטוני/ העדות.../ האם זה לא מספיק?" ואפילו שהחומרים הארכיוניים האלו משפיעים על בריאותו "לחץ דם גבוה התגלה אצלו בבדיקה רפואית" והוא אף "חושב על האפשרות של קעקוע המספר על אמת זרועו" זה עדיין בגדר שעשוע אינטלקטואלי כפי שאומרת כותרת השיר 'מא"א' משתעשע בלחץ דם גבוה שהתגלה אצלו' (עמ' 47). כך גם בשיר 'מא"א' הולך לשמוע הרצאה על גורלם של יהודי בוטושאן בקריית המוזיאונים בפתח תקווה' (עמ' 48). השיר רצוף ביטויים מלגלגים. המרצה "מר גולדברג עוסק באינדוקס שמות יהודי בוטושאן". "אינדוקס" (הכנת אינדוקס) הוא פועל מלגלג בעליל. גם השם שהוא מעניק ליהודי בוטושאן בתקופת השואה "בוטושאנרים" הוא מלגלג כמו השם "פסלונרים" שמעניק מנדלי מוכר ספרים ליהודי כסלון. ובקיצור מא"א "לא מרגיש שייך לנלהבות זו/ של השורשים/ הוא מחפש משהו אחר שטרם יקרא לו בשם".

בשיר החותם את הספר, שבו עולה המשורר לקבר סבו וסבתו מצד אביו בנהריה, הוא "כורע ברך על האדמה בבית העלמין/ הישן בנהריה /.../ אבל הוא לא נכנע לפולקלור ואין/ השתטחות" (עמ' 57). הוא כורע ברך מתוך כבוד, אבל לא משתטח מתוך כניעה לפולקלור. אפשר לומר שזהו גם היחס של אילן ברקוביץ' לרועי חסן, המייחד ספר זה. כורע ברך למה שהוא מייצג, אבל לא נכנע לו. בהבדל מספרו של רועי חסן, ברקוביץ' לא מתיימר לבטא פולקלור. הוא איננו בו לו, אבל איננו בדמו, אלא רובו ככולו נלמד ונרכש. ואין לשכוח דבר עקרוני נוסף, האירוניה שבשם הספר "המשורר האשכנזי האחרון", הנמצאת כל הזמן ברקע. "המשורר האשכנזי האחרון" הוא זה שאין לו המשך. רועי חסן הוא המשורר המזרחי הראשון העולה על הבימה כאלתרמן בדורו, בעוד המשורר האשכנזי האחרון יורד ממנה. אבל זו ירידה מכובדת. "אין השתטחות".

הפיכת לב (משמאל לימין)

הקמע של דדה מעורר ציפיות בכיוון מסוים, אך מתפתח בכיוון הפוך.

הקמע של דדה מאת יוחאי אופנהיימר (עם עובר, ספרייה לעם, 2016) הרומן הראשון למחברו, פרופסור לספרות באוניברסיטת תל-אביב, לאחר כמה ספרי עיון ושירה, מתעתע במידת מה. על פניו, לכאורה, הוא מעורר ציפיות לכיוון מסוים, ואילו הראיות בפועל, בתום הקריאה, מצביעות על כיוון הפוך. כבר הכותרת יוצרת רושם מטעה. נדמה לקורא, כי מדובר בגיבור מזרחי, דָּדָה (במלרע), שהקמע (ראה מקרה גרבוז), הוא אביזר טבעי לו. ולא היא. דָּדָה של אופנהיימר (במלעיל) הוא דוד כהן, אשכנזי ירושלמי מרחביה, והוא מקבל את הקמע שלו מאלברט, המזרחי, שהיה מפקד הבסיס שלו בסני. למעשה היה זה הקמע של אמו של אלברט והוא נתנה לדדה עבור אמו שלו, חולה סופנית בסרטן. בתמצית: יש כאן הפיכת לב סמויה ובלתי צפויה, מצד אל צד.

הרומן עוסק בקבוצת חיילים מחיל המודיעין בסני המופקדת על האזנה לתשדורות האויב בתקופה שלאחר מלחמת יום הכיפורים ועד פינוי סיני בהסכם השלום עם מצרים. דדה הוא חייל מצפוני ומסור, אחראי משמרת, אחמ"ש בלשון הצבאית, ואילו אלברט הוא המב"ס שלו, מפקד בסיס, המודח על ידי דני הממ"ר, מפקד המרחב. (יש לאופנהיימר חיבה מיוחדת לראשי התיבות הללו שאפילו איננו מפרש אותן). אלברט מודח משום שלדעת מפקדו הוא מתחשב יותר מדי בחייליו ואיננו די תקיף עמם. דדה מתנגד להרחת ולעוול שנעשה לאלברט והוא מוליך מרד מרשים של חיילי הבסיס נגד הסמב"ס (סגן מפקד בסיס), סגל האשכנזי הממונה במקום אלברט, עד שהוא מאבד את עשתונותו ואלברט נקרא

לחזור לכהונתו הקודמת. זו הברית בין אלברט לדדה, שבמהלכה, לקראת סוף הרומן, הוא נותן לו את הקמע:

אלברט פתח את הכיס הקטן של המכנסיים, זה שבצד. הוציא משם שקיק בד. "בפנים יש שישה חרוזים שזורים על חוטי", אמר, "זה קמע מאימא שלי, בשבילך. בשביל אימא שלך". נחשול הציף פתאום את עיניו ואת גרונו. המשיך לשבת וכיסה את עיניו, ופיו נפתח למלט יכבה. (עמ' 251)

יש בספר נושאים נוספים, כמו יחסיו של דדה עם התלמידה המוסיקאית יעל, שמתה גם היא מסרטן בדמי ימיה, עם החיילות מירי, הילה, ליאת; עם חבריו החיילים, הטבחים והנהגים, אלירן, ברוך, אבנר. זה האחרון, למשל, כותב שירים, ודדה קורא לו זרתוסטרא. אבל אותי מעניין הנושא שעליו הצבעתי בפתיחה, ובו אתמקד.

דדה, שבא מבית חילוני, נוהה אחר הדת והתפילה. בשל מחלת אמו הוא חש רצון להתפלל לשלומה, אבל איננו יודע כיצד. כמשכיל אשכנזי הוא מכיר את פרנץ רוזנצווייג (הפילוסוף היהודי-גרמני מחבר "כוכב הגאולה") אך לא את סידור התפילה. מי שמלמד אותו כיצד להתפלל הוא ברוך, הטבח המזרחי. הוא לוקח את דדה לבית הכנסת של הבסיס ומלמד אותו, לא רק תפילות, אלא גם מסורת ומנהגים: "הָרָאָה לו, מכאן תפילת מנחה. בדיוק אותן ברכות. היום י"ז בתמוז, מהיום לא מתגלחים עד תשעה באב. היום התחיל המצור על ירושלים. ביום הזה הובקעה החומה. איזה חומה? שאל דדה. החומה של ירושלים, ענה ברוך" (עמ' 87).

אביו של דדה, יגל (יגאל), הוא ניצול שואה העובד ביד ושם, אבל לבית הכנסת אינו הולך ובאלוהים אינו מאמין. הוא גם סירב לעשות לאחיו הבכור של דדה, שימון, בר מצווה בבית הכנסת.

רק פעם אחת אמר "ניין", כששימון התחיל לדבר על בר מצווה ועלייה לתורה. "אני לא רוצה בר מצווה במשפחה שלי, הבנים שלי שיישארו רחוק מבית הכנסת ומכל הסיפור הזה שמוכרים לנו. אין לי אלוהים" (עמ' 101). אבל דדה עוקף את אביו: "דדה למד אצל סבא שלו טעמי המקרא והלך אתו לבית הכנסת של קהילת יהודי כורדיסטן" (עמ' 102). אפשר להביא דוגמאות רבות נוספות לעניין זה, אבל זה הכיוון הכללי: חילוני אשכנזי שנוהה אחר דת סבוית, תוך דילוג על האב. אנקדוטה משעשעת עם עקיצה אירונית מספרת כיצד נכנס דדה לחנות סטימצקי בירושלים וביקש לקנות את ספר התפילות של ר' נחמן מברסלב. אבל על המדפים היו רק ערמות של המאהב של א.ב. יהושע והמוכרת אמרה לו "אנחנו לא מחזיקים כאן ספרים כאלה. תלך למאה שערים" (עמ' 124).

עם זאת החידה הגדולה של הספר, שאינני בטוח אם ירדתי לחקרה עד הסוף, היא חידת השלום המדיני של ישראל עם שכנותיה בדרום ובמזרח. במקומות רבים מאוד משבש המחבר במכוון את העובדות ההיסטוריות ומחליף בין סאדאת לחוסיין, בין בגין לרביץ וגם בין 67, 73, 78 ו-94, דהיינו בין ששת הימים, מלחמת יום כיפור, הסכם השלום עם מצרים והסכם השלום עם ירדן. לראשונה נתקלתי בכך כבר בתחילת הספר שם מסופר:

בחדשות הוקרנו שוב צילומי הבואינג של המלך חוסיין נחת בלוח, מהדלת הנפתחת הופיע המלך בכפייה אדומה ולצדו אשתו הגבוהה, על הקרקע חיכו ראש הממשלה והשרים, גם נשיא המדינה לחץ את ידו של חוסיין. בגין פנה אליו במילים: "היו מג'סטי" (עמ' 38).

ובכן אירוע כזה לא היה מעולם. חוסיין לא נחת בלוח ובגין לא פגש אותו ולא בירך אותו במילים "הוד מלכותו". זוהי תמונת האירוע של ביקור סאדאת בישראל בנובמבר 1977 ובגין קיבל אותו במילים "מיסטר פרזידנט", אדוני הנשיא. השלום עם ירדן נחתם בין רבין לחוסיין כעשרים שנה לאחר מכן, בטקס שנערך בערבה באוקטובר 1994. תחילה חשבתי שזו טעות שנעלמה מעיני העורכים. אחר כך

כל עוד לא מתפטרת הממשלה שלא עשתה דבר למנוע את המלחמה" (עמ' 222, 223). אבל לאחר שמושג השלום, אין שום שמחה לקראתו, וגם יגל, כנזכר למעלה, לא נותן בו אמון. סמלי מבחינה זו הוא סיום הספר: "בתגובה להסכם השלום, הליגה הערבית החליטה לגרש את ירדן משורותיה. מצרים סגרה את השגרירות שלה בעמאן. הסורים העלו כוננות. פיקוד צפון הגביר כוננות להרתיע את הסורים" (עמ' 247). דדה יוצא לחופשה למרות המצב, בגלל מצב אמו. הוא ניצב בצד הכביש ורואה: "נושאי טנקים חנו לצד הדרך. כל כך הרבה רכבים משוריינים. מישהו לוקח את העניינים יותר מדי ברצינות. מרוב שלום עוד יתחילו פה מלחמה" (עמ' 252). זו בחירתו של המחבר לסיים בנימה פסימית זו את ספרו. בעמוד האחרון ממש מעלה דדה זיכרון שלו מגיל שבע, כשאביו נכנס הביתה



ואמר לאמא שלו "בובר מת". בובר היה שכנם ברחביה ואביו היה חסיד שלו. מותו של בובר הוא אולי תוספת פסימית לסיום הסיפור (עמ' 254). השאלה, אם כן, איך לפרש את כל "אירועי השלום" המסופרים ברומן? יש לכך, לדעתי, פירוש כפול: ראשית, לפנינו קומדיה, אם לא פארסה, ברמות חילופי תפקידים (סאדאת בחוסיין, רבין בבגין ועוד) שהתוצאה שלה היא פארודיה על הסכמי השלום. שנית, בכך שאופנהיימר בחר להעתיק את השלום עם מצרים לשלום עם ירדן (כולל פינוי שטחים בגדה), הוא מאפשר לגיבורי הרומן להתנגד לו יותר מאשר לו היה מדובר בפניו סיני. החייל יצחקי מאיים לרצוח את בגין, ודדה עצמו שואל "מה יקרה עם כל היישובים של המתנחלים". גם יגל, אביו, אף שהוא בעד השלום בכלל כפי שראינו, אינו נותן אמון בפלסטינים ובערפאת. במעתק הזה ממצרים לירדן, מקשה אופנהיימר על גיבוריו להאמין בשלום ולשמוח בו. חשדנות זו בוודאי מאפיינת בציבור הישראלי יותר אנשים מאמינים מאשר חילונים. אפשר כמובן לשאול, מדוע לא נטע את הסיפור בזמן אמת ב-1994? לדעתי זה היה מחייב אותו לעסוק ברצח רבין ממש, לא כפרי הדמיון, אלא על פי העובדות, וזה היה מסובך מדי. לסיכום: אם נצרח את כל המרכיבים בסיפורו של דדה: משיכתו לבית הכנסת, כמיהתו להתפלל, התחברותו לחיילים מזרחים מבתים מסורתיים, המרד שהוא מחולל עמם בבסיס, חשדנותו בשלום הכרוך במסירת שטחי ארץ ישראל ובפינוי יישובים, וכדומה, לא נוכל שלא לראות שהוא עובר ברומן מעין הפיכת לב: מחילוני למאמין, מאשכנזי למזרחי, מהצד של אביו לצד של אמו (נראה שהיתה ממוצא מזרחי וידעה היטב ערבית. ראה עמ' 229), ומשמאל לימין. (כשהוא ננשך ביד שמאל והיא מתנפחת, מציעה לו מירי לחבוש אותה והוא משיב: "אני לא צריך את יד שמאל, הכול אני עושה ביד ימין"; עמ' 218).

"לראות לזית" ולחיות

יוני הוא צעיר שחיינו מידלדלים. הוא יוצא להחזיר לעצמו את כוחות החיים מבעל החיים הגדול בתבל.

לראות לזית מאת רון דהן (עריכה: יהונתן דייך, פרדס 2016) היא נובלה שיכלה להיות עשירה יותר, לו קרמה עור וגידים מעבר לסקיצה בלבד. אלא שגם הסוגיה הצורנית, מתברר, היא חלק מסוגיית התוכן של היצירה. והשאלה, באמת היא, מה פירוש "לראות לזית" ומה באה הנובלה לספר לנו?

ראיתי שהיא חוזרת לאורך כל הספר. למשל שוב בעמוד 53, וכן בעמוד 91: ברדיו שמעו משהו על הסכם השלום. "דיר פריימיניסטר בגין". זה היה קולו של המלך חוסיין.

שמתו לב שבעמוד הזכיות בספר (עמוד 4 בספר), כתוב: "כל האירועים בספר הם פרי דמיונו של המחבר". ובכן ברור שזו המצאה ולא טעות, אבל המצאה מכוונת והשאלה מה כוונתה?

בעמודים 106-110 ההמצאה עולה מדרגה. בהיות דדה וחבריו במעצר ברפידים, מבשר להם הסוהר שירזי: "אתמול הודיעו בגין וחוסיין שחתמו על הסכם". אחד החיילים מגיב בשאלה: "מה זה, אחד באפריל היום?" שירזי ממשיך: "לפי מה שכתוב בעיתון, כל השטחים יחזרו לירדן חוץ מגוש עזיון". נהג ששמו יצחקי אומר: "כוס אמך, בגין. בשביל זה בחרנו אותו? כרי שיחזיר לירדן? אפילו גולדה לא הייתה עושה

ככה, אפילו רבין לא". דדה אומר: "מה קורה עם כל היישובים של המתנחלים? יש כבר עשרות כאלה". הנהג יצחקי מכריז: "תאמין לי, שני כדורים בראש ואין בגין".

בסצנה זו חל היפוך: בגין, ולא רבין, הוא זה שמוכן לפנות שטחים בגדה והוא זה שמאיים ברצח על ידי אחד החיילים שהצביע עבורו. למרבה הפליאה, אפילו דדה האחראי והישר לא נחלץ להגנת ראש הממשלה ומגלה אמפתיה כלפי אותו יצחקי, שעבר טראומה קשה. בכלל החיילים שבסיפור אינם מגלים התלהבות מרובה לעניין השלום. נהפוך הוא, הסכם השלום מעורר חשדנות: "הופיע תדריך חדש של ראש אמ"ן. קיים חשש שההסכם נועד להרדים את צה"ל ושבוזמן הזה סוריה ומצרים יכינו מהלך התקפי" (עמ' 113). נכון הוא שערב ביקור סאדאת היה בישראל חשש כזה, אבל כדברי המחבר, כל האירועים בספר הם פרי דמיונו, ויכול היה ליצור גם אווירה אחרת, של התלהבות מן השלום.

עניין השלום ממשיך להעסיק את גיבורי הרומן. כאמור, מחלקת החיילים של דדה יושבת בסיני, בגיבול עאתקה, כאילו מנותקת מכל מה שקורה. אומרת החיילת מירי (בגלל שהוציא אותה לחופשה בניגוד לפקודות נענש דדה במעצר ברפידים): "כולנו גרים פה על איזה ה, כאילו שום דבר לא רודף אחרינו. שאננים בציון, כך אומר אבא שלי על כל דבר. עכשיו בגין, דייך ווייצמן הם השאננים בציון, שמוכרים לנו את המדינה, כאילו אין מחר" (עמ' 151). החיילים, שצריכים אולי להיות נלהבים ראשוניים לשלום, מדברים על "מכירת המדינה".

פרק 33 (במיוחד עמ' 153-154) נקרא כפארודיה על הכנסת והדיונים שבה על השלום. נזכרים בו בגין, גולדה, רבין, יגאל אלון, גלילי, מאיר וילנר, שלמה מיקוניס, תופיק טובי, אריה לובה אליאב, מאיר פעיל, יוסף בורג, הרב פורוש, ישראל אלדרה, הרב מאיר כהנא, והרב דרוקמן ודומה שהם מדברים על השלום עם ירדן. צביה, אמו של דדה, סבורה כי ערביי ירושלים מצטערים להיפרד, ואילו אביו יגל, כלל אינו מאמין להם: "זה לא שלום צביה, אולי שביבת נשק. הערבים בשער יפו לא מזכירים לי את חוסיין, הם מזכירים לי את ערפאת. אף פעם לא מספיק לו מה שיינתנו לו" (עמ' 155). לעומתם דדה, שמעמיק את אמונתו הדתית, מאמין כאילו בשלום בין-דתי. הוא מעלה לפניו תמונה של המתפללים באל-אקצה ומתרשם ממנה: "כל הרחבה שם מלאה שורות של מתפללים שמשטתחים אפיים ארצה, והוא אומר את תפילתו אתם" (עמ' 180).

איני מחדד שאפשר למצוא סתירות בין עמדות הדוברים. יגל מכנה את מלחמת ששת הימים "המולך", שחיי חיילים צעירים הועלו לו לקורבן, ולאחר מלחמת יום כיפור קרא לתלמידי בתי הספר "לא להתגייס



היא מלאכה מורכבת המובאת לפרטי פרטים). די לציין את הרגשת המספר נוכח המחזה: "התרגשות אחזה בכולנו והשקט היה מופתי" (עמ' 35). אומר רק כי בעלי חיים, בחייהם ובמותם, הם מעוררי רגש ומתח אותנטיים בנובלה זו יותר מבני אדם. פרידה מכמירת לב היא הפרידה מכלבו מוקה אשר מת בישראל בהעדרו. "מוקה מת בשבת בבוקר, הודיעה לי מירי. הוא היה חולה אמרה. הרדמתי אותו." (עמ' 64). יוני מספר כיצד חש באותם רגעים: "התכווץ לי הלב. לפתע הבנתי משהו: אני לא אחזור. החיים הקודמים שלי מתו יחד עם מוקה". מוקה היה הקשר החזק ביותר שלו לחייו הקודמים ולישראל, קשר השתיים עם מותו. מלבד מפגשים ריאליים עם בעלי חיים חווה יוני גם כמה מפגשים הזויים בהשפעת סמים. באחד מהם הוא הולך בעקבות קנגרו למעבה היער, שם הוא פוגש במוקה. "רצנו אחד אל השני עד שנפגשנו והתחבקנו. טמנתי את ראשי בפרוותו ובכיתי". ביער הוא חש שלוה וביטחון. ההזיות בהמשך נעשות מוזרות יותר ויותר. מוקה מצמיח זנב לוייתן זוהר, הם קופצים לים ונבלעים בלוע הלוייתן (עמ' 84). מסתבר שזו נקבת לוייתן הממליטה גור והם קוראים לו ישמעאל (עמ' 86). משם הם מתגלגלים למסעדה שבה מגישים בשר לוייתן כמו לצדיקים בעולם הבא (עמ' 87). הם נכנסים לשלד שלו המופשט מברשו והוא משיט אותם בים ופולט אותם בחוף נטוש (עמ' 88). הזיה זו מסתיימת במחלה ובחום גבוה של יוני. לבקשתו מגיעה מירי מישראל לטפל בו אחרי שמכרה שם את הבית. הם מתאחדים ואפילו שוכבים כמה פעמים ("זה היה מסעיר, גם אם לא מספק. היינו צריכים להכיר זה את זה מחדש, אבל לא היו לנו הכוחות לכך", עמ' 90). אבל מירי, בדומה ליוני, סובלת מדלדול כוחות פיזי ונפשי, בנוסף לבעיית העקרות שלה. אחרי שמוקה מת נפלו עליה דכדוך ודיכאון והיא פונה לטיפול בדמיון מודרך אצל מטפל בשם אבשלום. במסגרת התרפיה שלו "ביקרה ברחם שלה", ואפילו שכבה עם אבשלום כחלק מהטיפול. "תשמע יוני, אל תקנא - היא אומרת לו - זה לא יכול היה להיות אחרת. זה היה כוח של חיה מיוחמת. נהמתי ותבעתי את שלי כמו לביאה" (עמ' 93). גם היא זקוקה להתחדשות כוחות חייתית. יוני טרם ראה לוייתן וכוחותיו הולכים ומדלדלים. מירי מפצירה בו שימשיך במסעו. הוא נוסע צפונה ועולה על ספינה של צוללים ששמה "הגר". (אנו נזכרים בדרשה של אייזיק על ישמעאל, נזכרים כי שם הגור שהמליטה נקבת הלוייתן הוא ישמעאל וכי עתה הספינה נקראת "הגר"). כולם שמות של הפקרה ונטישה. יוני כבר רואה עצמו "אדם בלי מולדת. היא נמחקה וטבעה בים" (עמ' 98). בתום היום השלישי להפלגה הוא יורד לחוף מבלי שראה לוייתן גם הפעם, ורק את זרעו הוא שופך לים למראה צלו. ביום שלמחרת הוא ממשיך צפונה עד לפורט דאגלס. המשך המסע נראה יותר כבריחה מאשר מסע חיפוש. הוא ממשיך עד סוף הכביש, עד סוף דרך העפר, אל תוך סבך ביצות ויער. מכאן ועד סוף הנובלה הוא חווה כמה הזיות שלא אפרט אותן. באחרונה שבהן הוא מגיע לקרחת יער שבה העצים הסוגרים עליו הופכים לקירות עצומים של ספרייה במבנה של קתדרלה. פרק זה, לפני אחרון, אכן קרוי "הספרייה הגדולה". הוא שולף מאחד המדפים ספר שמתפורר בין ידיו. קירות הספרייה נפרצים ומי ים חודרים פנימה. הוא כמעט טובע ואז שוב מתעורר ומוצא עצמו בקרחת היער. כוח הדיבור שכמעט אבד לו, שב אליו. הוא נותן שמות לדברים שהוא נוגע בהם, אבל לא במישרין אלא בעקיפין. נוגע בַּעֲלָה, קורא לו זָנב, נוגע בַּאֲבָן, קורא לה עֵין, נוגע בכפות ידיו קורא להם סנפירים. נוגע בחלום קורא לו לְוִיָּתָן. בבוקר הוא ממשיך ללכת. "לכל מקום שבו

ובכן, יום אחד קם הגיבור, יוני, עוזב את אשתו מירי ואת כלבו מוקה, וטס לאוסטרליה, המקום הכי רחוק בעולם מישראל, כדי לראות לוייתן. יהיה הלוייתן מה שיהיה - סמל, מטאפורה, חלום וכדומה - לוייתן אמיתי יוני אינו זוכה לראות. הנובלה מסתיימת בפרק קצר שבו מסופר על זקן המפליג בסירתו לים וממתין שם. "הוא הביט כך עד הערב. לפתע התכהו המים וצל גדול עלה מן המצולות" (עמ' 109). אותו זקן אינו רואה לוייתן ממש, אבל זוכה לראות, באחרית ימיו, את צלו עולה מן המצולות.

יוני אמנם עושה מאמצים לא מבוטלים לראות לוייתן. רובה של הנובלה, בת כמאה עמודים ויותר, מספרת את קורותיו באוסטרליה. הוא נוחת בסידני, ממשיך לבונדי ביץ', פוגש שם את אייזיק, שחור ענק (הנושא

דרשה על עקדת ישמעאל), מצטרף לזוג שחקנים בריטים, אדם ואיבון בנסיעה לביירון ביי, אולי שם יראה לוייתן, עובר איתם ועם דמויות נוספות הרפתקאות שונות, אך גם שם אינו רואה לוייתן. הוא ממשיך הלאה, צפונה, עד קצה היבשת לאזורים נידחים ופראיים שלה ומכלה את כל כוחו והונו במסע הזה, ואפילו מאבד את פסל השיש של הלוייתן שקיבל בילדותו מדודו.

זהו, כביכול, סיפור על רדיפת חלום שאינו מושג. אבל זה יהיה פירוש פשטני מדי. השאלה היא אחרי מה באמת רודף יוני? ומה משמעות הלוייתן בעיניו? יוני הוא צעיר מנוכר לחברת בני אדם. גרוש ממירי, ללא ילדים, וברשותו כלב, מוקה, אותו הוא מפקיד במשמורת אצל גרושתו. לפני נסיעתו עולה בו דחף לפרוק את המתח שנצבר בו באקט מיני, אולם איננו מסוגל עוד לעשות סקס עם אשתו לשעבר והוא הולך לזונה. "פרשת הזונה" הוא שם הפרק הפותח את הנובלה ואין זה לגמרי מקרה. הסקס עם הזונה, אריאל שמה, הוא טוב, אך לגמרי מנוכר. סקס דומה הוא מקיים עם צעירה יפנית שהוא פוגש באוסטרליה. הפעם זו היא שאינה מסוגלת לחוש שום ריגוש. "אני לא יכולה להרגיש כלום למטה, אמרה, זו המחלה שלי. אל תרגיש לא נעים" (עמ' 62). מטבע הדברים, רוב המפגשים האנושיים שלו ביבשת ההיא הם עם זרים והם נותרים שטחיים. בהדרגה מתברר, כי לא מפגש אנושי משמעותי עומד במרכז הנובלה, אם כי פה ושם יש לו שיחות בעלות עניין עם אייזיק ואדם. לעומת זאת, מן ההתחלה ועד הסוף, שזורים בנובלה מפגשים משמעותיים עם בעלי חיים.

כבר בגיל שמונה ראה סרט טבע על אוסטרליה עם קואלות ולטאות ענק. בעקבותיו היה לו מעין חלום או הזיה: על המסך הקטן ראה לפתע לוייתן מביט בו, אחר כך נעלם ובמקומו הופיע כריש ובהמשך, תוך שהוא נרדם ומתעורר, "מן המצולות עלה לפתע צל כהה וגדול. פיו של הלוייתן נפער באטיות וגופו התרומם בולע את כל מה שבדרכו... הלוייתן התקרב אל פני המים, הסתובב, הניף את זנבו אל על וירד למצולות" (עמ' 12). בהמשך קנה לו אביו גרסה לילדים של מוכי דייק והוא אהב את הספר והעריץ את הלוייתן. היצור "הכי חזק בים והכי חזק בכלל".

המפגשים עם בעלי החיים הם בחלקם גם אלימים. בנסיעה לביירון ביי "באחד המחלפים הבחנתי בגופה של בעל חיים גדול זרוק בצד הכביש. התברר שזו גופה של קנגרו עצום". המחשבה על החיה המתה מעוררת בו ריגוש. "משהו הבקיע את חומת האדישות שהלכה ונבנתה בי מאז שהגעתי לאוסטרליה. משהו התעורר לחיים שוב, ואני חשבתי על הגמל" (עמ' 33). האפיזודה על "שחיטת הגמל" בפרק השמיני איננה שייכת לרצף הסיפורי באוסטרליה. זוהי חוויה מימי שירותו הצבאי, אבל בגלל הריגוש שעוררה בו גופת הקנגורו הוא פותח עבודה סוגריים - "שחיטת הגמל" בקסבה של אחת הערים בשטחים, אחסוך מהקורא קטעים אכזריים שהסיפור מיטיב לתאר (שחיטת גמל

תלולית/ עוד משווע". גם אם זה סופה של הדרמה, היא עדיין מתרחשת במסגרת השניים. לא כך בשיר החמישי, הארוך והרחב, שלפי כמותו ומשקלו הוא המרכזי במחזור. "היחד" בשיר זה, למיטב הבנתי, הוא יחד קהילתי, מגדרי, חברתי. הנה כך הוא נפתח: "אין רגע בעינינו של הזכרים, קופי המקק". בשיר זה עובר הדובר מהלשון הלירית ללשון הכללות מדעיות של הביולוגיה או הסוציולוגיה. וכך הוא מתאר בהמשך את חיי האהבה של קופי המקק:

"קוף מאהב, זנבו כפוף (אות כניעה) גם בעת בוועלו, עיניו/ מתזוזות ברוב מורא/ להקדים ולזהות את זנבו המורם של בעל החזקה, המושפל/ מבלי דעת. הפולש נכון לנתק/ בן רגע ולנוס מפני המכסח".

בהמשך הוא מתאר גם את התנהגות הנקבה: "נקבת המקק, נאמנה לטבעה החזירי, חסה על בעל היסורים, פינו תחוב אצלה, מטלטלת/ פטמות עצמה, פרס עידוד לזוכה העגמומי ומלחלת את פרצופו/ במבטי ערגה לחשק לפני שפורסם".

בשני מקומות הוא חורג מן התיאור הכמו מדעי תיאור השוואתי של המקק עם מין האדם. בראשון הוא אומר על "ירכי המקקה" כי הם "מבואותינו הנחשקים של יצר האדם שפחיה". בדרך כלל אנו מדברים על "החיה שבאדם" ומבקשים לציין כי החיה היא משהו נחות מן האדם; ואילו כאן, מדובר על "האדם שבחיה", ונראה כי הדובר מבקש לציין כי האדם הוא יצור נחות מהחיה.

במקום השני, לאחר שהוא מתאר את הנאת הבגידה של המקקה בבעל החזקה עליה, "המקק ירום זנבו", הוא מסכם ואומר בשורות החותמות את השיר:

"הטבע מרביץ שיעור כהלכה על דרך הקוף/ במשולש אהבים –"

"דרך הקוף במשולש אהבים" הוא פארפראזה על "דרך גבר בעלמה" (משלי ל, יח) והוא בא לומר לנו כי את כל מנהגינו הרעים לא ירשנו מן הקופים, אלא הם ירשו זאת מאיתנו. לסיכום נראה כי הגישה המטריאליסטית (בניגוד לאידיאליסטית), שהיתה מונחת גם ביסוד ספריו הקודמים, המשיכה לאדמה ולחומר, היא גם השלטת כאן, או לפחות בתפיסת "היחד" האנושי. אני שותף לה, אבל אני מכיר ביכולת השירית של ניסים לתת לה ביטוי נוקב. "נשמת היחד" הפרימורדיאלי הקדום, היא עדיין, לפי שיר זה, בסיס היחד האנושי המודרני.

רביקוביץ הגנוזה

דליה רביקוביץ - השירים הגנוזים בעריכת גדעון טיקוצקי (הקיבוץ המאוחד, מגלה כמה עובדות מרתקות: מניין השירים הגנוזים המוקדמים, משנות החמישים, הוא כ-100 (ועוד כמה עשרות מאוחרים משנות השישים והשבעים), זאת לעומת כ-200 שירים בסך הכול שפרסמה בכל שנות חייה. מניין השירים שנדפסו בספרה הראשון **אהבת תפוח**

הזוכה ב-1959 (בהיותה בת 23) הוא 30 בלבד. כלומר, אך רבע ממה שכתבה בתקופה המוקדמת היא, מצאה רביקוביץ ראוי לפרסום. ואל נחשוב כי השירים הגנוזים הם בוסר, או שירים גרועים. אדרבה, הקריאה

אתה עובר אתה מעניק את השם לויתן. זה מחיה אותך מעט" (עמ' 108), אבל לא ממש. בסופו הוא יוצא מהיער ומתמוטט על החוף. ופרק הסיום, מספר, כאמור, על אותו זקן המפליג יום-יום הימה לראות לויתן ורואה לבסוף רק את צלו.

מה הפירוש של כל זה? על עטיפת הספר נאמר, כי "היצירה היא דרמה פיוטית לצד משל סוריאליסטי ... הלוייתן הוא משאלה לא מודעת, צהלת אושר וזעקת אימה. הכל ושום דבר". רצוי להיות יותר ספציפי. יוני, כפי שראינו, הוא צעיר שחייו מנוכרים ומידלדלים. מסעו "לראות לויתן", בעל החיים העוצמתי ביותר על פני הכדור, הוא מסע להחזיר לעצמו את כוחות החיים האזולים. מי שבעולמנו ומסמל את מקור החיים הוא הטבע ובעלי החיים יותר מבני אדם. יוני בדומה לאדם הראשון קורא להם שמות ("ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חיית השדה", בראשית ב, כ), אבל בניגוד לאדם הראשון שקורא שמות לברואים כדי לשלוט בהם, יוני קורא לכל דבר, כולל הוא עצמו בשם לויתן (או בשם אחד מאבריו "זנב", "סנפירים" וכדומה), כדי שזה ישלוט בו ויעניק לו מאונו. ניסיון זה לא לגמרי צולח. ובמקומות רבים, לדעת, לא עמדו לו כוחותיו למנף את הגובלה היפה מעבר להיותה מתווה ראשוני בלבד.

עלעולים

היחד הפרימורדיאלי

ספרו החדש, השלישי, של קובי ניסים **נשמת היחד** (קשב לשירה, 2016) רואה אור כשש-עשרה שנים אחרי ספרו הקודם **מה אני זוכר מן החומר** וכעשרים ושש שנים לאחר ספרו הראשון **אסיר אדמה**. ניסים הוא משורר בעל קול חזק ומובהק, ומשום כך, אני חושב, נשאר נאמן לקולו השירי גם בספרו השלישי.

בשיר "אסיר אדמה" שעל שמו קרוי הספר הראשון הוא כותב: "האדמה מושכת אותי"; "אוחזת בי, הבועט בה"; "מתחת לבית החזה ביצת הבטן ... אני מזין את הביצה"; "ידך בזלת ... אתה מאובן" וכו'. האדמה והדובר בשיר כרוכים ומגובלים זה בזה (דומה לגולם מפראג העשוי בוץ שנפחו באפו נשמת חיים). בשיר "מה אני זוכר מן החומר" בספרו השני הקרוי בשם זה נכתב: "מה אני זוכר מן החומר השרוף/ קול מאווש, ניגון חריכה/ ריח נבלע בעשן..." כאילו האדמה מן הספר הראשון היא החומר השרוף כאן. מובן שהפירוש רחב יותר, אבל יש משהו חומרי וארצי בשני הספרים. לפיכך, מעניין לבדוק מהו כוח המשיכה, או נקודת הכובד, של הספר השלישי.

הספר הזה קרוי "נשמת היחד" ויש משמעות לשמות הספרים של ניסים כפי שראינו. כמו בספרים הקודמים "נשמת היחד", על שמו קרוי הספר, הוא שיר, בעצם מחזור בן תשעה שירים. שבעה מהם קצרים, אחד בינוני ואחד ארוך בעל שורות רחבות. "היחד" של תחילת המחזור הוא היחד הזוגי: "זוכר אותה שרועה במיטתנו", "פרועה, מרוככת, רפויה", אבל גם "מגופת נשמתנו נחצבת מצבה", מילים המעידות כי זו זוגיות מורכבת, קשה. השיר השלישי, הקצר מאשר זאת "פעם כתבתי/ אין מקום/ דחוס יותר מן המקום שהתפנה/ לצדך". והשיר הרביעי, בן שלוש שורות, נותן לכך ביטוי עז. נביאו בשלמותו:

אֵיך נְתַפְרֶסְמָה הַקְרָבָה,
אֵיך יָד נְחַמְלֵת הוֹשָׁטְנוּ
וְאֵיך עֲשֵׂתָה בְּנוֹ שְׁמוֹת

נראה כי ה"מצבה" הנזכרת בשיר הראשון, חוזרת (בבית העלמין?) בשיר התשיעי והאחרון. "תם מבול הקולות/ איש נפנה לאחור/ מתרפק על



גילי חיימוביץ

סיכת דש עם ציור שמש

השמש שוקעת עלי,
 לא זורחת,
 אפלו לא מנסה להטעות
 מנעיצה אותי מטה הספה בגבי
 בלעדיה עוד יכלתי להחשב זריחה.
 לא אהיה צבעים פסטליים.
 גם אם זהובי יראו בחטף,
 גם אם יבלעו בכחל מר.
 לא, אין זה ים אלא רק קדרותו בסערת
 מכחול.
 אין לי האפשרות בו לטבל.

בשוליים

בגדות השלג,
 בדרך לבית הקפה,
 מתחת להצפות החלב והספר הנגרר אחריו,
 עקבות הלשון שלנו עוד נקוות שם.
 יושב טרוד מגשמי השוא של אמצע נובמבר,
 יושב בשולי השיר, זה אותו השלג לא לוטף,
 יושב, לא מחכה שיעבירהו צד, או אפלו בית
 של השיר,
 נואש מהמלה,
 נואש להשתוקק,
 ומצפה לשלג אמתי כמו אז,
 שלג שילבין את פניו,
 את פני הדרך.

תלוי הקשר

אתה תולה מעיל
 אתה תולה תקנה
 אתה תולה את עצמך.
 אתה תלוי מקום
 תלוי הקשר
 תלוי באויר
 של איזו ארץ, ים או יבשה

מתוך אורות נחיתה, הוצאת ספרי 'עמק' 77

בשירים הגנוזים המוקדמים, מלמדת על שני דברים: על וירטואוזיות לשונית מצד אחד, ועל ביקורת עצמית מחמירה מצד שני.

על העניין הראשון כותב טיקוצקי באחרית דבר כי "העברית הייחודית של רביקוביץ הצעירה היא גיבורת שירים אלה" (עמ' 184). מלבד הכישרון הלשוני המולד שלה, אין לשכוח שהיתה גם בתה של מורה לתנ"ך, אולם מעל לכל, מעידה הבקיאיות העצומה שלה בלשון המקורות על הרצינות שבה הכשירה עצמה, כבר כתלמידת בית הספר, להיות משוררת עבריייה. אין ספק שמשוררי הדור שבצלם גדלה – רטוש, אלתרמן, שלונסקי, בת מרים ועוד – השפיעו עליה בכיוון זה וחייבו אותה שלא ליפול מהם ביכולותיה הלשוניות. הדבר בולט שבעתיים על רקע זמננו כיום, כאשר ידיעת העברית של צעירי המשוררים היא בשפל המדרגה ולא נראה שהם מייחסים לכך חשיבות כלשהי.

כדי להדגים עניין זה הנה שתי דוגמאות שונות מעמודים סמוכים. הדוגמה הראשונה (מעמ' 73) היא למיטיבי קריאה בלבד. אסתפק לכן בשתי השורות הראשונות של השיר:

ויטיף למו
 יטיף למו, לא יטיף – לא יסג כלמות
 ולא יצענו יתדיו, כאהל לא ימוט.

השורה הראשונה מבוססת על הנביא מיכה ב, ו: "אל תטיפו, יטיפו לא יטיפו לאלה, לא יסוגו כליםמות". משפט סתום אשר לפי רש"י משמעותו תוכחה של ראשי העם לנביאים, שלא יטיפו לעם נבואות קשות, לבל יסיגו (ישיגום) אותן כליםמות. נראה שבשיר זה עוסקת רביקוביץ בתפקיד הנביא או המשורר ביחס לציבור. השורה השנייה מבוססת על ישעיהו לג כ' "אהל בלי צען בלי יסע יתדותיו לנצח". הכוונה לאוהל איתן, "בל צען" שלא ינרוד ממקומו (צען = נרד) והוא משלים את השורה הראשונה, לאמור נביא כזה "שלא יטיף" לא ישיגוהו "כליםמות" ואוהלו לא ייעקר. אבל העיקר כאן איננו פירוש השיר, אלא הדגמת בקיאותה העצומה של רביקוביץ בעברית המקראית. זוהי דוגמה לשונית קיצונית, ממנה הסתייגה המשוררת עצמה בהמשך.

הדוגמה השנייה (עמ' 74) קרובה כבר יותר לשירים שנכללו בספרה הראשון. למעשה השיר שלהלן, שאביא כאן רק את הבית הראשון ממנו, יכול היה להופיע במניין שיריה.

[בוא הנה האיש]
 בוא הנה האיש נושא האבוקה,
 ששמים חשכו והארץ חשכה.
 והארץ הזו מדמעות מלחה,
 לא ברוכה ולא חשוקה.

גם לשיר זה רקע תנ"כי (בשמואל א, ט ז, נאמר על בחירת שאול: "ושמואל ראה את שאול, ויהוה ענהו: הנה האיש אשר אמרתי אליך"), אבל לא זה העיקר, אלא יפי הלשון הגמישה (לעומת נוקשות מסוימת בדוגמה הראשונה), התמונה, והחריזה: "ארץ חשכה – מדמעות מלחה" / "לא ברוכה ולא חשוקה". "חשכה/מלחה" איזו חריזה גאונית! ואילו "חשוקה" משמשת כאן בכפל משמעות של נחשקת ומחושקת.

הפליאה גדלה פי כמה כאשר אתה מגיע ל "נספח ב" – הערות לשירים וחילופי נוסח" (עמ' 225) ונוכח לדעת כמה שיקולי עריכה השקיעה רביקוביץ בשירים (מחיקות, שינויים, חילופי גרסאות), שלבסוף נגנזו. עניין זה שייך לפן השני הנזכר למעלה, ביקורת עצמית מחמירה שאין דומה לה. פן שאולי לא היה כל כך מוכר אצל דליה רביקוביץ הפומבית. את השערתו על הסיבה לגניזת השירים הללו כותב טיקוצקי:

"שירים מוקדמים אלה מסוחררים כולם מקסם המילים, ולא אחת שבויים בו. זהו סוד כוחם ובמובן מסוים גם מקור חולשתם. האם בחלוף זמן קצר מגל כתיבה זה הבחינה רביקוביץ בקושי ששירים אלה מעוררים ומשום כך בחרה בחושיה המחודדים שלא לפרסמם?" (עמ' 189).

אני חושב שטיקוצקי צודק. אלי הירש ('ידיעות אחרונות' 27.01.17) לעומתו, סבור כי "כמעט כל השירים שנשלפו מהעזבונו הם טובים וראויים ואף ממש נהדרים". אני נוטה לצדד בהחלטותיה של רביקוביץ לגנוז את השירים המוקדמים (משנות החמישים). פרסומם בספרה הראשון היה מטה את דמותה השירית לעבר פורמליזם לשוני חנוט משהו. ואילו לגבי השירים הגנוזים המאוחרים (משנות ה-60-70) הם מעטים ומקריים וחשיפתם איננה מגלה היבט חדש. בכל מקרה ספרו של טיקוצקי צריך לשמש ספר לימוד לכל משורר בתחילת דרכו, איך להכשיר עצמו לייעודו.

פבל מובשוֹבִיץ'

רז סופר

רינה גינוסר

ירח אדום

זאבי האתמול

פירורים

ביער ההוא הילדה עוד צועדת.
האוטובוס לסבתא גרוש בעצים
האכל פתה את הכלב לגשת
קצאית אדמה ברוח פרצים

הכלב נובח מראש הענף,
ילדה בהולה בתוך לילה עירם.
האגם עוד זורם בתחתית המושב
וריר של זאב,
ירח אדם.

אנחנו זאבי האתמול, מתרוצצים בחצרות
עם כל הלשון בחוץ.
מחפשים שיחים גבוהים ודשאים סבוכים.
ברגע השחרור, אנחנו רצים
ישר לכביש.

בית-קפה
קטן
אדם-לבן
בארמון מלוכה
בוינה -
אנקורים
מנקרים
פרורי
עוגה
מצלחתי.
בית-קפה
קטן
אדם-לבן
בבית-חולים
בתל-אביב -
אני
מנקרת
פרורי עוגה
מצלחתי.

רנסנס

רפאל, מה רפים פרקי ידך
אתה פורט סוסים קלים
אל תחזיר, הנה אנחנו אוהזים

שמש

תפסקו לירות בנו
אמרו ברזי המטבח
לסכיני המטבח
שהחלידו והחליקו בידם של
אנשי המקלט
בית הכלא - מפלט
אין זה נכון
שהשמש לא יכולה לחדור בטון
הביטו באיש היושב
בתא מספר...
אצבעות מקלידות על מחשב
צבעו מרמז
גם השמש אסורה בהסגה,
לכן כבוד השופט
מהר להגן על לבן עורו
להקריב את בנו
בכבוד
אין שום קשר הרי
בין סכנה ופיגמנט.

יפים הנימים באור.
אל תשכח לנשם
הרעב הוא שולי, כשלומדמים

רפאל, מה שקטות כנפידך
ראה אותנו
נופלים

מיתולוגיה

כשנולדתי צירים חזקים נשברו, אי שם נמר גדול מת.
כל שנותר הוא גור עגל
בוכה על בשר שלא טרף, על חלב שלא ינק
ועל יער שלא ראה מעולם, אבל מאמין,
עדין מאמין ברשרוש העלים.

מעבר לנהר הלתה

קשישה
בכסא
גלגלים
הביטה
בי
בעינים
יודעות
את
העבר
השני.

גדלתי בעצמי, תחת שמרכת צמר עבה,
בדמיון רחב ושחר.
כבר אז היה עלי יותר מדי משקל,
לא שאלתי שאלות, לא קבלתי תשובות,
רק ינקתי חשמל מהקיר.

מתוך פתיי שלג בחמסין

מתוך פעמיים כי טוב

מתוך הצליל השקט של הנפילה

להימנע מסוגיות פוליטיות ומעדיפה להיקשר אל עבר מדומיין, טרם היות הפוליטיקה הישראלית.

'הו!' הוא הגורם המרכזי המציג עמדה אסתטית אנטי-פוליטית, אך ישנם עוד שני כתיבי עת בולטים שעמדתם אנטי-פוליטית. האחד הוא 'הבה להבא' שהקים ועורך עורך כרמלי, השני - 'דחק' שעורך והקים יהודה ויזן. במקרה או לא במקרה, ויזן וכרמלי הם שערכו את כתב העת קצר המועד 'כתם' שיצא בפורמט פשוט וזול למדי בין השנים 2006-2008.

'הבה להבא' שאף להביא בשורה לשירה העברית. הצהרת הכוונות הזאת חוזרת בגיליונותיו ומפיו של העורך, כרמלי. בפתח הדבר של הגיליון הרביעי, בשם "לנכדנו המדורות", שטח כרמלי באופן משועשע את חזונו לשירה וספרות שמכוונת אל האוניברסלי, אל העתיד ולא אל דיונים במציאות חיינו. "אבל אנחנו בני אדם, לעזאזל, לא מומנטים רחניים! אוניברסליות היא הומניזם! אוניברסליות היא פלורליזם! אוניברסליות זה האיזם של היקום! מי אתם שתצאו נגד האיזם של היקום, שמנדריקים?" כך כתב בניסיון להגחך את הגישה המבקשת דיונים חברתיים, בין אם מדובר בתפיסות סוציולוגיות בכלל, או באלה הנוכחות בעולם השירה והספרות.

'הבה להבא' נתלה בשירה המודרניסטית, בעיקר של דוד אבידן, בניסיון להעמיד אלטרנטיבה לשירה הפוליטית, ובעיקר לשיח הזהויות, כפי שהיתה עמדתו של כרמלי עוד בטרם הקים את כתב העת. זאת בנוסף לשאיפה לספרות איכותית ולשירה 'גדולה', המוכנה להצהרות ולתפיסות עולם שמעל למגוריות או לפוליטיקת זהויות. לפיכך, 'הבה להבא' אינו מפרסם טקסטים שעניינם סוגיות פוליטיות עכשוויות. הטקסטים המפורסמים בו אינם אחרים ברמתם, אך הם תורמים לביטוי תפיסת עולם שמהותה התנגדות לכאן ולעכשיו.

כתב העת 'דחק' היוצא משנת 2011 מתהדר במוטו "הרדיקליזם האמיתי הוא השמרנות". העורך, יהודה ויזן, מסביר: 'דחק' מבקש להחזיר את הדיון הממשי לספרות ואת הספרות הממשית לדיון. ובה בעת, להדיח, באמצעות המורכבות והרצינות, את מיני השרלטנים שמצאו מקלט בשורותיה [...] 'דחק' מבקש לחזור לעמדה השמרנית שקובעת כי בלי קריאה אין כתיבה וכי אין בכוחו של הבור לגעת באמת. המטרה היא לייצר כתב עת [...] שיצליח לשמור על רמת-דיון שמחייבת קריאה ומחשבה (צמד מילים שדי בו כדי להטיל מורא על מרבית עסקיננו, סופרינו וקוראינו), ותוך כך לייצר שדה ספרותי ממשי [...] את אותו שדה, אבקש לכוון בשם שכבר נשתכח מתודעתנו בהקשר הספרותי (ואולי גם בהקשרים אחרים) - מרכז. ואין כוונתנו, בשום פנים ואופן, למרכז פוליטי-פנים-ספרותי [...] כי אם למרכז שמתהווה ויתהווה מתוקף משקלו הטקסטואלי גרידא. מתוקף המסה הקריטית. נבקש להשפיע טעם ולחנך להבנת ספרות טובה."

'דחק' אם כן בוחר לתקוף את "השרלטנים" או להתעלות מעל טעם הקהל, האקדמיה ובעיקר הוא בוחר בחתירה אל ההבנה שטמונה בעבר - כלומר גניאולוגיה ספרותית שתכליתה לחשוף ספרות טובה.

לא נעדרים מכתב העת טקסטים פוליטיים, או אמירות פוליטיות - אך אלה לא רק שאינם מייצגים את השיח הפוליטי העכשווי, אלא בעיקר מתנגדים לו. כך למשל על כריכת גיליון 4 של 'דחק' מופיעה תמונתו של קים איל סונג, מייסד דיקטטורה צפון קוריאית וסבו של הדיקטטור הנוכחי. אין צורך בהבנה מעמיקה בפוליטיקה עולמית כדי להבין את הפרובוקציה, המתכתבת עם נטייתם של אנשי ספרות אחדים בתחילת ובאמצע המאה העשרים, שנטו להעריך עקרונות פאשיסטיים כמוודניזם אסתטי או אתי. כבר אז היה הדבר מנותק מהמציאות, והיום התייחסויות כאלו הן בין פאתטיות למגונות.

השאיפה אל היררכיה ואל המודרניזם - ומתוך כך הצהרה על התנגדות לכללי התקינות הפוליטית הנהוגים, עד כדי מתן במה לטקסטים פאשיסטיים/אנטישמיים - מעוגנת בתפיסה המבקשת מהספרות לא להיות חלק מהשיח

בתחילת שנות האלפיים התעוררה שירת המחאה הישראלית וריבוי של כותרים, כתיבי עת ובעיקר יוצרים היו לגל אינטנסיבי של יצירה שהשפיע על השירה העברית.

על הציפייה לשירה פוליטית אפשר להצביע בהופעת המאמר "אצלי היגייני, אזור כתיבה" של תמי ישראלי ויערה שחורי, בגיליון הראשון של 'מטעם' שיצא בחורף 2005. כתב העת יצא במקביל ל'דקה' ול'מעין', שהיו במובהק כתיבי עת פוליטיים ועורכיהם הכריזו על כך בפתח דבריהם. בנוסף, 'הכיוון מזרח' כבר יצא במשך שנים אחדות, האסופה 'בעט ברזל' ראתה אור ב-2004 וכמה משוררים צעירים פנו לכתוב שירה פוליטית; כך שהדרישה העקרונית עלתה באותו הזמן שבו "שירת הפנאי", כפי שאפינו אותה ישראלי ושחורי, כבר החלה להתחלף בשירה פוליטית.

מנגד או במקביל לשירה הפוליטית, מתקיימת תנועה אחרת, של שירה בלתי פוליטית בהגדרה. כלומר יוצרים ועורכים, שבהגדרת הכוונות שלהם כתיבת שירה איננה עוסקת בכאן ובעכשיו הפוליטי, המקומי או העולמי. חשוב להבהיר, לא מדובר באסקפיזם או בהתייפיות אלא במי שבוחרים להצהיר, במידה זו או אחרת, כי העיסוק בעכשווי, בפוליטי, הוא לא מעניינם. אסקור כאן שלושה כתיבי עת המייצגים במיוחד את המגמה האנטי-פוליטית בשירה העברית. אלו שלוש הכמות העיקריות המקדמות מגמה זו ועורכי כתיבי העת הנם היוצרים הבולטים המתנגדים לפוליטיות של השירה.

בפתח הדבר של הגיליון הראשון של 'הו!' שיצא בשנת 2005, כתב העורך, דורי מנור: "כתב העת 'הו!' נוצר מתוך תחושה של דחיפות. דחיפות להשיב לשירה את מקומה המרכזי בתרבות העברית, דחיפות להשיב את העברית העשירה, הלא-אנוקטית, אל לבה של היצירה הישראלית, דחיפות להעמיד על במת הספרות דור חדש של סופרים ומשוררים." הרצון הזה אופיין בשיבה אל סגנון הכתיבה שהיה נהוג בשירת העבר. בפתח הדבר של הגיליון השביעי כתב מנור "הו!" הוא פתיחת פתח לחידוש האופציה הרהוטה, העשירה והקוסמופוליטית בספרות העברית, ליצירה מתוך התכתבות מתמדת עם קולות של יוצרים לא עבריים, מתוך הסתכלות ביקורתית ומפוכחת על הישראליות ומתוך מודעות לקולותיה של העברית האחרת: הרב-תרבותית, העל-זמנית, הטרנס-צברית."

בחירות אלו הן שהפכו את תפיסת כתב העת 'הו!' לתפיסה אנטי-פוליטית. ראשית הדרישה לעל זמניות, או אפילו האמונה שישנה על זמניות שניתן לדון בה בהקשר לשירה, מניחה את האפשרות הא-פוליטית כאפשרות העומדת עקרונית אל מול השירה שאיננה על-זמנית. הדרישה לשירה על זמנית שכזו היא בחירת צד בין "זמני" ובין "על זמני".

הטענה כי יש דרישה אל שירה "טרנס-צברית", שהיא "רב-תרבותית" וכן "קוסמופוליטית" היא כשלעצמה יכולה להיחשב כנקיטת עמדה פוליטית. אכן, בריאיון שקיים אלמוג בהר עם דורי מנור וכן עם מתי שמואלוף (פורסם ב'תיאוריה וביקורת' - במה ישראלית, גיליון מס' 35, סתיו 2009, מדור "בין ספרים", עמ' 264-279) טען בהר כי "'הו!' מבקש כבר בשמו להצביע על האסתטי-צורני ולהתרחק מן הפוליטי, אך לאמיתו של דבר הוא מעמיד מעין קריאת כיוון - 'הכיוון אירופה' - אל מול הנטייה האנגלו-אמריקנית הרווחת בשירה העברית מאז שנות החמישים והשישים. המרחב הספרותי הרוסי, היידישאי והצרפתי תופס בו מקום מרכזי, כחלק מן הניסיון לשוב אל מקורות ההשראה של השירה העברית-אשכנזית בסוף המאה ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20."

אך העמדה של 'הו!' איננה פוליטית, אלא אנטי-פוליטית. תוך נקיטת עמדה אסתטית של חרוז שקול, ולפיכך חזרה אל מקורות השירה העברית, 'הו!' מחריג את עצמו - כבמת כתיבה - מכאן ועכשיו, לפיכך מהסוגיות הפוליטיות של המציאות הישראלית. אפילו הגישה המנסה לחזור אל מקורות מתקופה "טרנס-צברית" (ולא לכלכל עם "פוסט ציונות") היא גישה פואטית המבכרת

והכותבים המודרניסטים שפרסם, ואפילו 'הבה להבא' אשר נטל השראה מהשירה המודרניסטית של המאה העשרים, בדגש על אבידן.

באופן עמוק יותר, אפשר לראות בשני אפיקי הפעולה - הפוליטי והאנטי-פוליטי, מהלכים שמגיבים לייאוש הישראלי ההולך ומעמיק. שרשרת משברים פקדה את החברה הישראלית החל בתחילת המילניום הנוכחי. אוסף המשברים - בשמאל, בימין, במגזר החרדי, באקדמיה, בכלכלה העולמית והמקומית, בשלטון - כל אלה הביאו לשלל תגובות ציבוריות.

בעולם השירה הביא המשבר המדיני צורך לנסח מחדש את החזון המדיני, ניסוח שנע בין אובדן אמון בשלום אפשרי לבין טענה

כי ישראל מעצם הכיבוש היא-היא המייצרת את העוול שהפך את השלום לבלתי אפשרי. פניה המשתנים של

החברה הישראלית הפכו את השיח השגור בפי האליטה התרבותית והתקשורתית למשפיע פחות ולרלוונטי

פחות. הקיצוץ באקדמיה חיבל במעמדה והותיר עוד מבין 'האליטות' מחוץ למעגל התעסוקה. משבר כלכלי וצעדים

שהגבירו את יוקר המחיה והאי שוויון, הביאו לכך שיותר ויותר נכנס השיח הכלכלי והמעמדי אל השיח התרבותי.

אך ההיבט המשמעותי המגדיר את הישראליות הוא הכיבוש המתמשך כבר כמעט חמישים שנים. כיבוש

שניסיונות חוזרים לסיימו לא צלחו, ואף ההתנתקות מעזה ומצפון השומרון לא הביאה אל "השלום" המיוחל.

מול התמשכות הכיבוש, ציבור ישראלי אדיש, הנהגה פלסטנינית בעייתית, ועולם ערבי הולך ומשתנה, קשה

ליצור קול עוצמתי שיציע פתרון אמין ובר קיימא - ומשום כך מסתמנת בחירה בקצוות: שירה פוליטית שמצדדת בשמאל קיצוני, בימין קיצוני או באפוליטיות

עקרונית.

המגמה האנטי-פוליטית מייצגת חלק מהשיתוק שאחז בחברה הישראלית, שיתוק שהתגבר בעקבות תקוות

נכזבות לצמיחה כלכלית בעולם לאחר המשבר של 2008, אכזבה מכישלון "האביב הערבי" ואכזבה גדולה ממחאת

קיץ 2011. שיתוק זה הביא להסתגרות רבים מול החברה הישראלית המשתנה, ולייאוש מול ממסד אקדמי שהפך

רופס יותר ויותר, כאמור.

אם המשוררים הפוליטיים, כתבי העת הפוליטיים והקבוצות שחרתו את המחאה על דגלן יצגו תקווה

לשינוי - הרי שהגל האנטי-פוליטי מייצג ייאוש. ייאוש מהאפשרות לשנות את החברה הישראלית,

ולפיכך הצורך של הסופר והמשורר להיסגר מפני החברה ולשוב, כצעד ריאקציוני, אל העבר,

תפיסותיו ויוצריו. אפשרות נוספת היא נסיגה אל קונספציה "אוניברסלית" לפיה האמן הוא, כדברי

נתן זך, "אזרח העולם". זהו קישור מפתיע, מכיוון ששירתו של זך היא בדיוק מה שכלל כתבי העת והעורכים האנטי-פוליטיים מתנגדים אליו - לניגון,

לנושאים ולהשפעה הנרחבת. אך זך הוא מקור השפעה אדיד בדיוק על משוררים ועורכים אלה, באשר הוא המייצג המובהק ביותר של שירה עברית

אפוליטית. זך פעל בתקופה שבה כתיבה אפוליטית היתה כמעט בלתי נתפסת, אך בחר בגישה זו כחלק מהמרד שנקט נגד אלתרמן ושאר משוררי

זמנו.

כך, אף שנוסח הכתיבה של זך הפך נפוץ בשירה העברית, תפיסותיו נהפכו בלתי רלוונטיות עם התחלפות האלף השני בשלישי, ואילו צאצאיו הערכיים הם דווקא אלה שמנסים לברוח ממורשתו לגבי הנוסח השירי.

נראה כי הייאוש והאכזבה מהמציאות הישראלית הם תמה מתמשכת: היא שהולידה את מגמתו השירית של נתן זך, היא שהביאה את דוד אבידן לשאוף אל עתיד הנוטע בשורשים מודרניסטיים והיא המניעה את הגל האנטי-פוליטי העכשווי, המאוכזב, המיאוש, המסתגר.



הפוליטי הנהוג, אלא להתנגד לו או להתנתק ממנו. 'דחק' מנסה לעשות זאת על ידי חזרה אל המודרניזם ואל העבר הספרותי יחד עם חתירה אל איכות ספרותית הנמצאת מעבר, ואולי כלל לא, בספרות העכשווית.

בעוד 'הבה להבא' מקפיד על קו נונסנסי לעתים וקליל יחסית, כתב העת 'דחק' מעריך את הכבדות והעומק. כך גם בעיצוב הגיליונות, 'הבה להבא' מודפס על נייר עיתון ומופץ בעותקים רבים (אלפים, לדברי כרמלי) ואילו 'דחק' מקיף מאות עמודים הכוללים תרגומים, מאמרים, יצירות מהעבר

העברי או מספרות העולם ויצירות עכשוויות ומקוריות. שני כתבי העת, עם זאת, מציגים מנעד לא אחיד דיו מבחינת איכות הכתיבה וגיבוש הגליונות, מה שהופך את ההצהרות הגדולות על ספרות טובה ('דחק') או ספרות

אוניברסלית ('הבה להבא') למעט חלולות.

אמנם, גם יוצרים נוספים, כמו אנשי 'מקום לשירה' ו'הליקון' הציבו עצמם מחוץ לפוליטי שבשירה, אך עמדת ארגוני שירה אלה מעולם לא היתה עקבית, ולאחר מחאת קיץ 2011 ועוד במהלכה, ניתן היה לראות כיצד

אירועי 'מקום לשירה' או פסטיבל 'שער' לא רק נותנים במה למשוררים פוליטיים ומחאתיים, אלא אף משתפים איתם פעולה באופן נרחב. כך למשל

פסטיבל 'שער' שנערך בדצמבר 2016 הוקדש לנושא הגירה.

במרחב הישראלי-עברי ישנם יוצרים נוספים המתנגדים לפוליטיות של השירה. לא מדובר ביוצרים שבוחרים בנושאי כתיבה לא פוליטיים, אלא ביוצרים שמתנגדים לפוליטיות שבשירה. למשל, המשורר ומבקר הספרות

דוד (נאו) בוחבוט הוא מהבולטים שבהם.

הטיעון המרכזי של העורכים, הכותבים והמבקרים הנוקטים עמדה זו הוא כי מדובר במתח בין ספרות טובה לבין ספרות טובה פחות. אך למעשה,

לא מדובר בתפיסה אסתטית, אלא בתפיסה אתית באשר לתפקיד השירה, המשורר והספרות בכלל.

זו, כמוכן, אירוניה מעניינת משום שרבים ממקורות ההשראה של מובילי המגמה האנטי-פוליטית בשירה הם משוררים פוליטיים במובהק: אצ"ג,

אלתרמן, ביאליק ואחרים, ששירתם היתה חלק מהשיח הפוליטי של תקופתם. אמנם ניתן לנשענים על משוררים אלה לרונ בהם כאילו במנותק

מהפוליטיות שביצירתם - אך אפשר שכך יהיה בעוד כמה עשרות שנים ביחס ליוצרים עכשוויים אשר כותבים שירה פוליטית איכותית. ולכן אינני

מקבל כלל את הניסיון לייצר הבחנה בין הפוליטי לבין האיכות, בין האסתטי לבין האתי.

מכאן עולה השאלה - מה המקור למגמה האנטי-פוליטית ביחס לשירה?

תשובה אחת, פשטנית משהו, היא כי לכל תנועה יש תנועה נגד, וכך בעת שפרחה השירה המחאתית והפוליטית בישראל, פרחו במקביל גם תנועה נגדית. אך אפילו אם מניחים כי השירה הפוליטית ומופעיה - בגרילה

תרבות, 'ערספואטיקה' ונספחיה, או כתבי העת 'מעין', 'מטעם', 'הכיוון מזרח', 'משיב הרוח' או 'דקה' דרשו איזו התנגדות - הרי שהתנגדות זו יכולה היתה לקבל גוון פוליטי אלטרנטיבי. כך למשל כתב העת 'מטעם' ועורכו

יצחק לאור לא הגיבו בחיבה יתרה לצמיחתו של כתב העת 'מעין' או לקבוצת 'גרילה תרבות' הצעירים, הקלילים והבלתי מנוקדים וממוסדים.

לטעמי המגמה האנטי-פוליטית בשירה נובעת מכמה תהליכים במקביל: ראשית, הרדידות שאחזה בשירה העברית החל בשנות השמונים ועד

לתחילת המילניום הנוכחי; זו התאפיינה בהיעדר אמירה משמעותית והתמקמות השירה במעמד שולי. בעוד שמשוררים ועורכים פעלו כדי לקדם את הממד הפוליטי בשירה וכך לחבר אותה לרחוב הישראלי (לעתים על ידי

הקראת שירה ברחוב ממש), המגמה האנטי-פוליטית, החל בכתב העת 'הו!', התמקדה בעיקר בניסיון לשקם את מעמד השירה כסוגה עלית של תרבות ואינטלקט.

ההכרה במעמד ההולך ונידח של עולם השירה והמשוררים הניעה לפעולה רבים מהמשוררים. אך בעוד שהיו מי שפעלו להביא את השירה אל הרחוב,

אל המחאה והשיח החברתי והפוליטי, משוררי האנטי' בחרו, בהכללה, לא לדדת אל הרחוב ולא להצטרף אל השיח הנוכחי אלא להגביר את האליטיזם

הקיים בספרות ממילא.

כך כתב העת 'הו!' וניסיונותיו לחזור אל השירה המחורזת; כתב העת 'דחק'



האחות אנה

מנשה כיבה את המכשיר. נשארנו לעמוד והתבוננו בו. המג"ד של קרב אבוד אחד מהמלחמה הקודמת. עד ההפצצות ישב כל הימים, בהירים וגשומים, חמים וקררים מתחת למזגן שצינן וחימם אותו חליפות, ובהם במדרים ומאזנים, ולא דיבר. הגה לא הוציא מהפה. את כל מרצו שנותר לו מהקרב ההוא השקיע בהגדלת ההון שירש מיוכי, אשתו שנפטרה בלידה יחד עם תינוקה. רק המלחמה החדשה החזירה אותו לחיים. החזירה לו גם את חייליו המתים. אנחנו לבשנו מסכות של פרצופיהם המתים, וסרנו לפקודתו, והפרצופים שלנו עצמנו הציצו בו כעת בחרדה מבעד לחורי העיניים. ועדיין מנשה לא אומר דבר. שתקן גדול מנשה. רק מביט במבט שלו שולט בנו. בתנועת הגבינים המתכווצים ומתרחבים לסירוגין. כשמישהו מוציא אותו מהשתיקה, הוא שואל "גמרת?" ככה בשקט, ומכניס סטירה כזו, שרואים את החושך עוד יותר טוב מקודם.

"זה היה פיקוד העורף" אמר לבסוף. "הודיעו שהאחות הראשית אנה שיוביץ מן המחלקה הסגורה של בית החולים הפסיכיאטרי המחוזי מתעניינת בשלומה של פרידה שטרן". הטון המוכני שלו בקע מעל לראשינו, כאילו כיוון למישהו אחר, לא נראה.

התיישבנו במעגל סביב פרידה הזקנה, אשתו של מוישה'לה המשוגע. גם מנשה בא לשבת איתנו אצל פרידה.

עכשיו כולנו כרכנו סביב פרידה. קראנו לה פרידה'לה מיידעלע. כל אחד שאף להתחלק איתה במעט האוכל שנותר לו. ומי שעוד נשאר לו כל מיני ממתקים הפך מושא קנאתנו, כי שמנו לב שפרידה שלנו אוהבת מתוק. כשהתחילה לדבר, אפילו מנשה, המפקד השתקן האלמן והשכול שלנו, שיש לנו הרבה כבוד אליו, ולכן ישב הכי קרוב לפרידה, נדרך. ופרידה היתה נזכרת בביקוריה אצל מוישה'לה שלה, בימים הטובים שלפני המלחמה, וקולה נשבר והדמעות זרמו בקמטי לחייה כמו נחלי-אכזב שוצפים וקוצפים, וגם אנחנו מחינו דמעה. אבל היו אלה דמעות שמחה, כי פרידה מעולם לא היתה מאושרת יותר. פעורי פה האזנו לסיפורים מהמחלקה הסגורה על האחות הראשית אנושקה שרק לפני שנים אחדות הגיעה לשם מסיביר הקפואה. רק עם בתה היחידה וחנתה, שכן אנה אלמנה. ומכיוון שהזוג הצעיר לא יכול לממן קניית דירה משלו, וקטיה נכנסה להיריון והקיאא, הציעו לפרידה'לה להכניס את הזוג הצעיר לביתה, שהרי כך לא תהיה לבד. רק שבוע הספיקו לגור יחד, עד שהבית התאייד וקטינקה ובעלה ברחו ללונדון. "ואיך היה לגור עם קטינקה ובעלה?" אנו שואלים, אך פרידה משעינה את פניה הלוהטים הזעירים ומקומטים כפני תינוק שזה עתה נולד על הבטון הקר, ועוצמת את עיניה. "בבקשה, פרידה'לה מיידעלע, אל תירדמי", אנחנו לא מרפים עד שנשמע פיצוץ עז. זה נשמע קרוב מאוד אלינו. הצופרים ייללו כמו להקת תנים משוגעת. הנורה הסתחררה. האור החלש גם ככה במזל לא נכבה. הכתמים השחורים שעליה התרכו כמו נמשים. בחוץ התחיל מבנה סמוך לקרוס, וריח של קותלי חזיר ותפוחי אדמה מטוגנים בביצים, שקטיושה ובעלה אכלו במטבח של פרידה'לה, עלה באפינו.

"מתי, מתי פרידה'לה, את חושבת, אנה תבוא לקחת אותך?" כל יום המתנו לטלפון מאנה. כשנמנמו חלמנו רק על אנה. אנו שמעולם לא ראינו אותה, תיארו אותה לעצמנו כמיין אמא שמש גדולה: פנים בהירות עגולות וגדולות מעוטרת שפעת שיער צהוב

רק האדמה פתחה לנו דלת בקיץ ההוא. אחד אחד נעלמנו בתוכה. בהתחלה הרגליים, גם בליטת העכוז נלחצה פנימה, שקענו עד המותניים, אחר כך הכתפיים והגב. שערות רטטו כמו זנב-ציפור ברוח. רגע לפני שטמנו את עינינו במעבה האדמה, הרמנו את הראש, וראינו כמה עננים קטנים משייטים בבטחה בשמים הכחולים כמו מפרשי סירות באגם שלו.

לא דיברנו, כי עד שהגענו לכאן פיננו התמלא בעפר עמוס זרעים שלא הספיקו לנבוט. חוץ מזה לא היה לנו מה להגיד זה לזה. לא היינו קרובים, אלא רק פליטי בתים שונים מן ההפצצות האחרונות.

מלבד קשישה אחת כולנו היינו במיטב שנותינו. אבל מאז שהתחילו להפציץ אותנו, כמעט הפסקנו ללכת, וחזרנו לזחול. אז ככה זחלנו וחיפשנו חריץ באדמה, ותוך כדי כך, הראייה מקרוב התחדדה, אך הראייה לרחוק נחלשה. עם הזמן המרחבים הלכו והיטשטשו עד שנעלמו כלא היו. אבל אז כבר לא היינו זקוקים יותר לראייה לרחוק. התחלנו להסתדר עם ראייה מקרוב בלבד.

למרות, שכאמור, לא הכרנו מקודם, כולנו זחלנו לכיוון אחד: אחרי מנשה כי היה לו אקדח. זה כל רכושו שלקח עמו, והוא לא הפסיק לחבק ולנשק אותו. מלבדו אף אחד לא היה מאוהב. לכן רחשנו לו ולאקדחו כבוד. מדי פעם היה עוצר. מזדקף כמו חי. מכוון את הקנה לעבר ענן שחלף במקרה מעל לראשינו... לוחץ על ההדק... פאפ... או אז היה נפלט שוט בדמות נחש קוברת. הקוברת התרוממה, התפתלה כמו בעוית, אך מיד נעשתה כבדה כמו גוף מת וצללה בשריקה, ואנו היינו רואים ושומעים גם את מנשה מקלל, וזה אפשר לנו להישאר צמודים לאיזו מטרה, וביחד.

בימים הראשונים נמנמנו רוב הזמן. בחלומותינו חזרנו לבתינו השרופים. את זמני הערות שהלכו והתקצרו היינו מעבירים בעריכת השוואות בין המקלטים ששהינו בהם. עד שמנשה היה שואל, ככה בשקט: "גמרתם?!" ואז היינו חוזרים לישון. בהתחלה שכבנו בקומה העליונה, וכשהתגברו הדי ההפצצות, והפריעו לנו לישון, ירדנו לקומה התחתונה. ופה ציפתה לנו הפתעה: טלפון סלולרי שנשכח, איש לא ידע על קיומו, צלצל פתאום. מישהו התעשת מהר ומצא אותו. פיקוד העורף היה על הקו. מנשה חטף את המכשיר מידו וענה: "סגן אלוף מנשה שוחט, נעים מאוד עבור". קמנו והצטופפנו סביבו.

והאחות אנה תופסת את ידה הקטנה של פרידה'לה, שמגיעה לה בקושי עד המותניים, ומחליפה כמה מילים בשפת אמה עם בתה, שבניגוד לה היא כהת שיער ורקת גורה למרות הריגה המתקדם. ומיד קטינקה מסדרת אותנו בזוגות, באופן מקרי כמובן, שהרי אין באמת זוגות בינינו. ואז האחות אנה עוברת בינינו, לאחת מחליקה חציאת, לשני עוזרת לכפתר, לשלישי מרימה כפתור שנשר, ולכולם מעבירה בשיער את מסרקה האדום. "עכשיו ילדים, כולנו הולכים לחדר האוכל בשירה, קדימה אחרי!"

"א-נו-ש-אים-ם-ל-פי-די-ם-ב-לי-לו-ת-ת-ת-א-פ-פ-פ-לים" אנו חוזרים אחרי קולה הגבוה כמו תקליטור שרוט. קטינקה הולכת אחרינו, כמו כלב רועים מסור, שומרת שלא נתפור. נשמעות צפירות בזו אחר זו, כאילו ילד שוכב משחק, ומיד אחר כך התפוצצויות מרעידות את חדר האוכל המרווח והמואר מאוד, שזה עתה נכנסנו אליו בזוגות. "א-א-א-נו-נו-נו-ש-ש-ש-אים-ם-ל-פי-די-ם-ב-לי-לו-ת-ת-א-א-פ-ל-ל-לי-ם."

"ומה נותנים היום בארוחת-הערב פרידה'לה?" היא כרגיל רוטנת שלא מניחים לה לרגע, אך בעצם שמחה שנזכרו בקיומה. מספרת איך מוישה'לה שלה משוגע על האוכל של האחות אנושקה. לפני שנים אחדות התחיל פתאום להתעצבן על האוכל של פרידה'לה. פעם טען שמהעוגה נודף ריח של נפט, וטפל עליה ששימנה את התבנית בנפט כדי להרעילו, ורדף אחריה עם התבנית. כך קרה שהגיע לבית החולים עם תבנית אפיייה. ורק פה בבית החולים התחיל שוב ליהנות מהאוכל. בהתחלה היה אוכל עד שהמעיים שלו כמעט התפוצצו, והאחות אנה בעצמה, גררה אותו לשירותים, ותחבה את ראשו לאסלה מבהיקה מלובן (במקלט היו לנו רק שני דליים, עטופים בשני חלקי סדין, שפעם, כנראה, היה לבן, או אולי צבעוני? באחד עשינו את הצרכים, בשני הקאנו. כל כמה זמן ישבנו במעגל, לא סביב פרידה, אלא סביב מנשה. מנשה היה מסובב בקבוק וודקה ריק, ומי שעלה בגורל, היה חייב לעלות בסולם ארוך, פעמיים עם הדליים ולרוקן מחוץ למקלט, ואוי לו למי שסירב. מנשה נפנף מול עיניו בבקבוק, ואיים לפתוח לו את הראש, כמו שמוישה'לה עשה לפרידה'לה עם התבנית).

יום אחד היא שרכבה את ראשה פנימה, וקראה בעליצות: "ילדים יקררים הממלחממה נגמרררה!" אחד אחרי השני טיפסנו על הסולם הארוך, הרעוע, נזהרים שלא ליפול חזרה פנימה. היא היתה ברונטית קטנה ושכירה עם עיני איילה נוגות, בצל ריסים ארוכים קטיפתיים, טבעיים או מלאכותיים איננו בטוחים, ושיער קצוץ.

הסתדרנו בעצמנו בטור עורפי, ופרידה'לה לפתה בידה הגרומה את כף ידה הזעירה של אנושקה, ושתייה הלכו בראש, כמו שדמיינו. ורק מנשה, שפרידה'לה ואנושקה בקושי הגיעו לו עד קו המותניים, ניסה לעבור אותן ונפנף באקדחו.

אך לפני שהספיק לשחרר את הקוברה שלו לשמים הצלולים, ואנו היינו רצים אחריו בבלי דעת, כמו אוטומטים, אנה המציאותית, שננסית ורזה כמו פרידה'לה, אך זריזה וחזקה ממנה, השיגה אותו והוציאה מידי הגדולות את האקדח, ואנו המשכנו ללכת בשקט, כשפרידה'לה שוב אווזת בידה של אנושקה ומרדה בראש. ♦

בוהק, ועיניה, הוי העיניים, מאירות אך שחורות וחודרות כמו עיניו של פלוטו, כלבה הגדול של יוכי אשתו של מנשה, שריס פגע בו והרגו על המקום, מפני שהוא היה היחיד שלא זחל, אלא הלך לפנינו גא וזקוף, לפעמים אפילו רץ. שפתיים עבות אדומות מאוד, אבל מחוטבות. אף לבן מאוד, קטן וסולד עם זוג נחיריים גדולים רוטטים, שדיים ענקיים ששוקעים בהם כמו במיטת נוצות. אנושקה, בתה ההרה וחתנה, המחלקה הסגורה הנתונה למרותה, מוישה'לה המשוגע שיהיה חברנו, אחינו החדש, הציתו את דמיונו והעסיקו את כל מחשבותינו. לא שבענו מלשמוע עליהם. ומלבד זאת הם גם סיפקו לנו עילה לפנות זה אל זה וזו בדברים: "מתי אתה/את חושב/חושבת שאנה תבוא?"

כיווצנו גבות, טפחנו לעצמנו על החלק האחורי של הראש, ניסינו להיזכר אם בחלוף השנים לא שכחנו מי מקרובינו במחלקות סגורות כלשהן. לפי פירורי מידע שליטנו בשקיקה עם הרוק המתוק הנפלט מהפה של פרידה'לה, ניסינו לאתר קרבת משפחה אפשרית לפרידה'לה ולמוישה'לה. הרבה שאלות היו לנו לפרידה'לה. יום אחד התיישבנו סביבה במעגל, וכל אחד בתורו (קודם היה צריך להירשם אצל מנשה, שלתכלית הזו החרים את מחברתי וזנב-עיפרון) קם ושאל והשתק והמתין למוצא פיה. עד שמנשה קבע שהזמן עבר. אולם בסוף כולנו היינו מאוכזבים, כי פרידה'לה לא הבינה את השאלות שהופנו אליה, או אולי היתה מוגבלת לזיכרונות מהמחלקה הסגורה של מוישה'לה. וככה התפורנו כל אחד לפינתו הקבועה (לפי מה שמנשה סידר), נרדמנו ושוב חלמנו כולנו אותו החלום: אנו שרועים על מיטות רחבות ורכות על שפת בריכה, שמימה כחולים וצלולים כמו שמי יולי שהספקנו לראות לפני הירידה לכור, והשמש משתקפת בהם כמו זורחת מתוכם. ליד כל מיטה שולחן-הגשה מעץ דובדבן אדמוני, מכוסה חלקית במפת תחרה לבנה, ועליו סלסילת קש אדומה גדושה ענבים שחורים ואפרסקים אדומי לחיים, ממש העתקים קטנים של עכוזה הגדול המתנדנד של אנה. ואנו מאוהבים באחות אנה שלנו. מלווים במבטינו את העכוזה החולף בין מיטותינו, ומחככים בו את לחיינו הסמוקות מהשמש, מקשיבים לקול צעדיה החרישיים, המדודים, שרכותם עומדת בניגוד לכובדו של הגוף. לאחד היא מיישרת את הסדין, לשני מחליקה את השמיכה, לשלישי מרימה את הראש הרדום, טופחת על הכר, שבה ומניחה בזהירות כמו חפץ שביד. לכולנו לחשת באוזן לפתוח את הפה ולחרוץ לשון, ושמה כדור מתחת ללשון.

קול צפירה מעיר אותנו. אנו מביטים זה בזה ובוז בהשתאות: כמה זמן ישנו? האם זה נמדד בשעות? בימים? כרגיל איננו יודעים. על שפת הבריכה נעשה קריר. השמש שוקעת מאחורי שורת ההרים המטילה צל כבד על המים. לנו נדמה שהיא נכנסת בזחילה לאיזו מחילה בה. ערפל של תחילת סתיו או שלהי קיץ מתעבה והולך על ריסי עינינו. האחות אנה יוצאת אלינו עם עזרתה הצעירה שאינה אלא בתה קטינקה, ומברכת אותנו בעליזות: "ערב טוב ילדים", ומיד עוברת לטון קשוח יותר, שהיא נוקטת כשהיא רוצה שנקום ממיטותינו. קטינקה מחלקת לנו שכמיות צמר סרוגות בשלל צבעים ודוגמאות, ואנו מתעטפים בחומן, ומשחילים רגלינו עם הציפורניים הלא גוזזות בנעלי בית מצבע וחומר תואם, נאנחים וקמים, מתנוודים, מסונוורים מקרניה האחרונות של השמש המתנפפות מעל שורת ההרים כזנבות אש של דרקון מסתורי.

תשליך

הלבן שזוף מאודם השמש. על אדן החלון בין שתי רגליו היתה מונחת שקית נייר עיתון מתוכה היה שולף בכל רגע "משהו" ומטילו כלפי מטה דרך הסורגים. לאחר כל הטלה נשמעה צהלת שמחה מפיו ומבט עורג דר-כיווני נשלח כלפי החוץ ולאחור. הטקס היה איטי, חולמני, אבל חוזר ועקשני לאורך דקות ארוכות. מאחוריו עמדה אשה צעירה, לבושה שמלה פרחונית פשוטה שגלשה עד מתחת לברכיה. שיערה השחור כפחם היה אסוף לאחור. לא ניתן היה להבחין בתכשיטים על צווארה או עגילים באוזניה ולא צמידים על אמת ידה שתמכה בגבו של הילד. הרקע המוזיקלי לפולחן הזה היה מקהלת קולות קרקור תרנגולות שנשמעה כנובעת מלמטה, מאיזה בור או מפלס תחתון. מדי פעם השתרבבו קולות דיבור עבים של גבר בשפה הערבית.

ההלך הסקרן התקרב לחלון השמאלי. דרך הסורגים ראה חצר דומה לחצר הגן שבכאן, ובית דומה שניצב במאונך למבנה. החצר לא היתה גן פורח, אלא אדמת חול ובה מלונה של כלב וצריף של לול תרנגולות עשוי כפיסי עץ דקים וסבכות ברזל אפורות, שבהן נתקעו נוצות וניירות ומיני אשפה ופרש עופות. החצר היתה גן המשחקים וגן האימונים של להקת תרנגולות בצבעים שונים כשביניהן הסתובב תרנגול זקוף בעל כרבולת אדומה, ענקית ומרשימה, וגם אפרוחים צהובים בגילים שונים. כל חברי הלהקה עסקו בקרקור ובעיקר בנעימת מקורים בקרקע שעליה נפל אותו "משהו" שהילד הטיל מן החלון השני.

בין העופות התהלך אדם קשיש בעל זקן לכן די מטופח, על ראשו כפייה לבנה כרוכה בעקל שחור. פניו שזופים, חומים עתיקים ומחורצים, וגופו עטוף גלימה בצבע חום כהה. רגליו נעולות בסנדלים מרופטים, בידו מחרוזת תפילה ענברית צהובה-חומה, וסביב בטנו כרוך אבנט שחור משובץ פיתוחי מתכת בצורות גיאומטריות. ארשת פניו היתה טובה, אך מהורהרת. מדי פעם נשא עיניו אל החלון, חיך ומלמל בשפתו ותחת שפמו מילים רכות, תוך קריצת עידוד לילד. בחצר נחו מפוזרים כלי עבודת גינה שניכר בהם שזמן רב לא היו בשימוש והחלידו מחוסר מעש.

אותו "משהו" היה ערימה של גרגירי חומס יבשים. התרנגולות התמוגגו שהרי מדובר במאכל תרנגולי מצוין שמעט להקות זוכות לו בשפע שכזה ולעתים מזומנות. מדובר היה בטקס יומי קבוע. האשה שעמדה מאחורי הילד קיבלה מדי שבוע שקיות חומס במסגרת הקצבות המזון. היא לא ידעה מה לעשות בגרגירי החומס, שהרי אין זה מזון מוכר בערבות ויערות מזרח אירופה. הזקן ידע היטב מהו חומס, אולם לא זכה לקבלו בכמעט חנם כפי שהאשה קיבלה אותו כל שבוע, בטקס קבוע, במשרד קבוע ותמורת תלושים קבועים.

פולחן התשליך התרחש אחרי הצהריים. היה טקס משלים שהתרחש בבוקר (הילד בגן הילדים). הזקן היה מופיע במטבח שבזירה של מעלה ובידו שקית נייר עיתון שהכילה ביצים לבנות, אותה מסר בדחילו ורחימו לידי האשה הצעירה וכמו במפגש בין שני חירשים-אילמים קלחה שיחה, שהרי דיברו בשפות כה שונות. הזקן הודה לה על החומס. הוא ניסה להראות מה אפשר לעשות עם הגרגירים - בכך שהביא עמו צלוחית חומס וטחינה מוזלפים בשמן זית וגרגירי סומק, והיה מרגים אכילה תוך ניגוב בחתיכת פיתה קרועה. הצעירה טעמה... עיוותה את פרצופה וכמובן הודתה לו... היא היתה מנומסת. הוא וגם היא ידעו שאין צורך להסביר מה עושים בביצים.

היא ניסתה לברר את זהותו, האם הוא חי לבר? האם היתה לו משפחה ומה עלה בגורלה? למרות הקרקורים שיצאו מגרונות שניהם בשפות השונות, בעזרת שפת הידיים והצירורים באוויר ועל נייר, הבינה

באותם ימים, המהלך ברחוב 60 במקביל לחוף הים וקרוב אליו, צעד בסמטאות העיר העתיקה, יפו, הבנויה מכורכר וערב רב של רחובות ובתים נמוכים רוויים המולה של בתי קפה, קוביות שש-בש, עשן נרגילות ועגלות סוסים שמובילות קרח, נפט ואבטיחים.

אותו הלך פנה ברגע מסוים שמאלה ועלה בסמטה כחמישים צעדים. הוא נעמד בפני מבנה רצפתי קטנטן בן שלוש מדרגות אבן שהוביל לדלת עץ גדולה בעלת משקוף עליון מעוגל. בצד שמאל באמצע, מנעול חלוד גדול בצורת מלבן קטן ובמרכזו חור מפתח אופייני בצורת רץ של שחמט. ניתן היה לנחש את גודל המפתח וכובדו לפי גבולות החור... זה לא מפתח שתולים בחגורת מכנסיים ולא מחביאים בכיס... מפתח כזה הוא כמו פריט אספנים או קמע קדוש, ותמיד מוחזק ביד או שוכן כבוד על שידה מסוגנת וכבדה בתוך הבית... או תלוי על קיר פנימי כמו חמסה או מזוזה נגד עין הרע... אין לו כנראה תאומים משוכפלים כי הוא בן יחיד.

עם פתיחת הדלת הלא נעולה נשמעה חריקה של צירים לא משומנים והוא נעמד על שביל אבנים. מבט איטי, היקפי, גילה גן פורח. בקצה המרוחק של הגן היה מבנה מלבני קטן ומאונך ששימש כבית כבוד. מצד שמאל, לאורך חומת הכורכר שהיתה לא מסוידת וזורעה בחריצים קטנים מהם בצבצו עלי עשב ירוקים, צמחו עשבים שוטים שיצרו מרבד שמתוכו הזדקפו שיחי גרניום עטורים זרי פרחים אדומים-וורודים לרוב. שני עצים הזדקרו מעלה באמצע המשטח, מעל גובה החומה, מרשתים את תכלת השמים: עץ רימון ועץ הדר, שניהם עמוסי פירות אדומים וצהובים. מצד ימין, מתוך מרבד דומה, ניצבו עץ זית ועץ תאנה זקנים. שביל האבנים המשיך במרכז המשטח בעיקול ימני קל לכיוון אכסדרה שאליה עלו בגרם של שלוש מדרגות בטון.

הוא צעד על פני השביל. בקצה האכסדרה ירד שלוש מדרגות אל מטבח כחצי מפלס תחתון, מטבח של אז. ארונות שרובם מדפים פתוחים, כלי מטבח מפוזרים, פתיליות סמוכות לקירות מפויחים וכל מיני מזונות, קופסאות ופחיות וצורות של ירקות וקערות של פירות. על הקירות היו תלויים בצלים ושומים, ובפינות שונות מפוזרים כיסאות ושולחנות וגם מקרר קרח. מדרום פרצו שני חלונות שנראו כשתי גומחות גדולות בעלות משקופים מעוגלים, פתוחות לרווחה - חסרות כנפיים, תריסים או וילונות, אך מסודרות במטות ברזל כחולים ודקים.

מול החלון הימני עמד ילד כבן חמש על שרפרף עץ מרובע, כך שאדן החלון היה בגובה ברכיו. הילד היה לבוש חולצת משבצות פשוטה עם שרוולים מקופלים ומכנסי אתא קצרים בצבע חאקי ונעל זוג סנדלים תנכיים. מאחור, גם באפלולית היום, ניתן היה להבחין בצבע עורו

רגע

הצמחתי זוג כנפים
 כפופות רגלי התרוממו מהרצפה –
 ענפים רכים טפסו על קצות העלים
 נעו עם הרוח במעלה הגגות המשפיעים
 רשרשו ברעפים
 כמו גורי חתולים
 מתגלגלים ושבים;
 ילדותי טפטה ובקעה מכל החרכים –
 צפורי דרור קטנות נסקו מקנייהן
 נאספו ללהקה –
 שחגה סביבי במעגל ושרה
 שרה והתרחקה –

ממקור הציפור

בכל מקום אורחת
 בבית הזה כאן והוא שם.
 "שלום רב שובך"
 תדיר
 משני עברי הים.
 פורשת כנפים
 ובשפתי הבלולה מציצת –
 שרשי האויר רוחשים אל המים:
 "הנה היא הנה היא שוב הצפורה הנחמדת!!!"

מתוך מעל חופת העצים

*

מכתב הגלים למדתי לפענח
 את סוד ראשיתי:
 ילדותי בחיי – נעורים
 בחרותי בחיי – בהרים
 והקצב מדוד ואינו משקר, ואינו משפר
 בהבל ההתלהבות ומול ראשית רעננה
 אשר שמרתי בחיקי – חיק החלום.
 היתה לי מבשרת כיונה,
 אם לא אשכח את צפן הגלים
 אז לא אבגוד, לא אכחש ולא אזנה
 כי ת שאר לי ראשיתי לכל אשר אפנה.

*

בעינים עצומות עושים אהבה
 עד שמתים,
 ובעינים פקוחות תובעים תשובה,
 השוטים.

*

לא האפר מציץ מחרכיו
 בעוד ימים מתרחקים, אבק-של-זכרונות,
 אך הירק בוער בנגה-של-לדה.
 כל מאבק הוא מאבק ליילי
 ועד יבוא השחר לא יופר,
 כל צעקה היא צעקת בשר,
 וכך, בנטות היום, גורעת היא
 והירק גורע לאטו.
 לא האפר מציץ מחרכיו,
 כי השחור הבא בעקבותיו.

מתוך ספר הפרלודים

"כשהבנתי שנשארתי לכה, הצטמצמתי ופיניתי את המקום כי לא היה לי מה לעשות בו... אז הביאו אותך ואת הילד במשאית וגם אחרים, והכניסו לכאן."

הצעירה קטעה אותו בקול חלוש – "אבל המקום זה שלך... צריך לשלם שכירות?... ואם המשפחה תחזור..."
 הוא השיב לה בחיוך מריר – "אני מסודר. את לא צריכה לדאוג. אני לא צריך הרבה. הצבא פה, אתם ניצחתם, המדינה שלכם קובעת. אולי המשפחה תחזור פעם. צריך לחכות ולראות."
 הוא אמר שלום ויצא דרך הגן הפורח והדלת הלא נעולה. ♦

האשה מהר למדי שהזקן הוא הבעלים של המתחם כולו. היתה לו משפחה גדולה שהתפזרה לארבע רוחות השמים. הקשר שלו איתם הוא מזערי אם בכלל.

"איך ומדוע נשארתי?" שאלה האשה בשפת הפנים והידיים.
 "אני?! למה שאברח? קודם כל אני בן אדם זקן מדי בשביל בריחות. אני לא מפחד, לא חשבת שיעשו לי רע מעבר למה שכבר קרה. לא הצלחתי לשכנע את הצעירים. אבל אני... אני לא עוזב את הבית שלי, הנה המפתח!" – הוא שלף מבין שכבות בגדיו צרור מפתחות מושחלים על גלגל מתכתי חלוק, ביניהם בלט מפתח גדול שנראה מתאים למנעול הדלת שבחומת הכניסה למתחם החמולה.

תיאטרון

מאיה בז'רנו

הצבא היווני, צבא האכאים, מותש ומתוסכל מחוסר הכרעה בקרב: העיר טרויה לא נפלה וצריך למצוא דרך להביסם. אודיסאוס מחליט להביא את פילוקטטס – לוחם מיתולוגי, שננטש לפני עשר שנים לאחר שנחש הכישו כעונש מידה של הרה; פצעו המוגלתי הסב לו ייסורים גדולים, והעלה ריח רוחה שפגע במורל החיילים ובהמשך הלחימה. על כן נטש אותו אודיסאוס על האי למנוס, חמוש בקשת הפלאית של הרקולס, הקשת שאיננה מחטיאה לעולם, כדי לצוד לו ציד ולהישאר בחיים. עכשיו, מאמין אודיסאוס שהופעתו המחודשת של פילוקטטס תעלה את מורל צבאו מול הטרויאנים.

יש כאן נקודת מפגש מרתקת בין זמן עבר של גיבור אומלל, הטעון רגשות טינה ונקם שהצטברו במשך עשר שנות סבל ובדידות, לבין זמן הווה-עתיד: הוא נחויץ להמשך הלחימה. האם ידע להבליג על העלבון האישי שלו למען הצבא והמדינה? האם יסכים לחזור לצבא האכאי ולחצו מהמשבר?

גישתו של אודיסאוס היא שיש להערים ולפתות את פילוקטטס, ולשם כך הוא מגייס את נאופטולמוס, בנו של אכילס הנערץ. נאופטולמוס הוא צעיר יפה וחסון בג'ינס כחול. אודיסאוס – בחליפה תכולה מחויטת ובמגבעת לבנה, בדמות של פוליטיקאי ערמומי ומחושב.

הם מחפשים את פילוקטטס המסתתר במערה, שממנה הוא מגיח כולו כואב ומיוסר. הניגוד בין חולשתו וגופו הפצוע, אי ידיעתו ו'תמימותו' לבין שני האורחים הפולשים לאי, שבאים לשתפו במזימותיהם, יוצר מתח דרמטי עצום ומסקרן באשר להמשך ההתרחשות – נוצרת תנועה רגשית שבין חמלה ואמפתיה לגיבור האומלל לבין יחס מסתייג, חשד וסלידה מאודיסאוס ונאופטולמוס, ובכל זאת עניין – האם יצליחו להערים עליו ולקחתו איתם?

תשאלו, מה לפילוקטטס ולמחזאי מזרח גרמני? ובכלל, מסתבר שפילוקטטס מופיע ומוזכר בכתביהם של משוררים או סופרים כוורדסוורת, ג'ורג' אליוט, שיימוס היני, אייריס מרדוק ויאניס ריטסוס; הם הקדישו מחזה, רומן או שיר לפרשה הזניחה לכאורה של דמות, שמסתבר כי נהפכה לארכיטיפי המגלם מצב אנושי קיומי בעל משמעות מעבר לתקופתו. כמו דמויות טרגיות אחרות במיתולוגיה היוונית דוגמת אלקטרה, אנטיגונה או איפיגניה, שממשיכות להשפיע ולהדהד ביצירות מודרניות. אלקטרה, למשל, הוצבה כגיבורה במחזה של יוג'ין אוניל.

הפרשה שלפנינו מעמידה גורל של יחיד – היינר מולר הציבו כמי שמגלם את מצבו שלו באופן המשכנע והמרגש ביותר – אמן מחזאי מוערך ומצליח, שנהפך למנודה וגולה בארצו שלו. מולר (1929-1995) חי ופעל בעיקר במזרח גרמניה. הוא התחנך במשפחה סוציאל-דמוקרטית והיה עד לדיכוי מצד השלטון הנאצי פאשיסטי בגרמניה ולדיכוי ההרסני הקומוניסטי במזרח גרמניה. מולר נשאר בארצו ולא גלה ממנה. על ברלין אמר כי היא הפצע של העולם, אך הוסיף: "חשוב לי לחיות וליצור בגרמניה המזרחית, כי דרכה עובר הגבול האמיתי של העולם של ימינו. צורתה של המדינה הזאת היא צורתו של העולם וזה בא לידי ביטוי בעיקר בחומה שמפרידה בין שני חלקי העיר הזאת".

הוא בחר בתפקיד פילוקטטס לעצמו כמי שזב דם ומוגלה כל חייו כדי לזעוק את האמת שלו לעולם ולבני עמו. אף שנודה שנים רבות ואסרו להעלות את מחזותיו, נשאר בגרמניה המזרחית. המחזה שלפנינו לא עלה בארצו אלא התגלה דווקא במערב, והועלה לראשונה בתיאטרון המערב גרמני, במינכן 1968. אמנם לאט לאט נשבר החרם ומולר נהפך לסמל של התהום הפעורה בין שני חלקי גרמניה, ועבודתו היוותה גשר תרבותי ופוליטי.

הפצע של העולם

פילוקטטס / מחזה מאת היינר מולר

בימוי ותרגום מגרמנית: אבישי מילשטיין; תיאטרון החאן, אפריל 2016, משתתפים: אריאל וולף – נאופטולמוס, בנו של אכילס; ניר רון – אודיסאוס, מדינאי; נמרוד ברגמן – פילוקטטס, קצין; מוסיקה: יובל מסנר

תמיהה מילאה אותי בפעם הראשונה שדפרפתי בתוכנייה שבידי – "פילוקטטס" מאת היינר מולר? תרגום מגרמנית? חיפשתי את סופוקלס, מחברה היווני הגדול והקדום של הדרמה הנודעת, ומצאתיו רק בין ההערות. אם כן יש פה אנכרוניזם מכון, ושאלית זהותה של פרסונה מיתולוגית קדומה: "פילוקטטס" שעולה על בימת החאן הוא בעצם דמות שאולה יותר נכון תפקיד, גורל שניתן לגבר מודרני, שעניינו העיקרי של המחזה הוא מצב קיומי אנושי של אדם בן זמננו – המאה העשרים, והמקום הוא מזרח גרמניה. כלומר במקביל לעלילת המחזה הקלאסי עולה ומהדהדת המשמעות האקטואלית הביוגרפית של המחזאי הגרמני, וסיפור חייו (על כך בהמשך).

ההצגה נפתחת בקטע מתוך המחזה, ובו הצעה ישירה לצופים באולם – "מי שרוצה לצאת החוצה לעיר רשאי לעשות זאת עכשיו", אומר לנו אחד השחקנים, "כי ההצגה תיקח אותנו לתקופה ממש אחרת ובכלל אינה דומה לימינו" – (ממש לא דומה: מלאת אכזריות וכאב, שקרים וניצול, אלימות ושפיכות דמים, אנטי תרבותית, ממש אדם לאדם זאב – האירוניה מתחילה לטפטף) "ומה שטוב בתיאטרון זה שלא חייבים להישאר בכל מחיה. שתי דקות למי שרוצה לעזוב. זהו הצחוק האחרון. עכשיו מספיק. יותר הערב שום דבר כבר לא יהיה מצחיק".

כך המציאות שבחוץ ומציאות התיאטרון ישיקו ויאירו כשני ממדי חלל-זמן, שמשקפים זה את זה ומתערבבים. תיאטרון החאן מלא ורחוס, איש לא יצא. הבמה ריקה פרט לשני פסלי אבן לבנים דמויי שיש, למעשה שברי פסלים, קרסול וכף רגל עצומה, ראש שכוב בהטיה לצד גנוסף עליהם, מסך טלוויזיה שמשדר התרחשויות שונות ופנים של לוחם זה או אחר.

שני שחקנים נכנסים לבמה בזה אחר זה: אודיסאוס ונאופטולמוס הצעיר. המקום הוא האי למנוס שבים האגאי. הימים הם שלהי מלחמת טרויה,



"פילוקטטס", תיאטרון החאן, צילום: ז'ראר אלון

משחקם של שלושת השחקנים מעולה בעיני כמו גם הבימוי, למעט פרטים מיותרים - אביזרים כמו מכשירי צילום סלפי, וידאו ארט וגם הטלוויזיה. כל אלה אינה נחוצים, די היה בלבוש המודרני המושחז של אודיסאוס כדי להכניס בלבול זמנים ולהעניק לו מעמד נצחי של פוליטיקאי ומניפולטור מבריק, וירטואוז בעל הומור גאוני. הקטע שבו הוא מסתיר ראיות ומביים מציאות אחרת, יכול היה להיעשות במשחק ובדיבור בלבד.

המחזה צופן כמה וכמה רמזים לאקטואליה הפוליטית-תרבותית וראוי לסיים בציטוט לדוגמה:

"אודיסאוס: די מספיק עם השטויות. בוא! חוזרים הביתה!"

פילוקטטס: אתה מתכוון חוזרים למלחמה -

אודיסאוס: בעשר השנים האלה הביתה זה המלחמה והמלחמה היא על הבית!"

(נעזרתי במאמרה של ד"ר מרים יחיל'קוס שמופיע בתוכנייה. ובדברי הבמאי אבישי מילשטיין)

מ.ב.

סופוקלס יצר טרגדיה של הפרט היחיד, איש הכבוד הנרמס, שמוחל על כבודו וחוזר ומצטרף לצבא עמו למרות השנאה ורגשות הנקם.

מולר יצר משהו שונה, שבו אודיסאוס הוא הציר המוסרי בעלילה בגלל דאגתו הגדולה לא לעצמו דווקא כי אם לעמו ולצבאו. לכן הוא מתפתל ומרמה ומשנה פניו - כל זאת כדי להשיג את קשתו של פילוקטטס ואת הסכמתו לחזור אל צבא האכאים הממתין לו. לפנינו משולש אנושי שווה צלעות כמעט, שבו אין מי שהצדק הוא שלו בלבד, ככקטע מוסיקלי אופראי לשלושה קולות בו-זמנית. האינטרס הפרטי נדחה מול האינטרס המדיני לאומי, אף כי הם קשורים זה בזה. אחת הסצנות החזקות לדעתי היא ההיאבקות עד זוב דם שבין אודיסאוס לנאופטולמוס הצעיר, לאחר שהאחרון החל נוטה לצדו של פילוקטטס. הם נשארים עירומים כמעט לגמרי, מלבד תחתונים שחורים. הם לא נוגעים זה בזה, ועוצמת המכות נשארת מדומיינת בלבד - שיקול מרתק ואמיץ של הבמאי. המחזה לא קל לצפייה, הוא דינמי מאוד, גם בגלל השינויים במהלכו במעמדם ובעמדותיהם של השלושה.

הקשת והחץ נהפכים לסמל לאומי ומופרדים מפילוקטטס. הם כוח מיתר בלתי מנוצח - לכן אודיסאוס מתעקש לקחתם - והם בעצם כמו יצירת האמנות של האמן היחיד. המחזאי מולר נאבק כאיש פרטי וכאמן נגד השלטון והממסד הרודני והמרכא בארצו ומזדהה עם פילוקטטס. הוא לא נוטש את בני עמו וארצו כי הם יקרים ללבו למרות הכאב והעלבון שהסבו לו. המחזאי לא מתייצב מאחורי אף דמות - אין במחזה גיבור מרכזי, כוחות של שנאה, נקמה, עלבון וכעס מניעים את הדמויות עד לסוף הלא צפוי והמקורי, שאותו לא אחשוף כאן.

רות אלמוג: החיים, זמורה ביתן
2016, 150 עמ'

שנים עשר סיפורים ונובלה. הסיפורים נוגעים בעבר הרחוק והקרוב של הסופרת. הנובלה - "החיים" (כשם הקובץ כולו) - מתארת ערב אחד שבו מתכנסים גברים ונשים, אמנים, משוררים ומוסיקאים, ל"מסיבת מפתח הקיץ" בבית חלומות מפואר במושב, הרחק מתל אביב. המסגרת הבורגנית, הנהנתנית, נפרצת בשל פרשייה לא פתורה מן העבר ומסתיימת באירוע אלים.



מנחם פרי: שב עלי והתחמם, הדיאלוג ההומוארוטי בין ברנר לגנסיין, הספרייה החדשה 2016, 410 עמ'

פרי הולך בעקבות הרמזים לאהבתם ההומוארוטית של שני החברים ברנר וגנסיין, ששיאה בלונדון, במאי 1907, בחדרו של ברנר, על מיטתו; ובהמשך, הידרדרות היחסים עד לנתק המוחלט, המוסבר כאן כפרי המועקה הנפשית הכרוכה במערכת היחסים הסוערת והבלתי אפשרית.

צדוק עלון: שפינוזה - רצינונליסט ומיסטיקן, רסלינג 2016, 235 עמ' מה עוד אפשר לומר על שפינוזה? שואל צדוק עלון, ד"ר לפילוסופיה ומשורר. ומשיב: בשונה מהתפיסה המקובלת את משנתו של שפינוזה, כמכילה סתירות, מצייע עלון פרשנות לדברי הפילוסוף כמשתלבים לכדי תורה "המציגה מערכת יחסים קוהרנטית בין שלושת מרכיבי הקיום", כך שהאחדות,



שמחיבה השכל, והריבוי, שמתחייב מהשכל הישר, אינם עומדים בסתירה.

אלכסנדר פושקין: טרגדיות קטנות, מרוסית: רועי חן, כרמל 2016, 156 עמ' ארבעת המחזות ("האביר הקמז'ן", "מוצרט וסליירי", "אורח האבן", ו"משתה לעת דבר") נכתבו בסתיו 1830 בעת שפושקין נאלץ לשהות בכפר מחוץ למוסקבה, בשל התפרצות מגפת הכולרה. המתרגם הוסיף הערות ואחרית דבר.

אנה ביקונט: אנחנו מיידוכונה, הפשע וההשתקה, מפולנית: עילי הלפרין, כרמל 2016, 577 עמ' מחקר מסע בעקבות טבח היהודים שהתבצע בידוכונה: ב-1941, תחת הכיבוש הנאצי, נשרפו באסס בני הקהילה היהודית בידי שכניהם הפולנים. ביקונט מתחקה אחר הניצולים מהטבח כמו גם אחר תושבי העיירה, ומבססת את הסיפור תוך כדי התמודדות עם דעות קדומות, דעת קהל עוינת והכחשה. הספר ראה אור בפולנית בשנת 2004.

יופיים של המנוצחים, ביקורת ומחקר על יצירתו של יהושע קנז, עורכות: חן שטרס, קרן דותן, עם עובד, מכון הקשרים 2016, 550 עמ' מבחר רשימות, מאמרים ומסות, חלקם נכתבו במיוחד עבור הקובץ. חלקם פורסמו במשך השנים. כך מתאפשר לקשור בין הבטים שונים בכתבתו של קנז, הפואטיקה שלה, יחסו לדמות הצבר האשכנזי ועוד. בכרך משולבים מכתבים אישיים מארכיונו של קנז. בין הכותבים: א"ב יהושע, עמוס עוז, מיכאל גלזמן, נורית גרין, אריאל הירשפלד, דרור משעני, רונית מטלון, ורבים אחרים.

כריסטה וולף: אוגוסט, מגרמנית: אברהם קנטור, ספרית פועלים 2016, 42 עמ' במהלך נסיעה מפראג לברלין, אוגוסט, נהג אוטובוס טיולים, משוטט במחשבותיו בין זיכרונותיו מ"טירת העש", בית חולים מאולתר לחולי שחפת, שבו שהה לאחר שאיבד את אמו בהפצצת הרכבת שבה נמלטו בסוף מלחמת העולם השנייה. זיכרונותיו נודדים ששים שנה לאחור, אל ימי הטירה, שאותם המתיקה לו הנערה המרדנית והחינונית לילו, להווה הקרוב, בטרם מות אשתו האהובה טרודה. זו יצירת הפרוזה האחרונה של הסופרת

המזרח גרמנייה כריסטה וולף. (אוגוסט הוא גם דמות מהרומן האוטוביוגרפי של וולף דפוסי ילדות).

מרסה רודורדה: גן על יד הים, מקטלאנית: רמי סערי, כרמל 2016, 190 עמ'

המספר (חסר השם) הוא גנן בבית האחווה, והוא מתאר שישה קיצים ומאורעותיהם המסעירים במחיצת אלה שהוא ממונה על טיפוח גניהם.



תומאס וולף: הבט הביתה מלאך, מאנגלית: עודד פלר, כרמל 2016, 559 עמ'

ראשון בסדרת הרומנים האוטור ביוגרפיים של וולף (יצא ב-1929). רומן חניכה הנמסר דרך זיכרונותיו של יוג'ין גאנט, בן דמותו של וולף, מלידתו בעיירה אלטמונט ועד צאתו ממנה ללימודיו באוניברסיטה; החל ברשמים מתודעת התינוק ועד הגיחו בגיל 19 החוצה, לעולם הרחב: "... פרסקו עצום ממדים, שצבעיה של אמריקה עוד מתייבשים עליו" (גב הספר). כולל אחרית דבר מאת עורך הספר המיתולוגי מקסוול א' פרקינס, וסוף דבר מאת עודד וולקשטיין.

הצלב והורד, שירה לטינית מימי הביניים, מבחר ותרגום: עמינדב דיקמן, קשב לשירה 2016, 207 עמ' כינוס של למעלה מחמישים משוררים, מזמורי כנסייה, שירי אהבה, משלים בשירה, ועוד. המבחר משתרע על למעלה מאלף שנות שירה, כולל מבואות והערות. מאויר ברישומים של שירלי אגוזי.

"מתיקות בשירים כוזבת תהפך ללענה, / עת אחרי תשוקה קצרה ענש בא / יבוא תמיד; / ואשר לרב דימינו - פתע אפס הוא לא-כלום..." (פטר דמיאני, עמ' 122).

שמעון מרמלשטיין: מסע אל הפניקים, פרדס 2017, 86 עמ' "איש יושב וכותב / פניה שחר / אל ארץ זרה / הוא כותב / ארץ למד כה לאט / את שפתה / שיבין / שתבין" (איש כותב, עמ' 48).

אילה בן לולו: טעם הבת, אפיק 2016, 85 עמ' "כמו בד קנבס על פן ציורים / מתוח בין הברושים / רקיע בהיר / חסידה במעוף / משרטט להפליא / חוצה אפרים / סתו / האויר נקי מכוב" (סתיו, עמ' 35).

תמר לוטטר: מוציאה לפועל, מוסד ביאליק, סדרת כבר 2016, 68 עמ' "לקראת ערב, רוח בין חלונות פתוחים / מסובכים ספה, מוציאים שלחן / מזיזים רהיטים בחדר השמאל / של הלב / לפני שיתפזן, מזמינים את כלם / לשקרים וללימונדה" (לימונדה, עמ' 45).

שחר ברם: שעות הציפורים, אפיק 2016, 92 עמ' "הדרך אל היפי / עוברת בפשר / בנסח קרוע מצאתי: ברוח / מאז הפכתי בשר / אני הופך והופך / אחר היפי" (הדרך, עמ' 26).

אביחי קמחי: קטמון הישנה, עמדה 2016, 106 עמ' "כשעמיתי כתב את השיר / ירושלים 1985 / המרחק שלי מהשירה / נמדד בשנות אור / חייתי בחשך" (ירושלים תשע"ה, עמ' 75).

לייאנג לי: אני מבקש מאמא שלי לשיר, מאנגלית: מכבית מלכין ויואב ורדי, מבחר שירים, כרמל 2016, 120 עמ' "...ועכשיו אני יודע איפה אנחנו. / עדין צריך לקרא לזה משהו: / מי המעין מדובבים את שפת הסלע. / שעות שהדבורים חושפות, / באספן את הדקות שגלשו" (שבעה סופים טובים, עמ' 96).



אלברט בן יצחק יעקב: חלום ומהפכה, רסיס נהרה 2016, 59 עמ' "...לפסנתר אמרו: / לא ממלך / מוזיקה אנתנית. במזרח הרחוק / אני מענין לנגן פולונז. / אני יודע שזה לא פרקטי, ועם יד על הלב / אני לפיד והבית בווער" (אני לפיד, עמ' 53).

