

דוֹיֶרְחוֹן לִסְפְרוֹת



!

נ

ז

א

ח

גיליון מס' 2 | כרך פ"ח | ניסן תשע"ד | APRIL 2014 | המחיר: 40 ש"ח



חֵאזַנַיִם

דוֹרְחוֹן לְסִפּוּרִים

موزنايم - مجلة أدبية

MOZNAIM

דוֹרְחוֹן אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

עורך: ד"ר משה גרנות
מועצת מערכת: יו"ר - עדנה מיטון-מלך, שלמה אברמוביץ,
נילי דגן, נורית יובל, ד"ר לימור שרייבמן שריר

גיליון מס' 2 • כרך פ"ח (שנה 86)
ניסן תשע"ד • April 2014

Literary Journal – published by The Hebrew Writers Association in Israel.
Edited by Dr. Moshe Granot
P.O.B. 7111, Tel Aviv 61070, Israel • E-mail: granotmoshe@walla.co.il

יוצא לאור על־ידי אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל (ע"ד)
בסיוע משרד התרבות והספורט

כתובת המערכת: בית הסופר על־שם ש. טשרניחובסקי
רח' קפלן 6, ת"ד 7111, תל־אביב 61070
טל' 03-6953256/7, פקס' 03-6919681
דואר אלקטרוני: granotmoshe@walla.co.il
אתר אינטרנט: www.hebrew-writers.org

סדר והפקה: א. אורן הפקות דפוס בע"מ, טל' 03-6850980

הוראות לכותבים:

- מפאת החומר הרב המגיע למערכת מאזנים, מתבקש כל כותב לצמצם במספר היצירות הנשלחות.
- נא לשלוח חומרים בקובץ WORD בלבד.
- יש לקרוא לקובץ הנשלח על פי הפרטים הבאים, ובאותו סדר: שם פרטי, שם משפחה, שם יצירה וסוגה.
- כתבי יד לפרסום יש לשלוח לדואר האלקטרוני של העורך granotmoshe@walla.co.il. ניתן ליצור קשר עם העורך בטל' 03-5494915.
- הכותבים מתבקשים למעט ככל האפשר בהערות שוליים.
- שירים יש להגיש מְנַקְדִים!

תודה

העטיפה הקדמית, העטיפה האחורית וצילומי עבודות הזכוכית בתוך הגיליון הם מעשי ידיה של אמנית הזכוכית חביבה צמח. דיוקנאותיהם של מייסדי "מאזנים" – ביאליק, לחובר וברקוביץ', שבראשי המדורים, וכן דיוקנו של נתן יונתן – בידי משה גרנות.

תוכן העניינים

דבר העורך (עטיפה קדמית פנימית)

הצדעה והוקרה לנשים יוצרות ביום האישה הבינלאומי

- רוני סומק: יופייה 2
יוסי גמזו: אני פמיניסט! 3
ליאורה בן יצחק: משוררת צריכה שלחן, כסא ונוף; שפה 4
עדינה מור-חיים: האשה שאני היום 4
גלעד מאירי: נמלחה בְּדַעְתָּה 4
מיכל סמונית: חוטים של פחד; כל האשה הזאת; בקשה לי אליך 5
אסתר ויתקון: לא חלמה 6
כרמית רינצלר: אשה 6
הדס לאור אשור: פְּסֻלָּת 6
יהודית מליק-שירן: לְרַגְלֵיהָ שֶׁל דוֹרְחוֹן 7
חגית בת־אליעזר: להט 7
לימור שריר: הנשים לבית בובר 7
אורה עשהאל: המטפורה הנשית בספרות העברית 11

שער הסיפורת

- בן ציון יהושע: פגישה מאוחרת 13
חיים אלטוולץ: הראיס וסוסו 15
נורית הניג: משחק ילדים 17
רות ריכטר: חיים מקבילים 19
משה גרנות: ועידת שלום בבנגקוק 21
דוד מלמד: דולפי 23

שער העיון

- ירון אביטוב: הווי ומנהגים ספמיוליים ביצירתו של אורציון ישי 25
אהוד בן עזר: אחותה ציפורה – שאסתר לא הכירה 26
ראובן שבת: פנחס שדה בדרכו אל האלוהים 28
בלפור חקק: שיריה של אורית מרטון הם ניצחון הרוח על החומר 30
הרצל חקק: גבעת הגמדים של יהודית 32
ח"ן שירמן: איש הציפורים ממריא אלי על 34
יערה בן דוד: רבדים של חומרי נפש 35
עדינה מור-חיים: אמנות התחושה המוחלטת 37
שושנה יוג: כמו נוצה שנפלה מכנף ציפור 39
מנחם מ' פאלק: ניחוח הארץ – ניחוח האדם 41
צילה דגון: געגועים טורפים 43
רבקה רז: "הנסך הקטן" – סיפור ניו יורקי? 44
תמר סתר: תלישות לעולם חוזרת 45
אילן שיינפלד: שירתו של הסובייקט 47
אילן שיינפלד: רחל הרביעית 49
אסתר ויתקון: ניצוצות מהמבוע 51

שער השירה

- אסתר רוזנפלד: "זנחו כל תקוה, אתם הנכנסים בְּשַׁעֲרֵי" 53
הלינה אשכנזי-אנגלהרד: 70 שנה למֶרְדֵךְ גֵּטוֹ וְרֶשֶׁה – אני הייתי שם 53
דודו אייל: הזכרונות תפסו אותי פתאום; עוֹבְדֵת זְרָה פִּילִיפִינִית 54
מרליון וניג: אני רצייתי להגיד לך; זה לא משנה למה לא טבלתי 54
ציפי שחרור: אשה (א אישה; ב זמן; ג אני כורעת תחת נטל הבגד); חלקי חלוף 55
מרויס קלארו: אָתָּה; אָמָּא (מרומנית: מנחם מ' פאלק) 56
אברהם – אברי גלברשטט: יַמֵּת הָאֵמֶת 57
אמוץ דפני: שיר רע 57
דבורה קוזיני: גֵּעְגֻעַ 57
ברכה רוזנפלד: על שפת הים 58
עדנה מיטון-מלך: הו, אֶפְרַיִם 58
רחל פורמן אלבז: מציאת נעורך 59
אסתר איזון: בְּמִסְרָק שֶׁל מַלִּים 59
אורה עשהאל: לְמַרְגְּלוֹת פּוֹל צֶלָאן 59
אנה סוויר: אִמְהוֹת 60

גנזים

- יצחק בריוסוף: רשימות מן הגנזך 61
ספרים שהגיעו למערכת
דוד מלמד: סקירת ספרים – מרץ 2014 63
הרצל חקק: אגרת לחברים (עטיפה אחורית פנימית)

קוראים יקרים,



נתן יונתן

ב-12.3.2014 מלאו עשר שנים לפטירתו של המשורר הנפלא נתן יונתן (1923-2004), שהיה גם סופר, מתרגם ועורך. היה יו"ר אגודת הסופרים העברים בשנים 1984-1983, ונשיא האגודה בשנים 1999-1995. שיריו "חופים", "האישה ההוא", "דוגית", "יש פרחים", "אניטה וחואן" ועוד רבים וטובים מרטיטים את הלב

והפכו לנכסי צאן ברזל של התרבות העברית המתחדשת. מדור לכבוד של המשורר הנפלא הזה יוקדש בגיליון יוני.

יום האישה הבינלאומי נקבע על ידי העצרת הכללית של האו"ם בשנת 1977 ב-8 במרץ, אבל שורשיו קדומים יותר – במערב משנת 1909, ובמזרח הקומוניסטי לאחר המהפכה הסובייטית. יום האישה הבינלאומי מוקדש להענקת כבוד ואהבה כלפי נשים תוך ציון הישגיהן בכל תחומי החיים. כיוון ש"מאזנים" הוא דו-יחיד, אנחנו נציין את היום הזה בגיליון זה של חודש אפריל בקבוצת שירים ובשני מאמרים שבמרכוזם האישה, הגיגיה, רגשותיה והישגיה.

בראש השער שעניינו "יום האישה הבינלאומי" יופיע דיוקנה של **שולמית אלוני** (נפטרה ב-24.1.2014), אישה דגולה שנאבקה למען זכויות האדם בכלל, וזכויות האישה בפרט. בשאר השערים יופיעו כרגיל דיוקנאותיהם של ח"נ ביאליק, פ' לחובר וי"ד ברקוביץ', מייסדי "מאזנים".

לא נוח לכרוך יחד את המחווה ליום האישה הבינלאומי עם מסריו של **פנחס שדה** (1928-1994) שהשנה מלאו עשרים שנה למותו. באוטוביוגרפיה המפורסמת שלו, שהפכה משום מה לספר פולחן – "החיים כמשל" הוא מביע בוז עמוק ליהדות, והערצה גדולה לנצרות. בספר הזה ובספרה של אהובתו, חבצלת חבשוש – "התמסרות" – באים לידי ביטוי הבוז והאלימות שסופר ומשורר זה הפנה כלפי נשים. **ראובן שבת** סוקר בגיליונו את יצירתו של **פנחס שדה** ומראה כיצד השתנו השקפותיו בספריו המאוחרים יותר.

השנה מלאו 120 שנה להולדתה של **אסתר ראב**, המשוררת הצברית הראשונה, שנופי הארץ וההווי החקלאי בפתח תקווה, המושבה בה נולדה, היו למוטיבים מרכזיים ביצירתה. אחיינה, הסופר **אהוד בן עזר**, שאסף וההדיר את יצירתה בשירה ובפרוזה, ואשר גם כתב עליה ביוגרפיה מקיפה ("ימים של לענה ודבש" – 1998) מכבד את גיליונו ברשימה עליה, על משפחתה ויצירתה. בחודש יוני הקרוב עומד השירות הבולאי להוציא בול אסתר ראב עם דיוקנה לזכרה.

הרצליה רז מספידה בגיליונו זה את חברתה, סופרת הילדים

והנוער הנלבבת **אסתר שטרייט-וורצל**, שהלכה לעולמה ב-7.12.2013, ואשר לה הבענו את הוקרתנו בגיליון הקודם.

למשורר **טוביה ריבנר**, יליד 1924, מלאו השנה תשעים, וכתב-העת "מאזנים" שולח לו ברכות ואיחולים לבריאות טובה. **טוביה ריבנר** עלה ארצה ב-1941, כשכל משפחתו נשארה בכרטיסלבה, ונרצחה על ידי הנאצים. הוא חבר קיבוץ מרחביה, שם עבד בתחומים שונים. לימד באוניברסיטת חיפה בדרגת פרופסור (מ-1974). זכה בפרסים רבים על שירתו, וביניהם – פרס ישראל (2008). בין ספריו: "האש והאבן", "שמש חצות", "שירים מאוחרים", "אחרונים – שירים 2011-2012". בגיליון הבא נקדיש מדור ליצירתו.

ה-27 בינואר נקבע על ידי האו"ם כיום הזיכרון הבינלאומי לשואה, כי ביום זה בשנת 1945 שוחרר מחנה ההשמדה אושוויץ על ידי הצבא האדום. **אסתר רוזנפלד והלינה אשכנזי-אנגלהרד** מזכירות לנו בשירה את אימי התופת היא.

חביבה צמח היא מבכירי אמני הזכוכית בישראל, בעלת תארים בתחום בארץ ובחו"ל, השתלמה אצל גדולי המאסטרים באירופה ובארה"ב, והשתתפה בתערוכות בארץ ובעולם. הציגה במוזיאון ארץ ישראל, [2 ביאנאלות] ובמוזיאון מויא לאמנות צעירה בווינה. עבודותיה מקשטות אוספים בארץ ובארה"ב. באמנותה היא מבקשת ליפות את המכוער והכואב ולהופכו למשהו מרגש מהנה ומעורר, הגורם למתבונן שמחה ותחושה של התעלות. צילומי עבודותיה מופיעים בעטיפה הקדמית והאחורית וכן בתוך הגיליון. מערכת "מאזנים" מודה לה על תרומתה.

תודה והערכה לדוד מלמד וליצחק ברייזוס על מסירותם לכתב העת "מאזנים".

איחולים לקריאה נעימה ומהנה,

משה גרנות

הערה:

הרשימה 'העתיד של העבר' מאת גבריאלה אלישע, שנתפרסמה בגיליון הקודם, מתייחסת לשיר 'מה שנפלא' מאת שולמית אפפל, מתוך ספר שיריה, "פחות מאמת אין טעם לכתוב", הוצ' ספרא, 2013, עמ' 48.

החוברת יצאה לאור בסיוע:





הצדעה והוקרה לנשים יוצרות ביום האישה הבינלאומי



רוני סומק
יופייה

נותרו לי 21
מלים לתאר
את יפיה.
7 כפר בזבזתי,
ואת האחרות

אסוה בכובע
גרב
שיסתיר את פני
כשאבוא לשדד
אהבה.

טמוני ופגמים
אלוהים
אני כן
אני כן
אני כן

אני פמיניסט!

אני פמיניסט, רבותי, וגאה להצהיר זאת כגבר
שכבוד האשה ושיוון זכויותיה נתפס לו תמיד ובאר
כאבן-בחנו של המין הגברי שמאות בשנים, מכל עבר,
דכא את "המין השני" כדברה של הגברת סימון בובואר.

וכבודו שגפץ וגופו שהחפץ של אותו "מין שני", שסטטיסטית
כולל לפחות את חציו של הגזע הזה הקרוי אנושי
הם אות ומופת בעיני לחסרון גבריות של בורות מצ'ואיטית
המשלה את עצמה כי תוסיף לה עצמה אם תרמס את המין הנשי.

ואין בעיני עוד יפה ונאור מחרות האשה להפריח
ממש כפי שפצחה מדם קירי את סוד הרדיום וכפי שתארה וירג'יניה וולף במסתה
על "חדר לעצמה", כל קיר, כל צהר, כל אריח
בכל פרחי רוחה, מוחה ויצירתיותה.

ושבח אני לא פחות את גאון קונטרפונקט הגופים הנובע
כדכי ים לא נרדם בין חנה לאדם ובוקע מסגור מרתפיו
של ערגון הבשר אל חציו הנחסר שמרב שהוא חי הוא גווע
מלרעב ולצמא אל חציו של עצמו המצית את עורו בלטיפיו.

וכל שנחמס ונרמס ברגלי הזילות שחיינו לה טרף
וכל שנכפש ונרפש בבצות הפורורסיה של אתוס קמצן
שאין בו קצוב בסאוב אף היפי מזמן בו ירד למחתרת
כנגות וחלשה היאות לאשה אף אין גבר השש לאמצן –
חוזר כאוצר שאבד אל ההם היודעים כי אפשר גם אחרת
ואין הרומנטיקה לוקסוס יותר כי אם צרך דחוף כחמצן.

וכל סרסורי-הזמה הקטנים, רוכלי גבול-הפה וחננוני קבות-הפורנו,
אותם שיום-יום מוזילים את היפי הזה, את היין בדם
לשפל בהום של סקסיום זהום, לסחי שאף פעם אותו לא יגרנו
משום שאצלנו אשה אינה חפץ
רק אות למותר האדם, –

איה הם פתאם מכמירי רחמים
ואיה הם מחמיצים הכל, המאניקים האלה:
את שיר השירים המפלא של הארוס
וכל זה במחיר מה? במחיר זרמת שפכי הרחוב.
הטהר אינו רק היגיני יותר, הוא גם חם שבעתים וסקסי פי אלה
ומה שנדמה לכסילים כחלש הוא העז בכחות:
לאהב...

משוורת צריכה שלחן, כסא ונוף

משהו עובר עליה אינה כתמול שלשום
אולי היא חולה

הוא אינו מבין את משמעות החפץ שלה
עכשו, נפתח נוף מבעד לחלון
האינטימיות מתפוגגת עם ערפל הבקר
רקפות לבנות צצות

ויש לה שלחן, כסא ונוף
היא מיטיבה לדעת את העולם
כמו את כף ידה
משילה ומוסיפה קנים חדשים

מחבוקת את האני מתוך אהבה
במרחב שאינו תלוי בדבר
עפה
גורלה נקבע

שפה

את האגרוף היא לא שוכחת לעולם
זה לא פגם מולד
היא אומרת לעצמה
ולקראת שבת מרקת את השבר
אולי יראה יפה יותר.

והוא אינו רואה
ככה זה
בשפה שלא מדברים

האשה שאני היום

האשה שאני היום זהבת שער.
גם סנדליה כצבע השל שעוטף את שמלתי הלבנה.
רגלי משכלות רב הזמן וקצה רגלי הימנית מתנופף באויר.
פלג גופי העליון עיף וידי הימנית מחזיקה אותו שלא יפל
ממודלים של ילדות עתיקה.
החפצים הרבים הם העקר במוזאון חיי.
לא משהו אלהי, סמוי כעין בשורה.

גלעד מאירי

נמלחה בדעתה

אשה מינרלית,
סובבת את הראש לאחור
עבור מבט שלא תוכלי לזכר.
חששת שהשארית דלת פתוחה,
שמתר להביט באדמה ההפוכה,
רצית לפתח את דמותך הספרותית.
נמאסו עליך חיי המשפחה:
בעל שמסרסר בילדות, חתנים
מצחקים והעמדת הפנים
של בית נחור.
אז ללא עתיד במצער, חור
במדבר, כשטעם הבריחה
מתוק בפה,
פגית לאחור.

כל האשה הזאת

כל האשה הזאת
אוהבת בשולי הדברים
בכח עצום
שרק היא יודעת שיש לה אותו
אי-שם בתוך
קיומה העמום.

זה מה שיש לי
היא אומרת לעצמה
בלחש עצום
שרק היא שומעת אותו
אי-שם בתוך
קיומה העמום.

ואז היא פותחת את חלונה
נושמת אור צח ונעים
של יפי –

שרק היא רואה אותו
אי-שם בתוך
קיומה הברור.

בקשה לי אליך

שמר לך על האשה הזאת,
אמר אבי, שהיה ממחה ליהלומים
עוד בימי בית אביו בטרם נחרב.
אני יודע שזוהי בקשת ברכה לבטלה,
מי נביא וידע?

ואבי, שהיה ממחה גם ליפי, ענוה, וצער,
הביט בפני בבושה פנער
המותר על אהבתו למען מישהו אחר.

ואני לא אשפח את הרגע הזה
כמותו לא יהיה יותר.

חוטים של פחד

עכשו היא רוקמת את חייך
בחוטים של פחד.
אשה לבדה
(יש בך יתרון מסים,
מהרהרת בינה לבינה);
בוחנת את אצבעותיה
הופכת בהן שוב ושוב.
עכשו הרקמה כבר
לא מסתדרת לה בקו ישר,
העקמומיות מזכירה לה
שאין בטחון בדברים
שהיא מצפה להם או רוקמת
או אפלו מקנה.

"תמיד תקוני"
היתה אומרת לה אמה
והיא רוקמת ומקנה,
רוקמת ומקנה,
והלא נודע מוביל את ידיך
בעקמומיות מפחידה
והלא נודע הוא הקרוב ביותר
שהיא יכולה לחשב עליו,
כשהיא רוקמת את חייך
בחוטים של פחד.

לא חלמה

לא חלמה שלבה רחם פועם
שחבל טבורה מלחם אליו ללא רחם,
ככלב גשוש בחלל חייה
אחרי בניה שבגרו
מעיי עור לתשוקה אפלה
לשקט במחלות נפשה.

הניפה ספין חדה
לבתק החבל

שלחי ידה, צוח, אל תחוסי!
חתכי חתוך!
לפלבים
השליכי!

חתכה חתוך
זעקה לא נמלטה
תשוקה נמלאה

לבני הנח
ללכת בדרך הסבל,
הטעות והנזכר
בדרכי אהבה

לא שעה הטבור לתחנתה
לפלבים לא השלך
אצבעות דביקות שלח
בדבקות נואשה
אל רחם-לבה

הרפינה
ראשה

אשה

אשה היא גיטרה
משמיעה צלילים,
אנטנה משדרת גלים...
ניחוח ריחני של קפה
היא בקר בהיר ויפה.

אשה עבריה צפונה
אל ירכתי ביתה
"ממרחק תביא לחמה"
האשה הקדומה.

פסלת

תהי.
תכנני
מדדי
חפרי
באת
עמוק
ותרי
צמצמי
התבונני ברוחיים
טאטאי
כוני את התאורה
בסוף תהיי

לְרַגְלֵיהָ שֶׁל ז'וֹרְז'וֹט

לְרַגְלֵיהָ שֶׁל ז'וֹרְז'וֹט הִיָּה רֵיחַ מִיַּחַד,
נִיחּוּחַ רַעֲנָן שֶׁל בָּקָר בְּטַעַם אֲבוֹקָדוֹ
לְצִוְאָרָה הִיָּה רֵיחַ עֲנַג שֶׁל קִנְמֹן
כֹּל פַּעַם שֶׁהַסִּנְפֵּת חֲטָמָהּ בְּצִוְאָרָה פְּרָחֵי צִפְרֹן
עָנְדוּ לָהּ עֲדֵי קָסוֹם.

ז'וֹרְז'וֹט הִיָּתָה הַגִּנְנִית הָרֵאשׁוֹנָה שֶׁל הַשְּׂכוּנָה.
גִּנּוֹת הַבָּתִּים אֶהְבּוּ אֶת מַגְעָהּ,
נִיחּוּחַ הַל לֹוָה אֶת בּוֹאָהּ
וְנִיחּוּחַ אֲנִיס הִיָּה צְמוּד לְצִאֲתָהּ.

הַחֲתוּלִים הָיוּ מְשֻׁתְּרָכִים אַחֲרֶיהָ מֵהַפְּנֵטִים
כְּשֶׁפָּזְרָה בִּידֵיהָ זֵרְעִים לְהַשְׁתַּלָּה
עָמְדוּ בְּצַד מִמְּגִנְטִים.
הִרְיחוּת סִבְבוּ בְּמַחֹל שְׂכוּרִים
וְלֹא מִיָּין אֲבָדוּ הַחוּשִׁים.

שָׁנִים חָלְפוּ וְהַגִּנּוֹת הִחְלִיפוּ יָדַים עוֹבְדוֹת
הַגַּעְגּוּעַ הִיָּה תְלוּי בְּאוֹיֵר.
ז'וֹרְז'וֹט הַמְּמַחֶת לְזֵרְעֶהּ וְלַהֲנַבְטָה
מַחֲלוֹן חֲדָרָה אֶל הַשָּׁמַיִם מְבִיטָה
וְנִיחּוּחַ פּוֹלִידִין צוֹבֵעַ אֶת שְׁתֵּי רַגְלֵיהָ הַצְּבוֹת
שֶׁשָּׁכְחוּ לְלַכֵּת.

חגיגת בת-אליעזר

לְהֵא

מָה עֲצוּמָה הַשְּׁנֹאָה שֶׁל אִשָּׁה לְאִשָּׁה
עַל יָלֵד שֶׁלֹּא נוֹלָד
עַל גֶּבֶר שֶׁנָּדַד

הוּ, הָאֵם הַחוֹרְגָת שֶׁל כָּל הַרְגָּשׁוֹת
מְרַעֲלֵת תְּפוּחַ הָאֶהָבָה

הנשים לבית בובר

הנשים לבית בובר, אליהן התוודעתי במסגרת מחקר לצורך כתיבת ספרי: **מרטין בובר – מבט מקרוב** (כרמל, 2011), היו יוצאות דופן, מורדות במוסכמות, יצירתיות ומשכילות וניתן לכנותן פמיניסטיות.

סבתא אדלה

סבתו של מרטין בובר, אדלה, עסקה בסתר בכתיבה בסוף המאה השמונה-עשרה, התעניינה בספרים החיצוניים עוד בתחילת המאה התשע-עשרה, ואף נהגה לכתוב ביומנה רשמים מיצירותיהם של יוהן גתה ושל פרידריך שילר. כך מתאר אותה בובר בספרו פגישות:

סבתא גדלה בעיירה גליצאית שעיון ב'ספרים חיצוניים' על ידי יהודים נחשב בה לפריצת גדר, ולגבי נערות נחשבה קריאת ספרים למעשה שלא ייעשה. כשהייתה בת ט"ו התקינה לעצמה מחבוא-סתר בעלייה, ושם הייתה שומרת כרכים של כתבי עת: 'הוראן' לשילר ו'ליוונה' מאת ז'אן פאול וספרים גרמניים אחרים שקראה בהם בסתר.

מתברר שהנשים האחרות במשפחה כדוגמת פאולה וינקלר בובר, אשתו של מרטין בובר וגם רעייתו של רפאל – בנו, מרגרט טורנינג, היו נשים אסרטיביות, מורדות, הרפתקניות, גרמניות שנישאו ליהודים, שהרו את ילדיהן לפני שנישאו לבעליהן, שחיו חיים יוצאי דופן וכולן היו סופרות.

פאולה וינקלר-בובר

פאולה וינקלר-בובר נולדה במינכן ב-1877 למשפחה קתולית אמידה. בגיל צעיר עזבה את משפחתה והתחנכה בפנימייה קתולית במנזר. בצעירותה נפטרה אמה, והיא נותרה עם אביה – נגר ואדריכל, טיפוס עיקש ונוקשה.

"פאולה לא התנהגה על פי הנורמות שהיו מקובלות בתקופתה. מאז חינוכה במנזר פיתחה ביקורת שלילית לחינוך הדתי ולקתוליות. בצעירותה שיחקה בתיאטרון

את הרומן Muckensturm – ein Jahr in Leben einer Kleinen Stadt² ("סערת יתושים") כתבה בין השנים 1938 ל-1940 בירושלים על סמך רשימות מיומנה שאספה שנים. הרומן הריאליסטי מתאר בביקורתיות את התנהגותם וגורלם של אזרחי הפנהיים ב-1933.

פמיניזם נוסח אלן קיי

פאולה וינקלר בובר לא הייתה פמיניסטית העונה להגדרה המוכרת אך דעותיה היו דומות לאלה של אלן קיי. לדעתה, על האישה לפתח את כישורנותיה הנשיים ולתרום לחברה באופן חופשי; וסברה שעל המדינה לתמוך באישה ולהשתתף בהוצאותיה בגידול הילדים.

"המשותף בין פאולה וינקלר לאלן קיי הוא האמונה במטרנליזם. שתיהן האמינו שהאימהות היא תכונה נעלה ומוסרית ביותר, הייחודית לנשים, ועל כן יש לפתחה. ועם זאת, פאולה סברה שנשים אינן צריכות לעסוק במקצועות גבריים, ואף כתבה למרטין בובר על ויכוח עם ידידתה בנושא." להלן קטע ממכתבה:

ציריך, 16-17 באוגוסט 1898

...השיחה עם אלזה זעזעה אותי. דיברנו על מאורעות פוליטיים, על האנטישמיות בפרזי ועל הקונגרס הציוני... בין דעותיה הקוסמופוליטיות רעיונות שוויוניים השואפים למזער [את] ההבדלים בין גבר לאישה, ולטשטש את הניגודים ביניהם באופן שבדומה לדבורים, ייווצר מין שלישי חסר מין. מי יודע אם יצליחו בזה? אולי הם הצליחו כבר...

האידיאל בעיניי הוא לפתח את הגבר בגבר ואת האישה באישה לשלמות גבוהה, עד לפריחה יוצאת מן הכלל כי אז הם יהיו כאדם לאדם...³

חשיבה נשית וגברית

בדומה לפאולה, גם מרטין בובר מדבר על שתי צורות חשיבה – נשית וגברית; כך כתב לגוסטב לנדאואר:

הגבר ההוגה-לאמיתו צריך שיעבור בחווייתו גם את החשיבה הנפשית, והאישה ההוגה-לאמיתו צריך שתעבור בחווייתה את החשיבה הגברית, כל אחד צריך למצוא בזה את הקוטב הנגדי כדי להעלות משניהם את חיי הרוח [...] אין אני מתכוון בכך לשום טשטוש ניגודים



פאולה וינקלר-בובר

חובבים והייתה טיפוס הרפתקן ועצמאי. היא עזבה את בית הוריה ונסעה ללמוד בבית הספר להכשרת מורים במינכן, שם לימדה בבית ספר יסודי. בהמשך עבדה כמוזכירה בטירוול שבאוסטריה, ומשם נסעה לאוניברסיטת ציריך ולמדה פילולוגיה גרמנית. פאולה הייתה ספורטאית ואף חצתה את האלפים השווייצריים ברכיבה על אופניים.

"בקיץ 1899, פגשה את מרטין בובר באוניברסיטת ציריך. כעבור שנה הרתה לו, עזבה את הלימודים ועברה להתגורר עמו בברלין. לאחר שנולד רפאל, עזבה פאולה באופן רשמי את הכנסייה הקתולית וניתקה סופית את הקשר עם משפחתה; וב-1907 התגיירה והוסיפה לשמה את השם יהודית. היא נישאה למרטין וחיה עמו בהפנהיים מ-1916 עד 1938, אז היגרו לארץ-ישראל והתגוררו בירושלים יחד עם שתי נכדותיהן- בנותיהן של רפאל ומרגרט טורינג בובר. פאולה הייתה סופרת ומסאית והחלה לכתוב בתקופה בה נשים כותבות נהגו להסוות את זהותן בשמות גבריים כדוגמת ג'ורג' אליוט. כבר ב-1901 נדפסו בירחון Die Welt מאמרים פרי עטה, "אבחנות של אוהדת הציונות" ו"האישה היהודיה". היא עזרה לבובר בעריכת ספריו: מעשיות ר' נחמן מברסלב ואגדת הבעל שם טוב; מספריה שפורסמו בשם העט גאורג מונק – הילדים הלא אמתיים של אדם, הקורבן, סיפורי קדושים איריים ועוד.



מרגרט בובר-נוימן

"רק בדיעבד נודע מדוע נעלמה מרגרט. התברר שב-1929 בעת שעבדה במערכת העיתון הקומוניסטי בברלין הכירה את היינץ נוימן, והתאהבה בו. נוימן נחשב אז כוכב עולה, פיקח וכריזמטי שנודע גם כתיאורטיקן חד הבחנה וכותב מוכשר. "ב-1930 התריע נוימן שהנאצים מהווים סכנה לגרמניה ושעל המפלגה הקומוניסטית להילחם בהם; ואולם מוסקבה של סטלין העדיפה להתעלם וב-1939 נחתם הסכם מולוטוב-ריבנטרופ בין סטלין להיטלר. בשל דעותיו נחשב אפוא נוימן כמנהיג קבוצת האופוזיציה. הוא זומן למוסקבה, ונפגש עם סטלין במעונו שלחוף הים השחור, הודח מהוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית, ובסוף 1932 נשלח מטעם הקומוניסטרן לספרד.

"עם עליית הנאצים לשלטון ב-1933, גילו נוימן ומרגרט שאינם יכולים לחזור לגרמניה: המפלגה הקומוניסטית הוצאה אל מחוץ לחוק ומנהיגיה נשלחו למחנה ריכוז. כשסיים נוימן את תפקידו בספרד, פקדה עליו הנהגת הקומוניסטרן לעבור לשווייץ, שם התגורר עם מרגרט ב-1934-1935 כמהגרים בלתי-חוקיים. נוימן הוצג כסופר בשם קרל בילר והתפרנס מעבודות תרגום, ומרגרט הוצגה כאלזה הנק, מזכירתו. ב-1936 בוצעו ה"טיהורים הגדולים" של סטאלין וב-1937 הורה ראש הנקו"ד ניקולאי יצקוב על מאסרם של אלפי קומוניסטים גרמנים בחשד לריגול. נוימן שהוגדר אז

ולשום נטרול. אבל שתי הצורות של חשיבת המין אינן אלא דרגות טרומיות והנחות מוקדמות לרוח.⁴

"ב-1958 נפטרה פאולה בובר ממחלת לב בוונציה, ונקברה שם, בבית עלמין יהודי עתיק."

מרגרט בובר-נוימן

מרגרט טורנינג נולדה סמוך לפוטסדאם שבגרמניה ב-21 באוקטובר 1901 למשפחה בורגנית בת שבע נפשות. אביה ניהל בית חרושת לבירה, והיה אדם קשה ושמרני. היו ביניהם עימותים תמידיים. אמה הייתה ליברלית וסובלנית באופייה, והייתה לה ביקורת כלפי הקיסר, הכנסייה והצבא; הפער בין הגישות השפיע על מרגרט.

"אחרי לימודיה בגימנסיה הוכשרה כמורה בבית ספר יסודי וכגננת. היא הושפעה מספרים שקראה, כגון האישה והסוציאליזם מאת אוגוסט פֶּבֶל ומכתבים מבית הסוהר מאת רוזה לוקסמבורג. הייתה חברה בתנועת הנוער ציפורים נודדות ("Alt-Wandervogel"). אחרי שעזבה את בית הוריה עבדה במקצועה, והושפעה ממשפחותיהם העניות של חניכיה וכן מרצח רוזה לוקסמבורג.

"נלהבת מהתיאוריה המרקסיסטית – שלפיה המהפכה תשים קץ לעוני ולחוסר הצדק הכלכלי-חברתי – הצטרפה מרגרט ב-1921 לתנועת הנוער הקומוניסטי הגרמני.

"בתנועה פגשה את רפאל בובר. היא התלוותה אליו להיידלברג, שם החל ללמוד הנדסה. משנאלץ לעזוב עקב פעילותו הקומוניסטית, עברה איתו ליינה, ושם המשיך את לימודיו באוניברסיטה. לאחר הולדת בתם, ברברה, הם נישאו. בהפנהיים נולדה בתם השנייה, יהודית, אך יחסיהם עלו על שרטון.

"ב-1926 הצטרפה מרגרט למפלגה הקומוניסטית. עד 1928 שמשה אם חד הורית לבנותיה ועבדה לפרנסתה בהוצאת ספרים, עד שנאלצה לוותר עליהן, בעקבות משפט הגירושין. בית המשפט פסק כי יש להעבירן למשמורתם של פאולה ומרטין בובר. נקבעו לה סידורי ראייה של פעמיים בשנה בלבד. "מ-1928 עד 1932 הועסקה במערכת העיתון הקומוניסטי הברלינאי Imprekor. ב-1933 נפסקו ביקוריה של מרגרט בבית בובר בהפנהיים; היא פגשה את בנותיה, פעם נוספת ב-1934 בשווייץ. ב-1935 נסעה עם היינץ נוימן, יהודי שהיה חבר הרייכסטאג הגרמני מטעם המפלגה הקומוניסטית, למוסקבה וב-1937 נעלמו עקבותיה – עד 1945. "בנותיה נפגשו עמה שוב רק לאחר 12 שנים.

בתקופתו",⁷ שבו היא טוענת שהנאציזם והקומוניזם חד הם. ב-1980 הוענק לה אות ההצטיינות הגבוה ביותר מטעם הרפובליקה המערב גרמנית. "מרגרט בובר נוימן נפטרה ב-1989 בפרנקפורט".

סיפור חייהן של הנשים לבית בובר יכול להיבחן, במידה רבה, כסיפור של התפתחות הפמיניזם באירופה מסוף המאה ה-18 דרך הגל הראשון של הפמיניזם.

למרות שאדלה, פאולה ומרגרט לא הגדירו את עצמן בפירוש כפעילות פמיניסטיות, הרי שבעצם חייהן גרמו לשינוי השקפות עולם וסללו את הדרך לבאות אחריהן. ■

הערות

1. בובר מ. [ע7]: "סבתא", עמ' ט'-י'.
2. Munk [13ג].
3. M. Buber, Vol A, pp. 150-151 [Letter No 8ג].
4. בובר מ. [ע111א]: מכתב לגוסטב לנדאוור (18/3/1913); א', עמ' 291.
5. בובר-נוימן [1996]. [5א]. Buber-Neumann.
6. Buber-Neumann [11ג].
7. Buber-Neumann [10ג].



חביבה צמח, עבודת זכוכית

כ'אלמנט שלילי' נאסר בכלא לוביאנקה שבמוסקבה והואשם בפעילות חתרנית נגד המפלגה. לאחר חודשיים של חקירות ועינויים, הפך לשבר כלי. בביקוריה בכלא הצליחה מרגרט להעביר לו מעט כסף לקניית מזון ונשארה חסרת כל. הפעם האחרונה שנפגשו בכלא הייתה בלילה שבין 26 ל-27 באפריל 1937. בדיעבד הסתבר שב-1 בנובמבר 1937 כתב נוימן על פי דרישת הנקו"ד מכתב נלהב שתומך במבצע הטיהור של סטלין; ב-26 בנובמבר 1937 הודה באשמה השקרית שהוטלה עליו, בתוך חמש-עשרה דקות הוטל עליו עונש מוות, והוא נורה מיד.

"ב-19 ביוני 1938 נאסרה מרגרט על ידי המשטרה החשאית של סטלין, הושלכה לבית הסוהר לוביאנקה; משם הועברה לכלא בוטירקה הנורא.

"בינואר 1939 הורשעה בבית המשפט כמתנגדת לקומוניזם ונידונה לחמש שנות עבודה במחנה הכפייה הסובייטי קרגנדה-גולאג בקזחסטן. מרגרט נכלאה עם 35 אלף אסירים בתנאים איומים אך הצליחה לשרוד.

מרגרט ואסירים אחרים שוחררו מקרגנדה ב-1940 וגורשו במכות לעבר גשר הבוג ומשם היישר לידיהם של חיילי האס-אס. אלה העבירו לידי הגסטאפו בברלין. מרגרט נחקרה בחשד לריגול וב-24 ביוני 1940 הועברה למחנה הריכוז לנשים רױנסבריק.

"במחנה פגשה את מילנה ינסקה, מושא אהבתו של פרנץ קפקא. מילנה מתה ברוונסבריק, ומרגרט כתבה את "מילנה" שראה אור בגרמנית ב-1963.⁵

"באחד לאפריל 1945 שוחררה מרגרט מרוונסבריק עם שישים אסירות פוליטיות. יומיים לאחר מכן אילץ האס-אס אלפיים אסירות שנותרו ברוונסבריק לצאת לעזרת מוות שבמהלכה רובן מתו. למרבה האירוניה, בין משחררי המחנה היו הרוסים, שחמש שנים קודם לכן, מסרו אותה לידי הנאצים.

מרגרט חיה בשטוקהולם מ-1946 עד 1948, ואז כתבה את ספרה "תחת שני דיקטטורים", שיצא לאור ב-1949 ותורגם לשתיים-עשרה שפות. בספר היא משווה בין הגולאג למחנה הריכוז הנאצי, ומצביעה על חשיבותם של זכויות האדם והדמוקרטיה. הספר שימש אף כעדות היסטורית שהביאה להרשעתם ולהוצאתם להורג של קצינים נאצים בכירים מרוונסבריק. מאז ועד מותה לחמה מרגרט נגד המדיניות הקומוניסטית. ב-1947 היא נפגשה סוף סוף עם בנותיה בשבדיה.

"ב-1957 נדפסה בפרנקפורט האוטוביוגרפיה שלה, מפוטסדאם למוסקבה,⁶ וב-1976 ראה אור "גורלות

המטפורה הנשית בספרות העברית

במאמרי הקודמים הבעתי דעתי שהכתיבה הספרותית היא תלוית מגדר ("יצירתיות נשים במלל ותמונה" (IVLA, 1999), ו"אני" במטפורה הנשית הפוסטמודרנית" (IVLA, 2002). ברשימתו של יוסף אורן "משקל הביוגרפיה בשירת הנשים העבריות" (גבורות למאזנים 2009, חלק א', עורך משה גרנות) מובאת ההבחנה שהכתיבה במהותה הנה ביוגרפית. גישה זו מאפשרת להתייחס לאיכויות הכתיבה מנקודת המוצא האומרת שהיצירה משקפת את נפשו ומוחו של הכותב, דהיינו את הרגש ואת הרציו האידיוסיןקטיים. אורלי לובין ויהודית קציר טוענות שדיון בכתיבה נשית חייב להיות מנוסח כדיון בסובייקט נשי מתבונן, חווה וחושב. דבריהן מובאים באנתולוגיה "מי מפחד מוירג'ניות, נשים כותבות נשיות" (2003, עיתון 77). ניסוח זה קרוב במהותו לדברים הנ"ל של יוסף אורן.

חוקרת הספרות הישראלית ארנה גולן מתמודדת עם הנושא המובא כאן בספריה "גבר, אישה תעודת זהות, שאלות של זהות בספרות העברית" (חורב, 2004), ו"גבריות נשיות ומשא הזהות, שאלות על מיניות וזהות בספרות העברית" (עקד, 2010). בחירתה של ארנה גולן להציג יצירות של בני שני המינים מאפשרת התבוננות רחבה ומעמיקה.

לשם הדגמה אתחיל בהזכרת המשוררת רחל מורפורגו לבית לוצאטו (1790-1871) שכתבה עברית בטריאסט בתקופה בה נשים לא כתבו ולא פרסמו ספרים בעברית. את שיריה קיבץ, ערך ופרסם בספר קסטיליוני רבה של טריאסט, עשרים שנה לאחר מותה. הנה בית אחד מתוך אחד משיריה: "לא כן אבי לא קול אשמיע / אכן חפצי לכל אודיע / לגדיל תורה עדי אגיע / בכתב לעד אמת אביע". במלים מועטות אלו משקפת המשוררת, בצורה חבויה, את מצבה ואת חפצה. מכלול יצירותיה של רחל מורפורגו מובא באינטרנט ב'פרויקט בן יהודה'.

תיעוד אקדמי מסודר ויסודי של אימהות יצירתיות הנשים בספרות העברית בארץ ישראל, ניתן למצוא אצל נורית גוברין ואצל יפה ברלוביץ המתעדות את ספרות העלייה הראשונה. הישוב היהודי בארץ ישראל שלפני העלייה הראשונה היה ישוב חרדי. השפה העברית שימשה

רק בבית הכנסת. שפת הדיבור בבית הייתה היידיש והנשים לא ידעו קרוא וכתוב. כסנוניות ראשונות בכתיבת נשים בעברית בארץ ישראל הופיעו שירים, סיפורים ורשימות בתקופת העלייה הראשונה. נורית גוברין מתייחסת בכתיבה אל נשים וגברים מאותה נקודת ראות. בספרה "דבש מסלע, מחקרים בספרות ארץ ישראל" (1989, משרד הביטחון), היא מתעדת שלוש נשים כותבות. הראשונה היא חמדה בן יהודה המעידה שבעלה אליעזר בן יהודה הוא זה שהמריץ אותה לכתוב ולהשתתף בעיתונו, ומכתיבתה מובן שכבר אז הבחינו בין כתיבה נשית וגברית: "דרישת השעה היא, שהאישה תחדור לתוך הספרות העברית ורק היא תכניס רגש, רוך, גמישות וגוונים דקים ומחליפים לתוך הלשון העברית המתה, הנשכחת, הזקנה, היבשה והקשה..." הדמות השנייה היא הצעירה אירה יאן המוצגת 'כמספרת ארץ ישראלית' שסיפורה קשור למשורר חיים נחמן ביאליק. היא תרגמה משיריו ושהתה בארץ ישראל בתקופת העלייה השנייה כאשר כתבה בעברית רשימות ומספר סיפורים.

לנחמה פוחצ'בסקי (נפ"ש) בת העלייה הראשונה מקדישה נורית גוברין מחקר מקיף. נפ"ש כתבה ופרסמה בחייה רשימות רבות בכתיב העת הספרותיים, שתי אסופות סיפורים קצרים ואת הרומן העברי הארצישראלי הראשון "במדרון" שראה אור שנים רבות לאחר פטירתה בעריכת אורה עשהאל ועצמון יניב (2004, ספרי עיתון 77). נחמה פוחצ'בסקי שהייתה איכרה הלוחמת לזכויות הנשים מביאה ברומן "במדרון" (עמ' 98, 99) תיאור מרגש אודות נחישותן של החלוצות בנות העלייה הראשונה להוכיח שהן יכולות לפעול כגברים למען ישוב ארץ ישראל. הרומן עוסק ביחסי נשים וגברים ומשקף את דעת המחברת הפמיניסטית: "מלכה חושבת את היחסים ההדדיים שבין גבר לאשה מעין משל גם בשדרות הגבוהות וגם בנמוכות. במשחק זה מביט הגבר על האישה מלמעלה למטה" (עמ' 105).

האנתולוגיה שערכה יפה ברלוביץ "סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה" (אסטרוולוג, 2001) כוללת סיפורים של חמדה בן יהודה, נחמה פוחצ'בסקי, יהודית הררי, איטה ילין וחנה בולוטין. בספרה "להמציא ארץ להמציא עם" (1997), הקיבוץ המאוחד) המוקדש לעלייה הראשונה מביאה יפה ברלוביץ פרק מחקרי חשוב העוסק בכתיבה הנשית באותה עת בשם: "הגיעה שעתנו – זהות נשית, כתיבה נשית". כאן אנו מוצאים, כנראה לראשונה בספרות המחקר העברית, את ההבחנה הברורה שרק מכתבי הנשים עצמן ניתן להסיק מסקנות אודות דעותיהן, הרהוריהן ותגובותיהן הרגשיות. יפה ברלוביץ, כנורית גוברין, רואה בחמדה בן

(הספרייה החדשה, 1990) מסיים הסיפור שנתן לספר את שמו. זהו סיפור של אישה שכל תמונה, תיאור, התייחסות שבו מהווים התבטאות נשית מובהקת.

אצל סביון ליבריכט מובחן הקול הפנימי של הדמויות, ובוודאי הקול הנשי. עיבוד סיפוריה הקצרים למחזות, מאפשר לנו להחיל את ההתייחסות לחותם האישי והנשי בספרות העברית גם לתחום המחזאות.

בספרו "הקול הנשי בסיפורת הישראלית" (יחד 2001) מתייחס יוסף אורן (עמ' 148) לרומן "בעל ואישה" מאת צרויה שלוו מדגיש את השתייכות הרומן לז'אנר הסיפור הפמיניסטי.

ברשימה קצרה לא ניתן לכסות את התחום הרחב המוגדר בנושא רשימתי זו, ומתבקש ליצור תחושת סקרנות ורצון לטעום עוד. ברור שהתייחסות לרומן מחייבת דוגמאות נוספות. החוקר והמסאי ירצה בוודאי להתייחס למסות של עמליה כהנא כרמון אודות הנשים בספרות, להביא דוגמאות ממשוררות נוספות כולדה ומשירי המשוררות העכשוויות הכותבות שירה נשית בוטה וחושפנית. כמו כן מומלץ לקרוא בכתבי רות אלמוג שספריה הם בעלי חותם נשי מובהק, את הרומן "שארית החיים" של צרויה שלו (2011), וכן את "צילה" של יהודית קציר ו"כלה" של אורה אחימאיר (2013). הרומנים שראו אור ממש לאחרונה מייצגים היטב את הקול הנשי והחותם האישי הנשי בספרות העברית הישראלית.



חביבה צמח, עבודת זכוכית

יהודה ובנחמה פוחצ'בסקי את "שתי הכותבות המרכזיות בספרות נשים זו".

מתקופת העלייה השנייה ואילך ניתן להביא דוגמאות רבות ומגוונות מכתבי משוררות וסופרות הכותבות עברית בישראל. כיום מעמדן של נשים כותבות אינו נופל ממעמד הגברים וההתייחסות היא לאיכות הספרותית, ולא לזוהת המגדרית.

המשוררת רחל (1890-1931) חושפת רגשותיה בשיריה: "ב'אשתו' – 'לָהּ טִבַּעַת זָהָב עַל הַיָּד, / מִבְּרִקֶּת, שְׁלוֹה, / אֶף כְּבִלֵי בְּרִזְלֵי – מוֹצָקִים / פִּי שִׁבְעָה!' ובשיר "מיכל" – "מיכל, אַחֲוֹת רְחוּקָה! לֹא נִתְקַ חוֹט הַדְּוֹרוֹת," ובשיר "עקרה" – "בֵּן לֹו הָיָה לִּי! יֶלֶד קֶטָן."

דליה רביקוביץ כותבת בשיר "בובה ממוכנת": "וְהָיָה לִי שְׁעָר שֶׁל זָהָב וְהָיָה לִי עֵינַיִם פְּחֻלוֹת / וְהָיְתָה לִי שְׁמֵלָה מְצַבֵּעַ פְּרָחִים שֶׁבָּנָן / וְהָיָה לִי כֹּבֵעַ שֶׁל קֶשׁ עִם קֶשׁוֹט דְּבִדְבָן." יונה וולך, שנאבקה בזוהת הנשית שלה עצמה, שהציגה עצמה כנאדרוגינוס, שלא רצתה פרי בטן, כותבת שירה נשית מובהקת. בשיר "מציעים שוב את הבתולים" היא כותבת וכואבת: "מציעים שוב את הבתולים / ומתפננים למצב הריק שבו נמצאת הנפש", ובהמשך – "עם מי שכבת ראשון" המשוררת מתנגחת בפוריטניות. בספר השירים "מופע" (1985, הקיבוץ המאוחד) בו מופיע שיר זה רבים השירים המציגים שירתה הנשית. כשהיא כותבת "לכל העצים" היא מתארת אותם כנשים ומלבישה אותם כנשים היות ובעיניה "יְכָל הָעֵצִים / דֵּי נְשִׁיִּים".

בספר "גבר אשה תעודת זהות" מציגה ארנה גולן מספר סופרות. היא בחרה בספרה של ש. שפרה "שעשני אישה" כמייצג "שירה נשית במיטבה". השיר הראשון הקנה לספר את שמו ובו כתבה המשוררת: "בְּרוּךְ שֶׁעֲשֵׂנִי אִשָּׁה / לְהִבְרָא יֵשׁ מְאִין!". לפי ארנה גולן "לא נותר לש. שפרה אלא להתבונן בגורלה של אישה בכאב, בהזדהות, בהתרסה, ובאחוות נשים". אצל לאה גולדברג מוצאת ארנה גולן "ארוטיקה נשית מרוסנת" ולהצגת תרצה אתר בחרה ארנה בשיר "ילדותי הייתה ספינה" הקושר בין ילדות לאימהות.

גם בסיפורת של דבורה בארון ניכרת טביעת יד נשית. לדוגמה ב"קטנות" (אמנות, 1933) בסיפור "רשע" מתוארת קשירת "הקורסט" לגוף בעלת הבית בכאב ובהומור, ובסיפור "קטנות" מספרת דבורה בארון אודות אישה ולדנית שהייתה מוכה על ידי בעלה. כתביה של דבורה בארון על העיירה גדושים בתיאורי דמויות נשים השונות מדמויות החלוצות המופיעות אצל נחמה פוחצ'בסקי.

את "סוגרים את הים", ספר הסיפורים של יהודית קציר



בניציון יהושע

פגישה מאוחרת

א

ב כל גימנסיית ערב 'יוסיף דעת' לא הייתה נאה מחבצלת. כולנו נערים ונערות מפרברי ירושלים שהועסקנו במעמד זוטר שאין למטה ממנו. יצאתי רכוב על אופניים לשליחות חיונית לביתם של בעל 'תמול שלשום' שמואל יוסף עגנון, ההיסטוריון פרופ' יוסף קלוזינר שכנו, הסופר חיים הזז, הוגה הדעות מרטין בובר, הפילוסוף שמואל הוגו ברגמן ועוד גדולים וטובים. בין שליחות חשובה אחת לשנייה, אדון רכטליך, הבוס הכול יכול, שלח אותי לבית המרקחת של ד"ר שמריה, רוקח שעוד ידע לרקוח סמי מרפא. קראתי בקול רם וצלול את נוסח הפתק: 'שלום ד"ר שמריה, נא למסור לנער Prezervative באריות מלח אנגלי. אבוא אתך חשבון'. לתומי הייתי בטוח שאדון רכטליך כנראה חולה מאוד וסובל מבעיות מעיים קשות. לא הבנתי מדוע כל באי בית המרקחת, שהיה מלא מפה לפה, פרצו בצחוק רועם. ד"ר שמריה קרא לי לצד ואמר: 'שמנדריק, פתקים רפואיים לא קוראים בקול'.

לתומי סיפרתי את קורותיי לחבצלת היפה. 'קְלֶבְסָה, רק 'ילד טוב ירושלים' לא מפתח מבקש מהרוקח בקולי קולות קונדום לאדון רכטליך. עכשיו ירושלים כולה יודעת שהוא מנהל רומן מהצד". הבטתי בפניה הצוחקות של חבצלת. עוד פניה דמה לכך ענוג על דרך המשי. שתי גומותיה מחייכות, עיניה גדולות כמו בציור של קדוש אתיופי, שפתיה כצמד דובדבנים הסתירו וגילו חליפות שיניים צחורות ומצחקקות. צמותיה הערמוניות מעטרות את ראשה. לא הבנתי איך שני שדיה הולכים לפניה ופורצים כל גבול מתוך גוף דק של ילדה. חבצלת, נערה בת גילי, בשלה וחכמה ממני. ניסיונותיי לקשור חברות עם חבצלת עלו בתוהו. פעם העזתי והצעתי לה לצפות אתי בסרט רומנטי במוצ"ש. "ילדון", אמרה, "אני לא זקוקה לסרט בשביל רומנטיקה". היא ייסרה אותי בחלום ובהקיץ. ככל שדחתה את חיזוריי כך נמשכתי אליה.

אביה של חבצלת היה שמש דל בבית כנסת. לא הבנתי מי רכש למענה פריטי לבוש והנעלה חדשים לפי צו האופנה.

חולצות רקומות של 'משכית' וחצאית פליסה כחולה. נעלי עקבים יקרות הוסיפו לקומתה הנמוכה. ראיתי את התכשיטים היקרים שהיא עונדת ולא הבנתי מי העניק לה. לא קישרתי אז בין כל אלה ובין המאהב התורן שהמתין לה בתום הלימודים עם ג'פ, טנדר, פרייבט או רכב שרד של המשרד. כדי להתאים את עצמי לרוח הזמן למדתי במכון לריקודים סלוניים להזיז את שתי רגליי השמאליות לצלילי טנגו, רומבה, פסה-דובלה ואינגליש-וואלס. ציפיתי שבמסיבת הסיום בשמינית חבצלת תפזז איתי ברחבת הריקודים, נגנוב את ההצגה ואני אלחש באוזניה כי היא אהבת חיי.

לקראת מסיבת הסיום שכרתי על חשבוני פטיפון חשמלי. הגעתי למסיבה עם מבחר תקליטים למוסיקה לריקודים. הפטיפון ניגן את מיטב השירים אך כל אותו ערב חבצלת רקדה עם המאהבים המזדמנים שלה לצלילי הפטיפון שאני שכרתי בכספי הדל. היא 'לא ראתה אותי ממטר', דחתה את הזמנתי ועיניי רואות וכלות. הצעותיהן של שאר התלמידות בכיתה לרקוד איתן לא נראתה בעיניי. עמדתי בשולי מעגל הרוקדים וראיתי אותה נצמדת למאהביה, מצחקקת ונעה בקלילות של איילה, חשתי כי זרם הדם בגופי יורד באחת מראשי לכפות רגליי. רעד אחז בכל גופי. ביקשתי את נפשי למות מרוב צער. לפתע חשתי את עצמי מחוזק ונחוש. בצעדי מחול של רקדן פסה-דובלה ובקור רוח ניתקתי את התקע שחיבר בין הפטיפון לבין צהלת הרוקדות והרוקדים. הם נותרו המומים וניצבו כפסלים דוממים. טרקתי את מכסה הפטיפון, ארזתי את התקליטים ויצאתי רכוב על אופניים. רוח הערב היכתה על פניי אך לא יכלה לשכך את כאבי. שמעתי סביבי קולות ורחשים של תחינה ובקשה אך אוזניי היו ערלות. חשתי שגימנסיה 'יוסיף דעת' חייבת להוסיף על שמה גם 'יוסיף מכאוב', כמאמרו של קהלת. על משכבי ריצדו תמונות היום הזה. נשמתי נשימות מקוטעות. מצד אחד חשתי כי היה זה עת נקם ושילם. מעשה נכון, במקום ובזמן הנכון. מצד שני, לבי דאב שהרסתי לחברי וחברותיי ללימודים את שמחת מסיבת הסיום ובכך הקיץ הקץ על חברות בת ארבע שנים.

ב

החיים חלפו כסופת טורנדו. בתום הלימודים והבגרויות התגייסתי לצה"ל. ביליתי בחברת בנות שרצו בי אך נפשי לא נקשרה בהן וגעגועיי לחבצלת הלכו וגברו. הגעתי ליום

במידה מפתיעה. התקשיתי למצוא קשר בין חבצלת היפהפייה, אהבת נעוריי, והישישה העומדת לפניי בבגדים דלים. "היו זמנים!", אמרה. "היופי שלי היה גם האסון שלי. גברים סחררו את ראשי ואני סחררתי את ראשם. כשרצית בי לא הייתי זמינה בשבילך. כשאני רציתי בך אתה כבר לא היית זמין. הייתי בררנית בבחירת בן זוג לחיים. דחיתי את כל ההצעות ובסופו של דבר לא הקמתי בית ומשפחה. אני גרה לבדי בדירת חדר בשכונן 'עמידר', מתקיימת מקצבת הביטוח הלאומי והולכת לשמוע הרצאות חנים במועדוני גמלאים. החיים שלי מלאי חמצות. נראה שהשנים היטיבו אתך. אז נראית דק וצמוק. ילד לא בשל. מאחורי גבך קראו לך 'הדחליל'. אני עוקבת אחרי הצלחותיך, אבל עם השמחה הזאת לא הולכים למכולת."

המילים נעתקו מפי מול עיניהן המשתאות ופיותיהן הפעורים של הקשישות שסביבי. הייתי נבוך וביקשתי לפרוח מן המקום הזה. למה הייתי צריך את המפגש האיום הזה? כמה חבל שחבצלת הרסה לי ברגע אחד את תמונתה של אהבת נעוריי? רציתי להישאר עם אותה תמונה של הנערה היפה מ'יוסיף דעת'. מה אפשר לומר בנסיבות אלה? מצד אחד, חשתי כי נס קרה לי שהזוגיות הזו לא התממשה. מצד שני, זאת הייתה אהבה של פעם בחיים, אהבת נעורים. פתרתי את הדילמה בדרך מוזרה. שלפתי מהארנק שטר של 200 שקל והושטתי לה. תוך שבריר שנייה היא חפנה את השטר שנעלם בין שתי כפות ידיה. אמרתי 'שלום' חפוז וברחתי מעצמי אל עצמי מבלי להביט אחורה. לא הוספתי להגיע למועדון הגמלאים. ■

ירושלים במצור שלג, צום עשרה בטבת תשע"ד.

השחרור חי ושלם פיזית ונפשית. חזרתי למקום עבודתי. אדון רכטליך, שזכר לי חסד, קיבל אותי לעבוד כפקיד זוט במשרדו המרווח. השנים היטיבו אתו. הוא גירש את אשת נעוריו הקשישה ונשא לאישה את המאהבת הצעירה והביא לעולם צמד תאומים, שאת יופיים קיבלו מאימם ואת חכמתם ירשו מאביהם. אדון רכטליך שלח אותי ללמוד 'לתקתק' במכונת כתיבה ב'שיטה עיוורת'. למורת רוחי, הייתי הכתבן היחיד בקורס של 50 כתבניות ש'עשו לי עיניים'. הייתה זאת כנראה משאלת לבה של אשתו הצעירה, שחששה מנטיות לבו של אדון רכטליך 'לרדוף אחר כל חצאית'. בסתר נרשמתי לאוניברסיטה וריכזתי את לימודיי בשעות הערב, עד שאזרתי עוז והצגתי בפני אדון רכטליך את גיליון הציונים שלי. הייתי בטוח שהוא יפעל לפיטוריי, אך למרבה הפלא אוזני שמעו את מה שליבי לא רצה להאמין: "כל הכבוד לך שקיבלת את עצתי ונרשמתי לאוניברסיטה", אמר.

ג

מזה שנים אני נוהג להרצות במועדוני גמלאים על הנושא האלמותי: "יש אהבה בעולם?" שוחחתי בפני הישישות שמילאו את האולם על אהבה בראי הספרות. נושא גדול כים. מי שלא ראה ישישה מתרפקת על אהבת נעורים, לא ראה מימיו מראה פתטי. סיימתי את הרצאתי בציטטה מתוך 'שיר השירים', ח: 'מִי־מֵי יוֹכְלוּ לְכַבֹּת אֶת-הָאֵהָבָה, וּנְהַרֹת, לֹא יִשְׁטָפוּהָ; אִם-יִתֵּן אִישׁ אֶת-כָּל-הוֹן בֵּיתוֹ, בְּאֵהָבָה – בּוֹז, יְבוֹזוּ לוֹ'. שלמה המלך הבין דבר או שניים בענייני אהבה ובעיקר בנפש האדם. בתום ההרצאה, התחלתי לארוז את מטלטליי. סביבי התקהלו קשישות שהקשו קושיות. נחפזתי להשיב להן כשלפתע שמעתי קול רחוק, גבוה וערב לאוזן, קול מוכר כל כך, ששיני הזמן לא הקהו אותו. "אתה זוכר אותי?", שאלה.

"קולך נשמע מוכר, אבל לצערי איני מזהה אותך. הקהל מכיר את המרצה וספק אם המרצה מכיר את הקהל", אמרתי. "אתה זוכר את 'יוסיף דעת'? אתה זוכר את הערב הנורא ההוא של מסיבת הסיום שבשנייה אחת הרסת לנו מסיבה שלימה וברחת לעד וניתקת כל קשר עם חבריך לספסל הלימודים?", אמרה בקול נחרץ, "הייתי שיכורה מכל המחזורים שסבבו אותי באותם ימים... הם הרעיפו עליי מתנות ואני הענקתי להם אהבה. כמה תמים היית באותם ימים." "את חבצלת?", זעקתי בתדהמה. רק אז הבחנתי בעיניה המימיות, המסתתרות מאחורי משקפיים עבי זוגית כתחתית של בקבוק. שעה הלכן היה דליל, פניה חרושות קמטים, שפתיה נבלעו בין שנייה החסרות. גופה נעשה עבה וקצר

<p>אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל (ע"ר) THE HEBREW WRITERS ASSOCIATION IN ISRAEL</p>	<p>בית הסופר ניש שאלו טשרניחובסקי</p>
<p>ראיונות ספרותיים בבית הסופר "ספרות ואמנות ומה שביניהן" ערב ראיונות ספרותי בהנחייתו של אריה אבנרי סופר ועיתונאי, יו"ר תנועת אומ"ץ</p>	
<p>יום חמישי, י' בניסן תשע"ד, 10.4.2014 – בשעה 20:00</p>	
<p>בתכנית: • הסופר ניר ברעם.</p>	<p>משרד התרבות והספורט</p>
<p>• הפסלת והמשוררת מירה כסלו. • העיתונאית ד"ר רחלי הארט. • אמן אורח, תמיר ליבוביץ, בשירה ונגינה.</p>	
<p>הכניסה חופשית</p>	

הראיס וסוסו*

בקולחוז האוזבקי על שם באבאייב, כמו בכל משק שיתופי, כולם היו שווים אבל היו כאלה שהיו שווים יותר. והדברים אמורים בעיקר ביו"ר ובסגנו. היו"ר, שכולם קראו לו הראיס, השאיר לסגנו נזרוב כמעט את כל הניהול המעשי של הקולחוז. הוא עצמו היה רודף כבוד אובססיבי וכל הזמן רצה להראות מיהו הראיס. כבר בתחילת כהונתו רכש סוס מהודר בצבע שחור שהבריך כמו נעליו המצוחצחות תמיד. בבגדיו היה נבדל משאר תושבי הכפר, שכולם היו בו מלובשים בבגדים מסורתיים לפי מיטב הפולקלור האוזבקי, בבגדיו 'הרוסיים'.

באותם הימים, בעיצומה של המלחמה הגדולה, רצתה ארצות הברית לעזור למאמץ המלחמתי הסובייטי ובין היתר שלחה עשרות אלפי זוגות מכנסי עבודה מבד ג'ינס כמתנה למפעלים חיוניים שנרתמו לעשייה המלחמתית. המכנסיים הגיעו ארוזים ובמידות שונות. על כל אריזה הייתה מדבקה – "דרישת שלום מהעם האמריקאי". רוב המכנסיים הגיעו לשוק השחור, שכן הפועלים האוזבקים לא העזו לעטות על גופם את המכנסיים המגוחכים בעיניהם. הראיס שלנו לא רצה שיראו אותו בשוק השחור ושלח את איש אמונו עם מידות מדויקות של מכנסיו והשליח חזר עם זוג מכנסי ג'ינס לתפארת. עם חולצה רוסית נטולת צווארון, התואמת את צבע התכלת של מכנסיו, הופעתו של הראיס הייתה מעוררת יראת כבוד, בעיקר כשעלה על סוסו השחור.

הראיס הנהיג חידוש שלא היה מוכר בקולחוז: סיור יומי רכוב ב'ממלכתו'. את הסיור היה עושה בשעות אחרי הצהריים המאוחרות כדי לא לסבול מהשמש היוקדת וכדי שיותר אנשים יראו אותו ואת סוסו בשעות הפנויות מעבודה. חברי הקולחוז כבר ידעו מתי הוא רוכב בסמטאות הכפר והיו יוצאים החוצה ומריעים לו. והוא תמיד הקפיד על כך שביים מהפכת אוקטובר ובאחד למאי יתנוססו על רעמת סוסו דגלונים אדומים עם סמלי המדינה.

ולפעמים הייתה עינו החדה של הראיס קולטת ממרום סוסו עבריני רכוש משותף. אחד המוצרים העיקריים של הקולחוז, בנוסף לכותנה, היה גידול תולעי משי וסלק סוכר.

* ראיס באוזבקית: אדון, שליט.

בעיצומה של המלחמה הגדולה לא היה כמעט חבר קולחוז שלא 'סחב' מאחד השדות, שבו גידלו סלק סוכר בכמויות, כמה ראשי סלק כדי לגוון במקצת את התפריט הדל של משפחתו ופטר בחיך של הבנה כל חבר שהבחין בו בשעת מעשה. בבחינת "היום אתה, מחר אני". אבל יו"ר קולחוז הוא לא ככל אדם. הוא לא יכול להעלים עין ממישהו ששולח יד ברכוש המשותף. כשהראיס הבחין מרחוק באדם כפוף החופר בשדה סלק, האיץ את סוסו, הגיע במהירות לשדה, ירד מהסוס, תפס את העבריין 'על חם' ואמר –

"מעכשיו יהיה לך עניין עם שלטונות החוק. עד שתישפט על העבירה תהיה מרותק לבית ואני לא מציע לך להימלט כי אם תעשה שטות כזו לא תגיע רחוק ותקבל תוספת לעונש על ניסיון בריחה", נאום הראיס.

"אבל הראיס, יש לי ילדה חולה בבית ורציתי קצת להמתיק את ימי מחלתה", התחנן האיש על נפשו. "לא אני האדם שקובע בדברים כאלה. את כל מה שיש לך להגיד, תמסור לשלטונות החוק", סיים הראיס דבריו וסימן לו שיילך אחריו.

האיש האומלל לא האמין למשמע אוזניו, לקח נשימה ארוכה וזרק "אם אתה עוצר אותי, אתה צריך לעצור את כל הכפר. תראה לי מישהו שלא מביא מהשדה כמה ראשי סלק הביתה", רצה ברגע אחרון להוכיח שהראיס תפס קורבן מקרי.

"כמה פעמים אני צריך להזכיר לך שכל מה שיש לך להגיד, תמסור לשלטונות החוק?", הראיס התחיל לגלות קוצר רוח.

"ומה יהיה עם אשתי וחמשת ילדיי חשבת?", ניסה האיש האומלל לומר את מילתו האחרונה והראיס התעלם מהשאלה ובמקום לענות לו פלט קצרות – "אין זמן לדיבורים, צריך לזוז".

כעבור שלושה ימים הגיעה לקולחוז מכונית שרד ובה שני אנשי חוק ומזכירה. עשו לאומלל שיפוט מהיר, שכן לא היה להם זמן להתעסק עם משפטים בהליך רגיל כי המלאכה הייתה מרובה והיו עוד הרבה גונבי רכוש משותף בעמק פרגאנה, שמו על ידי אזיקים ועזבו את המקום עם השפוט, כשעל פניהם ועל פני הראיס, שעמד בצד ונופף להם לשלום, הבעת שביעות רצון על מילוי חובתם.

כל הכפר געש מהמחזה המביש והתקשה לחזור לשגרת היום.

אשת העצור רצה אחרי הראיס וכשהוא הבחין בה האיץ את הסוס ונעלם מעיני האישה האומללה. אנשים יצאו מבתיהם, ראו את המתרחש ובמקום להריע לו, כבימים

כשהגיע זמן הביקור הקבוע חיכה הבעל בחוץ, ברחבה קטנה בין הצריפים, והאישה הייתה נופלת על צווארו, מזילה דמעה, מתירה את צרורה ופורשת לפניו פיתות טריות שיצאו מהתנור רגעים מעטים לפני שיצאה לדרך, ומגישה לו תבשיל ביתי שהיה אהוב עליו.

עוד באותו שבוע ירד הראיס מהסוס והתדפק על דלתה של האישה וכשהיא סיפרה לו על הביקור אצל בעלה הוא אמר לה –

“כך אני אוהב, את אישה נאמנה לבעלך...”

היא הסתכלה עליו בתמיהה, הסמיקה ושאלה “לא יכולת לחסוך ממני את הלגלוג, או אולי אתה חושב שזה מגיע לי?” “לא, זה לא מגיע לך וסלחי לי על השטות שפלטתי ללא מחשבה תחילה”, התנצל הראיס והוסיף –

“היום אני יכול להישאר אצלך רק כמחצית השעה.”

“ולספל תה חם יש לך עוד זמן?”, שאלה.

“לספל תה המוגש בידיים הענוגות שלך אני אף פעם לא יכול לסרב.”

זה היה הביקור האחרון של הראיס אצל האישה לפני שהוא פרש מתפקידו בקולחוז. הוא עזב כשהועלה בדרגה והתמנה כיו"ר סובחוז על שם אחד במאי. בניגוד לקולחוז המנוהל כקולקטיב, סובחוז הוא משק בבעלות המדינה ומנוהל על ידי נציגיה. זה היה תפקיד נחשק והוא זכה בו בהמלצת מזכיר המפלגה במחוז. הסובחוז על שם אחד במאי, ששילב בתוכו חקלאות ותעשייה, השתרע על שטח גדול והכיל 200 בתי אב, בית ספר של 10 כיתות לימוד ובית תרבות מפואר. האישה והסוס כה התמזגו בתודעת חברי הקולחוז על שם באבייב, שהם תהו אם גם בתפקידו החדש יש לו סוס ואם גם שם הוא ממשיך בסיריו הרכובים כדי להראות מי הוא הראיס.



חביבה צמח, עבודת זכוכית

ימימה, נותרו עם ידיים רפויות ושפתיים חשוקות, ורק עיניהם שאלו “למה ברחת מהאישה מבלי לשמוע מה שיש לה להגיד?”. הראיס הבין את המסר האילם, סובב את הסוס לאחור ורכב בחזרה לכוון האישה.

“מה עשית לבעלי ומה עשית לי? ממה אתקיים ובמה אוכל להאכיל את חמשת ילדיי במשך שנתיים?”, זעקה האישה כשקולה נשנק מבכי.

“אני אישית מבין אותך, אבל לא הייתה לי ברירה. מחר אכנס אליך ואראה מה אוכל לעשות בשבילך”, ניסה הראיס להרגיע אותה, אך היא מיאנה להירגע.

למחרת היום הופיע הראיס בביתה עם קערה גדולה של פולאו (תערובת אורז עם נתחי בשר כבש, בצל וקטניות) ואמר שידאג לה במשך כל תקופת מאסרו של בעלה וכי את האוכל הגולמי יביא לה במו ידיו.

“אני לא רוצה שום דבר ממך, רק תחזיר לי את בעלי הביתה”, השיבה האישה וזרקה מבט על הילדים המורעבים שהתנפלו על הפולאו, תאוה לחך שאפשר היה לטעום רק בחתונות משפחתיות מסוימות, ומבלי לבקש רשות חיסלו את תכולת הקערה וליקקו את שארית השומן שהצטברה בתחתית הכלי.

הראיס עמד בהבטחתו ופעמיים בשבוע הופיע בביתה והביא באמתחתו אספקה מגוונת, שהבית הדל לא הכיר מימיו.

השכנים ראו את הסוס של הראיס מלחך עשב ליד ביתה של האישה בימים קבועים ובאותה שעה, ולא נעלם מעיניהם שזאת הייתה תמיד השעה שבה היו הילדים בבית הספר. והוא היה נכנס ו'שוכח' לצאת. מה שידעו השכנים, ידע כל הכפר. בחברה האוזבקית השמרנית לא נשארת אישה לבד בבית עם גבר זר. אבל מכיוון שכאן היה מדובר בראיס בכבודו ובעצמו, והוא קיים את הבטחתו ודאג למחסורה של המשפחה מרובת הילדים, הם העלימו עין מהמתרחש ואף גילו הבנה כלפי האישה שהופרדה באכזריות מבעלה בגלל דבר זניח שאיש בכפר לא ראה בו טעם לפגם.

עשרה קילומטרים מהקולחוז עברה תעלת פרגאנה, תעלה רחבת ידיים שניקזה כמויות ענקיות של מים שזרמו מהרכס הסיני טיאן שאן. התעלה הייתה עורק החיים של עמק פרגאנה. את התעלה חפרו בשעתו, ולא במעט קורבנות אדם, רבבות אסירים שהיו כלואים במחנות כפייה שמוקמו בקרבת אתרי ההקמה של התעלה. לאחר ההשקה החגיגית של התעלה נותר רק מחנה מצומצם אחד לתחזוקה שוטפת. האיש שנשפט לשנתיים מאסר, הועבר למחנה זה וזכה לביקור חודשי של אשתו.

משחק ילדים

סיפור מאמצע המלחמה

השקפנו שלושתנו על הרחוב מגבעת החול שלנו, שהמשאית פרקה על המדרכה.

היא לא הייתה רק שלנו, אלא של כל דיירי הרחוב, שהיו ממלאים ממנה שקים להגן על פתחי המקלטים מן ההדף. הפכנו אותה למגרש משחקים, ואיש לא טרח לגרש אותנו משם. זה קרה אחרי פסח ואחרי שחגגתי את יום הולדתי השביעי.

אימי חשבה שאני גדולה מדי בשביל לשחק בחול, אבל לא היו משחקים בחדר הקטן בקומה השלישית, רק כמה קופסאות דוק ודומינו שמאסתי בהם מזמן, ושתי חפיסות קלפים, שהמבוגרים שיחקו בהם רמי. אבא היה פותח את תיבת השח לפעמים, אבל הוא היה בקרבות כבר הרבה זמן. הייתה שעת צהריים מאוחרת של יום ששי, וידענו שבכל רגע נצטרך להיפרד, כי השבת עמדה בפתח.

בתוך גבעת החול, שחלשה על הרחוב מגבוה, חפרנו מחילות כמו על שפת הים, אבל הרבה יותר עמוקות. שלוש מחילות רכבת כיוונו אותן היטב כדי שניפגש בדיוק באמצע. גיששנו באפלת החול עד שהאצבעות שלנו נגעו זו בזו, נכרכו יחד בחדווה שלא תתואר וסירבו להתנתק. שלוש ידיים, חמש עשרה אצבעות מאושרות, אגרוף אחד בלתי מנוצח.

אימא של נילי הייתה יוצאת מהמכולת של אברום תמיד באותה שעה, עם החלות והדגים לשבת, וזה היה סימן לנילי לרדת מן הגבעה ולעזור לה, אבל באותו יום שישי היא התעכבה, ונילי נשארה איתנו על הגבעה. לפני המלחמה, אביה עוד היה חי, היא הייתה מלווה אותו ביום שישי לבית הכנסת. עכשיו, אומרת אימא שלה שאין אלוהים, ורק הטיפשים והחלשים הולכים. קובי המשיך לחפור בשקידה וחיכה לאביו. הוא לא גויס למלחמה כי היה נכה "פון היטלערס האטעל" (מבית המלון של היטלר). כך כינתה אימא בידיש את מחנה הריכוז, שלא אבין. כשדיברו על היטלר עברו לידיש, וזה דווקא הפחיד הרבה יותר. קובי עזר לאביו לסחוב את בלוק הקרח מבית החרושת בקצה הרחוב. אימא גררה בקושי את הבלוק.

"לו סבתא שלך יכלה לראות אותי, היא הייתה מתהפכת בקבר". דמיינתי את סבתא מנסה להתהפך, אבל לא סיפרתי לאימא כי תזעק לשמיים "גאט מיינער וואס וילסטו פון מיר" (אלוהים שלי מה אתה רוצה ממני) כשפנתה לאלוהים לעזרה דיברה בידיש שלא אבין מה כואב לה.

מקררים כמו באמריקה, לא היו לאנשים כמונו, רק למשפחת קאופמן, שהייתה לה מכונית כחולה עם שני זנבות מבהיקים מכסף, ויכולנו לראות את עצמנו בהם כמו במראות. המשכתי לחפור וחיכיתי שאימא תופיע בחלון, כמו בכל יום שישי ותשלשל בחבל כביסה את סל הנצרים ובו רשימת מצרכים שהייתי צריכה להביא מהמכולת.

אברום מכר לכולם בהקפה. הוא רשם מה שקניתי ולפעמים הוסיף קצת, ואימא הזהירה את השכנות "ער גאנבט א ביסל" (הוא גונב קצת), מרוב שדיברה בידיש, בסוף הבנתי הכול, ואי אפשר היה להסתיר ממני שום סוד.

ידעתי מה יהיה כתוב ברשימה כי כבר הצלחתי לקרוא בעצמי. חצי לחם שחור, חצי דג מלוח, חצי חבילת מרגרינה, חצי קילו סוכר, שלוש ביצים ועוד כמה 'חצאי דברים' חוץ מהחמאה, שממנה היא רצתה רק רבע חבילה בשבילי.

קובי היה ילד שמן ולא השתתף בתחרויות הריצה של בית ספר שנערכו בשדרות רוטשילד, השדרה הכי יפה בתל-אביב. אימא שלו הבטיחה שיום אחד הוא יהיה רזה, אבל בינתיים צריך לאכול, כי אי אפשר לדעת מתי יבוא עוד היטלר יימח שמו "און הונגערן אלעמען" (וירעיב את כולם). כל הזמן הם דיברו בידיש על ההיטלר ההוא, ואפילו שהוא מת מזמן – הם המשיכו לפחד ממנו, לקבור אותו באדמה אלף פעמים ולקלל את אימא ואבא שלו.

ג'יפ צבאי עצר מולנו בחריקה. הרמתי את ראשי וראיתי חייל גבוה בבגדי חאקי יוצא מהג'יפ ומתלחש עם גברת לוין שיצאה בדיוק מהמכולת עם עגלת תינוק.

לגברת לוין היה תינוק על הידיים וגם בטן ענקית עם תינוק, ועוד ילדים בבית. היא הייתה מורה בביה"ס 'בית יעקב' ומצאה זמן להתנדב בבית היתומים שליד בית הכנסת. אימא דיברה איתה רק בידיש, כי עברית היא 'לשון קודש'.

צריך לכבד כל אחד לפי איך שהוא מדבר, הייתה מלמדת אותי, כי גברת לוין איבדה את המשפחה שלה "אין היטלערס האטעל יימח שמו" (בבית המלון של היטלר יימח שמו).

לא הצלחתי לצייר אף פעם את המלון של היטלר, שבדמיוני היה הבית הכי מפחיד במלחמה.

מתוך הג'יפ בקע לפתע רעש מצפצף כמו של רדיו

דוקטור קוריס בא בריצה ונכנס לחשכת המכולת. שני החיילים יצאו החוצה והדליקו סיגריות. לפתע נשתררה דממת מוות. גברת קרלוטה קאופמן הופיעה נשענת על דוקטור קוריס בצד אחד ועל גברת פלדמן בצד השני. אני חשבתי שהיא מעולפת, כמו המורה ציפורה, כשהודיעו לה בבית הספר שאחיה נהרג במלחמה. באותו רגע הופיעה אימא שלי עם הסל ביד וחבל הכביסה נשרך על האדמה, "מי זה צעק כמו קוזאק?". כשהיא ראתה את גברת קרלוטה קאופמן תלויה על דוקטור קוריס, היא קפאה. מישהו לחש, "ער איז דערהגעט געוואָרן" (הוא נהרג). לחשתי "הוא מת". אימא אמרה שהיא הכירה את עמוס, הבן החייל של גברת קאופמן. שהוא היה יפה כמו נסיך. "אויף אלע ידישע קינדער" (הלוואי על כל הילדים היהודיים) הם היו הכי עשירים ברחוב, והבית שלהם נראה כמו ארמון. "מי היה מאמין שהבן של הקאופמנים יכול למות במלחמה כמו כולם", אמרה אימא, ופרצה בבכי בגלל שאבא עוד לא חזר, ובגלל שהמשפחה שלה מתה במלון של היטלר. אחרי שהגבעה התרוקנה מכל החול, הלכנו לשדרות רוטשילד לצוד חיפושיות. קובי היה מתנשם בכבוד עד שבקושי הצליח לרדת במדרגות. נילי ואימא שלה עזבו את הרחוב. אבא שב מהמלחמה ואחרי שנה גולד רפי. החלטתי לא ללמד אותו יידיש ולא לספר לו על היטלר, שלא יפחד לעולם.



חיבה צמה, עבודת זכויות

כשמחפשים תחנות. חשבתי שאולי אבא שלי חזר לשבת, אבל נילי אמרה שהמלחמה עוד לא נגמרה, ואולי הוא ימות כמו אבא שלה. אבל אבא שלי לא מת במלחמה, רק חלף זמן רב עד שהוא חזר הביתה.

האיש בחאקי חזר לג'יפ וראיתי שהוא מדבר עם הנהג. ואחר כך הצביע בידו לכיוון המכולת, והנהג יצא מהג'יפ וסגר את הדלת. גברת לוין ראתה מרחוק את בעלה מתקרב ומיהרה אליו. הרב לוין, צעד במעיל שחור ולראשו כובע עטור פרווה ומסנטרו ירד זקן לבן ארוך. הוא דמה בעיניי לאלוהים. חביב כזה, אף פעם לא זעם ולא כעס על בני ישראל ולא ביקש נקמה בגויים כמו כולם. ראיתי שהוא וגברת לוין מסתודדים. הוא מיהר מאוד והספיק לעצור את שני החיילים לפני שהם עמדו להיכנס למכולת, ונכנס פנימה לבדו.

הרגשתי שמשוה מאוד חשוב קורה והזדקפתי ככל שיכולתי. לא הסרתי עיניי מהמכולת, ומפעם לפעם הצצתי לכיוון המרפסת לראות אם אימא משלשלת את הסל.

מישהו שלא הכרתי יצא בריצה מהמכולת, עמד מבולבל באמצע המדרכה, ולא ידע לאן לפנות, הסתובב בבהלה וחזר פנימה. הזדקפתי וקראתי לה בכל הכוח, אבל היא לא שמעה אותי. אנשים יצאו בריצה מהמכולת. קובי ונילי היו עסוקים בחפירה ולא הבחינו בכלום. ירדתי מהגבעה וצעדתי לכיוון המכולת. ראיתי שגברת פלדמן ממספר 9 מתלחשת עם גברת לוין, תופסת בראשה, סופקת ידיה לשמיים ורצה לתוך אפילת החנות.

חציתי את הכביש. גם החיילים התחילו לצעוד לכיוון המכולת. צעדתי לידם והרגשתי בטוחה. אז שמעתי את קולה של אימי קורא לי שוב "נורית...". הרמתי את עיניי. סל הנצרים החל להשתלשל, והיא צעקה "קחי מייד את הסל".

רציתי להגיד לה שמשוה קורה, למרות שלא הבנתי בדיוק מה, אבל לא הספקתי כי באותו רגע נשמעה זעקה נוראה שכמוה לא שמעתי בחיי. אנשים התחילו לרוץ לתוך המכולת והיו כאלה שלא העזו להיכנס, ושני התאומים של גברת לוריא התחילו לבכות, ואז הופיע אדון אברום בפתח המכולת ואמר "שמישהו יקרא לדוקטור". אימא שוב צעקה: "נורית למה את לא עושה מה שמבקשים ממך". כולם שמעו. אני לא יכולתי להסביר לה, כי לא ידעתי מהו הדבר שבגללו כולם מבוהלים כל כך, אבל ידעתי שהוא הרבה יותר חשוב ממה שיש בסל. "מי זה צווח שם כמו חיה, אני תיכף ארד למטה ואתן לך מנה כזאת שאת לא תשכחי." גם את זה שמעו כולם. אבל ביום השישי הנורא ההוא, לא קיבלתי ממנה שום מנה.

חיים מקבילים

היא יצאה עם בעלה לטיול גמלאים שגרתי בגליל, וכשהביטה במשתתפים היושבים זוגות-זוגות באוטובוס, השתדלה להתעלם מהוואדיות שנחרצו בפניהם, מהשקיות המדולדלות מתחת לעיניהם ומכתמי הזקנה המכוערים.

מישהי מאחור תופפה קלות על גבה, והיא הפנתה אליה את ראשה. "טיול מצוין! כל כך יפה ומיוחד! לא היינו יכולים להגיע למקומות כאלה בכוחות עצמנו", אמרה האישה שישבה מאחוריה.

אכן, הטיול היה משופע בחוויות מופלאות ומעניינות, אך היא לא הייתה מרוצה. מבעד לחלון האוטובוס ראתה תלמים ארוכים, כהים, זרועים תבואות חורף, לידם השתרעו שדות ירוקים, ומרחוק קרצו גבעות מיוערות, מנומרות בלובן סלעי גיר. רק אתמול, כשניסתה לשווא לדלות מן המחשב רסיסים מעטים של איכות, הרבתה להתגעגע אל נופי הסתיו הפרושים לפנייה, ועכשיו היא צופה בהם ואין שמחה בלבה. דווקא ברגעים אלה היא רוצה לשוב אל חדר העבודה ואל המחשב, שרק לפני ימים אחדים סלדה מהם, כי חשבה שהם חוצצים בינה לבין החיים האחרים, חיי היום-יום העשירים בניסיונות ובריגושים, שהיא קראה להם בלבה "החיים האמיתיים".

"הביתה... הביתה... אני רוצה הביתה..." שקשקו גלגלי האוטובוס, והיא, כרגיל, כעסה על עצמה על שהצטרפה לטיול, והחמיצה ימים יקרים של עבודה. אלא שהפעם לא הייתה החרטה שלמה כמו בטיולים שהתנסתה בהם בעבר, כי כבר חודשים אחדים יבש זרם יצירתה, והיא חששה פן לא תוכל לכתוב עוד. האם האשמה נעוצה בגילה המבוגר? היא התגעגעה אל דחף הכתיבה ואל שמחת הניצחון שאפפה אותה כשסיימה לכתוב את אחד מסיפוריה הרבים, ותהתה אם ישוב הלהט המוכר לפקוד אותה גם בעתיד. ואולי היא כבר לא מסוגלת ליצור דמויות חדשות ולרקום עלילות מרתקות? לא! היא חייבת להתמיד ולנסות שוב ושוב...

בעלה היושב לידה הבחין במבטה המוטרד ושאל: "מה קורה, רותי, הכול בסדר?"

"בטח!" ענתה וניסתה לחייך. הוא הביט בה בספקנות, והיא ידעה שהפעם אינו מאמין לה. הוא הכיר אותה למעלה

מחמישים שנה, אהב אותה, והתבונן במחשבותיה כאילו היה ראשה שקוף, והיא לא רצתה ולא יכלה לשקר לו. אבל היא לא יכלה לספר אפילו לו על החיים הכפולים שהיא חיה כל ימיה. היא לא יכלה לספר לו שלצד חייה בעולם המעשה היא חיה גם בעולם אחר, נסתר, עולמם של גיבורי סיפוריה, שאת חייהם המציאה והעלתה על הכתב. הם היו חבריה הנאמנים, והיא אהבה לחלום בהקיץ שאולי יום אחד תפגוש בהם, תברך אותם לשלום, ותשאל על חייהם ועל המוצאות אותם מיום שסיימה את סיפורם ונפרדה מהם. היא ידעה שהחלום הזה לעולם לא יתגשם, אך לא הרפתה מן הפנטזיה.

"הביתה... הביתה... אני רוצה הביתה..." המשיכו הגלגלים לשיר, והיא זכרה את היום שבו המציאה לראשונה את הגיבורים האלמונים האלה. היא הייתה אז ילדה בכיתה ד', שמנמנה, חולמנית וחסרת ביטחון. היא לא הייתה דחוויה, אבל גם לא נמנתה על הבנות "המקובלות". וגם בבית היו העניינים יגעים, ובין הוריה פרצו לעיתים קרובות מריבות קשות ומפחידות, והיא חששה פן יום אחד ייהרס עולמה, ומעט החום והביטחון יפוגו לעולמים.

היא מצאה ניחומים בחברה דמיונית שליוותה אותה בכל מעשיה. היא שוחחה איתה בשיעורים משעממים, חלמה עליה בשעות שלפני השינה, ומצאה בפגישותיהן פיצוי על עלבונות ומפחי נפש. החברה הדמיונית ניחנה בכל הסגולות שהיא חלמה להתברך בהן, אבל לא הצליחה. חברתה הדמיונית הייתה יפה, חכמה, רזה, ספורטאית, תלמידה מצוינת, ועיקר העיקרים – היא הייתה גיבורה! כן, גיבורה ממש, גיבורה אמיתית! ממש כמו חנה סנש! היא הייתה יתומה, פליטת שואה, שעלתה ארצה לבדה ופרנסה את עצמה מעבודת כפיים בה עבדה לאחר שעות הלימודים, ועל אף גילה הצעיר הצליחה לנהל בתבונה ובאומץ את חייה העצמאיים. בשבתות הן טיילו יחד בשדה הכלניות הסמוך, פגשו בדרכן נופים קסומים, רקפות עדינות ודרכים נסתרות, הרבו לצחוק ולהתבדח, ואפילו אזרו אומץ להטיח דברים קשים בילדים כוחניים ומעליבים.

כעבור שנים אחדות, כשהגיעו שתיהן לגיל ההתבגרות, הצטרף אליהן חבר דמיוני. גם הוא היה פליט שואה, גיבור, חכם, טוב לב, יפה תואר, חזק ואמיץ. הוא אהב אותה ללא גבול, והיא השיבה לו אהבה, ורצתה בכל מאודה לפצותו על המרורים והסבל שידע בחייו. לפעמים הם אפילו התנשקו, והוא חיבק אותה, ליטף ברוך את מצחה ואת שערותיה, ונשבע כי רק אותה הוא אוהב... מדי ערב, לפני שנרדמה, הוסיפה עלילות ומאורעות לסיפור, אבל מעולם לא חשבה שהיא סופרת. כל הילדים חולמים בהקיץ ואינני יוצאת דופן,

אמרה לעצמה, והמשיכה להוסיף לסיפור אירועים חדשים, מלאי ריגושים ונחמות.

היא הייתה כבר נשואה לבעל אוהב ואם לילדים כשהעזה להעלות לראשונה על הכתב את סיפורם של חבריה הדמיוניים. עד אז היססה, כי חשבה שסופרים הם אנשים נעלים, יחידי סגולה, שהיא אינה נמנית עליהם. הכתיבה הייתה קשה, והיא כתבה ופסלה ומחקה וחזרה וכתבה, ולבסוף, רדופת אכזבה, תיעוב עצמי ומפח נפש, זרקה את הטיטות הרבות לפח האשפה.

במשך השנים ויתרה על חלום הספר, ויצרה סיפורים חדשים. היא השתחררה מן המליצות, למדה לכתוב בשפה פשוטה, הוציאה לאור ספרים שזכו להצלחה ולביקורות טובות, ומדי פעם, כשרקמה את עלילתו של ספר חדש, רכשה חברים דמיוניים חדשים. היא שוחחה אתם בלבה כשעסקה במלאכות הבית, בדרכה לעבודה ובשעות שלפני השינה, וזוהרה להפריד בין שני העולמות שבהם התנהלו חייה ולהתפכח בזמן מעולם הדמיון, כדי שלא יפריע לתפקודה בעולם האמיתי.

והיו דברים ותופעות בחייה שלא ידעה אם לשייך אותם לעולם המעשה או לעולם האחר, כי לא עמד מאחוריהם סיפור, אבל הם ריגשו אותה עד דמעות, ועוררו בה התפעמות כמו בשעת הכתיבה. האם חיכו של תינוק לא מוכר, שנשלח רק אליה כשעברה ליד עגלתו בסופרמרקט, שייך לעולם המעשה? לאיזה עולם שייך שיער השיבה של צמרות עצי הזית העתיקים כשמדבללת אותן הרוח הגלילית? ולאן שייכת המוסיקה? לאן שייכים השירים שחיברה והלחינה? כל אחד מאלה נדמה לה כיושב על קו התפר שבין שני העולמות, ומהסס לאן עליו לפנות. רגלו האחת מתחפרת בעולם הדמיון, ורגלו השנייה מתנדנדת בעולם המעשה, ומנסה לצבוע אותו בצבעים עזים, משמחי לב.

לפעמים, כשהתייאשה מן הכתיבה, נהגה לצאת עם בעלה וילדיה לטיולים ארוכים בארץ ובחו"ל, לקטוף סיפורי מקום ונופים מהממים, ולומר לעצמה שהנה, גם היא חיה כמו כולם ומתנסה באירועים חדשים. אולם שמחתה לא הייתה שלמה, כי הגעגועים למלאכת הכתיבה, לחדר העבודה הקטן ולמחשב הכול-יכול לא הניחו לה.

מה את רוצה?! מה רע בטיול הזה לגליל? ולמה את מתגעגעת לכתיבה שאינה באה לך בקלות אלא בעבודת פרך של מחיקות ושחזורים?! הטיפה לעצמה מוסר, וכל אותו זמן ציפתה בקוצר רוח שהטיול יסתיים, והיא תמהר לחזור הביתה כדי לכתוב.

רק כשמלאו לה שבועים שנה אזרה אומץ וכתבה שוב

את סיפורם של החברים הדמיוניים מימי ילדותה. עתה כבר לא היו כליל השלמות, והיא הוסיפה להם חסרונות אנושיים שרק הגבירו את אהבתה אליהם. הספר קצר הצלחה והיה לתסריט, וכשצולם הסרט, והפנטזיה הפכה למציאות, ראתה איך יוצאים גיבוריה מתוך הנייר, והופכים לדמויות אמיתיות מול המצלמה ומול עיניה המשתאות. בימי הצילומים הייתה נרגשת ומאושרת, וחשה את הולם הדם הזורם במהירות בעורקיה, את הדופק המהיר, את נשימתה המתקצרת ואת השמחה האינסופית. הנה כך, באמצעות אמנות הקולנוע, פגשה סוף-סוף את יקיריה, והרגישה גאווה ושמחה על הישגיהם ועל שזקנתם לא ביישה את נעוריהם.

בעלה העיר אותה מזיכרונותיה. הוא העביר לידה עיתון שעבר בין המטיילים, ועתה הגיע עד למושבם בספסל שלפני האחרון. "תקראי, רותי, הדברים האלה כאילו נכתבו במיוחד בשבילך," אמר האיש שלה, וחיוך טוב נצנץ בעיניו.

היא פרשה את העיתון וקראה את דבריו של סופר ידוע, שהסביר לקהל קוראיו: "הסופר חי חיים כפולים. בצד החיים הריאליים הוא חי את חיהם של גיבורי ספרו, ועליו לתמרן בתבונה בין שני העולמות כדי שיוכל לשרוד בשניהם".

היא גמעה בשקיקה את המילים הכתובות ואמרה לעצמה שכנראה גם היא נידונה לחיים כפולים, ועליה להשלים עם גורלה. אבל מדוע להשלים?! עליה לשמוח! היא התברכה במתנה גדולה! היא חיה פעמיים בכל יחידת זמן! אחר כך שאלה את עצמה מי משני החיים האלה הוא חייה האמיתיים, ולא ידעה את התשובה. לבסוף החליטה שלא להחליט, וציפתה בקוצר רוח לסיום הטיול, כדי שתוכל לכתוב את הסיפור הזה שאתם קוראים עכשיו. ■



חביבה צמה, עבודת זכוכית

ועידת שלום בבנגקוק

היה יום קצת יבש, וכבר חששתי שזה יהיה אחד מימי הנאחס במכירות. למרות שיום קודם הלך לי קלף לא נורמאלי, בכל זאת יום חלש לא מועיל למצב רוח. קלטתי אותם מרחוק – גבר אחד שתי נשים מכוסות ורעולות, רואים להן רק את העיניים. היו איתם גם שלושה ילדים. הדופק שלי עלה.

"סלאם עליכום".

"עליכום א-סלאם, תפדלו!", זרמתי.

הוא שואל אותי בערבית: "מאין אתה, בן-אדם?"

בלי לעפעף עניתי:

"מן פלסטין".

"יא רבי, אנחנו אחים! אני מערב הסעודית".

אני לוחץ לו את היד בחום. הוא מצביע בידו הפנויה על הסולט, מלח מים המלח שמיועד למשוח בו את הגוף (שישים דולר!):

"שו האדה?"

"האדה קוואיס".

יותר מזה לא יצא לי – עברתי לאנגלית.

"למה אנגלית? למה לא בשפה שלנו, בשפה של הנביא?"

"מה לעשות, אני מילדות באוסטרליה, בסינגפור, ברוב

עוונותיי – שכחתי..."

"אבל אתה מקפיד להתפלל, כן?"

"איזו שאלה! בוודאי".

"תגיד לי, אחי, מה יהיה טוב לפנים שלי?"

בדרך כלל, אני מציע ללקוח את המוצרים הזולים, ולאט לאט אני מתקדם ומראה לו מוצרים שעושים פלאים בעורו ובנפשו של האדם, וגם עולים בהתאם. הפעם ישר הצעתי לו את הסרום, שהוא בסיס לקרם, והוא מן המוצרים היקרים ביותר, ולמה? כיוון שעל המרקע מאחוריי ריצד הפרסום מים המלח, ושם ישראל הופיע שם כמעט כל דקה, לכן מיהרתי. מוטב למכור מוצר אחד יקר, ולהיפטר מהלקוח איכשהו.

"אתה רואה, אחי, הסרום הזה עושה אותך צעיר, מבהיר לך את הפנים, העור שלך נעשה גמיש. אפשר להשתמש בו ביום ובלילה כמובן, אם תרכוש את כל הקיט, שכולל בַּאפֶּר, בוֹדִי בַּאטֶר, ופיישייל סְקָרַאב, סבון הפלא לַפְּנִים, אז אתה באמת מסודר".

הסעודי לקח טוש, ורשם בערבית על קופסת הקיט איך משמשים בסרום, איזה שימוש יש לכל מוצר. כך הוא הצהיר בעצם בעלות בטרם שילם.

טוב מאוד!

"תגיד לי, לא תעשה הנחה לאח הערבי שלך?"

ההנחה הרי מחושבת מראש, והיא למעשה, אוטומטית, אבל צריך להציג מצוקה בעניין הזה – גירדתי בפדחת: "תראה, אחי, זה תלוי, איך אתה משלם." "מזומן, יא אחי", והוא מוציא מהכיס סטיפה של דולרים, ומראה לי.

"אם מזומן, אז יש על מה לדבר – כל הקיט עולה 350 דולר, בשבילך – רק 250, לא תשיג הנחה כזאת בשום מקום, אבל דחילק – במזומן, כן?"

הוא הביט עליי עקום, אבל שילם.

אני לא אוהב להעמיס על הקליינט מוצרים רבים, ולהתחשבן עמו רק בסוף. זה לא יעיל, כי הסכום הגדול מבהיל אנשים, ויש כאלה שחוזרים בהם, ואחרי שבלבלו לך את הראש חצי שעה באלף שאלות, הם אומרים לך את המנטרה הידועה: "אבוא אליך פעם אחרת". מניסיון אני יודע שצריך להציע מוצר אחד, ולבקש תשלום, אחר כך לפתות אותו עם מוצר אחר, ושוב לבקש תשלום. כך הוא משלם ומשלם, וכיוון שזה במנות מדודות, הוא איננו חש בחור הגדול שנוצר לו בכיס.

אחרי שהכסף נכנס לקופה, אפשר להמשיך בציד:

"יא אחי, מה עם האישה?"

השתדלתי לא להביט אליה, אבל מזווית העין ניתן היה להבחין שהיא עטופה כולה בשחור, ורק העיניים חשופות. "יש לי ג'ל שיכול לצנן את העיניים. צריך למרוח מתחת לעין..."

בדרך כלל אני מדגים על הקליינטית, ואז היא מרגישה בהבדל, ויש אפילו קריאת התפעלות – אבל עם הפלונית הזאת! הרי סכנת נפשות אפילו להסתכל.

אחד הילדים, פספוס, בן עשר מקסימום, הפך את הקיט, וקרא בקול:

"מייד אין יוריאל".

התחלתי לסדר את הקופסאות על הדוכן, כולי שקוע בעניין הזה. כבר החלטתי על הסבר: "תראה, הישראלים, אתה יודע, אי אפשר להתחרות בהם, יש להם סחורה מצוינת, וגם ים המלח נמצא אצלם..."

הוא אמר שלום חטוף, לקח את שתי נשותיו ואת שלושת ילדיו, שם את הקיט מתחת לבית השחי, ומיהר לעזוב את המקום. הנשים שלו יצטרכו להסתדר בלי ג'ל לעיניים.

הוא מוציא את הארנק, ומטבע נופל לו על הרצפה. הסתכלתי עליו – הוא עם הכרס הענקית שלו אין סיכוי שיתכופף. אני רוצה לעשות מחווה ולהרים את המטבע. בינתיים אחת הילדות שואלת אותי באנגלית מצוינת: "מאין אתה?"

אהה! הגענו לנקודה. לי יש בכיס תמיד מטבע למזל. הכנסתי יד לכיס, והקפצתי אותו שם בפנים. אם זה "עץ", אני אומר אמת, אם זה "פלי" – אני משקר. נפל "פלי". "מאוסטרליה".

בינתיים אני רואה שהוא מבקש להפוך את הקיט, ושם כתוב "מייד אין יוריאל". אני תופס את הקיט, ומסביר לו כאילו מה כתוב על הצד הקדמי, ותוך כדי הסבר אני שוב מתכופף להרים את המטבע, אלא שיום קודם גזרתי ציפורניים, ואני לא מצליח להרים אותו. בכיס השני יש לי אולר, והוא כאילו נועד להיות תחליף לציפורניים, ואני מתכוון כבר להוציא את האולר מהכיס, ואז אני שומע את הילדה אומרת בערבית: "הוא מישראל, הוא יהודי!".

זה עוד היה חסר לי, שיראו אותי עם אולר – יהודי וסכין! התאמצתי, ובסוף הצלחתי להרים את המטבע. נתתי לו, ואני שומע את הגבר השני: "בטח מישראל, כתוב 'ים המלח'". הכסף היה כבר בקופה, אבל הילדה הביטה בי במבט של תוכחה. ילדים רגישים מאוד לאי צדק – מצד 'הגדולים', לא מצדם.

"תראו, אני באמת מאוסטרליה, אבל המוצרים מישראל". "לא צריך מה שאתה אומר... (הוא הבין שאני משקר) אנחנו מדובאי, אבל אוהבים את ישראל. תן לי את היד". האמת שחששתי. הוא לחץ לי את היד בחום, וטפח לי על השכם, "אתם בסדר גמור".

■ חשבתי שאולי כדאי לקיים ועידת שלום בבנגוק.

רצה הגורל שבאותו היום היה לי עוד ביקור של ערבים: קבוצה של גברים, מספר נשים, ילדים, הנשים מכוסות ראש בשלושה צעיפים מהודקים לגולגולת, אבל הפנים גלויות, לא כמו של הסעודיות. הגברים לבשו מותגים: גוצ', לקוסט, ארמני, לולא הגוון הכהה של פניהם יכולת לחשוב שהם אירופים עשירים. הם התכוונו לחלוף על פני הדוכן שלי, אבל אני הקדמתי אותם, והצעתי להם פרי סאמפל, כלומר, דוגמית חנם של סולט. אני בוזק לגבר הראשון מעט על כף היד, ושאר החבורה מצטרפים ומבקשים גם הם את הפרי סאמפל. "מה זה עושה?" שואל אותי הגבר הראשון באנגלית.

"בוא, בבקשה לכיור, רחץ את ידיך". כשמערבבים את הסולט עם המים יש תחושה נעימה בכף היד, כאילו נמרח עליה קרם ידיים.

"יא סלאם, זה פלא זה!" לזה אני חכייתי. אני מנגב לגבר את היד במפית, ושואל: "הציפורניים שלך טבעיות?" (וכי ירכיב לעצמו ציפורניים תותבות?!)

"בוודאי, בן אדם, כמו שברא אותן אלה". "אם ככה, אני מוכרח להראות לך משהו", ואני מוציא בָּאָפֶר מהקופסה ומשייף לו את ציפורן האצבע, ואז אני נרתע אחורה, כאילו נדהם ממה שהצלחתי לעשות: הציפורן מבריקה כאילו כוסתה בלאק שקוף. אני יודע שזה להיט אצל המוסלמיות האדוקות, כי לפי דת האיסלאם אסור להן לשים לאק על הציפורניים, כי הוא מיוצר עם אלכוהול.

"יא סלאם!, פאטמה, עזיזה, עיישה, בואו תראו", והם מדברים בהתפעלות בערבית, ואני מבין כל מילה (תבורך שרונה, המורה שלי לערבית!), אבל אני חושש לדבר בערבית, כי הניב שלהם דמה לזה של ערביי ארץ ישראל, ערבית ברורה. חשבתי שהם עזתים, והם בוודאי היו מגלים מייד מניין המבטא של הערבית שלי. ליתר ביטחון דיברתי באנגלית במבטא אוסטרלי.

ואז הוא מגיע לעניין: "כמה עולה?"

"אם תהיה מוכן לקנות את קיט הסולט, אני יכול לתת לך את הנייל קיט לציפורניים, פלוס קרם, פלוס שמן לעור שבין הציפורן לאצבע, פלוס פצירה – מתנה. איך אני?" נקבתי לו את הסכום, והוא פקח עיניים בתדהמה. "איך אתה משלם?"

אם הוא מראה לי כרטיס אשראי (לא חשוב איזה), אני אומר לו שבדיוק לחברת האשראי הזאת יש מבצע, ומגיעה לו הנחה. אילו הציע לי מזומן, כמו הקונה הקודם, הייתי נותן לו במתנה גם סבון עם מלחים מים המלח.

אבלים על מותה של חברתנו

אסתר אייזן ז"ל

משוררת, סופרת, פסלת, אמנית מחוננת

מערכת "מאזנים"

דולפי



לושה ימים לאחר תחילת הטירונות, בהפסקת הצהריים, הגיע אלינו לפלוגה חייל נוסף שנשלח באיחור מבסיס קליטה ומיון.

הוא נכנס לאוהל, אמר את שמו המלא ואנחנו ענינו "נעים מאוד", הניח את הקיטבג על הקרקע והתמקם במיטה פנויה בקצה השמאלי המרוחק מהפתח.

הוא היה בחור מוזר, שתקן, ובעל גינונים שלא הכרנו. המשפטים שאמר היו קצרים, חתוכים, וכך גם תנועות ידיו. נדהמנו ממראהו. כשהוריד את הכומתה והניח אותה על מיטתו, הסתכלנו זה בזה ולא העזנו לומר את מה שעלה במוחנו. הבחור נראה מבוגר מאיתנו, היה לו שיער שחור סרוק בקפידה הצדה, שפם שחור צר ודק מתחת לאפו, שפם שאיש לא גידל אז כמוהו, עיניים חודרות, ומבטא זר במקצת, לא מזוהה.

לאחר היכרות ראשונה ומילות-נימוסין מעטות, יצא החוצה לשירותים. כל אחד מאיתנו חיכה שמישהו אחר יאמר את מה שחשבנו במוחנו על החייל החדש ולא העזנו לומר. עד שנמצא זה שהעז ואמר בזהירות רבה, בהיסוס קשה ובקצרה: "לא יאומן, הוא נראה בדיוק כמוהו". כולנו הנהנו בראשינו. הדמיון היה מדהים. אך לא רק הפנים ומבנה הגוף. גם שפת הגוף, הדיבור החד והצרוד, המבט שהפיק שמץ של טירוף.

רק בשעות הערב פלט מישהו מלה אחת במקום שמו ושלא בנוכחותו. "דולפי" – אמר – "יחזור עוד מעט". "דולפי" היה כינוי-חיבה ללא חיבה במקום השם האמיתי שהתאים לו, ולמען האמת הוא לא היה אשם במאומה בכך שדמה עד להדהים לאיש השנוא ההוא.

מאז אותו רגע כינינו אותו כולנו "דולפי", אך אף-פעם לא בנוכחותו. רק המפקדים נזהרו תמיד שלא לקרוא לו כך גם כשלא שמעו.

אימוני הטירונות שלנו נכנסו לשיגרה מתישה, נצרו חברויות שונות בין חיילים, כאלה שהכירו מקודם, כאלה שהיו יחד באותו אוהל, כאלה שהיו מאותו מקום בארץ, וכאלה שהיו בעלי רקע כינוכי דומה.

דולפי לא שותף בשום חברות וגם לא עשה דבר כדי למצוא חברים. הוא התבודד עם עצמו, קרא הרבה בשעות

הפנאי המעטות בשבתות, ולא חשף דבר מעצמו. היה נראה שאינו זקוק לחברות עם איש מאיתנו.

אך בינתיים נתגלה פן מוזר נוסף באישיותו. מדי-פעם, כשהתקשה באחד התרגולים, התמוטט דולפי ונפל ארצה. הדבר קרה לעתים במסדר-צהריים בשמש הקיצית הלוהטת, או במסדר-עונשין בלילה, וגם בעת ריצה מפרכת בחולות שפת-הים שבהם רצנו. ברגע הראשון הייתה לנו הנאה אבסורדית: לראות את ההוא נופל ארצה חסר-אונים. ואז היינו צריכים להרים את דולפי ולהתגבר על תחושת-התיעוב, תחושה כאילו אנחנו נושאים את ההוא כשהוא לכוש במדי צה"ל, ולא את דולפי, ולהביא אותו למרפאה, וגם להמתין עד שהחובש הגדודי יחליט מה לעשות בו.

בשיחות בינינו היינו ספק מתלוצצים ספק אומרים ברצינות שאילו היה דולפי חי לפני שנים רבות היה יכול לשמש ככפיל של האיש ההוא, שהרי ידוע כי רודנים מסוגו משתמשים בכפילים למטרות שונות.

והיו שהשמיעו דעה דמיונית לחלוטין: אולי ההוא לא התאבד בבונקר, אלא נמלט דווקא למדינה שבה איש לא יחשוד שבא אליה, התגייס לצבא היהודי, אימץ זהות בדויה, ואחרי שעבר ניתוח פלסטי קל ולמד עברית, הרי הוא נמצא איתנו בפלוגה, ואפילו איתנו באותו אוהל.

להוכחת התיזה הזאת הביאו את עניין התעלפויותיו: הרי את גילו לא יכול היה לשנות ולכן קשה לו הטירונות המפרכת עם בני שמונה-עשרה כמונו.

למרבה הפלא, היה תחום אחד שבו היה חזק מכולם. בהצדעותיו הזקופות והקשוחות ובמילוי תפקידו כחניך-תורן. הוא פיקד עלינו כאילו היה מפקד הפלוגה או רס"ר המשמעת הגדודי.

פעם חזר לאוהל אחד מאיתנו שבילה איתו שש שעות-שמירה רצופות בלילה. דיברת איתו, שאלנו. כמעט כלום, ענה, לא הצלחתי להוציא ממנו אפילו איפה נולד, איפה למד ואיפה הוא גר. והמסקנה: מוזר, קשה לפרש, קשה למצוא הסבר. שום קשר לאיש ההוא, גם לא לעמו.

לבסוף תפסנו אותו פעם ברגע של נינוחות, בשבת אחר-צהריים, על הדשא. אמרנו לו בכנות: אתה יודע מה מדברים עליך. מילא הדמיון שלך אליו, אתה יודע למי, אבל למה אתה מחקה אותו, למה אתה עושה את תנועות-הגוף שלו, למה אתה מגדל שפם בדיוק כמו שלו על השפה העליונה?

הוא התרצה וענה, תחילה באיפוק ואחר-כך בחמת-זעם ובקול צווחני: ידעתי תמיד שאני דומה לו, אני יודע איך אתם קוראים לי מאחורי הגב, גם בבית-ספר מצאו אצלי

מתכוון לטרטר אותנו גם בהמשך הלילה. לפתע ראינו את דולפי נופל שוב על הקרקע כמו בפעמים קודמות. המפקד חש אליו, אך כשניסינו לסייע לדולפי לקום, גער בנו המפקד ולא הסכים. הוא יקום בעצמו, אמר. תהינו איך הוא נוטל אחריות ומחליט שלא לטפל בדולפי המעולה. ואז אמר: ראיתי שהוא מסר את ה"עוזי" לפני שנפל לזה שעמד לידו. מי שמתעלה פתאום, לא מוסר את ה"עוזי" לפני-כן לחבר שליידו.

ידענו שהוא צודק. דולפי פקח את עיניו וקם על רגליו קל כנמר, נטל את ה"עוזי" מחברו והתמתח כמו קצין פרוסי קשוח.

בלילה קיבלנו אפשרות לישון שש שעות רצופות. דולפי שמר במשמרת הראשונה ואחר-כך הגיע לאוהל. בבוקר קם, הביט בנו במבט חד ועוין, נטל את חפציו בלי לומר מלה, ויצא מן האוהל.

במסדר הבוקר הוציא המפקד מפיו בפעם הראשונה את המלה האסורה. הוא שאל את החניך התורן "איפה דולפי?". כך אמר, "דולפי".

את הדמיון אליו. הם לא קראו לי בכינויים. הם קראו לי כמו שקראו לו. מאז אני מחזיר לאלה שעושים לי את זה, ומרגיז אותם כמה שאני יכול. ככה בדיוק. אם הם ואתם חושבים שאני דומה לו, אם אני בשבילכם דולפי, אם ככה אתם עושים ממני, אז אני משחק איתכם את המשחק עד הסוף. רציתם דולפי, תקבלו דולפי. הם למדו בבית-ספר עם דולפי, אתם תהיו בצבא עם דולפי. שתקנו.

כשעזב את המקום נשטפנו בזרם דיבורים על השואה. אחד אמר שכל המשפחה של אימו נספתה. שני סיפר על סבא שלו ששרד ממחנה-ריכוז ועד היום סובל מסיוטים. שלישי אמר שאביו עבר פעם בכיכר העיר שבה חי וראה את האישה ההוא נואם, מנופף ידיים וצועק בקול ניחר. לא הזכרנו במילה אחת שיש קשר לדולפי.

עד שהגענו לשלב האחרון של הטירונות. עמדנו במסדר לילי עייפים וטרוטי עיניים. ציפינו לחופשה הראשונה. באמצע השורה השנייה עמד דולפי. רצינו רק לישון לאחר יום אימונים מפרך. אך המפקד התורן הראה סימנים כי הוא



משרד
התרבות
והספורט

אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל (ע"ר)
רח' קפלן 6 תל-אביב-יפו, טל' 03-6953256/7



בית הסופר
ע"ש שאול טשרניחובסקי

יום רביעי, כ"ח באייר תשע"ד, 28.5.2014, בשעה 20:00

השקה כפולה

לנבחרת השירים של אמיר אור ורפי וייכרט

וייכרט ואור קוראים משירתם ומשוחחים בפרספקטיבה פואטית על דרכם בספרות העברית.



אמיר אור:
שלל
(שירים נבחרים, 1977-2013)
בהוצאת הקיבוץ המאוחד



הכניסה חופשית





רפי וייכרט:
גג החשכה
(מבחר שירים)
בהוצאת אבן חושן



ירון אביטוב

הווי ומנהגים ספניוליים ביצירתו של אורציון ישי

על אסופת הסיפורים "כתום", כרמל,
2012, 155 עמ'



אורציון ישי

מככבים בהם, ובעיקר הגיבור שהוא אמנם לא אותו הגיבור, פעם הוא ילד ופעם הוא עלם ופעם הוא אדם במלוא שנותיו על סיפו של ניתוח מסוכן כמו בנובלה "חלומות" – אבל אפשר לזהותו בנקל לפי כמה סממני היכר. מן האסופה הכוללת שמונה סיפורים ונובלה קצרה, מצטייר פרופיל לא רק של השכונה ומנהגיה והניחוחות של פעם – סיפורים שעשויים לעניין את כל אוהבי ירושלים – אלא גם פרופיל של הגיבור שגדל בשכונת עוני ושהייתה תמיד תבנית נוף הולדתו.

הגם שהיא משופעת בטרגדיות ובדרמות רבות, הכתיבה של ישי היא משמחת לב. כמה מסיפוריו חורגים הפעם מהריאליזם המוכר שלו ועוברים אל ההיפר-ריאליזם של העולם הסייטי, כמו למשל "כתום", שהוא חריג מעניין בכתיבתו. בנובלה "חלומות", שבה מסופר על אדם הצופה בהלוויה שלו עצמו, הצליח ישי לחבר בין עמק הבכא והעולם הבא, והוא כתב על המוות בהומור, תוך שהגיבור עושה חשבון נפש עם עצמו ועם כל הדמויות בחייו הבאות ללוותו בדרכו האחרונה. קוראיו של אורציון ישי נזכרו מן הסתם בסיפור הזה כאשר ליוו אותו בדרכו האחרונה בתחילת חודש אוקטובר 2013. ישי, שנפטר בגיל 77, נאבק תקופה ארוכה, ובאומץ רב, במחלה קשה. הוא השאיר אחריו 13 ספרים – שבעה קבצי סיפורים, רומן אחד וחמישה ספרים בתחומי החינוך וההוראה. האחרון שבהם היה "כתום". "פרחים על קברו של המורה לתנ"ך" היה שמו של הסיפור הראשון שפרסם ישי לפני שנים רבות. בשמי ובשם קוראים אחרים שאהבו את יצירותיו הירושלמיות והלטיניות, אני מניח במאמר זה זר פרחים סימבולי על קברו.

בתחרות הגמר למספרי סיפורים שנערכה בשעתו בתיאטרון ירושלים במסגרת 3000 שנה לירושלים, זכה אורציון ישי ז"ל במקום הראשון, זכייה שהנציחה את היותו מספר סיפורים משובח, המדלג בחן בין ז'אנר הסיפור בעל פה וז'אנר הסיפור בכתב. ישי היה גם זה וגם זה, וכשקוראים אותו נדמה תמיד שאפשר לשמוע את קולו ברקע כשהוא מספר את סיפוריו.

סיפוריו של ישי הם ירושלמיים שורשיים ועוסקים בעדות הספרדיות ובקשר התרבותי שלהן עם גלות ספרד ועם שפת הלידנו. אבל יותר מכל אלה הם סיפורי שכונה טיפוסיים, המקבלים משמעות הרבה מעבר ללוקאליות שלהם. הם מתרחשים ברובם בשכונה הירושלמית אוהל משה, ליד שוק מחנה יהודה, שבה נולד וגדל ישי, ושמהעושר האתני והאקזוטי שלה סיפוריו ניזונים. ישי מחייה ביצירותיו את ההווי והמנהגים הספניוליים, את הצבעים, הטעמים, הריחות והאמונות הטפלות, ואת הדמויות הביזאריות של השכונה, שכל מי שמכיר את הסמטאות הצדדיות הללו לא יכול שלא להתרשם מהאמינות של התיאורים.

העלילה מתרחשת בימי המנדט הבריטי ולאחר קום המדינה, שלפי הקובץ "כתום" אפשר לכנותה כמדומה מדינת ירושלים. מבחינה זו, דומה ישי לדן בניה סרי, ובהבדל אחד – ספריו של סרי אינם חורגים בדרך כלל מגבולות ירושלים, ואילו מאלה של ישי מדלגים גם לנתב"ג, ומשם הם טסים לאירופה או לארצות דרום אמריקה. ישי יודע לחבר נכון בין התרבות הירושלמית לתרבות הלטינית. ההווי של ירושלים מלפני 70 שנה יכול להזכיר ערים נידחות בדרום אמריקה בימינו, מה גם ששפת הלידנו והספרדית הן שפות אחיות. הגם שהם עוסקים בנושאים לכאורה שונים, יש בין סיפוריו של ישי לא מעט מן המשותף. העיר ירושלים והשכונה תמיד



אסתר ראב

אחותה ציפורה – שאסתר לא הכירה

במלאת 120 שנה להולדתה של
המשוררת אסתר ראב (1894-1981)

א

נחנו, צאצאי משפחת יהודה ראב בן עזר, עומדים כאן על פסגת הגבעה בבית הקברות סגולה של המושבה הראשונה של העלייה הראשונה – פתח-תקווה, כמנהגנו מדי ל"ג בעומר, הוא יום פטירתו של אבי משפחתנו – יהודה ראב (1858-1948). סביבנו פזורות מצבות רבות של בני המשפחה, בהם גם של בתו השנייה של יהודה, אסתר ראב (1894-1981) שהשנה, 2014, מלאו 120 להולדתה. המצבה הפשוטה, המשותפת, שסביבה אנו עומדים, יצוקים בה שני לוחות-זיכרון ישנים. האחד לזכר רעייתו של יהודה, לאה, אימה של אסתר, והשנייה לזכר דודתי ציפורה, היא בתם הבכורה של לאה ויהודה, שנפטרה ונקברה כאן בשנת תרנ"א, שלהי 1890, והיא בת 6 בלבד, כלומר שנולדה בשנת 1886 לערך. ציפורה נקראה על שם פייגה [ציפורה] ראב לבית אהרנטל, אימו של יהודה, שמתה בהונגריה שנים בטרם עלות המשפחה ארצה. ציפורה לא הייתה הבכורה בילדי יהודה ראב כי קדם לה, מאישה אחרת, בנו הבכור מנחם-שלמה ראב (1878-1916) שנולד לו מנישואיו הראשונים בירושלים לאלמנה הדסה הרשור, וזה סיפור בפני עצמו. על בתו ציפורה מספר יהודה ראב בספר זיכרונותיו "התלם הראשון":

"בשנת תרמ"ח (1888) נולד בני ברוך. בראשית תרנ"א (1890) חלתה בתי הבכירה צפורה בדלקת ריאות. החובש המקומי חשבה לקדחת רגילה ולא הניח להבהיל את הרופא מראשון-לציון. כאשר הבאתי אחר-כך שני רופאים, ד"ר שטיין וד"ר מזיא (ואלה באו למקום בחירוף נפש, כי היה זה ביום של שיטפון ואדיות) כבר לא יכלו להועיל יותר, והילדה מתה כשהיא בת שש.

"לפי הרשום בספר החברא-קדישא של פתח-תקווה היא מתה בי"ד כסלו התרנ"א והיא הינה המיספר השלישי בספר. המת הראשון שנקבר בבית הקברות של פתח-תקווה היה ניסן לייב בן חיים מקרלין.

"מקרה מות ילדתי [ברוך בנו היה אז כבן שלוש ולא זכר את אחותו הבכורה] – דיכא את רוחנו והשאיר אחריו רגש של שממון ושכול שלא נחלש עם הזמן, אלא הלך וגבר. הכול מסביב החל להיראות בעיניי מחוסר טעם ומטרה: הפרות העלובות, השדות החרבים, העזובה, האקלים הרע וגם... האנשים. לא הימים הראשונים כימים האלה, עם התרחבות המושב רבה הערבוביה. האנשים השתנו. מה שקודם לא היה בנמצא, או היה חבי – החל לבצבץ. הופיעה התגרנות... האנשים החלו לנהוג בקטנוניות על פחות משווה פרוטה... הכול חדל למצוא חן בעיניי ואיבד את טעמו. שטמפפר היה נמצא אז בחו"ל בפעולות שונות למען המושבה, ובעיקר אצל הברון ופמלייתו, ובלי השפעתו [של בן-דודתו יהושע שטמפפר] – לא הכול הלך למישרים... דוד גוטמאן הוסיף להישאר בעקשנות ביהוד. איש זה שהקריב את כל הונו ואונו בשביל פתח-תקווה – לא חזר אליה עוד, ובסוף ימיו עבר לירושלים וימת שם עני וחסר-כל." ["התלם הראשון", עמ' 109].

זו המציאות שאליה נולדה בפתח-תקווה בתם השנייה של יהודה ולאה, אסתר (1894-1981), כשלוש שנים לאחר מות ציפורה, וכאשר בנם הבכור, הוא אחיה ברוך – הוא כבר כבן שש. לימים נולדו להם עוד שני בנים, אלעזר (1900) וצעיר הבנים, בנימין (1904) הוא אבי.

לא נותרה שום תמונה של ציפורה. כמו שאין גם שום תמונה של אליעזר ראב, אביו של יהודה. בשיריה של אסתר ובפרוזה שלה נזכרים ישירות ובעקיפין שלושת אחיה, ברוך, אלעזר ובנימין – ואפילו יש התכתבות

ארני הכרמל

כָּל עֵסִים יִרְק הָעֵרְמוֹנִים בְּגַן הַלּוֹקְסִמְבוּרְגִי
כָּל אֲשֵׁרוֹת וְרִסְאֵי הַגְּזוּזוֹת, הַשְּׁרוּקוֹת –
בְּעִבּוּרְכֶם אֲרֵנִי הַכְּרָמֶל!
אֲחֵי הַיִּרְקִים, הָרְזִים,
הַנְּקָשִׁים, הַמְּפִתְלִים, פְּרוּעֵי הַצְּמֶרֶת,
לְמוֹדֵי הַסֵּעַר וְרוּחוֹת יָם עֲזוֹת;
תְּלוּיָה עַל בְּלִימָה
שְׂטָה צְמֶרְתְּכֶם בֵּין שָׁמַיִם לָיִם –
כְּאֲדָרוֹת נְבִיאִים מְאֹשׁוֹת, מְתֵעוֹפּוֹת;
כְּלָכֶם כּוֹרְעִים מְזַרְחָה –
עֲדַת קְדוּשִׁים מְסִתְגָּפִים!
וְצִמְאִים מְגִשְׁשִׁים שְׂרָשִׁיכֶם וְחוֹתְרִים
אֶל לְשֵׁד הָאֲדָמָה הַעֲתִיקָה
זְרוּעַת הַסֵּלַע וְחִפּוֹפֶת הַהוֹד;
אֲבָן רְחוּצַת גֶּשֶׁם לְרַגְלֵיכֶם –
כְּמִזְבֵּחַ עֵטוֹר מְחֻטֵּיכֶם הַנוֹשְׂרִים;
עֲנִפֵיכֶם – גְּרוֹת יִרְקִים כְּפּוֹפִים מֵחֵם לְבָם –
מְקֻטְרִים מוֹל שָׁמַיִם רְחֹבִים
אֶת כְּפָרֶם וְיִרְקֶם הָאֶפְרוּרֵי הַנְּמוֹג;
אֲרֵנִי הַכְּרָמֶל הַמֵּיבְבִים בְּרוּחַ,
הַמְּאֹשְׁשִׁים, הַמְּדוּבְבִים עַל מְלָכִים וְנְבִיאִים,
אֲרֵנִי הַכְּרָמֶל הַמְּפִתְלִים, הַשְּׁחִים –
אֲחֵי הָרְזִים, הַטְּהוּרִים!

1953

השיר נדפס לראשונה במוסף "תרבות וספרות" של "הארץ" ביום 6.3.1953. שלושת אחיה של אסתר: ברוך אלעזר ובנימין, היו רזים, שחוחים במקצת, וכהי-עור. וכאמור, לאחותה המתה ציפורה, הקבורה כאן בגבעה – אין זכר בשירתה וגם לא בפרוזה שלה.

יחס מיוחד היה לה, לאסתר, לאבי בנימין, אחיה, שהיה צעיר ממנה בעשר שנים לערך. לאחר מותו כתבה שיר מדהים בעוצמתו, "בשורה", המתאר כיצד נודע לה מותו בטרם הודיעו לה, בעודה שוהה באיטליה.

שיר נוסף, "העניינים בוכות", מתאר אותו על רקע כרמי ענבה, קואופרטיב כרמי היין של איכרי פתח תקווה, שאותו יסד וניהל, והמצוי כיום בין צומת ענבה [בי"ת רפה] בכביש

עם אחיה-החורג מנחם-שלמה, שאותו לא פגשה מעולם מי מת במחלה בצעירותו בירושלים בתקופה הרעה של מלחמת העולם הראשונה.

אבל שמה של ציפורה, שאותה כמוכן אסתר מעולם לא הכירה, אינו נזכר כלל. כנראה צעירה מדי הייתה הילדה מכדי להותיר רושם על בני-המשפחה למען תיזכר לימים גם אצל מי שתהיה אחותה – אסתר.

ילדותה של אסתר עברה עליה בהתמודדות עם אחיה, בעיקר ברוך המבוגר ממנה בשש שנים. על פי עדויותיה זה מה שעיצב את אופייה ה"גברי". גם משום הערצתה לאביה, גם משום האנטגוניזם שחשה כלפי אימה הדתית. "גבריות" זו היא מצאה, כמעלה – גם בחברתה הטובה לורת פסקל, שהייתה לה כאחות – בשיר מופלא שהוקדש ללורת, ושאותו לא פרסמה אסתר בחייה אלא נמצא בעיזבונה:

ללורת

בֵּין סִבְכֵי יִסְמִין עוֹד עֵשֶׂן הַדֶּרֶשׁ-שְׁעָרָךְ
עוֹד עֵקְבוֹת רְגְלֵיךְ הַזְכוֹת
בְּחוֹל הַגֶּן לְאוֹר יָרֵחַ נְמוֹת –
כְּלֶהֱבֶה לְבִנָּה עֲלִית מְאֵפֶל הַקְּרָקַע
כְּבִדַת-פְּלִיאָה וְגוֹרֶל.
עַד כִּי סִלְדָה יָד גְּבֵר נִגַּע בְּךָ
בְּתוֹלָה וְאֵם הָיִית – וְאוֹן גְּבָרִים
בְּמִנוּף מְחֻשְׁבֶּתֶךָ.

שְׁחִי עֲלִינוּ עִם עָרֵב בְּעֵנַן שְׁמִלוֹתֶיךָ הַלְּבָנוֹת
עַל פְּנֵי כְרָמִים אֱלֹהִים...
וּפְרִשְׁנוּ יְדֵינוּ תַּחַת כְּפוֹת רְגְלֵיךְ הַזְכוֹת.

פ"ת. אלול, תרפ"ה, 1925

מעניין כיצד היו מתנהלים חייה של אסתר לו הייתה לה בביתה אחות, ציפורה, מבוגרת ממנה ב-8 שנים לערך. האם זה היה עושה אותה פחות "גברית", חזקה – במאבקה מילדות על מקומה במשפחה ובעולם? אסתר הייתה אישה יצרית ואוהבת גברים במלוא חושיה, בחיים כמו גם בשירה, אלא שלרוב לא שפר עליה גורלה בחייה עם גברים.

את השיר "אורני הכרמל" אסתר הקדישה גם לאחיה:

פנחס שדה בדרכו אל האלוהים

על הסופר והמשורר פנחס שדה (עשרים שנה למותו)

הוא היה ככל הנראה הסופר הבולט ביותר שעוד בימי חייו עורר, וממשיך לעורר, תגובות חדות מכאן ומשם לגבי יצירתו הספרותית, השקפת עולמו ואורחות חייו.

מימי פרסום האוטוביוגרפיה שלו "החיים כמשל", שיצאה לאור לראשונה במהדורה עצמית בשנת 1957, ועד היותו שוכב על ערש דווי, היו לו לפנחס שדה מעריצים ומעריצות, אוהדים ואוהבים, ובצידם גם כאלה שבזו לו, נרתעו ממנו, מכתיבתו ומאורח חייו. כמדומה, לא היה בישראל סופר שעורר תגובות קצה כה קיצוניות, מאוד אמוציונליות, בקרב קוראים ומבקרים כמו פנחס שדה.

כדי לפענח את חידתו של סופר זה צריך לבדוק בכתביו מה היה המניע העיקרי ליצירתו: האם הוא חיפש יוקרה, שם, מעמד מכובד, גדלות של איש רוח מוביל לתקופתו מין, כסף? לכאורה, בכל אחת מהאפשרויות הללו טמונה גם תשובה. כמו מרבית הסופרים, פנחס שדה, חיפש את כל אלה. חלק מהם הוא אכן השיג, אומנם במאמץ ניכר.

פרסום "החיים כמשל" הביא לו אומנם עדת מעריצים מכובדת של אנשים צעירים בעיקר, תוהים ומחפשי דרך, שוברי מסגרות, שונאי מקובלות חברתיות, שכמיהתם הייתה אל השונה אל האמירה המרדנית, הספוגה בבזז עמוק כלפי מוסכמות החברה וערכיה הצבועים. האמירות הללו נמצאו למכביר ב"החיים כמשל". האוטוביוגרפיה של פנחס שדה סיפקה להם את אלה למכביר: הווייה של איש צעיר, בודד, מנוכר מול עולם חברתי שקרי, מסולף, החי לפי תכתיבים, בשעה שהוא הגיבור (קרי פנחס שדה עצמו) מפלס דרכו אל מעבר לזה.

הוא עבד בעבודות דחק על מנת שלא "למכור עצמו ונפשו לשטן הממון", קרא את הגיגיהם של מורדים רוחניים גדולים, אך בעייתיים בחלקם: קירקגור, שבתאי צבי, יעקב

העֵינִים בוכות
לְאֵד־דָּמַע
עַל רְאוּתָן אוֹתָךְ –
בְּקֶבֶר
עַל שְׁאִינְךָ שׁוֹמֵעַ
אֶת הָאֲדָגִיּוֹ מִן הַחֲמִישִׁית
שֶׁל בְּטֵהוּבָן
וְאֵת קָטַע־הַחֲלִיל
מִ"אוֹר־פִּיאֹס" שֶׁל גְּלוּק
אֲשֶׁר אֶהְבֶּת
עַל שְׁאִינְךָ יְכוּל לְהַרִיחַ
עָלַי אֶקְלִיפְטוֹס מֵעֲשָׂנִים
בְּמִדוּרָה אֲטִית
כְּרוּחַ אַחֲרֵי־הַצְּהָרִים
עַל שְׁאִינְךָ יְכוּל לְהַשְׁקִיף
עַל מֶרְחַב־יֵרֶק כְּרָמִים
אֲשֶׁר פָּרִשְׁתָּ עַל גְּבְעוֹת רְבוֹת
לְרַגְלֵי הָרֵי יְהוּדָה.
עַל רַעְמַת הַשַּׁעַר;
סִימֵן תַּפְאֶרֶת אֲבוֹת –
מְצַחִים נוֹשְׂאִים תַּפְלִין שֶׁל רֹאשׁ –
דוֹרוֹת רַבִּים,
וְאֵת טְהַרֶת מַחֲשַׁבְתָּךְ –
עַד הַסּוּף.

1969

כאן, בבית הקברות סגולה, לא רחוק מהמקום שבו אנחנו עומדים – אסתר קבורה לצידו של אחיה בנימין, ועל מצבתה השורות שביקשה שאחוק –

"מֵתְקוֹ לִי רַגְבֵי־עֶפְרָךְ
מוֹלְדֶת – כְּאֲשֶׁר מֵתְקוֹ לִי
עֲנִי שְׁמִיךָ –"

והן מתוך שירה "נשורת" (1961), והשורות האלה גם חקוקות, לבקשת השירות הבולאי – בשובל הבול "אסתר ראב" שיופיע השנה בקיץ 2014.

פנחס שדה בדרכו אל האלוהים

על הסופר והמשורר פנחס שדה (עשרים שנה למותו)

הוא היה ככל הנראה הסופר הבולט ביותר שעוד בימי חייו עורר, וממשיך לעורר, תגובות חדות מכאן ומשם לגבי יצירתו הספרותית, השקפת עולמו ואורחות חייו.

מימי פרסום האוטוביוגרפיה שלו "החיים כמשל", שיצאה לאור לראשונה במהדורה עצמית בשנת 1957, ועד היותו שוכב על ערש דווי, היו לו לפנחס שדה מעריצים ומעריצות, אוהדים ואוהבים, ובצידם גם כאלה שבזו לו, נרתעו ממנו, מכתיבתו ומאורח חייו. כמדומה, לא היה בישראל סופר שעורר תגובות קצה כה קיצוניות, מאוד אמוציונליות, בקרב קוראים ומבקרים כמו פנחס שדה.

כדי לפענח את חידתו של סופר זה צריך לבדוק בכתביו מה היה המניע העיקרי ליצירתו: האם הוא חיפש יוקרה, שם, מעמד מכובד, גדלות של איש רוח מוביל לתקופתו מין, כסף? לכאורה, בכל אחת מהאפשרויות הללו טמונה גם תשובה. כמו מרבית הסופרים, פנחס שדה, חיפש את כל אלה. חלק מהם הוא אכן השיג, אומנם במאמץ ניכר.

פרסום "החיים כמשל" הביא לו אומנם עדת מעריצים מכובדת של אנשים צעירים בעיקר, תוהים ומחפשי דרך, שוברי מסגרות, שונאי מקובלות חברתיות, שכמיהתם הייתה אל השונה אל האמירה המרדנית, הספוגה בבזז עמוק כלפי מוסכמות החברה וערכיה הצבועים. האמירות הללו נמצאו למכביר ב"החיים כמשל". האוטוביוגרפיה של פנחס שדה סיפקה להם את אלה למכביר: הווייה של איש צעיר, בודד, מנוכר מול עולם חברתי שקרי, מסולף, החי לפי תכתיבים, בשעה שהוא הגיבור (קרי פנחס שדה עצמו) מפלס דרכו אל מעבר לזה.

הוא עבד בעבודות דחק על מנת שלא "למכור עצמו ונפשו לשטן הממוץ", קרא את הגיגיהם של מורדים רוחניים גדולים, אך בעייתיים בחלקם: קירקגור, שבתאי צבי, יעקב

העֵינִים בוכות
לְאֵד־דָּמַע
עַל רְאוּתָן אוֹתָךְ –
בְּקֶבֶר
עַל שְׁאִינְךָ שׁוֹמֵעַ
אֶת הָאֲדָגִיּוֹ מִן הַחֲמִישִׁית
שֶׁל בְּטֵהוּבָן
וְאֵת קָטַע־הַחֲלִיל
מִ"אוֹרְפֵיאֹס" שֶׁל גְּלוּק
אֲשֶׁר אֶהְבֶּת
עַל שְׁאִינְךָ יְכוּל לְהַרִיחַ
עָלַי אֶקְלִיפְטוֹס מֵעֲשָׂנִים
בְּמִדוּרָה אֲטִית
כְּרוּחַ אַחֲרֵי־הַצְּהָרִים
עַל שְׁאִינְךָ יְכוּל לְהַשְׁקִיף
עַל מְרַחְבֵי־יָרֵק כְּרָמִים
אֲשֶׁר פָּרִשְׁתָּ עַל גְּבְעוֹת רְבוֹת
לְרַגְלֵי הָרֵי יְהוּדָה.
עַל רַעְמַת הַשַּׁעַר;
סִימֵן תְּפַאֲרַת אֲבוֹת –
מְצַחִים נוֹשְׂאִים תְּפִלִּין שֶׁל רֵאשׁ –
דוֹרוֹת רַבִּים,
וְאֵת טְהַרַת מַחֲשַׁבְתְּךָ –
עַד הַסּוּף.

1969

כאן, בבית הקברות סגולה, לא רחוק מהמקום שבו אנחנו עומדים – אסתר קבורה לצידו של אחיה בנימין, ועל מצבתה השורות שביקשה שאחוק –

"מִתְקוֹ לִי רַגְבֵי־עֶפְרָךְ
מוֹלְדֶת – כְּאֲשֶׁר מִתְקוֹ לִי
עֲנִי שְׁמִיךָ –"

והן מתוך שירה "נשורת" (1961), והשורות האלה גם חקוקות, לבקשת השירות הבולאי – בשובל הבול "אסתר ראב" שיופיע השנה בקיץ 2014.

פרנק, יעקב ביהמה, הלרלין, ניטשה, שופנהאור ועוד. הוא ניתב עצמו ביחסים ארוטיים מלאי תשוקה חסרי רסן עם נשים, או לחלופין – ביחסי אהבה תלתיים עם נשים אחרות בעלות נוכחות של רוחנית טוטאלית, היינו נגיעה ממשית בחלום, ובבלתי אפשרי ובמימושם.

אין תמה אפוא שנושאים אלו משכו ליבם של רבים. הם ראו בפנחס שדה מורה דרך להם ולחיייהם.

בצד אלו קמו לו כבר מראשית דרכו מלעיזים ומבקרים שלא נמשכו אל המרידה הזאת. ראו בה דבר מה חלול במהותו, קוסמטי בהווייתו, מלאכותי ברובו. אבל אלו גם אלו לא יכלו להתעלם מהשפעתו העזה של פנחס שדה על הספרות העברית.

כפועל יוצא מכך פרסם שדה ספרי המשך ל"החיים כמשל" שהמשיכו את הקו המנחה של הספר.

"על מצבו של האדם" (יצא לאור בשנת 1967, בהוצאת עם עובד), הוא רומן טרגי הכתוב במעין מתכונת דוסטויבסקאית (שדה העריץ מאוד את דוסטויבסקי וכתיבתו), על פקיד עלוב נפש, המנסה לצאת ממרי חייו ובדידותו לקראת אהבה עזה שהוא משתוקק אליה ובצידו, המקביל דמותו של אבשלום, מעין דמות תנ"כית, מלאת חיות וחיים, שהיא ההיפך הגמור מאותו הפקיד האומלל יונה בן דוד.

כך או כך גם כאן חידד שדה היטב את נושא מהות חייו של האדם בקונפליקט שבין היותו חי באופן מאולץ חיי שיממון אומללים לבחירה במרידה. אך ההצלחה אינה נושאת פרי למצער לא בזה ולא בזה. כי חייו של האדם הם ממילא טרגיים במהותם.

הנובלה ההיסטורית-בדיונית "מות אבימלך ועלייתו השמימיה בזרועות אימו" מחדדת את הקונפליקט עוד יותר, ונעה במובהק אל עבר ההשקפה הניטשאנית.

בודד, מנוול, מרושע, צמא דם, נואף, כזה הוא אבימלך. אבל האל מרשה לו כל זאת, בהיותו מעין דמות ניטשאנית מורמת מעם, שרשאית לכאורה לשבור את הקודים המוסריים של החברה, ולפעול כרצונה. קרי – באותו נוסח ותבנית של היות "האדם העליון חי אל מעבר לטוב ולרע".

כלום ראו מבקרים ספרותיים מאותה תקופה את מה שמסתירה יצירה זו בין השיטין? ספק רב.

שמו של שדה כבר הלך ממילא לפניו, ולכן מעטים, אם בכלל, הבחינו בבעייתיות הבלתי פשוטה בעליל שהייתה בנובלה מורכבת ומרתקת זו מבחינת תכניה.

ספריו הבאים של פנחס שדה היו "נסיעה בארץ ישראל

והרהורים על אהבתו הנכזבת של אלוהים". והספר "נסיעה". הראשון הוא אכן ספר מסע יפה, פיוטי, כתוב נפלא, ובה מגיע הסופר אל פינות ומקומות שהם אכן מיוחדים במינם ובהם נפרשת היטב בחלקה גם חידתה של הארץ הכאובה הזאת "ואהבתו הנכזבת של אלוהים כלפיה".

בספר "נסיעה" הכיוון הוא לעבר מחזות אחרים מכאן – אירופה: אנגליה, איטליה, ספרד. גם שם הכתיבה איכותית מאוד, מרתקת, שובת לב בהחלט שטופה בעוצמת צבעוניות שבה וגם בתיאורי רגשות ומחשבות שהתמזגו היטב עם צבעוניות זו. הוא מתאר מקומות מיוחדים, אירועים יוצאי דופן, ומתמקד ברגישות מיוחדת על דברים אלו.

במהלך השנים שלאחר מכן מתפרסמים שני ספרי השירה שלו: "שירים" ו"אל לשתי נערות נכבדות". בספרים אלו מתייצבת גם דמותו של פנחס שדה בתור משורר מוביל, ויש רבים מקרב אוהדיו ומתנגדיו כאחת הטוענים שאיכות שיריו עולה לאין ערוך על כתיבת הפרוזה שלו, דבר שכמדומה עדיין נותר בגדר מחלוקת לא פתורה.

השנים שלאחר מכן מהווים איזה סימן דרך מהותי לאיש. הוא מוצא עצמו מתקרב מאוד ליהדות. הוא עורך ספרים הנוגעים בדמויות רוחניות של היהדות החסידית (ר' נחמן מברסלב, הבע"ש, ר' מנחם מנדל מקוצק, וספר בשם "ספר הדמיונות של היהודים").

בספרים אלו טמונה אכן הכרה רוחנית שונה המרחיקה את פנחס שדה היוצר והאיש מאותם מקורות ראשוניים שהטביעו עליו את חותמם בתחילת דרכו (הברית החדשה – מחד, וניטשה ושופנהאור – מאידך) אל עבר מקורות עממיים יותר.

אלו יהוו לגביו גם משען רוחני חשוב, בסוף ימיו, עד הכרזתו בסוף ימיו כי "הנצרות היא סרטן בגוף היהדות" וההוראה שנתן להשליך מביתו את כל הספרים שעניינם ומהותם נוצרית באופן כזה או אחר.

"ספר האגסים הצהובים" שיצא לאור בשנת 1985, הריהו כעין סגירת מעגל ל"החיים כמשל". פנחס שדה, בוגר יותר, מתייצב הפעם בעצב ועם הרבה יותר כלים מפוכחים אל מול החיים והעולם. אבל עדיין במשחק זה, כמו בשחר נעוריו הספרותי, הקול הפועם בו לאורך כל קטעי הספר הוא של המרדנות, אי הנכונות לקבל במובהק את המקובל והחברתי. אולי לא באותה בוטות מה כפי שזה היה ב"החיים כמשל", אבל בהחלט עם אותה רוח.

בכל אלו עמדה, לדעתי, השאלה המהותית ביותר לחייו

שיריה של אורית מרטון הם ניצחון הרוח על החומר

אורית מרטון, "מצלמה מגובה ישיבה",
פיוטית, 2013
(ספר קודם – "להיות כלואה בגופי",
פיוטית, 2010)



ספרי שיריה של המשוררת אורית מרטון הם עדות לניצחון רוח החיים. זו שירה שיש בה גם עצב וגם שמחה, שירתה מעניקה משמעות בחיים גם למשברים הקשים ביותר. אורית

מרטון פגועת מוח מלידתה ומרותקת לכיסא גלגלים. במשך ארבעים ושבע שנים היא מתבוננת בעולם ו"מצלמת" אותו – זמניו, פניו ומצביו – מגובה ישיבתה. בספר החדש ארבעים ותשע תמונות כאלה. בכתיבתה היא מתעלה מעל נכותה וממריאה למחוזות השירה.

לאחרונה אורית מרטון חוגגת הולדת ספר שירים חדש "מצלמה מגובה ישיבה". הספר ראה אור בתמיכת המועצה של מפעל הפיס לתרבות ולאמנות במסגרת תמיכתם בפרסום ספרי שירה. את הספר הגישה לוועדה לתמיכה שושנה ויג, מוציאה לאור של הוצאת "פיוטית".

טיפוס אל הוויה חדשה

בספרה החדש בונה המשוררת עולם חלופי. הספר מתאפיין בזווית ראייה אופטימית. היא צופה מנקודת המבט שלה על העולם ומוצאת חיוניות גם מזווית ראייה המבדלת אותה מאלה שאינם מצלמים את העולם מזווית הראייה של כיסא הגלגלים.

בשיר "תלמיד למחול" מבטאת המשוררת את רצונה

של פנחס שדה. לא הנשים היו דווקא אלו שעמדו במרכז, וזאת למרות הדעה המקובלת על רבים. היות ולפנחס שדה היו קשרים רבים, מיוחדים, מרתקים ומעניינים – בקסם הווייתו כבש נשים רבות. זאת בנוסף למעריצות רבות מספור לכאורה שהיו לו.

גם המרידה במקובל ובמוסכמות, לא הייתה ככל הנראה ולדעתי יותר מתמה יצירתית מרכזית, מעניינת ומרתקת אבל היא לא הייתה המהות.

בסיכומו של דבר הכול חוזר לאותה תשובה שנתן פנחס שדה לעצמו ולקוראיו ב"החיים כמשל": "אולי האדם הוא השאלה, ואלוהים הוא התשובה".

במכלול יצירתו הספרותית זוהי למעשה השאלה המרכזית ביותר.

הפרווה, השירה, ההגות, ובלשונו של שדה עצמו "הכסל, החוכמה, האהבה" – כולם נעו לכיוון המפגש הרוחני עם האל וההתכוונות אליו – אם כך השקפתו של שדה מתמזגת כל כולה בהתמסרות זו אל האלוהים.

שדה כותב רבות בספריו על התמסרות זו ומתוכה הוא גם יצק יחס בלתי אמצעי אל האל בהיותו בורא כול, יוצר כול, ושעימו קיימת התמזגות טוטאלית לחיים, לטבע, לאישה, לקיום מתוך מצוקת היום יום, ולמוות.

הוגה הדעות ד"ר דיפאק צ'ופרה כותב בספרו "אלוהים סיפור של התגלות" כך: "דרך ההתמסרות הייתה פתוחה תמיד לאלה שאוהבים את אלוהים. כשאהבתם גדלה, הם מרגישים שנוכחותו של האל קרב אליהם. דרך זו הייתה קלה יותר בעידן האמונה. תפילה הייתה חלק מחיי היום יום. כיום, דרך האמונה קשה יותר כמסע פנימי. היא מצריכה השתקעות בפליאה לנוכח האלוהים וכל מעשיו. הטבע נתפס כבד הציור שמאחוריו מסתתרת ידו של האל. יתרונה הגדול של דרך ההתמסרות הוא השמחה שבה. המחפש סוגד כדי למצוא את האושר העילאי. אבל סיפור האהבה עם האל הוא מטלטל כמו כל סיפור אהבה אנושי, ומועד בדיוק באותה מידה לכאב לב. אתם אלה הצריכים לדעת ברמת הרגש אם אלוהים נגע בליבכם".

אלוהים זה אכן נגע במהותו של פנחס שדה. אולי הוא לא מצא שם את האושר העילאי, אבל חיפוש זה היווה בהחלט את אבני היסוד שמהם בנה את טפחי יצירתו הספרותית, המעניינת והאיכותית ברובה בפרווה ובשירה.

על כן חיפוש זה, על יתרונותיו ומגרעותיו, הוא ככל הנראה גם גורם מרכזי בהיותו של פנחס שדה גורם מעצב ומשפיע לטוב ולרע על ההוויה של הספרות העברית בימנו.

שיריה של אורית מרטון הם ניצחון הרוח על החומר

אורית מרטון, "מצלמה מגובה ישיבה",
פיוטית, 2013
(ספר קודם – "להיות כלואה בגופי",
פיוטית, 2010)



ספרי שיריה של המשוררת אורית מרטון הם עדות לניצחון רוח החיים. זו שירה שיש בה גם עצב וגם שמחה, שירתה מעניקה משמעות בחיים גם למשברים הקשים ביותר. אורית

מרטון פגועת מוח מלידתה ומרותקת לכיסא גלגלים. במשך ארבעים ושבע שנים היא מתבוננת בעולם ו"מצלמת" אותו – זמניו, פניו ומצביו – מגובה ישיבתה. בספר החדש ארבעים ותשע תמונות כאלה. בכתיבתה היא מתעלה מעל נכותה וממריאה למחוזות השירה.

לאחרונה אורית מרטון חוגגת הולדת ספר שירים חדש "מצלמה מגובה ישיבה". הספר ראה אור בתמיכת המועצה של מפעל הפיס לתרבות ולאמנות במסגרת תמיכתם בפרסום ספרי שירה. את הספר הגישה לוועדה לתמיכה שושנה ויג, מוציאה לאור של הוצאת "פיוטית".

טיפוס אל הוויה חדשה

בספרה החדש בונה המשוררת עולם חלופי. הספר מתאפיין בזווית ראייה אופטימית. היא צופה מנקודת המבט שלה על העולם ומוצאת חיוניות גם מזווית ראייה המבדלת אותה מאלה שאינם מצלמים את העולם מזווית הראייה של כיסא הגלגלים.

בשיר "תלמיד למחול" מבטאת המשוררת את רצונה

של פנחס שדה. לא הנשים היו דווקא אלו שעמדו במרכז, וזאת למרות הדעה המקובלת על רבים. היות ולפנחס שדה היו קשרים רבים, מיוחדים, מרתקים ומעניינים – בקסם הווייתו כבש נשים רבות. זאת בנוסף למעריצות רבות מספור לכאורה שהיו לו.

גם המרידה במקובל ובמוסכמות, לא הייתה ככל הנראה ולדעתי יותר מתמה יצירתית מרכזית, מעניינת ומרתקת אבל היא לא הייתה המהות.

בסיכומו של דבר הכול חוזר לאותה תשובה שנתן פנחס שדה לעצמו ולקוראיו ב"החיים כמשל": "אולי האדם הוא השאלה, ואלוהים הוא התשובה".

במכלול יצירתו הספרותית זוהי למעשה השאלה המרכזית ביותר.

הפרווה, השירה, ההגות, ובלשונו של שדה עצמו "הכסל, החוכמה, האהבה" – כולם נעו לכיוון המפגש הרוחני עם האל וההתכוונות אליו – אם כך השקפתו של שדה מתמזגת כל כולה בהתמסרות זו אל האלוהים.

שדה כותב רבות בספריו על התמסרות זו ומתוכה הוא גם יצק יחס בלתי אמצעי אל האל בהיותו בורא כול, יוצר כול, ושעימו קיימת התמזגות טוטאלית לחיים, לטבע, לאישה, לקיום מתוך מצוקת היום יום, ולמוות.

הוגה הדעות ד"ר דיפאק צ'ופרה כותב בספרו "אלוהים סיפור של התגלות" כך: "דרך ההתמסרות הייתה פתוחה תמיד לאלה שאוהבים את אלוהים. כשאהבתם גדלה, הם מרגישים שנוכחותו של האל קרב אליהם. דרך זו הייתה קלה יותר בעידן האמונה. תפילה הייתה חלק מחיי היום יום. כיום, דרך האמונה קשה יותר כמסע פנימי. היא מצריכה השתקעות בפליאה לנוכח האלוהים וכל מעשיו. הטבע נתפס כבד הציור שמאחוריו מסתתרת ידו של האל. יתרונה הגדול של דרך ההתמסרות הוא השמחה שבה. המחפש סוגד כדי למצוא את האושר העילאי. אבל סיפור האהבה עם האל הוא מטלטל כמו כל סיפור אהבה אנושי, ומועד בדיוק באותה מידה לכאב לב. אתם אלה הצריכים לדעת ברמת הרגש אם אלוהים נגע בליבכם".

אלוהים זה אכן נגע במהותו של פנחס שדה. אולי הוא לא מצא שם את האושר העילאי, אבל חיפוש זה היווה בהחלט את אבני היסוד שמהם בנה את טפחי יצירתו הספרותית, המעניינת והאיכותית ברובה בפרווה ובשירה.

על כן חיפוש זה, על יתרונותיו ומגרעותיו, הוא ככל הנראה גם גורם מרכזי בהיותו של פנחס שדה גורם מעצב ומשפיע לטוב ולרע על ההוויה של הספרות העברית בימנו.

להיאחו בחיים, לרקוד את הפאן והעכשיו והיא מוכנה לרקוד עד אובדן כל החושים. התפיסה הקיומית של אורית מרטון, חוויית החיים – היא ורקוד שצריך לרקוד עד אובדן החושים. היא תופסת בחושיה את העובדה שצריך לחוות את האובדן:

תלמיד למחול

לרקוד את הפאן, לרקוד את העכשיו
ומה שעבר מאחור נעזב
לרקוד עד אובדן כל החושים
לרקוד עד ששנינו לא מרגישים
שבועוד רגע הלחן ידעך
וגם הריקוד הזה ישכח
נעבר לאחור ואתו פמוכן
שוב נרקוד את הרגע, נרקוד את הפאן.

(עמ' 31)

חיי הדוברת בשיר "שישי" (עמ' 23) מסרטטים את המתח בין הקדושה והחולין, והיא מחכה בכל מאודה לבואה של הקדושה. השבת מסמלת את הרף הגבוה של הקדושה בחיים. יום שישי הוא יום הציפייה. ואפשר להתבונן בשיר באופן שונה: הדוברת מצפה לדמות נשית שתבוא אליה. את הספר הנוכחי ניתן גם להבין כספר שבו מנהלת המשוררת דיאלוג עם הנשים שמלוות אותה. כמי שזקוקה לליווי תמידי היא מבקשת מן הדמויות לא לעזוב אותה. הסיום "אני ממתנינה לבואך" הוא פנייה של המשוררת אל האורחת שצריכה להגיע אליה, ואין זו רק פנייה רוחנית לשבת המלכה.

שישי

צבעי הקשת של ימי החול
הופכים ללבן רך של ערב שבת
איש איש ורגשותיו
איש איש וקדשתו
פז משתקף בעיני הנרות
אני ממתנינה לבואך

(עמ' 23)

המעבר בין העולמות השונים הוא גם מטמורפוזה של חילופי צבעים, תמורה מוחלטת בגוון של העולם שמגיע עם בוא הקדושה. בימות החול יש מנעד רחב של צבעי הקשת. ססגוני,

רבגוני, מפתה. אך הדוברת השירית לא נופלת במלכודת של הצבע המסחרר, של הצבעים המתחלפים של הקשת. היא מצפה לצבע של הקדושה:
הצבע של הקדושה הוא לבן:

צבעי הקשת של ימי החול
הופכים ללבן רך של ערב שבת

הדוברת בשיר מודעת לכך שכל אדם רואה את העולם אחרת. וכל אדם רואה את החולין אחרת, רואה את הקדושה אחרת:

איש איש ורגשותיו
איש איש וקדשתו

למרות כל עושר הצבעים של החול, היא מצפה לשבת. שם הגוון הבולט הוא הלבן, לבן של טוהר, של זוך. ובנרות היא מזהה גוון נוסף:

פז משתקף בעיני הנרות
אני ממתנינה לבואך

צבע פז, צבע זהב של מלכות מגיע עם השבת. הנרות מעלים את הדוברת לממד של המלכות. אולי זהו הממד של היצירה, של השירה, ולכן הסיום של השיר:

אני ממתנינה לבואך

לצאת אל האור

תפיסת עולמה האופטימית מופיעה בשיר "בור החיים" אם בתחילת השיר נדמה שהמשוררת שוקעת בתוך בור תלול מבלי יכולת להיחלץ מתוכו, הרי שסיומו של השיר מבטא את היכולת שטמונה בה. היא מגלה את כוחותיה, אותם כוחות שמחלצים אותה עם בוקר וחושפים אותה אל האור. הכתיבה בעבורה היא רפואה לכל תחלואיה בזכות השירים היא מצליחה להיחלץ לצאת מן הבור שאין סיכוי להיחלץ ממנו. קירותיו תלולים, והיא יכולה להם בזכות מה שהיא רואה. ושוב בסיום השיר פנייה אל הנשים שמלוות את אורית. "ואתן שחיקתן ראיתן אותי". הנשים המכוננות אמהות בלשונה של אורית מרטון כי כל אחת מהן באמת משמשת עבודה כאם רוחנית.



גבעת הגמדים של יהודית

על ספרה של יהודית מליק-שירן,
"גבעת הגמדים", הוצאת בת אור,

2013, 68 עמ'



"ג"
בעת הגמדים
של יהודית

מליק-שירן לוקח אותנו למסע במציאות של פנטזיה, ובאותה עת יש תחושה כל העת שמשוהו מהעולם שלנו משתקף בכל דף שבו. לפנינו ספר מעוצב גרפית בצורה משובחת, והשם עצמו מזמין אותנו לעולם האגדות. כבר מקריאה

של הדפים הראשונים, אנו שבוים בקסמן של אגדות שפרשו כנפיים, שמתכתבות עם אגדות ילדות, שמספרות לנו סיפורים שכל כולם ראי של עולמנו, השתקפות של רוח האדם.

הספר בנוי מפתחה מזמינה מאוד: "בבואך לגבעת הגמדים". סימני דרך מסקרנים, מעיין קסם, חרגול, יצורים מפתיעים... פתיחה שלוקחת אותנו לעולם קסום ומופלא, אותה גבעת הגמדים. כל הפרקים שלאחר הפתיחה הם הבזקים מחיי הגבעה, הבזקים צבעוניים ומבריקים, שכל כולם הצגה של דמויות, הארה של היבטים שונים בעולם הפלאי. רב העלילה ורב התהפוכות. הלב מבין וסופג הכול ויודע – לפנינו השתקפויות צבעוניות של עולם האדם, של חוויות אנושיות שכל כך קרובות אלינו.

קחו, למשל, את הפרק על 'גברת דמיון ואדון מציאות'.

"גברת דמיון ואדון מציאות
יוצאים יחד, איזו התרגשות.
אדון מציאות עתונאי השעה
וגברת דמיון צלמת חביבה.

בור החיים

בור החיים בו מעדת
היה עמק ותלול
בקר בקר יצאתי לטפס
על קירותיו החלקלקים
יד אחר רגל, רגל אחר יד
ומיד
שבה ונופלת אל הטין
המזחין
עד בקר אחד הקצתי
על שפתו של הבור
וראיתי השמש וראיתי האור
ואתן שחפיתן ראיתן אותי

שיר זה הוא ארספואטי, כתיבתה של המשוררת משחררת אותה מן הבור העמוק שאליו נקלעה כשנולדה לתוך הגורל הזה. הפרסום והידיעה שמצאה דרך להתחדש מעניקה לה את התחושה שהשמש מאירה את דרכה.

הכוחות הפנימיים הגנוזים הם שמעניקים משמעות לחיים ומצילים מרגעים של אובדן.

שיריה של אורית מרטון הם הנתינה שלה לנו, והם גם

מעניקים משמעות לחייה.

אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל (ע"ר)
THE HEBREW WRITERS ASSOCIATION IN ISRAEL

בית הסופר
ע"ש שאול טשרניחובסקי

הזמנה להשקת הספרים:
"מסעותיי עם נשים", "והארץ תרעד"
מאת אהוד בן עזר

יום שלישי, כ"ז באייר תשע"ד (27.5.14), בשעה 19:30

בבית הסופר, רח' קפלן 6, ת"א

התכנסות וכיבוד קל

ישאו דברים:

- ד"ר ארנה גולן: מהי באמת משמעותו של המין ב"והארץ תרעד"?
- ד"ר משה גרנות (שגם ינחה את הערב): יש זקנים שזוכרים ו"הפוך על הפוך"?
- פוצ'ו: הייתכן כי גיבורי הפלמ"ח והנח"ל היו מאווננים במסתרים?
- דוד מלמד: מסעות בארץ הרועת
- אהוד בן עזר: הנחתום מעין גדי מעיד על עיסתו

הכניסה חופשית
חניון ללא תשלום (מהשעה 19:00) ברחוב ליאונרדו דה וינצ'י,
ממזרח לבניין הסוכנות

על ארמון הקיפודים, הסיפור על גן הברווזים, חייהם של הפרפרים.

לאה גולדברג ניסתה להגדיר ספרות ילדים. בעיניה יש לספרות זו השפעה על כושר הקליטה של הילד-הקורא, אך בה בעת הספרות הזו צופנת בחובה מסרים, כוונות של היוצר-המספר.

לכן ברור לנו, שמעבר לקיפודים ולברווזים יש שילוב של סיפור וחינוך. יהודית מליק-שירן אכן ידעה לשלב בין השניים – לספר סיפור מקסים, ועם זאת להעביר מסרים וערכים חינוכיים.

כך, לדוגמה, מציירת המחברת בין דמויותיה גם פרק על האמונות הפורחות והמחברות בין בני אדם לבעלי החיים.

”כָּבֵר מְזֵמֵן כְּשֶׁאֲנִי פּוֹגֵשׁ חֲתוּלָה
אֶל בֵּיתָה אוֹתִי מְזַמֵּנָה”

(עמ' 31)

ומכאן לשלל אמונות אחרות, שהמספרת רוצה להפריך, להוביל למחשבה אחרת, לשינוי עמדות.

סיפורם של הגמדים הוא דרך להגיע ליעד אחר:

”אֶפְרַת הַגְּמָדָת מְדַבֶּרֶת אֶל עֶצְמָה
כֹּל רָגַע בּוֹדֵקֶת מָה שְׁלוּמָה?”

(עמ' 4)

לפנינו ספר, שמבקש לפסוע בשבילים של ספרות ילדים, ספר שמבקש להנעים לקורא, ועם זאת יש לו דרך סלולה להאיר את העולם, להנחיל ערכים. הטיול בגבעת הגמדים מחדד אפיונים שונים של המציאות, ועם זאת גם יוצר שכחת מציאות.

יהודית מליק-שירן מנסה לעצב עלילה קוסמית שמזכירה את 'פו הדוב' של מילן, את 'הנסיך הקטן' של אקזופרי, את 'עליסה בארץ הפלאות' של לואיס קרול.

יש בספרה של מליק-שירן רצון לחבר את הילד למציאות, לפרוש בפניו מגוון התנהגויות, להוליכו בדרך שבה לומדים להכיר את המכנים המשותפים לכולנו, לגלות בפניו צורות חיים שונות. "גבעת הגמדים" היא הזמנה להכיר תרבויות אחרות, חיים חדשים. דרך לגרות את הדמיון היוצר אצל הילדים. על כך תבורך יהודית מליק-שירן.

אכן עולמנו הוא עולם הריצה אחר החדשות, עולם החיים בתוך השגרה האפורה. במבט שטחי זו המציאות כפי שהיא. אבל, הלב מבקש תמיד מעבר, ולרגע לא חדלה להפעים אותנו השאיפה לממש חלומות, לגעת במחוזות הדמיון. "גבעת הגמדים" קמה מתוך הלבבות המצפים והחולמים, ומשם היא קורמת עור וגידים. הנה מתממש וקם לחיים אותו אופק של דמיון, הנה נבראת ביד אמן אותה אפשרות של משאלות רוטטות. גבעת הגמדים היא אותה מציאות אחרת, אותה חוקיות של חלום – ובקוראנו בדפי האגדות, אנו חשים שרגלינו פוסעות באפיקים יצירתיים שראינו בדמיון, בהזיה בהקיץ.

סיום השיר שולח מוסר השכל די ברור:

החיים הם ממלכה לא שפויה
הרודפים אחר התמכרות הזויה.

בעולם של אגדה, מרתק אותנו הקשר עם החלום, מפליא אותנו הקשר לעולם, שהחוקיות שלו שונה מהחוקיות של המציאות:

בְּחֵלוֹם הַדְּמִיוֹן מְלֶךְ
הַמְּצִיאוֹת מְלֶכֶה
כְּשֶׁהֵם מִתְעַרְבְּבִים
מִתְחִילָה חֲגִיגָה גְדוּלָה.

(עמ' 10)

התובנות ספוגות בכל עמוד, זו ספרות ילדים שמשדרת לנו דרך וערכים: זה ספר ילדים שכל כולו מבט אוניברסאלי על חיינו. כאשר דנים בספרות ילדים, אנו תופסים זאת מנקודת מבט של אדם בוגר, שמביט במשקפת על הכול, מרחוק, באיחור, מתוך רצון לשקף ניסיון חיים.

פרקי הסיפור על הגבעה הקסומה חושפים בפני הילדים, וכמובן גם בפני המבוגרים, דרך אחרת להבין את המציאות. יהודית מליק-שירן מנסה להאיר בפני הילדים תובנות ומוסר השכל על המציאות.

הכתיבה כמו מציגה הכול מנקודת ראות של זמן אחר, מנקודת ראות של ילדים, אבל בה בעת יש למספרת רצון לחנך, לחשוף, להאיר באופן ביקורתי פרקים בחיינו.

ספרות ילדים, עם זאת, היא לפני הכול ספרות, וכך אנו ניגשים אליה ובוחנים אותה. בספרה זה מנסה יהודית מליק-שירן להציג קטעים שונים בחיי אדם, בחיי בעלי החיים, ויש בין הפרקים מעין מראות המופנות זו כלפי זו – הסיפור

איש הציפורים ממריא אל-על

על ספרו של ערן צלגוב "בחירות",
פרדס, 2013, 107 עמ'

ע

רן צלגוב (יליד אינדונזיה, 1974) הוא משורר ששמו שב ועולה מדי פעם בעיתונים. מתוך הכתוב בגב ספר הביכורים אנו נמצאים למדים ששירתו תורגמה לאנגלית, ספרדית, ערבית ואף הינדית. הוא מתרגם משפות שונות, ורבים מתרגומיו ראו אור



במוסף "תרבות וספרות" של "הארץ". עוד אנו למדים שהוא ממייסדי כתב העת לשירה "דקה" והוצאת הספרים הבאר-שבעית "רהב".

בספר ביכוריו "בחירות", שראה זה מכבר אור, ערן צלגוב מוכיח שההמתנה להוצאת ספרו הראשון הייתה מוצדקת. לא רבים הם ספרי הביכורים המותירים רושם כזה של שליטה במלאכת השירה, ועם זאת קלילות מחשבתית ונינוחות ביצירה. הצד הוויזואלי שלא ניתן להתעלם ממנו – העטיפה המינימליסטית המציגה את שם הספר בשלוש שפות, צללית ציפור ונוף מדברי אבסטרקטי (רמיזה לרקיע וחול המדבר, נוף עירו) מתמזגת נפלא עם גון הנייר הצהוב שנבחר לספר.

הספר מחולק לשלושה שערים: השער הראשון הוא שער לירי מאוד, ורובו עוסק באמן כמתבגר, כאב לילדים (שימו ליבכם לשיר הלא-מרחם "חוסרגישות"), וכאדם חווה בעולם, והוא גדוש גם ביצירה ארס-פואטית. השער השני הנושא את השם האניגמטי "דנמרק" מתחיל בשיר מרתק על רקבון התפוז שפורסם כבר באסופה "התנגדות" שערכה המשוררת ללי-ציפי מיכאלי, ומסתיים במעין

נוסח פוסט-ציוני לתפילת "ונתנה תוקף". שער זה מכיל שירים שימושיים-קונקרטיים יותר ומאזכר תאריכים ספציפיים ואירועים המעניקים לשער זה מימד פוליטי מובהק. השער השלישי, עם זאת, על אף שיריו היפים מאוד הוא הפחות מהודק מכל השלושה.

זהו ספר ביכורים ארוך (107 עמודים) – ייתכן בשל ההמתנה הרבה (את "דקה" ייסד עם שותפיו כבר ב-2005), אך אין הוא גולש מעבר למידה הראויה לספר ראשון. למרות אורכו הוא מדויק ומחושב. שם העורך או העורכת לא צוין, אך ניכר כי יש יד מכוונת בעריכה והקפדה מדוקדקת: יש דיאלוג נפלא ומעשיר בין שירים הנמצאים זה מול זה, שירים הבאים זה אחרי זה.

לא ניתן להתעלם אף מה"לא-שיר" המופיע בשער הספר (מחווה לשולמית אפפל ששיר בשם קרוב פתח את אחד מגיליונותיו האחרונים של "דקה") והמתח הנוצר בין שיר זה לשיר האיגיון הסוגר את הספר. מבחינת זו שם הספר "בחירות" מעיד על מרחב הבחירות הפואטיות של המשורר, מבחינת מניפה פואטית רחבה ומגוונה (ההקבלה הדומה היא שם ספרו הראשון של נתן זך: "שירים שונים" – המהווה רמז לבחינת דרכים שונות בשירה).

רבים מקוראי השירה כיום מקטרגים על השפה השירית הדלה (למשל בקבוצת מעיין האוונגרדית בדרכה) או מנגד להכבדה הכמעט מלאכותית מן הצד השני ("הו!"). פרופסור חביבה פדיה טענה מעל דפי "תרבות וספרות" שהגיע הזמן לנטוש את הטון הזך-י לפני שנים מספר, והנה לאחרונה צפה ועולה קבוצה של משוררים מזרחיים ערס-פואטיים המציגים אלטרנטיבה משלהם, אלטרנטיבה שמעלה על הנס את המתח העדתי תוך קריאה לשרוף את שירי גורי וזך. בא ספרו של ערן צלגוב ומדגים אופציה אחרת. בטון אישי הלוקח את העברית הזך-ית, את זו מדוברת של היום, את התנ"ך, מוזיקת הרוק, משוררי העולם (ראו לורקה, ריץ', רמבו המזוכרים) הוא מציג את ציפוריו המילוליות.

ולא בכדי אני מדבר על ציפוריו – השירים גדושים בציפורים – הוא לוקח את הציפור של זך ומרוקן אותה מהשיריות שלה וחושף בפני קהל הקוראים את קרביה המדממים, זו של וולך מדברת מפיו בשירים סוריאליסטיים מתפרצים ("אני רוצה" למשל), הוא הופך אותה לציפור קונקרטיה המוטלת מתה לרגלי אהובתו בשיר "קץ התמימות". בשיר אחר הוא שולף אותה מבין שערותיו כמו שירים ("איש הציפורים עייף"), מנגד הציפורים הן דור האוהלים שמחפשות קן-בר-השגה, ואותו קן מופיע

רבדים של חומרי נפש

על קובץ השירים "חומר נפש"
מאת אשר רייך, קשב, 2013



בראש ספרו של אשר רייך "חומר נפש" מופיעה הקדשה מרטיטה, מעין שיר קצרצר: "לזכרו של צחי בני, על מכת היעדרותו מחיי ועל הגעגוע אליו בלילות כבימים" – פשוט ונוקב. ההקדשה הזאת וכן כותרת המשנה של הספר "תמונות שירים, תמונות חיים" ממקדות

את הקובץ ברדיוס הקרוב של הבית והמשפחה. הבית על הדומם והחי שבו עם האני הדובר כחוט מקשר ביניהם הוא השתקפות מצבי הנפש המעוצבים כאן בתמונה הקונקרטי ובאמירה הנקייה.

"חומר נפש" מתקשר מיד אסוציאטיבית לצירוף אחר בעל מצלול דומה אך טעון – "חומר נפץ", והמשורר מיטיב לטפל כאן בחומר הנפץ האישי של האובדן הקשה על שלוחותיו והשלכותיו, כששברון לב וחשבון נפש חשוף נמהלים כאן מדי פעם גם באירוניה אופיינית. אבל שם הספר גם הולם את נטייתו של רייך למיזוג הפכים, שהרי החיבור והנתק בין חומר (גוף) לנפש הם שאלה פילוסופית נפוצה.

יש כאן ניסיון ללכוד את הבלתי נתפס של האירוע הטרגי על ידי נבירה חושית בנבכי האלבום המשפחתי, ותוך כך העמדה של האני הדובר כנגד זולתו והזיכרון הנלווה לסיטואציה המתוארת. אשר רייך הוא משורר השב ונוכר וממקסם זיכרונות. ראינו למשל שספרו "עובדות בדיוניות" (1993) הוא מקבץ של חוויות ילדות ותחושות שליוו אותו משנותיו הראשונות ועיצבו את עולמו.

השירים על מות הבן אינם מתמקדים באירוע הקונקרטי עצמו. אמנם עקבות הדם הטרי, הקונקרטי והמטפורי כאחד,

גם בשיר המאזכר את דרוויש ואת ביאליק בנשימה אחת. לא היה לנו משורר ציפורים שכזה מאז הורוביץ, אך להבדיל ממנו, ערן צלגוב נותן לציפוריו גם מימד קונקרטי, פוליטי, משהו שעשוי להשאיר אחריו גם חריונים, אבל גם נחמה גדולה בו-בזמן.

כמשורר ישראלי גם העקדה לא חסרה בשירתו. היא מצויה כאיום תמידי לאב וגם לו כבן להוריו. העמדה שלו כבר נוסחה בסיפור ארוך שפורסם ב"הארץ" "שניים" וניתן לומר שהתמודדותו מלווה בניסיון לאי-התמודדות: שאיפה לזרות או לאי-מולדתיות, לתלישות, מופיעה בשיר "פינלנד" כמו פתית שלג שטרם נמס:

פינלנד

אָנִי רוֹצֵה לְטוֹס רְחוֹק
לְמָקוֹם בּוֹ אֶהְיֶה
זֶר וְאֲנִי נְטוּל שְׁפָה מְלֵה לֹמֵר
שֶׁם אוֹכֵל לְהַחֲלִיק
וְלִפְלַעַל עַל קֶרֶחַ
וְהַפָּאָב הַנִּפְלֵט
צִוּוּף חֶסֶר מְלִים בְּאֹוִיר
וְאֵז יִמַּס כְּמוֹ זֶכְרוֹן

מוטיב זה מופיע גם בשער "דנמרק" בשיר המוקדש למחבר האבל-יואן וירגסן ובו מהלל הדובר את השכחה ואת הנדודים, אך שם עניין העקדה מאפיל במעט על השורות היפות.

הקריאה בספר מאפשרת לדלות ממנו אמירה כמעט מרה על עתיד השירה ונחיצותה – המשורר מזהיר אותנו מהשירה ומכותביה (26) אבל מדגיש בשיר קטן ומדויק את הצורך בה, היות ו"צריך. כי קר" (חורף בניו יורק).

בראיון שערך דניאל באומגרטן, והתפרסם עם צאת "בחירות", טען צלגוב כי הוא חש כי הוא מצוי בכלוב זהב של העברית, כלוא תחת מוסכמותיה ודרישותיה. הקריאה בספר למעשה מגלה עד כמה רחב הוא אותו כלוב ואותו משורר מעופף לגבהים שעוד ידובר בו.

ערן צלגוב "גַר פְּעַת בֵּין אֲנָשִׁים הַשִּׁיכִים לְמִשְׁפָּחוֹת הַצִּפּוּרִים" (כפי שכתב חיים גורי בזמנו על עצמו ב"שושנת רוחות"), אין הוא "גנב מילים קטן" כפי שהוא מתוודה בשיר מסוים, או "איש ציפורים עייף" כפי שהוא מתוודה באחר, הוא איש ציפורים הממריא, ולנו משאיר מאחור "חריוני מילים" של שירה צרופה.

הסב בשפה הכמו-ילדית: "אינני / רוצה להיות קשור למוות. / לא אמות כי אחיה. לא אלך / לצבא. אני רוצה שלום וחיים. / ביי, בחיי, הקדוש ברוך הוא". בדומה לספריו הקודמים של רייך, גם כאן ישנו יותר מקורטוב נגיעה במה שמעבר לנאיבי ולראשוני, והצירופים הלשוניים אינם מוותרים על אמירה אירונית וסרקזם.

חומרי הנפש מתיכים חרדה ובדידות. לא נעדר כאן הרהור עמוק על הזמן והנצח ועל הקיום האנושי, ובכלל זה על שולי הקיום. "הזמן הוא פצצה מתקתקת שעמה / הורגלנו לחיות", כתב אשר רייך בספרו "חור בגרב", שעסק בעיקר בחוויית הזמן. נוכחות פחדי הזקנה והמוות שחלחלו עוד בספריו הקודמים מתקשרת ב"חומר נפש" גם לתפיסה מורכבת של הזמן הכוללת בין היתר אפשרות להולדת מחודשת אך גם שאלות הנשואות תלויות בחלל: "האם הזמן נולד זקן יותר / מהזקנה עצמה שכבר אינה / עומדת על רגליה שלה? // אז איך היא מתנועת, איך היא / חיה ומה הזמן חושב עליה? / ואיך המיט הזמן על עצמו / זקנה גדולה? ובעתה גדולה ממנה".

עוד בשירתו המוקדמת של אשר רייך ניכר שהיא נעשית יותר לירית ואלגית כשחומריה שאובים מן הזמן האבוד (הילדות, למשל) – ויותר שנונה ומתפרצת ואפילו הומוריסטית, כשחומריה לקוחים ממראות ההווה. בספר הנוכחי ישנן לא מעט נגיעות היתוליות ואירוניות בעתיד משוער, דוגמת השיר "תמונה אפשרית": "ליד קברה המיועד של משוררת / אהובה עלי, עץ גדול יצמח // הודות לאלמן הבוטניקאי. // המצבה תונצח באחד משיריה" וכו'.

בסדרת השירים העכשווית "חמש תמונות דיגיטליות" המציאות משמשת פלטפורמה לפנטזיה. עולם הטלוויזיה והאינטרנט שהוא השתקפות מועצמת של המציאות, ממיר את חומריה בהפלגות דמיוניות: "טלוויזיה מיסטית שולטת עלי // ומשפיעה על חיי היומיומיים והליליים", וכן: "מן החלונות של ביל גייטס / מציצים אלינו עולמות רחוקים". המשורר מתמודד עם הפלא והקושי שמזמן הגולם הטכנולוגי, בנסותו ליצור מגע אנושי אתו במשחק מילים: "המחשב שלי חושב עלי בחשכה". עם הסלולרי והמחשב יש לו יחסי קירבה אינטימית של דיבור והתכתבות ממחוזות הלבד בשפת הבדידות והתלות. ולמרות יחסו האמביוולנטי לגולם המתוחכם, מאתגרת אותו שפתו הדיגיטלית והווייתו האקלקטית המשתנה ללא הרף: "ממרחקים באים המוני מילים // להצטופף על הצג שלי כבשורה: / קילווי חוטים וחרחורי גלים. / ושוב לשווא כזב אהוב".

מודעותו של אשר רייך לחלופיות הזמן ניכרת גם בהתייחסותו החוזרת לאהבה ולאהובה – שתיהן חלק מן

מעיקים על המשורר ומקבלים גוונים שונים. המוות הוא דו סטרי. כך באחת התמונות נראה הבן מחזיק רובה מיושן "בידו העיוורת" ו"מתגאה בי עד מאוד, / ליתר דיוק, בקומץ דמי השפוף". חולצת האב המוכתמת "בדם של פיגוע מבית קפה" היא הפרויקציה של דם הבן ההרוג. ובשיר אחר החולצה "הבוהקת מדם" היא העונש מנקודת ראותה של האם החרדית המאמינה בעונש אלוהי שהכה בבנה על כי ישב "במאורת חוטאים". תחושת האשמה העולה מכאן, בדומה לרצח הקדמון של הבל, היא מספיחיה הבולטים של חוויית האובדן הקשה.

ועם זאת ראוי לציין שהסיטואציה עצמה של המוות הטרגי נשארת ברקע, בעוד הדגש עובר להשלכותיה הנפשיות והרגשיות על האני ולתיאורי הנפשה של דמויות משפחתיות שהיו ואינן, דוגמת האם ברחוב עם מקל ההליכה שלה.

בניגוד למצופה, הדפדוף בתמונות האלבום אינו מלווה בנוסטלגיה, ולכן לא יכול להיווצר בעקבותיו חיבור רגשי. כך מצטלבת ילדותו האבודה של המשורר עם הווייתו הילדית של הבן אותו שכל. מערכות היחסים המתוארות כאן, הנעות בין מציאות לדמיון, נגועות בדרך כלל בזרות ומחדדות את הבדידות המניבה את הוויידי: "מסעותי בתוך הרחם / היו המופלאים שידעתי עד הנה... / לא רציתי לצאת החוצה... / את המלאך עמו רציתי להיאבק // לא ראיתי.

מן האלבום עולות בזו אחר זו דמויות הנבחנות מתוך יחס מסויג ודו ערכי. הדובר יודע שהדרך להתמודד עם המציק, הזר והדוחה היא להעמידו באור אירוני-היתולי. כך דמותו הגרוטסקית של הדוד ה"מתהדר במלוא כיעורו" ו"מתגנדר לחיות / כאילו זה יומו האחרון", וכך דמות האם "היושבת בהדרה / על כסא גדול ועתיק" ומאחוריה "נראה ראשו / הקטן של בעלה החדש", שעדיין אינו יודע שסופו לעבור מן העולם כאביו של המשורר.

הספר אמנם מוקדש למות הבן ולחלל הגדול שהשאיר, אבל הוא גם פורץ לתחומי התייחסות אחרים ולנימות אחרות ושונות. הוא מטפל במוות – ובו בזמן גם שואף להתנער ממנו ומכל הקשור בו. נוכחות המוות בקובץ היא מרכזית, אבל אינה טוטלית, כי חזקים ממנה האהבה לסוגיה ויצר החיים. התגברות האהבה על משברים ועל חוקי הטבע ליוותה תמיד את שירתו של אשר רייך.

ב"תמונת רותם", אחד השירים המוקדשים לנכדים, לומד הדובר מן הילד את הניתור הקל מן המציאות לפנטזיה. השיר נפתח בנכד בן השש הכותב פתק לאלוהים ומבקש לנסוע עם סבו לירושלים כדי להטמין אותו בכותל. אבל העיקר טמון בבית השני, המכיל את תוכנו של הפתק, בו נמהלת גם ראיית

אמנות התחושה המוחלטת

על מלאכת השיר של המשורר אשר רייך

אשר רייך הוא מהקולות המרתקים והבולטים בשירה העכשווית בישראל. רייך נולד בירושלים בשנת 1937, ושירתו מושרשת היטב בנוף התרבותי הישראלי החילוני, למרות שהתחנך בבית דתי ובסביבה חרדית, ולמד בישיבה עד גיל 18. פני כתיבתו הן כפני הילדות המוקדמות. אלה פנים שנושאות לבוש ומסיכה של ילדות חרדית מאוד מתומרנת על-ידי הסביבה. הפנים האחרות הן פני המורד הפורץ ממסגרות חונקות וחמורות וסגורות לאוקיינוס הפתוח של היצירה. אחת הסיבות המרכזיות לרבגוניותו בנושאי שירתו, בכליה המודרניים ובעושרו הלשוני היא בטעימתו את הצוף החווייתי המילולי של עברו כילד שגדל בבית אונגרין וחי במסגרת דתית סגורה, וכן בספיגתו האינטלקטואלית האינטנסיבית את הידע של העולם החדש שנפתח לפניו לאחר שחזר בשאלה, מושג שטביעתו מיוחסת לו.¹ פרס נשיא המדינה לשירה לו הוא זכה בשנת תש"ס, 2000, אז על אחד-עשר ספרי שירה וספר הפרוזה זיכרונות של חולה שכחה² מנומק על-ידי השופטים ברוח זו, והם מצביעים על כך בין היתר ש"העושר הלשוני המדויק והמיוחד של המשורר אשר רייך מהווה קשר בין יסודות ספרות הקודש עליה גדל והדיבר השירי החדש, העכשווי", ועל כי "סינתזה זו היא אחד היסודות החזקים ביצירתו".³

בשירתו רבדים של שפת התנ"ך, התלמוד, ובעיקר התפילות, יחד עם ערכי המערב באמנות, בתרבות בפילוסופיה. שילובם זה בזה מעניק ליצירתו את אופייה העשיר, הדורש מהקורא קריאה חוזרת ונשנית עד לגילוי התחושה המדויקת של התמונה המוצגת בשיר ולמיצויה של חוויית הקריאה. למרות שבשכונת ילדותו של רייך לא הייתה התייחסות מיוחדת לספר הספרים, יש בשיריו התייחסויות מרובות לסיפורי התנ"ך וללשונו. אלה מוסיפים להם רובד המשכי ורצף תרבותי, ולעיתים אף מרכיבים את הסיטואציה השירית. הדוודן מתחזק בקשב הקורא בעיקר כאשר מתחזקת בשיר המשמעות המנוגדת למקור, כמו ב-2 השורות הראשונות של השיר "נא להכיר את עצמנו" בספרו חור בגרב:⁴ "הציגי עצמך, ארץ, בפני חבריך. /

האינטנסיביות הקיומית שלו, שיש בה כמיהה ותשוקה לחיים, אבל גם לא מעט עצב ופיקחון. "אסירת עולם בי את, אהבה" כתב בספרו "השחיין המהיר של הרגש". גם בקובץ הנוכחי הוא כותב על כוחה וחילופי עונותיה. שזורים בו שירי אהבה ליריים נפלאים לאישה שאתו, בת דמותו של הטבע החי והנושם, המגלה לו "את עץ השדה / ואת סודות לבלוביו".

גוונים שונים של הרהור ותחושה עולים משירי אהבה האלה, המצטיינים בעושר לשוני ומטפורי. כך ב"תמונת סתיו": "יש נשירה ברגש – / אפו המעוקל של הלילה" וכך בתחושת האושר העולה מ"תמונת בנינים": "היולדת הגדולה של האהבה / החזיקה אותך כתינוקת / בידיה ונבהלה לראות // את עיניך הקטנטנות / ואישוניך השחורים / מאירים את החדר כולו / ואת חדרי לבך".

ספרו של אשר רייך "חומר נפש" ממוקד אמנם בחוויה מטלטלת של שכול, אבל ממריא ממנה גם לנושאי התייחסות אחרים, לרבדים נוספים של חומרי נפש המעניקים לו את ייחודו ורבגוניותו המרתקת. ■



חביבה צמח, עבודת זמוכית

להקדים את תפילתה, שכן חטא הוא בהחטאת הרגע המדויק של מועד התפילה. כאן ההמתנה מנוגדת למצב המלחמתי המתואר בשיר שבהחטאת פגיעת הפגז ניתן להינצל ממנו. גם כאשר אין הקורא אמן על כל מרכיבי הפרשנות של התפילה, רואה הוא תמונה מורכבת של ציפייה לרע מכול ולמחירה.

את רובדיהם של ערכים מערביים אמנותיים תרבותיים ופילוסופיים ימצא הקורא בשורות בלתי נשכחות, כמו, "עֲכָשׁוּ אֲנִי זֹכֵר כִּי אִי פֶעַם נִפְלְתִי / הֲרַחֵק / אֶל תּוֹךְ נִקְדָּה שְׁחוֹרָה / לֵיד קוֹ אָדָם / בְּמַפֵּת הָעוֹלָם הַמְשַׁכְּלֶלֶת." ... (בשנה השביעית לנדודי¹⁰, עמ' 15), או, "כָּאן שׁוֹכֵב חֶלֶק / מְהַרְקֵעַ שְׁנַפֵּל // עֲלִינוּ כְּמִטְאוֹרִיט. / הַכֵּל מְחַכֵּה כָּאֵן לְרוּחַ / הַשְּׁנוּי שְׁיִצְמַח. / ... כן ימצא אותם במרוכז בספריו המאוחרים, הארוגים סביב נושא כמו לדוגמה, עבודות על נייר¹¹ העוסק בזיקה בין אמנות הציור והשירה ביניהם של מגריט, מקס ארנסט, ג'ורג' גרוס ועוד. משמשים בו לעיתים קרובות צירופי לשון המחליפים את הפונקציות של החושים (סינסטזיה) כאמצעי פיאורטיבי. כך מופק תיאור מדויק ככל האפשר של תחושה מסוימת, כמו "חמיצות האור" ("מונטאז", עמ' 11) המחליפה ראייה בטעם, או להפך. חבירת שני החושים הללו, מכפילה את חוש הטעם בראייה ואת חוש הראייה בחוש הטעם והקורא כבר לא אותו אדם שהיה לפני שקרא את השיר. במוסיקת חורף¹² שנכתב בכפור הגרמני של הכפר שטיקדורף, מועצמות אצל הקורא תחושות הקור וזרות לובן השלג באותה טכניקה שמזמינה את הקורא לטעום בראייה, ולראות בטעימה, כפי שמשמע משורה ה-6 של "נוף צפוני" (עמ' 13) "...אור אֶלְמוֹנִי / מְלַקֵּק בְּהוֹת מְרָה אֶת כְּפוֹר / הַמִּישוֹרִים / ... הקורא כאן אינו נשאר אדיש לפיוטיות המעודנת שבהעמדת הסביל, כפעיל כפי שמנוסח המשכה של השורה, "בְּתוֹךְ צִלְלִים קְפוּאִים / ים הַעֵשֶׁב / מִתְנַגֵּב בְּגוֹפָה. //".

רייך מרבה להשתמש בדימוי ובהסמלה של חוש הראייה ליצירת שירה דרמטית ("בְּעֵינַיִם עֲצוּמוֹת הָרְאִיהַ נִצְלָלֶת", חפיסה חדשה¹³ עמ' 35); מלאת חיים ("חֲדוֹת חֵלוֹם מְקִיֵּצה אוֹתִי עַד לְמֶרְחֹק לְרְאוֹת מְקֻרֹב", סדר נשים¹⁴ עמ' 46); בעלת ביטוי חיוני נועז ("תְּבוֹסָה מְפֹאֶרֶת יָפֵה לְהַפְלִיא כְּתוּמֹנָה בְּמוֹזָאן", להפך¹⁵ עמ' 44) ונדיבה ("רְאִית עַל הַיָּא עֵינַיִם מְדַמְיִנֹת שֶׁל הָרְאִי הַגְּדוֹל הַמְּבִיט בְּנוֹ מִמַּעַל, עֲבוֹדוֹת עַל נִייר, עמ' 16). דרך ההסמלה נפגש הקורא עם חוש הראייה שלו הפיזית המתרחשת תוך-כדי קריאה ומעמידה בפניו אתגר לגבי מידת הקשב שלו לשיר. ככל שהוא נותן את דעתו על-כך מתבהרת תמונת השיר מפנימיותו, כמי שבנה אותה מתחושתו. "כְּשֶׁכֵּל הַפְּרָטִים מִתְמַזְגִים לְצַבֵּעַ אֶחָד /

נָא לְהַפִּיר אֶת עֲצֻמָּנוּ: אֲנִשִּׁי מְהַרְסִינוּ." שורות אלה נכתבו בהשראת הפסוק הידוע "מְהַרְסִיךָ וּמְחַרְבִּיךָ, מִמֶּךָ יֵצְאוּ", כחלק מנבואת הנחמה של ישעיהו (מט יז) בה מדבר הנביא בשם ה', ואומר לציון הנטושה, כי הממלכות הזרות שהחריבו אותה עתידות לצאת ממנה, ובניה עתידים לשוב אליה, אלא שבשירו של רייך היא מופיעה כטענה כלפי בני העם, שהם אלה המחריבים את האומה.

רובדי השפה התלמודית משתלבים בריתמוס התחבירי של שירת רייך בביטויים כמו, "פְּסוּקֵי דְזֻמְרָא" בשורות 3, 4 בשיר בעל הכותרת האירונית-אקטואלית, "והרי חדשות ילדותי ועיקרן תחילה⁵": יָמִים עֲכָבְרִיִּים הַתְרוֹצְצוּ סְבִיב כְּפְסוּקֵי / דְזֻמְרָא, הֵייתִי כָּל מָה שֶׁלְּבָשׁוּ חוּשֵׁי, ... המופיע לראשונה בתלמוד הבבלי. בהעמדת המשורר זה מול זה קודש וחול משמשים לו חושי בלבד כלי המוביל את הקורא בנבכי אמנות שירה השואפת להביע באופן מוחלט את מירב תחושותיה.

לשון התפילה משמשת מקור עיקרי ללשון שירת רייך שכן, כדבריו הוא השתמש בה בילדותו כביטוי לשוני ראשון: "בהיותי בן פחות משלוש, מספר המשורר: "כבר למדתי ב'חידע' תחילה קראנו בלי הפסק וללא לאות את אותיות האלף בית במשך חודשים. הן נאמרו על-ידינו בנעימה מהפנטת, מיוחדת במינה. אחר-כך למדנו את שלוש התפילות היומיומיות מן הסידור, עד שידענו אותן בעל-פה. מאוחר יותר למדנו את פרשת השבוע בקפידה רבה, וכך הקפנו כל שנה בלימודנו את חמישה חומשי תורה." היום שירתו ממירה את תפילתו על-פי בחירתו ולא על-פי מנהגים קבועים של שלוש פעמים ביום. לדוגמה בשיר "עַד כְּלוֹת", (תמונת מצב⁸, עמ' 67). מתואר ההרג שהותירה בשדה הקרב מלחמת יום הכיפורים, ובו פונה המשורר בלשון תפילה לישועה בניסוח הבא: "כְּכָלוֹת הַחֶשֶׁךְ / מִן הַחֲפִירוֹת יֵצְאֵתִי לְרְאוֹת / אֵיךְ הָיָה חַיִּי לְשׁוֹחָה קִטְנָה // כְּכָלוֹת הַכֵּל / פְּגִשְׁתִּי פֶה מְקֻרֹב אֶת עֲצָמִי / וּבְשָׂרֵי תוֹתָחִים תוֹתָחִים // עֵינַי כָּלוּ לִישׁוּעָתְךָ / מִי יָכוֹל לְדַעַת מְתִי / נוֹפֵל הַפְּגוּ הָאִישִׁי שְׁפוּגָע / וְרִסִּסְיוֹ הַמְתַּפְּזָרִים בְּנוֹ // נִפְלְתִי לְאַחֹר / מִהַדָּף הַמְחַשְּׁבָה / נְטוּשׁ וּמְחַכֵּה //". הציפייה לישועה מופיעה בשיר בכפל משמעות המזעזעת את הקורא: ציפייה לפגז "האישי" שיבוא ויגאל מן החרדה לבוא המוות הקרב, או ציפייה לישועה שהדובר לא ייפגע ממנו וייוותר בחיים. לפגז הממשי נוספת משמעות שבסופו של דבר המחשבה על בואו, או אי בואו הקרב, היא זו שהודפת וגורמת לנפילה. מסגרת התפילה היא תפילת הושענא ליום שבת⁹ ובה "הוֹשַׁעְנָא יוֹשְׁבֵת וּמְמַתְנֶת עַד כְּלוֹת הַשְּׁבֹת". ההמתנה עומדת על קוצו של רגע שלא לאחר או

כמו נוצה שנפלה מכנף ציפור

על ספרה של טלי וייס "כמו נוצה",
עקד, 2013, 77 עמ'



ל ספר שיריה השלישי של המשוררת טלי וייס "כמו נוצה" יש שתי אמירות מרכזיות: אמירה אחת – פנייה ישירה אל נמען, "אתה", ואמירה שנייה – פנייה אל האני. הנמען הוא אהוב המתחלף בין דפיו של הספר מאהוב שאוהב ונאהב, לאהוב מאכזב. מאהוב שעונה על כל הציפיות, לאהוב

שמותיר שבר, והיא, המשוררת, יכולה לעבור את המסע הזה בריחוף וללא תלונה. ספר שירה זה הוא שילוב בין דיאלוג פנימי לדיאלוג חיצוני. ספר מסע של חיפוש אחר משמעות האהבה בחייה של היוצרת. בשוליו של הספר מספר שירים ארס-פואטיים. חלק מן השירים הם שירי תשוקה בעלי גוון ארוטי, וחלק מן השירים הם על אהבות כואבות ופרומות, ניסיונות להבין את מה שלא שרד. שירה של טלי וייס בספר "כמו נוצה" מאוד כנים וישירים, ומבטאים מצבים ורגשות בין הדוברת לבין הנמען.

שיר הנושא של הספר מתנוסס על גבו של הספר וגם רקום בין דפיו: בעמ' 23, השיר "כמו נוצה", שיר אהבה שמאופיין בשיח עם האוהב. נשיותה של הדמות הנאהבת מתפרצת מתוך מגע ידיו של האהוב. קסמו ביכולתו לסלק את מה שהעיב על עולמה. האוהב כדמות המרפא והמושיע דומיננטי בשיר, וגם היא האהובה מוכנה לחבוש את פצעיו וכאביו. היא מוכנה לקבל את האהוב שחי בין שברי נשים ומתגעגע לאחת שעזבה אותו. שירה "כמו נוצה" הוא שיר של השלמה, שיר של אישה בשלה שכבר מכירה את עובדות החיים, ומוכנה לקבל את האהובה בלי להתלונן, בידועה שהאהוב חי בעולם שבור משלו. דימוי מפתיע מופיע בהמשך: "כמו נוצה שנפלה מכנף ציפור /

הערות

1. תמר רותם, האיש שהמציא את החזרה בשאלה, הארץ, 27.09.2007.
2. פירוט מופיע בהמשך. (ע.מ.).
3. משה בן שאול, יו"ר; שמאי גולן; פרופ' עדי צמח. (ע.מ.).
4. אשר רייך, חור בנרב, שירים, תשע"א 2011, "הקיבוץ המאוחד", תל-אביב (עמ' 7).
5. שם. הערה 1 (עמ' 71).
6. "אמר רבי יוסי 'הא חלקי מגומרי הלל בכל יום'. אינני? (האמנם?) והאמר מר: הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף! כי קאמרינן בפסוקי דזמרא. (שבת קיח ב.).
7. רות קרטון בלום, מאין נחלתי את שירי, סופרים ומשוררים מדברים על מקורות השראה, עמ' 322.
8. אשר רייך, תמונת מצב, שירים, תשל"ו 1975, "הקיבוץ המאוחד", תל-אביב.
9. ט. הושעגא לשבת "הושענא יושבת וממתנת עד כלות השבת. תפילת הושענא ליום השבת.
10. אשר רייך. בשנה השביעית לנדודיי, שירים, תשכ"ג 1963, "עקד", תל-אביב.
11. אשר רייך, עבודות על נייר, שירים, תשמ"ט 1988, "זמורה ביתן מודן", תל-אביב.
12. אשר רייך, מוסיקת חורף, שירים, תשנ"ז 1996, "ביתן", תל-אביב.
13. אשר רייך, חפיסה חדשה, שירים, תשמ"ד 1983, "עם עובד, תל-אביב.
14. אשר רייך, סדר נשים, שני מחזורי שירים, תש"ם 1980, עכשיו, תל-אביב.
15. אשר רייך, להפך, שירים, תשס"ו 2006, "הקיבוץ המאוחד", תל-אביב.



חכיבה צמח, עבודת זכוכית

מִנְקָה אֶת חֲלוֹנוֹת לְבִי
כְּדֵי לְרְאוֹת אוֹתְךָ אֶתִי
בְּבֵית עִם הַדְּלֹת הַפְּרוּצָה
לְכָל הַרוּחוֹת שֶׁהִבֵּאתָ עִמָּךְ
וְכָל הַנְּשִׁים שֶׁהָיוּ שְׁלֶךְ
לְפָנַי שֶׁפָּגַשְׁתָּ אוֹתִי.
וּכְשֶׁאַתָּה בָּא אֵלַי
שְׁמוּט מֵעֲדָף קָרְעִים
אֲנִי מְחַבֶּקֶת וּמֵאַחֶה אוֹתְךָ
כְּאִלוּ הָיוּ
בְּתוֹכִי.

חולצה קרועה מעלה אסוציאציה של אבל, של שבר. זוהי אהבה כואבת, אהבה שאינה מושלמת. הוא מגיע אליה בבוקר, ולכן עליו לעזוב בשעה מאוחרת לאחר מכן, הוא לא האדם שבילה עם הדוברת את הלילה. הוא מופיע בבוקר בקרעיו והמפגש יסתיים בערב כשהדוברת תמצא אותו בין הקרעים שלהם. זו אהבה שאינה שורדת. הדמות של האהובה מנסה להישאר נאמנה ולכן מנקה את חלונות לבה. היא מבקשת להיטהר ולהשאיר את לבה נקי כלפי האהוב שחולצתו קרועה, והוא למעשה חצוי, קרוע בין עולמות. הסביבה מזדהה עם העולם הזה שנמצא בתוכו והדלת – פרוצה. היא מתוודה שעולמו של האהובה הוא עולם שהיו בו נשים רבות, והיא אינה היחידה. ושוב, בסיום השיר, מנסה הדוברת לשמש תרפיסטית המחבקת ומאחה את הקרעים, מזדהה לחלוטין כאילו היו הקרעים בתוכה. ניסיונותיה של המשוררת לחבר את האהובה אליה הם ניסיונות לרפא אותו מעברו.

אחד השירים בפרק "האהבה פשטה את הרגל" הוא השיר היפה "דקירה" (עמ' 49), שיר שמעורר אנלוגיה לשירה של דליה רביקוביץ' "בובה ממוכנת". הדוברת בשיר מספרת על היותה בובת ראוה מושלמת, שמעולם לא התלוננה על חדירה של סיכות לתוך עורה. החדירה אל גופה של הבובה הייתה חדירה איטית וקצובה של סיכות, והיא גרמה לקנאתן של בובות אחרות שהיכו אותה נמרצות. בשירה של רביקוביץ' היא הופכת לבובה חבולה וגם כאן הבובה חבולה ומושפלת, השליכו אותה לפינה חשוכה כי אין בה צורך. הפינה שאליה היא נורקת מובילה אותה לכתובת שירים. הדוברת מאנישה את הבובה והיא, הבובה, הופכת למשוררת: "וְאֲנִי, מֵתוֹךְ כְּמִיָּה עֵקֶשְׁנִית לְחַיִּים / נְקִיתִי אֶת שְׁאֲרֵי הַבּוֹשָׁה / אֶסְפְּתִי אֶת הַחֲלוֹמוֹת הַבְּבֻתָּיִים / לְתוֹךְ קַפְסָא / וְכִתְבֹתִי שִׁירִים."

האופי הוויזואלי והאוטוביוגרפי של השירים בספר "כמו

ומתמסרת לרוח / אֲנִי נֶעֱזֶה לְצִלְלִיקְךָ." מדוע המשוררת משווה את עצמה לנוצה שנפלה מכנף ציפור? היא כל כך קלה ואינה מבקשת להטביע בנפשו של האהוב פצע. הנגיעות שלה הן כנגיעות הנוצה, נגיעות מלטפות. כמו נגיעות של פוך המלטפות את מי שנעטף בו. היא בוחרת לכתוב על הקשר בינה לבין האהוב במונחים של התמסרות והנאה מצלילים. הנגיעות הן גם כמנגינה, היא כלי הנגינה שעליו פורט האוהב. היחד שמתקיים בין השניים הוא יחד של בודדים, ותנועות היחד מתקנות את מה שהותירו אהבות נושנות. המגע מעורר את התשוקה, והחיבור של האוהבים הוא חיבור לחיים.

הפרקים הראשונים בספר, "הגוף זוכר" והפרק השני "כמו נוצה", מחזיקים שירי אהבה נוגים, שיש בהם פנייה אל נמען שחווית ההתאהבות בו הותירה בנפשה "תדרים של אהבה" (מתוך "הגוף זוכר" עמ' 7). ומהם אותם התדרים? הם חוויות שיישאר עמה לנצח: "הגוף זוכר את גופך / עד שישב אל אִמָּא אֲדָמָה." בשיר האהבה "הגוף זוכר" שפותח את הספר, מקדשת המשוררת את האהבה הזו שהשאירה חותם רגשי, חותם שנותר זמן רב לאחר שנפרדו מן החיבור הגשמי, וכשאינה חשה את מגע ידיו של האהוב, הגוף עדיין זוכר את מגען.

אהבה היא אובדן שליטה, וגם מצב של חלימה: "הַיָּדִים רָצוּ מֵעֲצָמָן / אֲחֻזוּ בְּאֵהֶבָה הַזֹּאת / הַחֲמִמְקִמָּה, הַעֲדִינָה." ("עד אובדן שליטה", עמ' 8). האמירות של טלי וייס בספר הזה הן אמירות אמיצות, אמירות חדות. הגעגועים של המשוררת הם לעולם ללא כבלים, עולם שאין בו הורים או מרות, שבו ניתן לעשות כבגן עדן עלי אדמות. אלה הימים שהיא עדיין מבקשת לחוות ללא איסורים וחרטות.

מבחינה סמנטית, המשוררת משתמשת במטאפורות שיש להן טרמינולוגיה של שבר, קרע, פצע. האהבה היא ניסיון לאחות שברים. בשירה "קרעים" בעמ' 26 ניתן למצוא תמונת עולם לאהבה הזו:

קרעים

בְּבִקֵּר אֶתְּךָ בָּא אֵלַי
לְבוֹשׁ חֲלָצָה קְרוּעָה
בְּעֶרֶב אֲמָצָא אוֹתְךָ
בֵּין הַקְּרָעִים שְׁלֵנוּ, מֵתְבוֹדֵד
מְחַפֵּשׂ סִבָּה לְאֵהֶבָה הַזֹּו
שֶׁשָּׂכַחְתָּ.
אֲבָל אֲנִי עוֹדֵנִי כְּאֵן

ובעמ' 48 בספר השיר "מצנח רחיפה":

"...הכרת הבזק נגיעת מצלמה במהירות האור, / הלוכדת
הוית בפורי אהבת בראשית נשואה / למשך קסום מעל
האפרים הירקים שבין האינסוף / לבין הכבישים, חיה
מורשת קדמונית שאנו מחפשים / בה מחסה – נקדה
שברירית במרחבים מתיפחים / שולחת זרועות סמויות
נאחזות בקשת. מול הקרקע / המתנחשלת התכלת
מפציעה מעל אפר כבד"

המשוררת מקדישה פרק שלם, גדוש בתיאורים מוחשיים,
קונקרטיים לעיר העבריה הראשונה תל-אביב. בשירים אלה
אתה חש כמו נוגע, ממשש את קירות הבתים, את הצמחייה
ואת האנשים כבשיר "חוץ ופנים" (עמ' 73):

"...בתל-אביב / מעל רחוב רבנו תם / בגבה ארבע
וחמש קומות / להשקיף: / רבי הקומות מתנשאים,
/ פה ושם קירות חבולים, מתקלפים. / בתים שנבנו
בטרם היותי / מרפבים כתמים חומים – שחרים /
עורקיהם משתרגים להוביל לדירות / ולגגות עדויי
אנטנות ודודים..."

לכל אלו מתוסף פרק הקודם לפרק התל-אביבי "במרחקים",
המביא תיאורים ואירועים ממדינות זרות כמו סין, יבשת
אפריקה, תיאורים אשר רק עין המבחינה בדקויות ובמאפייני
של כל מקום ומקום יכולה להביאם לידי ביטוי. השירים
מעבירים לנו חוויות בהן לקחה המשוררת חלק והמבטאות
את מהותה הפנימית. כך בשיר "המדרגות המובילות" שכתבה
בסופיבקה, בפאתי אומן, בסתיו 2011:

"ראיתי את גן שירת העשבים / בחלומי / חלקת הפרחים
הכחלים / מודננים פעמונים / הנחל המפכה / ספסל ירק
מחכה / העצים המטפטפים / עלי שלכת. / גבעה רכה /
שאני עולה / יורדת בה / ועתה – / נוספו / המדרגות
המובילות."

במקומות לא מעטים בספר הופתעתי משורות או סיומות
של שירים, במטפורות ייחודיות. כך למשל המטפורה
ההפוכה בבית השני של השיר "מחפשת" (עמ' 14):

◀ "אני עושה אהבה עם / עברי החדש – / ספרי / שגופי
בתוכו..."

נוצה" מעניק להם את הכנות, את האוטנטיות, ולקורא הוא
מעניק את היכולת לחוש אמפתיה ולהתחבר. שיריה של טלי
וייס נוגעים בשפה נעימה ומרגשת ברגעי כאב וברגעי אושר.
קול נשי חדש ומרענן נמצא בין דפי "כמו נוצה", קול בשל
של משוררת צעירה, שבוודאי עוד נשמע אודותיה. ■

...

מנחם מ' פאלק

ניחוח הארץ – ניחוח האדם

על ספר שירים של אורה עשהאל
"הולדת תמוז", הוצאת ספרא, 2013, 176 עמ'



ספרה של אורה
עשהאל מציג
בפנינו עולם אישי, נשי,
אך באופן יותר רחב,
מעניין ומגוון. יש בשיריה
של הרבה מניחוח הארץ
שחלק מהמשוררים
העכשוויים שכחו, או שהם
"מריחים את השדות דרך
מסך הפייסבוק". הכנרת
מופיעה בספרה כבר בשיר
השני "ברבורים" (עמ' 12):

"כשהכנרת ישנה ואורות אדמים נדלקים בה / נסגרות
עיני הבתים אט אל תוף הלילה. / הכוכבים מדברים
כוכבית, / ..."

בשיר "כחולים" (בעמ' 16), מופיעה צפת, מול הכנרת
בתיאורים יפים, שרק אדם האוהב את הארץ וגדל בתוכה
יכול לכתוב:

"...רגע זה שמימי, צוחק, / שוב לא יחזר – אותו אור /
בשקט הצפתי הננוח בכנען / בו אני נאחזת במהות
המזקקת / השמימית של זהר השלונה והדומיה /
המטעימים אותי את ים הרגע הנצחי המצפה."

אותה שוב ושוב, ומשלימה איתה. אולי היא אף מברכת עליה בידיעה שגם כשהולכים שניים יחדיו, אפילו כשאוחזים ידיים, הם בכל זאת "כל אחד לחוד". כך זה מתבטא ברציונל הייחודי של החוקרת האומרת שכל אחד מסוגל לראות ולחוש את האני שלו בלבד, עד לעומק המוחלט.

הבדידות מופיעה רבות: הכותבת נמצאת לבד בחדרה, עם עצמה, פעמים עם צעיף בלבד לגופה. אלו גם הרגעים של הארוטיות המרומזות, המטפורית, ולפעמים הגלויה, שאינה בוטה, אלא שומרת על אמינות של תיאור הדומה לאקספוזיציה במחזה המוצג מאחורי הוילון. כך זה בשיר "מגע" בעמ' 15, בשיר "ממשיך ללטה" בעמ' 29, בשיר "קוירחם" בעמ' 33, בשיר "כישוף" בעמ' 44 ובעוד רבים אחרים.

אופן תיאור זה הופך גם את השורות או הקטעים הארוטיים שבשירים רבים לעדינים, מאוד, אישיים, ועל כן התחושה היא של אינטימיות אמיתית, כנה ועמוקה.

לצד האמת הזו מלא הספר בשירים ארס-פואטיים חכמים, היוצאים מן הלב, האור, הקשת והשימוש בצבעים מכבים ביצירות רבות והופכים אותן למעטפת מגינה, מאירת עיניים, ססגונית וצובעת את המילים בנימה היוצרת שכבת מגן מפגעי הזמן. ייתכן אף שכדאי להקדיש פעם מחקר נפרד לשימוש בצבעים שיוצרת החוויה המילולית בספר זה, וקשרם לתוכן ולסמליות, במיוחד בהתחשב בסימבוליסטיקה אותה הציג הצייר והתיאורטיקן וסילי קנדינסקי (1866-1944).

לסיום הייתי רוצה להזכיר את המוטיב המשפחתי העובר לאורך כל הספר, והמובא דווקא מן הסוף אל ההתחלה. בפתחה, הספר מוקדש לנכדים, לדורות הבאים (אולי למשוררים שבדרך). בהמשך הספר מוזכרים קרובי משפחה ה'איש שלצידה', בן-זוגה עמי זילברשטיין זה הרבה שנים, ההורים, הסבים והסתא רבתא נפ"ש – נחמה פוחצ'סקי, הסופרת העברייא הראשונה. ברמזים ובהערות שוליים מוצגות מוזכר מקומו של כל אחד ותרומתו.

כמובן שלא נפקד מקומו של המשורר יניב עצמון, גם הוא נין של נפ"ש, שיחד עם אורה עשהאל כינס את השירה של בנה של נפ"ש בספר "גחלת" שראה אור בשנת 2012.

הספר שלפנינו מאגד בתוכו שירה לירית, שירה אישית, שירה ארס-פואטית וגם חלק מהסאגה המשפחתית, ובכך מכבדת הכותבת ועושה חסד למשפחת יוצרים שלמה ומדגישה באופן שקול, נכון, פואטי את השירה שאינה הולכת לפי אופנות העולות ויורדות לבקרים, אלא מבטאות את עמקי הנפש של היוצר בנשמתו, בשעות היפות בהן הוא נמצא בעולמו הפנימי עם יצירותיו. ■

העובר, עליו היא מדברת, הוא ספר שהיא כותבת. אך זו אהבה שאינה גורמת להתהוות העובר שכבר קיים כשגוף הכותבת בתוכו, ולא הוא, העובר, בתוכה. ביטוי מקורי ומעניין. אפשר להתעכב גם על השיר היפה והמיוחד "לצייר את הגבר" בעמ' 24, שיר בו הכותבת, בחוכמתה, בוראת את הגבר כרצונה. היא השולטת בדמותו, בכוחו וכנראה גם בחולשותיו, לצרכיה, באופן חיובי, באופן מחמיא:

"...וּאֶפְשֶׁר לְצַיֵּר אֶת הַגָּבֵר כְּעֵץ / גִּזְעוּ אֲדִיר מְמַדִּים / קְלִפְתּוֹ קֶשֶׁה / אֲמִירוֹ בְּצִמְיָהּ" // ... "פְּרוֹתָיו מְבִטִּיחִים עֵסִים / בְּשֶׁרְנִי, רִיחֲנִי, מְשֻׁבֵּעַ, / צִפְרֵי שִׁיר מְזֻמְרוֹת בְּצֶלוֹ / עֶרְסֵל מְמַתִּין בְּחֶפְתּוֹ." // "אִשָּׁה שְׂמֵחָה לְהַחֲלִיף חֶכֶם, / הַמְצִיָּדָת בְּעֶפְרוֹנוֹת וְצִבְעֵים, / מְצִיָּרָת אוֹתוֹ בְּגוֹנֵי הַמְצִיָּאוֹת, / מוֹסִיפָה לוֹ דְמוּיֵי אֶהֱבָתָה, / לְהִיּוֹת מְבִטָּחָה."

אסתפק בדוגמה נוספת אחת, מהפרק "במרחקים" המבטא את חוויותיה מחו"ל, בשיר "עץ הפחד" בעמ' 58. הפחד בשיר זה עובר מהמציאות אל הבדיון, והוא מיוצג על-ידי העץ שעליו חונים הנשרים, או עופות דורסים ואוכלי נבלות אחרים. העץ הופך למטונימיה לפחד אך הוא שומר בו זמנית גם על תכונותיו היפות כעץ בעל ענפים מוריקים:

"...יֵשׁ וְעֵץ פָּחַד מִתְחִיל לְלַבֵּב לְאַחַר הַגֶּשֶׁם / גּוֹפוֹ הַכְחוּשׁ נִמְלָא עֲלוֹהּ / שִׁירְקוֹתָהּ קוֹרֵאת לְצִפְרֵי הַשִּׁיר, / הַמְסַלְקוֹת אֶת בְּדִידוֹתוֹ הָעֵיפָה. / ..."

הבדידות המדברית של עץ הפחד היא חלק מהלך הרוח של הספר כולו, שמלווה את הכותבת, המודעת למגבלות הגיל ולבדידות האדם באשר הוא אדם. וכך היא מסיימת את השיר "בטרם שקיעה" בעמ' 36: "מְחַלְקָה אֶת הַקְּמִטִּים שְׂצָבֵר בְּנוֹ הַזְּמָן."; ואילו בסיומו של השיר "בלב הזוגיות", שני עמודים לפני כן, היא מסיימת באקורד שאמור להפתיע – שלילת הבדידות בזכות הזוגיות. אבל, כפי שכבר אמרתי קודם, היא מפתיעה בו, בשיר, בזכות חשיבה מקורית וייחודית לה, ומעמידה את המראה מול פני הקורא וקובעת את מה שכולנו בעצם יודעים ומעדיפים להדחיק "בְּיַדֵּיהָ שְׁאֵנֵי חֵיבֵת לְחוֹת אֶת הַבְּדִידוֹת / בְּלֵב הַזּוּגִיּוֹת הַמְּגוֹנְנֹת." לומר "חייבת לחוות את הבדידות" ולקשר זאת אחר-כך ל"זוגיות מגוננת", זו אמירה אמיצה, יפה, אמיתית אך מובעת ברכות ובהשלמה עם הגורל, בידיעה שזה הרע במיעוטו.

הבדידות היא רבה, אותה בדידות שחשה הכותבת ומזכירה

געגועים טורפים

על ספרה של שרה פלד,
"געגועים טורפים", ספר שירים וציורים,
גן נעול, 2013, 115 עמ'

בערב מרגש של השקת הספר בנוכחות קהל רב ומכובד של בני משפחה ואוהבי ספר ושירה הוקראו שירים שלוו במצגת ציוריה של שרה. ציפי שחרור שערכה את הספר הדגישה כי: "כל יציאה של ספר שירה נראה כמו פלא ונס, כל קורא מחפש בין שורות השירים את האמת הפרטית שלו. שרה בשיריה, אינה מניחה לאימא שלה להזדקן לבד, אינה מניחה לה להיבלע בתוך הזרות. נראה כאילו ששרה נאחזת באם יותר מאשר האם נאחזת בבתה שרה. היא מחיה ומצעירה את האם ברישום של מילים וציור. השירה מלאה בהומור לצד חמלה". ומוסיפה ציפי ואומרת: "קשה לכתוב חמלה, קשה לכתוב הומור, קשה להסביר אותם. הגעגועים טורפים לשרה את הקלפים בספר אופטימי זה כדברי שרה באחד משיריה, 'אימא שלי מצחיקה', ובעזרת אותו חיוך מתמתן הכאב".

מתוך השיר – "אופטימיות" – עמ' 12:

...על סף ערב מט, בישירות להתוודות
שאינ לי כבר את מלא הסבלנות
על כל משפט פשוט לחזור בסלחנות.
ועל המעט ששמעה
אמי תודה משפיעה
לא מתייאשת, לא מכירה בתבוסה
וכל פעם מחדש לשוחח איתי מנסה...

שרה פלד, ציירת המתגוררת ברמת השרון, מפגישה בספר שירייה הראשון "געגועים טורפים" את הקורא, בעדנה ורגישות, עם שש שנות חייה האחרונות של אמה, הנעלמת אל תוך עולם אחר ובלתי מוכר של מחלת השיטיון ("דמנציה"), של התנתקות מהמוכר והידוע, לעולם שאין בו כמעט, דריסת רגל, אפילו לבת אוהבת, רגישה ומכבדת המנסה לשמר את הכבוד, והיקר מכל, אהבתה לאמה.

כפי שאמרה, באותו ערב, הפסיכולוגית ניצה אייל: "...אחד הדברים המשתבשים בזקנה הוא תהליך 'הדמנציה' הפוגע בזיכרון. כשהאדם אינו מתחבר לזיכרון שלו הוא מאבד את עצמו. הזיכרון הוא מורכב וחכם. אנשים ב"דמנציה" זוכרים מי שאוהב אותם, זוכרים מוסיקה, לעיתים טעמים. למרות שהמילים נגמרות ולא נשלפות, עדיין יש עולם של חיבור, חיבוק ואהבה. וכל זאת בא לידי ביטוי בשירים המרטיטים. אחד מגיבורי הספר הוא הזמן, לא אותו זמן כרונולוגי שהולך ונפרם. בספר רואים וקוראים את הזמן בתהפוכותיו, זמן רץ, זמן עומד, זמן ריק וזמן ממלא. ישנם בספר שלושת הזמנים עבר, הווה ועתיד. הספר נותן תקווה לעתיד, ישנה



ס

פר שירה של שרה פלד, ציירת ומשוררת, נולד מגעגוע, למה שהיה ולא ישוב עוד לעולם, כשרק הזיכרונות נותרו לחבק ולעטוף. פרידה מאהובים מותירה סוג של כמיהה, לעיתים תחושה של החמצה. ספר השירה הקסום והעדין של שרה, אפוף באווירה שלווה, של קבלה, בספר



זה באה לידי ביטוי אהבה חובקת, מתוך השלמה, מתוך רצון להיאחז ולו במעט, במה שעוד רגע קט, יגדע ויעלם לעולם ויותר רק שובל של זיכרונות מתוקים וכאובים מסוף בלתי מנוצח. מתוך תהום המכאוב דולה שרה יכולת מופלאה של ביטויי רגש משובץ בהומור עדין, ואפילו בשבבים של שובבות ללא מטען של כעסים או חשבונות לא גמורים. יפי המילים המבטאות את עוצמת האהבה לצידי דרך החתחתים שעוברת שרה מול שעון החול ההולך ואוזל הם מופת ומצבת זיכרון לאהובים שהיו חלק מחיינו.

נביעה של שיר מתרחשת, לעיתים, בתהליך של פרידה והבשלה, בהריון מתמשך או קצר, שבו מבטא האומן ביצירה שירית, מפגש מילים, בשילוב ייחודי של רגש ודעת וכשבתוואי חד פעמי שזורים פעימות די.אנ.איי. פלאי שנאגר והבשיל ברחם היוצר. בספר שירה זה אנו חשים את עוצמת התבונה ההורית במלוא עוזה, לומר, אנו נמצאים כאן בזכות הורינו למען ילדינו.

שיר נולד באושר או במכאוב, ואולי בניסיון פענוח דמיוני בהם מתלכדות המילים לשורות שיש בהן אמירה רגשית למודה וכנה והיא שהופכת שיר לכה אמיתי ומופתי ואותו השיר מתדפק חדר ל לב ונאסף אל קרבו של הקורא לחבקו.

זהו ספר שירה המדבר אל קהלים המודעים לאירועים, כאלה ואחרים, במהלך החיים, ומיועד גם לאלה ששפר עליהם מזלם ונמנע מהם המפגש עם העולם האחר, הגז ונעלם, הנוטל את יקירם למחוזות בלתי מוכרים ובלתי מובנים המצריכים סבלנות ותעצומות נפש הנובעים מתוך אהבה ללא סייג.

באותו ערב זכינו להתפעמות רגשית כשהדס, בתה של שרה אמרה לה: "...כל כך הרבה שנים חייתי בבית ולא ראיתי את כל מה שסופר כאן היום. הציורים היו תלויים על הכתלים כל אותן שנים, ואני חלפתי לידם, חלפתי לידך ולא התעכבתי להתבונן ולראות את עולמך הפנימי העשיר והמופלא, ואני מברכת על ההתגלות כאילו נולדתי מחדש, איך לא ראיתי כל החיים את האמת כפי שסופרה כאן, איך אנחנו הילדים מקבלים את הורינו כמובן מאליו שנמצאים שם ככל שנודקק להם תודה שניתנה לי הזכות לומר לך 'תודה אימא'..."

וכך מסכמת שרה פלד: "...אכן הספר מאוד אישי ונוגע בדברים שאנשים לא כל-כך אוהבים להתמודד איתם. הערכתי הלכה וגברה ליכולתה המופלאה של אימי לנסות ולשמר את הקשר בינינו, בהיותה תאבת חיים ומתאוה להם, ככל שכוחותיה אפשרו לה מתוך עדינות ויופי פנימי. השירה נכתבה כנביעה של מים המחפשים מוצא בין שכבות האדמה".

...

רבקה רז

"הנסיך הקטן" – סיפור ניו יורקי?



תמיד חשבתי שהנסיך הקטן נולד במדבר סהרה. טעיתי. קשה להאמין, אבל הוא נולד בניו יורק, המקום האחרון שהיה עולה בדעתי שנסיכים קטנים יכולים להיוולד בו. אבל התערוכה מרובת המסמכים, הציורים

וכתבי היד המקוריים במוזיאון ספריית מורגן בניו יורק

ההסתכלות קדימה. וישנה האופטימיות שהיא לכשעצמה מתנה, אופטימיות קשורה לתכונה של להסתכלות על העולם המאיר את הדרך לאנשים סביב. זה היה כוחה של האם מול הדמנציה. היה שם אור. הספר נותן לנו הזדמנות לפיוס, לכולנו יש הורים בתוכנו..."

בכל ביטוי יצירתי מביא היוצר את יכולותיו התיאוריות הנובעות מתוך עולמו הפנימי הפורץ אל חללו של עולם במילים, בצליל, בציור ועוד. יכולתה של שרה לשזור יחדיו את שני עולמותיה היצירתיים מאפשרת לקורא להציץ אל עושר בו שלובים יחדיו מילות שירה לצד איורים המנסים לבטא את רחשי הלב, להפוך רגשות למשהו מוחשי, בציור וגם במילים. אלו הם ביטויים מחויות המביאות טלטלה בעולם הרגשי של כל בן ובת הניצבים באוזלת יד מכמירה מול מצוקה ומכאוב של הורה או קרוב ויקר אחר כשכל קשר שכלתני, תבונתי המתובל בזיכרונות חיים הולך ונגזז ומותיר הוויה של הווה חלול.

אין ספק, כי אותו ניתוק תהומי הבא בעקבות תופעות הדמנציה המחלחל, אט אט, אל תוך התא המשפחתי, מעלה עולם של רגשות, לעיתים גלויים ולעיתים חבויים, של מכאוב, חרדה השזורה בניסיון התרפקות על זיכרונות ואהבה הבאים לידי ביטוי בשילוב הומור אופטימי, בכל אחד משיריה של שרה, כמו השיר בספר בעמ' 64:

היום זה אחרת

כשלאמא שלי אני את עברה מזכירה,

היא מניעה את ראשה כמאשרת ומכירה,

נמאס לה להודות שהיא לא זוכרת,

אז בקצרה מפטירה "היום זה אחרת".

תוהו מהצד, מבט עקם עלי זורקת,

איך זה נשמע, אותי היא בודקת.

ואני מסבה פני

לעצמי מחייכת,

משתאה איך בנועם

את השכחה אמי שוב עוקפת.

היכולות לכתוב על מכאוב בחבלי מציאות יום יומית, מאפשרת לקורא להציץ, ואולי להפנים ולהבין, עד כמה קשה ומכאיב שלב זה בחיים, לתמוך, להיות ליד, בקשב באהבה בהתמדה ובמסירות על אף לעיתים, בתחושה שאולי אפילו לא שומעים או לא מבינים ולא יודעים מי אני, הילד של אימא. אך המסירות, אין לה תחליף, זהו רצון וצורך שלנו להעניק, להיות שם גם אם לא כל כך זוכרים.

ידועים וכתבי יד מוסיקליים של קומפוזיטורים קלאסיים כבאך, בטהובן, מוצארט, ברהמס ועוד. ב-1924 החליט מורגן הבן לפתוח את הספרייה העשירה לציבור. זהו המוזיאון הספרותי ביותר בניו יורק, שכבר הציג תערוכות מרתקות של כתבי יד, מסמכים וצילומים מקוריים, של סופרים כמו אדגר אלן פו וג'ין אוסטין.

כש"הנסיך הקטן" יצא לאור ב-1943, פ.ל. טראברס, מחברת ספרי מרי פופינס, כתבה ב"ניו יורק הרלד טריביון", "למה להתאבל על האחים גרים כשעדיין אפשר לשמוע סיפור כזה משפתיים של טייסים וכל מי שמנווט על פי הכוכבים?"

(התערוכה תימשך עד 27 באפריל).



תמר סתר

תלישות לעולם חוזרת

על "הבית אשר נחרב" מאת ראובן נמדר, כנרת זמורה ביתן, 2013, 535 עמ'



הרומן "הבית אשר נחרב" מתאר את היטלטלותו של גיבורו, אנדרו כהן, מרצה בכיר לתרבות השוואתית באוניברסיטת ניו יורק, בין השפעותיו של מקורותיו הקדומים ככהן ובין אורח חייו המודרני, ומעלה מחדש לתוך הספרות העברית קונפליקטים שאפיינו את מסורת התלוישים של ראשית המאה העשרים. הכוח היהודי-דתי שמתפרץ בגיבור הרומן מתנגש עם אורח החיים הקפיטליסטי-מודרני באופן כה אלים, עד כדי כך שלקראת סופו, לא ברור אם אנדרו יצליח להמשיך לתפקד כמרצה בכיר שמקיים קשרים חברתיים עם סביבתו, ולא ייהפך לתימהוני שחי בשולי החברה.

אחת מהפריזמות האפשריות להתבוננות ברומן היא פריזמת התלישות כפי שהופיעה בספרות העברית של תקופת התחייה: 'אנדרו כהן כתלוש שנות האלפיים'. על פניו סיפורו הוא סיפור ההצלחה הגדול ביותר של הנאורות,

מתעקשת להוכיח ש"הנסיך הקטן" הוא סיפור ניו יורקי. לא רק שהספר ראה אור לראשונה בניו יורק (1943), שלוש שנים לפני שראה אור בפריז, אלא מתחילתו ועד סופו הוא נוצר בניו יורק, ומה עוד שזו הייתה אמריקאית, אליזבט ריינאל, ידידתו של סינט אקזופרי שהגתה את הרעיון. היא ראתה את השירבוטים שנהג לשרבט ובמרכזם ילד קטן, ויעצה לו לכתוב ספר ילדים. השאר זה כבר הסטוריה. בעלה, שהיה מו"ל, ושותפו, הוציאו את הספר לאור באנגלית ובצרפתית, למרות שהספר יצא לאור בצרפת רק אחרי המלחמה. זמן קצר אחרי שהספר ראה אור בניו יורק, חזר סינט-אקזופרי לאירופה כטייס מודיעין ולא שב מהטיסה שהיתה אמורה להיות הטיסה האחרונה שלו. במשך שנים חיפשו את שרידי גופתו ולא מצאו דבר. שישים שנה מאוחר יותר מצאו כמה שרידים מהמטוס, ורק בשנת 1998 נמצא צמיד הכסף שלו, חבוי ברשת דייגים שנמשתה מהים ליד חוף מרסיי. על הצמיד, המוצג בתערוכה, חרוטים שמות שני המו"לים האמריקאים שלו. אך הוא לא הספיק לראות את ספרו כובש ארצות ולשוונות: הספר תורגם לכ-250 שפות ודיאלקטים, וכל שנה נמכרים ממנו 1.8 מיליון טפסים.

סינט אקזופרי, שהיה כידוע טייס בחיל האוויר הצרפתי, הגיע לניו יורק עם אשתו בסוף שנת 1940, לאחר שצרפת נפלה בידי הנאצים. אך באפריל 1943, נקרא לחזור אל הפלוגה שלו בחיל האוויר הצרפתי. לפני שעזב את ניו יורק, הוא "השליך" – לפי הכיתוב בתערוכה – שקית נייר מקומטת על השולחן הקדמי של שני המו"לים שלו. בשקית היו 140 דפים של כתב היד המקורי יחד עם רישומים. 25 דפים מהם מוצגים בתערוכה, כתובים בכתב יד קטן וצפוף, מלאים מחיקות ותיקונים. על הדפים נראית בברור חותמת מים: "מיוצר בארצות הברית". בכתב היד המקורי נראה שסינט אקזופרי מחק פיסקות שלמות ובהן פגישות נוספות של הנסיך הקטן על כדור הארץ. בנוסף, הוא מחק שמות של מקומות כמו רוקפלר סנטר או לונג איילנד ולכוכבים נתן מספרים. השם היחיד שנשאר בספר הוא מדבר סהרה. הספר נעשה מופשט יותר ותאם את הסתכלותו מגבוה של טייס שעניו מקיפות מרחבים, והוא מרחף ולפעמים מתנדנד בין שמיים וארץ, לפעמים הוא בשמיים, לפעמים על הארץ, כמו הנסיך הקטן.

מוזיאון מורגן, Morgan Library ליתר דיוק, ספריית מורגן ומוזיאון, בשדרת מדיסון ורחוב 37, בלב ליבה של ניו יורק, נמצא במבנה מקסים בסגנון הרנסאנס האיטלקי. הוא נבנה ב-1902-6 כספרייה פרטית של איש הפיננסים פיירפו מורגן, אספן של כתבי יד מאוירים, רישומים של ציירים

מסמך תרבותי שמעיד על יחסי הכוחות בחברה בצורה המובהקת ביותר. יש משהו אנכרוניסטי במומחה עולמי לתרבות השוואתית שמגיב בכזאת השתאות ואי אמן לנוכח קטעי המין המוסרטים שמוצגים בפניו:

קולות צחוק רמים, איומים תקפו את עור התוף של אנדרו – הפסקול הקדים כנראה את הסרטון, והצחוק הקדים את האקט הקומי: הנערה, שפניה היו עד כה מכוסות מעין המצלמה קישתה פתאום את גבה כמו סוסה סרבנית, זקפה את ראשה והביטה ישר אל תוך העדשה, מחייכת אליה חיוך מוגום, היסטרי, שלא ברור מה היא מתכוונת להביע באמצעותו – חיוך שנראה יותר כמו עווית בלתי רצונית מאשר הבעה של רגש אנושי. היא באמת הייתה יפה, יפה מאוד – יופי שהעין הרומנטית הייתה טועה לראות בו יופי רוחני, טהור. אבל עיניה היו מזוגגות לגמרי והעווית המזוהה שנשארה מקובעת על פניה גרמה להן להיראות כמו מסכת קרנבל גרוטסקית יותר מאשר פרצוף אנושי. (עמ' 334-335)

אך התבוננותו גם מעוררת הזדהות: המבט הראשוני, הילדי, הלא מוגן, שנחמץ לנוכח ערפול החושים שתובע הפורנו, על ההתבהמות הלא אנושית שבו, והטמטום שנשפך לכל עבר, מכשיר כל אלימות שהיא, ומשתף את הצופה והשחקנים במחול של רשעות מגרה. קטע הפורנו הופך גם הוא לחזיון אפוקליפטי, אחד משרשרת ארוכה של חזיונות שמציפים אותו. בעקבות הצפייה בפורנו, ולראשונה אצל אנדרו, המגרה הופך למאיים, השותפות בהתעללות המינית דרך הצפייה הופכת למבע של אמפטיה, והגסות מתרגמת לפיזיות. אנדרו מתעמת עם המורכבות האנושית הלא מחמיאה שמכילה קונפליקטים וסתירות עד בלי סוף.

מורכבות זאת מובילה גם לטשטוש הזהויות בחייו: המרחב שדרכו הוא נכנס לעולם הדתי הוא הנשיות. סימנים שנחשבים לנשיים מתחילים להופיע על גופו ועל נפשו: שפתיו מתחילות להראות לו נשיות, הוא מתקשה להטיל את מימיו בעמידה והוא נמשך לגבר צעיר במלתחות של חדר הכושר. התיאוריות המגדריות העכשוויות לא נותרות עבורו בגדר ידע אקדמי רחוק ולא מאיים, אלא הן נחוות על בשרו באופן הכואב ביותר. שמו של אנדרו גם יכול להיקרא כקיצור של השם אנדרוגינוס, המורה על אדם בעל שני איברי מין, וכך קורה שהגבר המטרוסקסואל הכובש הופך לאדם שזהותו המינית מעורערת.

חלומו הרטוב של כל משכיל יהודי שישב באירופה במאה התשע-עשרה, ויחל להתערותם המוחלטת של היהודים בסביבתם המערבית: אנדרו כהן השתלב למופת בתרבות האמריקאית, וְרָאָה ניצחת לכך היא שהוא במעמד של מי שהוסמך לחקור את תרבותה; הוא מוזמן לאירועים התרבותיים הנחשבים ביותר בעיר והוא אחד מקובעי הטעם המרכזיים בה.

אידייליה זו מתערערת בהדרגה ברומן עם הופעת חזיונותיו 'הכהניים' שמובילים להעלאתו מהאוב של השד 'התלושי', שממקמו מחוץ למרחב המצליחני האמריקני, ואני אפרט שתי דוגמאות מרכזיות לכך: אן לי, חברתו, הופכת לטמאה עם הופעת הווסת שלה, כשמלכתחילה תחושת אי הכשרות, על מובניה הרבים ולא רק היהודיים, עומדת בבסיס קשרם: היא סטודנטית שלו לשעבר, גילה מחצית משלו, והיא לא יהודייה. אי הכשרות הזאת מובילה למגע המענג עמה, שהופך לכושל ונרפה עם התגברות חזיונותיו. בנוסף לכך, הבשר הלא כשר שמוגש בערב הפתיחה המושחת והראוותני של אחד מהמוזיאונים הרבים בעיר, מאיים להכניעו כליל, ודירתו הניו-יורקית האופנתית הופכת לזירת פולחן מבודדת ומהפנטת.

בתחילתו של הרומן נדמה לנו שאנדרו, ואיתו התרבות היהודית האמריקאית בכללה, הצליחו ליישב את הסתירות שנמצאות בבסיס הווייתם של התלושים, שהמשיכו ללוות את היהודים האמריקאים גם במרוצת המאה העשרים (חשבו רק על ההבדל האבולוציוני האדיר שבין אנדרו כהן ובין אלכסנדר פורטנוי של פיליפ רות', הנירוטי והמיסור, שלא בכדי מוזכר ברומן). לעומתם, אנדרו אינו קרוע בין החברה המערבית ובין יהדותו, אלא משלב באופן מופלא בין השניים, כאילו מעולם לא היה קיים קונפליקט ביניהם.

עם התקדמותנו בקריאת הרומן, אנו מגלים שגיבורו לא מסוגל להיות כל-אמריקני, מאחר שהדי.אנ.איי הקדום שלו לא נותן לו מנוח. זאת על אף ניסיונו הכן להתנער משורשיו, לא רק היהודיים, אלא גם המשפחתיים-פרבריים, דבר שבא לידי ביטוי בהחלטתו לעזוב את הבית שבפרברי העיר, ובבריאתו את עצמו מחדש כרווק עולז וכגבר צעיר שאינו מזדקן ומתקרר אל המוות. דווקא דרך המשבר התיאולוגי החריף שהוא חווה הוא נכנס לרזי התרבות האמריקנית-מערבית שמקיפה אותו, כמו גם למעמקי היהדות, ומביט אליהם במבט אמיץ ומפוכח.

בעקבות השינוי שחל בו, הוא כואב לראשונה את אלימותה של תרבותו ובו-זמנית מתענג עליה. לכן הוא מזועזע עד עמקי נשמתו כשהוא צופה בקטעים הפורנוגרפיים האינטרנטיים,

שירתו של הסובייקט

על ספרה של מרסלה לונדון, "בראשית היה געגוע", הוצאת שופרא לספרות יפה, 2013



שירתה של מרסלה לונדון

היא חגיגה מופלאה של הסובייקט. האני השר נמצא בלב-ליבו של כל שיר. הוא מקור הולדתו של הדימוי או הסמל, המוקד דרכו מצטיירת ובו משתקפת הממשות, והוא המצוי ביחסי האצלה או התמזגות עם הממשות.

בשיר הראשון בספר, "אוניות בירושלים". כבר

כותרת השיר מבהירה, כי מדובר בשיר סובייקטיבי. הרי אין ים ואוניות בירושלים. והנה, מרסלה כותבת "כשעמדתי בנמל הבניינים / ראיתי אוניות בירושלים / אורותיהן כפרחי חורף מאוחרים."

"כשעמדתי בנמל הבניינים" הוא תיאור זמן הבנוי על דימוי, "נמל הבניינים", ממנו מופיעות בדמיון אוניות בירושלים. אחרי כן בא עוד דימוי, "אורותיהן כפרחי חורף מאוחרים", המשיב אותנו אל מקור האוניות בדמיון. אולי היא רואה פרחי חורף ומדמה אותם לפנסי אוניות. אבל אז בא המשך השיר. "מים שקטים זרמו / מתחת לבטן הקפואה." כלומר, האוניות הללו קיימות. מים זורמים מתחתיהן ובטן קפואה. ואמנם, קר בירושלים, וייתכן שהקור הירושלמי מקפיא את בטן האוניות, אוניות הדמיון השטות בו. אז מגיעות שתי השורות המסיימות, "ממגדל אור גבוה / צפה בהן הים." בדרך כלל, מי שצופה מן המגדלור באוניות הוא אדם, שתפקידו להזהירן לבל תתרסקנה אל צוקי החוף. אבל כאן מביט בהן הים, אותו ים שהן אמורות לשוט על פניו.

ואם כן, האם יש או אין אוניות בירושלים? השיר מייתר את התשובה לשאלה זו, כי עיקרו הוא התנודה המתמדת

אך תהליך הערעור המיני שהוא עובר אינו אפל לחלוטין והוא מלווה באקסטוזה רבה של חדות הגילוי ושמחת חיים: לראשונה בחייו הוא משתתף בריקוד סוער עם חבורת גברים יהודים מזדקנים בבר-מצווה, ופורץ את גבולות גופו שעליהם הוא שומר בקנאות ביום-יום. בנוסף לכך, עם הופעת החזיונות בחייו הוא גם חוזר להיות ילדי. הוא חווה קרי לילה והוא מטיל את מימיו בזמן השינה. כמו כן, פריחה בעורו מובילה לגידולו זקן ולחוייתו את עצמו כגבר מזדקן ולא מושך. אם כן, גברותו של אנדרו מעוררת משלושה כיוונים שונים: האחד, היעשותו אישה, השני היעשותו ילד והשלישי – היעשותו אדם זקן.

הגבולות שהיו ברורים בין גבר לאישה, בין גבר לילד, בין גבר מושך לגבר מזדקן, בין חילוניות לדתיות, שאנדרו פקפק בהם בשיעוריו מתוקף מעמדו כמרצה בכיר בחוג לתרבות השוואתית, מאותגרים שוב ושוב בגופו ובנפשו. הוא מתגלגל להיות התרבות עצמה, זאת שעד לאחרונה הייתה מושא מחקריו המצליחים, על חלקיה הכושלים, השוליים, הסוטים והמעוררים.

עמדה חדשה זו חושפת את ריקנותה של עמדתו הקודמת, השאננה, שאותה אימץ מעצם היותו פרופסור ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, שמסונוור ממנעמי החברה עד אשר אין ביכולתו לחוות את שוליה. באופן פרדוכסלי, מקצועו, חקר התרבות, החביא אותו ממעמקה עד אשר היא התעוררה במלוא עצמתה בתוכו.

התלוש של תחילת המאה העשרים ואחת, בן דמותו של אנדרו כהן, שחי במנהטן ונמצא בין מובילי התרבות בה, מחפש את תלישותו מחדש. כך יוצא שיותר ממאה שנה לאחר הולדתו של התלוש ויותר מיובל לאחר הקמתה של מדינת ישראל, הספרות העברית עדיין לא נחלצה מלפיתת מעמקי העבר, ואולי גם לעולם לא תיחלץ, והיא מציגה בפנינו דמויות של תלושים שיהדותם עומדת כחוצץ בינם ובין החברה הנוצרית שמקיפה אותם, והיא גם עומדת כחוצץ בינם ובין עצמם.

הרווח הקיים בין שני חלקי המשפט: "היה אדם בצאתך ויהודי באוהלך" מתגלה כבלתי ניתן לצמצום, והוא תובע את ביטויו דווקא באישיותו של מי שלכאורה גבר בהצלחה על מכשוליו. עם זאת, השינוי שעובר אנדרו ברומן לא מעיד על כישלונם של היהודים האמריקאים להתערות בחברה שמסביבם. הוא מעיד יותר מכל על המתח הבלתי ניתן לגישור בין כמיהות ורגשות דתיים ובין אורח חיים חילוני, בין המיסטי ובין הרציונאלי, ומההכרח ליישב בינן בעולם המערבי.

בין תודעת הדוברת, המדמה דברים לדברים, לבין הממשות. במכוון כאן אין הכרעה מי תקף יותר, דמיון הדוברת או חוקי המציאות.

חוש הראייה הוא אחד החושים הפעילים בשירי הספר. בשיר "עכשיו אני רואה" מבררת הדוברת השתקפויות, מנסה לסדר את שכבות הראייה שלה, מפני שסדרן, מה בא לפני מה, מה משתקף בתוך מה, הוא גם סדר רגשי. "עכשיו אני רואה את הווילון / שלפני רשת החלון / ואת השמשה שמאחורי הרשת / ובזווית העין אני רואה / עץ שגבה מאוד בשנה האחרונה / בין הרשת לשמשת החלון / עכשיו אני רואה / את אישוני עיניך מתוחים פסים פסים / רכבות נסועות על פני המים / שבעדן אני רואה אותך / הולך ומתרחק, הולך ונעלם, / ואני נשקפת בשמשה מפנים ומאחור / וקולך עודנו מגיע אלי, מהדהד / מבעד לחריצי החלון הסגור."

השיר הזה מתחיל בסידור שכבות הראייה, באופן העונה על חוקי המציאות. אכן, חלון מורכב משמשה, מרשת ומווילון. וייתכן שנשקף ממנו עץ. אבל כשהיא רואה את אישוני עיניו של האהוב המתרחק, מתוחים פסים פסים, היא כבר יוצרת דימוי. היא רואה אותן כתריס. מדימוי זה, מן המילה 'פסים' נמשך דימוי נוסף – "רכבות נסועות על פני המים". ודימוי הרכבות מוליד את התחושה שהאהוב "הולך ומתרחק, הולך ונעלם". ואולי דווקא תחושת ההתרחקות שלו היא שהולידה מתוכה את הדימוי של הרכבות, שהתקשר לפסי התריס בחלון. שוב, אין כאן הכרעה מה קדם למה. מה שחשוב הוא, שהדוברת נשקפת בשמשה מפנים ומאחור, בחוץ וגם בפנים, מפני שהיא היוצרת את המציאות הנשקפת אליה מבעד לחלון הסגור.

יחס הדוברת למציאות כחומר הוא מרכזי הספר הזה. השירים מבהירים שהדימויים באמצעותם תופסת הדוברת את העולם הם השתקפויות של מצבי נפש ורגש שלה. לכן דימוי כמו "בבוקר, בספל התה, / צעק / ירח כלוא" מעורר בנו כזו תגובה רגשית עזה, וכשהיא שואלת "לאן הולך הים כשהוא מלא וגדוש, / הסערות מרעידות אותו/והרוחות לא נותנות לו מנוח," ברור לנו שהיא מדברת על הגאות בנפשה. מכאן גם כוחו של סיום השיר. "כחול ושטוח הוא / קורא לגליו / להישבר בחוף."

פרקו הראשון של הספר מכונן את היחסים בין הדוברת לבין הממשות, מדגים את אופן עבודתה עם השפה הפיגורטיבית ומספק לנו מפתחות קריאה. פרקו השני, "האלכימאי", מדבר על האהוב. הנה, למשל, השיר "לזמנים", המתחיל שוב, ולא במקרה, בחוש הראייה: "בגלגל העין / נפרשת רשתית / שדגה בחשאי / את דמותך המתרחקת." שימו לב כמה

געגועים וכאב מובעים כאן, בדימוי הרשתית הנפרשת בעין. אמנם, יש בעין רשתית ממילא, אבל כאן זוהי רשת דיג קטנה, שדגה בחשאי את דמותו של האהוב המתרחק.

מכאן, מהדמיית רשתית העין לרשת דיג רגשית של כמיהה, כאב וגעגוע, מתפתח עולם ימי שלם. "כבר שנים מגיעים לווייתנים / לחופים הלבנים, / נמשכים לרכות החולות, // מתכרבלים כילדים / בחיק הדממה, / ונרדמים." שורות קשות אלה מתארות התאבדות המונית של לווייתנים, כפי שקורה, מדי זמן, בממשות. אבל כיוון שאנו יודעים, שעולם הים כאן הוא דימוי לעולמה הרגשי של הדוברת, אנו מבינים מזה מתוך איזה עומק כאב היא מדברת.

בצד המישור הרגשי נוכח בשירים אלה המישור המטאפיסי, הנרמז כבר בשמו של הספר, "בראשית היה געגוע". המילה 'בראשית' פותחת את סיפור בריאת העולם וגם את בריאת עולמה השירי של מרסלה. אבל שימו לב מה יש בראשית הזאת. געגוע. הגעגוע אינו רק רגשי. הוא מטפיסי. על כך היא מעידה בשיר "געגוע": "אני אוהבת להתגעגע, / יש בכך עונג רב. / לכל מה שהיה ולא היה לי, / לכל מה שאבד ונשמר, / לגעגוע שנמס בפה." אמנם, סיומת השיר מדמה את הגעגוע לממתק. אבל הגעגוע הוא מטפיסי, געגוע אל מה שמעבר, לא רק למה שאבד או נשמר, אלא גם למה שלא היה כלל.

טבע העולם שהיא מתגעגעת אליו בא לידי ביטוי בפרקי השיר "סולם יעקוב" ו"לכודה". הפרק "סולם יעקוב" מדבר בצורה גלויה על הכמיהה לעולם שמעבר. אם מקודם, בשירי הדימוי, הדוברת עסקה בבירור, בעיצוב ובייצור היחסים בינה לבין הממשות, כאן היא מבקשת לחרוג אל מעבר לה, אל עולמות הרוח: "לפעמים אני רואה נופים / שנשמתי כמהה לשהות בהם. // איך יכולתי להגיע לשם // ולחזור לכאן, / ולדעת שוויתרתי." כלומר, היא כבר חייתה בעולמות העליונים ושבה לממשות, ותמיהה כיצד יכולה הייתה לעשות כן. מכאן, היא אומרת, מקור געגועיה.

הידיעה שלחיים בממשות יש משך זמן מוגבל, אבל שהם חלק ממחזור זמנים גדול יותר, מובעת בהרבה שירים. למשל, השיר "הזמן": "ילד מחזיק בקוביית קרח, / מבקש להבין / את תקופת הקרחונים. // הזמן מתחבא / בקפלי עור ידיו, / ממתין בין שיניו, שערותיו, / בהזדמנות הראשונה יזכיר לו – // גורלה של קוביית הקרח / להפוך למים / להיות לענן." האדם הוא כמו קוביית קרח. הוא עתיד להפוך למים, להיות לענן. כלומר, להימס, להתפוגג ולהיעלם בגבהות הרקיעים. אבל כמו המים הנהפכים לענן, כך בדיוק הוא גם עתיד לחזור. אמנם, בכמה שירים בפרק הזה יש צער על עובדת



שירתה של רחל מדר היא שירה מאופקת, שעיקר איפוקה נגלה בעמדת הדוברת בה כלפי הטבע. עמדה מתבוננת, שלעולם אינה מכפיפה את הטבע לרגשותיה, אינה משתררת עליו. היא מביטה בו, נרגשת מגילוייו מלאי היפעה והמכאוב, אך אינה הופכת אותם לכלי לרגשותיה.

למשל, בשיר הפותח את הספר, "איילי הצפון", היא כותבת: "איילי הצפון רושפים בנחיריהם בשעטה קדימה / והאוויר מוכסף מעצים מוכבדים בשלג. // אני לשה בצק לעוגה מול חלון המטבח / הפתוח להבל החמסין, // מחזיקה חזק את רגליי שלא לדהור אליהם". בצפון על פי רוב אין שלג, ודאי שלא איילים. המראה שהיא רואה מבעד לחלון המטבח מצוי בדמיונה בלבד, והוא נייעור בה על דרך ההיפוך, כסוג של נוחם למול החמסין, והזיעה הכרוכה בלישת בצק. אבל השורה המסיימת, "מחזיקה חזק את רגליי שלא לדהור אליהם", היא רב-משמעית. היא מבטאת את הכמיהה לפרוץ מתוך החמסין, וגם מן המלאכה הביתית המתישה, אל הצפון המדומיין; היא גם מבהירה, שרגלי הדוברת נטועות עמוק במציאות חייה, ואף על פי שהיא חשה כמיהה לדהור ממנה אל איילי הצפון, אין היא עושה כן; עם זאת, היא כותבת "לדהור אליהם", משתמשת בפועל 'דהר' המתקשר אצלנו לא עם בני אדם, אלא עם איילי הצפון. משמע, היא מוצאת שוויונות בינה לביןם. היא כאן, נטועה בביתה בחמסין, הם שם, בצפון, אבל יש בה ממהותם של איילי הצפון.

העמדה המאופקת למול הטבע נגלית ברבים משיריה. למשל, השיר "אדמה": "סתיו, בחלוני העננים מפיצים / אור ורוד זרקורי, / על שולחני אדמת גליל. // אני ממוללת רגבים, / אוחות באחד, / טובלת בתה - / ומוצצת בפ." המחווה הזאת, מציצת הרגב, היא חושנית, אבל קטנה. היא מוהלת את רגב האדמה בתה, במשקה ביתי, מוהלת את הטבע בחוץ בבית בפנים, לא מוציאה את הדוברת אל החוץ. כך קורה גם בשיר "עוד בוקר", שבו היא כותבת: "לחי ורודה לענן, / צבע נחושת לברוש, / הזדמנות אחרונה לטל, / קול ציפור נפגש / במי אסלה מודחת." שוב, הדוברת מתבוננת בעולם, חווה אותו לפרטיו במירב חושיה, וזוהי סגולה נעלה

החלוף. בשיר "במחזור הזמנים" היא כותבת "כמה רגעים / יש ברגע של חסד, // יש בו כל היקום / יש בו נצח. / חבל שכבר חלף." ובשיר "הזמן" היא מוסיפה: "הזמן היה כמו עוגייה חמה / שרק יצאה מהתנור, // נגסתי ונגסתי, // ואפילו פירורים / לא נותרו בכף ידי."

אבל מול הצער על חלוף הזמן והחיים ואי היכולת למצותם, ישנה ידיעת קיומו של העולם העליון, העולם מעבר לפני החלוף של המציאות. עולם זה נשקף בהרבה משירי הספר, לעתים בכאב, כמו בשיר "סולם יעקוב", המעיד כי לא הספיקה לעלות אל העולמות העליונים, לעיתים בהומור כמו בשיר "משאלה", המדבר על השהות בעולמות העליונים בזמן החלום, ולעיתים במלוא היופי והכמיהה, כמו בשיר "הכוכבים", שבעיני הוא מן השירים היפים בספר: "מה ידעו סוסוני הים / ששושנות הים לא ידעו? / מה ידעו דגיגי הזהב / שהאצות לא ידעו? / הם האמינו באגדות / ולמדו ביום אחד / את שמות הכוכבים." זהו שיר על אבולוציה של יצורי החיים השואפים וכמהים אל העולמות העליונים, אל הנעלם. ההבדל בין סוסוני הים ודגיגי הזהב לבין שושנות הים והאצות הוא כוח האמונה והכמיהה להגיע מעלה, אל הכוכבים. בזכות האמונה והכמיהה הללו הפכו סוסוני ודגיגי הים ליצורים מתנועעים ומורכבים יותר מן השושנות והאצות, שנותרו דבוקות לקרקעית הים. ונדמה לי, שזה גם מה שהספר הזה מוסר לקוראיו. שזכות האמונה בעולמות העליונים והכמיהה להגיע אליהם נזכה גם כל אחד מאיתנו בהתפתחותו.

...

אילן שיינפלד

רחל הרביעית

על "שירת האדמה" מאת רחל מדר, הוצאת שופרא לספרות יפה, 2013

צמיחתה של משוררת, בכל זמן, היא סוג של נס. השירה העברית עד שנות השבעים לא עודדה צמיחתן של משוררות, ואז עלה דור חדש של משוררות אל מפת הספרות העברית ושינה אותה כליל. לכן, גילוייה של משוררת כמו רחל מדר, שכבר העמידה צאצאים ומימשה קריירה ארוכה כמורה, הוא בעבורי נס.

לבני אדם בכלל ולמשוררים בפרט, אבל בסופו של דבר מתכנסים רשמי החושים של הבוקר הזה לפנים הבית, לקולה של אסלה מודחת.

דבר דומה מתרחש בשיר "תפילת העץ": "שולחן העץ מקבל אליו סריג אור צל. / לוחותיו זוכרים שמש מלטפת / כשהשתרגו אל אור. // העץ בגינה מתפלל, ועל השולחן / נפקחות עיניים / ונעצמות, / תפילת ענפים רכה באה אל / חדרי." שוב היא מתבוננת בטבע, רואה את העץ כמתפלל, ואז תפילתו באה אל חדרה. כאן היא מדמה את תנועת העץ ורכינתו למתפלל. נוכחותה כמדמה ברורה. אבל הדימוי והמדומה שבים ונסוגים אל המדמה, אל פנים הבית.

גם כשהדוברת בשירים מזהה שני קצוות בטבע, חוויות מנוגדות זו לזו בעוצמתן, אין היא הולכת בגדולות, היא תמיד בוחרת מביניהן באפשרות המופחתת יותר, המינימליסטית, המתאפקת. למשל, בשיר "ברוש": "במעלה הגבעה / ברוש גברי / עלה כתורן ספינה // בצירוי המורה לטבע / בשיעור על עקמומיות כדור הארץ. // בראש הגבעה ירקות מחודדת / ניצבה חגורת / על גזע קטן." הברוש, אותו סמל פאלי הנגלה בשיעורי המורה לטבע, נגלה בהתמעטותו אחרי השיעור. מה שנדמה היה, לרגע, כפאלוס, שב לממדיו הטבעיים, המוקטנים, כירקות מחודדות חירות, הנשענות על גזע עץ. דבר דומה מתרחש בשיר "סוף אדר": "החרציות, זקופות, זקורות, / מתיזות לך את הזהוב ישר לפנים, ומולן את השיטות "מלאות וכבדות, / תפרחותיהן, כדורים זורמים, / זולגים, מטפטפים חלב זהוב / ניגר לגדות כבישים". החמניות הן סמל פאלי, מזדקק, מתזן, ואילו השיטות הן נשיות, עגולות, כבדות כאישה הרה, זולגות חלב זהוב על הכבישים. שוב, הרוך מועדף כאן על פני העוז והחוזק, והדוברת נזהרת מלערבב את עולמה הפרטי במה שהיא מגלה בטבע. כמו במקרה הברוש, היא מאייכת את רשמיה, מקטינה ומאפקת אותם.

פרק השיר השני בספר "גן געגועים" מביא שירים לאהוב. בעיניי אלה שירים לאל הבורא את הטבע, שירים המביעים את כמיהתה לאל, ובו-בזמן גם שירים לאישה, לבעלה. למשל, בשיר "גן געגועים" היא כותבת: "הדי בשמיך נשאו קולם. / שוב שמעתי קולך בגן." כאן חשתי בבירור שמדובר באל, האל שברא את הגן הזה, המעורר בדוברת כאלה געגועים סתומים, שהיא מתארת כ"ערימת מחשבותיי, כענן נודד / הרחיקה לגן געגועים בודד." כך גם בשיר "תאוה": "בני ישראל אהבו את השליו / שאלוהים שלח משמיים, / ואספוהו עוד ועוד אל קרבם, בין שיניהם // בחוף הים, בחול הרך, / הבור מתמלא במים. / מי הים

ייאספו אל קרבנו. // רק בחצרי הבור / נמלא / ומתרוקן באחת." היא קושרת כאן בין בני ישראל, שהאל מזין אותם, לבין מחזור המים בטבע, ואת שניהם אליה, אל הבור בחצרה, הנמלא ומתרוקן באחת. בעבורי, זהו שיר נפלא על מעשה היצירה. שהרי, מה קורה בתהליך היצירה? בור התודעה נמלא אט אט, אבל מתרוקן באחת, בעצם מעשה הכתיבה.

את עומק אהבתה לאישה, כמיהתה אליו והאישור של אהבתה לו, מבטאת רחל בשירים "הים", "ניסן", "הזלילה" וב"חוף כינרת". בעיניי, שיאם בא בשורות: "במלאו פניו של ירח ניסן / שמעתי את ביתי, את צעדיך, / ידעתי את אהבתך." האהבה קשורה כאן קשר הדוק אל הבית, אל הטבע ואל יכולתה של הדוברת להתבונן בטבע מתוך ביתה. זהו, בעיניי, האישור הנפלא ביותר שיכול להיות לאהבת איש ואישה. שהרי מה היא אומרת כאן, בקטלוג הקטן הזה? אני בחוף, בטבע, אבל שומעת גם בו היטב את הפנים. דווקא היותי בחוף מחזקת את שמיעת אהבתך.

פרק השיר "מקום, זמן, גוף", עוסק במשפחתה של הדוברת. השיר הראשון, שעל שמו קרוי הפרק, עוסק בבירור מקומה של הדוברת בתוך ביתה. "מי שהוציא שורש", היא כותבת, "מצא משפחה. // גוף מצא גוף, נולד גוף, / גוף אני, גוף אתה. // משנה מקום / ימצא את גופו." אכן, אחרי שהוצאת שורש והקמת משפחה, שעה שאתה רוצה לבדד לעצמך מחדש מקום בעולם, עליך לשנות מקום בתוך עצמך. כי "גוף אני, גוף הייתי / גוף בסמיכות וגוף ביחיד". ורק מתוך מציאותה הנפרדת בתוך היחד, בתוך הסמיכות הזוגית וההורית, ניתן לא רק להוציא שורש, אלא גם להצמיח פארות, כמו שכל שירי הפרק הזה מתארים.

שיאו של הפרק הזה בא בשיר "הים": "אישה אחת קרא אליה את הים / והוא בא כנוע, שקט כמשרת. / נושא על גבו את ביתה, חצרה ועצי פרייה. // לעת ערב נשאה עיניה מבעד לחלונה והנה הים, / הקצף הלבן בפסי כחול, עוטף כטלית / את חצרה, את פרייה, את ציפוריה." הנה, שוב, עמדתה הקבועה של הדוברת בשירים אלה. אין היא משתררת על הטבע, אלא משביעה אותו, מזמנת אותו אליה, וכשהוא בא, אין היא נמלטת אליו או יוצאת לקראתו, אלא נותנת לו לעטפה בתוך הקיים לה, בתוך ביתה, בתוך חייה.

רחל מדר מבטאת כאן את עמדתה המפוכחת, העמוקה והאמיצה של משוררת, שהיא גם סבתא ואם. היא אומרת, גיליתי את שירי ואת שירתי ולא אוותר עליהם. גיליתי את יכולתי לשבת יום יום מול הטבע ולכתוב עליו מתוך ביתי. לא אעזוב את ביתי ואת חיי למען שירתי, אבל הנחו לי

תפלות, הבל הבלים או ייאוש מן החיים. במחיצת מילותיה ותיאוריה הקורא חש כבתפילה אישית מתמשכת. השירים הם כמילות השבעה קדושה, לקוחות מעולם הקבלה היהודית ורותמות את כוחות האור, השפע והמסתורין לשירותה של נשמת האדם המייחלת.

"לנגן בחליל", עמ' 70

אתבונן בשיר אחד מהספר כדי להמחיש במעט את עושר החוויה האמונית-מיסטית-יהודית השורה בכל השירים. בשני הבתים הפותחים את השיר אנו פוגשים בחוויה אישית מאוד, בסיטואציה של האזנה ליצירה קלאסית: "הרועה הנאמן" מאת ויואלדי. מתוארת הנגינה העדינה בחליל היוצר תהודה רגשית כמו בשעת נשיקה בין אוהבים.

לְנַגֵּן בְּחַלִּיל בְּרָךְ,
כְּמוֹ לְתַנּוֹת אֶהָבִים.
תְּהוֹדָה,
מִשְׁפָּתֵי אוֹהֵב לְאֹהֲבָה.

אחר כך מוזכר שם היצירה, "הרועה הנאמן", שהוא מושג סימבולי חשוב בתנ"ך, לכיסופים למנהיג עם נאמן, וגם דימוי לאלוהים כמנהיג העליון הנאמן ללא ספק. אולם בבית זה אנו עדיין בספרה האישית-פרטית. הרועה הנאמן יכול להתפרש כגבר אוהב נאמן לרעייתו, המוביל אותה בכרי אהבה וחסד ודואג לכל מחסורה.

הרועה הנאמן של ויואלדי מתרפק על נמען בלתי ידוע בהשפעת צלילי החליל. הוא כמה למשהו ומתרפק עליו, אולי על אהובתו.

משום היות צלילי מיתרי הצ'לו נוגים, נשמתו של הרועה הנאמן נפרטת, מתחלקת לחלקים קטנים ההולכים ונמוגים, ותוך כדי כך הם מתפעמים מעוצמת החוויה. אליהם מצטרף הצ'מבלו, הקוצב מקצבי לבה של המאזינה לו. היא מסורה כולה בידו של הרועה הנאמן המורכב מסינרגיה של כלל הצלילים: של החליל, הצ'לו והצ'מבלו. לפנינו חוויה שלמה של מוסיקה והשפעתה הנפשית-גופנית על המשוררת המאזינה כלי-כולה.

הְרֹעֵה הַנְּאָמֵן לְוִי־לָדִי
מִתְרַפֵּק מִתּוֹךְ שִׁמְעַ צְלִילֵי הַחֲלִיל,
נִשְׁמָתוֹ נִפְרָטֵת עַל מִיתְרֵי הַצ'לוֹ
נוֹגִים נוֹגִים,

את זמן היצירה והשקט שלי, הזמן היחיד בו אני יכולה לאזן מחדש את מקומי בתוך עולמי, חיי וביתי.
שירה זו אינה מהלכת בגדולות. להפך. היא אומרת, אני את שלי אומרת, חווה וכותבת בתוך הקיים. אבל אני עומדת על זכותי לפרטיותי, על זכותי להגיד את עולמי מתוך עולמי ובתוך חיי.

זו הסיבה שאני כל כך אוהב את רחל ואת שיריה, ומדוע אני חושב, שרחל אמיתית וגדולה התווספה לשורת הרחלות של השירה העברית: רחל מורפוגו, רחל בלובשטיין-סלע, רחל חלפי וכעת גם רחל מדר.

■ ■ ■

אסתר ויתקון

ניצוצות מהמבוע

התבוננות בשיר מתוך ספר שיריה של חוה נתן "ניצוצות מהמבוע", הוצאת צור-אות, ירושלים, תשע"ד, 103 עמ'

ספרה של חווה נתן, "ניצוצות מהמבוע", הוא שכיית חמדה מלגו ומלבר – שיריה של חווה מיוחדים במינם, ובראשי השערים ציוריה המופשטים שתנועתם רוחנית כלפי מעלה.

היצירה מביעה השתאות על יופיו, נפלאותו וסודותיו של היקום שברא אלוהים. יש בספר היענות הנפש והנשמה לקסמה של היצירה הכבירה של בורא העולם המתגלם בטבע ובמוסיקה. במילות השירים זרימה מענגת ומרוממת בכנפי צלילי המוסיקה על כליה השונים: החליל, הכינור והצ'לו וכלים אחרים ביצירות מוסיקליות קלאסיות מובחנות.

המוסיקה היא המרכבה הנהדרת שעליה נפשה הרגישה של המשוררת רוכבת ומתחברת אל מחוזות מופלאים של הקיום המיסטי בעולמו של האדם המקווה, המתפלל, המתייסר לעתים, ולעולם אינו חדל להאמין בטוב חסדו של האל, ובמשמעות חיי אדם בעולם הזה ובעולם הבא, במחזוריות החיים הפיסיים והרוחניים.

בקוראֵי בשיריה אני חשה כפורשת כנפיים של אור וחווה משמעות טעם חיי אדם. אין בשירים שמץ מקום לתחושת



תפלות, הבל הבלים או ייאוש מן החיים. במחיצת מילותיה ותיאוריה הקורא חש כבתפילה אישית מתמשכת. השירים הם כמילות השבעה קדושה, לקוחות מעולם הקבלה היהודית ורותמות את כוחות האור, השפע והמסתורין לשירותה של נשמת האדם המייחלת.

"לנגן בחליל", עמ' 70

אתבונן בשיר אחד מהספר כדי להמחיש במעט את עושר החוויה האמונית-מיסטית-יהודית השורה בכל השירים. בשני הבתים הפותחים את השיר אנו פוגשים בחוויה אישית מאוד, בסיטואציה של האזנה ליצירה קלאסית: "הרועה הנאמן" מאת ויואלדי. מתוארת הנגינה העדינה בחליל היוצר תהודה רגשית כמו בשעת נשיקה בין אוהבים.

לְנַגֵּן בְּחַלִּיל בְּרֶךְ,
כְּמוֹ לְתַנּוֹת אֲהָבִים.
תְּהוֹדָה,
מִשְׁפָּתֵי אוֹהֵב לְאֹהֶבָה.

אחר כך מוזכר שם היצירה, "הרועה הנאמן", שהוא מושג סימבולי חשוב בתנ"ך, לכיסופים למנהיג עם נאמן, וגם דימוי לאלוהים כמנהיג העליון הנאמן ללא ספק. אולם בבית זה אנו עדיין בספרה האישית-פרטית. הרועה הנאמן יכול להתפרש כגבר אוהב נאמן לרעייתו, המוביל אותה בכרי אהבה וחסד ודואג לכל מחסורה.

הרועה הנאמן של ויואלדי מתרפק על נמען בלתי ידוע בהשפעת צלילי החליל. הוא כמה למשהו ומתרפק עליו, אולי על אהובתו.

משום היות צלילי מיתרי הצ'לו נוגים, נשמתו של הרועה הנאמן נפרטת, מתחלקת לחלקים קטנים ההולכים ונמוגים, ותוך כדי כך הם מתפעמים מעוצמת החוויה. אליהם מצטרף הצ'מבלו, הקוצב מקצבי לבה של המאזינה לו. היא מסורה כולה בידו של הרועה הנאמן המורכב מסינרגיה של כלל הצלילים: של החליל, הצ'לו והצ'מבלו. לפנינו חוויה שלמה של מוסיקה והשפעתה הנפשית-גופנית על המשוררת המאזינה כלי-כולה.

הַרְעוּעָה הַנְּאָמֵן לְוִינְלָדִי
מִתְרַפֵּק מִתּוֹךְ שִׁמְעַ צְלִילֵי הַחֲלִיל,
נִשְׁמָתוֹ נִפְרָטֵת עַל מִיתְרֵי הַצ'לוּ
נוֹגִים נוֹגִים,

את זמן היצירה והשקט שלי, הזמן היחיד בו אני יכולה לאזן מחדש את מקומי בתוך עולמי, חיי וביתי.
שירה זו אינה מהלכת בגדולות. להפך. היא אומרת, אני את שלי אומרת, חווה וכותבת בתוך הקיים. אבל אני עומדת על זכותי לפרטיותי, על זכותי להגיד את עולמי מתוך עולמי ובתוך חיי.

זו הסיבה שאני כל כך אוהב את רחל ואת שיריה, ומדוע אני חושב, שרחל אמיתית וגדולה התווספה לשורת הרחלות של השירה העברית: רחל מורפוגו, רחל בלובשטיין-סלע, רחל חלפי וכעת גם רחל מדר.

■ ■ ■

אסתר ויתקון

ניצוצות מהמבוע

התבוננות בשיר מתוך ספר שיריה של חוה נתן "ניצוצות מהמבוע", הוצאת צור-אות, ירושלים, תשע"ד, 103 עמ'

ספרה של חווה נתן, "ניצוצות מהמבוע", הוא שכיית חמדה מלגו ומלבר – שיריה של חווה מיוחדים במינם, ובראשי השערים ציוריה המופשטים שתנועתם רוחנית כלפי מעלה. היצירה מביעה השתאות על יופיו, נפלאותו וסודותיו של היקום שברא אלוהים. יש בספר היענות הנפש והנשמה לקסמה של היצירה הכבירה של בורא העולם המתגלם בטבע ובמוסיקה. במילות השירים זרימה מענגת ומרוממת בכנפי צלילי המוסיקה על כליה השונים: החליל, הכינור והצ'לו וכלים אחרים ביצירות מוסיקליות קלאסיות מובחנות.

המוסיקה היא המרכבה הנהדרת שעליה נפשה הרגישה של המשוררת רוכבת ומתחברת אל מחוזות מופלאים של הקיום המיסטי בעולמו של האדם המקווה, המתפלל, המתייסר לעתים, ולעולם אינו חדל להאמין בטוב חסדו של האל, ובמשמעות חיי אדם בעולם הזה ובעולם הבא, במחזוריות החיים הפיסיים והרוחניים.

בקוראי בשיריה אני חשה כפורשת כנפיים של אור וחווה משמעות טעם חיי אדם. אין בשירים שמץ מקום לתחושת



נמוגים מתפעמים,
צ'מבלו, קוצב מקצבי לב.

העזוב, שהגיע לבדו לאולם הקונצרטים כשנפשו בודדה
מאוד ולא שייכת, ומכוח המוסיקה, האהבה הבאה מן
המלחין-הרועה ויואלדי, הוא זוכה להצטרף אל העדר, אל
קהל המאזינים, ולהרגיש מלוכד ושייך. וכבר איננו בודד.
ואני מעזה לומר, שהשה האובד הוא אולי הכותבת, שהגיעה
לאולם הקונצרטים ובתוך נפשה חשה בודדה ולא שייכת,
ומכוחה של המוסיקה המופלאה זכתה להשתייך לעדר
המושג ומרום הנפש.

ויולדי,
מתעלה בחליל קסמים
מוליך הצאן בנעם
סערת נפשו דוממה
נוזף מעודד מלטה,
אוהב מוכיח
מגבש עדר.
משיב שזה תועה ברחמים.
באהבה

לסיום אצטט את דבריה של המשוררת והסופרת מלכה
נתנזון על ספרה זה של חווה נתן: "השירים הנם הלל והודיה
לישות עליונה החובקת כול ומצויה בכל נשמת החומר. העונג
הצרוף בהסתופפות בין היכלי האמונה והמוסיקה, ובתוך
האטמוספירה הרוחפת בה, הוא המשקף את ניצחון הרוח על
החומר, ורפאות בשר-הנפש מכוח האמונה. מקדש אדם הוא
בעצם מקדש לאל. האמונה תמימה ונטולת פשרות, בנגוהות
של טוב לב חובק עולם."
מתוך "החיים", עמ' 26:

החיים חזקים
אף בחלשתם,
כל עוד רוח בו,
יגבר בתעצומות
על חשכת תמיד.

יתלה, בניצוץ קט,
יואר בגר דקיק,
בשביב תקנה
לא לנתק חוט נשמה,
כי היא שירתו, בתוכו בחבו,
מקדש אדם.

בבית השלישי חל מפנה דרמטי. מהמישור האישי אל
המישור הלאומי. השפעת הצלילים של היצירה "הרועה
הנאמן" כה עזה ומשמעותית, עד שנשמתה של המשוררת
המאזינה מעלה חזיון סימבולי המבטא את גורל העם היהודי
על איכותו הסגולית המופלאה.

היא רואה לנגד עיניה כוכב נחושת מבריק – הכוכב
היהודי, משתלשל אל כיוור מלכות ומתאחד עמו. הכיוור שייך
לבית-המקדש. באורח מיסטי הכיוור מתמלא מי חסד וצופה
על דורות של יהודים שחלפו, ואלו שיגיעו, ומצרפם זה לזה
בחוכמה.

העם היהודי, גורלו וזמנו העל-זמני מצטיינים בתכונות
של חסד וחוכמה. זוהי השקפה מלאת אהבה והערצה לעם
היהודי.

מעל,
משתלשל הכוכב היהודי
עשוי נחשת קלל
מתפלל בתוך כיוור מלכות,
עד גדותיו מי חסד
צופה על דורות,
מצרפם,
בחכמה

בבית האחרון חל שוב מפנה מעגלי. המשוררת שוב חוזרת
אל היצירה המוסיקלית, אך עתה אין מוזכרת היצירה בשמה,
רק יוצרה. הוא הופך להיות רועה הצאן. הוא הופך להיות
הדמות הנערצת על המשוררת.

לא האוהב הפרטי, לא האוהב באשר הוא, לא המלך ולא
האל. אלא היוצר בלבד. הוא מוליך את הצאן בנועם מכוח
קסמי החליל, הוא משקיט את סערת נפש הצאן. הצאן הוא
קהל המאזינים באולם הקונצרטים. הרועה נוזף בהם (אולי
הוא יודע שלפעמים הם חושבים על משהו לא ראוי בשעת
הקונצרט), אוהבם ומלטפם באמצעות כלי הנגינה והמוסיקה,
וכך הוא מגבשם לכלל מהות אחת מושלמת. הם אינם עוד
אוסף של פרטים שהגיעו לאולם הקונצרטים לבדם, אלא
עדר מגובש שכולו נתון תחת אהבתו ושלטונו המופלא של
המלחין.

מכוח יצירתו המופלא הוא משיב אל העדר שה תועה
ברחמים ובאהבה. השה התועה הוא אולי האיש הבודד,



הלינה אשכנזי-אנגלהרד

70 שנה למרד גטו ורשה – אני הייתי שם

אני הייתי שם.
 בין הבתים הקורסים, הבתים הבוערים
 באשר לשונות האש רדפו אחרי
 והעשן השחר, הסמיך חנק אותנו.
 אני הייתי שם.
 עם חברותי וחברי, בני הנער
 שהצעיר ביניהם הוא רק בן 15 והבוגר בן 22 בלבד.
 אני הייתי שם.
 הייתי עם אמי ועם צלינה בת דודתי האהובה
 ברחנו מהאש, היינו שם כלנו
 וקפצנו מהקומה השנייה למטה לחצר הריקה.
 אז התכרבלנו והתחבקנו על הרצפה הקרה
 ושכבנו, שכבנו בצפייה לנס.
 אכן הנס קרה – שרדנו עוד יום, יומים, שלשה ועוד,
 ובלילות כמו עכברים יצאנו מהמאורה,
 דלגנו על גופות שרופות, מתות, בחיפוש אחר פיסות אכל ומים,
 וכה שוב שרדנו – יום – יומים – שלשה.
 אני הייתי שם.
 ביום ה-13 השטן טרף אותנו בצ'פרניו
 והכניס אותנו לכלובי המות.
 אבל המות פסח עלינו, עלי ועל אמי ועל צלינה
 המות לא רצה לבלע אותנו עכשיו, מיד.
 שריקות הכדורים באויר אימו והרתיעו
 אך הן לא הצליחו לכבות את האש הבוערת בפנים, בתוך הנפש
 הזועקת לחיות – רוצה לחיות.

הקפיצה הגורלית מכלוב המוות – לחיים – נועדה לי – רק לי.

אסתר רוזנפלד

"זנחו כל תקווה, אתם הנכנסים בשערי"*

חמש עשרה שנים מלאו לה
 כשהחלה לצעד בדרך היסורים
 לא האמינה שמשוהו נורא קורה
 יותר ממה שכבר קרה
 מצאה עולם שאוירו שחר
 ראתה ולא ראתה צללים מהלכים
 בעיניהם הפעורות נשקף חדלון
 בפניה החורות חנטה צחוק נעורים
 ראתה שמים אפרים
 כמו נפלה עליהם קללה
 ובין ככי לנהי צחקה
 מהכבשן שאפה ריחו של המות
 והצחוק נקרע מגרונה גם נעוריה.

כשיצאה מהתפת חשבה:

"נקרא נקראתי בתוך יער חשך
 כי מדרך הישרה נטיתי".
 וסמאל צחק.
 היא חזרה בתשובה.

* דנטה הקומדיה האלוהית.

הזְכֵרונות תִּפְסוּ אוֹתִי פְתָאם

הזְכֵרונות תִּפְסוּ אוֹתִי פְתָאם
 כְּשֶׁהֵם נִקְיִים וְצִלּוּלִים בְּאֵי שְׁקֵט מְחֻלָּט
 כְּאֶהְבּוֹת נִסְתָּרוֹת שְׁקֵמוּ עָלַי וְהִקְיִפוּנִי,
 מִמָּשׁ כְּפָרְחִי אָבִיב צְבֻעוֹנִיִּים שְׁזָקְפוּ רֹאשָׁם,
 וְכִמוּ שִׁירֵי הַצּוֹעֲדִים עֲכָשׁוּ עַל בְּהוֹנוֹת
 מְלֵאֵי הַתְּרֻגָּשׁוֹת וּמַעֲרִירִים אוֹתִי מִשְׁנָתִי,
 כְּתֵב אוֹתֵנוּ עֲכָשׁוּ פֶן תֵּאָחֵר, הֵם לוֹחֲשִׁים,
 כִּי בְּגִילָהּ הַמִּתְקַדָּם אֶתָּה עֲשׂוּי
 לְשִׁכַּח אֶת יַפְיֵנוּ וְחֻכְמַתֵּנוּ
 אוֹמְרִים לִי שִׁירֵי.

מרלין וניג

אֲנִי רְצִיתִי לְהִגִּיד לָךְ

אֲנִי רְצִיתִי לְהִגִּיד לָךְ
 שְׁעַל הַלֵּב הַזֶּה אֶפְשָׁר לְהִתּוֹכַח
 הוּא מִתְקַלֵּף מֵהִקִּיר וְנִמְחָק
 לְהִגִּיד לָךְ
 שְׁאֶפְשָׁר לְצַבֵּעַ מִחֻדָּשׁ
 לַגִּנוּן. לְהִזְמִין קִבְּלָן

אֲנִי רְצִיתִי לְהִגִּיד לָךְ – – –
 שֶׁהוּא כְּבֹר נִשְׁרָט הַלֵּב הַזֶּה
 כְּמוֹ מִצְפָּרְנֵי חֲתוּל,
 מוֹתִיר צְמֻרְמֻרֵת בְּחֻלְלֵי הַבַּיִת.

זֶה לֹא מִשְׁנָה לְמָה לֹא טִבְּלָתִי

זֶה לֹא מִשְׁנָה לְמָה לֹא טִבְּלָתִי שְׁלוֹשׁ פְּעָמִים בְּדִיו
 בְּלִי בְּרִכָּה
 לְמָה הוֹתַרְתִּי דָף לְבָן.
 לְמָה הִרְגַּשְׁתִּי נְעֻזָּבֵת.
 לְמָה שְׁכַחְתִּי אֶת הָאֲחִיזָה.
 גַּם הַלֵּב שְׁכַח
 הַדְּפִים הַלְּבָנִים סְבִיבֵי הַתְּנַצְלוּ וְחִפְּשׁוּ
 עַל הַשְּׁלַחַן וּמִתְחַתְּיוּ,
 אַחַר כֵּן בִּי. עוֹד נִסְיוֹן חֲמֻקְמֻק
 שֶׁל חֲשֻׁכָה לְבָנָה בְּמַעֲמָקֵי הַדִּיּו
 מִרְדָּף אַחֲרֵי מַלְיִם וְצִלְלִים שְׁלֹא יִהְיוּ בִי עוֹד.

עוֹבְדַת זָרָה פִּילִיפִינִית

עוֹבְדַת זָרָה פִּילִיפִינִית דְּחֻפָּה
 בְּכֶסֶף נִכָּה אָדָם עַל זִקְנָתוֹ,
 חֻכְמָתוֹ וְהַשְּׁגִיוֹ הַרְבִּים,
 חַיִּים שְׁלֵמִים נְעוּ קְדִימָה.
 מִי שְׁפַעַם הָיָה מְנַהֵיג
 עֲכָשׁוּ מְנַהֵג בִּידֵי מִטְפֹּלֶת
 קֻטְנָה וְחִיכְנִית לְהַפְלִיא
 אֲבָל חֲסֻרַת אוֹנִים.

אשה

א אישה

הרחוב מפלח את הלב.
 מר הרחוב ומתוק הפה המדבר,
 כשאתה אומר ואני אומרת, כשאתה תרפא ואני אתרפא.
 כך החיים – שביל חלב מבעבע מן הפטמות
 והדם הנגר מהלשון עד ירכתים כמו דם נדה.

ב זמן

היא אוהבת קרעים של זמן
 טלאי דקות, גזירי שניות,
 כמו מכוני שעונים דרוכים בגופה.

היא אוהבת קרעים של זמן
 כתגובי אונים רכים,
 נמוחים באצבעות גסות.

היא אוהבת קרעים של זמן
 הממתינים בטרמינל שנותיה,
 כמו גלגלי מטוס על מסלול לפני המראה

ג אני כורעת תחת נטל הבגד

חזיה כמו שק, נושאת את שדי כאלו היו תפוחי שדה
 ושאים על פתיל אגורן בשכונה חדשה.
 אני כורעת תחת נטל הצריכה
 כאלו הייתי פיר. בולען פעור להאכיל.
 אני כורעת תחת נטל היומיום:
 עתונים/טלפונים/מסרונים/פקסים/אימילים/משיבוניס/
 דמויים/פרסומות/ריטינג/שליחים.
 אני כורעת – נקרעת.

לעזאזל, מדוע אני מסירה מעלי את כבד הדברים.



חלקי חלוף

אני מכונית יד שנייה תחת ידים מיבלות של מכוניאי
 במוסד החיים. המות לא רחוק.
 מכוניאי נמרץ בחלוק מכתם מדבר אלי
 "תבכי אם את צריכה." ודאי צריכה,
 אני לעה בין אצבעותיו, מפתלת סדינים וחלקי חלוף בגופי,
 עד שדמעות בגדל כף יד פורצות ממני
 והתקרה והקירות סובבים עלי.
 מישוהו חייב לנצח,
 על שלחן הפוקר, על שלחן הנתוחים
 או על המסוע במוסד.

* מתוך "לאונרד כהן שר לה" – הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2014.

מרומנית: מנחם מ' פאלק

את

בזמן שנערת את השבילים
נפלו גרגירי השקט הבשל בלבך.

אחר־כך

אני רואה עצמי הולך אתך על הגבעה האינסופית
ביום הדשא העמוס טל.

האפק המלא ברטיבות הערב

נדלק

בדיוק ברגע בו הצפור היא שרה

כמו היתה שותה מלבנו כל סלסול.

אבני השקט תלויות על שפת־י.

אני רואה את עגול עקבך

שוקע בים הדשא,

המתנים אשר ברחו מרשת כל סוג של מלים,

מורדות השד

תלולים כפחדי שלי.

הלכנה מורמת לרקיע

באצבעות האל.

הבתים חופנים עצמם בחיק שעת בין הערבים.

רק עיניך דולקות עדין עם רדת ערב.

נצנוץ נשמתי מצית אותי

כמו יתד של חבה.

עמק הכפר מריח כמו מטבח מסיד טרי

כמו סיד הארועים אתך

אותם כבר שכחתי.

אמא

אמא נותרה מחוץ לי

מיד לאחר הלידה.

כשהתחלתי לראות

העולם קבל חיים בכפות ידי.

רגע הלידה התישב על סף ביתי

בהמתנה שאחליט

אם אני חי או נושך רק פעם אחת

משדי העולם.

בדומה לנשמה

כפות ידיה של אמי עברו דרך עורי

בחלומי הראשון

שהיה על לבי שפעם.

השירים "את" ו-"אמא" כלולים בספר של מריוס קלארו "תרגיל
בכדידות" בתרגומו של מנחם מ' פאלק, העומד לצאת בימים אלו
במהדורה דו-לשונית עברית-רומנית. הספר כבר ראה אור ברומנית
ובצרפתית.

מריוס קלארו

יליד אוגוסט 1961 מתגורר בעיר יאשי. מפרסם מאמרים, תרגומים
וכמובן יצירות מקור בשירה ופרוזה. משמש עורך או מנהל של מספר
כתבי-עת: "שיחות ספרותיות", "פואזיה", "הזמן", "כרוניקה", "היפריון",
"פואזיס", "קארמינה בלקניקה", "קאו" "גינקו" (יפן), וכן הוצאות
חשובות ברומניה.

הוא בין יוזמי כתבי העת "קארמינה בלקניקה", "רוויו דרום
מזרח אירופי לתרבות ורוח" (אנגלית), "דוינה" רוויו לספרות ותרבות
אוניברסאלית בפריס, צרפת, רוויו "קאדו" באירופה-אסיה לשירה,
תרבות ורוח וכו'.

הוא משמש כסגן מנהל סניף מולדובה, יאשי של "המכון לתרבות
רומנית" וחבר סניף יאשי של המכון ברוסיה.

מריוס קלארו פרסם מעל ל-40 ספרים (שירה, פרוזה, מאמרים,
תרגומים), מתורגם ליותר מעשרים שפות. הוא חבר חברת ה"היקו"
של רוסיה בבוקרשט, חברת ה"היקו" בקונסטאנצה, ואגודת ה"היקו"
העולמית ביפן.

יַמַּת הָאָמֶת

נְסִיתִי לְחֵלֹם שְׁאֲנִי אוֹהֵב
אָבֵל לֹא יִדְעֵתִי אֶת מִי.

הָרִי חֵלֹמוֹת אֵינָם מִתְגַּשְׁמִים,
הֵם נִעְלָמִים בְּאוֹר הַיּוֹם
הוֹלְכִים לִישׁוֹן עִם הַנֶּץ הַחֲמָה.
כֵּן גַּם הָאֱהָבוֹת.

אָבֵל לְפַעֲמִים אֲנִי יוֹשֵׁב מוֹל עֲצָמִי
עַל שְׁפֵת יַמַּת הָאָמֶת שְׁלִי
בְּיַד הָאֲחֵת בְּדִידוֹת
וּבִיד הַשְּׁנִיָּה גַּעְגּוּעִים.

דוֹלָה מִתּוֹךְ זְכוּרֵי אֱהָבוֹת
אֱהָבוֹת יְלָדוֹת רְחוּקוֹת.

מִבְּלָה עִם כָּל אֲחֵת מֵהֵן
רְגָעֵי קָסֵם אֲחָדִים
עַד שֶׁהֲלִילָה מִכֶּסֶה אוֹתָן
בְּשִׁלְמָתוֹ הַשְּׁחָרָה.

אֲזִי אֲנִי שׁוֹקֵעַ שׁוֹב בְּתוֹךְ צִוְחַת הַשְּׁקֵט
הַשְּׁקֵט שֶׁהוּא עֵמֶק יוֹתֵר
מִכָּל חֵלֹם
מִכָּל אֱהָבָה

שִׁיר רַע

אָמַר דָּן פְּגִיס
בְּסִדְנַת הַכְּתִיבָה:
נְכוֹנוֹת הַמְּלָה
מִיִּטְיָבָה
עִם הַשִּׁיר
וְעִם יוֹצְרָה,
הִיָּה נוֹשֵׂא תַפְלָה
הַשְּׁמֵר מִשִּׁיר רַע.

דבורה קוזוֹיִנֶר

גַּעְגּוּעַ

אָבִי אֶהֱבֶה זְמִירוֹת לְרַב
פְּסוּקֵי זְמֵרָה, נְגוּנִים חֲסִידִים,
נְעִימוֹת שֶׁל חֲצֵרוֹת שׁוֹנוֹת
וְיֵה-בֵם-בּוֹמֵי הַיָּה-בֵם-בָּם שְׁלוֹ
עֲטָפוֹ אֶת תַּפְלוֹתָיו וּבְרִכּוֹתָיו
לְאֵלוֹהָיו
בְּחֶסֶד מְזַכֵּה.

וְאֲנַחְנוּ, אַחֵי וְאֲנִי, קִטְנִים,
תְּזַמְרֵת קֵלָה בְּאֵרוֹחוֹת שַׁבָּת,
מְלוּיִם אוֹתוֹ בְּדִבְקוֹת נְאֻמָּה
בְּקִרְקוּשֵׁי מְזֻלְגוֹת עַל הַכְּפוֹת.

וּכְשֶׁהַשַּׁבָּת שָׂרָה אֶתְנֹו,
נִפְרָשָׁה מְעֵלֵינוּ חֲפַת שְׁמָחָה,
שֶׁפְתָחָה לְרוּחָה שְׁעָרֵי זֶהָב
לְתַחֲלָתוֹ
שֶׁל שְׁבוּעַ שְׁיָבוּא.

על שַׁפְּת הַיָּם

לישראל ברכוכב

יִשְׁבְּתִי בְּמִסּוּף שֶׁל קוֹלוֹת
נִגְעֵתִי בְּעִצּוֹמוֹ שֶׁל רָגַע

צְפוּרֵי נוֹד קִנְנוּ בְּשַׁעְרֵי
עֲצִים עֵתִיקִים הִבְקִיעוּ שְׂרָשִׁים
הַיָּם נִחְנַק מֵרֵב דְּמִדּוּמִים
וְאֲנִי נִמְלֵאתִי שֶׁשֶׁר וְשָׁנִי

וְהֵייתִי רוּחַ יָם וְרֵיחַ מְלַח
וְהֵייתִי סֶלַע
וְהֵייתִי מִים מְדוּדִים
וְעֲנֹה כְּבוֹשָׁה

מִי שֶׁהֲצִית הַמְיּוֹת
וְהִלְהִיט צְמֵאוֹנִים
בְּאֲרָגְמוֹת הַדְּמִדּוּמִים
בְּעִצּוֹמוֹ שֶׁל רָגַע
יֵשֵׁב בְּתוֹכִי
כְּמוֹ

שִׁיר

הוּ, אַפְרִיל

הוּ, אַפְרִיל הַמְשָׁגַע
אֵיךְ הִפְכָת הַתּוֹגָה
לְבִלְבוֹל חוֹשִׁים מְחֻלָּט
וְנִטְעַת בִּי עֲרָגָה
וּבִלְבֻלָת הַיּוֹצְרוֹת
כִּסְעָרָה בְּבִנֵי דָגָה
וְהִכִּיתָ עִם מֶטֶף
עַל חֹדֶר הָעֵבֹדָה
וּמִתְנַת הַמְּכֵאוֹב
כְּשִׁקוּי חֹדֶר לִידָה
וְאוּרִים וְתַמִּים סַמָּנֶת
בְּמִפְתַּת הַדְּאָגָה
וְהִטְעַנְתָּ יִלְקוּטֵי
בְּמֶטֶעַן כְּבֹד-צִידָה
לְרַפֵּךְ וּלְמִתְנֶן
אֵת כָּאֵב הָאֲבָדָה
וְעִשִׂיתָ בָּהּ שְׁפָטִים
וְשִׁתְּלֵתָ בָּהּ חִידָה
וְחוֹלְלֵתָ בִּי פְּלֵאִים
בְּמִקְצֵב הַחֲרָדָה
וְשִׁתְּלֵתָ כְּגִנְבַּת בְּסֶתֶר
כְּסוּפִים מֵאֲגָדָה.

אֵיךְ אֶשָּׂא לְהִטּוּטֵיךְ
אֲנִכִּי רַק בַּת חֲוָה

הוּ, אַפְרִיל הַמְשָׁגַע
בְּסִלְיָה הַכְּבֵדִים
רוּחַ וְאַבְקָה
וְתִשׁוּרוֹת הָאֵהָבָה...

מְצִי אֶת נְעוּרַיִךְ

'מְצִי אֶת נְעוּרַיִךְ
 הַזְקֵנָה מְגִיחָה בְּמִפְתֵּי־ע'
 לְחֻשְׁתִּי לְנַעֲרָה הַיִּפָּה
 שְׁשׁוּחָחָה עִם הַחֲנוּנִי בְּחֲנוּת הַמַּכְלֵת הַשְּׁכוּנָתִית
 הִיא חִיכָה בְּתַמִּימוֹת
 וְאֲנִי הִרְהַרְתִּי בְּנְעוּרֵי שְׁחֻלְפוֹ
 וּבְזֶמֶן הַקָּצוּב שְׁנוֹתָר

 מִיכָל מִיכָל
 הַתְּבַגְּרָתִי!
 כְּמוֹ אֹר נִשְׁפָּךְ עַל קֶשׁ
 זֶה צְלִי הַמְּקַשְׁקֶשׁ
 בְּתוֹךְ הַכְּלִי הַמְּכַשֵּׁף
 מִיכָל לֹבֶשֶׁת תַּחְרָה סְגֻלָּה
 וְכוֹתֶבֶת שִׁיר

מִרְחַתִּי אוֹתָהּ בְּמִשְׁחַת נְעֻלִים שְׁחוּרָה
 הִיא לֹא הַתְּנַגֵּדָה
 הִיְתָה חֶסֶרֶת כַּח
 וּלְפִתַע נְעֻלְמָה וְחֻזְרָה אֶל
 הַלִּימְבוֹ שְׁמִמְנוֹ בָּאָה
 נוֹתַרְתִּי לְבַד
 וְהִדְלַקְתִּי נֵר גִּשְׁמָה.

בְּמִסְרָק שֶׁל מְלִים

וְאֲנִי בְּמִסְרָק צְפוּף שֶׁל בְּרוֹזל
 סְרָקְתִּי אֶת הַמְּלִים
 לְהוֹצִיא כְּנָה עֵקֶשׁנִית מֵרֵאשִׁי
 וּמַחֲיִי
 וְהִיא הַפְּרָאִית יְצָאָה לְהַבִּיט
 אֶל בֵּין צִיפְרָנִי
 וְאֲנִי שְׁאֵלְתִּי אֶת עֲצָמִי
 הָאֲמֵעָה אוֹתָהּ בֵּין שְׁנֵי הַבְּרוֹזֵל
 אוֹ שְׁמָא אֲשִׁיף אֶת שְׁנָיו בְּיַחַד עִמָּה
 הַלְכוּדָה
 הַמְתַּרְת
 כְּאֵלוֹ שְׁנֵיהֶם שְׁלִיחֵי הַמְּצוּוֹת

אורה עשהאל

לְמַרְגְּלוֹת פּוֹל צֶלְאֵן

לחיים באר

חִפְשֵׁתִי אֶת הַדְּמָעָה.
 בְּשָׁנִים אַרְכּוֹת וַיְבִשׁוֹת
 הַתְּגַלְגָּלָה הַרְחֵק מְעִינִי,
 עַד שְׁנִמְצָאָה לִי
 לְמַרְגְּלוֹת הָאֲנֵדְרֻטָה שֶׁל פּוֹל צֶלְאֵן
 טוֹבֶלֶת בְּשַׁחֲוֹר הַחֶלֶב
 שְׁנִשְׁפָּף מְעַרְב בְּדָם קְרוֹבִי
 עַל מְרֻצְפוֹת אִירוּפָה
 נִשְׁטַף לְאוֹתָהּ הַבָּאָר הָעֵמְקָה
 בְּהַ שֵׁט הַכָּאָב
 בְּסִירָה הַטּוֹבְעַת
 שְׁפוֹקְדַת אוֹתָהּ הִיְתַמּוֹת.

מפולנית: ברכה רוזנפלד

אמהות

ילדתי חיים.

בצעקה יצאו מתוך קרבי

ודרשו להקריב קרבן מחיי

כמו אליל אצטקי.

אני רוכנת מעל הבבה הקטנה,

אנחנו מביטות זו בזו,

בארבע עיניים.

– את לא תנצחי אותי – אני אומרת,

לא אהיה הביצה אותה תנפצי

בעודה מגיחה אל העולם,

או גשר צר, עליו תעברי אל חייך

אתגונן,

אני רוכנת מעל הבבה הקטנה,

ורואה

תנועה קטנה של אצבע זעירה,

שכל כך לא מזמן עוד הייתה בתוכי,

בה, תחת עורה הדקה, זרם

דם מדמי,

וכבר מציף אותי

גל נשא ונהיר

של ענוה,

אני טובעת, חסרת אונים.

האם כך אני מעריצה את עצמי

בתוך פריו של גופי,

האם אני מקריבה את עצמי

לאליל אוכל האדם של האינסטינקט?

מנין אגיס את הכח לעמד נגד

כה חלש?

אני נחוצה לבבה הקטנה כמו אור,

באין אונים אני נבלעת באהבה

כמו שהאור נבלע

בראותיה הקטנות תאבות החיים.



אנה סווייר – Anna Świrszczyńska (1909-1984)

הייתה אחד הקולות המקוריים, העצמאיים והנועזים בשירה הפולנית. נחשבת כפמיניסטית ראשונה בספרות הפולנית, שאף הקדימה את אחיותיה האמריקניות. בתקופת השלטון הקומוניסטי בפולין מיעטה לפרסם והייתה מוכרת בעיקר כסופרת ילדים מצליחה למדי ומחזאית. בהכרה הראויה לה, זכתה בעצם רק לאחר מותה, כאשר צ'סלאב מילוש ערך ופרסם מבחר מקיף מיצירותיה ואף הוסיף לו מבוא מרתק. לאחר מכן תרגם את שיריה ואת המבוא לשפה האנגלית (בעזרתו של המשורר האמריקני לאונרד נתן). הוא גם היה זה שקיצר את שמה על מנת להתאימו לדוברי אנגלית.

מבחר זה יצא לאור בשני ספרים, האחד בשם *Happy as a Dog's Tail* ראה אור

בארה"ב ב-1985 והשני בשם *Talking to my Body* בשנת 1996.

שנים רבות, אך טיפין, טיפין, ולא בצורה אינטנסיבית, אני עוסקת בתרגום שיריה לעברית. כאן אני מביאה לקוראי מאזניים שיר אחד משלה, לטעימה בלבד.

ברכה רוזנפלד



במדבר / היא כמנגינה עוברת / כסיפור שלא נגמר / בלילות
ספינה סוערת / בבקרים היא אגדה".

במכתב אחר תיאר הסטודנט את הסטודנטיות בבית הקפה
הירושלמי שבו בילה בימים ההם: "בגלימות של גאלאחים עם
הקוקו הידוע לשימצה ומכנסיים צרים, מעשנות פאפיראסן.
וגם הנערים הרכים אשר עמם, אשר פלומתם יש ועוד לא
צמחה, גם הם מקטרים הקטורת הנואלת... ובספרייה יושבים
סטודענטן כחול אשר במרק במזזה וכאבנים אשר בכליות".

בלי רצח אין להם קיום

השנה מסרה ענת אור-מרמרי, בתה של המשוררת אראלה
אור (1923-1967), את ארכיונה של אמה ל"גנזים". לא
רבים זוכרים כיום את שיריה של אראלה אור, בת למייסדי
חדרה, ששיריה ספוגים ברומנטיקה ובאהבת הטבע. אראלה
אור כתבה גם על חוויותיה כמורה לעברית באולפן לעולים
חדשים שהגיעו לישראל עם קום המדינה. שנים לאחר מכן
ערכה ורשמה זיכרונות ששמעה מאביה, לוי יצחק שניאורסון
איש ארגון ניל"י. לוי יצחק, מרגל-משורר שפרסם את
זיכרונותיו כאיש ניל"י (מסמך מרתק שיצא לאור ב-1967),



אראלה אור ויהושע בריוסף

יצחק בריוסף

רשימות מן הגנוז

כל חיוך טומן מלכודת

ני רואה שאת מרבה לקרוא. האם זה רק
בשיעורו של קלוזנר? רשם סטודנט על גב
המחברת שלו, ורכן לעבר שכנתו לספסל הלימודים באולם
ההרצאות של האוניברסיטה העברית בירושלים. לכאורה,
מה בכך. שני סטודנטים בשיעור מייגע. אותו סטודנט
גדל ונהיה למרצה וחוקר מפורסם, שלא היה רוצה לשמוע
שתלמידיו משתעממים בשיעורי משולם טוכנר, מורה
בסמינר וחוקר יצירתו של ש"י עגנון. על כריכת מחברת
אחרת, במקום שיש לרשום את שם השיעור, כתב טוכנר
הצעיר "משעמם".

עיון בארכיונים של סופרים מגלה צדדים לא מוכרים
באישיותם. מרתק ומשעשע היה לעיין בעשרות רבות של
מסמכים שנמסרו באחרונה ל"גנזים"
והצטרפו לארכיונו של סופר ידוע.
אותו סופר התפרסם לא רק באיכות
יצירתו אלא גם באישיותו הנזירית.
ביישן ונעים הליכות שמתרחק
מהעיתונות ומעיני הציבור. והנה,
הפתעה: במכתבים לידידתו כאיש
צעיר הוא מתגלה כליצן לא קטן ואיש
שיחה נלהב. מי היה מאמין שאתו
סופר אחראי לשיר ליצנות שכתב
לידידתו כהקדשה על כריכה של כתב
עת ספרותי, שבו הופיע אחד מסיפוריו
הראשונים (תחת שם ספרותי, אגב):
"הנשים הם עם של נכל / הגברים הם
ילדים / ואם לא תנהג בשכל / כל חייך
אבודים / כל חיוך טומן מלכודת / וכל
חטא דורש תשובה". לעומת זאת, זו
שהתכתב אתה כלל אינה כזו – "כפרה

בטלוויזיה היה מוסיף "את המחיר כמובן ישלמו הצרכנים שהגבינה שלהם תתיקר". אל דאגה. בארכיון נמצאת גם תעודת יושר שהעניקה משטרת המנדט הבריטי לטשרניחובסקי. ומי שלא מאמין יכול לצלצל לטלפון מספר 1077 או 1335 במפקדת המשטרה בירושלים.

קיפנים והלפרין

אחרי שיושבים שעות ומעיינים בארכיונים ב"גנזים", אפשר לעבור לתרגילי התעמלות שנתגלו בארכיונו של

סיפר מרשמי ביקורו בגרמניה בין שתי מלחמות העולם. חבר המחתרת, שסיפקה לאנגלים מידע על הטורקים במלחמת העולם הראשונה, שמע כבר אז את תופי המלחמה הבאה. "בינואר 1931 הובילוני לבית בירה אשר שם היו מתאספים הנאצים. קשה היה להבחין בפרצופים מרוב העשן החרוף של הסיגרים הזולים. מאן שהוא צעק, אנחנו צריכים להילחם, זהו עניין של כבוד – צו האומה. אחרים אמרו כי צריך להשמיד את הצרפתים, אחרים הציעו לפלוש לרוסיה האדומה. הם עדיין לא ידעו בדיוק את מי יש להרוג, אך הבינו כי בלי רצח אין להם קיום".

הפתעה מרגשת עבורי הייתה תמונה אחת מארכיונה של אראלה אור – האישה שאבי, יהושע ברייזוס, נשא לאישה כמה שנים לאחר מותה של אמי ציפורה. הייתי אז כבן 16 ובזיכרוני שמורה אראלה כאישה מקסימה, חביבה וצחקנית שהביאה שמחה לחיינו. למרבה הצער גם היא נפטרה כעבור כמה שנים, בהיותה בת 44 בלבד. התמונה מנציחה רגע משפחתי שלי, אחד מרבים שהיה באותה תקופה בדירתנו במרכז הכרמל בחיפה – אבי ואראלה ליד שולחן האוכל.

ומי דואג למשוררים? תנובה

היו זמנים שבהם ועד עובדי תנובה במחוז תל אביב לא עסק רק בתנאי העבודה, בחלב ובבשר, אלא גם ברוח. מעבר לים התחוללה המלחמה הנוראה באירופה, אך בתל-אביב, 29 באפריל 1943, היה יום נאה. הדוור שהגיע לרחוב אחד העם 89 בתל אביב שלשל לתיבת המכתבים אגרת ששיגר וועד עובדי תנובה ל"מר ד"ר שאול טשרניחובסקי". כאשר התיישב הדוקטור לשולחן הכתיבה שלו, ופתח את המעטפה, אולי תוך כדי לגימה מכוס קפה של בוקר, התפשט חיוך של קורת רוח על פניו. לא כתב יד של משורר מתחיל שמבקש חוות דעת (טשרניחובסקי היה חסר סבלנות לשירי בוסר שהגיעו אליו), לא בקשה שיבוא להרצאה ביישוב נידח. חברי וועד עובדי תנובה בישרו למשורר הנערץ עליהם שהם מעבירים לו צ'ק על סך 15 לא"י "שי צנוע – שבועיים מנוחה והבראה באחד מבתי המרגוע בארץ".

כיום היה בוודאי מי שהיה רואה בכך עילה לחקירה. לא פחות מאשר חשד לטובות הנאה שהעניקה תנובה למשורר – והפרשן הכלכלי



ליון קיפנים כותב למשפחת הלפרין

הוא גולל בה את עלילת ההפקדה המורכבת. מעולם, כך חרו מוסק, לא הייתה המלאכה מסובכת כל כך... "בדרך כלל אורזים, קושרים, לוקחים ואומרים תודה. / אבל עם יקירנו דן אלמגור / היו שיחות ארוכות ופגישות לאין ספור / הרבה מאוד ביקורים מרתקים / בהם הפלגנו לעולמות רחוקים / אך לא חסרו לדן אם נהיה גם כנים / חרטות, לבטים ולא מעט פקפוקים".

"דן מתלבט חושב והוזה / ממש חומר גלם לעוד מחזה / עד שבא לך לצעוק בקול גדול ומתחנן / אוי, דן דן! למה אתה בעצם מתכוון / כשאתה אומר לי פעם אחר פעם, כן! כן! כן / האם אמת היא או דמיון, שתמסור לנו את הארכיון? / האם זה כן כזה מוחלט? או זה רק כן זמני בלבד? / אולי זה כן אך לא עכשיו ואם זה כן, אני עוד שב. "כשאתה אומר לי כן, אני כבר לא יודע מבולבל ומשתגע / האם הכן הוא באמת או רק אולי – אך לא כעת הוי דן / אתה אומר את זה כל כך בחן, שאז אני לגמרי מתחרפן / כי אם אינך רוצה בכלל, תגיד 'סתלק כבר וחסל' / ... אך אם הכן סופי מוחלט ולא רק נימוסי בלבד / אני מיד דוהר עם משאית וארגזים, וטס איתם למכון גנזים." ■

יחיאל הלפרין, אביו של יונתן רטוש: "עיפעוף: פקח עיניך לרווחה, עצום בנחת כ-6 פעמים בליווי נשימה. לחיזוק העורף: הבט לפניך וסוב ראש ימינה לעבר הכתף הימנית. חזור לנקודת המוצא. עתה סוב ראשך שמאלה ושוב לנקודת המוצא".

צפת שנתנה השראה לרבים וטובים – השפיעה מטובה גם על לוי קיפניס שהגיע אליה להבראה ב-1922. במכתב ששיגר למשפחת הלפרין בב' בטבת תרפ"ד, הוא חרו שיר על פגישה מיוחדת שהייתה לו בעיר המקובלים: "פגשתי / בצפת / את מי? / את הגרש! / שלום, גרש! שלום קיפניס! / וחישי ומיד / התגלגל / הלאה / הלאה. / אכן / זה שובב / מאין / כמותו. / לא / מצא / מקום / אחר / אלא / שלוות / צפת. / צפת עם הריה, – הריה הגבוהים / להתגלגל עליהם... / גרש, גרש / מה יהיה / בסופך?"

כשדן אומר כן, כן, למה הוא מתכוון

באירוע שנערך במכון "גנזים" לרגל הפקדת ארכיונו הספרותי של דן אלמגור, הקריא מנהל המכון, ד"ר משה מוסק, מקאמה.

ספרים שהגיעו למערכת / סקירת ספרים – מרץ 2014

◀ א.ה. הונזה, והשמים צלולים ממעל, סטימצקי, 2013, 191 עמ'.

צוהר אל חוויות הילדות ועולמם הפנימי של המחבר ואחיו בני קיבוץ אחד.

◀ נעמי קרן, לה סניורה, כנרת זמורה ביתן, 2013, 723 עמ'.

רומן רחבי-יריעה שבמרכזו פרשת חייה של דונה גרציאה נשיא על רקע חיי היומיום במאה ה-16.

◀ תמי גיל, אהבנו לאט, ספרי צמרת, 2013, 181 עמ'.

רומן שישי של המחברת שהוא מסע חייה אחרי מות בעלה בתאונת-דרכים.

◀ ראובן נמדר, הבית אשר נחרב, כנרת זמורה ביתן, 2013, 535 עמ'.

רומן עברי וניו-יורקי פרי עטו של מרצה ישראלי ליהדות וספרות עברית בארה"ב.

◀ ארנו גייגר, המלך הזקן בגלותו, כרמל, תשע"ד, 108 עמ'.

הסופר האוסטרי מספר על אביו שאיבד בהדרגה את זיכרונו ואת יכולת ההתמצאות.

דוד מלמד

פרוזה

◀ אהוד בן עזר, והארץ תרעד, ספרי מקור, 2014, 272 עמ'.

סאגה מרתקת בת 24 פרקים המתרחשת ברובה בא"י במאה ה-19 ופורשת לפני הקורא פנורמה של עובדות ודימוין גם-יחד.

◀ יוסף כהן אלרן, הכול לקחה האש, צבעונים, 2013, 215 עמ'.

רומן מכמיר-לב של המחבר לאחר שנים-עשר ספרים קודמים, והפעם על רקע הלם-קרב בעקבות מלחמת יום-הכיפורים.

עיון

◀ בלה גוטמן, ונתתי להם יד ושם, יד ושם, תשע"ד, 335 עמ'.

ספר במתכונת אלבומית על 60 שנות הנצחה, תיעוד, מחקר וחינוך של מוסד "יד ושם".

◀ אורי צבי גרינברג, כל כתביו, מוסד ביאליק, 2013, 173 עמ'.

כרך יח של כתבי המשורר ובו מאמרים, רשימות, מסות ונאומים שנכתבו בשנים 1930-1979.

