

# עיתון למידע על שירה ועל אמנות – ספרים ותצוגות

יוצא לאור מטעם הוצאת "עקד"

דצמבר 1989/כסלו תש"ן  
גליון 7

# ס

# פ

# י

# ס

# פ

- חלק א' –  
עקד לשירה
- חלק ב' –  
אמנות  
במרתף-גלריה עקד
- חלק ג' –  
שער הפירסום  
והפירסומת







פסיפס-חלק א'



# עקד לשיירה

בעמודים 27-4

מערכת ומנהלה: הוצאת "עקד", תל-אביב, רח' בר-כוכבא 29, טל' 281044, 03-283648 ת.ד. 11138 מיקוד: 61111.

מרכזת המערכת  
ומדור האמנות: לאה פריזנט

מפיקה: מריצה רוסמן  
מעצב גרפי: שוקי דוכובני

עורך: איתמר יעוז-קסט  
סגן-עורך: שלום רצבי

אין המערכת אחראית להחזרת כתבי-יד ולשמירתם.

להזמנת מודעות: מערכת "פסיפס", ת.ד. 11138 ת"א 61111. טל' 281044, 283648-03 (בין השעות 15-10)

כל הזכויות שמורות ©































































# א מ נ ו ת

במרתף-גלריה  
עקד



## שיחה עם ציונה שמישי

ת: התרבות היהודית טבועה בי בין שאני רוצה, מודה בכך או לא. התרבות הישראלית מטרידה אותי יותר – ההתהוות כאן, שאני חלק ממנה ומרגישה אחריות כלפיה, ולא תמיד ברור לי עד כמה אני באמת יכולה / אמורה לתרום בנושא. זה קל כשמדובר בדברים חיצוניים, בעיצוב למשל, ואני יכולה לתרום משהו בהקטנת כמות הכיעור והטעם הרע – מסמלים ועד כלי פולחן ותשמישי-יד.

העיסוק שלי במדידת שונות מאפשר לי לשים דגש באחד מעיסוקי – כשאין לי תשובה לבעייה בנושא אחר. אני באה ממשפחה מסורתית, שקיימו בה את כל המצוות. אך הקשר שלי לדת נעלם לחלוטין במות אימי, וברור לי לחלוטין, שכל דבר שאיני מתכוונת לעסוק בו ברצינות, מוטב שלא אגע בו כלל (יוצאים מן הכלל כל המנהגים וההתהליכים הקשורים במוות ובפולחנים המקיפים אותו ביהדות, לעומת תרבויות אחרות).

### ש: איך את ניגשת לפסל?

ת: אני עוסקת ברזמנית בהרבה דברים שונים זה מזה, ואין בי התנגשות ביני לביני בעצם העשייה. אבל במהותה – בפיסול אני יודעת שאיני מיישמת את התיאוריות שלי. אני מאמינה שאנו חיים בעידן התעשייה, השיכפול והתייחסות כל אלה באים לידי ביטוי בעשייה שלי. בעיצוב, אני מעדיפה לעשות מוצרים המביאים תועלת ופיתרונות. חשוב לי שמנצלים את הידע שלי (בשתיים), בדים ואריחים). אני מאמינה שחשוב להגיע למספר רב יותר של אנשים. הטכנולוגיה מאפשרת היום העתקים מדוייקים (שכמובן חייבים להיעשות בשיתוף עם האמן). זה נכון וחייב להיות מיושם גם באמנות. ההחלטה שלי לעבוד בצורה ובפרטים שאינם מאפשרים שיכפול, הינה מעל לרציונאליות שלי. ה"היפר-פעילות" שלי הוא תמיד כשמישהו נזקק לי (אני תמיד נדהמת כשמישהו רוצה לרכוש פסל שלי), אך איני מופתעת כשמוזמנים אצלי עיצוב כלשהו – זה נראה לי הדבר הנכון והמונב ביותר. הדרך שלי ביצירה הינה תמיד לתת זכות קדימה לרעיון המטריד אותי יותר מכל אלפי הרעיונות האחרים שמטרידים אותי ועולים בדעתי. זה שונה כשאני מוזמנת לתערוכה על ידי גלריה או מוזיאון – ההעדפה אז למערכת רעיונות מורכבת, גדולה יותר. זהו חלל אחר וחשיפה שונה, שאינה המגרש הביתי שלי.

אני הופכת את רעיונותי לאיך-ספור סקיצות. אני יוצרת תמיד בקבוצות, כשעבודה אחת נורת אחריה ומפתחת קבוצה שלמה של פסלים. העבודה בסידרה מצליחה להעביר את רעיונותי בצורה מרוכזת יותר, ובכל קבוצת עבודות כבר קיימת האחת שהיא הבסיס לקבוצת העבודות הבאה. לא כל רעיונותי מבוצעים, אך לא אעזוב את העולם בלי לעשות את כמות הפסלים שאני "צריכה" לעשות.

בבדיקת יצירותי, אני מגלה שחלק מהעיסוקים שלי אינו בהכרח בהגדרות הרלוונטיות באמנות היום – העיסוק המתמיד בדמות האדם הנתפסת כמעט

נולדה בתל-אביב ב-1939.

1953 – 1956 – לימודי אמנות אצל האמנים סיגרד, פריבר ודנציגר.

1956 – 1959 – לימודי ציור במכון אבני, עם סטימצקי, שטרייכמן ומוקדי.

1959 – 1962 – שהות בארה"ב, לימודי קרמיקה באוניברסיטת אלפרד, ניר-יורק. אסיסטנטית לקרמיקה בבית גרינוויץ, ניר-יורק. מעצבת תשמישי קדושה עבור בית-כנסת בארה"ב, במחלקה לעיצוב של המוזיאון היהודי, ניר-יורק.

1962 – חזרה לישראל.

1962 – 1979 – משמשת כראש המחלקה לעיצוב קרמי באקדמיה לאמנות "בצלאל", ירושלים.

1986 – עיצוב וייעוץ למדינת בופוטצואנה. עיצבה תפאורות ותלבושות למחזות "סיפור פשוט", ו"תמול שלשום" עפ"י עגנון, התיאטרון הלאומי "הבימה". יוצרת במדינות שונות: פיסול, ציור, עיצוב והדפס. עובדת בשיתוף פעולה עם אדריכלים למבני ציבור. ערכה 17 תערוכות יחיד (פיסול) ותערוכות קבוצתיות. עבודות באוספי מוזיאונים, מבני ציבור ואוספים פרטיים בארץ וברחבי העולם. עוסקת בייעוץ ועיצוב עבור התעשייה, עוסקת בעיתונאות ובהוראה.

1987 – אוצרת תערוכות תפאורות במחזאות ישראלית מקורית במסגרת אירועי שנות ה-40 למדינה.

נשואה ליוצר הסרטים יכון הירש ואם לדפנה-רונה.

### ש: לא מכבר חזרת מביקור בהודו וקודם לכן בסין. מה מושך אותך לאמנות המזרח הרחוק?

ת: המזרח הרחוק הוא רק חלק מהמקומות אותם "בדקתי". גדלתי עם הכוונה לתרבות אירופה. כאדם החי במאה ה-20, מעניין אותי לקחת, ללמוד מכל הקיים ללא הגבלה של מקום ותקופה. את העולם אני רוצה לראות במידת האפשר ללא מתווכים ולאמץ לי ערכים. אני יכולה לאמץ "דבר" מיפן שיהפך להיות שלי. לעבר האמיתי שלי אין אצלי עדיפות וההיכרות חייבת להיות בעיניים הייחודיות שלי. זהו קנה מידה שטחי, אבל זה אישי. את הידע הנוסף אני רוכשת מכל הכתוב והקיים.

בארץ, אינני תיירת. אני משאירה את רישומי במה שאני עושה. האנרגיה שלי אינה מופנית לחשיפה עולמית – זוהי החלטה קיומית אצלי – אני מגבילה את פעילותי לעשייה "בגבולות הקר-הירוק". יש בי צורך עצום לתרום כל הזמן, מעין אחריות בלתי הגיונית לכל המתרחש באמנות, בעיצוב, באיכות חיים. והרבה קנאה בדברים נפלאים שכבר נוצרו בעבר. אני מודעת לכך שזה לא נשמע טוב, אבל אני בפרוש נאחזת בדברים שהיו, בתרבויות שונות, כנקודות מוצא ליצירותי ומנסה לתת להם משמעות חדשה משלי.

### ש: מה עם תרבות יהודית?



## גריס חואן מתוך "הרהורים אסתטיים"

(1887 – 1927)

"העולם שממנו אני שואב את יסודות המציאות, איננו בבחינת עולם מראות ריאלי, כי אם עולם של חזיונות ודמיון.

האופן שבו אנחנו מביטים על העולם, אם מקרוב ואם מרחוק, הוא מערכת של זיקות אסתטיות – ואלה הם נתונים המשתנים מדור לדור.

לעומת זאת, מערכת הזיקות הקיימת בין הצורות הצבעוניות השונות – הלא היא המערכת הטכנית, והיא נשארת ללא תמורה. לכן, יכול אני לומר כי הטכניקה שלי נוטה אל הקלאסי, וזאת לאור העובדה, שאני למדתי מן הציירים הגדולים של העבר.

פרט ליוצאים מן הכלל בודדים, יכולים אנו לטעון, וללא כל הסתייגות, כי שיטות העבודה מאז ומתמיד היו אינדוקטיביות. מרכיבי המציאות הקונקרטיים הם שהפכו להיות ציוריים. האובייקט הנתון הפך להיות תמונה.

כנגד זאת, שיטתי הינה היפוכם הגמור של הדברים אשר צינתי. שיטתי היא שיטה דדוקטיבית. לא מראה זה או מראה אחר הם המתאימים לאובייקט, כי אם האובייקט הוא אשר צריך להתאים לתמונה. אני מכנה שיטה זו כדדוקטיבית, הואיל והזיקות הציוריות שבין הצורות הצבעוניות, מעוררות בי יחס אינטימי ונוטעות בי את ההרגשה, כי קיימים הקשרים בעלי אופי פרסונלי ביותר בין יסודותיה השונים של מציאות דמיונית. המתמטיקה של עשיית תמונה הובילה אותי אל הפיזיקה של אמנות התיאור. איכותם, וכן המימדים השונים של הצורות והצבעים, הם אשר מדרבנים אותי לתאר או לאפיין צורה זאת או אחרת. לפיכך, אני מתקשה לדעת מראש מה תהיה צורתו של אובייקט מסויים לאחר שאצייר אותו. ואם אני בכל זאת משתדל לקבוע מראש את מערכת הזיקות שבתחום הציור, בהתייחסותי אל האובייקטים השונים, הרי שאני עושה כן כדי למנוע מן המסתכל את הצורך לבצע פעולה זו, ובאופן כזה, הוא לא יגיע לידי מסקנות, שאינן עולות בקנה אחד עם כוונותי.

אי לכך, בכל הנוגע לתחזיות מראש בשטח הציור – עלי לצפות מלכתחילה את אשר יתרחש בתחום התכונות העתידיות של התמונה שבכוונתי לצייר. מכאן שאם אני משתמש בצורה זו או אחרת, ואם אני מוסיף צבע זה או אחר, עלי לדעת מראש מהי אותה תחושת מציאות שהתמונה עתידה להשפיע על הצופה.

ככלות הכל, אני עצמי הוא אותו צופה, אשר גורם להתהוותה של התמונה – ע"י פיתוחו של האובייקט. אינני יודע אם אסתטיקה זו וטכניקה זו מתאימות לכינוי "קוביסם". עובדה היא שאני עצמי אינני שואף להיות "נציגי" של מהלך זה או אחר, או של דרך ציור כזו או אחרת, בין שהם יקראו בשם קוביסם או בשם נאטוראליזם!

JUAN GRIS

כאנכרוניזם. או, למשל, התמודדות עם גודל, שהוא אחד מסימני ההיכר ליצירות היום (ובעיסוק בחומרים שאני עובדת בהם, הגודל הוא יחסי מאוד) – למרות שאני מודעת היטב למיגבלות אלו, אני ממשיכה לעבוד דווקא כך. האדם הוא לי מרכז היצירה, האדם כבחינת מצבים אנושיים ולא כתיאור פיזי או אתני. זו גם הסיבה שאני עוסקת בעיקר בדמות גבר, האדם הראשון שעמו יחד נוצרו כל המצבים האנושיים. דבר זה מצמצם את העשייה שלי למשבצת ייחודית, בעוד שדווקא בעיצוב אני יכולה לעסוק באינספור נושאים שאינם קשורים זה בזה.

### ש: מהו יחסך למוות?

ת: המוות מרתק אותי יותר מכל, כי "אנחנו מתים יותר שנים מאשר אנחנו חיים". תמיד חשבתי שאמות צעירה (בגיל 29 לכל היותר). זה אולי הסביר את ה"היפר-אקטיביות" שלי, כי לא היה לי זמן.

כל פעם אני מופתעת מחדש איך השנים עוברות ואני עדיין חיה. כיום איני מוטרדת יותר ממשך חיי, אך ה"היפר-פעילות" נשארה. הבחירה שלי לעבוד בחומר שביר וליצור פריטים שאינם עמידים לנצח, נעשית, כיון שאיני מוטרדת מהשארית יצירות לאחר מותי. רוב עיסוקי בדברים מיתכלים, כי אני תרדה שהעולם יתפוצץ מרוב "סחורה" (יצירות אמנות) וחשוב שישאר מקום ליצירות נוספות. הארץ שלנו מאפשרת עשייה רבה ומתמדת והצורך שלי הוא לעשות כל הזמן ולתת מיכולתי דווקא כאן. ואני מדברת על משך חיי.

והזרה למוות: כחלק מחיי אדם, כחלק מפולחנים ותרבויות שונות שראיתי – כמעט בכל תרבות שפגשתי בחיי מיהרתי להתוודע וללמוד את אגף המוות דווקא: מה עושים בעד, נגד, לטובת ולתיעוד, מנהגים, אמונות והתמודדות עם. ביצירות שלי קיים המוות רק בחלקו במועד, כמו קבוצת הפסלים "עושה לי אושבתים", שהיו פראפרזה על דמויות הקבורה המצריות הקדומות; או "כולם יושבים", שעסקו במוות האיטי, היומיומי, שבחינו.

### ש: נושא פעילות אמנים בארץ?

ת: בהמשך להחלטתי, שגבולות העשייה שלי הם בארץ, אני מציגה גם בפריפריות. מוצאת את זה כשגוי להציג רק במרכזים. אך כמות האנרגיה הנדרשת להצגת תערוכה אינה עומדת בקו ישר לערך החשיפה בשטח עצמו, ומעוררת את ההתלבטות האם חשיפה היא ערך "בכל-מחיר" (כל סוחר בר-דעת לא היה מהמר עליהם). זהו חלק מהפעילות הייחודית לארץ: הדברים נעשים לעיתים ללא היגיון. כל פעילות האמנים בארץ "אינה הגיונית". החלטתי להיות רצינית ומקצוענית בכל מעשי. הנושא האחד בו איני עושה מספיק ומוטרדת מכך היא פוליטיקה (חוץ מאשר הליכה להפגנות וכתביבת מכתבים למערכת). אני מעודדת ומאמינה בפעילות אמנים בנושאים שמחוץ לתחום אמנותם ואין דבר המטריד אותי יותר מנושא המילגות, המחייבות אמנים להפסיק את כל עיסוקיהם "הלא-יצירתיים" ולהתפנות ליצירה בלבד. זוהי החלטה מרושעת, המונעת מהרבה אמנים (ומהקהל) הרבה פעילות חשובה ומבורכת. חשיבות פעילות אמנים לאו דווקא לקידום עצמם, היא ערך עליון בעיני רוב חשיבות.

### ש: על מה את עובדת עכשיו?

ת: אני גומרת לשחזר פסל שלי מ-1969, לתערוכה המסכמת את שנות ה-60 באמנות הישראלית, והתחלתי בקבוצת פסלים שמקורם בקבוצת העבודות האחרונה שלי – "הייתי בסין". אני בתחילת מיבצע פסלים גדול ל"אזורי-חן" בתל-אביב ומעצבת אולם תצוגה לחברת נב"ק-רמיקה, שאני המעצבת שלהם ועבורם אני מעצבת עכשיו קירות ורצפות למיבני ציבור שונים בצירופים מיוחדים מאריחי קרמיקה. למזל, אני צריכה לכתוב ל"הארץ" על תערוכות, דבר המחייב אותי גם לראותן והשנה אעביר גם קורס אחד באקדמיה "בצלאל" וקורס אחד בסדנה לעיצוב ואדריכלות בתל-אביב.

אורה להב-שאלתיאל

**רישומי פהם**

את הקטיפה היא  
אמר רכות בידי,  
הלך ושוב אנגב  
קטעי משטחים עוממים,  
באפר אתה מתוים,  
אתחם בקו מעגל-חיים



הלכתי לרשם השתקפות,  
בערבוביה היא  
אארגן מחברים,  
אמתח גבולות בלבן,  
אמשך משיכות עזות,  
על תשתית  
אנקד נקדות אור.



לגעת בקור השחור  
בדיות או בפחם,  
לתחם מעגלים  
בגוף הנמתח בכסא,  
למתח קוים לבנים  
במחשך.



אורה להב-שאלתיאל. 89. ציור-אורגני-אורגני



מיכאל לוינ

יליד רוסיה. חניך השומר הצעיר בפולין. עלה בשנת 1935 לקיבוץ "עיני-הקורא", לימים קיבוץ "שער הגולן". עם פרוץ מלחמת העולם ניפנה לקליטה, הוראה וחינוך נוער עולה. בשנת 1941 התגייס לפלמ"ח. במלחמת השחרור לחם בחטיבת "הראל". עם הקמת צה"ל התייצב לצבא-הקבע. בשנת 1962 יצא בשליחות ציונית למכסיקו. בשוון ארצה השתחרר משירות פעיל וניפנה לסוכנות היהודית. בעקבות מלחמת ששת הימים יצא שוב לפעולה ציונית באמריקה הלטינית. בשנות 1970 – 1972 ניהל את מדרשת "שדה-בוקר". ב-1972 – 1978 שימש מנכ"ל הקהילה היהודית במכסיקו-סיטי.

**ש: כיצד התחלת לצייר?**

ת: בהיסח הדעת. ברישום עיפרון. נתפסתי והתחלתי להתחקות אחר חומרי הציור למיניהם. זה קרה בראשית 1975. עסקתי בעבר בכתיבה, מפעם לפעם; הנטייה לציור היתה כנראה לטנטית ותחושת הייעוד בציור נולדה כגילוי מובן מאליו.

**ש: באילו חומרים אתה עובד?**

ת: בכל חומר, ורואה בכך דרכי הבעה ולא דווקא "סגנונות רבי פנים". עובד באקוורל, שמן, אקריליק, עיפרון, פחם, טמפרה, פסטל, פנדה ודיו – בעיקר על נייר-אורז. נייר-האורז היה תגלית מקרית ומרתקת. האפקטים מושגים תוך כדי התחקות אחר הסגולות הגלומות בדיו הצבעונית בבואה אל הסיבים למיניהם, המרכיבים את הנייר הטכסטוראלי הזה.

**ש: ומה עם הקולאזים שלך?**

ת: הקולאזי נוצר גם הוא באקראי, תוך כדי ניסיון לבנות קומפוזיציות חופשיות מקטעי שוליים שנמצאו בלתי חשובים לציור נדון ונגזרו לזריקה אל הפח. אני רואה את התנסותי בבניית הקולאזי כמהלך יצירתי מרתק באותנטיות ובספונטניות שלו, שכל פסיעה בו טומנת בחובה דרמה-זוטא מפתיעה.

**ש: מהם נושאי עבודותיך?**

ת: הנושא נולד עם ה"כתם" הראשון: ניצוץ של המשך בעמוד 31

### מיכאל לוי – המשך מעמוד 30

דימוי מדליק דמיונו של אדם ואז דימוי קורא לדימוי, קורא לדימוי בדרך אסוציאטיבית והקומפוזיציה רואה

אור. זו מהותה של ה"דרמה" הנזכרת לעיל. מכאן שאני מתחיל עבודה בהגדרת נושא לכתחילה. הנושא מסתמן בדיעבד. בדומה למירקחת החלום שמוחו של אדם רוקח לו, בשרירות-לב, כביכול. השם הניתן לציור בא בדרך-כלל כרמז ראשוני, בלתי מחייב, ל"סיפור", אם הסיפור אכן נחוץ.

#### ש: האם תוכל להצביע על שמות של עבודות משלך?

ת: "קריאת התרגול בבוקר ווטרו", או נוף ששמו "כל מקום" כמורכב "נאקורדים כרומטיים", "פרופיל", "ערבית (נוקטורן)", "בהיסח הדעת (אימפרומפטו)" "בחוד המיכחול", "רב-שיח", "חרוזת-שיר" וכיו"ב.

#### ש: מי הם הציירים שיש לך יחס אליהם?

ת: בהכללה רחבה הייתי אומר: האימפרסיוניסטים, בדגש מיוחד על קלוד מונה ונאן גוך הצרפתיים, גיינסבורו, קונסטאבל וטרנר האנגלים, חוזה מריה וילקו ויואכים קלאוסל המכסיקנים. בזמנו, בשלבים המוקדמים של עבודתי, העתקתי וניסיתי לחקות רבים – טובים ובינוניים. בעיקר נעזרתי בטכניקה הפואינטיליסטית, פשוט משום שלא הרגשתי עצמי חופשי במידה מספקת למשיכת מיכחול רחבה. בהכללה רחבה ביותר הייתי אומר, שכל קומפוזיציה מאוזנת (צורה, גוון ותנועה) שטמונה בה מידה סבירה של טעם (בדומה למוסיקה), עשויה בהחלט לתפוס, לחדור ולהשפיע.

#### ש: מהם עיסוקיך לצד הציור?

ת: כתיבה עברית ויידיש. הנטייה לכתיבה היתה בי מגיל צעיר. כבר כתלמיד הגמנסיה "תרבות" בפניסק, פירסמתי ב"גליונות" שעורכם היה המשורר יצחק למדן. מיד עם עלייתי ארצה, פירסמתי כמה סיפורים ב"דבר", "על המשמר" וסיפור יותר גדול ומשמעותי בעיני ב"גזית" של ג. טלפיר. יודעי דבר ציינו את כתיבתי כצוירת. בארץ פירסמתי ספר סיפורים "באור-חמה" בספריית פועלים – ספר שעורר ויכוח סוער למדי בקיבוץ הארצי ובינו ל"מתנגדים" (הפועל הצעיר). ספר שני לנוער ולילדים בשם "זהרי במולדת הפרחים" בהוצאת – עקד. כמורכב ספר סיפורים בספרדית, שראה אור במקסיקו – תרגומים מעברית ומיידיש – בשם "יאונה וחוף".

#### ש: מהו המסר בציוריך?

ת: אין מסר תחילה ואחר-כך ציור. אם יש מסר בעבודתי, ודאי שאין בו מסר אידיאולוגי כלשהו, כי אם מסר אסתטי כפשוטו, היינו: צבעוניות המביעה את אשר מביעה ומעוררת במתבונן אשר מעוררת, ולעיתים משמשת אתגר כלשהו לדמיונו של הצופה ויסוד לדרישה בינו לבין אוהו המיכחול.

# מארק שאגאל

## קטעים מתוך אוטוביוגרפיה

כאילו דבש טרי, שזה עתה רדו אותו, היה זורם עמוק בתוך תוכי. לא בכל שבת היה דוד נוה לובש טלית וקורא בתנ"ך בקול רם. בכינור היה מנגן כמו סנדלר. סבא היה מקשיב לו וחולם. אני חושב שרמברנדט הוא היחיד שיוכל לדעת על מה חלם הזקן, הסבא – קצב, סוחר, חזן – שעה שבנו היה מנגן בכינור מול החלונות המלוכלכים, שעליהם סימני טיפות גשם שיבשו וטביעות של אצבעות. מעבר לחלון – לילה. והדוד מנגן, מנגן בכינורו. הוא, שבמשך כל היום מטפל בבהמות, מנגן בכינור את ניגונו של הרב. כל-כך לא חשוב איך הוא מנגן! אני מחייך בשעה שאני מדמיין כיצד אני יושב על הכינור שלו, קופץ בתוך הכיסים שלו, על האף שלו. והוא מזמזם כמו זבוב. הראש שלי פורח לאט בתוך החדר. תיקרה שקופה. עננים וכוכבים כחולים חודרים פנימה יחד עם ריח השדה, האורווה, הדרכים. בא לי לישון.

תרגום: דני שלנגל

גם אותך אני זוכר, סבא שלי... עליך סיפרה לי אמא... אה... אולי חלמתי אני... בכל החגים – בסוכות, בשמחת-תורה – מחפשים את סבא. בכל מקום. איפה הוא? איפה הוא? מצאנו אותו על הגג. פשוט, היה יום נאה והוא טיפס על הגג. ישב לו על הארובה וסעד את לבו... בגור. לא רע בשביל ציור. אני לא מתלוצץ! אם האמנות שלי לא שיחקה שום תפקיד בחייהם של הורי, הרי לעומת זאת, חייהם ומעשיהם השפיעו עמוקות על אמנותי. האמת היא, שלשבת ליד כיסאו של סבא בבית-הכנסת, היה אחד הדברים הכי אהובים עלי. מסכן שכמוני, חוטא שכמוני, כמה השתדלתי להגיע לכאן, מול החלון, ספר תפילות בידך, הייתי מתבונן מעבר לעיר. שבת בעיירה שלי. על רקע מילמול התפילות, השמים נראו לי עוד יותר כחולים. בחלל – הבתים היו ישנים. וסבא היה מתפלל, שר, מתפלל. כאילו כנפי טחנת רוח סבבו בתוך לבני.



## סוניה גורפיין

ואני נותנת לזה לזרום. בעקבות דימויים אלה עלה בי רעיון לסידרת ציור בנושא השואה". – ויתערבבו כוחות הרשע בעולם כולו, כתוהו ובוהו, היינו כתבשיל ססגוני – עצמות, בד, רגליים, ידיים. צעקה אילמת שקולה נדם.

"אני נוהגת לצייר את העולם הפנימי שלי. היד מטיילת חופשי על הבד והאינטואיציה מכוונת אותה. לעיתים קודמת מחשבה ולעיתים הרעיון צץ בסוף, או איננו. אני נהנית להשתמש הרבה בקו. הצבעוניות לפעמים חמה ובוטה ולפעמים פסטורלית. בעקבות ביקור בפולין יוצאות לי צורות של דמויות



**שניידר ולדימיר**

"נולדתי בשנת 1937 בעיר חרקוב בבריה"מ. 1953-55 – למדתי במדרשה לאמנות בבריה"מ. סיימתי את האוניברסיטה בפקולטה לשפות זרות וכן במכון להנדסת בניין בפקולטה לאדריכלות בעיר חרקוב. עבדתי כאדריכל במכונים לתיכנון מיבנים תעשייתיים. ב-1979 עליתי לישראל. תמיד התעסקתי באמנות. בבריה"מ היו לי שלוש תערוכות קבוצתיות ותערוכת יחיד אחת בבית האדריכלים, בשנת 1977. מ-1981 אני חבר באגודת אמני באר-שבע והנגב. בשנת 1984 התקבלתי לאגודת האמנים הארצית. בארץ השתתפתי ב-25 תערוכות קבוצתיות והיו לי 5 תערוכות יחיד. ב-1983 קבלתי פרס ראשון בתערוכת העצמאות בדימונה, עבור התמונה "מנצח". אני עובד בנושאי היסטוריה, תנייד ונוף, בדרך כלל בצבעי אקריליק."



**רחל אונגר**

"הציור של רחל אונגר נראה לי כמחאה נגד השואה (מעניין עד כמה הנושא של מחאה חוזר בציוריה). היא כמו ניבאה ולא ידעה מה ניבאה בזה שצויר, שכנראה לא התכוון למחות, הוא מחאה כה עזה. איזור העצים נראה כמו אנשים ומתקנים מעבר לגזרות של מחנה ריכוז. איזור הכניסה ליער נראה כמו השטח שלפני (או מתרצה לי לומר: אחר) המחנה. האיזור הצחיח הוא מין צחיחות שהגרמנים בחרו להם כדי שהמחנה יהיה מבודד. המעבר מצחיחות ליישוב נראה לי מאפיין את ציוריה של רחל בכלל. יכולת ההתרחקות שלה מן הנושא ותפיסתו בראיה עצמאית ויצירתית – עושים אותה לציירת גדולה". 11.7.89 תמרה תדיר – מבקרת אמנות. מתוך תערוכה "כי האדם עץ השדה", אגודת הציירים, תל-אביב.



**לאה לבנה**

"בקיץ 89 אני עוסקת בסדרת עבודות בנושא – אנרגיות. מיפגש בין אנרגיות שבסופן יש התרגעות. בניגוד לציורים הכמעט ריאליסטיים שצוירו קודם לכן, הכנתי רישומים שתורגמו לתחריטים, ובתום הסידרה אצייר נושא זה גם בטכניקת צבעי מים. מתכננת תערוכות ציור בביאנלות בחו"ל ובגלרית עקדי".



**נחמה התרסי**

נולדה בישראל. למדה בבית-הספר לאמנות באוקלנד, קליפורניה ובמכון אבני. היתה תלמידתם של הציירים ויכסלר, קיווה והפסל שטרנשוס. הציגה בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות. עובדת בשמן ובטכניקות מעורבות.



**רותי ציפור**

**איטה גרטנר**



**תניה סולץ-בורנשטיין**

"מכסה טפח מגלה טפחים אני ויצירתי בדיאלוג מתמיד אני אומרת והיא עונה לפעמים מסכימה לעתים מוחה אני חושבת ורושמת והיא חושפת סודותי מגלה לכל צפונותי. האוכל לאהב ולשטא גם יחד!"

במדור זה אנו מקיימים מעקב מתמיד ורציף אחר חברי מועדון "מרתף-גלריה עקד" – ציירים ופסלים (ותיקים וחדשים), אשר עבודותיהם מוצגות באורח שיטתי ושוטף במסגרת הגלריה, הן לשם התבוננות והן לשם רכישה. מידע נרחב יותר ניתן לקבל על פעילותם השוטפת של האמנים חברי המועדון – במסגרת ערבי תרבות ומיפגש מיוחדים של עקד.



**אליק**

"באמצע חיי, בעקבות תהליך פנימי של פיתוח המודעות והתפתחות רוחנית, החלה להתגבש תפישת עולמי האוניברסלית-רוחנית. התפתחות זו הולידה מתוכי את האמן היוצר. אינטואיטיבית משמשים אותי הצבע והציור, ככלים לביטוי חוויות מעבר לזמן ומקום. חובתי כאמן ותקוותי כאדם, לעורר את הצופה לאמיתות המטפיסיות של אור, אופטימיות, הרמוניה, שמחה ואהבה. אני רואה בציורים פיסות של אור, הגזרות מן הממשות האנרגטית האופפת אותנו נצח".



**אווה פרייברגר פוקס**

"מילדותי ציירתי באהבה רבה. כל נושא מעניין אותי ובמיוחד ציורי פורטרט. באותה מידה אני אוהבת את הטבע. עץ נראה לי כדבר הכי יפה. יש בו חיים ותנועה. הדומם אהוב עלי לא פחות. פירות הופכים אצלי מציאותיים. אולי בגלל שאני ריאליסטית כל כך, אני מתבוננת בעבודות חופשיות של אחרים בהערצה. יש לי תוכניות לצייר את נוף ארצנו כמו שאני רואה אותה – יפה ומבטיחה".



**רחל ב. קמינסקי**

"במהלך השנים האחרונות אני עוסקת, בנוסף לציור, גם בפעילות חברתית בין ציירי הרצליה והסביבה. אני מפעילה, כחברת ועד, אמנים שנפגשים לרישום מודל, מייצעת ועוזרת לאמנים בכל תחום, וכן מארגנת תערוכות קבוצתיות. בין היתר התקיימה תערוכה בטיילת הרצליה בחודשים יולי-אוגוסט, שאורגנה על-ידי. כיום, אני מתרכזת בציור אקוורל בנושא תנועת דמויות וריקוד בחלל, בטכניקה שפיתחתי על ידי כתישת חומרים טבעיים. בקרוב תיפתח תערוכה ביפו העתיקה בגלריה קדם והוזמנתי להציג בחורף בבריסק, בלגיה".



**אליענה (רטן אפשטיין)**

"במספר השורות הבאות ברצוני לחדד מעט את דרך עבודתי שלב אחד אחרי החשיבה והתכנון. אותם רגעים הם נעוץ מבטי בעומד להיוולד על הבד. זריקת הצבע, מריחתו בעזרת הסכין, האצבעות או הסמרטוט. יש וצריך לחלק את האיזור לעיתים לפצוע או לשרוט. הקצב בפעולות האלה שייך רק לסוג זה של עשייה. בעיני זריקת הצבע בכוח או דחיקתו בין קפלי קודמו ישירות מן השפופרת דומים לרעימת ה"פורטיסימו" שבמוסיקה בדרך בה הם נעשים ובאים לביטוי. מוטיב הנקודות שבעבודתי, הנוצרות מפתחה של השפופרת, נראים לעיתים כמו "סטקאטו" ואותו רישום עדין המופיע בחלקיו השונים של הציור, אם בעזרת הגרפית או בעזרת שריטה, הוא "הפיאניסימו" הגמיע מן הרקע. תוך כדי העבודה עם הולדת שיכבה נוספת על פני קודמתה והיווצרות נידבך נוסף לכלל הציירה, יש ואני מביטה דרכו אל הנסתר ובעזרת סכין זה או אחר מסלקת שיכבה וחושפת את קודמתה כמו חשיפת עבר, כמו הד.

המשך בעמוד 41



**מיכאל שטרים**

"נולדתי בתל-אביב בשנת 1953. בגיל 13 התחלתי לצייר כפורקן למתחים ולהפקת הטאה מעצם היצירה ומן המוצר המוגמר כאחד. בעזרת עידוד ממשפחתי ציירתי בעיקר בצבעי גואש ושמן, ללא שיעורים בציור, חוגים או הדרכה מסודרת. געגועים הביתה בעת שקיעת השמש, צלליות נוגות של עצים, עצים קטנים וגדולים, בשלכת ובסערה, ועצים בכלל, שמשו כר נרחב להתבטאותי כבר במהלך שהותי בפנימיה החקלאית "הכפר-הירוק". אין דבר המבטא השתרשות, שורשיות, עקביות והתמדה יותר מעצים, ובמיוחד אני מעריך עצים זקנים אשר תלאות "הדרך" ניכרות על גזעם וענפיהם. בצד עבודתי בקבוץ אפיק כמרכז המטעים, ציירתי לעיתים רחוקות. נופיו הפראיים של הגולן ונחליו, הכנרת על כל גווניה, וכמובן עצים מכל המינים והגילאים, שימשו כנושאים עיקריים בציורי. בשנת 1983 עברתי עם משפחתי לעיר רחובות ואני עוסק במחקר חקלאי בהשבת עצי פרי,

המשך בעמוד 41



**מרים גירון**

בוגרת מכון אבני, אצל המורים: מנחם למברגר, אבינועם קוסובסקי, רחל שביט, אליהו גת ז"ל, וחיים קיווה ז"ל. "תמיד ציירתי נוף בטכניקות שונות. ערכתי תערוכות יחיד והנתי חברה באגודת הציירים. לפני שנתיים למדתי באגודת הציירים אצל הצייר א. יוחאי, עבודה בפנדה. דרך עבודתו בפנדה הינה מיוחדת: הוא שם רבדים של צבע על צבע, וכשהם מתערבבים אחד בשני נוצר גוון עשיר ומתוחכם. ציורו דמוי הנוף אנינים ולייריים בעיצוב הצורה וחיבור השטחים. כדי להגיע לשיכבה עבה ומשמעותית של צבע, מחזק אותו יוחאי במיני חומרים דביקים, אשר מצידם מוסיפים לרבגוניות הטקסטורית שיוצר הפסטל. יוחאי מצייר בפנדה, והפנדה מהווה עיסוקו העיקרי. בקורס בו הוא מלמד באגודה, הוא מעביר לתלמידיו את כל הטכניקה, כאשר על התלמיד רק לקלוט את אשר הוא מעניק לו".



# מדור פרטי של שלי (על אנשים, ספרים ותצוגות בנושא "אמנות וחוליה")

## ציפור שינורת

חצר עם ספסלי אבן, עצים עבותים. חולים יושבים בשעות אחר הצהריים. מעשנים, שותים קפה, משחקים שחמט... כעין מקום מיפגש, גם לחולים שעזבו את בית-החולים... חולה שחזר בתשובה היה בא תמיד בימי ראשון ומביא פירות יבשים, פיצוחים... חולה מבוגר, שפצות המועדון אמרה תמיד שהוא "אלכסנדר פן שלנו", מפני שהיה שתיין, עובד כשומר לילה ועומד להוציא בקרוב ספר שירים היה מביא לי תמיד תפוזים מהפרדס, אותם הייתי מקלפת ומחלקת עם שאר החולים.

אחד מהחולים במועדון שבו נפגשים חולי-נפש, אמר לי שיאיר (שם בדוי) מעוניין בי והוא רופא לשעבר... מאז עקבתי אחריו במבטי במועדון. כשהיית באה, היה ניגש אלי, אומר כמה מלים ומתרחק. פעם סיפר לי על הסרט "דוד וליזה", שהוצג לפני שנים, על אהבתם של שני חולי-נפש, ואמר שבחיים זה בלתי-אפשרי. סיפר שהיה לו קשר עם חולה אחת, שהיא כיום חולה מאוד ומאושפזת במצב קשה. סיפר לי על גירושיו. שאלתי אם זה קשור למחלה.

לפתע פנה ממני והלך לשחק שחמט, עיסוקו העיקרי במועדון. כשבאתי פעם נוספת למועדון, אמר שאיזו עיתונאית סיפרה לו שהיתה לנו שיחה מעניינת. שאלתי, מה הקשר ביניהם. אמר שהיא היחידה במקום הזה שנותנת לו יחס אנושי. באותו יום פיתח שיחה יותר ממושכת איתי. יותר מאוחר הלך. היה בו משהו מרוחק כל-כך, בודד וכואב, שכמעט רציתי לומר לו שלא ילך, אך לא העזתי.

כעבור זמן חליתי, הייתי בבדיקות רפואיות, כל חברי המועדון צילצלו אלי והתעניינו בשלומי וגם הוא היה ביניהם. כשחזרתי למועדון, אמר שכולם הבינו כמה אני יקרה להם ופחדו לאבד אותי. הרגשתי שפתע הוא נפתח אלי. הבעת פניו היתה שמחה, לראשונה מאז הכרתי אותו. מישהו מהחולים דיבר אתי והוא שוב פנה ממני. קראתי לו וביקשתי שישב לידי. נראה לי ששמח. אחר-כך ליווה אותי יאיר לאוטובוס ואמר שנתראה שוב במועדון. אמר לי שפעם היתה לו הצלחה אצל נשים. אני עודדתי אותו ואמרתי לו שהוא עדיין גבר נאה. הוא ענה שמרגיש נורא זקן ורוצה להכיר בחורה "בריאה" שתחזיר אותו לחיים.

הערתני שגם אני הייתי פעם חולה. אמר: זה היה לפני שבע שנים והיה רק אישפוז אחד, כנראה שאינך כל-כך חולה. מאז היינו תמיד נפגשים במועדון, עוזבים כעבור שעה, מטיילים ומשוחחים. חברי המועדון היו תמיד מצטערים כשהלכתי ומשכנעים אותי להישאר. ישבנו הרבה על ספסלים שבגן. גם בגן של בית-החולים ביקרנו, דיברנו הרבה על עצמנו ועל המחלה שלנו.

כשיצאנו שבוע הראשון, הצעתי לו לראות סרט בתל-אביב. רציתי "להוציא אותו" קצת מאותה אווירה של בית-חולים. לא התנגד, אבל לאחר הסרט אמר שזה מזכיר לו את נישואיו. הוא ואשתו לשעבר היו תמיד רואים סרט במוצאי-שבת, ולאחר מכן הולכים לבית-קפה. אני זוכרת שאמרתי: "בסופו של דבר אתה אוהב את בית החולים, זאת חממה עבורך..." והוא ענה: "אין לי עולם אחר, העולם הוא אבד לי."

★

בתחילה לא רציתי לבוא אליו הביתה. היינו יושבים הרבה בגנים, בגן של בית-החולים "הראשי", שהזכיר לי את החצר בילדותי עם האורנים, שם התנשקנו לראשונה, והוא אמר לפתע שזוכר בבתו. תמיד דיבר על בתו שאינה סולחת לו על שפגע בה פעם, כשחלה לראשונה, ושאינה עונה על מכתביו, אני דיברתי על אבי ועל הקשר שלו למחלה שלי, שאולי סחב אותי לטיפולים מפני שדאג לי.

בכל אופן, אבא כבר נפטר ומחלת-הנפש היא מחלה כמו כל המחלות. "הראיונות העיתונאיים האלה רק פוגעים בזכרו ואינם מוסיפים לערכו", העיר. "לפעמים את מספרת גם דברים טובים על אבא, שהיה אדם אינטליגנטי". הוא אהב לקרוא ואהב שחמט. אהב לצפות בשחקני השחמט של המועדון מהצד, היה יושב במשך שעות, מביט במשחק ומעשן. היה נוהג לקום בשתיים-עשרה, הולך לאכול ולאחר מכן יושב על ספסלי האבן בבית-החולים לחולים כרוניים, עם שחקני השחמט (בית-החולים הוא כעין תחנת-מעבר לחולים שאין להם בית ו"סידור" מתאים. היו מסתובבות שם דמויות שהיו כעין מומיות מהלכות, והוא אמר שהן כעין "מתים חיים").

אותו בית-חולים נראה לי תמיד כבית-מרפא במאה התשע עשרה, עם דמויות שהולכות למות משחפת. הוא היה חוזר ואומר, שיש לי דמיון מעוות ושאי

צִיפּוֹרֵי שִׁינוֹרֵת  
— בְּרִיק —

לְזַכֵּר כָּל מַתִּי.  
וְהֵם שׁוֹמְעִים אוֹתִי קוֹרֵא בְּשֵׁמֶם  
וּמְשִׁיבִים לִי בְּחִיּוֹן פְּנִים.

עֲצוּב בְּלַעֲדֵיהֶם בְּחֻדְרִים  
שֶׁבָּם הִשְׁאִירוּ אֶת הַדִּי קוֹלָם

אֲנִי נוֹתֵן לָהֶם חֵיים —  
לְכָל מַתִּי

וְהֵם חֵיים אוֹתָם שְׁנִית  
וְגַם לְנֶצַח

אֲבָל עֲצוּב בְּלַעֲדֵיהֶם בְּחֻדְרִים.

אברהם חלפי

אוהבת דברים מעוותים. אבל זאת ספרות! — התעקשתי. אמר שהספרות איננה אמיתית. אמרתי שפיקאסו טען תמיד, שהאמנות היא עקר המאפשר לנו לראות את האמת. כרבע לחמש הייתי באה והיינו הולכים למועדון. לעיתים נדמה לי, שאם אחזור לבית-החולים, אמצא אותו יושב בין שחקני השחמט וצופה במשחקים. הוא יקום לקראתי כהרגלו תמיד, יחייך ויאמר: שלום שלי, בואי נלך! באחד הלילות, לאחר מותו, חלמתי שאני באה למועדון ופגיהם של חברי המועדון אטומים כמומיות. מישהו אומר שהוא לא התאבד, הוא מאושפז אך לא יודעים היכן.

לפני שהיינו נכנסים למועדון, היינו הולכים לטיול היומי שלנו לשפת הים וחוזרים. היה זה בשעות אחר-צהריים והים לבש כל פעם פנים אחרות. כשאמרתי שזה יפה, אמר שאינו מוצא בזה שום יופי. אך לא התנגד ללכת אתי (לאחר מותו למדתי, שהיתה לו "שפה הפוכה" כזאת: כשהיית נורא רוצה משהו, היה אומר שאינו רוצה, כמו ילד שאומר "דווקא").

הטיול היומי שלנו לשפת הים הזכיר לי את הסיפור של ציכוב "הגברת עם הכלכלב", שהיתה צופה עם האובה אל הים. יותר מאוחר היינו הולכים אליו

הביתה, הוא היה מכין ארוחת ערב ואני הייתי שוטפת את הכלים לאחר הארוחה. הוא היה מלווה אותי לתחנת האוטובוס. אמר פעם שמעולם לא אהב את הגנים האלה שישבו בהם בתחילה, אך ישב בהם מפני שרצה לשבת שם אתי...

היו לו אצבעות שקצותיהן צהובים מניקוטין. הסיגריה לא היתה משה מידוי ומפיו והיתה לו הטיית ראש יפה כשעישן, והבעה מרוכזת כשפלט את העשן (כאילו השקיע בכך את תמצית חייו). היתה לו הבעה חולמנית בעיניים, עם שמץ כאב. כשראיתי אותו לראשונה, הרגשתי צורך להתרפק עליו וגם להגן עליו. גבוה, רחב, הופעה מרשימה. זקן אפור. והוא אמר: פעם הייתי נאה, שחרחר ונשים השתגעו עלי. אמרתי לו שהאפור הולם אותי, ביחוד כשלבש חולצה לבנה. אמו, אמר, תמיד משכנעת אותו שיצבע את זקנו לשחור (שער ראשו היה כהה יותר ורק שזור באפור). – שלא תעזי! – התחננתי, זה היופי שלך! אמר שהוא זקן ומרגיש זקן, ושהיפוי הוא בדמיון המעוות שלי, כי אני אוהבת אנשים מעוותים. פעם רציתי לצייר אותו. אמר שמישהו כבר צייר אותי, אך הוא פוחד שאצייר אותו כמו את העצים המעוותים שלי. – בילדותי ציירתי פורטרטים ריאליסטיים, התגוננתי. אך כל זה היה לפני שחלתי, ענה. הוא שנה את המחלה, שנה את החולים, הכל נראה לו מעוות. גם המחלה שלו עצמו. לעיתים אמר שהוא פוחד גם מהמחלה שלי. וזאת לאחר שיספרתי לו, שהיתה לי התפרצות בעבודה.

אמר: רק חולה כמון מסוגלת לאהוב אדם חולה ומעוות כמוני. הדגיש תמיד שאינו אוהב את הדעות שלי על המחלה, והיה מנסה לשכנע אותי שאיני צודקת, שאני עושה אידיאליזציה מהמחלה ושחולי הנפש אינם טהורים כפי שאני חושבת שהם. במשך הזמן החלו חברי המועדון שבתחילה מצאתי בהם "יופי" וכל אחד מהם היה בעיני עולם מלא, שאהבתי לשוחח איתם, שסיפרו לי על עצמם ועל המחלה שלהם, להיראות לי "מפגרים", אולי בהשוואה לאינטליגנציה שלו. אמרתי לו זאת. בתחילה שמח, אך ביום שניתק את הקשר בינינו, אמר: נורא אהבתי את הדעות שלך והתאכזבתי שוויתרת עליהן בגלל. הוא עצמו לא נראה ולא התנהג כחולה נפש. היה לו דיבור שקט, איטי ומתון (פעם, כשקנינו במכולת, שאל אותי הנער שעובד שם במה הוא עוסק, כי הוא נראה אדם אינטליגנטי, אך נדמה לו שאינו עובד. אמרתי: – מדוע אינך שואל אותו? – והנער כנס פנימה נכלם). אפילו שם, ב"עיר המשוגעים הלזו", לא יכלו לשער שהוא חולה נפש. תמיד נראה לי כנסיך (אולי מפני שהיה רופא לשעבר), שמכשפה כישפה והפכה לאחד מפשוטי העם. התבייש לעבוד בעבודות פשוטות שמוצעות לחולי נפש, מפני שפעם, כשמכר כרטיסים לקולנוע, ניגשה אליו פציניטית לשעבר ושאלה בפחד ובדאגה: דוקטור, מה קרה לך? איך הגעת למצב הזה? מאז פחד לצאת לעבודה, והיה חי על קיצבת הביטוח הלאומי ופנסיה מוקדמת שקיבל מקופת חולים. לשם כך היה חייב לקבל זריקה פעם בחודש ולהשתתף בשיחות הקבוצתיות, שהיה מקשיב להן בעודו יושב בחוץ (תמיד היה כעין צופה מן הצד, אפילו במשחק השחמט). אמר תמיד שהשיחות האלה רמתן נמוכה ושנה אותן, כמו גם את השיחות הקבוצתיות במועדון, והיה תמיד קורא לי לצאת כשהתחילו (רבים שמרו לי טינה על כך שיצאתי, כאילו "לסופרת ולדוקטור" לא נאה).

הסתיר ממני שלא קיבל זריקה שלושה חודשים. אמר תמיד שאסור לספר לחולים דברים, מפני שהם מייד הולכים להלשין בבית החולים. בבית החולים שבו הייתי מאושפזת, אמר פעם רופא המחלקה על חולה אחת שהיתה רצה עם האחיות לקשור חולה משתוללת, שהיא כעין "קאפו". אני עצמי כועסת אם אני מספרת לידיד חולה שאיני חשה בטוב והוא מספר זאת בבית החולים. כאילו שיש לי היכולת והסמכות להחליט בעצמי אם אני רוצה ללכת לטיפול או לא. אבי תמיד הכריח אותי ללכת לטיפול. זאת לא היתה הבחירה שלי, וכך עברו עלי עשרים שנה בטיפול ובשימוש בתרופות שהתמכרתי להן... לא התחננתי ולא ילדתי ילדים. קראתי וכתבתי ספרים (והפכתי לכעין רחל). שאלתי איך מתייחסים אליו בבית החולים. ענה – גרוע מלכלב. אך בבית החולים הכללי בו אושפז לראשונה היה לו חבר רופא "שעשה לו פרוטקציה", קראו לו דוקטור ונתנו לו כבוד. אני ספרתי ליאיר על הרופא בילדותי, רופא המשפחה, שהתייחס אלי כמו אב. תמיד כשהיה עולה לי החום היה בא, רושם לי תרופות, ומבקש

שאצייר אותו. החום היה עולה לי תמיד כשהיה "נשבר" לי מהכל, כשהיה קשה לי. הייתי באה אליו עם אבא.

יאיר חזר ואמר: תזכרי תמיד את הדברים הטובים של אבא, שהרי כבר נפטר... הבת שלי לא סלחה לי עד היום על שפעם, כשהייתי חולה, פגעתי בה. פעם שאלתי איך הגיע לראשונה לבית החולים, אמר שהובא על ידי המשטרה. לא שאלתי מה עשה. אני חושבת שלא רציתי לדעת. רציתי אותו והעדפתי לא לדעת.

מעולם לא שאלתי מדוע פסק להיות רופא. נוסף לכך, עבר הרבה אישפוזים. גם כשלמד רפואה והיה עליו להשתלב בפסיכיאטריה במסגרת הסטאז', לא אהב זאת. פעם (לפני שחלה), עזב בחורה שעשתה בדיקה של גלי מוח. כשאמר שהוא רוצה להיפרד, ניסח זאת כך: "עכשיו אולי תעזבי אותי, את המועדון, את החולים ותלכי לעולמם של הבריאים ותנסי להתקבל אצלם".

"אולי לא ניסית מספיק, אין לך מה לחפש פה, בחורה אינטליגנטית כמוך. אישפוז אחד זה לא סוף העולם, הלואי עלי. היכרתי רופא שחזר לתפקד כרופא לאחר אישפוז אחד. לא היית צריכה לחיות את כל חיך בצל האישפוז הזה". לדעתו הסטיגמה מוצדקת ולא צריך לבוא בטענות אל החברה שלא מקבלת את החולים, כי לא ניתן לקבל אותם. אך אם את רוצה להיאבק, אמר, תיאבקי למען תנאים טובים יותר בבתי החולים, שחולים לא יפחדו להתאשפז. שיהיה אוכל יותר טוב, יותר כסף לחולים, שלא יתחננו כמו קבצנים לסיגריה (כמו שהיו עושים אתי). מפני שישנם חולים שמאושפזים לתקופות ארוכות של שנה ולא לחודש חודשיים, כמוך. אמר, שאם יש לי כסף, שאתרום אותו לבית חולים, במקום לכתוב ספרים על המחלה.

פעם אמר שהתיידד אתי, כי רצה להרוס לי את "הדעות שלי על המחלה". הרגזתי אותו בכך שראיתי את ההיבטים הרומנטיים שלה. במחלה שלו היה המון סבל, ואני הייתי כאילו משתעשעת. אחד החולים במועדון כתב עלי שיר שאני "מלכת המשוגעים", ואני צחקתי.

אולי היתה לו התייחסות רפואית למחלת הנפש, אך ידע בכל זאת שאיננה מחלה ככל המחלות וסבל מזה. אמר – פעם הייתי כמוך, אידיאליסט, הרעשתי עולמות כשחליתי ומה יצא לי מזה, נעשיתי חולה כרוני. כשאמר: תעזבי אותי, את המועדון, את עולמם של החולים ותלכי אל הבריאים – הרגשתי שאיני יכולה לעזוב אותו, להתרחק מהמועדון, מהעיר שלו. המשכתי לבוא למועדון והיו כמה ימים שלא בא. חברים החלו לצלצל אלי בפסח ולומר שאיננו מרגיש טוב ושאבוא לבקר אותו. אך אף אחד מהם לא דייווח לבית החולים על מצבו.

פעם, כשרק התחלנו לצאת, אמר שאף בחורה לא נלחמה עליו, תמיד היה לו קשר של "כמעט". אמר: – שלי, תלחמי עלי אם פעם ארצה לעזוב אותך, אל תתני לי. ואני נתתי לו למות, לעזוב אותי, באותו יום ראשון של התלבטות אם לדווח לבית החולים. מפני שזכרתי שאמר שהאישפוז האחרון שלו הרג אותו. הרבה פעמים חזר ודיבר על "האישפוז האחרון" שלו. שאלתי מה היה באישפוז האחרון. אמר שנמשך שנה והפך אותו לאיש זקן. לעולם לא הבנתי למה התכוון, עד לאחר מותו. תמיד חשבתי שאני זאת שמסרבת להתבגר ולקבל עלי עול של אשה, בגלל מה שעברתי, ושרציתי לעשות זאת למענו. אמר שאינו רוצה שאקריב כל כך הרבה למענו. תמיד חזר ואמר, שבמועדון אומרים שהוא נראה זקן ואני צעירה ויפה. פעמיים הייתי עדה לכך. פעם, כשבאתי למועדון, עמדתי בחוץ עם כמה בנות. הוא התקרב לעברנו עם כמה חברים ואחת הבנות אמרה: שלי, למה את יוצאת איתו? הוא זקן! ואני גערת בה. אמר: אני רואה שאת מגנה עלי. לקחתי אותו משם והלכנו לטיול היומי שלנו לשפת הים, עד לפתיחת המועדון. פעם, כשרק התחלתי לצאת איתו, יצא אחריו חבר מועדון חולה וביקש ממני לצאת איתו. אמרתי: אתה לא רואה שאני יוצאת עם מישהו? אמר: איך את יוצאת איתו, הוא זקן.

לעיתים, כשיצאנו, היה אומר לי שחסר לו משהו כזה בסיסי וחשבתי שהמשהו הזה הוא התמצית של כל מה שעבר. הרגשתי בו כאב נורא. חזר ואמר: "האישפוז האחרון הרס אותי". חשבתי שזה הכאב של כל חייו, הפרידה מהילדים, מהמקצוע שאהב.

כשניתק את הקשר בינינו, אמרתי כל הזמן במועדון שהוא חולה ואמרו לי: את המשך בעמוד הבא

# ציפור עיוורת

## המשך מעמוד קודם

חולה ומשליכה זאת על אחרים. יש לך התנהגות חולה, שאת רודפת כך אחרי גבר. אמרתי שאני אוהבת והתעקשו שזאת לא אהבה, שאני רוצה רק מה שאני לא יכולה להשיג, משום שהיו כאלה שרצו אותי ואני לא רציתי. לאחר מותו ריננו שזאת היתה אהבה־שנאה.

ביום הולדתו רציתי להביא לו מתנה. חשבתי שאוכל לפייס אותו, אך היו לי עיסוקים באותו יום ובסוף היום הייתי עייפה ולא הצלחתי להגיע. באתי למחרת עם המתנה, חברו לדירה פתח את הדלת בהיסוס ואמר שאינו בבית. שמעתי קולות בוקעים מהדירה וחשבתי שאולי הוא בכל זאת בבית. מתביישת למסור את המתנה לחבר, מסרתי זאת לאחד החולים המבוגרים בבית החולים לחולים כרוניים, אדם צולע במקצת שאמר שאוכל לסמוך עליו. המתנה הגיעה אליו באיחור של כמה ימים, כשמצבו כבר לא היה טוב. באותו יום שבת אחרון ליד הדלת הודה לי על המתנה ועל כל מה שניסיתי לעשות למענו (אמר שניסה לצלצל). אמר שיש לי רגישות אנושית, אך אינו יכול להחזיר.

איך הגעתי אליו במוצאי שבת? את ליל הסדר לא חגגתי. ישבתי בחדר מואר למחצה וחשבתי. ברבע לאחת היה צילצול טלפון מאחד החולים במועדון. אמר שחברו לדירה של יאיר מוסר שהוא חולה, שוכב על המיטה בבגדיו, אינו אוכל. בבוקר צילצלתי למטפלת שלו. היא אמרה שראתה אותו רק ביום שני והוא מרגיש טוב ואמר שהוא הולך למועדונים אחרים. ביום שישי בערב שוב היה צילצול טלפון מאותו בחור, ששאל מדוע אני מתעניינת בו, אולי אני אוהבת אותו. ביקשתי שיבוא אתי אליו ויזמין אותי בשבת. הוא התגורר עם חברתו. הלכנו יחד אל יאיר והצטרף אלינו עוד חולה שלא ראיתי אותו מעולם. יאיר פתח לנו את הדלת בהיסוס, פניו היו חיוורות ועיניו מפוחדות. חשבתי שענינו מפוחדות מפני שנבחל לראות אותי. לבושו היה נקי ומסודר. הגיש לנו שתייה ודיבר בהיגיון. סיפר שרצה להיפגש עם הילדים, אך לא היה להם זמן בשבילו ובתו עדיין לא סולחת לו.

הוא קיבל ביום שני זריקה, שלא השפיעה עליו טוב. שאלו אותו מדוע אינו הולך לבית החולים, ענה שהוא מחכה שזה יעבור. רצו להשאיר אותי איתו, אך הוא התנגד ואמר שהוא רוצה להיות לבד. הלכתי לביתם של אותם חברים והחולה שלא ראיתי אותו מעולם החל להתקיף אותי, שזאת התוצאה כשבחורה רודפת כך אחר גבר. כשאמרתי שהוא חולה, ענו שזה הכל בראש החולה שלי עצמי. לפתע ברחתי מהם ורצתי אליו. התחננתי שיתן לי להיכנס, להישאר איתו ולטפל בו, או לקחת אותו לבית חולים. אמר, שאם לא אצא יסגור לי את הדלת בפני. לא נותרה לי ברירה, לקחתי את ידו וביקשתי שיתקשר אלי. אמר שרצה להתקשר, להודות על המתנה ועל כל מה שניסיתי לעשות למענו. אך אינו יכול להחזיר. באותו יום ראשון אחרון לחייו (יום הראשון הגורלי, רק שבוע לפני כן היה לו יום הולדת), הלכתי לראות את הסרט "קאמי קלודל". כל אותו היום התלבטתי אם להודיע לבית החולים על מצבו. הסרט עורר בי סערת רגשות. היה זה סרט על פסלת, אהובתו של רודן, שחלתה במחלת נפש ואושפזה לשלושים שנה בבית־חולים, לאחר שהסתגרה במשך שנים באטלייה שלה עם פסליה. כשלא זכתה להכרה כרודן, מפני שהיתה אשה, ניפצה אותם בחמת טירוף והתבוססה בין שבריהם. לא ידעתי אם הסרט עורר בי סערת רגשות כזאת, או הדאגה לשלומו. התעורר

בי רצון רגעי לעזוב הכל ולרוץ אליו, אך כא האמנתי לרגשות שלי. כשנגמר הסרט היתה השעה תשע. רציתי לצלצל אליו, אך נזכרתי שאין לו טלפון. רציתי לקחת אוטובוס ולנסוע אליו, אך המרחק היה גדול וחשבתי ששוב לא יתן לי להיכנס ורק אעמוד בפתח כנכלמת. אפילו כשהגעתי הביתה חשבתי שצריך לנסוע אליו, אך פחדתי שלא תהיה לי תחבורה, מפני שבשתיים־עשרה היא נפסקת.

בבוקר התעוררתי שוב בחוסר מנוחה. צילצלתי לחבר מועדון חולה, שאמור תמיד לבוא למועדון בימי ראשון. אמר שיאיר לא בא למועדון, אך הוא הלך אליו. יאיר שכב במיטה ובהה בתיקרה. החבר דיבר והוא לא ענה. שוב צילצלתי לזאת שהיתה איתו בקשר טיפולי. ענתה לי בקוצר רוח, עוד לפני שהשלמתי את המשפט, מה שעשתה שוב ושוב בימים האחרונים. לקחתי את האוטובוס ונסעתי אליו. רצתי כל הדרך מהתחנה עד לביתו בקוצר נשימה. חשבתי שהערב שאר איתו, אפילו אם יהרוג אותי. כשהגעתי לביתו, סגר החבר את הדלת במפתח ואמר שהוא התאבד. פרצתי בצווחות: זה לא יכול להיות! תן לי לראות אותו! אמר – אין מה לראות, לקחו אותו לפני חצי שעה. בכיתי והוא ביקש שאלך איתו לבית הכנסת. עמד לפני ארון הקודש ואני החזקתי ספר תורה ביד וחשבתי לפתע – אין אלוהים.

החבר ביקש שאלך איתו לבית החולים ואמר לי לא לדבר עם שום אדם. ישבנו על ספסל, דמעות זלגו לי מתחת למשקפיים ואמרתי ללא הרף: אין אלוהים. אחד החולים המבוגרים אמר, שיאיר היה אומר תמיד שאין אלוהים ושאין בעולם שכר ועונש. חולה ניגשה אלינו ושאלה מה קרה ומדוע אני בוכה. החבר ביקש ממני לבוא איתו לחדר הטלויזיה וישבתי שם המומה. החולה באה כעבור זמן מה ואמרה שהאחות קוראת לי. מיהרתי לברוח הביתה. כל הדרך בכיתי בכי חרישי כאילו לעצמי, בתוך תוכי, כאילו משהו בתוכי בכה. וכשהגעתי הביתה נשכבתי על המיטה, פרצתי בככי ואמרתי: אמא, הוא התאבד, אני הולכת להשתגע! וכמעט מרטתי את שערות ראשי. הטלפון לא חדל מצלצל והיה מטר של שאלות וחקירות, תוך כדי התקפי בכי שלי.

בלילה הרגשתי שסובבות אותי רוחות רפאים וחשבתי: אולי הרגתי אותו בזה שלא דיחוחתי לבית החולים על מצבו, ואולי זה נכון מה שאומרים לי בטלפון, שאולי בתך מודע שלי רציתי שימות, מפני שדחה את עזרתי במוצאי שבת ליד הדלת ואולי גם את אהבתי. לאחר מותו התקשרו חולים ושאלו שאלות ולא התקשרו יותר. חלקם אמרו דברים מעליבים, כמו: "רוצחת!" מעטים הפגינו רצון אמיתי לעזור. היו כאלה שרצו לעזור והתייאשו. אמרו שאני מדכאת אותם, שהעצבות שבי דבקה בהם. רק חבר מועדון חולה אחד אמר, שמאז שעזבתי את המועדון חל בו שינוי, והוא אינו נהנה יותר לבקר שם. אמר שליאיר היו מחשבות התאבדות עוד לפני שהכיר אותי. היו כאלה במועדון שאמרו – ידענו שאיך אוהבת אותו באמת. אם היית אוהבת אותו, היית מצילה אותו. שאלתי חולה אחת, מדוע כולם ידעו ולא מסרו בבית החולים, והטילו את התפקיד הקשה עלי, שעברתי אישפוז כל־כך קשה. אמרה: רובם לא אהבו אותו, מפני שלא היה חבר שלהם באמת. אולי חשבו שהוא מתנשא, שהוא חושב את עצמו לטוב בכולם, אולי קיטאו מפני שהוא רופא ויש לו חברה סופרת, אולי מפני שהרגישו שאינו אוהב אותם, שהרי היה קורא להם מפגרים. חברה שהכרתי בבית חולים אמרה: את כל הזמן מדברת על המחלה וזה מדכא, מייאש. זה תמיד הפריע לי בקשר איתך. רק חברה מאחד המועדונים האחרים הזמינה אותי ליום ההולדת שלה (שלושה שבועות לאחר מותו) כדי לשמח אותי, כדי שלא אשב לבד בבית. לאחר מותו התקשרה אשה מבוגרת, גרושה עם ילדים, חברה במועדון. אמרה שהיה לה חבר חולה, שהתאבד חודש לאחר שאושפז. לא האשימו אותה, מפני שזה קרה בבית־חולים, אך אם זה היה קורה בבית, כבר לא היתה נמלטת מהאשמות. אך הכאב הוא אותו כאב, כך אמרה.

"אני נותן להם חיים –

לְכָל מֵתִי.

וְהֵם חַיִּים אוֹתָם שְׁנַיִם

וְגַם לְצֶאֱחָ.

אֲבָל צֶאֱבֹב בְּלִעְדֵיהֶם בְּחַדְרֵיהֶם... (אברהם חלפי)

**ספרים  
חדשים  
מסוגים שונים**



גיל ניסה

**אל גני**

ירדת אל גני  
לסוף בערות הבשם  
לשכר מתוך ייני  
לתמך במשאלות החשך

ירדת אל גני  
התאנים הבשילו  
הממטרות זמרו  
זמירותי

ירדת אל גני  
שמנים וטוב הארץ  
לטל מתוך חיקי  
עטרת פלגותי

ירדת אל גני  
על מקתני ביתי  
עמדת  
לשאל מתוך מעמקי בארותי.

מתוך "ולא היה ליי", הוצאת טרקלין



סמי פדר

סמי פדר, איש תיאטרון וסופר באידיש, יליד 1909, פולין. הוציא לאור לאחרונה שורה של ספרים מתורגמים לעברית, אשר עוסקים בקורותיו על רקע תקופה – שנות השואה ולאחריה – וכן בתולדות התיאטראות והלהקות שהיה קשור בהם. שניים מבין ספריו החדשים כתובים בצורה של רומנים.

**סאמי פדר**  
35083



**דוך 12**  
**מדורי גיהינום**



## שיחה עם פנינה שכטר



## תסכולים סיפורים בגישה הומוריסטית



## תני לי את קסיוס

בביתה של רחל צילצל הטלפון.

— הלו?

— תני לי את קסיוס!

— את מי???

— את קסיוס!

— קסיוס לא נמצא פה!

— אז איפה הוא?

— אני לא יודעת!

— תשאירי לו הודעה שיוסי מחכה לו בחניה

בשעה 14:00, זה דחוף! — והטלפון נטרק.

בשתיים ושלושים צילצל הטלפון.

— הלו?

— מה עם קסיוס? אני מחכה לו כבר חצי

שעה!

— אדוני, כאן לא נמצא קסיוס! תפנה

לי"בזק!"

— הלו, זאת רחל?

— כו. שמי רחל!

— אז תגידי לקסיוס, ברגע שהוא נכנס  
שיתקשר ליוסי! וסגר את הטלפון.

כעבור שעה צילצל הטלפון.

— הלו, רחל! קסיוס הגיע!

— אדוני, אני לא מכירה את קסיוס. לאיזה

מספר אתה מתקשר?

— 234567.

— כן, זה המספר שלי! וכאן לא גר קסיוס!

כעבור שתי דקות צילצל בטלפון.

— הלו!! אתה רוצה את קסיוס?

— כן, תני לי את קסיוס!

— איזה קסיוס אתה רוצה, זה שקשר קשר

נגד יוליוס קיסר?

— כן! את קסיוס, זה שקושר אנטנות על

הגג!

— הלו יוסי, אתה רוצה את קסיוס?

### ש: האם תוכלי לספר על הרקע הביוגרפי שלך?

ת: אני ילידת בוקובינה. עליתי ארצה בעליית הנוער ולמדתי בבית-הספר מקווה-ישראל. לאחר נישואי עבדתי במשרדו של אחי, עו"ד נאמן, עד שנתמנה לשופט. למדתי בקורסים רבים מטעם האוניברסיטה והוצאתי תעודה בלימודי עיתונאות ותקשורת באוניברסיטת חיפה. לאחר מכן למדתי ספרנות, וכעת אני ספרנית. לכל אורך הדרך אחבתי לכתוב.

### ש: מה הביא אותך לכתוב סיפורים אלה ומה הרקע לכתובתך בכלל?

ת: עוד מילדותי אני כותבת הומורסקות. בביה"ס מקווה ישראל הייתי טובה בחיבור, והבנות נהגו לומר "הנה המורה קוראת חיבור של פנינה, היא מתגלגלת מצחוק". לאחר נישואי, כתבתי מדי פעם כשצץ לי רעיון ואחר-כך הייתי קוראת במסיבות. הייתי תמיד קרובה להומור, אהבתי לשמוע אנשים, לספר בדיחות. החיים אינם זר של שושנים, יש לתבל אותם בהומור. ההומור – מרכיב חשוב בחיים.

כתבתי לאירועים חברתיים ומשפחתיים. כתבתי לבני אבי, שנפל במלחמת שלום הגליל, להצגות שהשתתף בהן במשפחה או בבית-הספר. היה שחקן מעולה, מחשמל. ידידה שראתה אותו באחד

המופעים הכריזה: "כוכב נולד!" הוא חיקה בצורה מושלמת שרים וחברי כנסת, להנאת כולם. מאוד אהבתי לקרוא לאבי את שכתבתי, היינו בראש אחד. כמעט את כל החומר השמדתי במשבר הגדול, ביום של דיכאון. בדיעבד, אני מצטערת על כך. עקב הטרדיות – מות בעלי ובני – גבר הרצון לכתוב. בשנה האחרונה כל שרציתי זה לכתוב, מעין דחף נפשי. אהבתי לבעלי ובני לא ידעה גבולות. אני כותבת כדי להדחיק את כיסופי. לא פעם, בזמן שאני כותבת, אני שומעת את צחוקו של אבי (וזאת תחושה נעימה במרכאות). כותבת, כדי להתרחק מהזיוות המציאות, להעסיק את מחשבותי, לא לחשוב מה באמת אירע לאביליה. זה לא אותו הבית, חלק ממנו מת. כותבת כדי לאפשר מנוחה נפשית לקרובים אלי.

הידיעה שאני כותבת משמע ש"איני חושבת", מקלה עליהם מאוד. כותבת כדי לא לגעת בכאב. כותבת משום שאני לבד, וזאת דרכי להתמודד, לא להיות למעמסה; כותבת משום שאני אוהבת לכתוב, ההומור מקהה את הכאב.

### ש: האם יש מסר מרכזי שקושר בין הסיפורים?

ת: ראיית הקומיות במצבים טראגיים, מפח-נפש, מצבים מביכים וכואבים, חוסר-אונים, תיסכולים, דיכודן, אבסורד, אירועים סטנים שמתעלמים

מהם ולא חושפים אותם, אך הם קיימים והם קומיים ומבדחים. מצבים מביכים בחיי היום-יום.

### ש: מהו קהל היעד שלך?

ת: מגיל העשרה ועד מאה ועשרים. הייתי רוצה להגיע לקהל רחב ככל האפשר.

### ש: איך את רואה את עצמך כאשה דתית הכותבת סיפורים?

ת: שאלה תמוחה. תורת החסידות דוגלת בשמחה, בשירה, "והיית אך שמח". האשה הדתית מודעת היטב לעולמה הנפשי והרוחני. התעניינותה בנפש האדם אינה יודעת שובע. "עם הספר" כולל את האשה. רגישותה וחוש ההומור שלה אינם שונים. "רגשות" אינם שייכים לזרמים. מכל מקום, הדת מחזקת ופוקדת "וחי בהם" – אין להפריד בין הדת ושמחת החיים.

### ש: מהן תוכניותיך לעתיד בקשר לכתובה?

ת: להמשיך לכתוב עם אפשרות למצוא מעבד טוב, שיעבד את החומר למערכונים.

### ש: מהו סוג ההומור שאת אוהבת?

ת: אני אוהבת קריקטורות וסאטירות, אך בקריאה אני נוטה דווקא לספרות טובה.

– כן!! אמרתי לך שאני רוצה את קסיוס!

– איזה קסיוס מהשלושה אתה רוצה:

קסיוס – הקונסול הרומאי שחתם חוזה עם

הלטינים לסיום המלחמה בין רומא ללטינים!

או קסיוס – המדינאי הרומאי שחקק את

חוק ההצבעה החשאית?! או שמא אתה רוצה

את קסיוס שלחם נגד הפְּרָתִים ודיכא

באכזריות את המרד ביהודה ב־52 לפנה"ס

ומכר לעבדות אלפי שבויים יהודים?

– הלו?! זאת רחל?!

– כן! שמי רחל!

– תני לי את קסיוס!

– אתה בטח מתכוון לקסיוס של שקספיר!

– אני מתכוון לקסיוס מהגראזי!

– תגיד, יוסי, מי העניק לך את הכינוי הזה?

– איזה כינוי?

– קסיוס! קסיוס לונגינוס גאיוס! דמות

היסטורית ענקית, הסנט הרומאי מינה אותו

כנציב בפרובינציות במזרח.

– הלו, רחל! מה יש לך היום? תני לי את

קסיוס!

– קסיוס רוצח! הוא רצח את יוליוס קיסר!

– רחל, למה את מדברת כך על קסיוס? כל

הגראזיניקים אוהבים אותו.

– קסיוס הוצא מחוץ לחוק, אדם תאב בצע,

כבש ובזז את רודוס והטיל מיסים כבדים על

נתיניו

– מה יש לך נגד קסיוס? בטח שהוא משלם

מיסים.

– קסיוס היה מפקד טוב, אך ממורמר.

– תגיד, מה יש לך? רבת עם קסיוס?

– כשקסיוס לחם נגד אנטוניוס בקרב

פיליפי, נוצח והתאבד.

– מי התאבד? קסיוס? התאבד? למה

התאבד? מתי? מה קרה? מתי הלווייה? באיזו

שעה?

– אני לא יודעת, תתקשר לחברה-קדישא.



מתוך ספר הגיגים שבהכנה

## טיילי שטרק סיפור מן החיים על...

כפה אדמה  
אשר בזאב פגשה  
ואהב אותה  
ועוד אוהב וגם טורף אותה.

והיא בקשה לצאת  
כפה אדמה  
אך אמר הזאב  
אני אוהב  
אותך!  
טורף  
אותך!  
תמיד קצת!

והכפה האדמה  
אהבה את הזאב  
אך כל כך בקשה  
אותה לשחרר

והזאב שהיה  
פתאום לשועל  
חמד אותה.  
וכפה אדמה  
גם אותו אהבה  
— זאב או שועל —  
את שניהם היא חמדה

זה יוצא  
זה בא  
זה יוצא  
זה בא

לשניהם את חייה נתנה  
וידעה כפה אדמה  
את מותה ידעה

כי זה מכאן  
זה מכאן  
קרפו אותה  
באהבתה

## שושנה קירש "זכרונות מקופלים"



רוח גדולה באה  
אל תוך העלים  
הופכת אותם למשגעים

אולי הפעם  
תפריע גם למנוחתי  
ועמה תשוקה נואשת  
שתטריף עלי חושי ודעתי

הן לא לנצח נשאר  
אותם שני קוים מקבילים  
ארכים ואמללים

ובלילה מאחר  
שוב נבכה  
את הזרע העקר

מתוך:

"זכרונות מקופלים", 1989,  
הוצי טרקלין.



ילידת ישראל, 1950.  
שהתה בארה"ב מ-1977 עד 1983, שם השתלמה  
בלימודי המוסיקה. הביאה עימה הקלטות של  
נעימות אשר הלחינה, עיבדה והפיקה. התארכה  
בתכניות הרדיו "ציפורי לילה", "צלצול שלישי"  
ו"פניני גיאז". נעימותיה מושמעות גם בטלוויזיה  
כמוסיקת-רצף בין תוכניות ובכתבות שונות  
ולאחרונה בדרמה הישראלית המקורית "משולש  
וכל היתר".

"זכרונות מקופלים" הוא ספר שיריה הראשון,  
וכמה משירי הספר הולחנו על-ידה. כיום היא  
עובדת על הלחנת טקסטים שיריים של מחברים  
שונים.

חברת אקו"ם מ-1985.

## מלכה קרול אלכסנדרוביץ' "צבעי העיר"

"צבעי העיר" הוא סיפורה של תל-אביב, מזווית  
העין של משפחת מייסדים. הספר חושף עובדות  
חדשות בתולדות תל-אביב. למרות זאת, אין הוא  
ספר היסטוריה, כי אינו מספר על העיר, אלא על  
האנשים שבנו את בתיה, צבעו אותם וחיו בהם.



"צבעי העיר" הוא סיפורו של מנחם מנדל קרול,  
יהודי חסידי שהימרה את פי רבו ועלה ארצה עם  
אשתו וילדיו, כדי לבנות את הארץ ולהכינה לבוא  
המשיח. צאצאיו בנו בתים, יישבו את העיר ואת  
הספר, אהבו ונלחמו. "צבעי העיר" הוא סיפור  
שלפעמים נע לאט כמו רכבת יפו – ירושלים,  
ולפעמים זורם במהירות כמו הנחל של ראדום  
לאחר הפשרת השלגים. לפעמים הסיפור מצחיק  
ולפעמים עצוב.

### שיחה עם פרופ' נחום מגד – המשך מעמוד 15

**ש: מתי חזרת לנוף הלידה?**

ת: בשנת 1979. אמנם הייתי ביבשת לפני כן, אבל למקום הלידה שבתי רק ב-79. המקום לא דיבר אלי. הייתי זר לחלוטין. היו מקומות אחרים בעולם שתוך כדי עיסוקי בתרבויות פרימיטיביות, בכישוף ובמיתוס ביקרתי בהם והרגשתי הרבה יותר קירבה.

**ש: מה מוליך אותך להתעניינות זו?**

ת: מסתבר שכל הסופיסטיקציה שלנו כאנשים מודרניים היא בעצם כסות של עולמות קבורים, כביכול, של דחפים ופחדים. מתוך התבוננות בקבוצות עם "יתחכום נמוך", ניתן לראות טקסים, אמונות ופעולות שלנו. לדוגמה, תופעת הנאציזם. ראיתי טקסי כישוף ושלטת המכשף בשבט – והבנתי. אנחנו לא כל כך-משתנים, אותה מציאות ראשונית פורצת ואנחנו ממשיכים אותה מערכת שהאדם, אותו אנו מכנים פרימיטיבי, מגלה ללא כסות. מאז זה הפך לחלק חשוב מהנוף שלי. כשאתה עוסק בניסיון להבין את הכישוף, אתה מראש לא מאמין, כי אסור לך. מגיע הרגע בו יש לך הרבה שאלות ללא תשובה ואתה מתחיל להטיל ספק בבבונות הצד הנוון שלך. מאוחר יותר אתה זקוק לרציונאליזציה; כלומר, כל אותם הדברים שלא נוגעים לאדם המאמין וגם לא חשובים לו.

**ש: אתה יהודי דתי?**

ת: אני חושב שאין אדם שלא מאמין. האמונה היא צורך כמו לחלום או לכתוב. לא חשוב אם תקרא לזה זיק אלוהי או "המוזה דברה אלי", או תתמודע אישי או קולקטיבי. זה אותו דבר – מערכת שאיננה מובנת לי, שפועלת בתוכי אך גם מחוצה לי ומביאה אותי ליצור – מיתוס, שירה או נבואה. ההבדלים הם סמנטיים.

**ש: מה בעצם מקומה של השירה בתוך הווייז?**

ת: השירה היא כמו האמונה או הדיקלום המיתי. הצורך לנגוע במופלא. זה היה מקומה של השירה מימים ימימה. הצורה הראשונית של התבטאות זו קדמה לפרוזה. המנגינה קדמה למלים. אחר כך המלה היתה רוויה במשמעות ויזואלית, אפילו כשהתעלטה לסמל. כשהמלה הפכה למופשטת, ניסתה השירה להחזיר את הוויזואליות בלשון הדימויים. היא חדרה לתיאטרון המודרני וגם לפרוזה. ככלל, האמונות נוצרה ממעשה דתי, לאחר שאיבד את המשמעות הדתית. כשאני רוקד ריקוד מאגי על מנת ליצור את התופעה שאני רוצה שתבוא, כמו למשל הורדת גשם – לאחר שחדלתי להאמין שהגשם ירד כפועל יוצא מהטקס – נשאר הריקוד כאמונת. כל ביטוי אמונתי התחיל בימי קדם כביטוי מאגי או מיתולוגי. השירה היא ביטוי נצחי, שהתחיל ברגע שהאדם ראה צורך להתבטא מעבר ליום

יום. הוא התמודד עם מצוקת המוות עוד לפני שהתמודד עם מצוקות החיים. כך נוצר דרשיח עם ההוויה הכוללת, עם העולם, וזה נשאר. הוא לא היה בודד במאבקו, במצוקתו ושאלותיו. השירה היתה עימו כבת-ברית, כמו האמונה. השירה עוזרת להתמודד, עוזרת לי, בלי להבין, להמשיך להתקיים. בובר ניסה להבין את איוב, שאמר בסוף דרכו כי הוא מבין עתה, כלומר הבין שלמרות שאיננו מבין, עליו לחיות מחדש ולצאת מכל אפר.

התחלתי לכתוב שירה עברית סמוך לעלייתי ארצה ועשיתי זאת בגניבה. את השיר הראשון שפורסם במוסף "הארץ" שלח מורי שמעון הלקין, והיום נראה לי שלא היה ראוי לפרסום. שני מורי לספרות, לאה גולדברג ושמעון הלקין, עודדו אותי ותחת מסכה של שם בדוי פרסמתי לא מעט. כשלמדתי ספרות, איבדתי תמימות והראייה השתנתה. לא פלא שבשלב מסוים הפסקתי לכתוב שירים ורק לאחר שנים חזרתי לדרך זו של ביטוי. לגבי פרוזה – הייתי מאוד מקורב לשיי עגנון. משיכה בין צעיר למבוגר גאון. הלכתי איתו לטיולים בירושלים וחוויתי חוויות גדולות. הוא שאמר לי: "לא תוכל לכתוב אם לא תיצור משמעת יום-יומית של כתיבה." – עגנון קרא ואהב שירה.

**ש: מהן עבודותיך הספרותיות?**

ת: התחלתי לכתוב שירה בהיותי נער. כתבתי סיפורים, רומן שעדיין במגירה והגות, כולל מחשבת ישראל, כתיבה בה ניסיתי להביע את היהודי שבי. כל תחום מילא משבצת אחרת בחיי. השירה היתה תמיד זעקת כאב – אי-השלמה, אי-קבלה, זעקה לכל העולמות המסוגלים לשמוע וברוך כלל אינם שומעים. זהו הצורך לזעוק, אבל בקצב מסוים. גם הילד שבי התבטא בצורה שירית. יצר הכתיבה בא לענות על הצורך להבין, להסביר מה שהבנתי או מה שהבנתי פעם ואיני מבין היום – לקלוט ולהעביר עולם. כתבתי גם ספרים מקצועיים – מונוגרפיות על יוצרים, על תרבויות אותן אני חוקר, ספרי היסטוריה ומאמרים. אם מדובר בשירה או פרוזה, אני כותב רק בעברית. השאר, בשפות שונות.

**ש: עשית תרגומים לעברית?**

ת: מעט מאוד. להיות מתרגם זאת אמונת שאין בי. לעיתים, העיקר בשירה הוא הצליל והמתרגם צריך להיות רגיש ולדעת, מה מתוך האפשרויות של העבודה הוא צריך לבחור. אני לא מרגיש עצמי מוכשר להיכנס לזה. תרגמתי רק מתוך כורח, או כהדגמה שמלווה הרצאה. גם בשירה מתורגמת יש זווית ראייה אישית. אפשר להתבונן על אותה תופעה ולראות אותה כל-כך שונה. להגיד "איזו שירה מופלאה עומדת לפניי" או – "חבל, כל כך רחוק מהמקורי". כמו בחיים, אחד רואה את העולם המתחדש מידי בוקר כנס והשני יראה בחזרה הכפייתית הזאת שיעמום מנכר.

לסיכום: שירה, סיפורת, אמונה ומיתוס – הם ביטוי לצורך האדם לנגוע במופלא הנמצא בו, בתוכו, אבל אינו יודע עליו, ורוצה להביע מה שחש ולא תמיד מבין. זאת גם דרך אחרת להתמודדות עם אותן השאלות, כמו מהות החיים, כשסופו של המחזה ידוע. השירה נותנת תשובה. ברגע שכאב הופך ליצירה, הוא מקבל משמעות אסתטית והכל נראה אז אחרת.

### מיכאל שטרים – המשך מעמוד 37

כעובד מדינה במשרד החקלאות. המעבר מן הנוף הפתוח אל העיר, מתבטא בצירי האחרונים. העצים בעיר (כנמשל ובפועל) מקבלים קווים ישרים, מדרכות, כריתות. הצירור בעיר, כתחביב יפה ומהנה, נשאר כמו הנפש, שואף אל הנוף הפתוח.

דמיון רב יש בדרך העבודה אצלי גם בצירי הגואש והאקוורל, גם בס רוויים הגוונים והצורות בקצב ובנסיון להשליך מעולם המוסיקה אל עולם הצבע. על אף ניגוד העבודה בשני מדיומים אלה, למדתי להקיש מהאחד על האחר, לאטום או לשקף גם בשמן גם באקוורל.

### אליענה רטן-אפשטיין – המשך מעמוד 37

זרימת הצבע ישירות מן השפופרת דרך מעברי צבעים וגבולות מקשרת בעיני את הטונים, הגוונים ונותנת מוטו מסויים לכלל התנועה והקצב שעל הבד.

# הסטודיו של שוקי מעצב ספרות יפה...

03-9344812

## שיחה עם עין טור-מלכא – המשך מעמוד 9

נעורים עמוקה ויחידה, שלעולם לא רפא לו ממנה. אבל על עצמו חדל לכתוב מסוף שנות העשרים – הנשכנות שנשכוהו גסה היתה מדי. אורי אמר שהוא לא מגיב כשתוקפים אותו אישית, וכי זו הדרך הנכונה, אולם אם פגעו במה שקדוש – הגיב בשנינות ובחריפות.

### ש: החזרה לחריזה אצלו קשורה בתקופה?

ת: הוא דימה כי עבר לכתובה בלא משקל... והיה אומר שלכתוב חרוז לבן, קשה פי כמה מכתובה במשקל או בחרוז. רוחו נשבה לכאן ולכאן והיה נאמן לעצמו.

### ש: איך קיבלת את זה שהתקיפו אותו?

ת: הוא היה אדם חזק מאד. אבל החיצים המרובים המורעלים מררו את החיים. קשה היה עניין ההחרמה. יש שירים כה יפים שכתב על עצמו, עד שנות ה-30 המוקדמות. אחרי כן פשוט נמנע, וזה הפסדנו המכואב. כוח התגובה שלו, האקטיביות, שמרו על חייו.

### ש: איך את רואה את סוגי שירתו?

ת: הוא משורר היישות. יש לו שירה לירית, אקספרסיוניסטית, אקזיסטנציאלית-דתית, מטאפיזית. הוא משורר דתי במובן העמוק של המלה.

### ש: ואת תמיד קבלת את שנותיו ואהבתו?

ת: כן, אבל אלה התמשכו גם על דברים שלא ממין העניין... קשה היה לי לפענח את חייו, שהוא הסתירים מעין כל. כעת מבינה אני אותם נכון יותר. גרפולוג שראה את כתב-ידו, שאלני מה ההבדל בין צניעות וענווה. השבתי לו כי צניעות הינה בין אדם לחברה, וענווה – בין אדם לאלוהיו. שהרי אדם יכול להיות עניו

במדבר... הוא אמר כי אצ"ג הנה עניו. נוכל לציין שלא היה צנוע, ובצדק גמור. אולם הוא היה עניו ככל אנשי הרוח הגדולה. ומה טפלו עליו כלפי הספר 'כלפי תשעים ותשעה'!

### ש: קיים בשירתך דיאלוג דמיוני איתו. האם זה נתגבר אחרי מותו?

ת: לא. זה היה כל הזמן. שלושים שנה.

### ש: ישנה חליפת מכתבים ביניכם?

ת: מכתבים אלה לא העברתי, כמעט, לארכיון שאליו העברתי את כל מכתביו האחרים. אבל במכתביו אלי אין כמעט גילויי נפש, שאותם הועיד לשירתו. כמו-כן במכתביו ניכרת הידיעה שלו כי הם יפורסמו ברבים... ואין בהם גילויי הצינעא.

### ש: מסוגלת את להפריד ביןך כמשוררת לביןך?

ת: לעולם אין למדוד ולהעמיד נפש מול נפש. היתה לו השפעה עלי, לבטח, אך יש לי עצמיות.

### ש: איך התחלת לפרסם?

ת: בתכנית הרדיו שנקראה 'הסכת והשכל', קיבלו שירים ששלחתי והדפיסום בעיתון שהוציאו, שנקרא 'ענות'. חתמתי בשמי מבית אבי: עליזה גורביץ'. אח"כ הדפסתי ב'מברקי וביסולם' של חברי לחיי. את שירי הנעורים לא הדפסתי מעולם.

### ש: הסגנון שלהם היה שונה?

ת: היה בהם הרבה רוך ותוס' לב. אבל אח"כ, מה שקורה בחיים לתוס' לב – זה עגום.

## יחיאל חזק / מונולוג – המשך מעמוד 14

אדמתיי, שאף היא יצאה בספריית-פועלים. היתה זו אנתולוגיה בה חפצתי לא רק לתעד מגע שירי שיש בו הדדיות בין אדם ואדמה, אלא לחתום בה את המתח הנורא בין טעם השיבה לארץ-ישראל ובין המחיר ששיבה זו תובעת. אבל כל זה היה שייך לשיכת הסלע של חייו כאן. ואמנם זירמי החיים העיליים, שיכת הקצף והמותרות, הטביעו גם את האנתולוגיה הזאת והשקיעוה למטה, אל המקום ממנו תישכת, כאילו לא נולדה בכלל. ובשולי מצאתי את אותה אנתולוגיה מוטלת במרתפים ובמחסנים כאבן שלא יהפכו אותה יותר. בהמולת החולות הנודדים וזירמי הרוחות הקוצפות היא נעלמה והושכחה.

אבל אני יודע, שבמעמקי המציאות שלנו כאן, השירים שלוקטו בה, כמו הרבה שירים אחרים שנכתבו ועוד ייכתבו, חיינם אינם תלויים במאמצי הרוחות, החול והקצף. אלה שירים השייכים לשיכת האבן של החוויה הארצישראלית, שהיא קבועה ועומדת ואחווה במוצק, וכוח שורשיה גדול מכל הניסיונות לעקירתה.

עכשיו אני עומד עם ספר שירי החדש, "שדה-חיטה – קו הגמר" שבו, כמו בכל ספרי עד כה, יש ניסיון לדובב את חוויית הקיץ הארצישראלי, במקום שבו עדיין מחיר נאבק בטעם, וחלום נילפת עם שיברו, במקום שבו ערכי-יסוד מתייצבים כל פעם מחדש עם הניסיון להטביעם ולהשכיחם. אלא שהפעם, בספר זה, חבוייה איזו אנטולוגיה עקשנית סמויה עם מציאות הקיום המכסיקנית, בבחינת הרחקת עדות אל ארץ שבה עדיין חי האדם בתוך עולם שמלים כמו לחם, מים, אדמה, שמש, מלחמה, אהבה, אינן רק מילות קישוט ותפאורת קצפת מיטאפורית – אלא מלים ממשיות מאוד, שמבטאות איזו ראשוניות של קיום. והכל עדיין חי, לוהט ומפרפר, חפור עמוק באדמה, עדיין נאבק במיתולוגי, במאגני, בסיט. וכך זה גם בארץ-ישראל.

## שלמה שפירא ... הצטיידות

ספר חדש

לפני שאתה בא אל יער  
הצטייד בשפה עתיקה  
כי הצפרים כבר יכולות לעבר  
ביער הזה ואותן מלים מנגינות פות  
ששקפו אותו משבעה עולמות בריאה  
של אור בראשית, מסתננות היום שבי  
כנגד גלי הטום טום.  
מה נאמר שלא נאמר  
שבטוח נאמר על אותו אור:  
כל ידי העצים אחרי טרם אור  
שאינם בוכים היום, שאינם שקר  
מעץ לעץ הגשם בעתו  
עניים מזקקי חמצן ושבע לאדם  
יצורי אנוש אהבו לשרק בשפתו  
לפליס עבותותיו.



מתוך "אדרט", הוצ' עקד





# גנזך שירה



אנדה עמיר-פינקרפלד

גנזן צי (1902-1981)

שערי הרב. האסל.

עד חצות סרקה ידי הרמקנית.

הן לא תבוא היום

ולא מקרה.

יום אחר יום ילך.

יחלף לו.

ואתה לא תבוא.

כך ופצוב שערי פליה.