

עכשיו

ספרות || אמנות || הגות || ביקורת

"ובכן כל היסודות נתערערו... אבל אנו חיים, ולחיים עולמות רבים וגוונים שונים וצירופים של כוחות לאינסוף. ואת עולמותינו אלה ואת הגוונים האלה, מקצת מן הגוונים, רוצים אנו לבטא בספרותנו העברית... כתב-העת הזה לא התחיל לצאת כל-עיקרו אלא מפני שנמצא בו צורך מחשבתי לקומץ אנשי-משבר מאיתנו... יהודי משבר אשר עטם עברי כולו ודבקים בכתבי שפת-עבר לדורותם, שאין דוגמתם, ומאידך גיסא הם חופשים מכל שיעבוד רוחני ודיסציפלינה מפלגתית מוגבלת ומבינים את המשבר ואת שלאחר המשבר, והם שרצו ועמלו בביניינה של במה כזו, שתיתן להם את האפשרות המלאה להיות בני-חורין בעטם ונאמנים לעצמם, להבנתם-תוגתם ולהרוחני שבהם; יילכו להם, איפוא, האחרים בדרכיהם הכבושות והמיושבות ואנו בקונטרסינו נגלם את עצמאותנו... נכפור ונערוך, נפקפק ונחפש - כי לא אל שלוה מרגיעה ולא אל הנתיב הסלול עינינו נשואות."

יוסף חיים ברנר



אנו שמחים להודיע כי בעתיד הקרוב ייצא כתב-העת 'עכשיו' לאור בדחיפות סדירה ורבה יותר מאשר קודם. נוסף לכרכים הגדולים של 'עכשיו' נפרסם גם חוברות בפורמט גרפי מוגדל בהיקף של כ-48 (להוציא גיליון ראשון זה, שיודפס בהיקף של 36 עמודים). כוונתנו לעיתון-ספרות ותרבות בתור "עונתון" שיופיע לפחות שלוש פעמים בשנה, על-מנת ש'עכשיו' כבמה מרכזית ועילית לספרות ולתרבות, לאמנות, להגות ולביקורת (שערכה הוכר והוקר תמיד על-ידי כל הצדדים), יתפרסם בדחיפות רבה יותר. כבר הגיליון הנוכחי מדגים את הצורה החיצונית החדשה של חלק מפרסומי 'עכשיו' כעיתון ספרות ותרבות, שיכלול במדוריו השונים התייחסות רצינית כמו תמיד, אך גם שוטפת יותר, לכל הממדים של ספרות עברית וכללית - פרוזה ושירה - ושל אמנות, הגות ותרבות בתחילת המאה ה-21, לרבות התייחסות ל"מצב הישראלי" השוטף. בין השאר חשוב להציב מוצב קבוע של נוכחות והתנגדות מול אורגנית

תוכן העניינים

| | |
|---|-------|
| עכשיו על הפרק, אפרת מישורי: שני שירים | 2-3 |
| רועי צ'יקי ארד: שני שירים, עודד כרמלי: שני שירים, שלמה קראוס: שיר, יהודה ויזן: שני שירים, רחל חלפני: שני שירים | 4-5 |
| הנזירה המתעלפת, א.ב. יהושע על המזרחיות: ושיחה איתו | 6-8 |
| גבריאל מוקד: שבע תיזות על ספרות ותרבות מזרחית, אילנה יופה: שיר, ציפי שטשוילי: שני שירים, נויט בראל: שני שירים, יואב עזרא: שני שירים, חגית גרוסמן: שני שירים | 9-10 |
| מיכאל בחטין: תשובה לשאלה ממערכת 'נוביי מיר' (מרוסית: סרגיי סנדלר), אנה הרמן: שיר | 11-12 |
| רן יגיל: באחד, ספר עקיבא, גארי סניידר: שני שירים (מאנגלית: סבינה מסג ואפרת מישורי), ג'ון אשברי: שיר, אלן בראונג'ון: שיר אחד (מאנגלית: רונן סוניס), יוסף ברודסקי: שיר (מאנגלית: לאה האן) | 13-15 |
| איגרת מטהראן, אריק א.: שני שירי לכת, מאיה בורנו: שיר | 16-17 |
| עתי: המוסף הסוציאליסטי (גבריאל מוקד: נארטיב במקום מציאות, ד"ר אסתר אלכסנדר: על יסודות למצע חברתי מחודש של סוציאליזם מוקראטיה, סרגיי סנדלר על בוריס דובסון: עושר ועוני בישראל: החברה הישראלית במאה ה-21) | 18-20 |
| פרק מספרו החדש של יוסי שריד 'לפיכך נתכנסנו' (המוקדש לשנים 1948-1967) ושיחה עם המחבר, עמוס אדלהייט: שיר | 21-23 |
| פרופ' חיים מרנץ: הרלאטיביזם של ריצ'ארד רורטי, איציק לאור: שני שירים (קריאה חוזרת מתוך פנים-חדשות' עכשיו' 25-28), אדמיאל קוסמן: שיר | 24-27 |
| חדר קריאה: עודד כרמלי על שירת כתב-העת 'מעין', יהודה ויזן על יצחק לאור ואגי משעול, גבריאל מוקד על שמעון אדף, יוכי ברנדס ואבירמה גולן, יגאל סרנה על 'נוטות החסד', יואב עזרא וגבריאל מוקד על אלי אליהו, יעקב ביטון וענת זכריה, מערכת 'עכשיו' על אהרון שבתאי ועל 'אדומה': אנתולוגיה לשירה מעמדית, אמנון נבות על דויד גרוסמן | 28-35 |
| רשימת פרסומי 'עכשיו' (שער אחורי) | 36 |

עונתון א' || סתיו '08 || מחיר מומלץ: 15 ש"ח

עכשיו על הפרק

מערכת 'עכשיו'

שלטון האוליגרכיה

כתב־העת והוצאת־הספרים 'עכשיו' אינם מוסדות פוליטיים. נוסף לכך, איננו סוברים כי במרכז הספרות והאמנויות בכללן ובמרכז ההגות והתרבות צריכות לעמוד רק שאלות פוליטיות וסוציאליות, חברתיות. סוף־כל־סוף, המציאות והסוגיות של היקום והקיום ומעמד האדם בלי אלוה או עימו, הם סבוכים, רחבים ועמוקים, ואפילו הארום והממדים הארוטיים אינם נגזרים רק מפורמאציות חברתיות. כך גם בתחום הווייתי וספרותי לא הכול נגזר מהפער החברתי המתרחב ומהסיכסוך הלאומי, המוכתר אצלנו ע"י חוגים נרחבים בתואר "הכיבוש". עם זאת, אין להכחיש כי השפעת מיבנה החברה על תרבות, ובכלל זה על מעמדם הציבורי של טכסטים, היא רבה מאוד. והנה, בארצנו הקטנה, כנראה בדומה לארצות לא־מעטות אחרות, גם התרבות תלויה לאחרונה (ובמיוחד בעשור האחרון) בתהליכים מצמימים של מסירת מקורות־הכוח הממשיים בידי קבוצות אוליגרכים, כלומר לידי שלטון של חברות בינלאומיות ו־50 עד 100 משפחות עשירות לעילא בארץ ומשרתיהם מקרב מנהלים, עורכי־דין, רואי־חשבון ויחצ"נים, פוליטיקאים, וכיוצאים בהם.

שלטון האוליגרכיה הנ"ל איננו מצטיין בדרך־כלל באותן תכונות־תרבות שאיפיינו פעם חלק מהבורגנות האירופית בתקופתיה היותר טובות. זוהי קבוצה רודנית ומשתלטת המעוניינת בגריפת כסף ותו־לא, כאשר שיגשוג המשק ועליית התוצר הלאומי מיתרגמים כמעט תמיד אך־ורק לשיגשוג עגלה־הזהב על הבורסה ובריווחי הבנקים והאוליגרכים - ולמעשה גם בפיצול העם לשניים: העשירים והעניים. שלטון האוליגרכיה מנוון את כלל הריקמה הלאומית, וגם את התרבות (גם נוסף לקיצוצים מתמידים שעורכים "נערי האוצר" מוכי בולמוס האמוק התאצ'ריסטי בתקציב התרבות, "השואף" עתה אצלנו כבר לעבר פרומיל אחד (אלפית) מתקציב המדינה לעומת אחוז אחד המקובל כתיקני בשאר הארצות המפותחות). הרי - גם נוסף לקיצוצי התרבות בתקציב - פולחן ה"מותגים" ומיסחור ו"רייטינג" יחצ"ני, המשפיעים השפעה רעה על רוב תהליכי התרבות, הם ביטוי בלתי־נמנע של שלטון ההון ובולמוס השיוווק, בינתיים, "בין הון להון", נעלם גם כמעט כל מה שנתר מאתוס תנועת־העבודה המסורתית שלנו, שבכל זאת, למרות כל בעיותיה ומיגרעותיה, ביטאה תהודה של ערכים סוציאליים, של שיוויון ומדינת רווחה. עתה, במקום הפוליטיקאים הישנים, שהיו שליטי המנגנונים של תנועת־העבודה, בא שלטון האוליגרכיה ויחצ"ניה ומשרתיה המשפטיים והחשבונאיים ופקידי־האוצר התאצ'ריסטיים - בקיצור ה"זאבים הניאוליבראליים". נוסף, כי הניאוליבראליות השיפוטית לא רק שאיננה נוגדת את שלטון האוליגרכיה, אלא במובן מסוים דווקא משלימה אותו ואתו בקדשה רצף "אידיאלי" של אזרחות צורנית (כלומר בלי תוכן חברתי (לרבות זה הלאומי) מינימאלי של סולידריות).

ואילו הרלאטיביזם, פולחן־היחסיות, העיוני והמעשי המוחלט של חוגי הדקונסטרוקציה האינטלקטואלית, פוגם ופוגע גם הוא באפשרות גיבושו של שמאל חברתי.

ביוצאם נגד רעיון של קיום מהויות ושל קיום מצבים אובייקטיביים גם יחד, ובקדשם את מושג הנאראטיב ומכיוון שאינם מבדילים בין "נאראטיבים" הקרובים יותר למציאות ולאמת ובין נאראטיבים הרחוקים יותר מכך, ובהיותם טוענים כי כל נאראטיב הוא רק מהלך כוחני־סופיסטי, הם קרובים בעצם בעמדתם הרבה יותר לניטשה ולסופיסטים מאשר למארכס, ונוסף לכך נכנעים גם לראיית ה"נאראטיבים" עצמם בתור מוצרי שיווק - שיווק נאראטיבים שהוא למעשה בעצמו הליך ניאו־קאפיטאליסטי. השמאל האינטלקטואלי הפראנקופוני הנוכחי (שנוסף לכול סוגד גם ל"עולם השלישי" בעולם ואצלנו) וגם ה"משפטיציה" של המציאות, משקפים בעצם את היעלמות השמאל החברתי במיתחם ליבראלי־פורמאלי ובמיתחם "אולטרה־שמאלי", שהוא לא רק אנטי־לאומני, אלא גם אנטי־לאומי מובהק.

בכל מיקרה, צר מאוד, כי אחרי שנתנונו מיפלגות־השמאל הגדולות (מיפלגת העבודה) או נהפכו לכת מצומצמת וחדנושאית של חסידי

אוסלו (מרצ), וגם שארית המיפלגה הקומוניסטית נהפכה לזנב עלוב של לאומנות ערבית, הטבועה בחותם באראקות למיניהם, במקום להיות מק"י, כלומר מיפלגה קומוניסטית ישראלית, לא קמה תנועה חברתית גדולה בנוסח תנועת 'חברה עכשיו', שבשעתו הציעו להקימה חוגים אינטלקטואליים, ספרותיים ואקדמיים המקורבים לכתב־העת שלנו. הרעיון של אירגון 'חברה עכשיו' היה כדלקמן:

יש להקים ברית חברתית של איגודים מקצועיים המאוגדים כבר בהסתדרות יחד עם אירגוני מורים, סטודנטים, עובדים סוציאליים, גימלאים, נכים, ועוד ועוד. אפילו הצלחת רשימת־הגימלאים הנוכחית (הגרוטסקית למדי) בבחירות של שנת 2006 לכנסת מוכיחה כי רשימה של 'חברה עכשיו' יכלה לזכות ב־20-25 מושבים בכנסת - ומה שחשוב אף יותר: יכלה, בצד לחץ פארלמנטארי על כל המערכת הפוליטית, לפתח פעולה המונית של מחאה ברחבי הארץ, בנוסח שפיתחו לאחרונה סטודנטים ומורים ומרצים ולרסן את שלטון האוליגרכיה של הבנקים ושל התאגידים הגדולים ושל המולטי־מיליונרים והמיליארדרים. אבל עמיר פרץ, מודרך ע"י יועצי־אחיותופל קטנים, ואולי גם ע"י אגו לא־שקול, סבר כי בכובשו את מיפלגת־העבודה "בביתה פנימה" יצעד דרך משרד ממשלתי בכיר, כגון משרד הביטחון, לכס ראשות־הממשלה. עכשיו הוא נותר בלי הנהגת ההסתדרות, בלי משרד הביטחון, בלי מיפלגת 'עם אחד' משלו, וגם בלי הנהגת מיפלגת־העבודה! הוא לא הבין, ביוצאו נגד מי שקידם אותו במיפלגה (שמעון פרס), כי עצם המיבנה הפנימי, הריבוד החברתי, של מיפלגת־העבודה נוח לאנשים מרופדים היטב מהבחינה החומרית ובעלי עורף ביטחוני מסוג אהוד ברק, ואין זה הרקע הטבעי שלו. אולם רעיון חברה עכשיו לא נגזר - אין ספק, למשל, כי אין סיבה למורים או לסטודנטים, גם בלי קשר למנהיג כזה או אחר, להצביע בעד המיפלגות הקיימות. המערכה הגדולה נגד האוליגרכים, שהתחילו בה המורים של בתי־ספר תיכוניים והמרצים והסטודנטים בשביתותיהם ובפעולות המחאה שלהם, עוד צריכה להתרחב. תנועת חברה עכשיו צריכה להתמקד בסוגיות החברתיות - ובעניין הסיכסוך הלאומי והביטחון היא צריכה להסתפק בקביעה של תמיכה ברעיון של שתי מדינות על בסיס גבולות 1967, תוך שמירה הדוקה על ביטחון ישראל, חילופי שטחים ושיתוף פעולה בין שתי המדינות. אם לא ננהג כך, ואם נפצל את המאבק החברתי על מיזבח ניסוחים כיתתיים יותר בעניין ה"שטחים", ישרת הפיצול הזה במחנה החברתי רק את האוליגרכיה (אגב, אם תופענה בבחירות רשימות כגון של 'חברה עכשיו' ושל אנשי מילואים, שוחרי הגינות



ונטילת אחראיות מיניסטריאלית, גם לא יתקזו שוב כל פוטנציאל המחאה ל"ליכוד".

אין מורשת רבין

אין מורשת רבין. אין מורשת רבין כשלמות רעיונית, תרבותית וחברתית כלשהי. יש רק יצחק רבין, גיבור ישראל, וקיים פועלו הרב בתחום ביטחון ומדיניות, המייצג את התקופה והחוסן של דור הפלמ"ח ואת מעברו ההדרגתי לעבר ישראל המבוססת והמפותחת.

מורשת רבין מוצגת לא פעם בתור איזה בסיס מוסרי, חברתי, תרבותי ורעיוני של החיים במדינה, שלאורו אנו אמורים לצעוד בכיוון של צדק חברתי, שלום וחלום וחזון של "ילדי הפרחים". אך מחשבה כזאת על מורשת רבין כעל איזה מסד רעיוני ומוסרי לחיינו היא בגדר מיתוס רדוד של "ישראל השפויה". הרי למרות קיומו של מרכז רבין אין, למעשה, אידיאולוגיה כוללת כלשהי שאפשר לקרוא לה מורשת רבין. הרי לא מרכז רבין, ובוודאי לא מרכז בין־תחומי בהרצליה, וגם לא מרכז פרס, אינם מציבים אידיאולוגיה כוללת כלשהי העשויה לבלום את התבהמות החברה בישראל; וזאת מחמת ניתוקם מכל בסיס רעיוני, רוחני ואידיאולוגי חברתי כולל.

נכון הדבר כי מרכז רבין, מרכז פרס, וכיוצא בהם, ניצבים כנגד פופוליוזים ימני פראי, וגם נגד פופוליוזים ימני מתון יותר - ומהווים אנטייתויה פראגמאטית מול עולם רוחני של פאשיוס קלריקאלי אשר בו הרוצח יגאל עמיר הוא גיבור. אבל אלה אינם מרכזים אידיאולוגיים - ממש כשם שיצחק רבין לא ייצג תפישה רעיונית ברורה וכוללת. הם רק מכונים להורקות של פראגמאטיזם, תוך התעלמות מכל הכשלים של אוסלו, בריחה מלבנון וההתנתקות מעזה.

יצחק רבין, סגנו של יגאל אלון, מצביא גדול של מלחמות ישראל, מייצג עבורנו גבורה ושפיות גם יחד - ואת הניסיון לצעוד לקראת השלום. לפחות את הניסיון.

אין לנו גם ספק, כי הוא היה פוגע בפלשתיינאים ומפסיק שיח איתם אם היו ממשיכים בטרור. אבל גבורה ושפיות אינן מספיקות להעמיד מורשת רעיונית ותרבותית שלמה. מה עוד שגם דור הפלמ"ח הצברי, שרבין הוא מבטאו האולטימאטיבי בתחום האישי, הציבורי והמדיני והביטחוני, אשם לא כמעט גם הוא בהידרדרות החברתית והמוסרית של מדינת ישראל. לכן אין מורשת רבין בתור דרך חברתית ורוחנית של ישראל. מה עוד שגם ניסיון השלום לא כלי־כך הצליח. יש רק יצחק רבין, גיבור ישראל, איש הרואי, ולעיתים גם תמים־דרך בלב הסערות, שאת רוצחו הנתעב היה צריך זממן להוציא להורג (אילו היה אצלנו עונש מוות). אבל החברה והתרבות בישראל לא תוכלנה להסתמך על מורשת בלתי־קיימת, שאת מיזמורי השבח כלפיה שרים גם אוליגרכים ואנשי־מדיה מדושנים, שהם חלק מהבעיה ולא מהפיתרון של השבר החברתי בארץ.

בין כיבוש להגדרה עצמית

רבים טובים (וגם פחות טובים) במחנה השמאל והמרכז בארץ רואים ב"כיבוש" (כלומר בנוכחות צה"ל ובהתישבות היהודית ב"גדה") את הבעיה העיקרית של החברה והתרבות בארץ. והנה, בוודאי ברור כי מה שמכונה "הכיבוש" - כלומר בעצם הסיכסוך הלאומי בארץ - יוצר מתח נורא, מסיט תשומת־לב מבעיות חברתיות פנימיות ומהווה פצע מוגלתי, השואב לעברו, בין השאר, את כל חיידקי הקנאות של הנאציו־איסלם, באופן שעלול לסכן את עצם קיומנו. כזה הוא המצב הפוליטי והביטחוני האקוטי - גם אם איננו סוברים שכל הבעיות התרבותיות והרוחניות של הארץ נסבות סביב הסיכסוך הלאומי הישראלי-פלשתיינאי ותיעלמנה עם פיתרונו, וגם אם איננו סוברים שכל הבעיות החברתיות (למשל, הפער המעמדי המחריף) תיפתרנה עם פיתרון הסיכסוך הלאומי.

אולם דווקא בגלל מרכזיותו המובהקת של הסיכסוך הלאומי בחיי מדינת ישראל, חשוב ביותר - ודווקא מנקודת־ראות של שמאל חברתי ושל ממשויות חברתיות בשלהי המאה ה־20 ובתחילת המאה ה־21 - לאבחן בצורה נכונה את הסיכסוך הלאומי המתחולל כאן. ננסח את

מקשקש בקינג ג'ורג'

מקשקש בסמטה פלונית
את יפה!
בתוכך תפי.
פולגימיה לאחר שעה סבירה.
מקשקש ברחוב הנביאים,
הזרקנו וערני.
נערה עם חלצת בית"ר
אנחנו נכנסים לפנה של תנות
לשיוף ספינים
(סגורה עכשיו)
ואני מכניס לה יד מתחת לחלצה.
אני מרים רגל אחת
ומוחץ אותה לשמשה.

ארכאולוג מטיל באותה עת
בחסר מעשה
ישנם, פיזוע, חוטי חשמל
מעליהם משתלשלים צמחים
ועכשיו הם יבשים
הלב שלי ירק
ג'ורג' בוש איברו עבה משלי.
נערה עם תיק של עגילים ומצלעים
שיכלו להיות חלק מצפור

דני נוה אומר משהו ברדיו,
וברקע, מאחורי דני נוה, המלחמה.
גב ענק!
זה ענק! זה ענק!
אני שואל
אם הגון שבחור פעור ממני
יחבק בחורה בחלצה אדמה.
קעקועים אימים
כוכבים ורדים ברקיע התנויות
והעצים לא מוכנים
בחורה שמביטה לימין ושואל
ליד בית המרקחת

*

בואך גוף זרים
פסל דוד שם יעלס
שיש לבת-שבע רחוצה
בשביל מה צירו פאלה
איורים קשים
על דפו חללית הארץ

*

הכל עושים נעים לשללם כך עושים
ושלך לא יקבל או בקול זמרת הילדים:
לא תקבל ולא תקבל
הוי אומר גם מדשאות קבוץ מפילות על עמדך.
ראה, כשאינך בחברת זרים הם
בחברת עצמם
חושפים אשרך זה לזה
אורים ותמים
לשם ספוק.

הנבלה

העיט קרב אל הנבלה.
הבז חורק עינו אל הנבלה.
נחש שוקק אל הנבלה.
זה יום סגריר
בכל זאת,
נחש זוחל על גחוונו אל הפגר לשונו אד של צהב
וארס.

העיט והבז צנוחים אל הנבלה
ראשיהם צמודים זה לזה בתורה,
העיט נוקר בגחון הבז.
עוף של עוז וחיל נושר אלי ציה.
צפרת גבורה נגללת בחולה.

הנחש קרב, כבר ירית את הנבלה,
חלקלק כעתיד הדור כדעה.
גם הנדל הדוהה זומם מסלע אל הנבלה.
חור כדף! רגליו פלמ"ד מהפכה!
אך זה אני הראשון
שהגעתי אל הנבלה.

אני הנבלה
אני הנבלה.

שלמה קראוס

*

(לרבקה)
באהבת שלמה אליך לא תכתב שירה
על המלים תכביד פנות, היא
תדריך אותן ביום תקהה כחול עלבונן פלילות
רק בערב, עת גמענו צעקות
נלמד אט את פנינו לשתיקה
אל דממת היופי, התבוננה
שנאסר עלי לומר
מתוקה היותי אדם
תוקף הפחד גם

*

הפְּשָׁרָה יָפָה לַמִּתְפָּשְׂרִים חָצִי.
 חֲלֻקַּת הַזְּמַן אֵינָה אֶפְשָׁרִית הָאֶפְשָׁרוּיּוֹת
 מִגִּשּׁוֹת בְּחֻצִיצָה גִּסְתָּה שְׁנֵי מַגְרָסָה
 מְנַשְׁכוֹת יוֹתֵר וְיוֹתֵר בְּפָחוֹת.
 אֵין לְקוֹחוֹת. כָּלֵם עוֹבְדִים עֲכָשׁוּי
 כָּלֵם אוֹבְדִים עֲכָשׁוּי, הַכֵּל מִמְצָבִים
 עֲצָמָם בְּמִרְכָּזוֹ, מִרְכָּזוֹ עַד צְפוּף, תַּחֲרוֹת
 אֶגְרוֹף אֲצָבְעוֹת מְלַחְצוֹת, בְּלַחְצוֹ, בְּמַחְסוֹ, בְּעֵנּוֹ
 וּבְגוֹ, אִישׁ מִהֲגוֹ וְשׁוּהָ לְבִרְיוֹת,
 לְבִרְיאוֹת כָּלֵל לֹא נִשְׁקַפֶּת סִפְנָה, אִישׁ-מְכוֹנָה,
 אִישׁ-בוֹכָנָה, אִישׁ-מְבַחְנָה, אִישׁ הַבְּחָנָה, בְּנִקְדַת הַחָצִי
 לֹא עוֹלִים עַל הַשְּׁעוֹת הַקְּטָנָה, תְּאוּנָה.
 טְעֵנָה, טְעֵנָה וְחִסֵּל.
 הַקְּהֵל מִתְסַפֵּל, הַצְּבָעִים בַּתְּקֵרָה נוֹשְׂרִים לְחַלֵּל,
 נִקְנִיג וְחִרְדָּל, בְּדָל, שִׁינָה לְאַחַר הַמִּשְׁגָּל
 בְּחִיר מְעֻרְפֵּל, אֵין רְתִיחָה, אֵין הִטְחָה, אֵין מְקוֹם
 לְמַחְשָׁבָה מְבִיכָה, אֵין אוֹתָךְ, אֵין אוֹתָךְ. הַכֵּל מִתְמוֹסֵס
 בְּכָלֵל הַסְּמִיךְ, בְּטִמְפֻּרְטוּרָה נוֹחָה, שְׁגִשׁוּג טְפִילִים בְּבִרְיָכָה.

*

בוֹאֲךָ אֵל מִטָּה בְּאֲצָבְעוֹת גּוֹרֵד
 עֶפֶר מְאֻבָּק רֵאשׁוֹן
 נְסוּרָת אֶרֶץ
 לְמִי אַתָּה וְלֹא
 בְּאֲצָבְעוֹת גּוֹרֵד גַּם הַדְּפָנוֹת
 עוֹמְדוֹת עַל שְׁלֵהוֹ, אַתָּה יוֹדֵעַ
 לֹא בַתְּמָרוּנִים מְחִזְכִּי חֲשֵׁשׁ וְלֹא
 בְּדַעַת
 גַּם הַקְּשָׁתוֹת עוֹלוֹת מִקּוֹ יִשְׂרָאֵל
 מְכַשֵּׁר אַתָּה מְכַשֵּׁר וּבְכָל זֹאת
 בְּאֲצָבְעוֹת
 גּוֹרֵד אֵל מִטָּה

זעיר

מִיּוֹן רִקּוּד חֲרָקִים
 מִיּוֹן רִקּוּד חֲרָקִים בְּמַעוֹף
 מִיּוֹן רִקּוּד חֲרָקִים בְּמַעוֹף הַלְּאָה
 מִיּוֹן רִקּוּד חֲרָקִים בְּמַעוֹף הַלְּאָה מִן הַצְּחִיחוֹת
 מִיּוֹן רִקּוּד חֲרָקִים בְּמַעוֹף הַלְּאָה מִן הַצְּחִיחוֹת חֲרָקִים נְטַחְנִים לְפֶתַע בְּתוֹךְ מְלִתְעוֹת
 מִיּוֹן רִקּוּד חֲרָקִים בְּמַעוֹף הַלְּאָה מִן הַצְּחִיחוֹת מִן הַמְּנוֹת
 מִיּוֹן רִקּוּד חֲרָקִים בְּמַעוֹף הַלְּאָה מִן הַצְּחִיחוֹת הַמְּנוֹת רִקּוּד
 מִיּוֹן רִקּוּד חֲרָקִים בְּמַעוֹף הַלְּאָה מִן הַצְּחִיחוֹת הַמְּנוֹת רִקּוּד מִיּוֹן רִקּוּד אֵל תוֹךְ הַמְּנוֹת
 מִיּוֹן רִקּוּד שֶׁל שְׂבָעִים וְשִׁבְעָה צְעִיפֵי צְבָעוֹנִין שֶׁל מִיּוֹן
 מִיּוֹן רִקּוּד חֲרָקִים בְּמַעוֹף הַלְּאָה מִן הַצְּחִיחוֹת מִיּוֹן רִקּוּד שֶׁל מִיּוֹן גְּחִלְיִלוֹת נְצַתוֹת
 שֶׁל זְרָמֵי אֶהְבָּה מִיּוֹן רִקּוּד אֵל תוֹךְ הַמְּנוֹת
 מִיּוֹן רִקּוּד חֲרָקִים בְּמַעוֹף הַלְּאָה רִקּוּד שֶׁל מִיּוֹן גְּחִלְיִלוֹת נְצַתוֹת שֶׁל זְרָמֵי אֶהְבָּה מִיּוֹן רִקּוּד אֵל
 תוֹךְ הַמְּנוֹת מִיּוֹן רִקּוּד חֲרָקִים הַיֵּכֶל מְרַהֵיב לְחֻקֵי הַטֵּבַע הַמְּחוֹלְלִים
 מִיּוֹן רִקּוּד תְּזוּזִית דְּתִית מִיּוֹן כְּמִיָּה אֵל הָאוֹר אֵל הָאֵשׁ
 רִקּוּד זְעִיר אֲדִיר-מַעוֹף זַע רוֹקֵד נִמְתַּח נְבָהֵל לֹא חוֹשֵׁד הַנֵּר כְּלָה
 מִיּוֹן רִקּוּד חֲרָקִים שְׂקוּפִים כָּל זֶה הַיָּפָה הַנוֹרָא אֲנַחְנוּ

אין

אֵיךְ לוֹמֵר אֵת זֶה
 אֵין לִי אֵיךְ לוֹמֵר אֵת זֶה
 וְאֵנִי חוֹרְקֵת אֵת זֶה
 אֵין לִי עִם מָה לוֹמֵר אֵת זֶה
 וְאֵנִי לוֹקַחַת כְּלֵי שְׁבוּר לְנִגּוֹן אֵת זֶה
 אֵין לִי לְמָה לוֹמֵר אֵת זֶה
 וְאֵנִי צוֹעֲקֵת אֵת זֶה
 אֵין לִי צְעָקָה מִסְפִּיק תְּזַקָּה לְזֶה
 וְאֵנִי שׁוֹתֵקֵת אֵת זֶה
 וְאֵנִי שׁוֹחֲקֵת אֵת זֶה בְּפָה סָגוּר
 אֵנִי מְנַסֶּה לְסַגֵּר אֵת זֶה
 וְזֶה נִפְתַּח אוֹתִי אֵת זֶה
 אֵין לִי כַח לוֹמֵר אֵת זֶה
 וְאֵנִי שׁוֹבֵרֵת אֵת זֶה נִשְׁבָּרֵת אֵת זֶה
 אֵין לִי בְּשִׁבִיל מִי לוֹמֵר אֵת זֶה
 וְאֵנִי רוֹקֵדֵת אֵת זֶה עִם עֲצָמֵי נוֹפְלֵת אֵת זֶה
 אֵין לִי מִי שִׂיאֵמֵר אֵת זֶה
 מִי מִי
 וְאֵנִי שְׂרָה אֵת זֶה צְרוּד בְּשִׁנֵי קוֹלוֹת
 אֵין לִי אֵת הַזֶּה בְּשִׁבִיל לוֹמֵר אֵת זֶה
 וְהַזֶּה הַזֶּה
 מְרַבִּיץ לִי בַחֲזָרָה
 וְצוֹעֵק לֹא צְרִיךְ אוֹתָךְ
 אֵין לִי מָה לוֹמֵר אֵת זֶה
 וְאֵנִי לוֹחֶשֶׁת מָה מָה מָה
 וְזֶה בּוֹכָה

הנזירה המתעלפת

א.ב. יהושע על המזרחיות - ושיחה איתו

השתוקק לה.

לא במיקרה בחרתי להעניק לגיבור הרומאן שלי את מקצוע המזרחנות.

מאז ילדוטי ועד עצם היום הזה אני חש הערכה רבה לאנשים העוסקים במזרחנות - ובדמותו של טדסקי ניסיתי לגלם משהו מכל דור הראשונים - הגוייטנים, המאיירים, הבנעטים, השנערים והקיסטרים ואחרים, שבאו לפי דעתי אל המקצוע הזה מתוך שליחות מיוחדת. הרי היו אלה אנשים מוכשרים ביותר, שיכלו לעשות קאריירה מדעית במקצועות אחרים, והם בחרו את המזרחנות, כך אני משער, גם בשל התעניינות שהיא מעבר לעיניין המדעי גרידא. היה זה, כך אני רוצה להאמין, יעד ציוני להבין טוב יותר את המזרח ואת העולם הערבי כדי להעמיק את החיבור היהודי החדש אל המולדת הישנה, מתוך אמונה, שדרך הבנה של העולם הערבי ותרבותו יצמח גם הרקע הנכון לשלום. נכון, הערבית המדוברת בפיהם לא הצטיינה ברהיטות, ואבי היה קצת מלגלג עליהם בפנינו על כך, אבל מפעם לפעם הם ידעו לתבל את דבריהם באיזו קללה ערבית עסיסית, כמו שעושה המזרחן טדסקי ב'כלה המשחררת'.

נאמרו כאן דברים רבים, ואיני יודע במה להתחיל ואיך לסיים, אבל אנסה בתחילה להיאחו בנושא שהזכירה ד"ר יהודית רונן - הרצאה שנתתי לפני כמה שבועות במרכז דיין באוניברסיטת תל־אביב, שהכותרת שלה היתה 'ערביי ישראל כשאלת חיים ומוות לישראל'.

הערבים הישראלים לצד היהודים הישראלים הם הגיבורים של הספר הזה ולא הערבים הפלסטינים, שרק מהבהבים כדמויות חולפות מפעם לפעם

וזאת כאשר ריבלין ופמלייתו הוצים את הגבול אל עבר האוטונומיה הפלסטינית. העיניין הערבי מיוצג ברומאן דרך ארבע דמויות ברורות של ערביי ישראל - סמארה, בן דודה ראשד, אימה עפיפה ורבי־השרתים מן הפסיון הירושלמי - פואד. אלה הפארטנרים המלווים של ריבלין בחיפוש אחר האמת הכפולה שלו. ואני עדיין מאמין שמערכת היחסים עם ערביי ישראל היא המפתח להמשך קיומנו פה.

לכן מהעמוד הראשון של הספר נקבעה במודע תוכנית מאוד שאפתנית - לחבר את הנושא המשפחתי־אינטימי של גיבור־הרומאן, ריבלין, עם העיניין הפלסטיני ועם המעגל הרחב יותר של הערביות. כלומר, לא שני סיפורים מקבילים, אלא שני סיפורים שמתאחדים ונשזרים בצורה עלילתית זה בזה. המקצוע של ריבלין איננו רק חלק מאיפיון דמותו, אלא משהו מהותי יותר לו. כך אני מנסה תמיד להתנהל עם הגיבורים שלי ברומאנים. המקצוע שלהם אינו רק עוד שלט מיקרי התלוי עליהם, אלא משהו מהותי לזהותם; ולכן אני מפרט באריכות את המקצוע והופך אותו ממשי ומעשי בתוך ריקמת הרומאן. כך נהגתי לגבי בנג'י הרופא ב'השיבה מהודו', כך נהגתי בעורך־הדין ובמרצה להיסטוריה ב'גירושים מאוחרים', כך נהגתי באדם בעל המוסך ב'המאהב' ועוד ועוד.

הפתיחה של הספר מסמלת את הרצון לשלב את שני המסלולים הללו - המחקר המדעי של המזרחן והנסייון

שלו להתחקות אחר הסיבה לגירושי בנו על־מנת לעזור לו לצאת מן 'התקיעות' שלו. ואכן תכופות אני נדהם לגלות עד כמה בפתיחות של ספרים מצוי כבר הגרעין הפנימי של הספר כולו, וזאת מבלי שהסופר עצמו מודע עדיין לעיניין. כך זה לפחות אצלי. וזאת אולי הסיבה לכך שאני מקדיש לפתיחות של הספרים שלי זמן כה רב. לפעמים לוקח לי שלושה חודשים לכתוב את ארבעת־חמשת העמודים הראשונים, ואחר־כך ההתקדמות מהירה יותר.

לפעמים הרעיון המרכזי של הרומאן מובע בתחילת הרומאן על דרך ההיפוך. הנה למשל ב'מולכו' הפתיחה מתארת את מות אשתו של מולכו ואת הרגשתו, שעתה, לאחר שבע שנות מחלה, הוא נעשה חופשי. ואז ממשיך הספר בתיאור מפורט שממנו עולה עד כמה הרגשת השיחרור הזאת היא מוקדמת מידי ושמוכלו יצטרך לעבור עוד שנה ארוכה ועמוסה של אבל עד שיוכל באמת להתחיל לשחרר את אישתו מתוכו. כלומר לשחרר את רוחה שנבלעה בתוכו לאחר שהנוכחות הפיזית שלה עזבה אותו. רק עם חלוף שנה תמימה של כל מיני תהפוכות ומיקרים מוזרים, שבהם איננו מסוגל לשכב עם אף אישה שמזדמנת לו, הוא יוום תהליך ריפוי סמלי לסבלה הרוחני של אשתו, ויכול סוף־סוף להרגיש עצמו משוחרר. הוא הדין ב'הכלה המשחררת'. ואני אביא את שתי הפיסקאות הראשונות כדי להדגים זאת:

'ואם היה צופה שגם בערב הזה בגבעת חתונות כפרית בריח כבד של עץ תאנה נסמך אל שולחנם כאורח מוזר, תכה בו שוב בעוצמה חרדת הכישלון וההחמצה, אולי היה זריו ותקיף יותר בהתחמקות מסמארה, סטודנטית טרדנית ושאפתנית בלימודי התואר השני שלא הסתפקה בהזמנה בכתב ובעל־פה, אלא אף דאגה להסעה מיוחדת לאחר שהשתדלה אצל ראש החוג החדש שיפציר גם במורים להשתתף בפעולותיה. לכאורה לא רק לכבודה שלה, אלא כמחווה מיוחדת לסטודנטים הערבים שבלעדיהם, כטענתה החצופה, אין לחוג מעמד של ממש בפקולטה. אמנם אישתו חגית, שיודעת איך בשנים האחרונות נופלת רוחו בחגיגות חתונה הוזהרה: "אתה מחפש לך כאב מיותר?" "אבל אלו רק ערבים" השיב לה ברכות. בתום לב של אדם שמקדיש את עצמו לחקר מהותם, כלומר, מה? לא בדיוק בני אדם? "להיפך, להיפך" מיהר להתגונן בלי להסביר איך מתהפכים הערבים על מנת להיות יותר בני אדם. אלא שבהם הוא עדיין לא מקנא'. (עמ' 9).

מה קורה כאן? אשתו חגית אומרת לגיבורנו: אם אתה בשנים האחרונות סובל כל כך בחגיגות חתונה כי אתה נזכר תמיד איך החתונה היפה של הבן שלנו נגמרה לאחר שנה בגירושים לא מובנים, למה טרחת להגיע לחתונה של תלמידה, שאינך חייב להיות נוכח בה? ואז עונה ריבלין תשובה משונה: אבל זאת רק חתונה של ערבים. ואשתו תוהה ומקשה עליו - מה פירוש רק של ערבים - האם הם לא בני אדם. והוא מתנצל מיד כדי להבהיר את עצמו. שאין הוא חשוד בוילוזול בהם שהרי את כל חייו הוא מקדיש לחקר הערבים, אלא ש"בהם הוא לא מקנא", מה פירוש לא מקנא?

הם, לידו, לא נמצאים באותו מעגל של בני משפחה ותרבים וידידים שהם הרלוונטיים לקנאתו

ולייסוריו על גירושי בנו. חתונה ערבית היא בעיניו סוג של פולקלור, קטגוריה אחרת שאינה קשורה למעגל האינטימי שלו הרלוונטי לייסוריו בגלל גירושי בנו. ומכאן ואילך מתחיל הרומאן להשתלשל בדרכו הנפתלת כדי להראות עד כמה הערבים אכן קשורים למעמקי האינטימיות שלו, שהם בהחלט רלוונטיים לחייו האישיים. וגם אם הם לא ייתנו לו את מפתח הסוד לגירושי בנו, הם יעזרו לו להקל על בנו בצער ההיתקעות שלו.

כלומר הרומאן בא להוכיח דווקא את ההיפך ממה שחושב ריבלין בהתחלה. הערבים אינם רק מיעוט פולקלורי, הערבים אינם רק נושא למחקר, הערבים אינם רק אויב ויריב, הערבים קשורים לשאלות הכי מהותיות של זהותנו ומהותנו, ונוגעים בכאבים הכי עמוקים שלנו.

זאת היתה התוכנית של הרומאן - לממש את הרעיון הזה לא באופן מטאפורי או סמלי, אלא באופן ספרותי על־ידי שזירה עלילתית של שני מסלולים, האישי־משפחתי והמחקרי־מזרחני. פה היה עבורי מיבתנו של הרומאן הזה - לעמוד בשזירה מינה ומשכנעת של שני המסלולים הללו מבחינה אנושית. זאת היתה גם הסיבה לייסורי הכתיבה שלי ולנדודי השינה שלי - האמינות הספרותית של השזירה הזאת.

ההתחלה של ההתלבטות המחקרית של ריבלין קשורה באלג'יריה, שתמיד משכה את התעניינותי, כי אלג'יריה והמאבק נגד הקולוניאליזם הצרפתי היוו מודל בעולם הערבי למלחמת שיחרור קשה ומסובכת, שהצליחה בסופו של דבר

הקולוניאליזם הצרפתי באלג'יריה היה עמוק ביותר, ממושך, מלווה בהתיישבות צרפתית מסיבית. אף־שיש להיזהר מהשוואה פשוטה בין אלג'יריה לבין המאבק בפלשתינה/ארץ־ישראל, יש אולי בכל זאת כמה דברים מקבילים. והנה בעשור האחרון מתחיל באלג'יריה טבח הדדי לא־מובן.

אני אפילו לא קורא לזה מלחמת אזרחים, כי השלבים האחרונים שם איבדו אפילו את הצד האידיאולוגי שלהם והפכו לרציחות הדדיות של אזרחים, נשים, ילדים וטף בכפרים. ריבלין, נדהם מן התופעה הזאת ואף על פי שהוא עצמו חוקר תקופה מוקדמת יותר הקשורה במלחמת השיחרור של אלג'יריה, מרגיש חובה לעצמו לנסות לזהות את הסימנים המוקדמים לרציחות שמשתוללות בהווה.

הסימנים המוקדמים הם השאלות החשובות למחקר על התהליכים שמתרחשים בהווה. כל חוקר של העבר אינו יכול שלא להסתכל גם על ההווה ולנסות לקשר אליו את הסימנים המוקדמים, את הזרעים, למה שמתרחש עכשיו. השאלות לגבי אלג'יריה עלו בי מתוך האנלוגיה למצב הפלסטינים. כלומר עלתה השאלה מה יקרה להם לאחר שניפרד מהם. האם, כפי שמנסה ריבלין להגיד, גם אנחנו, כמו הצרפתים, נשאיר בזוהותם הללים שחורים שמתוכם יפרצו דברים קשים, בלתי צפויים? השאלות שלי היו מוקדמות אולי, כי היום מתברר שהם לא ממהרים להיפרד מאיתנו ואנחנו לא מהם, אנחנו עדיין בגדר מין "דיבוק" זה לזה.



מתוך מיפגש עם מזרחנים במכון טרומן:

הרשו לי לפתוח בקטע קצר מתוך ספרי 'הכלה המשחררת': "ובינתיים החורף שתשש התאושש, קם על רגליו והחל להתהדר בענגות שחורה וברוחות חזקות. שלושה ימים לפני יום העיון הוזהירו חזאיות בשתי הרשתות על אפשרות של סופת שלג גם בהרי יהודה וחנה טדסקי החלה להתקשר כמה פעמים ביום. מה לעשות? לדחות? כי מי מחבריו הירושלמים הקשישים ומהקהילה האיטלקית יעלה להתאבל על בעלה ביום שלג, ועוד בהר הצופים שהשלג נערם בו בכמות כפולה? אבל ריבלין ניסה לבטל את אזהרת השלג של החזאיות הצעירות: אם ירושלים היתה נשמעת לכל נבואות השלג שהטיחו בה חזאים וחזאיות לאורך הדורות היא היתה מזמן נחשבת לשווייץ של המזרח התיכון ולא לאסונו. אבל כשהאזהרות חזרו ונישנו וכמה מדרכי הגליל כבר שובשו ואפילו אתר החרמון נסגר למבקרים בגלל סופות השלג העזות, החלה חנה טדסקי לבכות בטלפון ולחשוב איך להעביר את הכול למכון ואן־ליר שלידי בית הנשיא, ואילו ריבלין ניסה לחזק את רוחה בדבר מוסר: אדרבה, יהא השלג הזה מיבחן לאוהביו האמיתיים" (עמ' 468).

השלג של היום לא שיבש בסופו של דבר את המיפגש הזה שלנו, אף שאלי פודה ואני, כמו ריבלין וחנה טדסקי גיבורי הרומאן שלי, חששנו מאוד פן יתבטל. המיפגש הזה חשוב לי מאוד. ואינכם יכולים לתאר לעצמכם איזו נחת רוח יש לי מדיון עם המזרחנים הירושלמיים על ספרי האחרון 'הכלה המשחררת' כאן במכון טרומן. במיוחד אני נרגש כשאני רואה לפניי את פרופ' פסח שנער, ידיד ותיק לאבי המנוח שבצוותא כתבו חוברות על נטיית הפועל הערבי. פרופ' שנער הוא דמות שליוותה אותי בימי ילדותי, וכילד חשתי באהבתו ובחיבתו של אבי אליו. אולי גם משום שפרופ' שנער העניק לאבי אותה חסות אקדמית, שלא זכה לה מפרופ' בנעט המפורסם, שבקפדנותו הרבה ריפה את ידי אבא בהשלמת עבודת הדוקטורט שלו. פרופ' שנער, שכבר כמרצה מתחיל באוניברסיטה העברית ניכרו בו סימנים מובהקים של למדן וחוקר גדול, העניק בחסותו לאבי מעט מן היוקרה האקדמית שאבי כל־כך

מכאן צריך היה להתחיל לא רק מגע אינטלקטואלי מחקרי מופשט עם הערבים, אלא גם מגע פיזי אישי, בעיקר דרך סיפורים ושירים

לשם כך צריך היה להיכנס לא רק למערכת יחסים עם ראשד ופואד, אלא גם לחדור לחדר המיטות של סמארה. וכאן אני רוצה להתייחס להערות, אהרן ליש, יקירי, שזה לא נראה לך סביר. השאלה של אמינות היא לא שאלה של המציאות, אלא שאלה של הספרות. במציאות אין שאלה של אמינות. או שיש עובדה או שהיא איננה.

וכמו שכבר נוכחנו לדעת במציאות יכולות להתרחש עובדות תמוהות חריגות ומדהימות ביותר, שבספרות יגידו עליהן שהן לא אמינות. כשאני מלמד את 'זרד לאמילי' של פוקנר, והתלמידים תוהים האם אפשר שגיבורת הסיפור תשאיר גוויית המאהב שרצחה על מיטת כלולותיה במשך ארבעים שנה, אני מראה להם ידיעה שהתפרסמה בידיעות אחרונות על זקנה אמריקנית שרצחה את בעלה והתכה אותו לחלקים והיתה גוררת אותו בקופסאות קארטון במעבר מדירה לדירה.

במציאות הפאנטאסטי ביותר יכול להתקיים, וכבר ברור לכולנו שהמציאות עולה על הדימיון הפרוע ביותר. אבל בספרות השאלה היא של אמינות אנושית ועלילתית. האם מה שקורה סביר ומנומק ביחס לכלל המערך הספרותי המתואר? השאלה היא לא מה בדרך כלל מותר ואסור מבחינת-כבודה של אישה ערביה נשואה, אלא אם יש נימוקים טובים לכל הצדדים לאפשר לריבלין להיכנס לחדר המיטות של תלמידתו הנשואה. מדובר בבחורה שבן-דודה מאוהב בה וגם היא כנראה נמשכת אליו והיא מדוכאת ומבלבלת בגלל זה, ולכן הוריה השיאו אותה למישהו ממשפחה עשירה ומכובדת יותר, מתוך אמונה שזו כלה משכילה שלא רק גמרה תואר ראשון כמו רבות מחברותיה, אלא גם סיימה תואר שני, ואולי מובטח לה גם איזה עתיד אקדמאי. לכן הקשר עם הפרופסור מאוד חשוב, ובן-הדוד מוכן לתת שירותים רבים כדי לעזור לסמארה להשלים את חובותיה. לכן אין פלא שמצליחים להביא את הפרופסור אפילו לחדר השינה, כשאינה בקו הבריאות והוא מסכים לכך לא בגלל שהוא נמשך אליה (אם כבר מישהי ברומאן הזה אולי קצת מושכת אותו, הרי זו אימא שלה), אלא משום שהערבים בכלל מושכים אותו למגע יותר קונקרטי, שהוא לא בדיוק יודע מה תכליתו, וכאן הלא-מודע שלו עובד.

כך מתחילים התהליכים המקבילים. בחתונה נכנס ריבלין לשירותים בביתה של תלמידתו כדי לחוש את האינטימיות הערבית (!) ומזליף על עצמו טיפה מבקבוק בושם שהוא מצא שם. היתחלתי לכתוב את הרומאן ב-1989, ואז היה רגע של שקט בינינו לבין הפלשתינאים, רגע שבו אפשר היה לחשוב מה יקרה לאחר השלום. היה משהו שרציתי לבדוק דרך הערבים הישראליים, איזה רגע שקט מעבר לפוליטי, מעבר לכיבוש ולטרור, מתוך תקווה שאולי היחסים נכנסים למסלול נורמאלי יותר, לבדוק כיצד והיכן יתגבשו הגבולות בינינו וביניהם, שכן שאלת הגבולות בעת שלום מורכבת לא פחות מאשר בעת מלחמה, ולבדוק גם מה יהיה טיב היחסים, טיב הסימביוזה, מה יהיה טיב הוליגה שלהם לתוכנו ושלנו לתוכם. סמארה היא שיוצרת את הקשר בין ריבלין לבין

דודה ראשד, שמשמש כנהג ושליח שלה, וראשד שמזכיר לגיבור שלנו את בנו עופר, התקוע גם הוא באהבה אבודה, עוזר באמצעות תחושת החירות העמוקה שבתוכו להניע את פואד, רבי-השרתים של המלון, לשבור את שתיקתו ולספר לגליה את הסיפור האמיתי על אביה, ולאשר את דברי עופר. כאשר בחרתי את השם פואד לרבי-השרתים לא ידעתי שבערבית משמעו "לב", והשם אכן מתאים לו מאוד. פואד טומן בליבו את סודו של עופר, את הידיעה על מה שקרה במרתף הפנסיון.

ריבלין מזהה את פואד בביקורו הראשון בפנסיון, כאשר הוא בא לנחם את האבלים, ומנסה דרך הביקור הזה לגשש אחר סודו של בנו. בפעם הראשונה עומד פואד בלבוש המלצרים הרשמי שלו ומבקש מהמחותן לשעבר לכתוב משהו בספר התנחומים. בביקור השני הם כבר מחליפים מספר מילים בערבית, וריבלין מתחיל להבין שהאיש אולי יודע את הדבר שכלתו לשעבר ובנו לא רוצים להגיד לו, והוא צריך איפוא לפעול. הפעולה של ריבלין שנועדה לפצח את הסוד שטמון אצל פואד מתרחשת מתוך אינטואיציה. פואד הוא ערבי מאבו-גוש, שיש לו זהות משלו, ובגלל הניסיון הרב שיש לו בעבודה עם היהודים הוא נוהר לא להסתבך איתם. "אינני רוצה להסתבך בצרות שלכם ובסיכוסוכים הפנימיים שלכם", אומר פואד, "אני רוצה להתקדם בתוך המיסגרת שקבעתם לי". ריבלין מנסה לעורר בפואד את רגש החירות ואת רגש המוסר כדי שיוכל בכל זאת לפרוץ את המיסגרת המוגבלת של רבי-השרתים ולחלץ מתוכו את האמת. ובאופן מתוחכם מאוד הוא מביא אליו את ראשד כדי שיתניע אותו בניצוץ שלו, ערבי מול ערבי (וזה גם הרגע היחיד ברומאן שבו ערבי מדבר לערבי בערבית, שכן כל הדיבורים בערבית היו עדי-כה בעיקר בין הפרופסור לבין הערבים). ואכן פואד בסוף מתרכך, מסיבות פנימיות שלו, ומספר לגליה, לא לריבלין, מה היא האמת ובכך גורם לה לבוא ולהתוודות בפני עופר לפני הלידה, שאכן הוא צדק ושהיא האשימה אותו בהאשמת-שווא. על-ידי כך היא משחררת אותו, וזאת הכלה המשחררת, ואין היא היחידה ברומאן. גם סמארה משחררת את ראשד מה"דיבוק" שלו כלפיה בהצגה בלשון הערבית של המחזה היהודי 'הדיבוק'.

שילובם של שני המסלולים, שהיה מבחינה סמלית בעל משמעות רבה בעיניי, הוא לב-ליבו של הרומאן. בעת כתיבת הרומאן פרצה האינתיפאדה בכל עוצמתה האירציונאלית, אירציונאלית לפחות במישור הגלוי שלה. ואז הבנתי עד כמה השאלה המזרחנית, כלומר שאלת ההבנה העמוקה של הערבים, היא שאלה של חיים ומוות בעבורנו. כאשר ריבלין אומר לאישתו: "הערבים הם כל הזמן במוח שלי", הוא רוצה לומר לה שברור עכשיו לכולנו, ששאלת השאלות של קיומנו כאן אינה נוגעת ליחסים הפנימיים בינינו, אלא קשורה ליחסים עם הערבים, ובעצם כולנו חייבים להיות מזרחנים כדי להבין טוב יותר את המציאות שבינינו כדי לא לטעות ולהיכשל.

ואז נוכחתי לדעת עד כמה העיקרון הזה של הספר - השילוב בין הפנימי ביותר והאישי ביותר לבין השאלה הקולקטיבית הקשורה בערבים - הוא אכן נכון.

יש לי חבר, ערבי משפרעם, מוחמד סדיק, שהוא פרופסור לספרות ערבית באוניברסיטת ברקלי. הוא קרא בכתב יד חצי מן הספר והזהיר אותי שלא להמתיק יותר מידי את דמותו של ראשד כפי שלפעמים סופרים גויים מציגים דמויות של יהודים בספריהם מחשש להיראות אנטישמיים. ואכן היסוד הדמוני הטראגי של ראשד הולך ונחשף דרך יאוש אהבתו ודרך כוח החירות שבתוכו. לא

שינתי את התוכנית המקורית של הספר בגלל האינתיפאדה השנייה, וג'נין, רמאללה ושאר המקומות האימנטיים שמופיעים היום בחדשות - הופיעו בספר כפי שהיו קודם - מקומות מיפגש בין יהודים וערבים גם מבחינה כלכלית, אבל בעיקר מבחינה ריגשית ותרבותית. אבל האינתיפאדה בכל זאת הכניסה לספר את עיניין זכות השיבה, ובהדגש מוכפל. הנוכחות הריגשית חשובה ביותר ביחסינו עם הערבים, דווקא משום שהם נמצאים בדרגת התפתחות לאומית, שבה הרגשות מקדימים את השיקולים הרציונאליים. כבר ציינתי במקום אחר שהופעת הציונות היא כל כך ייחודית בתולדות העמים ושהערבים כפרטנרים בעל-כורחם לפרויקט הציוני צריכים היו להתמודד עם משהו מורכב וייחודי שגם עמים בשלים יותר היו מסתבכים איתו. אנחנו לא ניסינו לבוא אליהם גם מתוך הודקקות בנוסח: "עיוורו לנו לנרמל את עצמנו", אלא באנו אליהם (מלבד כמה חדי-עין מראשוני המתיישבים) מתוך עמדה של התנשאות מערבית, בנוסח של: "תנו לנו את האדמה שלכם, ואנחנו ניתן לכם בתמורה מדע, טכנולוגיה, קידמה

סיפור 'הזר' של קאמי - האבסורד הערבי, הניהיליזם הזה, שאני מזהה אותו בטרור של בן-לאדן מעבר לפונדמנטאליזם הדתי לכאורה. אנחנו במערב הירשינו לעצמנו שעשועי ניהיליזם ואבסורד; והרי הנובלה 'הזר' של קאמי היא יצירת מופת, זו אבן הפינה של הספרות שלאחר מלחמת-העולם השנייה. נובלה כל כך משמעותית, כל-כך חשובה בספרות העולם. זו הנובלה שביססה בספרות המערב את תחושת הניכור והאבסורד שאנו מוצאים אותה לעיתים כה קרובות בספרות ימינו.

והנה מה קורה שם? הגבר הצרפתי מארסו, הורג סתם כך ערבי ומנמק בבית-המשפט את הסיבה לרצח באור השמש שסינוור אותו. אם השמש גורמת לו להרוג, שואל בצדק המתבר הערבי, למה שצרפתי לא יהרוג צרפתי? אם האבסורד הוא שמביא אותו למעשה קיצוני כזה, למה האבסורד הזה צריך לפנות דווקא נגד בן עם אחר? ולכן בא הסיפור הנגדי בספר לתקן את הסיפור המקורי



א.ב. יהושע

של קאמי, על ערבי שהורג סתם כך שני צרפתים. וכאן ניסיתי לסמן שמתוך הפונדמנטאליזם האיסלמי הרצחני בוקע גם צד ניהיליסטי מודרני. אנחנו הורגלנו לחשוב שהפוסט-מודרניזם, העמדה היחסית הזאת כלפי המוסר, וגם שעשועי האכזיסטנציאליזם שקדם לפוסט-מודרניזם, מתאימים רק למערב. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להשתעשע בדברים הללו, כי אצלנו במידה רבה יש סדר, חוק ודמוקרטיה. אין אנו משערים שיש גם בעולם הערבי, שנראה כבול כולו בערכים של מסורת ודת, גרעינים אבסורדיים ניהיליסטיים חסרי אחריות, שיכולים להתפרץ במין טרור כמו ה-11 בספטמבר בניו-יורק. לכן נושא הבנת הערבים דרך שירתם ודרך השיח שלהם היה לי חשוב ביותר.

אסיים בשני סיפורים קטנים הנוגעים ל'כלה המשחררת'. האחד קשור לסיפור על דוקטור סויה, חוקר הספרות העממית הערבית שנהרג בפיגוע ושהחומר הספרותי בהעיתונות האלג'ירית שליפט לפני מותו משמש לריבלין בסיס לעבודה הסמינריונית של הסטודנטית סמארה. ריבלין מצפה להפיק בעצמו מהחומר הזה כמה ניצוצות בעבור המחקר התקוע שלו. ברומאן 'הכלה המשחררת' מופיעים מזרחנים אחדים, והם שונים זה מזה בהשקפתם על העולם הערבי. אבל היה לי עניין מיוחד, גם כאדם ממוצא מזרחי בעצמי, להעמיד לפחות שני מזרחנים שהם בעצמם מרקע מזרחי:

ובריאאות". לא אמרנו להם, ואני מודע לכך שאני מבטא זאת בצורה בוטה: "אנחנו עם בעייתי, עם שנשש את מולדתו ונמשך אל הגולה כי לא יכול היה למצוא את יכולת החיים המשותפים והריבוניים במולדת המשותפת. אנחנו עם שסיבך את עצמו ביחסים פתולוגיים עם סביבתו, עד שהגיעה אליו גם שואה איומה. אנו רוצים ומנסים לנרמל את עצמנו ביחס טבעי למולדת. עיוורו לנו. דווקא אתם, שקשורים באופן כל-כך עמוק לאדמה. הכישרונות הרבים שלנו, פרסי הנובל שלנו, לא הצילו אותנו מכיבשני אושוויץ. בואו ותהיו שותפים בכירים במעשה השיקום שלנו, ולא רק אנחנו אלא כל העולם יכיר לכם תודה על כך ויגמול לכם".

מן החוב הריגשי הזה, שאני חב לערבים, באו ועלו השירים שבספר. פתאום התרחש הגילוי המדהים של שירי אל-חלאג', המיסטיקן הצופי בן המאה התשיעית, ושל הצד השובבי הפרוע של שירי אבו נואס וגם שירים אחרים. את הסיפורים האלג'יראיים אני הימצאתי כדי להדגים את כל הסבך הריגשי ולנסות לבטא את התת-טכסט של הערבים בכלל ושל האלג'יראים בפרט לגבי הקודים המוסריים ביחס לקולוניאליזם הצרפתי, ואולי ביחס למערב בכלל. היה לי תענוג מיוחד להמציא את הסיפור על "הזר המקומי" כאבסורד נגדי מול

פרופ' עקרי ופרופ' סויסה. עקרי נוכח ברומאן כאדם חי וממשי, והוא מביע את דיעותיו באופן נחרץ. ודיעות אלו הן בדרך־כלל פסימיות מאוד לגבי העולם הערבי ויכולתו להגיע לדמוקרטיה ולהירות אישית. ואילו סויסה הוא רק צל עובר ברומאן. הוא בחור צעיר, עילוי מבטיח, שניסה לרדת אל שורשי הקודים הערביים דרך שירתם וסיפוריהם העממיים. ברומאן תיארתי את הפיגוע הרצחני באוטובוס שבו ניתזו דמו של סויסה וחלקים ממוחו על העיתונים הערביים הישנים שהיו בידיו. בכל פעם שחזרתי וקראתי את תיאור העיתונים המוכתמים בדם הירגשתי א־נוחות אסתטית כסופר, כאילו עשיתי כאן משהו גס, שהנה דמו של החוקר היהודי שנרצח על־ידי ערבים ניתז על חומר המחקר שלו - הסיפורים והשירים הערביים. וכאילו, מבחינה סמלית, כל הניסיונות שלנו להתקרב אליהם ולהעמיק בתרבותם לא יצלחו. ואף שהירגשתי א־נוחות אסתטית לא יכולתי לוותר על התיאור הזה, וכאילו כוח חיצוני מיסתורי כפה עליי להשאיר את כתמי הדם והמוח על העיתונים הערביים הישנים.

בערב ההשקה לספר במשכנות שאננים אמר פרופ' מנחם מילסון בין שאר דבריו: "תודה, בולי, שהיצבת יד בסיפור על סויסה לחוקר ג'ון ביליג." ואני באותו רגע התבלבלתי לגמרי, ולא ידעתי במה מדובר. אז פנה מנחם מילסון לספר את סיפורו של החוקר היהודי ג'ון ביליג, איש צעיר ומוכשר ביותר, שחקר שירה שיעית, וכנראה צפו לו עתיד גדול מבחינה אקדמית. בזמן מאורעות 1936, בשעת בוקר מוקדמת, הוא ישב בחדרו השכור בשכונת תלפיות בירושלים ועבד על הטכסטים השיעיים, וערבי התגנב לחצר ומבעד לחלון ירה כדור דום־דום בראשו, ודמו ומוחו של ג'ון ביליג ניתזו על כתב־ידי המונחים על השולחן. את הסיפור הזה שמעתי כילד צעיר מאבי. הידחקתי אותו לגמרי; אבל הוא שכן בתוכי - וכאילו נפשו המפרפרת של החוקר הזה לא מצאה מנוח עד שהובילה אותי לספר את הסיפור - אמנם בהקשר קצת שונה. ואכן, לאחר שסיפרתי את הסיפור בערב שנערך לכבוד 'הכלה המשחררת' באוניברסיטת תל־אביב, הביא לי ידידי הסופר, יובל שמעוני, את קטעי העיתונות משנת 1936, ובהם התיאור המפורט של המיקרה וההספדים של עמיתיו של ביליג באוניברסיטה; ואז הבנתי למה הצליח הסיפור, שהיה שמור בתת־תודעתי, להתגבר על הרתיעה האסתטית שלי.

אסיים בסיפור הנזירה הלבנונית, הנזירה המתעלפת. כאן שוב מדובר במשהו מן המציאות. מקומם של הערבים הנוצרים בספר הוא גדול. אני חושב הרבה על מצוקתו של המיעוט הזה בתוך המיעוט הערבי הישראלי ומקווה מאוד שהוא לא יתייאש ולא יעזוב וישאיר את הארץ רק לפונדמנטליסטים המוסלמים. הנוצרים הערבים נתנו תמיד לערביות איזה מימד נוסף חשוב, קסום, כי הרי הנצרות קודמת לאיסלם בארץ הזאת וקשורה, על פי דרכה, אל הנוכחות היהודית של סוף הבית השני. לכן הערבים הנוצרים, שנתנו תוקף כפול ללאומיות הערבית הפלסטינית אולי כנגד זו הפן־ערבית האיסלמית, מאוד חשובים במסגרת התקווה לרבותרבותיות ולרב־דתיות של ההווייה במולדת המשותפת לשני העמים. העיניין הנוצרי־ערבי עולה בספר בכמה וכמה מישורים, והוא קשור לביקור שנערך בכפר הנוצרי בזבאבדה שליד ג'נין. ביקשתי במיוחד מידידי העיתונאי דני רובינשטיין לקחת אותי לשם. והנה לאחר הביקור שמעתי במיקרה את שירתה הנפלאה של נזירה לבנונית מפורסמת ביותר - מארי פירו. החלטתי לשנות את שמה ולהביא אותה לקונצרט בכנסיה

של זבאבדה על מנת לעודד את רוחם של הנוצרים הנתונים בין הפטיש היהודי לסדן האיסלמי. ואכן, תיארתי בספר את זימרתה וערכתי לה קונצרט לילי דימיוני בכפר, וכדי להעניק לשירתה איזה מימד מיסטי החלטתי להוסיף לה התעלפות בסוף השירה, כדי לחזק את הקשר הריגשי בינה לבין הקהל שאינו יכול למחוא לה כפיים בכנסיה. אבל בקונצרט הראשון בזבאבדה היא לא מתעלפת בגלל נוכחותו של ריבלין בקהל. שכן היא לא מוכנה להתעלף בפני יהודים. היא לבנונית אסלית ששומרת על גאוותה, ואין היא חשה עצמה בנוח תחת מגף הכיבוש הישראלי. לכן כשהיא שומעת שיש בקהל יהודי היא לא מתעלפת. אבל בקונצרט השני, ברמאללה, לשם בא ריבלין עם אשתו, החלטתי בכל זאת לאפשר לה את ההתעלפות. זה היה בפרק השישי, שנכתב כבר לאחר פרוץ האינתיפאדה, וריבלין אכן אומר בהתרגשות לאשתו: "תראי היא תתעלף עוד מעט". אשתו תוהה למה הוא מתלהב כל־כך לקראת ההתעלפות הזאת ואומרת: "למה היא צריכה להתעלף?" - ובתשובה לשאלתה צריך הייתי לנמק גם לעצמי וגם לקוראים את פשר ההתעלפות שכפיתי עליה. אכן, רק עם פרוץ האינתיפאדה הבנתי את משמעותה (דבר שלא הבנתי בפרק השלישי). ההתעלפות שלה, ענה ריבלין לאשתו בשמי, באה כדי להזהיר אותנו מפני מה שעומד לקרות, כמו ההתעלפות המפורסמת של האב וזסימה בחלק הראשון של 'האחים קרמזוב', כאשר אליושה מביא את אביו ואת אחיו מיטיה, המסוכסכים ביותר זה עם זה, כדי שהנזיר יפשר ביניהם. והנה במקום להירגע מתחילים שניהם בריב מכוער וקשה, ואז הישיש וזסימה קם ונעמד לפניהם, וכיוון שהוא צופה את הרצח של האב בידי בנו הוא מתעלף לפניהם כאומר להם: "עיצרו! עיצרו לפני שיהיה נורא ודם יישפך". זו התעלפות מכוונת שמשמשת כמין אקט של יאוש ואזהרה מפני הרע הצפוי. אבל ההתעלפות של הנזירה ברומאן שלי לא עזרה, ממש כפי שקרה גם ב'אחים קרמזוב', אולי משום שהתרחשה רק בספר ולא במציאות.

האם 'הכלה המשחררת' הוא בסופו־של־דבר רומאן פסימי או אופטימי? לדעתי, ביסודו הוא רומאן אופטימי שנכתב בתקופה אופטימית באופן יחסי. הנה, מימשתי סוג של יחסים ומציאות, שבהם לא רק יהודים הולכים למסעדות ברמאללה ולקניות בג'נין ולמוסכים ולרופאי שיניים בשכם, ולא רק הפלסטינים מסתובבים בחופשיות בערינו, אלא שישנה גם, למרות הכול, איזו אינטימיות ביחסינו ההדדיים.

אינטימיות שאתם כמזרחנים מכירים אותה וחיים אותה. בימים הנוראים ועקובי הדם האלה, יעמוד הרומאן הזה לעדות, שאכן היו ימים טובים אחרים, ואולי הם יחזרו עוד. הלוואי כן יהי רצון.

שיחה עם א.ב. יהושע

על רקע הרצאתו של א.ב. יהושע על המזרחיות הפלשתינית והכללית, פנתה מערכת 'עכשיו' במספר שאלות לסופר

מערכת עכשיו: האם כפי שאתה כותב בהרצאה שאנו מפרסמים לעיל, אתה באמת תלוי, לשם שלוה נפשית והרגשת ביטחון שלך-שלנו, בהבנת האינטימיות הפלשתינית ובפיענוח תחושת האינטימיות והשייכות

של ה"אחר" (הפלשטינאי, הערבי, המוסלמי)? האם הקשר כזה קיים אצלך מכיוון שהם מאיימים עלינו, ואתה רוצה לנטרל את הסכנה?

א.ב. יהושע: מאמץ מכוון, גם אם הוא נעשה מתוך החלטה אידיאולוגית, להכיר ולהבין את הפלשתינאים. להבין את הקיום התרבותי והרוחני שלהם - גם זה של שכבות עבר קודמות, מימי ה"ג'הלייה", ולא להסתפק בתנועה על פניו של המישטח הפוליטי החיצוני של הסיכסוך - כל זה יכול להניח בסיס ממשי יותר להבנה ולדיאלוג. אך אינני מתעלם גם מהצד הנפשי, החווייתי שלי השואף להבקיע אצלם לרובד אישי, שאין בו איום. מובן שהייתי רוצה כי "הבקעה" פסיכולוגית כזאת תהייה הדדית.

מ.ע.: אנו מבינים כי אביך סיים לימודי מוסמך במדעי המזרח באוניברסיטה העברית. אתה גם מציין כי מסורת משפחתית זו, נוסף למוצא הספרדי הטהור של משפחתך, השפיעה על יחסך לתרבות המזרח ולדיאלוג עם המשכילים הערביים. האם הקו משפחתי הזה באמת השפיע עליך מאוד?

א.ב. יהושע: אכן, הידע הרב של אבי בתחום התרבות הערבית והמוסלמית תמיד עמד נגד עיניי. לדעתי, דיאלוג בין תרבויות - ברגע שיבוא ויתקיים במלואו - יבוא במקום מלחמת תרבויות. אני חולם על גשר תרבות גדול, ענקי, בין מערב למזרח. אנחנו, יחד עם הפלשתינאים, יכולים להיות חלק מהגשר הזה - גם מבלי לוותר במאומה על זיקתנו לתרבות הומניסטית של המערב. מהלך כזה הוא בדיוק ההיפך מ"מזרחיות" צרה, מתלוננת ואנטי־מערבית, הפועלת למעשה דווקא מתוך תחושת נחיתות.

מ.ע.: אבל אולי השלום טעון דווקא בינתיים בויתור על העמקה תרבותית, שיכולה להביא דווקא להצבעה על הבדלים, על שוני, ואפילו על קנאות, בעוד שעל המישטח הפרגמטי אפשר יהיה להגיע להפוגה של שלום?

א.ב. יהושע: אני בטוח ששלום אמיתי ומתמיד ייכון על בסיס של דיאלוג תרבותי והיכרות והבנה הדדית, שימנעו פחד ודמוניזציה הדדית. בכל מיקרה, דיאלוג בין תרבויות יחזק את השלום.

מ.ע.: אם נשוב עכשיו לרומאנים הנוכחיים שלך, ובייחוד ל'הכלה המשחררת', האם אפשר להבין מדברייך בהרצאה לעיל כי ממש תיכננת את הרומאן האמור לפי קווים רעיוניים, כשכל דמות ברומאן צריכה לשרת איזה צורך רעיוני? האם כך צריך ואפשר לכתוב רומאן? או אולי לא כך כתבת אותו, לא על־פי תיכנון רעיוני, אלא אתה מייחס לרומאן הבנְייה כזאת אחרי המעשה של הכתיבה?

א.ב. יהושע: ריבלין, גיבור 'הכלה המשחררת', רוצה להבין דברים עקרוניים באיזור ובתרבות האיזור על־פי השוואה בין מלחמת אלג'יריה ומעשי טבח באלג'יריה במאבקים פנימיים שם לבין התנועה הלאומית הפלשתינית. הוא סובר כי בהשוואה כזאת, לרבות גילויי הרצחנות פה ושם, יהיו מפתחות חווייתיים להבנת הנעשה גם בארץ כי האלימות הזאת מאפיינת את המזרח לא פחות מהשלווה המזרחית. אבל נוצרת גם הקבלה בין ניסיון הפיענוח התרבותי הכללי ברומאן לפיענוח טראומות אישיות של הגיבור באמצעות דמויות ערביות. בהקשר הזה ברצוני להסביר כי ברומאנים ריאליסטיים גדולים, צרפתיים ורוסיים, דמויות שונות מייצגות אופציות ריגשיות, רעיוניות, ואפילו פוליטיות.

מ.ע.: נראה כי הקריאה המפורסמת שלך בזכות הנורמליות כוללת לא רק צידוד להפרדה בין לאום לדת, אלא גם שלילה מוחלטת של הגולה - ודברייך בנידון עוררו לא פעם מחלוקת, למרות שעמדתך

הולמת בעצם את התפישה הציונית המסורתית. האם באמת אינך סובר כי קיום תפוצות חזקות הוא קו היכר של העם היהודי מימי גולת בכל מלפני 2,500 שנה וגולת אלכסנדריה ורומא, וכיום, למשל, של תפוצה צפון־אמריקאית? הרי התפוצות מחזקות אותנו מבחינה כלכלית ומדינית. אבל זה גם קו היכר כמעט מסורתי של העם היהודי בכלל. פעם כתב הוגה דיעות לא ידוע כל־כך היום, פרופ' שמעון רבידוביץ', את החיבור 'בבל וירושלים', ואני קרוב בדעותיי לדיעותיו. חוץ מזה, אני אוהב לחשוב על מוצבי נוכחות ולא רק על מצבות אפילו בתפוצות הכי טראומטיות כמו בפולין.

א.ב. יהושע: הרבה ממה שאמרת הוא נכון לגמרי. אך עדיין סבורני, כי קיום יהודי לאומי נורמלי, לא כקהילה דתית, ולא כמיעוט פזור בין עמים אחרים, הוא רק קיום יהודי בישראל - ואכן, אני מייצג בכך את התפישה הציונית התיקנית ביותר. זה גם הבסיס לחיוב מדינה יהודית כביטוי להגדרה לאומית עצמית בתור עם נורמלי.

מ.ע.: נסיים שאלות אלו הנילוות לפירסום הרצאתך על המוטיבים של מיורחיות ביצירתך בשאלה על יחסך ל"מיגדריות המזרחית בארץ", כמעט אמרנו "יחסך למיגדריות המקצועית", הוועקת בשם קיפוח ובשם תרבות חילופית. לעיתים יש רושם כי ה"מיגדריים" המקצועיים הללו שונאים כל יוצר ממוצא ספרדי, מיורחי וכו' שמצליח ומקובל כיוצר מרכזי. אז הם טוענים כי הוא "השתכנוז" - וזה כמו לסמן עיגול של טענה בדבר חוסר אותנטיות מזרחית סביב כל יצירה מעולה של יוצר שלא ממוצא אשכנזי. מה דעתך על כך?

א.ב. יהושע: אני מסכים איתכם לגמרי. אף פעם לא חשתי סתירה בין הביטוי האותנטי והשלם של מוצאי הספרדי הטהור ודמויות ספרדיות ביצירות שלי לבין תחושתי שאני במרכז ישראל מודרנית והשייכת לכל בניה. הרגשה זו לא באה מתוך שום נחיתות, והייתי תמיד מחובר למרכז המודרניזם המערבי. מקפאק ואילך. זוהי גם זיקתי לקו האסתטי והסמאנטי של כתב־העת 'עכשיו' ולקווי־הביקורת העקרוניים של עורך 'עכשיו' - לביקורת שלך, גבריאל (אם כי לא לכל פרט בפולמוסיך). נוסף לכך, אם אני פרוזאיקן מודרניסטי שרואים אותו כמרכזי, הרי בוודאי שגם במיסגרת זו קיים הקו הביוגרפי הספרדי שלי, אך לא כאיזו הצעה לתרבות חלופית, ממש כשם שאצל עמיחי ווך בולט גם בתוך יצירתם המודרניסטית והעברית מוצאם ה"ייקי", ואצל אבידן בולט גם בתוך השירה המודרניסטית לעילא הקו הביוגרפי הצברי, התל־אביבי.

הסיפריה הכאוטית

מטר ספרי שירה נופל בליקה מלא פוכבים
 נקישות ערב נוגות נופלות
 על מנורת קריאה בשדה פתוח
 סטודנט צעיר
 לרגע נח
 מן האפל
 מתחת לאור
 חלום מזהיר
 על ערבה צחיחה רוחות ערב תוקפות
 את מה שיפה ברוחו
 והנוף נהרס
 לחתיכות
 יפי
 רחוקות

מקום

אני מקום -
 בכל המקומות בהם אינני קימת -
 אני רק רצף של תפיסות
 עולה אל הבמה בפנים אפורות
 ושר בקול אחר -
 אני מקום - רק רצף של תפיסות
 מאבדת זכרונני, אני אדם אחר -
 שומעת את קולך עולה
 בכל המקומות בהם אינני קימת
 קולך מגרונני מדבר
 אני לא שחקן - אני רק רצף של תפיסות
 ואתה תפסתי אותי

הלכנו בעורף המלחמה

הלכנו בעורף המלחמה רכונים זה על זה כבתיים שקרסו
 הגשם פסק ברחוב הצר וכל אדם וכלב רחוקו
 באותם ימים חפשנו אחר הקסם שבסרטים על אמנים מתים ולא קראנו
 בעיתונים על הגויות.
 גרנו מעל שוק התבלינים והננוריות
 היכן שהעסקים דפקו.
 ומי שתפס את מקום החנייה הקבוע
 נחתך בגרונו, גם בלש בבקר כשהשמש הקר נגלה, הסתובבנו אל
 הקיר ועשינו אהבה
 בכל הרצינות הנחוצה לנפשות שטרם דממו.

חדר רחוק מתחת לשמיים תופת צבעוניים

מרה שחזרה אל תבואי היום אני
 עם מישהי אחרת.

1. סבך ענפי האהבה

לכל הנוגעים בדבר
לכל אלה המפליסים בלחי צמודה
בין סבך ענפי האהבה
שורט

שלבם מחכה כמו ילד ממשימ
שדמם מתלקח חדשות
לבקרים משללי ענין
שדים חותרת פנימה כמו
אגרופים ברצה כמו מחרוזת של צדף
שחותך פה הרגל של אותו הילד
על שפת הים מתאווה

זאת הדקירה ברגל
היא שבלב הסתרנו
שהוציאה אותנו אל חיק העיר
היינו רגועים אם גם לא בטוחים
בצדי הדרך הפרחים אבל לא השגחנו
לחזור לא התכוננו
השרב חשף את גופנו
ענפי הסבך פצעו לחיים מאדימות שלנו
ואחרי שנה או יותר רוחות צוננות האטו את דרכנו
התרגלנו להתקדם כמו לאשליה מתוקה וקפואה
הרוחות שתורו לנשב על העיר
עטפו אותה בגיר צלופן
הסטנו את הלב
קרענו את הגיר
לא השתנה דבר
אבל ריחות מתוקים התרוממו לאט
לוקדים מבט השט
על פני הרחובות בינות יער מגדלים נוצצים
בחשכה
שירדה וירדה
וככל שירדה לא השגנו דבר
נחתכנו וחתכנו
ולא השגנו

קטפנו בתצרות הפרטיות להבות שושנים כתמות
גחלת של פונה עדיו לוחשת בקרבנו
תפרנו אל תוך בטן האדמה
חשפנו את טבורה
ימים שחלפו ביעף כי היו עוינים כלפינו
קדמנו בחיך חכם
שחפה
על כל הפוננים שחתרנו -
בלי לדעת בלי מוצא -
בדים ששלחנו
פנימה לתוך המים
האפלים והבודדים
לתוך הנשמה

בתוך הסבך
השנים, הדרכים, האפשרים
שנחקו, שנחשפו
משהו
הגלעין המבטיח של הפרי
צרב

2. לכל הממשיכים להזדקק

אבל מנסים וצורבים משמש בדרכך
התחלנו לזמזם ברצה
כמו מחרוזת של ילד
מלים חסרות פשר
זמזום שזמם מזמן
ועוד רגע נשמע מכל המרפסות
מכל החרכים
אפשר לקבוע במשגים של התקדמות
כי החלה הנסיגה

לכל המפליסים בין סבך ענפי האהבה
שורט, שגופם הגדל
בוודד
שמקלפים פרי צונן
שזמזום מלים חסרות
מעלה הזיות הפרי מתוק
ומים כבדים אפלים
נסוגים כמו ים בין ערבים
אל לוע של יום
משרבטות מלים של רך
על גיר של סנדוויצ'ים
בחוף

הנוגעים בדבר שאינם מותרים
שפניהם אל
שממשיכים להזדקק
באחת השעות
שנופלים שבי בצפריני יפי אדיש
שאורבים בכל פינה
לבקשה
לאספה בידם ללבם
שקרו שמש חותכת בסגריר עירם
עליר, עלי
לאהב

מושא האהבה כהשלכה זמנית של הייעוד הרוחני הסמוי

הזנת השלמות הטמירה שלך
נושאת בתוכה במרפכה
את אהובך - אידיאה עצומה של מושא נעלם -
ייחוסו כרעם אלוהי מרעים במלכות המדעים.
נאמר אלוהיך שלא אותו כדי לשבות
את לבך התמים, את רוחך המתוקה
ריח עלומים עוד מקיף את נוכחותך
בהתהלךך, שבייר ופגיע, מתבוננת הוגה
מתאנה לנעלם, בעוד
יעודך הנסתר שלך חומק מתעתע. במסכות
של עלמים בחורים חיים לבושי
מחלצות יפי השפלה ותאר
שליחים במשימת הדרך מסיטים את לבך
לוקדים את שכלך במרגלים פפולים
של הסוכנות האלוהית גונבים את
הגה מכונת החיים הגדולה רבת החלקים וההלוכים
הרוצה להנשא ואינה יכלה
לנוע
ואינה יכלה לנוע, אינה יכלה
ועליך למצא את הכפתור הנסתר
להניעה ולקרבה למסילתה לשבר את הבלמים
להרג את הבלמים השדים והמדיחים
לעבר למהירות ריחוף מכונת
ואותו יפקפה אחד הכורע משכל
וידע, בלתי משג, הערצה וכמיהה
מפריד בינך לבינו, ממלאים את המרחק
הבלתי נמנע, ירך מושטת מבטך נשא
הם תלויים ופונים לאינסוף מותשים ואובדים -
אבל הוא נוכחות של בשר נדם חולפת
שתסלק מדרכך תלקח ותחלף
כדי שתמני את הראוי ביותר במקומו
משעמך - היעוד שלך
המנוי האנושי הרוחני שלך.

מוקדש לאיילה היקרה, סתיו 2007, תשרי תשס"ז



י. שריד משהח

אצלנו. אני משער, שארשת פניי הסגירה תמיהה: תראה, המשיך, אתה פשוט לא מתאים לעבודה בלישכת ראש־הממשלה. אני ביקשתי הסברים לא־ההתאמה. תראה, המשיך והמשיך, אתה טיפוס בוהמיני, ויש לך חברים מהבוהמה, ואתה מבלה לפעמים עד השעות המאוחרות וגם שותה. ואני שיוויתי לנגד עיניי את החותנת שלי, שמלכתחילה תבעה ממני במפגיע לוותר על הויפים ועל הסוודר האדום; ואני, בטימטומי, לא שעיתי לעצותיה. ושמעתי, חרץ קצין הביטחון את גורלי, שאתה כותב שירים. או ידעתי שכלתה אליי הרעה, נכובה תוחלת, אפסו סיכויי; וזה הסוף, ועל שיריי ניחמתי.

עוד באותו היום קרא לי אשכול ללישכתו, וביקש ממני לכתוב בשמו ברכה קצרה לחברי המישמרת הצעירה או לחברי המישמרת הוותיקה, אני לא בדיוק זוכר. אמרתי לו שברצון אכתוב, רק שקצין הביטחון הודיע לי לפני כמה שעות על סיום עבודתי, לא עברתי את הבדיקה הביטחונית. ואשכול שאל למה לא עברתי, ואני השבתי שלא לגמרי הבנתי. תקראי לקצין הביטחון, שיבוא אליי דחוף, הוא ביקש מהמוזכירה. והקצין בא דחוף. מה הבעיה עם היונגרמן הזה, שאל אשכול. אולי כדאי שנדבר בארבע עיניים, הציע הקצין. לא צריך ארבע עיניים, תגיד לי עכשיו, אין כאן סודות, אשכול היה עצבני. ואז אמר לו שומר הסף את מה שכבר אמר לי, פחות או יותר. ואז קצף אשכול ואמר לקצין שיישק לו בתחת, וביידיש זה נשמע הרבה יותר טוב וגם הרבה יותר ברור. לא האמנתי למשמע אוניי, לא האמנתי שכך רשאי ראש־הממשלה להתיחס לביטחון המדינה; אוי לאוונני שכך שמעו, וטוב שאוונני איסר לא שמעו. האיש הזה, סיכם אשכול, נשאר כאן, נשאר איתי, ואל תבלבל לי את המוח; וראש־הממשלה קם ממקומו ונראה לי כמו הר. כך עברתי את הבדיקה הביטחונית הראשונה שלי, כך הוענק לי הסיווג הביטחוני הגבוה במדינה; אך ליתר ביטחון החלטתי שלא לכתוב שירים, בינתיים.

כעבור שנים אחדות, כאשר כבר מזמן עזבתי את אשכול ולישכתו, ואשכול עצמו עזב את העולם זה כבר, פתחתי עיתון וקראתי על קצין הביטחון של משרד ראש־הממשלה שנלכד על־ידי המוסד והשב"כ בעוון ריגול; הקב"ט היה מרגל בשירות הק.ג.ב. לא הייתי בטוח בזיהוי שלו, עברו שנים רבות. אולי היה זה הקב"ט שלי, ואולי היה זה קב"ט אחר, כך או אחרת - קב"ט משרד ראש־הממשלה הוא היה. הוא נדון לשתיים-עשרה שנות מאסר, ומישהו סיפר לי פעם שמרוב צער ומרוב שיעמום הוא כתב שירים בכלא.

ראש־ממשלה בא וראש־ממשלה הולך, וגולדה באה. אני חושב שהיא אהבה אותי משנאתה לשמעון פרס. זאת היתה אהבה קצרה. ומעשה שהיה כך היה: עיתונאי אמריקני חשוב בא ארצה וטילפן אליי: שמעתי שאתה מקורב לגולדה, אמר, והיא מקשיבה לך. אני מגיע ממצרים, פירט, נפגשתי עם אנואר סאדאת, והוא הביע נכונות לנהל איתכם משא-ומתן לשלום. אתה מוכן לדווח לראש־הממשלה שלכם ולמסור לי את תשובתה, שאל. העיתונאי היה נרגש, קולו בגד בו כעיתונאי, והסגיר אותו כשליח מיצווה. ואני, שליחו של השליח, אצתי-רצתי לירושלים, התפרצתי ללישכה, ואמרתי לגולדה שאני מוכרח לדבר איתה, והיא התפנתה. מסרתי לה את המסר, הייתי בטוח שתקום ותיפול על צווארי, תנשק אותי על שתי לחיי, ותברך אותי על בשורתך. היא דקרה אותי בעיניה, שיספה את גרוני במבטה, ואמרה באיפוק צונן שהקפיא את החדר ואת דמי: ואתה יודע, יוסי, מה הוא רוצה, סאדאת? יש לך מושג? אני יכול רק לשער, מילמלתי נכלם, אז גולדה המשיכה לומר בזעף: הוא בוודאי רוצה שנחזיר לו את כל סיני, זה די ברור. את זה הוא רוצה, הייכה פִתֵּךְ אם לִבְנָה הגולם, שביקש לקטוף לו את הירח. ואתה, יוסי, מעלה בדעתך שאני אסכים? כשנפרדנו, היתה לי הרגשה שבשל חיבתה אליי היא תהיה מוכנה לסלוח לי; אבל זאת בפעם האחרונה; לאחר־מכן שוב לא תסלח.

מִיָּצֵר ההרס העצמי לא נפטרת, דווקא רציתי להיפטר ממנו, ולא היצלחתי אף פעם, לא ממש היצלחתי. כעבור כמה חודשים היגדשתי את הסאה, עברתי כל גבול, וגולדה היתה אישה של גבולות בני־הגנה. היא התראיינה בטלוויזיה, ושמעתי אותה אומרת שלעולם, לעולם לא ניסוג מרמת הגולן. למוחרת, מעשה שטן, נפגשתי איתה באקראי, פגישה של מיסדרון. גולדה, אמרתי (והירגשתי קופץ ממיגדל של שלושים קומות, ובקומה החמש־עשרה מודיע שהכל בסדר,

חברתית והמוסרית שהתרחשה במדינה בעשורים האחרונים, הידרדרות העומדת בניגוד כזה למליצותיהם הנישגבות של ה"אבות המייסדים" הללו. בעת קריאה בסיפרך נוצר לעיתים הרושם שכך הוא הדבר, שהם אשמים בכל.

יוסי שריד: אתם בוודאי מכירים את האימרה "אם הראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם; ואם הראשונים כבני אדם, אנו כחמורים". קודם־כול אומר כי סיפרי נועד לומר שהראשונים לא היו מלאכים. במקרה הטוב ביותר הם היו בני אדם. האם זה אומר כי עלינו להיחשב כיום לחמורים? לאו דווקא. אבל רציתי להזהיר ולהיזהר בסיפרי הזה מנוסטליגיה, מגעגועים בלתי מאוזנים לעבר. יש דברים רבים בעבר היישוב בארץ שאפשר להתגעגע אליהם - אך יש גם דברים רבים שאין להתגעגע אליהם בכלל. ככלל, יש להימנע מנוסטליגיה - מוטב להתגעגע אל העתיד. אבל אוסיף גם תשובה ספציפית יותר לשאלתך. הם, "אבות המייסדים", אינם אשמים בכלל, אבל לא מעט מורעי הפורענות לעתיד נוצרו על־ידי הדור ההוא. אמנם, צריך גם לציין, כי "האבות המייסדים" לא היו עשויים כולם מיקשה אחת. למשל, מצד שיעור־הקומה האישי היו ביניהם משיכמם ומעלה, אך היו גם לא מעטים משיכמם ומטה. אני מנסה לשקול את דמויותיהם כערכם - דמות־דמות, ואני מקווה שאינני טועה בשיקול הזה. חיבתי לפלוני או לפלמוני מתוכם איננה ניסרת, וגם אינני מחביא את טינתי לאחרים מתוכם.

מ.ע.: מעבך לצד האחריות הרעיונית והפוליטית של מנהיגי הדור ההוא, האם אתה עצמך אינך קרוב יותר במחוייביותך האידיאולוגיות העקרוניות ובחוסר האופורטוניזם שלך ובלהט הפוליטי, דווקא לטובים שבין "האבות המייסדים", הרבה יותר מאשר לדור־המנהיגים הפרגמטי הנוכחי?

יוסי שריד: בשאלה הזאת "היתקלת" אותי. אכן, אם יאלצוני לבחור את המשפחה שלי בין משפחת האבות המייסדים - ובין משפחות הדיאדוכים, היורשים, ודיאדוכי הדיאדוכים, ששבאו אחרי "האבות המייסדים", אוי ברור שאני רואה את עצמי קרוב יותר למנטליות של אותם האבות המייסדים. היה בזיקני תנועת־העבודה הציונית-סוציאליסטית איזה יסוד רעיוני איתן - אם כי כבר סיכמנו כי לא היו מלאכים. אך בכל זאת, רובם היו בני אדם ערכיים. הם לא היו

לפי שעה): למה לומר דבר כזה ש"לעולם־לא". הרי יום אחד, בעוד שנה, או בעוד עשר ואולי חמישים שנה, יבשילו התנאים ונצטרך לסגת מהרמה. היא אפילו לא טרחה להשיב, היא רק עשתה תנועה שמסלקת שד מעל פניה; כאילו לא היתה בטוחה ההיה או חלמה חלום רע.

ספיר טילפן אלי כעבור שעה קצרה ושאל אותי מה כבר עשיתי לגולדה. השבתי לו שלא עשיתי לה כלום, רק אמרתי שיום יבוא ונרד מהגולן ונפנה את היישובים. רק את זה אמרת לה, השתגעתי? אתה יודע מה היא אמרה לי? אתה לא רוצה לדעת! דווקא רציתי. היא אמרה שקרה לך משהו איום ונורא בזמן האחרון, שהיא מאוד מאוכזבת ממך, שהפכת להיות גורם מסוכן. אני כמעט בטוחה, אמרה לספיר, שיוסי השתגע, ואולי כדאי להתעניין אצל אבא שלו, אולי הוא זקוק לטיפול. היא רק לא ידעה שאבי באחרית ימיו שינה את טעמו וביקש לשנות גם את טעמי. הוא כבר לא היה מפא"יניק, או שהיה מאחרוני המפא"יניקים. פעם הוא אמר לי, אבי, שאני הייב להכות בגולדה ובכנופיה שלה, להכות בלי רחם וגם אם לא אדע למה ומדוע, היא כבר תדע. עד היום אני רואה בדברים האחרונים האלה צוואתו. ואתה יודע מה עוד היא אמרה, שאל ספיר בטלפון. היא אמרה שכדאי לך לחזור לכתובת שירים.

שיחה עם יוסי שריד

בעיקבות פירסום הגירסה הנוכחית של פרק מתוך ספרו של יוסי שריד (מונולוגים העוסקים בשנות־המדינה מ־1948 עד 1967) הצבנו בפני יוסי שריד - מנהיג, פובליציסט ומשורר - סידרת שאלות הנוגעות לפרק הנ"ל.

מערכת 'עכשיו': האם זיקני תנועת־העבודה בכלל, וזיקני מפא"י בפרט, אשמים בכל ההידרדרות המדינית־ביטחונית, הכלכלית־

עוד מהתנ"ך ומאריסטו.

למעשה אינני חושב שברנדום ורורטי מאמינים באמת במישנה הבלתי־אנושית הזאת שצוינה לעיל. ייתכן שהם רואים בכך רק מישחק מאלף, או הברקה שבנקודה שנונה בשיחה אפשר להשמיעה.

אינני יכול שלא לחוש כי הברקות מוזרות כאלו מושמעות מעיקרן רק בהיעדר כללי־יתחום מדויקים

של מיתחמי־הדיון המאפשרים כניסה ל"בתי־קפה" של הפילוסופים. הרי להברקות רטוריות שנונות אין שום מעמד ייחודי בבית־ספר אמיתי ללימודי מקצוע כלשהו, למשל בבי"ס ללימודי פסיקה או אף לא במחלקות למדעים פוליטיים או לספרות (לפחות אם הספרות מכילה עדיין בקירבה סופרים ריאליסטיים כמו דיקנס, ג'ק לונדון, הארייט ביצ'ר סטואו, אורוול, זולה או פרימו לוי, או גם רבי־אמנים של זרם־תודעה בספרות כגון ג'ויס

ווירג'יניה וולף, פרוסט ופוקנר, או את קאפקא, מייסד הז'אנר הסמלי־מופשט, וממשיכיו כגון קאמי. נראה כי השמעת הברקות שנונות בזכות רלאטיביום קיצוני לא רק שאיננה עושה צדק עם מדעי הטבע, אלא גם איננה עושה צדק עם מדעי־רוח וספרות, או עם טכסטים בכללם.

יצחק לאור שני שירים (קריאה חוזרת, מתוך 'פנים-חדשות' עכשיו 25-28, אביב 1973)

אדמיאל קוסמן

מצור

וכאן העננים אורכים לעיר כנביאים
ברע: ריח זר הבאת לי ממדינות הים
והרי רצון טוב אפשר להעביר כמעט בלי מכס
וריח הסתו פא בימים
ובאגמים הקפואים בשמש פתנינים על חוף לרביץ.
כאן החצבים עולים בחריקות כאב בסלע. כבר

חיוך נמזג בכלי הדם כמו אד הגעגוע כבר
עצים מרשרשים שטרות עלים
אבק זהב הקיץ שנמחק באדמה טרושה
כפות העננים אופלות נוטפות דבש פהה
טובעות סימני אצבעות
כאן האנשים לוחשים: תהיה מלחמה.
שוב

את רואה? מעולם לא יצאתי מכאן.
הים לא הביא לי, למרות ריחותיו, שום סכוי:
חלומות רחוקים כמו גם הנדוד כמו גם השלג
הקר הפתלתל.
קיץ רע וארץ כמעים. טבעת המדבר המתהדקת

ויתורים (קטע)

אם אוכל להקיץ פעם וצלול תוך כדי
שנה טרופת פלבים
קלפים
חלומות של צועני לנדוד לנדוד (שפיל
ציגוינע שפיל על הכינור
שהוא פידוע פלי העצבת
התגלמות הבכיה. אינשלוטון הפשוף)

בבית שלי אנשים הולכים ומזדקנים
וגם ישנים
מה הם עשו בחיים שלהם?
אפילו לא הרגו שוטר אפילו לא
נגחו בקיר או בסדר או בראש ממשלה כלשהי
שלא לדבר על אהבה או

מכתבים מאלוהים

א
הוא כותב לי ביננית תורכית או בולגרית
סדרה של מכתבים שונים על העולם הזה
זה אלהים אחר לדעתי הפעם הוא הרבה
יותר משפיל פתוח ונאור

כך בפשטות עולה לדעתי מתוך
קריאה במכתבים האחרונים שלו
עתה הוא מפרט הרבה יותר מבפער
מעז יותר כותב דברים גם על עצמו

ב
ביננית קלה תורכית או בולגרית
לעתים הוא גם מונה ומפרט לי
רשימה של שאלות שונות
דברים על התנועה על האנגריה

הוא מסביר כאילו לתמו
קטעים מהלכים תמוהים
דברים לא מובנים שנעשו לאחרונה

ביננית קלה מאד כדי שאבין
ולעתים הוא גם מחליף
תורכית או בולגרית

ג

אני סבור שלא אטעה
אם אנסח מה שמשמע
מרמזים שונים במכתביו
באופן זה

ואני באמת רוצה
להיות זהיר

נפר בו הרצון
הפך להיות מובן
להיות בהיר
ולדגק בכל מלה

בתור כותב
בודד שמדמין לבד
את סבך העלילה

ד

של העולם
הזה בסך הכל
אתה מבין
זאב
זאב בודד

ה

זאב זאב בורח אכל
בסוף מכתב אחד
למרות אותו כאב

ו

למרות המנות
האורב הוא גם
גזר במספרים
וגם הדביק
למטה פרח

וגם ציר
לי-לב

המצור ו"הבשורה על-פי גרוסמן"

אמנון נבות



דוד גרוסמן, 'אישה בורחת מבשורה' הספרייה החדשה, 683 עמ', 2008

יורשה לי להניח: עד שיראה מאמר זה אור דפוס, כבר תהיה הצלחתו המסחרית וה"ערכית-אמנותית" של הרומאן של גרוסמן בגדר עובדה מוגמרת. כך וכך עשרות אלפי עותקים ברשימות רבי המכר; כך וכך מתרגמים יפצחו במלאכת התרגום; ה"ביקורת" (או מה שנהוג היום להניח תחת כותרת זו) תגמור על הספר את ההלל; העורך והמו"ל המיתולוגי יפיק הרבה טבין ותקילין בשילוב קורטוב של נחת שמנונית; היום שהגה בעיים רוחו את השילוב המנצח של מיסחור אגרסיבי תחת חותמת "הכשר" אקדמי יתגוג כאן את ניצחונו הבלתי מוטל בספק; בעבר הואשם גרוסמן על-ידי כותב שורות אלו וטובים ממנו במיסחור הספרות והפיכתה לחלק בלתי-נפרד מ"תרבות הפנאי"; במקרה-הבחון שלנו, מציאות חיינו תשמש כאן תיבת תהודה החוסכת כל צורך ביחסי ציבור. מי יכול להתווכח עם דם הבנים.

אני כותב כאן דברים חמורים מאוד, אין ספק. מול האירוע (ואני מדבר כאן על "אירוע גרוסמן", שנוצר גם עכשיו אף בטרם קראו הקוראים מן הספר ולו שורה אחת!) יכול המבקר לנקוט שלוש עמדות חלופיות: הוא יכול להתכנס בשתיקה כמעט הכרחית ומובנת מאליה ולקיים את הצעד שהיה על גרוסמן עצמו לנקוט (לאמור, גניות הספר לעשר שנים לפחות), משום שבכל מבחן מתבאר שהממשות תעשה בספר שמות. עמדה שניה שהיא אפשרית וכמעט מתבקשת יכלה להיות: לכבוש את הצער להתעלם מן ההקשר החוץ-ספרותי (זה שהופך את הספרות עצמה לכסות פרומה של המציאות, ממש חור מול חור), ולהצטרף לרשימת המשבחים, להודיע בפומבי שזה ספר מכוונן או כיוצא בזה מילים שכל קשר בינן לבין הממשות הספרותית הוא ענין לכוונות טובות בלבד (ספרו של גרוסמן איננו ספר מכוונן, אלא תולדה של ספר מכוונן אחר - וזה יתבהר בהמשך הדברים). החלופה השלישית היא ניסיון לקרוא את הספר מתוכו, מחוץ לתיבת התהודה הציבורית ומחוץ לקיומו של הספר כסימפטום תרבותי, לאמור מקרא בטקסט של גרוסמן במנותק מהקשרו המידי, שזה אולי הדבר הנדרש בהקשר ספרותי ותרבותי שפוי אילו היה זה בגדר האפשר. כלומר, אילו גרוסמן הסופר ואנוכי

המבקר היינו מתגדרים מראש בתוך הספרות: אילו היתה הספרות העברית עדיין אורגנום סוברני לעצמו, המציב פוזיציה תקיפה המנידה כתף קרה כלפי הממשות הסוחרת בדם בניה ובזיעת עבדיה ובכיליון זקניה וחוליה וחומסת בראש חוצות כל אשר תוכל להניח עליו יד חמדנית, ובשעת מבחן מפקירה את כל אלה המנויים לעיל ומפנה אליהם את גבה. אני מדבר על ספרות שאיננה כיום, אשר יוצרת עמדה אוטונומית וגם ביקורתית כלפי המציאות החברתית מתוך סירוב להפוך למותג של "גיבורי תרבות" את העמדה האופוזיציונית כלפי מציאות זו, שתסרב ליהפך לאויב רדוד של המציאות, המהווה למעשה רק צד שני, לכאורה הפוך, של אותו מטבע פסול.

לאמור, האופציה השלישית היום קשה מאוד לביצוע: היא תהיה מבוססת כיום במידה מסויימת על יציאה כנגד המציאות הקיימת. הרי לביקורת הספרות האמיתית אין כיום כל תפקיד או השפעה משום שהמעגלים היותר פנימיים של ה"רפובליקה הספרותית", זו שנוקקת לדיון ביקורתית ולהיררכיות פנימיות בתוך הספרות, ממילא נעקפו, זולזלו והתפוררו (משום שבין השאר לא יכלה לקיים בכוח ההשפעה ובתהודה הציבורית שלה בוחן ערכי משלה מול "גיבורי תרבות" ממידתם של עוז, שלו, גרוסמן וכו'). עד שיתחדשו המעגלים הפנימיים הרוחניים הללו (אולי בדור הבא) ועד שתיתכונן מחדש הרפובליקה הספרותית, אם תיתכונן, אין לנו למעשה עניין בסופרים, אלא בגיבורי-תרבות המתקיימים באזור הדימדומים שבין הספרות ה"לגיטימית" לבין פוזיציה תיקשורתית של 'איש רוח' - לאמור, הללו המגדרים בחרס את צרתו של הזולת, ובוה האופן מאפשרים לחברה להמשיך ולשרך דרכיה. קיום כזה של מוכיחים בשער בדיעבד, המספקים אינדולגנציות, הוא בחינת הכרה קיומי לסוג מסויים של בורגנות מבוססת ו"נאורה" שבתמורה מקיימת אושיות הספרות והתרבות האמורים ברווחת-מה.

תהיה זו ללא ספק טעות לזלזל בגרוסמן מראש, בגין הדיקון הציבורי ששיווה לעצמו, משום שכסופר הוא משוייך לדור המדינה, וכמעט מכל בחינה, ולמרות סטייה אחת לכיוון פוסטמודרני פרוע ויומרני ('עיין ערך אהבה'), אין הוא חלק מן הדור הבא של מספרים, הפחות רציני ומעוט המשקל (עד שלב זה) גם משום שהדור הבא לא הצליח להתגבש ולהתלכד סביב מרכז כוח או מודל ספרותי; המודל של מחזאות האבסורד ממנו שאבה קסטל-בלום את כוחה או הקארבריום של אתגר קרת או גדי טאוב לא התגבשו לכדי אמירה ספרותית תקיפה, עקב חולשת מודל האב (ומיעוט כישרון או העזה ממשית מצד ממשיכי הדרך). גרוסמן חזר לחיק החמים של דור המדינה ואימץ את הדגמים שלו (על בסיס של סיפורת בנוסח עוז, יהושע ו... שבתאי) גם משום שהוא עצמו נטוע בנוסח הקודם, ולא הצליח לעצב נוסח עצמאי. אולם הנוסחים של "הדור הבא" עוצבו בידי סופרים חלשים מגרוסמן בהרבה (כוונתי אפילו לקסטל-בלום ואתגר קרת, ובוודאי לשפע סיפורת "מיגדרית" מישנית). לצורך פישוט התמונה, נעמיד חמש תבניות-אב המקנות

לדור-המדינה בסיפורת את עיקר תקיפותו. אמנם בעשורים האחרונים נחלשה הויקה הספרותית האותנטית וטושטשה כדי כך עד כי יקשה עלינו מאוד לראות את הקשר בין המשת הרומאנים שהיו מודל-אב לדור-המדינה לבין התוצאות בשטח; ואעפ"כ רומאנים כ'עד ירושלים' לאהרון ראובני, 'מכאן ומכאן' לברנר, 'תמול שלשום' לעגנון, 'מי צקלג' ליוזר וסידרת הרומאנים הלוריאנים של דוד שחר, היו ונתרו תבניות-אב התקפות של סיפורת דור המדינה. או בלשון מובנת מעט יותר, אלה הספרים המכוננים, שכל סופר רציני, ולו במקצת, מפזיל עליהם מבט בבואו לעצב דבר-מה חדש מטעם עצמו. (גם 'זיכרון דברים' ליעקב שבתאי משמש כמודל תקף, למרות שלדעתי הוא בכל זאת נופל במקצת בערכו הסגולי מהקודמים לו - ועל כך להלן). זאת בנוסף להשפעות מעצבות של עוז ויהושע על צעירים מהם - ובפרט על גרוסמן. כלומר אני טוען כי, בניגוד בולט ל"רייטינג" על-פי נושאים שוטפים, ההתפתחות הערכית של הסיפורת המרכזית שלנו, עד ישראל ברמה ויובל שמעוני ועד בכלל, מתייחסת לדגמי-סיפורת עיקריים קודמים, מעגנון עד יזר, בתוספת גל שני של השפעות מדורם של עוז, יהושע, קניוק ואורפו, על שלו וגרוסמן ושמעוני. בהקשר הזה רציתי גם לפרט את השפעת סדרת הרומאנים הלוריאנית של שחר על עמוס עוז בתור סופר ירושלמי - תיזה שאיננה מקובלת על עורך 'עכשיו' - אך אולי אעשה זאת בהזדמנות אחרת.

אין מדובר כאן במודלים בלעדיים: "רוח התקופה" משפיעה על הזדקקות למודל ספציפי לא פחות מעוצמת ההקרנה של המודל עצמו. למרות עוצמתם, נותרו המודלים המגולמים ב'עד ירושלים' או ב'תמול שלשום' בגדר אפשרות תיאורית, עקב קשיים ביישום. בשלושת העשורים האחרונים, למשל, התפוררות אורח החיים הקולקטיבי והתפרדותה של החברה הישראלית לצד תהליכי האנומיה והאטומיים של ההווה הקיומית הישראלית, כולל התפוררות התא המשפחתי המורחב וגם הגרעיני, העצימה את המודל של 'זיכרון דברים'. המודל הזה אף חצה את המערכת הדורית, וסופרים מן הדור של אחר גרוסמן (כדוגמת דידי נבו או יובל שמעוני, ובמידת מה גדי טאוב ועינת יקר) הושפעו מן המודל השבתאי. והנה, למרות שעיקר העיסוק של הרומאן הארצישראלי בשני העשורים האחרונים (כולל הרומאן הנוכחי של גרוסמן) מתמקד בעצם בהתפוררות התא המשפחתי הגרעיני, או בקוצר היכולת לקיים אותו, המלחמות המדמות אל תוך חיינו ממצבות את 'מי צקלג' כמודל רלוונטי ואקטואלי לא פחות מ'זיכרון דברים'. אפילו סופר כיהושע קגן, שנוהר מכל מגע עם המודלים המרכזיים של הרומאן הארצישראלי ושמר בקנאות על "קבוצת ההתייחסות" הספרותית הלוועזית שלו (פרנסוא מוריאק, סטנדל, פלובר ואלן רוב גרייה) ראה עצמו נאלץ להתייחס למודל האב של 'מי צקלג' ב'התנגבות יחידים'. המודלים של גרוסמן, לעומת זאת, נותרו מודלים של כלי שני, מושפע מסופרים שכבר הטמיעו את מודל האב, "בייתו" אותו ומהלו אותו עם השפעות ממתנות. לאמור,

גרוסמן מושפע בעיקר מעמוס עוז ומא. ב. יהושע, ובמידת-מה מיעקב שבתאי.

האלטיות הלשונית המאפיינת את גרוסמן מתחילתיו איפשרה לו סינתזה בין השפעות סותרות, לצד אובדן עוצמות לשונית, האופייני כל-יך להשפעות השאובות מכלי שני. זו היא הסיבה לכך שגרוסמן איפייך את הרומאנים האחרונים שלו בתור "ספרים לבני הנעורים". (האמת היא, כמוכן, שאין הם מתאימים לבני הנעורים כלל ועיקר). אבל גרוסמן, אולי בדומה לעוז ב'סיפור על אהבה וחושך', הסתתר מאחורי פוזיציה ראשונית, ספק תמימה ספק מיתממת של מספר נער או מספר ילד, גם כשמספר מבוגר יותר עומד מאחורי גבו, ובאופן הזה הפיק מעצמו מידי פעם סיפורת מינורית, חביבה אך מעוטת ערך ממשי (בניגוד לעוצמתו של עוז ב'סיפור על אהבה וחושך').

סינתזה בין הנוסחים של א.ב. יהושע, עמוס עוז ויעקב שבתאי אינה יכולה להוות וקטור-כוח של-ממש לאור היומרה לעצב רומאן נרחב ורציני יותר

שביקש (באורח לא לגמרי מובחן, ובלי שבאמת חשב על זה עד הסוף, כפי שמיתבר למקרא הרומאן עצמו) למסור את המתח הפנימי שבין הבורגנות הישראלית המבקשת להתכנס בתוך חייה, משבריה הפנימיים, נאפופי נאפופיה והדוניזם עלוב שלה, לבין הממשות החיצונית המורכבת ממלחמות בעצמות גבוהה או נמוכה. גרוסמן, כנראה באופן בלתי מודע, עמד על נקודת-מיפנה מעניינת ברצף הקיום הבורגני והפוזיציה שהבורגנות הזאת מעמידה מול הקות הדם היומיומית המלווה את חיינו לפחות מאז מלחמת ששת-הימים: עד פרוץ ה"אירועים" המוגדרים כ"אינתיפדה השניה" נאלצה הבורגנות לשלם מחיר נסבל יחסית בדם בניה, ואף מצאה דרכים שונות ומשונות להחמיק את הבנים משירות צבאי קידמי או מסוכן; מעמדות נמוכים יותר (כגון זעיר-בורגנות, עולים חדשים ומעמד פריפריאלי נמוך שראה בשירות הצבאי הקידמי חלק מחיווק הזהות שלו) הם-הם ששילמו את מחירה של המלחמה הנמשכת בלבנון ותפקידי השיטור ודיכוי המרד הפלשתינאי האורחי למחצה (מה שמכונה "האינתיפדה הראשונה").

עם פרוץ האינתיפדה השניה, שהביאה את המלחמה אל פתח הבית והרחוב הישראלי באמצעות "נציגים נבחרים" של הפלשתינאיות הלוחמת, הם ומטעני הנפץ שלהם, נכנסה הבורגנות שוחרת השלום למצב שאין לכנותו אלא הלם קיומי: למרות שמצאה דרכים להתמודד עם הסכנה באמצעות הסתגרות, התכנסות, מעבר ממקום למקום ברכב ושפע מסעות והשתהויות בחו"ל - גם כאן מי שספגו את מיטעני הנפץ בפועל ממש הם בעיקר המעמדות הנמוכים יותר, שעקב מצוקות הקיום ניוזקו לתחבורה ציבורית ולחיי המסחר הרחובי - הרי בכל זאת בתודעה הבורגנית הזאת ניצרבה המלחמה הזאת כמילחמת-הם כאילו הם מצויים בחזית הקידמית ובמישלת באופן שמצמצם את פער הסיכון בינם לבין (בניח) הלוחמים במישלטים של ציקלג. מובן, כי כל קשר בין בורגני מצוי במקומותינו לבין ימי

ציקלוג הוא מיקרי בלבד. הרומאן של יזהר וחוויית ההתמזגות עם הנוף המידברי אינם מעלמא הדין כאן כלל - הבורגני המצוי יכול היה להיחשף לחוויות הנוף הארצישראלי בשתי דרכים מרכזיות - זיכרון עמום משירות צבאי, או מסעות באמצעות ג'יפים נוצצים (ההורסים כל חלקה טובה) בנוף הישראלי. בכך לא קלענו ללב העיניין. לב העיניין איננו החיבור עם הנוף, אלא תשוקת הניכוס וה"ביות" של הנוף, שנהפכה להיות מגיפה בקרב הבורגנות הישראלית, והדבר בא לידי ביטוי לא רק במסעות על גבי ג'יפים דורסניים, אלא גם בהרס, עיוור ופירבור (פועל יוצא מהמושג פרברים) של כל חלקה טובה בנוף הישראלי וחיפוי, ממטולה עד אילת. גיבורת הרומאן של גרוסמן, לאחר התייצבות סמלית בחזות הלוחמה (מסעות אובססיביים באוטובוסים המועדים לפיצוץ חבלני בירושלים בתקופת שיא האינתיפאדה השנייה) ולאחר התייצבות מסוכנת לא פחות בחזית המשפחתית (שכן אורה, זאת ייאמר מיד, היא אישה קשישה פרודה מבעלה ואם לבנים בוגרים), ולאחר שהיא משגרת מלווה את בנה היוצא למיבצע צבאי מסוכן, יוצאת למסע בנוף הישראלי, ואגב כך היא מנכסת, כמעט אונסת, לצאת לטיול שרידים של מאהב מיתולוגי, פגוע נפש שעונה כדבעי בשבי המצרי בעידן מלחמת יום-כיפור.

לשון אחר: גיבורת הרומאן של גרוסמן מסכנת את עצמה, מטילה על כף המאזניים את בנה (שכבר מתוכנת לסכן את נפשו במלחמות) ואת מה שנותר מיציבות משפחתה, תמורת ניכוס הנוף היהודי (כמובן, אין מדובר כאן במורכבות של הנוף המידברי למחצה של יזהר, אלא בנוף היותר 'אירופאי', היינו ארץ הגליל).

גם בנקודה זו, התמורה של הנוף היהודי מדרום לצפון צפויה ו'אוטומטית' כדי כך, שאיננו טורחים להרים גבה.

לעניינינו חשוב אולי היחס האמביוולנטי של החברה הישראלית אל הנוף הפתוח; מצד אחד, הצורך הדוחק בכיבוש וב"ביות" (משום שהוא מקום המארב של מי שמבקשים את נפשך - זוהי המסקנית של מאה שנות ציונות מעשית) לבין תחושת הקלאוסטרופוביה של קבוצה שנקלעה למצור פנימי, תודעתי ופיוזי. (ואמנם, קבוצת ההתייחסות של גרוסמן, לאמור קהל-המטרה שלו, היא המועדת ביותר לתחושת המצור והמחנק הנובע מהתפוררותו כמעמד מוביל בהווה ובתרבות הישראלית - והדבר ניכר היטב בין השיטין של רומאן). אלא שמוצאה ומבוכיה של הבורגנות הישראלית, קהל-המטרה האוטומטי של גרוסמן, מעניינים אותנו פחות, בהקשר הנוכחי. ההיבטים החברתיים-המעמדיים-המיגדריים בנקודת החיבור שלהם עם הספרות הנכתבת במקביל או כמעט במקביל לתהליכים העוברים עליה, ראויים, ללא ספק, לדיון בכלים משוכללים לאין ערוך מהללו שיכול להפיק מבקר ספרות עברית המבקש להתגדר בתחומי. ואמנם, אותנו מעניינת הספרות בראש וראשונה. והנה, המודל היהודי, אותו ביקש גרוסמן לאמץ בוהירות, ככל שיימהל בנוסחים מרוככים יותר בסיגנון עוז ויהושע, הוא מה שקרוי מתכון לאסון, ככל שמדובר בסופר המבקש (וזה ניסוח זהיר) לכתוב בתפר שבין נוסח קליט השובה את לב קוראיו לבין ספרות ערכית יותר ולזכות בהכרת התודה ובהערכה של מו"ל וקוראיו. סיפורת ישימה לתרגום זריז לא תתאפשר מההיצמדות למודל היהודי של 'ימי צקלג' - סיפורת שאינה חורגת לרגע מקבוצת-הלוחמים הספציפית של המשלט, המסלקת מעליה כל מה שאינו שייך לאותה קבוצה גרעינית של לוחמים.

אפילו הקצינים שם באים אך לרגע ונמלטים עם חשיכה לחפש להם ויעוד עם חיילת בבסיס העורפי הבטוח והמוגן. יזהר הולך אל קצה הטווח שמאפשרת העברית כדי לתאר את החוויה הסטטית (במהותה) של המלחמה. כמעט בכל היבט אפשרי הולך יזהר נגד הצפוי בו'אנר, בחלוקה הכמעט שווה בין תיאור המרחב האנושי המצומצם לבין תיאור הנוף המצומצם עוד יותר מבחינת מיכלול הפרטים האפשרי לתיאור. היבטים אלה הופכים את המקרא ב'ימי צקלג' לכל מי שאיננו קורא קנאי מודע לעצמו ודרוך של ספרות עברית לבלתי אפשרי בעליל, לאמור, רק למי שמוייך למעגלים היותר מצומצמים של ה"רפובליקה הספרותית" העברית יתאפשר להגיע אל המוקד הגרעיני של הסאגה של יזהר, המתגלם בחלקים היותר מאוחרים שלו, המתמקד במפקד הכיתה המתאהב בחברתו

האליל המשומר בפורמאלין של השירה העברית, נתן אלתרמן). המעבר בסיפורת היה מורכב יותר, איטי יותר, מצטבר יותר. בשלב הזה, כאשר הועמדו לפני הקורא הישראלי ראשוני הספרים של יצחק אורפז, דוד שחר, פנחס שדה ויורם קניוק, הופיע 'ימי צקלג' כמין מצבה חיה ופעילה לדילמה הבלתי מוכרעת שבין הוויה וההכרה, בין האני הפרטי לאני הקולקטיבי, בין רומאן-המלחמה הסובייטי לבין הרומאן המערבי העוסק, בראש וראשונה, בהכרה. בעצם אי הכרעתו איפשר 'ימי צקלג' את המעבר. מבקרים בכירים, שתפשו בחוש את ההצטודדות של יזהר בוויכוח והתייצבותו בעמדת-ביניים למרות תוקפה ועוצמתה (ואולי בגלל עוצמתה), תקפו את 'ימי צקלג' בפומבי (קורצויל) ובסמוי. ראוי שנבין, שתהליך ה'התקבלות' של 'ימי צקלג' היה בעייתי מאוד, ולא רק, או לא בעיקר, מסיבת



ד. גרוסמן

של חובש המחלקה (למרות שלא ראה אותה מעולם ואפילו תמונה זערורית שלה לא זופה עינו) והוא מיחל למותו של החובש בקרב והוזה לאורך עשרות עמודים את מראה הרגע שבו יביא את הבשורה לעלמה הזאת, שכאמור אינו יודע אף את שמה, ואגב כך יכבוש אותה. דומה שסיטואציה זו, הנפרשת על פני עמודים רבים באורח אובססיבי, היא חץ שלוח אל מרכז הדילמה שהעסיקה את יזהר והובילה אותו להתמקד בתנאים הקיצוניים יותר של חוויית המלחמה. האם ההכרה היא היוצרת את ההוויה או ההוויה היא היוצרת את ההכרה. אנהנו כיום לא נוכל לתפוס עד כמה שאלה זו העסיקה את הציבור בשנות הארבעים והחמישים, ואת הספרות הישראלית בקו החיצוני שלה בין הרומאן הסובייטי והרומאן המערבי. הרי 'ימי צקלג' התפרסם בשנות החמישים המאוחרות ערב התפנית שעברה הספרות העברית מרומאן ההוויה הקולקטיבי אל הספרות המקדשת את האני הפרטי (אמנם, בשירה המעבר היה חלק יותר, משום שהדיון התמקד בהליך ניתוח

הקושי שבצפיפות הסגולית והקצנת הנוסח והדילמה הפנימית שהוא מציב לפני הקורא; מי שלא קרא - לא קרא, אבל גם מי שקרא את 'ימי צקלג' ברובד הסיפורי המיידיו שלו, לא יכול היה שלא להיתקל בתופעות כגון היעדרותו הכמעט מוחלטת של פיקוד גבוה מדרג מפקד כיתה בשדה הקרב של צקלג - מפקד המחלקה הועבר משדה הקרב משום שנתקף אימה וכמעט לא תיפקד; כמחוללה של בריחה מבוהלת הטורה מייד, כצפוי וכמוכר לנו עד זרא, להטיל את האחריות על דרג נמוך ממנו, לאמור, על הלוחמים עצמם. מפקדים מדרג בכיר יותר מגיעים לביקור קצר, ולאחר שלב קצר של דברי רמייה ועידוד חלולים וקיום מלא של טקס שתיית הקפה המסורתי מן הפינג'אן, ככתוב בתולדות הפלמ"ח וטקסיו, הם חוזקים משדה הקרב. הדברים אמורים אפילו במפקד הפלוגה המיתולוגי שלהם, צביקו, שעיקר המלחמה שלו היא בינו לבין הסיגירות האוכלות את ריאותיו ואת גרונו. יזהר עצמו לא היה בדרג לוחם, אלא קצין מטה; אבל כסופר, הבין

בחוש היכן מצוי העיקר והיכן התפל. כל אותן תופעות שהתגלו לציבוריות הישראליות במלחמת לבנון האחרונה כבר היו טמונות ב'ימי צקלג' באופן עוברי, ואולי לא באופן עוברי כל-כך. אין תימה, איפוא, שהממונים מטעם על התרבות בישראל בשנות החמישים דאגו להגיש כתף קרה לסופר איש הציבור, ואפילו הסכימו לשתף פעולה עם קורצויל, מבקר ספרות קלריקאלי למחצה (בעיניהם) והיחיד שיכול היה להתמודד התמודדות אינטלקטואלית-ספרותית (אבל לא ריגשית חווייתית) עם הסאגה היהודית, במונעם מיוזר אפילו את אות הכבוד השיגורתי לגמרי, שכל סופר מדרג ג' זכה ליהנות ממנו בשנים ההן ('פרס ביאליק'). יזהר עצמו, המוכר בהחלט כגדול הפרוזאיקונים העבריים אחרי עגנון, נתכנס בשתיקת-אלם בת שלושים שנה. ולא בכדי. המנהיגים בעבר ובהווה תפשו בחוש

כי אופוזיציה פנימית מסוכנת הרבה לאין שיעור בהשוואה לאופוזיציות חיצוניות, ואם תרצו, כאן אולי ההבדל העמוק בין דגם האב לבין ממשיכו מדור שלישי - כמעט אוטומטי היה לצפות מגרוסמן שיצדע בראש ההפגנות נגד ההנהגה ה'חלולה' וזה סביר ומחויב המציאות לאור תוצאותיה האומללות של המלחמה, כחלק מהקתרזיס הפומבי, הוצאת הקיטור הציבורית, כל עוד אין גרוסמן מעצב אופוזיציה פנימית, שהיא המסוכנת באמת, כל עוד לא יחרוג באמת מכרטיס הטווחים של הבורגנות המשכילה למחצה, היא ודילמות ה'חיים' שלה, העדפותיה הריגשיות והסכסואליות, נאפופיה - או במילים אכזריות, כל עוד ימשיך ויתאר את המראה המלבב של אם המלווה את בנה לחזית (עמ' 84 ואילך) בדרך למיפגשה-היא עם הנוף והמאהב המיתולוגי, שכל עוד לא יחרוג מתחום הרייטינג והנושא הצפוי, הוא יהיה רק צד שפוי וצפוי מידי של מטבע השיגרה הישראלית.

אך אנו איננו עוסקים ביוזר: תהליך ה'התקבלות' של 'ימי צקלג' מדחייה סמויה, כמעט מוחלטת עד הפיכתו לדגם-על בתולדות הספרות העברית ראוי לדיון נרחב וממצה. כל אשר אני מבקש להדגים כאן הוא עוצמה אפשרית של דגם מכונן בספרות ועד כמה רחבים הזיקות וההקשרים שיכול רומאן שבקושי נקרא על-ידי אלף קוראים לעצב במהלכה של התרבות. 'ימי צקלג' הוא המודל (הבלתי אפשרי ליישום) מולו נבחן הגרוסמניזם בספרות הנוכחית. הוא 'הראי מולו יתעוות הקוף', אם יתאפשר לנו לצטט משפט מפתח מתוך 'מות דאנטון' לגיאורג ביכנר. דומה שיש בדברים אלה כדי להציב, מראש, את היצירה הגרוסמנית החדשה, בהקשרים הנכונים; לא רומאן 'מכונן', אלא ניסיון להתכוונן על-פי דגם אב בלתי אפשרי בתנאים הנוכחיים של הספרות הישראלית כסניף נידח של 'תרבות הפנאי' השואף, כמעט בכל מחיר, להפוך להיות סניף מרכזי.

ואף על פי כן, המודל תקף: למרות שאין כאן מסע בנוף, באותו מובן יזהרי מחמיר, למרות שהמישקע העכור שנותר בקורא בסוף הקריאה הוא שעברנו עוד רומאן על משולש רומאנטי-פאטאלי ושהגורל, המתגלם במלחמות שהתרחשו כאן במהלך שלושת העשורים האחרונים אינו אלא תיבת תהודה כפויה הר כגיגית למהלך חייהן של שלוש נפשות בינוניות שנשמתן מסוכסכת מעט, ולמרות מאמציו הכנים של גרוסמן ליצור קשר גורדי בין חיי השלושה לבין המלחמה, התחושה היא שהמשולש הרומאנטי היה מתחבר ומתפרד, בוגד ונבגד, ושלוש הדמויות היו מתחברות ומתפרקות מתוכן בלי שיהיה למלחמות הרבה מה לומר בנידון. המלחמות שמנהלות כאן עדיין לא הביאו את הדמויות לשום סיטואציה קיצונית

