

עומד טרוכונסקי וידין פשוטות כלפי מעלה. אצבעותיו ייראו אז במלוא שקיפותן. והנשים כמשויות מתוך סירבולן במשהו חיוך עילג. פעם בשבוע, בשעה עשר, בלא נעליים על גבי המחצלאות הרטובות. וכל התנועות מתלכדות למין אי-התאמה. איזו נפילת-אפיים של גוף כבד שתנועותיו אבדו לו. טרוכונסקי ילפות ידידו את מתניו כאוחזו בנקודת-הכובד. אז יקומו כולן והוא עצמו על ברכיו יכרע. לאט לאט יכבוש את פניו בקרקע; והנשים גם הן יכבושו את פניהן במחצלת" (75)—כאילו טכס דתי לפנינו... ושני עמודים לאחר-מכן אנו עדים לחזיון אפוקליפטי המעביר אותנו הרחק מן המציאות הפשוטה שבה מדובר: "ולפתע מין תרועה; אדון עולם. כה עז היה הקול כאילו נחצב מתוך אבן והופל... אור אדום ירד מהרקיעים והצית את החומה... הושיעה-גא, הושיעה-גא—פרצו העיורות מתוך תפי-לותיהן. גם עיניהן העיורות היו נפקחות ומפלבחות" (78).

ערטילאיות שלא מן העולם הזה עוטפת את הספר כולו ומכבידה כריחיים. מיתח הסטאקאטו של המשפטים הקצרצרים אינו מוצדק ואינו מחויב המציאות לאורך רומן שלם שלעולם אינו יכול להיות מורכב הלך-נפש אחיד. אם בסיפורים הקצרים הכירם מקומם, הרי כאן הפריטה על מיתר סגנוני ולשוני אחד פוגמת. האמירה הפשוטה ביותר עוטה כאן מחצלות סגנון. אם הגיבור (בין אם זו בטי ובין אם זה גרוזמן) מרים עיניו להביט בסביבתו או בבן-שיחו, הרי הוא "מרים עיניו מתוכו" דווקא (55)—צורה החורזת פעמים רבות. מפאת הגודש הלשוני הקרוץ כגבישים מלוטשים אנו מגיעים למבוי סתום של חזרות ממושכות סחור-סחור על אותו ענין או רעיון במלים ובמטבעות-לשון אחרות כאשר מבנה המשפט נשאר בעינו ואינו מתגוון כמעט; לרוב אלה משפטי-חיווי שצורתם היא: "חיינו השכוחים ניעורו בו כלאחר שינה ממושכת", או: "גרוזמן זכר עתה את עירו העניה, כורם שהפשיר מקפאונו" (53). אלה משפטי-חיווי קצרים, מיטאפוריים, שהדימוי מחלקם לשנים. וכש-

יוצר נזקק ללא הרף לאותו מבנה משפטי, לאותם מטבעות-לשון ולאותם מוטיבים (הקור הסיבירי המחסן את הגות השכיחה והמחשבות הזורמות, הזכרון, השינה, השנים, העופות וכו')—הדבר מחשיך את ניגוניותה של יצירתו, ההופכת להיות סדרה של הקשות מונוטוניות. פיתוח נוסף של המיטאפורה או המוטיב אינו מסייע כאן ליצירת אחדות דווקא. הדימוי הנפוץ של העופות, למשל, הופך ברומן אלמנט קישוטי ומסוגנן סתם. כל זה מונע מאתנו את ההנאה מן הקריאה, שהרי יש בו בספר יכולת פיוטית בלתי-מבוטלת שעליה עמדנו בספריו הקודמים ולולא פגמים יסודיים אלה היה הרומן הזה הישג רב-רושם לבעליו. מה לעשות, באפפלד עלינו לראות אמן הסיפור הקצר ולא רומניסטן.

י. ב. ד.

### תחת התות

סיפורו של יצחק שלו עוסק במציאות הארצי-ישראלית של שנות השלושים. תיאורי העלילה והדמויות מושרשים בחיי היישוב העברי, והמחבר שולט בחומר הראייתי בכשרון רב. יש עקיבות רבה והגיונית בפרשת חייו של הגיבור הראשי, הנעורת בשתי דמויות-משנה ומלאה, לפעמים, מיתח רב. הסיפור שוטף, והמחבר משתף את הקורא בעיקוב מתמיד אחר גורלן ומאבקן של הנפשות הפועלות. כל אחת מהן שתולה אורגאנית בתוך מעגל ההתרחשויות, על רקע היחסים ההדדיים שביניהן.

דמותו של הגיבור, צבר מירושלים הלומד בטכניון בחיפה, מתוארת בבחירות רבה. הראייה הפנימית של המחבר מעלה את לבטיו של הצעיר בצעדי הראשונים בדרך-חייו. הפער שבין אבות לבנים גותן אותותיו בחבלי התבגרותו, שעודם נמשכים. המיפגשים הראשונים עם האשה אשר אהב גורמים

\* יצחק שלו: תחת התות; הוצאת לוינ' אפשטיין, 1971; 224 עמ'.

נקודת-מפנה בחייו: הוא מפסיק את קשריו אל האשה ומחליט לבחור לו מקצוע אחר; החזרה לירושלים מסמלת את סופן של משו"בות הנעורים ואת העלייה על "דרך הישר", כפי שקבע לעצמו (וכפי שרצו הוריו). כוחו של הסיפור בטבעיות התפתחותה של העלילה, ובהבזעה הבהירה והשוטפת. הסיפור כולו נוח-לקריאה מראשיתו ועד סופו.

### מסותיו של אלכסנדר ברזל

אלכסנדר ברזל מנסה לפתח בספרו גישה חדשה של "פילוסופיה של הספרות", המבוססת על "השלמות הסמויה" ביקום, אשר ממנה הפרט מקבל את חיותה ואת משמעותה. הוא תוהה על "חיבור משמעותיות נעלם" המזמין את האדם לחוויית העולם, והזורם אליו באמצעות היצירה הספרותית. כל יצירה אינה קיימת, אפוא, לעצמה ובזכות עצמה וייחודה. כל ערכה נמדד במידת התחברותה אל כלל הווייתו של האדם. שבה של כל יצירה ספרותית גדולה הוא—לדעתו של המחבר—שהיא ניתנת ל"גילגול-גשמות": "ככל ששוקעת משמעותה האחת, הרי נולדת משמעות חדשה: הנשמה בשמרת ומוסיפה לחיות, יעם זאת רואה בה כל דור גילוי דמות חדשה". לפי שיטה זו בוחן ד"ר ברזל יצירות-מופת בספרותנו ודורש על כל אחת מהן "דרושים" של חריפות ושל בקיאות, ו"גילגוליו" הרבים והמפתיעים לא במעט—מעניינים.

"השיחה הגדולה" הוא שם המסה הפותחת ומבהירה את האידיאולוגיה של גילגולי היצירות, אלא שלשונן של ד"ר ברזל אינה ברורה ואינה מוסיפה, ולא קל לקרוא—אפילו הוא חוזר ומעין—לרדת לעומקה של ההלכה החדשה. אפשר יש ללשון זו מקום כלשהו במסיגים-לספרות, כשהמרצה מסביר

את משבר האהבה הראשונה. אלא שכל ההתרחשויות האלו, המעמיקות לחרוש בתודעתו של הסטודנט הצעיר, צמודות לימי ה"מאורעות" של 39—1936.

אווירת המאבק משמשת רקע רחוק וקרוב לעלילה. האשה האוהבת נאנסה בצעירותה בידי ערבים, והיא נושאת בה את רישומה של אותה פגיעה כתסביך-אשמה שאין לו תקנה. חייה המשפחתיים עם בעלה וילדיה אינם מעלים ארוכה למפתח. השנאה לערבים מעבירתה על דעתה, ולאחר שהצעיר זונח אותה אין היא רואה מוצא לפניה אלא התאבדות. אהבתה היתה לה עוגן אחרון של הצלה. היא ראתה באהבתו פיצוי לעלבונה ובאמצעותה ניסתה להשתחרר מן המועקה שהשתלטה על תודעתה. העובדה שהכירה את הסטודנט מנעוריו—זמן-מה גדלה בבית הוריו בירושלים—קשרה אותה אליו עוד יותר. על כן היתה חוויית הניתוק מכאיבה כל-כך עד שגרמה את טביעתה בכינרת.

כמשקל-נגד מעלה הסופר דמות של "ותיק" מאנשי "העליה השלישית", שמצא לשון משותפת עם רעיו הערבים, ויותר מכך—יחסיהם ההדדיים הגיעו לכלל אחוה ורעות והם היו לידידים בלב-ונפש. בדרך זו מתאר שליו שני קטבים ביחסי יהודים וערבים. הפגיעה בנערה היהודית בידי רועים ערבים באה לספר על אספקט אחד של היחסים, שפלל רצח, אונס, שוד וגזל. זה "הצד האפל של הירח". אך דמותו של הוותיק מכוונה ליצג את הקיום המשותף מתוך הבנה וסוב-לנות. איש זה מלא אהבת-חיים ואהבת-אדם, ואפילו ותכונותיו גמורים על רקע יריעה רחבה של מידות תרומיות. הוא שבע-ימים ומעשים, מלומד בנסיגות רבים, מכיר ויודע את טיבם של הבריות ואת חולשותיהם. כוחו בהשפעה מוסרית שהוא מקרין סביבו, ובדרך זו הוא משפיע גם על הצעיר שינתק את קשריו אל אותה אשה, עם כל אהבתו הרבה אליה.

את לטבי-נפשו של הסטודנט מתאר המחבר בסגנון ריאליסטי, בלי להזדקק ל"זרם התודעה" ולדרכיה של כתיבה מודרנית בכלל. בדרך-הטבע הוא מגיע למשבר המשמש

\* אלכסנדר ברזל: השיחה הגדולה (מסות על תרבות וספרות); ספרות פועלים, 1971; 176 עמ'.