

## ארבעה שירים

## הפרחים דיברו בחלום

בחשך הזה של הדם הגדול  
 אני אהיה האור.  
 ואהיה כנעלם אל תוך האור.  
 וכל הפרחים שבעולם יבואו אלי  
 ויתנו לי את ריחם ויסוכבוני  
 בחוצה של עיר וישאלוני: למה  
 פרחים אנו? ואענה: כי היפי דורש  
 זאת מאלהים בעולמות עליונים.  
 כל פרחים שבעולם בקרוני בביתי  
 ואשק להם וימסרו לי נשיקות מתוקות  
 מדבש ומצוף דבורים ופרחים,  
 נשיקות של אהבת חיי אשר מעבר לים.  
 והייתי כחולם והייתי עף  
 וים של פרחים היה נשקף מבעד לסכר  
 ואראה כי בגן עדן הייתי. ואתעורר.  
 והאלהים דבר אלי ואמר: הנה גן העדן  
 בא אל הים והים בא אל הארץ  
 והארץ כלה תהו בהו ורוח אהבת חיי  
 מרחפת כפרחים על פני תהום.

## אדם בן כלב

והייתי ככלב מת.  
 וחרצו את דיני.  
 וחרצתי לשוני כנגד העולם ואמרתי:  
 לא יקום ולא יהיה.  
 ומרפכת אש ירדה אלי מן השמים.  
 ועליתי עליה. וטסתי.  
 עד לעננים הזהבים.

## מסדרונות הסוד

המסדרונות הארכים של אלהים.  
 אני הולך בהם והולך וגומע טפין טפות  
 מירשת הסוד.  
 המסדרונות הארכים של אלהים.  
 כל כך יפים לעיפה.  
 מסדרונות קסומים, אינסופיים.  
 מהו המקום הזה, שאלתי.  
 זהו המקום בו נולדים כוכבי הלכת מן השמשות  
 והירחים מכוכבי הלכת. המלאכים מהלכים בהם  
 אין קץ. מה לי כי רציתי בכוכב אחד והוא חמק ממני.  
 ואורו אור קסם מהלך עלי פלאים.  
 יום נתן. לילה לקח. ואני שרציתי במסדרונות הסוד  
 נכנסתי אל פרדס התפוזים הריחניים והלימונים המתוקים.  
 את אמי פגשתי ואמרתי לה אהבה. והיא השיבה לי:  
 אתה תהיה כפרדסים מתקתקים של האינסוף. ותשוב  
 לגדל בתוך רחמי פלימונים המתוקים של הסתו.

## מה מטריד אותי

מה מטריד אותך? הוא שאל.  
 מה לא מטריד אותי? אמרתי.  
 החיים מטרידים אותי.  
 המות מטריד אותי.  
 אני רוצה לישן ולא לקום יותר.  
 וזה מטריד אותי.  
 איך להסביר לו שכבר יותר מחמש עשרה שנה  
 אני מהלך בחיים כבמדבר ישימון של כאב.  
 כל מה שאהבתי נלקח ממני.  
 האשה היחידה שאהבתי עזבה לארץ אחרת.  
 אמי האהובה מתה. סבתי היקרה נפטרה.  
 ונותרתי עם חיים שהם רחוף מתמיד בחלל החיצון.  
 כלי מסכת חמצן. נאחז בשאריות צפרני  
 בתקנה העמומה שהכל עוד יסתדר.