

ד"ר יצחק חומסקי ז"ל

רוזוולט הושגו מאות אשרות כניסה לילדים לארה"ב. בשנת 1941 הפליגה אוניה מצרפת ובה מאה ועשרה ילדים בלווית ד"ר יצחק חומסקי ורעייתו המחוננת משה, שהיו אחראים לכל הפעילות והטיפול בילדים. גם לאחר הגיעם לארה"ב הגישו להם את העזרה הדרושה לבנות מחדש את חייהם. רבים מהילדים עמדו אף לאחר כמה שנים בקשר אמיץ עמהם.

איש אמת היה בכל דרכיו ומעשיו. בעל נפש יקרה, טהר מידות ולב. הוא אהב את הבריות, כגדולים כקטנים, אישי „עמך“ בכלל. ביתו היה בית ועד לחכמים ובוני הישוב והמדינה. כל באי ביתו התבשמו משיחותיו מלאי הומור מבריק ונהנו מפגישות צמרת בביתו. את המדינה חיבב בכל לבבו ועקב אחרי כל אירוע בה. על פעליו הרבים זכה לאות כבוד „עטור לוחמי המדינה“. מותו השרה אבל כבוד על כל מעריציו ובהלווייתו השתתף קהל רב וביניהם נציגי הקונסוליה של ישראל.

ד"ר חומסקי הניח אחריו אשה, משה, בן, יוסף, עו"ר בוויניגטון ד.ס., ונכדה אהובה. יהי זכרו ברוך.

רחל ובסלר

בניו יורק נפטר בג' בתמוז, ש.ז. ד"ר יצחק חומסקי, שהיה ידוע כעיתונאי וכרופא ושימש כרופא רישמי של הקונסוליה הישראלית, וקודם לכן, בימי המאבק באו"ם לתקומת המדינה — לסגל הדיפלומטי. בן שמונים היה במותו.

המנוח היה יליד ווארשה. הוא למד בישיבה ובגמנסיה ועד סוף ימיו היו שירי ביאליק וסוגיות גמרא שגורים בפיו כלשונם. ד"ר ח. היגר לפריס והיה מהתלמידים המובהקים של „בית הספר לרפואה של פריס“. בימי עלומו נתפרסם כסופר ובמרוצת הזמן השתתף בעיתון ה„היינט“ הפריסאי. הוא התחבב במאמריו הפוליטיים ובסיפוריו הקצרים ועמד בשורה הראשונה של העיתונאים היהודיים בפריס.

בתקופת השואה נטל חלק פעיל בציבוריות בצרפת. ילדים שהגיעו ללא הוריהם לצרפת והיו זקוקים לטיפול רפואי הובאו אל ד"ר חומסקי מטעם אוז"ע, הקווייקרים והגוינט. הוא עבד מתוך מסירות ואהבת נפש להחזיר לילדים שימחת החיים ובטחונם. מאז דבק במשימה להצלת הילדים שהוריהם נגזלו מהם ע"י הנאצים. עם היווסדה של הוועדה האמריקנית לטיפול בילדים אירופאיים בנשיאות הגב' אלינור