

אבידות

לזכרו של הרב חיים יונה ולדמן

בי"ד באב ש.ז. נפטר הרב חיים יונה וולדמן והובא למנוחות ביום ט"ו באב. בהלווייתו השתתפו רבה של קהילת "הר ציון" בוויטון, מד., הרב לנדמאן, ראש איגוד הרבנים דושינגטון רבתי, הרב מתתיהו סימון, ובני משפחתו של הרב וולדמן המנוח, הרב מאיר וויסנברג, הרב נחום וולדמן, ונחמן גולגר. בהלווייה נוכחו מאות אנשים, רבנים, מחנכים, חברי בית הכנסת והציבור היהודי הרחב.

הרב חיים יונה וולדמן נולד בליטא, בעיירה אולקניק, בן למשפחת רבנים ומלומדים. הוא הגיע לאמריקה בגיל צעיר, כתום מלחמת העולם הראשונה, וקיבל את חינוכו באוניברסיטה של בוסטון ובבית המדרש למורים רבוסטון (היום: "היברו קולג"). הוא עסק בהוראה עברית רבוסטון, ומשנסמך לרב, עבר לעיר הברידה, וושינגטון, ושם כיהן כרב בקהילת "אגודת אחים" למעלה מארבעים שנה.

הרב וולדמן הרגיש מאד את חשיבות החינוך היהודי. הוא היה מיוחד בזה, שכל השנים היה מורה מרצון ומהכרת יעודה הנעלה של ההוראה העברית. הוא טרח להקנות לתלמידיו ידיעה בלשון העברית שתאפשר להם לקרוא בחומש ובסידור כלשונם המקורית והבנה, והיה מנאמני התנועה לקידום הלשון העברית ותרבותנו העשירה.

הרב וולדמן היה אחד ממסדי האירגון "חברותא" בושינגטון ומחבריו הפעילים ביותר. הדיבור העברי היה לו צורך נפשי. הוא היה בעל אופי אדיב, מקרב את הברנית על ידי התעניינות כנה בזולת, וחוש ההומור שלו פתח וקירב את

הלבבות. מידת האופטימיות ואהבת האדם לא פסקה ממנו, אפילו בחמש השנים האחרונות, בהן שכב על ערש דווי, עיוור ומשותק. בכל שנות פעילותו תרם תרומה חשובה לחיי התרבות, הדת והציבור של וושינגטון רבתי, והקהילה ידעה להעריך אותו כראוי. הוא הניח אחריו את אשתו, הרבנית חווה, בת מרדכי משה, ובנותיו נחמה ורנה. יהי זכרו ברוך. ג.ג.

מערכת "בצרון"
 משתתפת בצערם הגדול של
 שילה באום ויהודה פינקל
 ומשפחותיהם
 במות עליהם אביהם הדגול
 יצחק פינקל ז"ל
 בזכרו היקר ינוחמו

for your information

FREEDOM OF CHOICE.

Some organizations which provide death benefits for their members appoint an "official" funeral director. It should be understood, however, that the family is not obliged to use this so-called "official" director in order to receive the organization's death benefits. Under New York State law, the family may make arrangements with any funeral director of its choice. The law is quite specific: freedom of choice is always the family's prerogative.

Riverside guarantees that families will receive any and all legitimate Society benefits.

RIVERSIDE

Memorial Chapel, Inc./Funeral Directors

MANHATTAN: 180 West 76th Street (at Amsterdam Avenue)/EN 2-6600

BROOKLYN: 310 Coney Island Avenue (Ocean Parkway at Prospect Park)/UL 4-2000

BRONX: 1963 Grand Concourse (at 179th Street)/LU 3-6300

FAR ROCKAWAY: 1250 Central Avenue/FA 7-7100

And Westchester Riverside Memorial Chapel, Inc.:
 21 West Broad Street, Mt. Vernon/(914) MO 4-6800

Chapels in Miami, Miami Beach and Hollywood Florida.

Carl Grossberg/Andrew Fier/Leo J. Flier



New Year Greetings



Kosher Desserts, Inc.

Manufacturers of

Kojel

You can buy Israel Bonds
and get a prospectus at

**STATE OF ISRAEL
BONDS**

215 Park Ave. South

New York, N.Y. 10003

Tel.: OR 7-9650

**A HAPPY NEW YEAR!
RATNER'S**

Tel.: OR 7-5588

Dairy Restaurant and
Bakery

Catering Facilities for
All Occasions

138 DELANCEY STREET
NEW YORK, N.Y. 10002

אביגדור פאניטש ז"ל

מן המחנכים העברים המובהקים והנאמנים, פירסם מנעוריו מאמרים ורשימות בעברית וביידיש על בעיות חינוך הוציא חוברות-עזר ללימוד רש"י בבתי-ספר. בזכרונותיו מעיירת מולדתו נזקק בעיקר להווי של חגים ומועדים, לאווירה שאפפה את העיירה ותושביה היהודים בימים טובים. לפני שנים מספר הוציא את ספרו ביידיש על יהדות רוסיה תחת השלטון הסובייטי, מימי המהפיכה ולאחריה. הספר הוא עבודת מחקר בתחום ההיסטוריה הכללית והיהודית. הוא אסף בו חומר רב על "השנים הסוערות" ("אין שטורעמדיגע יארן") על הרס חיי החומר והרוח של יהודי רוסיה, ובעיקר על רדיפות הדת, הציגות והעברית. הסופר הידוע, אליעזר וויזל כתב למחבר:

"שנים סוערות" הוא ספר חשוב ביותר. חייבים לקרוא בו כדי להבין יפה את תהליך השגעון כיצד יכולים בני אדם לפעמים לכבות אפילו את השמש. המנוח הניח אחריו את אשתו מרים ירושה ספרותית צנועה. שלום לזכרו.

הרב אהרן שלמה סולומון ז"ל

ברוצ'סטר, ניו-יורק, נפטר אחד מאנשי העליה, שהתאחדו בו. תורה וחכמה, אמנות הזימרה (למד תורת הנגינה והקול בבית ספר למוסיקה "איסטמן" והיה ראש החונים בקהילה) ועשיה. הוא היה פעיל בקהילה כנשיא מועצת הרבנים בעיר, כנשיא סניף "מגן דוד" לישראל ובאירגון החיילים היהודים המשוחררים. כמורכן עשה למען החינוך היהודי והיה בין העברים הנאמנים באמריקה. הוא הניח אחריו אשה, שני בנים, שתי אחריות ושלושה אחים רבנים, ביניהם הרב יצחק סולומון בפילדלפיה.