

"דבר אלי בתמונות"

תסריט אפשרי שהוביל לבקשתו (סליחה, להתחננותו) של הדיקטטור קים ג'ונג-און לפגישה עם הנשיא טראמפ היו, כנראה לי, שלוש תמונות שהועברו אליו בדרכים "עלומות".



התמונה הראשונה משמאל (א) היא תמונת-אמת (הלילה) מלווין (תודה לגוגל) של חצי האי קוריאה בחצות הלילה. כאן שרויה צפון קוריאה בעלטה מוחלטת למעט ארמון הדיקטטור בפיונג-יאנג המואר לצרכי טיוליו הליליים ושמירה צפופה של שומריו הרבים. לעומת זאת, סיאול – בירתה של דרום קוריאה נמצאת בתאורת-על בשטח המטרופולין מהגדולים בעולם המונה כ- 25 מיליון תושבים עם כמה עשרות ערי פרבר. כמו כן מוארים חלקית אך משמעותית שאר אזורים מדרום.

בתמונה (ב) צפון קוריאה נמצאת בעלטה מוחלטת ! התוצאה הצפויה עם סירובה להיפרד מתוכנית הגרעין שלה. "היתה פיונג-יאנג?"

בתמונה (ג) מוצגת צפון קוריאה כ- 10 שנים לאחר הסכמתה להיפרד, פעמיים :

- 1) מתכנית ומערכת הגרעין הקיימת שלה, כולל הטילים הבאליסטיים.
 - 2) מחיבוק הדוב הסיני. לפיתת חנק נמשכת שארכה 65 שנה והותירה אותם בעלטה עם מיליונים שניספו ברעב. התמונות נשלחו כאשר סין מרותקת ב"אישית לוחצת" (בכדורסל) במו"מ מתיש במסגרת מלחמת-מכסים על הקף סחר של 150 מיליארד \$ מול ארה"ב, אותה סין אמורה להפסיד בנוק-אאוט !!!
- בכך (ג) זכתה צפון קוריאה בתכנית "מרשל" מודרנית משלה - "בולטון-פומפאו". אגב, גם תכנית "מרשל" המקורית היתה בעצם פרי עמלו של הארי טרומן הנפלא – אחד הנשיאים הנערצים... במיוחד ע"י טראמפ. חשבון פשוט מראה ש-3000 מילים נחסכו (לפי "תמונה שווה...").
- 1001 מילים נוספות תיחסכנה עם תמונה צפויה מאוסלו בה טראמפ וקים ג'ונג-און מקבלים ביחד את פרס נובל לשלום. המילה הנוספת שנחסכת היא "דיקטטור" (אין כאלה בדמוקרטיה שוחרות שלום).

פרופ' חובב טלפז

4 ליוני 2018